



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỎ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ-dinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) ở khắp Đông-Dương

Việc Y-A có lẽ là việc xung đột Anh-Y

(Tiếp theo trang 4) giữa các đảng phái qua cương giới. Ông là này làm nghề bán gạo. Nhưng hiện nay ông Y đem thuốc độc bỏ vào đống gạo vàng ở Davao vì không trong sạch...

Ông Rickett vẫn chẳng chịu rời tờ hợp ước về mở đầu hòa

Lần đầu 13 Septemb. - Ông Rickett vừa ở Vienna đáp tàu bay về tới Anh Ông sẽ phân trần rõ ràng về vấn đề này...

Lời tuyên bố của Mussolini

Paris 17 Septemb. - Phóng viên báo Matin ở Rome phỏng vấn Mussolini Ông này tuyên bố: «Chúng tôi sợ cái gì là...

Lại lời tuyên bố của Mussolini

Rome 16 Septemb. - Hội đồng thượng thư, đang thành quyết định rằng vấn đề Y-A không thể giải hòa được và tất cả các thế lực là Y phải ra ngoài Quốc Liên.

Trong kỳ hội đồng thượng thư kỳ, Mussolini tuyên bố rằng Y đã cấp đại quân đội ở Phi châu hầu hết cả, bây giờ ai đánh bất kỳ đánh cách thế nào, trên không hay dưới nước, cũng sẽ trả thối trả được.

Kho chuyên.

Vụ máy ông chuyên khổ ở Hanoi gần đây chưa hết hẳn, thì nay ông chuyên khổ Mauro ở Nam vùng (Cao man) cũng bị người ta kiện vì lường gạt về máy này trước.

Ông làm máy tiếng quá! Chuyện đáng á của mấy ông này, đáng lẽ không nên làm gì về lịch; song chuyên dốt này phải là ra vì đánh ăn mà làm đến chết người!

T. B. T. V. đang, thường năm cơ đến Tết Trung Thu, nhà họ Trần ở làng Xuân Trạch, phủ Hưng nguyên (Nghệ an) có làm lễ to.

Trần Xía là vị quan trong làng, họ kỳ ra đất, thường lễ thì ông cho 1 cái thẻ và 1 mâm cỗ.

Năm nay Trần Khôn tập hiền về lý học xin triết tâm cổ, họ bằng lòng. Về rồi vì chưa xong khóa học, ngày 17 tháng 8 gặp tên Nhưu, ngày mùng chẵn đó, lại làm cho một âm nước, Nhưu về ở chỗ khác.

Trong Saigon, gần đây có lập ra Câu lạc bộ người (club des sept), để diễn thuyết về những vấn đề xã hội, có tranh luận sôi.

Tại thành Latta bên Nam phi châu người ta có đặt một cái đồng hồ đếm người đi bộ để đo các cái phố công máy bay coi giờ; cái đồng hồ này cũng không to lắm; đường kính mặt chỉ 30 thước, dây kim dài 17 thước, dây kim ngắn 12 thước 6 tấc. Các phi công bay cao 3 cây số cũng thấy giờ rõ ràng.

MÁY THỦ ĐỘ NGỰ TÀU BAY CỦA QUÂN ĐỘI HỒNG MAO MỚI PHÁT MINH

Mới rồi chính phủ Hồng-mao có đem thí nghiệm mấy món đồ ngự tàu bay, được kết quả rất tốt:

- 1) Cái màn gương (mirage) làm bằng một thứ mây mù nhân tạo, cái màn này không phải có dạng các thành phố, mà để làm cho địch quân lầm lạc. Người ta lấy một luồng máy kỹ chế con đường xe lửa từ Luân-đôn đi Brighton gần xứ Morby, rồi sai một đội tàu bay từ biển Manche bay đến thả trái phá xuống thành Croydon. Đội máy bay vừa thả trái phá xuống Croydon và chụp hình cả thành phố. Song bị lầm lạc, tàu bay ở xa Croydon đến 40 cây số. Màn gương làm bằng các thứ khói đỏ màu, đỏ, vàng, xanh, đen, tím, bay thường lửng lơ giữa lưng trời. Đôi khi thứ khói đen nổi lên như hình những cây cột to, những ống khói lớn các nhà máy, hoặc những nhà cửa lâu đời, làm cho tàu bay địch quân không thể nhận định xác được nơi nào.

hắn đi xa được 6.500 thước. 8) Thứ tàu bay (avion-robot) kiểu là Drake, tên người linh thủy Hồng mao đã đem một chiếc tàu xông vào phá trận tuyến tiêu của Tây-ban-nha đậu khí nhau.

Tàu này bay lên trên quân địch, có mang theo thứ súng đại bác liên thanh, (canon-mitrailleur) ở trên bản đạn ra thiết mạnh. Tàu lại có chế những đồ chơi nổ, bắn rồi nhào về tàu bay địch quân thả chết nó.

Ba thứ mới phát minh kỹ làm ngăn trở cho không quân không phải ít, hiện nay chính phủ đang còn giữ bí mật. A.

害大五

- 1) Bệnh thốc phỉ. - Dùng thuốc này bỏ rất êm dịu, song nói cho biết hải ngày mấy bữa, mỗi bữa mấy phần, cái ăn mấy loại. Thuốc viên và nước uống thơm, ngon, ngọt. Nghiệm nghiệm 23, 3, nặng 53, 6 là khỏi. Mỗi lần 12. Trẻ tuyệt bệnh sản.
- 2) Bệnh sản (Bạch-thôn-tràng). Mỗi lần 12. Trẻ tuyệt bệnh sản.
- 3) Đau mắt màng mọng. Thuốc mới phát minh, mỗi lọ 12. Mắt toét 6/50.
- 4) Đau quai hàm mỗi chai 2/500.
- 5) Đau gót dầy.

Một cái khuyết điểm trong cách dạy con

(Đánh rầy cho ăn kẹo) Mới rồi, vào nhà quê, thăm người bạn là ông T.; nhân nói tới việc học hành của con em, ông T. phân vân: có thấy con mới 11 tuổi, mà đường bình, ranh mãnh quá. Hôm trước láng có hát chèo, nó đòi đi xem, nó đang tuổi học, vợ đang tri, nên tôi không cho. Song nó tự tiện mặc áo, xắn quần đi trước; quát mắng công không được, tức quá, tôi mới lái xe, đánh cho một trận thật đau. Già đàn vẫn không non lẽ, ngạo roi càng đập, miệng nó càng la, cứ không ngừng một mực đòi đi học được. Nghi đánh làm công đi học, nhưng không nhủ chịu lớp với con, tôi thay thế ông: Báo mẹ nó lấy kẹo cho nó ăn, để nó ở nhà. Được ăn, nó không đòi đi xem hát nữa. Nó 12 bộ đôi sáng, tôi tha học cho, báo đi ngủ; nó lên phòng nằm im. Ai ngờ đến 3 giờ sáng, tôi về đến đèn lên, lại vọng xem thấy một khác gõ đập cửa đêm im, mà nó đã biến đâu mất! Nhìn theo, nó ở, tôi chạy ra đêm hát tìm, thấy nó đang ngồi giữa đêm đông người xem hát. Con kẻ dạy như thế, báo báo làm thế nào?

Tôi đáp: Thằng con bác đã có trí khôn như thế rồi đó dạy. Song báo dạy con như thế rất dễ bại, vì trái với tánh thiên nhiên của trẻ con. Báo đi xem hát, nó biết hát chèo là vui. Báo cấm nó, nó cho là ép chế; sau lại ép nó, sự ép chế rồi rồi, nó đêm lâu, không sợ đánh nữa. Tuy được ăn kẹo, mà lòng muốn xem hát không nguôi, giá ngủ đi đánh lừa rồi trốn đi xem. Báo không lái nó ngăn cấm nữa, mà lòng nó dễ tội. Nếu thế thì làm thế nào? - Tôi, dẫn nó đi xem hát. Làm như thế không phải là cương, làm lý trí con cũng giống người lớn, không thể ngăn cấm lòng ham muốn của nó, vì trẻ nước nó bỏ - lại cũng

thêm học. Nên dẫn nó đi xem hát sau sẽ giải rõ sự xem hát cho nó rõ thì tự nhiên nó không buồn đi; khỏi tốn công ngăn cấm, mà nó tự nhiên phục cái ơn, bác sai khiến khuyên bảo điều gì, nó cũng nghe cả. Còn sự ép chế và dụ dỗ, chỉ có ảnh hưởng tạm thời, mà rất cực có hại. - Báo nói có lẽ... - Không chỉ dạy con, việc hành chính, trị dân, chính sách & đánh rầy cho ăn kẹo, không khi nào có kết quả tốt. T. A. lại cáo

TRÒ TUYỆT BỆNH SUYỄN THƯỚC

SIÈNG

LIỆU KHẢNH-MAI Ai đang thuốc này KHỎNG KHỎA, cứu một đời thường mệnh, nó đem theo gầy ốm đem theo một vị đáng thuốc (hay về sau) giá 0/30

DÀN BÀ CÓ THAI...

Ông Thôn, dân ở Nam Định, ông Nguyễn... Ông Thôn, dân ở Nam Định, ông Nguyễn... Ông Thôn, dân ở Nam Định, ông Nguyễn...

LE GOSSE SỮA « LE GOSSE » rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Báo thầu cho Nhà - nước năm 1932-1933

Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên CHỢA KHÁC NHAU Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên. Thuốc này chữa bệnh rất hiệu quả.

Công-dụng thuốc viên PI-LUIN-LỜ PANH KỲ (PILULES PINK) rất thần hiệu để chống lại sự yếu mệt của các cơ thể. Thuốc PIULES PINK sinh nhiều máu tươi và làm nhuận các căn tuỷ; thuốc này làm cho biết đói, làm cho các nước trong dạ dày chóng sinh và giúp sức mạnh cho các công việc của cả các cơ thể.

HU KHÔNG LƯƠNG PHÁT dịch thuật Trong cái phòng khách thanh thản, chiếc sofa màu điều trải khắp, trông rất mềm mại êm ái. Giữa các trụ cột bằng cẩm thạch màu vàng, các lá cây kiêu kiêu trong phòng trong máy sưởi dây rung và cả bầu không khí trong phòng cũng ấm áp.

Thời là công của ông Bá là vy, chàng vẫn biết rằng người sáng lập ra hãng kỳ trước khi làm nên là tên thì trường đã là một kẻ có lòng thương nhân loại, và chàng cũng nhận rằng các người kế nghiệp ông đã thì thế nhiều lần phước cho công nhân - như là cho công nhân được chia phần lợi, lập báo hiếu, cấp tiền hưu, lập nhà nghỉ mát cho họ thuyên, lập viện dạy nghề - ở trong nhà chàng đã thoáy qua ai trong tư tưởng rất phước tập kẻ phước. Cả tâm hồn chàng và lý trí chàng cũng không được thể mãn.

Đầu tiên thì ông Bá là vy, rồi đến Hồi mang là những người công đi với sự tiến hóa, cũng ngày càng làm cho ta lớn thêm để dành vào các công trường của người đời. Nhưng không biết các lý lẽ kia, cái giá rẻ của báo hàng, tại nhà hàng, có thể bỏ lại sự truy lục của công thợ, sự giảm bớt tiền công, và không biết cái đời đời làm cho người ta làm công kia, với cách khác khác của người công, có phải là những cái cần bầy để dành từ con người ở nó, những cách để cướp đoạt trước pháp luật các dây tiền của hàng trung sản và hạ lưu chăng? Bao nhiêu câu hỏi mà hồi nước mới đánh đã bấy lâu cũng vì cái báo hàng bầy kia cái cần để mà tiêu mất. Cái tính xa xỉ về khoa không học luật lý đã không trở thành một cái bệnh chung là gì?

Trong số các bạn xưa đó có ông Bá là vy. Ông đã làm người đỡ đầu và đường phở cho đứa trẻ mới ra đời. Vì vậy mà ở vào đời kỳ này, một hôm thì ông cũng nghĩa đây lại thêm lòng quyến luyến, nên một hôm thì cái trí sáng của ông đã làm cho ông nghĩ rằng: nếu ông ra các tư tưởng của ông thêm cái lòng hiền hậu không thiên vị của chàng, mà chàng lại làm với xa rộng đã phân đều cho người đời với những ân nhân của ông. Tô ra rằng mình là đứa phi nghĩa, là một đứa trẻ ghẻ gớm đối với họ xưa. Tuy vậy thì của họ xưa là rõ ràng minh bạch, nhưng chàng không hề nhận được và cho rằng sao đây về một phần tinh thần họ chính trị. Thế mà ngày nay đến lại cái đời đời này rõ ràng trong bóng bóng đó quí giá, họ xưa cũng nghĩ rằng họ chịu trong lòng; chàng cảm thấy họ - hiện ở sự giàu sang của họ không phải là công trình của ông mà là của một người giỏi nghề thuật, mà chính sự cướp đoạt của một người giàu. Chàng thấy họ xa xỉ, cái công việc của ông công làng là...



PHU - TRUONG TIENG - DAN

Chị em ly dị ông chồng ở tù với chuyện CU KHÔNG KẸN RẼ

Gần đây các báo ngoài Bắc có đăng những tin « li dị » ra trước tòa án, như đã có một cái phông trào mới, mới là phần đóng do vụ xin li dị chồng, vì chồng bị ở tù, hoặc bị dìm, như là tù chánh trị.

Đường trước lương gió « Phụ nữ giải phóng », lại đưa thêm làn sóng không đoan, chữ « trình » giả đáng ngàn vàng ở thời đại nào kia, chứ ở đời sống khó vậy, chừng như mới giá trị, không thể óm nó mà sống được. Nhưng chị có phước đã được đức chồng bằng nợ bằng kia, thầy thông quan pháp, tiền lương mỗi tháng thả cửa tiêu xài, hoặc nhà giàu có, đã bỏ công trang điểm mà hồng, là có nhien rồi. Còn những chị em kết duyên với bạn thanh niên cũng ai kia, cũng vậy, óm mỗi hy vọng giàu sang sau này, cho đáng tầm chồng, chờ ai đàn đại gì rước lấy cái cục « tù » khôn nạn đó?

Nay đức ông chồng rỗi bị ở tù, không kể là 10 năm hay chung thân, chỉ 1, 2 năm cũng đã làm mất cái hy vọng của chị em rồi. Thôi thì óm cái bước qua thuyền khác, để tìm cái hạnh phúc sau này. đều đó có đem chữ trình mà trách chị em, có nghe chẳng là chị em nào ở nhà quá, thò kếm, chưa hấp thụ phong triêu giải phóng kia, nhưng chả có mấy người. Bởi nếu tôi không trách chị em li dị đức chồng tù kia, mà chỉ lấy làm lạ cho cách « kén rẽ » của cụ không là:

« Gã con gái cho tu ».

« Ai đã đọc sách Luận-ngữ đến thiêu thờ 5, chắc cũng biết câu chuyện Công-giá-Trang ở tù mà cụ Không kén rẽ con gái cho, lại xem như là người vô tội... Chuyện này trong một bản bài văn Tàu có phần đối rất vai và rất thú, xin dịch lại cho chị em nghe chơi:

« Cụ Không một đời đi du lịch luôn, nên ít con, chỉ có một người con trai là Bà-Ngư, và một người con gái thôi. Theo lãnh thông thường, cụ Bà cũng như các bà ta, thường con gái làm, mà vì ít con nên càng cưng hơn nữa.

Khi cụ ông đã định toán gả cho Công-giá-Trang là tên học trò mình mà bị tù, là vợ cụ Bà. Cụ Bà phán đối rít:

— Ông làm sao chớ! trên đời hết đàn ông sao mà gả con mình cho thằng tù?

— Thiếu gì đàn ông, song tôi đã xem xét kỹ càng, không ai bằng Công-giá-Trang hết, huống gì là mà vợ vô tội thì có mất giá trị gì chớ!

— Ông nói mới lạ! không nói chỉ đến hơn 3000 học trò thông thường của ông, chỉ kể trong bao « bốn khoa »: đức hạnh, chính sự, ngôn ngữ, và văn học, là những tay anh tài danh tiếng lẫy lừng, bà không chọn được một người xứng đáng cho con mình sao?

— Bà thiết nghĩ cái khuôn phép « nữ tử » không ra khỏi cửa bếp, đến đời học trò thì có việc với tôi nhà ngoài, Bà chẳng biết người nào ra sao, chỉ nghe tiếng mà đoán chừng. Tôi đã so sánh kỹ rồi, chính hạng người trong bốn khoa đó cũng không ai bằng Công-giá-Trang kia, nhất là nói về việc chọn rể.

— Bà có hơi điên, hỡi!

— Thế nào? Ông nói nghe.

— Đâu khoa đức hạnh là Nhan-Uyển, anh này kể được thành thì gần thánh, trong đám học trò không ai hơn, song anh anh ở xóm bên kia, trong nhà trống không, trừ một đại con, một bà mẹ già, việc gì làm mà

quơ không đụng chút gì hết, gả cho anh ta, con mình có sống nước mà sống được không?

Thử nữa là Mã-tử-Khiển, anh này có tiếng là con thối. Song nhà anh có bà mẹ già, lại thêm hai đứa em ghê nữa. Chính anh ta còn không có áo mặc, phải mang bông lau để đỡ lạnh. Bà gả đối với anh, còn cay nghiệt, huống chi là mẹ già ghê, con mình chịu sao nổi?

Còn hai trò Nhiệm-bá-Ngư và Trọng-Cung cũng là người trong khoa đức hạnh, nhưng Nhiệm là con heo nợ ác đức, ta thường gọi là « trâu đen sanh nghé đỏ có sừng » 猪中之子 野且角, bà không biết sao? Đến Trọng-Cung là người có tật, mạng trời đã định (斯人而有斯疾, 命在天).

Đấy, khoa đức hạnh 4 trò mà chả trò nào đáng gả con cả.

— Vậy khoa « chính sự » thì sao?

— Trên đời thiếu gì người làm chánh trị mà nhà cao cửa rộng, giàu sang tốt bực, vợ con được sung sướng!

— Cũng không được, Nhiệm-Hữu là tay chuyên sự giỏi khoa thì chánh làm, song lão làm tội họ Quai là nhà kỳ tặc tư bản, mà lão bóc lột bọn dân nghèo để làm giàu thêm cho nhà sang kia. Tôi đã một lần truyền cho học trò giống trống mà kẻ tội lỗi, không nhận là học trò nữa; con mình là con nhà nhân nghĩa đạo đức mà gả cho nhà giàu, mang tiếng bất nhân sao?

Còn khoa « văn học » cũng tay nghề chính sự, mà nhà chủ nghèo, thường bừa dãi dột ngoài ngàn gian giả xa, cái nghèo khổ khờ rồi, chứ tôi có lãnh ra con nữa, chứ có tương chết về việc không đáng (不得其死), gả cho chủ, con mình sẽ bị ở tù còn gì?

— Còn khoa ngôn ngữ?

— Khoa này cũng 2 trò là Tề-Ngã với Tử-Công. Tề-Ngã, kẻ tài giỏi-cua thì không ai hơn va, nhưng va có tật ngã trư, không khéo lại nhập tịch vào dân làng Bep mới. Huống chi nói giỏi mà kết không việc (以言取人夫之*).

Tử-Công cũng tay nghề trong khoa ngôn ngữ, trên trường xã giao, nói tài ứng đối, là ai ăn va được, song tay lý tài làm, nhà chuyên nghề cho vay cầm đồ (質押), con mình là nhà thì thành bạch mà gả cho người ham làm giàu, cũng không xứng hiệp.

— Thế thì khoa văn học, theo tôi, con mình nên làm bạn trăm năm với người văn học.

— Bà nói phải. Tôi đã nghĩ thế, song văn học có Tử-Du mà nhà ở xa tận bên nước Ngô kia, gả con xa là đều bất tiện. Huống nước Ngô là nước mọi, mà tôi lại xuống thuyền « nhưng đi ». Tử - Hạ thì người trung hậu, song tôi đã xét số, ngày sau có con thì người con trai y chết trước mà y khóa đến mà mất (子未明). Cũng không phải là chỗ hạnh phúc.

Đấy, nói hết hết mấy người trong 4 khoa đều không ai bằng Công-giá-Trang hết, kể gì hạng thấp đười, nên tôi nhất định gả cho Công-giá-Trang.

Cụ Bà nghe lời tai, chớng để ưng thuận.

Trên là chuyện hải văn bên Tàu, diễn câu chuyện cụ Không chọn rể, gả con cho người tù là vậy đó. Nay chị em ta lại trở lại li dị đức ông chồng bị tù, có phải là trái với Thánh không?

H. A. thuật

Chuyện trời

Ở Paris có nhà tâm lý học phát minh phép xem tướng mặt, là xem mặt, chỉ xem hình dạng cái mũi người; như mũi mũi là người kiêu ngạo, mũi bằng là người giàu cảm tình, mũi nhọn là người thâm hiểm v.v. Theo nhà xem tướng ấy không sang xa ta động tâm tướng mũi người Annam ta, sao mà nhiều người nói là, « ỉ phách nhọn hết giới tội tại giông chưa ra khỏi đầu mũi!

Một nhà y-học Pháp nói phát minh phương pháp « địa bệnh không ngữ » nói rằng: « Ai mắc bệnh không ngữ, cứ lúc đi ngủ xoay đầu hướng bắc, chưa hạng nam, thường thường như thế, sau ngữ yên. Ông ta nói trong thì giờ là một cái trường độ nam-nam lớn, trái đất có tính chất nam-nam có 2 đầu nam-cực và bắc-cực, sức nam châm lưu thông từ bắc sang nam. Nếu người ta nằm đầu bắc chơn nam thì các sức hấp-dẫn đã nam châm kia lưu thông trog thân thể mình mà ngữ được yên giấc.

Đĩa phát minh này có lẽ thông dụng, xem như « xa ta thì đi kỹ họ nằm cách nào cũng ngữ ngủ khỏe, trừ ra bọn dân nghèo thì đầu theo phép y-sĩ nói trên cũng thông ngữ được, vì dạ dày của ròi!

ĐÀT TA MÍA TÂY

(Thuật việc làm mía ở hội đường Tuy-Hòa)

(Tiếp theo Phụ-trương số 829)

Cách bỏ phân như là ammoniac có trật tự làm; như lần đầu bỏ phân phía đông hội mía, thì kỳ nhì, kỳ ba lại bỏ qua hai phía khác.

Mỗi lần bỏ thì người dân ông cầm cây nhọn đi trước, cứ mỗi bụi mía thọc một lỗ, (mía gốc thì cách 0m40 bỏ một lỗ phân), một bộn phân theo sau bưng thùng phân có muỗng lường; xác phân đổ vào lỗ kỹ; kể theo sau nữa một bộn phân lỗ lại. Mỗi kỳ bỏ phân, phải tưới nước liêu.

Làm cỏ

Bất cần đám mía nào có cỏ thì mượn cái đem dân cỏ tới làm.

Lên hàng

Khi xuống hàng nửa sillon trồng mía xong, sau khi tưới nước bỏ phân, lại xuống hàng 2 kỳ nữa. Lúc lấy giờ hàng mía bằng với trời đất, thì tới kỳ lên hàng. Lên hàng là vận đất vào gốc mía, vận hai kỳ mới thôi. Khi vận gốc xong, thì đất ở gốc mía cao lên, còn cái rãnh không lại sâu xuống, cái đất nước khi kỳ cứ lật dưới rãnh để nó thấm vào gốc mía mà thôi, chớ không tưới vào hàng mía như trước nữa.

Thứ mía

Từ tháng 9 Annam về sau, các công việc kể trên đã giảm bớt. Qua tháng chạp tháng giêng, bắt đầu thì mía để đến về đẹp. Cách làm như đây:

Tới tới A hoặc B chặt về vài chụm cây mía đem về và máy quay lấy quay lấy nước, có thuốc phân chất, biết mía kỹ già non thế nào. Già thì đến trước, non thì đến sau, có khi trồng sau mà đến trước cũng có, không phải trồng trước đến trước như ta vậy.

Đốn mía

Tương năm, mừng sáu tháng giêng ta thì hội đốn mía; đốn mía thì đốn, đốn mía thì trồng mía, trồng mía thì đào mương nước, đào sillon, các việc làm từ tháng giêng qua tháng sáu ta, đồng thời xuất hiện, nên đồng vận làm.

Đốn mía thì cái lưỡi hành để cho cái phụ hành, trong hội cho giấy ra đốn lột sao trước, thì dân về đốn,

VĂN ĐỀ DẦU HÒA VÀ QUYỀN LỢI CỦA LIỆT CƯỜNG Ở VIÊN-BÔNG

(Tiếp theo Phụ-trương số 829)

Ngày nay công việc kỹ còn phải gặp bước phó khăn, song một ngày kia đất Mãn châu là một cái nguồn dầu rất tốt cho nước Nhật-bản.

Vì lẽ kể trên nên Nhật hết sức mở mang công việc ép, chế dầu, các nhà máy kỹ phòng định mỗi năm có thể làm ra được 1.300.000 tấn dầu, gần được 1/3 số dầu Nhật cần dùng. Sức sản xuất toàn cả nước hiện nay được 520.000 tấn, là 17 phần trăm số dầu cần dùng. Ngân sách năm 1934 dự trích một số 20 triệu yen (tiền Nhật) để phát triển công việc trồng cây dầu ở miền Sakhaline và Hokkaido.

Các hãng dầu phần nhiều của ngoại quốc, chánh phủ Nhật ra nhiều điều kiện buộc họ số

dầu lưu trữ phải thường đầy đủ, cốt để tiện công việc quốc phòng cho Nhật. Dầu ngoại quốc nhập cảng bị tra xét rất nghiêm, dầu cũ bán đi, phải có dầu mới thế lại, trong kho lúc nào cũng phải có ít nữa một phần nửa dầu bán đi, để chánh phủ tùy tiện nhu dụng lúc cần. Tuy không có độc quyền, mà sự kiểm xét gắt gao, điều kiện bó buộc nghiêm nhặt, sinh ra nhiều điều bất tiện cũng như độc quyền.

Ngày 1^{er} juillet năm 1934, chánh phủ lại ra đạo luật lập hội kiểm tra dầu lửa. ở Mãn-châu, lập ra hội Mandchou Sekiyu, (Mãn-châu hóa du hội), một phần vốn do chánh phủ chung hùn, mục đích chiếm lấy độc quyền chế dầu, lấy dầu và bán dầu. Tư bản hội này ban đầu 5.000.000 yen, 20% về chánh phủ Mãn-châu, 40% về công ty xe lửa Nam Mãn, 40% do các nhà đại tư bản Nhật như: Nippon oil, Ogura, Mitsubitshi và Mitsui hùn vào.

Hội này chuyên bán các thứ dầu xuất sản ở Mãn-châu, do các nhà dinh nghiệp trong nước chế tạo, hoặc tìm lấy được, hay là các thứ dầu ngoại quốc.

Cán mía

Mía thì của hội, hội mượn cái lưỡi hành, cái lưỡi hành chặt và về cán ban cho hội, 1 tonne giá là bao nhiêu. Muốn được nặng cán và nhiều tiền, cái mìn tự giữ lấy dân các mía về cho hết đặng các cho nặng.

Thành ra hội không mượn giữ mà cái phải giữ lấy. Đôi khi hội bắt được ai bỏ bỏ mía nào ngoài đường, thì trách cứ cái lãnh hành dữ lắm, đôi đánh đực, đực đánh anh, cái lãnh hành trách lại cái phụ, cái phụ lại cóp tiền dân, nên sự mất đồng tiền mà ai ai cũng phải làm tròn phận sự.

Khi dân của các cái các mía đến bến, ghé thì giao cho chủ ghé, xe thì giao cho chủ xe, coi có người hội cáo, chủ ghé và xe cũng tùy sức chớ nặng nhẹ của mình, ăn công mỗi tấn là mấy, nên cũng giữ gìn cây mía như các cái vậy. Mía cần ròi, giao cho chủ hội mà máy bỏ lên máy, quay vào máy. Từ đó về sau cái chặt mía không trách nhiệm gì đến nữa.

Lộ đốn mía

Hội này năm nay cho máy chạy mỗi ngày đốn 70 tấn mía, nên các lãnh hành và cái phụ phải biết số kỹ, kêu dân chặt cho đủ số, hoặc nhiều hơn. Nếu trễ một giờ không có mía cho máy chạy, thì tiếng quát la nghe rùm tai.

Đốt ban gốc

Mía to đốn rồi, muốn để gốc lại, thì các cái ban gốc nhủ dân đốt cháy mía mầm và là ngọn cả thảy.

Đốt xong, lấy cước bết ban ngay trên hàng mía, ban đốt cả gốc mía, làm thành mương cạn, cái tát nước tát vào, năm ba ngày sau, một mía mọc lên một lứa như mía mới trồng vậy. Chẳng phải như ta, để mía gốc thì để dành những chồi còn sót dất.

Cu ty cũ P. D. L. (Cán mới)

Những khi cụ giết người tội tàn của Đức

(Tiếp theo Phụ-trương số 829)

Dù nay mai họ phải đem vất bỏ mười mấy năm đèn sách, và cướp công cha mẹ mà đem thân trẻ non của họ ra làm « nhục dân » (chính người Nhật-bản gọi ra chữ « nhục dân » « Niku-dan » trong đội tiên phong đi xông pha vào chỗ lửa đỏ chì sôi, họ chỉ mong mỗi chiến tranh, thì chiến tranh phải có, không sao tránh khỏi).

Văn sĩ Đức Ludwig Bauer, trong quyển « Morgen Wieder Kriege », có nói: « La misère, danger de Guerres (Bão công sinh ra chiến tranh) trong báo « Annam Nouveau » ngày 19 Mai 1935, Lucien Romier có đăng một bài nhan đề là « L'Allemagne a besoin d'une Guerre ».

Hiện nay ở Đức, nhiều Bác sĩ danh xấp ông làm lo việc « áo cung: Bác sĩ Baz chuyên môn về cách chiến tranh bằng khoa học (wehr-wissenschaft).

Bác sĩ Proppenbergh chuyên môn về chất nổ.

Bác sĩ Wirth thì nghiệm phân hơi độc trên bãi Waccendorf và bãi Kummendorf.

Bác sĩ Haber và Hanlian chuyên môn về hơi độc từ năm 1915.

Bác sĩ Schumann đứng xa mà dùng vô tuyến điện làm nổ kho thuốc súng của cửa địch.

Bác sĩ Fetkenhauer thì nghiệm các chất nổ rất mạnh.

Đấy là chỉ kể tên vài danh nhân mà Tổng thống Hitler cử ra để chủ trương công việc hệ trọng. Còn Bác sĩ, kỹ sư, và bác chế sự làm trung máy nghĩa nhà máy và nhà thí nghiệm thì bằng hà sa số.

Năm 1933, số bác sĩ thất nghiệp là 140.000 người. Nhân tài của Đức còn nhiều lắm: Trong đời Âu chiến có 40 phần 100 tương, tá, úy tử trận, trong số ấy có 150 đại tướng, còn lính Đức gần nhiều có học thức chết gần hai triệu người. Tuy vậy ngày nay hạng trí thức thất nghiệp kể có mấy mươi vạn.

Họ biết rằng trận chiến tranh nay mai là trên « tiêu diệt ». Nên ngày đêm họ chỉ lo đạt được mục đích này: Dùng hết học để giải quyết vấn đề « tiêu voaga.

Bác sĩ Julius Meyer có nói: « Der Gaskampf wird also in der kommenden Kriegen zweifellos eine wichtige und vielleicht sogar die ausschlaggebende Rolle spielen ».

(Trong cuộc chiến tranh sau này, cách đánh bằng hóa học không những chiếm một địa vị rất trọng yếu, mà chính là cái vấn đề « sinh tử » vậy.)

Và lại bác sĩ Hanlian có nói: « Đùng hóa học trong chiến tranh sau này tức như được một cái lợi khí ghê gớm vô cùng, ghê gớm là vì nước nào giỏi nhất về hóa học sẽ làm chiến thắng hoàn toàn. (Doktor Hanlian. — Der Chemische Krieg).

Những công ty chế hơi độc ở Đức

Công ty Interessen Gemeinshft Farben Industrie trước trận Âu chiến chỉ chế các thứ phẩm nhuộm và thuốc trị bệnh.

370.000 triệu 1.100 triệu Mã khối (37.000 triệu phôi lang).

Thế lực công ty to đến nỗi vận quốc đều công nhận rằng nó là một cái bùa chiến tranh. Hiện nay công ty I. G. đm có 95 đại công ty kỹ nghệ ở Đức và các thiết bị vận mệnh của 40 công ty to ở khắp hoàn cầu. Kỳ hội nghị ngày 24 tháng năm 1928, bác sĩ Bosch, là ông chủ nhất, có nói: Đầu năm 1927 số người làm công trong hội là 93.742 người, đến đầu năm 1928 là 143.000 người,

(Cán mới) PHO-TANG

ĐẶT SĨ THUẬT

