











SỮA NESTLÉ NHỊU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Học quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ-sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) & Khấp Đông-Dương

Cảnh dân quê

(Đức thơ của người & nhà quê gửi cho bạn)

Quảng Nam, ngày 13 Aout 1935

Anh Tr. Em được thơ anh gửi thăm và có kèm theo cho mandat 15000, em rất cảm ơn.

Cha / lâu ngày quá! Anh bảo lâu ngày, thật đấy / Anh nơi nào không về quê, nhớ cảnh ruộng núi, nhớ khi đi săn, khi đi chơi trười vai thả quai chèo... và đêm em lo an phận cảnh này các... là vui là thích.

Thưa anh, có lẽ anh lâu ngày không về, nên anh không biết cảnh quê hương em từ vài ba năm gần đây sao? Có gì là thay đổi ruộng làm ra như anh Hai em, có được một ít lúa thì lại không ai mua; còn anh em thì mới ai ruộng trong núi, làm ra, khi mới bỏ là họ thì chuột cắn, kíp có đồng đồng ngắm sấm thì bị hạn, rồi đến lúc chín bị heo rừng phá quá, chim nôm cho đàn khi gặt về cũng chết xác, mà có ra gì! Hai cháu nhỏ của em cho đi học, đến nay cũng rứt về để giúp việc nhà, mong lo cho sống đi đã, chứ cho học, lấy gì mà chi!

Cái vườn sấm sê, chèo quế bên cạnh nhà, nay thì chồi loàng thành vườn hoang; da di em và nhà em đau rết mủi, cuộc không được. Mà cũng vì hai vợ chồng đau, nên có 1 cháu 2 tuổi rất nhỏ ghẻ, không cần được, nó chết đi cách 1 đêm mà mẹ nó cứ tưởng sống, vẫn âm mủi trong lòng!

Hiện em định bán hết nhà cửa, mở ra thành phố làm công việc mới, hết chỗ ở. Thêm nữa, độ này bạc phụ phí và trích lục đặc điển em chưa biết kiếm đâu đây!

Ngoài ra bị bọn lý hương trong làng làm khổ, xấu thuế tăng giá tự tay, hết chỗ ở. Thêm nữa, độ này bạc phụ phí và trích lục đặc điển em chưa biết kiếm đâu đây!

Nhưng đã hết cực đời / anh nghĩ, hằng ngày mang làm tâm tình nhàn, lý hương hỏi dò không biết mấy lực. Muốn chung nhau trồng một đôi trăm cây thuốc để bán, lại sợ nhà Đồn soát bắt phạt không chừng. Không những thế, đã bỏ tay cách ấy, mà này còn bị người là hay đánh báo; có ai dám tin gì ở miền em, thì em là khác kẻ chịu «phạm tội đáng báo», bị băm này đó.

Gần đây em nghe ông nghị nào đó xin gặng thuế muối vào thuế đình, nên chính phủ nghe lời, e phải hoãn một lớp nữa.

Ồ, anh có hỏi đường mà có giá gì không... Vậy anh xem báo Tiếng-dân có đăng giá gạo gần đây anh cũng biết, không nói lại làm gì cho họ đâu!

Khó nói hết cảnh quê mà cực khổ của chúng em được. Chưa biết rồi cuộc đời có thay đổi gì không, chứ cứ hoài vậy thì sống sao nữa?

Chúc anh chi khương an.

Nay kính:

T. C. K.

VIỆC THÈ - GIỚI

TRUNG-HOÀ

Thượng hải, 23 Aout. - Ông Hoàng-chí-Tiếp, hội trưởng hội đồng cứu tế nạn nhân trong trận lụt ở Hoàng hà, tuyên bố rằng số 40.000 km2 bị ngập. Ước số 3 tỉnh Hồ Nam, Sơn Đông và Hồ Bắc. Số thiệt hại quá 300.000.000 đô-la; số người phải di tản gần 1.500.000, mà riêng phần Sơn Đông tới 3.500.000.

Thượng hải, 23 Aout. - Ông-tính-Vũ có học vấn uyên bác về giới lại được Trường ban lãnh chánh. Báo Times Wapsee nói Quách thái Chi (Quo-tai-Chi) Đại sứ Trung hoa ở Luân đôn, sẽ lãnh bộ Ngoại giao.

Mô-hình, 24 Aout. - Theo phóng viên báo Times nhận nhà truyền giáo phải bỏ phái Tây-Bắc Trung hoa mà đi nơi khác vì quân cộng sản hoạt động rất mãnh liệt.

PHÁP Paris, 24 Aout. - Ngày 17 Aout, số thiệt hại ở phố phố là 320.437 người, số thiệt hại trước, trên là 1.106. Năm ngoái, cũng là số thiệt hại là 325.726 người.

HÀ LAN Amsterdam, 23 Aout. - Cuối tháng Juliet, số người thất nghiệp ở Amsterdam là 62.153; cuối tháng Juis: 61.488; và cuối tháng Juliet 1934: 45.427.

SOLIAR! SOLIARI!

La một thế do Chemistie de SOLIAR... là một thế do Chemistie de SOLIAR... là một thế do Chemistie de SOLIAR...

Phân-tử SOLIAR là thế do phân-tử không tay, tiền loại sự tìm kiếm, đáng để mặc là sự sống, hay sức khỏe, bằng các chất do thế do Chemistie de SOLIAR... có các chất do thế do Chemistie de SOLIAR...

Tumor của thế do: 1.000 một thuốc - Loại tốt nhất thế do: 500, 600, 700 - 800, 900, 1.000 - 1.100 - 1.200 một thuốc. Bán ở (bên) tinh giá đặc biệt, họ nhất Hanoi.

An-Thanh 41, Rue de la Soie - HANOI

Thuốc Cai thuốc Phiện

Xin kính cáo các ngài biết cho rằng. Nếu ngài nào đã trót nghiện thuốc PHIỆN thì nên bỏ đi bằng những mất thì giờ mà lại hại cho gia đình, người lại xấu xa như thế. Vậy bản hiệu có chế ra được thuốc Cai thuốc Phiện rất là thần diệu, đã hết nghiện thuốc phiện, đã hết đau đớn, đã hết mất ngủ, đã hết mất ăn, đã hết mất ngủ, đã hết mất ăn, đã hết mất ngủ, đã hết mất ăn...

Ồ, anh có hỏi đường mà có giá gì không... Vậy anh xem báo Tiếng-dân có đăng giá gạo gần đây anh cũng biết, không nói lại làm gì cho họ đâu!

Khó nói hết cảnh quê mà cực khổ của chúng em được. Chưa biết rồi cuộc đời có thay đổi gì không, chứ cứ hoài vậy thì sống sao nữa?

Chúc anh chi khương an.

Nay kính: T. C. K.

KHO CHUYÊN

Vi tranh ghế ngồi trường việc Bàn... Vi tranh ghế ngồi trường việc Bàn... Vi tranh ghế ngồi trường việc Bàn...

Hàn & Lào, có người thần thánh... Hàn & Lào, có người thần thánh... Hàn & Lào, có người thần thánh...

害大五

- 1) Bệnh thuốc phiện... 2) Bệnh sán... 3) Bệnh mất ngủ... 4) Bệnh mất ăn... 5) Bệnh mất ngủ...

TRỢ TUYẾT BÌNH SUYỄN THƯỜNG

SIẾNG HIỆP NHÃN-NHAI... SIẾNG HIỆP NHÃN-NHAI... SIẾNG HIỆP NHÃN-NHAI...

Đàn bà có thai... ĐÀN BÀ CÓ THAI... ĐÀN BÀ CÓ THAI...

ĐÀN BÀ CÓ THAI...

Đàn bà có thai... ĐÀN BÀ CÓ THAI... ĐÀN BÀ CÓ THAI...

PILULES PINK advertisement with image of a pill bottle and text describing its benefits for various ailments.

LE GOSSE advertisement featuring an image of a milk can and text describing it as a healthy food for children.

Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên

Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên... ĐAU DẠ DÀY, ĐAU PHỒNG TÍCH, ĐAU BỤNG KINH NIÊN... ĐAU DẠ DÀY, ĐAU PHỒNG TÍCH, ĐAU BỤNG KINH NIÊN...

CÁI AN LẠ HO-ĐO-LENH

Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan... Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan... Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan...

CÁI AN LẠ HO-ĐO-LENH

Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan... Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan... Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan...

CÁI AN LẠ HO-ĐO-LENH

Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan... Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan... Quan huyện ngạc nhiên, không hiểu có gì thì quan...







# PHU - TRUONG TIENG - DAN

## CHÍNH KIẾN MỘT QUAN NGHỊ

— Khôa sau, tôi định ra tranh cử dân biểu, anh hãy vận động hộ tôi nhé.

— Thấy là bảo ông Q.

— Cái đó tôi sẵn lòng, còn 2 anh nữa, hộ gì, nhưng... ông Q trả lời.

— Nhưng thế nào? anh muốn nói gì?

— Bác không thấy dân biểu 2 khóa này, họ chỉ tranh mấy cái ghế có đồng: nghị trường, thư ký, hội đồng hương lý, hội viên đại dự hội đồng chánh phủ, mà xoi bói nhau, ganh ghét nhau. Không làm được việc gì, nên nhân dân như bầy đàn đã quên hẳn cái Viện dân biểu là tên trống rỗng. Bác còn hăm mớ sao?

— Ấy là tại mấy ông dân biểu hèn, không có chính kiến gì ích quốc lợi dân, cho nên có chính kiến này, nhai là về mặt tài chánh, mà gấu cẩu (?), một cách quá quắt, thì sao không làm nên việc ra tro.

— Vậy anh nói có chính kiến gì hay để trả đũa dân chúng?

Thầy H. tôi bị đố: — Có lẽ chỉ, những lời chưa muốn công bố.

— Thì anh hãy nói nghe.

— Bác là bạn thiết, lại sẽ là người vận động ký ứng cử sau này cho tôi, tôi không dám chỉ bác, nhưng bác giữ bí mật cho.

— Được, anh cứ nói.

— Nói thực với bác, cái chính kiến này không phải sáng tạo tôi, nguyên là nhân sự tình cờ mà đưa đến cho tôi một cái gì kiến mới này.

— Tình cờ thế nào?

— Nhân vào thăm người bạn, thấy có tờ báo Sao Mai — gần số nào — trong có một bài đưa nhập cho tôi cái gì kiến mới này.

— Bài thế nào? trong nói chuyện gì? mà ai viết?

— Bài bài ai thì nói làm gì, chính bài của ông Trần-bá-Vinh là một ông dân biểu thiết lập đã 3 khóa, và 10 năm nay, chính là một tay lịch dụng trong dân biểu, thường tự xưng là học vấn minh, nên tôi đọc g đ.

— Ông Vinh nói thế nào?

— Ông xin gan thuê mỗi vào thuê đình.

— Ấy là chính kiến của ông, sao anh lại nói ra như vậy?

— Thì bác nghĩ: nước lấy dân làm gốc, dân lực là đũa người, tức là «đinh», trên môn thuế, đầu lãnh chất khác nhau, cũng là gì người nộp cả. Như ruộng đất, hàng hóa hay là muối, đường, thuế gì gì chúng ta, cũng là «đinh» nộp cả, cho môn thuế kia tự thân nó có tri thức, có môn gì tự nộp lấy thuế đầu. Nên tôi định ra làm dân biểu, yêu cầu với chính phủ, bắt buộc các môn thuế. Bất kỳ thuế gì cũng gan vào dân đinh hết, như vậy kho nhà nước không mất xu nào, mà hết tay, biết bao nhiêu cơ quan đã phải tồn tại rồi.

— Ấy chét, tôi thấy không làm ruộng mà anh gan thuê đình cho tôi sao? không được.

— Mặc kệ bà-à-gào thì bác phải nộp thuế đình.

— Lý lịch ở dân? chính tôi không làm ruộng mà nộp thuế đình, thì tôi chỉ thấy h.

— Sao lại không ích: gan thuê đình cho bác thì nhà làm ruộng như thế, tức gọi bán rẻ. Bác mua gạo là lại lợi cho gì?

— Vậy khách trả cho-à-hộ cũng đã gào, anh có xin gan vào thuê đình họ không? và lợi, gạo nhà mình ta thường bán ra hương cảng.

Thượng-hải, Tân-gia-bà cũng nước ngoài, bác có gan thuê đình cho họ hay họ chịu được không?

— Hiện nay 60 trường chuyên dạy về nghề lái bay, lại có một cơ quan binh bị lớn nhất hoàn cầu, có đến 13 triệu hội viên. Ở mấy trường này có những lớp dạy hoàn toàn cho học trò các khoa chuyên môn (technique), binh pháp (tacti-

Thầy H nghĩ ngợi một hồi, rồi nói:

— Dân biểu Trung-ky, chỉ nói việc lợi ích dân Trung-ky, ngại ra thuê về quyền chánh phủ. Mặc kệ.

— Mặc kệ sao được? dù gọi cũng như ăn muối, nó thuộc về mặt «tiêu dùng» (consummation), thay cả dân đình đều ăn gạo và ăn muối, song không phải là toàn người làm ruộng và làm muối. Tôi thấy đẹp chuyện gần thuê đình vào, đình của bác để nói chuyện «gan thuê muối» kia, đã thấy làm đều vô lý:

1) Người không có ruộng muối, không làm nghề muối mà chịu thuê như người có ruộng làm nghề muối, là một điều vô lý.

2) Kế án nhiều, người ăn ít, mà chịu thuê một trật là 2 đều vô lý.

3) Nhà có ruộng muối làm nghề muối, có kế khác chịu gan phải thuê mà mình cứ bán lấy lợi là 3 đều vô lý.

4) Muối bán, người ngoài dùng tha hồ (Cha-Chết) không phải mình dân đình ta ăn, mà bắt dân đình chịu thuê, là 4 đều vô lý.

— Nói lý với bác đại làm, chờ năm trên kế không uống rượu mà buộc mua rượu thì sao? kể như nước ứng thuận thì giống gì lại làm không được.

— Thế thì không phải bán nữa. Cứ ăn cái chính kiến của bác mà ra tranh cử, rồi giống thuê gì cũng gan cho dân đình được hết, không cần muối.

— Nói vậy nhưng chờ xem, thời kiểu bác.

X. thuật

Không quân của Nga Xô-Việt

Trải qua một cuộc cải lương chính...

Kể theo số mục thường, đội không quân Nga hiện có 70 hạm đội (escadrille) và 90 sư đoàn (section) quân còi máy bay, 3.200 chiếc tàu bay ra chiến trận và 1.100 chiếc phụ thuộc về công việc chiến trường, tức là cả là 4.300 chiếc tàu bay sẵn sàng chạy ra chiến trận.

Theo kế hoạch 5 năm lần thứ hai, năm 1937, không quân Nga sẽ có 5.000 chiếc tàu bay. Ngày 31 Janvier năm nay, ông Tonkhatchevski, phó ủy viên quân bộ, tuyên bố tại hội nghị, lần thứ bảy rằng không quân Nga từ 1931 tăng lên đến 33. Ghế chưa? Trong một tờ báo Pháp vừa rồi, ông Codon, bang không nước Pháp ở Nga lần, có một bài nói hiện nay nước Nga đã có 5.000 chiếc tàu bay kiểu mới và 10.000 phi công có học thức hẳn hoi.

Như thế chẳng bao lâu Nga sẽ có 10.000 chiếc tàu bay, lúc bấy giờ không quân Nga sẽ là một đạo quân mạnh không nước nào bì kịp.

Hiện nay 60 trường chuyên dạy về nghề lái bay, lại có một cơ quan binh bị lớn nhất hoàn cầu, có đến 13 triệu hội viên. Ở mấy trường này có những lớp dạy hoàn toàn cho học trò các khoa chuyên môn (technique), binh pháp (tacti-

## CHỊ EM TA NÊN TRONG CON SỐ NÀY

Cuộc vận động «đồng nội hóa» ở nước Tàu, đầu chưa có thành hiệu to lớn, song giảm được mấy phần ngoại hóa tràn vào. Chẳng như chị em Tàu đã có theo chính sách khêu sức nhiều ít.

Theo tờ phát biểu của cuộc mạo hiểm quốc tế, thì nội trong 4 tháng (từ 1. đến 4), số nhập khẩu môn đầu thơm, nước hoa và phấn, tổng cộng là 362.095 đồng, so với số du nhập năm ngoái cùng trong 4 tháng ấy, là 499848 đồng thì năm nay giảm bớt được trên 10 vạn.

Số du nhập ấy tính quan thuế:

Nước Pháp	18683\$
Đức	15961
Nhật	48176
Mỹ	83368

Ngoài ra các nước 1851

Ghê chưa! số đầu thơm, nước hoa và phấn đã giảm bớt mà của con số to như thế. Ở xứ ta có ai làm bản thông kê ấy thử xem S. S.

Một bài viết tác trong văn giới ta, về với Chính phủ quân, Cung-oán chuyên Truyền Kiều dùng là một áng văn chương thì xuất sắc của tiền vào báo nước ta mà ngày nay còn lưu truyền, là:

## TÂN-CUNG-OÁN

PHÁC-TRUNG-NGỌC  
giải - nghĩa và phê - bình

Bản tại nhà in Tiếng - Dân  
mỗi quyển 0310

## CHUYÊN ĐỜI CỦA CHUÔNG-MAI

### Nêu bà Hitler vào đảng phụ-nữ ấy

Lần này các báo ta thường nói đến chuyện Hitler là tay độc tại nước Đức. Nhưng không thấy báo nào nói đến gia đình tay độc tại ấy, nên chúng ta không biết có bà Hitler hay không. Theo như thủ đoạn Hitler đối với phụ nữ Đức, thì có lẽ ông ta không có vợ thì phải. Như có vợ, thì lúc này ông ta tất phải cái nạn to.

— Ai cũng biết phụ nữ Đức nào có phải như dân bà Len Anauille ta đâu. Trí thức, học vấn, công nghệ cho đến việc nội chánh, việc ngoại giao, có việc chận tranh, họ đã hạn công với đàn ông nhiều lắm. Vợ mà Hitler trước hết họ cái lạnh lùng về trong xã hội.

Nước chỉ em ở trong bếp kia!

Câu xác ngợ ấy, đầu cho nữ giới Anauille ta, mời nghe phong phanh một vài tin «phụ nữ vận động, phụ nữ giải phóng», đã không đem vào tại được, huống là chị em nước Đức.

Mà đã thời đầu, sau đó có vài tay «xử giao hoa» danh tiếng trong nước, nhân dịp giao thông gì đó, Hitler dúi đầu tay sát ra bắt họ phải bước lên đài đoạn đầu mà không chút gì là thương xót, con người gồ gô đến thế là cùng!

Ở dưới quyền áp bức thẳng tay như thế, báo chị em chịu lý được sao?

Gần đây báo Trường-an có đăng cái tin phụ nữ Đức có lập hội bí mật phản đối Hitler, hội viên hội ấy đã có các giới, thực hành chủ nghĩa «ngăn cản chồng hay là tình nhân mình như định không hiệp tác với Hitler. Họ ai không theo thì tuyệt giao không cùng chung chân chiến nữa». (Tích đại q).

Trên đời không có hội bí mật thì cho, bằng có thì chủ nghĩa hội này rất đáng đời cái nghĩa 2 chữ bí mật, mà có lẽ Hitler gian hùng đến đâu, cũng không ngán cảm được. Vì chị em thực hành chủ nghĩa này, biết cực chỉ ra tòa là đi là cùng, chờ lấy đầu luật gì mà bắt tội họ được; trên đời có cái gì mà bắt tội họ được?

Vợ không ngượng chung với chồng thì bị tội sao.

Vậy như Hitler có vợ mà bà Hitler vào hội này thì ông Hitler sẽ nguy to.

— Nguy thế nào?

— Chờ không thấy phần đồng các bà quan ta sao? gia đình được vui vẻ hết sức mà nên đức ông chồng rất bị bắt bị h.

Thì mấy bà hát hát cho đến nơi, lại có bà ham tư sắc, bởi bác hay thích xem khiêu vũ, chỉ em họ rủ nhau đi một phe, thì ông chồng vuốt bộ râu cộp mà ngó để cho chị em họ thả cửa làm chi thì làm.

Vậy chị em Đức mà khuyên bà Hitler vào hội, không cho Hitler ngượng chung thì bác bà ngay lệnh ấy chờ gì.

Đời đời thành thật

Ngài nào mua báo, xin gởi tiền trước.

Ngài nào còn thiếu tiền báo, xin nhớ kỹ hạn mà gởi về trả cho.

Nếu các Ngài còn thiếu nhiều mà chậm trả, biết chắc đi, bản báo phải đình gởi báo, xin miễn trách.

Tiếng Dân sống trên 8 năm nay, vẫn trông cậy vào tấm lòng sốt sắng của quý độc giả. Lúc không hoảng này, xin các Ngài ủng hộ số sáng thêm, cảm ơn.

TIẾNG - DAN

## MƯU LƯỢC VÀ CAN ĐÀM CỦA MỘT NHÀ VĂN HÀO

(Đặt sự Lương-Khải-Siêu tiên sinh trong khoảng Hộ-quốc-quân đánh đổ Viên-thế-Khải)

(Tiếp theo Phụ-trương số 823)

Lúc đầu mới mở hội, còn lời khách khi cười nói. Qua ba tuần rượu, lần lần lộ khuê dắc ra. Có một viên đại tướng ngồi gần bên Long — Sau lại người ta nói với ta viên ấy là Hồ-lệnh-Huyền. — Viên ấy trở giọng hùng luận vô phu ra, đầu tiên mắng dân quân Quảng đông, rồi mắng quân Quảng-tây, sau kéo cả Thái-Ngạc và Hộ-quốc quân ra mà mắng dài mắng can cả. Lúc mắng đùa như thế, viên ấy lại lườm lườm cặp mắt chăm ngó vào ta như đóng đinh phang vào mặt vậy. Long ngồi bên bảo viên ấy hãy nói ít ít.

Ta lúc bấy giờ rất háng hái nên một bài giảng ấy có sức diễn áp đảo cả bọn ấy, Hồ-lệnh-Huyền là tên nói khêu khích chằm ta giờ trước, lên mình lui đầu mất. Còn phần khách dự hội xem đều có vẻ cảm động. Sau tan hội rồi, có nhiều người lại bắt tay ta tỏ ý ân cần.

Sau lần hội ấy, tỉnh Quảng-dông liền tuyên bố độc lập. Ngày thứ 3 ta trở về Triệu-khánh. Lục-vinh-Đình kéo quân sang Hồ-nam.

Sau Quảng-dông độc lập

Kể đó Hồ-nam, Chiết-giang lần lượt độc lập, về biên giới Tô-xuyên đỡ phần lo nhiều.

Qua mấy ngày sau, Phùng-hoa-Phủ diên cho ta dực ta về Thượng-hải thương lượng đại cuộc, tuần đầu tháng 5 ta về đến Thượng-hải, em ta và trẻ con ta ở Thiên-tân về đón ta, ở đó 2 ngày, mới báo tin cha ta bệnh mất cho ta hay, hồn phách ta hay đau ngoài trời, đau xót vô cùng, không có làm trí não nghĩ lo đến việc nước nữa.

Ta vì có tang cha, nằm ở Thượng-hải. Phùng-hoa-Phủ biết thế không cùng ta bàn việc gì nữa.

Sau trên 20 ngày, Viên hoàng Đế vì tức giận mà tạ thế, bỏ cái ngôi vàng. Ấy là hạ màn lớp tuồng.

Cộng hòa khởi phục lại, Lê-nguyên-Hồng lên làm Tổng-thống. Thái-công làm đốc quân Tô-xuyên, kiêm chức tỉnh trưởng. Song Thái-công đã nói trước thành công không cần địa vị gì và mình lại vì nhọc có bệnh, nên sau sắp đặt công việc duy trì trật tự ở Tô-xuyên độ non một tháng, liền từ chức, đầu trên chánh phủ không muốn chuẩn lời, dưới nhân dân một mực bảo lưu, mà Thái-công như định treo ấn, đi Thượng-hải rồi sang lườn Nhật-bản dưỡng bệnh, ngày 7-12-năm ấy Thái-công tạ thế, lư cái dấu tích ân nhân cho 4 trăm triệu đồng báo ta, cái gương Thái-công sáng suốt là gương nào? có dấu như bọn quân phiệt ngày nay.

Nay ngày kỷ niệm, bị nhân thuật đoạn lịch sử thương tâm ấy, trông cho hậu tấn noi theo cái gương Thái-công mà cứu nước.

Đọc chuyện trên này, thấy trong học văn báo học giả mà được như Lương tiến sanh, thật cũng hiếm có vậy.

HẾT

S. B. T. thuật



