



Một ít sự kiện phát quĩ báu của nước nhà vào khoảng cận đại

(Tiếp theo Phụ trương số 823)

Bức thư ông Hoàng-cao-Khai, lấy chữ « dân » đối với chữ « quân », trọng bên dân mà nhẹ bên quân, như ở thời đại sau này, ai cũng cho là hợp thời, nhưng ở thời 40 năm về trước, trong não toàn cả người nước mình, còn in sâu cái học thuyết « trung quân », ai cũng nhận « vua tức là nước », thì thuyết ấy còn bị chống chọi nhiều, nhất là đối với ông Phan-đình-Phùng là người « sống chết với chữ trung ». Và lại nói dân mà chủ trọng về dân vùng Nghệ-Anh, lấy tinh thần tự mà cảm động, nghĩa ấy có hơi hẹp. Song bức thư ấy lời lẽ trung hậu, chỉ đường lợi hại mà tinh cách chân toàn, đáng là bức thư một người bạn thiết, do trong gan phải viết ra.

Bức thư có cảm động ông Phan nhiều, dẫu là chủ nghĩa nhất định không thể đổi được. Nền trong phục thờ chằm phong tương đối, không bỏ qua một ý gì không trả lời mà tư ý rất hàm súc, cái chí khí cương quyết khẳng khái nằm lặn trong lời nói ôn hòa. Chỉ nói vấn chương thì hai bức thư này, rõ là hai bài kiệt tác trong văn giới Hán học ta, mà cũng là tinh hoa cuối cùng trong làng tân học.

Bản sao hai bức thư này, cũng như các bản sao cổ văn khác, không chép năm và ngày tháng; ấy là vì cái óc ưa chuộng một mặt văn chương mà thiếu cái não sử học.

Nay theo những lời trong thư như câu: « tin xuân rừng mai », (梅山春信), « nhất đương đại liệt » (一國同聲), cũng « có sự mười năm lại nay » (自來已歷十年), thì rõ hai bức thư này viết vào khoảng tháng 11 năm Thành-Thái thứ 6

(giáp ngọ, 1894). Sau năm kỷ ông Phan-đình-Phùng bệnh mất, ông Nguyễn-Thân ra tiền mà dâng Cáo-Vương ở Nghệ-Anh.

MỘT NGƯỜI CHỦ ĐỘNG RẤT QUAN HỆ TRƯỚC VÀ SAU KHOẢNG « KINH THÀNH HUẾ THẤT THỦ » NĂM ẤT-DẬU (1885)

Đoạn lịch sử hay nói cách khác là tấn tước bị kịch « Kinh thành thất thủ » năm Ất-dậu, ai cũng biết tay gòe gian quyết Nguyễn-văn-Tường, và thơ học Tôn-thất-Thuyết, như các báo gần đây đã thuật. Mà có một người rất trọng yếu, rất quan hệ cả hai bên Pháp và Nam, rõ là một tay chủ động trong khoảng trước và sau tấn kịch ấy, mà chưa thấy ai nhắc đến. Vậy kỷ giả xin thuật rõ cái người ấy cũng công việc ra đây, gọi là bỏ chỗ thiếu kia.

Người ấy là ai? Tên là ông Nguyễn-hữu-Độ.

Xin trước nói qua lược sử ông Nguyễn-hữu-Độ:

Người Tống-sơ, tỉnh Thanh-hóa, năm Tự-Đức thứ 20 (1867, dậu cử nhân. Lúc ấy 35 tuổi, đầu tiên bỏ làm giáo thụ Kinh-môn rồi làm tri huyện Nghiêu-Phong (Bắc-kỳ), đẹp yên giặc biển, có tiếng giỏi. Năm Tự-Đức 26 (1873, Hà-ninh thất thủ, Khâm sai Nguyễn-văn-Tường cùng Thống soái Pháp giảng giải, mời Nguyễn-hữu-Độ lên Hải-dương, cho quyền biện chức Bộ-chánh sung tiền và sứ, tuần tấp giặc biển.

Năm Tự-Đức 35 (1885), Hà thành thất thủ, ông sung phó Khâm sai lãnh tuần về Hanoi; tháng 11 năm ấy, cái thợ Hà-ninh tòng đốc.

Huỳnh - Thúc - Kháng dịch thuật

Lúc ấy ông bất hợp ý với quyền thần trong triều (tức Tường và Thuyết). Vua Hàm-Nghi lập lên (1885), ngỏ quan trong triều dâng sớ tham bạch, có chỉ triệu về Kinh, nhưng quan Thống soái Pháp giữ lại, (đây là lược dịch theo bản Liệt truyện, quyển 39).

NGUYỄN-HỮU-ĐỘ MƯỢN TAY NGƯỜI PHÁP ĐỀ TRỊ TƯỜNG VÀ THUYẾT

« Nước tất mình tự đánh nhau mà người ta mới đánh » (國必自伐而後人伐之), câu nói của thầy Mạnh rõ là cái chứng cho thời cuộc nước Nam vào khoảng Kiến-Phúc Hàm-Nghi (1882-1885).

Nước Pháp lúc đầu dùng binh sang Đông-dương, trước cốt lấy Nam kỳ làm nơi căn cứ, sau lấy Bắc hà động thông đường sang Vân-nam; Còn Trung-kỳ thì chưa có ý chiếm lĩnh. Những trận đánh ở Tourane, và Thuận-an, cốt là thí oai cho Nam triều phải thuận nhận điều hòa ước, dựng kinh dinh công việc nói trên, chờ thực tình lúc bấy giờ chưa có ý can thiệp nội chính.

Nghiệm như thời vua Tự-Đức đương còn trị vì dẫu là dựng dân thua đó, sức nước Nam không chút gì chống lại binh lực người Pháp; song vua tới một lòng, chánh lệnh triều đình còn như thống, chưa có chia rẽ. Nên quân Pháp đã lấy Hanoi đến hai lần và chiếm lĩnh các tỉnh khác mà sau giảng giải lại giao lại cho Nam triều đặt quan cai trị. Việc ngoài Bắc hà con thế, bướng

là việc ở vua quan trong triều. Một là vì tình thế ngăn trở, hai là vì không rõ nội dung thế nào, ba là vì nhân tâm trong nước đương còn óm quan niệm bài ngoại. Nếu không có người Nam có thế lực, có tài cán thông trung giúp sức và bày rõ tình hình, thì đối với công việc triều đình nước Nam, người Pháp còn đứng mặt bàng quan.

Nói đến đây là một đoạn đau lòng trên lịch sử nước nhà, nên tôi muốn mượn cái thuyết « trời sanh Chân-Đa lại sanh Gia-cát-Lượng » để tự giải:

Có lẽ trời sanh ra Tường với Thuyết để gây ra cuộc rối loạn trong triều, trời lại sanh ra Nguyễn-hữu-Độ để mượn tay người Pháp mà trị tội Tường, Thuyết, thành gây ra cuộc Kinh thành thất thủ năm 1885.

BỨC THƯ CỦA SĨ DÂN BẮC-HÀ GỢI LÊN NGUYỄN-SOÀI PHÁP

Nguyễn-hữu-Độ đã không dung với Tường, Thuyết lại được Thống soái Pháp yêu trọng, oai vua đòi mà không về, rõ là hai bên đã đối đầu nhau. Song phỏng như sau vua Tự-Đức mất rồi mà triều chánh giữ được vững vàng, không có chỗ hở thì cuộc tương đối kia, có lẽ còn kéo dài.

Bỗng dân có tấn kịch phũ phạp kế tiếp diễn ra, làm cho nhân tâm trong nước kinh hoàng xôn xao mà cái tội của Tường, Thuyết rõ rệt ra trước tai mắt người trong nước,

trở một chiếc ông Phan-đình-Phùng đứng ra phản đối, ngoài ra trong triều ngoài quận, thấy đều khiếp oai sợ họa mà không ai dám nói câu gì. Lòng công phẫn của thần dân tăng lên mấy độ.

Nguyễn-hữu-Độ là một tay không vờ, và biết rõ thời thế, nhân dịp ấy, định mượn tay người Pháp, mà trị tội Tường Thuyết. Trước hết Nguyễn-hữu-Độ đưa bức thư của sĩ dân Bắc hà lên cho Nguyễn soái Pháp, trong thư kể tội Tường, Thuyết rất rõ ràng, và xin Thống soái Pháp cử binh vào tội:

« 臣等聞天子受命而王天下，其德足以懷遠，其威足以服衆。今者國家之難，皆由於大臣之私。而宗廟之祀，生靈之塗炭，罔不備也。嗚呼！分有憂車，情同憂愛，區區寸念，誓仰神威，願聞命於天。其勇圖決，萬國知名，星朝一際，旌旗變色。下國臣民，幸得坐享太平之福。其在斯乎，其在斯乎。爰此誓軍，冒昧陳訴，伏祈特恤民情，替揚天怒，除亂臣以清君側，去積弊以肅朝綱，則天下臣民不勝懼作之至。今肅哀。

其他似觀如說理，海軍，學堂，奇英諸公，若碩之臣如陳誠誠，勤成之臣洪休，洪肥，洪基，或下之于獄，或毒之以藥，或因面殺之，或流而斥之，能使皇家三百年積累培安之基，一旦歸于烏有，而伊等且自封為衛國將軍矣，自表為捍國勳臣矣，事變至此，尚忍言哉。

夫以太史之節，重臣之策，是何人也，齊晉又何時也，而何以在廷文武，不聞有一討賊之舉。

與一國罪之禍，惟知脫罪而尋阿從取寵，使一世之忠臣義士，割腕長嘆，其痛難堪，世道人心，言之可為於邑。嗚呼，彼之亦使其主，彼者其民，勢不遂於自立自為不止，所以年來數難通運，未敢舉手者，特有大國之保護耳。民等聞元帥大臣臨門具軍陳訴，承己奉執，怨勇賊之賊，不日可致麾下，而南國不勝存慶矣。中意，無奈，戎務煩興，遠氛未靖，我使君靈之威久懸，而封疆之毒愈滋，帶兵以入，身門，設營勇以護私宅，添者新設山防，而民力竭，陰險為毛，傷如燭而致民危，甚又稱爲設電防守之名，陰行捷徑，解之舉，皆如近有，無不文，而多侵擾，原其意，豈欲與大法抗衡，以遂其專橫之私，而宗廟之祀，生靈之塗炭，罔不備也。嗚呼！分有憂車，情同憂愛，區區寸念，誓仰神威，願聞命於天。其勇圖決，萬國知名，星朝一際，旌旗變色。下國臣民，幸得坐享太平之福。其在斯乎，其在斯乎。爰此誓軍，冒昧陳訴，伏祈特恤民情，替揚天怒，除亂臣以清君側，去積弊以肅朝綱，則天下臣民不勝懼作之至。今肅哀。

此書不載年月，以書中事情推之，當在咸宜帝初立之後，京城有事之前，在乙酉千八百八十五年三、四月之間，古人云，國必自伐而後人伐之，朝政此時已不調矣，而借外力以濟內患，非計之得者也，宜紹入而漢亡，宋繼來而唐滅，千古同慨。

此書必有謬題之者，世以爲阮有度欲除弊說，先聲其罪，觀後阮有度二書愈信。

讀者誌 (Còn nữa)

BÁ = TƯỚC MÔNG = THẾ = TÔN

(LE COMTE DE MONTE-CRISTO)

PHÁP - QUỐC LỊCH - SỞ TIỂU - THUYẾT

Tác - giả: Alexandre Dumas

Dịch - giả: Nam-Son

- Tôi gọi anh là vì thấy anh chạy như đũa điên, sợ anh chạy đi nhẩy biển. Đối với bạn, không những phải mời bạn uống rượu, mà còn phải ngửa bạn đứng uống nước cho đến phớt ướt lên nữa chứ!

Phi-Nhân thò ra, rồi gục đầu gối trên hai cánh tay đương đã treo trên bàn.

Kha-dông-Thuộc nói luôn, nói giọng thô kịch của người thường dân: - Này, anh Phi-Nhân, sao coi bộ anh giống một người bị đại bại trên tinh trường quá chừng!

Rồi cười rả lên. Đãng-Lát nói theo: - Hừ, người như anh Phi-Nhân ta đây có lý nào lại bị bại trên tinh trường; Kha-dông-Thuộc, bạn nhạo người ta sao chứ?

Kha-dông-Thuộc đáp: - Không phải nhạo đâu, thì bạn không nghe anh thò ra đó sao? Này, anh Phi-Nhân, ngẩng mặt lên mà trả lời cho chúng tôi đây này. Khi bạn bỏ bối thối về sức khỏe của mình, mà mình không trả lời, thì không tốt chút nào hết.

Phi-Nhân vẫn sấm cứng hai bàn tay và cái đầu mà trả lời: - Tôi mạnh, chớ có chuyện gì đâu.

Kha-dông-Thuộc vừa nói vừa làm dấu bằng hai ngón mắt với Đãng-Lát: - Đãng-Lát sự thật như thế này, chắc chắn: Anh Phi-Nhân đây là một người Cát-tân rất tử tế và rất mạnh dạn, và là một tay đánh cá có tiếng ở Marseille (Mạt-xây), anh có thương một người con gái đẹp vô cùng, tên là Mai-thiết-Thanh; nhưng rả cho anh, người con gái ấy lại phải lòng một anh phụ cai tàu Pha-ra-ông; và hôm nay tàu Pha-ra-ông đã về đến bến... Bạn hiểu chưa?

Đãng-Lát trả lời: - Tôi không hiểu gì hết.

Kha-dông-Thuộc: - Thì anh Phi-Nhân ta phải nghĩ... mà!

Phi-Nhân ngẩng đầu lên, nhìn Kha-dông-Thuộc như người chực

gậy sẵn từ khi nào: - Sao nữa? Sao nữa? Mai-thiết-Thanh không tây ai hết, Mai-thiết-Thanh, tự do muốn thương ai thì thương.

Kha-dông-Thuộc: - À, như thế thì còn nói làm chi nữa! Tôi tưởng anh là người Cát-tân; và tôi nghe nói người Cát-tân không bao giờ chịu nhường nhịn ai bất kỳ về việc gì; người ta lại còn nói với tôi rằng thế như là anh Phi-Nhân, khi anh có chuyện thò hiểm gì thì phải ghé, phải sợ... Phi-Nhân mỉm cười một cách đáng thương và nói:

- Một người dễ dẫn chân vào tình trường, thì không còn gì là đáng ghê, đáng sợ nữa hết.

Đãng-Lát đã bỏ thương hại Phi-Nhân lắm: - Tôi nghiệp, phép làm sao? Anh có ngờ Đãng-Thế trở lại thành lính như thế đâu; anh tưởng nó chết ở đâu rồi, hay là nó quên rằng Mai-thiết-Thanh tuyệt đẹp kia rồi! Những việc như vậy, càng xảy đến thành lính chừng nào, càng dễ cảm động chừng này.

Kha-dông-Thuộc này giờ vừa nói vừa uống rượu, nay đã ngà ngà say: - Thế nào mừi dầu, cũng không chỉ một mình anh Phi-Nhân ta bị Đãng-Thế về phá đám, phải không, bạn Đãng-Lát?

- Không, bạn nói phải, tôi lại dám quả quyết rằng việc ấy, làm hại anh nữa, chớ không phải chỉ phá đám mà thôi.

- Nhưng mặc kệ (Kha-dông-Thuộc vừa nói vừa rót cho Phi-Nhân một cốc rượu và rồi cốc thứ tám hay thứ

mười gì đó cho anh ta, còn cốc của Đãng-Lát thì mới nhắm đến) mặc kệ, đợi xem Đãng-Thế cưới nàng Mai-thiết-Thanh, cái nàng Mai-thiết-Thanh tuyệt đẹp kia; Đãng-Thế chỉ vì việc ấy mà về đó thôi.

Lời nói của Kha-dông-Thuộc đó làm che quá tim của Phi-Nhân nóng không khác gì đồ chì nước vào. Đãng-Lát lại nhìn Phi-Nhân một cách như thương hại lắm, làm cho Phi-Nhân càng thêm nóng bầy bội phần.

Kha-dông-Thuộc hỏi: - À mà khi nào cưới đó? Phi-Nhân trả lời: - Ói, chưa đâu!

Kha-dông-Thuộc tiếp: - Nhưng mà rồi chắc cũng sẽ cưới, cũng như Đãng-Thế sẽ lên chức cai tàu Pha-ra-ông, phải không, bạn Đãng-Lát?

Đãng-Lát nghe nói đến chuyện cai tàu, tự nhiên rùng mình, và xây lại phía Kha-dông-Thuộc, nhìn vào mặt anh này, như để xét thử trong câu nói ấy có ngụ ý gì không. Nhưng chẳng qua là Kha-dông-Thuộc đã có hơi say mà nói bầy ra thế thôi.

Kha-dông-Thuộc vừa rót rượu, vừa nói: - Thôi, ta bầy uống rượu mừng ông cai tàu Đãng-Thế, chớ có gái Cát-tân tuyệt đẹp kia bè!

Kha-dông-Thuộc đưa cốc rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch. Phi-Nhân cầm cốc rượu của anh ta ném xuống đất bẻ tan.

Kha-dông-Thuộc vâng la lên: - É! É! É! Tôi thấy gì gì đường kia, ở trên đời, về phía làng Cát-tân? Phi-Nhân, anh nhìn thử xem, anh tỏ mắt hơn; và như rượu để

làm lóa mắt tôi rồi. Tưởng như cặp tình nhân tay bắt tay, mà giắc nhau đi đó! Trời ơi! Họ không ngờ có chúng ta đây, họ ban nhau kia... Sắc mặt Phi-Nhân biến hẳn. Tâm sự Phi-Nhân khi ấy ra làm sao, tưởng như Đãng-Lát đã biết cả, vì anh này ngồi nhìn Phi-Nhân không nháy mắt:

- Anh Phi-Nhân có biết hai người ấy không? Phi-Nhân trả lời: - Đãng-Thế và Mai-thiết-Thanh chớ ai.

Kha-dông-Thuộc nói: - Thấy chưa / Tôi không nhìn ra mà / O-à Đãng-Thế! O-à! Mai-thiết-Thanh! đến đây, đến đây nói cho chúng tôi biết ngày nào làm lễ cưới với; anh Phi-Nhân này cứng cỏi quá, anh không chịu bẻ mới cho.

Đãng-Lát đã bỏ can Kha-dông-Thuộc đương nhón chân chồm ra ngoài bàn mà gọi: - Bạn có im đi không! bạn hãy lo mà đứng cho vững phần bạn đi đã, để cặp tình nhân họ làm gì mặc họ. Này, xem anh Phi-Nhân đó mà bắt chước theo; thế mới ra người đáng đáng chớ!

Phi-Nhân bị Đãng-Lát chích cho mấy má, khi đó như muốn xông tới đâm Đãng-Thế; anh ta đã đứng dậy và nhón chân, nhưng Mai-thiết-Thanh bộ mặt tươi cười ngay thẳng, ngả đầu lên nhìn, làm cho anh ta nhớ lại lời nàng nói: « nếu Đãng-Thế chết thì em chết theo », nên nghĩ trở lại trên ghế.

Đãng-Lát ngồi nhìn Kha-dông-Thuộc chân rồi xây qua nhìn Phi-Nhân: một người thì bị ma men

làm ngu dại, một người thì mê mẩn vì tình, rồi thắm thì trong miệng.

- Sắp bầy không ích lợi gì cho ta hết, với một đũa say rượu, với một đũa nhất gan, không khéo lại có đũa nguy hiểm nữa kia. Một đũa thì đáng lẽ tức cảnh hồng mới phải, lại rần mà giốc rượu vào rồi gái gù gặt gương; lại một đũa thì u mê đến nỗi người ta chim tình nhân của mình trước mắt, mà người mà khóc, mà than như đứa trẻ con! mà nó có cặp mắt đỏ gay như người Tây-ban-nha (Espagne), người Xi-xin (Sicile), biết trả thù chớ phải!

Mà nó có cặp mắt đỏ gay như người Tây-ban-nha (Espagne), người Xi-xin (Sicile), biết trả thù chớ phải! mà nó có cặp mắt đỏ gay như người Tây-ban-nha (Espagne), người Xi-xin (Sicile), biết trả thù chớ phải!

Mà nó có cặp mắt đỏ gay như người Tây-ban-nha (Espagne), người Xi-xin (Sicile), biết trả thù chớ phải! mà nó có cặp mắt đỏ gay như người Tây-ban-nha (Espagne), người Xi-xin (Sicile), biết trả thù chớ phải!

Kha-dông-Thuộc nhồm dậy, hai nắm tay đập vào bàn mà la lớn lên: - Hô là! Đãng-Thế, anh không thấy bạn này ở đây sao? Hay là anh không đáng nói chuyện với bạn này nữa?

Đãng-Thế trả lời: - Anh Kha-dông-Thuộc, không phải đâu, tôi sung sướng quá; sự sung sướng hay làm mờ mắt người hơn là cái tình làm phách, anh chẳng biết hay sao?

Kha-dông-Thuộc: - À, thế mới phải chớ! Chào bà Đãng-Thế.

Nàng Mai-thiết-Thanh chào lại và nói rất nghiêm:

- Đó chưa phải là tên tôi. Trong xứ tôi người ta nói: Lấy tên vị

hôn phu của một người con gái mà gọi người con gái ấy, thì là một điềm dữ. Xin cứ gọi tôi là Mai-thiết-Thanh.

Đãng-Thế can thiệp vào: - Nền bỏ lỗi cho ông bạn hàng xóm quí hóa này, và cái làm gì cũng không đáng gì đó!

Đãng-Lát vừa chào cả hai người vừa hỏi:

- Vậy thì lễ cưới sẽ làm nay mai phải không, anh Đãng-Thế?

- Sẽ làm sớm; hôm nay giấy mực sẽ xong tại nhà cha tôi, ngày mai hoặc ngày mốt thì sẽ ăn lễ cưới. Tôi mong rằng ngày ấy sẽ hợp mặt cả các bạn, nghĩa là tôi sẽ mời anh đó, anh Đãng-Lát; tôi sẽ mời anh đó, anh Kha-dông-Thuộc.

Kha-dông-Thuộc vừa chỉ Phi-Nhân vừa hỏi:

- Còn anh Phi-Nhân đây thì sao? Anh Phi-Nhân có được mời đi dự tiệc đám cưới không?

Đãng-Thế trả lời: - Anh vợ tôi tức là anh tôi, nếu hôm ấy không có mặt anh, thì Mai-thiết-Thanh và tôi sẽ tiếc lắm.

Phi-Nhân mở miệng để trả lời, song tiếng nói tắc đầu trong họng mà không ai nghe được gì cả.

- Hôm nay làm giấy tờ, mai mốt thì ăn lễ cưới... làm gì gấp vậy, ông cai tàu?

Đãng-Thế vừa cười vừa nói:

- Anh Đãng-Lát, tôi cũng sẽ nói với anh câu mà Mai-thiết-Thanh vừa nói với anh Kha-dông-Thuộc: Đừng có cho tôi cái chức mà tôi chưa có, nó sẽ là cái điềm xấu cho tôi.

Đãng-Lát nói: - Xin lỗi anh, tôi muốn nói anh nói quá. Chúng ta còn chân thì giờ: tàu Pha-ra-ông còn 3 tháng nữa mới chạy chuyến khác mà.

- Ai lại không nói được sung sướng, anh Đãng-Lát, huống là người chịu lao khổ để làm ngày như tôi, nhưng không phải chỉ vì thế mà tôi làm gấp đầu, tôi còn phải đi Paris (Ba-ri) nữa. (Còn nữa)