









# PHU - TRUONG TIENG - DAN

## MUU LUOC VA CAN DAM CUA MOT NHÀ VĂN HÀO

(Đát sứ Lương-Khai-Siêu sinh trong khoảng  
Hộ-quốc-quân đánh dò Viên-thổ-Khai)

(Tiếp theo Phu-truong số 815.)

Lúc Thái thoát ly Viên-thổ-Khai.

Về bên Thái, tuy là một tên thành-dé-ché, trong tờ báo hành-dé-ché của phái quân quan, có kí tên rõ ràng, song con mắt Viên không nhìn, không sao khoe ngợi kí Thái; có một ngày nọ, nhà Thái phát ra cái án « hù lợn ». Cố 5, 6 người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm súng lục vào nhà Thái đánh cướp. Một tên là, là bọn cướp này không lấy vật gì cả, thi thoảng bùm-bóm-túm tấp giấy tờ và sách vở. Nhưng kết quả không lấy được vật gì hết.

Sau lại chúng ta mới biết Viên sai bọn ấy tới cướp nhà Thái, cốt lấy các thư từ và giấy thép bì mật. Nhưng tiếc có hời trê, Thái đã phòng bị đến chỗ đó, nên một tuần lễ trước đã đưa sang Thiếu-Tần gửi cho ta cái cá.

Nhân việc ấy, Viên tức giận và sự lời mỉa, nên bọn cướp kia bị lâm án chém đao đếm bắn diết.

Hai chúng ta trong mấy tháng ấy, ngày nào ngày nào, đối với Viên cũng phòng mưu giữ ngọn tung ty. Vì cái cảnh đó, nên một nhà tho-sanh lồng ngay bọn, thiệt như ta, mà cũng trở thành sáu sắc kin đáo.

Khôn nẹt là bọn trình thám của Viên, có cả tú dán dỏi ba mươi người, thay phiên đi dò chúng ta, ngày nào chúng ta cũng gặp lù nô, lại phải thương thường chuyện trò với chúng ta.

Thái-Công hé môi tuôn lè thi nhảy sang Tiente-Tần một lần.

Vì tránh tai mũi bọn trình thám Viên, chúng ta hội diện nhau lui dánh bài, uống rượu, làm lâm trồ hù bài. Sau đó vài tháng, do thám mải mà không thấy chúng ta có dấu gi khái nghi, chúng như Viên xem hai chúng ta không có gì đáng lo ngại nữa.

Trong khoảng tháng 9, tháng 10 năm ấy, những người làm phúc của Thái nháo tin, đều đã tới và Thái-Công đã dặng dò trả về Văn-nam cả. Đầu quí tháng 11, Thái mới già đau, kí thiệt cũng có bệnh (trước Thái đã đã say mê một con di tên là Phung-Tiên, mà lý dì người vợ, cho vợ dì trước, mang dù bị mất đi rồi). Vào năm nhá thương ở Thiếu-Tần, đợi bao nhiêu người của Viên tới thăm, cầm giấy chứng thay thuốc vỗ trinh Viên làm cho, Thái công mới lại nhà ta, rồi dập tâu sang Truong-ky (Nhật Bản) hội diện với một người Thái đã sai đi Văn-nam, lại một người nữa là Văn-nam mới phải lại trước

Thái—Người sau này là một vị sư trưởng hiện nay đã di tu. Vì sao ta còn ở Thiên-tán chưa chịu đi?

1) Là vì các cơ quan biện sự bị mặt dồn tự tay ta đấu cát, ta không thể rời ra.

2) Nếu ta đi, tất nhiên Viên châm riết Thái, Thái không di thầu Văn-nam được.

Trong mấy tháng trời, chúng ta không giờ phút nào là không đe lòng suy tính việc ấy, đến ngày 2 tháng 12 năm ấy, Thái-Công mới thoát khỏi. Nguyên chúng ta đã hẹn với nhau, bê ngày Thái đến Văn-nam thì tất ta đến Thượng-hải. Cả chúng ta trót nguyện nhau trong lúc chia lạy:

« Thành công chăng? bất kỳ địa vị gì, như thiết không cần, chỉ quay về chăm làm việc học văn của chúng ta. »

« Thái bại chăng? nhất định chết, không luận thế nào không chạy vào tó giới, không trốn ra ngoài quốc. »

Thái-Công đã di dời 40 ngày, ta mới lùi thái ngầm ngầm lên xuống tau sang Đại-lien. Rồi từ Đại-lien quay sang Thượng-hải. Lúc Thái-Công đi, người nhà Thái hoàn toàn không hay không biết, trường là di chơi như mọi lần, ngày nào ngày nào cũng gởi điện thoại hỏi thăm ta, ta chỉ kiêm lời nói trao đổi tránh cho qua chuyện. Còn riêng phần ta, trước khi di độ một giờ đồng hồ, ta mới cùng bà dám nhà nói chuyện chia tay và kè rờ tâm sự cho bà nghe. Bà dám ta nói:

« Tôi xem cách cử chỉ của mình cũng hiểu rõ được trước kia. Nhưng vì mình không nói nên tôi không tiện hỏi đó thôi. »

Nói thế rồi bà dám ta lại đem những lời khảng khái oanh liệt mà khuyên ta. Nực cười là thuở nay mỗi khi ta lìa nhà ra đi đâu, bà dám ta không hề khi nào tiền đưa báu bao giờ, (Lương-Phu-nhân cũng người it có thiệt!). Vậy mà lần này là 3 giờ chiều, đưa ta ra khỏi cửa ngoài, như lò ra một mối cảm tưởng: Không mong cùng gặp nhau lần thứ hai nữa.

Tôi nghĩ cho bọn trình thám của Viên, đã thà Thá-Công đi, lại thả luôn Lương-khai-Siêu cũng chạy thoát nỗi, mà bọn ấy còn ngứ mơi! — Nghe sau bọn ấy đều bị tử hình cả.

Sau khi Lương di rời Lục ta ra đi, ta đã thảo sẵn những bài biện « đánh Viên », công các điều tin sẽ dâng các báo, giao lại cho một người và hẹn rằng: ngày nào Văn-nam khởi nghĩa thì sáng ngày sau các báo Trung-tây & Thiên-

Bản báo tiếp được bài của đặc giá Bass de Cambray (Bangkok) gửi lại, trong bài nói một câu về chàng thanh niên trai rết da gom, sau có chuyện do le, rồi lại mấy câu hồi. Chuyện có hùng khát khao là cái casu trên đất thường có, để gác mà say nghiêm xem L.T.S.

Một bọn nhân công, gồm cả lao động và tri thức, dưới quyền tài sản của một ông chủ ở một khu rừng gần bờ bắc dương làm việc khai phá.

Trong đám nhân công ấy có một chàng thanh niên tên họ học, thân hình lao lực có ý chí hơi khác người. Chàng làm ở đây, có các việc nhà tiền công khai, lấy làm vừa ý như chàng đã vóc vong mày lão. Ngày là chàng mướn ở nơi rừng xanh và vắng, tránh xa cái cảnh thị tứ phồn hoa mà hằng ngày chàng lấy lão khói chịu.

Làm ở đây được ít lâu, cái cảnh thanh niên ưa tinh thần thiên nhiên trong ấy chàng lấy làm thỏa thích chứng nào, lại làm cho chàng càng ngậm ngùi nhớ đến người bạn trai cũ năm chung tình chàng này. Ấy là em Lan, người vợ rất yêu quý của chàng mà chàng cho là người đáng đầu -ết na hiềm cát.

Chàng đã có cái nhà mồi riêng sắp, dồn bún bò, chàng mời lão tội ngót mồi hôm về quê dem người vợ yêu dấu cùng chàng hưởng sô thử đẹp nhiều mà chàng đã lấy làm thích;

Cách 15 ngày sau, trên bãi biển

## CHONG VÓI TIỀN

đọc theo vùng ấy, trước lồng gió mát, dưới bóng trăng thanh, người ta thấy có cặp thanh-niên nam nữ tó tò ăn yến yến điểm.

Một buổi chiều nọ, bóng mây trời đã chea nui, cặp thanh niên ấy cùng cắp tay nhau di dạo như mọi ngày.

Bóng dâng một luồng gió bốc cát bay mù trời, mặt biển sóng phun trắng xóa, ngón sóng bờ vào gần nghe tiếng lầm lìu, giữa sóng không khí thanh nõn, trời mít vòi trong sạch mà lão khói khô khò.

Chàng thanh niên kia, trong mấy lúc dạo mây, ngắm vợ một cách đắm

thâm nồng nàn. Vì chàng đã cho vợ chàng là đẹp, da trắng, tóc tròn, chàng may mắn, mà nhất là giọng họa họa duyên hai nơi khéo mắt,

dàn người đã cũng phải xiêu vút lín,

tặng cho vẻ đẹp kia, có Lan lại

thường giã thai độ nghiêm chỉnh,

khuyên râu chàng nhiều lần về

đi lính chúa chén, mà mặt sát

nhưng chuyện tham giã bỏ nghĩa,

thấy bạc đeo lòng.

Cái buồm chiên hôm có trên gió

vô tình, như hình đưa tới cho chàng

một mối cảm tưởng. mối cảm tưởng

mà lão say chàng không bể ngagi

đến. Chàng vuốt ve vợ mà nói:

« Em Lan ! oxy em hãy tung

tuyong một cái casu cái casu có thể

lấy đến... chàng chưa nói đã tò vò

lấy làm thích. »

— Minh muốn nói gì ?

Sao xem mình có vẻ buồn ? Cố Lan耕耘.

— Ngày em Lan, nếu một ngày kia, mà anh vì phản sự làm vào cái cảnh, e gõ iáp sóng dài (chỉ vào cảnh bị sóng vỗ và gió cát chung quanh), mà em phát buồng có bóng chiếc, thì em sẽ thế nào ?

— Trời đâu nó phụ đôi ta, em eai tưởng một mặt hòn phao vuông tròn, em không khí nào tung đến

cái cảnh trời ngang dã; ngá de, mà

thực em cũng không buông ngai đèn,

ai lại nghĩ đèn chayen a hối trường a

ky !

— Ồ, nhưng nói đã thế, như cái

casu - casu đây đây, thì em nghĩ sao ?

— Nếu thế nữa, linh hồn em vẫn

cùng theo với linh hồn mình như

ngày hôm nay, luôn luôn chờ đợi

mỗi cái hẹn ngày sống của em

trên đời trần này.

Chàng nhìn vợ không nói câu gì,

nhưng có ý cảm ơn và vui lòng, tuy

bị tiếng sóng và trận gió làm mất

cánh vui bùi hùng mai ấy và đưa

cáp vự chàng vỗ ngài.

Cáp vự chàng yêu nhau tám dây y

hiệp, nồng nàn như thế, ai không

trưởng hạnh phúc cặp oan wrong này

vuông tròn đèn cung.

Một buổi chiều khác, hai vự chàng

di dạo mây vè, ăn uống xong, chàng

ngồi trò chuyện đời, nói chuyện

thông hoáng nện tòn, rồi bén đèn

hạnh phúc trong lú cầu già dìn,

chàng nho nhỏ lấp cái con sông gió

bữa hòn tròn, sinh mồi cắn xác,

nói chí nói với vợ :

« Bởi này là đời ekinh vận nồng, những kẻ giàu họ sang xưởng làm sao ! mà chúng ta... Vậy em có mún chung khao không ?

— Cái đó, ai lại chả muốn mà

mình phải hỏi, vự trả lời.

— Ông nhân phi hoành tài bắt phả

nếu không gặp cái nhịp gi tốt đưa

đến cho chúng ta, cứ làm àn tòi này

tới khi nào giàn, mà cái nhịp ấy có

mấy anh được gặp !

Chàng vừa nói vừa thở ra, sau

trên mây đã có cái nhịp mà chàng

đã tưởng tượng.

Thấy chàng buồn, cô Lan an ủy

nói: mình buồn này không có nhịp

có có nhịp thì em đây cũng có can

đám tài năng làm nên giàn như ai,

chứng ta đây đợi.

Trò bộ vui, chàng nhảy đùa ngay,

cái đó mà chàng đùa bụng lúu,

chàng nói: Nay em, anh nói thiệt,

đòi này không chỉ bằng « tien » cả.

Vụ chàng minh muôn gầy hạnh

phúc sau này mà không tên thi làm

thi nào ? Nay huy gác chuyện khac,

mà nói dồn chiec cái mục đích viênn,

như em chịu nghe theo lời anh,

chuyện có phiền em, nhưng em嗽

một chút là được số tien to, thi

em ngủ sao ? đây cũng cái nhịp

mái cái nhịp đưa tôi tận nơi.

— Minh thò nói xem.

— Không dấu gi em, khi sòn

mại này, anh có gặp một người

người-quê, người xem phong lưu

và vui tanh, rồi một nhà giê, Công

nhau trò chuyện, tuy người mới gặp,

mà không khéo em họ quen lúu.

Người ấy có cây son một việc.

Chàng nói đến đó, mặt anh vý

mắt ngang lú như không muỗi nói.

— Cây việc gi, miêu nói tuổi

người.

— Cây, cây làm cho một người

baa công chiec trang thuyền làm

trên mặt nước, trong một tuần là,

như người đẹp thi em cho 200,

sao là em là khéo nêu.

Đó là hòn tròn, hòn đòn

nhất, hòn bùi chén ; thò thi chèng

ngày càng ôm, hòn lùi thoải nhẹ,

chỗ da heo xương, chỗ đ

## Nước Nhật-bản ở Thái-binh-dương

(Trận tuyển hải quân trên  
mặt biển)

Bà hòn cù lao con con, nước  
Nhật ngày nay nghiêm nhiên  
một vị chủ đế có thể lực trên  
mặt biển Thái-binh-dương, các  
lịch trưởng Âu-Mỹ đều phải kiêng  
nó. Sở dĩ được hoàn thành trên  
mặt biển-Thái-binh, vì Nhật nhờ  
các nhũng nơi cù lao hải quân  
chắc chắn tiện lợi, có thể đối  
phát dễ dàng với quân địch trong  
lúc chiến tranh, là những hòn  
cù lao mà Nhật đã dựng tám  
cướp được.

Khi ném trời lại chịu người,  
năm 1914, Đức gây việc khởi lửa  
ở Âu châu, vì Đức mệt đối phò  
với các nước đồng minh. Nhật  
đến giờ nhập vào phe đồng minh.  
năm 1917 thua nhiph quân Đức  
bị thuỷ, Nhật cướp lấy mấy  
hòn cù lao của Đức ở Úc châu  
là: Marianne, Carolines và  
Marshall, Âu chiến xung, tờ Hòa  
ước Versailles ký rồi. Lịch cường  
giao mấy hòn cù lao kia cho  
Nhật cai trị. Durch mấy hòn cù  
lao này không khác gì anh nhà  
người dho dụng hủ vàng. Nhật  
lấy làm thích lâm, vì đó là  
đường phòng tuyến bảo hiểm  
(ligne de sécurité) ở phía nam.  
Mấy hòn cù lao này về mặt  
kinh tế không có gì quan trọng,  
song về mặt hải quân, là một  
bờ trướng thành rãnh chôn,  
nên người Nhật nhứt thiết phản  
đối, hưng hành vi bất kỳ đối  
với trước nào, có thể làm thiệt  
hại cho Nhật ở mấy hòn cù lao  
kia.

Nhờ có địa thế ấy, Nhật bước  
ngay chiếm chỗ trọng yếu của  
trung tâm điểm ở Thái-binh-dương.  
Trước kia những dồn  
tuất tiêu (avant poste) chỉ đến  
cù lao Bonin, dài độ 500 hải lý,  
dọc theo các bờ biển. Ngày nay  
chiếm một khoảng đến 1300 hải  
ly, di một mạch v.v. phía nam  
thẳng tới đường xích đạo, làm  
thành một dòn liên tiếp ở giữa  
nước Mỹ với đảo Phi-luật-tan,  
lại có những đường đi lối  
cho tàu hàng từ bờ biển trên  
(hydravion) có thể chặn  
đường giao thông Mỹ với  
Phi-luật-tan trong lúc chiến  
tranh. Cù lao cù lao Marshall  
Nhật chỉ trải qua 2000 hải lý  
thì đến Réali Harbour và 4000  
hai ly thì đi tới San-Francisco  
(Mỹ), Không những thế, ở chỗ đó  
Nhật chỉ di 2000 hải lý và phía  
nam là tới Úc châu. Mới tóm lại,  
mấy hòn cù lao này là chỗ dùng  
biết rất tiện lợi cho hải quân  
Nhật, có thể coi hiệp liệt cường  
ở Thái-binh-dương.

Về trận thố Mỹ-Nhật tương  
lai trên mặt nước Thái-binh, con  
đường nối mấy hòn cù lao  
Bonin, Marianne và Palau là  
cái phòng tuyến bến vững của  
quân Nhật, ở phía nam phòng  
tuyến ấy duy trì được là Nhật  
hoàn toàn làm chủ bờ biển Thái  
-binh-dương, mà chiếm được  
trận thố kia, Nhật không còn sợ  
sợ phòng thủ kinh tế của địch  
quá vây bao mình nữa. Vâng  
như vậy, đây là Nhật  
hoàn toàn làm chủ bờ biển Thái  
-binh-dương.

Còn chuyện trên đây, kỵ giả không  
muốn nói quá, cõi nhường cho  
đó-giả suy nghĩ mấy điều:

## Chống với tiên

(Tiếp theo trang trước)

với tôi làm gì? Sao lại gọi là cái  
nhịp?

Người vợ hỏi mà có vẻ nghiêm  
nhắc mèo.

Em hãy nghe hết, lời anh đã  
thi ai nhịp số tiên to dem tân tay,  
mà ở vùng này rừng xanh núi vắng,  
biết tìm đâu cho có người gái đẹp,  
không tìm được tức cái nhịp tôi sẽ  
đi mãi chờ sao? Cái nhịp làm giàn,  
cô ta giài mới hạnh phúc tương lai,  
một đời được mấy lần gặp, bù qua  
thi săn lùng cũng muộn kia ma!

Số bạc 300\$ nó có sức mạnh thê  
nhào, tuy cao đồng cao vào tay, mà  
đã khiến người yêu vì nó!

Vậy mìn mìn thê nào?

Người vợ hỏi, mặt có hơi thẹn  
mà không nghiêm như trước.

— Tôi nghe theo lời anh, em đi...

— Em sợ mang tội với anh.

— Anh đã cho phép.

— Cõi miếng làn gian.

— Ông nói rung xanh biển bạc,  
ai biết đến chuyện kim đeo, hưng  
cái có một tuần tuổi, mất gi.

Vợ yêu lặng nhìn xanh đất,  
không ngạc mặt lên.

— Em bằng lòng vậy nhé, hãy đi  
thay đó.

Người vợ còn chán chờ, chàng  
giúp tiếp.

Cù Lan dừng giày vào chải đầu,  
bay quần áo, trang vào tấm gương  
rồi đứng mõi.

Chàng vào thấy cô đứng trên, lại  
giục: di kèo khuya, trang lận mõi!

— Thị minh đây di di.

— Em đi trước, rồi anh theo sau  
ngay.

Cùa mõi, cù Lan bước ra khỏi cửa,  
chàng gọi lại: này em khoan đã!  
anh quên dừng chuyện này.

Cù Lan quay lại, thấy 2 hàng nước  
mắt chàng chảy tuông, mõi nói  
ma trăm nói không ra lời.

Cái cảnh a sướng voi hóa buồn  
trong chiếc lát cùng 2 dòng nước  
mắt dae xót của chàng giường như  
đem cho cù Lan mõi bài hát rái  
ngheim khắc và sâu cay, cù Lan  
cõi mắt khóc không nói tiếng gì, vò  
tay vào vai chàng, chàng bắt ngay  
đi mà nói:

— Em Lan! em rã! yêu qui trên  
đời, em anh! anh vẫn i tri em là  
con nhà lè-giáo, anh chát em là gao  
vàng da sác... nõo anh co ogó!  
não anh có ogó... em nghe nói  
bạn mà vội den lòng.

Cù Lan tự biết cái « nhè dạ » của  
minh, nhưng stillta nói giọng. Tại  
nay là tới Úc châu. Mõi tóm lại,  
mấy hòn cù lao này là chỗ dùng  
biết rất tiện lợi cho hải quân  
Nhật, có thể coi hiệp liệt cường  
ở Thái-binh-dương.

Về trận thố Mỹ-Nhật tương  
lai trên mặt nước Thái-binh, con  
đường nối mấy hòn cù lao Bonin,  
Marianne và Palau là  
cái phòng tuyến bến vững của  
quân Nhật, ở phía nam phòng  
tuyến ấy duy trì được là Nhật  
hoàn toàn làm chủ bờ biển Thái  
-binh-dương.

Còn chuyện trên đây, kỵ giả không  
muốn nói quá, cõi nhường cho  
đó-giả suy nghĩ mấy điều:

Cách thứ-long vợ của chàng kia,  
ra thê nào?

Sự ham mê của cô kia có tội  
không?

Như đúng vào địa vị chàng kia,  
nên để cho người vợ sống chéo  
thuộc độc cho di dời, hay nên cùn  
lại?

Nh. Ph. lại cù  
không?

Nh. Ph. lại cù  
không?