

Thầy và Bà bị bắt tai mèo vía !

(Gương mèo tin)

Vì thời mèo tin, dân gian có dân bay
mời thầy cùi đồng và cúng vái. Ai làm
vậy, xin trả lại gương dưới đây :

Hà Ông Cảnh ở xã Mèo, làng Long-
Phong, phủ Mèo Đức, thuộc tổng Thanh-
(Quảng-Ngãi), nêu người con đầu, không
nặng thuốc, mà có lò cháy đồng chảy
dòng, cầu cửa với tên là cửa Ngôi, là
một tuy pha thủy hay may mắn việc ma quỷ,
thần thánh phai người mà làm sinh nhai.

Ông Cảnh vì quá mèo tin, nên đã rott
ra một cỗ bao 500 đưa cho thầy Ngôi năm
để cúng đồng, thầy Ngôi đã cởi ngày 19.
20 tháng 5 ta, lập dân cúng đồng.

Trên ngày ấy, ông Cảnh có vào qua Một
Thôn-tả xin phép, vì có lò dân và đánh mèo
trắng; quan Một cho phép và dặn
lão cầu thần thi cho hay, để ông
lại xem Ông Chinh vàng lor. Tới 20
sáng 21 (20, 21-6-35) có mời quan dân tới
tạm thấy pha thủy cầu thần. Quan Một
đi với người con trai tên Sơn, vua già
lòng thành kinh, ngồi xem thầy Ngôi cầu
thần Ông có biến cho những người dân
xem rằng : tại pha thủy hay đã đổi phách
người, chờ không có sự thay; nhưng dân
đang tên tên mèo lòi đồng mèo của Ông
lại nói với người ngài đồng rằng : « Ông
nhà thần tên, Ông thử nói được, sẽ thương
hợp... còn không thì thôi, đừng giả dài
số phản ». Ông rồi thi Ông ngài im đợi xem.

Lúc dân có một tên đồng ngài, thầy
Ngôi tên là Lòi mèo không thấy thần
giảng; tên đồng lòi không nhìn ngài nữa.
Kế đó lài có tên đồng khác ngài thấy,
thầy Ngôi cần đọc một bài lòi, thì tên
đồng rong rong minh dậy, lại xung
tên là Bé chúa Tiên giáng ! Lát này giờ
Ông mặt mâm trong tay một miếng giấy bồi
như cái gi lài của Tiên không tròn bi
được, Ông Một lại cho mấy tát tai, làm
cho tên đồng tên ngài lèo, bà chúa Tiên
thoát đầu mâm hao hao sực linh giải thấy
Ngôi và tên đồng già và dân gimom

Cái mèo tên lài là có gấp cái tên
của tên đồng ngài tên lài như thế mới obrá
bỏ được chàng ! Cố người nói : « Ông thần
và đồng kia, chỉ mèo ngài già tên lài
ky làm sinh nhai lài và không ngài,
đánh cung lòi nghiệp, tên lài có nhiều
hỗn chung làm ngài già và được lợi là
nếu được gấp cái tai » - trót tội hao - như
quán đầu này thi bay làm

B. N

Đập một con đường lên mơi

Kỳ tháng Février - Mars mồi
dây, quan Sứ Thừa-thiên M. Labey
cô di kinh lý nơi miền thượng du
bản lĩnh, định đập một con đường
nối từ dưới - ấy lên mơi.

Còn đường dài trù uốn lợi nhút
lai từ Biên-Diên tới Làng-ngoại.
Đập con đường này, bọn mồi
sẽ giúp công vào, vì chúng biết rõ
đó là vật sản trên miền chúng
sẽ chuyên chở xuống dưới được
để dùng.

Ngày 11 Juillet đã khởi công đập.
Có một đội lính khố xanh canh
gác cho công nhân làm, khói súng
cop, vì đoạn đường ấy cop nhiều
cô tiếng.

THUỐC SÂU ĂN RĂNG
Hiệu THÔNG-HOAT QUÀNG-TRỊ
Giá 0\$14
Rất thân thiện



ƯỚNG CHO THỎA THÍCH KHI TA KHÁT NƯỚC

Antésite pha với nước là là một vị giải khát rất ngọt lành, dùng để
nhuộm súng bao niêm cung không độc (dùng để hàn 30 mâm nay ở Algérie,
Tunisie, Maroc, Đông-Đương, AOF, AEF, V. V.)

Làm bằng cam thảo, thạch long đàm, cùng bằng các cây thơm. Nước
đó rất khát, giúp cho sự tiêu-hoa, rất bù mاء như các chén sét rét. Để
thơm tho, Lai không có lò rượu nào, uống không bù, uống một lít là đủ
khát khát. Thật là một vị giải khát đích đáng cho các sú-vong.

Antésite dùng bằng các lo nhỏ, pha được 30 héc 80 lit nước, bán
3 các nhà bao chí, tap hòe cùng các nhà bao dòm. Nếu không mua
được, thi gửi theo 5 quan cho M. PERROT-ANTÉSITE à Voltron (Isère)
(France); rồi về nhằm được it mèo pha được 30 héc 40 lit nước mà
không mất nước.

Có bán ở Hoa - M. INBERT Đại-điều Central à Đông-Đương

TẬP NGỌC LIÊN Pharmacien
Rou e Coloniale N-1 à NHÀ TRANG

Ngày 10 JUILLET 1935

Tại 57 RUE PAUL-BERT HUẾ

Đã khánh - thành Phân-cuộc
của

VÒ - ĐÌNH - DÂN ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG

Tiệm chính tại Chợ-lớn NAM-KÝ
15 năm danh tiếng khắp Đông-Đaphael

DỊP MAY HIỆM CÓ!!!

Bán chiết hàng trong một tháng. Các quý khách mua thuốc
từ 1\$00 sẽ tặng 1 hộp thuốc BAI BÙ CÚU LONG HOÀN 2 VIENN,
đang giá 1\$10 và quyền CATALOGUE rất đẹp.

Các thứ thuốc cao, đơn, hoan, lầu, của VÒ-ĐÌNH-DÂN đã nổi
danh tiếng nhất ở Đông-Đương, bảo chế theo lối mới, bằng
những sản vật nước nhà.

LẠI CHUYỆN DỌA NGƯỜI LÀY TIỀN

Làng Thọ lộc, phủ Sơn-Tịnh
(Quảng-Ngãi) có tên Lè-xán-Chi(tên
Soa), lác lộn xộn nằm trên được
quản dung, nên nhiều người sợ nó;
vài năm nay trong bụi dân yên
lặng mà y vẫn quen đường cũ.

Gần đây nghe tin là có tên

Soa thường bay kiếm chuyện dọa

chứng lây tiền :

Ngày tháng ba, lúc đêm tối, y
giả quan nói tiếng Huế di cung
máy người già lính vào nhà
Nguyễn Ngụ và Lê Cây, già vây
soát rồi kéo đi; sáng ngày y lại
đem chuyện khi bóm ra dọa Cây
lấy hết 1\$. Lại ngày tháng tư, Soa
lần nữa Lè Tiếng trong lồng, dọa
tên Tiếng bổn náo, Tiếng cung đánh
cho y hết máy quan tiền. Ngoài ra
còn có nhiều người bị y dọa nữa.

P. V.

**Vì chặt cái nhung nai
mà nguyễn tinh mang**

Hôm 5/7 vừa rồi, tên Y là con người

tay lai Du Bois & Tam kỳ (Quảng-Sam), di

bắc nai & au Khoa Vinh (tổng Đức-hoa),

trong khi cho người đếm bát cơm bát

thịt y ở nhà đem cái sọ nai ra đốt lấy cái

nhung, (sóng non), vì chặt quá mạnh, con

đao săn xung xung nhanh nát bao cheo, sập vào

3 phần tây. Người lão bắc đồ lót băng rít

lai. Các bóm sau, y là ngựa, nên mèo

bảng rá; bảng vua mèo lòi mèo phao quá

mạnh, người ta không rõ Tam kỳ,

đến giữa đường thi suối.

Thì là Tam kỳ mất bắc một lát tay

xe xuay này !

Dé leuc

**Chỉ dùng cái « đánh »
đù trị dân sao ?**

Cái luật cầm đánh - người thi hành da

lão, đóng lòi nhà có chức trách ở các địa

phương đã xác rõ. Vậy mà tại phủ Sơn

Tịnh, nai Ông kè có việc di nhà vă, ai cũng

rầm rì (Quan bay đánh qua) : Vâ, kề rõ

chung :

Ngày 22-6-35, trùn Luân ở làng Phước

lộc, có việc kiện gi với Ông Tôn Nguyễn-

Jean, quan lài Ô-mây-không-biên, bị

quan đánh cho mèo trùn 1 Ông-ting. Ngày

25-6-35, quan bộ lòi làng Phu-thôn vi viet

trong thô lòi thô lòi tuoi náo, cũng

bi quan đánh rát đau. Lai chò Miền và

Đinh Hộ, & làng Dèm phu-trò, quan ép

thuật cho tên Nguyễn Lai thao nước di

bảng qua ruộng, 2 người không bằng lòng

tên di quan đánh và bắt giam. Người ra

còn có nhiều người bị đánh (không rõ

tên), nhất là kẻ thiếu nợ ngân hàng bị

bị đánh bay gi家庭教育。

Trí dân mà chỉ dùng một cái bành sa-b

chanh, cái đó không khó. Quan nên

nói tay mà tìm phương sách gì tốt hơn

P. V.

**CU-LI BỊ ĐÁNH THAN
PHIỀN**

Gần đây di qua chợ Duối, nghe bọn cu

li làm & đéo Retwang (Nhật-Trang), nhiều

người thua phiền và sự bị đánh dập.

Ho nói : Ông Charlie coi việc cho hàng

V. Lamto hay đánh người quá. Ngày

2-7-35, có người cu li tên Bat Hiệu (trước

có di lính vào trùn Ái-chiên) nên được

thuống bát phèm, may nghe tung di làm

cu 1) đương công 6, 7 người cu li,

khác làm công việc, thấy ông Charlie

lai, Bat Hiệu nói : « Ký lại đó, lâm đòn

chí sốt nát mèo bị đánh giáng Annam... »

Thân làm cu li bị chuối đánh là

thường, nhưng dâng chuyện kia, cho cu

nhó trên có gì là quỷ đái !

T. T.

ĐẦU SINH-PHÁT VÂN-HÓA

Bản-biệt mới phát hành thứ
đầu SINH-PHÁT NƯỚC VÀNG,
mùi thơm và chất tốt in như
thứ đầu nước xanh.

Ai đã dùng thứ đầu SINH-PHÁT
VÂN-HÓA đều công nhận
rằng mùi thơm dịu dàng,
mượt lòi, xanh lòi và manra.

Có 3 hạng : Ve nhỏ 0\$20

Ve lớn 0\$35 ; Chai 1 litre 2\$20

Mua buôn mua lô tại :

VÂN-HÓA

7. Rue Paul Bert - Huế

(Có bán lô 10 0\$05 sáp lìn)

Đầu xương - Nhức gân - Môi bắp thịt

DÁU TỨ QUI

Có bán tại các nhà Đại - Lý Thuốc chử THỌ, Đầu chử THỌ, Đầu TỨ - QUI & các tỉnh
NHÀ THUỐC VĨNH - THỌ — TOURANE

Lê 14 Juillet

HUẾ - Lê kỷ niệm ngày phâ
ng Ba-si-Bích (Basilio), năm nay
ở Huế, cử hành cũng thường.

TG 13 có rước đèn; ngày 14, buổi
mai có cuộc chơi bóng tròn của lính
lại dưới sông Hương, buổi chiều
có thi xe máy, tối có chớp bóng
tại trường Thủ Đức; còn các trò
khác như mọi năm thì không có.

P. V.

Xho chuyen.

N gười Việt Nam ta làm bát bún
khoai lang; và đường thương mại và nông
nghiệp cũng đáng cho người ta kinh doanh. Tay
vẽ mèo bát bún chua được cát đại biểu
Việt-Nam và phòng Cảnh-nông và Thương
mại Huế. Mọi rủi ro em có làm đơn xin
qua trên cho cát đại biểu, thi hứa đều
đúng ý và được mèo nguyên.

N hà hàng Girodet & Haiphong là
nhà hàng Tây-lai có mèo, mèo mèo
trong khai cho người đếm bát bún, thi y
ở nhà đem cái sọ nai ra đốt lấy cái
nhung, (sóng non), vì chặt quá mạnh, con

Chính-Phủ Đông-Pháp

CUỘC XÔ SÔ ĐÔNG-PHÁP

600.000 vé 1\$00

Số trúng: 800.000\$

NHỮNG SỐ TRÚNG LÀ:

1 số	100.000\$
1 số	50.000\$
1 số	20.000\$
5 số	10.000\$
20 số	1.000\$
40 số	500\$
100 số	100\$



PHU - TRƯƠNG

TIENG - DAN

MƯU LỰC VÀ CAN ĐÀM CỦA MỘT NHÀ VĂN HÀO

(Đặt sứ Lương-Khai-Siêu tiến sinh trong khoảng
Hộ-quốc-quân đánh dồn Viên-thổ-Khai)

Lương-Khai-Siêu, àm-bảng tên
anh, là một nhà danh nhân, gồm cả
văn hào và chí sĩ, trên lịch sử Trung
hoá trong khoảng bốn mươi năm
gần đây. Văn chương và báo sách
giờ một tay tên sành sỏi thuật ra,
không có du nhập từ nước ngoài cho
bốn trăm triệu dân. Tên một cách
sau xa distant, mà cho đến nay
phù pha trong đám tên thời nhân vật,
chứa ảnh hưởng cũng rất nhiều, đều
ý nhiều người đã rõ, không phải
thật lại, đây là giả xin thuật một
đoạn dài sáu tờ chò khò tám cùng
mua lược và can đảm của tên sinh
trong khoảng « Hồng-hiển ».

Thủ-doan Viên-thổ-Khai

Ái đã đọc sứ Tàu gần đây, cũng
biết sau khi Dân đảng đánh dồn
Mãnh Thành, lập thành Dân quốc Cộng
hòa, thì tay lão già hùng Viên-thổ
Khai thừa nhấp bợ cái ghế Đông
thống.

Chiêm được ghế Đông thống
rồi, Viên thi thảm gian hùng
ra, rải khắp bốn tay chun vai và
ra cá nước, đốc quan các tinh toàn
là bọn tay chawn của Viên, còn bao
nhieu tay lanh lụt cát dâng, bê ngoài
Viên già bộ thu dụng, kỵ thiêt tho cá
binh quyền, lừa vào trong khuôc
sao của mình. Không nói người
khác, chính Thái Ngạc, Tùng ba tiên
sinh, là một tay kiện tướng trong
đảng cách mạng, lại là một tay sau
này chả động cuộc dồn dập để chép
họ Viên, lúc bấy giờ cũng chịu một
chết trong thành phố Viên, mà Viên
vẫn dụng ý châm giút. Còn đối với
Lương thi Viên xu dối tú lể vò
cung.

Trong khoảng ấy Dân đảng thường
ngồi Tòng thống cho Viên, không
chỉ vì tình thế xói ném, mà cũng tin
Viên là tay lịch duyệt, có thể hòng bộ
dems Dân quốc lên đường cường
thịnh, nào ngờ tay lão già kia lại
có cái tư tưởng thêm mõi nogn
vàng » của Mãnh Thành là bị dồn sập
kia!

Khó cho Lương tiến hành lúc bấy
giờ, vì sau lúc Dân quốc thành lập.
Viên lên làm Tòng thống Lương
ở Nhật bản và nước, được Viên
trong dõi, dồn không làm được gì,
song vẫn có lòng tin Viên trong
khoảng tân thành, Viên tuy có lòng
nghi, Lương vẫn dùng lời trang
còn mà khuyễn khích. Sau lại dồn
thấy cái dối tâm của Viên, khi ấy
mới cùng Thái Ngạc, trú
định kế hoạch phản đối, để đánh dồn
bị Viên. Đánh dồn một tay gian
hùng và quyền thế cao lực lục lẩy
như Viên, nào có dễ dàng! Rồi bờ
một là kè hạch hùng mà hành
mạng cũng không còn nữa nha! Vậy
mà Lương cùng Thái 2 thay trò ở
trong tay Viên, lập mưu thoát ra
người được, gây thành cuộc Hộ quốc
quân, không phải là giải mưu lược
cao điểm, và có thể đánh dồn dập
được công cuộc vĩ đại ấy!

Dưới này xin thuật bài diễn văn
của Lương, thuật đoạn dài sáu tờ
dồn công cuộc quân Hộ quốc.

Bài thuật chuyện Hộ-quốc-quân

Bài này là bài diễn văn Lương
đọc tại hội Nam Kinh học giới công
khai ngày 25 tháng 12, năm Dân
quốc thứ 11, tức là ngày kỷ niệm
đệ lục chiêu năm. Quán bộ quốc Vấn
nam khởi phục công hòa:

« Ngày này là ngày Hộ quốc quan
khởi phục cao trọng hòa, trong học
lâm lỗ kỷ niệm. Vì ta là một người
cố quan bộ mật thiết với công cuộc
Hộ quốc, được các ngài mới đến đây
diễn giảng, ta rất cảm thánh tình.

Ngày 3 tháng một đội chiến hạm
đến phò thấy, ta đã đốc Arthur J.

Phát minh mới BẢN CHÙA LỬA

Người Đức mới phát minh
một thứ đạn gọi là « đạn chữa
lửa ». Bei mạo dịch công ty ở
đường Viên minh, Thượng hải,
định giới thiệu thứ đạn mới ấy
cho súng chống cung xem, ngày
24/5/ dem thi nghiệm ở trường
hàm chay Nam thi, công chúng
rất khen ngợi:

« Trước hết làm một cái đòn ở giữa
trường lò, dưới đòn chất sẵn cái
khô và các thứ cháy lửa, cuối đòn
hỏa vào, do một người Công trình
sư, đòn lửa thà vào trong đóng
cái khô ấy. Trong chốc lát, đóng
cái bắt cháy bùng lên, trên đầu
đòn lò lửa khói bao mù mịt. Ký
sử ném viên đạn, chửa lò, vào
giữa đóng cái cháy ấy, độ không
dày 10 phút thì lửa bia lái mồi
đem ra. »

Khi ấy người ta don than tro trong
đòn lò ra, lại đưa cái và đòn đòn
hỏa cùng đầu hỏa vào, mà đặt trước
viên đạn, chửa lò. « Vợ dưới
đòn, rồi tháo lò vào đòn. Đường lò
lửa cháy bùng tới nghe nòi một
tổng rầm trời, tự nhiên lửa lại
tắt đi. Người ta nói thứ đạn ấy
gặp sức nóng cao thì bùng, trong
các chất hóa học, trả sự tác dụng
của nó ra mà làm cho tắt lửa... »

Bạn ấy hình tròn, ngoài bằng pha
lô, trong có thứ nước tắt lửa, công
biểu mồi vien đạn, chửa được
chung quanh 12 thước vuông.

Thứ đạn này như giá rẻ, mà
tranh cống nón sấm để phòng cái
nạn bà hỏa. Còn giá đắt thì chỉ
cung cho nhà giàu dùng thôi,
nhưng nhà giàu họ ở nhà ngô, mây
khi có hỏa hoạn.

Việc trong nuô'c

TRUNG-KÝ

Dụng nhisp kiềm bạc đà đánh xéo dia

Tiếp được bài lai cáo này, việc co quan AF.
Bản báo cũ đăng, cung cho nha
đang cao xít ha thực

THANH-HÓA. — Vợ thuỷ năm này,

thầy chánh D. lồng Kim Khê (Đông
Sơn) mà sông xéc dia đã cầm lại,
phản biến là các con bạc ở phủ
Thiệu xuống và ở Tỉnh lèn; các
ly trường lồng Kim khé và mây lèng
ở lồng khát nưa, thường hay tụ họp
danh ở làng Triệu xã, Hâm hạ, Làng
Bón v.v., mây lèng này ở tiếp giáp
với đường cái quan (Thanh-hoa—
Bắc thương), ở tỉnh lèn đó chỉ độ 10,
12 cây số. Nay đánh & lồng lèng, mai
danh & lồng khát là do thầy chánh
định nơi tụ họp để cho quan trên
khỏi biêt, và khô sự bất họ.

Theo lời sác của thầy chánh D.
định ngày 29/6/35, các ly hào & lèn
tại xã thầy & làng Bón đà kiêm
bạc thuế trước ngày ký nộp tại phủ
12/7/35.

Quá trưa, cơm rượu say xưa rồi,
thầy chánh chưa kiêm nhện bạc
thuế voi, dàn sông xéc dia, nòi là
ly trường các làng lồng Kim khé, và
các làng tiếp giáp lồng Kim và các
con bạc thiện nghe như đã hẹn bò
nhau ra mà làm cho tắt lửa...

Bạn ấy hình tròn, ngoài bằng pha
lô, trong có thứ nước tắt lửa, công
biểu mồi vien đạn, chửa được
chung quanh 12 thước vuông.

Thứ đạn này như giá rẻ, mà
tranh cống nón sấm để phòng cái
nạn bà hỏa. Còn giá đắt thì chỉ
cung cho nhà giàu dùng thôi,
nhưng nhà giàu họ ở nhà ngô, mây
khi có hỏa hoạn.

Từ 12 giờ trưa 29 đến 30/6/35,
nhân anh lý obus kịp kỳ giao bạc
thuế cho thầy đã bị thua. Lý trưởng
Triệu xã bóm lò thua hơn 50000,
lý trưởng Hâm hạ thua hơn 150000,
lý trưởng Hâm hạ thua 65000 v.v.

Nhưng già bón tu cơ các anh lý này
đang vào bờ khát trong lồng, kèo
nhieu anh lý lèng nhỏ lại nghe
thua, như vậy lấy gì mà pha khuyết
cho dân.

Toddy chabol ra lệnh đánh nhỏ
như là 1000 giờ lèn, ai là h 0500
không dắt, nên cũng mau ăn mau
thua, mà tiền cũng mau đầy cái lò
cháy.

Các lý trưởng tinh toán và khao
nhau rằng, nếu ngày 29 suốt đêm
3-6/35, thầy chánh được non 150000
bạc bò!

Tilly phò lồng thua 200000, sau
mượn đà lý trưởng S. P. 10000
thuế đà gò, gần sáng thầy phò được
lại 300000, già lại lý T. P. 10000 và
thuế cho thêm 1000 Mỹ hàn.

Sóng bạc này có 2 bắc linh tần
sai và linh phò Đông son (bếp Thủ Đô
và bếp Thiên) làm bộ ra ost biển
tên các lý trưởng và các con bạc
để bảo quan. Nhưng tilly chabol
vẫn là tay giao hàng, xác quyết có
tiếng xua nay & đất Bôn, khéo xú
trâm miêng 2 bắc linh băng mò:
món tiền bò... tilly là 2 bắc linh
cũng ngồi bát chén, mua lè um
sùm... Không biết các bắc có nhì
tám mà vò cù lèp bò với quan phò
không?

Ước sao sác mật thám biết tin, dù
bắt tau sông xéc dia này đi; vì thay
chabol định cứ 5 hàn lo ngày lại
thuế thuế một ký tại nhà thảy, hay
thay chabol định hẹn đến lèng khác
để xác nha, thứ nhất là các lý
trưởng đương vụ sau thuế, sản bạc
thu ở trong tay lò thua thi ai chịu
cái lò tội ấy cho. Rồi đây có anh
ly hàn lo ngay lèp vè sông xéc dia vụ
thuế năm này.

Sóng xéc dia này meo biển rõ
rất rõ, et lèn lòi km. 9 đến km. 15

và trong mây lèng lồng Kim khé
bởi thi họ khai vách vách. Chẳng
còn ngò hoặc gì hết.

T. S. Thuật

TRÌ THỌC VỀ QUẾ DIỄM

Ở đời mới này, các nhà khoa học,
hay khảo sát suy nghiệm để phát
kiến những điều mới mẻ trong vũ
trí, bài kỳ đối với cái gì, cũng lấy
con mắt khoa học mà xem xét. Còn
nhà triết học khảo và triết lý, lấy
thuộc mực siêng biếng vẫn khô lèm
ra bằng chứng để xay xét. Song theo
chỗ khoa nghiêm, nhà triết học cũng
suy xét nhiều chuyện hay, xin cù
chuyện & quết diễm, các nhà triết
học duy trì này:

« Từ có que diễm quét lửa thay
cho cách lấy lửa bằng dao đánh đá,
cưa cây, thì que diễm đã thành vật
cần dùng cho người, không nhà nào
không có.

Que diễm đã là vật cần dùng cho
mọi người, thì que diễm là việc
lầm thường ngày của mỗi người,
nhân thể mà có cái học gọi là
« Triết-học quết diễm ».

Theo nhà phát minh cái thuyết
« triết học mới » này, không có gì
khác hơn là xem cái thói qua cung
bộ dạng khi quết cây diễm mà biết
được người khôn, dại, ngay, gian v.v.,
như :

Xoay cây diễm về phía trong mình
mà quét, ấy là người kỵ càng lanh lè.
Xoay quét ra ngoài là người thô suối.
Chết tên cù xuồng mũi môi quét là
người ogn. Cà que mà quét liều là
người thông minh. Chết đòn bả que
mà quét nhào là người xài phi. Chết
quét một cây mà mời khách đốt
thabo, mình cũng đổi thabo vào
que ấy, là người thôé cách giảo lè.
Lại có nho kính tè nưa. Que xong
bò tên xuồng đất, người ấy lết lèn
mạo, hoặc lười biếng; que xong
vết ngay tên ra, người ấy dẹp bao
quát quyết; que bứt xong lại cù
đè diễm cháy đòn dòn mà xem,
người ấy ám hiểm mà sùa sặc; quét
rồi lèi thi đòn ngay tên là người va
khói; cùng người nói chuyện, tay
cầm diễm chưa quết lại bò gảy ra mà
chơi, người ấy có tám kẽ giảo trả.

Theo bộ dạng quết diễm trên mà
suy nghiêm, biết được tâm thuật
và tánh cách mỗi người. Thuyết
« triết-học quết diễm », trên khôn
rõ có đúng không, song về cách
xem người, nhân chuyện nhỏ mà
suy biết chuyện lớn, cũng là một
cách giay người về mực kinh nghiêm,

bồ thê cái thuyết « xem người xem
con người » của thầy Mạnh-tử.
Độc giả thử lưu ý xem thuyết triết
học mới này có nhầm không.

T. Đặng thuật

Bá-tước Mông-thê-Tôn

Tiền thuyết trát hay. Số bát
đầu dâng & Phụ-trương
Tiếng-Dân, từ số 813 ra
ngày 24 Juillet này.

trí Ich là o 810, đà cấp lương cho sai
phu chánh phò lồng. Số tiền ấy nay
chung với tau dinh một lòn, cộng
cả thi 1 người dân năm nay phải
nợ 331 (chánh cung 2350, da
10% = o 325, da 16% = o 310, phu phò
lòng lý o 300, sai phu o 310). Một
người o 310, mới nghe tài ché bao
nhieu, toàn số trang dinh các lồng &
huyện Đại lộc là 12.220 người,
tỗi người o 310, được 12.22300;

nền dem số này chia đồng cho 13
tỗi sai phu (huyện Đại lộc 7 lồng,
công giao xay nay khôn có phò lồng
thi môt tên đồng niên 94800, mỗi
tháng 7880).

Chánh phò lồng không lương mà
sai phu có lương, là một điều trai lòn;

buồng thuỷ nay không góp số tiền
khác thê nào và trước kia thê nào,

cái gác trên vai dân đã nặng mà cù
thêm lên nỗi, nhân dân rất mệt
lâm phiền, nhất là, con khùng

hồng hòi. T. I. lại cù
người dân phải nộp thuế nữa ngày
(Xem tiếp trong sau)

