





SỬ-LIỆU NƯỚC NHÀ

Một ít tác phẩm của tiên nhân ta về đời Hán-học

Nhờ ta học văn hóa Tàu từ cổ gần vài nghìn năm, về mặt văn chương thì ta học về đời Hán-học...

2.- NƯỚC TÀU CÓ SÁNG LÀ TỪ NGƯỜI NAM TA TRUYỀN SANG Theo bản CẬN THỂ SỬ của Tô...

Một thứ văn dĩ dùng làm chính học, trên đây dưới học, khắp cả nước đều tôn sùng học tập...

3.- Sau có chép: LA LƯƠNG CÓ LÀM BÀN SÁCH «NAM ÔNG MỘNG LỰC» trong nói việc đời Trần hiệp với...

4) Học Hán văn, mục đích là học khoa cử, học theo lối nào cũng những sách kinh, truyện, sử...

4) Thủ tục chân tư tặc cũng chép: Em Hồ Hán Chương đáng phép thân thương, vua Minh đang làm quan.

5) Trừ thuật cốt binh luận tự do mới có bằng thứ mà phải hiểu được tinh thần của tác giả.

5) Sĩ Minh: Vua Vinh-lực thân chinh, đi tuần Bắc cực bị giặc vây thủng lủng, nhờ có thợ búng thần...

6) Trừ thuật nhờ có ăn bản mới thông hành được rộng mà lưu truyền được lâu.

6) Sau có chép: LA LƯƠNG CÓ LÀM BÀN SÁCH «NAM ÔNG MỘNG LỰC» trong nói việc đời Trần hiệp với...

7) Chứng cho giá trị những bản sách trên, ký giá xin dẫn vài chuyện chép trong bản «Vấn đại loại ngữ» của cụ La qui Đôn:

7) Bình sanh ông soạn thuật rất nhiều. Ký giá có thấy bản «Vấn đại loại ngữ», «Vũ biến tạp lục»...

8) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

9) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

10) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

11) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

12) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

13) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

14) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

15) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

16) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

17) Về một vài chuyện dễ chứng cái học «yem báo» của ông Qui Đôn cũng sách của ông soạn, cần có rất xác, sưu tập tài liệu rất rộng...

CỘP! CỘP!

Các ngài nghe 2 tiếng cộp, tưởng là cộp hai người, nhưng cộp lại cứ người mới lạ, mà thiệt cộp đã đi khắp mọi nơi...

ĐỘ ĐINH-DÂN: - Chàng-lớn chớ đi Cao, Đôn, Hoàn, Trần, 15 năm danh tiếng khắp Đông-Pháp.

TÔNG-ĐẠI-LY: BAZAR NGUYỄN-MỘNG-QUY Avenue du Musée - TOURANE BAZAR VINH-THINH 11, Rue Gia-Long - HUE

TRƯỜNG THƯƠNG - MẠI THIẾT HÀNH Ở ĐÀ-NẴNG

Chuyên môn dạy: 1) Toán Đại (Calculus) 2) Hình học 3) Vật lý 4) Hóa học 5) Tiếng Anh 6) Tiếng Pháp 7) Tiếng Nhật 8) Tiếng Đức 9) Tiếng Ý 10) Tiếng Bồ Đào Nha 11) Tiếng Bồ Đào Nha 12) Tiếng Bồ Đào Nha



SỮA NESTLÉ MIẾU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) ở khắp Đông-Dương Năm 1934

Công-dụng thuốc viên PI-LUIN-LỒ PANH KỲ (PILULES PINK) rất thần hiệu để chống lại sự yếu mệt của các cơ thể.

Thuốc PILULES PINK sinh nhiều máu tốt và làm nhuận các căn tủy; thuốc này làm cho huyết đỏ, làm cho các nước trong dạ dày chóng sinh và giúp sức mạnh cho các công việc của cả các cơ thể.



Kho chuyên.

Người Mỹ mới rồi có chế được một cái máy để chỉ người nào sẽ đi.

THƠ TÍN

Cùng ông Tr. v. Q. Quảng trị Đuợi thơ ông nói có "kẻ gian sang ở chợ tỉnh mượn tiếng cứu giúp nạn dân, xin phép vay cuốc chừa bạc lấy lợi bỏ tài, v. v. ..."

MỘT NHÀ THẬT-NHIỆP NĂM NGƯỜI, ĐƯỢC CHẤU CẤP HOÀN TOÀN

Tôi có được bức thơ của ông giáo ở tại chân thành (Chà-thơ), ông trước kia làm giám đốc trường cấp bậc. Rời cho ông, thời thế đổi thay, người không cấp bậc, bị nhà nước xa thải. Lúc còn làm giáo viên, ông có giao thiệp với tôi, và có nhớ lời giúp ông. Đến khi thất nghiệp, ông bắt đầu khổ, tưởng phải thiếu thốn cho gia quyến ông, cả thầy là năm người. Ông sống lây lất, từ buổi thất nghiệp đến nay chỉ có một nghề. Ông chỉ trao trước cho ông một tấm bản nhỏ để: TẠI ĐÂY CÓ BÀN: Thuốc bổ não NHẬN-MẠI ĐƯỢC NHẬN, số đơn độc, giá mỗi gói 0.15. Thuốc sống ban (CHỈ LÍNH) trị bệnh ban, sống ban cho trẻ con hay ốm, giá 0.10. Thuốc bổ não BẮC-BỨU trị bệnh thần kinh, giá mỗi gói 0.15. Thuốc đàn hiện CON BẮN trị ghê rợn (vả các bệnh người đàn) giá mỗi gói 0.15. Thuốc đại bổ (TẾ-TẾ-HOÀN) mỗi gói 0.15 v. v.

Nơi này ông bán được ít lắm là năm gói thuốc bổ não, năm gói thuốc đàn, ông lại được trên 0.50, đủ tiền nuôi cả gia quyến. Có ngày ông bán được hai ba chục gói, lời trên vài chục. Vì lòng thành thật, ông viết thơ mua thuốc, và cầm tờ giấy, ông viết cách dùng thuốc, ch. nhỏ bán mấy món thuốc. Tôi cũng bán này là sự thật, tôi vì danh giá, nên đến tên ông. Vì ông nhà bán, và các ngài thất nghiệp cũng nên làm như các ông, mua thuốc về bán lại, được lời nhiều. Do nơi: NGUYỄN-VĂN-LƯƠNG 101, rue de la Gare - Saigon Huế: do nơi Văn-Đệ, 11 quai de la Seine và các chợ bán đồ Khay-thập.

Advertisement for eye medicine: 丹光濟 藥水 專治眼疾... Monsieur IRAN NGUYỄN SAO Quai Đong Ba 215 près de l'Abattoir HUE

Những Phương Thánh - Dược Chuyen-Trị Các Bệnh Khó khăn Kinh - Niên

SỐT RỐI, NGŨ NƯỚC, GIẾT LỊ, LỢI CHỨC KINH NIÊN... Các bệnh này do khí huyết không thông, do tâm thần bất ổn, do sự mệt mỏi quá độ...

THUỐC TRỊ BA CHỨNG ĐAU BỤNG KHÁC NHAU

ĐAU ĐÀM, PHÒNG-TÍCH, KINH-NIÊN... Đau tức giữa ngực, lại chổ que sườn vai, rồi đau tức xuống ngang thắt lưng...

Advertisement for Le Gosse milk: DÙNG SỮA "LE GOSSE" SỮA «LE GOSSE» rất bổ cho tất cả mọi người... ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUE - TOURANE - QUINHON



# PHỤ - TRƯỞNG TIẾNG - DAN.

## KIỆP VẠN HOA-KIỀU VỚI TRƯỜNG HỢP KINH-TẾ Ở XỨ TA CÓ QUAN HỆ GÌ KHÔNG ?

« Ở đâu có khối người, là có vết chun người Tàu ». Câu sly ta nghe đã lâu mà vẫn đúng với sự thực.

Một dân tộc, không cần trên Chánh-phủ có lệ tán trợ, cũng không có binh lực và nhà ngoại giao bình vục quyền lợi gì hết; chỉ vì sanh kế riêng của cá nhân, gia tộc, hoặc một đoàn thể nhỏ nhỏ mà tràn ra xứ ngoài, hoặc buôn bán, hoặc làm công, làm ra cơ nghiệp đồ sộ, khắp trên mặt đất, dân dân cũng có, làm cho người các nước phải sinh lòng ghen ghét. Lịch sử Hoa-khieu kinh doanh sanh kế ở xứ ngoài cũng đáng ghé nhĩ!

Vậy mà ngày nay hình như đã đến cái ngày mặt vụn của họ, khắp cả thế giới, ở đâu cũng nghe tiếng « trục xuất Hoa-khieu », « hạn chế Hoa-khieu », « bài xích Hoa-khieu », một dân tộc giàu về thiên tài kinh tế thương, có sức tấn thủ, có chí kiên nghị, người thế giới đã khen ngợi, mà nay còn mang cái kiếp vận kia, huống là dân tộc hèn kém hơn họ đến trăm phần, nguy khốn biết là ngần nào! Không nói ở các xứ khác xa, chỉ nói riêng về xứ ta, — trừ ra hiện thời có những nhà đại công thương Pháp sang kinh dinh — trước kia về đường thương mại, toàn ở trong tay người Hoa-khieu làm chủ, mà người Nam ta chỉ phần phụ thuộc gián tiếp mà thôi.

Bình tĩnh mà nói, họ sang Annam ta là cốt làm giàu cho họ, chẳng phải thương yêu chi người mình, nhưng cũng có sự lợi ích gián tiếp :

« Người mình có sức làm ra vật sản theo thể ngũ, như lúa gạo, đường, tơ, quế, chè, cùng các thứ nguyên liệu khác, mà không thạo đường buôn bán, không bước chân ra xứ ngoài, mà điếc những sự « cung cầu, giá cao thấp » trên thị trường thế giới, sly là chỗ hèn của người Nam ta, ngoài nghề nông ra không biết gì đến công thương, chỗ sly không chối được.

Vì thế nên Hoa-khieu lợi dụng chỗ sơ đoán của mình mà chiếm được lợi quyền to tát. Tuy vậy, cũng nhờ họ mà thổ hóa của người mình có đường tiêu lưu, sinh kế của người mình được dễ dàng; nói cho rõ, có họ là người làm trung gian đem bán sản vật ở xứ ta ra ngoài, dầu họ được lợi to mà thổ hóa mình khỏi ngưng trệ, nên người mình tuy chịu sủi, mà cũng hợp tác với họ mấy trăm đời nay. Chính người mình có lẽ đã nói: « nếu không có Hoa-khieu thì quế cũng như củi, lúa bộ mục trong kho. » Câu nói nghe hèn, song cũng chứng được cái dây dăng dính trên

đường kinh tế, nhất là đường tiêu lưu thổ hóa ra ngoài.

Nghiem như mấy năm không hoảng lại đây, các tiệm buôn to Hoa-khieu phần nhiều bị đóng cửa, đường tơ, gạo, quế... ở xứ mình cũng ngưng trệ, thì đủ rõ, tuy có bên Pháp mua lúa mùa bắp, nhưng không thấm vào đâu.

Trên đường thương mại ở xứ ta có dính dính với Hoa-khieu, trên lịch sử đã rõ ràng như thế, nên kiếp vận của Hoa-khieu, không cho là không ảnh hưởng đến xứ mình được. Dưới đây xin thuật một bài của nhà học giả Trung-hoa, Chiêu-khai-Cương nói rõ chỗ kiến, giải về sự « bài Hoa », cũng cho độc giả khảo nghiệm: **Vì sao mà có sự « bài Hoa »**

Gần đây những tiếng « bài xích Hoa-khieu », « hạn chế Hoa-khieu », « bài xích Hoa-khieu », một dân tộc giàu về thiên tài kinh tế thương, có sức tấn thủ, có chí kiên nghị, người thế giới đã khen ngợi, mà nay còn mang cái kiếp vận kia, huống là dân tộc hèn kém hơn họ đến trăm phần, nguy khốn biết là ngần nào!

Vậy mà ngày nay hình như đã đến cái ngày mặt vụn của họ, khắp cả thế giới, ở đâu cũng nghe tiếng « trục xuất Hoa-khieu », « hạn chế Hoa-khieu », « bài xích Hoa-khieu », một dân tộc giàu về thiên tài kinh tế thương, có sức tấn thủ, có chí kiên nghị, người thế giới đã khen ngợi, mà nay còn mang cái kiếp vận kia, huống là dân tộc hèn kém hơn họ đến trăm phần, nguy khốn biết là ngần nào!

Hiện trong không khí xô xuyến này, số tôn thất của Hoa-khieu rất to: theo bản thống kê năm ngoài, số Hoa-khieu ra ngoài 132.000, mà số ở ngoài về đến 278.000 người. Thế là trong một năm mà Hoa-khieu ở ngoài giảm hết 146.000 người, số hạn chế ở trong nước cũng giảm tợn: Kể năm ngoài giảm đến 80, 90%. Đó là kể số trong nước khảo sát được, còn ở các xứ lưu cư, số tôn thất càng to nữa, như là các xứ bị cái lệnh « bài Hoa », càng thiệt hại hơn.

Hiện trong không khí xô xuyến này, số tôn thất của Hoa-khieu rất to: theo bản thống kê năm ngoài, số Hoa-khieu ra ngoài 132.000, mà số ở ngoài về đến 278.000 người. Thế là trong một năm mà Hoa-khieu ở ngoài giảm hết 146.000 người, số hạn chế ở trong nước cũng giảm tợn: Kể năm ngoài giảm đến 80, 90%. Đó là kể số trong nước khảo sát được, còn ở các xứ lưu cư, số tôn thất càng to nữa, như là các xứ bị cái lệnh « bài Hoa », càng thiệt hại hơn.

Hiện trong không khí xô xuyến này, số tôn thất của Hoa-khieu rất to: theo bản thống kê năm ngoài, số Hoa-khieu ra ngoài 132.000, mà số ở ngoài về đến 278.000 người. Thế là trong một năm mà Hoa-khieu ở ngoài giảm hết 146.000 người, số hạn chế ở trong nước cũng giảm tợn: Kể năm ngoài giảm đến 80, 90%. Đó là kể số trong nước khảo sát được, còn ở các xứ lưu cư, số tôn thất càng to nữa, như là các xứ bị cái lệnh « bài Hoa », càng thiệt hại hơn.

Hiện trong không khí xô xuyến này, số tôn thất của Hoa-khieu rất to: theo bản thống kê năm ngoài, số Hoa-khieu ra ngoài 132.000, mà số ở ngoài về đến 278.000 người. Thế là trong một năm mà Hoa-khieu ở ngoài giảm hết 146.000 người, số hạn chế ở trong nước cũng giảm tợn: Kể năm ngoài giảm đến 80, 90%. Đó là kể số trong nước khảo sát được, còn ở các xứ lưu cư, số tôn thất càng to nữa, như là các xứ bị cái lệnh « bài Hoa », càng thiệt hại hơn.

Hiện trong không khí xô xuyến này, số tôn thất của Hoa-khieu rất to: theo bản thống kê năm ngoài, số Hoa-khieu ra ngoài 132.000, mà số ở ngoài về đến 278.000 người. Thế là trong một năm mà Hoa-khieu ở ngoài giảm hết 146.000 người, số hạn chế ở trong nước cũng giảm tợn: Kể năm ngoài giảm đến 80, 90%. Đó là kể số trong nước khảo sát được, còn ở các xứ lưu cư, số tôn thất càng to nữa, như là các xứ bị cái lệnh « bài Hoa », càng thiệt hại hơn.

Hiện trong không khí xô xuyến này, số tôn thất của Hoa-khieu rất to: theo bản thống kê năm ngoài, số Hoa-khieu ra ngoài 132.000, mà số ở ngoài về đến 278.000 người. Thế là trong một năm mà Hoa-khieu ở ngoài giảm hết 146.000 người, số hạn chế ở trong nước cũng giảm tợn: Kể năm ngoài giảm đến 80, 90%. Đó là kể số trong nước khảo sát được, còn ở các xứ lưu cư, số tôn thất càng to nữa, như là các xứ bị cái lệnh « bài Hoa », càng thiệt hại hơn.

phải là chiếm đoạt của kẻ khác, chỉ là tiền công, mà tiền công rất rẻ đy thôi.

« Không những khoản tiền thu mỗi năm mỗi người 20\$, không phải cướp đoạt của ai, mà công việc của Hoa-khieu buôn bán làm ăn ở ngoài, lại có ích lợi chung cho dân tộc xứ sly nhiều, nghĩa là trong công cuộc hộ trợ sinh tồn, Hoa-khieu có phần công lớn ở các xứ lúc chưa mở mang.

« Đây xin thuật một đoạn lịch sử « Hoa-khieu di thực », ra ngoài có mấy thời kỳ :

1) Thời kỳ giao thông và phỏng vấn. — Như Trương-Khiên đi sứ Tây-vực, Mã-viên đi đánh Giao-chi (tức nước ta), Tấn-pháp-Tăng đi nam du, Minh-trinh-Hòa đi sứ v. v.

2) Thời kỳ tránh loạn mà thiên li. — Từ đời Minh sang đời Thanh, như Mạc-Cửu, Trần-thượng-Xuyến sang Giao-chi (nước ta) v. v.

3) Thời kỳ công thương mạo dịch. — Từ thế kỷ 16 đến 19, nước Anh, nước Hà-lan, đã thi hành chánh sách di dân để mở mang những xứ đất hoang, cần dùng đến Hoa công nhiều, như là trong thế kỷ 19, ở Mỹ đã phát kiến mỏ vàng, và mở mang đường sá, chiêu mộ Hoa công. Đến sau năm 1815 chánh phủ Tàu mới đình giao cùng Anh, Pháp, cho người Tàu được tự do làm ăn, (trước kia Trung-quốc có lệnh cấm, nên Hoa công đi lên, thường bị nước ngoài mua và bắt).

Thời kỳ thứ ba « công thương mạo dịch » đáng cho chúng ta chú ý. Vì thời kỳ sly là thời kỳ thế lực Hoa-khieu phát triển ra ngoài rất thanh, công khó hi sanh rất lớn, công hiến ích lợi cho xứ ngoài cũng rất nhiều. Như ở Hà-lan có một độ cần dùng Hoa-công, làm đủ các phương pháp chiêu mộ, một sự la lùng là dùng cách mua bán và bắt cướp, xem Hoa-công như loài heo, nên có tiếng gọi là « trừ từ sly », xem bức thơ của Tổng-đốc Đông-An-đô (hước địa Hà-lan, lúc mãn nhiệm về, để lại cho Tổng-đốc mới (năm 1623) như vậy :

« Các miền Ba-đạt-duy-Á, Vạn-đạt v. v. cần nhân công nhiều, trên thế giới duy có Hoa-công là thích dụng cho ta hơn. Nhưng không thể lấy hữu nghị mà chiêu mộ được nhiều. Nhân nhíp gió thuận này, phải ít chiến thuyền sang cửa biển Trung-hoa mà tìm cá dân ông dân bà và... »

Xem thơ trên đủ thấy lúc bấy giờ cần dùng Hoa-công đến nỗi dùng cách « bắt cướp » không chỉ ở Nam-dương, ở Ba-lây, By-lô và Âu-châu cũng thế. Chính người Anh đã nói: « Không có bọn Hoa-khieu thì ngày nay không có đảo Mĩ

## MỘT CÁI AN « MORPHINE » Ở THƯỢNG-HẢI, CHÁNH PHỦ ANH XỨ RẤT CÔNG BÌNH

Tên ngày 2-1-35, ở đường An hoa tu, phòng hiệu số 361, có bắt được những đồ mớ mớ chế tạo morphine (chất tinh nha phiến).

Chế thuốc phiện là Trường sinh, người Anh, hiện ở nước, người ở bị Tòa án thần sự Anh bắt giam tra hỏi, và lấy đồ dùng chế tạo thuốc « thuốc độc say người » và thuốc chế rất nhiều.

Người bị cáo bị bắt về tội phạm vào lĩnh « của của Chánh phủ Anh, ban hành năm 1924, cấm không được chế tạo thuốc « ma túy phẩm » ở Trung-hoa. Bị cáo không chỉ phạm Quốc pháp, mà lại trái với nhân đạo, vì Chánh phủ ở Genève đã hiệp trợ Chánh phủ Trung quốc trừ khử cái hại buôn bán những thứ « thuốc say người ». Trung quốc cũng đã hệ lỵn cấm, định tội tử hình những kẻ chế tạo và buôn bán vật độc ấy, người dùng nó cũng thế. Chính năm ngoài một khu vực ấy mà kẻ phạm tội đó bị xử bắn đến 116 người. Nay bị cáo phạm tội này là phạm dụng quyền lợi được wa đi ở Trung-hoa, mà làm nhục đến danh dự nước Anh và vua Anh, nên không thể dưng thả... »

Người bị cáo vì không đi khỏi, hết sức kêu nài, nhưng tòa vi sự án quan trọng, vẫn cứ giam giữ kỹ sau thăm xét.

Vụ án này, tòa án Anh ở Thượng hải xét một cách nghiêm chỉnh, ai cũng phục là công bình. Vì không thiên vị dân nước Anh mà thiên vị phạm pháp kia.

Morphine là thứ độc say người, tương tự gi say người cũng nên cấm hết.

lai-á », nghe câu sly Hoa-khieu dẫu không có quan niệm khoa công phò tài, cũng sanh mỗi cảm xúc, nhớ công lao của liễn nhân mình, đã trải bao nhiêu khổ nhục.

« Đến cái thảm kịch này mới đáng ghê. Trong bản « Nam-dương Hoa-khieu Thông-sứ » trương 180 có chép :

« Trước kia Nam-dương có mở khãn hôn núi nọ, định hạn nửa năm làm xong, bèn mộ 50 Hoa-công, chưa đầy nửa năm, chỉ còn lại có 2 tên. Khãn chưa xong lại mộ một lớp 50 người khác, lần thứ 2 này, chỉ còn 14 người sống. Thế là 100 nhân công « Heo » sly sly, vờ hôn núi nọ, trong một năm chỉ còn 16 người! Như kể cả các nơi khác, công khó mở mang Nam-dương của Hoa-khieu biết bao!

« Như theo thuyết « sinh tồn hộ trợ », ai đã rõ lịch sử Hoa-khieu, cũng công nhận mỗi lợi của Hoa-khieu được hưởng ở xứ ngoài, toàn là do công khó nhọc, chứ không có quyền lực mà hiếp ai, cái công ích đó, có lợi chung cho người bản thổ ở các xứ sly.

Vậy mà ngày nay ở dân cũng nghe tiếng « bài Hoa »!

Đọc bài trên chúng ta thấy rõ một điều: là bất kỳ xứ nào, nhân công vẫn không vượt ra ngoài cái lệ « cung cầu », xứ Đông-dương ta, về đường khai khẩn còn cần nhân công nhiều. Thế mà ngày nay đã nghe những tiếng « lao động thất nghiệp » không phải là trái ngược sao!

## Chủ nghĩa « bất bạo động, bất hợp tác » của ông Cam-Đi-a (Gandhi)

Nói đến các bậc vĩ nhân ở phương Đông gần đây, ta thường nghe nhắc đến tên ông Cam-Đi-a, ông Tôn-Văn là hai nhà lãnh tụ của hai dân tộc có mấy trăm triệu người và là hai nước vẫn minh trước ở đất Á châu. Song như cách và chủ nghĩa cũng sự bất bạo động của ông Cam-Đi-a có nhiều chuyện kỳ. Xin dích ra đây một vài đoạn về chủ nghĩa của ông để hiểu độc giả.

Lịch-sử ông Cam-Đi-a

Ông Cam-Đi-a là một bậc vĩ-nhân ở thế kỷ 20 này; không những mấy trăm triệu dân Ấn-độ sung hải, mà cả thế giới, đều cho phải ngbch ông, cũng phải bài phục. Công việc vận động chánh trị của ông tuy về đường triết lý chưa có thành công, song cái sức ngầm ngầm làm cho cả thế giới nào động, ông là một vị tướng quân tiền phong thứ nhất, khiến chiến với vào mình Tây-phương, và cũng một nhà cách mạng, có tư tưởng lớn lao vậy. Cái ảnh hưởng trong công việc của ông về đường vận hóa tinh thần thật là to tát.

Ông Cam-Đi-a sanh năm 1869 ở đất Bồ-tần-đa (Porbandar), ông bà trước kia thuộc về giai cấp nhà buôn, cha làm quan, nhà giàu có. Bà mẹ là người giống giới Ấn-độ giáo, rất tin đạo, tánh cách ông phần nhiều do bà mẹ đào tạo. Lúc nhỏ học ở Ấn-độ, năm 1889 ông qua du học bên Anh. Trước khi ông từ giã cha mẹ đi, ông thế giữ trọn ba điều của bà mẹ dặn: là không ăn thịt, không uống rượu, không chơi gái. Nói thì làm, thật quả mấy năm ở Luân-đôn (kinh đô Anh) là chỗ đó hội phiên hoa, mà ông trước sau giữ trọn mấy lời mẹ dạy. Tội nghiệp ở trường Đại học Luân-đôn, ít lúc sau ông thi đậu luật khoa, về nước làm thẩm kiện, được nhiều người tin phục được ít lúc ông bỏ nghề thẩm kiện đi theo đạo, chủ nghĩa tuyệt đối của ông từ đó phát triển thêm lên. Tiền ông làm ra ông chỉ để riêng một ít cần đủ nuôi sống, còn bao nhiêu thì đem dâng vào việc từ thiện, thế cả đời chịu nghèo khổ. Thời làm trạng sư, ông giới mình vào đường tôn giáo, theo đạo Co-đốc và đạo ở Ấn-độ, phần đối sự dưng vô lực, bảo trì chánh nghĩa làm chủ đích. Lúc bấy giờ ông sanh hoạt một cách rất đơn sơ, cần kiệm, ăn cơm lứt, uống nước trong, ngủ dưới đất, sự con ông cũng đều chịu cực khổ như ông.

« Cuộc vận động chánh trị của ông khởi đầu từ năm 1892, làm cho chánh phủ Anh ở y. Hồi đó 15 vạn dân Ấn-độ ở Nam-phi châu mới ông qua để bình vục cho họ, tỏ bày với chánh phủ, ông đến ở thành Thát - nhĩ (Natal) thuộc địa Anh, vừa gặp lúc chánh phủ Nam-phi-châu hạ lệnh cấm người giống khác không được vào trong nước, lại buộc những môn thần ngũ cư, và ra nhiều luật quá nghiêm khắc. Ông Cam-Đi-a lấy tư cách một người hiện hộ để bảo chữa cho dân Ấn-độ. Nhưng bị cấm không được ra tòa, ông phải trở về; đến năm 1895 ông

lại trở qua, lại gặp lúc dân châu Á Bồ-nhi-ban (Durban) học đong, ông vì phần đối vô lực, xuyi bị chông giết.

Từ đó ông đi khắp các nơi, trải mấy năm theo việc xã hội vận động, tay bị quan lại Anh làm nhiều điều khó dễ, mà ông trước sau vẫn giữ thái độ kiên cực để kháng. Năm 1906, việc chiến tranh ở Nam-phi-châu bùng ra, ông từ chối đội quân thép tu, đến tận nơi chiến địa, cứu vớt những người bị thương. Năm 1904, bệnh dịch phát sinh ở đất Rô-mét-tua (Johannesburg). Ông lập nhà thương tu để chữa bệnh cho dân chúng. Năm 1906, dân ở xứ Thát-nhĩ (Natal) nổi loạn, ông lại đi chữa đội quân cứu thương, tự mình đi tới trận địa cứu những người bị thương, trải qua nhiều chỗ nguy hiểm phi thường, công việc thật là khó nhọc, vì thế ông được viên Tổng đốc Thát-nhĩ người Anh ban thưởng. Nhưng không bao lâu cái tên Cam-Đi-a được khen ngợi ban thưởng đã phải vào tù lao ở Rô-mét-tua.

Sau trận Ấn chiến, văn hóa Ấn-châu trải qua cuộc phá hoại rất ghê sợ, sự nghiệp cách mạng của ông Cam-Đi-a cũng từ đó khởi; thêm một bước về vang, ông đi chữa hội Ấn-độ tự trị hiệp hội (Swraj Sabha). Lợi này là một cơ quan, ít chức vụ có năng lực cho cuộc vận động của dân tộc Ấn-độ, ông làm chủ hội. Tháng chạp năm 1920, hội nghị quốc dân Ấn-độ mở hội, theo lời đề nghị của ông, hội báo thay đổi phương pháp đi chữa và hành động, đồng thuận sách « hiệp lực » (Non cooperation), sự tuyệt đối cả quyền thuộc lực ý của người Anh, lấy cách cách giáo dục, và bỏ hàng hóa của người Anh, cuộc chiến tranh vô hình của mấy triệu dân Ấn-độ với đế quốc Hồng-mao bắt đầu xảy ra từ đó.

Cuộc vận động xướng ra, mấy trăm vạn người thanh niên, theo ông, họ thiết hạnh sanh hoạt, tức kiên, bài xích tất cả quyền thuộc danh vị của người Anh, ban cho, và lấy thay hàng hóa của Anh.

Cuộc vận động xướng ra, mấy trăm vạn người thanh niên, theo ông, họ thiết hạnh sanh hoạt, tức kiên, bài xích tất cả quyền thuộc danh vị của người Anh, ban cho, và lấy thay hàng hóa của Anh.

Cuộc vận động xướng ra, mấy trăm vạn người thanh niên, theo ông, họ thiết hạnh sanh hoạt, tức kiên, bài xích tất cả quyền thuộc danh vị của người Anh, ban cho, và lấy thay hàng hóa của Anh.

Cuộc vận động xướng ra, mấy trăm vạn người thanh niên, theo ông, họ thiết hạnh sanh hoạt, tức kiên, bài xích tất cả quyền thuộc danh vị của người Anh, ban cho, và lấy thay hàng hóa của Anh.

Cuộc vận động xướng ra, mấy trăm vạn người thanh niên, theo ông, họ thiết hạnh sanh hoạt, tức kiên, bài xích tất cả quyền thuộc danh vị của người Anh, ban cho, và lấy thay hàng hóa của Anh.

Bán tại Tiếng Dân

### Giấy và Dao

(Ái-tinh và loan-ly tiêu-thuyết)

Giá bán 03-10

VAN-SON dịch thuật (Còn nữa)

