

Lại thêm một mối rầy ở Âu-châu nữa

Y - A XUNG ĐỘT

Ở La mã cuối tuần tháng Novem-ber, có tin thổ dân nước Abyssinie (nước độc lập ở đông bộ Phi châu, gần Hồng Hải) xông vào...

Hội nghị đàm phán hải quân đương lời thối, vấn đề địa phận ở Sarre đương rầy rứt, tấn kịch ám sát ở Marseille, Nam-Áo đương ác cảm với nhau, nay lại có chuyện Y-A xung đột nữa, lại đời nhiều chuyện, nhứt là trên sân quốc tế, ngọn sóng này chưa tan, ngọn sóng kia đã nổi gậy, tấy mà sợ cho hai bờ biển bình.

Trước kia năm 1895, nước A với nước Y đã một chuyện phát sanh như thế (một binh sĩ bị giết) mà gây ra cuộc Y-A đánh nhau. Lúc bấy giờ nước Y chưa đương vào hàng liệt cường mà còn vì một tên lính mà đương đến vô lực, ngày nay nước Y ở dưới chính quyền Mussolini, đương bầm bầm lo khoách trương thế lực ra ngoài, hà không nhân cơ hội tốt ấy mà phát triển sao?

Hướng trong con mắt Mussolini xem xét đã lâu, hiện tình nước Y phía Bắc phía Tây không thể dưỡi tay ra, chỉ có mặt Phi châu và Tiểu Á là ở, và nước Abyssinie chính là cái đích ở Phi châu mà nước Y dòm ngó đã lâu nay. Vì thế nên nhiều người đoán rằng sự xung đột này có thể gây ra chuyện lớn được, nên như Pháp và Anh mà chịu đứng ở địa vị bàng quan, không những tay vào.

Về mặt bên kia, dân tộc A, tuy tự con mắt người Ý không xem là phần tử ưu tú (vì giết ông ta lập, song có cái tâm can đấm sắc là không sợ sẽ mạnh lại ham sự chiến đấu, sẵn lòng vì anh vì nước. Từ như trận Y-A chiến tranh năm 1895, nước Ý xuất đến 2 vạn quân binh vẫn tới trước A, mà một trận ở A để hoa, quàn A đấm cho xiết lưng. Nước A sợ dĩ có nên độc lập ngày nay còn nhờ cái sức hùng chiến đó. Nước A đã nhờ vô lực mà gây được nên độc lập, ngày nay lực lượng đã bền vững, có lẽ nào khoan tay mà chịu cho nước Ý dấy vô hay sao?

Vì cái lẽ đó nên chuyện xung đột này, Y cũng đơm đặt, chủ Mussolini là một tay gian hùng, nên không phải mưu vạ toan, chắc bác ta còn đương thận trọng, vì để nắm cái mái cay đắng với A năm 1895 trước kia.

Đầu sao mặt lòng, chúng ta cũng

VIỆC TRONG NƯỚC

Cuộc đấu xáo

HUẾ. - Cuộc đấu xáo do bộ Công-tác Mỹ - thối tả chế tại Huế, chương trình có đại lược:

- 1/ Ngày 26, 27, 28 Janvier đấu xáo các sân tại Viện Dân-biến.
2/ Ngày 29 Janvier đấu xáo bóng. (trái cây và rau tại chợ Đông-bà.
3/ Ngày 30 Janvier đấu xáo trên bờ của các nhà mới xây ở Thừa-thiên, Quảng-binh, Quảng-trị, Quảng-nam và Quảng-ngãi.
4/ Tại các rạp, đấu bóng trên sân-ping-pong, có cấp.
5/ Đua ghe thuyền ở sông Hương, có mở-đay và cấp.

Cam-nhông đấm nhảm cây Độ 6 giờ chiều 9-12-34, chiếc cam-nhông chở ban lãnh âm-nhạc ở đường Nguyễn-Trung-Khám, đến sân trường đường Đông-bà, vì tránh chiếc xe đạp ở trong thành ra, đâm nhảm gậy cây bên sân trường trước góc, ngã đánh nhảm người đang đi ở đường gần đó là đây.

Lập tức người này được chở qua nhà táng, chẩn đoán, mổ gi. Có vết đâm làm 4 vết.

Dân kiện hào địch THỪA-THIÊN - Dân kiện Niêm-phô (Quảng-định), có kiện hào địch 7 anh, anh sẽ về quê cấp, mai ban không có án dứt, anh ta đi, từ là v. v...

Cái thì hào cường từ làm của công, làm lấy của, quan trên sửa tư một là ý.

Vở chuyện: Cái thối cường hào

QUẢNG-NAM. - Về này đã sáng T. D. số 746 ra ngày 24-11-34, nói chuyện dân làng An-phước, phủ Duy-xương, kiện lý trưởng Phung-Thái!

Hãy được là quan tỉnh đã đòi cụ hương chức làng lý đến hỏi, thì họ đã khai việc dân kiện là có sự thực.

Còn bài báo muốn gì, thì dân xin anh hoặc lý trưởng trả lại số đồ thuế phia thu, số thuế lợi của 13 mẫu ruộng, xin cụ người khai khai để được hành công vụ.

Lý trưởng đã bực tức những người trên. Lời của anh chứng có đó rồi, là nào quan trên không coi anh về của phần nông?

Vi người mẹ vô ý mà đưa con danh phò cho ngọn lửa!

Ngày 2-12-34, vào lúc 9 giờ mai, ở chợ mới An-thành, thuộc làng Cẩm-khê, tỉnh Vinh-quy, phá Tamky, có đá bé bị chạy rất thể thối:

(Xem qua trang 3 cột 3)

Tin làng báo Từ Việt-Dân của ông Đặng-luật-Liêng đình bản mấy lần, nay đã tục bản.

Báo ra hằng tuần; tòa soạn ở số 245 rue d'Espagne Saigon. Giá bán mỗi năm 2\$50, 6 tháng 1\$30, 3 tháng 0\$70, mỗi số 0\$06.

Bản báo có lời giới thiệu cũng đọc đi.

Khách-Quan thuật

MA HIỆN HÌNH

Chuyện văn (Tiếp theo) của GIANG-RA

Khi nàng Lệ-hoa tỉnh thì thấy mình nằm trên đường bệnh ở một đường đường. Lời nói đầu tiên của nàng là hỏi không sáng ở đâu. Người nữ nhân hộ nghĩ trông nom cho nàng nói không hiểu nằm ở một phòng gần đó. Nàng nói ai cho được gặp chàng, người nữ nhân hộ bèn đưa nàng ra ngoài phòng quan đố to đến chừa thì đến thăm chàng với được. Sau vì nàng hỏi quá, mà người nữ nhân hộ phải trả lời bệnh tình, của chàng có vẻ trầm trọng hơn, vì trong khi chữa xe như xe đạp, chàng đương sửa tay lái, nên cái tay lái động mạnh vào người chàng, làm gãy mất một cái xương sườn.

Vì vậy của phải để cho chàng nằm yên, không được dậy, mới mong sửa được. Mới đến được, lý cũng là một lời nói đã yếu đi nàng Lệ-hoa, chờ đợi ra quan đố to đến gần mà lòng không còn hy vọng nữa. Nàng sợ vì nàng cứ van khóc một hai đôi cho thấy được mặt chàng, và quan lưỡng ý cũng đã biết rõ cái giờ cuối cùng của nàng lệ-phát sắp đến, nên quan mới nói trước với nàng để cho nàng thấy mặt chàng và chuyện tâm một là chốt. Quan lưỡng ý bèn tiến cho chàng lệ-phát một ống thuốc hồi dương, rồi mới đến phòng cho nàng lệ-phát bước vào. Cây thuốc thêm lên, chàng lệ-phát tỉnh lại mở mắt nhìn ra nhìn được vẻ mình, thì nàng lệ-phát chạy đến ôm chàng khóc nước, khóc nức nức. Chàng lệ-phát bèn hết sức bình sanh, nhìn người yếu mà nói:

- Anh biết... anh sắp chết... cái sống của anh là sống gương... trong mấy giờ, mấy phút nữa, là anh sẽ sống... Anh phải là em, nhưng cái hình ảnh yêu dấu của em khi nào cũng in khắc vào hồn anh... đầu anh ở dưới dưới cũng cũng không là hình ảnh em được...

Nàng lệ-phát nước mắt khóc, ôm lấy cái tay chàng mà nước mắt chảy ra ướt cả tay áo. Nàng nghe chàng nói mà càng mũi lóng, nhưng nàng lại người đầu lên nói một cách quả quyết:

- Không, em cũng không là anh đâu, em không sống mới mình được, em quyết chết theo anh. Bây giờ nét mặt của chàng lệ-phát lại có vẻ nghiêm nghị, chàng nắm lấy tay nàng, nói một câu mà nàng nghe thấy như một tiếng sét:

- Lệ-hoa! anh chết, đừng làm cho anh một niệm... hãy nghe lời anh để cho anh khỏe mạnh, anh sẽ sống với em rằng lần nữa anh không rời em ra... Anh sẽ tìm cách mà biến hình để em được thấy... Hãy đến lòng cho anh... Hôm ngày sau, cái chết sẽ làm cho chàng là tại hợp... ngày sau... ngày sau... em hãy đến lòng... ngày sau...

Một câu nói đó, chàng lệ-phát không nói được nữa, anh im lặng, rồi anh thở. Nàng lệ-phát đầu tưong nước đến đây, cũng không thể làm em lại một cái sao mà nỗi cái là ra khỏi rồi!

Nàng lệ-phát công người em không là Tang-sinh là các việc em làm lệ-phát, được, nàng về ở nhà chàng cũng Tang-sinh Nguyễn-sơ nhà này là của anh em lệ-phát. Anh em ở với nhau rất hòa thuận, nên sau khi cưới vợ, lệ-phát không muốn xa em, cứ cùng em ở như trước. Tang-sinh thì làm nghề chày bóng và có một giao đi nhà trường một gánh hát cải lương. Nhưng đến khi tai nạn rồi ra để xảy ra cho lệ-phát, thì Tang-sinh trở về lo liệu, và ngày nay vì cảnh nhà vắng vẻ cũng không có bỏ chày bóng mà đi đâu cho đánh. Song về phần Lệ-hoa, thì những lời yêu ết của em chàng, những cuộc thăm viếng của người quen kẻ tha thứ, đối với nàng rất vô vị, cái mới của em hăm của nàng thì chỉ có một mình anh biết mà thôi, những lời nói của người ngoài không thấm vào đâu cả. Một hôm một hôm đó tang, đầu óc khi nào cũng đi bồng bồng, nàng chỉ về những cảnh vắng vẻ và anh em ở nhà tưởng đến người yêu quá vắng. Tuy nàng cũng lợi chàng mà tâm tình cái chi quyền sinh, nhưng nàng lại hy vọng ở lời hứa của chàng để trông chàng hứa hình cho nàng thấy, không những vắng hy vọng mà thật nàng ước tin như vậy.

Một ngày kia nàng đến khám bệnh, thì quan lưỡng ý cho hay rằng sáng đi thị

thai máy tháng, cái tin kỳ đáng là làm cho nàng mừng, nhưng nàng lại có ý không bằng lòng, vì chính vì đứa hài nhi, thì mà chàng không cho nàng có mặt. Nàng cũng oán hận cho đứa hài nhi kia hao nhiên, thì nàng cũng oán hận, trông thấy chàng nằm trên giường bệnh, nàng nghĩ cái thì sinh nhem của nàng đến thân tâm vào cái gì mà nàng chờ đợi đó. Nàng cũng oán hận thường như thế, mà cũng nghĩ trong khoảng đó, mong có tìm cái dấu vết gì của linh hồn chàng nàng không. Vì quá trông đợi, vì quá tự tưởng, mà nàng đến bờ ải, bờ ải, thì mình cũng ngày càng gầy ốm hơn mòn...

Quả nhiên cái phép lạ nàng mong mỗi đó, thấy thực hiện thật. Một đêm kia trong khi nàng mơ màng trong giấc điệp, bỗng nghe có tiếng kêu «Em Lệ-hoa... Em Lệ-hoa... Nàng vừa đi ngủ, vừa rơi nước mắt, chầm chầm người giẫy thì thấy ở phía ngoài cửa phòng sáng một ánh hào quang sáng chói, rồi trong cái hào quang kia nàng thấy chàng lệ-phát hiện hình. Chàng cũng bèn cái bộ đồ ngũ bằng lụa như xưa còn nằm trên giường bệnh; cái giầy cổngang qua cũng vẫn thế lông thòang hai mũi ở bên phải tay trái, chỉ cái mặt của chàng thì xấp xỉ phía giường nằm, không có ánh sáng, nên không nhìn rõ lắm. Nhưng còn ai rả không phải chàng lệ-phát nữa!

Cái bóng nói: «Em Lệ-hoa... Ta không thể vào mặt em lâu được nữa. Em phải mau mau đi về với ta... Hãy nghe ta đây: nếu em không quên lời hứa thì hãy mạnh dạn nhảy xuống tìm ta ở dưới đây so sánh nhà. Ta phải về âm ty ngay, không đi lên được... Ta trông thấy ở đó em... Vậy em hãy xuống tìm ta mau đi nhé... Chàng em...»

Thật nói có hơi rùng, vì cảm động quá. Nơi xong, cái hình kia biến mất, rồi cả cái hào quang cũng nhấp nháy một cái rồi biến theo...

Nàng lệ-hoa thấy được hình chàng trong giấc lát, lấy làm vui sướng vô cùng; nàng nằm trên giường chờ đợi và cũng cái hơi lạc vào qua mà riêng lòng sáng lại lấy làm đắc ý vì nàng đã nhận ra rằng cái sao như tưởng cực lớn của nàng đã đi để kêu gọi vong hồn một người chết.

Trong mấy phút ở đó, nàng nằm chờ cho tâm hồn định lại, nhưng qua tâm của nàng vẫn cứ hồi hộp. Thôi, lẽ là rõ ràng rồi, nàng em một mặt nghe theo. Nàng không đợi chờ lâu nữa, bèn nhảy giẫy xuống giường, bước xuống giường, đi lại một chút, rồi ra phía sau... Nàng bước đi, nhưng tay nàng đương ở trong giấc mộng, vẫn nghĩ đến cái giờ phút sum họp với người yêu. Thế rồi nàng đi ra phía sau nhà, đánh một vết nhảy xuống...

Câu chuyện ma hiện hình về lên nàng (Xem qua trang 3 cột 4)

XIN GỬI TIỀN ĐỒ

Các độc giả còn thiếu tiền báo, xin gửi gắp cho trong tháng Decembre này, cảm ơn.

TIENG-DAN

NHÂN-TẠO-HUYẾT | CÔ-TINH BỒ-THẬN

BỘ-HUYẾT - SẮT-TRÙNG | CHỮ THẬN-HƯ - DI-TINH

Bổ dưỡng thân-thể - Lạc sạch máu đen - Làm cho khí-huyết sang-tác - Công-dụng đặc-biệt là sát được vi-trùng LẬU và GIANG-MẠI, và các chứng sởi, lở, ghẻ - Già suy yếu trở lại, xanh xao - Đản bà có mang đáng an-thai - Ở cả đáng chống đỡ da, mau trở lại tươi đẹp. Mỗi chai 1\$50 - Năm 14,7\$50

Hai thứ thuốc này nổi tiếng khắp Đông-Pháp, ngoài những bác sĩ chuyên môn là đã dùng trước, nay xin dịch bản phân phát, đặng quan sát ANTONINI bác sĩ chuyên môn NHÂN-TẠO HUYẾT sau khi ngài đã thí nghiệm và phân phát tại phòng LABORATOIRE de CHIMIE de L'INDOCHINE - HANOI như sau: ... Thuốc này lấy toàn tinh chất của mười một thứ cây quý, trong đó có vị NGUYỄN-SÂM, một chất theo phương pháp chế chế Thi-lý, hợp dụng cho người Anam có thể bồi khí huyết, tăng sức khỏe, làm cho hồng huyết cầu (globules rouges du sang) tươi tốt trong mạch, và sát khuẩn được vì trùng khuẩn, giáng mai.

Trích dịch đoạn nghị chứng nhận thuốc CÔ-TINH BỒ-THẬN: ... Thuốc này không có chất độc, tinh chế toàn nguyên liệu rất quý như SÂM mặt ong v.v... trị chứng đau thận đi-tinh. Mua bán, mua là, hỏi làm đại-lý do nơi: SINH-HUY DƯỢC-ĐIỂM, 59, Phố Ga - VINH. (Chai - điểm Bô - Lương ở trước chợ Cầu Thanh).

UỐNG CHO THỎA THÍCH KHI TA KHÁT NƯỚC. Antiséptique pha với nước là là một vị giải khát rất ngon lành, đáng vệ-sinh, uống bao nhiêu cũng không độc (đáng để hơn 30 năm nay ở Algérie, Tunisie, Maroc, Đông-Dương, A.O.F., A.E.F. v.v.). Làm bằng cam thảo, thanh long tím, cũng bằng các cây thơm. Nước đó rất khát, giúp cho sự tiêu-hóa, rất bổ mà chứ các chứng sởi rất. Để thơm tho, lại không có li rượu nào, uống không bị, uống một lít là đủ khát. Thật là một vị giải khát đáng cho các sử-ông. Antiséptique đựng bằng các lọ nhỏ, pha được 30 hay 50 lít nước, bán ở các nhà bán lẻ, tạp hóa các nhà bán đồ ăn. Nếu không mua được, thì gửi theo 5 quan cho M. PERROT-ANTÉSITE à Vétrom (Saire) (France) rồi sẽ nhận được 11 mẫu pha được 30 hay 40 lít nước mà không mất công.

Có bán ở Huế: M. IMBERTI Bảo chế Centrale ở Đông Pháp. Monsieur TÁ-NGOC LIÊN Pharmaciens. Route coloniale N° 1 à NHA TRANG

CHUYÊN TRỊ: Đau xương, nhức gân, tê, bại, ghè chột, đản bà bạch-đái, và những bệnh do huyết có độc sinh ra. MỘT CHAI 1\$20. GIẢI-HUYẾT-ĐỘC. HIỆU CHỮ THỌ. NHÀ BẢO CHẾ: PHẠM-ĐOÀN-ĐIỂM. TOURANE (Annam).

