

VIỆC TRONG NƯỚC

Vụ thuế năm nay

NGHỆ-AN. - Mới bắt đầu mùa sưu thuế, mà ở hương thôn các làng lý chức đĩnh đả than van, vì so với mọi năm thì năm nay kho khau xếp mấy!

Trong dân gian chỉ có hai vật có thể bán được mà giá lại rẻ hơn đất: lúa gạo một quan tiền được 9, 10дол.

H. P.

Câu chuyện phát chẩn

(Cướp cơm dân nghèo)

HÀ-TĨNH - Ly trưởng Nguyễn-quang-Thám làng Nguyệt-so (Cao-lộc) bỗng nhiên quê:

Mới đây quan huyện Cao-lộc tức dân bản cũng trong huyện đến nha liêu (sở này gọi là của bộ) trong việc xử-lý ở Huế gọi ra cho quan Sở và đã có phát hai lần trước, mỗi người được 1000. Lao khổ rồi đi ra, lý trưởng đương ở người cũ huyện bắt mỗi người phải nộp \$20 và nói đó là tiền ăn giấy khai báo (?), y có dự bị sẵn một số bạc hào khá nhiều, cứ mỗi người y đưa cho \$250 mà lấy lại đồng bạc. Như Thị-Hơn và Bà-Quế thì y bắt mỗi người phải \$250. Chẳng những thế, có mấy tên, sợ là trước được 1000 mà lần này y lại không cho đi.

Mấy lần phát chẩn trước cũng như vậy, nhưng lần này dân nghèo nghe y dọa: tiền không đưa thì lần sau bắt đi, nên thà rằng được 3 hào còn mua khoai, mà có ai dám trái lệnh!

Trên là một việc về phía làng Nguyệt-so, cho khắp huyện Cao-lộc nhiều làng cũng không tránh khỏi cái nạn bóc lột ấy.

Việc này nghe dân tỉnh đả mắt về cho quan huyện bắt phải đi ra.

Mong quan trên vì dân nghèo khổ mà trừng trị những người thối nát bóc lột ấy. Mong làm thay!

H. T. T.

Lời than của dân nghèo

(Mặc khừ nạn cướp đất)

QUẢNG-BÌNH - Chúng tôi là dân nghèo phủ Quảng (trách làm nghề buôn mướn về quê khá hơn, dĩ nhiên năm này năm nay, không thấy đến thóc, bán nhà nước đã bán tình cảnh chúng tôi về quê, nghề mướn này chẳng lo nỗi được bao nhiêu. Năm trước đã có người vào trại, tòa Sở đĩnh-bộ của ông quê quê trạnh độ quyền bán mướn, song qua Cảnh-sở bắt đem ra xử lý. Mắc bẽ là thế về cây cỏ ở rừng, nhà nước không khi nào số làm thiệt cho dân nghèo.

Gần đây không biết vì sao, ở các chợ như Ba-dôn và các chợ làng thường có các nhân viên về kiểm-lâm về bắt thuế mướn loài. Hôm xưa một người chở mướn máy bò mướn ở xã Yên-không về Minh-lệ, lúc qua đền Minh-cầm, bị về kiểm-lâm ở đó dọa bắt lại thuế thuế mướn bò là 1000. Tiền ra bắt bỏ trừ cơm ăn và thuế phí rồi chỉ lại được vài ba hào là xong, thế mà phát mướn một tháng được bạc thì sông quá! Hoàng lai không đĩnh 75 100 kg là thuế bao nhiêu mà cứ đĩnh các. Chúng tôi không phải đi bóc ở rừng, chỉ

(Xem qua trang 3 cột 1)

Cách thay da đổi máu

Người ta nói một con người chỉ có thể sống được một lần, vì vậy mà con người phải thay da đổi máu. Đó là một công việc rất khó khăn và đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại.

NAM THIÊN ĐƯƠNG

Tham khảo một số bài viết về cách thay da đổi máu, đây là một công việc rất quan trọng trong đời sống con người.

Lợi-khiết người lợi hay hại?

Trên đời cái gì lợi với hại nó cũng đi cặp kè với nhau, không có cái gì là toàn lợi. Xe hơi đi được mau chóng thì có người chết xe hơi; tàu bay trên không được nhanh lợi thì có người chết về nạn tàu bay. Nhưng cơ khí ấy ai cũng nhận là hại II mà lợi nhiều, nên đua nhau sáng tạo và mua sắm cũng phải.

Duy có cái thứ súng và bom thì mục đích sắm ra để giết người: này có một cái khác là thủy có người chết ngay, hay là thả một quả bom ra là thấy thấy chất cá đồng. Nói cho đúng thì thứ lợi khi sau này, người mục đích giết người ra không có ý nghĩa gì khác nữa. Cái lợi nó ở chỗ nào, vậy mà các xưởng chế tạo ở các nước, cứ mỗi ngày công dụng của nó ra cho nhiều, rồi cho đi bán nơi này nơi khác, dầu cho ở xứ nghèo cũng được, cứ mỗi công đơn buôn lậu, như bọn ăn cướp ở ta mà nhiều đem cũng có súng, thì súng ấy ở đâu mà lợi?

Trên là chuyện nhỏ, chính ở các xứ văn minh, họ nói chế tạo đồ giết người ấy để đi xâm lấn nước khác và phòng thủ quyền lợi cho nước mình, ỉ là lợi nhiều mà hại ít. Nhưng thực ra mình giết người thì người cũng nó tha gì mình; bên thua chết số ngàn thì bên thắng cũng chết số trăm, mà cái mà chiến tranh cũng là có khải hoạn, ranh nhiệm toàn là máu người, lợi gì đâu cho?

Cái lợi về nhân đạo như thế đã đánh ma thần thoiáng lại thấy những người góc trong nước thường bị nạn. Không kể xa trước, như năm trên Douner nước Pháp, Khuyển vương Nghi-cơ Nhạt, mới đây thì Nội trưởng Ba lan v. v. tấn kịch như thế thường xảy ra luôn, mà nào ai biết trước?

Đồ giết người chế tạo ra nhiều thì tất nhiên phải dùng ra giết người, chờ không thì để nó làm gì? Vậy ai nói hòa bình, trừ khi nào đồ giết người đem quảng xuống biển như lúa mì ỉ, café thừa kia thì hòa bình mới thực hiện. Đứng nói chày phá nhân đạo và số sanh lợi hại gì trong khoảng các xưởng đúc súng trên thế giới máy chạy điếc tai, khói bay tới mắt này!

V. X. X.

THƠ TÍN

Cùng ông L. N. B. Linh Cầm

- Bài *Cải số này cái ông* đăng báo T. D. số 156, 157, 158 và 159, song những số báo ấy đã hết rồi.
- Những số báo đăng bài *Hà nghị viên Pháp thảo luận về vấn đề chống đấng* ở Hương còn, cộng là 11 số, giá là \$35, cước gửi thường \$10, nếu muốn gửi *imprimeur* recomandé thì \$22, xin Ngài gửi tem vào, hẳn báo sẽ gửi ra.

T. D.

THAU GIUM TIÊN BẢO

Cùng các ông Cổ-dông Huỳnh-thúc Kháng Công-tý

Xi năm thường niên ngày 4 Mars vừa rồi, Đại-bội-đồng có quyết nghị rằng những người mua báo ở hai nơi còn thiếu tiền, thì nhờ các ông Cổ-dông trong hai ý thấu giùm. Ngoài các phí từ gói thơ và mandat, nhà báo sẽ chịu thêm một tiền báo bổng cho người đi thăm sưu (báo-bổng bao nhiêu sẽ thưởng lương sau).

Vậy trong các ông Cổ-dông, ông nào có lòng tốt, giúp cho Công-tý, xin viết thư cho biết, sẽ gửi giấy ủy quyền và danh sách các độc-giả còn thiếu ở miền ủy anh thân bộ, nếu được bao nhiêu gói mandat sẽ báo báo, nhà báo sẽ gửi báo lại phát lại.

Ngài Cổ-dông nào có lòng giúp báo báo, xin gửi thơ cho biết.

BÙYNH-TRUOC-HANG

KHO CHUYỆN...

Phạm xuân Độ, quán xá Tô-không, huyện Cẩm giàng, tỉnh Hải-dương (Bắc Kỳ), hồi cuối năm 1932 con việc chính trị, bị kết án năm năm tù, vì óm nặng nên vừa rồi đã chết tại nhà tù Hỏa lò Huế.

Thế là xong một đời người.

Ngày 5/7, lúc 11 giờ trưa, có 4 người là làm xâu ở Suong Trung (Cao man), đã giết chết tươi người lính coi xếp chúng.

Phiên tòa hôm 29 Jun ở Mỹ Thọ (Nam Kỳ) có đem xử vụ một đám bô 10 tuổi đã qua cửa sổ của người đã gọi nhà giấy thép.

Thủ phạm tên là Lương văn Tông, quán làng Tân niên Tây, tỉnh Gò công hôm 10-3-33, câu là tới giấy thép mạo tên giũ mua 1 cái mandat 5 quan; và nhà cậu tũ số 45 mà ghi vào số 100 để gọi qua Pháp mua đồ. Thời rồi, nhà giấy thép bên Pháp thấy vậy nghi, không cho nhà hàng lái buôn tên và tên về Saigon điều tra sự gian mẹo ấy.

Điều tra ra thì quả cậu Tông có chơi chường. Cậu thủ thuật. Nhưng vì cậu nhỏ tuổi nên tòa xử cậu 1 năm tù treo.

Mười tuổi mà biết gian như vậy cũng có đấy!

Tại Nam kinh (Tây) mới rồi, nhiều yếu nhân ở đây có lập thành một hội cấm người dân đi tục, vì thấy nhiều người áo dài dây và thu vật mình nơi quê.

Tên chỉ của hội này xưa xưa đời: Song thư hội đồng, báo ông Tôn Văn, hiện ở dưới, sách người Nhật có người đã có hội nào báo họ các người chưa? Vậy thì về duyên tội!

Về cái án đầu giết bả gia ghê

QUẢNG-NAM. - Tiếng-dân số 700 ra ngày 10-6-34 có đăng bài ông B. Ch. về câu chuyện Nguyễn thị Năm, đầu chán tồng Ng. Thành đến nhà Thị Quai, kẻ thất chánh Thành, tức là bà gia ghê của thị Năm, rút rựa chắt thị Quai chắt tươi, rồi chạy về nhà (việc xảy ra ngày 19 4-34, tức là mồng 6 tháng 3 ta). Sau khi báo Huyện, khám liệm, giải thị Năm về Huyện nó cung là vì nó điên, nên chỉ chém thị Quai; rồi giải tình được 3 tuần thì thị Năm được tha về trồng rau...

Nay được tin thêm rằng: vụ kỳ Huyện Hòa vang bầm tình ngày 30-4-34 và giải thị Năm xin giao nhà thương xét; tình thương giải liền trong ngày ấy. Đến ngày 9 5-34, tòa phúc giao thị Năm và chớng chỉ nhà thương (đã xét thị Năm có điên bệnh). Tình liền giao về Huyện xét. Tòa áo Hòa vang chiếu theo luật mới điều 75 và 76, xin miễn nghị tội danh cho thị Năm và bầm xin giao thị Năm vào nhà thương điên. Hiện Faifoo và Huế không có nhà thương điên riêng, tiếp tòa phúc tạm giao thị kỳ cho thân lý nó nhều về canh giữ đợi Bộ phúc nghị...

Tại kỳ điên hay là bệnh não gi. đã có giấy chứng thầy thuốc, không phải bầm nữa. Duy có một điều mà phần đông ai cũng lấy làm thương xót là tại Năm giết người giữa ban ngày mà vì cái bệnh điên, được pháp luật bình vực cho mễa nghĩ. Còn thị Quai, bình không bị người ta đến nói nhà giết chết mà không nghe ai nói đến chỗ oan thắm k a một tỷ gì! Hồm oas dưới chĩa súng cũng ngắm nghĩ cho cái điên trên đời này nhì!

CỔ-ĐỘNG QUẢ HÓA HỒ

Ái họ xin dùng thuốc hiệu Bàn tay cđ. Lợi-Sanh Đường ở trong 2 gói thơ này. Báo đấng có thơ đầu Lợi sanh đư Thanh điệp trị được nhiều chứng rất hay và có đủ các thứ Cao, Đơn, Hoàn, Tán rất tốt, rất hiệu nghiệm. ai mua báo, ai lái làm Đại-lý, xin viết thơ về:

M. NGÕ - THIẾP
Directeur Succursale
Lợi-Sanh-Đường
TOURANE

XIN GIẤY CẤM CƯỚC

QUẢNG-NGÀI - Muốn tránh sự ngã trở lời thoi, nên nhơn dân trong hạt, ai muốn đi làm ăn ở các tỉnh xa, đều đến tòa Liêm Phòng xin giấy can cước, để tiện việc thông hành. Trừ các người tỉnh nghĩ còn hạn quản thúc, không được đi xa đã đành; ngoài ra thì đều được quan Thanh tra tòa Liêm phòng cho phép cả, vì đã xét thấy tình cảnh khổ sở của dân quê, nên không bó buộc như mấy năm trước.

Trại lại, thầy thông S. hiện làm việc tại tòa Liêm phòng, lại bắt buộc làm cách rất khổ, xin nói vài chứng thực:

Thầy Tú Hóc ở làng An Lạc, huyện Đác Phò, ngày 28 5-34 đến xin nhận lại giấy can cước (vì can cước trước bị thâu) quan Chánh Thanh tra đã cho nhận, nhưng thầy thông S. hồi thầy Tú đến bữa nào đi, thầy Tú nói thiệt báo còn 3 ngày nữa; thầy S. báo về, đến ngày đi sẽ đến nhận... Thầy Tú đành óm mõi thất vọng ra về, đi không về rồi trên con đường đến lokm!

Nguyễn Đông và Phan Văn, làng An Phủ, tồng Tjoi, thương phủ Sơn Tĩnh, ngày 20 6 34 đến xin làm can cước, quan trên đã xét nhận cho làm xong, nhưng thầy S. cũng buộc đi giấy can cước lại tại tòa, hứa lúc nào đi sẽ đến nhận.

Giấy can cước quan trên để làm cho người nào thì người ấy được giữ lấy, khi nào người ấy làm trái phép thì phải tội, mà người thừa hành bắt buộc một cách khó khăn như vậy, phiền lụy cho dân quá!

Cách bắt buộc ấy ở trong có ý gì không? Quan trên nên soi thấu chỗ khó hiểu nào đó.

P. V.

Phân trẻ con
VAIN-HÒA

Trị rôm, sảy, mụn, hăm, lở
RẤT THƠM, RẤT MÁT
Nên dùng trong mùa nóng nực
Mỗi hộp lớn: \$10.
VÂN - HÒA
Rue Gia-long - HUẾ

TRỊ TỬ THỜI CẨM MẠO

↓

O310 - O320
MAISON NAM - TRẦN
13, Rue Vollenhoven HUE

Đại-lý tỉnh Quảng-nam:
NGUYỄN-VĂN-THAI
Tư-thiệp đường
Gần nhà thờ Xóm mới FAIFO

VĂN TẬP KIỀU

XÀ-PHÒNG VIỆT-NAM

Hàng mua ngọc đến Lam-Kiều,
Tìm lòng nhĩ nữ cũng xiêu sạch hồng.
Tội mà nào thấy bóng hồng,
Xa trông chỉ thấy xà phòng Việt-Nam.

Tiền đây nhân một đời lợi,
Duyên ta mà cũng phúc giới chỉ không.
Biết đâu hợp phúc mà mong,
Khát khao chỉ ước xà phòng Việt-Nam.

Của tin gói một chút này,
Chẳng duyên chưa đủ vào tay ai cầm.
Lấy tình thắm trả nghĩa thắm,
Việt-Nam và là xà phòng làm ghi.

Cùng nhau trời đã nặng lời,
Càng sân nghĩa bề càng dày tình sông.
Ước ao đã thỏa tâm lòng,
Khen ai khéo chế xà phòng Việt-Nam.

Xa nghe cũng bửu từng đồn,
Phải giữ cho kỳ ngọn nguồn đầy sông.
Thiếp danh đưa đến lã đòng,
Đôi bên chỉ thich, xà phòng Việt-Nam.

Gần xa nó nức yên anh,
Hải văn lẫn bước dậm xanh một vùng.
Một lòng chẳng quên mỹ công,
Tìm cho thấy hiệu xà phòng Việt-Nam.
VÔ DANH

THUỐC TRỊ BA CHỨNG ĐAU BỤNG:

ĐẠ-ĐÀY, PHÒNG-TÍCH, KINH-NIÊN

Đau tức giữa ngực, lợi chói qua sườn vai, rồi dần dần xuống ngang thắt lưng; y hơi lên cổ, có khi ở ra nước chua; có khi đau quá nên có đờ ã ra nước; đau như thế gọi là *đau dạ dày* (đau bao tử).

Đau bụng trên hay vọng đợc, cơn đau rất dữ dội; bợ hay đánh trứng t-ện thì đó đau; cách mấy ngày hoặc một tháng đau một lần: đau như thế gọi là *đau bụng kinh niên*.

Đau chổi chổi trong bụng, ngày đau ngày không; ngày muốn ăn, ngày không muốn ăn, lợ lợng thất thường; sắc mặt vàng vọt hay băng bạc. đó bụng đầy bì lịch đau như thế gọi là *đau bụng phỏng tích*.

Ái mắc phải, hãy viết thư kể chứng bệnh thật rõ, gửi cho bản hiệu, sẽ gửi thuốc bằng cách lánh hóa g so ngân.

Thư từ và mandat đi:
NGUYỄN-NGỌC-AM, chủ hiệu: ĐIỀU-NGUYỄN ĐAI-DƯỢC-PHÒNG
121 hàng Đông (cửa q-yeon) HANOI

Ai bị cảm phong, cảm hàn mà

đau bụng

bắt quận đau, đi tả, nôn mửa, có khi đến bất

tình nhân-sự, nên mau mau dùng

DẦU CHỦ' THỌ

trong uống, ngoài thoa, khỏi ngay lập tức

Ve O305 - O308 - O320
Có bán khắp nơi

Tổng-dại-lý ở Thanh-hóa:
MAISON THANH-TRƯỜNG
88 GRAND' RUE 88

CÙNG VÌ AI...

Mấy tháng trước đây, chúng tôi ra bao nhiêu tiền cũng cứ thiếu. Vì cứ thiếu mãi nên hiệu Khuyển-Diệp phải mở mang riết lên.

Thời đó, hiện nay ba số nấu dầu ở Phương-xuân, Sa-lang, An-nông, chạy luôn ngày luoja đêm, mỗi ngày dùng trên 200 nhơn công, mỗi tháng lên trên 20000 bạc lương, dầu nấu ra vừa tốt, vừa nhiều.

Bà con cứ dùng Khuyển-Diệp cho nhiều, cứ quảng cáo cho Khuyển-Diệp bán càng mạnh thêm, rồi chúng tôi còn thêm số nấu dầu nữa, tất có thêm công việc cho một số đông người nữa đến làm.

Hà con dùng Khuyển-Diệp, giúp cho việc tiêu thụ Khuyển-Diệp, ấy là bà con góp sức nhau mà cứu cái nạn thất nghiệp ở xứ ta trong muôn một vậy.

Hiệu KHUYNH - DIỆP
SỞ CHÁNH Ở BẾN-NGŨ - HUẾ
Giấy nói: 87 Giấy thép tốt: Viende Hue

CỔ-TÌNH BỔ-THÂN

Vì sao các bạn thanh-niên hay bị chứng thất thinh. Móng tình?? Bởi 1/ Người yếu mà làm việc quá sức khỏe của mình - 2/ Làm việc bằng sức óc lo nghĩ thất qu. - 3/ Dùng đồ thất qu. rượu chè thêu đêm. - 4/ Tuổi trẻ mà ham xem các chử-đĩa nói về tình ái, công hay tư tưởng những sự đó.

Hiện điều này trên khi sơ phát thường thấy đau lưng mỏi cổ, thau mình buồn bực, ít ng. hay quên ỉ tại, hoa mắt, đom ngộ mơ màng hay dặt mình rồ tặc vào thiu thiu ngộ thĩ tự nhiên dặt này mình bình như tiếp ngủ; và hay thấy chiêm bao nhiều điều kỳ quái. Đó là bệnh trong thời kỳ thất thính chỉ dùng độ 3 và CỐ-TÌNH BỔ-THÂN là khỏi hẳn, và có thể phòng bị được 3 chứng hềm nghèo như Móng tình, Dị tình và Hoại tình. Bà chúng này phát ra như thế nào???

MỘNG TINH. - Đom ngộ thấy chiêm bao đi lại với người bà mà không thật.

DI TINH. - Đom ngộ mơ ma, từ giấc không mộng mà tỉnh suốt.

HOẠI TINH. - Khi đi lại với đom bà là tình khi bị suốt ngay. Hoại không có tác nào hơi mát là tinh suốt mỗi lần thì bà bị gột. Nhưng về hiện bệnh này trong thất thính thì dùng hết sữa là CỐ-TÌNH BỔ-THÂN này là khỏi. - Mỗi ve giá 1500 - sữa là giá \$500 - Thư từ mandat đi tên **M SINH-HUY, 44, MARÉCHAL FOCH & VINH**



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh... ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

VIỆC TRONG NƯỚC

Có lẽ giám tá dịch và linh trạm chẳng? Ở tỉnh Quảng-binh, đương đất đã đầy, mà nhà trạm trước kia đóng dọc theo đường cái...

Lại mục huyện Đại lộc bị kiện Vì ngọn lông quyền sinh sự của viên lại huyện Đại-lộc Lê-vấn-Hoàng, cả chánh phó...

«Mùa gặt của quan» nữa mới phải...? Lời than phiền của hương lý là vậy đó, không biết nhà nước định phí tổn kỳ thế nào.

Xe điện cán chết người rồi tầu thoát BÌNH-DINH. - Hôm 1-7-34, lúc hơn 3 giờ sáng, một người đàn bà tên là Thị Hưu...

Bán đầu giá ruộng đất Đến ngày 23 tháng bảy tây năm 1934, tức là ngày 17 tháng sáu ta, số bán đầu giá ở Tòa-Sở Quinhon những số ruộng đất...

1) 1 miếng ba sào mười thước, một miếng đất. 2) 1 miếng năm sào chín thước, một miếng đất. 3) 1 miếng sáu sào hai thước, một miếng đất...

LUẬT-BÌNH HOÀNG-VIỆT

Điều thứ 252 - Trẻ nhướng trướng hay mà luật đã định riêng tội danh ngoài, một người hoặc nhiều người dùng tâm giết người...

Con bà đau? Bà chỉ nên dùng:

DẦU VẠN-ỨNG

Ông Albert Monges ở số nhà 31 đường Vasselgues, gần chợ Tânphong, có hai đứa con gái nhỏ. Hai đứa con đau ho, làm rối cho ông lắm. Một tháng đau không biết mấy lần...

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

HỘI HIỆP-BỀN NƯỚC-DANH PHÁP Dưới quyền kiểm-sốt của Chánh-phủ Đông-Pháp Vốn 1.000.000 lượng (Thượng-Hải) và 8.000.000 phật-lượng đã đóng tất cả

Giúp nạn dân Bình Phú

Số học của Hội Trung Ương Cứu tế ở Huế đã thu được: (Tiếp theo) Số trước: 13 994815

Đùng sữa "LE GOSSE"



SỮA «LE GOSSE» rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933

ĐẠI ĐẠI GIẢM GIÁ

Nên đến thăm và soi giá trước nhất tại TIỆM BOMBAY MỚI (Au Bon Marché) 115 Rue Paul Bert. - HUẾ

CÁI NÚT CHẠI

Tác giả: MAURICE LEBLANC Dịch giả: X. V. Số 66. Đứng dư dự gì hết. Vào cho le làng, vào một lần. Thôi nói ông Ni còn vào.

Ông Ni còn, mới ông vào. Ông Ni còn bước vào một cách rụt rè, ngồi ngoài mặt đất cái ghế dài mà người ta chỉ cho ngồi, rồi nói nhảm nhảm: «Tôi đến nói tiếp... cần chuyện ngày hôm qua... có trẻ, xin ông tha lỗi.»

Và phải sẵn sàng. Chắc người đã hiểu nỗi đau đớn, rồi thất vọng của bà. Con bà, thằng Vinh bà, sắp phải chết!...Mà chết oan làm sao!...Khi ấy chẳng nói chỉ trông cậy vào phép lạ mà thôi!...

Trong một cái buồng rồi sẽ trên trần xe hơi!...ngoài La bán ra, không ai làm được. Mà ngoài La bán ra cũng không ai có cái thái độ không kháo mà kháo như thế bao giờ.

Ni còn được không? Ông Ni còn, tôi tưởng đang xa 150 thước mà bắt chết một người mình muốn giết chết, và bắt ông bị thương một người mà mình chỉ muốn cho bị thương mà thôi, thì phải tái giết lần mới được.

