











SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh... v... v... ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

GIẢI HUYẾT ĐỘC HIỆU CHỮ THỌ. CHUYÊN TRỊ: Nhức gân, Đau xương, Té, Bại, Bạch - đới, Máy dầy, Ghê, lở, và những bệnh do huyết có độc sinh ra.

Dùng sữa "LE GOSSE" rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933. Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Puériculture etc... à Saigon

Việc Thê-gioi

Người Nhật mộ đầu Trung hoa làm đường xe hỏa. Thuyết-hải, 23 Mars. - Báo giới T. ung hoa rất ngạc nhiên về việc người Nhật mộ 5000 thợ thuyền sang sang đầu Trung hoa...

Ngân sách quân bị của Đức. Ba-linh, 23 Mars. - Ngân sách Đức dự bị thêm vào việc tăng quân bị 120.000.000 màc...

Phong trào bãi công ở Tây ban nha... Valencia, 30 Mars. - Cuộc bãi công của các người làm nhà máy bột, nhà máy nước và nhà máy điện vẫn không thay đổi gì...

Đầu Vạn-Ứng của Vinh-Hung-Lương. Hà-tĩnh, 23 Mars. - Sau khi đi qua đình xong cuộc xung đột ở trong công nghiệp xe hơi, ông Johnson của phái đình...

Đầu Vạn-Ứng (Cát Đán) của Vinh-Hung-Lương. Hà-tĩnh, 23 Mars. - Sau khi đi qua đình xong cuộc xung đột ở trong công nghiệp xe hơi, ông Johnson của phái đình...

Việc trong nước

Một cái xe mới đến mấy gia đình, có cả, chauffeur và người làm việc mà không chạy một thời gian lâu dài như thế, lấy đâu mà nuôi sống? Huân chỉ ở Tourane xe chạy đi Nha trang hằng ngày...

Lệnh cấm của mấy báo làng QUANG-NAM - Làng An-lâm, phủ Tam kỳ, ngày 15 tháng giêng, có cho phép rao trong làng cấm không cho ai được đánh cờ bực...

QUANG-NGAI. - Trái qua mấy năm nhàn rỗi, kể đến cái nạn không bằng, nhân dân lo ăn làm, vẫn không kịp thở. Thế mà những bọn người không kiếm chuyện, hoặc oán chửi thửi, cứ thêu dệt làm cho làm người (nhất là bọn tinh nghi) bị khổ.

Vụ thuế năm nay. Bữa mừng sau tháng hai này (20-3-34), quan huyện Nghệ An triệu tập tập thể nhân dân làng lý để nhà thương nghị về vụ thuế.

Phương pháp gì dùng được thì ông dùng. Không chịu mất thì giờ mà xét lý lịch một anh Ni còn đầu, hướn Ni còn lại nửa nọ đần đờng...

Thơ báo trẻ và lạc

BINH-THUẬN. - Nguyễn trước kia gọi trường liên hương làng Bình an, (đang lại an, phủ Hàm Thuận, thêm làng Mỹ Thuận, Minh Thuận, thơ báo chúng về một các postes trường Bình an, nên không khi nào trẻ và lạc. Từ ngày giảm các postes ở trường liên hương Bình an, chỉ ở postes trường làng Tân xuân lại, thì thơ báo trẻ và lạc toan.

Các thư sách bán không lấy tiền. TÂY-SƯƠNG KÝ có lời phê bình của ông Thanh-Thán. Nguyên do Mục đích trọn bộ 8 quyển giá 2340.

PHỤ-NỮ TÂN-VÂN. 65, Rue Massiges SAIGON. Ai cứu hai đứa con tây (được thưởng) Ông Albert Monges ở số nhà 31 đường Vassolges, gần chợ Tân-dinh, có hai đứa con gái nhỏ. Hai đứa con đầu hồi, làm rồi cho ông làm. Một tháng đầu không biết mấy lần, có nóng lạnh và ho, hay khóc đêm...

PHÒNG-TÍCH. Đền ông Đền bà cho yên thường hay bị, khi ốm ao, rứa nay với ham tính đợc hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

NHIỀU NGƯỜI BI PHÒNG-TÍCH

Đền ông Đền bà cho yên thường hay bị, khi ốm ao, rứa nay với ham tính đợc hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

ĐẠI-LÝ: HUE: VINH-TƯỜNG phố Quảng-Quai; TOURANE: QUANG-CU, quai Courbet; DALAT: DINH-VÂN CHÁO Libraire; NHATRANG: MONG-LUONG YEU-QUAN PHANTHIEP; LÊ NAM-HUNG; GIANG-LONG; QUINHON: ĐONG-LAP, Avenue Khai-Dinh;

Đền ông Đền bà cho yên thường hay bị, khi ốm ao, rứa nay với ham tính đợc hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

Đền ông Đền bà cho yên thường hay bị, khi ốm ao, rứa nay với ham tính đợc hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

Đền ông Đền bà cho yên thường hay bị, khi ốm ao, rứa nay với ham tính đợc hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

Đền ông Đền bà cho yên thường hay bị, khi ốm ao, rứa nay với ham tính đợc hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

CÁI NÚT CHAI (TRINH-THAM TIÊU-THUYẾT) Tác-giả: MAURICE LEBLANC Dịch-giả: X. V. Số 38 - Giấp ông bằng cách thế nào? - Đền mai, xin ông cho lời biết lý lịch của hủ tước Anh-ba-Phiết cũng những việc gì có dính liền đến ông ta, tôi phải biết nhiều thì giờ mà sắp xếp lại.

càng nhà cửa ruộng đất của ông ở Ba-lê hoặc ở các tỉnh. Bà-tĩnh nói: «Thiệt ra, hủ tước Anh-ba-Phiết hay người nào khác thay vợ, nó chỉ làm việc cho chúng ta; nó lấy cái danh sách 27 tức là nó thân hệ khi giới của Đông-bách vợ. - Biết đầu, nó chỉ làm việc cho nó. - Không có lẽ, vì có tên nó trong danh sách má. - Nó lấy đi lại không được hay sao? không biết chúng ta lại gặp một tay ngay hiêm bằng mấy Đông-bách nữa kia, vì địa vị của nó.»

Bà Mệ-gi. Ra khỏi nhà, Ni còn xoa tay nói có vẻ vui mừng lắm: «Áy là một việc tốt, từ đây tôi sẽ được tự do vào số Cảnh sát.» Bà Mệ-gi không có hy vọng cho lắm nói: «Chúng ta biết có làm kịp không? Tôi sợ, sự cái danh sách ấy bị hủy phá rồi. - Ai phá? Đông-bách á? - Không phải, hủ tước Anh-ba-Phiết, nếu ông ta đã lấy được. - Đầu đã lấy được? Đông-bách còn không lấy, ít nữa cũng đến các công ty đó... Bà hãy nghĩ xem. Bà-tĩnh bày giở ở dưới quyền chỉ huy của tôi... - Nếu ông ta nhận ra ông... chỉ đưa ra sự công biết được rằng không có ông Ni-côn. - Phải, nhưng mà cuộc điều tra ấy biết đâu không chứng rằng Ni-côn là một người nào khác hơn là La-ban. Bà đứng lo. Bà-tĩnh chỉ có một mục đích, là đánh đố Đông-bách, người đại cứu của ông.

Phương pháp gì dùng được thì ông dùng. Không chịu mất thì giờ mà xét lý lịch một anh Ni còn đầu, hướn Ni còn lại nửa nọ đần đờng ta mạnh dạng mà lo làm việc đi. Bà Mệ-gi cũng cứ tin theo lời La-ban, và tin rằng đầu Vinh bá đã bị án tử hình, nhưng còn có thể cứu nó được. Nhưng có một điều là La-ban nói gì thì nói chứ bà không chịu trở về Bô-ro-ta-nhò. Bà muốn ở một bên chúng mà chiến đấu. Bà muốn ở đó mà chia mỗi hy vọng hay sự sợ hãi. Ngày hôm sau linh mặt thám về nói chuyện mà La-ban và Bà-tĩnh đã biết rồi. Bà-tước Anh-ba-Phiết có can sự vào kình, can nung đến nỗi hủ phá luận phải cách chức đần đờng chính trị của ông ta. Còn về việc bắt các Đông-bách thì có tin khác với một ngày, ông ta không đến nhà ở số 25 đường Cò-U-nh. Bà cũng không ăn ở nhà ông. Tôi ấy vào không nửa đêm ông mới về, mà lại đi đó.

Thật là lời đản của La-ban đã có chứng cứ. Nhưng khổ nạn, ngoài một đầu ấy ra, La-ban không biết thêm gì được nữa, không có xé ra được chiếc xe hơi, người lái xe, cũng bốn người vào nhà Đông-bách. Có phải toàn là những người đồng hội với viên tước Anh-ba-Phiết và cũng ông có can trong vụ đéo kình không? hay là toàn những người ăn tiền của ông mà làm việc cho ông? La-ban không biết gì hết. - Vậy thì phải chờ gì đó xé hẳn tước và những lần đi nhà của của ông ở cách Ba-lê chừng 150 cây số. Nhưng Anh-ba-Phiết đã ban hết trợ rồi. Phải xoay cuộc đó xé sang các bà con của hủ tước. Hủ tước có nhờ bọn này tìm chỗ chôn giấu, và các bà con đó bán, và muốn mua, xin đi soi: VIÊN-ĐẾ 11 quai de la sonne HUE các chủ ban đầu Khuyết-Diệp đều có bán. Giá mỗi gói 0512

giờ đồng hồ Bà nói với La-ban: «Chỉ còn có năm mươi năm ngày...Chỉ còn có năm chục ngày... Trong khoảng ngần ngời ấy, làm gì được? Tôi xin ông...tôi nhờ ông...» Lem gì được? La-ban không giao việc đó xé hẳn tước cho ai, chẳng bỏ ngả mà làm công việc ấy cho ông Anh-ba-Phiết lại sinh, hoạt lại như hàng ngày, chứ không để gì đến một việc gì hết. Mỗi ngày một lần, ông ta đến nhà công tước Mông-Mô để ăn nhậu đi săn heo rừng ở núi Bua-lông. Bà-tĩnh nói: «Không có lẽ, không có lẽ công tước Mông-Mô có đời thì lo việc đi ruộng và săn bắn, không làm chính trị, mà nay lại nhận giam Đông-bách trong nhà mình. (Còn nữa)



