

NĂM THỨ BÁT 20 822



HỘI SỐ NĂM XU

癸酉年七月二十日

GIÁ BẢN

DÔNG PHÁP	NGOẠI QUỐC
Một năm 1.000	1.000
mỗi tháng 2.00	4.00
hàng tháng 1.00	2.00

Đoàn bảo phải trả tiền trước.
Thứ và mua sau với giá 1.000.
TRẦN-BÌNH-PHIEN. — Là đảng
tổng-thủ, tên riêng, tên thường
và tên thật.

CÁC NHÂN DÂN CỦA SAIGON
HUYỀN THÙC KHÁNG
Quân-lực
TRẦN-BÌNH-PHIEN

TIẾNG-DÂN

La Voix du Peuple

Mỗi tuần xuất-bản hai kỳ: thứ tư và thứ bảy

NGÀY THỨ BÁT



BẢO QUẢN
Số 122, đường Đồng-Ba, Saig.
Giấy-thép số 12
Giấy-thép: TIẾNG-DÂN BƯỚC

SEPTEMBER 1933

Gọi là người lớn,
chỉ là không mài
cái lúong - làm
trẻ con.

(Mạnh Tử)

TRÈ CON CÙNG CÓ ĐỀU KHÔNG ĐÁNG KHINH

* Trè con *, nghe hai tiếng
sự ai cũng hiểu là có ý khinh
rẽ. Đại loại như nói: câu
chuyện trè con, dò chơi trè
con, v. v. .

Trè con vẫn đáng khinh thật.
vì tuổi trè tri non chưa có học
thức lịch duyệt, chưa có cái
não phán đoán, nên ai phỉnh
gi cũng nghe, ai kêu di đâu
cũng được, không rõ thế nào
lại lợi hại phải trả.

Cá-nhân có cái thời kỳ trè
con của cá-nhân, dân-tộc có
cái thời-kỳ trè con của dân-tộc.
Bởi vậy nên trên con đường
sống chung của loài người,
trong xã hội giai cấp, có cái
hạng lỵ nhận là engười lớn,
muốn bao chiếm quyền lợi
riêng về phần mình thì già cho
kết khác cái tiếng trè con. Đã
đứng vào cái hạng trè con, tức
là hạng người không đáng
dễm xia gi, mà trăm đều gi
cũng nhất thiết phải dựa hơi
lò mui người lớn. Trè con
đáng khinh là vì thế.

Vậy mà trên đời lại còn có
hạng người kém trè con nữa,
đáng buồn là đường nào !

Nói kém trè con, nào ai có
chiu nhận bao giờ, nhưng hãy
xét xem :

a) Tới một cái nhà, bất kỳ
nhà ai, xách một gói bánh
trương trước mặt đứa trè con
mà bảo nó rằng : « Mày hãy
mắng cha mày, dùi mẹ mày,
danh anh chị mày, thi tao cho
bánh ». Tất nhiên nó có thèm
bánh nhều nước miếng cũng
không nghe theo lời. Vì cái
lương tâm trời phú cho nó,
biết thương yêu cha mẹ, anh
chị nó. Ấy là trè con có cái
lương tâm sáng suốt.

b) Cái gì của cha mẹ nó
cho nó mà nó nhận là quyền
sở hữu của nó, ai động chạm
đến bì nó là, nó làm r้าย; trong
hạng thế nào thì nói ngay
thết thế ấy, chẳng thêm che
dầu gi hết. Ấy là cái lòng thành
phác của nó vẫn còn nguyên.

Chỉ xem hai đứa lương tâm và
thành phác trên thị trè con hơn
người lớn nhiều. Vì người lớn
thường thường bị cái súc cảm
đòi đền nên bên ngoài mà mắt hồn
cái tánh tốt kia đi, mà phút là
cái súc kim liễn.

Lúc còn đi học, kỵ gi nghe
người ta dì eoi lè 14 Juillet ở
thành phố nọ, kẽ mày trò chơi,
nó có dại một cái nồi to đầy
nuôi đường, bỏ đường bạc vào
trong, cho ai nhúng dần vào
lấy miếng liếm được đường bạc
thì lấy, thế mà cũng có người
lấy được. Người ta có câu
nhạo ; « Vì hem bạc thường
lấy ».

CHUYỆN ĐỜI

Con két diễn thuyết!

(Lời châm cung quan hệ trên
đường chánh trị)

Tiếng-dân số 500 ra ngày 3 Aout năm
nào, có dâng lên một nhà báo tên Mỹ
mở trường dạy chính Anh và dâng thuyết;
lớp học tro chín kỵ gi có 100 người;
hàng sén, bàn cho các nhà báo với giá rất
đắt. Vào giáp một năm, trong khoảng gần
đây lại thấy một bài từ báo ta đăng với
nhà châm Anh và họ diễn thuyết ở Ba Lan (Poland).

Chuyện trước là thuộc về nhà chapeau
mũa, và nó ngay sau, còn chuyện sau
tự quan hệ đến đường chánh trị.

Quan hệ thế nào ?

Ở Warsaw (kinh thành Ba Lan), có dâng
giá làm lúa đồ một tên giáo sư,
nhưng một cái phòng trong trường Do-Thái
đã bị phá diệt...

Lần này người ta tưởng đơn ấy nhằm để
giảng đạo của họ. Tuy vậy nhà chapeau trách
cũng có ý nghĩ mà chưa tìm ra manh mối gì.

Ở phòng họ mướn đó, có treo bên cạnh một
cái lồng chim Anh và. Mỗi khi họ nhóm
đến thuyết thì anh chim kia không đợi ai
một mèo đến được làm người khách du
thính. Bỗng nhiên anh ta nghe qua và học
lắp láp, đưa cái giọng và những câu diễn
thuyết kia. Một buổi sáng, nhà chapeau trai
cô cảnh kia, không biết vì sao đang ở
đến đây, vẫn đứng đợi người khách du
thính.

Người ta không thể nào xác định
điều gì là lý do, nhưng đến sáng sau
nhưng kỵ gi là thiếu.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến trưa sau đó, nhà chapeau trai
cô cảnh kia đã không còn ở nhà.

Đến tối sau



Sữa

NESTLÉ
HUIU CON CHIMSỮA KHOẺ CỦA TRẺ CON
NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp

Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh... v.v...

ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mèn

đã từ lâu năm và cả năm 1933 nữa.

Đau nhức, phong bợi nên dùng
HÒA - GIÁI - THỦY
của VĨNH-HƯNG-TƯỞNG
Mỗi lọ 0320

NHIỀU NGƯỜI BI:

PHÒNG - TÍCH



Đau ống đơn bả xác yêu thương hay bị, khi cơm no, rơm say với bao tinh due hoặc khí sa no ái ngủ hay đi tắm ngay náo thư bệnh gọi là PHÒNG-TÍCH s. Khi thư bệnh thấy dày hơi, tóc cát, toe ngực, cơm không吸收 được, xe xong hay v. thương đau bụng đau lưng, chán tay mồi mệt, bị lúu cảm xác mệt vàng, da bụng giật.

Mới bị uống 1 lít, sau 2-3 lít đều uống không có công phai, dùng bệnh át thấy đỡ chín hoặc khỏi ngay.

Mỗi lít hai bát uống giá: 0340

VŨ-DINH TÂN
178 Bis Route Lachtry — HAIPHONG
A-tor Kim-Tiền năm 1928

ĐẠI-LÝ:
HUE: VĨNH-HƯNG-TƯỞNG phố Gia-Long;
TOCRANE: NG.-THỊ HUẾ R. BẮC-HÙA-VỊ;
DALAT: ĐỊNH VĂN-CHAU Librairie;
NHA TRANG: MÔNG-LƯƠNG THU QUÂN
PHANH TIẾT; LÊ NAM-HUNG: Gia-Long;
VĨNH: GIA-CAT, 44 Marche Foch;
SAIGON: HUỆ VƯƠNG 107 R. d'Espege;
CHOLON: PHUNG-GIA-VIEN DƯỢC
PHUNG;
RACHGIA: NGUYỄN NGỌC-THAI 1. R.
d'Asnam

Institution Thuận-hoa
Là một trường Pháp-Việt nhằm dạy các học trò địa bằng TIỂU HỌC PHÁP-VIỆT (Certificat d'Etudes Primaires Franco-Indigènes) trứ danh, có chỗ cho học trò za múa ta ở tại trường.

Trường mở vào ngày 15 Septembre 1933
Sau vào học và thao túng do:

Monsieur LÉ-VÂN-CHƯƠNG

Directeur de

L'INSTITUTION THUẬN-HÓA
Rue Dayot HUE
(En face de la Gendarmerie nationale)THÀNH NHỎ 3 TUỔI
MẠNH MÈ LÀ THƯỜNG

Em nhỏ LÊ-vân-Phát năm nay được ba tuổi, mập mạp mạnh mẽ lắm. Hồi nó mới hai tuổi, ai cũng tưởng nó phải chèi non, cha mẹ nó bất ngờ buồn, vì nó có góc ban bay nóng bức, dù mồ hôi trắng, lờ đờ, buồn bã lắm, mọi tháng đều không biết mấy lần, hì hò dù tráng thi chứng ban tái lại. Hịnh nó làm khó cho cha mẹ nó vô cùng. May mắn có người điểm chỉ, cha mẹ nó mua có ba gói thuốc CHÍ-LINH-TÂN cho nó uống, đến nay tuyệt gốc ban, hết nóng lạnh nha. Hết bệnh, nolis lại càng mập thêm, mảnh me lại thường. Thuốc Chí-linh-tân này già truyền hơn mấy đời, cứa được không biết bao trẻ con mang bệnh: Nhá bào chế chỉ nhờ một thứ thuốc này, làm nên sự ogiệp. Tôi vi được nghe muôn ngàn người tặng khen là thần dược, nên nài nỉ xin làm đại lý độc quyền phò thông tin để khắp cả Đông-Pháp. Sự hay của thuốc nói không cùng, dùng rồi mới rõ lời nói tôi là đúng với sự thật.

Có bao nơi mấy chỗ bán đều Khuyễn-diệp. Mua si hét hông 30% do nơi:

VIÊN-ĐỘ

11, quai de la Suse — Hué

Hay là nơi:

M. NGUYỄN-VÂN-PHỐ
Boite postale n° 63 — Saigon

Giá mỗi gói 0312

Bán giá rẻ hơn hèt
các tiệm tơ lụa ở
TRUNG-KỲTại vi: Tiệm BOMBAY mới
AU-BON-MARCHÉ

115 Rue Paul-Bert, Giai nô số 73 — HUẾ

Bán và đặt các thứ hàng tơ lụa ở các
tiệm may đắt lợn trong cả Đông-Phápsố kỵ tơ nô cũng có vò hàng mới lạ,
đã bán ở hòn Lô.Hòn Lô là một tiệm tơ lụa đã các nước
tỷ hàn si hàn lô là nhất TRUNG-KỲ.

bản giả. Người ở trên đời, phẩm
gặp cái cảnh khó xử, phải có lòng
nhẫn nại xương quý; không dính
nơi ròng nái, không biết đường cái
là bắng, việc gì trái qua môi biết
khó, ấy chính là thêm đường lối
dayt cho chúng ta vắng.

Quốc Hoa đương ngâm nghĩ,
Bản-Thuyền nói tiếp: cái đời mới
nặng nề phái lợp đèn bạc, trên cuộc
sinh khai phần đầu, chính là cái
lô hầm rèn chúng ta, chúng ta phải
lấy sức gióng cảm và lòng kiên
nhẫn, đánh tan cái cảnh khốn khổ,
mới thấy cái cảnh vui được, lương
tâm ta không chút gì hờ hững, mà
cố rót tinh lực nỗ lực, thì việc gì
mà chả thành. Hết ta làc bình nhất
thường thường một việc nhỏ mọn
anh cũng bùn với lối luồn, sao nay
việc tò chò là việc có quan hệ mà
lại không cho tôi biết? hoặc giờ tôi
gần đây có việc gì khiến cho anh
mất lòng tin nhưn chẳng?

Nay anh Quốc-Hoa, anh nên xé
lám lòng thành của tôi: chính trong
đêm áy trời mưa, tôi bàng minh tôi

VĂN-QUỐC TIẾT-KIỆM HỘI
Société Internationale d'EconomieTổ chức của Hội Lành-mitt lượng và Lành-mitt
phát-hàng (tên cũ là Công-phi).GIẢI VÔNG CỘC
M 1000 Francs Sécu

PHÓ TỔNG CỘC

HANOI, 12, Boulevard Francis Garnier

HUE, 10, Rue du Général Leclerc

Mont-Dore 10, Rue de la Poste, 64 Mure

Hai duong, Biarritz, 10, Rue de la Poste

Saigon, 10, Rue de la Poste

Ký tài số ngày 28 August 1933

Cách thức số 2 — Hạng bộ 1064 tráng

Trong số 4 v.v.: số 4320 của Ông Hajeb,

văn-Lô à Phnom-Penh, và số 4728 của

Ông Alphonse Arthur à Saigon,

hoàn lại mỗi người 1000\$, số 186 của Ông

Phùng-Via, con Ông Phùng-Nam-Kuong

tại Ak Cheon, à Saigon, và số 629 của Ông

Dương-Quang à Leithien (Thudan-

mô), được hoàn lại mỗi người 500\$; số

4323 của Ông Nguyễn-kim-Diên à Thotsai

(Long-inay) và số 7000 của Ông Phan-

quoc-Tan à Hanoi, được hoàn lại mỗi

người 250\$.

Cách thức số 3 — Hạng bộ 657 tráng

Trong số 1 v.v., số 681 của Ông Hajeb,

Quang-Chieu à Saigon được hoàn lại 500\$;

Lô tài sản 101. — Phieu số 1038 của

Ông Phạm-Gia-Binh à Hô-dông (Bắc-ly)

số 28 tráng trong kỵ chiết tài này là

458.

Ký tài số sau nhâm ngày 28 September

1933.

Xin viết giấy và hoa-lai Hội sở sẽ có

các cách cải nghĩa rõ ràng điều iety.

LỜI PHU. — Bản hội cần nhiều người

số chừng chỉ 101 để làm Đại-ly và quảng

cau cho Hội. Xin viết thư hay lợi Hội sở

nhân chay.

Ngài sáu à Hué, muốn vào Hội Thiết

kiếm, thi xin gởi thư cho tôi và chỉ chay

tôi, tôi tên làhá cát nghĩa rõ ràng.

Hoàng-Toại

Dai-là à Hué boite postale 44

Employés & Ecoliers !!!
Pensionnat de Famille
18 Rue Doudard de Lagrée
Bến-ngo — HUẾ
Etudes surveillées tous les soirs
par PROFESSEUR BACHELIER

Việc trong nước

Tiếp theo trang số

HÀ-TĨNH

Thiếu tiền học phí

Ở xã làng Nội-diên, tổng Yên-hồ,

phủ Đức-tho, có ông Cà cu Bằng,

ông bà đều ngoài sáu mươi tuổi,

nhà đất phải làm thuê kiêm ăn. Cò

ba đứa con trai đều đói khát xiết

bại. Hai đứa được hưởng thê bần

cứng, còn một đứa thì phải lấy cá

nguyên suốt dinh.

Ngày 25-8-33, có ông di làm thuế

và bén, gần trưa, thấy bà mồ

lòng Nội-diên tới nhà, có bà thái

kinh chạy trốn mãi, anh ta bèn đi

tìm cô ông, dắt về nhà quát tháo

lòi, lục trong nhà xem có cái gì

đáng tiền dâng, vi con cái này

phải nộp một số tiền hối quay

mặt và tiền học phí. Trong nhà là

rubb rẩi, đói bát túi không

chiết, bà bèn gatch nến lá.

Bác mồ liền dọa, nếu không tiền

thì gông giặc...

Cô già thay rằng: nhà tôi không

có vật gì đáng tiền, con cái thi

kiêm ăn ở xa, chỉ có con chó; họ

giá tôi ba bão tôi không bán, vậy

tôi xin gởi lại cho bác, hai quan mốt

Triệu-phi là ai?

Hiện nay kinh tế nguy cấp, đồng tiền

trong nước lún lút rõ như xuôi dương,

đến đót mấy ông triều phu xưa cũng

thay rằng: «Khoa tiền». Đã vậy, còn

thêm mấy ông buôn báu trung, biến

nhà uy hiếp tiền, khinh rẻ đồng tiền;

nó toàn làhá mồ mẩy ông không bao

cách đón rước nó, thời là ướng một dịp

may!

Hiện nay có một triệu đồng bạc đúc

khắp các nơi, các chợ, giá vị tuong

gia mồ mẩy làm ché 1 triệu đồng bạc

kỷ thi lập tức si trả Việt-Thái và bán rồi sẽ

tới nán môt vị triều phu vậy vi nước ta

chỉ có trả Việt-Thái là thom uogn bò iich,

cô nhà nước thi nghiêm, có cầu chứng

tại 104, danh tiếng khắp miền nam cỏi

Đông-Pháp, của M. PHAM-HUYNH

36 Sabourais Saigon, đang cầu rất nhiều

đại lý, buôn báu nhiều thời là, không

buôn mòn gì cho có lời bằng buôn trả

Việt-Thái.

Có những chỗ không

để chay, và sau đó là

tôi là 101, sau đó là

tôi là 102, sau đó là

tôi là 103, sau đó là

tôi là 104, sau đó là

tôi là 105, sau đó là

tôi là 106, sau đó là

tôi là 107, sau đó là

tôi là 108, sau đó là

tôi là 109, sau đó là

tôi là 110, sau đó là

tôi là 111, sau đó là

tôi là 112, sau đó là

tôi là 113, sau đó là

tôi là 114, sau đó là

tôi là 115, sau đó là

tôi là 116, sau đó là

tôi là 117, sau đó là

tôi là 118, sau đó là

tôi là 119, sau đó là

tôi là 120, sau đó là

