



**GIA BÀN**

BÔNG PHÁP	NGUỒI QUỐC
Một năm 630	1250
Sáu tháng 315	625
Ba tháng 157	312

Giá báo pháp là như trước. Theo và maodet chỉ cho X. TRẦN-ĐINH-PHIÊN. - Ai dùng quảng cáo, việc riêng chi thường nghĩ trước.

# TIẾNG-DÂN

CƠ-QUAN  
HUYỀN-THỰC-KHANG  
Quản-ly  
TRẦN-ĐINH-PHIÊN

**La Voix du Peuple**  
MỠI TUẦN XUẤT-BẢN HAI KỶ; THỨ TƯ VÀ THỨ BẢY

BÁO-QUÂN  
Số 23, Đường Đông-Sơn, Phố  
Giấy-Chạy số 1 số 2 số 3  
Quay - Tháp + TELEGRAM 571

**Kẻ trưng-phu**  
không khi nào  
làm việc âm  
muội.

## CHỮ KÝ QUAN-HỆ THỀ NÀO?

Chữ ký tên nó quen thường làm sao! quen thường cho đến mấy cậu bé 9, 10 tuổi, vừa viết tập tốc mấy chữ cái quốc ngữ cũng viết chữ ký tên trước.

Chữ ký tên không có ý nghĩa gì khác hơn là phàm chữ từ hay là kẻ khoan điều ước gì gì mà người nào đã thờ tay ký vào, tức là đã ưng thuận những chuyện đã chép trong tờ ấy mà về cái dấu riêng của mình vào, cho khỏi lộn với kẻ khác mà cũng không ai gian mạo được.

Ký tên chỉ đôi ba chữ, không cần học nhiều, đời xưa Hạng-vũ không muốn học nghề văn sĩ mà nói rằng: « Học chỉ đủ ký tên là được ». mà ở xưa ta mấy ông lão cho con đi học cũng thường có câu nói: « Cho nó học ký được chữ tên là thôi ».

Thế là cái chữ ký tên kia xưa nay ai cũng xem thường xem khinh, không cho là việc khó. Vì cầm cây bút quét qua vài nét ngang dọc gì đó thì xong, chờ có lộn của nhọc công gì mà phải gắng ngai.

Nhưng ai đã xét đến thực tế trong cái đời sống, trong cuộc giao tế của loài người, thì lại thấy chữ ký tên quan hệ to tát vô cùng.

Trong sự giao dịch thương mại, để mua người bán, hay là điều giao ước nhau tự mình ưng thuận mà thờ tay ký vào, giấy trắng mực đen, bút sa gà chết, đều đó không nói làm gì. Có làm cái ký tên nó đáng buồn làm sao!

1) Ký mù — Người ta viết sẵn giống gì trên giấy, mình văn không biết dấu dưới ra thế nào mà nhắm mắt ký đại;

2) Ký ép — Cái chuyện mình thiệt không bằng lòng chứ đâu mà bị quyền lực bó buộc ép, cúi đầu ký nhào;

3) Ký hứa — Một vấn đề gì, đầu thấy là tệ hại không tới, song thấy nhiều người ký trước, mình cũng nể đua mà ký theo;

4) Ký lén — Chuyện văn bất chánh, có hai cho công chúng, mà được mỗi lợi riêng hoặc vì cái gì cam dỗ, thờ tay ký lên để họ mỗi lợi ấy mà dấu phát không ai được biết; cái họa ký lén trên ra ngoài xã hội không biết bao nhiêu.

Cái lối ký tên bất chánh đáng kìa nó làm cho hư nhà hai nước, thuở nay thường thấy: Cậu công tử kia, vì mẹ có bạc trắng gió, gặp khi thua to hoặc bị bọn mai mối phỉnh lừa, có khi ký giấy bạc trăm

## VUA CAO-MÊN XIN HẠ THUẾ CHO DÂN 16 PHẦN TRĂM

TỪ TỘI LẠI ĐƯỢC AN XÃ  
Vừa rồi quan Toàn quyền có ký nhân một chỉ dụ của vua Cao-Mên tha bớt thuế thân cho dân 16 phần trăm. Quan liêu bộ Thượng-thư lại dâng cho vua ký một chỉ dụ ăn-xả cho các hạng bị tội đại hình và tiểu hình.

## Tin thêm về vụ học-sinh Pháp-phan-dối 8 cái án từ-hình ở Saigon

Sau khi tòa Đại hình Saigon xử 121 danh viên tuyền án xử từ 8 người thì có một lớp học sinh bên Tây làm biểu tình để kêu nài.

## Việc quan Thượng thư bộ Lại Ngô-dinh-Diệm từ-chức

Quan Thượng bộ Lại Ngô-dinh-Diệm mới nhận chức chưa đầy 3 tháng mà nay bỗng từ chức. Công chúng nghe tin ấy đều lấy làm ngạc nhiên.

Có tin quan Tổng đốc Thanh hóa Tôn thất Quảng sẽ về bộ Công và quan Thượng Công Thái-và-Joan sang Bộ Lại.

## TẠI AN-ĐỘ Quốc dân hội nghị-với chính-phủ

Forma, 17 Juillet. — Kỳ Hội đồng quốc dân Hội nghị An-độ đã hoàn tất, chưa quyết định về việc vận động bất tuân pháp luật.

Forma, 16 Juillet. — Ông Grandjean tuyên bố rằng các phải triết để cái cách Hội nghị. Tổng như ông muốn cử ông Anon, biên Hội trưởng Hội nghị làm Liên-An đạo tài, và đặc một số đặc tài ở các tỉnh. Cuộc vận động bất tuân pháp luật sẽ bắt đầu từ ter Anot.

bạc ngàn, cầm ruộng cầm vườn, mà ký thiệt mình thiếu không đầy năm bảy chục; ông giàu nhà quê, có việc đến cửa quan, hoặc vì đồ dành, hoặc vì đọa nạn, báo gì ký này, đến khi bị luy, biết đại thì sự đã muộn rồi. Đó là việc cá nhân. Đến như việc quốc gia quan hệ to tát mà cũng làm chuyện ký mù, như triệu Mãn-Thanh hôm qua ký nhượng đất cho nước này, ngày nay ký nhượng quyền cho nước kia, cho đến mất đất mất quyền mà cái kẻ bán đất bán nhà cứ lẫn lộn ký bòi cho đến ngày không ngóc đầu giấy được. Người ta nói nước Tàu sở trường ký giấy quá nó, không phải là lối quai đáng vậy.

Sự ký tên quan hệ như thế, vậy mà người mình làm kẻ không lấy làm dần, thật là cái đều nguy, mà nguy như là chữ ký của người có chức quyền thay mặt cho công chúng.

## Cái họa MẬT-THẨM GIẢ!

Ở Phan-Thiết, mới đây có vụ một thám giả, thủ phạm là Phạm-Lợi cùng ba tên tùy tùng là Vương-Pad, Trần-Chí-Thước và Nguyễn-Thụy, đều là ba cậu thanh niên ở Hải-nê.

Vụ mật thám giả này do Vương-Long là tổng đoàn tòng Thăng - an đem dâng, bay tờ dân tình lợi bệnh vùng Hải-nê cho bọn kia rõ, và dần về chùa tại chùa Trạng-Lý, làng ỉ biện-khánh để thí kẻ học lợi; bắt bớ, xét nhà, tra khảo, lấy đồ vật. Chẳng biết đâu hành động từ ngày 13 Jaine, làm cho lượng dân mẩy lông đỏ lo sợ phấp phờng.

Ngày 29 Jaine, chúng lại mua thêm vài tờ mục phủ Hàm - Thuận là Trương-công-Trực, đem theo mấy tập tình lố, ra xét nhà Ngô-Kinh, Trương-văn-Bật và Đỗ-Hạt ở Thiệp Khanh và sự: làng ấy bắt giết nấp 4 người.

Lúc bắt có đưa ra một cái giấy, nói rằng của sự mật thám, trong giấy ký thấy có dấu đóng bản bòi; lại lúc xét nhà xong, có làm ăn khám, ký tên mình bực.

Trong giấy ký nói Ngô-Kinh Đỗ-Hạt là người ở quê của Ngô-Kinh Trương-văn-Bật là tình nghi đánh lộn với ông quản đạo Phan-Rang, còn bốn người nữa, mãi ăn, thời nói tòa tình nghi lại. Trong 4 người này, 3 người đi vắng, nên chỉ bắt có 1, là Nguyễn-Phú.

Lộ mục Trương-công-Trực tức cho làng ký giải Ngô-Kinh, Đỗ-Hạt, Trương-văn-Bật và Nguyễn-Phú vào nấp và sức niềm của Ngô-Kinh 18 quyển sách, một tập giấy nhét ký, và bài chỉ, giấy sinh lý, đầy nấp luôn.

Có lẽ mục dân tình thì làng cứ vâng lời giải đi. Vừa giải đi, thì đầu đã thấy có lực quan Công sự với quan Tuần Bình-thuận sai quan Lãnh binh cùng quan Phó Hàm-thuân ra bắt là gian dối ký về giam tra. Khi ký người ta mới thấy là một thám giả!

Còn Ngô-Kinh, Đỗ-Hạt, Trương-văn-Bật và Nguyễn-Phú thời lộ mục đưa vào trình quan Phủ Hàm-thuân, quan xét sách vở cũng không có vật gì tình nghi, hiểu niềm lại, bắt khai bẩm tình. Quan Tuần giao việc này cho quan An sát cứu.

Quan An trước đã có xét sách của Ngô-Kinh một lần, lúc mới giải vào rồi, cũng biết không có gì, nhưng có nói Ngô-Kinh nghi có bà con với cụ Ngô-dức-Kế ở Hà-tĩnh, người khác (lời kia mà). Tổng lao giam cứu cả bốn người hết một tuần lễ, mới sức cho làng Thiệp Khanh vào nhận về đợi xét tình hình.

Còn mấy tên hung dữ và Vương-long thời hiện nay còn giam tra xét tại tỉnh Bình-thuận, có bắt được bằng một thám giả, và biết được cái dấu đóng trong giấy của Ngô-Kinh là dấu của hội thể độc Phan Thiệp. Đó cũng là chuyện lạ.

Nhạy việc đã ra trước của pháp luật, chúng có tờ ràng, chờ xem biết quả ra sao.

Tại một thám giả bạo gan làm cái, họ dân như thế, chính phủ thế nào cũng nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác, không thì dân quả chịu sao nổi!

## CHUYÊN ĐÓI

### LẠI THÊM MỘT CHỖ HỒY NỮ SAO?

(Cấuong - Mai phải làm thầy kiện)  
Chàng mai mới vừa học trong số báo quẻ rằng được đọc quyển nói Chuyện đời... Cái đức quyền Chàng mai nó làm mà chính được dạy không phải có môn lợi gì như độc quyền nước, độc quyền nước lắm lắm phải, vậy mà anh Bi-nhơn cũng sinh thêm, xin ngang vào chia phần để nói chuyện có Lê-giit, Chàng mai tưởng dân được nghĩ, khổ. Là ra cái duyên đáng nói tại 31 tháng-Dân chưa sao rồi ra được, nết lợi có chuyện xảy ra hoặc cho Chàng mai phải làm thầy kiện đi biện hộ, mới là nhọc cho...  
Biện hộ cái gì? Biện hộ một chủ phạm hay Phạm hăng thế nào?  
Thật cái tình có không hèn mà nó vừa gặp nhau khỏ tâm sao? Tiếng dân ở trước rồi, có bít nói cái hại « kiêng tên chết háy », tên khốn in gần xong thì tiếp được là báo Thực nghiệp số 99 ra ngày 18 Julliet về mục « Nói giữa trời ». Báo Phó chỉ có ban cái tình cảm một chữ mới, mà có chữ « chính Tiếng dân đã phạm, là chủ « nguy ».  
Lại lịch chữ « nguy » đó thế nào?  
Nguyễn gần mấy đợ này, Tiếng - dân (tuổi chuyên Trung-Nhật xưng đợ), cái gì nói đến nước Mãn - châu là cái nước trẻ mà rất do người Nhật tạo thành kia, thường theo cái tiếng người Tàu quen gọi mà gọi là nước Nguy - Mãn. Báo Phó chỉ cho gọi thế là làm, nên chỉ giùm cho Tiếng dân, viết cái từ « Được Vua tha giải » trên lịch sẽ là chứng cứ « Nguy » là thế kia thì sự mà « nguy » như...  
Chàng - mai thấy Tiếng - dân làm nay được ai chỉ chỗ làm mà Tiếng - dân nhận là làm thiệt thì từ khế chứ nguy, lại cảm ơn người chỉ giùm này, không ngại gì dù dự hết. Song cái « ca » chữ « nguy » này thì Tiếng - dân chỉ nhận một là cái từ « nguy » được vua tha giải « có bác Phó chỉ để « nói giữa trời » đó. Đến như chữ « nguy » mà giả cho nước Mãn-châu trở rồi kia là thuộc về cái « ca » đặc biệt, Tiếng-dân không chịu nhận là làm, vì thế nên báo Chàng mai phải biện hộ.

Theo cái công lệ « Được vua tha giải » trên lịch sẽ thì chữ « Nguy » chứng ở ý nghĩa gì khác là lúc hai bên nghĩa như là gọi nguy lẫn nhau, rồi an ủi ai thua thì bên kia được gia cái tiếng nguy. Đại loại như:  
a) Tào nguy với Tục-hán.  
b) Mãn-thanh với Thái-bình Thiên quốc  
Còn trường hợp Mãn-châu này thì khác hẳn: Thưa làh mà nói thì cái nước Mãn kia, người Tàu gọi là nước nguy, người Nhật gọi là Mãn-gian tình Nhật (Trình-hiêu-Tu, Hy liệp và Phó-ngiê) gọi là nước đặc lập, cộng hòa, lập hiến và trường, muốn gì gì, các tên tôn « hòa » đã, vẫn do cái ý thượng phát riêng của họ; nguy hay không nguy, người Mãn ta không đáng nói làm gì. Song ở cái đời thế giới giao thông này, công lý không có quốc giới, mà cũng không việc gì xảy ra ở nước ngoài mà cho là không quan hệ đến nước mình.  
I hững chi việc bên nước mình, trên các tờ báo ta không ngày nào không nói đến, như cái nước Mãn-châu kia thì cái từ phải trái nhau, đã là nhà ngôn luận, không lẽ gì bỏ mãi có, quên phát đoán, Tiếng - dân số ở tận đàng ngoài có tiếng người Tàu để gọi mà gọi nước Mãn là nguy, chính là do ngụy cái gì « Nguy » ở trong, cho chúng phải là làm, mà để gọi là nguy là vì mảy mễ chừng (thực đời này).

Phật dậy đều là Mãn-châu thì phục chánh phủ Tàu mới lên phần khác, tôn Phó-ngiê làm Hoàng-đế, thoát ly cái ách Nam-kinh ra, thì ai gọi là nguy được? Cái ông loanh loanh người Nhật đang số lúc này ra mà bắt bọn Mãn làm cái mán của người. Ở trong là nguy, mà hôm bằng theo là người là Mãn-châu, họ là dân nguy.  
Tiểu-triều-tên, An-độ, không ai gọi chánh phủ, cho chúng là Tông - đức Triều - tiền, Tông-đức An-độ là chánh phủ của nước Việt Nam. Mãn-châu cũng trường hiệp như thế, mà nói cái tên là dân lập, lập hiến, muốn cái tiếng « dân lập » tự nó là dân nguy.

Cùng ông L. q. R. làng Ngoại-làng Thái-bình (Bắc-kỳ) bản báo có tiếp được bài lai của ông nói cái từ « Hòa-nhân » cũng là « trong hương thôn và cách cái lương... v. Bài ký dài quá, không thể đăng được, nói tại ông rở.

3) Cái tên nguy kia, không chỉ là ý ghê rình người Tàu, chính toàn cả thế giới (theo lịch quốc tế, cũng không ai công nhận chánh phủ ở trên kia là cái nước, thì nước ấy không phải nguy là gì?  
Thật với đó nên Tiếng-dân nhận đó « Nguy » là giả cho nước Mãn-châu là công với cái nghĩa chánh danh của không-tổ, thành một cái trường hợp đợ biệt, chẳng có chất gì là làm ăn.  
Thật với đó Phó-chí miễn cái luật trên là đúng. Nước Mãn-châu nó ở trong cái trường hợp nguy thì ta có gọi là nguy cái gì.

## CHUNG QUANH VẤN-ĐỀ

### BẦU CỬ DÂN BIỂU (Câu chuyện ủy-viên)

Gần đây vấn đề bầu cử dân biểu các báo đã bàn đến nhiều. Vì sau cuộc cải cách, lại vừa gần kỳ bầu cử toàn thể (tháng chín tây tới đây), nên dư luận có đề ý đến.  
Ai cũng nhận rằng muốn cho chính thể đại nghị có thực hiện trên con đường Pháp-Nam hợp tác, thì Dân việc cần phải có những người công tâm và thông hiểu việc chính trị. Muốn cho dân biểu được người xứng đáng thì người dân có cái phiếu bầu cử cần có cái nào phân đoán mà biết chọn người, nghĩa là cho phải người, không đem cái phiếu của mình mà đời lấy đợng học, lệt rựa, hoặc vì có gì mà theo má cũ bấy.

Người có quyền bầu cử kỳ là ai? trừ những hạng có tư cách theo cách đã định, thì ủy viên « hương thôn chiếm một phần rất đông vậy. Lâu nay mấy khóa bầu cử thường có cái tệ thiên tư mua bán và đợng quyền cậy thế này nọ, dư luận cũng đã từng chỉ trích. Đây có một điều rấ lời thối trong bọn ủy viên hương thôn lâu nay chưa ai nói, mà có nói cũng chỉ nói trong một câu là « nên » cử người tốt thế thôi, cho không biết đến cái tình cảnh bọn ủy viên nhà quê đối với kỳ bầu cử ra thế nào.

Ủy viên thì cần phải người trong làng chọn người có học có hiểu việc, đợng ý đã dành, gần đây đã có người bàn đến. Đến trong nhíp đi cử mà có vẻ buồn cười, chính kỳ giá đã tẩy ở nhiều làng, tướng nết nói rõ cho công chúng liệu trước.  
1/ Ủy viên không buồn đi. — Dân mình xưa nay không có cái học chánh trị phổ thông, phần đông chưa rõ sự quan hệ trong cuộc bầu cử dân biểu là thế nào. Quan niệm rấ là lạc lõng. Nên dân làng cử làm ủy viên có phiếu đi cử mà đến kỳ đi cử lại không đi, hoặc có khi gọi phiếu cho kẻ khác, cho việc của dân biểu là việc quan hệ phải đi, còn không phải là việc buồn phận mình.  
2/ Không có tiền chi về khoản đi bầu cử. — Thường việc làng, không nói làng không công vận, chẳng làng có tiền có ruộng, chỉ về việc từ từ, việc khai báo danh điền gì cũng có, mà khoản đi bầu cử này, vì chuyện mới nên nhiều làng không có tiền (chừng 4, 5 đồng không nhiều), ai làm ủy viên đến kỳ cử cử vài thì bỏ tiền lưng đi bầu, chỉ mong đợng cái phiếu cho rồi, rồi mà về, sự « lấu » họ tên kém. Chính năm trên ở phủ này, có ông quan đã đợng một ủy viên rằng: « Các anh không bỏ phiếu cho người kỳ thì việc cử lại tốt thôi, đời ba ngày chưa về được, hoặc phải đi báo lẫn khác, tốn kém này nọ... ». Thế là họ hoảng mà bỏ nhào cái phiếu cho rồi đợng về.

3/ Chuyện mua bán. — Đi đi bầu cử là việc bất đắc dĩ, trong đi lại không có tiền ăn cơm bằng ngày, thì ai có tiền cơ bản cho này, không những đi xa ăn tiếp bữa ăn mua mà có tiền mua đi cho vợ con nữa, giống gì mà họ chẳng bán?

4/ Không biết người. — Làm người ủy viên, cầm cái phiếu trong tay, mà đời với những người ứng cử treo tên trên bảng kia, có người đã không biết mặt, cũng không biết tên, bình văn cũng không học làm văn xát, thì đời với báo Xôai cũng như đời với chấu Mít, bằng vào cái gì mà biết được người nào là hơn? Thời nhăm mải cái cần đi cho rồi chuyện.

Trên là kể qua những điều đã từng thấy trong mấy lần bầu cử trước, mà có lẽ ngày nay cũng còn nguyên.

Vậy muốn cho người dân biểu xứng đáng thì về hạng ủy viên kia cần phải mở mang đợng học phổ thông chánh trị cho họ, mà hết kỳ làng báo phải có số lần kỳ cho ủy viên trong nhíp đi bầu phiếu (ủy viên nào tự tâm lý cũng tới). Còn ai đã cầm cái giấy cử quyền bầu cử là cái quyền qui bản của mỗi người công dân thì hình phải phải lưu tâm xem xét nhân vật trong hạt mình, người nào đứng tư cách, người nào không đợng không đợng đến kỳ bầu cử, nước đi đến chưa, mới loãn quang mà theo má vậy, rồi người ủy viên











