

GIÁ BÀN	
ĐÓNG PHÁP	NGOẠI QUỐC
Một năm 500	1.500
Sáu tháng 2.50	4.50
Ba tháng 1.50	3.50

Giá bán phải trả tiền trước.
Thư và mandat gửi cho M. TRAN-DINH-PIEN. - 41 Hàng Quảng-Trung, phố Hàng, phố Hàng Ngang (gần) trước.

TIẾNG-DÂN

Chủ-nhiệm: **CHU-KHAI HUYNH-THUC-KHANG**
Quản-ly: **TRAN-DINH-PIEN**

La Voix du Peuple
MỠI tuần xuất-bản hai kỳ; thứ tư và thứ bảy

BÀO-QUÂN
Số 123, đường Đông-Su, Phố
Giấy-thiệp số 115
Giấy-thập: TIENTHAN 509

Cái cách làm cho thật không biết tý gì là học cả mọi môn cùng một lúc.



HÂN-HỌC, TÂY-HỌC VÀ QUỐC-NGŨ HỌC Ở NƯỚC TA NGÀY NAY

(TÂY-HỌC SẼ THAY HÂN CHO HÂN-HỌC CHĂNG?)

Nói xã-sáng ra thì nghe cũng đáng buồn, nhưng sự thực nó vẫn là sự thực, không che chối đường nào được:

Cái học quốc-văn ta ngày nay đã thành một thứ văn, đã có công hiệu trong đường giáo dục phổ thông, hẳn không phải là « nghệ thuật » hay là một thứ « thủ công » như ai kia đã tưởng. Tuy vậy như học quốc-văn ta mà tạo thành cái nền quốc-học có cơ sở, có hệ thống, đủ đứng một mình được, không cần gì có môn học khác, là ngày nào sau kia, chờ hiện ngày nay thì về mặt kinh tế, chính trị, học thuật, triết lý, gì gì, cũng cần cần có cái học khác, nói cho rõ là cần có Hân-học và Tây-học vậy.

Quốc-ngũ thông hành đã trên 30 năm nay mà vẫn còn đứng vững trên cái địa vị người thông dịch: về học thuật thì dịch chữ Hán, về lý thuyết thì dịch chữ Tây, mà dấu cho sự thông thường trong cuộc sinh hoạt hằng ngày, vẫn còn chưa thoát ly hai môn học kia. Chỉ xem những công văn và đơn từ ở các sở công cùng sự giao thiệp trong dân gian, cũng đã thấy cái trạng huống nói trên. (Quốc-ngũ là vai thông dịch), chưa nói đến học thuật cao xa, chưa có sách quốc-văn đủ học.

Kỳ giá vẫn nhận rằng văn quốc-ngũ ta đã thành văn, vẫn là lợi khi để truyền bá và đào tạo ra cái học phổ thông, mà muốn cho nó thành một cái quốc học tự đứng một mình, thì từ nay trở đi cần phải bồi đắp vun đắp thế nào kia mới mong đạt cái mục đích ấy. Còn có như hiện trạng ngày nay, thì không những vì hoàn cảnh khó khăn, có cái học khác chiếm thế lực lớn làm cho nó không được tự do phát triển, mà chính tự thân nó cũng còn là ứ trệ, ứ đọng có lẽ là cũng công nhận.

Học Quốc-văn hiện tình là thế, còn Hân-học và Tây-học ở xã ta thì sao?

Nước ta đã vài ngàn năm theo văn hóa Tàu, nhận Hân-học làm quốc học nên Hân-học tuy bỏ đi vài trăm năm nay mà thế lực ngấm ngấm, còn chiếm cái địa vị trọng yếu, nhất là cái tư tưởng bảo thủ về cái quan niệm giai cấp còn chặn ngang trên con đường cái cách, chững lại với cái phong kiến mới kia. Vậy Hân-học mà những chỗ cho Tây-học, chúng ta phải nhận là ngày 2 Mai thay đổi là nói các mới rồi là ngày đầu.

Từ nay trở đi, trên vua là một vị thanh niên Tây-học, dưới một các cũng là phái tân nhân vật, lần lần đến các quan thể hiện các địa phương cũng phải hướng cũng có tiếp xúc nhà Tây-học hay nói cách khác là có một số bạn Tây-học ra đời. Thế là trên trường chính trị là ngày trở lại « Tây-học thay cho Hân-học ».

Việc tiến bộ của ngày không có cái gì gọi là tuyệt đối, nên chúng ta chưa dám quá quyết nói rằng toàn lợi. Song dấu thế nào mà lòng, trên triều đình và các công sở đã thuận người Tây học, thì dân gian cũng tại phải mở

rộng con đường Tây học thế nào cho đúng người có cái Tây học thường thức thì trên việc giao tế mới tránh khỏi cái lối « thuyên xuôi lái ngược », nghĩa là làm thế nào cho quan dân và Tây Nam giao thiệp nhau, không còn cùn có cái ngại ngại thứ ba (hạng thông dịch) đứng giữa làm mối giới, thì cuộc thay đổi ấy mới gọi là có thực hiện.

Trái lại, trên vua quan thì Tây-học mà dưới dân gian thì không biết Tây học là gì, thì cái chữ « cái cách » kia không khỏi sinh ra một lệ, (lễ nữa chỉ hạn chế-bác thì cao ở trên; còn các bậc học dưới thì mở rộng, không hạn chế gì, ai muốn học cứ được học).

Câu chuyện nói trên là bằng theo hoàn cảnh hiện thời mà nói, nói cho rõ là chỉ vào cái thời kỳ « Tây-học độc dung » mà cái thời kỳ ấy cần phải trải qua một lần. Còn sau này nhân tình thế lý và phong trào chung mà có ngày phải xướng cái thuyết bảo tồn quốc-tây thì ngày ấy sẽ bàn đến chuyện Hân-học.

Thời thế cần cái gì thì cái ấy xuất hiện, chúng ta sẽ xem công việc của các nhà Tây học thì thế sau này, khác với lớp cựu kia ra sao?

Hải - Âu

Vụ đồ máu ở Dấu-tiêng (Nam-kỳ) tại Hạ-nghị-viện Pháp cũng có người để ý đến

Sỹ cao su Michelin (Nam-kỳ) tự nhiên sụt tiền lương cao: xuống quá tệ, làm cho họ không chịu được mà phải kéo cả ngàn người đi kêu nài, bốn người bị bắt chửi và 3 người bị thương, chắc ai cũng còn nhớ.

Việc này tưởng là đã bị chôn kín, ai hay vừa rồi ở Hạ-nghị-viện Pháp lại có nhiều ông nghị đem ra nhắc vấn chính phủ. Chính ông Monzeuvis đã đến hỏi ông tổng trưởng thuộc địa Albert Sarraut về chuyện ấy. Ông này trả lời theo sự thật và kết luận rằng chủ « kỹ làm quyền, khi không họ liền công xuống, ai với tờ giấy kéo đã làm, mà lại còn phao truyền rằng đó là mạng lệnh của chính phủ.

Ông nói rằng chính phủ đang điều tra và sẽ trừng trị viên chủ đồn điền kia, và cũng đã có chỉ dụ nhắc lại rõ ràng cho các viên quan coi đồn điền khi có việc như thế thì phải giữ thái độ thế nào.

Một chiếc tàu bị cướp giữa biển

Hôm thứ ba tuần trước, chiếc tàu Prominent ở hướng đông chạy về Sal-gon bị một bọn cướp cướp giữa biển. Họ cướp không chỉ có súng lục bất thành khách đứng yên và bắt người lái tàu vận máy về Bismarck là nơi săn mồi của chúng, rồi lo soát va-li kỹ của. Viên quan ba tàu khám cụ kịch liệt, sau lại bị thương mà phải nường cho chúng tung hoành.

Sỹ dĩ bọn cướp này cướp tàu Prominent là chúng tưởng chuyện này có tên khét-trá đại phú tên là Trương-Thái đi.

VAN-VAN

Ngày đoàn nợ cầm tác (Thất ngôn cổ phong).

Ngày năm tháng năm lên quá há,
Tháng đất ngày trời há minh có,
Vi ai đợi để tiết đoàn nợ,
Tướng như ngày ấy tiết tiết là
Vị cấp ngoài đường kéo từng lũ,
Lễ tiết đoàn-dương chất đầy xô
Nực cười cho chàng bầy tướng ranh,
Nói chẳng ai nghe nin chẳng đánh,
Tên tuổi đoàn-nợ từ đâu sinh?
Cò mỗi lịch sử xin xem rành.
Trước lịch kỳ nguyên hai ngàn linh,
Càng Khấu-Nguyễn người nước Kinh,
Ông đầu nước từ đời lịch đến,
Quần Tầm bủa mắt đêm ngày rình,
Càng cầm dân hát là thời bình,
Sợ cả bầy chúng lính riêng mình,
Đau đời học mầu thiên Tào-kính,
Đau hơn rai cò hồn lãng Thinh
Hối trời trời người trời trời linh,
Mắng qui qui khốc sừ nam canh,
Rượt tìm chín khác số thương sinh,
Ái là chết sạch hơn sống tanh,
Mừng năm tháng nợ giờ chính nợ,
Kia sông Mịch La ắp phần mộ,
Nằm lợ nước từ nháy xuống đó,
Giáo-long được ông nhả rủa mào.
Hò-bà rước ông về thùy phủ,
Thê phách Tam-Lu sông đũa miết,
Một khối tình thành lửa nhiệt nguyệt,
Tư đó Tam tương mới thành triết,
Ya-sơn Đổng-dĩnh đặc nhân chết,
Số mới Tân lên chàng mới biết,
Tư đây người Sở như ông riết,
Giới nước sông Trương khố thám thiết,
Trọng địa hồn ông kể bao xiết,
Ngày năm tháng năm đợi ra tiết,
Đã đến ngày ấy ngày tiết ông,
Già già trẻ trẻ hai bờ sông,
Hàng khốc như sấm há như công,
Hàng nghìn chữ thuyệt nghìn chữ trống.

Đưa nhau chí đùng, với đồng không?
Rày chơn với được, sau còn mong.
Năm năm ngày ấy địa huyện rộng,
Đoan cương tự do thành tiết chung.
Thiên địa hứa lên ông vô cùng.
Đoan-dương thế là đoan dương Tán,
Quan hệ gì đến nước ta đầu,
Con sông chơn Lạc bốn nghìn thu.
Bác sông Nhị há nam sông Cửu,
Voi nước sông Trương ở một mầu.
Lại con sông Lam với sông Danh,
Hả là không tron Khấu chính-Bình
Chẳng khác ông bà khác làng diêng,
Hàng là sông minh chẳng thiên liêng,
Khấu-Nguyễn minh đóa thủa các ông,
Ái là tháng chop hay tháng giêng.
Ái m Chư lop lán còn đang tiêng.
T. II.

ĐỊA VI VÀ THỀ - LỰC NỮ GIỚI Ở NƯỚC MỸ

Hiện trên thế giới, nữ quyền phát đạt đến cao độ, nhất là ở Mỹ, và phương diện chính trị, địa vị đã chiếm phần trọng yếu, mà về phương diện kinh tế, thế lực nữ giới cũng bành trướng đến làm thối nát gia đình Mỹ, trong các nhà tư bản phụ nữ đã chiếm đến bốn phần mười (4/10), và mỗi năm mới thêm. Người ta đoán rằng sau 10 năm nữa thì quyền kim-dương trong nước toàn về tay nữ giới mà không có. Các kỹ không phải nói đùa, xin xem bản điều tra có thể của nhà Ngân hàng Leo-Land-Tu-Đôn ở New-york mới phát biểu như dưới:

1) Các công ty như gang, sắt, thép, điện báo và thiết bị v... phần lớn do ông và đàn bà.

2) Điều tra báo thối thu vào của chính phủ, trong một năm nhất, những người nộp đến 50 ngàn Mỹ, đàn bà được 139 người, đàn ông chỉ có 123 người; những người nộp đến 100 ngàn Mỹ, đàn bà có 45 người, đàn ông chỉ có 43 người.

3) Toàn cả nước Mỹ, tổng ngạch thuế thu báo hiểm là 500 ngàn Mỹ, đàn bà chiếm đến tám phần mười (8/10).

4) Li của các đàn ông, đến bảy phần mười (7/10); và đàn bà được hưởng, đây là kết quả sự nỗ lực của họ.

5) Các đô thành lớn nước Mỹ có công ty lớn, chức viên đàn bà có đến 250.000 người.

Chữ chơn đản bà như thế, thống chi đời quyền mà quyền chi tìm đến đản bà như thế ta nghĩ cũng rằng mình, hưởng gì ban quốc gia?

NGƯỜI ĐEM CỦA LỐT CÓ NÊN TRỊ TỘI KHÔNG?

(Câu chuyện cụ Nguyễn-công-Trở với vua Minh-mạng)

Theo luật « có đầu: » quan lại « thọ tài », làm quan của lốt là có tội. Lại có đầu: « phạm sự dĩ tiền bành của » thì người đem của lốt cũng có tội.

Quan ăn của lốt mà bị bại lộ rồi, mắc tội đã đành, còn người đem của lốt kia, trừ ra cái « ca » bị bức hiếp, phạm đầu « dĩ tiền bành của » . Song lo lót là sự ám muội. Gặp ông quan tham thì bốc ở tay này, trao sang tay kia bỏ túi là xong, còn tang chừng đâu nữa.

Còn gặp vị quan liêm không ăn của lốt mà có người đem của lốt đến, nếu mình không quá phạt trưng trị, thì cái tội « dĩ tiền bành của » kia còn ai biết mà phạt 10 ra? Vậy mà có người không ăn của lốt, xin trị người đem của lốt kia, lại bị người ta gia cho cái tiếng « mua danh » mà xin trị tội lại, mới là lạ chớ. Ấy là cái « ca » của cụ Nguyễn-công-Trở mà may nhờ vua Minh-mạng biết rõ cụ là người liêm trực mới không được cái luy nói trên.

Câu chuyện như vậy (chuyện này trong Minh-mạng chính yếu): Năm Minh-mạng thứ 10 (1829), cụ Nguyễn-công-Trở làm đốc trấn ở ngoài Bắc, có người đem của tới chúc thạc, cụ bắt ngay và dâng số xin trị tội. Vua giao cho quan Bắc thành xử cái án ấy.

Trước cái án mới lạ kia, quan Bắc thành không những không cho cụ làm thế là phải, lại còn bước tội cho cụ nữa, bèn nghị tâu:

« Nguyễn-công-Trở tự trị đã không nghiêm, lại buộc người vào pháp luật để mua cái tiếng « thẳng » cho mình. Xin trị tội ấy bằng giáng cấp. Đối với tội nghĩ tâu ấy, nếu gặp vị vua không biết người thì cụ Nguyễn-công-Trở là người ngay mà bị luy đã đành, mà sau này còn ai dám phạt những án hồi lộ khác. Nhưng vua Minh-mạng xuống lời dụ làm cho mọi bác tào bưng. Lời dụ: « Đoàn ngục tội phải xét tình số lẽ, « hai bên thịch đảng mới phục người » được. Naur Nguyễn-công-Trở, quả là người biết kỹ phương công, cũng « làm hết phận sự mình mà thôi, « ebu tiêu nhân làm việc khuy tâm « trong chớ kiu tội kia, biết đâu mà « phòng trừ. Nay Công-Trở không « che dấu chuyện thính thạc kỹ mà « minh bạch tâu lên, ấy là làm việc « ngay thẳng, sao lại gọi là mua « tiếng trụy? »

Vua hạ lời dụ rồi cho miễn xử phần việc ấy.

Ở đời kuo biết 1 xin trị tội người đem của lốt thì mang tiếng là « em li trực », vậy ăn của lốt thì trị cái tội gì? Như chuyện Dương-Chấn đời Đông-liên: có người ban đem đem vàng tới, ông ta không lấy mà nói: « Trời biết, đất biết, ta biết, mọi biết. Nếu nhường không tự thuyết lại thì đời sau ai biết. Câu chuyện ở tris kia, cũng là em li trực sao? »

TÂN-CUNG-OÁN

TÂN-CUNG-OÁN là một áng văn tuyệt tác trong các thứ văn hay quốc âm ta.
GIÁ 05-10
có bán ở NHÀ IN TIẾNG-DÂN

TRUNG - NHẬT ĐÌNH CHIẾN

Trung-hoa phải đại-biêu điều-dinh với Nhật

Bắc-binh, 30 Mai - Theo tin « Havas » thì phái đoàn Trung-hoa điểu đình với người Nhật về việc ký hòa ước gồm có: Shang-Sheu, Hachu-Kuo (đại biểu của Hoàng Phủ) và Ching-chang-Tzu (quản lý số hòa xa Bắc-kinh-Po-pung-thiên). Phái đoàn ấy đi tới Thiên-tân buổi sớm hôm nay, và phải đến Tang-kuanhâm lúc 15 giờ để gặp các đại biểu Nhật.

Cách bình canh phòng một cách đặc biệt, động thành cuộc hành thịch có thể xảy ra trong tập phái đoàn Trung-hoa đi ngang qua Thiên-tân. Những nghị đường đi vào ga đều có cảnh binh gác. Có tin vãng vãng rằng tướng Fatsoyi đã theo Phòng-ngọc-Tương và giúp Phòng-vé quân của Tang-yu-Ling. Đường xe hỏa Bắc-kinh - Kalgan đã thông lại.

Đến người Nhật không cho biết tên các đại biểu của mình ở Hội nghị Tang-ku.

Ở Tang-ku, cảnh binh công binh lính Trung-hoa bao vây nhà « China Mercantile » là nơi hội nghị đình chiến sẽ nhóm sớm ngày mai. Các báo bị kiểm duyệt rất gắt.

Bắc-binh, 30 Mai. - Các đại biểu Trung-Nhật đã lên đường đi đến Tangku, ở phía đông Thiên-tân, và tuyến bố cái toán toán về những vấn đề thuộc về việc bình có quan hệ đến Hoa-Bắc.

Hai bên đã ký hòa-ước

Đông-kinh, 30 Mai. - Theo lời tuyên bố của bộ chiến tranh Nhật thì hai bên Trung-Nhật đã thỏa thuận với nhau bằng miệng về hòa ước sẽ ký: hòa ước ký để thì hành, và về Trung-hoa còn giữ đúng ý theo hòa ước ngày nào thì Nhật đình chiến ngày ấy.

Bắc-binh, 30 Mai. - Các quan binh Trung-hoa tuyên bố rằng hai bên Trung-Nhật đã đồng ý về việc nhóm một hội nghị để bàn xét những vấn đề về việc bình, vào trong hòa ước. Trong những vấn đề ấy, có việc lập một miền không có quân binh (cả Nhật cả Trung) ở phía nam Trường-thành.

Đông-kinh, 31 Mai. - Có tin của chính phủ rằng một bên Kamura đại biểu Nhật, một bên thủ tướng Trung-hoa tạiangptog, đã ký hòa ước ở Tangku.

Nhưng Nhật chưa chịu rút bớt quân về

Trong một buổi nhóm đặc biệt của Nội các Nhật, Ngoại giao đồng trường và Chiến-tran tổng trưởng tuyên bố rằng tình hình Trung-hoa, như nhất là ở Bắc-kinh và lân cận, còn nghiêm trọng lắm, vậy trong ngàn cách cần phải định một số chi tiêu để cho quân lính ở tại Trung-hoa trong một kỳ hạn từ 6

VIỆC THẾ-GIỚI

đến 8 tháng nữa. Tổng trưởng chiến tranh lại cho việc giám đốc binh

quân ở Trung-hoa được trọn quyền hành động khi người Trung-hoa làm điều gì trái với hòa ước.

Bắc-binh, 31 Mai. - Theo những điều tin ở Thiên-tân gửi đến thì người Nhật yêu cầu bốn điều:

- 1) Trả nhận Mãn châu quốc.
- 2) Bồi thường 200.000.000 đô-la, tiền phi của Nhật về việc binh ở Hoa-Bắc;
- 3) Quân Nhật được đóng ở phía đông Lutai, trên đường hỏa-xe;
- 4) Quân Trung-hoa phải rút ra sau đường Chung-Pin, Shin-Ye, Tung-Chow, Hsiang-Ho, Paotí, Wing-bo. (Xem qua trang 3 số 5)

CHUYỆN ĐỜI

Cái học « bất chước »

Bác Tiêng-dân trong hai số vừa rồi, có bài nói chỗ làm trong học giới phương đông, nhất là theo nghĩa 16ng nho giảng là chữ học là « bất chước ». Chước mai học bài kỹ mà phas kiến được cái đạo đức của môn học ấy ở một thiên trong sách Luận ngữ tức là thiên Hương đảng.

Thiên Hương đảng là học trò ghi chép « học » vì của thầy từ sách « học », đi đứng, nói đi, hành nhai trng nét; người sau đã khen rằng: « Về rõ một ông Thánh ». Mà thật vậy, không những chép việc khi vào ra trong triều, tiếp chuyện với các quan công trng đời tâu khách là việc có quan hệ; cho đến người mặc thứ áo gì, ngai ăn gì, ngủ ở đâu, ăn cơm trắng, ăn gạo... cũng được phân minh. Học trò xem xét ngôn động của thầy mà ghi lại để bất chước, đến thế là công. Trẻ ra khi nghĩ nói chuyện riêng với bà Thanh nhà người là họ không chép, hoặc giả không được nghe thầy, nên bỏ sót đi mà thôi - Đạo đức phương đông ngày xưa, có lẽ không hay bằng ngày nay, thì không thể. Như thánh Cam địa ở Ấn độ từ ngày mội niệm ra, mỗi tuần có nói chuyện với bà, mà người ta hỏi bà thì bà khai hết, chẳng giấu như ngày xưa.

Về rõ một ông thánh như thế, đáng là người sau bất chước làm theo, sẽ có như ông thánh khác mới phải. Vậy mà từ đây đến nay, chưa nghe phương đông có ông không thế hai, là có làm sao?

Chương mai nhận với là đó mà hiểu rằng học thánh không phải bất chước theo từng nét như thế. Càng bất chước bao nhiêu thì càng cách xa thầy, hiểu, có đồng như cũng chỉ làm được một nhà nho hồ là công.

Không những học không, đến ngày nay mà học Âu học Mỹ cũng vậy. Kia nhiều người cũng nói kỹ mỗi uo, học đi học, đánh là mĩ, học bồng bồng si tiệp và làm quốc gia, mà nhận là Âu hóa, mà có khác gì một anh đồ « ăn cơm trắng, gói ngon và mặc áo ch» mà tự phụ là đồng thành đầu?

Bất chước cũng theo chuyện chớ! Nhà học giả nào xét.

SỮA NESTLÉ hiệu CON CHIM



Sức khỏe của trẻ nhỏ

Hỏi xin không mất tiền một quyển sách dạy cách nuôi trẻ bằng tiếng quốc ngữ của Bác sĩ Vidal soạn ở hiệu của NESTLÉ, phố Paul-Bert, số 66 Hải Phòng

HÀO-HUNG KHÁCH-SẠN CÔNG-TY

Tư bản: \$7.200.00 - Hội sở tại đường Marc Pourpe Tourane - Register de Commerce Tourane N° 16

Giấy mời nhóm Đại-hội-đồng thường-niên vào ngày 18 Jun 1933

Tourane, le 3 Juin 1933

Thưa các ngài cổ-đồng,

Chiếu theo khoản 29 trong Điều-lệ Công-ty, xin mời ngài đứng làm giờ sáng ngày 18 Jun 1933, tức là ngày 26 tháng năm, năm Quí-dậu, đến nhóm Đại-hội-đồng thường-niên, tại Hội-sở ở đường Marc Pourpe Tourane.

ĐỀ-MỤC NGHỊ-SỰ :

- 1) Kiểm-đuyệt sổ sách năm 1932-1933;
2) Báo cáo viên chức trong ban trị-sự để thể cho ngài nào muốn tư cách về sau này;
3) Giải-quyết về vấn-đề hai ông Vérificateurs đã được cử kỳ Đại-hội-đồng năm 1932 mà không làm việc gì cả, vì các ông ấy lấy có biện việc, gọi giấy đến cáo.

Nếu ngài nào bận việc không đi dự Đại-hội-đồng được thì xin ký giấy ủy quyền theo mẫu dưới đây cho một vị cổ-đồng khác thay quyền quyết nghị trong khi đến dự Đại-hội-đồng (Hội-đồng trị-sự ngày 31 Mai 1933 quyết-định về việc ủy-quyền trong kỳ Đại-hội-đồng năm nay, mỗi người cổ-đồng chỉ được nhận từ một phiếu đến năm phiếu mà thôi).

GIẤY ỦY-QUYỀN (..... Cổ-phần)

Chúng tôi ủy quyền cho ngài... để thay mặt tôi quyết-nghị các khoản trong kỳ Đại-hội-đồng thường-niên ngày 18 Jun 1933 tại Tourane.

Thơ riêng

Hue, le 11 Janvier 1931

Kính thưa các đồng chí... Tôi viết bài này để chia sẻ với các đồng chí... về những khó khăn và hy vọng của chúng ta.

LỜI THAN PHẪN

CỦA DÂN QUÊ

Từ người Pháp sang đảo bộ xứ này, đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Trong việc mở mang khai hóa nào lập bệnh viện, đắp đường, xây công...

Thứ kể trong hạng người đồng thuế, dân thành thị với dân quê, rõ ràng là dân quê chiếm đa số hơn. Mà xét lại quyền lợi thì dân quê chúng tôi được hưởng rất ít.

Duy nói về trường học thì dân quê chúng tôi được nhờ chút ít:

Chúng tôi bận việc chôn lấp tay chân, nào biết đến chuyện học của con em nữa, chỉ trông cậy vào nhà nước lập trường học thầy giáo chăm nom.

Ngờ đâu! Nay nhà nước lại giao quyền tổ chức trường học cho lý hương góp tiền, nuôi thầy tự ý!

Tam lý học hào cường, ai có lý gì trọng việc thì xoi mà khinh bỏ giáo dục. Chỉ xem trong phần nhiều nơi, một làng mà có những đình ngôi, cửa ngõ, thềm long chạm phụng, lợn của heo công biết chừng nào, mà xem đến trường học thì cả đồng môi tìm thấy một hai cái phần nhiều nhà tranh vách đất tồi tàn, trống rỗng phôi phai.

Lý hương phần nhiều là võ học thứ kia mà ra cần dân việc giáo dục con em thì mong gì nữa!

Cán què chúng tôi cũng không được hưởng cái ơn giáo dục bố thí như anh em lính thành.

Xem đó thì những sự gọi là lợi ích mà nhà nước để làm, chúng tôi đều bị thiệt thòi, chỉ có việc học được nhờ một ít.

Vậy mong nhà nước sắp đặt một cách thế nào cho dân quê nhà quê có chỗ học tập hảo hời, dầu không hẳn bỏ đi nữa, cũng không đến đi thật lại trở lại.

khởi nghiệp chúng tôi làm lý suốt năm, công lương đóng góp nặng nề mà một cái ăn giáo dục cũng chẳng được hưởng, tội thay!

Dân quê

GIADÌNH GIÁO DỤC

In chung làm một quyển (CÓ BẢN KẸ TÊN SÁCH CẤM) GIÁ 0\$88

THĂNG NHỎ 3 TUỔI

MẠNH MỀ LẠ THƯỜNG

Em nhỏ Lê-văn-Phát năm nay được ba tuổi, mập mạp mạnh mẽ lắm. Hồi nó mới nai nôi, ai cũng tưởng nó phải chết non, cha mẹ nó hết sức buồn, vì nó có gòc ban hay nóng lạnh, dờ mờ hơi trắng, từ dừ, buồn bã lắm, một tháng đau không biết mấy lần, bỏ ăn đồ trắng thì chứng ban tái lại.

Được hưởng cái ơn cứu giúp ấy. Đường sá, cầu cống, tuy đã đắp từ Nam chí Bắc, mà dân quê nào đã thấy một con đường rải đá, một cái công bê tông chạy ngay vào làng quê?

Thế là cái lợi « bệnh viện » cũng lợi « đường sá » dân quê chúng tôi không được hưởng như người thành phố.

Duy nói về trường học thì dân quê chúng tôi được nhờ chút ít:

Chúng tôi bận việc chôn lấp tay chân, nào biết đến chuyện học của con em nữa, chỉ trông cậy vào nhà nước lập trường học thầy giáo chăm nom.

Ngờ đâu! Nay nhà nước lại giao quyền tổ chức trường học cho lý hương góp tiền, nuôi thầy tự ý!

Tam lý học hào cường, ai có lý gì trọng việc thì xoi mà khinh bỏ giáo dục. Chỉ xem trong phần nhiều nơi, một làng mà có những đình ngôi, cửa ngõ, thềm long chạm phụng, lợn của heo công biết chừng nào, mà xem đến trường học thì cả đồng môi tìm thấy một hai cái phần nhiều nhà tranh vách đất tồi tàn, trống rỗng phôi phai.

Lý hương phần nhiều là võ học thứ kia mà ra cần dân việc giáo dục con em thì mong gì nữa!

Cán què chúng tôi cũng không được hưởng cái ơn giáo dục bố thí như anh em lính thành.

Xem đó thì những sự gọi là lợi ích mà nhà nước để làm, chúng tôi đều bị thiệt thòi, chỉ có việc học được nhờ một ít.

Vậy mong nhà nước sắp đặt một cách thế nào cho dân quê nhà quê có chỗ học tập hảo hời, dầu không hẳn bỏ đi nữa, cũng không đến đi thật lại trở lại.

khởi nghiệp chúng tôi làm lý suốt năm, công lương đóng góp nặng nề mà một cái ăn giáo dục cũng chẳng được hưởng, tội thay!

Dân quê

GIADÌNH GIÁO DỤC

In chung làm một quyển (CÓ BẢN KẸ TÊN SÁCH CẤM) GIÁ 0\$88

Việc thế giới

(Tiếp theo trang trước) Văn đờ Trung-đông thiết lập Đông-kinh, 31 Mai. - Chính-phủ Nga-xô-viết đã nhận những đề nghị của Nhật về việc cho Mãn-châu-quốc thuộc lại đoàn đường sắt Trung-đông.

Mã chiếm sơn về đến Trung hoa Singapore, 31 Mai. - Mã-chiếm-Sơn đã về đến Singapore, được tiếp rước rất long trọng. Mã tuyên bố rằng trên ngoài là trận thắng lớn nhất của người Trung-hoa, nhưng trên kỹ chứng rằng cái số quốc gia của dân chúng Trung-hoa cũng

Dầu Lợi-Sanh Ông Trần-Diêu ở Tourane, số nhà 50, đường De la Merne có gửi tặng báo cáo một hộp dầu Lợi-Sanh của hiệu Lợi-Sanh - Đường ở Saigon chế ra, mà ông làm Đại lý.

Thứ dầu này để trị các chứng cảm mạo, thổ tả, ho và phong v. v. về lớn 0\$20, về nhỏ 0\$10 Bán báo xin cảm ơn ông Trần-Diêu và giới thiệu cùng độc giả môn dầu nội hóa này.

T. D.

phải cần có chính phủ Nam-kinh giúp đỡ quân bị cho mới có thể thắng lợi được. Mã lại thêm rằng Phó-Ngài bị cưỡng bức mà phải chạy trốn Tổng-thống Mãn-châu-quốc.

Tinh binh Nam dương quân đảo Amsterdam, 29 Mai. - Các quan chức Hà-lan bắt khám những thuyền người chạy trước khi cho chôn đặng xem có phải chất vi phạm địch hạch không. Nhân dân cho việc ấy là có phạm đến tôn giáo của mình nên làm loss.

Việc quan trọng ở nước Gervet đã đưa về cho chính phủ Hà-lan xin trợ, bình vi sẽ bình lịch ở đó không để mà khỏi phục trị ty.

Ông Gandhi đối với các chính trị phạm ở Ấn độ Bombay, 30 Mai. - Đứng cho các chính trị phạm được thả, người ta nói ông Gandhi định một cuộc phá dỡ hòa bình nữa. Nếu chính phủ cũng không chịu thả các chính trị phạm thì ông sẽ đưa đơn xin giam ông lại.

Trái lại, nếu các chính trị phạm được thả, ông định lui ra ngoài trường chính trị hoạt động mà chuyên lo việc giải phóng dân tộc.

Bombay, 30 Mai. - Cuộc tuyệt thực của ông Gandhi đã mất sớm hôm thứ hai.

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

HỘI HIỆP BOND NẠC DANH PHÁP Dưới quyền kiểm- soát của Chính- phủ Đông-Pháp Với 1.000.000 lượng (Thương-Hải) và 8.000.000 phật-lương đã đồng kết cả

Quản lý bởi Đông-Pháp: SAIGON, số 26, đường Chaigneau. Chi nhánh ở tại HANOI 53 Boulevard Francis Garnier.

Muốn lập vốn Muốn lập tư-bản Muốn đỡ dành tiền cho con trẻ ăn học

Tại đây mua vé của hội VẠN-QUỐC TIẾT KIỂM Vé 1.000 đồng - mỗi tháng góp 8 đồng - Vé 500 đồng - mỗi tháng góp 4 đồng - Vé 250 đồng - mỗi tháng góp 2 đồng

Mỗi tháng được 600 đồng lãi, nếu số mình ra thì được Hội trả ưu đãi ngay cả về, lại khỏi góp tiền nữa.

Còn nếu không trúng số, thì cũng hưởng lợi kéo. Hội sẽ trả lãi số bạc lãi, vì được chia 33, 33% tiền lãi của Hội.

Chúng tôi sẽ gửi sách các nghị- quyết các điều-lệ cho chư vị nào muốn rõ cách thức mua vé của Hội.

Đại- lý ở Huế: M. HOÀNG-TOẠI boîte postale N° 44 HUÉ.

Dùng sữa "LE GOSSE"

Già ăn trẻ lại. Gái ăn đất hồng. Nặng giường ăn thụ thai. Trẻ ăn chóng lớn.

Sữa "LE GOSSE" rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết.

Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932 Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Puériculture etc... ở Saigon.

Có bán trong các tiệm tạp - hóa ở Đông-Pháp. HIỆP GIẤY XANH: Giá mỗi hộp 0\$88

Đại- lý: ÉTABLISSEMENTS-MORIN FRÈRES, HUE TOURANE - QUINHON



nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

nhân xanh

TỘI CỦA AI?

Số mười tám

Cái thơ ấy như vậy

Câu Kỳ Thế,

« Mẹ có hứa gởi tiền cho con, nhưng đã con chờ lâu quá, vì cái người hứa cho mẹ láng ruộng bờ trước đó, nay nói rằng đường mòn thì không sẵn tiền; làm mẹ phải đi vay nơi khác, nên có trễ.

« Con ơi, mẹ nghe nói chú quản bợ dài con, nên con phải dọn lên ở tạm trên làng Bướ, thật mẹ lấy làm xót xa và lo sợ cho con quá. Vì vậy mẹ muốn cho con về ở nhà một lát để rồi sẽ hay. Chẳng thế con về đây, mẹ con đưa mâm quả ngày, mà được trông thấy nhảm, và trong khi mâm dâng thì mẹ sợ mẹ đi đến chỗ cho con, cho mẹ con đi

không học hành không nghề nghiệp, mà đi ở một mình nơi đất khách quê người, thì lòng mẹ đau không thể nào yên được.

« Nhưng mẹ cho con biết rằng không còn mấy lâu nữa thì mẹ sẽ cho anh Hán Phạm đi cưới con người Ngọc, nên mẹ muốn con về cho sớm để bàn luận việc nhà.

« Mẹ lại cho con hay rằng anh Hán Phạm sắp lên Hanoi có việc. Anh ấy tỏ ý muốn gặp con, để được biết người, vì lâu nay anh vẫn nghe tiếng mà chưa gặp mặt. Vậy mẹ lẽ này mai chỉ đây anh ấy sẽ đến tìm con. Nếu con tình nguyện đi về thì hỏi anh ấy khi nào đi, con sẽ đi với anh cho tiện.

« Mẹ mong rằng con sẽ thừa cái nhíp gắp anh ấy lần đầu mà bàn luận về việc ăn làm ngày sau; thì mẹ tưởng cuộc hội kiến của anh và anh ấy sẽ không phải toàn về lời. Mẹ bây giờ già cả, gần đất xa trời, bao nhiêu hy vọng của mẹ ngày nay là làm sao cho trong thấy được anh em con sung sướng; mà chính cái cuộc hợp tác của con và anh Hán Phạm là cái chứng triệu cho cái hạnh phúc của hai con về sau đó.

« Mấy lời mẹ dặn, con đừng quên nhé! Mẹ trông sao cho mau trở mau sáng để thấy con về, đừng mẹ thất vọng trong đời!»

Đọc xong. Kỳ Thế đã ngồi cầm mái là thơ mà không nói gì cả.

Người đem thơ chỉ vào gói bợ mà nói:

« Cậu hãy kiểm lại số bợ mà nhận, để rồi đi xuống phố mua hàng.

Kỳ Thế lắc đầu nói:

« Tôi không cần bợ nữa; bác cứ đem trở về cho mẹ tôi, vì tôi biết mẹ tôi đang ốm.

Người đem trở lại đây cũng có

qua đó, nghe Kỳ-Thế nói không cần đến bợ, lấy làm lạ nên cũng nói với:

« Cậu mà không cần đến bợ à! Nhưng dầu thế nào mà cậu trong nhà đã có lòng gởi ra, thì cậu cũng phải nhận.

Kỳ-Thế cứ một hai nơi mình không cần bợ. Người bên xóm xây lại nói với người đem thơ:

« Hác đừng nghe lời cậu ấy nói. Đã hai bữa nay cậu ta ốm, mà nhiều khi cứ nói lung tung. Có lẽ cậu ta vừa mới đọc bực tức nhà nên tri não cậu còn đi mãi trong cõi mộng mà chưa về đó thôi.

Người đem thơ nghe nói, định đi về rồi đưa sọt Kỳ-Thế khỏi đi đem tiền đến. Người bên xóm bên nói:

« Như vậy thì phải chờ bác quá đi. Để tôi thì nói với cậu Hai để cậu nhận tiền cho.

Nói đoạn người này bèn kể các lẽ hơn thế; với Kỳ-Thế, và nhất là báo cậu đừng nên làm mãi lòng một người đã có lòng chịu khổ lãnh số bợ ấy mà tìm nhà đem đến cho cậu. Kỳ-Thế vẫn nằm lại trên giường,

cằm bực thư trong tay mà không nói một tiếng. Sau cùng lâu quá cảm mới nói:

« Thời thì cứ để hết đó cho tôi và xin đi hết đi. Để cho tôi nằm nghỉ kéo mệt quá.

XIV Kỳ-Thế nằm lại rồi nghĩ mà đi cho đến gần tối cậu mới tỉnh giấc. Người ở bên cạnh cũng rõ lời thăm vào cũng như hồi trước để đem lại cho cậu một bát cháo nữa. Cậu ăn bát cháo xong, trong mình nghe hơi khỏe. Cậu nhìn thấy gói bợ trên phần mọi sự nhờ lại là bợ của mẹ cậu gởi ra. Trong số mười tám đồng kia cậu lấy năm đồng đưa cho người bên xóm hiện đương đương đó, báo rằng trả tiền vật đã mượn mấy bữa nay, nếu thừa ra thì gởi cho anh ta để anh ta thanh toán cả mua giáp một vài món ăn. Còn mười đồng thì cậu bỏ vào túi cho chưa biết sẽ dùng làm gì.

Bấy giờ cậu nghĩ đến nhiều, lại thêm

