

**GIÁ BÁN**

ĐỒNG NIÁP	NGOẠI QUỐC
Một năm \$500	\$500
Sáu tháng 2.50	4.00
Ba tháng 1.50	2.50

Mua báo phải trả tiền trước.  
Thư và mandat gửi cho M. TRẦN-DÌNH-PHIÊN. — Ai đăng quảng-cáo, việc riêng, của thương nghj trước.

# TIẾNG-DÂN

CAH-NHUM KHUM CAH-ME  
**HUYNH-THUC-KHANG**  
Quản lý  
**TRẦN-DÌNH-PHIÊN**

**La Voix du Peuple** 民  
Mỗi tuần xuất-bản hai kỳ: thứ tư và thứ bảy

BẢO-QUẢN  
Số 122, đường Đông-Sa, Phố  
Giấy-thập số 1 số 83  
Giấy-thập: TIENHAIAN KHU

Chỗ làm là mẹ  
đề ra sự thực.

## VIỆC THẾ-GIỚI

**NGA VỚI NHẬT**  
Cấp-ảnh-tên, 23 Avril — Các địa chính phủ Mãn-châu thái hai viên thương quan người Nga ở số bốn xa Trung-dương để lấy người Nhật và người Mãn thổ vào.  
Hai viên thương quan ấy đã được lệnh ra khỏi xứ.  
Sự hành động của Chính-phủ Mãn-châu đó làm cho (tab)hình Nga nhứt thêm phần nghiêm trọng.  
Mặc-tự-định, 10 Avril — Triều-áo (Luzen), thì người Nhật ở Mãn-châu đã thảo và trình bộ Tham mưu Quốc-dương các chương trình hành động về vấn đề Trung dương thiết lập. Theo chương trình ấy, thì có bảy quyền lợi của chính phủ Nga Xô viết trên đường sắt Trung dương, lại xóa bỏ hai từ hiệp ước Bắc kinh và Phụng thiên, mục đích là cắt đứt sự thông thương của các chính phủ Trung dương và Nga Xô. Transbaikal, là làm cho loại này công việc của số bốn xa Trung dương, là làm sao cho loại những điều kiện buộc số bốn xa Trung dương không thể hành động gì trong địa phận Nga nữa.  
Mục đích những sự hành động đó là chiếm lấy đường Trung dương mà hiệp chúng với Mỹ con đường sắt biển ở dưới quyền quản lý của Nhật-bản.  
Báo Kỳ bản về tin ấy nói: làm cho (tab)hình rất nghiêm trọng, mong rằng chính phủ Nhật không được biết trước những thủ đoạn khiêu khích nguy hiểm của người Nhật ở Mãn-châu đó. Bởi biết rằng đó là một trọng trách chính phủ Nhật biết trước cho kịp sự hành động của người Nhật ở Cấp-ảnh-tên và được cho xóa bỏ hai từ hiệp ước Phụng thiên và Bắc kinh.

## AI HIỂU LÂM ?

**Đọc bức thư ông Nguyễn-Trác, Nghị trường Dân viện, trả lời bức thư ông Viễn-Chí CỬA MỘT BAN ĐỌC GIẢ**

Về vấn đề ông cử Dân biểu, báo trước đã đăng bức thư của ông Viễn-Chí và bức thư trả lời của ông Nghị trường Nguyễn-Trác. Nay được bức thư của một người đọc giả Tiếng-Dân, nhân việc gọi trong bức thư ông Nghị-trường mà phát hiện ý kiến, cái ý kiến này có quan hệ đến Dân-viện mà vấn đề Dân biểu và của đương Pháp Nam-bộ. Vì lại hiện nay cái, có quan hệ chính của Nam-triều là thì Nội-vấn là gần toàn đời mới; tương chính phủ nên chú ý đến Dân-viện mà sửa đổi thể nào cho thích hợp. Vì vậy, báo trước đăng bài của ông M. S. sau này là cốt để cho rộng đường dư luận, chứ không có ý gì khác.

Tháng trước đọc báo Tiếng-Dân thấy bức thư ông Viễn-Chí gửi cho ban đọc giả về việc báo cử Dân biểu kỳ sắp đến (số 571). Mọi đàng lại được thấy bức thư trả lời của ông Nghị-trường Nguyễn-Trác (số 583 và 584). Đối với hai bức thư ấy, Tòa soạn Tiếng-Dân đã có lời bình phẩm, cho rằng một đường chủ trọng về lương lại mà có lời khất trách, một đường thì hỏi-hộ cho công việc đi vắng và không thể làm được, nên có mấy lời bày giải. Trước hết xin nói lược qua một đoạn lịch sử công chúng đối với viện Dân biểu:

Từ Trung-kỳ có bốn chữ Nhân-dân Đại-biểu xuất hiện, nhân dân trong xã hội với sự quan tâm ấy dần dần trở nên một vấn đề lớn. Năm 1920, chuyện lập viện phân kháng từ tháng tư tháng 11 năm ấy, cho đến khoảng tháng ông Dân b 2 từ đầu năm 1923, dư luận nào nhứt một hồi. Tuy trong bước đầu tiên, chính phủ cũng nhân dân chưa lượng giá đúng, chưa có gì gọi là thực hiện; song cái chí khí, quang minh chính đại, có vẻ sinh khí, vẫn nuôi được mỗi hy vọng chung. Kể đó công cuộc Viện dân lập hành, hình thức có vẻ mang hơn trước, các kỳ hội đồng xem biên bản đăng trên tờ báo Tiếng-Dân, các ông nghị bàn nói cũng nhiều. Song công chúng tỏ chia lảnh đạm, ít ai bình phẩm gì, cho đến kỳ bầu cử cũng không có vẻ nào nhứt như trước, c. (tên kỹ giả đã lập chuyện công chúng đăng anh trong Viện, các ông cũng lấy làm lạ cho cái thái độ đối thường của công chúng về khoảng mấy năm gần đây.

Trên mấy tháng nay sau đợt Báo Đại hội loan thân chính có cái chỉ dụ ngày 10-3-32 cho ông Nghị-trường được mang cái chức Thượng-tho Dân biểu, được cấp bằng mỗi tháng 400\$ (không kể tiền phụ cấp), được dự vào Hội đồng Thượng-tho... Cái tin ấy truyền ra, có ảnh hưởng — chưa nói tới hay không — đến một cơ quan dân cử; thái độ công chúng lảnh đạm lần này lại thấy lại có vẻ

## CHUYỆN BÓI

### Nghị viên người với nghị viên ta

Gần đây mùa bầu cử Dân biểu ở Trung-kỳ, Lạc-phần xin đem mấy chuyện bùa cử nghị viên sau này để công bố cho mọi người và cáo ông bầu làm dân biểu.  
Một chuyện thì ở bên Pháp: Bữa 24 Avril vừa rồi tại quận Lure bên Pháp có cuộc tuyển cử nghị viên. Ông Montillot thuộc đảng ông hòa ra tranh cử với ông Maroselli thuộc đảng xã hội cấp tiến. Ông Montillot đắc cử xong, phe đảng ông Maroselli lại đứng lên phản kháng, vào đã liên lạc với nhà tuyển cử của ông Montillot, phải có lệnh can thiệp vào mới giữ trật tự được.  
Thế mà chuyện tranh cử này đã xảy ra cho dân Trung một lần gần thành Vesoul, nhân tranh luận với nhau về cuộc tuyển cử này, mà một người đã vào tòa đánh lên trên đầu một người về phe đảng ông Montillot, bây giờ đến chuyện xảy ra ở bên Nhật:

Tháng trước đây tại một thành phố bên Nhật có cuộc tuyển cử nghị viên thành phố. Cuộc tuyển cử xong, bốn ông làm nghị viên phải bị bắt giam. Nguyên nhân là do ông cử mà không có ai tranh cử; nhưng xét lại vì không phải phải cầm đũa gì mấy ông mà không có người ra tranh đấu, mà chỉ vì cáo ông cử cầm đũa và ra cho phe tranh cử, một người là 3.000 người, nên họ rất tức giận, không một người nào ra tranh cử với cáo ông cử, để cho cáo ông cử một mình một chợ, tự nhiên phải đắc cử rất dễ dàng. Cáo ông cử Nhật ntra, tại một kỳ tuyển cử ở Đông-không lại có 80 người bị bắt về sự mua bán thêm, tính ra mỗi là thêm bán từ một viên cho tới 30 viên.  
Chuyện tranh cử trước, chuyện bên Pháp, là ra cho ta biết dân nước văn minh họ để ý đến ông nghị của họ là dường nào, đến đời họ vì ông nghị của họ mà đến chém giết lẫn nhau.

Hai chuyện sau, chuyện bên Nhật, lại tỏ cho ta biết rằng ở nước văn minh, chính phủ khi nào cũng hết sức trừng phạt những chuyện gian lận trong các cuộc tuyển cử, vì họ biết cái cơ quan dân cử là một cơ quan rất trọng yếu, họ không dám khinh sớt.  
Bên nước văn minh là vậy đó, nước mình không phải là nước văn minh thì báo cáo quang cảnh tuyển cử không đồng như bên nước văn minh. Mà thế không đồng, chờ cái này đã đồng mà lại không đồng mới khổ chứ!  
Đồng thế nào? Đó là cũng như chuyện tranh cử ở quận Lure, nhưng ông nghị bên ta gần đây cũng hiệp thành đồng phái làm. Không đồng phái mà trong một cái viện bầu mười mấy nghị viên đã thấy cái chia rẽ. Nhưng hỏi ra cái đảng họ là đảng gì, số phái là đảng quốc gia, dân chủ, quốc gia, xã hội gì gì như thế đó nước không? thì họ mới khổ trả lời làm sao.  
Nếu ta lại đồng nước Nhật ở chỗ mua bán thêm trong khi bầu phiếu. Mà có lẽ về cái chuyện bầu này mấy ông nghị nhà ta cũng giới xếp mấy sắc bùa đảng nghiệp bên Nhật nữa. Bên Nhật các ông nghị mua mỗi cái thêm mấy chục bạc, chờ cáo ông nghị bên mình có thể lấy một chục vạn hoặc một triệu mà mua được đến mấy là thêm. Đó là vậy

## PHÁT XUẤT MỘT CHUYỆN BÍ MẬT

### Câu chuyện Tông-từ-Văn sang Mỹ

Câu chuyện Tông-từ-Văn sang Mỹ dự hội nghị Hoa-thịnh-đốn như kỳ trước đã đăng. Nay được tin Quảng-châu trích phát sự hành động bí mật như dưới đây:  
Có một tin do nhà đương cuộc Nam-kinh và Thượng-bãi truyền ra rằng: Lần này Tổng xuất đương có việc khẩn cấp, bề ngoài thì phó rằng đi dự hội nghị Hoa-thịnh-đốn, kỳ thiệt là vì quân Nhật đánh gấp Bình-Tân, không giữ được, Trung-trương không muốn để kháng, nên phái Tổng xuất đương sang Nhật trực tiếp giao thiệp. Việc này Trung ương sợ dân chúng phản kháng, nên thanh toán đi Mỹ, lợi dụng tâm lý một số người ở lại liệt cường, để che đậy tai mắt công chúng...  
Quảng-châu dĩ nhiên cho kiện dân ngoài biên phần đối Tổng và cụ tuyệt sự tăng quyền nhạc quốc gia.

## Vụ Trotsky đã đem ra xử

SAIGON — Vụ Trotsky là một vụ ám mưu khuyếch phá chính phủ Pháp từ mấy năm trước. Trotsky là một người Nga, sau khi bị vợ, số người ủng hộ bị bắt khá đông, nhưng lần lượt được thả ra, chỉ có 21 người bị giữ lại đến nay.  
Sớm mai ngày 1 Mai dĩ dân mấy người này ra tòa trước tòa xử và kết án như dưới:  
Ng-v-Minh, kennel Hoàng, 8 tháng tù.  
Phạm-v-Chánh 4 năm tù treo.  
Trần-v-Xuân 4 tháng tù.  
Ng-vân-Hoàng 1 tháng tù.  
Ng-hữu-Hòa 18 tháng tù.  
Ng-v-Thương, kêu là Bình, 5 năm tù, 100 quan tiền phạt và 20 năm biệt cư.  
Phạm-v-Dong 4 năm tù, 100 quan tiền phạt và 10 năm biệt cư.  
Đào-hùng-Long 1 năm tù.  
Nguyễn-huê-Minh, kêu là Tô Minh, 3 tháng tù.  
Ng-vân-Đại 10 tháng tù.  
Hồ-hữu-Trung 3 năm tù treo.  
Trần-vân-Thoại 6 tháng tù.  
Còn mấy người bị cáo kia, tòa xét vô tội nên thả hết.

## MANDAT CỦA AI?

Bản-báo có tiếp được một cái mandat Série A 009.098 n° 072 mua ở nhà giấy thép Tam-kỳ ngày 20-4-33 mà không có tên người gửi. Vậy cái mandat ấy của ai, xin trả lời cho biết để tiện việc vào sổ. Tiếng-dân

Đó, nhưng khải là có ở bên Nhật chính phủ họ hết sức tìm cách trừng phạt sự gian lận kia, . . . . .  
Tôi không nói thêm nữa, kỳ bầu cử năm nay ở một tỉnh kia có ông cử thế nào cho đến đời ông ta ra ông cử một số nhiều người được đầu phiếu mà không thấy một là phiếu của mình. Nghe nói kỳ bầu cử năm nay rồi số nào nhứt, nhưng nào nào nhứt như lời ấy thì im bời đi còn hơn.

## HAI ĐẠO CHỈ DỤ CỦA ĐỨC BẢO-ĐẠI

### 1. - Dự cải cách trong Triều đình

De ngày mùng 1, tháng 4, năm Bảo Đại thứ 3 (2 Mai 1933)  
Trong Dự ngày mùng 10 tháng tám năm Bảo-Đại thứ 7 (10 Septembre 1932) ta đã lược tả một cái chương trình cải cách muốn đem ra thực hành để lợi ích cho dân. Nhưng trước khi khởi hành, còn muốn tự xem xét cho biết rõ cái tình trạng thiết-trong nước thế nào. Bởi thế nên để tiếp tục báo chí, thì từ tuần trước chúng ta có tin, Trung-kỳ, đi đến gần cũng thấy sự hành động này của dân. Ta thường nghiệm thấy lòng dân kỳ vọng và công, đối với ta là ra nhứt thành đi đến, thiết lập cải cách để được dân được gần gũi với họ bình dân cũng như trong thiên của ta, ta lại càng thấy lòng thương dân, và nguyện quả quyết đem hết tâm trí để mưu hạnh phúc cho dân.  
Vậy nay đã đến thời kỳ phải đem ra thực hành những việc cải cách mà ta đã hứa từ trước.  
Nhưng muốn cải cách, phải có những người có tư tưởng, có chính kiến đúng hợp với cái phương thức tiến hóa trong xã hội, phải có những người thông hiểu mình đạt những điều kiện yêu-đương thời và những điều nguyên vọng của quốc dân.  
Các quan đại thần các bộ bấy giờ là đều đều cho một cái chế độ cũ đã rồi, không thích hợp với cái trình độ thế thời, nên ta phải là cải cách, nên quan đại thần rõ ràng nghĩa vụ mình là nên làm và để nhường chỗ lại cho các bậc hiền tài. Bởi thế nên ông Tổng-thống là có ý nghĩ về việc này, ông Tổng-thống đã ra lệnh cho các quan đại thần, để họ nghĩ về việc này, ông Tổng-thống đã ra lệnh cho các quan đại thần, để họ nghĩ về việc này.

Nay đã đến thời kỳ phải đem ra thực hành những việc cải cách mà ta đã hứa từ trước. Nhưng muốn cải cách, phải có những người có tư tưởng, có chính kiến đúng hợp với cái phương thức tiến hóa trong xã hội, phải có những người thông hiểu mình đạt những điều kiện yêu-đương thời và những điều nguyên vọng của quốc dân. Các quan đại thần các bộ bấy giờ là đều đều cho một cái chế độ cũ đã rồi, không thích hợp với cái trình độ thế thời, nên ta phải là cải cách, nên quan đại thần rõ ràng nghĩa vụ mình là nên làm và để nhường chỗ lại cho các bậc hiền tài. Bởi thế nên ông Tổng-thống là có ý nghĩ về việc này, ông Tổng-thống đã ra lệnh cho các quan đại thần, để họ nghĩ về việc này, ông Tổng-thống đã ra lệnh cho các quan đại thần, để họ nghĩ về việc này.

Các quan Thượng-thư năm bộ Kỳ đều song làm Co-Mit. Tại đây, không phải một phần cấp gì, đều bằng nhau như nhau, mà việc Co-mit thời kỳ là một trường.  
Rồi đây sẽ có Dự-thương đồng với Chánh phủ để Co-Mit rõ ràng theo trình của việc Co-Mit, và Hội đồng Thượng-thư ở quan Khâm sứ Trung-kỳ làm chủ tọa, và của mỗi bộ phân biệt, tất nhiên.  
Nay hiệp ý với Chánh phủ để Co-Mit, các chức Hội lý của Bộ Đ. rồi sẽ do Chánh phủ để Co-Mit đồng ý với ta theo người làm chức vụ của chuyên môn để thay thế.  
Các việc này cũng đều quan Thượng-thư mới thời kỳ chỉ để cho ta thấy một cái phần gì, có thể theo, có thể theo và danh tiếng thì trong dân gian, mà biết thế nào, chứ không có một sự về liên hệ của phần một.  
Vậy là bộ dụng những người này: Quan Thái văn Tuấn, hàm Hiệp tá, hàm Đ. và Thượng-thư bộ Công tác kiêm Kỳ-thuật và Lễ nghi;  
Quan Phạm Quốc-hộ Thượng-thư bộ Quốc gia giao dịch, hàm Văn thư, hàm Chủ tịch Hội Văn phòng Trung-kỳ, hàm Văn thư;  
Quan Hồ Văn Khải, hàm Tổng đốc Bình Định và Thượng-thư bộ Tài chính và Lễ hội Cựu lệ;  
Quan Ngô Đình Diệm, hàm Lãnh Tá và Bình thư, hàm Văn thư, hàm Văn thư và Bình thư, hàm Văn thư, hàm Văn thư.  
(Xem qua trang 2 cột 1)

## VAN-VAN

Thanh minh thăm má bạn  
Tháng ba vừa gặp lễ thanh minh,  
Thăm má người xưa gọi chít linh.  
Mặt năm đôi sáng xen với đẹp,  
Đôi chòm râu dài râu xanh.  
Nàng mua kim đã từng giùm giải,  
Nhân khôi này sao đã lạnh tanh?  
Nên phải khuất rồi là rảnh chuyện,  
Ngàn xưa mấy kẻ chứt lòn danh?  
Tri-Sinh

**Vịnh núi Bàn-than (1)**  
Cánh cửa An-hóa cũng mở quan,  
Xưa nay lên gọi núi Bàn-than.  
Mặt giáp bằng phẳng cây che đả,  
Hạ phía lao xao sóng bể đùn.  
Ông Đụn (3) chông trời không mỗi sáo,  
Bà Chơ (3) đó nước vẫn lĩ gan.  
Trong ngoài ngồi trên trời đấng,  
Biết chẳng là ai (4) có liêng oan?  
Họa-giới

**Di xe điện vào Nhitrang**  
Nhóm phía trời Nam tháng mới đầu,  
Đường dài đêm thăm mấy xe đầu.  
Nay sáng lên một vòng ánh sáng,  
Cây có hai bên ông Mỹ theo.  
Mấy xe mà lên trời cùng núi,  
Sông trên con lặn bể đầ.  
Trò chơi lịch duyệt đến chưa lăm,  
Mắt thấy tai nghe cũng li nhĩa.  
Mười-Hồ Hoàng-phủ-Dục

(1) Núi thuộc làng An-hóa, của huyện Tam-kỳ.  
(2) Tên cụ 3 họ, Đ.  
(3) Tên cái hồ nước, sông đánh vào, sông rớt ghềnh.  
(4) Tên cái hồ nước, sông đánh vào, sông rớt ghềnh.





