

ANNAM LỊCH SỬ

HÃY NÊN

HÚT THUỐC LÁ

JOB

Y - kiện nhân - dân đòi với vua Bảo-Đại hồi loan thân chánh

(Tiếp theo trang trước)

Cải thái độ cầu trợ như vậy. Các báo giới Tây, Nam đại đa số cũng tỏ ý tán thành vấn đề lập hiến, như: Tiếng-Dân, Bắc-kỳ Thời báo, Ami du Peuple, vân vân... Các giới khác phần nhiều cũng khuyến khích về chính kiến ấy.

Tôi rất vui lòng thuật lại mấy lời chân thành của hai vị tào thành, một vị thời nhiệt tâm khuyến khích về vấn đề lập hiến, sau khi đã kể qua chế độ lịch triều và tình hình hiện tại, lấy việc chính biến nước Xiêm làm gương sáng, và lại hiểu rõ cả tình hình của nước ta, mà nói quyết rằng: cuối cùng chính thể lập hiến là thích hợp cho cuộc trị an, và cuộc tiến bộ trong nước mà thôi.

Còn vị thứ hai thời chủ trọng nhất về hai vấn đề dân sinh, và dân trí: về vấn đề dân sinh, muốn cải tạo nghề canh nông, như cách dân thủy nông Xiêm, từ loại trâu bò, lựa giống lúa tốt, cho thóc gạo Đơng-Dương xuất sản nhiều và tiêu thụ mạnh, không kém với các nước lân bang Xiêm-la và Miên-Điện vân vân. Lại muốn khai khẩn ruộng đất mới và các công nghệ khác, để những khi nông nhàn, dân quê có việc làm, và đỡ mua những đồ ngoại hóa, làm cho tài nguyên tiêu thụ:

Về vấn đề dân trí, ngài muốn việc học phổ thông cho chúng được giải trí khắp trong nước, lập lại trường Sư-phạm, cho các hạng khoa mục, thí sinh cụ thể và giáo sư mới được vào tuyển lập rồi bỏ ra làm thầy giáo ở các trường Sơ-học cho dân trí, thay cho bọn thiên niên tốt nghiệp. Ngài nói nghiêm ra đường lối thi hành cái chế độ ấy, thời học trò vui lòng theo học hơn bây giờ, mà phần nhiều học trở lại hiểu biết hơn và giữ được hạnh kiểm hơn nữa, mà phụ huynh học trò cũng đều thích cái chế độ ấy lắm. Ngài lại ước ao cho việc lập trường ở thôn quê đều được tự do như trước. Ngài lại vấn đề trên, ngài có ý y phan nân về một vài đến những tệ nạn thời, đáng nên trừ bỏ. Còn đối với vấn đề lập hiến, tôi ngài cho là khi vội.

Tôi đã được biết cái tư tưởng của các bậc lão thành trong nước cũng có theo hoàn cảnh mà uốn bộ hơn trước. Người ta tưởng bình phẩm một cách hợp thời cho toàn số các nhà lãnh đạo, có quá đáng chăng? Mọi điều đáng thuật nữa là ý kiến của một người dân cây nhà quế đất với chấp quốc vương hồi loan thân chánh. Người này tôi gặp ở một làng gần Huế. Nhân một buổi chiều, tôi đi dạo mát, ghé vào cái nhà tranh ở một xóm cách xa đường quan chừng 100 thước tây, tôi ghé vào mua vài thùng lúa cần dùng, người này trực ngoài 31 tuổi, có biết ít nhiều chữ Hán và quốc ngữ, và tỏ ra bộ vẻ của một người trí thức:

— Hác có trong miệng ai không?
 — Trong miệng chó, vua đi học đã gần mười năm, nay về nước trị vì, tôi sẽ lo làm những điều ích quốc lợi dân. Cường tôi trông mong nhất là những điều này: phần đông góp sù như thế sẽ được nhẹ nhàng và công bình hơn trước, các ngành tệ của họ lý hào và quan lại, sẽ được trừ diệt cho hết, ruộng kho sẽ có nước cấy, công điền sẽ được phân đều nhau, bọn con trẻ sẽ được theo học để dăng mà khỏi tốn tiền. Đức vua về nước tôi ban những ơn ấy cho nhân dân chờ chẳng không đâu.

— Phải, hác cứ trông, chắc sẽ được nhờ ơn lân chính.

Tôi chào bác nhà quê ra về, rất chưa chán cảm tình về những điều cầu nguyện thiết thực của bác nhà quê ấy. Tôi lấy làm lạ, người dân quê cũng có ý kiến về thời cục. Ai bảo tư tưởng dân quê không có tiến bộ.

Tôi còn y kiến tôi đối với thời cục như thế sao? Ý kiến tôi cũng giống như phần đông anh em trong phái ôn hòa tiến bộ. Chúng tôi đã có chấp hành là y kiến ấy trong các kỳ hội đồng Dân bản mấy năm nay, chủ trương nhất là vấn đề miễn pháp quân đầu cộng chủ.

Chúng tôi độc lòng trông mong sau này nước Nam-Đại, lỗi loan thân chính, viện Dầu biểu sẽ nảy ra một cái cảnh tượng mới.

Nam-Châu
 Một người Dân biểu

Cái-chánh

Sách Gia - Lê Chi - Nam trước ở tiền cước 0\$5214

GIA-LÊ CHI-NAM

Quyển sách này nói về các việc: TANG-LÊ, HÓN-LÊ, THO-LÊ, và GIA-PHÁ... các nghi lễ tế tự, (như các văn khấn đồ tế v.v.) các lễ, trong, cúng, thắp, bao cách lễ tục thuộc về việc ứng thờ thần đồ...

Về phần « Lễ tục » thời in rất kỹ; về phần « Các-chánh » tức là tục của « song-giá » thời in thật là cần thiết, người xem rất dễ phân-biệt « Cổ » với « Kim ».

Về việc cái-tàng có nói thêm một ít rất tinh tường.

Có thêm đủ các lễ thờ-từ thêm rịnh
 — Dưới có phụ thêm cách dạy làm GIA-PHÁ, có cả chữ NHO và QUỐC-NGŨ. Dưới sách, lại có thêm 40 trang giấy trắng (tức là bản các chữ « MÀU », để cho ai muốn chép GIA-PHÁ thời cứ theo đó mà điền « tên tuổi » và các việc « Cầu yếu » của Tô-Tiền vào Thực là một điều rất tiện lợi cho mọi người con hiếu...

Giới thiệu mấy điều đặc sắc là chỉ nói qua thôi. Cho kẻ cho biết thời nhiều lắm. Nói tóm lại quyển « GIA-LÊ CHI-NAM » in theo thể hai này, thật là một phẩm hoàn-thiện. Nói quyết rằng mỗi nhà phải có một quyển Gia Lê Chi Nam thêm tiền cước, thơ và mandat để cho nhà xuất-bản Nhật-Nam Thư-quán Hanoi.

Tôn-thanh-Glan
Đông-Pháp-Y

Nhà Khám bệnh chữa bệnh và hộ sinh

Tourane và Fallooc

Việc Chê-gioi

Vụ vợ chồng Noulens ở bên Tàu Phải chăng là vụ Sacco Vanzetti thứ hai?

Phần nhiều độc giả có lẽ biết chuyện hai người là Sacco và Vanzetti năm xưa bị cáo là người thuộc về đảng vô chính phủ (anarchistes) mà bị chính phủ Mỹ kết án lên ghế điện. Người ta hiện nay cũng còn mập mờ không biết Sacco và Vanzetti hữu tội hay là vô tội.

Nay ở Trung hoa cũng có một cái án hơi giống với cái án Sacco và Vanzetti, là hai vợ chồng người Pháp Noulens bị nhà đương cục Trung hoa bắt giam ở Thượng hải, và cáo về tội làm tay sai của Đế tam Quốc để sang Việt-đông tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản.

Hai vợ chồng Noulens bị bắt đã hai tháng nay, khi mới bị bắt đã có lần tuyệt thực để tỏ ý phản kháng.

Đến gần ngày hôm hai vợ chồng Noulens ra xử ở Nam kinh, nhà đương cục Trung hoa lại không cho hai vợ chồng bị cáo được dự án, khiến họ phải chịu án tử hình. Hai vợ chồng Noulens vẫn không có một lời oán giận ai trong bụng.

Vừa rồi, bà Tổng-khánh Liên đã giới thiệu cho chính phủ Nam kinh, kêu gọi cho vợ chồng Noulens, tiếp tục người ta cứ ý ấy, người người quốc và cả người Trung hoa cũng giới thiệu cho họ, làm cho sự luận án giờ phải hoãn lại.

Hai vợ chồng Noulens yêu cầu sự miễn tội Thượng hải, vì bắt ở sau thì xử ở đó, và phải cho phép bị cáo được dự án tiếp tục kiện ngoại quốc, nếu không thì cứ lấy cái chết bằng súng của họ làm gương.

Trước thái độ của hai vợ chồng Noulens, chính phủ Trung hoa không chịu đem vụ ấy ra Thượng hải xử đoán mà nhờ đại sứ ở Nam kinh thôi.

Vụ kiện ấy làm sao động cả chính giới, Tàu, đến quan Tổng-trưởng bộ Ngoại giao kiêm linh bộ là La và Càng phải từ chức Tổng-trưởng linh bộ.

Tin Thượng-hải ngày 18 Juillet — Quan Hinh-bộ tổng-trưởng Trung-hoa cái chánh tin các báo ở Bắc-linh (Đức) nói rằng vợ chồng Noulens vào nhà thương.

(Xem qua trang tư cột 2)

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, PRIMAIRE SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

LYCÉE LIBRE HONG-BANG

70, rue Jules Ferry, Hanoi

Là trường tư-thứ nhất ở Đông-pháp chỉ có trường này được phép mở đến ban từ tiểu học đến các lớp... lớp dạy riêng về triết-học, lớp dạy theo lối gửi thơ, (cours par correspondance), có phòng thí nghiệm, có thư viện xem sách; nhận cả học sinh; tiền học không tính đất. Giáo-sư rất có danh tiếng. Quản đốc: ông LEURET, cử-nhân khoa văn-chương triết-học, đã ra công đạo luyện cho bant thiếu niên bên Pháp trong khoảng 30 năm giờ, khi làm Chánh-sở Cựu-lê Đông-pháp đã diễn-thuyết hơn 100 lần và thành-lập được nhiều hội cứu-tê trong Nam và ngoài Bắc. Các lớp triết-học có đủ và bắt đầu khai giảng ngày: 27 Juin 1932.

AI HỒI THỀ-LỆ, nhờ đình tem trả lời.

AI MUỐN XEM

những thư tự-phục rất đẹp và rất quý giá CỦA VUA BẢO-ĐẠI, xin đến hiệu thêu Nhựt-Tân, ở đường Gia-long, Huế (ngày trước một trường hát), thì thấy rõ ràng.

VIỆC TRONG NƯỚC

HUẾ

Anh em Hồng thập tự Đà thành sẽ ra hát giúp tại Huế

Hội Hồng-thập-tự thế-dục Tourane đã được phép ra Huế từ trước tại trường Đông-xuân hai tối hát 3,4 Acôt lấy tiền giúp nạn dân miền Nam Trung-kỳ. Tối thứ tư 3 Acôt sẽ diễn tuồng « Trương-Cô-Thành »; tối thứ năm 4 Acôt sẽ diễn tuồng « Nhất diện Nhị diện ».

Các vai tuồng trong hai tối hát này đều do anh em trong hội Hồng-thập-tự Thế-dục sắm, tuy không phải là nhà nghề, nhưng đã luyện tập lâu nay và đã từng diễn tại Tourane, Fallooc được công chúng hoan nghênh.

Trong lúc này có làm cuộc đi chợ mà mục đích khác nhau. Trong bà con ta cũng như có tập mãi uôn đời để xem đầu là việc ugnia đáng làm, đầu là việc lợi dụng uang tranh.

THƯA-THIỆN

Một khổ của dân làng Phú - Hải ở Suu thục. — Năm nay đầu làng Phú-hải (Hương-luay) cũng đói, cũng tương như mọi năm, làng nhận ruộng quân phần của chúng tôi mà cho thuê, lấy tiền nộp thuế, (mỗi phần ruộng, cho thuê một năm chừng 7\$; còn thuế, làng cũ nộp trên dưới 5\$ thôi, cùng tôi đỡ lo.

Không ngờ, vì cái nạn làm ăn khó khăn: trâu bò phải mua về nuôi, cần lương gạo tương lại cho chúng tôi; lại khổ nữa, là để đầu mùa mưa mang với giao, dân chúng tôi làm không kịp. Thế mà thuế có thể trừ đi, làng đã bắt của mẹ vợ con mà kẹp kẻo rất cay nghiệt.

Từ-ích. — Thuế xong, kể đến hai ngày tư lịch. Hai ngày dùng để bồi mương đem nước ruộng. Lệ thường, đi tư lịch, làng có phải cho mỗi tên dân 1\$10 (thế bữa cơm trưa). Mọi năm thì mặc dân tự lựa lấy lấy, y gao kém. Năm nay, thuế gao hơn, các bác « mua việc » lệ, đành nữu cơm phát cho dân ăn mà dứt mỗi lợi. Dân đã ra công đem nước vào ruộng họ, lại còn phải chịu bù bốc lột nữa.

Độc điễn. — Lại còn nỗi sách nhiễu của tên phó lý Nguyễn Phú về việc độc điễn nữa:

1) Trong làng, bất kỳ nương, vườn, ruộng, đất của chủ nào, cứ mỗi số, phải nộp 0\$50 tiền công, anh ta mới chịu đi vào giấy khai cho;

2) Hệ khoán vườn nào, khu ruộng nào, anh ta mới móc thủy có dư năm ba thước, thì anh ta buộc chủ đất phải chia hai đất dư ấy ra: nửa việc một nửa, chủ đất một nửa v.v.

Những điều ấy, tuy do « mua việc » gây nên, nhưng chính tay Nguyễn - Phú chực sự cả.

Mong quan trên soi xét cho dân chúng tôi nhờ.

Đồng-dân lại cáo THANH-HÓA

Thế là xong chuyện!

Về việc trường Luân-la (Linh gia) mà mấy lần báo T. D. đã đăng, thì bữa 21 Juin 1932 đã làm lễ Lạc-thành. Quan Sứ, quan Tỉnh, quan Phủ và toàn hào, đồng lý đồng đủ đến dự lễ, cờ treo, pháo nổ, tiếng đọc diễn văn, tiếng vỗ tay nghe rầm, nhưng trong cuộc vui có ăn uống một bữa đáng buồn:

Nguyễn khi bỏ tiền làm trường chừng 1200\$00, trừ lương Đu độ bỏ (chiếu) 46\$00, còn bao, nhiều dân trong đồng đồng đủ cả, thế mà chỉ làm hết có 60\$000, còn bao nhiều trường dạy đồng lý khi thì báo đố sau làm thêm, khi thì báo đố làm một cái trường nữa. Hài cục lại đến tháng hai tháng năm Tổng lý hợp nhau bán chia trả cho dân (trả cho ai?)

Cái thủ đoạn gian quyết của họ thừa hành!

Cùng ở S. K. Bản báo có tiếp được hai lần bài có gọi lại nói câu chuyện của một

nhà mở phạm get người lấy của bằng cách kết hôn v.v. Chuyện ấy ít nữa là có từ người nào bị gọi kỳ kỳ lên làm chứng mà thuật rõ ràng dưới mọi đăng lên báo được, bằng nói không như thế thì không có giá trị gì. Vậy thưa lại có rõ. T. D.

Tin thêm về câu chuyện « tiến công độn đường ngầm nông gian »

Số 503 ra ngày 13-7-32 có đăng bài lai cáo của Ông Dân-nguyên nói chuyện mấy làng Hoàng rần Yên-mẫu kiện quan tham không trả tiền công cho dân, có hội đồng về xét v.v.

Nay được tin thêm rằng hội đồng đã xét việc ấy, thì việc ngầm đường từ 1er-9-31 đến 13-9-31, chỉ 13 ngày mà lý-trưởng khai ngày tháng không phải, còn quan Tham nói làm ngày cấp thì trả tiền công ngày ấy, số tiền phải cấp chỉ lấy của nhà nước có 57\$00 chứ không phải trên một trăm.

T. D. HÀ TĨNH

Tiền vào nhiều cửa quá!

Mấy năm nay mất mùa, về vụ sưu thuế năm nay, nhà nước thấy tình cảnh đói khổ của dân nên giao lý hương thu nộp trong hạn hai tháng, để rộng thì giờ cho dân lo chầy tiền. Các làng ở huyện Cao-lộc tuân lệ thu thuế đưa lên huyện nộp. Quan huyện dạy được bao nhiêu nộp, phải có giấy chánh phó tổng nhận thực. Các làng này nhận thực lấy mỗi 100\$ là 0\$50 rồi mới cho đưa bạc vào nhà lý soát. Nhà lý soát điểm mỗi 100\$ lại lấy 0\$50 nữa mới cho đưa nộp. Khi đưa nộp lại phải mỗi 100\$ là 1\$00 mới được phép. Thế là mỗi 100\$ đến huyện nộp cho dân đến 2\$00. Kể cả huyện độ 700\$00 nào có gì!

Bạc xuất trong tay dân mà lên cho đến kho nhà nước, cái số rơi dọc đường, nghĩ có nghề không?

Tỉnh-Hành tự lý. QUẢNG-BÌNH

Số tiền ấy lọt vào túi ai?

Ở lúc thành phủ đặt trường khắp các trường thôn, dân xứ Trung kỳ đầu đầu mỗi người đóng phải góp 0\$20 chi về việc học. Ở làng Cao lao-hệ huyện Bồ-trạch số dân 800 người, thì phải góp số lệ 160\$00 0\$20 x 800 = 160\$00, ngờ đâu lệ dịch bắt góp mỗi người đến 0\$32 (800 x 0\$52 = 416\$00). Trong 416\$ mà góp đi 100\$16 còn lại 256\$00 kia lọt vào túi ai?

Đàn chúng tôi đã đem chuyện phủ châu này kêu cùng quan huyện. Mong quan trên xét rõ số tiền phủ thu ấy dùng về việc gì?

Mong thay

Bị đánh trọng thương sao không được minh xét?

Ở làng Cao la hệ, huyện Bồ trạch, ngày tháng năm xưa rồi, tên Lưu-Cần 14 tuổi, ra đồng thâu ruộng, gặp tên Nguyễn Tạo đánh như từ. Đánh rồi còn bắt tên Cần về báo mẹ nó dạy lại. Thấy con bị đánh trọng thương nên bà Lê-thị-Thích vợ tên Cần đã triêu làng cứu thế liền bữa đó. Năm lúc sưu thuế nên lý

trưởng đến xét qua loa rồi bắt mẹ con tên Tạo nộp báo dưỡng lên Cần, đến lúc sưu thuế xong mà chưa làm sổ trình quan. Nào hay từ đó bệnh càng ngày càng nặng, mà tên Tạo không đòi lại nữa. Lúc xong sưu thuế bà Lê-thị-Thích mới xin lý trưởng xử. Lý trưởng nhất định không đòi nữa.

Không biết tên Tạo và lý trưởng độn tình thế nào mà tên Cần bị trọng thương bệnh nặng mà không được minh oan? Bà Lê-thị-Thích đã có đơn kêu công quan huyện cho con vào nằm nhà thương tỉnh, mong quan trên lấy lệ công bằng minh xét cho.

BIẾT RÕ. BÌNH ĐỊNH

Câu chuyện chằm chặc tại Vinh-Thạnh

Trong số báo 494 ra ngày 11 Juin có đăng bài « Câu chuyện chằm chặc » nói những điều bất công trong kỳ thi sơ-học yếu-lực của trường Vinh-thạnh. Nay tiếp được bài cái chuyện của Ông Hoàng-vân Sinh gọi lại bị bắt bạc, câu này có tên mà lời lẽ tranh cãi được cái lẽ « không nộp lệ », báo theo vài lòng đáng nguyên văn như dưới:

1/ Một người học có hai người, gọi, sau lời về cho ai, ai người, cứ một phương với lời đi thưa với ông cháu cháu-không.

2/ Nếu tôi, cái của mấy, trở nặng tôi nhiều đêm tôi học trở bông kêu vầu, nhiều lần, vì cái nạn này là năm này ít trở nặng tôi làm, song vô khầu vầu 40 trở mua cái bông, trở ma tuổi. Trong 7 trở bông ấy có 2 trở trường Hào Quang của thầy

(Xem qua trang ba cột 5)

THUỐC GIA - TRUYỀN KINH NGHIỆM

1) THUYẾT TRUNG TÂN. — Chuyên trị bệnh huyết quản (sản sơ mỷ) rất hay. Bà có làm thơ ca ngợi (sở in vào Catalogue 1933). Mỗi hộp 0\$50. Đơn lẻ phải đóng đến 2 hộp.

2) PHỤ NỮ HOÀN. — Thuốc trị và dự phòng các chứng bệnh trẻ con, và làm cho các bệnh trẻ được báo tốt, khỏe mạnh lạ thường. Nếu không hay xin trả tiền lại. Mỗi hộp 0\$50, uống nhiều càng thêm tốt. Mua dùng, mua thuốc, hoặc muốn nhận báo ăn hoa hồng, xin đi mandat, thư từ cho:

MR NGUYỄN-TRUNG-THÂM

Quảng-xá — Đông-hới

THUỐC LY - NĂM SAO

XIN HOÀN TIỀN LẠI!

Thuốc này của YECHEONINE của nhà nước NGŨ - TINH DƯỢC-PHÒNG chế, chuyên trị: bệnh huyết, đại-lỵ, đi vật, chất như óc cá, gan lỵ, ra toàn huyết, hoặc đi ra máu, đỏ, đen, bởi thời khí chột, chỉ dùng thuốc « LY NĂM SAO », nhẹ một hai ve, nặng thêm chỉ dùng đến 6 ve là khỏi hẳn, mỗi ve 0\$30. Nếu để lâu hoặc dùng lầm chất thuốc có thuốc phiện thì sẽ bình chứng cảm - khầu-ly, ngộ-sảo-ly, thì rất khó trị, (người nghèo không tiền dùng thuốc, bản hiện biểu không làm thuốc). Bệnh này thường mắc vào những cõi hạ sang thu, xin hỏi tại Tổng-Đại-Thủ nhà thuốc « NĂM SAO » tức là:

SINH-HUY
 44, Marchal Foch, 44
 VINH
 Khép các tỉnh cần nhà đặt-lý

MỘT CUỘC THI LỚN

CÓ 200 PHẦN THƯỞNG

AI muốn dự-thi cũng được mà không bị buộc người dự - thi đều chỉ cả

Trong Kim - Lai tạp - chỉ số 6 và 7, hiệu Khuyh - Diệp đã dự định bày ra cuộc thi lớn, để có dịp vui chung, gọi là « Đáp lăm lòng chiếu-cổ của bà-con đối với Khuyh-Diệp bốn năm nay trong muôn một. Vì Kim-Lai định-bản, mà các đê-thi (một bài thơ đố của cô Giả-Thảo, một bức họa đố của cô Mộng-Hoa) có hơi dài, đăng trọn lên báo không tiện, nên hiệu Khuyh-Diệp phải in giấy riêng giao cho các nhà đại-lý Khuyh-Diệp phát cho những người muốn dự-thi. Nơi nào không có đại-lý Khuyh-Diệp, thời gửi thơ hỏi đê-thi lại

HIỆU VIÊN-ĐỆ

Giấy-thếp tất: VIENDE HUÉ

Giấy-nói: 87

