

GIÁ BÁN	
ĐÔNG-PHÁP	NGOẠI - QUỐC
Một năm 5.000	1.000
Một tháng 2.000	1.000
Ba tháng 1.500	2.000

Hoa báo phải trả tiền trước.
Theo và mandat gửi cho
M. TRẦN-DINH-PHIÊN. - A!
đồng quảng cáo, việc riêng,
địa phương - nghị trước.

TIẾNG-DÂN

Chủ-nhiệm kiêm Chủ-bút
HUYỀN-THỨC-KHANG
Quản-ly
TRẦN-DINH-PHIÊN

La Voix du Peuple
Mỗi tuần xuất bản hai kỳ: thứ tư và thứ bảy

BÁO - QUẢN
Số 177, đường Đông-bà, Huế
Hộp thư: số 61
Giấy phép số: 63
Giấy phép: TIENGDAN - Huế

Sự nghèo nàn
không phải là một
nết xấu.
(Pauvrete n'est pas
vice).

TRANG-HƯƠNG-LẠO-ĐỘNG Ở XỨ TA

Ở trong xã hội giai cấp và chui núp dưới chính thể chuyên chế, cái hạng bình dân đã không vào ngạch ngư nào rồi; huống trong đám bình dân lại sa xuống một bậc nữa đến cái hầm lao động, thì còn ai đếm xỉa gì đến (trong bình dân mà hạng giàu cũng có nhiều quyền lợi khác). Ấy là thói quen bên phương Đông ta, do học thuyết chế độ tập tục tạo thành, mà đến ngày nay vẫn còn. Thử hỏi ruộng kia ai cấy, vải kia ai dệt, bao nhiêu công khó như cùi rưng ca biển, cung vật liệu gì gi, ai đi tìm kiếm khuôn vác về cho mình dùng? Tất ai cũng phải nhận là nhờ sức hạng lao động kia. Mà thử xét cách đối đãi với họ ra thế nào, thì ai cũng mĩa mai là bọn tay lấm chun bùn, áo toì quần rách, gia cho cái tiếng «cu-li» mà không có chút gì đề ý đến cái khổ của họ. Đạo đời khinh bạc đến thế là cùng!

Tuy vậy, cái bờ giai cấp phân biệt ra hạng này hạng nọ là toan đo nhằn tạo mà không phải tự trời sinh ra. Trời đã phú cho người ai cũng đồng một quan năng như nhau, tất nhiều phú cho quyền lợi như nhau, số đi có cuộc bất bình nơi trên, chẳng qua theo tương thời đại mà đời đời dẫn dắt, chứ không phải là cái luật vĩnh viễn. Vì thế mà cuộc đời mỗi ngày mỗi khác dần. Nhiệm vụ xem phong trào và thế lực hạng lao động toan cả thế giới vào khoảng gần đây thì dư rồ:

Lao động ở xứ ta như trên đã nói, tui là hạng người không ai kể vào đâu cả, thế mà trong khoảng vài ba mươi năm nay, ở các xứ văn minh, không có vấn đề gì quan hệ lớn lao hơn vấn đề lao động. Nào là lao động thần thánh, lao động chức nghiệp, cho đến lao tư hợp tác... không những các nhà lao động tự biết quyền lợi nghĩa vụ của mình mà cùng nhau bảo thủ quyền lợi, không ai để nếm, mà các nhà tư bản, các nhà chính trị, cũng ngày đêm lo tìm cách điều hòa. Lao động nào có phải là hạng người bỏ đi như người mình lâu nay đã tưởng lầm đâu! Nay ta thử xét tình trạng lao động ở xứ ta ra thế nào?

Ấy là người sinh trưởng trong miền nhà quê hoặc con nhà nghèo khổ, thì cái cảnh stay làm hám nhai, đầu vào

tròn rạ này tất đã thấy rõ. Duy có hạng người con nhà quan sang, con nhà giàu có phần nhiều không hiểu cái hoàn cảnh con nhà lao động là thế nào; không những không hiểu mà không muốn hiểu nữa, vì trong con mắt họ xem hạng người ấy như không phải là nòi giống gì với họ kia. Muốn chứng câu nói trên không phải trưng dẫn truyện lịch đâu xa, ai đã bước chân lên tàu thủy xe hỏa ở xứ mình thì tự nhiên trông thấy: Trên xe lửa hạng tư là hạng bét, cũng như dưới tàu thủy hạng năm nằm trên sàn tàu (sur pont). Hạng này toan là bà con họ hàng con Hồng cháu Lạc mình cả. Thế mà có ai có tiền hoặc có quyền lợi gì đặc biệt mà được đi trên hạng nhì hạng nhất, thời thì ngoi xuống cái người ngồi ở hạng tư và nằm trên sàn tàu kia hình như người mọi xư nào, chứ không dính liểu chi mình nữa! Vậy chúng ta phải biết cái hạng bét trên xe và tàu đó, có phải toan là người hèn đâu! Chẳng qua họ không có tiền, đành phải đi vào hạng ấy. Biết đâu không có những tấm lòng khảng khái, tư tưởng cao thượng, ăn núp dưới quần nâu áo rách kia!

Những người ngồi sang ở sương, đừng nên quên những hạng chun lấm tay bùn.

Ưu-thời-Khách Hoa-kỳ đời với cuộc Viễn - đông

Khoách trương hải-quân
Theo tin Hoa-thập-dồn tuần trước, nghị viện Thượng-viện Hải-lý (toàn ngôn giữa nghị viện rằng: Lực lượng hải quân Mỹ nên tăng đến cái mức thoát ra ngoài vòng chiến tranh. Nghị án ấy được thông qua thì đại biểu Mỹ ở Genève cũng tăng được cái lực lượng phát ngôn: Sự bất hạnh ở Viễn-đông, làm cho những điều ước quan hệ chúng ta tin cậy lâu nay đều mất cả hiệu lực; oai quyền của điều ước đã mất hẳn rồi, sau này dầu sao cũng không tin cậy được....

Không nhận những bạo lực trái với điều ước
Quốc vụ khanh Gia-phi-tu phát biểu một bài luận nói thành sách ngoại giao Mỹ, rất chú ý về vấn đề Viễn-đông, nói nay lấy chỗ nghị Hoover làm cơ sở quốc tế hòa bình; theo điều ước phi chiến không thể thừa nhận bất kỳ nước nào đang bạo lực mà chiếm đoạt lãnh thổ của ai, vì chiếm đoạt như thế là phá hoại công ước phi chiến.

GIÚP NHAU CÙNG!

Trong lúc miền Nam Trung-kỳ bị bão lụt, nhà dổ, ghe chìm, của tan, người chết... cái cảnh tượng thảm thảm của bà con bị nạn đó, ai là người từ tâm, là nào bỏ qua được.

Giúp nhau cùng!

CHUYỆN ĐỜI

Cái nạn biệt chữ và dăng báo

Ông Tô đồng Ba có nói: Người biết chữ, nhiều đều ưu hoạn (人生多憂患). không hiểu ý nói thế nào, vì nói biệt chữ là họa thì trên thế giới xưa nay đông tây, ai còn học chữ gì mà người ta cho sự học là sự cần? Sau xem trên lịch sử thấy những ngục vãn tự, nghĩa là những người biết chữ bị họa nạn này nọ, mới biết lời ông Tô nói là lịch duyệt.

Tuy vậy, cái nạn biệt chữ mà bị lụy đó là ở đời, đa vương chuyên chế và có nói động chạm đến chỗ ấy hủy đến nhà vua hay chính phủ. Đến như ngày nay là ngày nhân quyền phát đạt, báo chí thanh bạch, hi chuyên ở các nước văn minh, người ta cường bức phải học cho biết chữ, mà người nào cũng được sách được báo, ai; dầu như xứ ta là xứ hèn mà ngày nay khắp cả trong nước ai cũng ham học chữ quốc ngữ, các tờ báo quốc ngữ, ứng đã thông hành mới nư. Nay ta thử hỏi cậu bé 10 tuổi mới ốm ở đ. họ học qua, và thành nề 13 tuổi, bán báo ở các thành phố: « người mình có nên học chữ quốc ngữ không? Đàng báo có phạm tội gì không? » Chắc chúng nó sẽ trả lời: « Nền học chữ quốc ngữ, và dăng báo không phạm tội gì cả. Vì chính nó ốm ở đ. học quốc ngữ mà báo thì họ bán khắp nơi kia mà!

Thế mà khoảng trước đây trong Nam có ông nghị gì đó nói quốc ngữ là thờ ăm không cần học, mới đây ở Trung kỳ lại có ông quan huyện nào đó, công nhiên biểu bọn hào lý rằng: « Tên nào biết quốc ngữ, ngày nay nó dăng báo được thì ngày mai nó làm công được! »

Ghê chửi! chuyện ông nghị kia các báo đã nêu làm trò cười, song nói thế chỉ khinh rẽ chữ quốc ngữ mà thôi, cái hại còn lớn. Đến câu ông quan nọ: « Biết quốc ngữ dăng báo là làm cộng sản », thì cái hại mới to vì gia cho bọn biệt chữ quốc ngữ một cái tội tày trời! Suy công cái ác quá nó, lật đật toan cả nước không ai biết chữ, không ai viết báo, mới tránh được cái tội danh ấy!

Theo như câu: « Viết bài dăng báo là cộng sản » thì lời ông Tô đồng Ba nói rằng « biệt chữ nhiều », thật là đúng. Người xưa truy nguyên cái tội « đối sách » có câu thì rằng « Bất oán Tần hoàng oán Toại n'ân (不怨秦皇怨太人) nghĩa là không oán vua Tần mà oán Hoàng mà oán ông Toại nhân là người phát minh thứ lửa kia. Vui chuyện đời với câu « biệt chữ là cộng sản » này cũng không oán quan Huyện kia mà oán ông cố A. de Rhodes vì câu ấy, vì chiếm đoạt như thế là ông bày ra thứ chữ quốc ngữ này. Vui chuyện

LỊCH - SỬ NƯỚC HUÊ-KỲ (1)

CHƯƠNG THỨ MƯỜI
Nước Hoa - kỳ vào khoảng kim thời (1918-1930)

Trước khi cuộc đại-chiến kết liễu, Tổng lãnh Vinh-xông (Wilson) đã đọc tại Quốc-hội Hoa-kỳ (ngày 8 Janvier 1918) một bản chương trình định cách tổ chức cuộc thái bình cho thế-giới. Bản chương trình ấy gồm 14 khoản. Đại ý định rằng: phải bỏ cách quốc tế giao thiệp bí mật, phải giảm binh bị trong thế-giới, phải bỏ cách đánh thuế nhập cảng của các nước, phải để sự giao thông bằng-núi được tự do, phải lập vạn quốc hội để bảo tồn sự trị an, phải để các dân tộc được tự do sinh hoạt. Cuối năm 1918, các đế quốc Trung Âu ngưng thế, lên gởi thư cho Tổng lãnh Vinh-xông xin giải hòa theo chương trình 14 khoản đó. Tổng lãnh Vinh-xông bèn ký kiến Đông minh, Đông minh thuận, nên ngày 11 Novembre đình chiến.

Sang tháng Décembre, Tổng-lãnh Vinh-xông vượt biên qua Pháp để sắp đặt việc giải hòa. Ít lâu trước kia, ở Hoa kỳ có cuộc tuyên cử quốc hội mới. Luy thấy trong quốc hội mới, dăng của ông đã kém thế lực, mà ông cũng quyết sang Âu châu để sắp đặt cuộc giải hòa cho xong. Tại hội đồng nhậm Paris về việc giải hòa, có đến 3 nước gự vào. Công việc giải hòa kéo dài giặc mãi đến tháng Juin 1919. Nói tóm tắt lại thì các nước đồng minh vì việc ấy mà sẵn bắt đầu nhau, rồi cũng vì đó mà 14 khoản của Tổng lãnh Vinh-xông không bao giờ được hoàn toàn công nhận. Tuy vậy, ngày 28 Juin 1919 nước ước cũng ký xong. Sang tháng Juillet, Tổng lãnh Vinh-xông trở về Hoa-kỳ; ở đ. đưa hòa ước ra quốc-hội xin chuẩn y, thì bị quốc hội số nhiều nghị viên phản đối.

Tổng lãnh Vinh-xông lãnh tụ của đảng blab-dan, Phần đời chính sách ông là đảng dân-củ. Năm 1920, ông Vinh-xông hết hạn làm tổng lãnh, quốc hội bèn cử ông Harding lên thế, vậy là lúc quốc sự lại vào tay của đảng dân-củ.

Về mặt kinh tế, ảnh hưởng của cuộc Âu chiến ở Hoa kỳ rất lớn. Không những trong khi còn chiến tranh, mà sau cuộc chiến tranh cũng thế, Hoa kỳ bán đồ cho Âu-châu rất mạnh, vàng bạc của Âu-châu về tay Hoa-kỳ rất nhiều. Khắp nước, ai cũng có tiền, đầu đầu cũng tiêu xài sung sướng. Sự sống mỗi người trong năm 1919 sánh với năm 1913 tăng lên đến 77 phần trăm. Số triệu phú trước Âu-chiến chỉ có 15 ngàn mà Âu-chiến rồi, có quá 20 ngàn. Nhưng cuộc thịnh vượng ấy không được lâu dài. Cuối năm 1919, phong trào không hoàng đã khởi sự làm nung động nhân dân. Sang năm 1920, náo thì thuyên thất nghiệp, mà xưởng máy đóng cửa, kinh tế bị khủng hoảng một cách lạ lùng.

Nói lại việc giải hòa ở Âu-c Âu. Đảng dân-củ tuy không muốn chuẩn y chương trình của Tổng-lãnh Vinh-xông, song cũng phải quyết định cho xong việc giải hòa. Ngày 11 Avril 1921, Tổng lãnh Harding bèn triệu quốc-hội một chương trình khác, đại ý bắt các đế quốc Trung Âu phải bồi thường cho Hoa kỳ lãnh mệnh và tài sản của Hoa-

kỳ đã mất trong chiến tranh, mà không nói gì đến việc riêng của các đồng minh khác. Cái chương trình ấy được quốc-hội chuẩn y ngay.

Sang ngày 11 novembre 1921, Tổng lãnh Harding lại mở hội nghị mời Anh, Pháp, Nhật và Ý đến Hoa-thập-dồn để bàn việc đề phòng chiến tranh. Hội nghị ấy xét về việc Viễn-đông ta. Năm nước giao ước với nhau không ai được xâm phạm địa giới Trung hoa và phải định số chiến hạm theo kỳ hạn.

Năm 1924, ông Coolidge lên thế chức tổng-lãnh cho ông Harding. Trong sự quốc tế giao thiệp, chính ông đã bắt đầu giao thiệp với chính phủ lao nông Nga la tư.

Trong sự quốc tế giao thiệp, Tổng lãnh Coolidge lại còn phải giải quyết vấn đề « trái khoán ». Số là trong khi Âu chiến, Anh Pháp có vay của Hoa kỳ nhiều. Chiến tranh xong, một bên đòi nợ, một bên không muốn trả, mà sinh bất hòa nhau. Anh và Pháp nói rằng Đức có bồi lại cho Anh Pháp loan toán tại Anh Pháp mới có thể trả cho Hoa kỳ; nghị viện Đức không chịu bồi thường từ tế, cao nên không trả cho Hoa kỳ được. Hoa kỳ lại nói rằng việc bồi thường là một việc, mà việc trả nợ lại là một việc khác, hai việc không thể tương quan nhau.

Từ cho năm nay, người vị thống lãnh Hoa kỳ là ông Hoover.

THE-GIỚI THỜI BÌNH

DỰ LUẬN TRUNG HOA

đối với hợp ước đình chiến ở Thượng hải

Thượng hải là một nơi trung tâm điểm giao thông của nước Tàu, cũng là một trường ngoại giao chung của liệt quốc thế giới, thế mà người Nhật bản nhân cuộc xâm chiếm Mãn-châu, công nhiên kéo quân sang phá toang. Trong cuộc đánh nhau 34 ngày, đạo quân 19 Tàu chống cự một cách hăng hái, làm cho thế giới phải chú ý. Liệt cường điều đình mãi đến ngày 5 tháng 5 nay mới ký lời hợp định đình chiến.

Đối với cuộc đình chiến hợp định này, quốc tế khó phục lại cuộc hòa bình, bị dân và địa phương ở-châu hư hại, chính phủ cũng sẵn lòng ưng thuận, mà mấy ông hóa bình sử giả cũng cáo thành công, dăng lẽ ai cũng vui mừng. Thế mà phần đông dân Trung hoa lại rất lấy làm bất mãn, hãy xem một ít dự luận dưới này:

Tiểu phái Thành là ủy viên Ủy Nam thành ủy hội, có điện cho Lâm Sam (chủ tịch) và Uông tinh Vệ, chất vấn sự ký lời hợp định ấy, nói rằng: Vấn đề Thượng-hải, quan hệ đến cuộc tồn tại của dân tộc Trung hoa; chủ yếu là yếu cầu người Nhật triệt quân không điều kiện gì hết, lại phải đồng thời giải quyết với vấn đề Mãn-châu mới phải. Nay lại gác vấn đề Đông tam Tỉnh ra ngoài không nói đến, mà ký lời hợp định ấy. Vậy thì những câu « đề kháng Trương kỳ » và « thù phục thất

địa » tuyên ngôn ngày trước không phải là lừa dối quốc dân hay sao? Chấn tương thổ nào, xin bày tỏ ra cho quốc dân khỏi nghi hoặc.

Trên là nói khi từ hợp định chưa công bố, ủy viên có bức điện chất vấn ấy mà các đoàn thể liên hợp ở Thượng hải cũng phát thông điệp phản đối sự khuất phục hợp định, trong có thể mấy đến như hạn chế quân Tàu và phá hoại chủ quyền v. v. Sau khi từ hợp định công bố rồi, một tờ báo Tàu cũng tỏ ý bất phục về những khoản: quân Tàu thì trú nơi hiện đóng, còn quân Nhật thì dời ngay nào khỏi phục thường thái mới chịu triệt... Như vậy là chủ trương của người Nhật năm, cái cách triển toan sự triệt binh sau này, tiêu gì đều người Nhật mượn mà lợi miệng được.

Trần Hữu Nhuận (nguyên ngoại giao tổng trưởng) cũng phát biểu ý kiến đối với từ hợp định ấy, nói rằng: Một bộ phận lãnh thổ của nước Giáp bị nước Ai chiếm đoạt, mà khi giảng hòa nước Giáp nhận mất kỳ nhạo, gạc: chuyện mất đất kia không nói đến, thế không khác gì đem lãnh thổ hoàn châu của mình mà phá bỏ đi, thật là đối người mà lại đối mình. Và cũng người Nhật toan chiếm lãnh thổ Đông-tam-tỉnh nên cần rút quân Thượng hải sang để đỡ phá toan người quân ở Mãn-châu. Về phía Trung quốc lại ký từ hợp định này cao quan mùn không được đi động lực lãnh thổ của mình, từ hợp định ấy không khác gì làm cho công ước của quan Nhật kéo dài cuộc Thượng hải mà chủ toan lực để đợi lấy Mãn-châu vậy.

Dự luận người Tàu đối với cuộc hợp định đình chiến ở Thượng-hải, xem mấy lời phát biểu trên, tỏ ý bất bình là giương ngọn lửa phản đối mà đều toan cuộc nội chiến. Tất cả luận từ trên trên đ. Trung hoa chưa lúc nào là sự, mà chính phủ nước ta, từ phía quốc gia quốc gia Mãn-châu lại, không có cách gì khác nữa. Lượ rồ, rắc này không sao kéo, kéo dài được. Khó, xư tục!

Trong bài xã thuyết số trước, gíang thứ hai: « Mai 1932 mà đề lộn 4 Mai 1931, vậy cả chính.

GIẤY TỜ CHUYỆN NHIỀU

Hải phạm nhai là Trịch-vân-Mưu và Đinh-vân-Lập bị cáo về tội ăn cướp giết người đã lên tòa án-dân-đại hôm 20 Mai tại Thái-nguyên (Đắc-ly).

Số giấy thép gió « Radio de Saigon » lập tại Saigon mấy lâu, đã đóng cửa vì nạn kinh tế.

Hôm 13 Mai viên cầm Rivroire có khám phá được một tờ truyền đơn tại số 59, phố Lê-Lôn (Hải-phông). Hai người bị bắt: Nguyễn-vân-Trương, 52 tuổi, quán làng Nông-công, huyện Bình-lạc, tỉnh Hà-nam và Lê-xuân-Trạch, tức Nguyễn-ngọc-Cu, 26 tuổi, quán làng Hộ-la, huyện Vá-tiêu, tỉnh Thái-bình.

Vì có gì thì chưa biết mà hai tờ báo ở ngoài Bắc đã phải tạm đình bản trong một lúc: « Hà-Thành-Ngô-Báo » 15 ngày, « Nông-Công-Thương » 8 ngày.

CÙNG QUI ĐỌC-GIẢ

Các Ngài còn thiếu tiền báo, hãy nhớ gởi về cho, để tiện việc số sách rất cảm ơn.

