

ANNAM LỊCH SỬ

HÃY NÊN HÚT THUỐC LÁ

JOB

Trung - kỳ nhân - dân đại-biểu viện

Kỳ hội đồng thường niên năm 1931
BIÊN BẢN
Ngày 8 Octobre 1931
Buổi sáng
(Tiếp theo)

Ông Berthault. Trong ngân sách là số dự trữ 30 triệu, chứ không chắc đã thu được đúng.

Ông Nguyễn Văn Hưng. - Năm ngoái viện chúng tôi có xin nhà buôn nào có vốn ngoài 1.000\$ mới phải chịu môn bài, sao bây giờ thấy tiền thuế cao đi được đường cũng đành thuế môn bài.

Ông Berthault. - Nhà nước chỉ có thể trông cửa hàng lớn nhỏ mà đánh thuế môn bài, chứ không có thuế đánh vào thuế được.

Ông Nguyễn Văn Hưng. - Annam mới lập buôn bán, mà thuế môn bài nặng quá thì họ phải bỏ.

Ông Hồ Văn Vinh. - Ở nhà quê vì gạo bán không được, kinh tế khủng hoảng, các nhà buôn ngày ngày làm, xin tạm bỏ thuế môn bài cứu vãn quê.

Ông Nguyễn Văn Hưng. - Theo nghị định quan toana quyền dân sự tiền phụ cấp của các quan về số thuế và cạnh tranh, để trừ tiền ngân sách.

Ông Berthault. - Việc này ngoài quyền của chính phủ.

Buổi chiều

Ông Viện trưởng. - Nay là buổi ban xét các việc thanh của chúng, vậy xin viện ban trình của viện biết các vấn đề thanh của mà viện ban đã dự định.

Ông Hồ Văn Vinh trình bản dự thảo về các vấn đề thanh của và thuế môn bài.

Ông Du Đình Trình trình bản dự thảo về các vấn đề thanh của và thuế môn bài.

Ông Phạm Văn Quỳnh trình bản dự thảo về các vấn đề thanh của và thuế môn bài.

Ông Viện trưởng. - Mời vấn đề đều là của thuế, vậy tôi sẽ xem sửa lại cho từ từ rõ ràng, rồi đến buổi sáng thứ bảy 10 Octobre tôi sẽ trình Viện phúc duyệt.

Toàn Viện đều thuận.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - đọc các bài trình của viện của các ông, đầu tiên thanh của, thuế môn bài, Hà Tĩnh, Tourane và Bình Định cho viện nghe.

Ông Viện trưởng. - Nếu ông nào chưa thảo kịp trình của, thời xin đến buổi sáng 10 Octobre sẽ trình Viện phúc duyệt.

Ngày 9 Octobre 1931
Buổi sáng

Ông Viện trưởng. - Hôm nay xét việc học vụ, vậy ông Phạm Văn Quỳnh làm tờ trình cho viện ban mới trước.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - Nay, Chi nhánh địa phương xin học lại cho Nam triều, vậy tôi xin viện đồng ý, nhưng tại sao Chi nhánh không giao cả Cao đẳng tiểu học cho Nam triều?

Ông Viện trưởng. - Việc cái cách phải làm đây vì chỉ giao Sơ học và Tiểu học cho Nam triều thì Nam triều đã phải nhận một phần trách nhiệm lớn rồi. Phải để Nam triều có đủ thì giờ và cho quen việc.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - Chúng tôi vẫn nghĩ là bộ học của Nam triều chưa đủ tư cách mà trông nom việc Cao đẳng Tiểu học, nhưng ở bên bộ học, có qua Hội lý, có qua Toana trình học chính người pháp giúp học.

Vậy nay để lập lại bộ học, để thêm chức Hội lý, thì việc này cũng không, không là chỉ trông nom có một mình Tiểu học.

Ông Viện trưởng. - Tôi xin viện ban xét việc này, xin viện ban trình cho viện ban mới trước.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - Xin đưa học Đức học Đétiét sang giúp cho bộ học

Ông Hội lý. - Ông Đétiét sẽ thay mặt cho quan Koam làm Hội lý bộ Học, và phân nhiệm tại thì Báo hộ giao cho ông ký làm Phần việc của ông ký cũng như phần việc của các quan Hội lý tại Hội lý Bình vậy.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - Nay ông Đétiét làm đốc học trông nom các trường Cao, đẳng Tiểu học, kiêm Hội lý bộ Học, trông nom việc tiểu học, chỉ phiên phiên làm u. Dương một việc chia thành hai, một phần bộ Học có ông Đétiét làm Hội lý, còn phần nữa thuộc ông Đétiét. Nay giao cả Cao đẳng Tiểu học cho bộ Học để ông Đétiét làm Hội lý, thì vừa giản tiện hơn, vừa bớt tốn tiền thêm.

Ông Hội lý. - Phải để cho bộ Học dần dần xếp đặt, lại và tự mình trông nom lấy tiểu học và sơ học, rồi mới giao công việc khác được.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - Để có ông Đétiét làm đốc học, kiêm Hội lý bộ Học, nhưng không phải tự làm lấy công việc của bộ Học, ông chỉ có quyền kiểm soát trong cách dạy chữ tây là phần chuyên môn mà thôi. Còn các việc khác như thuyết giảng và thi cử thường các viên giáo chức đều thuộc quyền Báo hộ cả.

Ông Phạm Văn Quỳnh. - Về việc Tiểu học ở xã thôn chúng tôi xin Chính phủ đem số chỉ vào Ngân sách.

(Còn nữa)

Trường Đại-học ban Luật-khoa ở Hanoi

Quản Giám quốc Pháp đã ký một chỉ dụ ngày 11 tháng Septembre 1931 cho phép đổi trường Đại học Đông dương (Ecoles des Hautes-études indo-chinoises) ra làm trường Đại học luật khoa (Ecole supérieure des Droits).

Nguyễn trường này trước kia nữa, theo nghị định của Toàn quyền ngày 21 décembre 1917 là trường Luật và Cai trị (Ecole de Droits d'Administration). Sang năm 1924 lại có nghị định khác đổi làm trường Đại học Đông dương. Nay lại đổi một lần nữa làm Đại học Luật khoa.

Một cái kiện có thú trong chuyện tranh cử Tổng - thong ở nước Mỹ

Danh dự ông La-tư-Phúc mà bởi thường có 6 xu)

Ở xứ ta thường khi đến kỳ tuyển cử Hội - đồng và Dân - biểu, có vẽ tranh nhau kịch liệt, ngoài sự dùng tiền vận động ra, cũng thấy có người vận động bằng cách công kích kẻ tranh cử với mình. Sự tranh cử ấy ta cũng cho là thường, duy câu chuyện mà họ nói xấu nhau trên tờ báo, như lấy cá, lật bới tung danh dự mà nói thì quả là từ báo nào ở xứ ta dám lãnh mắng mà đăng bài của họ. Song chính là phải biết sự nói xấu và nói lời trong lúc tranh cử đó, chỉ là câu nói «vỡ nước chảy là môn» mà thôi, và nói cho rõ ra thì những tay ra tranh cử, bình nhất vẫn chẳng có cái danh dự gì khác hơn là cái danh dự phổ biến trong mấy ngày báo cũ. Vì thế nên ở xứ ta chưa thấy cái kiện danh dự trong lúc tranh cử mà chỉ thấy hăm dọa các nhà báo lúc ngày thường nhiều hơn.

Ký giả nhắc cáo trên, là có ý làm mọi - giới cho một chuyện thú ở nước Mỹ trong dịp tranh cử Tổng thống năm trên : Tổng thống nước Mỹ, vị vọng to tại là giống nào, người ra tranh

cử chức quan trọng ấy, tư cách đáng kính và danh dự lừng lẫy thế nào, không nói cũng biết. Ông La-tư-Phúc lúc ấy bị tuyên hận bộ 1 đồng bằng về đảng lớn họ, mấy tờ báo về bên phái địch với ông cứ đăng bài công kích nhạo báng đủ đũa. Trong có một người chủ báo ở thành phố Khuyết tên là Ngu-Bích, phát biểu một bài luận trên mặt báo nói chuyện ông La-tư-Phúc say rượu đến đáng tánh, lại còn rở ràng : một ngày kia ông La vào nơi liệm rượu ở Mã-Khuyết uống rượu say như, đến đến 4,5 người đập đổ mới lên xe được. . .

La-tư-Phúc thấy tờ báo ấy nói giằn, tức thì kiện lên Tòa án, đòi bồi thường danh dự 10.000 đồng. Ngày tòa xử vụ ấy, kẻ lời xem rất đông, thuở nay chưa từng có. Lúc tuyên cử người bồi-tuần, ai cũng sợ ước muốn được ngồi cái ghế ấy, cho là vinh hơn nghị viên quốc hội kia.

Ông La đến tòa, đem người bà con, mấy người quốc vụ ki-anh, mấy người thầy thuốc trừ danh và các nhân sĩ danh tiếng bạn của ông, tất cả trên 40 người để làm chứng sự li uống rượu của ông, ông cũng tự nói bình sinh chưa khi nào uống rượu đến say, và sau lại không ưa rượu, rượu, rượu, thầy thuốc có cho uống mới uống, rượu, chất cũng uống một ít khi có rước, còn các thứ rượu mạnh thì tuyệt nhiên không uống.

Khi ấy bị cáo Ngu-Bích bị thua và thú thực rằng :

Tôi bình sinh vẫn khảm phục La-tư-Phúc và rất tán thành chính kiến của ông. Nhưng từ cuối mùa đông năm ngoái, sự tranh cử Tổng thống khởi ra thì tôi rất không phục. Tôi đi dạo các tỉnh Đông, Tây, Nam, tôi đi đâu cũng nghe người ta nói ông ta là người có tài năng, nhưng tôi cũng chưa lấy làm tin. Đến khi ông tôi Mã Khuyết diễn thuyết, chính tôi có dự nghe, trong khi ông ta công kích mấy người hậu tuyến, bỗng ra nhiều lời thô bỉ, toàn không có công lý. Được chúng đó, tự nhiên tôi sinh lòng khinh ghét và cho lời người ta nói say rượu kia là thực. Vì cái chức làm báo của tôi, tôi mới phải biên cáo cáo say rượu của ông lên trên báo, chứ không phải có ý bĩ báng gì. Nay tôi đi tra lại thì ông quả không có lãnh say rượu, tôi mới rõ những lời người ta đồn phao ngày trước mà tôi nghe lầm đó, chính là do luận bên phái nghịch ông tạo ra.

La-tư-Phúc nghe lời bị cáo nói, ông ta đứng dậy nói rằng : Tôi vì danh dự mà có cái kiện này, nay người kia biết hối, tôi cũng sẵn lòng lượng thứ, xin định là hư danh bởi tôi thường, khi ấy tòa phạt Ngu-Bích 6 xu. Khoản phí phần ai nấy chịu, cộng cả tiền phí Ngu-Bích mất 12 xu. Thế là xong vụ kiện.

Danh dự ông La-tư-Phúc, mà bởi thường có 6 xu, thì danh dự người Nam ta, đáng giá bao nhiêu, mà nghe họ nói rợn. . .

H. K.

ĐẦU-XÁO THUỐC-ĐIẢ BÈ-MẠC

Trải qua tám tháng trời (tháng Mười, các nước trên thế giới mới bắt đầu khiêu khích thì tại ngày 15 novembre vào thì trường đầu-xáo thuốc-điả đã làm 12 bé-mạc. Xin nhắc lại rằng chiến lược của NHA-BỘ CHĂN-NUÔI là để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh này, xin nhắc lại rằng việc này đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Xin nhắc lại rằng việc này đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Xin nhắc lại rằng việc này đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

VIỆC TRONG NƯỚC

HUE

Tại nhà thương con mắt (Ophtalmologie)

Hôm 28 Novembre, có Chín (người) Qui-nhon, nằm trong nhà thương) bị mất một cái áo mới và một cái khăn cầm nhúng. Hôm 30 novembre, bà Học (người Quảng - nam, cũng bệnh trong nhà thương) bị mất bạc. Hôm 4 Decembre một thầy làm việc ở trong nhà thương gửi cho tôi Biên (năm trong nhà thương) một cái bình tích, cũng bị ăn cắp mất, tên Biên phải đền 1\$40. Ấy là ăn cắp đồ. Mỗi một phần cơm của người bệnh là 60grammes mà bị ăn cắp hết 20 grammes. . .

THÀNH-HÓA

Tướng thuật việc một người Dân biểu bị đầu làng giết chết. Hồi mấy năm về trước, khi còn ông Lương Đoàn-diệu-Duyệt, ông có mua của đầu làng Nhữ-lộc, huyện Nông-công, một khu ruộng chừng năm chục mẫu. Từ khi ông Thượng Đoàn mua ruộng ruộng ấy trở đi, vẫn để cho đầu làng ấy cấy cấy, tiền hoa lợi lấy cũng nườm. Khi ông Thượng mất rồi, bà Thượng cũng theo ông chết, lại trích ra 10 mẫu để cho đầu làng công điền, nên đầu làng vui lòng, không oán thán gì.

Gần đây ông Nguyễn - trọng - Thanh mua được khu ruộng ấy. Ông Thanh nhà giàu - vì giàu nên tranh dân-biểu với ông Lương tại Tạo mà ông tạo phải thua - biện đảng làm dân biểu. Sau khi lấy ruộng làm dân biểu ông Thanh cho thuê lại cho thuê gần gọi phân minh, tiền hoa lợi cũng bắt phải nộp tăng lên chứ không để như như bà Thượng Đoàn trước. Đầu làng Nhữ-lộc đã nói năng với ông xin cho dân thuê, ông lại đòi mỗi mẫu trăm bạc và phải thuê tất cả một làng mới được. Dân không lấy đầu ra được nhiều tiền như thế, nói năng mãi. Ông lại ra cho một cái giá khác, là cho dân trả lần lần ba năm cứ mỗi năm mỗi mẫu là 50 đồng bạc. Song dân cũng chịu, thế là hết hy vọng thuê ruộng.

Số ruộng 10 mẫu mà cụ Thượng Đoàn cho dân làm của chúng kia bây giờ ông Thanh cũng lấy lại. Vì những lẽ đó nên đầu làng Nhữ-lộc mới coi ông Nguyễn trọng Thanh là một kẻ thù, kết cục mới xảy ra vụ án mạng gần đây.

QUẢNG NGÃI

Lịnh quan thế nào mà...!

Bản báo tiếp được bài của dân gian gửi tới nói đôn khản, xin đăng nguyên văn cung cho nhà đương cuộc khảo sát.

Hôm 16 tháng 9 âm lịch, quan có phái táy thừa Lê-Hoàng với chánh đôn Huyên-Thọ về làng An-Hải, ông Bích-diễn, phố Bình-sơn, tịch biên nhà ông Chủ Đĩa. vì ông này có một người con bị ăn về chính trị. Khám xét xong, chánh đôn hỏi : « Tiếng ông nhà buôn to mà sao không có bạc ? ». Ông có thái độ thưa rằng : « Tôi tuy có tiếng là nhà buôn, song bây giờ giá cả không làm gì được, chỉ bán với con là Nguyễn-Tôn 200\$ để kiếm lời chi dụng, số bạc ấy bây giờ còn ở trong tay người ». Tức khắc thừa phái Lê-Hoàng và chánh đôn Thọ báo đầu lên nhà Nguyễn-Thái tên này có gia thất đã lâu ; chỉ vừa muối, hai thầy đo xong, đánh giá 700\$, rồi bắt lý, nói tại chủ gian trá, đòi đóng gông. Ông rĩa (xem qua trang ba cột bên)

Kim-Lai Tập-Chí sắp ra đời

Kim-Lai tập chí do ông V. An-Đệ chủ biên đưa Khuynh - Diệp, làm chủ nhiệm, và ông Đào - duy - Anh làm chủ bút, sang đầu năm tây đây (Janvier 1932) sẽ xuất bản số 1, mục đích chuyên chú về đường kinh tế. Thế là ở kinh-đô Huế sẽ có thêm một cơ quan ngôn luận nữa, hẳn báo có lợi ích riêng bạn đồng nghiệp mới. T. D.

Lời cáo bạch

Cuộc đấu-xảo Mỹ-Nghệ của Trung-kỳ Phụ-nữ công nghệ tổ chức hội

Kính cáo Quý khách,

Hội Trung kỳ Phụ nữ Công Nghệ tổ chức xin kính tỏ lòng biết ơn và lời cảm tạ quý khách, cái mục đích cuộc đấu-xảo Mỹ Nghệ của bản hội mở tại Kinh đô Huế từ 23 Decembre 1931 đến ngày 2 Janvier 1932, là cốt để khích lệ công nghệ và giới thiệu nội hóa, vậy cuộc kỳ có bốn ý hướng chính đáng như sau này (tích đăng đại lược) :

Một là : làm thế nào cho cả hai bên nam nữ đều có tài đức bằng nhau, đồng chung lo sự hiệp tác chốn gia đình xã hội.

Hai là : luyện tập công nghệ làm thế nào cho được khéo léo trong tinh xảo, đồng đều chếp thành tập, để chỉ em khóa vụng dạy nhau.

Ba là : từ khi Hội Nữ công ở Huế thành lập đến nay, đã hai năm gặp bước khó khăn, nên bước tiến độ phải chậm trễ, vì vậy mà ban Phụ nữ ở Huế phải cùng nhau lập một hội gọi là « Phụ nữ Công Nghệ tổ chức Hội », và xin phép một cuộc đấu-xảo Mỹ nghệ đồng chính đôn việc hội, học tập làm sao cho có đủ tư cách của kỹ nghệ yêu hèn mà sánh tởn trong buổi cạnh tranh thời đại.

Bốn là : làm lòng cứu tế của kẻ thiếu tư sản có mà hiện nay ba tỉnh xứ này Nghệ an Hà Tĩnh và Thừa thiên bị tai nạn, kẻ lữ phải đói rét khổ công, thế theo nghĩa bác ái của Chánh phủ, chúng tôi lo, g. từ thiện của Quốc dân sẽ trích một số tiền trong cuộc đấu-xảo của hội để giúp nạn nhân ba hạt ấy, tuy là « lửa xe nước gạo » song đối với các nghĩa vụ thì hội xin theo dậm « thực hiện từ trong vòng bề khổ mà cứu cứu chúng sinh.

Vì những lẽ ấy mà hội chúng tôi để xin phép qua trên chuẩn ý cho bày cuộc đấu-xảo mỹ nghệ tại tòa Hội-đồng Đại biểu là một nơi công thự.

Suốt 10 ngày buổi mai từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 20 đến 22 giờ, cuộc đấu-xảo sẽ nghiêm tiếp liệt vị quý khách, giá giấy vào cửa 0\$30.

Tại nhà hội có hai phòng rất lớn để tiếp khách và diễn các trò vui, 12 phòng để bày sắp các hóa vật đấu-xảo.

Những vật bày trong các phòng

=LÊ KHÔNG KHỎI ĐƯỢC=

Trong tháng 11 này, chúng tôi lo lần lượt sắp dọn sổ phát hành đầu Khuynh-Diệp về Huế, đ. đ. đoàn ng. ng. người làm việc mỗi người mỗi ngày, thành trong giấy-ma hàng-bỏ ở Đông-Hải gửi đi các nơi ch. ch. thế nào cũng có đều sơ-suất. Vậy mong các nhà đại-lý Khuynh-Diệp, các nhà-buôn Khuynh-Diệp lượng cho, và có chỉ sai sót, liệt hại cho người lấy hàng, xin tin lại cho chúng tôi biết hết cả.

Từ 1er Decembre 1931, tho-lý lấy hàng, ng. ng. phi. trả tiền, xin để gọi cho :

M. Viên-Đệ
11, quai de la Susse
HUẾ

Gửi-thếp tất : VIENDE HUE - Gửi nói : số 87

ÔNG GIÀ BÀ LÃO NHƯC XƯƠNG, MÔI LUNG...

BỒ-HUYẾT KHU-PHONG

TRỊ ĐƯỢC VÀ CHỐNG LÂM

THIAM-THIEN-ĐƯƠNG

HÀN-VIỆT TỬ-ĐIÊN
Kín đáo trước trẻ em
Hàng 101 7/20
Hàng thường 4/20
Ở an toàn người
tốt nhất.
ĐÀO-DUY-ANH - Huế

DRAGÉES Vermifuge RUDY

Trị bệnh SÁN LÁI

Thuốc viên Dragées Rudy trị bệnh sán lái rất hiệu nghiệm, và làm cho người ta trở nên tươi trẻ. Người lớn con em đều dùng được.

Thuốc viên Dragées Rudy có bán tại các nhà thuốc ở Saigon và các hãng buôn ở các tỉnh.

PHARMACIE NORMALE (L. GARNIER) 119-123 rue Cailhat - SAIGON (là hãng thuốc đáng tin cậy, tạo lập đã hơn năm chục năm rồi).

XƯƠNG THÈU NHỰT-TÂN đã được thưởng cấp-bằng và bởi-tinh kỳ đầu-xảo Vạn-quốc năm 1925; thế đó các kiện mới cũ; có thợ về chuyên môn; các nghị đồng đều mới biết độ thêu ta chẳng kém gì đồ Tây. Xin hỏi : NHỰT TÂN 63 - đường Gia-long - 63 HUẾ

ky toàn là của nội hóa và nghệ nữ công, chỉ em trong tam kỳ làm ra hải liệt đó để quý khách vào xem và mua tùy ý.

Hội có đặt các hội viên tiếp khách bán hàng và về vào cửa, lại có đặt ban tuần phòng để giữ gìn của cuộc đấu-xảo cho có vẻ nghiêm trang.

Những cuộc vui có-người, chớp mắt, quay có, bắn tài, hát bội, cải lương, tiêu khiển, ty trúc và các trò chơi v.v. . .

Vậy xin liệt vị quý khách rộng biếu đồng tình với Bản hội, nó nước vào xem, ấy là xem một cuộc đấu-xảo mỹ nghệ chung của quốc dân, chứ không phải là xem một cuộc riêng của Trung-kỳ Phụ nữ công nghệ tổ chức hội vậy.

Trung-kỳ Phụ nữ công nghệ tổ chức hội khẩn.

