

ANNAM LỊCH SỬ

HÃY NÊN HÚT THUỐC LÁ

JOB

Bài diễn văn của ông
Nghị trưởng
Nguyễn-Trác
đọc tại Hội-đồng thường-niên
viện Dân-biểu ngày 5-10-31

Kinh trình quan Khâm sự
các quan Cơ Mật
và các ngài

Năm nay chúng tôi được cái ân-ân đến nhóm hội đồng trong cái tòa nhà mới mẽ đẹp này của Chánh-phủ lập ra làm nơi công-bồi cho các viên dân cử Tây Nam Trung kỳ, nhất là ngồi giữa tòa nhà này chúng tôi được nghe bài diễn-văn khai-hội của quan Khâm-sứ mới tuyên-bố có quan-hệ đến thời-cuộc hiện-tại và vận-mệnh tương-lai trong nước, thì chúng tôi lại càng lấy làm cảm-động lắm.

Trong bài diễn-văn Quan lớn có nói ý tin-cậy vào sự hợp-tác của anh em Dân-biểu chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ sẵn sàng làm cho xứng đáng sự tin-cậy ấy. Về phần chúng tôi cũng xin tỏ lòng tin-nhiệm cái chính-sách ôn-hòa khai-phóng của Ngài đã thi-hành từ ba tháng nay, trong mấy tỉnh có việc biến-động, mà đã thấy được nhiều kết-quả. Chúng tôi xin đoán quyết rằng: sẽ cứ theo con đường chân-chính mà hợp-tác với quan lớn, như là những khi ngài đồng ý với Nam-triều mà thi-hành cái chính-sách ôn-hòa khai-phóng ấy một cách rất thanh-huộc để cùng mưu sự lợi-ích cho nước sau này. Vậy trước khi bắt đầu lo việc nghị-viện, chúng tôi háy xin quan lớn giao cho các bản dự-thảo của mấy vấn-đề cái-cách quan-hệ về quan-trưởng, và bình-luật mà ngài đã đề nghị ở trong bài diễn-văn đó để chúng tôi được dự-ban-luận và tỏ bày ý-kiến cùng với vấn-đề cải-lương học vụ mà chúng tôi có nhận được bản dự-thảo.

Chúng tôi thiết tưởng: điều yêu cầu đó cũng không lấy gì làm quá đáng, vì chiếu theo nghị-định ngày 24 Février 1926 sửa lại khoản thứ nhất trong điều-lệ Dân-viện, do đạo chỉ dụ ngày 19 Avril 1920 lập ra, thì quyền trách của Nhân-dân Đại-biểu viện Trung-kỳ là được tỏ ý-kiến về các vấn-đề công-lich cho nhân-dân, được tham-nghị đến các vấn-đề quan-hệ trong xứ, và cũng được dự việc thảo-luận đến hết, thấy các vấn-đề cái-cách này.

Thưa quan Khâm-sứ, nếu ngài cùng các quan Nam-triều không coi Nhân-dân Đại-biểu viện là một cơ-quan hư-thiết trong nước, thì xin các Ngài hãy lưu-tâm đến các vấn-đề hình-cấu của Dân-viện chúng tôi sẽ đề trình trong kỳ Hội-đồng thường-niên năm nay, mà Ngài cũng các Quan đến chủ-tọa lễ khai-mạc ở nhà viện mới này là lần thứ nhất.

TÂY-BAN-NHA
Một cuộc bãi công trong
24 giờ

Cádiz, 5 Octobre — Lao động tổng hiệp đình tại đây một cuộc bãi công trong 24 giờ. Có xảy một cuộc xung đột khá dữ, đóng đến sáng: 1 người chết.

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KỲ

Quan Tổng-trưởng thuộc địa sẽ tới Huế

Có tin rằng đến ngày 1er Novembre quan Tổng trưởng thuộc địa Paul Reynaud sẽ tới Huế. Ngài sẽ ở lại trong hai ngày, đi viếng các lăng và hội kiến với các quan Tây Nam.

Buổi bế mạc Hội đồng Dân biểu Trung kỳ

10 Octobre 1931
Kỳ hội năm nay đã bế mạc bữa 10 Octobre tại nhà Hội mới đường Jules Ferry; có quan Khâm sự, các quan Cơ-mật và một số quan Tây Nam đến dự.

Sau khi quan Khâm-sứ đến, — n làm lời bốn giờ chiều — ông Viện trưởng đứng đọc bài diễn văn. Trong bài diễn văn khá dài, ông Viện trưởng có nói về cái nỗi vơ oan giá-hóa, làm cho nhân dân không được yên ổn, tỏ đồng ý về sự lập trường hậu bỏ lại, xin thi hành Dân luật và Hình luật Bắc-kỳ, xin đừng giảm bớt số tiền học phí, v. v.

Ông Viện trưởng đọc xong, quan Khâm-sứ đọc bài đáp từ và bế mạc kỳ hội năm nay. Trong bài diễn văn của quan Khâm-sứ có trả lời từng khoản một bài diễn văn ông nghị trưởng, có việc hứa làm như lời thỉnh cầu, có việc ngài nói như điều kiện không thể y được; như điều xin thi hành luật Bắc-kỳ thì ngài nói Bắc-kỳ với Trung-kỳ rất khác nhau..., không thể thi hành một từ luật được. Lại như việc bỏ ngạch tư lịch ngài cũng không chịu v. v.

Kỳ hội năm nay tuy đã bế mạc bữa 10 Octobre, nhưng việc cũng còn phải nhắc thêm hai ngày nữa, vì công việc chưa bàn hết được.

Phóng-viên

MỘT-CUỘC MẾT-TIN

(Tiếp theo trang nhất)

Tiếp theo, ông nhấn nhắc lại những điều ông đã bày tỏ tại Hội-nghị Vichy. Ông nhắc lại rằng cái tục này, lấy người ta, bất kỳ bằng người nào, thật là một tục dã man, tàn ác và trong số người bán-xu những sự ghê óan.

Ông Bariat đã một quyết tâm-chí (INDOCHINE) & Saigon, có ông đại đại ý nhân rằng người Pháp đã với người Annam không đồng với cách phải đối với họ — đều lấy không chối cãi được. Thật là một bài cảnh tình người Pháp & Đông-đông. Muốn cho yên tâm từ từ thì chỉ có một cách là phải tỏ rằng chúng ta là người Pháp, ở thuộc địa cũng như ở quê nhà.

Lược dịch

Ông Bariat đã một quyết tâm-chí (INDOCHINE) & Saigon, có ông đại đại ý nhân rằng người Pháp đã với người Annam không đồng với cách phải đối với họ — đều lấy không chối cãi được. Thật là một bài cảnh tình người Pháp & Đông-đông. Muốn cho yên tâm từ từ thì chỉ có một cách là phải tỏ rằng chúng ta là người Pháp, ở thuộc địa cũng như ở quê nhà.

Lược dịch

Ông Bariat đã một quyết tâm-chí (INDOCHINE) & Saigon, có ông đại đại ý nhân rằng người Pháp đã với người Annam không đồng với cách phải đối với họ — đều lấy không chối cãi được. Thật là một bài cảnh tình người Pháp & Đông-đông. Muốn cho yên tâm từ từ thì chỉ có một cách là phải tỏ rằng chúng ta là người Pháp, ở thuộc địa cũng như ở quê nhà.

Lược dịch

Ông Bariat đã một quyết tâm-chí (INDOCHINE) & Saigon, có ông đại đại ý nhân rằng người Pháp đã với người Annam không đồng với cách phải đối với họ — đều lấy không chối cãi được. Thật là một bài cảnh tình người Pháp & Đông-đông. Muốn cho yên tâm từ từ thì chỉ có một cách là phải tỏ rằng chúng ta là người Pháp, ở thuộc địa cũng như ở quê nhà.

Lược dịch

Ông Bariat đã một quyết tâm-chí (INDOCHINE) & Saigon, có ông đại đại ý nhân rằng người Pháp đã với người Annam không đồng với cách phải đối với họ — đều lấy không chối cãi được. Thật là một bài cảnh tình người Pháp & Đông-đông. Muốn cho yên tâm từ từ thì chỉ có một cách là phải tỏ rằng chúng ta là người Pháp, ở thuộc địa cũng như ở quê nhà.

Lược dịch

Lụt to

Mấy ngày rày ở Huế mưa luôn. Tối ngày 9 Octobre qua ngày 10, 11 đã mưa lại thêm gió, nước sông Hương dâng lên rất nhiều, các con đường: Đông-ba, Đông-Khánh v. v., và nhiều chỗ trong thành đều bị nước ngập. Nhà cửa ở các nơi ấy cũng đều bị ngập cả. Có một chiếc đò bị đổ, may vớt được hai người đàn ông ở trong ấy; ở trong thành cũng có ba đứa con nít bị ngập nhưng cũng cứu được.

Kể trong bốn năm nay thì cái lụt này là lớn nhất. Chắc là các miền thấp bị hư hại cũng nhiều.

Ph. V.

Sách cấm

Có nghị-định quan Khâm-sứ ngày 3 Octobre 1931, cấm lưu hành và tàng trữ trong địa hạt xứ Trung-kỳ quyển sách nhan đề «Tiểu Nhà Nợ Nước» của Chung-phước-Mỹ, xuất bản ở Saigon.

THƯA THIÊN

Cái nạn ô tô

Trên con đường thiên-lý Huế — Hanoi từ cây số 7 đến cây số 8, thuộc huyện Hương-trà, trong mấy ngày mà xảy ra 2 cái nạn ô-tô. 1/ Bữa 2 Octobre, vào khoảng 10 giờ mai, một chiếc xe hơi, nghe như của số Cầu-nông Huế, từ ngoài chạy vào, gần đến cây số 7, gặp một bãi cỏ, tránh thế nào mà phải trượt xuống ruộng, bốn bánh chổng lên trời ngo rất ghê gớm.

Một người Tây và 2 người Annam ở trong xe, vì trời mưa ruộng có nước nên phải ướt, song không nguy đến tánh mạng. May!

2/ Lại bữa 4 Octobre vào khoảng 4 giờ chiều, chiếc xe hơi chở hành khách Huế — Phố-ốc vào đến làng Triệu-Son-Tây (gần km. 8) dẫn một đứa trẻ con 7 tuổi. Đò nửa giờ thì đứa bé bắt hơi, vì bị vỡ não. Tội nghiệp!

Liên báo quan số tại về khám xét rồi cho gia nhơn mai táng. Chưa biết quan xử phải trả thế nào?

L. đ. K. lai cáo

Câu chuyện đảo trâu

Giữa đồng ruộng làng An-truyền thuộc tổng Quảng-xuân, huyện Phú vang, người ta có đào thấy một gốc cây to dài chừng 3m. Bọn mê tin trong làng cho là ông thần «Cội» góp bạc làm miếu thờ, lên đồng, xuống bóng đã mấy tháng nay. Gần đây lại có cái nạn trâu chết, các chủ trâu cũng đem đến đó cầu đảo với thần!

Cái nạn mà tin đến thế là tội bực, biết khi nào rĩa cho sạch?

Chưởng-lều

Cái nạn thiếu trâu cây

Huyện Phố-vang về vùng An-truyền, năm nay bị cái dịch trâu, thường năm người ta thuê cây khoán mỗi mẫu 4500 là nhiều. Năm nay thì 75. 85 mà cũng chẳng có người thuê, nhiều người phải trả ruộng lại cho điền chủ.

Cái nạn dịch trâu, có hại cho nhà nông là dường nào!

B. L.

VINH

Một cô thiếu nữ bị bắt

Có Ng. P. Phức năm nay 18 tuổi, người làng Kim-âm, huyện Ng. Lộc, người ta bắt học sinh trường nữ học ở Vinh, đến nhà để một lần bị bắt vì bị bắt học là có nhân trong đảng Cộng-sản. Nhưng sau

vì tìm không đủ chứng cứ nên cô lại được thả.

Mấy ngày rày ở Huế mưa luôn. Tối ngày 9 Octobre qua ngày 10, 11 đã mưa lại thêm gió, nước sông Hương dâng lên rất nhiều, các con đường: Đông-ba, Đông-Khánh v. v., và nhiều chỗ trong thành đều bị nước ngập. Nhà cửa ở các nơi ấy cũng đều bị ngập cả. Có một chiếc đò bị đổ, may vớt được hai người đàn ông ở trong ấy; ở trong thành cũng có ba đứa con nít bị ngập nhưng cũng cứu được.

Kể trong bốn năm nay thì cái lụt này là lớn nhất. Chắc là các miền thấp bị hư hại cũng nhiều.

Ph. V.

NGHỀ-AN

Mời được lên đích xác rằng Lê-phá-Thành đã bị bắt vì làm công sản và để lồng giam tại lao Vinh để chờ xét.

Lê-phá-Thành quản líoth Hải-phòng là con Cự cổ Giải-Huân.

S. T.

QUANG-BÌNH

Giảm bớt 15 thầy giáo sư

Có tin rằng quan trên tỉnh Quảng bình định phải bớt 15 thầy giáo sư. Hiện đã sẵn có mấy thầy từ chức và mấy thầy bị bãi chức, tất cả là 8 thầy, còn 7 thầy nữa thì nghe quan còn đốc nói rằng đầu năm này sẽ hạch, ai hỏng thì bãi. Thế là 3 tháng nữa thì có 7 thầy sẽ bị bêu vào con đường thất-nghiệp!

Đ. X.

Học trò không chờ học

Trường dự bị Xuân-dục thuộc phủ Quảng ninh ở vào chỗ rất thuận tiện, vì vậy mà số học trò càng ngày càng tăng thêm. Năm nay đầu làm trường sơ-đẳng, học trò lại còn thêm đông nữa. Thế mà nhà trường vẫn hẹp hòi như trước làm cho học trò không chỗ học, việc thầy đốctrường đó không nhận trẻ con vào học nữa.

Cây Đa PHAN-RI

Hiệp người à!

Hôm ngày 7 tháng 8 ta lúc 6 giờ tối có tên lính phủ Hòa-đa là Thiệp Đại đến tại xích hậu Tân hòa bắt dân canh đũa, đũa nhà Lý trưởng (cách 20 thước rày), một tên dân canh đi theo Đại không vừa ý, bèn bẻ cây rào đánh dân canh (tên Lai) hương lý nghe tiếng đã chạy đến can không cho đánh. Lúc đó Đại giờ ngón vu tội cho người, lấy trái ra đối, hương lý dụt lại.

May trái chưa cháy dứt, không thì khôn với bác, cái thói hăm hiếp khá ô nhiễm!

Không s:

BẮC-KỲ

Khám phá một nơi làm bạc giả

Được tin báo, sở Sen-dâm Hải-dương cùng quan phủ Ninh-giang đến khám nhà tên Phạm-bầy-Cư tức Dương ở làng Trang-liệt thuộc tổng Kế-sật, bắt được ba cái khuôn gõ in giấy bạc một đồng, những bình thuốc vẽ, mấy quán bát và 24 tờ bạc giấy giả đã làm xong.

Hỏi thì Dương khai rằng vì nghèo mà phải làm nghề này, từ trước đến nay làm được 30 tờ đã giao cho người làng xóm tên là Tịch-Môi mang đi tiêu ở nơi khác.

Dương và vợ đã bị bắt giải về Hải-phong xét hỏi.

(B. Đ. P.)

Một tờ báo cho anh em học sinh lớp Sơ-đẳng

Tờ tuần báo gọi là «Le Cephe» (Certificat d'études primaires franco Indigènes), do ông Võ-ngọc-Liên làm chủ nhiệm, vừa mới xuất bản tại Hanoi. (38-Rue de Stores). Bài vở soạn rất kỹ-lưỡng và theo chương trình lớp Sơ-đẳng, Luân-lý, địa-dư, toán-pháp, v. v... mỗi bài ở dưới có giải-nghĩa rõ ràng. Thật là một tờ báo có ích cho học sinh lớp Sơ-đẳng và học sinh thi vào các trường cao-đẳng tiểu học. Vậy có lợi giới thiệu cùng anh em.

Tiếng-dân

Preparation au Baccalauréat

Les répétitions spéciales pour la préparation au Baccalauréat seront ouvertes à l'Institut GIA-LONG le Jeudi 15 Octobre à 8h du matin. S'inscrire dès maintenant, car le nombre des places est limité.

TRUNG NHẬT XUNG-ĐỘT

Người Nhật đoạt máy bay của người Tàu

Bắc-linh 4 Octobre. — Có tin ở Phụng-thiên về nói rõ rằng quân Nhật lấy máy bay của người Tàu ở trường bay, sơn dấu hiệu ra ngoài rồi dùng.

Việc từ chức của chủ-tịch

Hương-cảng 2 Octobre — Theo lời các báo Tàu đăng thì bức thư trả lời của Tưởng chủ tịch cho ba câu hỏi của cảnh Quảng-Đông đã đến nơi ngày hôm qua. Bài trả lời ấy chính giới đã ra cho người ta biết và nói rằng Tưởng-giới-Thạch sẵn lòng tha cho các người quốc sự bị cầm cố về phái phản Nam-kinh, trong số ấy có cả Hồ-bán-Dân và Lý-tế-Thâm; nhưng Tưởng lại thiết tưởng đương hồi quốc gia hưng sự (Xem tiếp trang tư, việc Thế giới)

Nên học tại TRƯỜNG GIA-LONG

Rue Julien Blanc - HANOI là trường tư có giá trị nhất Đông-Pháp. Dù các lớp cho nam nữ học sinh tự lớp đồng đều cho đến các lớp thành chung, lớp luyện học sinh thi tú tài và thi vào các trường cao-đẳng Đông-Pháp.

Có các khi cụ tui tán và hoàn hảo để giúp sự tiến bộ như là:

Máy chớp bóng, máy lưu thanh, máy truyền thanh, máy in, các vật liệu và máy đồ thí nghiệm về các khoa học, các bức vẽ về cách trí, địa dư.

Các giáo sư tây, nam đều có bằng cấp. Kỳ thi nào học trò đỗ cũng nhiều.

Học tại trường và học theo cách gửi thư.

BIỂU

Tôi biểu 1 môn đồ dùng thường ngày, rất hữu-ích và có giá trị.

Gửi 1 con số 5 xu cho:

P. ROUSSEL, B. P. 48, CHOLON

SÁU BÀN CHÂN

Người đại-diện của chúng tôi, M. Nguyễn-đức-Điều, bấy lâu đã đi gần khắp xứ Trung-kỳ; tôi đâu cũng được các nhà đại-lý Khuyển-Diệp, các nhà-buôn Khuyển-Diệp, các anh em chị em quen biết Khuyển-Diệp, hết lòng giúp sức và tỏ bày nhiều ý-kiến hay trong việc tiến-hành của Khuyển-Diệp. Vậy chúng tôi xin có lời cảm ơn chung hết thảy ai ai đã giúp nhiều, giúp ít, lo gần, lo xa cho Khuyển-Diệp bấy lâu nay đó.

Chúng tôi lại mới phải thêm hai người, Dương-dinh-Chương với Lê-văn-Tụy, để cùng M. Nguyễn-đức-Điều, quanh năm chia nhau đi khắp nơi trong xứ Đông-Pháp, làm việc cho Khuyển-Diệp. Ba người đều có nôm theo đủ các giấy má ủy-quyền của chúng tôi.

Về hạt nào mà Khuyển-Diệp tiêu-thụ chưa được mạnh, hoặc có kẻ dùng lối dè-hèn để cạnh-tranh cùng Khuyển-Diệp, thời chúng tôi phải người tới trước. Còn nhà đại-lý nào cần người phụ-sức trong ít lâu, xin cứ tin cho chúng tôi biết, để chúng tôi liệu sắp đặt cho đi ngay, bao nhiêu phí tổn chúng tôi đều chịu hết.

Viện-Đệ Đông-Hời

Đánh giầy-thép: VIENDE DONGHOI



