



# ANNAM LỊCH SỬ

HÃY NÊN

HÚT THUỐC LÁ



CÙNG CHUYỆN VUI  
CÀI-CHÁNH MÁY CÀU THƠ'

Về câu chuyện « BÀI THI KINH-KHA NHẬP TÂN » của Tiếng-dân và Trung-lập nói đi nói lại trong mấy số báo trước, bản báo có trích đăng mấy câu cài-canh của ông Phan-Khôi trong số 407 ra ngày 5 Aout. Kể lại tiếc được báo Trung-lập số ra ngày 15 Aout thấy ông Phan-Khôi có nhắc lại, mà đọc giả cũng có người muốn biết toàn văn bài cài-chánh ấy thế nào, vậy bản báo lục-dâng nguyên văn như dưới:

L. S.

Báo Tiếng-dân số 402, ra ngày 18-7 vừa rồi, trong mục « Cùng chuyện vui » có nhắc đến mấy câu thơ về bài « Kinh-Kha nhập Tân » han văn của tôi làm lúc bị giam trong ngục Quảng-nam cách 23 năm về trước, mà nhắc không được đúng, làm cho tôi xem thấy phải lág-lâm quan tâm.

Vì tôi lâu nay lấy văn tự làm sành sỏi, bằng những bằng Quốc ngữ mà cung bằng chữ Hán. Người ta tin cậy tôi viết văn chữ Hán vào hàng kha kha, không đến nỗi đó như những kẻ khác, nên thường nhớ tôi đặt thơ, văn, câu đối, mà cung tên nhuận bài cho tôi. Đó là cái nghề mà tôi cát để nuôi sự sống.

Nay cứ như mấy câu thơ Qui bao nhắc đến mà nói là tôi đó, thì rõ thật rõ nghĩa qua. Tôi không hề làm thơ như vậy, mà Qui bao nói chính tôi đã làm như vậy, thì khác náo tra tiêng dốt vao cho tôi, eo thê làm cho người ta không tin cậy ở tôi nữa và cũng như là phả cái nghề lán án của tôi vậy!

Tôi nhận cho sự sai lầm của Qui bao do là có hơi cho cái nghề nghiệp của tôi, nên viết mấy lời này như Qui bao làm un cài-chánh cho, cung dâng vao mục « Cùng chuyện vui » như bài của Qui bao đã đăng trước.

Bài « Kinh-Kha nhập Tân » hạn ván đó có bài của tôi thế nào thì tôi quên đi, vì nó đã dở lại lâu năm cho nên không nhớ hết được. Nhưng dở là dở theo hạng thơ hay, chứ không phải là đến vỡ nghĩa đâu. Nay như Qui bao nhắc đến thì tôi nhớ lại được hai câu như vậy:

K. H. K. H. K. H. K. H. K. H. K.

Y quan lục lục thuy tri khach?  
Dõ chay ngang ngang doc thuong

đường.

Trong câu đó g nói lục hagi giờ dí hai người mà Võ l sang không dám lén thêm, có mình Kinh-Kha lên mõi. Chú e là lõi ra Kinh-Kha bao dan không sõ, thi công chẳng có gì là trái lõi.

Lai còn câu kết thi tôi nhớ được chỉ mới vè sau như vầy:

It G. K. K. K. K. K. K. K. K.  
Tran tien nguyen bat cam Yen

vương.

Câu này, trừ chữ « 爾 » không đọc như Qui bao đã nói ra thì nó vẫn có nghĩa, nghĩa là Kinh-Kha làm việc ác do cái lòng trung-dâng của mình chí không ot cảm ơn thái tử Đìn.

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KÝ

HUẾ

Một cài tin đơn

Không biết tại sao sao, khi thấy một chuyện gì là ai chịu suy xét cho kỳ chi lo dồn bày ra để làm trò cười cho người ta. Trước kia có cái tin dồn cặp trai gái trong chùa Ng. Nay có cái tin dồn ai dời non quái deer thi bị bắt.

Nguyên có người bồi dời non quái deer dồn một người bồi dời non quái deer bị thương. Cố cho bả người dời non quái deer ấy. Chuyện như thế... mà dồn ra ai dời non quái deer thi bị bắt, làm cho dân ba con gai lo dời non quái deer tội nghiệp cho!

Gặp chuyện gì cũng phải nghĩ với chờ!

QUẢNG TRỊ

Quản phủ mới

Phủ Triệu phong là một chỗ phong tục, rất dòn tre, duong sa cảng lưu thông, và lại uân dào trong phủ tắm dưa diệu toa bay sinh ra việc kiện cáo họ kia.

Tháng này có quan Tri phủ tên là V. V. đổi tên, tuy mới nhau chưa cao sau lâu, mà may quan cảnh trong phủ đã có vẻ khác nay năm về trước, như việc duong sa cầu công kháp trong phủ, quan dòn cho nhân dân sửa sang lại sạch sẽ cao ráo, việc kiện cáo lõi, lõi cũng đã trả bởi lão.

Có rằng quan sẽ lưu tâm mãi cho như thế!

Lai cảo  
TOURANE

Danh người là trái phép

Đo 8 giờ rưỡi tối ngày 5 Aout này, khi xe lửa ở Vinh vào đèn ga Chợ, tình cờ thấy người bồi lít no (agent de police) dồn 2, 3 người ăn mặc tầm thường ở nơi gần nhà hàng café. Hồi ra mời biết mấy người bị dồn đó là contrôleurs di rực khách cho hói Hào Hưng người lính cảnh sát ấy đã đánh lại bát mấy người kia để rớt Cò. Đến nơi Cò xết ra họ không có lỗi gì, nên thả ngay.

Tuần lối người ta nói, thì nguyên nhân vụ này là do mối thù riêng, mới rồi Hào Hưng có kiện tên lính ấy tại sở Cảnh sát về việc rước khách giùm cho hiệu xe Ng. v. Th. Thế nào đó. Bốn phần nhung người thừa hành là gút một lít công bia, nay vì mối thù riêng mà đánh dập người ta, thực là trái-lẽ, quan trên có nên trú cái tệ ấy, dì không?

Nghe thấy

QUẢNG NGÃI

Nỗi khổ của nhà nông

Từ tháng 11 năm ngoái đến nay trời không mưa hột nào, ruộng đất khô ráo, nước nõi cá, không a, cây cối già được. Còn đồng Santinh có nước xe thiêu bà làm được nhưng lối phải sâu ăn đứt lún, bà cũng bà cũng đường trồng thất gom ghê. Mùa tháng 8, mâu tri thi sắp đến mà nhân dân không được hót lúa nào thi sao cho khôi hi thắn đòi thắn khát phần nhiều bị khô đem đi vè am phủ. Hay là còn nhiều « Tè phè am oan » chẳng, mà trời không chịu rưới cho dân nhờ?

Cảm nông.

## Chân tướng ông vua cờ-khi

Trước đây hơn một tháng, ông Kim-son có dịch đăng trong báo Tiếng-dân một bài của ông Duplan đề là « Ông vua Cờ-khi »; toàn bài chỉ bình vực chế độ cờ-khi hiện thời và tóm -dương nhà tư bản Mỹ là Henri Ford. Cách đây vài bà tuần, ông Th. Ch. lại đăng trong báo Trung-lập mấy bài tàn dương ông Henri Ford càng hăng hái hơn nhiều. Tôi vi chân lý, không muốn đề du luận bi đặc vào chỗ sai lầm nên viết bài này để định chính lại. Song xin nói ngay rằng vì véc J. không thiệt yểu nên tôi chỉ chỉ vào những chỗ sai lầm trong mấy bài kia, mà cũng chỉ chỉ những chỗ trọng yếu mà thôi, chờ không nói rộng ra làm gì.

Trước hết tôi xin nhận rằng cờ-khi giúp cho người ta rất nhiều ích lợi, nhưng là dòn sức cho người cùng làm cho sự sinh sản hòa vật dòn dảng và tinh mỹ. Tôi rã tin cài câu dù ngôn của nhà khoa học nào dòn nói rằng tưống lai người ta nhờ cờ-khi và khoa học mà chỉ làm việc mỗi ngày 2 giờ cũng dòn tưống rộng rãi. Nhưng hiện nay cờ-khi chưa đạt được cái mục đích làm hành phúc cho loài người là vì cờ-khi kinh tế hiện tại không thích hợp với cái mục đích ấy. Vậy tôi nhận rằng cờ-khi có thể làm hành phúc cho loài người, nhưng ngày nay kết quả của cờ-khi lại trái hẳn thế.

Cờ-khi với người thợ - Trong bài của ông K. S. nói rằng: nhờ cờ-khi khéo léo, trong khi làm việc người thợ không phải suy nghĩ đến việc làm, nên trí não của người thợ được tự do mà suy nghĩ đến điều khác; lại nói: người ta không phải làm nô lệ cái máy mà chính ta làm ông chủ cái máy. Cứ xem biển điện thi, câu nói ấy có lý, dù đưa trẻ con cũng thấy, cũng hiểu, nhưng xem cho kỹ đến cách tổ chức cờ-khi, và cách bồi trí công việc trong những nhà máy theo phương pháp rã rời như nhà máy của ông vua xe hơi Mỹ là ông Ford, thì ta thấy rằng câu nói kia là câu nói phỉnh gạt người nông dân mà thôi. Các phản công trong nhà máy ông Ford (trong phản biến các nhà máy ở Mỹ cũng thế), rã rời tinh tế, cho đến một cái đình để cũng là do nhiều người thợ khac nhau làm thành. Trong cả nhà may có một cái dài (ruban, lõi, chung quanh có dài nhỏ chia ra, dòn ngày dài chạy quanh không ngơi). Trước mặt cái dài ấy thì mỗi người thợ mỗi cái máy, đứng tung dây dài. Trên đầu lại có các dài khác, trên những dài này treo những dòn người thợ phải dựa mao lây mà làm. Máy móc chạy luôn nên người thợ không khi nào bờ lạy. Cái dài (ví dụ: cái dài 5c) của mình phải dài, cái dài dòn dài đến thi phải dài mao lây, hoặc mai, hoặc dòn, hoặc dùi, hoặc gùi, trong một lát phút dài thi lại phải bỏ lại trên dài do nó đểu người thợ khác. Máy chạy đều và chuyên, lợt thợ cũng phải đều và chuyên không được bò ra một chút, vì nếu một người bò tay thi trật tự trong công việc rồi ngay, có khi hại đến máy và cả tinh menh nữa. Suốt ngày suốt đêm, bết lớp thợ này đến lớp thợ khác, không lảng phí một phút thi giờ nào. Cái phương pháp làm rã rời ấy, người ta gọi là phép « rationalisation » hoặc « travail à la chaîne », hoặc « travail au ruban ». Một nhà y sĩ Mỹ, Mayer Daxlanden, đã từng ở lão trong các nhà máy mà dòn tầm nghiên cứu phương pháp ấy có nói: « Sự làm việc theo cái dài, nếu làm luôn trong mấy năm thi khiến trong thân thể sinh nhiều cái biến động, vì nó bắt cứ chỉ và dung ngồi theo những cách nhất định.... Cái tinh chất và biến hóa của sự lao động theo cái dài là nguyên nhân những bệnh tật và tinh tuẫn và tháo kinh, rất thường thấy trong đám lao động Mỹ... Trong công nghiệp nước Mỹ ngày nay,

HÀN-VIỆT TỔ-DIỆN: đương in

HỘNG VĂN DẠM TỰ - GIÁ ĐẶC BIỆT:  
Hạng tốt 7\$50 Hạng thường 5\$50

ở xa xin thêm 0\$50 tiền cước.

Tu này xin đặt trước cả tiền

Đào-đuy Anh. Hué

người thợ truy lục xuống cái trinh

độ một cái dòn cần... » Giải vậy

người thợ làm việc như thế thi lòn

lòn phải thành người máy. Tất cả

công việc chia nhỏ ra thành dòn

chừng 10 vạn cái vận động khác

nha, mỗi người thợ ngày nay

cũng phải lập di lập lại một cái vận

động ấy trong vạn ức lòn. Vì như

người thợ làm việc gì mà cứ đứng

khom lưng và làm bằng tay trái

luôn luân, lâu ngày thành ra người

khom và tay trái thuận hơn tay

mặt, khi ra vè nhà hoặc giao thiệp

trong xã hội làm việc gì cũng nguyeng

ngưng, chỉ kai vào nhà máy là

thành « cái máy lau bụi » và dùng

dòn. Song cũng có người còn giữ

được ít nniêu cả tinh, không chịu

cho cờ-khi làm thành ra người máy

hoàn toàn, nhưng cái tia sáng cả

tinh và ý chí ấy nòi lại làm cho con

người thợ thành khôn dòn khoc

kết quả là sinh nhung bệnh thon

kinh thon thon, ấy là lòn khoc

xay trong lao động giới nước

Mỹ. Mọi dòn taen chay nhai là các

nhà máy có chia ra dòn ứng dụng

người máy, không có tư tưởng y

chi gi, vì họ il làm lõi hòn la

hàng người có chia tri tuệ, vì hàng

sau nay không chịu đồng hòn hòn

với máy móc nòi hay làm sao.

Hàng người có tri tuệ ấy tất nhiên

lòn bị dòn thi ra ngoài cuộc

sinh sản mà trong chì còn nhung

cái « thay chè » mà luô. Cứ thế mà

nói rằng người thợ có tự do suy

nghị việc khác và làm chò máy móc

toi tòi không hiểu.

(Còn qđa)

X. X. T.

DRAGÉES

Vermifuge

RUDY

SÁN LÁI

Thuốc viên Dragées Rudy trị bệnh

sán lái rất thần hiệu, và làm cho

người ta trở nên trắng kiện. Người

tòn còn oil đều dùng được.

Thuốc viên Dragées Rudy có ban

giá cao hàng thuốc ở Saigon và các

hang ngách ở các lòn.

PHARMACIE NORMALE

(L. E. S. M. E. R. E. M. E. U.)

119-123 rue Catinat - SAIGON

(là hàng thuốc dòn tin cậy.

lao dòn dòn hòn năm chục năm

rồi).

TIN THÊM VỀ TIN CHIM

ĐẠI THẮNG Ở MADRAS

Khi Chim đáp tàu từ Pháp về có ghé qua Madras (Ấn-Độ) và dòn còn bộ thi với nhà vòi địch ở đó thi Chim đã thắng luôn được trong ba họp.

Nghe nói một hội thi thao ở Ấn Độ muôn tòng Chim một vật kỷ niệm nòn đã vết thư vè Nhà Đô Chân Hưng hòi mua các thư vàng bạc hay bằng ngọc thạch. Hồi Chim vòi được hai tòng vòi các thư vè Nhà Đô Chân-Hưng làm rari kheo.

Ha-Long lai cầu

HƯỜNG với LÀI

là hai thứ hoa qui;

HƯỜNG VIỄN-ĐỆ  
với LÀI VIỄN-ĐỆ

là hai thứ nước hoa

càng qui lâm



Giá bán lè cùng nơi, thứ nào cũng  
mỗi chai 0\$85.





