

GIÁ BÁN	
DÔNG-PHÁP	NGOẠI- QUỐC
Một năm . 6500	6500
Sáu tháng 2.50	3.50
Ba tháng 1.50	2.00

Mua báo phải trả tiền trước
Thư và mandat gửi cho
M. TRẦN DINH- PHIÊN - AI
đang quảng cáo, việc riêng
xin thương nghị trước

TIẾNG-DÂN

Ché biên biên Chủ bút HUYNH - THUC - KHANG
BÁO-QUÂN Đường Đông-Ba - Hai
Mỗi tuần xuất-bản hai kỳ: thứ tư và thứ bảy
Giấy phép số 60
Giấy phép: TIẾNG-DÂN - Hai

Muốn chính lòng người, ngàn tà thuyết, đuổi dâm từ, nên phải biện.

Lại văn - để CHÁNH-HỌC CÙNG TÀ-THUYẾT

Biện chính lại mấy lời phê bình của ông Phan-Khôi

(Tiếp theo và hết)

Nói đến «tân dương truyện Kiều» là cái nguyên nhân này ra bài «Chánh học tà thuyết» nói trên, thì ông Ngô đã bán rỏ, mà ông cũng gác riêng truyện Kiều đứng về mặt nghệ thuật và ông lại nói rằng:

«Không rõ lúc bấy giờ ông Quỳnh có báo đem truyện Kiều mà làm sách «giấy học», coi truyện Kiều như sách giáo khoa không? Nếu thật vậy thì dùng công kích thật...»

Thế là bài Chánh học của ông Ngô cứ đứng vững vàng mà bài chiến thuật của tôi càng tỏ cái thái độ chính đáng mà không phải tây vi, lẽ tôi không phải bán nữa. Song câu nói của ông trên, chằm chước câu lạng rất là kỹ càng mà ở trong rỏ là hàm cái ý chối khéo cho ông Quỳnh, có lẽ khiến cho ông già mẽ cái giọng văn mà quên cả sự thực. Vì thế nên cần phải chỉ ra chỗ ấy cho ông đọc hiểu, và phụ vài lời phê bình thêm:

Trước khi tôi chưa thấy bài Chánh học của ông Ngô (năm 1921), tôi ra Huế chơi, ở nhà người họ, nhân trên bàn có quyển báo Nam - phong (không nhớ số nào, nhưng chính mắt tôi thấy), để vài tờ xem thì thấy một bài nói việc giáo dục, trong có câu: «Nêu đem truyện Kiều mà giảng thì không có thành kinh hiện truyện nào bằng». Sau lại nghe người ta đọc câu: «Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn...». (Câu này có lẽ nhiều người nghe, có chứng chắc) Sau tôi có hỏi cho ông Ngô một bức thư chữ Hán mà ông đã có thấy. Trong thư có câu: *truyện phong tình mà lớn làm kinh thành giáo, thơ hoa nguyệt mà chuộng làm bản đồ truyện* (風情小雅本經教之本, 花月詩詞實作相傳之文化); lại nhắc luôn câu thi: «sách giấy ngày nay đi đứng đâu» cho ông nghe. Thế là sự ông Quỳnh báo đem truyện Kiều làm sách giấy, có cái thiết án chắc chắn, không ai cáo mỗi đầu đi được. Ông Quỳnh có chuyện đề xướng ấy, tôi quyết hẳn rằng ông biết rõ nhiều hơn tôi kia. Thế mà câu văn ông nói lơ lơ có tự không, có ý che lấp sự thực ấy đi, thành ra bài «chánh học» như tuồng ông Ngô bình không má để chuyện.

Trên đó ai lại khỏi có đầu tôi, có tôi mà biết đối, lại thành đầu tôi (愚而後知, 及夫焉). Ông Quỳnh ngày

trước có đề xướng «đem truyện Kiều làm sách giấy» song nhân bài chính học kia công kích một cách chánh đáng mà tự biết đều lỗi ấy, không đề xướng điển không như trước, thì có hại gì. Căn gì mà ông phải chối giấu? (Xem bức thư ông Quỳnh mới rồi, trong có câu: «truyện Kiều đứng về mặt văn chương...» thì hình như đã có ý tri hồi mà không còn có cái giọng háng hái như trước, đủ rõ mãnh lực bài Chánh học có ảnh hưởng).

Ông nói nghề mỹ-thuật, tôi cũng là một người biết thường nghề mỹ-thuật nhiều lắm, mà chính mình lại ham nữa: Nghĩ như câu đối chia buồn, bài thi tả cảnh, có bổ ích cho đời đời, mà làm khi vì một chữ một câu mà chằm trờ đổi mái cho đến quên ăn quên ngủ; hiện ngày nay mà cái thời cũ không chưa (昔 年 如 夢). Tuy như truyện Kiều gần ba mươi tuổi mới được xem mà nhớ đã gần hết, nào có phải cây đa vô tình không biết thường nghề mỹ-thuật đâu?

(Khi xưa đi học, nghiêm cấm xem những truyện như thế, nếu ai đi thì đi rồi mới được xem. Nói như đây là sách riêng trời phú, tự lúc nhỏ cho đến 30 tuổi, xem cái gì cũng để ở trong tâm, chứ không phải vì cái hay riêng của truyện Kiều. Nói như thế cũng như sự nghiêm cấm ấy mà ngày nay tôi mới còn là tôi).

Tuy vậy, theo trí phán đoán cũng sự chủ trí của tôi thì trong một nghề mỹ thuật cũng có tà có chánh, chứ không phải là nhất luật như nhau. Tôi xin hỏi ông và các độc giả:

Một bức tranh vẽ tích anh hùng cứu quốc, liệt nữ thủ trinh, với một bức tranh vẽ cái tích bươm bướm lừa người, lâu xanh rước khách, hai bức tranh ấy nói về mỹ-thuật thì cũng tình xảo như nhau, mà người xem 2 bức tranh ấy cảm tình có khác nhau không?

Một nhà chụp ảnh, chụp một bức ảnh đám cưới hai người nam nữ thiếu niên, thân bằng dự lễ rất là trang nghiêm đường hoàng; với một nhà kin chụp một bức ảnh, hai người thiếu-niên nam nữ ăn bông núp hình, treo gương trở ngó mà dính ước tư tình với nhau; hai bức cũng khéo tuyệt, rõ ràng cái chân tướng và bản tính như thấy trước mặt, mà người xem hai bức ảnh ấy, cảm tình có khác nhau không?

Nói về mỹ-thuật thì hẳn bức tranh ảnh ấy, đồng là tình diệu, mà nói đến tích chất bên trong và cả hình dạng

bên ngoài thì ai cũng phải phân biệt là có tà có chánh; mà nói đến cái sự cảm xúc trong tâm-lý của người xem tranh ảnh tất nhiên cũng không đồng. Theo tánh người đời, thấy vật cay chua ăn mà chảy nước mắt, nghe đồ chua chưa thấy mà nhiều nước miếng, ấy là cái mỗi cảm giác tự nhiên. Bởi vậy cho nên đọc truyện anh hùng thì sinh lòng cảm khái, mà xem tuồng trăng gió thì sóng (lũ) bông bột mà nổi lên. «Ở trong hang bán cá mắm với vào trong nhà chỉ lan, cái thơm cái thúi lâu mà hòa theo», câu nói người xưa là đúng. Gần đây ở Thượng hải có nhà chụp các ảnh dâm-sự... mà Chánh-phủ Trung-hoa có lệnh nghiêm cấm, không phải sợ cái độc truyện nhiệm có hại trong nhân tâm thế đạo sao? Mà truyện Kiều không phải cũng loại dâm-sự ấy ư?

Câu nói «thương phong bại tục... cái độc Kiều di hại...», mà ông lại buộc tôi làm biên thống kê thì ông mới tin... Theo như ông thì cái gì có đếm được chắc chắn 1, 2, 3, 4 mới dám nói nhiều hay ít, còn không thì không nói được sao? Theo ý tôi cùng những chỗ tôi đã nghiệm, thì ở xứ ta trừ những số thống kê chắc chắn như đoạn đường từ T đến X bao nhiêu cây số, tính kia có bao nhiêu làng v.v..., thật là xác trũng, còn cũng làm đều xét số ghi trên mặt giấy thì rất là rõ ràng mà tra lại sự thực thì sai đi cũng nhiều. Chỉ xem số đình số điền một đôi làng, thì rõ số thống kê trên mặt giấy chẳng qua bằng cứ một số người khai báo nào đó mà viết theo, có phải toàn đúng với sự thực đâu. Đây là tôi nói số thống kê có cái nên tin, cũng có cái không đồng, chứ không phải nói không nên làm thống kê cho đúng đâu. Bởi vậy nên số thống kê mà ông buộc cho tôi làm đó, chờ khi nào xử ta có cái luật hôn thù nhất định, các nhà thương không có người để gian, vợ chồng lấy nhau phải làm lễ tại Giao đường, ở dân gian không có sự dụng tình ân nệ, thì khi ấy tôi sẽ làm một bản thống kê đích xác cho ông xem. Còn câu tôi nói trên là theo lối trực-giác (trông thấy mà biết) mà so sánh với nhau. Như nói: «Từ có các số độn, diễn cao su mà xử mình nhiều người đi mộ phu hơn xưa; từ có phong triều Âu - hóa mà

người mình đi ngoại quốc nhiều hơn trước», dầu không đếm được một, hai... song chắc cũng không trật. Xin kể qua một đôi điều:

Ngày trước (trên vài mươi năm chớ không xa, tức là sách Kiều chưa thông hành), trong đám học trò mà có một anh nào ra vào tiệm rượu hoặc mang tiếng ghẹo gió chơi trăng, thì ở trong nhà phụ huynh đã nghiệm tri, ra ngoài thầy bạn cũng răn đe, mà thanh nghị cũng nhiều khi chỉ trích. Đó là nói nam giới, còn đối với nữ giới lại càng nghiêm hơn nữa. Vì thế mà những tấn kịch tà-dâm phong-dâm ít hay xảy ra. Còn ngày nay thì thế nào? Yên-lâu ky-quan qua lại ngày thường, rap hát xóm dờn, vào ra tấp nập, không những không lấy làm xấu hổ nhưng mà còn lấy là phong nhã hào hoa. Thậm chí ở trong trường học mà có cái phong triêu «thủ-xử», làm đờn trẻ con mười hai, mười ba tuổi, mới viết được vài hàng quốc-ngữ, đã bắt đầu viết bức thư tình; ngoài ra còn nhiều điều không muốn kể nữa. Ngôn sòng đồ quán xiêu đình, làm cho cái nền đạo đức xưa hư sụp, rõ ràng như thế, vẫn có nhiều cơ mà cái mối gián tiếp trực tiếp do những kẻ đem cái độc Kiều mà gieo ra, không thể chối là toàn không được. Thế thì câu nói tôi đó vẫn có ý xoi tọc ghét đời, tuy không làm thống kê ra mà đếm được, nhưng không phải là không đúng sự thực.

Về đoạn này ông có dẫn chuyện văn học lý học, và những văn hào như Hàn-du Tăng-cung mà mình chỉ vào tôi; tôi không dám nhận, song nói thực rằng: tôi là một nhà học giả (học giả nước Nam ta chớ không nói học giả nước khác) mà có một cái chủ tri đặc biệt: Theo như ý kiến tôi, thì làm Hán nho tôi muốn làm Giả Nghi mà không thêm làm Dương Hồng; làm Thauh nho thì muốn làm Cổ định làm Vương-thuyên-Sơn mà không muốn làm Ngô-mai-Thôn (1). Không những tôi tự muốn thế thôi mà tôi lại muốn cho học giả cũng xu hướng như thế, vì tôi thấy rõ cái nghề mỹ-thuật mà những đời tôi nhận là tà, là có hại cho nhân tâm thế đạo; mà đã thấy rõ chỗ hại, thì lòng nào đã không ngăn được, lại còn thêm dầu vào lửa, ngời

VĂN-VĂN

Thu dạ cảm hoài

Lách tách đêm thu mấy hạt mưa,
Canh trường buồn nghĩ nỗi sau xưa,
Nhân duyên vẫn tự, duyên vô thì?
Gánh nợ tang bồng, nợ giá chưa?
Mặt đất xa trông còn lối mịt,
Trò đời thêm ngắn thời đang đưa.
Vi bằng chẳng biết gây công nghiệp,
Tái 'ri thông minh, ấy cũng thừa.

Trần-ngọc-Tuỳ

Cảm cảnh quê hương

Cỏ hương phong cảnh ngỡ bơ vơ,
Môi bước chân về dạ ngàn ngơ.
Mấy cụm tre lau lũng gió uốn,
Vài tòa đền miếu bóng trăng mờ.
Cây đa lối cũ càng thêm tuổi,
Hòn đá bờ xưa vẫn đứng trơ.
Cảnh ấy tình đây xe một mái,
Giải sầu phát gọi đến hồn thơ.

Cảm hoài

Chi làm tuyên thị ngộ tháng trước,
Tha-tiêu-điền mượn đờn-khách
nhân du.

Này xuân, này hạ, này thu,
Thú vui thú giang hồ ai mấy kẻ?
Bạn hữu thì có ai hay chẳng để!
Gánh tang bồng thân thế để nài bao?
Cuộc biên đầu biết nói làm sao?
Không lẽ gót lược thao đem bán đạo!
Chi gang sắt đúc nên gươm báu,
Hãng về vang khi nhứt đao trung
thiện.

Đưa trần ai, ai lạ với ai quen?
So mấy nét hơn thua ai để biết?
Chứa tâm huyết mà nuôi khí tiết!
Không lung lay, không khuy khuyết
chút nào.

Mời là rỏ mặt thanh cao!
C. T.

Chuyện một nàng đào hát ngoài Bắc - Kỳ này vì nhiều bài, kỳ sau sẽ đăng tiếp.

xem ngọn khói nó bay mù ra hay sao?

Thôi, về văn-đề này, tôi cùng ngài đều là trọng sự, song có điều này khác nhau: Tôi làm trạng-sư cho một người chỉ-sĩ đã qua đời và làm trạng-sư cho tôi; chẳng có công gì. Còn ngài, vì khêu mối ra nên cũng làm trạng-sư, mà làm trạng-sư cho một vị văn-sĩ đương cầm bút viết báo, viết sách. Ngài đầu không công, song hơn tôi một điều: là được nghe giọng ngâm Kiều êm ái kia.

Huỳnh-thúc-Khang

(1) Dương-Hồng Ngô-mai-Thôn văn hay mà thất tiết, nhân phẩm không giá trị gì.

Số tới có bài: CUỘC HÀNH-TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI PHU QUA LÀM MỒ BÊN LÃO.

PHẢI BIẾT

Cái hại «sảy chừn» - 一失足成千古恨

Cậu T mới học một ít chữ Hán, nhưng có ý chằm, nghe ai nói câu gì, thì lura tám bỏi kể này người họ. Một ngày họ cậu hỏi ông già L (ông này họ Nam giầy sách Minh-tâm để lâu) rằng:

Thưa bác: «Nhứt thất tốc thành thiên cổ hận» là nghĩa thế nào?

— Một lần sảy chừn mà thành ra di hận ngàn đời chớ gì.

— Sao thế? để tôi vẫn không hiểu.

— Trò muốn hiểu tôi dẫn một vài cái chứng: như con gái có tài sắc mà không giữ nổi nà, rồi một lần nghe lời khuyển-dâm, thì khôn trăm năm mà đại có mấy phút, cũng đủ làm cho hối hận trọn đời.

Không những con gái mà thôi, trong đám sĩ phu cũng thế: Như ông Lương-khai-Siêu, lúc mới trên 20 tuổi, thanh danh lừng lẫy, bấy giờ có bác Thiệt-lộ đại thần chiếu tới giúp việc, ông ta từ đi. Cũng trong khoảng đó, Ngũ - đình - Phương được cử làm công-sứ sang nước Mỹ, có từ mới ông ta cùng đi, nhưng ông cũng có từ. Kể đó nhân cuộc Mậu-tuất thành biến, ông đào nạn sang Nhật-bản, làm báo làm sách để đả nhập tân tư tưởng cho quốc-dân. Hiện cuộc Cách-lân nước Tàu mà nói đến cái công văn từ có xảy thì ai cũng sung bái ông Lương là một nhà đại văn-hào.

Ấy đó, nếu như ông ham của bằng người ta cung cấp trước mắt mà đi làm cho sứt Thiệt-lộ, hoặc theo giúp việc cho Ngũ đình Phương thì chẳng qua một người trong trường danh lợi như bọn ở rọy kia, đâu có cái tên văn hào mà người sùng bái như ngày nay. Ý nghĩa câu thi «sảy chừn» trên là thế.

— Thế thì đúng rồi, đúng với tình cảnh của người đọc câu thi kỳ mà tôi được nghe.

— Sao? cậu học chuyên nghe.

— Nguyên ở vùng tôi có hai cô nữ học sinh, cô M. và cô H. lúc nhỏ đồng học ở thành phố họ, thường qua lại trong đám chị em. Sau cô M. vì có riêng gì đó mà sa vào cái lưới mụ-Tà-là. Tuy luận đư luận nữ lưu bị học họ kia, mà về phần riêng cô thì chiếm một địa vị sang trọng trong đám chị em; vương tử công tử tên xôn xao ngoài cửa, tiền trao bạc thưởng này tiệc mai tang, đường phong lưu của cô một ngày một lên.

Cô H thấy bạn mình có bề sang trọng, trong lòng cũng ngứa, vì sao bề tài sắc, có lẽ có phần hơn cô kia. Nhưng cô H là con nhà có gia giáo, nên tuy qua lại với người bạn mà còn biết giữ mình. Một bạn vì người bạn dụ dỗ thế nào đó, có đi xiêu xiêu muốn ngả theo. Đư luận trong đám nữ lưu có tiếng ồn lên. Ông thân cô biết được có gọi cho cô một bức thư, trong có mấy chữ «Nhứt thất tốc thành thiên cổ hận» (一失足成千古恨) nói trên, không rõ câu thi ấy có mãnh lực thế nào mà cô Ky còn giữ mình, không ở thành phố nữa, (vì quen nên cái thư Ky cô có cho tôi xem). Có lý hiện nay đương còn làm gái, mới nghe trong đám chị em, có người viết thư rỏ ren thế nào, nên bữa trước gặp cô, trong khi nói chuyện cô có đọc lại câu thư Ky. Nay nghe bác giải nghĩa thì tôi được hiểu ý câu danh cô, nhưng không rõ cô H đọc thế mà có ngậm cái nghĩa nó không? hay là cô lại đem tài học mà giải riêng một cái nghĩa mới. Ta chớ xem sao.

Hay chuyện

ANNAM LỊCH SỬ

HÃY NÊN HÚT THUỐC LÁ

JOB

Luận-lý-học và Biện-chứng-pháp

(Logique et Dialectique)

Luận-lý học? Một học-khoa cũ rích. Thế mà gần đây trong báo giới thấy đem chứng « luận-lý học » luôn, người xướng, kẻ họa, rầm rầm rộ rộ, như chung quanh một học lý gì mới phát minh, tưởng chừng như luận lý học là cái bùa cứu mệnh cho tư-tướng-giới ngày nay, thậm chí nói một lời, viết một câu cũng kéo luận-lý học ra. Luận lý học không phải một cái gì mới lạ, đáng khiến người ta nể như thế, mà cũng không phải một cái gì tốt đẹp đáng khiến người ta tể như thế. Nó có từ đời Cổ Hy-Lạp, đã hơn hai nghìn năm mà đến ngày nay đã thành một thứ trào phũ, thực không thích hợp với tư tưởng giới bây giờ, cái máy nhà bảo thủ chủ nghĩa mới còn bo bo giữ lấy.

Mười mười thế-kỷ vẫn noi theo. Tất cả luận lý học của Aristote là căn cứ ở ba cái nguyên tắc:

1. Nguyên tắc đồng nhất (principe d'identité);
2. Nguyên tắc mâu thuẫn (principe de contradiction);
3. Nguyên tắc đệ tam vị trục xuất (principe du tiers exclu).

Theo nguyên tắc đồng nhất thì ý niệm phải đồng nhất với mình, nghĩa là trong khi tư tưởng cái ý niệm ấy nó không thay đổi. Ví dụ: khi tôi nói anh Xuân là người, Xuân phải đồng nhất với tôi, vì nếu khi tôi nghĩ qua ý niệm « người » mà Xuân thay đổi, thế là câu nói của tôi lại sai mất; như khi nói trái đất tròn, trái đất phải đồng nhất với tôi, vì nếu khi tôi nghĩ ý niệm « tròn » mà trái đất thay đổi, thì câu nói của tôi cũng sai.

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KỲ NHÂN-DÂN ĐẠI-BIỂU VIỆN

BIÊN-BẢN NGÀY 17 SEPTEMBRE NĂM 1930

Buổi chiều (tiếp theo)

Ông Chánh phòng nhì. — Ở tòa Khâm có nghe các quan Công sứ trình về việc phân sản kỳ, nhưng không nêu vì thế mà nghĩ rằng thuế môn bài không được công bằng, và lại mới lần đầu thì hành chưa được đúng lắm. Họ phân sản vì hai lý: một là họ chưa qua thuế kỳ, hai là người thừa lãnh của nhà nước chưa quen mà đánh thuế.

Ông Viện trưởng. Năm ngoái Viện chúng tôi có xin chỉ đánh môn bài cho các nhà buôn to, và xin lập hội đồng đi xét từng nhà buôn mà lập số thuế ở nhà quê thì nhà buôn nào có vốn từ 1.000.000 trở lên sẽ đánh thuế môn bài thôi.

Ông Chánh phòng nhì. — Trong nghị định đã có khoản cho bọn tiểu thương rồi, không thể nào mà biết được số vốn tương lai, vì ở Trung-kỳ chưa đến ngày lập riêng số tài chính được, chẳng lẽ đặt ra nhiều hội đồng xét lập số thuế môn bài thì bất tiện ở Trung-kỳ chưa có số thương toán thì chẳng tài nào mà biết rõ số vốn buôn mà đánh thuế được. Nhà nước đã giảm nhẹ số tiền hàng thuế cho bọn nhà quê có thể chịu được.

Ông Viện trưởng. — Lập hội đồng nhà nước không là phí gì cả. Năm trước ở Thanh-hóa đã có lập hội đồng đi xét định thuế môn bài rồi.

Ông Chánh phòng nhì. — Đó là theo lệ cũ chỉ đánh môn bài ba hạng trên cho các nhà buôn to ở thành phố.

(Lớn nữa) **HUE**

Tòa Kiểm-đuyệt bỏ trốn bài

Phóng sự

vận động » thì không thể đồng thời cũng là « vận và đứng yếm » được. Lý như nói thế giới là hữu hạn và thế giới là vô hạn, hai đề giải ấy cũng phải có một cái đúng một cái sai chứ không thể có một cái đúng giải thứ ba chen vào giữa nữa.

A=A, chứ không thể A=B=C được; đó là cái công thức của nguyên tắc đệ tam vị trục xuất.

(Kỳ sau sẽ tiếp)
A. B. C.

THỪA-THIỆN

Đường hư sao không sửa?
Tư ích để làm gì?

Chúng tôi là dân những làng Hạ-lang, Hạ-cảng, Phú-lê, Lai-xá, Cổ-tháp, huyện Quảng-diên, nhờ ơn quý báo đăng bài sau này:

Nguyên dân năm làng chúng tôi gần hết là dân thương mại, chỉ nhờ con đường cái dài từ bến đò Hạ-lang lên đến làng Cổ-tháp mà con đường này mấy năm nay bỏ lìa hư nát. Tư ích dân chúng tôi đều nộp tại huyện để thường năm tu bổ con đường ấy. Lý dịch năm nào cũng lo thu số tiền tư ích nộp cho quan, thế mà quan nhận bạc tư ích rồi làm thành không nghe nói gì đến việc sửa đường. Bọn lý dịch cũng nhiều được một đôi phần tư ích rồi ngậm kín miệng không dám nói đến lợi ích cho dân. Dân chúng tôi có đệ đơn kêu với quan Công-sứ xin cho nộp vào sổ lục lộ để nhà lục lộ tu bổ. Dân chúng tôi tình nguyện tư ích mỗi năm nộp cho nhà nước bốn hào.

Dân mấy làng lai cáo **HÀ-TỈNH**

Lý trưởng tiêu tiền thuế

Làng Hội Thống, huyện Nghi Xuân, vụ thuế năm ngoài lý trưởng đã tiêu mất 30.000, nhờ chánh tổng trạng trái được xong việc. Kỳ thuế năm nay lại tiêu mất hơn 200.000. Hiện có quan phủ và phó tổng đến nhà lý trưởng đốc thúc trong mấy ngày. Dân chúng tôi nghe nói gia tư lý trưởng không có đủ mà bồi thường, quan phủ phải bắt trâu bò của dân giải lên huyện bán để lấy cho đủ tiền thuế, còn phải trả gì thì xong vụ thuế sẽ bay, cho nên dân chúng tôi phải cấp đỡ kẻ lì người nhieu, bồi cho xong việc. Nay dân chúng tôi xét ra sự thiếu thuế ấy là vì lý trưởng thông đồng với một người khác mạo tên lên vay bạc nhà băng Cantu nóng tiền phí về sự có bạc từ năm ngoái, đến năm nay hết hạn lý trưởng phải lấy tiền thuế đó mà trả đi một nửa nợ... Thế mà hiện bây giờ lý trưởng nào là sửa nhà, nào là xe đạp, không biết lấy tiền ở đâu mà tiêu dùng rộng thế? Là thật?

Dân trong làng lai cáo **QUẢNG-NAM**

Tòa Kiểm-đuyệt bỏ trốn bài

Ngang dọc quá đời

Ngày 4 tháng 8, ở làng Thọ-an, tổng Phú-mỹ, phủ Thăng-binh, có xảy ra một cuộc đao kiếm rất dữ dội:

Tên Đinh - Minh hào mục làng Phong-phá, tổng Xuân-phá, huyện Quảng-sơn, xưa nay là người hung hãn, nhiều khi làm đều phi pháp đến nỗi cả những bọn hung dữ đời nhà người ta và đánh cha ruột nó là Hương-Hiếu nữa, nên đã bị án hai lần.

Tên Minh giả con gái nó về làm vợ một người lý trưởng làng Xuân-an về phủ Thăng-binh. Người này

bị bệnh phải qua đời. Từ đó tên Minh cùng con gái mưu chuyện giả tài của người lý trưởng kỳ để về tạo trâu, mua ruộng. Từ khi tên lý trưởng chết đến nay chưa được 50 ngày mà nào là tiền bạc lúa thóc và đồng k'í, các hạng ngày đêm đều sai người nhà khoản gánh luôn luôn. Và lại gia tài lý trưởng đó nguyên khi cha mẹ chết phân chia chưa xong, nên người em tên là Nguyễn-Đông thấy sự tình chi đó mình mưu đồ n'ư vậy, khôn bề tính nẻo, bèn làm đơn kêu quan sở tại xin chia của chỉ đư. Quan Phủ phái Đới-lệ và Phó-tổng về khu xử việc ấy. Tên Minh thấy quan phái về, bèn cùng 4 đứa con trai nó là Đình-Đôn (cửu-phàm), Đình-Hậu (hương bộ)... kẻ cầm đầu tất nhơn dái, người dao, mạt, nạng hai bằng sắt, xông vào nhà Nguyễn - Đông, tay mìn, miệng hô to lên rằng: « Quan phái trời mạt, thứ này lều tội, kẻ giết chết Nguyễn-Đông luôn thế cho tiết nời ». Quan phái thấy đều sự khiếp cả, bỏ chạy và sức dân trốn tên Đình-Minh lại. Nguyễn - Đông nhờ dân lập cứu may khỏi thiệt mạng.

Khi đó nhân dân lập cứu đông lăm, (nhiều người bị sắp con tên Minh lam bị thương) lũ đó chống không lại, bèn vào nhà chỉ chúng nó đóng chặt cửa lại rồi phóng

THÈ-GIỚI-SỬ trọn bộ, ai muốn mua xin gửi trước 1.500 và 0.316 cước. ĐÀO-DUY-ANH, QUẢNG-ÂM - Huế

dao mạt ra không ai dám vào cả.

Lập tức Đới - lệ và Phó - tổng phi báo về phủ. Sáng bữa sau quan Phủ về đem gông tạ lên gia giang cá cha con Đình-Minh giải về phủ giam. Đoạn thì lý trưởng có và cuong người bằng tiếng; ai ai cũng đều khai rằng sự chuyện giả tài nhà đó và sự dám giết đều y có quả.

Người ta đầu đầu cũng đến coi đông lăm, thấy cảnh tượng lăm vậy, đều run sợ, và hỏi nhau không biết ta trước mắt quan phái lăm vậy nên khép vào tội gì?

Một người thấy chuyện lai cáo

CÁI CHÁNH

Số báo 327 ra ngày 22 - 10 - 30. Trương ba mục « ĐẶT CÁC QUẢN TỬ » cột thứ 4, giòng 24, câu:

« Các ngài » những ngài tiếng nào xuôi t.i nói tiếng ấy.

Câu ấy số chữ ngài mà lư ra một chữ chỉ, nay bỏ chính.

B. B.

Hiệu nấu dầu, chế nước - hoa, dầu - thơm

VIÊN-ĐỆ ĐÔNG-HỚI

Đã phát hành thêm:

MƯỜI - THƯƠNG

là một thứ nước-hoa-cốt dùng mười chất thơm đặc-biệt chế lại. Giá bán lẻ ở mọi nơi, mỗi lọ: 0\$20.

Mới thật là tốt! Mới thật là rẻ!

Già si đối với nhà buôn cùng nhà đại-lý, tính một cách như về mấy món khác của chúng tôi, nghĩa là bằng đầu Khuyên-Điền hạng B.

Mỗi hộp giấy đựng 12 lọ (1 tá); vậy lấy chuẩn tá mới t.i'n. Mua một đôi tá, nên đòi khi nhơn nhíp lấy hàng gì gửi luôn một thẻ mới đỡ tiền gửi.

Dân trong làng lai cáo

HẠ GIÁ

Thuốc PHONG-HÀN HÒA-GIẢI của hiệu Tham-Thiên-Đường trị chứng sốt rét, cảm, cúm rất thần-hiệu, nên được nhiều người tin dùng và bán chạy lăm. Lúc trước mỗi gói giá 0\$35, bây giờ chỉ bán 0\$30 thôi.

— Con đã không thử nói hai ba lần rồi sao? Ông không còn nhớ sao? Ông cứ cố gắng mà con nói chuyện mẹ con, thì ông nộ mà bảo: « Từ rày về sau đừng khi nào nói đến chuyện là khổ nạn ấy nữa, nghe không? »

— Nhưng ông nào có tưởng rằng con là cháu ông?

— Nếu đũa cháu ấy mà thỉnh lnh chạy đến xung thật với ông, thì có phải là ông đuổi ngay đi mà cho là nói vô không?

— Diết đâu được, những chuyện ông làm có ai biết trước được.

— Vì vậy mà con chờ đến ngày nay mới chịu cho ông biết, vì mẹ con có dặn rằng chỉ chờ đến ngày mà làm cho ông tự nhiên thương con được, mới nên cho ông rõ gốc tích con.

— Thế mà sao con còn chờ là như vậy? mỗi ngày, mỗi giờ con không biết rằng ông yêu mến con sao?

— Nhưng cái lòng yêu mến đó là xuất từ tự nhiên, con nào dám chắc

rằng đó là lòng ông thương cháu.

— Con ơi! ông cũng biết, nhưng vì con không nói ra, nên bụng ông vẫn còn hoài nghi không biết thế nào mà có được tin cho đích xác; vì vậy mà ông phải nhieu khi cực khổ vì mấy mối hy vọng chưa thành ấy, nên ông phải dùng đến ông Pha-bô-ri điều tra và buộc con phải xưng lên xưng hạ.

— Ông ơi! dầu thế mặc lòng, nhưng cũng vì thế mà cái cuộc vui mừng hôm nay mới càng thêm thúy.

— Nhưng mà thôi, ta hãy dẹp chuyện đó lại một bên. Bây giờ con hãy nói cho ông rõ những chuyện mà con đầu tư trước đến nay. Hãy nói về cha của con. Tại cha con đến Xê-ra-vô thế nào? Làm sao mà cha con phải làm nghề chày ảnh?

— Con không cần nói khức chàng con ở An-đô, vì đã có người thông tin cho ông rõ rồi, để sau rồi con sẽ nói đến những chuyện sản bản bên ấy cho ông nghe; trong các cuộc sản bản ấy cha con và mẹ con nhiều khi đã tỏ ra lòng can đảm lạ

thương. Con không thể nói chuyện cha con mà không nói đến mẹ con...

— Khi ông Pha-bô-ri nói rằng mẹ con vì thương con mà không muốn vào nhà thương và nếu vào nhà thương thì có lẽ mẹ con được khỏi chết; khi ông nghe chuyện ấy con tưởng là ông không đúng lòng sao?

— Thế nào ông cũng thương đến mẹ con.

— Và con sẽ nói chuyện mẹ con cho ông nghe.

(Còn nữa)

CHỈ CẬY NƠI MÌNH

(PHIÊU - LƯU VÀ XA - HỘI TIÊU-THUYẾT)
Tác giả: HECTOR MALOT
GIANG-HA dịch:

Số 83
Chương thứ ba mươi chín (tiếp theo)

Bây giờ ông Vũ-phần mới xây lại nói với con Bê-rin:

« Đưa con gái kia vì sao mà không xưng tên xưng họ cho ta biết? Con có thể dễ nghĩ ta chuyện ấy không? Con có chịu nói vì sao mà đưa con gái ấy không chạy vào trong lòng ta mà yên ủi ta, để ta đêm ngủ ngày thăm không?... »

Con Bê-rin mới bước lại gần ông Vũ-phần, nhưng tay chun run rẩy, giọng lằng lằng, không nói ra được một lời. Ông Vũ-phần cũng không hề nói thêm một tiếng nữa; hai

người đều ôm lấy nhau. Hai giờ chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng:

« Ôi ông ơi!
— Ôi cháu ơi! »

chen lộn với những giọng thút thít, những tiếng khóc vui hoặc mừng, hoặc thương, hoặc tủi....

Không cần phải nói mà ai xem chuyện này đến đây cũng đều nhận rằng con Bê-rin kia là con ông Êch-mông Bê-đa-Vinh cháu nội ông Vũ-phần Bê-đa-Vinh, mà ông Vũ-phần Bê-đa-Vinh ngày nay mới biết ra. Vì sao con Bê-rin đã trải biết bao nhiêu lao khổ mà về đến xứ ông bà, lại không xưng tên xưng họ lén, mà phải giấu họ tên thân làm lời nói? Đó là chỗ bí quyết thành công, của con bé. Đó là vì con Bê-rin nghe theo lời mẹ già, mà đem cả can đảm, cả tài năng xông pha lạng lách đi mua lại cái lòng thương của ông Vũ-phần. Nó không khi nào có sự tình cha mình là con ông Vũ-phần, mình là cháu ông Vũ-phần, không khi nào

tưởng đến rằng cái máu đương chảy trong thân thể nó đó là máu của họ Bê-đa-Vinh, rằng cái dòng dõi mà nó sẽ nối là cái dòng dõi nhà Bê-đa-Vinh, nó không khi nào cậy ở các chuyện ấy mà chỉ cậy ở mình, ở cái tài hèn ở cái sức mọn của một đứa con nít lên chín lên mười, để làm cho ông Vũ-phần phải tự nhiên ầm ra cái lòng tích cứu nó.

Chương thứ bốn mươi

Lúc bây giờ ông Pha-bô-ri sẽ sẽ bước ra, để hai ông cháu ở lại trong phố g chuyện vẫn.

Nhưng cả ông Vũ-phần cả con Bê-rin không ai nói ra được câu nào cả, tay bắt lấy tay, mặt nhìn lấy mặt mà hai người chỉ biết nói qua lại mấy tiếng:

« Cháu ơi! cháu rất yêu dẫn của ông ơi!

— Ông ơi!... »

Một chấp lâu ông Vũ-phần mới nói được:

« Con ơi, vì sao lâu nay con không chịu nói cho ông rõ? »

