

ANNAM LỊCH SỰ

HÃY NÊN

HÚT THUỐC LÁ

JOB

QUẢNG-CÁO TRÊN KHÔNG

Từ có tàu bay đến nay, về việc đăng bình thông tin nhiều đều tiện lợi, ai cũng công nhận. Nay đến nghề quảng cáo cũng dùng thuật kỳ thật mới lạ; không những mới lợi to cho nhà hành công, thuật quảng cáo một ngày một thành, mà cũng khiến cho những nước hậu tiến, nghe mà lo sợ.

Nghề phi hành ở nước Đức, về việc bình thì có hạn chế, mà công thường thì tha hồ lợi dụng. Vì thế mà người Đức mới phát minh cái nghề "Quảng cáo trên không".

Ở Hà-lâm có một quảng cáo xấp xỉ phát minh từ quảng cáo bằng điện, đặt một thứ máy phát điện trên tàu bay, (thứ điện này khác các thứ đèn phụt thông khác), đứng lúc đêm tối, tàu bay bay lên trên không thì thứ điện kỳ phát hiện ra sao sáng chói lóa mắt, mà những sao sáng kỳ kết lại thành chữ, người đứng dưới đất trông lên bằng chữ thì biết là quảng cáo gì. Thứ quảng cáo bằng sao điện kỳ, cũ lâu ước lưu ở giữa không, nhưng trong mấy phút đồng hồ thì tiêu đi mà thay quảng cáo thứ hai, bình này thực nọ, đủ các về mới lạ, giúp vòng lại quanh lại, bay khắp chung quanh vùng Hà-lâm. Hiện người ở Hà-lâm đã in sẵn cái dấu tích quảng cáo mới kỳ, nên hiệu lực mạnh hơn cả các thứ quảng cáo khác. Quảng cáo xấp xỉ phát minh thứ quảng cáo mới này, số thu thành vượng, không kém gì các tờ báo, nào là truyền bá nghệ thuật, nào là tuyên truyền phiêu hiện, cho đến những lợi đơn giản về diễn tin trong sự quốc tế, cũng do thứ sao điện kỳ mà thông cáo cho quốc dân; lợi thêm một bước nữa, có ngày sẽ được đọc tờ báo chữ điện trên không chứ chẳng không! Tàu bay xấp xỉ người đứng về việc mới lạ như vậy, lâu bay xa (ta thì đừng làm cái gì gì!!!)

Hào-kỳ-tử

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KỲ NHÂN-DÂN ĐẠI-BIỂU VIÊN

(Tiếp theo)

BIÊN-DÂN NGÀY 17 SEPTEMBRE NĂM 1930

Buổi sáng và buổi chiều

Ông Ngô trưởng nói: Buổi sáng này cũng là buổi xét ngân sách. Nhưng vì các tiểu ban đứng làm việc ở đó, nên việc xét ngân sách xin hoãn đến buổi chiều cho tiện Hội đồng đều thuận.

Các tiểu ban bắt đầu làm việc

Đúng 11 giờ Hội đồng giải tán

Ông Viện trưởng xin xét về ngân sách

Ông Hồ thanh Châu, - Tại 1 m sao giá thêm 1/2 phần mỗi bài 3.1

Ông Chánh phòng nhì - Phải gia thêm thuế mỗi bài 3.1, là vì có nghị định cấp số tiền 5 triệu cho phòng Canh-nông và Thương-mại mà do ngân sách Trung-kỳ dự trù

Ông Hồ thanh Châu - Sao không lấy vào khoản khác, mà lại gia vào thuế mỗi bài?

Ông Chánh phòng nhì, - Chỉ tiêu về phòng thương mại thì lấy số thuế mỗi bài là lệ thường, không phải riêng về sự Trung kỳ, cả Đông dương và bên Páp cũng vậy, và thuế phụ môn bài lấy cũng công bằng, vì phòng sự giúp được nhiều việc thương mại và canh nông lắm, và số tiền 5.000.000 thì cũng chẳng qúa hệ lăm

Ông Huỳnh Hào, - thuế môn bài năm 1931 vì sao mà tăng đến 7.000.000?

Ông Chánh phòng nhì - Không phải tăng đến 7.000.000, thuế ra thì tăng đến 9.000.000 bởi vì chỉ trích vào ngân sách Trung kỳ có 7, nên chỉ thấy có 2.000.000 còn 3, nữa để cho ngân sách hàng tinh, trong ngân sách năm 1930 chỉ dự trù có 20.000.000 là vì mới lập môn bài lần đầu, phải dự trù một cách vừa chừng và khôn khéo

Ông Viện trưởng, Số thuế môn bài năm nay thu được bao nhiêu?

Ông Chánh phòng nhì, - Thu được 1.000.000.

Ông Viện trưởng - Nhà quê phân sản về môn bài làm Đua bà cái có một cái gánh đi, họ mà cũng bắt lấy môn bài.

(Còn nữa)

Bắt người

Ông Vũ - nguyên - Giáp trên một năm nay, biên-dịch ở nhà báo Tiếng-Dân, mới rồi người em ông học ở Quốc-Học bị bắt, rồi đến ông Giáp cũng bị bắt luôn.

THANH-HÓA

Chức dịch làng nhiều dân

Vụ thuế năm nay, lý trưởng làng Dương-phong, phủ Thiệu-hóa, thu sưu mỗi người 3\$20 mà trong thẻ chỉ ghi có 2\$30 và thường gia học phí 0\$10 mà thôi; lại có ba người chính nạp, lý trưởng thu tiền, mà không phát thẻ.

Sau vụ thuế một tháng, nhà nước đã phát cho dân 48 cái thẻ bản cũng, mà đầu số còn gần 100 người bản công, không chịu phát cho, cứ đòi tiền. Dân lên kiện quan phủ. Quan truyền cho lý trưởng về phát cho dân, mà không được lấy tiền; lý trưởng cũng tuân như lời quan, nhưng còn sống hơn 40 người không có thẻ.

Còn hương kiểm, vụ việc canh tuần, đánh đập dân: hiện đánh tên Thời bị trọng thương, quan phủ đã khám biên phân minh, và bắt cung khai chứng cứ rõ ràng; không rõ quan xử thế nào.

Đến như những người thân thuộc nhà lý trưởng với hương kiểm, cùng các người can án, không bao giờ phải canh tuần và đập để, chẳng hiểu vì có gì?

Những việc kể trên ấy, chúng tôi để kêu gọi quan trên gần hai tháng nay, không thấy phản ứng gì cả. Lại là một lần nữa.

Dân làng Dương-phong

VINH

Ông Ai-Bly, thủ khoán, dân biểu Trung-kỳ, do chế tàu từ Huế chạy khi 13 giờ bốn chầu nhật 12 Octobre, ra Hanoi dự Hội đồng kinh tế và tài chính Đông-dương. Ra đến Vinh, lúc 10 giờ tối, một viên Cảnh và hai người lính cảnh sát lên lên tàu, vào phòng ngủ của ông, thức ông dậy rồi mời xuống tàu, nói rằng: "Quan Công-sứ báo tôi nói nghị". Liên báo mấy người lính đi, ông về quán ngủ; và đến ông sớm mai hôm sau đến tòa sẽ nói cho ông rõ

QUẢNG-NAM

Một cái nạn xe hơi rất ghê gớm

Chiều 15 Octobre vừa rồi, nhằm lúc gần tối, một chiếc xe hơi nhỏ từ Tourane chạy vào địa phận Tam-kỳ thì tông nhâm cái bê công tại làng Phương - Lò (vào khoảng km. 102-103). xe đổ, sụp luôn xuống cống. Công này rất xấu, cả xe và người đều chìm mất; chỉ có một người tài xế tìm cách bơi ra thoát nạn được, và tri hô. Quan địa phương liền đánh giấy thép báo tin cho quan Công-sứ. Có phải quan tư nhà binh và lính tập vào.

Ngày bữa sau mới vớt các thầy chết ra được. Có 4 người chết: một người tài, chủ xe, là M. Pagés, thủ khoán ở Qai-nhon, người vợ An-nam, một người đầy tớ gái và một người bồi An-nam.

Người tài xế hiện đang bị giam, Ph. S.

Xét nhà

Lúc 12 giờ ngày 30 9 30 này có phải phủ Điện - hàn về xét nhà Đặng-Thành (hà-lâm-Huỳnh) tại làng Hà-mặt, xét rất kỹ, song không bắt được gì cả, kể đó xuống Thi-lai xét nhà ông Lương - Đức, là ông gia của Đặng - Thành, nhưng không có vật gì.

BẮC-KỲ

Một bạn đồng nghiệp mới sẽ ra đời

Báo Bắc Kỳ THẺ-THẢO - vẫn thường (tên tháng Novembre sẽ xuất bản. Vay bản báo có lời chúc cho quý đồng nghiệp, cùng báo Nam - Kỳ Thế - Thảo mà hay thấy trên đường ngón luôn về cần thiếp dực mới me của ta.

NAM-KỲ

Một tân tuồng sẽ hội

Báo Tân-g-Lập vừa rồi đăng tin sau này:

Nguyễn-thị-Tâm năm nay mới 13 tuổi, là con gái Nguyễn-vân-Khuê và Phạm-thị-Dương.

Cha mẹ thị Tâm là tá điền của Hòa-Đại, tục gọi là Thạch điền chủ tại Bắc liêu.

Hòa-Hạt, ngoài cả chức xã trưởng lại là một vị nghị viên của tỉnh Bắc liêu hiện thời.

Thuở thường ở một đồng, ta-diễn đối với chủ điền cùng kính vì, nê ra làm sao, tưởng chẳng cầu phải nói, mà ai cũng biết.

Cũng vì lẽ ấy, nên tuy trong nhà mới có một đứa con gái lớn nhất đây, hai vợ chồng Nguyễn-vân-Khuê cũng đã hợp bọn đem cơ cớ ở với ông chủ điền Hòa-Đại.

Theo như lời khai của Thị-Tâm,

Đẹp đánh trái là

Hôm 13 tháng làm là ngày chợ phiên, kỹ giá số đi qua chợ thấy các chủ lính cảnh-sát xét phiếu chỉ. Có một người dân cầm phiếu chỉ đứng cách 2 thước tây mà trình, chủ lính cứ đòi lý cho được, người lý không chịu đưa, rồi mấy chủ lính bắt bẻ họ ta, đập đánh tung búng.

Đánh người ta như thế có trái lẽ không?

Một người đi chợ lại cả

Hiệu nấu dầu, chế nước - hoa, dầu - thơm

VIÊN-ĐỆ ĐÓNG-HỚI

Đã phát hành thêm:

MƯỜI - THƯƠNG

là một thứ nước-hoa-cốt dạng mười chất thơm đặc-biệt chế lại. Giá bán lẻ ở mọi nơi, mỗi lọ: 0\$20.

Mới thật là tốt! Mới thật là rẻ!

Giá sỉ đối với nhà buôn cùng nhà đại-ly, tìm một cách như về mấy món khác của chúng tôi, nghĩa là lòng đạo Khuyết-Nhiếp hàng B.

Mỗi hộp giấy đựng 12 lọ (1 lít); vậy lấy châu là mới tin. Mua một đôi tá, nên đòi khi nhận nhập lấy hàng gì gửi luôn một thẻ mới để tiền gửi.

Quá 50 tuổi

Không nói đến các người đau đông thuộc, lại còn các ông bà ngoài 50 tuổi, là đang cái thời-kỳ ty-vị suy nhược.

Muốn bồi bổ khí huyết và tránh cái bệnh đau-lưng, nhức-xương, tê-mỏi v.v, thì nên nồng thật chuyên thuộc Bộ-huyết-khu-phong hiệu Tham-Thiên-Đương.

Nhớ kỹ hai chữ Tham-Thiên.

Một người xin thuốc tại cửa

Vừa rồi kỹ giá nhào lời nhà hương Poan - rang xin thuốc, được nghe câu chuyện như sau này:

Từ ngày quan Đốc-to lấy về Páp, quan đốc B. q. Ch, được lên quyền chức y trưởng, thì ngài hết sức lợi dụng cơ hội khắc bạc kẻ dưới, bớt lương cao ly, thông đồng với người thầu com nhà thương để bớt tiền com bệnh v. v. . . .

Nghe đầu đã có người kiện lên quan trên, song chưa nghe xử trị thế nào chỉ được tin thêm sẽ đăng tiếp.

Một người xin thuốc tại cửa

CHỈ CÂY NƠI MÌNH

(PHIÊU-LƯU VÀ XA-HỘI TIÊU-THUYẾT)

Tác giả: HECTOR MALOT

GIANG-HÀ dịch:

Chương thứ ba mươi chín

(Tiếp theo)

Hôm nay ông Pha-bô-ri cũng đang đi lừa về, đi chuyện riêng cho ông Vũ phần, mà ông Vũ phần cũng không nói chuyện gì cho con Bé-rin nghe, tưởng như ông muốn giấu kín không dám cho nó biết. Chính ngày chúa nhật hôm nay, ông Vũ-phần chỉ ông Pha-bô-ri về. Ông lại có được một cái giấy thiệp như lễ mừng: "Tin hồi dịch sắc, có giấy chứng chỉ hẳn hien; trừ nay tôi về đến".

Thế mà ông Vũ đã đánh lừa giờ chiều mà ông Pha-bô-ri chưa về. Ông Vũ phần ăn mau hơn mọi

bữa, bảo con Bé-rin dộc vào phòng, rồi cả thình thịch đi lại của số đứng nghe, coi bộ nóng nảy lắm.

"Bây giờ mà ông Pha-bô-ri chưa về, lạ thật!"

— Có lẽ vì lâu đến trễ.

Ông Vũ phần cũng không để ý đến câu nói của con Bé-rin, mà cứ đứng chờ nơi cửa sổ. Con Bé-rin lại không muốn để ông đứng đó, vì nó không muốn cho ông hay những công việc đang làm tại trong công xã: những người coi vườn đương sửa soạn cột máy đang bồng, và đem nhiều cây lá đất khắp: của nó thì mở rộng, còn phía ngoài chỉ đang mở vườn ngắm cái vườn ông Vũ phần, trên các nhà chơi mát của công nhân, lại có nhiều lá cỏ đương phát phới.

Ông Vũ-phần đương đang dự của số thình lình chợt lại chợt sáng tiên bám chướng kia người bồi phóng vào dân; nếu có ai đến thì sẽ báo rằng ngay hôm nay ông không tiếp ai hết. Cái lính truyền ra, con Bé-

rin lấy làm lạ lắm, vì thường thường hệ đến chầu nhật thì ông Vũ phần sẵn lòng tiếp tất cả mọi người và nếu ngày thường ông li hay nói, thì ngày chầu nhật ông lại thịch nói chuyện lăm.

Sau rằng có tiếng xe đến. Ông Vũ phần liền phát ra một tiếng: "À, ông Pha-bô-ri về đó". Cái giọng ông Vũ phần như khản, vừa lo sợ mà cũng vừa mừng nữa.

Ông Pha-bô-ri xuống xe, thì chạy vào phòng liền, nói có ông này cũng khác ngày thường lắm, ông vào rồi thì ngo qua con Bé-rin một cái, làm cho nó không hiểu vì sao mà cũng phải run. Ông nói lên:

"Vi đầu máy xe bị hỏng, nên tôi đến trễ."

Mà ông đã về đó, thì được rồi.

Tôi có đánh giấy thép ngài biết trước.

Cái giấy thép của ông ngăn quá và không rõ ràng; chuyện tôi cần biết là chuyện cho đủ kia.

Thưa những tin tôi được không thiếu gì hết.

— Vậy thì có nói, có nói mau đi.

— Thưa, tôi có thể nói trước có nhờ không?

— Nếu thật như lời ông nói, thì có nói ngay.

Đó là lần đầu mà ông Pha-bô-ri có chuyện nói với ông Vũ-phần mà lại hỏi có nên nói trước với con Bé-rin không. Con Bé-rin thấy cái thái độ của ông Pha-bô-ri, cái sự nóng nảy của ông Vũ phần thì đã lấy làm lạ, mà bây giờ nghe câu hỏi của ông Pha-bô-ri lại càng lấy làm lạ thêm.

Ông Pha-bô-ri khởi sự nói, trong khi nói cặp mắt ngó tránh con Bé-rin, không nhìn đến nó:

"Y như tôi người lo việc điện tra cho ngài đi đã hoàn trước, thì chỉ người đàn bà mà họ đã mất dấu, đã đưa bà ra. Và cứ như các giấy chứng chỉ sau khi người này chết đi là ra thì người này-tên là Mari đã rời ra nó, quả phụ của ich mang Bá-da Vinh. Đây là một tờ ma lại giấy khai tử ấy. Có phải

đọc cho ngài nghe không?

— Ông đã coi lại cho chắc chắn những tên họ trong giấy ấy không?

— Thưa, đã coi chắc rồi.

— Vậy thì đừng đọc. Cứ nói đi. Cái đó đã xảy ra thế nào?

— Nhưng được một tờ chứng chỉ ấy tôi cũng chưa bằng lòng. Tôi lại muốn đi đến cái nhà mà người kia đã từ trần đứng hỏi cho tường tận. Người chủ nhà tên là Ghô-ranh Đô-xta. Tôi cũng có gặp tất cả mấy người đã chứng kiến cái giờ làm chầu đó nữa. Thấy đến nơi rằng người kia cơ cực khổ quá nên mới phải chết. Tôi cũng có đến hỏi ông thầy thuốc đã cho thuốc cho người ấy; ông thầy thuốc có nói rằng ông bảo người ấy vào nằm nhà thương, nhưng người ấy không chịu đi mà cứ ở lại nhà mình, rồi chết.

Nói đến đây ông Pha-bô-ri ngừng

THE GIỚI SỬ

Một bản đồng nghiệp mới sẽ ra đời

Báo Bắc Kỳ THẺ-THẢO - vẫn thường (tên tháng Novembre sẽ xuất bản. Vay bản báo có lời chúc cho quý đồng nghiệp, cùng báo Nam - Kỳ Thế - Thảo mà hay thấy trên đường ngón luôn về cần thiếp dực mới me của ta.

Chứng 12 giờ sáng, giờ làm thì Tâm đang ngủ mà nhà-Hạt lại tới lúc lấy nó bỏ lên trên giường của y mà làm việc với ông chồng. Đến đây Thị-Tâm buồn không nói, không cười, không khóc và liền đi ra lấy đơn rằng đơn là đơn từ về gia đình, thanh toán một đơn từ tại đơn phải là ngày sao con ông giữ trong lòng đó.

Quan hôm sau, Hòa-Đại hỏi Thị-Tâm làm sao chứ chẳng trả lời cho cha mẹ nó cũng thưa thốt, đầu cúi là thối, và rồi về ra tiền thuốc thang vì có làm về ruộng của Hòa-Đại nên con ông thị-Tâm phải làm tính, lo chạy thuốc cho con mình. Hòa-Đại có cho đầu tư làm lúa, một lần 4 đồng một lần nữa 2 đồng.

Cha mẹ đẻ bị nói như là mất tư bả, thì Hòa-Đại mừng như điên điên.

Tên gọi quả, về những năm mới đầu đầu của con ông là một kỳ mà nói bằng ra. Hòa-Đại

lại, thì nói về chuyện này, ông Vũ phần cũng không nói, chỉ cười cười, rồi đi về phòng ngủ của nó. Ông Vũ phần cũng không nói, chỉ cười cười, rồi đi về phòng ngủ của nó.

đến đây ông Pha-bô-ri ngừng

(Còn nữa)

