



# ANNAM LỊCH SỬ

## HÃY NÊN HÚT THUỐC LÁ JOB

### VIỆC TRONG NƯỚC

#### TRUNG-KỲ

Huế  
Lễ cúng ngày 23 tháng 8 ta ở đất Huế

Thường năm đến ngày 23 tháng 8 ta, ở đất Huế trong thành ngoài phố, đâu đâu cũng có bày lễ cúng, chầu rước lum lum hương vàng nghi ngút.

Cứ như lời ông già bà cả thuật lại thì lễ cúng kỳ tháng 8 ta 45 năm nay, nghĩa là từ năm Ất Dậu (1873) đến nay, vì trong năm kỳ xảy ra việc biến, nhân dân ở xứ này cha con lưu lạc, vợ chồng lìa tan, lên kịch liệt thảm đau lòng xót ruột kỳ in sâu vào trong não người ta, không sao quên được. Bởi thế thường năm lễ cúng này để với vong linh những người bị oan uổng.

Người Annam ta giàu lòng nhớ xưa - xem lễ cúng này cũng đủ rõ. Thành quốc khác xưa, non sông ý cỏ, ta không nên một mực cho là tục hủ vậy. Nhưng có một điều đáng tiếc là thói dùng vàng bạc xoi chẻ chưa bỏ được.

#### THỪA-THIỆN

Vui cho thấy mà buồn cho trở  
Nhơn gần nghĩ hê, hai thầy  
trường Lai-An sắp đi chức một  
cuộc phát phần thưởng cho long  
trọng. Thầy báo mỗi trò góp 0\$30  
để mua pháo và rượu, rồi mời lý-  
bào các làng gần đó đến đánh chén.  
Trò nào không góp thì hôm đó  
không được uống rượu và nghe  
pháo, như là có mấy trò ở lớp năm  
sắp được lên lớp tư thì thế nào  
cũng phải có 0\$30 mà góp. Dầu  
cha mẹ không cho cũng phải khóc  
lóc kêu nài cho kỳ được.  
Cha mẹ học trò nghèo vì lời thầy

mà phải lo chạy cho có 0\$30 thì  
có khổ không?

Con trẻ uống rượu và nghe pháo  
đốt có ích gì không?

#### THANH HÓA

« Mồ-phạm mà thế à ? »  
Trong bài « Mồ phạm mà thế à ? »  
đăng trong số 291, có kể mấy điều  
tệ của ông giáo học trường Phú-  
quảng, đều như là thấu gọt tiền  
học trò nói để mua sách và bal-  
lou mà sau không mua cũng không  
tra tiền lại. Nay được tin tiếp rằng  
có lệu trên báo, ông giáo đã phải  
tra tiền lại cho học trò rồi.

#### VINH

tôi xin có lời cảm ơn quý hội và bày  
tỏ một điều sau này :

Từ đầu tháng ba năm nay  
đến ngày rằm tháng tư thì hư lữ,  
chả thấy cụ-ly sửa soạn; những  
người làm việc, kể thì gá học lấy  
đ, kể lo việc mộ phu đi Nam-  
kỳ, người thì lo cử-động làm nghi-  
viên, người thì lo đám tiệc, không  
ai trông nom về sự đồng-điền cả.

Cuồng tôi nhờ được chủ mưa bữa  
tháng trước, cây cấy đã gần hết;  
nay lại đã hơn một tuần, mây không  
chạy được đến đồng-điền đều khô  
sạch cả.

Như vậy rồi ít ngày thì mùa tháng  
tâm này không còn mong mỗi gì  
được. Quý hội có để ý đến không?

Điền-chủ của hội

#### BÌNH THUẬN

Tiền tư-ích thâu để làm gì ?

Làng Long-giang thuộc phủ Hòa-  
da, năm 1927 lý trưởng Huỳnh-  
Thông bắt dân làng đi làm xâu hương  
sưu tại núi Nạn (núi Nạn thuộc  
huyện Tuy-phong, xâu hương-sưu  
chỉ là hương-dụng, mà sao lý-  
trưởng bắt dân phải đi làm xa  
xuôi thế ?). Số dân làng đi làm xâu  
núi Nạn còn lại 40 người chưa làm;  
qua phiên lý-trưởng Biều-Tuấn  
làm việc, thâu mỗi người 1\$50,  
cộng là 60\$00. Số tiền ấy cả chức  
việc làng hứa để làm cái nhà võ.  
Thế mà từ đó đến nay đã 3 năm  
rồi, cái nhà võ vẫn hư nát,  
dân đen canh không cho nam, gặp  
lúc mưa to thì ước dầm dề.  
Vậy thì số bạc 60\$00 đó, lý-trưởng  
giữ trong 3 năm nay chẳng biết  
tiền vào đâu ?

Còn về phần 5 ngày hương-sưu  
năm 1929, lý-trưởng nói rằng nhà-  
nước sức dân mỗi năm 1\$03 để làm  
học-phi, và 0\$17 năm ngày hương  
sưu. Thế mà kỳ tháng hai Annam  
năm nay, lý-trưởng lại trong tên  
mỗi tên dân 0\$60 mà trong biên-  
lại thì không viết thâu 0\$60, mà  
lại viết là ứng hành tư-lô 2 ngày.  
Thế là trái hẳn 0\$17 mà thâu 0\$60,  
còn thâu bạc mà lại viết trong  
biên-lại là ứng hành tư-lô, vậy thì  
làm tư-lô nào? xin chỉ.

Biết rõ

#### PHAN THIẾT

Cải nạn hội lộ

Ngày năm 1928 hai người dân  
làng Mỹ-Thạnh tên là Đoàn-Long và  
Nguyễn-Bà có làm gỗ để cất nhà. Hai  
người đến tòa-Kiểm-Lâm để xin  
giấy, nhưng không hiểu cách xin  
giấy thế nào, bèn đến nhà thầy Đội  
Triết hỏi. Đưa đó vừa gặp thầy Cai  
Lập (hai thầy này đều làm việc tòa  
Kiểm-lâm Phan-thiết). Nói chuyện đầu  
đôi rồi hai thầy đều nhận bao  
bọc giùm cho, và bảo đừng xin giấy,  
cứ về cất ở ngay. Hai người sợ về  
làm vừa xong thì hai thầy lều xé.  
Lấy giấy thuê thân cả và biên số cây  
đem về. Qua bữa sau hai người sợ  
xấu hổ, hai thầy báo Nguyễn-Bà phá;  
chịu 18\$00 và Đoàn-Long phải chịu  
75\$00 (người này giàu hơn). Hai  
người sợ xin bớt không được, phải  
chịu đủ thì mới trả giấy thuê  
thân lại. Chuyện này đã xảy ra 2 năm  
nay. Năm nay đến Nguyễn-Lộc làm  
cây cất nhà ở, cũng lo trước với hai  
thầy đó hết 15\$00, chẳng hay có ai  
thóc mách, bữa 11 tháng tư Annam  
có tên Thập-Nhông tên này trước  
có đi lính (giáo) đầu quan Kiểm-Lâm  
đến bắt gỗ của tên Lộc, đóng  
bùa và biên số cây, rồi lại dẫn  
đến nhà Đoàn-Long và Nguyễn-Bà,  
cũng ghi tất cả cột kèo, (hai cái này  
đã ở gần 3 năm rồi). Bữa sau có lệ  
phủ đến bắt ba người sợ xấu hổ tòa  
Kiểm-lâm, phạt tên Lộc 13\$00 còn  
hai người kia mỗi người 100\$00.  
Ba người sợ đã có đầu đơn kêu oan  
và tố sự tình tại tòa sứ Phan-thiết,  
chưa biết ra sao.

Một người ở gần

#### NAM-KỲ

SAIGON

Tòa xử 7 người chủ động trong  
cuộc biểu tình An-lạc

(Tin A. R. I. P.)  
Hôm 13 Jun Tòa đã họp lần thứ  
ba để xử 7 người chủ-động về việc  
biểu-tình ở An-lạc. Tòa kêu án :  
Nguyễn-văn-Thiết 10 tháng tù ;  
Nguyễn-văn-Sách 2 năm tù ; Nguyễn-  
văn-Thê 2 năm tù ; Nguyễn-văn-Veo  
18 tháng tù ; Nguyễn-văn-Tiêng 18  
tháng tù ; Nguyễn văn Kiểm 18  
tháng tù.

#### Truyền-đơn Cọng-Sản

(Tin Impartial 17 Jun)  
Trong đêm 16 Jun lính tuần-  
phòng có bắt được rất nhiều truyền  
đơn Cọng-Sản rải trên con đường  
Mac-Mahon.  
Trưa hôm ấy cũng có bắt được  
một li ở đường Georges Guynemer  
và đường Edith Cawell.

#### KHANH-HỘI

(Tin La Dépêche 17 Jun)  
Chiều hôm chủ-nhật 15 Jun, lúc  
7 giờ 30, đèn tắt hết, ba người đi  
rải truyền-đơn Cọng-Sản. Bị  
được hai người (liah tàu-thủy) còn  
một người trốn mất.  
Trong hai người bị bắt có một  
người khai thế nào đó, sợ cảnh-sát  
đều xét một cái nhà tranh ở Xóm-

Chiều, bắt được năm người Trưng-  
Bắc-kỳ có lộn truyền-đơn và một  
cái va-ly đựng vô số giấy má (Cộng)  
Sản, bằng chữ tay có, bằng quốc-  
ngữ có.

Trong hai người đi rải truyền-  
đơn bị bắt, một người bị án 1 năm  
tù.

#### VINH-LONG

(Tin Impartial 17 Jun)  
Tối hôm 16 Jun ở thành-phố  
Vinh-long và các nơi trong tỉnh  
có rất nhiều truyền-đơn rải.

Tại tòa-án Vinh-long  
Tòa-án Vinh-long nhóm ngày 13  
Jun kết án : 1 người 3 tháng tù ; 1  
người 2 tháng tù về tội làm rối loạn.

Muongluong - Namtha, le 2 Février 1930

Monsieur Viễn-dệ, Rue du Bungalow, Đông-Hời

Thưa ngài,

Dầu Khuyh-Diệp ra đời được đã con xa gần  
hoan nghinh sốt sắng lắm. Ở hang cùng ngõ hẻm nào cũng  
đã thấy dầu Khuyh-Diệp tràn tới nơi. Dầu Khuyh-Diệp  
thực là một thứ nội-hóa rất đáng quý, đáng trọng. Tôi rất  
mong dầu Khuyh-Diệp giúp đỡ một phần to trong  
nền kinh-tế của ta và xin chúc cho kỹ-nghệ ngài một  
ngày một lần tới.

Dương-văn-Thục  
MUONGLUONG-NAMTHA (LAOS)

#### Thuộc

mà ông già bà lão thương dùng  
cho là thần hiệu ?

#### THAM-THIÊN-ĐƯỜNG

làm, ai cứ làm công việc này cũng  
không được nói điều gì với ông, chỉ  
trừ khi ông hỏi mà thôi.  
Bởi vậy nên khi ông cùng con Be-  
rin đến thì ai nấy cũng cứ làm việc  
như thường, nhưng làm có hơi  
màu mắt chằm chỉ hơn một tý.  
Ông Vũ-phần nghiêng nói với con  
Be-rin :  
« Bấy giờ hãy nghe ta đây. Ta  
muốn thí nghiệm dùng cấp mắt này  
mà nó máy cái bó gai kia. Nếu  
biết cái màu trắng như bó gai ? »  
Con Be-rin dự dự.  
« Nghĩa là trắng xam xam và  
trắng, máy biết không ?  
— Màu áo thì tôi biết.  
— Được. Bấy giờ máy có biết các  
màu xanh đậm lại khác nhau ; và  
màu đỏ không ?  
— Thưa tôi cũng biết một ít.  
— Được, một ít là đủ. Bấy giờ  
mày hãy lại lấy một nhúm chỉ gói  
trong cái bó thưa như là đang kia, nhìn  
cho kỹ rồi hãy nói cho ta cái màu  
nó ra sao ».

(Còn nữa)

#### CHỈ CÂY NƠI MÌNH

(PHIÊU-LƯU VÀ XA-HỘI  
TIÊU-THUYẾT)  
Tác giả : HECTOR MALOT  
GIANG-HA dịch :

Chương thứ hai mươi tám  
(Tiếp theo)

Ông Mông-bô-lơ còn nhớ sự nhọc  
đến Thỉnh-bí-boan nên muốn trả nửa  
bên nói :

« Ấy ! hôm nay có đủ thành một  
người bạn với chúng tôi rồi.  
— Thưa ông, bạn của ông thì tôi  
nào dám, nhưng bạn là bạn với  
Chuy-giôm ».

Con Be-rin hiểu rằng trong câu  
nói ông Mông-bô-lơ có hàm cái ý  
chăm blem, nhưng nó định làm mà  
trả lời. Ông Kỳ-sư Pha-bô-ry nghe  
câu trả lời mà thích, nên nói con  
Be-rin mà cười :

Ông Mông-bô-lơ nói tiếp :

« Có thể ông Ben-di kia mà !

Ông Pha-bô-ry tiếp :

— Nói rằng có ta thì vào chỗ ông  
Ben-di thì đáng hơn.

— Thì cũng như nhau.

— Không có như nhau đâu, vì  
trong mười ngày, mười lăm ngày  
đấy, ông Ben-di lãnh mệnh, ông lại  
ở ngoài lại chẻ củ. Đó là vì có có  
này nếu không thì có đâu được như  
thầy.

— Ông và tôi cũng làm hết sức  
để giữ cái chỗ ấy cho ông Ben-di.

— Có nhớ này cũng thế. Vậy ông  
Ben-di phải cảm ơn cả ba chúng ta.

Nếu con Be-rin mà không hiểu  
cái ý của mấy câu nói ông Mông-  
bô-lơ, thì khi đến nhà bà Phò-rân-  
xao thấy cách đối đãi nó cũng đủ  
hiểu : họ không đon cho nó ăn  
một bữa với các ông kia mà dọn  
riêng ra cho nó một bàn riêng góc,  
đem đồ ăn cho mấy ông kia xong  
mới đem đến cho nó ăn.

Nhưng mấy việc ấy nào có làm  
chích lòng nó đâu ! đơn giản một  
lần với họ, hay ăn sau, nó nào có  
quan tâm đến. Nó chỉ thích một điều

là được ngồi một phòng với họ,  
được nghe những lời họ nói và có  
thể dò theo những lời họ nói đó mà  
lo liệu công việc của nó, để chống  
cử những cái trở lực về sau.

Nó nghe họ nói mà không phải  
rình mò trình thám để-hèn như ai,  
nó không phải đứng ngoài cửa  
mà ông tai nghe lén, vì khi họ nói  
cũng biết rằng có nó trước mặt, vậy  
nghe câu chuyện của họ không phải  
một điều lén lút.

Nhưng lại rất buồn mai ấy họ  
không nói điều gì có quan hệ đến nó  
cả, họ chỉ nói những chuyện hằng  
ngày, chuyện chính trị, chuyện ăn  
bữa, chuyện xe lửa v. v. . .

Và lại con Be-rin hôm đó cũng  
muốn ăn phải đi cho xong đồng có  
chạy tìm con Rô-za-li mà hỏi vì sao  
ông Vũ-phần biết rằng nó chỉ ngủ  
ở nhà bà Phò-rân-xoa một đêm  
thôi. Con Rô-za-li bèn tỏ thật cho  
nó nghe :

« Hôm mà chúng ta đi Nich-qui-  
nhì, ông Ta-luôn đến đây hỏi thăm  
Zé-nô-bi ; chị phải biết rằng thăm

Zé-nô-bi là rất nhạy miệng, v  
những chuyện thăm ấy nói cho ai  
là không phải chuyện đáng khen  
đáng thưởng đâu. Thăm ấy đã nói  
chuyện chị chỉ ngủ ở đây một đêm  
thôi, và thăm còn thăm làm chuyện  
khác nữa kia !

— Chuyện khác gì chị h ?

— Tôi nào có biết, nhưng chị  
cũng có thể nghĩ được, những  
chuyện thăm tôi nói toàn là những  
chuyện xấu cả ; nhưng mà may câu  
chuyện của thăm Zé-nô-bi chỉ giúp  
cho chị được lòng tin nhiệm của  
ông Vũ-phần.

— Thật thế, tôi kể công chuyện  
tôi cho ông Vũ-phần mà ông thích  
nghe lắm.

— Tôi sẽ đem thuật lại cho thăm  
Zé-nô-bi ; chắc thăm ấy phải nghĩ  
rằng bực tức một hồi.

— Thôi thôi đừng chọc cho thăm  
ấy giận tôi thêm.

— Giận chị à ! bây giờ chị không  
phải lo về chuyện ấy nữa ; khi nào  
thăm ấy biết cái địa vị của chị bây giờ  
thì bề ngoài chị không có người bạn

nào coi bỏ thân thiết bằng. Ngày mai  
đấy chị sẽ thấy được ngay. Nhưng  
nếu chị không muốn cho ông Ta-  
luôn biết công việc của chị thì đừng  
có nói với thăm Zé-nô-bi làm gì.  
Thăm ấy qui quyết lắm.

— Chị cứ an lòng, tôi sẽ đi  
phòng ».

Đến ba giờ chiều ông Vũ-phần  
bấm chuông kêu con Be-rin ; rồi ông  
cùng con Be-rin lên xe đi dạo khắp  
rả các xưởng máy, ngày nào ông  
cũng đi một vòng như vậy, nếu ông  
không thấy được, ông cũng đến cho  
họ thấy ông và truyền lệnh cho các  
ông đốc.

Hôm đó ông Vũ-phần đến Phò-  
rân-xoa trước ; ở đó có những  
xưởng máy chày chỉ gai ; nhưng  
khi đến nơi thì ông không vào ngay  
nhà máy mà vịn vai con Be-rin  
bảo dẫn thẳng đến nhà kho, ở đó  
họ đang mở mấy bao gai mới đến  
để chày vào kho.

Theo lệnh ông Vũ-phần đã truyền  
mỗi khi ông đến thăm thì không phải  
đón rước rộn rịp, mà bỏ công việc

**SOCIETE D'ENTREPRISES DE TRANSPORTS & GARAGES D'ANNAM**

Hội S. E. T. E. G. A. là hội trách-nhiệm hữu-bạn, vốn được thay đổi, hội số tại Quinhon, xin bổ các các ngài biết rằng hội định kêu thêm vốn 20 000\$00 nữa, cho được 40.000\$00.

Hội S. E. T. E. G. A. trước đã thành-lập theo thức Hội chuyên-trách tập-cổ thường, đã khởi-sự ngày 17 Avril 1927, và mới đây (xem báo Tiếng-Dân số 278) đã đổi lại theo thức hội bây giờ, để cho các ngài cổ-đồng, chỉ chịu trách-nhiệm nội cổ-phần của mình chung, và nếu muốn ra hội, thì có thể ra được.

Năm đầu hội S. E. T. E. G. A. đã mở hai hãng xe (garages) lớn ở Quinhon và Nhatrang. Lòng chăm chỉ về nghề-nghiệp và sự tinh-xảo của thợ-thuỳ đã làm cho hội được đông-ban-bằng thành-tín.

Hội thêm vốn là để được đủ tiền lưu động mà tổ-chức việc buôn bán xe ca-my-ông (camions), và xe hơi (voitures automobiles) mà các nhà Tây sản lòng kỹ-thác cho hội.

Mỗi phần vốn là 100\$00. Những phần vốn ấy sẽ biến - nhận trong tờ kêu thêm vốn của hội.

Các giấy phần vốn phải đính bạc theo mà gửi đến cho Hội-Sở ở Qui-nhon, hoặc gửi cho Trung-Pháp Ngân-hàng (Banque Franco-Chinoise) hay Đông-Dương Ngân-hàng (Banque de l'Indochine) để ghi vào sổ của hội, lại phải để cho để tên, họ, chỗ sinh đẻ, nghề nghiệp, chỗ ở.

Số vốn kêu thêm đó, khi nào đủ, thì khóa sổ. Nhưng chậm lắm là 30 septembre 1930. Qua hạn ấy, những phần vốn không nhận, sẽ trả lại cho chủ ấy, phí tổn trả lại về phần hội chịu.

Có các việc gì, xin hỏi Monsieur le Directeur général de la S. E. T. E. G. A. ở Quinhon.

**LUẬN ĐÀN**

**SÁCH BÀN-QUÁN XUẤT-BẢN**

Phép nuôi lợn	giá 0\$12
Phép nuôi lợn	0\$17
Chuyện vui I	0\$09
Chuyện vui II, III mỗi cuốn	0\$10
Đồng tài vĩ nhân II	0\$25
Văn vần I	0\$08
Văn vần II, III mỗi cuốn	0\$12
An lạc giấy giá I, II mỗi cuốn	0\$15
Giấy và dao	0\$10

**IN MAU, GIÁ RẺ**  
Bản-quán in đủ các thứ giấy má sớ, sách thơ thiếp đủ các kiểu chữ quốc ngữ; chữ tây, chữ Hán.

**HÃNG THUỐC NORMALE**  
**L. SARREAU**  
LA HÃNG THUỐC ĐANG  
"TIN-CẬY" HƠN HẾT  
Vi thuốc bán rất Tinh-khiết và Hảo-hạng;  
Ở xa mua thuốc thì gửi tiền tiền và kỹ-lượng;  
Catalogue y-được Bác-đĩ RUDY gửi cho không.  
Xin hỏi tại:  
N° 119-123 rue Catinat SAIGON

Trung cáo

**HIỆU THUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT-NAM**

**VINH - HUNG - TUỜNG**

VINH - HATINH - DONGHOI - HUE - TOURANE - FAIFOO

**Bán chiếu hàng**

Từ 15 tháng năm (11 Juin 1930) cho đến 15 tháng sáu (10 Juillet 1930).

Thuốc có tính giá thường, nhưng có mua bằng tiền.

Mua từ 1\$ đến 10\$ được mua bằng 3%.

101\$ - 200\$ - 5%

201\$ - 300\$ - 10%

301\$ - 500\$ - 15%

Qui-khách không muốn lấy hoa-hồng thì bán-biên xin biên như sau này:

Mua 10\$ trở lên, xin biên một năm cho Tiếng-Dân hay một năm Phụ-nữ-Tân-vân

- 200\$ trở lên, xin biên một năm Phụ-nữ-Tân-vân

- 300\$ trở lên, xin biên cả hai tờ báo, mỗi báo một năm. Xin đồng-biên chiếu số.

Hàng kinh doanh

祥興永

材藥熟生

**XỔ SỐ QUỐC-TRÁI**

Lần thứ ba mươi ba  
Ngày 2 Juin 1930

Những số sau này trúng 100\$00:

37.479	48.228	60.330	74.551
37.514	48.396	60.401	72.554
37.551	48.742	60.707	72.600
37.713	48.926	60.853	72.651
37.774	48.938	60.969	72.719
37.819	48.942	61.169	72.762
37.891	48.945	61.309	73.118
38.232	48.983	61.329	73.162
38.261	49.003	61.370	73.176
38.338	49.085	61.480	73.197
38.437	49.018	61.528	73.428
38.477	49.681	61.723	73.610
38.509	49.740	61.774	73.651
38.514	49.741	61.782	73.679
38.534	49.959	61.886	73.848
38.566	50.490	61.934	73.880
38.719	50.633	62.248	73.886
38.941	50.728	62.701	74.009
38.977	50.808	63.021	74.212
39.143	50.826	63.048	74.236
39.298	50.908	63.323	74.569
39.339	51.265	63.408	74.627
39.404	51.276	63.430	74.932
39.418	51.695	63.563	74.973
39.543	52.129	63.592	75.064
39.647	52.119	63.660	75.351
39.669	52.175	64.005	75.370
39.715	52.371	64.163	75.506
39.708	52.398	64.193	75.735
39.968	52.501	64.273	75.846
40.095	52.502	64.415	75.924
40.283	52.779	64.618	75.928
40.582	52.877	64.712	76.101
40.625	52.910	64.782	76.185
40.659	53.919	64.925	76.232
40.677	53.966	64.949	76.396
40.749	53.016	65.012	76.436
40.836	53.117	65.211	76.606
40.855	53.126	65.343	76.804
40.907	53.132	65.384	76.992
40.995	53.277	65.402	77.051
41.009	53.345	65.528	77.141
41.169	53.154	65.891	77.226
41.313	53.473	65.913	77.353
41.314	53.868	66.010	77.787
41.344	53.950	66.043	77.869
41.430	54.012	66.393	77.972
41.718	54.222	66.499	78.041
41.720	54.242	66.534	78.141
41.789	54.292	67.083	78.206
41.835	54.141	67.215	78.287
41.857	54.545	67.402	78.387
42.031	54.620	67.453	78.459
42.116	54.644	67.480	78.560
42.187	54.801	67.634	78.613
42.526	54.897	67.794	78.687
42.690	54.928	67.796	78.905
42.754	54.933	67.867	79.063
42.758	55.003	67.891	79.080
43.134	55.411	67.972	79.087
43.263	55.526	68.061	79.146
43.286	55.602	68.128	79.207
43.290	55.614	68.171	79.298
43.301	55.730	68.186	79.333
43.307	55.762	68.336	79.435
43.614	55.940	68.565	79.488
43.673	56.080	68.639	79.569
43.810	56.499	68.941	79.722
43.944	56.919	69.012	79.773
44.001	56.932	69.332	79.813
44.109	56.959	69.380	79.937
44.247	57.008	69.382	80.285
44.289	57.123	69.463	80.373
44.320	57.258	69.493	80.435
44.485	57.345	69.495	80.479
44.510	57.366	69.571	80.583
44.643	57.634	69.626	80.934
44.660	57.687	69.653	80.990
44.887	57.718	69.674	81.063
44.895	57.740	69.866	81.097
44.986	57.946	70.093	81.545
45.173	58.070	70.282	81.645
45.289	58.317	70.418	81.883
45.415	58.428	70.498	82.065
45.437	58.520	70.649	82.110
45.465	58.679	70.653	82.120
45.615	58.741	70.858	82.209
45.929	58.796	70.915	82.286
45.986	58.802	70.943	82.287
46.008	58.875	71.026	82.339
46.039	58.912	71.032	82.429
46.132	59.027	71.109	82.462
46.325	59.213	71.201	82.465
46.583	59.246	71.222	82.544
46.664	59.426	71.330	82.685
46.936	59.479	71.391	82.687
47.123	59.493	71.620	82.745
47.154	59.495	71.635	82.858
47.386	59.517	71.800	82.953
47.433	59.832	71.920	82.982
47.447	60.022	71.980	83.113
47.543	60.182	72.042	83.284
47.937	60.272	72.214	83.285
48.034	60.280	72.242	83.290

(Còn nữa)

**VIỆC THÈ - GIỚI AU-CHÂU**

Hạ-Nghị-Viện Pháp lại thảo luận về những vụ biến động xảy ra ở Đông-dương (Arip. - Xem tiếp mục Việc Thè-giới số báo trước)

Chiều thứ sáu 13 Juin, Hạ-Nghị-viện Pháp tiếp tục cuộc thảo luận về những vụ biến động ở Đông-Dương. Ông Berthon, nghị - viên Cộng-Sản, nhiều lượt đứng lên phản đối, sau lại « làm ăn » cái công cuộc thực dân của Pháp. Thủ - tướng Tardieu trả lời rằng các vụ xảy ra ở Đông-Dương chính do bè bạn ông Berthon tổ chức nên đó. Ông nghị Cộng-Sản bèn đem các-mệnh 1789 và cách mạng 1830 ở P.áp mà so sánh với cuộc cách - mạng mà « đảng Cộng - Sản đương dự bị ở Đông-Dương ». Ông Tardieu đứng lên ngăn . . .

Tiếp đó, ông Piétri, bộ - trưởng Thuộc-địa, lên diễn-dàn. Ông bày qua tình hình biến động nghiêm trọng thế nào, lại nói không nên lừng quàng mà cũng không nên làm lý không nhận là nghiêm trọng, đoạn kể qua những lối trừng phạt, vụ trục xuất mấy người Việt-Nam ở Pháp, rồi, nói rằng Pháp sẽ tăng lưu tày bên này lên 9.000 người. Ông bộ-trưởng Thuộc-địa tiếp luận: « Phong trào cách mạng nguyên nhân là từ sự tuyên truyền chủ nghĩa Cộng-Sản. Hội-Đông Đê-binh đã 30 năm nay không có viên Toàn-Quyền nào đi ra phá bỏ, nay cũng không phá bỏ được. Chấn - phù sẽ trừng phạt những người chủ động, còn đối với quần chúng thì hết sức kiên nhẫn... Đảng Cộng-Sản tổ-chức và hoạt động ở Đông-Dương, cuộc tuyên-truyền có những phái viên của Đệ-Tam Quốc-Tế giúp sức. Vụ Yên-Bái là lớp đầu của một cuộc vận-dộng rất lớn, nhưng không thành công, Hồi xảy ra vụ Yên-Bái, ở các xứ Thuộc-địa Hà-Lan (Nam - Dương) quần-đạo và ở Âu-đô cũng có phái sinh biến động... Chính phủ không để cho những tay tuyên truyền của Mạc-Tư-Khoa (Nga) làm cho người bản xứ lầm lạc đầu. Công tác làm ở Đông-dương nhiều, có tiền bộ làm... Về những vụ biến động ở Bắc-kỳ và Nam-kỳ, chính phủ sẽ dùng phương pháp tương đương mà đối phó... Chính phủ hết sức trù chủ nghĩa Cộng - Sản, sẽ đàn áp những người chủ động, giải tán các hội Cộng-sản v. v. »

**Đặc quyền của Đông-dương Ngân-Hàng**  
Sắc-lệnh ngày 12 Juin cho nhà Ngân-hàng Đông-Dương làm giữ đặc - quyền phát phiếu đến 21 Décembre; trước ban ấy bản dự án cho dài quyền sẽ đem ra b. hu quyết ở Hạ-Nghị-viện.

**Chính - phủ Đan-mạch (Danemark) ở phòng Công-Sản**  
Arip. - Những chiến-ti trước có chun trong đời Hồng - Quân Công-Sản Đức, diễn ngày 17 Juin ở 400 chiếc ô-tô vào Đan-Mạch, để công đảng Công-Sản Đan-Mạch gây nên biến động trong nhíp lễ kỷ niệm chiếm Sleswig (Mười năm về trước, Đan-Mạch chiếm đất Sleswig). Trong cuộc kỷ niệm, sẽ có thủ tướng Đan-mạch là ông Steuning ra diễn thuyết; ông này về đảng Xã-hội.

Ngày 16, nhà đương cục đã ngăn phòng ở biên giới hai nước Đan-mạch và Đức, đem quân đội thêm ở các đồn lèn cận Cô-ha lèn cho quân đội rằng nếu cần dùng khi giới thì cứ đóng.

Từ chiều 16 đến sớm 18 chỉ những người có giấy cần cuộc rõ ràng mới được đi qua biên giới, Sở mật-thám Đan và Đức vẫn thông tin công nhau luôn.

**Á - ĐÔNG TRUNG-HOA**

Tướng về Hán-khẩu  
Tướng thủy tinh Hân-khẩu ngày 13 đã đi tàu bay từ Tô-châu về Hán và Tướng định ở lại Hán ít lâu rồi sẽ về Nam-kinh.

Tướng đến Hán lập tức tiến đánh theo đường Bình-Hán. Tin người Nhật nói, quân Phòng-kho đến trợ giúp rất nhiều nên quân Tướng đã về Tô-Dương.

**Tin ở mặt trận**  
Tin báo Tân nói chiến-tranh hiện tin tin tức làm; hai bên hu-tấn rất nhiều, có lẽ đợi đến khi bồi bổ xong rồi mới đánh nhau lại. Duy ở Tô-nam thì Diêm tiến đánh rất dữ, Tô-nam vốn ở trong tay Hán phục-Cử.

Tin báo Arip 14 Juin nói: Tổng-hành-dinh Phòng-ngọc-Tướng cho tin đích-xác rằng suốt mấy mặt trận quân Nam-kinh đều bị đại bại, chết mất 50 phần trăm binh-linh. Hiện nay quân phương bắc đương mưu đánh Tô-châu và Hán-khẩu. Tướng có gửi những điều kiện giảng-hòa. Phòng Diêm không chịu, bực tướng phải ra-chức và chính-phủ mới phải lập ở Bắc-binh. Có tin cho hay rằng Ung-tiêu-Vệ sắp đến Bắc-binh để lập chính-phủ mới.

**Quân-đội Cộng-sản hoạt-động**  
Các quân-đội của đảng Cộng-sản Hán-tiền dần dần quân chính-phủ ở vùng Hán-khẩu.

Có mấy đội tàu chiến đi tuần trên sông Trường-giang, có người ngoại-khieu đi lãnh đạo và chờ binh-linh đến nương nơi hiểm yếu. Ngày 14, đội hải-quân bị quân Cộng-sản bắn rất dữ-dội, có dùng bom mà công lại với quân Cộng-sản.

**Trường - học - Lương giúp Trường chủng ?**  
Tin theo tin Depeche nói hơi trái với Arip. Theo Depeche thì chiến-tranh có lẽ đã gần kỳ liễu-kết vì Trường-học-Lương không đứng trung lập nữa. Mới rồi, hội đồng trường-trực của Nam-kinh tuyên-bố rằng Trường-học-Lương sau khi họp hội nghị và bàn bạc cùng các tướng-linh phương-bắc b. định phải giúp tướng giúp cho Tướng Tin tục hay gì, không rõ.

**Linh Tàu xung-đột với học-sinh Nhật**  
Một toán 80 học sinh Nhật học trường Trường-mại Fukuoka, mới rời sang du-lich ở Tàu, trong lúc đi viếng miền lân-cận thành-phố Sechow (tên Giang-Tây) bị bọn lính Tàu vây đánh. Bọn lính này là bọn bị thất-hội mà đi trốn đã xung-đột với cảnh-sát, vì nhà đương cục thái họ về mà không cấp tiền bồi thường. Toán lính định bắt các học-sinh, nhưng không được; cả 80 người đều chạy ẩn nấp ở các nhà khách-sạn Tàu và ở nhà ga gần đó.

**Phản bức nào có giá - trị, đáng gọi là mỹ-thuật thì thường văn thày có chữ ký : HƯƠNG-KY HANOI.**

**NƯỚC MẮM BẮC-ĐẦU**  
CỦA  
**ĐÔNG-LỆ THƯƠNG-CỤC QUẢNG-BÌNH**  
NGUỒN BỒN 1000000  
Sở làm tại cửa bờ NHẬT-LỆ cách tỉnh lỵ 1 kilômêtrê  
Đã được nhiều nhà du lịch tây và ta tới quan sát tại sở làm, chứng chỉ sự tinh khiết và được đặc tiếng bao, khi ăn ngon không pha chế, có thể để hàng mấy năm không đổi mới  
Bản hiệu đã bán khắp cả Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Nam-kỳ và Ai lao  
Mong rằng các ngài lưu tâm mua nước mắm Bắc-Đầu để dùng hay đem làm quà chọn lựa hơn cho vật khác.  
Thơ và tiền bạc xin cứ gửi cho M. TRẦN NHẬT TÂN là Directeur của bản hiệu ĐÔNG-LỆ THƯƠNG-CỤC

**Trường-phái-Khẩu**

Quân Trường-phái-Khẩu từ Hồ-nam kéo vào Giang-Tây đã đến gần (hạt-lỵ) quân Nam-kinh đóng ở đó không chống cự gì cả, đã kéo lui. Tướng họ-lệnh cho Trần, Lê-Dương kéo quân lên Hồ-nam mà ứng cứu, Trần đã khởi-bành ngày 14 Juin.

**PHI-LUẬT-TÂN ĐIỂN ĐỘNG**  
Arip. Tin Manila 14 Juin. - Các lãnh-tự phái Tả và phái Hữu trong đảng Dân-chủ Phi-Luật-Tân đã chịu hợp tác cùng nhau. Hai phái này chia rẽ trong kỳ tuyên-cử năm 1928. Cuộc hợp tác này có quan hệ đến tình hình chính trị làm vì trong cuộc tuyên-cử sắp đến, thế nào đảng Dân-chủ cũng thắng thế.

Ở đảo Mindanao (cũng về Phi-Luật-Tân, thuộc-địa Mỹ), có biến-động. Quân đội trong đó định đánh máy dân lỵ của quân cách mạng ở Luçon cũng có biến-động. Máy này là địa phương bản xứ thuộc địa của viên cố-đạo Manila; họ không chịu trả địa-tố, bị đuổi khỏi địa-điền; vì vậy mà sinh ra biến-động ở khắp vùng Viên cố-đạo nói chung mấy người bản xứ trả giá với thi sản lòng người đố kỵ lại. Chính phủ Mỹ đã kiếm cách đối phó.

**ĂN ĐỘ**  
Tin Arip Calcutta 15-6 - Dân nhóm nhau rất đông ở trong một làng gần Agre. Lính cảnh-sát đến dẹp, hai bên xung-đột kịch liệt.  
Nhiều tiệm buôn người Anh bị phá, Tin Radio Dép. Bombay 16-6 - 20 người đến phá máy ảnh hàng của người Anh bị lính cảnh-sát bắt. Vì sự bất đồng đó mà ở Bombay dân tâm nổi lên rất kịch liệt. Tình hình Bombay rất rối rắm.

**AI LÀ BAN DAU RẰNG ?**  
Ông Tạ-duy-Hiền bắt đầu từ ngày 16 Juin này khởi sự làm tại Nhà thương Quinhon chừng một tháng, rồi sẽ vào Nhatrang.  
Hiện adresse của ông như sau này:  
Mr TẠ - DUY - HIỀN  
Dentiste  
de passage Hôpital QUINHON  
Q. C.

**TOURANE**  
Kính trình ban Quản-lý và các ngài cổ-đồng Công-ty Trung-kỳ công-thương liên hiệp.  
Kỳ đại hội-đồng thành lập ngày 9 Décembre 1928, các ngài quá yu mà nên tôi làm Quản-lý, và sau đó hội-đồng quản-lý cử tôi ra giúp việc cho công-ty. Nay nhóm công việc bên rộn và lại đầu 6m lên miền, không thể đảm đương công việc công-ty cho tròn bổn phận được, nên hôm 14 Juin này tôi đã gửi giấy cho ông Tổng-Quản-lý, xin từ chức rồi, vậy có mấy lời thưa qua cho các ngài rõ.  
Nay kính,  
NGUYỄN-QUỐC-TỬ

**BỨC ẢNH NÀY CỦA HIỆU NÀO ?**

Phản bức nào có giá - trị, đáng gọi là mỹ-thuật thì thường văn thày có chữ ký : HƯƠNG-KY HANOI.

**NƯỚC MẮM BẮC-ĐẦU**  
CỦA  
**ĐÔNG-LỆ THƯƠNG-CỤC QUẢNG-BÌNH**  
NGUỒN BỒN 1000000  
Sở làm tại cửa bờ NHẬT-LỆ cách tỉnh lỵ 1 kilômêtrê  
Đã được nhiều nhà du lịch tây và ta tới quan sát tại sở làm, chứng chỉ sự tinh khiết và được đặc tiếng bao, khi ăn ngon không pha chế, có thể để hàng mấy năm không đổi mới  
Bản hiệu đã bán khắp cả Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Nam-kỳ và Ai lao  
Mong rằng các ngài lưu tâm mua nước mắm Bắc-Đầu để dùng hay đem làm quà chọn lựa hơn cho vật khác.  
Thơ và tiền bạc xin cứ gửi cho M. TRẦN NHẬT TÂN là Directeur của bản hiệu ĐÔNG-LỆ THƯƠNG-CỤC



Tại sao tứ chi thường hay mỏi mệt và tê buốt ?  
Ấy mắc phải bệnh tê, phong thấp-rối !  
Vậy mau dùng :  
**MAO - KÊ TỬU**  
là thứ rượu chuyên trị về chứng tê và phong-thấp, bất luận nam, phụ, lão, thiếu, mắc phải bệnh này thường hay chân tay bại hoải, các đầu ngón xương thường thấy bực rừc, hoặc đi chửa được nửa dặm đường đã thấy đau gối mỏi mệt hình như muốn ngã vậy, dần dà mới ở cử lấy thứ rượu này vừa uống vừa xoa đó ít lâu thì sẽ không bao giờ mắc phải bệnh tê, vì công dụng của nó rất mau chóng, clo nên thường thường không đủ mà bán,

