

NĂM THỨ TƯ - SỐ 282

Mỗi Số 5 xu

庚午年四月十九日

NGÀY THỨ BÂY 17 MAI 1930

GIÁ BẢN	
DÔNG-PRAP	NGOẠI QUỐC
Mỗi năm: 1.000	500
Mỗi tháng: 2.00	1.00
Mỗi ngày: 1.00	2.00

Mỗi báo phải trả 500 xu
Thứ và mandat gửi cho M. TRẦN
DINH-PHIEN. Ai đăng quang cáo
việc riêng của thương nghị trước.

TIẾNG-DÂN

LA VOIX DU PEUPLE

敏

Mỗi tuần xuất bản hai kỳ thứ tư và thứ bảy

Chủ nhiệm: M. TRẦN
DINH-PHIEN. Ai đăng quang cáo
việc riêng của thương nghị trước.

HUYNH - THÚC - KAIKE

Quản lý
TRẦN-DINH-PHIEN

SÁO QUÀT
Đường Đông-Ba, Huế
Giấy in: 1000
Giấy in: TIẾNG-DÂN-HU

Học không phải
chỉ nhớ sách vở,
nhưng nút út là
nhớ sự làm ăn
và từng khôn trai
khô ở đời.

HỌC ĐỂ LÀM GÌ?

Học để làm gì? câu hỏi ấy
nghe ra thật là tầm thường
cùi chỏ, tuồng như không ai dè
ý đến; nhưng cứ như những
câu trả lời của các nhà học
giá xưa nay thi có một câu
vẫn tắt mà có thể bao quát
được toàn thể và công dụng
sự học là:

« Học để làm người ».

Theo câu nói ấy, có kẻ lại
cải rằng: « vậy thì không học
không làm người được sao? »
Kia như ông Hán - Cao - Tô
không học mà làm một ông
vua anh hùng; ông Hoắc-Quảng
không học mà làm được công
nghiệp lớn; bên Âu-tây nhiều
nhà đại chánh trị đại sáng tạo,
hoặc trọn đời ở trong các mỏ,
các công trường mà làm được
công việc to dò thi sao?
Còn ở trên đời biết bao nhiêu
người vào trường họ, đậu bằng
kia, đậu mãi trong trâm ngan
bộ sách, miệng nói ra rành là
chuyện văn hóa đồng tây, mà
sau đây phảm cách tách chắt,
cò điều mất cả tư cách làm
người nữa. Thế thì câu nói
« học để làm người » không
phải là không đúng sao?

Phải, chỉ nói trong là « học »
thì có hơi không rõ ràng mà
lẫn lộn như trên, nên trước
phải hiểu cái « học làm người »
này không phải như người
minh thường gọi là « đi học »
đó. Theo lối thông thường
người minh thi có ôm sách
tới trường, cò thầy giay, cò
thi có đồ, mới gọi là học.
Nhưng cái học làm người này
thì khác hẳn thế. Sao vậy?

Cái mục đích chân chính của
sự học là thế đó. Học như thế
mới mong bồ ích cho đời, làm
được một phần việc trong xã
hội. Trái lại nếu mới cấp sách
đến trường mà trong nǎo dã
mơ tưởng đến chức kia hám
nó, thấy người ta xuống ngựa
lên xe, mà cũng ước ao cho
được cửa cao nhà rộng thi
cái bá hư vinh, cái mồi phú
quí ấy chắc không sao nhắc
ta lên cái địa vị làm một người
chân chánh ở đời được. Vậy
ai muốn khỏi cái tiếng hư
sinh thi cần phải « học để làm
người »; mà học để làm người
không phải nhất định có cấp
sách đến trường và thi đỗ bằng
nǎo bằng nǎo, nhưng chính là nơi
gương kim cương mà học theo, làm
cho hết nghĩa vụ một người
đối với nhân quản xã-hội vậy.

Hồi-Âu

VĂN-VĂN

Chơi dò cửa Thuận-An

Người dời máy thuở gặp khỉ nhán,
Thèn thoảng chơi dò cửa Thuận-An.
Phá rộng thuyền xuôi đưa mai nhán,
Tráng trong gió mây tiếng hò khoan.
Lao xao sóng lượng gióng sông bạc.
Xép xới đèn soi báu cát vàng.
Nước biếc non xanh man mán thê.
Khiến người du khách động будни
cho người sau học theo mà
người nào có chân tướng người
này, mời người giay cho người
sau mỗi việc; bắt chước được
một việc thi đấu ai đọc thuộc
trầm ngâm quyền sach cũng
chẳng hơn chi.

Cai trường học dè « làm
người » dò tuc là cái cỏi dời
ta ở vây. Bao nhiêu sự khốn
khó ở đời, bao nhiêu sự kinh
nghiem người trước dè lại đều
là những bài giay cho ta. « Làm
người », ở đời dã khó như
trên dã nói thi « học làm
người » chắc không phải
chuyen dè. Trong cai trường
học mênh mông kia, tráng vang
chen-lon, sự lanh sỹ ác, dien
dò diệu hay không thiếu thức
gi; nǎn ai dà dem thân túng
học ở cái trường ấy thi cần
phai có cắp mắt biết quan sát
và cái nǎn biết phan đoán để
lừa những chuyện đang làm
theo, cũng những chuyện đang
chưa cài.

Cái mục đích chân chính của
sự học là thế đó. Học như thế
mới mong bồ ích cho đời, làm
được một phần việc trong xã
hội. Trái lại nếu mới cấp sách
đến trường mà trong nǎo dã
mơ tưởng đến chức kia hám
nó, thấy người ta xuống ngựa
lên xe, mà cũng ước ao cho
được cửa cao nhà rộng thi
cái bá hư vinh, cái mồi phú
quí ấy chắc không sao nhắc
ta lên cái địa vị làm một người
chân chánh ở đời được. Vậy
ai muốn khỏi cái tiếng hư
sinh thi cần phải « học để làm
người »; mà học để làm người
không phải nhất định có cấp
sách đến trường và thi đỗ bằng
nǎo bằng nǎo, nhưng chính là nơi
gương kim cương mà học theo, làm
cho hết nghĩa vụ một người
đối với nhân quản xã-hội vậy.

TAM-GIANG-DU-TU

Nén xem

PHÉP NUÔI LỢN { của ông Thụy
Nguyễn-Trần
PHÉP NUÔI GÀ Trù soạn
GIA - DINH - GIÁO - DUC của ông
Sé-binh-Tử hiện
Bản quyền có bản những sách đó.

E. D.

NGHĨA CHỦ « LỢI » (利)

Báo Tiếng-Dân thèn thoảng có
thể là một lich Hán, như chủ-quản
ý, chủ-dâng-kết, chủ-đánh-dus 管子,
chủ-thợ-lá-cát 管子, chủ-đâng-gia 管子. Các
chủ-ý đều là chủ thường mà giải ra
rất rõ, nghe cũng có thô. Mọi rôi
tôi cò gáp một báu dò nhà quê già
người chia lợn, không sao nhắc
ta lên cái địa vị làm một người
chân chánh ở đời được. Vậy
ai muốn khỏi cái tiếng hư
sinh thi cần phải « học để làm
người »; mà học để làm người
không phải nhất định có cấp
sách đến trường và thi đỗ bằng
nǎo bằng nǎo, nhưng chính là nơi
gương kim cương mà học theo, làm
cho hết nghĩa vụ một người
đối với nhân quản xã-hội vậy.

Trong chữ « lợi » là một bên thi
chữ « hàn » là lúa; một bên chữ
« dao » là dao (l) cò vẫn là (l). Lúa là một vật ăn của loài
người ăn mà sống, nói rõ ra là
cơm. Dao là thứ lợi khi dò dám
chém cắt giết nhau. Hai chữ nhập
lại thành chữ « lợi » là, nghĩa là vì
miếng ăn mà chém giết nhau; chém
giết nhau là dè kiêm ăn, ấy gọi là lợi.

Giảng như thế, tôi cho là
phải. Kia xem thế giới ngày nay,
não tâu, não súng, não mày nọ mày
kia, đua nhau mà săm đồ giết người
nó, không phải vì miếng ăn sao?
Nhưng đó là cách giết người hồn
hồn dè đánh ăn, ngoài ra còn
biết bao nhiêu cách sát nhân vô
hình nữa, mà nói dẽ mục đích,
cũng không vượt ra ngoài vấn-dề
to tát nhứt là cái « ăn » đó. Người
xưa đặt chữ « lợi » là, không phải có
con mồi xá và bẫy trước công
cuộc thế giới hiện thời sao?

Tiếng-Dân

NGHIỆP LÀM NÔNG Ở VIỆT-NAM

I. - Lời bàn chung

Ở Việt-Nam ta, nghiệp làm nông rất

thanh-vọng. Ngày nay, kinh-tế đã bước

nhập trinh-kết cao, công nghiệp mở mang

hơn trước nhiều, mà dại-dốp là vẫn

theo nông nghiệp. Một thế, không phải là

tình hình con nhà nông này cũng như trước

đó; người nông dân biến thiên lớn ra.

ngô-nông-nghiệp này có khác ngày xưa bao lâu,

thiến tình thế thay đổi bao. Một là « nông-

nghiệp tự-bản » (agriculture capitaliste).

như khống có, nó là cùng ngày càng mở

mang thêm. Hai là: trong nông-nghiệp,

ngày xưa trồng trại do « nông-pharm phiêu

như lúa, bắp, đậu, cùi các thứ nông-sản

khác như mía, cây gai, cây đồng thì chỉ

chiếm địa-vị phu-thoát mà thôi;

ngày nay, các thứ nông-sản thứ hai trở nên

quản-trọng. Các thứ trồng chè, cù phê dâu,

cây nứa cao su không ngày nào là không

khuyêch-trưởng ngày. Các thứ nông-sản

và hai mảng thêm, là vi công-nghiệp

(như là công-nghiệp nhẹ) phát-triển, các

có nhiều nông-sản để làm nguyên-liệu.

Nhưng số dâu-dâu mới cát để cung cấp

nguyên liệu cho công-nghiệp, nên phần

nhiều đều do các nhà tư-bản đứng ra kinh-

doanh; bởi vậy cái phạm vi của « nông-nghiệp

» là mờ róng ra mãi. May ch

« nông-nghiệp tự-bản » là một danh từ

không-bắc, có ý nghĩa rất rành-mach, sau

tôi sẽ giải rõ; may chì nói qua rằng hè

« nông-nghiệp tự-bản » mờ róng ra chừng

nào, thì hàng người không dò rõ ràng, không

có cái, đem báu hay không đì làm ma-

sống, càng nhiều chứng này.

Về nhánh nông-nghiệp trồng những vật

lawn nguyên liệu cho công-nghiệp, hiện

nay không-không có. Ta chỉ biết rằng các

thu-thực-phẩm và chế-tạo-phẩm đóng nông-

sản làm ra, năm nǎo xuất-cảng cũng

thêm ít nhiều:

a) Cope (xuất-xứ), năm 1922 xuất-cảng 6.800 tấn (1)

năm 1926 — 11.312 *

b) Đường-mía (chu-xáu), năm 1922 xuất-cảng 5.357 *

năm 1924 — 13.640 *

c) Gạo, năm 1922 — 4.021 *

năm 1926 — 8.777 *

d) Rau-Rhub (7), năm 1922 524.100 lit

năm 1926 1.001.100 lit

e) Gia-trí-vi-dò-tam-bang (gỗ-trúc-teak)

năm 1922 xuất-cảng 5.310 tấn

năm 1926 11.217 *

f) Chè, năm 1922 — 508 *

năm 1926 — 1.118 *

g) Tơ (soie-grise), năm 1926 xuất-cảng xấp

ba năm 1922

Xem qua máy số thông-kết biết rằng

những khóm tu-tham-lai-dò đều

là từ khi sinh ra cả, chư không

phải vét thương-nên quan-bát

chón ngay.

Vợ Kiên thấy có một vết

thương ở bụng, lõa bằng cái đĩa;

hai thương ở hai bên vú, bằng cái

chén-lòng; một thương ở cánh tay

trái gần vai; một thương ở cánh sau

tai bên trái, những thương ấy đều

tui hòn lai thâm-den. Khám xong

lõi bên-bên khẽ không rõ,

nhưng nghe quan-bát rằng

những khóm tu-tham-lai-dò đều

đều từ khi sinh ra cả, chư không

phải vét thương-nên quan-bát

chón ngay.

Vợ Kiên thấy có một vết

thương ở bụng, lõa bằng cái đĩa;

hai thương ở hai bên vú, bằng cái

chén-lòng; một thương ở cánh tay

trái gần vai; một thương ở cánh sau

tai bên trái, những thương ấy đều

ANNAM LỊCH SỰ

HÃY NÊN HÚT THUỐC LÁ JOB

Nghé dâu việc này mè Kiên
đã làm giấy kêu với quan Công
sứ và quan lồng-dốc tỉnh Thanh-
hoa, nhưng chưa biết ra sao.

Bí-kíp chuyen lai cão

NGHỆ-AN
(THANH-CHƯƠNG)

Về việc phái dân-diễn

trong xe có 23 người, hơn 10
người bị thương, và đã đặc tư hai
nhóm.

Một lúc lâu thì thấy quan đầu và
quan thay thuộc Đô-lương di chiếc
xe khác xuống, rồi bỏ hành khách
lên xe ấy chờ về nhà thương
Đô-lương để rót thuốc.

Nguyên việc xe dù này là vì chờ
khách quá lè; xe ấy chỉ được chờ
có 14 người, mà nay chờ đến 23
người, nên khi đến đó vì xe năng
quá tải vẫn không in nên mới phả
cả dưa sét bên cầu mà đâm xuống
khe.

Phuong-Vien
HA-TINH
(NGHỊ-XUÂN)

Rải truyền đơn bị bắt

Sáng ngày 25 Avril hai câu con
ba cù Cù là Cù Gà và cù Ba với
một người dâng tay ở lang Dan-p'ò
bị quan sở tại bắt được trong khu
di rải truyền đơn. Hồi thi nói
người ở Vịnh Thuê bò, song đến lúc
xét nhà bà được ban in và giấy
ma.

Rạng ngày 25 lại bắt thêm thầy
giáo Ngô-hữu-Yên dạy trường
Phú-lap.

Mấy người ấy đều dương bị
giám ở đê lao Vinh.

Cách đó mấy ngày thi có lệnh
quản trên cho lính về triết bị bắt
cả cây cối tre rao ở lang Dan-phò.

Hồng - bắc

BÌNH-DỊNH

(TÂN-DỊNH)

Oan quan

Phía nam lang Đại - Táp
chùng tôi, giáp đồng mương của
lang Chấp-lè. Năm 1927,
Hương-bản lang chúng tôi là Lê-
Hạt lanh ruộng khâu phân gần
đồng mương ấy, có xôi mồi cai lùn
lý nước vào ruộng. Cũng trong năm
 ấy về tiết mua lụt xối lờ ra, dài 10
thước tây. Khi ấy dâng trong lang
 xóm nhau đến dập chỗ lò ấy, và có
chánh lang Ngô Liên đốc sứ và
sứ Lê-Hạt bắt trùm thành bờ cao,
nhưng Lê-Hạt không tuân hành,
sau gặp lụt nước tràn phò lở
thêm ra và bồi cát vào ruộng lang
cũng trả đồng già không được
trở lên xuống.

Trong ba năm kia dâng ký quản
cấp, chúng tôi có trình quan
huyện chờ ruộng cát bồi lò; quan
huyện lại sục trát bài Lê-Hạt
va mấy nhà có lấy nước dâng
mương dò phải dập. (Trật này lý
trưởng của giữ, mà Lê-Hạt cũng
chẳng dập, nên gấp mưa thì nước
tràn bồi cát thui lúa một dây dài,
từ chỗ lò dập ruộng lang Chấp-lè
trước 20 mẫu. Chúng tôi vua dem
sự hại trình quan, thi đã có lý
trưởng lang Chấp-lè không đưa kêu
Lê-Hạt bồi thường hoa lợi và Hồ-
Tư, Lê-Cầu là người chủ ruộng lang
Chấp-lè đến nhà Lê-Hạt là lang vì
họ đã bắt lù do là của Lê-Hạt
xơi. Huyện phai viên Đề-tại đến
kham, bắt Lê-Hạt giải như hầu cùi;
chẳng biết vì có gì mà sau quan
huyện lại sục lang dập, rồi cách
vai ngay tha Lê-Hạt về.

Chung tôi có dâng đơn kêu Tỉnh
Toa nhiều phen, mà quan trên
không xem, cứ nói họ sống bờ dập
của lang tai lang phải dập.
Ngay tháng hai năm nay có trại
huyện sục về làm án chung tôi; chúng
tôi không chịu ký án; quan
huyện sục trát cách đích cầu dem
chưa việc và làm án vi linh tất cả.
Cách vài ngày lại sục trát rằng:
như lang không chịu án thì đồng ký
thân tiêu và phản nhập lang khác.
Thật là oan quá!

Dân làng lai cão

PHẠM-THIỆT

(DUONG)

Cai nạn ách của dân làm muỗi!!

Tại xã Diêm (Duong) thường
mỗi năm dân làm ra muỗi
thì được den tới kho đóng
bán cho Nhà nước, và tiền
muỗi gánh \$001 hoặc \$003 mỗi
gánh, tuy chủ xá hay gánh, tuỳ
minh muỗi không ai can thiệp.
Vậy mà năm nay lại khác. Khi
muỗi ở ruộng lén sản có được
phép ông chel mới được gánh
xuống kho, có mội đòi; người
muỗi lén sản tới 10 ngày mà
không được phép. Lại có lính
ông chel bắt ruộng ở xa kinh
hay là gần kinh thì công gánh
cũng trả đồng già không được
trở lên xuống.

(Theo tin F. I.)

HAI PHONG

Bắt được bao Cộng Sản

Mấy hôm nay tại Hai-phong
người ta thấy có kẻ phát rải nhiều
bão Humanité báo này là cự quan
Trung - Ương của đảng Cộng Sản
Pháp, xuất bản ở Paris).

(Xem tiếp trang ba cột nhau)

Vậy là vì sao 7 điều ấy dễ hiểu
nhưng khó nói.

Kết chuyen lai cão

BẮC-KỲ
HANOI

Ký-con đã bị bắt

Ký-con tức Đoàn, ban trưởng ban
âm sát V. N. Q. D., người chủ
trong các việc âm sát xảy ra trong
năm vừa qua, lâu nay Ký-con
trốn tránh ở vùng Nam định
song các nhà đương cục không sao
tim ra manh mối được nên có cuộc
2.000\$ cho ai bắt được Ký-con.

Vừa rồi có tin báo cho các nhà
đương cục biết là Ký-con ở trong
một cái nhà kín; liền có lính đến
vây chung quanh nhà ấy để bắt. Ký-con
thúy động nhảy lên nóc nhà;
các viên chức một thám tử đi theo
một bồ lầu mới bắt được.

Ký-con hiện bị giam ở nhà pha
Hồ lò.

Chiều hìn 10 Mai và trong đêm từ
hôm 8 giờ tối đến quá nửa đêm quan
Dự-tham đã đến Ký-Con lấy cung.
Nghe đâu Ký-Con nhanh hối

các tội buộc cho ai h.

Hồi 10 giờ sáng hôm 11 Mai đã
dẫn Ký-Con đến đối chất với Phạm-
huy-Dương. Dương có hỏi Ký-Con
có biết ai bắt mình chăng thì Ký-
Con trả lời rằng không không
nói tên. Ký-Con lại nói luôn rằng:
trước khi bắt Phạm-huy-Dương
thì Ký-Con cũng mấy người nữa
trong V. N. Q. D. hợp một buồi
hội-nghị ở Hanoi để bàn-dịnh.

Hai mươi ba người cảng ở trong
nhà bếp Trống kinh bắt Ký-Con,
đều bị bắt giải cả về Hanoi, giam
tại sở Liêm phon để xét.

(Theo B. D. P.)

Cô Giang bị bắt hụt

Cô Giang là em ruột cô Bắc. Hai
chi em đều rất tàn tẩm tái lục
giúp V. N. Q. D. D. nổi là
trong việc di cõi-lòng lập các chi
bộ các nơi. Như khi Tuan-Hoc
phai hai có lập binh-doan Yen-
bai, hai có chịu hiến thân, tim ngay
hai người có thể-tre trong trại lính
lấy làm chông; lúc lập xong binh-
doan hai có lại trả về Đại khai
cái hý-ting của hai chi em có Bắc
la thê.

Hện có Bắc đã bị bắt từ lúc đầu
xảy ra việc biếu-dòng và đã bị Hội-
đồng dẽ-hình ngày 27 Mars kết án
phát-lưu chung-thân.

Còn cô Giang vẫn trốn tránh
được.

Lúc hôm 9 Mai vừa rồi có tin báo
cho số Mát-tham hay rằng cô
Giang ở trong gian phò no. Số Mát-
tham liền cho lính đến vây nhà do,
nhưng không thấy cô Giang đâu cả.

(Theo tin F. I.)

HAI PHONG

Bắt được bao Cộng Sản

Mấy hôm nay tại Hai-phong
người ta thấy có kẻ phát rải nhiều
bão Humanité báo này là cự quan
Trung - Ương của đảng Cộng Sản
Pháp, xuất bản ở Paris).

(Xem tiếp trang ba cột nhau)

SÁCH CẨM

1) Lịch-sử tiều-thuyết Lý-nam-
đế của ông Nguyễn-lữ-Siêu soạn
xuất-bản ở Saigon.

2) Mẫu chảy ruột mềm của ông
Nguyễn-Huy-soạn, xuất-bản ở Saigon.

3) Tiêu-anh-hùng Võ-Kết của

ông Phù-dức-soạn, xuất-bản ở Saigon

4) Tân-dân học-xá của hai ông

Hoàng-kín-Long và Lưu-thoại-Khai

soạn, xuất-bản ở Gia-dinh:

Bốn quyển đó đã có nghệ-dịch-quan

Khâm-sứ ngày 10 Mai cầm luu-hanh

và tàng-trú trong địa-hạt xứ Trung-ký.

RẤT MỚI! RẤT TIỀN!

Tiệm ăn tiệm mới mở lại đây
Paul-Bert gần cửa Gia-Hội, biển là
Cheong-Shing (13 Xương-thắng), cửa
đầu Tần và Au m rất tinh xảo, tiếc
đi rất vui lòng khách mà giá lại rẻ, dù
lại ngon. Khách ở phương xa mua về
ngoại Kinh-dò phong-cảnh chờ đến
qua rất uổng i tài uổng !

CHEONG-SHING

tại đường Paul-Bert gần cửa
GIA-HỘI

HUE

SOCIETE ANONYME DES RESTAURANTS HAO-HUNG

Au capital de 7.200\$00 porté à 60.000\$00

SIEGE SOCIAL, RUE MARC-POURPE A TOURANE

Agences : TOURANE - QUANGNGAI - QUINHON - SONGCAU - NINHHA
NHA TRANG-VILLE & NHA TRANG-GARE

GIẤY MỜI NHÓM ĐẠI-HỘI-DỒNG THƯỜNG-NĂM

Thứu các ngài cõi-dâng,

Chiều theo khoản 29 Điều-lệ Hội, xia mời ngài đến ngày Chủ nhật 25 Mai 1930 lúc là
ngày 27 tháng tư Annam-kì; 8 giờ sáng đến nhóm Đại-hội-dồng thường-lên tại nhà
hội chánh, đường Marc-Pourpe à TOURANE

CHƯƠNG-TRÌNH NGHỊ-SỰ

1) Dựyt y sô sách năm 1929-1930 và tờ trình của ông Hội-trưởng, ông Tòng-tý và
Ban Hội-dồng Kiêm-sát.

2) Ban cù Ban Trị-yet theo khoản 16 và ls điều-lệ Hội.

3) Ban-lai Ban Hội-dồng Kiêm-sát năm 1930-1931.

4) Giải-quyet về sự chia tiền lời

5) Ban và các việc mờ mang các vấn đề thương-mại

6) dàn các việc lính-tinh.

Kỷ-nhóm Đại-hội-dồng thường-năm nay, có nhiều vấn-de thương-mại bẩn-bội
phải cần chỉnh đốn lại cho được hoàn-toàn, vậy xin quý ngài đến nhóm Hội cho được
đóng dù mà bẩn-bắc và giải quyết các việc, nếu ngài có trả sự gì mà không-đi nhóm
được, thi xin ngài nói kỹ giấy ủy-quyền cho một vị cõi-dâng khác thay mà để quay-đi ngay
trong khi nhóm Đại-hội-dồng cho đóng-dồng dù là nhóm Hội.

Nay kính mời

Pour le Conseil d'Administration, l'Administrateur délégué

NGUYỄN-VĂN-TÙNG

DÚT NỌC

Trước kia, ai dâng bệnh lậu hoặc hoa-liêu, dùng
thuốc Tham-thien-Dương mà nay dâng bớt. Tuy vậy chờ động
trời lại đau nhứt trong xương-tủy, dù chưa phát chứng
bệnh gì cũng nên uống thuốc **BỒ-HUYẾT-KHU-PHONG**
cho tủy-tết nọc, bồ khi huyết, lọc mau trong lại, sau nầy không
có bệnh gì, sinh dễ hoán-toán, dòng giông khỏe mạnh.

THAM-THIỀN-DƯƠNG

Tông-Dai-lý ở Trung-ký

TRẦN KIÈM-QUÂN

Rue Dong-ba (Hué)

TẠI HUẾ

Kết từ ngày Tiên Long Thương-Đoàn đóng cửa,

AI LÀY BUÔN, MUA LÉ

Dầu Khuynh-Diép,

Nhuỵ Trâm-Huê,

Dầu Ba-Cô,

Nước Sông-Hương,

Xin đỡ hiệu QUAN-HẢI

Bường Gia Long

là lồng-dai-lý ở Hué

của VIÊN ĐỆ ĐỒNG-HỘI

Ở Hué, hộp Thủy-Mạc chỉ có bán lẻ tại hiệu

Quan-Hải mà thôi

Tôi nói tiếng Anh trong khi nói

chuyện thường, nhưng...

- Không có cái • nhưng •, mày
biết nói tiếng Anh hay không biết
nói?

- Trong các nghề chuyên môn có
nhé ai tiếng họ nói mà tôi không
i-đa.

Ông Vũ phan xay lại nói với ông

đó không nói Bồ-nor, những điều
con nhó nay nói đó không phải là
khô-dâu.

- Vâng tôi dám chắc rằng nó
không phải ngữ xuân-dâu.

- Vậy thi có lẽ chúng ta sẽ dùng
nó nên việc.

Ông Vũ phan tay chống gậy, tay
chỗng qua tay ông đốc, và bảo con
Bồ-nor:

* Hát theo chúng ta đây.

(Còn nữa)

chryen mòn, và nó xưa nay chưa
đúng đến thử tiếng nhà may. Nếu
nó không hiểu

