

HANOI

Chuyện lời thối tại trường sư-phạm

Ông M. R., giáo viên trường sư phạm, có tài một người học sinh trường đó mấy tai. Qua hôm sau thì thấy chúng quanh trường có truyền đơn rải khắp. Truyền đơn ấy đại ý là bày sự nhục của học sinh trong việc đó, cái thái độ tàn nhẫn của giáo viên M. R. và khuyến học sinh đến kiện ông Đốc và nếu không được kết quả thì đến đờng học lớp ông M. R. dạy nữa. Ông Đốc trường thấy truyền đơn như thế có ý ngại nên viện binh lính đến trường để thực đối phó với học sinh. Học sinh sợ từ niên cũng không chịu học với ông M. R. Đến ngày thứ bảy thì ông Đốc trường buộc học sinh làm giấy nói rằng mình định nghỉ học, nhưng học sinh không chịu, trong ngày đó, sau giờ học thì nhóm nhau lại bàn cách trả lời với ông Đốc và phái người đến nói chuyện với M. R. ... A. P. I.

HAI PHONG

Xét nhà, bắt người Hôm 29 và 30 mars, sở Mật thám Hai-phong có xét nhiều nhà và bắt giải về Hanoi 14 người (gười, buôn bán, ...). Lại có giấy bắt Cao-ngọc-Quan, từng sư ở Hương điện, song Cao-ngọc-Quan đã trốn mất.

VIETTRI

Trường vô bị Việt tri đóng cửa Bao A. P. I. đang tin rằng trường vô bị Việt-tri đóng cửa vì người ta cho rằng lâu nay trường đó làm một cơ quan tuyên truyền bài Pháp.

NAM-DINH

Mây trâm thợ máy sợi đình công Hôm 26 mars, lúc 17 giờ, một p ần đông thợ máy sợi, vừa đàn bà vừa đàn ông, đình công.

Thợ đình công nhóm nhau trước cửa xưởng để khuyến khích thợ của ở lại làm theo mình.

Lính cảnh sát và một thám can thiệp vào, bắt mấy người thợ đình công đem về bắt.

Hôm 29 mars, lúc 10 giờ rưỡi, sáng, mây trâm thợ đình công, cả đàn bà cả đàn ông, kéo nhau đến hát ở bên Khoái - đình để yêu cầu thả mấy người bị bắt nói trên.

Khi 11 giờ hơn, có một toán lính khố xanh đến đóng ở bờ đó. Nguyên nhân sự đình công này là do công nhân đòi hỏi điều kiện sau này:

- 1) Yêu cầu tăng trợ một người cai khách và một người cai Annam rất cần thiết đối với thợ thuyền.
2) Yêu cầu tăng lương vì gạo này gạo kém quá.
3) Yêu cầu làm rút giờ, vì làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều nhiều quá.

HONGAY

Mất 82.000 viên chất-nổ Sĩ mô than ở Hongay mới mất 32.000 viên chất-nổ. Người ta cho rằng đáng viên công-sản lấy để làm bom. Sĩ Mô than đã p ai người đi Am An kết kết lập nơi. A. P. I.

CHUNG QUANH HAI CHỮ 'KHAÍ HÓA'

Hơn nửa thế kỷ nay vì cái triều lưu cạnh tranh trên thế giới mà nước Pháp với nước Nam biến cách non che, mà cũng biến cách; nói cho rõ là vì cái triều lưu ấy mà nước Nam phải chịu nước Pháp báo-hội. Trong quyển sử bia xanh sau này, con cháu ta cũng sẽ đọc cái câu rất thú vị: 'Nước Pháp đã nhận cái chức trách bảo hộ mà khai hóa cho dân Việt-Nam v. v. ...'. Nhưng không những thế mà thời, hiện bấy giờ ở các nơi nghị trường, tại các tiệc nghị-hội mà có cả người Pháp, người Nam đến dự, thì cái tiếng 'khai hóa' cũng đã từng phen chêu lộn với tiếng phác kêu, tiếng nút rựa sấm-banh nổ. Chuyện thực hay hư? chúng ta sẽ chắc rằng chuyện có ở trên mặt giấy.

Thế mà vừa rồi một tờ báo tây nọ (F. I. tưởng như không muốn để cho người Pháp nhận lấy cái trách nhiệm khai hóa.

Số là gần đây tại bộ Thuộc địa bên Pháp có trú định việc thiết lập tại Hanoi một trường cao-đẳng luật khoa, để cho những người Annam được đến học và thi lấy bằng cấp cử nhân và tiến-sĩ luật-khoa. Chuyện có thể mà tờ báo nọ lấy làm tức giận, không cứ cái ý kiến đó, mà đối đầu là của một tờ báo tây; nhưng ý kiến của một nhà ngôn luận cũng đủ làm tiêu biểu cho ý kiến của phần đông người Tây ở Đông-dương. Vậy xin tường thuật sơ lược các cái có mà bạn đồng nghiệp đã viện để phản kháng sự thiết lập ấy:

1. - Lập trường cao-đẳng luật khoa ở Hanoi thì không làm ích cho người Pháp ở Đông-dương, vì cái số người Pháp ở thuộc địa không mấy; và nhiều người Tây qua đây chờ con cái cứ để lại tập học bên mẫu quốc của họ.

2. - Lập trường cao-đẳng luật khoa thì chỉ làm cái lò đúc bằng-cấp cho một bọn học sinh bản xứ, và khi có cái bằng cấp ấy rồi thì học sinh này lại đòi hưởng những quyền lợi như những người ngoại quốc có cấp bằng cấp voi cấp bằng của họ.

3. - Lập trường cao-đẳng luật thì lại phải lập một cái luật khoa thư viện lớn kèm rất nhiều và phải trả lương cho mấy ông luật sư ăn gạo. Lại phải cấp học bổng cho học sinh nghèo. Số tiền chi phí mỗi năm không phải là ít.

4. - Muốn học ở cao-đẳng luật-khoa thì phải có cấp bằng từ tại 'mẫu quốc'; nhưng hiện nay vì số học sinh có cấp bằng ấy vẫn ít nên có nghị định cho những người ở tại bản xứ được hưởng quyền lợi, như những người có cấp bằng từ tại 'mẫu quốc'. Cái điều này bạn đồng nghiệp cũng oán đời.

5. - Đường cái bụi mà những bọn phiến động đem củi ngửi qua khếch mà rải khắp vào trong xứ, đều là bọn học anh tốt nghiệp ở các trường, thì đặt thêm một trường cao-đẳng là không ích mà chính là một thêm cái đường rối loạn. ...

Vì năm cái cơ trên mà bạn đồng nghiệp phản kháng sự thiết lập một trường luật-khoa cao-đẳng ở Hanoi. Mấy cái cơ của bạn đồng nghiệp viện đó thì có thật; và đối với hai nước khác nhau, hai dân tộc khác nhau, vì lẽ sanh tồn cạnh tranh nên quyền lợi phải chống chọi

mà quyền lợi chống chọi y kiến không đồng được. Điều đã rồi. Nhưng nếu nói về hai nước có cạnh thiếp nhau, lịch sử rõ ràng giúp với nhau như nước Pháp với nước Nam thì không lẽ bạn đồng nghiệp chống lại quá đáng.

Theo cơ (thứ nhất) thì tôi Pháp mà có thì hành các công-nội gọi là khai-hóa thì chẳng qua ích lợi cho người Pháp, nếu người Pháp mà không hưởng được cái quyền của những công cuộc khai-hóa thuộc-địa, thì nhất định họ Pháp không chịu thiết lập, cũng về phương diện lịch-kỷ mà nói cái cơ ấy vẫn hay, nhưng nếu đối với khai-hóa, mà còn không muốn ở đường học vấn, thì ngôn hành thì nhất bảo người bản-xứ tin-nhiệm sao được?

Con nói sự người bản-xứ học đồ được những bằng cấp sang với người Pháp, thì cái sự ấy lại càng trái ngược với cái chính-sách khai-hóa học. Người đã viện cái cơ này mà không cho một trường học thì cái làm lý ra thế nào, ta không bàn dài mà ai cũng trông thấy vậy.

Đến chuyện 'ôn kềm' thì nước Pháp từ khi qua báo thì đã làm biết bao nhiêu việc xấu, không phải một việc trường học, mà sự ôn kềm sự của nhà, cũng như chịu phần nhiều chỗ có không đầy đủ.

Lại nói đến cái lòng bả-miền của bạn-dồng-g-nghiep không muốn cho hai cái bằng tu-tai bản-xứ và Pháp ngang-nhau, thì lại càng ư ra ca, tâm-lý hẹp hòi, và bất công. Ai đã thủ nghĩ cái ghế trung-đẳng học-đường bản-xứ thì đã biết cái chương trình học-khoa của hai hạng trung-đẳng Pháp, và trung-đẳng bản xứ có hơn kém gì nhau đâu. Xưa nay vì cái màu da kém trắng mà anh em học-sinh bản-xứ bị thiệt, nay lại, đến việc cho hai bằng cấp có giá-trị bằng nhau, thì chẳng qua là một cách đối phó cho hợp với công lý mà thôi. Ai là người thờ c ông công-lý, đáng lẽ phải tán dương điều ấy mới phải, chứ lẽ nào lại bắt mẫn cho đàn.

Bốn cơ kể trên là đối với ngày thường mà nói, bạn đồng nghiệp không muốn cho người bản xứ được hưởng mấy một quyền-lợi 'bỏ anh, bỏ g' mà muốn cho người Nam được học đồ mấy cái bằng cấp ngang với người Pháp. Điều thì nào mặt lòng cơ theo mấy cơ nói trên, cũng đọc được cái tâm lý người Pháp; ít nữa bạn đồng-nghiep không nói trái với tư tưởng, k ông giả-dối với người đời, lấy vài sự của mặt thanh; đó cũng là một sự đáng khen.

Và nói về 4 cơ trên mà không muốn lập trường cao-đẳng luật thì để ngie, đến như nói lập trường cao-đẳng luật thì sẽ thêm cái số người phản-đối, điều ấy có lẽ sai. Vẫn biết xưa nay ở các dân tộc hạng người đứng ra làm thầy hướng đạo cho quốc dân, toàn là những người có học thức; nhưng mấy cuộc biến-tiến trong lịch-sử thế-giới là vì không thể lòng dân chúng mà gây cái mới ác cảm ngầm ngầm chỉ ở thời mà phát hiện. Xem trong lịch-sử đủ rõ: Nếu nước Pháp mà k ông 'rải qua cái ách quan quyền và qui phải hà hiếp nhân dân thì cuộc các-mạnh 1789 làm sao mà có? Nếu

CÂU CHUYỆN THANH-TRA

(Tiếp theo)

Câu chuyện thanh-tra trong tù mà kỳ-giả nói trên, chính là việc ở ngoài đảo Côn-lôn (Pulo Condore). Năm 1908, kỳ-giả vì can việc quốc-sự đày ra Côn-lôn, ở đây mười mấy năm trời, trải 5 ông tham biện (L'administrateur directeur du pénitencier, trong tù thường gọi là quan c'anh). Côn-lôn là một hòn đảo, chánh-phủ dùng làm nơi đày tội; một cõi giữa biển, cách hẳn trong đất, về các cai trị tù tội thì p ép luật nghiêm nhặt, cấm p ông kỳ càng gần như một sợi tóc cũng không lọt. Đã là tội tù không được hưởng các đối đãi như binh dân, đều đó đã đành; so g vì cách xa trong đất, nên chỉ gao quyền cho quan chánh, quan chánh ở đó, tức là ông vua, ai cũng phục thuộc dưới quyền lệnh của.

Lúc kỳ giả mới tới (1908) gặp ông quan chánh (kỳ giả quên tên) có một mặt và có bệnh nghien... nên ít tiếng phàm việc sắp đặt về đối đãi trong tù toàn giao quyền cho ông xếp gardien en chef và người giữ tù (người Tây và Tây đen, cũng ma a (surveillant) giữ tù (ougné) có một... làm xâu không lấy trả lời. Mỗi ngày chỉ mợ của ra 'àng hiện (vé-randa) ăn cơm hai lần, rồi vào phòng ngủ. Đồ ăn thì giao cho một bọn tù nấu bếp nấu dọn thế nào

Trong lúc bấy giờ, không rõ vì cớ gì, hồi nhiên có quan Thanh-tra ở Saigon ra. Trong tù nghe nói quan thanh-tra, k ông khác gì đang lúc đại nạn mà được chđ mua dàu, cảnh tượng học chung chung, bằng đời ra một cách mới: mấ bác gác và ma tá, không thấy đánh đập; ở hết như một bữa trước; mỗi bữa ăn thì ông xếp vào xem bên này sang bên kia, người thì được ra thăm người thì được chặ xiềng, trong khám thì quét dọn rất là sạch sẽ v. v. Quan thanh-tra ở tại khám mà mấy bữa mỗi ngày vào trong khám ra cho họ tù tội ai c

Trong Trung-hoa mà không có cuộc Mãn-thanh chuyện chế thì sao có cuộc dân quốc? Có thể đủ tiêu cuộc tri an mà có hề bị khuấy rồi có phải tại trường học luật đầu? Vậy muốn duy trì cuộc tri an thì trước hết phải sửa đổi nền chính trị, như thế vừa hợp với chính sách bảo hộ, vừa ích lợi cho cả hai bề bằng cứ tưởng rằng cho người Nam học lên các bậc cao-đẳng thì sẽ ngay cho cuộc tri an, điều ấy lại trái ngược với cái y nghĩa khai-hóa và không sao ngăn được cái ác cảm của nhân dân

Giảng Hạ

NƯỚC MẮM BẮC-ĐẦU

Của ĐỒNG-LỆ THƯƠNG-CỤC QUẢNG-BÌNH NGÂN ĐÓN 25.000.000 Số làm tại cửa bờ NHẬT-LỆ cách tỉnh lỵ 1 kilômêrê

Đã được nhiều nhà du lịch tây và t' giới quan sát tại số làm, cũng chỉ sự tinh khiết và được đặc tiếng ban theo là ngon không pha chế, có thể để hàng mấy mươi năm không đổi mới. Bản biểu đã bán khắp cả Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Nam-kỳ và Ai Lao. Mong rằng các ông lưu tâm bảo người nhà mua nước mắm Bắc-Đầu để dùng hay đem làm quà cho bạn có hoa cho vật khác. Thư và tiền bạc xin gửi cho M. TRẦN NHẬT TÂN là Directeur của bản biểu ĐỒNG-LỆ THƯƠNG-CỤC

VIỆC T. C. - GIỚI

A-ĐÔNG TRUNG-HOA

Tin Diêm Hinh-Son.

(Tin ngày 27 Mars)

Ở Hào cận Thủ-châu (phía Bắc Giang-Tô), ở Hà-Nam, không có tin gì về chiến tranh hai bên ở Nghệ An Diêm tr. tức là chức chính phủ ở Bắc-blan rồi sau mới Lo lịch danh Tướng-giới-Trạch.

Tin báo tây nói rằng ngày 27 nay, Diêm T. ch-Son cho quân đội đến chiếm cư bộ quân bộ Ngạc-gao cũ; 60 người chức quân đội ở đó, đem binh lính theo tin thông tin thông tin báo chí báo chí, người ta nói xem đó thì biết nào Diêm cũng sẽ lập một chính phủ gồm lại quân nhân phi đặc để đ' kháng công Tướng.

Quân Cát-hồng-Xương chiếm Lào-Hà-Khâu

Hải bộ quân Phủ-Đông-Noc-Tương tập trung ở Trích-châu Bộ binh-pháo. Có Cát-hồng-Xương chỉ huy đã đến Yên-Thành và L. Lào Hà K. h.

Vì sao mà Diêm bỏ Quốc Dân-Đảng mà ra?

Quốc Dân-Đảng lại năm năm đây chẳng làm ra trò gì; Diêm có gia nhập Quốc-Dân-Đảng hoặc ở ngoài vòng Quốc-Dân-Đảng, thì niệm cũng cứ là Diêm, vì qui trình chủ nghĩa của đảng thời ra không có nơi theo đường nào cả. Mọi đại Diêm bỏ Quốc-Dân-Đảng mà ra, ai kể lý do thì Diêm trả lời: 'ở Trung-Hoa, làm cách mệnh () đã có vài mươi năm nay, mà dân tình cơ khôn khố. Hiện bây giờ

Muôn bán

Một số đất 412 mẫu annam gần biên cách thành phố Nhatran 12 cây số có đường chuyên chở bằng ghe về Nhatrang trong số đất ấy có 10000 mẫu đất 6000 cá. đã có trại, còn 4000 cây gòn có trại - 31 mẫu ruộng, một cái nhà bê-tôn 2m x 10 con trâu, 45 con bò 3 cái lò gạch 2 cái lò vôi. - Ai muốn mua thì hỏi M. TRƯƠNG-SI - THẮNG, entrepreneur à Nhatrang.

CÁO-BẠCH

HỘI SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TONKIN ET DE L'ANNAM (điền địa gia ốc bộ), là một Hội lập theo thể cách Hội đặc-danh, vốn trước triệu quan tiền Pháp, mới thành lập tại Hanoi có lợi kinh cáo đồng nhân biết rằng kể từ ngày 22 Jotin Bản-Hội khai-trương tại nhà số 15 phố Henri Rivière (nhà Hotel Métropole). Hội-Số cũng ở đây.

Hội giao-dịch bất thủy những việc hoặc về bất-động-sản, như là mua bán, di chuyển, cầm cố cũng là quản cơ những điền địa gia ốc trong toàn hạt ở Bắc-kỳ và các tỉnh phía Bắc Trung-kỳ cho đến hết địa-phận của Hà (Tonkino).

Chủ quyền giao-dịch mọi việc này, Bản Hội đã phó thác cho ông LESTERLIN là nguyên công-sứ, nay về tri-đ, mà mấy năm gần đây cũng đã trải coi qua những việc điền địa gia ốc trong xứ này. Trại ông thì có quan Kỳ-sư hu-tri LACOLLONGE đã coi sóc về mọi việc chuyên-môn.

SÁCH NÊN XEM

GIA-BÌNH GIÁO-DỤC (quyển thượng và quyển hạ) Giá mỗi quyển 0\$20

HỘI-VẬN-QUỐC-TIỆT-KIỆM

Chi cuộc ở Phố Borgnia Desbordes Hanoi, kính lời báo cáo cho các chức cơ nhân Phố-tiết-Kiệm của Hội biết rằng kỳ xổ số thứ 30 sẽ tại Tổng-cuộc ở Saigon ngày 28 tháng Mars 1930 mới rồi, cái số 1511 của ông Đông-trọng-Diên ở Quảng-ngãi (Tru-g-kỳ) được trúng. Số bạc trúng 1.000\$00 đã cấp phát liền rồi. Kỳ xổ số gần tới đây thì định ngày 28 Avril 1930.

LÀM THẾ NÀO CHO NỖI GIỐNG MINH ĐƯỢC BỀN CHẶT VÀ TRÁNG DƯƠNG BỔ THẬN? - XIN HỎI ĐỒ VÀ NHẬN CHO KỶ

YẾN SƠ BỒ-THẬN-HOÀN

Những người ham mê thú sắc quá độ, hoặc nhiều tuổi khí huyết hư kém, thận thủy bất túc, sinh ra đau lưng, chóng mặt, chóng mặt, ăn không được ngủ không yên giấc, đêm nằm hay chiêm bao, mộng tinh, di tinh, Còn một điều rất nên chú ý và phải sớm sóc đến ngay lập tức là những người đã thất-hại gia-thất-lưu ngay mà vẫn chưa được nở hoa kết quả (sinh đẻ) và một sự phiền nư là những người đã nhiều tuổi rồi mà vẫn hiếm con muốn cháu, những sự phiền-não ấy bởi đâu mà ra cũng tại tinh huyết loãng xấu, thận thủy hư kém đó, vậy mau dùng thuốc này sẽ được như ý sở cầu.

Mỗi hộp giá 1500

Bán được - phòng và các nơi đại - lý đều có sách thuốc miễn

ĐẠI-QUANG-DU-ỐC-PHÒNG 46 B' Tông-dộc-Phuong CHOLON - 47 phố hàng đường HANOI

CÁC NGÀI ĐI XA HOẶC Ở NHÀ LÚC NÀO TRONG NGƯỜI CŨNG NÊN CÓ

DẦU ĐẠI-QUANG

Chuyên trị nhức đầu, đau bụng, sốt nóng, sốt rét, ngã nước, đi rữa, nôn mửa, ngạt mũi, hắt hơi, ngời đầu, áp xe, say sóng say gió, ăn uống không tiêu, gặp bệnh thờ-khí bất chất, lấy dầu này vừa uống vừa xoa lộ ít lâu thì sẽ khỏi ngay, thật là một thứ dầu rất hay không đâu bì kịp.

Nguyên giá mỗi lọ 0\$25 Hiện giờ bán giảm giá là 0\$20



