

DEPOT LEGAL INDOCHINE N° 0241

TIENG-DAN

HOANG-HUOC-KUAI

LA VOIX DU PEUPLE

SAO QUIN

ĐƯỜNG BANG-BA, HAI

MỠI TUẦN XUẤT BẢN HAI KỶ THỨ TƯ VÀ THỨ BẢY

TRẦN ĐÌNH-PHIÊN



Cái ảnh sáng khoa học đi đến đâu thì cái bóng tối ngu độn liền đến đó. Khoa học là mối đem đường hạnh phúc, ngu độn là mụ đẻ ra bần-cùng.

Table with columns: GIÁ BÁN, ĐỒNG-PHÁP, NGOẠI-QUỐC. Rows: Mỗi năm, 1000; Mỗi tháng, 2,00; Mỗi số, 1,40.

MUON CHO KHOI LAM TRUOC PHAI CHUA CAI DOT

Phương pháp chữa dốt ở nước ta khiếm khuyết như thế. Nếu nói về thời kỳ Âu-hóa truyền sang, thì so với các nước láng giềng như nước Nhật, nước Xiêm và nước Tàu vẫn không sau trước bao nhiêu, thế mà người ta thì nhớ mỗi Âu-hóa dốt mà ngày đi tháng tới, lần lượt mà bước lên con đường phú cường; còn mình thì ngờ ngợ ngáo ngào, dẫu có người Pháp ở chung một nơi, mà cứ ôm cái dốt, nằm mãi trong cảnh huống sáu mươi năm về trước. Mới nghe câu đó, chắc có người cho là lời quá đáng, song tôi xin dẫn một chuyện như sau này thì bà con sẽ thấy rõ:

Thế giới thời đàm CUỘC CHÍNH BIẾN Ở NƯỚC NAM-TU (1) Nửa sau năm 1923 tại Nghị viện Nam tu xảy ra nhiều vấn đề khôn ngoan (tháng Jun 1923, giữa Nghị trường mà nhà lãnh tụ đảng Croates là đảng phản đối, bị một người Nghị viên về phái chánh phủ bắt chết) nhất là cái thái độ quyết liệt của Chánh phủ và phái phản đối (partil paysan croate) đối với nhau về vấn đề tu cải Hiến pháp.

Chuyện vui THẦY QUEN HẾT SỢ Một người du lịch đi tới một xứ lạ, vào một cái quán nhỏ, ăn uống xong sắp nằm nghỉ, thấy một người đàn bà, ngồi trên ghế, tự bưng cái đầu mình để lên bàn tay, cầm lược mà chải. Người khách sợ hoảng, liền chạy ra bước vào một cái quán bên kia, thấy một bọn bốn năm người đang ngồi uống rượu. Người khách thuật chuyện người đàn bà cho nghe, mấy người kia nói rằng: tưởng cái gì, chớ cái đó ở đây ai làm cũng được. Mấy người kia đều lấy cái đầu mình để trên bàn cho người khách xem; người khách thấy thế, không lấy làm lạ nữa, về ngủ yên lành và tự nghĩ rằng: Ông ta ở xứ mình lấy sự rơi đầu làm kinh hãi, biết đàn ở xứ người ta làm như chơi.

VĂN-VĂN Lời than gà mất mẹ Đã từng vô biết lại vẫn hay (1) Không mẹ sao nên giống họ này. Lòng cảnh ngoại ngững cơn gió bắc, Ở đâu về né mắt con này. Bơ vơ là trống và đoàn một, Ngơ ngáo đường về với lối đi. Ôm ấp lấy nhau may mắn, Tối mùng sắc cựa hơn ghe ngày.

KHOA HỌC TẬP TRÒ BỆNH THÙNG (beriberi) Cách trị bệnh Thùng chia làm hai phần: 1) cách dùng các vị thuốc hoặc cho uống, hoặc chích vào da; 2) cách vệ sinh trong sự làm việc. Cách dùng thuốc là công việc của thầy thuốc, độc giả không cần biết rõ. Đây tôi chỉ bàn về cách làm việc. Mặc phải bệnh Thùng là vì thiếu vitamin B; thiếu vitamin B là vì ăn gạo trắng; gạo thành trắng là vì đã có đủ chồi lúa; vì đã đủ chồi lúa nên đã mất một lớp bọ ngoài hạt gạo; lớp bọ ngoài hạt gạo tức là cám. Vậy thì muốn có vitamin B phải ăn cám. Ăn một ngày 100 hay 200 grammes cám, (Xem qui trong thẻ bìa số thứ ba)





