

GIÁ BÁN	
ĐÔNG-PHÁP	NGOẠI-QUỐC
Một năm: 5\$00	6\$00
Bán tháng: 2, 50	3, 00
Bán tháng: 1, 50	2, 00

Mua báo phải trả tiền trước.
Thư và mandai gửi cho M. TRẦN ĐÌNH-PHIÊN, 41 đường Quảng cáo việc riêng của thương nghị trước.

TIẾNG-DÂN

CHÉ-THIÊN-TÂM-CÁI-HÀ
HUYỀN-TRƯỚC-KUANG
Quán-Văn
TRẦN-ĐÌNH-PHIÊN

LA VOIX DU PEUPLE

MỠI TUẦN XUẤT BẢN HAI KỶ THỨ TƯ VÀ THỨ HẦY

ĐƯỜNG ĐÔNG-BÀ, ĐƯỜNG
GIẤY THÁP SỐ 43
GIẤY THÁP: TIẾNG-DÂN - HỒ

Nói thật thì ích cho người nghe mà thiệt cho kẻ nói vì khiến người ta ghét.
(PASCAL)

PHẢN KHÁNG VÀ TRUNG THÀNH LỢI HẠI THẾ NÀO?

Ở trên mặt địa cầu này, từ nước theo chánh-thể quân chủ chuyên chế, cho đến nước theo chánh thể dân chủ cộng hòa, trừ phương diện đối ngoại cạnh tranh ra mà chỉ nói về phương diện chính trị trong nước, thì bất kỳ nước nào, đã đứng về mặt Chánh phủ thì sao cũng ưa bọn trung thành mà ghét kẻ phản đối, đó là một điều cố nhiên, ta không phải bàn nữa. Duy có một lẽ, không những quốc dân ta cần phải xem xét cho kỹ càng để định đường xu hướng, mà đầu cho phương diện Chánh phủ, đối với chính dân vì cũng toàn cuộc lâu dài, cũng cần phải đem nhân quang mà soi cả đôi thể, lấy công tâm mà xét về tình thế tương lai, tưởng không nên cho là một sự thông thường mà không để ý đến.

làm cho trăm công nghìn việc của chánh phủ, đều thỏa hợp tất cả mọi người mà không có kẻ dị nghị. Bởi thế cho nên không những ở nước chuyên chế mà ẩn núp dưới bóng mây mà che đậy, có những kẻ bỏ cây than trách, dựa cửa thờ dãi, ôm một cái khi phần uất mà có hồi phát lộ, mà đầu cho những nước dân quyền phát đạt, tự do thành hách đến đâu, cũng chưa tìm được phương pháp gì mà làm cho ngọn sóng bất bình trong biển chánh giới nhứt vị yên lặng mà không trôi lên. Tức như nước Pháp là một nước dân quyền tiên đạo bên Âu tây, nước Nhật bản là một nước Lập-hiến tiên-tiến bên Á-đông mà tòa Nội-các thường thấy đổ xuống dựng lên luôn luôn thì đủ rõ.

Phản kháng và trung thành, lợi hại khó phân biệt vậy.

Xem đó thì các chánh phủ... (Còn nữa)

chọn học trò của nhà Tần di-nghiệt lại, nên gần như không có, mà đầu thành thối một đời lúc có manh nha, như Thanh-nghị đời Hán, Thanh-lưu đời Đường, Đông-lâm Phục-xã đời Minh (Sĩ-phu nhóm lợi mà bàn luận triều-chánh) thì cũng xuất hiện sau cái khoảng quốc-chánh tan tành, nhân tâm bại hoại, không còn chỗ duy trì văn hồi được nữa, nên cái đảng-ngục dầy - đưa chưa xong mà triều-đại đã theo mà sụp mất. Vậy nên nói về chánh trị phản kháng mà theo đường minh bạch, đường đường chính chính thì ta phải nói đến chánh đảng các nước gần đây, mà nhứt là nước Anh, nước Pháp và nước Nhật. Nào là cấp tiến, nào là ôn-hoà, chủ nghĩa vẫn không đồng nhau nên chánh kiến thường thường hay sinh ra xung đột, song cốt lấy toàn-cước nước nhà, tiền đồ xã-hội làm chủ trọng, nên chánh phủ thường bị dân đảng công kích mà chánh trị một ngày một tiến lên thì vậy.

Những nhà đương cục chánh-giới, nhân chỗ người ta chỉ trích mà sửa sang những điều khuyết điểm, mà đầu có bị công chúng bất tín nhiệm mà phải từ chức, thì lại lui về trong dân gian, làm báo, làm sách để tuyên bố cái chánh-kiến của mình. Đối với việc công chúng nếu chính-kiến chống nhau thì phản đối rất là kịch liệt, ai theo ý này, không những bộ nhau chửi náo, mà bước chân ra khỏi nghĩ-trường, thì thân thiết như anh em ruột. Ở dưới nước dân quyền phát đạt, công-lý thành hành, về đường chánh trị phản kháng có cái lối quang minh chánh đại như thế, trách nỡ mà chánh trị không được hoàn thiện?

Xem hai điều trên, thì tên là là phản-kháng mà đường nào là lợi, đường nào là hại, khác nhau xa hẳn, những nhà đại-chánh-trị, tưởng không nên chúng cho một tiếng xô bõ «Phản-kháng, phản kháng» mà không lưu tâm xem xét cái nội-dung.

(Còn nữa)
M. V.

TẠP LOẠI

THỂ LỤC CỦA CÁC HỘI DINH NGHIỆP NGOẠI QUỐC Ở ĐÔNG-DƯƠNG

Tiền của người Pháp chờ sang Đông-dương để sinh lợi không phải là ít, lợi sinh ra không phải là nhỏ. Được như thế, nên có ba điều:

- 1) Tư-bản của người bản xứ nhỏ, tư-bản của người các nước khác không có, nên không bị cạnh tranh;
- 2) Đối với Chánh-phủ xin đất hoang đã để được nhiều mà lại chỉ phải trả một số tiền rất ít;
- 3) Trong khoảng mấy năm nay, đồng bạc Đông-dương được cao giá; nhiều hội chỉ nhờ một điều kỳ mà được lời to.

Kỳ-giải xin đem những hội có tiếng kể tên theo sau này để đồng-bào xem cho biết.

A. Nơi về đồn điền.

- 1) Đoàn Homberg. - Đoàn này có hai hội: hội caoutchoucs de l'Indochine trồng cao-su ở Nam-kỳ và hội cultures tropicales trồng chè và ca-phê ở Lâm-viễn. Đoàn Homberg lại còn có hội dragages et travaux publics trưng các việc lộ ở Hải-phòng, Hanoi, Saigon, Pnom-penh, Bala...
- 2) Đoàn Rivaud. - Đoàn này có mấy số đồn-điền Cao-su ở Cao-mên.
- 3) Hội Thés de l'Indochine có mấy số đồn-điền chè ở Quảng-nam;
- 4) Hội agricole du Kontum trồng chè ở Kontum;
- 5) Hội Agricole des thés du Kontum cũng trồng chè ở Kontum;
- 6) Hội Cotonniers de Saigon trồng bông ở Nam-kỳ;
- 7) Hội Sucreries de l'Indochine, có đoàn Homberg giúp, trồng mía ở Nam-kỳ;
- 8) Hội Agricole de l'Annam còn sắp đặt trồng chè và ca-phê ở Darlac;
- 9) Các số đồn-điền An-lộc trồng cao su;
- 10) Các số đồn-điền Tây-ninh trồng cao-su.

Nói về mỏ.

- 1) Hội Indochinoise de charbonnage et de mines métalliques làm mỏ than ở Bắc-kỳ;
- 2) Hội Phosphates du Tonkin làm mỏ lân toan ở Bắc-kỳ;
- 3) Hội Minière et métallique de l'Indochine làm mỏ kẽm ở Bắc-kỳ;
- 4) Hội Charbonnages du Đông-triều;

5) Hội Charbonnages du Ninh-binh; 6) Hội Charbonnages d'Along; 7) Hội Anthracites du Tonkin. C, nơi về kỹ-nghệ.

- 1) Hội Deligon làm lụa ở Bình-dịnh;
- 2) Hội Papeteries d'Indochine làm giấy ở Bắc-kỳ;
- 3) Hội Imprimerie d'Extrême-orient in sách ở Hanoi;
- 4) Hội Chalandage et remorquage trưng việc đào kênh, làm cầu ở Bắc-kỳ;
- 5) Hội Commerce et navigation d'Extrême-orient buôn gạo lúa ở Nam kỳ;
- 6) Hội Chemin de fer de l'Indochine et du Ynnam trưng đường hỏa-xa ở Bắc-kỳ đi sang Tàu;
- 7) Hội Tramways d'Indochine trưng xe điện ở Nam-kỳ;
- 8) Hội Indochinoise d'électricité trưng đèn điện ở Bắc-kỳ (Nam định và Hải-phòng);
- 9) Hội Eaux et électricité d'Indochine trưng nước và đèn điện ở Nam-kỳ và Cao-mên (Saigon và Pnom-penh);
- 10) Hội Coloniale d'éclairage et d'énergie trưng điện ở mấy tỉnh phía nam Lục-âm;
- 11) Hội Messageries fluviales de Cochinchine có tàu chạy trong mấy con sông Lục-âm;
- 12) Hội Indochinoise des allumettes làm diêm ở Cao-mên;
- 13) Hội Scieries et fabriques d'allumettes làm gỗ và làm diêm ở Luang-bôa.
- 14) Hội Distilleries de l'Indochine, do ông Fontaine chủ trương. Trưng việc nấu và bán rượu khắp Đông-dương;

D, nơi về ngân-hàng.

- 1) Lớn nhứt là nhà Banque de l'Indochine. Được độc-quyền in-hành giấy bạc; hiện nay có gần 100 triệu đồng bạc lưu-thống khắp Đông-dương. Ngân hàng này không phải in-hành giấy bạc mà thối, lại còn chủ-trương công việc của những hội buôn này nữa: Crédit foncier, Raffineries de l'Indochine, Société d'études de la culture du coton, Compagnie de la navigation Indochinoise.
- 2) nhà banque Franco-japonaise;
- 3) Nhà banque Franco-chinoise;
- 4) Nhà banque Industrielle de Chine.

THẾ GIỚI THỜI ĐÀM

NỘI CÁC POINCARÉ (PHÁP) ĐÀ TỜ CHỨC (1) (Tiếp theo)

Thôi! chẳng kéo dài ra làm chi. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho ta ngợp. Nếu ta biết rằng hội nhỏ có vốn quá triệu, hội lớn có vốn quá 50 triệu, lại nếu biết rằng nhiều khi hội mới lập chỉ có 500 phật-lãng mà bây giờ giá đã lên 6.000 phật-lãng, thì ta cũng đủ hiểu thế lực và quyền-lợi của người ta thế nào.

Ngày nay, Thế-giới đứng giữa thời kỳ kinh-lễ, trong thời-kỳ kinh-lễ, vị chủ-tể là kim-liền. Xứ ta cũng hấp một không-khí với thế-giới, thời cũng phải nằm dưới tay vị chủ-tể ấy. Bởi thế, ở Đông-dương ngày nay, danh-lãng lớn thời mặt ngoài có ông Fontaine, mặt trong có ông Homberg, đoạn giữa có hội Agricole de l'Annam.

Tòa kiểm duyệt bô

VĂN-VĂN
Gửi bạn
Trông mây nước ngậm ngùi man mác
Xót thay người rày bắc mai đông,
Vai kia gạt gánh tang bồng,
Nâng mưa bao quân nổi lona dâng cay.
Minh đã trôi gian tay cuộc thế,
Cặp thể kia hễ để ngời trông,
Phận mình đối với Non Sông
Như khi nhân mới mà không có gì?

An-Son

Đường đời cứ bước đi vững chãi
Đường đời trống mà ngời đường xa.
Còn non, còn nước, còn nhà,
Nước non ngợ gác nhà ra thế nào?
Gánh nghĩa vụ phải sao trọn vẹn,
Nghĩ làm sao khỏi thẹn với đời.
Đường nên bắt chước những người...
Nghìn năm ở nhục muốn đời mĩa mai.
Mà lúc thác nào ai thương tiếc
Đầy nấp hóm là hết trần duyên.
Vân ơi ở dưới cầu tuyền
Tân hương chén nước đồng lên ai cho.
Vậy nên ta phải lo nghĩa vụ,
Phải đắp bồi nền cũ ngày xưa.
Bao công việc là đến giờ,
Mà còn cháu nữ thờ ơ cho dành?
Này ai đường có vô tình.

Bát-lông

