

MÁY NGHE HÁT VÔ TUYỀN ĐIỆN

Nếu các Ngài mua một cái máy V. T. D. (T. S. F.) của hiệu **RADIO-SINDEK**, thì các Ngài ở nhà cũng nghe được hát tây, hát ta, hát lâu và tin tức các nơi mỗi ngày ba lần.

Sáng 11 giờ 30
Chiều 6 giờ 15
Tối 8 giờ 45

Hiệu Radio-Sindex có bán đủ các kiểu máy V. T. D. (T. S. F.) ai ai cũng có thể mua được nhiều giá lắm, ít tiền nhiều tiền có cả. Ai mua máy thì Hiệu Sindex sẽ cho người đi đặt máy tận tận nhà từ 15 cho các Ngài.

AI muốn cần dùng điều gì cứ viết thư hỏi, muốn nghe thử cứ việc đến mà nghe tận hiệu Radio-Sindex không mất tiền.

Hỏi Catalogue T. D. mà xem

RADIO-SINDEK

65 Boulevard Paul Bert - HAIPHONG
téléphone số 449

nơi lời đó, đều có sinh kế vững vàng, tuy vậy nhờ ảnh sách quan sát mà như ông Hồ tá-Bang, chính là một người chăm đường mở mang thực-nghiệp mà làm gương cho kẻ khác, ai cũng công nhận vậy. Vậy đối với một người lao động như thế, dầu có bị va hiêm, hoặc tình nghi vì cơ gì, tưởng nhà nước cũng cần phải xem xét trước sau, lấy công lý mà đối đãi, đừng để những kẻ vi hiêm oán riêng mà làm hại đến cái tự do của một người vô tội vậy, mong lắm thay!

Một người rõ chuyện lại cáo

ĐỘC-GIẢ LUẬN-DÀN

MỘT CÁI KHỔ LỚN CỦA CON NHÀ NÔNG TRONG VỤ THUẾ

Việc thu thuế năm nào cũng có, mà cái tệ phá thu thường nghe dân dân cũng theo van cả. Quan trên tuy có biết mà cũng làm lơ, nhà dân chịu khổ không kêu ai được. Bần bèo nhận được bài này là một tiếng kêu riêng, nhưng thực là một tiếng kêu chung, xin đáng để độc-giả rõ cái khổ đau đớn-quá là thế.

L. T. S.

Khổ quá! khổ quá! Đây là mấy tiếng than của bọn nông dân trong vụ nộp thuế. Năm nào cũng vậy, từ tháng năm tháng sáu ta, hoặc ở ngoài đường, hoặc ở trong nhà, tôi đâu cũng nghe mấy giọng sầu-bi, đến đâu cũng thấy những người ta than. Ta than về vấn đề gì? Tức là vấn đề nộp thuế điền-thổ vậy. Nghe mấy tiếng kêu-đó, chắc ai cũng đồng thanh rằng: thuế điền-thổ thì nhà nước đã có lệ định, dân gian cứ chịu lệ mà nộp, sao lại phải rên-rỉ làm chi vô ích? Chao ôi! Nếu được thế thì đại hạnh-phước cho con nhà nông biết chừng nào! Nếu có thế thì mấy giọng bi thảm kia sẽ biến ngay ra tiếng cười hiền hồ.

Nói về khoản thuế điền-thổ, trước kỳ nộp thuế, nhà nước có đưa bài-chỉ về từng làng, trong bài chỉ đã kể rõ từng món một; như định mỗi làng mấy sào, số bạc bao nhiêu, điền-thổ mỗi làng mấy mẫu,

số bạc là mấy, cùng chi-tiêu các khoản, vân vân. Bài-chỉ ấy giao cho các lý-trưởng hợp làng bố thuế. Đáng lẽ ra, bọn lý-trưởng phải theo số bạc tổng-cộng trong bài-chỉ mà thu, thu người chình-canh cũng như thu người phụ-canh, không được bội thu một xu nào cả. Ngờ đâu, mấy lý vô nhân-loại thừa hành một cách rất âm-muội. Làng này anh Lý này thu mỗi mẫu ruộng là 5,500, làng kia anh Lý kia lại lấy mỗi mẫu ruộng là 6,500 anh thì đòi tiền giấy tiền mực, anh thì tính khoản rợu khoản trà; hễ ai còn thiếu một vài hào thì họ bắt kỳ cũng, có khi họ sai người đào cả cột nhà, tước cả đất ở. Trong mấy năm nay, ở nước có in sẵn biên-lai giao cho các lý-trưởng để ai nộp thuế điền-thổ thì cứ chiếu số bạc mà biên vào đây, do cũng là một vấn-đề trừ lệ cho dân. Nhưng trừ sao hết đó, bọn lý-trưởng lại nhân đó, mà làm thêm nhiều điều tệ khác: Mấy anh giả-dối kia t u của điền-nhân nhiều mà chỉ biên vào biên-lai đủ lệ thôi. Chính kỳ-giả đã mất thấy một người lý-trưởng thu của một người điền nhân 5,500 một mẫu ruộng thì hạng mà chỉ biên vào biên-lai có 1 \$85, thành ra bội thu 3,565. Những người phụ-canh, nhất là người phụ-canh có mắt không có con người đều phải chịu cái khổ đó cả.

Nghe mấy câu nói trên đó, chắc các độc-giả, ai cũng bảo rằng: nộp nhiều biên ít, điền nhân nào chịu thế! ai cũng nói rằng: người ta phũ-thu, sao mình không đi kiện? Kỳ-giả xin biện bạch mấy lẽ sau này: Phần nhiều người làm ruộng quanh năm chỉ biết đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn Gia một nỗi: học-thức ít, lịch-duyệt không, đối với pháp luật thì a-ù cạc-cạc, đối với công-ly thì ngờ ngác như chim lạc đàn. Nếu có một vài người biết lẽ phải trái, đến chốn công-đường phủ hoặc huyện để nhờ quan trên phân xử, thì lại khốn. Ngẫu có kẻ không thấu trời, quan trên có chút minh cứu cho đâu, vì bọn lý-trưởng đều là tay chân của các quan địa phương đó. Chính kỳ-giả đã muc

kiếm một người điền-nhân tôi huyện kiện một người lý-trưởng phũ-thu. Quan huyện truyền rằng: «về nộp cho xong, sau ngài sẽ hỏi» Oii! câu nói của quan xác đáng thật! Người điền-nhân kia phải lủi thủi ra về, đành chịu nộp cao cho anh lý-trưởng. Người này như t ô, người khác cũng t ô, còn ai dám ngửa cổ mà kêu. Lý gì ở nhà quê có mấy người biết cách trừ đi kiện, mà có đi nữa thì cũng chỉ đến công đường phủ huyện là cùng. Tục ngữ có câu rằng: Được kiện mười bốn quan năm, thua kiện mười lăm quan chẵn, nên nhiều người biết lẽ phải mà cũng đành xuôi chuyện cho yên. Vì mấy lẽ đó nên bọn lý-trưởng, nhân dịp kỳ thuế điền thổ, tha hồ mà vơ vét, làm khổ mấy kẻ dân đen.

Khổ thật! khổ thật! Mấy bọn nông dân quanh năm làm đồ mồ-hôi nước mắt không đủ ăn tiêu, trong bốn năm nay, năm nào nhà nước cũng tăng thuế đinh-diện, lại một nỗi, năm thì mất lụt, năm thì mất hạn, năm thì mất vì sán-keo, năm thì mất vì nước mặn; làm không đủ giống mà phân tro, lợi không đủ trả công thuế muối, còn gì mà nộp thuế được! Thế mà bọn lý-trưởng kia, không lòng bác-ái, chẳng chút lương-tâm, cứ cầm đầu nhòm mắt mà phũ-thu, cứ giả điếu giả mà mà làm-bổ. Nhân người ta khổ mà mình sướng, nhân người ta đói mà mình no, lương tâm sao không cần rứt.

Những sự đau đớn, của con nhà nông như thế, mong rằng Chánh-phủ sẵn lòng vì dân trừ hại, sửa đổi lại một vài vấn đề về việc nộp thuế điền-diện, 1) giảm đến kỳ thuế, nhà nước phải người về từng huyện, hiểu thị cho nhân dân biết cái lệ thuế của nhà nước là mấy. 2) Nếu nước nghiêm sức cho các lý-trưởng rằng: thu bao nhiêu phải biên vào biên-lai bấy nhiêu, không được thu nhiều biên ít. 3) Trong kỳ thuế điền gian có ai kiện. Lý-trưởng về vấn-đề phải thu, xin các quan địa-phương hết lòng tra xét ngay cho, nếu quả đích xác thì chiếu lệ trừng trừ để làm gương cho kẻ khác. Nư vậy thì nông-dân mới có phần nhờ được đôi chút chăng.

Một người nông-dân

PHỤ-NỮ ĐIỂN-DÀN

PHỤ-NỮ CÓ NÊN GIẢI PHÒNG KHỔNG?

Nhân xem báo «Tiếng-dân» về vấn đề phụ nữ, tôi có hai ông bạn là L. và Ph., cãi cọ nhau mãi. Ông Ph. là người học nhiều kiếm cả triết học và chính trị nữa. Ông thấy nói đến phụ nữ thì chấp miệng bảo rằng: «Vấn đề phụ nữ bản làm gì vô ích.» Ông L. cãi lại rằng: «Đàn bà nước ta nay bị áp-bức đến cực điểm, phải bàn đến đề tìm phương pháp giải phóng cũng với Nam-giới mà làm việc chứ, vì nữ giới là một nửa lực lượng của cuộc cải tạo xã hội sau này.

Ông Ph. ... - Giải phóng cái gì? Phụ nữ nước ta vẫn được bình quyền với Nam-giới rồi, có bị áp-bức đâu! Thì dụ có ai đến hỏi gì thì có thuận vợ thuận chồng mới được, thế chẳng bình quyền là gì? Còn việc gì phải giải phóng, phải

vấn động vô ích. Kề hạ trí thức không xét đến cái nguyên tố, chỉ bàn hão chẳng ăn thua gì cả.

Ông L. - Thế mà ông bảo đàn bà nước ta đã bình quyền ư? Tôi thì xin nói rằng: đàn bà nước ta rất bị áp-bức. Tại làm sao đàn ông lại có quyền lấy nhiều vợ, mà đàn bà thì chỉ được lấy một chồng thôi?

Ông Ph. - Vì số con gái thừa thì bỏ đi đâu?

Ông L. - Cái thừa mà ông nói đó không đủ làm chứng cau tôi nói, nhưng tại sao đàn bà phải tam-tông?

Ông Ph. Đó là lý thuyết chứ có thực hành như thế đâu!

Ông L. - Sao lại không thực hành, đàn bà không có tam-tông tại xã hội không bị làm.

Ông Ph. - Thế là bởi chế độ của xã hội. Cứ như đàn bà nước ta ngày nay thì chỉ để làm việc gia đình, nuôi con mà thôi, khi rỗi mới đi ngủ đến việc khác. Tôi xin kết sự phần đời cái cách cho đàn bà làm việc ngoài như các chị ở bên Âu-Mỹ. Nếu đàn ông cũng cho con bù được thì bấy nên cho đàn bà làm việc với đàn ông.

Ông Ph. - Áp bức gì? Tôi đã bảo họ bình quyền rồi, vấn đề làm gì? Vô ích, bọn ấy cần yếu tay chân chúng ta được việc gì đâu! Không cần họ.

Ấy câu truyện nai nhà trí thức cũnau như thế, cứ ý riêng tôi thì phụ nữ cần phải giải phóng như ý ông L. nhưng thấy ông Ph. có ý tự cho là bệch eo trí thức đã tìm đến nguyên tố, vậy xin đăng cả những lời hai ông sau đây và mong rằng tòa án dư luận quốc dân Nam-giới nữ-giới giải quyết cho. Đa tạ vô cùng. Tôi cũng sẽ có bài về vấn đề đó sau.

Đev-SI

VIỆC THỀ GIỚI

A-DÔNG TÀU

Vô tuyến điện và báo Tây

Hội nghị toàn thể

(Tin ngày 15 tháng 8)
Sở dĩ tôi quần đội (tài bình và thống nhất) đã đem bàn tại hội-nghị toàn thể. Phòng ngoại-Tướng, Lý-Thẩm và Lý-Tôn-Nhân còn ở Nam-kinh cho đến khi giải quyết vấn đề ấy xong đã.

Hội nghị đã quyết nghị đến cuối năm 1928 thì sẽ trừ bỏ những Chánh-trị phân hội của Quốc-dân-đảng; hội nghị lại chuẩn và mấy điều sau này nữa: 1) Những binh phi không được quá 50, số thu nhập đồng đều của nhà nước, - 2) Thuế lệ tráng binh, 3) Đến ngày 1 tháng tháng 8 năm 1929 triệu tập quốc gia hội nghị của Quốc dân đảng.

(Tin ngày 16 tháng 8)
Vi phải đi về trong Hội-nghị toàn thể khuyến khích về ý kiến cực đoan nên

ác đại biểu phái ôn hòa đã định không trở lại Nam-kinh nữa, thành ra hội nghị thiếu người không hợp thực phải đình chỉ.

Làm thời hiến pháp

(Tin ngày 16 tháng 8)
Ban biên dịch luật pháp đã đề nghị xin cử một ủy viên hội để thảo một bản làm thời hiến pháp của dân quốc, định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của dân chúng, tổ chức một chính phủ Trung ương và thuyết minh những sự liên lạc của chính phủ Trung-ương với các chính phủ địa phương.

Nhật bản với Phụng thiên

(Tin ngày 14 tháng 8)
Trương-học-Lương đã cảm ơn Nam-tước Hayashi, đặc phái của Nhật đi dự lễ an tang Trương-tác-Lâm. Trong dịp ấy Nam-tước đã tuyên bố rằng Nhật-bản không làm thành việc Phụng-thiên thừa hiệp với Nam-kinh, nếu Trương mà đình thần hiệp thì Nhật-bản sẽ hoàn toàn tự do để ngăn trở.

Trương-học-Lương nói rằng mình không có thể nhận những điều kiện của của Nam-tước Hayashi mà không giải thích được. Lý tư cách là người Trung-hoa, Trương phải mong sự thông nhất Trung-hoa. Trương vẫn biết chánh phủ Quốc dân hiện nay cũng chưa thừa cố vấn, nhưng Trương chắc rằng chánh phủ Quốc dân cũng có đủ năng lực để lãnh đạo, mà Trương không muốn làm trái ý dân.

Nam-tước nói rằng Nhật-bản nhất thiết phải đòi sự Phụng-thiên thừa hiệp với Nam-kinh, nếu thiết yếu thì sẽ phải can thiệp đến nội bộ Trung-hoa để ngăn trở sự thừa hiệp ấy. Đến Trương đã định phương sách cương quyết để đối phó, bây giờ chỉ cần một điều là muốn biết ý kiến Trương thế nào.

Trương nói lại rằng ý chí của nhân dân tức là ý chí của Trương.

(Tin ngày 15 tháng 8)
Trương-học-Lương đã định đình hoãn việc thừa hiệp với Nam-kinh nên có tin rằng Nhật-bản sẵn lòng giúp Mãn-châu về thực nghiệp chứ không cho tài khoản có tính chất chính trị nữa.

Có tin rằng bộ tài chính Nhật đương trở một tá khăn 50 triệu viên để cho Chánh phủ Phụng-thiên vay động mở mang kỹ nghệ và đường xe lửa.

Trung-hoa với ngoại quốc

Trung với Nhật (ngày 12). Vương-dại-Trình đã đến thăm Điền-Trung và đã tỏ bày ý kiến Trung-hoa Điền-Trung nói rằng tàn thành nội chính của chính phủ Quốc-dân, nhưng phần đối sự phê ước (quy định gì ở nhà máy tôi làm, đừng có chạm đến lợi của tao thì tao trả) Điền-Trung như Vương báo cáo về nước nhà

rằng Nhật-bản quyết không đòi thái độ mới trong thông điệp cuối cùng mới gửi. (Tin ngày 15 tháng 8)

Những đại biểu Quốc dân đi Hoa-thành đều đi qua Đông-kinh đã tuyên bố rằng cuộc tuyệt giao kinh tế rất thiệt hại cho Nhật thế nào rồi cũng phải liệu.

Nam-kinh mới gửi cho Nhật-bản một đạo thông điệp (14 tháng 8, nói rằng nếu Nhật-bản chịu nhận thương tuyệt về vấn đề điều ước thì những thế lực ngoại lực sẽ đứng chỉ không tài nào.

Trong chính giới Nhật, người ta nói rằng Nhật không thể nhận được, trừ ra nếu Nam-kinh chịu nhận rằng điều ước Trung-Nhật hiện tại là có hiệu lực.

Trung với Anh. (Ngày 12) Trong cuộc điều đình về vấn đề Nam-kinh (sở ra, ngày 24 tháng 3 năm 1927), bộ ngoại-giao Quốc-dân và quân lãnh sự Anh ở Thượng-hải đã trao đổi thư tín, Vương-minh-Dinh nhận lời của Trung-hoa và đề nghị là gây trở ngại công cộng.

Wang hứa sẽ hết sức đề phòng cho những việc ấy không thể xảy ra được nữa, và sẽ trừng phạt những người trách nhiệm cũng bởi thương cho những người bị thiệt hại. Vương bản nên lập một Ủy-hội trung Anh xét việc ấy. Vương lại bảo rằng: 1) Anh phải tỏ lời hối hận về vấn đề tác dụng ở Nam-kinh bởi chiến hạm Emerald; 2) duyệt cái các điều ước hiện hành; 3) giải quyết các vấn đề đương lung lảng lấy hình dáng đối đãi làm cần cứ Tổng-lãnh-sự Anh không chịu tỏ lời hối hận về việc ném tác đạo, còn các điều khác thì nhận cả.

Trung và Pháp. - Tổng-lãnh-sự Pháp ở Thượng-hải gần ký hiệp ước thừa hiệp với Trung-hoa về vấn đề Nam-kinh.

Trung với Bỉ. - Khâm phái của Bỉ đã từ Bắc-kinh xuống Nam-kinh để điều đình về vấn đề điều ước Trung-Bỉ.

ÀU-MỸ PHÁP

(Tin ngày 15 tháng 8)

Hội nghị tự do tư tưởng (những người không tin người tôn-gáo nước Pháp và các thuộc địa, họp ở thành Reims đã quyết nghị yêu cầu bộ lễ Jeanne d'Arc, bộ khố quân lương và ngành giáo sĩ ở các tòa thủ, thì ban hành cải luật Giáo hội phân lập với Quốc gia, làm cho các biện vận thành tuyệt đối thông tục, bắt các nam-tu-sĩ và nữ-tu-sĩ phải trả số thuế độc thân (impôts des célibataires), cấm không cho đi quyền tước cho nhà thờ, cấm không cho mặc áo lễ ngoài khi làm lễ (Arip)

Ngực nặng
Không thở được
HEN
GIÁ LÀ 1.80
PHARMACIE MONTES-BAUO
NHÀ ĐÔNG Y HÀ CHUÔNG

HIỆU CON BƯƠM BƯƠM BƯƠM

ĐẠI-QUANG-DU-ỢC-PHONG 46 boulevard Tổng-Độc-Phương. CHOLON - Chi-Điêm 47 Phố hàng Đường. HANOI

Gửi bán khắp cả mấy hiệu thuốc bắc trong xứ Việt-Nam, Cao-Mán và Ai-Lão thứ thuốc nào có hiệu con bướm bướm mới là thứ thiệt

Ở xa gửi thư đến mua nếu nhà giấy thép nơi đó gửi được theo cách lệnh hỏa giao ngân thì xin chiếu theo, tiền gửi hàng người mua phải chịu

Sốt nóng 0\$10 rét 0\$15, 0\$10	Rượu Tề phong thấp 1\$50, 0\$80, 0\$20	Thức Ho bột hoàn 0\$10	Thuốc Cam tích 0\$10	Dầu thượng hải	Vừa uống vừa thoa chữa khỏi bệnh 0\$25
Rượu bổ 2\$00, 1\$00, 0\$30	Thuốc Bổ thận 2 hoàn 1\$00	Thuốc Giang mai 1\$50	Dầu như ý đại quang 0\$10	Huyết trung Bửu	Thuốc bổ nhất trong hoàn cầu 2\$00 1\$20
Thuốc Đau mắt 0\$20	Thuốc Điện kinh 2 hoàn 1\$00	Thuốc Lậu 0\$40	Nhan trừ muỗi 0\$20	Bồ phê thánh dược	Thuốc ho rất thần hiệu 0\$80 và 0\$40

