





Những người qua đường đều đứng chân trước cửa tiệm mà lia gạc đá vào tiệm. Lính cảnh sát được tin đến thì hóa người đập Chà đi đi xa rồi, hèn hèn đóng cửa tiệm lại và bắt một toán người ta toàn là những người không can thiệp đến trận đập đó, mà chỉ đứng xem. Sau xét lại thì thả ra hết chỉ giữ lại bảy người có tình nghi đối chất.

Nhiều người ta lại định đập bon An-lô một trận nữa, liền hôm đó 21 tuần vào khoảng 20 giờ chiều, song vì sự cảnh sát phòng bị dữ quá nên trận ấy không xảy ra.

Việc Annam và Chà vừa xong, lại tiếp đến việc Tây và Annam như sau này:

Ở ngõ giáp đường Sabourain và Viénot một người Tây đi xe kéo. Lính phu xe không chịu chạy nói rằng nếu có chịu đợi một tí, ăn xong sẽ chạy. Người Tây bèn nổi nóng đập tên phu xe, tên phu xe bỏ xe chạy. Người Tây lại nắm công xe mà kéo tới chỗ E. Caniac. Trong lúc đó lại có hai người Annam đương đi chuyển trở về sau cái xe. Người Tây bèn xe quay lại hỏi hai người đó theo làm gì. Hai người này nghe thì không rõ nên chưa kịp trả lời người Tây đã tát tai một người mà nói rằng theo ta mà đi. Người khác thấy vậy chạy vào cứu, cũng bị đập luôn. Hai bên đập nhau một lúc rồi người Tây trở tay và bị trái tay chàng máy. Người Tây kêu cứu thì đã có một người lính cảnh sát bắt sẵn hai người Annam đó rồi. Nhọn vậy người Tây lại nhẩy theo đập luôn. Mọi người Annam bị toác miệng. Ba người đều bị bắt đem đến sở cảnh sát cả.

(T. I.)

### CAO-MÈN NAM-VANG

Lễ đăng quang của vua Cao-mên Năm ngoài vua Sisowath chết, vua Monivong là con trưởng lên thế vị ngày 9 Aout năm 1928. Vua Monivong trước làm học binh nghệ ở nước Pháp, sau có tiếng-ngữ trong quân đội Pháp, bởi vậy ông đối với chánh-phủ Pháp là một người bạn rất trung thành, mà cũng vì thế nên ông mới được lên làm vua (các báo Tây ở Nam kỳ trước bình phẩm về chuyện này nhiều lắm). Ngày 20 Juillet đến ngày 25 Juillet gần tới đây, ở Nam-vang sẽ làm lễ đăng-quang cho ông. Năm nay ông đã đến 33 tuổi.

Lễ đăng quang này to lắm. Theo cổ lệ thì có những lễ hoán toàn theo tinh cách tôn giáo, người Pháp không cho phép dự, ngoài ra có hai lễ to vào ngày 23 và 24 Juillet, người Pháp có thể dự được.

Lễ tôn vương thì làm trong điện chính, vào ngày 23, lúc 8 giờ sáng, có cả các viên chức Pháp và Cao-mên dự. Chỉ những người có giấy mời riêng thì mới được vào Hoàng-thành.

Đến ngày 24, từ 7 giờ sáng, vua Monivong sẽ tự Hoàng-thành đi dạo khắp trong kinh-thành, rước sách cũ theo cổ-lễ. Dọc đường có làm những nhà trạm hải trí thiết lập, công chúng có thể ra vào. Sau hai lễ ấy thì tới ngày 25 ở Hoàng-cung có lễ hiến-rũ, và tới

## PHỤ-NỮ ĐIỂN-DÀN

### VẤN ĐỀ HÔN-PHỐI

Từ ngày báo Tiếng dân mở mục "Phụ nữ điển đàn", các chị em bàn vấn đề "nữ quyền" đã nhiều. Như thế là phải, vì có bản nhiều mới chế được lý. Nhưng nay số nhiều trong chị em ta đã công nhận ý tưởng "nữ quyền", vậy ta nên tìm cách đi thêm lên một bước, nghĩa là xét xem trong ý tưởng "em" ấy có những điều gì là ý tưởng "econ".

Trong bài này, em xin bàn việc hôn-phối.

Vì sao em lại đem việc hôn-phối để bàn? Nếu ta xét vấn đề phụ-nữ ở các nước, thời ta thấy trong vấn đề ấy có đều thuộc về chính-trị như việc tuyển cử nghị-viên, có đều thuộc về pháp-luật như cách lý hôn, có đều thuộc về đạo-đức như việc mãi dâm v. v. . . Xem như thế thời biết vấn đề phụ-nữ có nhiều phương diện. Nhưng tuy có nhiều phương diện mà chỉ có một chủ ý; chủ ý ấy là sự hạnh phúc của người đàn bà trong xã-hội. Trong xã-hội, người đàn bà được qui hơn người đàn ông ở sự sinh dục, song cũng bởi sự sinh dục mà người đàn bà bị người đàn ông áp chế. Nhưng sinh dục bắt đầu mà ra? Chính bởi hôn-phối mà ra. Vậy muốn xét vấn đề "nữ quyền", trước tiên ta nên bàn việc hôn-phối.

Trước khi bàn việc hôn phối ở xứ ta, ta hãy xét xem ý tưởng bên Âu-châu về việc ấy thế nào.

Xưa nay, bên Âu châu đã xuất hiện ra nhiều quyển sách bàn về vấn đề ấy. Xem như văn học thời có Les Misérables của Victor-Hugo, Amour của Michelet, Vierges fortes của Marcel Prévost, Femmes nouvelles của Victor Marguerite, đều là người Pháp cả. Résurrection của Tolstói người Nga, Amour của Staat người Đức, Maison des poupées của Ibsen người Norrège; triết-học thời có Origine de la famille của Engels người Đức; khoa học thời có Origine des espèces của Darwin người Anh v. v. . . Những các ông ấy không ai xét việc hôn phối được kỹ càng và thiết thực như bà Ellen Kay.

Bà Ellen Kay là người Thụy-điển. Chị em ta ai có đọc thế-giới-sử thời cũng còn nhớ rằng nước Thụy-điển và nước Na uy, tuy phủ cường thua các nước khác ở Âu-châu, song về đường học vấn của nữ giới thời đứng vào bậc nhất. Bà Kay sinh năm 1849, mới mất cách ít năm nay. Bà biết nhiều thứ tiếng, lại có đủ lịch-khảo Âu-châu. Bà làm sách rất nhiều, rành rành về vấn đề phụ nữ, nhất là việc hôn phối.

Vậy em xin lược qua ý tưởng của bà Kay về việc hôn phối chếp theo sau này. Nhưng em xin nhắc trước đây này để chị em nhớ: theo ý tưởng bà Kay thời hiện nay dân Âu-châu bị cực khổ là bởi pháp luật về hôn phối. Bởi thế, muốn hiểu ý tưởng bà, nên xét qua pháp luật về hôn phối của các nước Âu-châu trước. Pháp luật về hôn phối

ngày 24 thì ở tòa Khâm-sứ có đặt đài yểm.

Bà con ta ai muốn biết cái về "pháp-luật" của nhà vua, nên gắng mà đi xem thử!

H. B.

## TU' TƯỜNG MỚI

### NÓI VỀ LÝ-TƯỜNG VÀ THỰC HIỆN CỦA THẾ-GIỚI-NGŨ

#### I - Mục đích và lý tưởng của Thế giới-ngũ (Tiếp theo)

Cải lý tương đối hậu của Thế-giới-ngũ là cung cấp cho nhân dân các nước một thứ hỗ trợ trung lập. Vì Thế-giới-ngũ là trung lập cho nên không hề can thiệp đến các sự tình về nội bộ các nước, vì Thế-giới-ngũ là để hỗ trợ nên không xâm hại gì đến quốc ngữ và dân tộc ngữ.

Hiện nay Thế-giới-ngũ quyết không phải là một điều không cần thiết. Sự vận động Thế-giới-ngũ mà phát sinh ra là cũng ứng theo nhu cầu của thời đại mà ra, như các sự vận động về dân chủ chính trị, vận động về xã hội chủ nghĩa v. v. . . Từ khi máy hơi phát minh đến giờ cái phạm vi giao-thông của loài người càng thêm rộng, các cơ hội dân tộc tiếp xúc nhau càng thêm nhiều, tại các công nghiệp, thương nghiệp, giáo dục, lễ hành, xã giao, cũng ngoài giáo, chỉ một đều ngôn ngữ vẫn tự không đồng, đã phát sinh ra sự là không nắn. Hiện nay cái quan hệ quốc tế của người ta phức tạp lắm, vô luận người nào đều là cũng phải học lập một hai thứ tiếng ngoại quốc. Trong các học hiệu phổ thông các nước đều lấy tiếng ngoại quốc làm một khoa học chủ yếu. Vì những thứ quốc ngữ đều theo cái tinh hình đặc thù của mỗi nước mà phát triển khác nhau, bởi thế người nước A mà đem học tiếng nước B thì thật là làm sự khó khăn. Và chúng ta đã học được tiếng nước B rồi, lại còn có tiếng nước C, học được tiếng nước C rồi, lại còn có tiếng nước D, tuy rằng người bình thường bắt tất phải học đủ thứ tiếng các nước toàn Thế-giới, nhưng những người học chuyên môn, hoặc những người phải hoạt động ở trong thương-giao quốc tế, hoặc quốc tế thương-nghiệp, thì ít ra cũng phải biết đến 4, 5 thứ quốc ngữ. Học tập một thứ tiếng ngoại quốc đã chẳng dễ dàng, học đến 4, 5 thứ tiếng, thì không đời nào, cứ người bình thường thì không thể sao mà học được vậy.

Người nước A phải rất nhiều thì mới học được tiếng các nước B, C, D, người nước B, phải rất nhiều thì mới học được tiếng các nước A, C, D, người nước C, hoặc D, cũng phải rất nhiều năm, lắm để học tiếng các nước A, B, C, D, chỉ nói về thời gian thì đã hao tốn biết bao nhiêu rồi. Người cận đại phát minh cơ giới là để tiết giảm lao lực đi, phát minh xe lửa là để thu ngắn đường giao thông lại, vậy đời với sự hư phí về ngôn ngữ, há không là ở trong phạm vi luật (Code Civil) mà nói về Dân-luật, số nhiều các nước Âu-châu đều bắt buộc Dân-luật Pháp, nghĩa là pháp luật của hoàng-đế Na-phân-luân. Vậy nên không xét được hết cả Dân-luật của các nước, thời xét Dân-luật Pháp cũng đủ.

(Còn nữa)

Phụ-nữ-Viên Cựu-nữ-sinh trường Đồng-khánh (Quần-bàn - Nghệ-an)

tướng có được một phương pháp gì để cứu tế sao? Cái lý tưởng của Thế-giới-ngũ là chính vì ứng cái nhu yếu ấy mà phát sinh. Nó đối lại là: Thế-giới-ngũ chính là một thứ công cụ tất yếu cho sự sinh hoạt cận đại, là một thứ công cụ mới phát sinh để giảm bớt thời gian và công phu vậy.

Song vì như cái mục đích của Thế-giới-ngũ mà chỉ chuyên về lợi ích về vật chất mà thôi thì hẳn cũng không được xứng đạo như vậy đâu. Sự vận động Thế-giới-ngũ mà có cái giá trị rất trọng yếu, toàn là vì có cái duyên cớ về lý tưởng rất lớn, tức là để dưỡng thành cái tâm lý quốc tế và tiêu duyệt cái thiên kiến dân tộc của loài người. Hiện cái quốc gia từ chức ngày nay là một cái chương ngại rất nặng nề cho văn hóa nhân loại, cái tư tưởng xã hội vị lợi là phải khiến thiết ở trên chủ nghĩa phi quốc gia làm cơ sở, đều lấy ai cũng đều liệt cả. Song cứ trên thực tế thì đã phải cái chủ nghĩa quốc gia là phi thường khó khăn, nói những hòa bình và hiệp ước nước nọ với nước kia, đều là những câu nói suông của các nhà ngoại giao, chứ sự thực thì không có như thế! Vậy thì vì duyên cớ làm sao? Chúng ta có thể nói rằng một phần là vì tư tưởng và cảm tình loài người, cũng thế đàng hợp với nhau. Loài người từ mấy nghìn năm bị hãm trong vòng dân tộc và quốc gia, cho nên đã phát triển kiến thức của chủ nghĩa quốc gia, quyết không phải là việc dễ dàng. Hãy giờ đều thứ nhất là phải khiến cho các dân tộc được thành lập được một cái tâm lý quốc tế, duyệt trừ những cái hơi hướng về nhân chủng, về quốc gia. Như vậy thì cần phải cho tư tưởng và cảm tình các dân tộc thông suốt với nhau. Cái nguyên nhân bức bách của tư tưởng và cảm tình các dân tộc tuy có nhiều nhưng nguyên nhân lớn nhất là ngôn ngữ. Vì ngôn ngữ không thông mà các dân tộc không thể hiểu lẫn nhau, vì không thể hiểu lẫn nhau nên khiếm hay ngờ vực ghen ghét nhau. Ấy đó là cái nguyên nhân thứ nhất của các cuộc chiến tộc xung đột.

Cái tối hậu lý tưởng của Thế-giới-ngũ là làm cho ngôn ngữ thông nhất, để cứu người ta được an ninh và hòa bình. Sự vận động Thế-giới-ngũ cũng đồng thời là một cuộc chiến đấu cho chủ nghĩa hòa bình và phi chiến vậy.

Cứ đó mà xem thì Thế-giới-ngũ không những là một thứ công-cụ mà thực là một cái lý tưởng cải-tạo vĩ-dại, mục đích không những cứu cho bọn lữ hành và công thương ứng dụng mà thôi, mà cốt để khiến cho các dân tộc hiểu được nhau để đượ cho cái xã-hội lý tưởng của loài người chóng được thực hiện. Cứ xem một điều ấy thì Thế-giới-ngũ sản sinh ra cũng với tất cả các lý-tưởng xã hội phát sinh mới đây, thực là có một cái vị trọng đại, ta không khá miệt thị được vậy.

(Còn nữa)

Ngô-Nhân dịch

### BÁO-CẨM

Mới có nghị định quan Toàn-quyền cấm không cho đem vàng và bạc hành trong xứ Đông-dương từ báo L'Etudiant Indochinois xuất bản tại Aix-en-Provence (Pháp)

## VIỆC THẾ GIỚI

### A-DÔNG TÀU

Tin báo Tàu

Vấn đề thiên đò. - Về vấn đề thiên đò, mỗi phương diện đều chủ trương khác nhau. Người trọng về việc giao thông thì bàn nên đặt kinh đô ở Nam-kinh, lại có người bàn nên đặt ở Trấn-giang và Hàng-châu, người trọng về việc quốc phòng thì bàn nên đặt ở Hán-khâu, lại có người bàn nên đặt ở Vũ-xương. Hiện nay dấu chưa nhất định đặt kinh đô ở nơi nào, nhưng xem ra ai cũng đều không bằng lòng đặt ở Bắc-kinh nữa. Vì cho rằng: Bắc-kinh bị cái ác tập hủ bại của lối chính trị quan liêu và đời Mãn-Tuyên, đến nay chưa đổi, đặt kinh đô vào trong đó, để bị hóa theo cái không khí ác liệt, nếu không đặt nơi thủ đô mới, thì e có hại đến việc cải cách. Vì lẽ quan hệ về các điều ước năm Canbê-ty thế lực của binh ngoại quốc thông vào nơi tâm-phúc, cái về tôn nghiêm của nơi thủ đô đã mất hết cả rồi, vậy cần phải lập ra một nơi thủ đô khác.

Đôi với vấn đề ấy, một tờ báo Anh ở Londres có nói rằng: Kể cái địa vị địa lý và kinh tế, Nam-kinh thực hơn Bắc-kinh, cả đến việc phòng ngự ngoại địch, Nam-kinh cũng hơn Bắc-kinh nhiều. Nhưng hai xứ Mãn-Mông ở về phía Bắc Trung-hoa, nay Nam-Mãn đã là nơi mục đích xâm lược về kinh tế của Nhật-bản, mà Ngoại-Mông đã dời làm nơi phiên thuộc của nước Nga, cũng tức là nơi cần có phát triển của đảng Cộng sản. Nếu thủ đô của Chính-phủ Quốc gia đặt ở Bắc-kinh thì e rằng cái quyền lực của Chính-phủ Trung-tương đối với Mãn, Mông sẽ nhão dẹt mà mất đi vậy.

Nữ sĩ Trịnh-dục-Tú sẽ được cử làm Công sứ Trung-hoa ở nước Pháp. - Chính-phủ Quốc gia đã quyết nghị triệu bổ mấy viên công sứ ở mấy nước, như Đông-việt-bảo ở Nhật, Đông-quảng-Kỳ ở Hà-lan, và cử nữ sĩ Trịnh-dục-Tú làm Công sứ ở nước Pháp. An-như-Canh làm Công sứ ở nước Nhật.

Nữ sĩ Trịnh-dục-Tú nguyên là nữ học sinh ở trường Pháp chính Đại học Paris, nếu việc ấy mà thực hiện, thì ở Trung-quốc đáng coi là quan Ngoại-giao nên kể Trịnh nữ sĩ là người thứ nhất Nam ở các nước Âu-châu, đồng con gái làm Công sứ ở nước ngoài, trừ nước Nga ra, cũng chưa có nước nào có.

### Tình hình Đông tam tỉnh

Việc giao thiệp với Nhật. - Nước Nhật quyết đem thêm quân đến Phụng

thiên lại sẽ đem binh đến Thao-nam để bảo hộ kiều dân Nhật ở Nội-Mông, nhưng chưa được phái Phụng-thiên bằng lòng cho. Phái Phụng-thiên yêu cầu nước Nhật những điều sau này: 1) Triệt thoái quân Nhật ra khỏi cõi, kiều dân do chính-phủ Phụng-thiên chịu trách nhiệm bảo hộ; 2) Về khoản bồi thường sự thiệt hại cho chủ sản Nam Mãn trong cái án ném bom, vì chưa xét rõ, nên khó thể chiếu biên được. 3) Quân Nhật phải thôi các việc công tác về việc quân; 4) Từ đây về sau, không được có lỗi lầm như nhau.

Cái án ném bom vào xe Trương-tác-Lâm do hai phương Trung, Nhật hợp đồng tra xét, làm thành bản báo cáo, ngày 15 vừa rồi thì cũng ký tên. Nhưng phái Phụng-thiên bằng sự tuyệt không ký. Nghe đâu, người Nhật định mưu cách ấy để làm mất cái chứng cứ ném bom Trương-tác-Lâm đi.

Việc Trương-tác-Lâm bị ném bom. - Có tin Trương-bái tông: Trương-tác-Lâm thực đã chết rồi. Ngày 19 Junia Trương-học-Lương làm lễ nhận chức đốc-biên, ngày 21 do Ủy-phủ chính thức phát biểu việc tang Trương-tác-Lâm.

Việc đối với Chính-phủ Quốc-dân. - Có tin ở Bắc-khinh rằng: Nếu Trương-tác-Lâm chết, Đông tam tỉnh sẽ theo về chính phủ Quốc-dân. Nghe đâu, Trương-tác-Tương sẽ coi quân đội hai tỉnh Hắc-long-giang và Cát-Lâm, Trương-học-Lương sẽ coi quân Phụng-thiên, làm một vị lãnh-tu hình thức ở Đông-tam-tỉnh. Số đo toàn thế các tướng lĩnh Đông-tam,

### Đã tiện, lại lợi, lại chắc chắn trăm bề

Đồng bào ở Trung kỳ cũ cũng có như mấy năm về trước, si có xe hơi đem đi bảo hiểm, thì phải chi: giá cao, và gặp: nhiều điều bất tiện. Đến khi ông Phạm-Điền mở hiệu Bảo-Hiêm ở Quinhơn thấy ngày một sự lợi ích đáng kể. Trước phải trả 2500 hay là 3500 một người hành-khách, thì bây giờ về sau chỉ mất có 2500 hay là 1500 mà thôi.

Hay thay! sự cạnh tranh trong ngành cước, rất lợi cho chủ gia ngay nay phong van những nhà Bảo-Hiêm khác, (nó biết về sau gặp đều tai rồi, thường bắt thế nào) cũng có đời cho gần theo giá 2500 và 1500, thì lại nghe ông Phạm-Điền sắp trừ xuống còn có đồng-một, đồng-hai (150, 150) một người hành-khách mà thôi.

Như vậy, chủ có xe cần chi phải đi đâu, tìm ai cho làm lái, đến bằng ông Điền, hiện thấy giá rẻ, làm mau, điều kiện rõ ràng ta xét kỹ, học hiêm này có ông ta xét tra, có phải đi liên lại lợi lại chắc chắn trăm bề không? VƯƠNG-QUANG-NHON công-ty Chủ có xe kinh cáo

Thức SIROP HAYN

Ngực nặng  
Không thở được  
HEN

GIÁ là 1.80

PHARMACIE MONTÈS - HANOI  
NHÀ ĐÔNG-ĐỒ BA GIƯỜNG

# HIỆU CON BƯỚM BƯỚM

ĐẠI-QUANG-DU-ỨC-PHONG 46 boulevard Tổng-Độc-Phương, CHOLON - Chi-Điêm, 47 Phố hàng Đường, HANOI

Gửi bán khắp cả mấy hiệu thuốc bắc trong xứ Việt-Nam, Cao-Mên, và Ai-Lao thứ thuốc nào có hiệu con bướm bướm mới là thứ thật

Ở xa gửi thư đến mua nên nhà giấy thiệp nơi đó gửi được theo cách lãnh hóa giao ngân thì xin chiếu theo, tiền gửi hàng người mua phải chịu

Sốt nóng . . . 0510 ra . . . 0515, 0510	Rượu Té phong thấp 1500, 0580, 0520	Thức Ho lột hoàn 0510	Thức Cam tch 0510	Dầu thượng hải	Vừa sống vừa thoa chữa khỏi bách bệnh 0525
Rượu bổ 2500, 1500, 0530	Thức Bô thận 2 hoàn 1500	Thức Giang mai 1500	Dầu như ý đại quang 0510	Huyết trung Bưu	Thức bổ nhất trung hoàn cứ 2500 1520
Thức Đau mắt 0520	Thức Điện kính 2 hoàn 1500	Thức Lậu 0540	Nhan trừ muối 0520	Bồ phê thánh dược	Thức ho rất thần hiệu 0580 và 0540

