





lập nhà làm thịt chung (abattoir) và thi hành phép khám thịt.

Nhưng các cách đã phòng bệnh trung tâm ở ruột, quân trong ngoài là cách vệ sinh phần người.

(Còn nữa) TRẦN-DINH-NAM

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KỲ

HUẾ

Lập thêm nhà thương ho lao. Về việc số sổ lập nhà thương ho lao ở Huế.

Bệnh dịch tả lại phát. Độ trước bệnh dịch đã dứt, nay đã thấy phát lại.

THANH-HÓA

Nền bạc đăm tọa ở giầy. Nguyên làng Thượng-vực tổng tôi, có tên ngu-cư Lê-văn-Tho.

THIÊN-HA-ĐẠI-KY-HIỆP

Địch giả: VIẾT-NÓ. Hai người cấp nhau lại xem: tại nơi, nặng kia là to rằng.

NGHỆ-AN

Một hội Tập-Phúc mới. Mới đây ông Quang, chủ tịch Phạm-vân-Phi và ông Tỉnh, đều được phép Quan Khâm-sứ.

QUẢNG-NAM

Lễ khánh thành sơ Thủy-cơ ở Vĩnh-Điện. Sở Thủy cơ ở Vĩnh-Điện đi do mấy ông Tây khởi đầu.

HÀ-TINH

Vụ án của một thầy giáo học và 4 người học sanh giam ở lao Hà-tinh, báo Minh-Tri đã đăng trước rồi.

BÌNH-THUẬN

Không biết ông Đốc nào. Một buổi chiều hôm, ký-giá đi ngoài đường nghe hai người nào nói chuyện.

phạm, họ đưa (tuyệt thực) để kêu oan. Duyệt tin ấy, các quan chủ Tỉnh đều đến lao để điều đình việc ấy.

Ông Đốc ở Bình-Thuận. Một buổi chiều hôm, ký-giá đi ngoài đường nghe hai người nào nói chuyện.

NAM-KY

Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

NAM-KY

Thợ đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

LỜI CẢO CÙNG CỜ-ĐỒNG

Theo đều lệ công-y thì cuối tháng Fevrier họp đại hội-đồng thường niên.

rằng: «Vợ tôi đã chết mà ông ấy còn lấy hai trăm nữa. Biết thế tôi có đem đi nhà thương lau gi.»

BẮC-KY

Việc tăng lương. Bộ-trưởng, quan quyền Toàn-quyền là ông Monguihotto.

NAM-KY

Việc đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

NAM-KY

Thợ đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

LỜI CẢO CÙNG CỜ-ĐỒNG

Theo đều lệ công-y thì cuối tháng Fevrier họp đại hội-đồng thường niên.

ĐỘC GIÀ LUẬN ĐÀN

Tình-hình thế-giới

Muốn xét «tình-hình thế-giới» thời phải xét: «thời-gian thế-giới» nghĩa là «liên-sử thế-giới».

Dần dần sinh đẻ ra nhiều đến trăm đến ngàn. Trong trăm ngàn người ấy có kẻ siêng có kẻ nhể.

NAM-KY

Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

NAM-KY

Thợ đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

2) Hiện thời thế giới. Trong thế giới ngày nay, có loài người man, có loài người yếu, có dân tộc phú cường có dân tộc yếu nhược.

HUẾ-NHÌ

Ông Ung-Hoat Thầy thuốc ở Nhà Thương Huế được nghỉ sa. tháng, kể từ ngày 15 Janvier 1928.

DI HÀNOI KHÔNG MÀT TIỀN TÁU

Ngôi nào muốn ở Hà Nội không mất tiền tầu, thì nên viết thư về Bureau Hanoi N. 29 bis Rue Neyret.

NAM-KY

Thợ đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

NAM-KY

Thợ đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.

LỜI CẢO CÙNG CỜ-ĐỒNG

Theo đều lệ công-y thì cuối tháng Fevrier họp đại hội-đồng thường niên.

NAM-KY

Thợ đình công. Hồi tháng 1, bao nhiêu thợ học-kiểu trong xưởng may của người Tàu đều đình công hết.



LỜI CẢM ƠN

Có được danh thiếp các ngài gửi thăm năm mới, xin cảm ơn.

HUYNH-THỨC-KHANG

PHỤ-NỮ DIỄN-ĐÀN

Phụ nữ và hòa bình

(Tiếp theo)

Ở phía bên kia cái biên-giới gồm ghè bằng người sống (quần lĩnh danh nhân) các đồng chí chúng tôi ở Đức và Áo làm việc thế này: Hồi mới bắt đầu sự chiếm-đất đất đai tư bản cũng của nhân dân và cái thảm trạng của con trẻ khố hại lắm. Hồi Liên-hiệp chúng tôi bèn hiệp sức với các cơ quan khác để san sóc các trẻ con Đức ở Pháp thì thấy nói một cái phong trào ưc chế, họ không hiểu cái việc làm của chúng tôi là hiệp với thiếu-ly và nhân-dạo thế nào; nhưng chúng tôi cũng không kể.

Trên chốn sa trường, hoặc trong nơi từ binh ở, các quân lính thường không kể đến tên họ biết mà giúp đỡ nhau như anh em. Trong một chiến trường ở Ba-lan, một người thanh Nga cui xuống một người giao sư Ba-lan bị thương đã đỡ dậy và nói rằng: « Anh này, vì sao lại có cuộc chiến tranh này? » Chúng tôi dạy rằng: « Nay các chi em ở đất Rour cũng: « Nay các chi em, vì sao mà nên nỗi khổ này? »

Các phụ nữ Đức cũng « ông quên cái lòng thân ái của phụ nữ Pháp, họ cũng lấy lòng hòa thuận và thân thiện mà bao bọc, họ bèn mở một cuộc ng là quyền để dựng tại các miền bị tàn-pha ở Pháp một số nhà gọi là « Nhà quốc-dân ». Tiền quyền cũng đã nhận được khá nhiều, nhưng sau vì cái nạn nhiều bạc giấy qua, thành môn liên ỷ chẳng còn giá trị gì nữa. Thế mà họ còn ngã lòng đau! Không thể dựng được một cái nhà kỹ-niệm, họ bèn cùng một số cây để trồng ở một con đường ở nước Pháp làm cái biểu hiệu cho tình hòa thuận.

Tại-trưởng thành Arras nhân cái tình-phẩm ấy, và ngày tháng Fevrier năm 1920 thì các đồng-chí hòa bình ở Đức đến giao một món tiền thư nhất cho Thị-trưởng.

Sự giao thiệp của p ân-hội ở Pháp và phân-hội ở Anh một ngày một thân-ai mật-tiết. Chúng tôi lại hiệp tác với các nhà giáo-dục hóa-bình, trao đổi các học sinh cho nhau. Chúng tôi tìm đủ nhíp để gặp nhau mà hiểu nhau, vì gắng mà hiểu nhau chính để gắng mà yêu nhau đó.

Mới hai tháng đây, tôi vừa có nhíp để đôn-thuyết về sự liên-lạc Pháp-Đức ở Dresden, nói ở trong một rạp xiếc lớn, có đến 2.000 người nghe, và cứ cái thái-độ các bạn tôi bình đất Saxe thì tôi chắc rằng công trình chúng tôi về sự liên lạc ấy thế nào cũng có kết quả mỹ-mãn.

(Con nữa)

Diệp nguyên Pháp-văn của bà Camille Drevet

TỰ TƯỜNG MÔI VIỆC THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA DÂN QUYỀN

của TON-VAN (tiếp theo)

Bây giờ ở Châu-Âu quyền vua ngày càng ít đi, như nước Anh kia vẫn còn vua, nhưng mà dùng các chính-dưỡng mà cai-trị, chứ không phải là dùng ông Hoàng-đế mà cai trị, cho nên có thể nói rằng nước Anh là một nước cộng-hóa có vua vậy. Xem đó thì biết cái ngọn song thế-giới ngày nay, không những quyền thần không còn, mà quyền vua cũng không thể còn được.

Cái thời buổi quyền dân này là nối theo cái tư tưởng nước Hi-lạp nước La-mã ngày xưa, từ khi phục lại quyền dân đến bây giờ là 150 năm, nhưng từ rày về sau thì còn lâu dài lắm. Cho nên bọn cách-mệnh Trung-quốc ta quyết định dùng quyền dân, một là ứng theo ngọn song thế giới, hai là để rút bớt việc đánh nhau ở trong nước.

Vì rằng xưa nay những người có chí to lớn thì cứ muốn làm Hoàng-đế, như ông Lưu-Bang đời xưa xem thấy vua Tần-Thủy-Hoàng ngự đĩ c o i, quân lính ngại về rất rất, thì nói rằng: « làm trai nên như vậy ». Ông Hạng-Vu thấy thế cũng nói rằng: « mình có thể cướp lấy nó được » những người có cái óc như thế đời nào n a không? Dương lúc đầu tôi xử g việc cách mệnh, nhưng người nào tán thành việc to, thì trong mười người có sáu bảy người có tư tưởng làm Hoàng-đế, nhưng vì cái chủ nghĩa cách mệnh của chúng ta, không những tôi xô ngã nhà Mãn-ban, mà lại cốt dựng đất nước cộng-hóa, cho nên trong sáu bảy người ấy dần dần cũng tiêu hòa mất cái tư tưởng làm Hoàng-đế, tựa trung chỉ có một hai người, đầu đến năm tư 13 Dân-quốc mà cái tư tưởng làm Hoàng-đế cũng chưa tiêu hết, cho nên trong bọn cách mệnh lại có người giết lẫn nhau là vì thế.

Bọn cách mệnh ta lúc đầu mới ra cổ động việc cách mệnh thì đã xương lên cái chủ nghĩa dân quyền để lập một nhà nước cộng hòa bằng tranh khởi cái nạn đánh nhau vì tranh làm hoàng đế, nhưng khởi đầu họ còn có những kẻ ngưng ngưng như thế, thiết không biết làm sao cho khởi được. Như việc Thái-binh-Thiên-quốc ngày trước thiết là tâm gương cho chúng ta; Lúc đầu Hồng-tu-Toàn khởi nghĩa ở Quảng-tây, đànu lấy được mấy tỉnh Hồ-nam, Hồ-bắc, Giang-tây, An-huy, mà định đô ở Nam-kinh, hơn nửa triệu hạ của nhà Mãn-thanh, đã vào tay Hồng-tu-Toàn cả, vậy mà đến nỗi thất bại là tại làm sao? Lý con mắt tôi xem xét, Hồng-tu-Toàn sở dĩ đến thất bại, tuy cũng vì những nguyên nhân khác, song cái nguyên nhân lớn nhất là tại tranh nhau làm hoàng đế.

Vì Dương-tu-Thanh một điều nghĩ sai, muốn tranh làm hoàng-đế, mà làm cho Hồng-tu-Toàn phải đến thất bại, cái thất bại này ra là tại bọn Hồng Dương cứ muốn làm hoàng đế.

(Con nữa)

G. Q. T. X. dịch

À-DÔNG

TÀU

Tin báo Tàu

(Tin ngày 11 tháng 1)

Tướng với lòng. — Tướng - giới - Thạch và Nam-kinh, nhận chức Tổng-tư-lệnh, tuyên cáo cái mệnh lệnh mà cảnh Công-linh-Vệ độ trước là không phải ý mình, và định lấy tư cách tổng tư lệnh ra mới cảnh Công-linh-Vệ độ cùng dự kỳ hội đồng toàn thể lập thư tư. Vì thế, cảnh Công-linh-Vệ độ Cam-núi-Quang, Trần-thụ-Nhân, Lương-Ngưng cũng nhiều người khác, đã sắp về Nam-kinh để dự hội.

Bác sang danh Hà-nam. — Ngụy cơ của cảnh Phụng-thiên. — Từ khi quân đảng cùng quân Phụng chiếm mất Tư châu, cảnh Phụng thiên mới biết thế nguy, phủ nguyên suy Bắc-kinh ngày nào cũng có cuộc hội bàn về quân sự. Bọn Trương học Lương, Dương vụ Đình, đều bảo rằng: Quân Trục lệ, Sơn đông bị ba lần thua chạy ở miền Lũng Hải, của quân Tôn truyên Phương thì ít sung, ít tiền không đủ trông cậy. Vì lại quân thì ít mà mải, trận thì rông, vậy cho nên giữ cho vững, tướng nên bố dục Sơn đông mà hợp sức giữ lấy ba châu: Trương gia khẩu, Bảo định phủ và Đức châu, thì Kinh tân mới có thể vững được. Trương tác Lâm cũng ứng như thế. Song Trương tác Lâm cũng 1 cơ đại Sơn đông nhất định cố giữ, nên đã nhiều lần đến về Bắc kinh để xin tiền lương khi đi Mọi đất. Trương tác Lâm thấy Thế nam bị vây, Dương châu nguy cấp, quân Phụng cũng sắp đánh Đức châu, thì cho một phần nguy hiểm; nên đã sai Trương Kỳ sang Tế nam gọi Trương tác Sơn Xương về Kinh, để đồ hẳn bỏ đất Sơn đông.

T. N. D. B

(Tin ngày 11 tháng 1)

Phụng-ngọc-Tướng tiến lên phía Bắc. — Phụng ngọc Tướng trở về Trình-châu họp quân sư hội nghị, quyết đem quân tiến lên phía Bắc. Luôn mấy hôm quân Phụng đã kéo sang phía Bắc sông Hoàng-hà để sẵn sàng vào người rồi.

Phụng có điện cho Chính phủ Nam kinh rằng đại quân qua sông Hoàng-hà đã tới phủ đại danh.

T. N. D. B.

NHẬT

(Tin ngày 12 tháng 1)

Vì bọn giặc ở Miền-châu hay đến cướp phá dân sự miền Yalou làm họ phải chạy sang Cao ly, có lẽ chính phủ Nhật sẽ phái quân sang miền ấy.

ÀU-MỸ

PHÁP

(Tin ngày 12 và 13 tháng 1)

Tại-Nghị-định. — Các đồng-tôn trưởng bộ Nội-các và bộ Tư Pháp đã đến yết kiến ông Nghị-trưởng để bàn việc truy nã các nghị viên công sản của ông Nghị viên trả lời rằng chiếu theo hiến pháp thì trong lúc Nghị viên họp bàn, các nghị viên đều được quyền bất khả xâm phạm. Vậy nên Nghị viên không cho thì chính phủ không có quyền bắt giam các nghị viên công sản.

Nghị viên nay đã set đến vấn đề cho bắt các nghị viên công sản của ông

Ông Cachin và Couturier đều có dự nghị Ông Chry thay mặt đảng xã hội đứng lên bênh vực quyền bất khả xâm phạm của nghị viên trong khi hội nghị Ông Barthou, tổng-trưởng bộ Tư Pháp nói rằng chính phủ có quyền bắt bất cứ lúc nào những người có đồng thiết hai cho chính phủ để duy trì cuộc trị an trong nước. Ông Daladier bổ cáo rằng làm mất quyền bất khả xâm phạm của nghị viên, là phá vỡ cái chủ quyền của nhân dân

Chính phủ hiện khởi vấn đề tin nhiệm được 28% và qua quyết đối với 17% về phủ quyết, còn ông Chry xin sau lúc bắt phải tha tiền cho các người còn an thì được 22% về ứng thuận và 28% về phản kháng

Nạn buôn heroin ở Đông, ông Cachin và ông Vaillant Couturier lại phải giải về nước quốc sự phạm.

Ông Barthou tuyên cáo rằng còn hai đồng-nghị viên Derlot và Ducloux cần an mà bỏ trốn, phải cho truy nã.

(Theo Arip)

Người Nam ở Pháp

ANH

(Tin ngày 11 tháng 1)

Số người thất-nghiệp. — Đã công bố rằng số người thất nghiệp ở Anh hiện là 332.000 người, tăng hơn tháng trước 23.000 người.

(Tin ngày 13 tháng 1)

Các đại biểu của công đoàn và các chủ xưởng nước Anh đã định mở cuộc hội nghị mục đích đi đều đình cuộc hòa bình công nghệ.

NGA

(Tin ngày 11 tháng 1)

Chức đại-sứ Bắc-kinh. — Nay mới nước Nga Xô viết sẽ phái một viên đại sứ mới sang Bắc kinh.

(Theo Arip)

ÚC-ĐẠI-LỢI

(Tin ngày 11 tháng 1)

Thế-lực đảng cộng-sản. — Trong cuộc tuyển cử ban chấp hành của đảng Lao động, các tay quá khích cộng sản chiếm được đa số, cảnh này là chỉ bộ của đảng quốc-tế cộng sản.

(Theo Arip)

TIN RIÊNG

Tết năm nay tôi vì việc nhà phải về quê vắng nên các bạn gửi thiệp đến thăm n'ieu mà tôi không đáp được, thực là nên lỗi, giám xin anh em lượng thứ và hiểu lòng cho.

Đào-DUY-ẢNH

HỘI TRUNG-KỲ CÔNG-THƯƠNG-LIÊN-HIỆP

Hội T. K. C. T. L. H. mục đích để kinh doanh và thực nghiệp và thứ nhất về kỹ nghệ, chế tạo các đồ nội hóa để chế tạo các hóa sản ở ngoài đương người mình thương dùng. Vốn định là 50.000\$, chia làm 2000 cổ phần, mỗi cổ là 25\$ thời số cổ phần có đóng đã đủ rồi.

Đến nay hội vẫn còn nhận được rất nhiều thư của các nghị có lòng tin thành vào Hội, cho nên Hội định trong khi (thứ tiên thì vẫn sẽ nhận thêm cổ phần nữa) nghĩ hẳn vẫn Hội có thêm tiền thời công việc Hội cũng sẽ dễ dàng rộng rãi.

Vậy Hội xin thưa các ngài, ai có lòng nhiệt thành và một việc ích lợi chung, xin mau mau gửi thư lại cho Hội, chúng xin các ngài để ký giấy vào Hội mau mau góp bạc để Hội được chóng thành lập.

Gởi bạc cho Hội, xin cứ gửi lại cho hai nhà Ngân (Banque de l'Indochine hoặc Banque Franco-chinoise ở Tourane) mà trong thư nói rằng bạc ấy góp cho Hội T. K. C. T. L. H. Tiền ấy nhà Ngân giữ, không ai lấy ra được cả, đợi cho đến ngày Đại hội đồng nhóm lại bắt cứ người được quyền lãnh số tiền Hội để làm công việc của Hội trả định

T. K. C. T. L. H. H.

DANH SÁCH CÁC NGƯỜI HỖ TÂM GIÚP ĐÁN BỊ LỤT THANH-HÓA

Table with 3 columns: Name, Amount, and Total. Lists donors like Lê bá Ngạn, Võ quân Kính, Học trò trường Thanh cần, etc.

Advertisement for 'Thuốc SIROP HAYN' featuring an illustration of a man coughing and a bottle of medicine. Text includes 'Ngọc nặng không thở được' and 'PHARMACIE MONTÈS - HANOI'.

HIỆU CON BƯỚM BƯỚM

Một lập tiệm ngay tại Phố Hàng-Đường Số nhà 47, HANOI - (Tankin)

ĐẠI-QUANG ĐẠI-DƯỢC-PHÔNG

46, Boulevard TÔNG-ĐỨC-PHƯƠNG - CHỢ-LỚN - NAM-KY

Thượng-Hải Huyết-Trung-Bừu (số 39) Thuốc-Bỏ rất tốt

HIỆU CON BƯỚM BƯỚM

Thuốc của bản dược phòng có gửi bán khắp cả mấy tiệm thuốc bắc trong xứ Nam-Việt, Cao-mên, Lào

Trần nước thành sự cũng rất đến mạnh hay yếu, do nơi khí huyết mà ra khí huyết làm cho chúng trong nước thì bền nhất yếu kém thì yếu rất mạnh mẽ, vì vậy chúng làm cho chúng nên ta phải gặp nó một lúc nào đó. Lúc này chúng trở về thì sẽ thấy thuốc Huyết-trung-Bừu. Là thuốc rất bổ huyết cho tăng lên và thêm sức mạnh trong thân thể. Cũng vì một lần như thế này mới thấy thuốc này.

thuốc này? 7 ngày chính máu mới được thì thấy tươi lên hơn. Còn đấng được lâu thì trở nên mập hơn sáng thuốc bỏ đi hết, chỉ còn lại huyết.

Còn thêm một chứng rất hay như đau đầu thái quá thì thấy thấy kém suy, người bị huyết kém thì ăn không ngon, ngủ không yên, huyết ít cũng thấy yếu đi, người bị huyết ít cũng thấy yếu đi, người bị huyết ít cũng thấy yếu đi, người bị huyết ít cũng thấy yếu đi.

Thường khi con mắt mất sức thì thấy mờ mờ, mắt nhắm nhắm, hoặc đôi mắt nhắm nhắm, hoặc đôi mắt nhắm nhắm, hoặc đôi mắt nhắm nhắm, hoặc đôi mắt nhắm nhắm.

kinh để nói trên đó đều động tiền hết. Người học hình kia, to lớn quá đi, thì huyết học hình kia, to lớn quá đi, thì huyết học hình kia, to lớn quá đi, thì huyết học hình kia, to lớn quá đi.

Già trẻ nhỏ là... 1320 Giá mỗi lọ là... 2300 Cho ông có mua thì nhớ cho biết số nhà 46, HỒNG-ĐỨC-PHƯƠNG - CHỢ-LỚN - NAM-KY



