

TIENG-DAN

Chủ-nhiệm kiêm Chủ-bút
HUYNH - THUC - KHANG

LA VOIX DU PEUPLE

BÁO QUÂN
Đường Đông-Bà, Huế

Quán - lý

TRẦN ĐÌNH PHIÊN

Mỗi tuần xuất bản hai kỳ thứ tư và thứ bảy

Giấy phép số 52
Giấy phép TIENG-DAN - Huế
Hộp thư số 31.

Xu-xi làm suy-bại
kẻ giàu và làm kẻ
nghèo khốc hại đến
bội phần.

(Didrot)

GIẤY BÁN	
DÒNG-PRÁP	NGOẠI-QUỐC
Mỗi năm 1500	4 \$ 00
Bán tháng 2,50	3, 50
Bán tháng 1, 50	2, 50

Mua bán phải trả tiền trước.
Thư và mandat gửi cho M. THÂN
DINH-PHIÊN - 45 đường Quảng Cầu
việc riêng xin thương nghị trước.

CÀU CHUYỆN NĂM HẾT TẾT ĐẸN

(Tiếp theo)

Trên kia kỳ giá đã thừa thộc
kể sự hư phí về khoản thứ
nhất là 60 triệu. Bây giờ xin
tọi qua khoản thứ hai, về các
món ăn uống.

Đồ này, ai chủ trông thấy các
hiệu Hoa-thương nhan nhản
những các thứ thực phẩm, quả
phẩm của Tàu, có thứ của ta,
mà mang lót Tàu, còn người
minh ra vào buôn si cắt lè
như bươm liệng vườn hoa.
Trông thấy cái quang cảnh buôn
bán « phát tài » của người ta,
mà thêm đến chảy nước dãi!

Trừ những người cùng vô
sở xuất thì không kể, nhưng
thế nào cũng phải có được
một gói chè tàu, « đề cùng ông
bà ba bữa », còn thì từ nhà
« dư ăn » cho đến nhà « dư
dặt », cũng mua các thứ đó,
mới là « sang trọng ». Thế thì
người giàu, tốn phỏng chừng
5500, nhà thường thường bậc
trung, cũng tốn mất 2500.

Tính theo số quân bình
mỗi nhà phí hết 3550. Dân số
ta, trừ nhà nghèo ra, thì hai
hạng kia tính phỏng cũng có
được 10 triệu, thành ra tốn
35 triệu đồng. Ấy mới kể qua
các món ăn. Xin kể cả thứ
uống, để cho biết-tồn hết bao
nhiều cho hay. Trừ các thứ
rượu mùi, cũng các thứ qui
giá khác, còn thì người đã
thành niên rồi thì trong dịp
« ăn chơi » này, ai cũng « đánh
chen » cà, nhất là những hạng
bạ lưu chốn phố hoa, cũng
dần cư ở thôn lạc, đầu đầu
cũng trông thấy ngồn ngồn
những cái « hũ chim ». Thứ
rượu người mình thường dùng
là rượu cất, tục gọi là « rượu
Annam ». Kể cả rượu uống và
rượu cúng, người không cúng
cũng uống mỗi người phí đến
0520 là ít, mà tính số quân
bình, thì trong 20 triệu người
số người uống rượu đến 15
triệu, tốn mất 3 triệu bạc.

Thứ đến đồ trang-sức, là
hàng đẽ. Ngày thường, người
mình ăn mặc đã xa xỉ, thành thì
đã đành, mà thơn quê cũng thấy
tiêm nhiệm cái lệ tập ấy rồi.
Ngay thay! Hoàng chi ba bữa
« ăn mặc », thì ai có tiền, mà lại
chịu mang một cái áo lương,
hay cái áo xuyên ta? Những
nhà nghèo-nghèo, — nghĩa là
không đến « minh một xác
pháo », nhà nào cũng
chạy lông, chạy lột, sắm một
cái áo vải láng (có nơi gọi là
vải sơn-dám; vì sao, không
hiểu), năm này lại thấy thứ
cò dẹt hoa, các anh các chị
thích làm, áo dài áo ngắn, phải
may bằng vải lụa (quyển),

tràng Tòng cộng tốn chừng
5500 là ít. Ấy là nhà nghèo,
đến những nhà trung-phù, đại-
phù, thì muốn đẹp đến đâu
cũng có mà càng nhiều tiền
lại càng muốn đẹp hơn người,
đều ấy không lạ. Ta thử tính
cho hai hạng giàu này, mỗi
người độ 10500. Lấy số quân
bình mà tính cho cả ba hạng
thì mỗi người tốn hết 7550.
Nếu chịu nhân tâm, mà tính
số người nghèo « xơ xác » là 5
triệu, còn ba hạng kia 15 triệu.
Thành ra đồng báo ta, trong
lúc « tết-nhất » này, về đồ mặc
tốn mất 112 triệu rưỡi.

Tổng cộng ba khoản chi phí
trên này, thì thấy trong ba
ngày « xuân nhất », quốc dân
ta hao mất 210 triệu đồng.
Nhưng nào phải ba ngày
xuân mà thôi đâu; là chơi
xuân thì chơi cho hết xuân
mới nghe! Nếu bài này là bài
thống kê, thì tính từ năm chi
cuối, còn biết bao nhiêu hư
phí nữa.

Người ta thường nói dân ta
nghèo, nhưng xem cứ mỗi một
lẽ tết tiêu những hơn mấy
trăm triệu bạc, thì có thể cho
lời họ đồn là không dùng
chàng? Song dùng hay không,
chả quan hệ gì. Chỉ biết rằng
trong cái số bạc « không lờ »
ấy, người mình không chế tạo
được vật gì, gọi là thu vớt lấy
một đồng, mà để cho người
Chết người Chà... mang đi
cà. Nếu cứ mỗi năm hao mất
phỏng chừng 100 triệu, thì 10
năm, 20 năm mất biết bao
nhiều triệu! Mà nào phải dân
ta chỉ sống đến 10, hay 2, 3, 4
mươi năm, rồi không sống
nữa đâu; Trời còn để có đến
nay, thì còn chắc cùng với mặt
giời mặt giàng mà sống mãi!

Khô vì người mình không
trông thấy cái số tiền ưc triệu
ấy biến đi trước mắt, cho nên
không lấy làm tiếc, chẳng qua
là mỗi người tốn vài ba đồng
cơ thắm vào đâu! Nhưng thứ
nghĩ: huyết trong thân thể ta, có
tự lại một nơi bao giờ đâu; nó
lưu hành khắp trong các bộ
phận, từ mạch huyết to, đến
mạch huyết ti ti, mạch nào
cũng phải đầy đủ cả, thì thân
thể mới mạnh khỏe mà sống
được. Nếu có mạch nào đứt
huyết tiết lậu ra ngoài, thì thân
thể chắc vì đó mà xanh xao,
rồi đến chết. Người ta thường
viện tại là huyết mạch, có
huyết mạch mới sống, thế mà
ta không quý huyết mạch của
ta. Hai thay!

Nay nhân năm hết, tết đến,
kỳ giá trông thấy đồng báo ta

VẠN-VĂN

Thơ ông Táo

Ba hồn đất sét vất ba ông!

Hay hiện xưa rày gọi Táo-công.

Đầu cui, lưng khum danh giầu mai

Thần nung, lửa đốt chóng nao long.

Niên là xo bép cho no ấm,

Mục kiêu trần gian nời lạnh lùng.

Hôm, sớm nời cơm gìn giữ kỹ,

Ấy là ơn đức của trời phong.

VAN AN

Naevex-nà-Nuim

Giận đời

Giận an cơm do hỏi cơm ai?

Giận mát nưc rừ lai điếc tai.

Giận kén ga nhà ai dận tới

Giận hao mạch nước đưa não rơi.

Giận người chỉ lối cho thàng mới.

Giận kẻ giày mò khe rước voi.

Giận hũ gạo hời không hết giần

Giận an cơm do hỏi cơm ai?

N. T. Q.

Vịnh hoa Sen

Danh giá nhà người hà phải hen.

Vì sao lại ở dưới bùn đen?

Thơm tho đáng gọi hoa quân-lữ.

Thanh bạch thua gì đóa thủy tiên

Lúc trẻ ngộ-sen đã nổi tiếng.

Khi già liên nhục hây còn tên

Đem nưc bùn đục bần không nhuộm

Góp hỏi Tòa cao thấy đưng trần.

Lưu-Như

Còn ai là người hào tâm ???

Xin giúp nạn dân Thanh-hóa

BẢN BÁO KHAI SỰ

1. Các ngài mua báo năm, mà
đến nay chưa trả tiền xin
gởi về cho bản, quản để tiện
việc số-sách.

2. Các ngài mua báo ba tháng
đến nay đã qua hạn rồi, song
bản vẫn chưa gởi báo luôn, vì
xin các ngài gửi thư cho bản
quan biết và gởi tiền báo mua lại
mới cho luôn.

đưa nhau đem cái huyết mạch
ấy, mà bồi dưỡng cho ai, nên
bất giác thương tâm cho nên
kinh tế nước nhà, phải mạo
mọi kẻ qua ra đây thôi, chớ
không phải ban bóng lóng
đồng dãi.

Sau hết, có một đêu kỳ giữa
xin đồng báo là chịu khó lưu
ý: là cuộc đời phải theo cái
công-lệ thống công, dịch sự,
không ai tự cấp cho mình đủ
cả mọi vật như yếu đạo.

Vậy mong đồng báo ta cũng
ra tay ăn làm như thiên hạ,
để khỏi hổ thẹn là một dân-tộc
có ăn mà không làm, có liêu-
hào mà không sinh-sản.

Ông Mạnh nói rằng: « Ngai
gắng sức làm như họ, thì cũng
có thể làm cho nước ngài trở
nên mới được ». Vậy là cứ
gắng sức đi!

Trova-Cut (Qui-nhon)

VĂN-ĐỀ HIỆN-PHÁP

Lược-luận về văn-đề hiện-pháp

(Tiếp theo)

II. — Phương-diện Quốc-dân
Đương về phương-diện Quốc-dân
thôn xét hai việc: vấn đề « trình độ »
và vấn đề « dân tộc ».

Dân ta ngu dốt, lấy hiện thời mà
nói thì còn thua kém dân các nước
văn-minh nhiều. Nhưng vì có gì mà
ngu dốt?

Những kẻ có lòng lo đến tiền đồ
quốc-dân, người thời nói vì kinh-tế
cơ-va chần bưng, người thời nói vì
giáo dục chưa chỉnh đốn, người thời
nói vì tục lệ chưa sửa đổi. Nói như
thế là chưa xét kỹ.

Tôi vẫn biết kinh-tế, giáo dục, tục
lệ đều là những việc trọng yếu trong
nước; tôi vẫn biết nước có nhiều
tiền mới gọi là giàu, nhiều nhân
tài, mới gọi là mạnh. Nhưng muốn
có nhiều tiền, nhiều nhân tài,
phải sắp đặt; mà muốn sắp đặt
thời phải có quyền. Quyền sắp đặt
trong nước tức là chính-trị. Thế
thời: kinh-tế, giáo dục, tục lệ, chỉ là
những « ngoại-dung » của sự phú
cường. Muốn chấn hưng kinh-tế,
cải tiến giáo dục, sửa đổi tục lệ,
phải lo cải lương chính-trị trước.

Muốn một dân-tộc ngu dốt trở nên
mới dân-tộc khôn ngoan, phải lo đổi
chính-thể dân-trị trước. Mà muốn có
chính-thể dân-trị thời phải lập
hiện-pháp. Thế ta có thể nói rằng:
trình độ Quốc-dân ta hiện thời
thiệt là « hợp với sự tuất lập Hiến
pháp vậy ».

Xét lịch sử thế-giới đã rõ. Phải
đầy tên Nhất, muốn duy-tân, trước
nên phải đánh đổ chính-phủ Mạc-
phủ. Phải cách mạng Tàu muốn lập
đảng quốc-trước tiên phải đòi chính-
phủ Thanh. Nước Pháp được giàu
mạnh là vì nhân tài nhiều, kỹ nghệ
thương mại thịnh; nhân tài được
nhiều, kỹ nghệ thương mại được
thịnh, là sự sinh hoạt được tự-do;
sinh hoạt được tự-do là bởi lệ
thuyết nhân-quyền dân-quyền, mà
muốn thế hành lý thuyết nhân-
quyền dân-quyền thời trước tiên
phải đòi « quân-quyền chuyển chế »
sang làm « dân-chủ công-hóa ».

Theo cách giải nghĩa hai chữ
« hiện-pháp » như trong chương
thứ nhất đã nói thời vấn đề Hiến
pháp phải đi với vấn đề dân-tộc.
Một dân-tộc c.ung một nước, thì
chúng một hiện-pháp, là lẽ tự-nhiên.
Nhưng nhiều khi không được như
thế. Nói về xứ ta thời sự ấy lại khó
khăn lắm.

Ở xứ ta hiện nay có ba ý tưởng.
Có phái ứng liên-tiếp cả năm xứ
Đông-đương làm một nước liên
bang. Có phái ứng liên hiệp Trung,
Nam, Bắc kỳ trở lại làm một nước.
Lại có phái muốn biết xin một hiến
pháp riêng cho Trung kỳ.

Theo công lý mà bảo, liên hiệp
Trung Nam Bắc kỳ làm một nước là
phải. Nhưng lấy hiện thời mà xét,
và nếu muốn ý tưởng có thể thực
hành, thời chỉ giải quyết vấn đề
hiến-pháp cho một mình Trung kỳ
mới có thể được.

Ông Nghị-trưởng viện Nhân-dân đại
biểu Trung kỳ thỉnh cầu Hiến-pháp
là cũng chỉ thỉnh cầu được cho một
mình Trung kỳ. Quan Toàn-Quyền tổ
lời thườn tình là cũng tỏ riêng cho
Trung kỳ. Thế thời ta có thể nói
rằng: hiện nay, dân Trung kỳ xin
lập Hiến-pháp.

(Còn nữa)

Tinh-tiến

TẠP-LOẠI

Văn-đề ngôn-luận

(Tiếp theo)

IV. — Thể-lệ của một đạo-luật
ngôn-luận.

Thường thường một đạo-luật
ngôn-luận phải định về năm chương
này: nhâ-in và hàng sách, sách và
báo chí, việc dán vết thi và rải hoặc
hán giấy ngoài đường, tội phạm-
làm báo và viết sách, việc truy-vấn
và tố-tung.

T lệ đạo-luật thi hành bên Pháp
ngày 29 Juillet 1881 và đạo-sắc-lệnh
thi hành trong các xứ bảo-hộ Đông
Đương ngày 1 Octobre 1927 (1) đại
khải như thế. Phần nhiều các đạo-
lệnh của các nước cũng tựa tựa như
thế.

A) Nói về nhâ-in và hàng sách. —
Nhâ-in và hàng sách lúc xưa không
được tự-do chính-phủ thường dùng
những thủ-đoạn để phòng-đề ngăn-
trở. Bởi thế, trong các nước văn-
minh ngày nay, luật ngôn-luận cho
nhâ-in và hàng sách được tự-do,
nghĩa là dù tư cách như các môn
buôn-khoá. Chính-phủ chỉ cần giữ
được đôi ba chữ quyền kiểm-sát
như: bắt đề-tên và nơi ở của chủ
nhiệm nhâ-in trên bản-in, ký-án
bản in trước (hoặc đồng thời) khi
phát hành, v. v.

B) Nói về sách và báo-chí. — Sách
khác báo-chí. Sách in-hành không
có tài-hạn, báo-chí thời có. Theo luật
các nước văn-minh ngày nay, sách
xuất bản không phải trình duyệt
trước. Báo-chí vì xuất bản có kỳ-hạn,
nên phải khai báo trước; khai báo
trước ng ta là báo cáo trước cho
chính-phủ biết chớ không phải xin
phép. Đó là nói về sách và báo-chí
viết bằng chữ bản-quốc (Pháp). Sách
học báo-chí viết bằng chữ ngoại-
quốc (chữ quốc-ngữ ta cũng vào
hạng này) thời không được tự-do,
chính-phủ có quyền cấm không
cho bán: làm cách ấy để giữ sự-trì-
văn trong nước.

C) Nói về việc dán-gết thi và rải
loạt bản giấy ngoài đường. — Người
ta muốn có đồng một việc gì thường
in giấy đem rải ngoài đường hay dán
vào những chỗ đông người. Làm
như thế có thể tồn hai nhược-nhiên
cũng công. Bởi thế, luật ngôn-luận
cho chính-phủ được quyền lựa
những nơi công-cộng quan-trọng
để cấm không cho dán vết thi.

Tương các nước văn-minh, thỉnh
linh muốn in giấy rải ra đường để
có đồng thì không phải trình duyệt
trước. Nếu muốn làm nghề bán giấy,
như bán sách, in báo, giữa đường,
tuy không phải xin phép, nhưng
cũng phải khai trình trước. Chính-
phủ làm như thế là có ý giữ đôi ba
chữ quyền kiểm-sát, như đối với
báo-chí, đã nói trên kia.

D) Nói về tội phạm làm báo hay
viết sách. — Trong ba chương trên
kia, luật có ý giữ cho quyền hành
chính-đội ba thủ-đoạn để phòng-
lặt vặt; chương thứ tư này mới
thiệt là công-việc của quyền tư-
pháp. Nói về tội phạm, nên phân
biệt ba hạng: tội phạm đối với
toàn thể quốc-gia, như xúi làm loạn,
xúi nước-nổi, kể cả n. quyền v. v.;
tội phạm đối với tư-n. ân trong
nước, và tội phạm đối với người
ngoại-quốc, như ngăn-trở sự ngoại-
giáo, xi nhục vua chúa các nước
đồng-minh, v. v. Chương này nói
về các trường-phạt các tội phạm kỳ.

Viện Nhân-dân đại-biểu Trung-Kỳ

Bức-thơ của ông Nghị-trưởng gửi
quan Khâm-sứ.

Hâm quan Khâm-sứ,

Trong mấy tháng đây, tôi nhận
được rất nhiều thư ở mọi nơi tỉnh
Quảng-nam gửi đến, phân-nan về
nội-trộm cướp hoành-hành ở chốn
thôn-quê. Vậy tôi xin thay mặt dân
tỉnh ấy mà trình quan lớn những
việc sau này:

Ở miền Hòa-vang, Điện-bán, Duy-
xuyên, t.ộm cướp khắp nơi, nhất là
trộm trâu trộm bò. Luật Annam thì
cấm làm thịt trâu, mà ở các chợ
như Trà-Kiểu, La-tháp và Báo an v.
v. vẫn thấy bán thịt trâu, vậy có
thể đoán rằng quân-đạo kiếp bắt
trâu rồi làm thịt bán cho mất tang
tiệt.

Ở Phủ-Thăng-bình, về miền
Phước-hà, An-lý và An-thái, trộm
cướp tự-do hoành-hành. Một vài
tên như Giảng và Tích đã bị bắt và
đã xươg nhiều tên đồng-dang.

Ở Tiên-phước có mấy tên b.ộm
vượt ngục ra, nay thường rình ở
quanh làng Tân-an, để danh và cướp
đạt của khách qua đường. Mới rồi
Lý-trưởng Tân-an báo với huyện
ràng y có thấy các b.ộm ấy đi qua
chợ, nhưng lừa bắt mà không được.
Sau bọn này thu oán nên trộm cướp
ở chung quanh đó lại dữ dội hơn
thường.

Ngày 23 tháng 10, hai tên phu
càng ở làng Phú-lâm đi qua đường
Tân-an, khi vào một nhà hàng dọc
đường để nghỉ ngơi và uống nước,
thì bị bọn kẻ trộm nó đánh và lấy
hết đồ, kêu van đến cứu mà dân
làng chẳng ai ra cứu. Việc này đã
trình huyện, hiện nay đang tra-xét.

Ngày 28 tháng ấy, ở làng Phú-
nhân, tổng Đông-việt, một toán kẻ
cướp vào nhà một người tên là
Ta-xin, cướp được một món tiền to
và các đồ nữ-trang. Hiện quan Đồn
và Cầu-quần ở huyện đương cho
đi tra-câu.

Những việc ấy là kể sơ lược, để
quan lớn hiểu rằng hiện nay ở tỉnh
Quảng-Nam trộm cướp nhiều lắm,
và chúng nó b.ộm chần đến đâu thì
nhân-dân khổn khổ, ngậm đắng
nuốt cay.

Bởi vậy, tôi xin thay mặt nhân-
dân, trình hay cung quan lớn cai-
tình-trạng nguy-nhiệm ấy, mong rằng
quan lớn sẽ sức cho các phủ huyện
phải hết sức mà trừ n. bọn hung-
dữ và tìm phương-sách trừ-tiệt
những sự tội-loạn ấy cho nhân-dân
được an-cư lạc-nghiệp.

Xin kính...

Nghị-trưởng kỳ-lên

(Dịch theo bản pháp-văn)

E) Nói về việc truy-vấn và tố-
tụng. — Truy-vấn là tìm những
người chịu trách-nhiệm phạm
tội. Trong một tội báo-chí có
người chủ-nhiệm, người quản-
lý, người biên-lập, v. v. Như tờ
báo kỳ mà phải tội-p.âm, thời có
khi hết cả các người ấy phải c.ajú,
có khi chỉ một người phải chịu.

Tố-tụng là luy-tội ở tòa-án. Vì
có nhiều hạng tòa-án, nên phải biết
chửi-tội ở tòa-án nào. Theo luật
ngôn-luận pháp, có tội phải xét ở
tòa đại-bình, có tội phải xét ở tòa
trình-trị, có tội phải xét ở tòa vị-
chính.

(Còn nữa)

T. D. N.

