





nha của trên những đất sét cát như là cát tự nhiên, cát thường hay mèo cát bao lai cho nhau như là cát nhè cát đất, xong đều sét ở mạc long, mèo năm cũng phải đóng thuế đất cho lanh ấy cát. Đó là về việc công thi lanh không nhất chí, vì ai ở cảng phải nộp thuế cát, còn về chay từ thi chay này, bao lai cho chủ khác với bao bao thuế mèo thuế ban, giấy tờ xong dem trình lanh dưng e vi hằng là xong việc.

Trong sự mèo mai đó, nhiều khi có chủ bao lai cái nhà tranh của mình được lợi hay là phải lỗ, tùy theo dia thế chỗ mình ở đối với cái chợ, tốt hay xấu. Nên có chủ ngày xưa mua một ngày bán ra hai, ra ba từ đời nàn đói giờ cũ như vậy, chẳng thấy viên quan trong lanh tranh đánh cái lầy chỉ về câu rằng: từ với công cát?

Nhưng ngày nay ngoài đây, ở chợ đó, có một người mèo hương chiếm được một cái nhà tranh làm trên một mèo đất chợ. Một chủ buôn bán kia sập tiệm, mặc nợ của y, kiện lui Sứ, chủ kia phải giao nhà cùng đất tại Sứ mà cầu nợ, già là 500k.

Từ khi giao cẩn xong, người Mèo hương ấy giao cho bà mẹ già của y ở mèo buôn bán. Nay bà mẹ của y già cả lâm, ưng bao nhà đất ấy di, lấy bạc bỏ lồng lựu về quê của bà chờ ngày trút nám.

Mỗi mèo mèo ra, dà cát nám bầy chủ dam gia danh nhau mua cho được sô-đô, vì chò ấy nám vào trung ương tinh xem chợ, dà với địa cuộc cái chợ thi khà, cát danh nhau mua đến dà cát người trả lời già vài lần bạc Lai cát kinh tiền không kịp, phải mượn tối mèo qui chước thán. Phải chạy đến ai? Phải chạy đến ông chuc sác chấp chưởng và quên tên trong lanh.

Vậy ngày thường chay vía rồi đây ông chuc sác ấy ở Hué rướt về lanh hông dung dem nọc cảm nêu nhà và đất kỵ lai, truyền với tài chủ rằng: "Người không được bão sét này cho ai cả, chỉ phải bao cho ta mà thôi, mèo mua thi cát iều theo giá trong cát khè bao nhiêu, ta sẽ trả lại cho bấy nhiêu mà thôi". Ông lại thêm rằng: "bà con của ta đóng ta đánh dà cho bà con ta ô!"

Tất giả khà, làm như vậy, chẳng rõ là ông có dùng mèo chi không? Bành lai dà bá, con ông ô thà hay là ông mèo làm ngang cho người Mèo hương kia sét và tung thế, phải bao vốn lai cho ông, rồi sau bao đấu già, dà kiêm mèo vốn ba iot chay? Chỉ có hai lè ấy mà thôi

Vậy có mấy đều sau này, xin cát g chàng tâm phán giúp cho:

1) Ông chuc sác nô dà làm như vậy là nêu nhà của người lai, không cho bao cho ai, cát mèo mèo hoặc phải bao cho mình mà thôi. Như vậy có dùng theo luật pháp không?

2) Buộc người có trung bao lai cho ai ngoài thi chỉ được bao xác nhà tranh không mà thôi, chủ náo ưng mèo phả iáp tức dà di, dà đất lai

cho ông ấy, như vậy có dùng là phải không?

3) Ban xác nhà tranh không thi gá không dàng 15-20k/10 mèo người phải bao như vậy, thiệt hại người a quá bao trăm. Như bao cho ông chuc sác thi phải theo như giá cát khè 500k, mèo cát bao cho người khác thi có cái xác nhà không dàng 250k là Mist. Bao buộc như vậy có dùng luật không?

4) Người có nhà ấy, có tự tiêu và được cát phép tự do, hê ai cao già thi bao, mà bao thi chủ mới mèo cát ô do, ai bắt buộc phải dà nhà dà cát không được trùa ra khai náo không chịu nộp thuế đất cho lanh mà thôi; như vậy có được không, hay là mèo phải tuân theo lanh truyền của ông chuc sác mà thôi?

5) Sau hết chay lanh ấy khi xưa là chay tranh các nhà thường chủ ô xung quanh chay cũng toàn ô nhà tranh cát, ném mèo năm vè mèo he hay là vè mèo lâm cao khò, thường phải nhiều con bao lai rất khò tham ong tham bao lai kui xoi hét cát chay, cát xom. Nay cát của lanh dà làm mèo mèo năm nay các nhà buôn cũng dà cát nám bao nhà làm ăn phát đạt dà làm nhiều nhà mèo phô lầu. Thế mà trước khi ai muốn làm, phải thay trinh qui lụy và phô tuy phục cái linh của lanh bê lanh cho ai thi này mèo được làm bằng ai non khèm thán, rủi lanh bê di, không cho làm nhà mèo thi chủ ấy cũng phải cát và ôm lây cát nhà tranh, chờ ngày ông tham bao đến vieng.

Lại thường ngày tác giả được nghe mèo: Ông trong lanh nói như vậy nữa: "Ô xóm cát ô không dà cho thiền hòi làm phô ngói nhà lùn nhiều, vì quan trên thấy vậy cho rằng chay của lanh minh là chay to dàu thèm nòng lanh phải chia thiệt không kiêm lợi được nhiều về khoản ấy". Lanh ấy nghe và xúi trí như vậy có dùng t. eo lè tự nhiên hay là dùng với luật pháp nào không?

Tù mèo dà ô không rõ mà két bao, người mèo, người tranh dành ném nhà cũng lanh ấy, mỗi người không theo phán sự mà làm dàng với pháp luật, thành ra từ ngày ông chuc sác nô nêu nhà đến giờ, chay trung bao, các kè ứng mèo, dàu phô bao tay ngói dà dòi mèo mà ngó vì két hàn thi bao không được, người mèo thi sét phô dàu nhà mà dà thi mèo lam gi. khôn nạn thật!

PHUNG NGHỊ-BINH  
Ở tại Tourane

## PHU NÚ DIEN ĐÀN

Bản báo cáo được hai cát bà Bảo-hoa trả lời cho cát Hường-Tâm thi lai nhận là mèo bao này. Bả bá Bảo-hoa dà dàng kỵ bao trước, nay xin dàng luon bài cát cát Thành-thuong

L.T.S.

Xem thơ chí Hường-Tâm  
ngòi cát chí Bảo-hoa

Thơ là thơ chí Hường-Tâm: ngòi cát chí Bảo-hoa; trả lời thi

phai cát chí Bảo-hoa gửi chí Hường-Tâm. Chí Bảo-hoa chưa trả lời mà em đây thấy mèo sét hoa e thái lè chay. Em chí xin dem lanh nhiệt làm ra mèo lè lè cùng chí xin chí thứ cho.

Lanh này em chưa được cát hàn hanh hiết chí Hường-Tâm, vì chí thi ô chay khâm khêu mà em lại ô mèo tham già. Nhưng xem thơ chí, em cũng mừng lanh rằng trong xóm nù-lưu nước-nhà cũng dà có ngòi vi lè tuổi mà học rộng xem-xa như chí. Tiếc rằng như những câu chí bao chí Bảo-hoa: "bà là chí mèo nà chật công, leo trường" ... thì em trưởng e khiêm thè mà em lại ô mèo rằng trong chí độc già có người nè thắc mắc mà chí là lời quá thòi.

Thưa chí, chí dạy rằng lúc xưa náo cát tự do náo có « bình-dâng », náo có « nử-quyền » mèo nước ta cũng có bà Triệu, bà Trung, cát Hường, cát Biêm, danh tiếng ngàn năm. Ngày giờ chí biết mèo but khua-mèm, quên cả dàu « vý hiền », « dàu thảo ».

Thực thế, chí à. Nhưng chí chưa xét rằng những baoanh-hùng không râu như bà Triệu, bà Trung là khi thiền của non sòng chung dàu dà mèo cát-nước dàu trong khi săn phong tham-vù gây nên sự nghiệp liệt liệt oanh-oanh.

Áy là những hòn ngọc báu thiên nhiên mà trời ban cho nước ta vậy: chí có phải vì già-dinh chuyên-chẽ mà sinh ra dàu !

Theo y chí thi chúng ta cứ khoan tay ngòi chờ, khi nào giờ dàt nái con gió bụi thời ta thấp hưng cầu nguyễn ở trên không roi xung một vài bà Trung bà Triệu uña chay?

Em sét lanh y chí em sang bên nước Pháp, em dâng bảo chuong và d. dien thuyết mà nói rằng: « Các ông các bà vĩ, các người thử xem ngày trước các người nào có « bình-dâng », nào có « tự-do », các người khom-lung, sét trán dưới cương quyền, mà các người cũng còn bao bao bao danh nhân vĩ đại như ông Vercingetorix bà Jeanne Darc, bà Jeanne Hachette. Ngày nay các người nô néc, lao-xao liên-xien với dâng này phải nô, nào « cộng-sáng », nào « xã-hội », nào « cấp-tiến » nào « cựu doan » mà dâu có thấy ai là theo-chân nôi gót các ông anh hùng và các nù kiet xưa dâu ! Nhưng mà em sét chí a! Em sét người ta mang: em nhút-nhát lâm. Em xin nhường cho chí; mà em cũng sét cho chí nữa. Nước Anh dà cho dâu bà bao-cù từ bao giờ. Nước Ý trong dâu số 40, không biết chữ mà ông Mussolini, Thủ-tướng nội các cũng cho dâu bao dà y vào quốc-chinh. — Nước Nhật, năm mèo năm vè trước chay khác gì ta bao nhiêu, tuy cũng râm rộp phô nút vận động. Nước Trung-Hoa là thay vân hóa của ta dà mèo ngàn năm nay cũng có nù tham-phán, nù quân-linh, nù bộ-trưởng. Ngày nay các nước văn minh kia Âu-Mỹ, nước Trung-Hoa

muốn đạt mục đích ấy, chí tay không với mèo xuống mà làm được hay chay? Người ta thời nêu hội hè dâng phô, nào tay chí nhặt-trinh, như rồng như biền, mà mèo dàu mèo xung lop một « Phu-nú tay-chí » mà chí dà sét với chí lanh thè!

Chí có phần nản rằng trong ban nù lưu rời có người hiếu làm hai chí « Tự do » « bình-dâng » mà bỏ nghĩa vụ trong già-dinh, thi xã hội nói làm sao dàc. Em cũng sét như chí, nhưng em trưởng rằng cái nguy ấy cũng có thè bao chí. Ngày dàu iới các nước tiến tiến kia dà trai qua rồi, những dèn kinh nghiệm của họ làm bài học lối cho ta, dàu hay là theo, dàu dàu ta dàu, thè thi trên con đường mèo mèo ta có vấp váp cũng không dèn. Ồi gi mà ngà lóng được. Chí cứ xem như nước Nhật dà trong 3, 4, mèo năm mà bằng các nước Âu Tây dà trong non mèo tèk kỵ. Miền là cát bao long tèk chí, gâng sức mèo lèn, và xin chí cứ tin rằng chí giới này sẽ rõ ngày kia là chón vù dài ca quan, chí tương lai của nước ta cũng có mèo ngày rực rỡ, mà riêng về ban phô nữ ta cũng có mèo ngày

em sét lanh y chí em sang bên nước Pháp, em dâng bảo chuong và d. dien thuyết mà nói rằng: « Các ông các bà vĩ, các người thử xem ngày trước các người nào có « bình-dâng », nào có « tự-do », các người khom-lung, sét trán dưới cương quyền, mà các người cũng còn bao bao bao danh nhân vĩ đại như ông Vercingetorix bà Jeanne Darc, bà Jeanne Hachette. Ngày nay các người nô néc, lao-xao liên-xien với dâng này phải nô, nào « cộng-sáng », nào « xã-hội », nào « cấp-tiến » nào « cựu doan » mà dâu có thấy ai là theo-chân nôi gót các ông anh hùng và các nù kiet xưa dâu ! Nhưng mà em sét chí a! Em sét người ta mang: em nhút-nhát lâm. Em xin nhường cho chí; mà em cũng sét cho chí nữa. Nước Anh dà cho dâu bà bao-cù từ bao giờ. Nước Ý trong dâu số 40, không biết chữ mà ông Mussolini, Thủ-tướng nội các cũng cho dâu bao dà y vào quốc-chinh. — Nước Nhật, năm mèo năm vè trước chay khác gì ta bao nhiêu, tuy cũng râm rộp phô nút vận động. Nước Trung-Hoa là thay vân hóa của ta dà mèo ngàn năm nay cũng có nù tham-phán, nù quân-linh, nù bộ-trưởng. Ngày nay các nước văn minh kia Âu-Mỹ, nước Trung-Hoa

muốn đạt mục đích ấy, chí tay không với mèo xuống mà làm được hay chay? Người ta thời nêu hội hè dâng phô, nào tay chí nhặt-trinh, như rồng như biền, mà mèo dàu mèo xung lop một « Phu-nú tay-chí » mà chí dà sét với chí lanh thè!

Chí có phần nản rằng trong ban nù lưu rời có người hiếu làm hai chí « Tự do » « bình-dâng » mà bỏ nghĩa vụ trong già-dinh, thi xã hội nói làm sao dàc. Em cũng sét như chí, nhưng em trưởng rằng cái nguy ấy cũng có thè bao chí. Ngày dàu iới các nước tiến tiến kia dà trai qua rồi, những dèn kinh nghiệm của họ làm bài học lối cho ta, dàu hay là theo, dàu dàu ta dàu, thè thi trên con đường mèo mèo ta có vấp váp cũng không dèn. Ồi gi mà ngà lóng được. Chí cứ xem như nước Nhật dà trong 3, 4, mèo năm mà bằng các nước Âu Tây dà trong non mèo tèk kỵ. Miền là cát bao long tèk chí, gâng sức mèo lèn, và xin chí cứ tin rằng chí giới này sẽ rõ ngày kia là chón vù dài ca quan, chí tương lai của nước ta cũng có mèo ngày rực rỡ, mà riêng về ban phô nữ ta cũng có mèo ngày

em sét lanh y chí em sang bên nước Pháp, em dâng bảo chuong và d. dien thuyết mà nói rằng: « Các ông các bà vĩ, các người thử xem ngày trước các người nào có « bình-dâng », nào có « tự-do », các người khom-lung, sét trán dưới cương quyền, mà các người cũng còn bao bao bao danh nhân vĩ đại như ông Vercingetorix bà Jeanne Darc, bà Jeanne Hachette. Ngày nay các người nô néc, lao-xao liên-xien với dâng này phải nô, nào « cộng-sáng », nào « xã-hội », nào « cấp-tiến » nào « cựu doan » mà dâu có thấy ai là theo-chân nôi gót các ông anh hùng và các nù kiet xưa dâu ! Nhưng mà em sét chí a! Em sét người ta mang: em nhút-nhát lâm. Em xin nhường cho chí; mà em cũng sét cho chí nữa. Nước Anh dà cho dâu bà bao-cù từ bao giờ. Nước Ý trong dâu số 40, không biết chữ mà ông Mussolini, Thủ-tướng nội các cũng cho dâu bao dà y vào quốc-chinh. — Nước Nhật, năm mèo năm vè trước chay khác gì ta bao nhiêu, tuy cũng râm rộp phô nút vận động. Nước Trung-Hoa là thay vân hóa của ta dà mèo ngàn năm nay cũng có nù tham-phán, nù quân-linh, nù bộ-trưởng. Ngày nay các nước văn minh kia Âu-Mỹ, nước Trung-Hoa

muốn đạt mục đích ấy, chí tay không với mèo xuống mà làm được hay chay? Người ta thời nêu hội hè dâng phô, nào tay chí nhặt-trinh, như rồng như biền, mà mèo dàu mèo xung lop một « Phu-nú tay-chí » mà chí dà sét với chí lanh thè!

Chí có phần nản rằng trong ban nù lưu rời có người hiếu làm hai chí « Tự do » « bình-dâng » mà bỏ nghĩa vụ trong già-dinh, thi xã hội nói làm sao dàc. Em cũng sét như chí, nhưng em trưởng rằng cái nguy ấy cũng có thè bao chí. Ngày dàu iới các nước tiến tiến kia dà trai qua rồi, những dèn kinh nghiệm của họ làm bài học lối cho ta, dàu hay là theo, dàu dàu ta dàu, thè thi trên con đường mèo mèo ta có vấp váp cũng không dèn. Ồi gi mà ngà lóng được. Chí cứ xem như nước Nhật dà trong 3, 4, mèo năm mà bằng các nước Âu Tây dà trong non mèo tèk kỵ. Miền là cát bao long tèk chí, gâng sức mèo lèn, và xin chí cứ tin rằng chí giới này sẽ rõ ngày kia là chón vù dài ca quan, chí tương lai của nước ta cũng có mèo ngày rực rỡ, mà riêng về ban phô nữ ta cũng có mèo ngày

em sét lanh y chí em sang bên nước Pháp, em dâng bảo chuong và d. dien thuyết mà nói rằng: « Các ông các bà vĩ, các người thử xem ngày trước các người nào có « bình-dâng », nào có « tự-do », các người khom-lung, sét trán dưới cương quyền, mà các người cũng còn bao bao bao danh nhân vĩ đại như ông Vercingetorix bà Jeanne Darc, bà Jeanne Hachette. Ngày nay các người nô néc, lao-xao liên-xien với dâng này phải nô, nào « cộng-sáng », nào « xã-hội », nào « cấp-tiến » nào « cựu doan » mà dâu có thấy ai là theo-chân nôi gót các ông anh hùng và các nù kiet xưa dâu ! Nhưng mà em sét chí a! Em sét người ta mang: em nhút-nhát lâm. Em xin nhường cho chí; mà em cũng sét cho chí nữa. Nước Anh dà cho dâu bà bao-cù từ bao giờ. Nước Ý trong dâu số 40, không biết chữ mà ông Mussolini, Thủ-tướng nội các cũng cho dâu bao dà y vào quốc-chinh. — Nước Nhật, năm mèo năm vè trước chay khác gì ta bao nhiêu, tuy cũng râm rộp phô nút vận động. Nước Trung-Hoa là thay vân hóa của ta dà mèo ngàn năm nay cũng có nù tham-phán, nù quân-linh, nù bộ-trưởng. Ngày nay các nước văn minh kia Âu-Mỹ, nước Trung-Hoa

muốn đạt mục đích ấy, chí tay không với mèo xuống mà làm được hay chay? Người ta thời nêu hội hè dâng phô, nào tay chí nhặt-trinh, như rồng như biền, mà mèo dàu mèo xung lop một « Phu-nú tay-chí » mà chí dà sét với chí lanh thè!

Chí có phần nản rằng trong ban nù lưu rời có người hiếu làm hai chí « Tự do » « bình-dâng » mà bỏ nghĩa vụ trong già-dinh, thi xã hội nói làm sao dàc. Em cũng sét như chí, nhưng em trưởng rằng cái nguy ấy cũng có thè bao chí. Ngày dàu iới các nước tiến tiến kia dà trai qua rồi, những dèn kinh nghiệm của họ làm bài học lối cho ta, dàu hay là theo, dàu dàu ta dàu, thè thi trên con đường mèo mèo ta có vấp váp cũng không dèn. Ồi gi mà ngà lóng được. Chí cứ xem như nước Nhật dà trong 3, 4, mèo năm mà bằng các nước Âu Tây dà trong non mèo tèk kỵ. Miền là cát bao long tèk chí, gâng sức mèo lèn, và xin chí cứ tin rằng chí giới này sẽ rõ ngày kia là chón vù dài ca quan, chí tương lai của nước ta cũng có mèo ngày rực rỡ, mà riêng về ban phô nữ ta cũng có mèo ngày

em sét lanh y chí em sang bên nước Pháp, em dâng bảo chuong và d. dien thuyết mà nói rằng: « Các ông các bà vĩ, các người thử xem ngày trước các người nào có « bình-dâng », nào có « tự-do », các người khom-lung, sét trán dưới cương quyền, mà các người cũng còn bao bao bao danh nhân vĩ đại như ông Vercingetorix bà Jeanne Darc, bà Jeanne Hachette. Ngày nay các người nô néc, lao-xao liên-xien với dâng này phải nô, nào « cộng-sáng », nào « xã-hội », nào « cấp-tiến » nào « cựu doan » mà dâu có thấy ai là theo-chân nôi gót các ông anh hùng và các nù kiet xưa dâu ! Nhưng mà em sét chí a! Em sét người ta mang: em nhút-nhát lâm. Em xin nhường cho chí; mà em cũng sét cho chí nữa. Nước Anh dà cho dâu bà bao-cù từ bao giờ. Nước Ý trong dâu số 40, không biết chữ mà ông Mussolini, Thủ-tướng nội các cũng cho dâu bao dà y vào quốc-chinh. — Nước Nhật, năm mèo năm vè trước chay khác gì ta bao nhiêu, tuy cũng râm rộp phô nút vận động. Nước Trung-Hoa là thay vân hóa của ta dà mèo ngàn năm nay cũng có nù tham-phán, nù quân-linh, nù bộ-trưởng. Ngày nay các nước văn minh kia Âu-Mỹ, nước Trung-Hoa

muốn đạt mục đích ấy, chí tay không với mèo xuống mà làm được hay chay? Người ta thời nêu hội hè dâng phô, nào tay chí nhặt-trinh, như rồng như biền, mà mèo dàu mèo xung lop một « Phu-nú tay-chí » mà chí dà sét với chí lanh thè!

Chí có phần nản rằng trong ban nù lưu rời có người hiếu làm hai chí « Tự do » « bình-dâng » mà bỏ nghĩa vụ trong già-dinh, thi xã hội nói làm sao dàc. Em cũng sét như chí, nhưng em trưởng rằng cái nguy ấy cũng có thè bao chí. Ngày dàu iới các nước tiến tiến kia dà trai qua rồi, những dèn kinh nghiệm của họ làm bài học lối cho ta, dàu hay là theo, dàu dàu ta dàu, thè thi trên con đường mèo mèo ta có vấp váp cũng không dèn. Ồi gi mà ngà lóng được. Chí cứ xem như nước Nhật dà trong 3, 4, mèo năm mà bằng các nước Âu Tây dà trong non mèo tèk kỵ. Miền là cát bao long tèk chí, gâng sức mèo lèn, và xin chí cứ tin rằng chí giới này sẽ rõ ngày kia là chón vù dài ca quan, chí tương lai của nước ta cũng có mèo ngày rực rỡ, mà riêng về ban phô nữ ta cũng có mèo ngày

em sét lanh y chí em sang bên nước Pháp, em dâng bảo chuong và d. dien thuyết mà nói rằng: « Các ông các bà vĩ, các người thử xem ngày trước các người nào có « bình-dâng », nào có « tự-do », các người khom-lung, sét trán dưới cương quyền, mà các người cũng còn bao bao bao danh nhân vĩ đại như ông Vercingetorix bà Jeanne Darc, bà Jeanne Hachette. Ngày nay các người nô néc, lao-xao liên-xien với dâng này phải nô, nào « cộng-sáng », nào « xã-hội », nào « cấp-tiến » nào « cựu doan » mà dâu có thấy ai là theo-chân nôi gót các ông anh hùng và các nù kiet xưa dâu ! Nhưng mà em sét chí a! Em sét người ta mang:

