

*Bàu Hung*

NĂM THỨ NHẤT SỐ 4

Mỗi số : 0\$08

NGÀY THỨ BA 20 AOUT 1927

GIÁ BẢN	
DÔNG-FRANC	NGOẠI QUỐC
Mỗi năm	6 \$ 00
Năm tháng	3. 50
Đa tháng	2. 00

Một báo mỗi ngày, trang  
Chuẩn bị và in với giấy kraft M. TRẦN  
DINH-PHIỀN - Ai đãng quang cáo  
viết riêng xin thương nghị trước.

CÔNG-SHÉM KIỂM CŁA LỘI  
HUYNH - THÚC - KHÁNGQuân-lỵ  
TRẦN-BÌNH-PHƯƠNG

LA VOIX DU PEUPLE

Mỗi tuần xuất bản hai kỳ thứ tư và thứ bảy

DEPOT LEGAL  
1834BÁO QUÁN  
Đường Đồng Ba, HuếGiấy thép nổi số 62  
Giấy thép TIẾNG-DÂN - Huế  
Hộp thư số 31.Ai nói đều lối  
ta là thấy ta đó.

## Bức thơ trả lời cho bạn Đọc Báo.

Bản báo mới ra số đầu, trong  
anh em đọc báo có dỗi  
người viết thơ trách và hỏi ý  
kiến, nói rằng: «người ta ở đời  
ai cũng thích nghe tiếng cười  
mà không thích nghe tiếng  
khóc, huống Trung-ký ta một  
giải đắt dai mà bấy lâu nay bịt  
bụng trong vòng hắc ám, chưa  
từng biết từ báo là gì, nay tờ  
báo này là đầu, sao không bày  
ra tuồng vui thùy tuồng hùng  
tráng tuồng kịch liệt, nào mắng,  
não chửi, nào reo, nào hát, nào  
cô-dòng hô-hào để cho người  
ta thích nghe như các tờ báo  
khác mà lại diễn tuồng buồn,  
ý nghĩa thế nào? Xin giải lời  
cho chúng tôi rõ».

Phải! Anh em trách thế là  
phải. Tác giả cũng một người  
như anh em, nǎo phải là gõ lá  
đá gi, lại không muốn cười mà  
muốn khóc? Song, xin thưa  
anh em một câu: Không khóc  
thì không phải là «Tiếng-dân  
Trung-ký», không khóc thì  
không phải là tờ báo ở Kinh  
đô nước Việt-nam; huống  
trong đời, bất kỳ việc gì, không  
trái qua cái thời kỳ khóc thì  
không sao có lúc cười được.

Người ta lợt lỏng mẹ ra thi  
cái tiếng khóc là cái tiếng trước  
nhất, cái tiếng đó là cái tiếng  
trời đất báo trước cho loài  
người biết rằng bắt đầu vào cái  
cánh cửa khòi; huống sáu triệu  
hàng con anh em ở về dài dài  
trung lâm diêm trong một nước,  
ma chính nơi Kinh-dô đến ngày  
nay mới có một tờ báo xuất  
hiện, khai thông chậm trễ, điều  
đó là một chứng nghiệm rõ ràng.  
trong người lại ngầm đến ta,  
cười sao được mà chả khóc?  
Áy là một nghĩa.

Lại còn một nghĩa nữa, thuở  
nay những người nhân-hàn  
chỉ si thương nước lo đời,  
phản nhiều lấp nước mắt mà lờ  
hay lâm sự. Kia trong sú-sách,  
biết bao nhiêu chuyện khóc  
mà con truyền đến ngày nay:  
Tôi xin kể qua một dỗi chuyện.

Nói về đời xưa, bài ca Mạch  
Tử (1) là ông Cơ-Tử khóc Kinh  
đô nhà Thương, bài thơ Thủ  
Ly (2) là quan Đại-phu khóc Kinh  
đô nhà Châu, bài ca Ai-sinh (3) là  
ông Khuất-nguyên khóc Kinh  
đô nước Sở, mấy ông đó đi  
ngang qua Kinh-dô nước mình  
trong trước ngò sau, sinh lòng  
dùm động, vẫn biết khóc là vỗ  
chết mà giọng cháu lai lảng,  
giỏi ngọt chưa chan, muốn  
ngủn mà ngán không được. Còn  
ngoài ra, ông Thân-hao-Tứ (4)  
khóc rân nhà Tần, ông Giả  
nghi (5) khóc triều nhà Hán, lẩm  
lẩm yếu nước, hột le lo đời,

## VĂN VĂN

### Bài hát mừng báo Tiếng-Dân

Dân ta gặp ván-mình ván-hội.  
Thay Lóng-sa chì lối giác đường hay.  
Sau mươi năm riêng mới xúi nay,  
Tờ dân báo mừng nay vừa mới có.  
Mượn ngòi bút làm chuồng làm mổ.  
Khắp nơi nỗi thòn-đithe thành.  
Nào tiếng vui, tiếng cười, tiếng  
than thở, tiếng kẽ tít xít nhín.  
Trên mảnh giấy rành rành tỏ rạng

Do lại dân già vi hàng hán,  
Huống thị thành chí dữ el ánh thông.  
Mấy triệu dân con Lạc châu Hồng  
Dân có óc lè nào không có tiếng.  
Thần Công-lý cung trông cho mờ

[miêng]  
Đề năm châu bốn biển hữu nhau cùng.  
Cát tiếng lén, cho gió đưa cho mây  
[giặt],  
cho bụi sạch cho nước trong.  
Chợm mặt non sông ngàn thuỷ trước.  
Khóng kịch liệt cung không nhu-  
như,

Gióng ôn-hoa má chánh trục ấy là  
[thay].  
Ai ơi nghe tiếng dân này.

BÁI-TỊ-THỌNG-THÀNH  
HUE

### Các triệu-phú ở Mỹ

Các số Thống kê ở Mỹ dัง rẳng:  
Măm 1926, có 207 người mỗi năm  
được hơn 1 triệu bạc lởi, nghĩa là  
hơn 25 triệu phat lăng.

Năm 1925 số người ấy chỉ có 75  
người; còn năm 1916 là năm lợi về  
việc cai-tranh nhiều nhất thì số  
người lời trên ấy là 206 người.

Năm 1926 các công-ly hợp ed lời  
cả thảy là 113.000 triệu bạc, năm  
1924 được 97.500 triệu.

Trong số người triệu-phú có 90  
người ở Nữu-ure. Hai người mỗi  
năm lời 5 triệu bạc nghĩa là 125  
triệu phat lăng.

Có 3 người dân bà lời từ 3 triệu  
đến 4 triệu bạc, và 18 người dân bà  
khác lời từ 1 triệu đến 3 triệu.

### LỜI KÍNH CÁO

Mục đích bản báo, đã đăng trong  
số đầu, vậy bà con ai có lai cão  
môn đồ, bất kỳ vấn đề gì, xin cứ  
viết thư mà bão luân cho có lẽ  
công bằng, bản báo sẵn lòng hoan  
nghinh cả, còn những bài nào công  
kịch việc riêng thì bản báo không  
thể đăng cũng không thể trá cáo  
lại.

Dân báo

## Chúc mừng báo Tiếng-Dân

ra gi, những chắc không bao giờ có  
tiếng. Nay vừa cảm ngon da, bồng  
choc mà hay nái hay cười, chẳng  
pi ài là lát lung sao?

Ôi! các anh em! ôi! các em! i  
chờ voi nghe Tiếng dân mà mừng,  
chi mong cho nghe Tiếng dân mà  
lo mà sợ. Báo Tiếng dân ra đời  
đó, phút bay họa, may hay rủi, sống  
lâu hay thắc nòi, lút bảy giờ thật  
chưa có thể đoán định được.

Người xưa ô câu nói rằng: «Mưu  
sự tại nhân, thành sự tại thiên». Tôi  
xin phiên lại làm câu này: «Mưu  
sự tại thiên, thành sự tại nhân»,  
nghĩa là xui ra việc là bởi trời, làm  
nên việc là bởi người. Dân ta vẫn  
cầm, mà bảy giờ bồng choc đã hay  
nói ấy là tai trời, dân ta đã hay nói,  
mà muôn vang được xa, eayas được  
chóng, thành thế được vò cung. Ấy  
là tai người. Cái sao vậy? Tôi xin  
kể do như sau này:

Cứ theo y-lý-học, thời tiêng người  
ta ở phế mà ra, mà phế lai liên lạc  
với lâm; lâm với phế có bồ dưỡng  
được hoan toàn, thời tiêng nói  
mới được hưng tráng;反之  
nhưng hình zero, mấy mươi triệu  
con em chủ hắc ta, vẫn thản  
trùn mà lại trán mùa hè, vẫn phản  
để mồi để mồi đồng, mui trên  
môi dưới, mồi cắp miệng trời cho,  
trừ làm ngong làm cảm thời chi  
đã dâng vang vang, là dâng bồn phản,  
nếu thế mà bảo còn có tiêng gì  
nữa rứ? không thật! không thật!

Người xưa có câu nói: «đam mênh  
bất minh nhất minh kinh nhánh  
nghiá là: ba năm không gày, mà  
gày một tiêng thời thiên hạ phải  
kinh. Dân nước ta, dâng mây nghin  
năm cầm, bảy giờ mồi nói, việc đó  
thật đáng mừng không biết bao  
nhieu, mà đáng lo cung không biết  
bao nhiêu. Mừng là mừng tám  
phế dân ta dâng có hơi hoạt động, lo  
lại lo tám phế dân ta còn chưa  
được hoàn toàn.

Tôi xin các anh em, các chị em, từ  
day về sau, gấp nhất là bồ lâm  
phế, muôn bồ lâm thời cần thử nhất  
là Đạo-Đức, muôn bồ phế thời cần  
thử nhất là Thíp-Nghiệp.

Dân ta lo trau dồi về đạo đức, dạo  
đire dầy dù thời nhiệt Thành hòn  
chết, mà tâm huyết không bao giờ  
đoát; dân ta lo trau dồi về thực  
nghiệp, thực nghiệp dày dù thời ăn  
mày no úm, mà p'ó khí không bao  
giờ kiệt. Tâm huyết dâng mà phế  
khí lại thịnh, eo là náo binh, cảm  
ngóng dâng dâng là lanh ròn, mà còn sót  
không dứt nọc được rứ?

Tôi xin viết mấy câu này, làm bài  
hà văn cho báo Tiếng dân trước ao  
dưới ngôi hót jôi từ đây về sau, khói  
phai viết chữ văn adieu, dâng phế  
đang cho mình tôi vò cung, vò cung,  
vò cung vây!

Viết-Diều

## Hết «một» rồi đến «một» gì?

Báo Tây có dâng một tin như  
sau này: «Có một tiểu thư tuyet xác  
nhà rất giàu ở Ý-dai-lợi. Tin có  
thich anh mạc, mỗi ngày mây lán  
thay áo. Đến nỗi trong ba tháng  
trời mà hết «một» áo mạc. Cố  
bên cõi trường (che thân dưới)  
ta đường đi Cảnh sát thấy vậy,  
mang xích ra mài cõi đưa tay khép  
lại, dắt vào lilon tò vò nói rằng:  
Bây giờ không phải là thời đại tự  
do, vậy có hãy tam vào nghỉ mát  
(trong lì lâu rồi sẽ bay).

(T. N. D. B.)

## BÀN - BÁO KHÀI SỰ

Bàn báo ra đời,  
có gởi hau các  
ngài. Vậy ngài nào  
bằng lòng mua,  
xin gởi thơ lại cho  
bàn báo biết dặng  
gởi những sò tiếp  
theo, nêu không  
được thơ thì bàn  
báo xin định gởi.

Các cò-dòng của  
Huynh-Thúc-Khang  
công-ty cũng xin  
gởi thơ cho biết.

### TIẾNG-DÂN

HUYNH - THÚC - KHÁNG  
Công - Ty

Lời kính cáo anh em cò-dòng  
Công ty từ ngày thành lập đến  
nay (10-4-1927) chúng tôi lo việc  
nà in và tờ báo, công việc khó  
khăn, nên lần hành phải dành el am  
trò, thật phu lâm long anh em trong  
môn nhiều.

Nay nhà in đã làm yên mà tờ  
báo cũng xuất hiện, vậy an em ai  
còn thiếu nữa phần chưa gởi, xin  
gởi lại cho chúng tôi el đang có: el  
đạt công việc, còn cò-phiếu và  
diêu-le, khi in xong sẽ gửi cho  
anh em.

### NÊN CHÚ Ý

HUYNH - THÚC - KHÁNG ba chū  
gần đây anh em gửi thơ lú, mán-  
dal, nhiều người viết sai (như  
Huynh mà viết Hodz, Khang mà  
viết Khan, vân vân), có đều không  
tiết. Vậy xin an em có gửi thư  
tùi viết cho dùng HUYNH - THÚC-  
KHÁNG cho tiện việc lanh nhän,  
cảm ơn

Huynh-Thuc-Khang

### TẬP - LOẠI

Lược Khảo về Xứ Lâm-viên  
(Tip-theo)

### HÙNG MẬT

Số 2

Muốn hùng-mật, phải ở Da-lac.  
Vẫn trong Xứ Lâm-viên có nhiều  
nơi cao-rào mít-mè, nhưng chỉ  
Da-lac là có p'ó-xá nhà cửa.

Vì sao Chánh phủ phải lập thà-h  
phố Da-lac?

Người Án-Mỹ di thue dân các xú  
ở về nhiệt-dời cần phải lập thà-h  
phố hùng-mật. Nguyên người Án  
Mỹ là ở quen han-dời và ôn-oi,  
khi đến nhiệt-dời, hay mệt-nợt  
đom đau. Muốn khỏi mệt-nợt  
đom đau, mài mỗi năm ít nữa công  
phai hùng-mật mới hai tháng. Ma  
muốn hùng-mật thi phải lập thành  
phố hùng-mật. Bởi lẽ cho nên ô  
Án-Mỹ (Indes) người Hồng-Mao  
angalis phải lập thành-phố Binla,  
Darjeeling, Yerend, v.v., ở Mi Lan





## AU MỸ

## PHÁP

Hai nhà phi hành Levine và Drouhin đã ký tờ hợp đồng nhất định về cuộc bay từ Ba-lô (Paris) tới New York (New York) và dừng lâu ở Miss Columbia.

Hai anh em nhà phi hành Vittoles đã từ Kowno (Balai) tới thẳng Bourget, không ngã chỗ nào.

Có tin rằng ở trường tàu bay Bourget náo nhiệt lắm. Hiện giờ có 10 toán dương chức dự cuộc bay qua Đại Tây Dương. 5 toán người Pháp là M. Givon với M. Corba, M. Drouhin với M. Levine, M. Costes với M. Lebris, M. de Marmier với M. Favreau, M. Laulhe với M. Torasco. 4 toán người Đức và một toán người Anh.

Nhà Phi hành Weiss đã khởi sự bay một vòng 8.000 km ở miền Đông Âu.

Nhà Phi hành Royer Guillaumot nguyên Phó giám đốc sở Tàu bay Đông dương định đến tháng September thi sẽ bay vòng Paris - Calcutta - Hanoi - Pekin - Moscou - Paris hiện đã bị ngã ở gần Versail (Pháp).

(Theo Arip ngày 10, 11, 12, 13 aout)

## ĐỨC

Berlin. - Sở Cảnh-sát đã bắt 3 người thợ làm ở một sưởng hóa chất vì họ muốn tiết lộ cách thức bí mật chế một chất gì cho người ngoài quốc.

Lễ kỷ-niệm Hiến pháp yên-lặng, không xảy việc gì.

## ANH

Ở Ai-nhô-lan gần có chính-biển. Ban «Sinnfeiters» về đảng Cộng-hoa là một phe với M. Valera đã định tuyển thủ công nhân Hiến pháp để có thể dự vào Nghị-viện, nhưng họ nói rằng tuyển thủ đó là vi hình thuê đồ thời. Vì mưu ấy phải liên hiệp phản động mới được đa số mười phiếu. Các báo dâng rằng hầy đảng Cộng-hoa và đảng xã hội liên hiệp với nhau thì M. Cosgrave là hội-trưởng Hội đồng hành chính sẽ từ chức.

(Arip ngày 13 aout)

## TỶ-LỢI-THỊ

Công sứ Hoa-kỳ không chịu tiếp các đại biểu của đảng xã hội về việc Sacos và Vauzetti.

(Arip ngày 10 aout)

## Ý-DÀI-LỢI

Số sinh sản lụa giả (soie artificielle) trong năm tháng đầu được 6.200.000 kilos, so với khoản ấy năm 1925 thì giá tăng được 68 phần 100. Số xuất cảng được hơn 257 triệu ruồi lia (bằng 1 phần 10).

(T. N. D. B.)

## NHÀ IN TIẾNG DÂN

ĐƯỜNG ĐÔNG-BA. - HUẾ

IN SÁCH VỐ VÀ CÁC GIẤY MÁ

## BÀN-BÁO KHAI SỰ

## NGA

Moscou. - Trong cuộc biện luận hơn 8 ngày, ông Trotsky và ông Zinoviev không chịu nhận bộ đầu già quan hệ, nhưng cũng vẫn được ở lại Hội đồng Trung ương chấp hành ủy viên.

(Arip ngày 12 aout)

## HOA-KÝ

Vì sự nào động xảy ra về việc Sacos và Vauzetti nên luật di dân & Mỹ sẽ sửa nghiêm hơn nữa. Những nhà thuê người làm việc phải đòi cho được cái giấy phép cư trú khi mới được thuê.

(Arip ngày 13 aout)

## Số sinh dục của các nước Au-châu mỗi ngày một kém

Số sinh dục của các nước Au-châu mỗi ngày mỗi kém, cứ xem như biểu kê sau đây thì rõ :

Nước Anh năm 1915: 28 %. năm 1925: 15 %.  
Nước Đức — 34 %. — 30 %.  
Nước Áo — 31 %. — 13 %.  
Nước Pháp — 31 %. — 19 %.  
Nước Nga — 46 %. — 40 %.  
Nước Ý — 28 %. — 21 %.  
Hà-lan — 31 %. — 29 %.  
Y-dai-lợi — 31 %. — 30 %.

Như số đã kê trên là tính theo trăm phần trăm trong số 1.000 người. Lẽ như nhân khẩu nước Anh trong năm 1915, thì số sinh dục trong một nghìn người là 28 %, đến năm 1925 kém đi chỉ được 15 %. Các nước khác cũng tính theo như thế. Cứ coi như biểu kê thi số sinh dục không nước nào hơn trước cả. Xét ra vì có mấy nguyên nhân như sau này :

1) Vì cái tư tưởng khoa học phổ cập, nhân dân thực hành sự văn hóa.

2) Cái tư tưởng nhân dân biến đổi phần nhiều đều theo chủ nghĩa khoái lạc, không muốn sinh con cái.

3) Dân-trí tiến bộ, đời lừa kén chọn rất khó, gai gai không chịu khinh suất kết hôn cùng nhau.

4) Trình độ sinh-hoạt ngày cao, gai gai vì sự áp bách về đường kính lỗ, nên không được không phải tránh sự sinh đẻ.

Vấn-dề nhân khẩu, cùng với lề tiến thoái về đường văn-hóa của thế giới, rất có quan hệ, các nhà nghiên cứu về vấn đề xã-hội, cần phải chú ý lắm vậy.

(T. N. D. B.)

## MỘNG LƯƠNG THƯ QUÁN

## VƯƠNG - GIÁ - BÁT

## CANNAM

## NHA TRANG

Bản dù các sách quốc văn xuất bản tại Nam Bắc Kỳ.  
Bản các thư dùng & các nhà trường : Giấy, vở, bút, mực, tranh quốc sử v.v.

Đại lý các nhà Báo : L'Annam, L'Echo-Annamite, La Tribune Indo-chinoise, Đông Pháp Thời Báo, Nhật Tân Báo, Thực Nghiệp Dân Báo, Tiếng Dân Báo, Rong Đông Tạp Chí, vân vân.

Đại lý cho nhà thuốc Việt Nam Võ-Đinh-Dần Được phòng & SOCONG.

Bán buôn và bán lẻ, các thứ vải nội-hoa, và các đồ nội-hoa và tạp-hoa.

Có cho thuê dù các thư truyện Quốc ngữ.

## THAI-KHANH

Hiệu tôi có bán lè y theo giá định của nhà nước, những giấy tín chỉ, tem văn-tư, bì thư tem và tem gởi thơ, vây xin mời các ông, các bà sẵn lòng chiêu cò đèn mua ở Hiệu tôi, thì tôi cảm ơn lâm.

THÁI-KHÁNH  
M<sup>r</sup>. NGUYỄN-THỊ-HUỆ  
COMMERÇANTE  
Rue Dô-Hữu-Vi, TOURANE

## LIÊN-THÀNH

## ĐÓNG-PHÁP SẢN-VẬT

Còn-phần hữu hạn Công-ty.

Tư-bản 133,500\$00

Tổng Cty tại	Saigon
Phân Cty:	{ Mui-ne
Phòng phân chia:	{ Khánh-hội (Sài-gòn) Thành-Đức (Phan-thiet)
Xưởng chế tạo	{ Khánh-hội (Sài-gòn) Đức-Thắng { Phan-thiet Hưng-long { Phan-thiet
Phòng nghỉ	{ Thành-đức (Phan-thiet)

Công ty thành lập đã ngót 20 năm, chuyên nghề chế tạo và bán nước mắm, nước mắm ngọt, hành, hẹp, paep và sả, đường, đường mứt nhà nước, đồng nhân chiến cố, xì nhân rò nhân hiệu tam sắc Liên-Thanh.

Phòng nghỉ thì rộng rãi mát mẻ, rất thích cho khách du lịch.

## Tiếng đón vang.

Đi đến đâu cũng nghe thấy thiên hạ đồn vang về mấy thứ thuốc của Hiệu chính Từ-ngoc-Lien 46 rue Principale à Dapcau và chí điểm Từ ngoc Lien 74 rue Tienisain à Hanoi.

Nhất là những thuốc cam tré như là ; «Hòn trùng phì» nhì táo n. 11 giá 0 p. 40 đắt trị các chứng cam trót, cam run, di sòng phàn, la cùi tanh, to bụng ăn không tiêu, đầy cùm, chí dùng 1 lọ thì sạch cam, khiến trẻ ăn được mà trở nên khỏe mạnh. — Thứ hai đến thuốc Ho tré con n. 1 giá 0p.35 rù trè ho nặng đến đâu cũng khỏi. — Thứ ba đến thuốc ly n. 5 giá 0p. 48 bất kỳ giá trè ru bệnh kinh niêm chí dùng 1 lọ là khỏi hẳn. — Thứ tư đến rượu bò n. 2 đắt trị các chứng

tê bại dau xương thì thành lâm, rượu này các ông bà già dùng thì khỏe lại giá 2p.00. — Bản liệt lại có thứ thuốc ghế chữa rất giản dị giá Op. 10 Còn 2 thứ thuốc nữa, khắp ba kỵ Trung Nam Bắc đều biết tiếng là thuốc lâu n. 3 giá 1p.50 thuốc đương mai n. 6 giá 2p.00. Hai thứ thuốc này đã được thiên hạ tặng cho bản phòng chủ nhân cái danh hiệu «Vua thuốc lậu».

Các hiệu đại lý : Haiphong Hường Hát Thủ Diêm, 92 Boulevard Bonnal, — Nam Định Lé Sinh Đường 190 phố Khách, — Vinh M. Lê dinh Mai, n. 3 Yen miêu sau дền Hội quán. — Tuyên quang hiệu thư may Lường việt Tứ 6, Rue Xuân hòa, — Hanoi Kim đúc Giang, 83 phố Hàng Bồ.

## VIỆT-NAM DƯỢC-PHÒNG

## PHẠM-DOÀN-DIỆM

(Tổng-nhiệp trưởng Y-khoa Hanoi  
Nguyễn Bão-châ viên sỹ T-lé Annam)  
BIỂU CHÍNH : TOURANE, ANNAM  
Đến ngày 22 Aout này thi nhà Việt-nam  
dược-phòng của M. Phạm-doàn-Diệm sẽ  
khai-truong, có đủ các thứ thuốc ở Tây  
về và nhiều thuốc từ chủ-nhà bào-châ  
lấy.

Xin quý khách chú ý và chiêu-cố đến

## Còn gì hơn !

Trong 2 giờ đồng hồ có thể  
biết được các việc lỡ trong thế  
giới. Ai không tin xin đến  
Cinéma TAM-TÂN đường Paul.  
Bert Hué thi biết.