



Hội nghị luật nhân đạo
quốc tế và VN - Hoa lục
sau Quốc dân Đại - hội
1975 * Vương Hồng Sển và Phạm
Duy Khiêm * Cúp tóc trong Phong
trào Duy Tân ở Miền Nam * Dở
lại trang sử Căn vương * Tư tưởng
Việt - nam * Nhân loại lâm nguy
• Lá thư Trần Văn Khê

D**
IV. XXIV

424

BACHKHOA
TÁI PHẨM

BÁCH-KHOA

160 Phan Đình Phùng Saigon

Chủ trương: LÊ NGỌC CHÂU

Bản vở: TÔN THẤT HÀM

Tiền bạc: NGHIÊM NGỌC HUÂN
NGUYỄN HUY NHÂN

GIÁ MUA DÀI HẠN

SÁU THÁNG	2.300đ.
MỘT NĂM	4.500đ.

* Cao Nguyên và Miền Trung thêm cước phí máy bay
một năm: 600đ (mỗi số 25đ.)

* Ngoại quốc đường thủy: thêm cước phí một năm: 1.500đ

* Ngoại quốc đường hàng không, từ 22-7-74, mỗi số:

Gửi đi Kampuchia	: 90đ.	
— Ai-lao	: 90đ.	— Âu-châu, Bắc Phi
— Đông-Nam-Á (Hồng-kông, Đài-loan, Thái-lan v.v...)	: 140đ.	Trung Đông, Đại-dương-châu
— Nhật-bản, Đại-hàn, Án-độ, Hồi-quốc	: 190đ.	Úc, Tân-Tây-Lan v.v... : 365đ
		— Hoa-kỳ, Gia-nã-đại : 440đ

* Chi phiếu, bưu phiếu, xin đề tên ông Lê-Ngô-Châu 160 Phan
Đình Phùng Saigon, bưu chi phiếu xin gửi Trương mục 27-46, Bách
Khoa Thời Đại Trung Khu Saigon.

GIÁ BIẾU QUẢNG CÁO

oOo

1 trang trong	:	mỗi kỳ	:	10.000đ
1/2 trang trong	:	mỗi kỳ	:	5.000đ
1/3 trang trong	:	mỗi kỳ	:	4.000đ
1/4 trang trong	:	mỗi kỳ	:	3.000đ

Muốn đăng quảng cáo từ 6 tháng trở lên có giá đặc biệt, xin
liên lạc với Bách Khoa, 160 Phan-Đình-Phùng Saigon. Đ.T. 25.539.

BÀCH KHOA

D** :

PHẠM LƯƠNG GIANG	Viet-nam tham dự Luật nhân-dân quốc tế kỳ I và kỳ II (Genève 1974 và 1975)	05
LÂNG TRẦN HUÂN	Hoa-lục sau Quốc-dân Đại-hội 1975	13
VĂNG HỒNG SÈN	nhớ tiếc Phạm Duy Khiêm	18
GUYỄN HIẾN LÊ	chúng ta phải làm gì? (Nhân loại lâm nguy)	23
AN NGỌC NINH	tư-tưởng Việt-nam	31
NGUYỄN SINH DUY	dè góp vào Sứ Cần vương: Những bức thư của Đề đốc Lê-Trực trả lại Quan ba Mouteaux	39
PHẠM LONG ĐIỀN	cúp tóc trong Phong trào Duy tân tại Miền Nam.	47
NG TIỀN	đọc « Cơ cấu Việt ngữ » của Trần Ngọc Ninh	55
TRẦN VĂN KHÈ	lá thư Ba-le: Nỗi lại đờng tor	61
N BÍCH TIỀN	nói với em lớp sáu (thơ)	64
NH DỨC HOÀI TRỊNH	em về ôm quê hương mình (thơ)	65
NG TRÌNH	tiếng đàn bầu (thơ)	66
TU ĐỊNH	bữa rượu cuối năm (thơ)	68
MIỀN TƯƠNG	dêm giao thừa của gã giang hồ (truyện)	69
DỨC HOÀI TRỊNH	lá thư Vị Ương Tết Ất Mão	74
SINH HOẠT		
NGUYỄN HIẾN LÊ	cảm tưởng vụn ngày xuân	78
LÊ PHƯƠNG CHI	tâm sự cuối năm của một số văn nghệ-sĩ: Bạch Tuyết, Bích Thủy, Vương Hữu Bột, Phạm Việt Tuyên, Võ Phiến	79
THU THỦY	thời sự văn nghệ	83
VĂN THANH	trình bày bìa (« Chiều về » ảnh của nhiếp-ảnh-gia VĂN KỈNH)	~

Chủ trương : LÊ NGÔ CHÂU

Địa chỉ : 160, Phan Đình Phùng Saigon 3

Điện thoại : 25.539

H.T. 339 Saigon

In tại nhà in TRÌ ĐĂNG

21 Nguyễn Thiện Thuật – Saigon 3

GIÁ : 200\$ Công sở : 400\$

Cao Nguyên và Miền Trung
cước phí máy bay 25\$ mỗi số

Bài học của một
thắng-lợi sát nút

VNCH tham dự Hội-nghị Luật
Nhân-đạo Quốc-tế I và II (Genève 74 và 75)

Có thể nói: trong bối-cảnh quốc-gia hiện-tại, chỉ văn-kỳ thanh-dân-tộc Việt-Nam sau 30 năm tang-tốc cũng đủ cảm thấy muôn tha-thiết để rất nhiều hy-vọng nơi Luật Nhân-đạo Quốc-tế đang được hình-thành. Tuy-nhiên, khi được tin là phái-doàn ta vừa thắng-lợi sát nút tại Genève, nhân-dịp Hội-nghị họp đầu tháng

2-1975 không chấp-nhận cho CPCM-tham-dự, dù chỉ là với tư-cách quan-sát viên, người dân-trung-bình đi ngoài đường phố không mấy ai hiểu rõ Luật Nhân-đạo Quốc-tế là gì, bắt nguồn từ đâu, và VNCH đã thắng-lợi ở điểm hoắc ở những điểm nào?

I.— Một chút lịch-sử

Hạ-bản thế-kỷ thứ 19, tình-trạng bi-đát các quân-sĩ bị thương nhân-trận chiến Solférino năm 1859, đã khiến các nhà từ-tâm bắt tay nhau đặt nền-tảng cho Hội Hồng-Thập-Tự Quốc-tế, năm 1863. Sang-kien kỲ-thúy là do Henri Dunant (1), một công-dân Thụy-sĩ. Ông sinh năm 1828, mất năm 1910, xuất-thân là một nhà văn có tâm-hồn vị-tha-te-nhị và tiến-bộ. Tình như vậy, khi đưa ra ý-kiến, ông mới 35 tuổi. Đây quả là một trong số các trường-hợp hiếm-có, tài không đợi tuồi...

Từ đó, ý-kiến được khai-thác và phát-triển, thiết-thực và khoa-học. Ta có thể chia thành nhiều giai-doạn:

A.— Năm 1864. Do Henri Dunant phát-động, Ủy-ban Trung-ương Quốc-tế Hồng-Thập-Tự nghiên-cứu các biện-páh pháp nhằm xoa dịu số-phận

các « binh-sĩ bị thương ».

B.— Năm 1929. Thành-trạng đe-nhất thế-chiến 1914-18 và các trận chiến khác xảy-rá sau này, bé-nhỏ, có-tinh-cách địa-phương, kém quan-trọng nhưng không kém phần tàn-khổc, đã cung-cấp cơ-hội cho các nhà chuyên-môn nghiên-cứu, mở rộng phạm-vi, đề-cập-tới số-phận các « tù-nhân chiến-tranh ».

C.— Năm 1949. Một Hội-nghị được triệu-tập ngày 12-08, và 4 qui-ước được ra đời, nhằm xoa dịu số-phận của:

— « các binh-sĩ bị thương, lâm-bệnh hay lâm-nạn, trong khi giao-chiến trên mặt đất »;

— « các binh-sĩ bị thương, lâm-bệnh hay lâm-nạn, trong khi giao-chiến trên mặt biển »;

(1) Xin coi Tap-chi Bách-Khoa, số 277 và 278 ngày 15-7 và 01-8-1968.

- «các tù-nhân chiến-tranh»;
- «các thường - dân nạn - nhân trong thời chiến.»

Chánh-phủ Liên-bang Thụy-sĩ quản-lý các qui-ước, do 63 quốc-gia ký-kết: các quốc-gia sau này tán-thành qui-ước, có thể xin gia-nhập dễ-dàng. Ngoài ra, ta nhận thấy đối-tượng được nói rộng tới các thường-dân; vì khoa-học tiến-bộ (!) khiếu các thường-dân không còn thể được coi như an-toàn sống ngoài vòng binh-lửa...

Sự-trạng lại càng bi-đát vô-nhân với công-thức chiến-tranh du-kích. Chúng ta không còn chỉ có những vụ đụng-độ giữa các quân-sĩ chính-quí, với hàng-ngũ có sắp-xếp đàng-hoảng; mà trái lại, đối-phương gấp-dâng đánh đó, với quan-niệm kết-quả chứng-minh cho phuong-tien! Do đó, không tránh và không tha bất cứ cái gì và bất cứ ai, mà chỉ nhắm gây khủng-bố tàn-sát trong dân-chúng đồng-thời gây áp-lực: bằng dù mọi cách. Vì vậy và miă-mai thay, chiến-tranh mà nạn-nhân lại thường là các

người dân chất-phác, không phân-biệt già, trẻ, lớn, bé...

Trên đây có nói: các quốc-gia sau này nếu tán-thành qui-ước, có thể gia-nhập dễ-dàng. Đó là một ưu-diêm, đồng-thời một nhược-diêm. Ưu-diêm vì qui-ước mở rộng cửa đón nhận các thiện-chi từ khắp các phuong-trời; còn nhược-diêm là vì các phong-trào khủng-bố, các đoàn-thề phản hòa-binh, không hẳn là chánh-phủ, không đủ yếu-tố cấu-thành một quốc-gia, cũng có thể chủ-quan ngô-nhận cho là mình có khả-năng gia-nhập; vì không hề có điều-khoản nào ẩn-định minh-bạch cơ-chế cùu-xét chấp-nhận đơn. Kẽ hở đã khiếu Việt-Cộng xin gia-nhập, và chánh-phủ Thụy-sĩ phò-biển đơn này tự-động như một «hộp thư». Mặc-dù phe Cộng-sản đã khéo biết lợi-dụng thời cơ để tạo tiếng vang nhưng đơn của CPCM cũng không có hiệu-lực gì, vì qui-ước minh-định: phải là một quốc-gia mới được gia-nhập, (và đó cũng là quan-diêm của phái-doàn VNCH).

II.— Hội nghị Genève 1974 bàn về Luật nhân đạo quốc - tế

Hội nghị nhằm mục đích cải thiện qui-ước Genève năm 1949 về bảo vệ các nạn nhân chiến tranh. Vì vậy, đa số quan-niệm tất cả các phe tham chiến có bồn-phận hay ít ra cũng có thể gop phần vào việc sửa đổi qui-ước cho thích hợp với hiện-trạng. Dựa vào tinh-cách nhân đạo đó, khỏi Cộng-sản và thân Cộng-sản đã cố

gắng lung-làm một số quốc-gia ủng-hộ cho Việt-Cộng tham dự Hội-nghị với toàn quyền tham-gia đầu phiếu quyết định.

Vấn đề được đưa ra biểu quyết ngày 28-02-1974. Có 37 phiếu tán-thành mòn; — 38 phiếu phản đối mòn; — 33 phiếu trắng; — và 25 phái-doàn vắng mặt không biểu quyết. Nghĩa là

VNCH thắng sát nút, chỉ hơn đối phương có 1 phiếu. Nói lối khác, nếu hôm đó có một hay hai quốc gia lừng chừng chống đối ta vào giờ chót, thì kết quả lại khác hẳn...

Dẫu sao, phải khách quan công nhận thắng lợi (đù sát nút) là vì về phía ta đã hoạt động tích cực có phương pháp từ nhiều tháng trước. Từ hơn một năm nay, áp lực của phe Cộng-sản đối với khối phi liên kết đã bị ta hóa giải phần nào, bằng một chiến thuật làm thân với một số quốc gia mà từ trước ta vẫn có thái-độ thù-o, hay cố định kiến cho là bất khả cải hóa...

Ngay từ buổi đầu, cuộc tranh luận đã không thiếu phần gay-go hào hứng. Ủy ban kiểm soát tinh cách hợp lệ của toàn quyền thư các phái đoàn đã lạm dụng thẩm quyền của mình. Phái đoàn Tiệp-khắc tuyên bố: «Đáng lẽ ra, «đại-diện của cơ-quan

hành chánh Saigon» (l'Administration de Saigon) không có quyền hiện diện tại đây, mà chỗ đó phải dành cho «CPCMLTMNVN» (Gouvernement Révolutionnaire Provisoire du Viêt-Nam du Sud) ».

Lẽ dĩ nhiên VNCH phản đối và được các phái đoàn Úc, Hoa-kỳ và Nicaragua hậu thuẫn. Các phái đoàn bạn đó phát biểu ý-kien :

— Rất tiếc vì một số phái-doàn đã vượt thẩm-quyền của mình; đồng-thời than phiền về một số danh-tử đã được sử-dụng không thích-hợp ;

— Không thể ngộ-nhận hai vấn-
cứ hoàn-toàn khác-bié : Hội-nghị có
hay không mời CPCM
tham-dự; trong khi Ủy-ban chỉ có
một nhiệm-vụ hạn-chế là kiêm-soát
các toàn-quyền thư có hợp-lệ
không? (1)

III.— Hội-nghị Genève 1975 bàn về Luật Nhân-đạo Quốc-tế

Ở đây, thiền-nghi cẩn so-lược về
vấn-đề nội-quí và thủ-tục biều-quyết,
đè nhận-chân những cố gắng về phần
ta. Tinh-cách nhân-đạo khiến một số
quốc-gia nặng phần lý-tưởng, có thể
ngộ-nhận và do đó không đe ý đến
hậu-quả về chánh-trị. Ấy là chưa kể
còn một số quốc-gia thuộc phe Cộng-
sản, kiên-tri ủng-hộ Việt-Công vì
tinh đồng-đội, đã không bỏ lỡ một
cơ-hội nào để gây tiếng vang.

Phái-doàn VNCH quan-niệm và
tổ-bày quan-niệm với các phái-doàn
Bạn : «Nếu phái-doàn Algérie muốn

đặt lại vấn-đề có mời Tòa-chức meph-
danhs là CPCMLTMNVN hay không,
thì về phương-dien thủ-tục phải áp-
dụng điều 32; vì vấn-đề đã bị bác-
khuör và được giải-quyết rồi...»

Có hai điều-khoản được áp-dụng
khi có vấn-đề biều-quyết. Vấn-đề đã
được giải-quyết rồi mà nay đem ra

(1).— Tài-Liệu Liên-Hiệp-Quốc : Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. CDDH/Rev. I. Genève, Commission de vérification des pouvoirs. Rapport.

cứu-xét lại, phải áp-dụng điều 32 (đòi hỏi 2/3 số phiếu để được chấp-thuận). Trái lại, nếu vẫn-de được đem ra đầu phiếu lần đầu, thi áp-dụng điều 35 (chỉ đòi hỏi đa-số tương-dối).

Khi Chủ-tịch Hội-nghị yêu cầu biều-quyết về việc áp-dụng điều 32 hay 35, thi kết quả là 41 phiếu ủng-hộ điều 32 và 41 phiếu ủng-hộ điều 35.

Chủ-tịch Hội-nghị lại yêu-cầu biều-quyết xem những phái-doàn nào ủng-hộ điều 35, và phái-doàn nào chống điều 35. Kết-quả cuộc biều-quyết lại là 41 chống 41.

Trước 2 cuộc biều-quyết trên, Chủ-tịch Hội-nghị phải lãnh trọng-trách quyết-định. Dựa vào một điều của nội-quy ăn-định rằng khi một đề-nghị đưa ra biều-quyết mà chỉ đạt được số phiếu bằng nhau, thi đề-nghị này xem là bị bác-bỏ. Chủ-tịch Hội-nghị giải-thích: đề-nghị áp-dụng điều 35 đã bị bác-bỏ, như vậy ông

quyết-định áp-dụng điều 32.

Quyết-định này của Chủ-tịch Hội-nghị là một thắng-lợi cho Việt-Nam Cộng-Hòa. Phái-doàn Nga-Sô lập tức kháng cáo quyết-định của Chủ-tịch Hội-nghị. Nhưng bằng đa-số 48 chống 43, Hội-nghị bác bỏ sự kháng-cáo của Nga-Sô.

Nhận thấy không còn hy-vọng đưa được Việt-Cộng vào Hội-nghị với tư-cách thành-viên, phái-doàn Algérie nghỉ đến biện-pháp đề-nghị mời Việt-Cộng tham-dự với tư-cách quan-sát viên. Chủ-tịch Hội-nghị lại quyết định ngay với trường-hợp này, điều 32 nội-quy vẫn được áp-dụng.

Phái-doàn Nga-sô một lần nữa kháng-cáo quyết-định của Chủ-tịch, nhưng bằng đa-số 44 chống 40, Hội-nghị lại bác sự kháng-cáo của Nga-sô.

Trước thất-bại này, Algérie đành rút lại đề-nghị mời Việt-Cộng làm quan-sát viên, cũng như đã từng rút lại đề-nghị mời Việt-Cộng làm thành-viên.

IV.— Một kinh-nghiệm, hay bài học của một thắng-lợi sát nút.

Như thế là VNCH đã thắng-lợi, mặc-dù là sát nút. Có thể cho « sát nút » như vậy là « yếu », nhưng thiền-nghi dầu sao thì cũng vẫn là thắng-lợi. Hơn nữa, tính-cách sát nút càng nói lên bối-cảnh gay-go cùng là những trò-ngại mà phái-doàn ta đã gặp trong khi tranh đấu.

Phái công-nhận phái-doàn đi dự

Hội-nghị đã nắm vững vấn-de, đã chuẩn-bị chu-đáo từ nhiều tháng trước, với sự nỗ lực của toàn-thể ngành ngoại-giao nói chung. Có thể nói có những yếu-tố thành-công thắng-lợi đã được khai mào hay thực-hiện từ cả năm trước.

Trong số các phái-doàn nồng-nhiệt ủng-hộ Việt-nam Cộng-hòa, bên các bạn đồng-minh cố-hữu như Hoa-ky

Đại-hàn, Phi-luật-tân, Anh, Thái-lan, Mã-lai..., phải kè và đáng kè nhất là phiếu của Arabie Séoudite, Gamble, Tchad Cộng-hòa Trung-Phi, Jordanie... là những bạn mới, hay mới thân-thiết, của chúng ta, từ hơn một năm nay, đa-số là A-Rập và Phi-châu Hắc-chủng...

Hoặc giả ta có thể khiêm-cung nghĩ rằng ta đã gặp may. Tỷ-du nhán-vụ tranh-chấp quan-trọng như vậy, mà có lần Cộng-hòa Nhân-dân Trung-quốc và Albanie là những quốc-gia đỡ đầu rất «nặng kí» của Việt-Cộng, đã vắng mặt! Nhưng mặt khác, tại sao ta lại không thể nghĩ rằng mọi sự đã an-bài, thất-bại có quá nhiều phần nằm trong tay, nên các bậc

đàn anh «nặng kí» đó đã cảm thấy không cần hay không nên ra mắt...

Điều mong-mỗi là ta không nên say-sưa với hũ rượu mạnh thành-công tự-ái. Trước lại, cần phải tiếp-tục dốc hết khả-năng và thiện-chí cho các cuộc so tài độ sức trong tương-lai.

Các cơ-hội không hiếm đang chờ đợi. Và thắng-lợi trong tình-trạng như hiện-tại của nước nhà, không phải chỉ là một vắn-de nâng cao uy-tín, không những chỉ là một vắn-de củng-cố vị-trí, mà thường khi còn là một vắn-de sinh-tử...

PHẠM LƯƠNG GIANG

17-02-1965

đã phát hành

CHỦ ĐÍCH NAM PHONG

của gs Nguyễn Văn Trung

nhà xuất bản TRÍ ĐĂNG

đã phát hành

VĂN HỌC SỬ THỜI KHÁNG PHÁP

LÊ VĂN SIÊU biên khảo

theo lập trường dân tộc

phụng sự Dòng sông Vĩnh cữu chung
cần thiết cho Văn nghệ sĩ, Chính trị gia,
Giáo sư, Sinh viên

TRÍ ĐĂNG xuất bản và phát hành

Chính tình Hoa-lục sau Quốc-dân Đại-hội 1975

Vai trò Chu Ân Lai lãnh tụ phe ôn hòa

Đã mười năm qua Quốc hội Trung Cộng không hề nhóm họp lần nào.

Mãi tới đầu năm 1975 khóa họp thứ nhất của Quốc hội thứ tư Trung Cộng mới được tổ chức tại Bắc-kinh trong sự bảo vệ an ninh tuyệt đối qui tụ 2864 đại biểu toàn quốc. Khóa họp tối mật kéo dài từ ngày 13 tới 17/1/75 không một chi tiết nào được tiết lộ mà phải chờ tới chiều 18-1, khi Thiên-an-môn bỗng rực sáng, quân đội và cảnh sát bố trí chặt chẽ các ngả ra vào trước khi các nhân vật quan trọng của Hoa lục ra mắt, kết quả khóa họp mới được chính thức công bố.

Không có mặt Mao Trạch Đông trong Quốc dân Đại-hội kỳ này cũng như ông đã vắng mặt trong cuộc họp khoáng đại Trung ương Đảng trước đây.

Sau 5 ngày hội họp, Quốc dân Đại-hội Hoa-lục đã quyết định hai việc quan trọng là công bố một tân hiến-pháp và chỉ định tân chính phủ do Chu Ân-Lai lãnh đạo.

Chu Ân-Lai, vị lãnh tụ ôn hòa của Trung Cộng thường như đã bị thanh trừng trong những năm qua, sau các chiến dịch bôi nhọ ông, sau khi phải vào nhà thương điều trị bệnh tim,

đột nhiên đã trở lại điều khi ên khóa họp Quốc-dân Đại-hội 1975, nổi bật tại chính trường Trung Cộng khi chính phủ của ông được chấp thuận ngày 17-1.

Tân chính phủ do Chu Ân-Lai lãnh đạo là một chính phủ đồng đảo. Ngoài Thủ tướng còn có 12 phó Thủ-tướng và 28 Tỉnh-trưởng đa số đều thuộc phe ôn hòa của Chu Ân-Lai. Trong 28 bộ này có 11 bộ lo về kỹ nghệ (riêng kỹ nghệ cơ giới đã có đến 7 bộ !)

Những chức vụ then chốt trong Chính phủ đều do phe Chu Ân-Lai nắm giữ. Đặng Tiều Bình, người đã từng bị hạ nhục trong cuộc Cách-mạng Văn-hóa, do vệ-binô đó thừa hành, nay trở thành đệ nhất Phó Thủ-tướng trong khi Diệp-Kiếm-Anh nắm giữ Bộ Quốc-phòng.

Riêng Thủ-tướng Chu Ân-Lai không những đã ở trong Chính quyền 25 năm nay, từ khi Trung Cộng tuyên cáo cầm quyền Hoa-lục ngày 1-10-49, mà còn là Ủy viên Bộ Chính-trị tại ban chấp-hành Trung-Uơng Đảng cho tới nay đã 47 năm, một chức vụ liên tục lâu hơn cả Mao Trạch Đông.

Đặng-Tiêu Bình, đệ nhất Phó Thủ-tướng là Phó Chủ-tịch Trung-Uơng đảng và các Phó Thủ-tướng khác đều có chức vụ cao trong đảng.

Trong khi đó phe cấp tiến của Mao Trạch Đông đã hầu hết đều bị gạt ra khỏi chính quyền. Những nhân vật cực tả quá khích, mà các nhà quan sát Tây phương gọi là Mafia Thượng-hải, như Vương Hồng Văn, Nghiêm Văn Nguyên đã không được nhắc nhở tới. Chính Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông dường như cũng mất chức vai trò trọng tài văn hóa mà bà nắm giữ không chính thức từ trước tới nay.

Trường hợp Mao Trạch Đông người ta vẫn còn nghe ngóng chưa rõ vai trò thực sự của ông ra sao sau khi bản tân hiến pháp đã bỏ chức vụ Chủ tịch nhà nước.

Trong quá khứ, ông đã rời bỏ chức vụ Chủ tịch nhà nước một lần vào năm 1958 và Lưu Thiếu Kỳ nắm giữ chức vụ này năm 1959. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa Mao đã thành công trong việc loại trừ hai đối thủ lợi hại là Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu.

Ngày nay căn cứ vào những sự việc Mao vắng mặt trong Đại-hội Đảng, vắng mặt trong Quốc dân Đại hội, không còn giữ chức vụ Chủ tịch nhà nước, nhiều quan sát viên Tây phương cho rằng ông đã rời xa chính trường. Tuy nhiên, theo quan điểm của Alain Peyrefitte, một dân biểu Pháp đã từng du hành quan sát Trung Cộng một thời gian khá lâu và là tác giả cuốn «Quand la Chine s'éveillera...» (Khi Trung Hoa vùng dậy) có thời kỳ bắn cháy nhất nước Pháp từ hơn một năm nay, thì sự kiện Mao rời khỏi chính quyền công

khai không hẳn là ông mất quyền hành.

Tren thế giới hầu hết các quốc gia cộng sản đều có hai hệ thống chỉ huy song song là chính quyền và Đảng. Chính quyền là hệ thống nồi, hệ thống bề mặt có đầy đủ các cơ cấu hành pháp, lập pháp, tư pháp, có vẻ mặt dân chủ, còn hệ thống Đảng là hệ thống chìm ngầm ngầm nhưng nắm quyền hành thật sự.

Trường hợp Trung Cộng với bản tân hiến-pháp, cái hệ thống bề mặt che dấu đã được miễn trừ một cách vui vẻ. Khỏi cần chính quyền mà chỉ cần Đảng. Ở địa phương đã có cơ sở đảng địa phương, ở Trung-tương thì đã có các cán bộ lãnh đạo đảng của Trung-tương.

Sự loại bỏ chức vụ Chủ tịch nhà nước chỉ là kết quả của kinh nghiệm tranh chấp quyền hành giữa hai Chủ tịch nhà nước và Chủ tịch Đảng thời Lưu Thiếu Kỳ và sự kiềm nhiệm chức vụ Tổng tư lệnh quân lực của Chủ tịch Đảng cũng rút từ kinh nghiệm về tham vọng đe quân đội lấn át Đảng của Lâm Bưu.

Dù địa vị của họ Mao, trên công khai hoặc trong bí mật, có thay đổi ra sao tại chính trường Trung Cộng thì đường lối hòa hoãn của họ Chu có thể vẫn được tiếp tục. Vả chăng ngay khi Mao còn nắm giữ chính quyền thi tại dưới trướng, Thủ tướng Chu Ân Lai đã thực hiện đường lối hòa hoãn rồi, và khi Chu niêm nở đón tiếp các lãnh tụ Tây phương — trong số này có những

người là kẻ thù cũ của Trung Cộng như Tông Thống Nixon — thì Mao cũng sốt sắng không kém trong các cuộc tiếp xúc đó. Nếu đường lối hòa hoãn này không được cả Mao lẫn Chu chủ trương thì bức màn sắt hẳn chưa được kéo lên đề ngày nay Trung Cộng có thể thiết lập liên lạc ngoại giao với 100 quốc-gia và liên lạc thương-mại với gần 150 nước.

Phải chăng chính vì chính sách Cách-mạng Văn-hóa do Mao chủ xướng đã thất bại, phải chăng việc đưa sinh viên về nông thôn chỉ gây thêm nhiều vụ tịt tự do qua ngả Hương Cảng nên Mao đã thức tỉnh và từ bỏ chính sách cứng rắn?

Nền kinh tế Trung Cộng trong những năm qua tuy có tiến bộ (nông nghiệp thu hoạch khá, dầu lửa từ tình trạng nhập cảng nay đã có thè xuất cảng) nhưng Trung Cộng hàng năm phải nuôi thêm 16 triệu miệng ăn do sự kiềm soát sinh sản không thực hiện nỗi tại lục địa và những phong trào bạo động dù có hạ được một hai đối thủ nhưng cũng lại gây khá nhiều rối loạn trong các cơ sở kinh tế như xưởng máy hay nông trường.

Phải chăng đó cũng là những lý do khiến Quốc-dân Đại-hội Trung Cộng chấp thuận cho Chu Ân Lai tiếp tục thi nghiệm đường lối ôn hòa.

Những điểm chính yếu trong tân hiến-pháp Trung-Cộng

Bản hiến-pháp được Quốc - dân Đại-hội Trung Cộng công bố ngày

18-1 tuy dựa vào hiến-pháp 1954 tu chỉnh lại, nhưng cũng có thể coi như một tân hiến-pháp vì nó giản lược gọn ghẽ hơn bất cứ một bản hiến-pháp nào.

Hiến-pháp 1954 gồm 106 điều, nay các nhà lập-pháp cộng-sản Hoa-lục rút gọn lại còn có 30 điều, gọn hơn cả những sắc-lệnh hay nghị-định rườm rà.

Tuy ngắn gọn, nhưng nội dung hiến-pháp nổi bật tính chất đảng-trí và độc-tài hơn bao giờ hết.

Ngay trong điều I, hiến-pháp Trung Cộng đã khẳng định « Cộng-hòa Nhân-dân Trung-quốc là một quốc-gia xã-hội, vô sản chuyên chính, điều khiền bởi giai-cấp công-nhân, dựa trên sự liên kết công-nông. »

Chức vụ Chủ-tịch nhà nước được bãi bỏ. Hiến-pháp phân chia các quyền hạn cũ của Mao-Trạch-Đông cho nhiều bộ phận khác nhau.

Chủ-tịch Trung-ương đảng là Tòng-tư-lệnh quân-lực.

Điều 16 quy-định cơ-quan quyền-lực tối-cao của quốc-gia là Quốc-hội nhân-dân được bầu mỗi nhiệm kỳ 5 năm và mỗi năm họp một lần, nhưng cơ quan tối cao này đặt dưới, sự điều khiền của Đảng Cộng sản Trung-hoa. Như vậy là hơn 2.000 đại-diện dân-cử được bầu bán bằng những phương-thức thường lệ của Cộng-sản sẽ nắm dưới quyền lãnh đạo của một số lãnh tụ Cộng sản trong Bộ Chính-trị Trung ương đảng.

Để củng cố cho quyền lực đảng

hiến-pháp qui định « Đảng là hạt nhân điều khiển toàn thể dân-tộc Trung-hoa ». Rồi như sự dân-chúng quên, điều 26 lại phải khẳng định « Bồn phận và quyền lợi căn bản của mọi công dân là phải ủng-hộ sự điều-khiển của đảng Cộng sản Trung-hoa... »

Có lẽ các nhà lập pháp nhớ lại thời kỳ 1959-1966 khi Lưu Thiếu Kỳ làm Chủ-tịch nhà nước đã lấn át quyền của Đảng nên nay phải nhấn mạnh trong hiến pháp rằng đảng là tối cao để tránh vết xe cù.

Về quyền tự do ngôn luận điều 13 bản tân hiến-pháp quy định nhân dân có quyền phát biểu ý kiến, có quyền tranh luận, có quyền dùng những bích chương chữ lớn (hiến pháp gọn mà lo chi tiết quá!) nhưng chỉ với mục đích ủng hộ cách mạng xã hội. Nghĩa là ủng hộ chính quyền, ủng hộ đảng mà thôi. Chớ dại dột nói lên ý kiến chống đối hay phê bình xây dựng.

Chỉ liếc qua vài điểm chính trong tân hiến-pháp Trung Cộng, ta cũng thấy người dân Trung hoa lục địa chẳng còn quyền gì ngoài quyền nai lưng ra làm việc và hoan hô Đảng.

Thành ra tuy ngôn từ vẫn gọi là hiến-pháp cho đẹp nhưng thực ra nó có giá trị không hơn gì thông cáo ban hành lệnh giới nghiêm của một ông Tòng trấn.

**Ai sẽ thay thế Mao, Chu
đã quá già nua ?**

Cứ trong tình trạng hiện tại, với

tuổi 81 già nua đã chìm dần vào bóng tối, người ta không tin Mao-Trạch Đông sẽ trở lại chính quyền.

Nhưng với Chu-Ân-Lai, chỉ trẻ hơn Mao có 5 tuổi, thì dù bấy giờ ông có lên trời tuyệt đỉnh quyền hành, người ta cũng vẫn thi thầm bàn tán tới người kế vị ông khi ông bắt ngờ nằm xuống như Tổng-Thống Péron của Á-căn-Đinh.

Nhân vật hiện được nhắc nhở nhiều nhất là Đệ-nhất Phó Thủ-tướng Đặng Tiều Bình, không trẻ bao nhiêu vì cũng đã quá thất tuần.

Đặng Tiều Bình trước khi được chỉ định vào chức Phó Thủ-tướng một tuần đã được bầu chức vụ Phó Chủ-tịch Cộng-đảng Trung-hoa, sau khi nhận chức Phó Thủ-tướng lại được giao phó thêm chức vụ Tổng Tham-mưu-trưởng Quân-lực, một chức vụ vẫn không có ai đảm nhiệm từ năm 1971.

Là một chiến sĩ trong cuộc chiến tranh Quốc Cộng Trung hoa, Đặng Tiều Bình, năm 1954 đã giữ chức Phó Thủ-tướng. Bên cạnh Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai, Đặng-Tiêu-Bình là một trong những người chịu trách nhiệm về chính sách của chính phủ. Ông từng tham dự Đại-hội Cộng-đảng Nga năm 1956, Đại-hội các Cộng-đảng năm 1957, 1960, Đặng Tiều Bình được báo chí kêu là chiến hữu của Mao Trạch Đông. Nhưng sau khi Mao hạ được Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiều Bình trở thành một người bị thất sủng. Trong cuộc Cách-mạng Văn-hóa, Đặng bị lên án là theo tư

bản, phản cách-mạng và là một kẻ phản đảng.

Mãi tới năm 1973 Đặng mới trở lại chính trường mặc dầu Mao chống đối. Và tới nay thì ông đã trở thành một người có chức vụ cao nhất sau Chu Ân Lai và sẽ kế vị Chu Ân Lai thực thi chính sách hòa hoãn của họ Chu.

Tuy nhiên theo quan điểm của Đài-Bắc thì người kế vị Chu Ân Lai sẽ không phải là Đặng Tiều Bình và đường lối cấp tiến — vốn là chủ trương cổ hủ của Mao Trạch Đông — lại có ngày vươn lên, vì bộ ba quyền hành hiện nay là Chu Ân Lai, Đặng Tiều Bình, Diệp Kiếm Anh đều đã già rồi.

Giám đốc các hoạt động lục-di² của Quốc-Dân-Đảng, ông Hứa Chính Luân, cho rằng phe của Giang Thành đã thắng lợi nhiều trong tân chính-phủ vì bà đã có 5 đồng-minh thuộc phe cấp-tiến nắm giữ chức vụ Phó Thủ-tướng là Trương Xuân Kiều, Cơ Đăng Khuê, Oa Quốc Phong, Trần Vinh Quý và Ngô Quế Hiên.

Theo ông, Thủ-tướng chỉ định thực sự kế nghiệp đường lối Mao-Trạch-Đông sẽ là Trương Xuân Kiều vì nếu Chu Ân Lai chết, Đặng Tiều Bình sẽ chỉ nắm quyền chuyền tiếp trong một thời gian rất ngắn.

Trương Xuân Kiều hiện là Bí-thư đảng tại Thượng Hải chính là người có đường lối cứng rắn đã được cuộc Cách-mạng Văn-hóa đưa lên tột đỉnh. Sau khi được mời làm Phó Thủ-tướng trong tân chính-phủ, Trương Xuân Kiều được trao thêm chức Tòng Chính-Ủy trong quân lực Trung quốc, một chức vụ trước kia do chính Mao Trạch Đông đảm nhận và đã bỏ trống từ năm 1973.

Ngoài ra, mặc dù đã 64, Trương Xuân Kiều là vẫn người trẻ tuổi nhất trong những lãnh tụ cao cấp tại Trung Cộng hiện nay.

Một sự thực hiển nhiên không ai thè chối cãi là 64 trẻ hơn 71 (Đặng Tiều Bình), 71 trẻ hơn 76 (Chu Ân Lai) 76 trẻ hơn 81 (Mao).

Và với quá trình lịch sử Trung Cộng những năm gần đây, Cộng đồng tuy có ngàn ngại trước những người lãnh đạo quá già nhưng chưa bao giờ chấp nhận những người quá trẻ, hung hăng, thiếu kinh nghiệm nên ở Hoa-lục sẽ không thè có trường hợp hi hữu như ông Đại-tá Gadaffi lên làm Tòng-Thống xứ Libye khi mới vừa 28 tuổi.

ĐẶNG TRẦN HUÂN

Đã phát hành

TÌM HIỂU MỘT TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG
của NGUYỄN Q. THÂNG

Với một cái nhìn bao quát về một tác phẩm văn chương, cũng như công việc của người sáng tác và kẻ thường ngoạn một tác phẩm văn nghệ.
Sách dày 200 trang Giá 650đ.

Phạm Duy Khiêm ở Miền Nam

• VƯƠNG HỒNG SÈN

Nhớ tiếc Phạm-Duy-Khiêm

Tôi quen với ông tại Sóc-trăng, trong một bữa tiệc tổ chức đãi tại tư dinh ông cầm đầu quận châu thành, ngày 10-11-1944. Chủ và tân khách, sáu người. Trong số, có một chủ nhà in địa phương, không ngót tăng ông liền miệng «trạng nọ trạng kia». Như vậy chưa đủ, khi rượu mềm môi, còn hỏi ông : agréé, dịch là ông trạng, được chứ ?

Khiêm, khiêm tốn trả lời : Agréé, đừng dịch là Trạng, nghe ngọt ngọt. Chỉ là một thày đồ. Tôi chỉ là một thày đồ thôi ! Mấy tiếng sau, chính ông hôm đó thốt ra, tôi nay còn nhớ.

Môn tiệc, tôi mời ông nếu tiện, xin chiều mai ghé nhà. Tôi có sách và đồ cỗ muốn trình ông xem. Chiều ngày sau, ông không đến, nhưng gởi tôi một danh thiếp vòn vẹn ghi :

PHAM DUY KHIEM

AGREGÉ DE L'UNIVERSITÉ

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

avec ses remerciements, ses félicitations
et ses regrets de passer trop vite, sans vous revoir, sans admirer votre
collection,
sans vous revoir, sans admirer
votre collection.

16. BOULEVARD CARREAU. HANOI

Thêm có mấy hàng viết tay, chữ rất đẹp : « avec ses remerciements, ses félicitations et ses regrets de passer trop vite, sans vous revoir, sans admirer votre collection ». Dịch : Phạm Duy Khiêm, thạc-sĩ đại-học-viện, cựu sinh viên trường cao đẳng sư phạm Paris. Nên nhớ buổi ấy danh từ thạc-sĩ chưa có. Còn lối xưng « cựu sinh viên trường cao đẳng sư-pham Paris », là một lối khiêm mà xác, chính người Pháp cũng khó được tuyên vô học trường này, nên họ thường đề trên danh thiếp như vậy. Câu viết tay, tôi dịch thoát : « Xin có lời mừng và đa tạ. Tiếc vì quá vội vàng, không kịp diện kiến tôn nhan và thường lầm bộ môn sưu tập ».

Tiếp theo đó, độ chừng giữa năm 1954, tôi gặp lại ông lần nữa, tại nhà tông ngan khổ Sài-Gòn. Sau cái bắt tay, tôi mừng ông : « về cộng tác với Ông Diệm, mong Ông thi thoả sở trường ». Ông siết tay gởi lại ba tiếng

mẹ đẻ : « Sau sẽ biết ».

Nay xem Bách-Khoa số 420 (T), hay tin ông đã mẫn phàn. Hai cái bắt tay, kiếp ông đã khóa sò, kiếp tôi sống thừa đến chừng nào ? Ngày giờ qua quá mau nhỉ !

Nguyễn tôi có một quyển giấy tốt « Légendes des Terres Sereines » (Chuyện cõ-tích vùng đất thanh tĩnh) của một bạn thân đã tặng. Hôm đi dự tiệc, tôi mang theo, thừa dịp trình ông xin để cho một câu và cho một chữ ký. Ông cười, bảo tôi để lại đó ông còn suy nghĩ, hứa hôm sau sẽ mang đến tận nhà. Nhưng như đã nói, ông không đến được. Quyển sách cho người mang lại, ông ghi : « en souvenir du 10 novembre 1944. KHIÊM (nhơn kỷ niệm ngày 10-11-1944). Sách đã để tặng rồi, còn viết gì nữa? Tôi thật ngó ngàng.

Trong bữa tiệc, tôi được sắp ngồi gần ông. Tôi hỏi : « Muốn viết văn Pháp, phải viết cách nào? »

Ông cười, đáp gọn : « Phải đừng bắt chước tôi ! Vả lại tôi giàn lâm. Đậu bằng cao, tôi giữ nguyên tắc trường dạy ; « Sujet-verbe-complément » (chủ từ - động từ - bồ sung từ). Văn tôi tuy có động mà khô ». Đừng bắt chước tôi, ông lặp lại.

Tôi hỏi với câu nhì : « Tại sao ông chọn viết chuyện cõ-tích Việt-Nam? »

Ông đáp : Pháp có chuyện cõ-tích Pháp. Đức, Nga có chuyện cõ-tích Đức, Nga. Tôi chọn viết bằng Pháp-nữ cho Tây-phương họ biết chuyện cõ-tích Việt-Nam.

Tôi hỏi câu chót : « Trong các chuyện ông viết, chuyện nào ông ưng ý nhất? »

Ông đáp lẹ : « Ông về lấy quyển « Le jeune femme de Nam-Xuong » (Thiếu phụ Nam-Xuong) (1). Ông

tìm xem nơi mấy trang chót, bài « Coi trầu của bà nội tôi ». Tôi ưng ý bài đó, một lẽ vì tâm sự chưa đựng trong đó.

Nay ông đã ra đi vĩnh viễn. Cuốn sách còn đây. Nhưng dịch đây là dịch tạm, vì luôn luôn nhớ ông là người khó, rủi không đúng ý, tuy ông không còn, nhưng lương tâm đâu để tôi yên. Đề viết bài này, tôi lấy sách ra đọc. Chuyện nhắc cảnh lúc ấu thời, nhà hàn vi, ông được học nội trú, mỗi chúa nhựt ra thăm nhà, ông phải bồi hả trả vò trường trước bữa cơm tối, để đỡ tốn cho gia đình và đỡ nhijn phần ăn cho em. Trong nhà có một coi trầu, bà nội ông cứ dở lên dở xuống, tiếc lá trầu ngon, vắng người thường thức, (bởi cửa tiền hết, bạn hữu đều lánh mặt). Câu thúc kêt, nguyên văn chữ Pháp mới thật là lâm ly, thống thiết : « Pauvre grand' mère ! »

« Ma mère, ta bru, a conservé la vieille boîte ronde, mais elle ne sait pas tout ce que celle-ci représente pour moi. Puisse-t-elle n'avoir jamais, pour sa part, à la refermer avec le même cri et la même douleur que toi ! Je promets d'y veiller, et c'est un des prétextes que j'aurais pour continuer, dans un monde sans intérêt, cette existence sans raison. Mais jusqu'à mon dernier soupir, je n'oublierai jamais — o ! non, nul humain

1. — La jeune femme de Nam-Xuong, nhà in Taupin Ha-noi, in năm 1944. Chuyện cái coi trầu đăng nơi trang 193-198, nhà là « la boite de bétel de ma grand' mère ».

xu trong quí đen thời ông Diêm. Tôi làm không được việc ấy. Và trong khi ông nói chuyện bóng gió với cô á nhân tình Pháp, ông vẫn không quên tình nhà túng rỗi và không quên ông là người anh cả phải hy sinh cho gia đình. Bên hiếu bên tình, ông chọn bão hiếu, nhưng cách ông trả hiếu, người trong thân và chính người mẹ của ông có hiếu nỗi ông không ?

Cũng trong *Nam et Syvie*, trang 122, ông ghi ông có bệnh mất ngủ. Chứng bệnh này đã khiếp ông, buổi ngày tàn bóng xế, dành dứt nợ trần.

Đọc quyển *Mélanges*, tôi càng kính phục nghệ viết của ông. Văn ông thật là trong trẻo như pha-lý, đúng như câu "ngọc thốt vàng reo". Trong bài tựa quyển *Mélanges*, cố án sư tôi, ông *Bernard Bourotte*, ký biệt danh *Jacques Méry*, đã khen một cách kín đáo và không quá đáng : "rep endre des articles publiés au cours des dix dernières années, les réunir en un volume sans en rien renier, sans que se fût imposée la rectification d'une seule phrase, combien d'érivains d'Asie pourraient en faire autant?" (tr. IX) (in lại những bài đăng từ mươi năm trước, tom góp lại thành tập thè mà không bôi xóa sửa chữa một câu văn nhỏ nào, xem hỏi các văn-hán Á-Đông có làm như thế được chăng? (préface *Mélanges*, tr. IX).

Tôi thấy mỗi lần ông viết lại bài nào đều có phần hay gọn hơn trước :

— trong *Mélanges*, trang 105, ông viết *chuyện gã chèo đò và nàng My-Nương* Nơi trang 135, ông viết *chuyện Từ-Thức tu tiên*. Trong *Légendes des Terres Sereines* ông viết lại hai bài và dẽo gọt thúc gọn hơn nữa. Ai làm được vậy. Lo chạy gạo không kịp thở?

Kè vè tài viết văn Pháp, bài khéo nhứt, tỳ mỹ và thấu thoát nhứt, theo tôi, là bài ông viết về *phim Back Street* (Hà-nội 1937). Bài này đăng trong *Mélanges* từ trang 19 đến trang 83. Ông lấy lại sự tích Mỹ và trình bày theo phương pháp của ông đã học. Câu chuyện trở nên linh động như chuyện xảy ra trước mắt, rất hấp dẫn và hay hơn cốt chuyện của tác giả *John Stahl* bộ phàn. Ông nhìn nhận ông xem phim trên mười lần mà chưa thỏa mãn. Trên đường hồi hương, tàu ghé Marseille, ông không kịp xem lại vì tàu không chờ; Về đến Hà-nội, ông dự lâm một phen nữa rồi mới hạ bút viết thành văn. Chúng tôi không làm sao bắt chước cách ấy được. Và thảo nào văn ông không xuất chúng?

Trang 87 trong *Mélanges*, bài diễn văn nhơn lễ phát thưởng (discours de distribution des prix, lycée Albert Sarraut, 11-6-1937) mới là đặc đáo. Ông nhắc chuyện tâm tình khi học trường này. Bài diễn văn của ông rất khác các bài chiếu lệ của các giáo sư diễn giả Pháp từ trước, và thật là đặc sắc. Jacques Méry đã khen : "ah, ce discours de distribution des prix ! Il arrive d'en écouter d'élegant, d'ingénieux, dans la

« meilleure tradition universitaire. L'amour-propre de l'orateur y est souvent la grande affaire; mais en vingt ans d'Indochine, M. Pham-Duy-Khiêm est bien le seul qu'on entendit évoquer cette matière vivante, essentielle on en conviendra; un écolier annamite avec ses joies, ses craintes, ses efforts et ses secrets ». (tr. XIV). (à 1 bài diễn văn đọc nhơn lê phát thường của ông Khiêm mới là độc đáo ! Chúng ta đã từng nghe nhiều bài chải chuốt, thần tinh soạn theo cõi tục trong trường. Thuở nay, phần đông diễn giả lo diễn tả lòng tự tôn của mình, duy một ông Khiêm từ hai mươi năm nay, là người duy nhất, biết nhắc lại cảnh linh động khàn yếu và bất ngờ: tâm tinh một thư sinh Việt với bao nhiêu nỗi vui mừng, âu lo, tận lực và nỗi niềm tâm sự riêng của đứa trẻ học trò Việt ấy).

Quả thật, tài ông viết văn Pháp là hiếm có. Nhưng tại sao ông không chịu về đây truyền nghề cho đoàn em trẻ đang khao khát thầy hay? Pháp đã có sâm-banh ngon sẵn. Có chút mỹ túc, sao không ban bố cho đám dân quên Việt?

Trần Ích Tắc, và Lê Tắc, sau này có mấy ai khen? Nhưng dân ta sẵn lòng tha thứ. Đem so sánh ông với hai người này, tôi mắc tội và oan cho ông. Nhưng tôi muốn nói những người giỏi ngoại ngữ thường quên

quê hương. Một ngày kia nhóm thanh niên có máu nóng, sẽ bạc đầu như tôi và sẽ tội nghiệp và hết giận. Ông là một đại diện xứng đáng, tuy không ai mời làm nghề này. Ông chứng tỏ con trai Việt-Nam cho học chữ nước nào, đều lỗi lạc và có khiếu. Duy học với hành văn khác. Đến đây tôi không dám nói nhiều, và lại nói bao giờ cho hết? Một nhận xét nhỏ: ông là một nhà văn phạm Pháp, thuần túy Pháp, hắp thụ và linh hội nhiều lề lối Pháp. Đến đổi tên họ cha mẹ đặt ra, ba chữ Pham-Duy-Khiêm, ông cũng thấy lượt bượt. Về sau ông dèo gọn, giữ lại một chữ duy nhất: Khiêm (Bách-Khoa số T-420, trang 67, danh hiệu đề trên giấy viết thư). Phải chăng như vậy mới đúng: « chính xác » (précis), « gọn gàng » (concis), theo văn phạm (grammaire) muôn? Cũng như một người bào đệ ở Sài-Gòn, bỏ tên tộc, giữ lại họ và chữ lót, còn lại Pham-Duy, như vậy mới đúng phương pháp « dân ca »!

Nhớ ông, khóc ông, muốn thấy dung nhan người xấu số, họa may tìm « ông ở Sài-Gòn ». Khi nghiêm nét mặt, phảng phất gương mặt hiền lành của ông, nhưng vẫn thiếu cặp kính trắng của nhà học giả.

Trên đường đời, người em này thực tế hơn anh.

VƯƠNG HỒNG SEN

6-02-1975

Chúng ta phải làm gì?

Trong cuốn «Những vấn đề của thời đại» (1974) trang 10, khi xét những hậu quả tai hại của sự phát triển quá mạnh về cơ giới, tôi đã đặt những câu hỏi này: «Có ai dám «tốp» khoa học lại không? Có ai dám đề nghị: môn năng lực hạch tâm, môn điện tử, môn sinh vật học... đã tiến tới mức đó là đủ rồi, quá đủ rồi, thôi đừng nghiên cứu, phát triển nữa không?... Thành thử khoa học... cứ lôi kéo ta hoài, ta hồn hồn chạy theo nó mà không sao ngừng lại được. Cả những khi thấy tai họa ngay trước mắt».

Bây giờ, đọc những hàng dưới đây trong bài phân tích bản Báo cáo thứ nhì của Nhóm La Mã, tôi mừng như gặp người tri kỉ:

«Thế giới đứng trước một quyết định cực kì khó khăn. Lần đầu trong lịch sử, người ta yêu cầu con người đừng làm một việc có thể làm được, h้าm sự tiến bộ kinh tế và kĩ thuật lại. Hoặc ít nhất cũng phải hướng sự tiến bộ theo một chiều khác, chia sẻ sự giàu có của mình cho những kẻ khốn khổ không phải vì lòng nhận từ mà vì chính cái lợi của mình».

Vì nếu không vậy thì toàn thế giới sẽ làm nguy, kẻ nghèo cũng như kẻ giàu. Các đại cường không được yên ổn hưởng thụ lâu khi hai phần ba thế giới sẽ đổi. Và lại, tài nguyên

cạn dần, còn gì đâu mà hưởng thụ; ngay đến sinh mệnh cũng vì tất cả an toàn khi địa cầu không còn thể ở được do nạn nhiễm uế. Các nhà bác học Âu Mĩ sở dĩ phải lên tiếng vì lẽ đó, vì nguy cơ chung của mọi dân tộc, chứ đâu phải vì nhận tiền của các tài phiệt. Không thể nghĩ ngờ rằng bày chục nhà bác học thuộc nhiều quốc tịch: Ý, Đức, Mĩ, Anh, Pháp, Nhật... đều làm tay sai cho tài phiệt, cho thực dân hết. Nếu họ vì ăn tiền mà đưa ra những báo cáo lão thì còn cả ngàn nhà bác học khắp thế giới vạch mặt chỉ tên họ ra, mặt sát họ kịch liệt chứ. Trên tôi đã nói bản Báo cáo thứ nhì, khi thảo xong, đã được trình một hội nghị ở Đức, một hội nghị nữa ở Nga và không ai tỏ ý nghi ngờ rằng công việc nghiên cứu đó không đúng đắn.

Cuộc khủng hoảng của nhân loại lần này không phải chỉ là nhất thời mà có tính cách cực kì nghiêm trọng. Nó sẽ làm đảo lộn cả hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội của chúng ta, nó sẽ làm thay đổi cả nhân sinh quan, lối sống của chúng ta. Nó đánh dấu một khúc quẹo trong lịch sử nhân loại.

Mà chúng ta phải giải quyết gấp, phải chuyển hướng ngay từ bây giờ. Chúng ta nên nhớ rằng quyết định ngay bây giờ tài cũng phải hai mươi năm sau mới có kết quả. Nếu không

thì chỉ tới cuối thế kỉ này thì riêng Đông Nam Á cũng thiếu 30% thực phẩm rồi. Đề trê thêm hai mươi lăm năm nữa thì sẽ vô phương cứu vãn.

Bản Báo cáo số 2 cũng khuyên như bản số 1 rằng cả 154 quốc gia trên thế giới phải dừng tranh giành, xung đột nhau nữa mà cùng hợp tác với nhau để định một chiến lược liên hiệp, một biện pháp quốc tế, giải quyết vấn đề một cách toàn thê. Phải bỏ tính ích kỉ, kéo mèn về mình đi, góp chung tất cả các tài nguyên của nhau mà lập một kế hoạch chung. Các nước giàu có, phát triển mạnh phải dùng số tiền chế tạo vũ khí để giúp các nước kém phát triển một cách bất vị lợi; hơn nữa phải hi sinh một số quyền lợi của họ: tiêu xài bớt đi, không có lí gì một tờ báo ở Mi dùng một số lượng giấy trong một ngày bằng số lượng giấy in sách giáo khoa trong một năm của một nước kém phát triển; không có lí gì họ ăn uống phè phloan tới chán múa ra khi một phần ba nhân loại đói, ăn cơm đòn khoai, hoặc bữa cơm bữa cháo; (1) không có lí gì họ dùng những chiếc xe hơi du lịch nuốt bốn chục lít xăng một giờ khi một nửa thế giới thiếu dầu chạy máy.

Bản báo cáo số 2 tiễn hơn bản số 1 ở điểm có sáng kiến chia thế kỉ làm 10 khu vực, khuyên mỗi khu vực phải tìm một lối phát triển hợp với tài nguyên, nhân lực của mình; mà các nước giàu có phải biết hy sinh dành một số kỹ nghệ nào đó cho những nước kém phát triển, chứ

đừng tranh hết kỉ nghệ và thị trường của họ.

Như vậy là cả thế giới đều phải xét lại vấn đề, thay đổi giá trị và mục tiêu, tìm một nhân sinh quan mới, một triết lí mới.

Tôi chưa thấy lời cảnh cáo nào của người phương Tây mà thành thực, tha thiết, nghiêm trọng và sáng suốt, công bình như bản Báo cáo đó. Cuốn *Mankind at the turning point* chắc sẽ được dịch ra rất nhiều thứ tiếng (2). Khắp thế giới chắc sẽ có hàng triệu người đọc và rất nhiều người sẽ phải suy gẫm. Nhưng tôi không tin rằng các nước kỉ nghệ Âu Mĩ biết lắng tai nghe mà thay đổi chính sách của họ. Dân chúng các nước đó có rất nhiều người tốt, nhưng nhà cầm quyền của họ thì không đáng cho ta tin. Ngay những người tốt khi lên cầm quyền rồi cũng hía xấu — quyền uy, lợi lộc làm hư hỏng họ — huống hồ là bọn chính khách nhà nghề dựa vào thế lực của

(1) Trong cuốn *Một niềm tin* — 1965 — tôi đã viết: Một hécta trồng lúa thế kỉ 18 nuôi được 2,7 người; nếu trồng cỏ để nuôi bò sữa thì sữa chỉ đủ nuôi được 0,6 người nếu trồng cỏ để nuôi bò thịt thì thịt chỉ đủ nuôi 0,2 người. Vì vậy Alfred Sauvy trong cuốn *Théorie générale de la population* bảo thời đó « ai ăn thịt là kẻ áy ăn thịt người », vì ăn thịt là tranh mất phần lúa của ba bốn người khác; còn André Piatier trong cuốn *Vie internationale* cũng bảo người nghèo có một bao tử (họ ăn nhiều lúa), mà người giàu có tối bốn bao tử (vì họ ăn nhiều thịt). Hè còn người nghèo và người giàu thì lời đó vẫn đúng.

(2) Tôi đã hỏi mua bản tiếng Pháp, nếu có thể được, tôi cũng sẽ dịch.

đảng, của đồng tiền để tranh được địa vị. Từ nay tới 1980, 1985, tôi chắc sẽ không có sự thay đổi gì trong chính sách của các nước Âu Mĩ theo cái hướng Nhóm La-Mã đã vạch ra đâu.

Các nước trong thế giới thứ ba phải đoàn kết nhau lại đòi quyền sống, đòi được đổi xứ một cách công bình. Có người bảo sự « giải thực » (décolonisation) thực sự bắt đầu từ khi có tổ chức OPEC (Organisation des pays producteurs de pétrole : Tổ chức các nước sản xuất dầu lửa). Từ trước bọn thực dân làm giàu bằng xương máu của chúng ta, ngày nay họ phải nhả bớt một số quyền lợi ra. Nhóm La-Mã bảo hợp tác luôn luôn có lợi hơn là tranh đấu, lợi cho cả hai bên. Chúng ta muốn hợp tác lắm, nhưng người ta không muốn cho chúng ta hợp tác thì chúng ta đành phải tranh đấu, tranh đấu để được hợp tác. Mà đã tranh đấu thì đừng xin xỏ gì họ hết, đừng nhờ cậy gì họ hết. Hễ còn nhận tiền của họ, thì như một kinh tế gia Đức đã nói mấy năm trước trong một buổi họp các nhà kinh doanh lớn ở Saigon: « Vô phương. Kinh tế của nước ông sẽ không sao khả được. » Chúng ta chỉ nên trông cậy ở sức mình thôi, nên theo đề nghị của Nhóm La-Mã họp thành từng khối: Nam và Đông Nam Á, Bắc Phi và Tây Nam Á, Phi Châu ở nhiệt đới, Châu Mi La-tinh... rán tự túc càng nhiều càng tốt, thay đổi giá trị, mục tiêu, lối sống, chính sách phát triển v.v... Vả lại bây giờ thực dân lo tự cứu

họ chưa xong, mong gì họ giúp ta được.

oOo

Riêng Việt-Nam chúng ta, chúng tôi nghĩ phải chấm dứt chiến tranh này nội trong năm nay, khi chấm dứt rồi thì giảm binh số, vũ khí tới mức tối thiểu, vừa đủ để giữ trật tự trong nước thôi. Rồi xét lại hết mọi vấn đề từ nhân sinh quan tới giáo dục, kinh tế, xã hội, chính trị...

Dưới đây là một số điểm chúng tôi nêu ra để gợi ý độc giả.

1— Đầu nhất thiết cái gì cũng bắt chước Âu Mĩ, đừng theo đúng con đường họ đi nữa. Mười năm trước, trong cuốn *Một niềm tin*, chúng tôi đã nói:

« Ta phải tùy hoàn cảnh, tài nguyên thiên nhiên, mức tiến hóa của xã hội, khu vực ảnh hưởng của nước mình... mà tạo lập một nền kinh tế thích hợp với nước mình, chứ không nên bắt chước Âu, Mĩ...

«... dân tộc mình nghèo, thì phải sống theo lối nghèo, đừng đua đòi Âu Mĩ. Trong giai đoạn hiện tại chúng ta chỉ nên nhắm mục tiêu này: làm cho dân chúng đừng đói rét, đau có đủ thuốc uống, và đồng thời làm sao giảm lần lần được sự bất công trong xã hội. Muốn vậy, phải rút bớt mọi sự tiêu pha không cần thiết... »

Tôi mừng rằng Nhóm La-Mã cũng khuyên chúng ta đại ý như vậy khi họ bảo cái hố phân cách giữa các nước phát triển và các nước kém

phát triển không thể nào lấp được, chỉ mỗi ngày mỗi sâu thêm thôi, và các nước kém phát triển phải tìm mua 'tối phai' triền miên mà vẫn giữ được những nét riêng của mình.

Vậy là ta phải xét lại nền canh nông, kĩ nghệ, chính sách kinh tế của ta, (nên cấm nhập cảng những gì, ưu tiên sản xuất những gì, có nên phân tán những cơ sở kĩ nghệ sao cho dân số các thành thị khỏi đông quá không, thiếu ngoại tệ mua phân bón thì tìm giải pháp nào...)

— nền giáo dục (có nên xây cất những trường đỗ sô, tẹp để bề ngoài, chương trình có thiết thực không, có nên tốn ngoại tệ cho nhiều học sinh mới có tú tài đi học ngoại quốc không...)

— nền y tế (có thiếu nhiều y tá hơn là y sĩ không, có chú trọng tới sự ngừa bệnh cho dân quê không, có phục vụ cho người giàu hơn là cho người nghèo không, làm sao cho số tiền tiêu vào y tế có lợi nhiều nhất cho đa số, có cần cất những đường đường lớn nhất nhì Đông Nam Á không...)

— chế độ chính trị (lối bầu bán bây giờ có tốn ngân sách của quốc gia và tốn tiền dân không, mà có ích lợi gì không

mười viện mà đầy những kẻ vô liêm sỉ, buôn lậu, thi có lợi gì không, có nên dẹp bỏ những Hội đồng cố vấn không, nếu không thêm đẽ ý đến những lời khuyễn cáo của họ).

— Văn đề xã hội còn cấp thiết hơn nữa: Mới từ hai chục năm nay,

từ khi Mĩ kim đồ vào Việt-nam, cái hố cách biệt người giàu và người nghèo mỗi ngày một sâu và tình trạng chưa bao giờ bi đát như ngày nay: kẻ giàu thì tuôn cả « suối xám banh » trong một đám cưới tốn hàng trăm triệu bạc mà kẻ nghèo thì không có một mái tôn để che mưa, một cái giường để nằm, không có cháo để cầm hơi; sinh viên đại học cũng có kẻ phải đi bán máu để có tiền mua « cua », mua gạo, trong khi có một số giáo sư đại học chỉ bán « cua » mà mỗi năm có thể sắm được một chiếc xe hơi Huê-ki !

Sau thế chiến vừa rồi, các nước Tây Âu thắng trận như Anh, Pháp đều dùng biện pháp này: những kẻ làm giàu trong chiến tranh đều phải tặng một nửa gia sản cho quốc gia để quốc gia có tiền kiến thiết Đó là những kẻ làm giàu một cách hợp pháp; còn đối với những kẻ phản quốc thì tất nhiên phải có những biện pháp khác. Khi hòa bình trở lại thì bất kì nhóm nào lên cầm quyền cũng phải giải quyết vấn đề đó trước hết, đồng thời với vấn đề tạo công ăn việc làm cho cả triệu binh sĩ sẽ giải ngũ và cả triệu người hiện nay đương bị « khiếm dụng ».

— Cả hai bản Báo cáo của Nhóm La-Mã đều nhấn mạnh vào sự « bộc phát » của nhân số trên thế giới, đặc biệt ở Đông Nam Á và đều nhắc đi nhắc lại rằng phải hạn chế sự sinh sản gấp thì mới cứu nguy được. Có một số người cho rằng

Ở nước ta, vẫn đề đó không đáng lo: hễ hòa bình rồi, dùng những kĩ thuật (như cách mạng xanh) khai thác các đất đai bỏ hoang thì chúng ta sẽ dù ăn, « có thể nuôi được cả miền Đông Nam Á nữa là khác ». Tôi cho lời đó lạc quan thái quá. Tôi chỉ xin những vị đó nghĩ tới nội một diêm này thôi: các nước như Miến Điện, Thái Lan..., từ 1945 đến nay, được yên ổn để kiến thiết, họ cũng biết áp dụng những kĩ thuật mới về canh tác, mà sau ba chục năm, sự tăng gia về thực phẩm (đặc biệt là lúa) của họ chỉ đủ bù vào sự tăng già nhân số mấy năm trước họ có dư để xuất cảng đôi chút, bắt đầu từ 1974 họ đã ngưng xuất cảng để dự trữ phòng đối cho họ rồi. Còn Ấn Độ, Bangladesh, Mã Lai Á, Phi Luật Tân... đều mỗi ngày một thiểu, phải nhập cảng thêm gạo mỗi năm một nhiều. Chúng ta đừng nên tự hào quá mà cho rằng chúng ta giỏi gấp mấy Miến Điện và Thái Lan, sẽ vượt họ xa.

Bất kì nhà kinh tế học nào trên thế giới cũng bảo muôn cho sự phát triển kinh tế tiến mau thì phải hâm bót sự phát triển về nhân số lại. Tôi chắc không ai không nhận luật đó là đúng. Cho nên Trung Cộng tuy phản đối đề nghị hạn chế sự sinh sản trên khắp thế giới do Mĩ đưa ra trong Hội nghị Bucarest năm 1974, mà cũng khuyến khích dân chúng họ đừng sinh đẻ nhiều. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các phương pháp ngừa thai, từ Mĩ, Anh, Pháp tới Nhật, Ấn Độ v.v... và Nhật đã làm cho sự tăng già nhân số từ non 3% giảm

xuống 0,9% mỗi năm.

Ở nước ta năm ngoái một số người phản đối kịch liệt sự nhập cảng thuốc ngừa thai, cho rằng đó là mưu mô thâm độc của thực dân muốn cho dân tộc ta bị tiêu diệt lần đầu, để chúng dễ nắm đầu, hơn nữa, bị tháo loạn cả về sinh lí lẫn tinh thần để chúng dễ thao túng; ấy là chưa kể cái lợi trước mắt của chúng là sẽ bán được nhiều thuốc mà chúng sẽ giàu thêm, ta sẽ nghèo thêm. Ai cũng nhận rằng thực dân thâm hiểm và li do cuối cùng chắc có một phần đúng.

Nhưng chúng ta nên đặt vấn đề cho minh bạch: phân biệt nguyên tắc và cách áp dụng. Chúng ta đã nhận rằng nguyên tắc đúng rồi, chỉ cần xét xem cách áp dụng phải ra sao.

Tôi chắc không chính quyền nào lúc này dám bắt buộc mọi gia đình phải hạn chế sự sinh sản, chẳng hạn chỉ được có ba đứa con thôi. Mà nếu có bắt buộc được chẳng nữa thì cũng phải hai ba chục năm sau, mức tăng già nhân số mới xuống, nhiều lắm là được như Nhật Bản, nghĩa là chỉ còn độ 1% mỗi năm, mà như vậy nhân số vẫn còn tăng (đang lê 25-30 năm thì phải 70 năm mới tăng gấp đôi); vậy dân tộc không bị tiêu diệt lần đầu, như người ta e ngại. Trái lại điều này mới đáng lo: ngày này sang năm, chính quyền phải kiểm thực phẩm công ăn việc làm cho nữa triệu người nữa ($18.000.000 \times 3\%$) và phải cất thêm nhà cửa, trường học, đường đường cho họ. Gánh nặng đó, ai có tinh thần trách nhiệm nghĩ tới mà không hoảng !

Chính quyền chỉ có thể — và nên — khuyến khích nhân dân giảm sự sinh đẻ, và giúp những gia đình nào muốn bớt sinh đẻ bằng cách chỉ cho họ những phương pháp đỡ tốn nhất, dễ áp dụng nhất mà ít có hại nhất. Tất nhiên phải cấm bán những thuốc có thể làm cho sinh lí và tinh thần con người thác loạn, phải kiềm soát chặt chẽ sự bán thuốc để thanh niên khỏi dùng bậy mà sa đọa.

Đi nhiên phương pháp tốt nhất là tự kiềm chế. Gia đình tôi, đời ông và đời cha chúng tôi, cứ đều đều ba năm hoặc hai năm rưỡi mới sanh một người con, nhờ các cụ biết tiết dục. Nhưng chúng ta không nên hi vọng rằng mọi người có đủ nghị lực để tiết dục được, nhất là hạng bình dân. Trong cuốn *Những vấn đề của thời đại*, tôi đã dẫn truyện một người Mĩ khuyên một giáo sư Ấn Độ dạy cho dân Ấn có kế hoạch trong sự sinh sản. Giáo sư Ấn Độ đáp:

— Ông xét coi, họ thiểu sốn đủ thứ: ăn thì ăn độn, mặc thì rách rưới, ngủ thì ở vỉa hè; họ không có một lạc thú gì cả, ngoài cái thú giao hoan, không có một quyền hành gì cả ngoài cái quyền làm cha. Mà ông lại muốn đem cái lô-gich kinh kính của phương Tây ra để truất cái thứ duy nhất, cái quyền duy nhất đó có của họ ư?

Cho nên chúng ta phải giúp họ sao cho việc bớt sinh đẻ thành một việc dễ, họ có thể theo nỗi.

Vào khoảng 1930, đúng vào lúc nhân số trên thế giới tăng lên dữ

dội, một người Nhật Ogino, và một người Đức (?) Knauss tìm được một phương pháp ngừa thai rất tự nhiên mà tôi chắc rằng độc giả đều biết. Nhưng phương pháp này chỉ một số người có học mới biết cách áp dụng, mà nó lại không chắc chắn, cái có kết quả được khoảng 70% là nhiều. Cho nên các nhà bác học lại phải tìm những phương pháp khác chắc chắn hơn.

Hiện nay đã có nhiều phương pháp mới, và sau này người ta có thể tìm được những phương pháp mới ngày một tốt hơn. Bộ Xã-hội và Bộ Y-tế cần phải rút kinh nghiệm của tất cả các nước đã tiến bộ trên phương diện đó mà tìm những phương pháp nào dễ áp dụng, chắc chắn mà ít hại nhất để giảng giải và phổ biến trong đại chúng, nếu không thì những gia đình nghèo không đủ sức nuôi con nhất định phải dùng những cách từ trước tới nay như phá thai, giết trẻ sơ sinh hoặc đem chúng bỏ trên đường, bên các đống rác, chính quyền không sao cấm nổi. Vấn đề là như vậy. Mà nếu chúng ta không chịu thi hành ngay thì như Nhóm La Mã đã cảnh cáo, tới cuối thế kỉ này, số người chết đói ở Đông Nam Á sẽ gấp đôi số trẻ sinh ra.

— Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải thay đổi nhận sinh quan, xét lại quan niệm về hạnh phúc, định lại giá trị và mục tiêu.

Hai chục năm nay chúng ta đã nhiễm khá nặng văn minh Âu Mĩ, cho sự tiến bộ là sản xuất cho nhiều

đề tăng lợi tức lên, có được nhiều tiền rồi hưởng thụ cho thỏa, hưởng thụ một cách điên cuồng, phi phạm một cách vô lí. Tôi chỉ xin kề một thí dụ : Ông cha chúng ta cho bền bỉ là một giá trị, khuyên con cháu “ăn cho chắc, mặc cho bền”. Từ ngõi nhà tới đồ đặc, y phục, các cụ cần cho bền trước hết: nhà thì cất đề ở ba bốn đời người, giường tủ, bàn ghế cũng mong dùng hết đời mình rồi để lại cho con cháu, còn quần áo thì mỗi năm chỉ có vài bộ, có thứ như áo lạnh, lê phục dùng được suốt đời.

Ngày nay giá trị đã đảo lộn : bền không được coi là quý nữa, mà “mới” đã thành giá trị số một. Quần áo tuy vẫn còn bền, nhưng không hợp thời trang nữa là người ta bỏ, may thứ mới. Một cô thư kí lương chỉ được 15 - 20 ngàn một tháng mà tháng nào cũng may một cái áo mới, trong tủ áo lúc nào cũng có cả chục bộ. Chưa cũ đã bỏ đi. Đồ đặc trong nhà cũng vậy, đồ đồng, hò, xác, máy thâu thanh, xe máy dầu, xe hơi, cũng vậy nữa. Đúng là xài theo lối Mi : có kiều 1974 thì không dùng kiều 1973 nữa.

Nhưng cái kỉ nguyên thưa thớt, kỉ nguyên tiêu thụ của Âu Mi thật ngắn ngủi, mới được hơn chục năm — từ 1960 đến 1973 — thì đã sắp cáo chung rồi. Họ đã bắt đầu phải thắt bụng lại, phải chịu lạnh mùa đông, phải dùng xe đạp để tiết kiệm xăng. Và các nhà bác học của họ đã cảnh cáo : “Tlop bớt sự phát triển lại”, “tài nguyên trên địa cầu sắp khánh

tận rồi ». Họ đã đề nghị phải chế tạo những vật gì bền để có thể dùng được lâu, nhiều lần (chẳng hạn trở lại dùng những ve bằng thủy tinh chứ không dùng những hộp băng nhựa, băng giấy, dùng một lần rồi lượng đi nữa), lượm những vật sa thải trong các đống rác để nấu lại, dùng lại (như sắt tại các “nghĩa địa xe hơi” ở Mi, giấy và bao ni-lông tại các đống rác của ta).

Hơn nữa Lynton K. Caldwell trong cuốn *In defense of Earth* (1972) và Victor C. Ferkiss trong cuốn *Technological Man* (1969) đều khuyên chúng ta trả về đời sống thiên nhiên. Caldwell bảo phải tuân theo luật thiên nhiên, hễ làm trái thiên nhiên thì tất gặp tai họa, và chúng ta nên ôn lại thuyết của Lão-tử, của Thánh François (trang 285 bản tiếng Pháp : *La terre en danger* của nhà Editions internationales).

Còn Ferkiss thì đưa ra một triết lí mới, mà ông gọi là Tân chủ nghĩa thiên nhiên. Theo chủ nghĩa đó thì con người là một phần của thiên nhiên hơn là một cái gì cách biệt với thiên nhiên. Toàn thể vũ trụ là một diễn trình biến đổi, một chuyền động không ngừng và con người là một phần của chuyền động đó. Cái chủ nghĩa ông ta gọi là mới mẻ đó sao mà giống thuyết của Lão Trang thế !

Vậy là những nhà bác học danh tiếng của Âu Mi đã khuyên chúng ta phải sống bình dị rồi đây. Hạnh phúc của con người không phải ở chỗ có một lợi tức bằng Mi hay hơn Mi. Không có gì sai và vô lí bằng

lấy lợi tức do sự văn minh và hạnh phúc của một dân tộc. Lợi tức tính theo đầu người ở Mi mười năm trước là 1900 Mi kim, không biết hiện nay đã tăng lên bao nhiêu; còn lợi tức đó ở nước ta hiện nay là 85 Mi kim (theo một tin đăng trên Chính Luận hay Điện Tín tháng trước). Có thể bảo như vậy là Mi văn minh và sung sướng gấp hai chục lần chúng ta không? Không

phải cái gì cũng có thể đánh giá được bằng tiền. Vậy chúng tôi xin nhắc lại dân tộc ta cứ tự vạch một đường lối phát triển riêng, chẳng cần phải bắt chước ai hết, chẳng cần phải mong theo kịp nước này hay nước nọ. Đó cũng chính là lời khuyên của Nhóm La Mã.

Saigon ngày 1-1-1975

NGUYỄN HIẾN LÊ

Vitaplex

CALCIUM + 6 SINH-TỐ
C - D - PP - B2 - B6 - B12



LABOHAZER

VỪA THƠM NGON - VỪA BỔ!

- CON NÍT MAU BIẾT ĐI
- CÙNG XƯỞNG
- MẠNH KHỎE
- NGƯỜI LỚN CÙNG RĂNG
- ÍT ĐAU RĂNG
- YÊU PHỘI
- MỆT MỎI

Tư-tưởng Việt-nam

Thời-kì III

Nền độc lập tới, thì sự vươn minh của tư-tưởng Việt-nam lại phát ra như sấm sét, không khác gì cái hình ảnh huyền thoại của Phù Đổng Thiên Vương, "sinh ra chẳng nói, chẳng cười, trợn tròn" trong ba năm liền, nhưng chỉ trong phút chốc, đã trưởng thành với một khí-thể hào hùng oanh liệt và một sức mạnh vô úy, vô ngại. Tư-tưởng Việt-nam đã đột hiện ra như con rồng hiền thản ở nơi đồng ruộng, và người hiền trong nước, rời bỏ những nơi ẩn náu, rủ nhau ra mắt quốc dân. Như Kinh Dịch nói:

Hiện long tại diền, lợi kiến đạt nhân

Ngô Quyền dựng lên nền độc lập với lòng chính trung, Đinh Bộ Lĩnh, nhóm ngọn lửa anh kiệt trong tâm của tuổi trẻ để tạo ra sự thống nhất, Lê Hoàn lấy trí thông tuệ ra mà thắng rồi hòa với địch quốc miền Bắc, đặt thành cái thế vĩnh cửu của quốc gia Việt-nam trong ngàn năm về sau. Đó là những vị anh hùng, đã cùng với các anh em đồng chí-hưởng, tạo ra sự phục sinh của tư-tưởng Việt-nam. Do đó mà một bài từ tuyệt của Li Thường Kiệt, vang dội trong nghĩa lí, hùng tráng trong lời thơ, đã chặn đứng hẳn được cái mộng xăm lăng của nhà Tống và mở rộng biên thùy Đại Việt về Phương Bắc. Thời cực thịnh của tư-tưởng Việt-nam bắt

đầu. Từ các thiền viện, lời sấm, lời kệ, công án, kinh, sách, thơ, văn phát xuất ra như những dòng suối trong vô tận, từ sườn núi cao chảy xuống đê thẳm nhuần tất cả cỏ cây người vật. Nếu có một lúc nào mà ta có thể nói rằng *tư-tưởng bao trùm cảnh vật và đời sống*, thì hiển nhiên là lúc này, khi nền độc lập đã vững bền, sự thống nhất đã thực hiện và dân tâm đã an trú.

Về phương diện tư-tưởng, mở đầu là bài dòng Thiền-đạo.

*Nam-Phương (Ti-ni-đa-lưu-chi)
(Vitigaruci)*

Quan-Bích (Vô Ngôn Thông)

Thảo-Đường

Sự khác biệt giữa ba dòng này chính yếu là ở trong sự dạy về bản-thâc của Bồ-đề giác-ngộ cùng với phép đốn-ngộ. Thiền-sư Từ Đạo Hạnh, thuộc dòng *Ti-ni-đa-lưu-chi* nói :

Có thì có tự mây may,

Không thì cả thế gian này cũng không.

Có, không : bóng nguyệt lòng sông

Đừng chấp rằng có không không mới là

Tác hữu, trần sa hữu

Vi không nhất thiết không

Hữu, không, như thủy, nguyệt

Vật trước hữu không không

Và thiền-sư Huệ-sanh gặng :

Pháp cũng như vô pháp

Phi hữu lại phi không

Nếu người biết pháp đế
Chúng sanh với Phật đồng.
Trăng Lặng già lặng chiếu
Thuyền vượt biển rỗng không
Biết không không, thấy có
Tam muội chiếu chu thông
(Pháp bản như vô pháp
Phi hữu diệc phi không
Nhược nhân như thử pháp
Chúng sinh dã Phật đồng
Tích tịch Lặng già nguyệt
Không không độ hải chu
Tri không không, giác hữu
Tam muội nhiệm thông chu)

Dòng Vô Ngôn Thông thì dạy, với
Thiền-sư Nguyễn-Học, rằng :

Đạo không hình tượng
Trước mắt không xa
Trở về mà cữu
Đừng cầu kẽ lợ
Đạo vô hình tượng
Xúc mục, phi diệu
Tự phản suy cầu
Mặc cầu tha đắc.

Đó là giải cái tính-nghĩa trong lời
của Bách Trượng Thiền sư, rằng :

« Tâm địa đã khai thông được, thì
mặt trời trí tuệ sẽ tự nhiên chiếu sáng »

Cả hai dòng Thiền-đạo, theo Tin-đa-lưu-chi và theo Vô Ngôn Thông, đều đã tạo ra những vị Thiền sư : dẫn thân nhập thế. Trong một thời mà « Vạn nước như dây quấn » (theo lời Sư Pháp Thuận : Quốc bộ như đằng lạc), sự tham gia của các Thiền sư cạnh các nhà lãnh đạo dân tộc thực dã là một yếu tố lớn trong công cuộc tranh đấu dành độc lập và xây dựng xã hội của tinh thương. Sư

Khuông Việt, Pháp Thuận, Trí Không-Vạn Hạnh, Viên Chiểu, Đạo Hạnh-Minh Không là những nhà tư-tưởng đã bước vào hành động, trong đời Đinh, Lê, Li.

Trong đời Li, kiến trúc, điêu khắc và nói chung là mỹ thuật Việt-nam đều được thâm đượm triết lý Thiền Môn. Chùa Một Cột, biểu tượng cho bông sen nhà Phật, từ dưới đầm nước thế-gian mọc chồ lén, thanh thoát, nhẹ nhàng và vững bền, trong một khung cảnh tao nhã thoát tục, là một công trình tư-tưởng được đời đời mến yêu bởi người dân Việt-nam. Lại còn các chùa Phật tích (1057), Quang nghiêm (tức Trăm gian, ở Tiên, Lữ, 1185) các tháp Bình Sơn, Bảo Thiên, Linh Tế... « Hễ chồ nào có núi cao cảnh đẹp, thì dựng tháp xây chùa ». Ở mỗi chùa lại không biết bao nhiêu tượng, phù điêu và họa bǎn. Cảnh vật quanh chùa cũng được tái tạo để hợp với tâm thiền. Tư-tưởng Việt-Nam không phải chỉ biểu hiện ra trong lời sách, mà bao trùm tất cả giang sơn văn hóa.

Đời nhà Lý, không phải chỉ có Đạo Phật. Các thiền sư là những người tham bác rất lớn. Đó là một truyền thống đẽ lại từ đời Mâu-tử. Ngay cả Thiền học Việt nam trong đời này cũng có mang những sắc thái khác thường, mà người ta chỉ có thể giảng được bằng sự tiếp nhận một vài bí thuật của Mật tông Tây Tạng và của Phật giáo Nam dương Chiêm quốc. Nhưng điều quan trọng hơn hết là thái độ dung nạp của Thiền-đạo Việt-nam đối với đạo

Lão Trang và đạo Khổng Mạnh. Các thiền sư như Khuông Việt, Viên Thông, Vạn Hạnh là những nhà tư tưởng đã tông hợp được tinh thần của tam giáo làm một và đã lập ý rằng tam giáo đồng nguyên, ba tôn giáo và rộng ra là tất cả các tôn giáo đều do một nguồn mà có. Một bài thơ của Giác Hải thiền sư về sự vô thường có thể là Phật và cũng có thể là Trang :

Xuân lai hoa điệp thiện tri thi
Hoa điệp ưng tu công ứng kì
Hoa điệp bần lai giải thi huyền
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì

Xuân sang hoa bướm khéo
quen thi

Bướm liệng hoa cười vẫn đúng kì
Hoa bướm xưa nay đều ảo huyền
Kẽ hoa mặc bướm, hướng
lòng chi ?

(phỏng theo Ngô Tất Tố :
Văn học đời Lý)

Và bao gồm cả Phật pháp với
Khổng học, là một lời giảng của Viên
Chiểu thiền sư, cho một người hỏi
về sự khác nhau giữa Phật và Thánh :

*Li hạ, trùng dương cúc
Chi đầm, thực khí oanh*

Cúc trùng dương dưới giậu
Oanh thực khí đầu cảnh

*Trú tắc kim ô chiếu
Đạ lai ngọc thô minh (1)*

Ngày thì ác vàng chiếu
Tối lại thô ngọc soi

(Hoàng Xuân Hãn dịch :
Lý Thường Kiệt)

Trong cái tinh thần quảng dung ấy, Lý Thánh-tông dựng Văn-miếu (1069) và lập ra sự học theo Nho-Nhưng tai hại nhất là sau đó, lại bắt chước theo Trung Hoa mà lập ra Quốc-tử-giám, Hàn Lâm Viện và đặt các khoa thi để tuyển quan chức.

Thiền-phái Thảo Đường bắt đầu cũng vào khoảng đó. Vị tổ là Thiền-sư Thảo Đường, một người Trung Hoa truyền giáo ở Chiêm quốc bị bắt về Việt nam. Vua Lý Thánh-tông ngả về khuynh hướng này và nhận vào tông-phái, ngay sau vị tổ sáng lập. Đến đời Lý Anh-tông và Lý Cao-tông, vua thuộc phái Thảo-Đường, quan như Đỗ Vũ, Đỗ Thương cũng là phái Thảo Đường. Về tư tưởng, thì ta không được biết gì một cách rõ ràng về Thiền phái Thảo Đường cả, vì không truyền lại. Chỉ biết rằng Thảo Đường Thiền-sư chấp nhận ba phép tu hành là tham thiền, niệm Phật, tu quán, để giải thoát khỏi sự luân hồi sinh tử, và dạy rằng « sự niệm Phật là phép tối vi tiệp kinh, mau chóng và tiện lợi nhất. » Các thiền sư và cư sĩ Thảo-Đường lại chủ trương dung hợp Nho và Phật, và thiên về văn-học thi ca. Sự phỏng khoáng chẳng bao lâu đã thành nếp sống hưởng thụ : phương châm ức của con người ngắn ngủi, những sự đau khổ của dân Việt nam trong thời Bắc-thuộc đã dần dần bị lãng quên. Lý Cao-tông, cư sĩ môn đồ của phái Thảo Đường, lên cầm quyền trị nước, đã bị lôi cuốn bởi cung

(1) Hai câu sau này là dịch theo Pháp Cú Kinh (Dhammapada).

dàn tiếng hát mà thành sa đọa đến
nỗi không còn cơ cứu vẫn cho họ
Li.

Thời kỳ IV:

Giữa Phật giáo và Nho giáo bắt đầu
có một cuộc tranh chấp từ đây.

Khi nhà Trần sắp dấy lên, thì Phật
giáo chưa phải là thất thế, nhưng
dòng tư tưởng đã bắt đầu giao động
vì những ảnh hưởng phức tạp. Nhận
thấy cái cơ suy biến của đạo, thiền
sư Thường Chiếu thuộc dòng Vô
Ngôn Thông, đã hóa thân mà đi sang
với phái Ti-ni-da-lưu-chi để hợp
nhất hai truyền thống làm một. Sau
đó, lại thu hút được cả phái Thảo
Đường. Lúc lâm chung, ông đọc bài
kệ rằng:

*Đạo vốn không nhân sắc
Mà ngày càng gấm hoa
Trong ba ngàn cõi ấy
Đâu chẳng phải là nhà*

(*Nguyễn Leng dịch*)

*Đạo bản vô nhân sắc
Tân tiên nhật nhật khoa
Đại thiền sa giới ngoại
Hà xứ bắt vi gia ?*

Đó không những là sự giải thoát
mà còn là cái tâm khoáng đạt đã đi
tới sự nhất, như trong tuệ-giác. Sự
tòng hợp cuối cùng của ba phái
Thiền đã được thực hiện bởi Duy-
thức-học mà ngài Thường Chiếu
thuyết giảng và tạo thành phái Yên
tử sau đó. Yên tử thiền môn truyền
được năm đời từ Hiện Quang Thiền
sư đến Huệ-Tuệ thiền sư. Vua Trần
Thái Tông thuộc đời thứ ba của

phái Yên tử. Thời đời thứ sáu là vua
Trần Nhân Tông, thì bắt đầu là phái
Trúc Lâm, với chủ trương nhập thế.
Tất cả những sự biến thiên trong
lịch sử tư tưởng ấy đã xảy ra giữa
một thời đại vô cùng nguy nan trong
lịch sử của đất nước, là thời kháng
chiến chống ba cuộc xâm lăng quy
mô tàn bạo của nhà Nguyên. Sự đau
khổ và hy sinh của quốc dân Việt
nam đã cho Phật giáo đời Trần một
ý thức dân tộc mạnh mẽ, và một tư
tưởng phụng sự rất đặc thù. Nhưng
mặc dầu vẫn còn những vua theo
thiền đạo mà Phật học không phải
là con đường để đưa người vào
hoạn lộ. Do đó, đã mất dần cái ưu
thế trong xã hội.

Nho giáo là cái học để trị dân, và
đã trở thành cái cầu cho những
người nuôi mộng bình trị thiên hạ,
bắt đầu từ đời Trần. Việc khoa cử
lúc đầu còn theo tam giáo, nhưng
hình thức thì đã bắt chước Trung
Hoa. Càng về sau, chế độ thi cử
càng được kiện toàn. Sách học được
qui định, và bắt đầu đem phú, biều,
chẽ, chiếu với văn sách và kinh nghĩa
vào phép thi. Các thứ bực được lập
ra: trạng nguyên, bảng nhãn, thám
hoa, hoàng giáp có là từ thời đó.

Sự học Nho tuy thế cũng còn giữ
được cái phong thái của một cái học
cao thượng và chính trực trong một
thời khai lâu. Tuy rằng không truyền
lại được một học thuyết nào có thể
gọi là tân kì và đặc sắc, nhưng cũng
đã tạo được một số kẻ sĩ thành danh,
như Trần Quang Khải, Trần Nhật
Duật, Mạc Đĩnh Chi, Hàn Thuyên,

Chu An. Nhiều người tài trí, mà ta có thể cho là thuộc truyền thống Nho học, như Phạm Ngũ Lão, lại đã có đủ cái khí-tiết và lòng nhiệt thành để bỏ con đường khoa bảng và tự tiến cử một cách hào hùng trong một thời nước biển.

Nhưng chế độ khoa cử càng ngày càng khép chặt, và trí óc của người ta càng ngày càng bị đóng khuôn. Cái học Tống nho được nhập nội từ đó. Bởi vậy mà Chu An đã phải từ quan. Đáng tiếc là cái gươong sáng đó, hậu thế chỉ biết đánh bóng mà ít kẻ sĩ về sau biết noi theo!

Sự úy kị Phật giáo cũng tăng dần. *Bất chước Hán Dã ở Trung quốc* một số Nho sĩ của ta như Trương Hán Siêu và Lê Quát lại viết sách để bài xích Phật-giáo, tạo ra một sự chia rẽ trầm trọng dân tộc.

Cái không-khí suy tàn đó ở cuối đời Trần đã dẫn dắt đến hiện tượng Hồ Quý Li, một bộ óc siêu việt trong một tâm tính gian hùng. Nói theo con đường của Trần Thủ Độ, họ Hồ đã cướp ngôi vua và bắt đầu công việc cải tạo quốc gia để bài trừ cái nạn Tống Nho hủ bại và thay đổi sự sinh hoạt kinh tế trong nước. Sách *Minh đạo* của Hồ Quý Li được làm ra lúc này, những mong gột rửa được tri thức của sĩ giới. Nhưng cái lầm lớn của Hồ Quý Li là đã không hiểu rằng kẻ sĩ chỉ hiều chữ trung với nghĩa là trung quân, và chỉ biết có một quyền tối thượng là quyền hành của Thiên triều Trung quốc. Và thời thế lúc đó lại là thời-thế của Nho giáo theo con đường khoa cử. Nhà

Hồ, không có sự ủng hộ của giới sĩ trong nước, đã thất bại vì thế, và kết quả là Việt nam lại rơi vào tay của Đế quốc Trung Hoa. Các sách vở bị thiêu hủy, các lò gốm bị san bằng, thợ khéo bị bắt đi và những người đe lè ra sự bất khuất bị thanh trừng cho kiết trong 20 năm nước ta bị nhà Minh đô hộ.

Thời kỳ V:

Lê Lợi là một vị đại-anh-hùng của dân tộc Việt-nam sau 10 năm gian khổ. Với sự phụ-tá của các bậc đại tri thức như Nguyễn Trãi, Lê Chich, nền độc lập đã được dành lại và nước Việt-nam lại được tái sinh. Nhưng sau một thời gian ngắn ngủi trong đó con người của Nguyễn Trãi vượt lên trên tất cả thế nhân về sự nghiệp cứu nước cũng như về sự nghiệp văn chương tư-tưởng, thì tình trạng văn học lại bắt đầu ngưng trệ.

Cái nguyên cớ chính của sự ngưng trệ này là óc hướng ngoại của triều đình nhà Lê và nhà Nguyễn. Các định chế cũng như luật pháp được chép theo Trung quốc. Nạn khoa cử nặng nề rập đúng khuôn của Thiên-triều để chặt trên đầu học giời. Cái học Tống Nho được nhận là sự học chính thống và trở nên độc tôn từ đây, và gần như liên tục trong bốn thế kỷ sau đó, cho tới khi ta mất nước về tay người Pháp. Và tuy rằng chương trình học có bị thay đổi đi từ bấy giờ cho đến bấy giờ, nhưng cái óc học đó vẫn còn được tiếp lục.

Đó là cái hại vạn thể của một chính sách vong bản về văn hóa. Sự

chuyên chế trong tinh thần nô lệ đã coi con rồng chầu là con rồng li tưởng, và tất cả các phép tắc đã được đặt ra, mỗi ngày một hoàn bị thêm, để bắt tư-tưởng Việt-nam phải qui xuống và khẩu đầu.

Bởi vậy cho nên, mặc dầu là Nguyễn Trãi đã khơi lại nguồn văn chương học thuật quốc âm, nhưng phần lớn bọn sĩ phu trong nước vẫn khinh miệt cái tiếng mà họ gọi một cách rẻ rúng là « nôm », và ta gọi là tiếng mẹ đẻ. Và cái thứ tiếng nôm ấy, họ đã chỉ dùng để làm những công việc sờ sỉen mách qué, còn những lời dạy của « thánh hiền » thì phải được nói bằng Hán văn.

Tư-tưởng bị thuần thực hóa chỉ bò rạp trên mặt đất. Các bậc trí thức lớn nhất trong thời Lê và thời Nguyễn không phải là tư-tưởng-gia, mà là học giả, sử gia, thi như Ngô Sĩ Liên, Ngô Thời Si, biên khảo thì như Lê Quý Đôn, Phan Huy Ích. Sự phán xử của người dân cũng rất sáng suốt và công minh đối với những vị này. Người ta cho, trong một chuyện truyền kì, rằng Lê Quý Đôn đã phải chết đi sống lại, mới mở mắt ra mà thấy được rằng cái tài của Nguyễn Trãi vượt cao hơn cái học bách khoa của ông cả trăm trượng. Đó đã là một sự quý mến đặc biệt đối với Lê Quý Đôn rồi.

Đã như vậy, mà các học giả uyên thâm này lại còn có những sự hợp hối và những thiên kiến lật lùng đến mức quái dị. Như họ Ngô nói: « Đạo chỉ có một, ngoài đạo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, không còn

có gì gọi là đạo nữa ». Và họ Phan nối tiếp mà bàn rằng: « Đạo Phật, đạo Lão, học gì à vốn không nên theo, vì đạo Thánh lớn rộng, sao lại có đạo khác sánh ngang được ».

Phật-học trong khoảng thời gian này cũng không còn cái hào khí như thời Lý Trần. Nguyễn Trãi ở đây, cũng vẫn là một bậc phi thường; văn thơ chữ Hán cũng như Quốc-âm-thi của ông chứng tỏ rằng ông hiểu đạo Thiền một cách thâm sâu. Ông không biện soạn gì về Phật pháp, vì cả cuộc đời của ông đã hoàn toàn dâng hiến cho dân tộc. Nhưng nếu coi rằng « vô ngã » là sự giải thoát và thượng thi Nguyễn Trãi thực là bậc tri giả đã đạt được giác ngộ.

Ngoài ra, trong số các thiền sư của đời Lê, đời Nguyễn, tuy không hiếm bậc đạo đức chân tu, mà cũng không thể nói rằng có những nhà tư tưởng. Ở rất nhiều nơi, ngày cà sụ giáo hóa quần chúng cũng bị bỏ hoang, làm cho sự tín ngưỡng trong Phật giáo bị suy đồi đến mức chỉ còn có việc tụng niệm cúng lě và ma chay là còn được duy trì mà thôi.

May thay là trong cái giai đoạn bi đát của nền tư tưởng Việt-nam này, còn có một vài kẻ sĩ anh tú như Nguyễn Bình Khiêm, Đào Duy Từ, Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Giản, với vài bức văn tài kiệt tác như Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Cao Bá Quát... Và một thời đại oanh liệt, nhưng quá ngắn ngủi, là thời Tây Sơn với một vị cao sĩ là La Sơn phu tử Nguyễn Thiệp. Các nhâ

nho hàng-thần của nền học-thuật Trung Hoa đã bài bác cái hoài bão về văn-hóa dân tộc của Vua Quang-Trung, để sớm được trở về với đờ¹ sống vàng lụa và nô dịch mà họ mong muốn. Những sự kiện lịch sử bi thảm cho dân tộc Việt Nam đã rồn rập tới sau đó, nhưng ngoài vài bậc tri thức trong hàng ngũ chí-sĩ hoặc cách mạng ra, hình như vẫn :

*Nước bốn nghìn năm hồn chưa tinh
Người hăm nhăm triệu giấc còn say.*

Con rồng từ tưởng Việt Nam còn thích qui gối chǎng ? Còn phải tiềm ẩn chǎng ? Hoặc chǎng lẽ lại vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ ?

○○○

Ngày mai đây, nền tư tưởng Việt Nam sẽ chuyên minh theo đường hướng nào ? Đó là câu hỏi mà tất cả chúng ta đều có quyền hỏi và muốn được trả lời.

Tôi đã trình bày với quý vị những

điều mà tôi hiểu biết. Sự biết của tôi còn rất nông cạn. Sự hiểu của tôi còn nhiều thiên kiến. Tôi được học về Phật rất ít, có lẽ chỉ được có một chữ nhất. Được học về Nho cũng rất ít, có lẽ cũng chỉ có được một chữ thành. Tất cả cái học còn lại của tôi, là ở dân tộc, ở sự đau khổ trên dòng thời gian của dân tộc. Và tôi trình bày trước quý vị những suy tư của tôi về niềm đau-khổ của dân ta.

Ngày mai ra sao ? Tôi không dám trả lời, nhưng biết rằng cái ngày mai của nền tư tưởng, cái ngày mai của cả dân tộc Việt Nam ấy, tùy thuộc rất nhiều vào sự thức tỉnh của các nhà trí thức trong nước đối với cái chính-nghĩa của dân-tộc.

Các quý vị nghe hay đọc bài này chính là các nhà trí thức của dân-tộc.

TRẦN NGỌC NINH

LỚP DẠY ĐÀN HUẾ

do Bà ĐỐC TRAI và Cô VĂN HOÀNG OANH hướng dẫn

- ĐÀN TRANH
- ĐÀN NGUYỆT
- ĐÀN TỲ BÀ

dạy theo phương pháp cổ truyền và phương pháp ký âm
DẠY TỪNG KHÓA HOẶC DẠY RIÊNG TỪNG NGƯỜI
THEO GIỜ HẸN.

Xin hỏi tại nhà số 10 Cư xá Kiến Thiết Tân Định
19 đường Nguyễn Hữu Cảnh Saigon — Đ.T 97.854 ngoài giờ làm việc



Bổ máu Chuông vàng
Soluté Bi, Bi2, Fer

FERAMIN

Mất máu — Đau móm khỏi — Ăn
không tiêu — Bản thân mỏi mệt

Viện bào chế TENAMYD

Đây kỵ và giữ trong tối

Công thức mới
thuốc mới :

HEMOCALCIUM B 12

B12 - SUY YẾU - CHẬM LỚN
KÉM ĂN - THIẾU MÁU

Có chất Sorbitol để giúp cho sự tiêu
thụ dinh dưỡng sinh tố B 12 qua màng ruột mà
không bị tiêu hao.

Bán tại các nhà thuốc lớn.

Đề góp vào Sứ Càn Vương:

Những bức thư của Đề-đốc Lê-Trực trả lời Quan Ba Mouteaux

Càn-vương là một trang sử lớn trong Lịch-sử chống xâm-lăng của dân tộc Việt-Nam thời cận đại. Nó nổi bật và quan trọng bởi vì bên cạnh thái thế lực đối kháng, xâm-lăng, còn có một lực lượng phản động. Chính thế lực này đã là nguyên nhân của bao nhiêu nỗi khổ đau và tủi nhục triền miên của dân ta từ 100 năm qua kéo mãi cho tới ngày nay. Một khía cạnh cũng phơi bày bao nhiêu kinh nghiệm quý báu về các phương diện quân sự, chính trị, văn hóa, xã-hội.

Ở đây chúng tôi xin trình bày một tài liệu nhỏ nhưng không thể không mang tính chất đặc thù cho một trận tuyển đấu tranh: Một trận tuyển văn.

Những bức thư này do chính « ông quan ba » (1) Mouteaux ghi chép trong ký-sự-lục và những thư tờ công văn của ông khi đang còn chiến đấu tại Việt-Nam. Một phần lớn đã được giao cho bạn đồng đội, Thiếu tá Charles Gosselin, khai thác và công bố trong chương V « Cuộc khởi loạn ở An-nam từ 1885 đến 1896 » của cuốn *L'Empire d'Annam*, nhà Perrin ấn hành năm 1904.

Nhưng còn một phần lớn khác đã không được Ch. Gosselin đề ý nói, nếu có nhắc qua, thì chỉ trích dàn mành múng, không nêu toàn văn các tài liệu của Mouteaux. Một vài sự kiện và khá nhiều chi tiết quan hệ liên quan tới cục diện ở Quảng-Bình là nơi nhà vua kháng chiến Hàm Nghi đặt đại bản doanh, đã bị gác qua một bên. Người em của Thiếu tá Gosselin, ông Hán-lâm Lendtre, thấy tiếc những sử liệu quý,

bèn gởi cho L.Cadière để cho công bố. Do đó mà chúng đã thấy xuất hiện trên tập-san « Đô-thành hiếu cõ » (BAVH) số 1 Janvier-Février 1944.

Phải nói rằng đây là những sử liệu khá quan trọng, khả tín, bởi vì chúng được người đương cuộc là Mouteaux ghi chép ngay trong nhật ký hành quân từng ngày. Chính bản thân Mouteaux đã xông xáo khắp núi rừng Quảng Bình, đầm mình theo lưu vực con sông Gianh, từng gởi những cơn mưa lũ, áo quần mòn rách do những bàn tay và viu một cách vụng về... để rồi khi trở về đồn trại, các thuộc hạ được chứng kiến Mouteaux lôi chiến lợi phẩm từ ba-lô ra phơi: những lá cờ đại « Cờ Nghĩa » của kháng chiến quân giăng dài trên một sợi dây căng theo

(1) Nguyễn văn thấy trong bản dịch ra chữ la-tinh của tên thông ngôn của Mouteaux

bờ tường. Và cũng chính Mouteaux đã bắn trọng thương viên cự thằn của Hàm-Nghi là Nguyễn-Phạm-Tuân để sau đó lại ra tay băng bó vết thương cho ông này (1).

Những tài liệu của Mouteaux, một lần nữa, lại được kiểm chứng và xác nhận khi vua Hàm Nghi, mười bốn năm sau ngày bị bắt và lưu đày, họp mặt tay ba với Mouteaux và Gosselin tại một thị trấn nhỏ của miền núi Vosges (Pháp) trong một chuyến nghỉ mát của nhà vua lưu vong (2).

Nhưng đó là chuyện của ba người...

Ta hãy trở lại những bức thư của đế-đốc Lê-Trực.

Ông quê ở Thanh Thủy, huyện Tuyên Chánh, tỉnh Quảng Bình, thi đậu Tiến sĩ võ đời Tự-Đức. Năm 1882, giữ chức lanh binh, cùng với Hoàng-Diệm thủ thành Hà-nội. Thành bị quân Pháp công hãm, Hoàng-Diệm treo cổ lanh trách nhiệm "hộ Long-thành", còn Lê-Trực bị cách chức bỏ về quê nương náu (2).

Năm 1885, ngày 6 tháng 7, tại hàng dịch Văn Xá, Tôn-Thất-Thuyết phụng lệnh vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương. Lê-Trực là người đầu tiên của tỉnh Quảng-Bình đứng ra ứng nghĩa, lãnh chức đế-đốc, cùng với hai con trai Tôn-Thất-Thuyết và Nguyễn-Phạm-Tuân bảo vệ nhà vua. Ông tập hợp được 2.000 người, trang bị lối 7, 8 khẩu đại bác cỡ nhỏ, 3 thớt voi trâu, 50 tay súng và nhiều giáo mác cung tên tầm thường độc. Lực lượng tiền phong của ông có

nhiệm vụ án ngữ sức tiến quân của Pháp và binh Triều (Đồng-Khánh) nhằm đuổi bắt vua Hàm-Nghi đang trú ẩn trên thượng lưu sông Gianh. Ông đóng đại đồn ở Thanh Thủy, kiểm soát một vùng rộng lớn thuộc trung lưu sông Gianh và cắt đứt con đường cái quan từ Quảng-Khe (cửa sông Gianh) đi Roon. Các trạm không thể hoạt động được, những đoàn vận tải binh lương của quân Pháp thường bị chặn đánh; các làng công-giao bỏ trống ruộng vườn, chạy về sống dồn quanh các đồn Quảng-Khe, Roon và Chợ đồn. Thanh thế ông vang dội cả miền Quảng Bình - Hà Tĩnh. Người Pháp đã phải tập trung nhiều đơn vị thiện chiến nhất, chia ra nhiều cánh quân do các sĩ quan cấp tá Mignot, Pelletier, Metzinger, Grégoire... chỉ huy nhằm bao vây và khép chặt quân kháng chiến. Nhưng họ đã chẳng làm gì được ngoài việc đốt cháy làng mạc và bắn giết lương dân.

Những cuộc bạo hành của vây cánh quân nhân do De Courcy và Prudhomme cầm đầu đã làm náo động khắp nước Nam đồng thời làm diên đầu nội-các nước Pháp.

Ngày 8-4-1886, Tông trú sứ dân sự Paul Bert đáo nhậm và De Courcy phải triệt về trước đó.

Cùng cộng-tác-viên bí mật là Trương Vĩnh Ký, Paul Bert cho áp dụng chính sách dân sự mềm mỏng nhằm xoa dịu lòng ái quốc sục sôi

(1) Ch. Gosselin, *L'Empire d'Annam*, tr. 284, 290, 342 và 343.

(2) Xem Bách Diện, *Tiêu sứ cự Hoàng Diệu*, phụ trương báo Cửu Âm, t. 22, 23.

của toàn dân Việt-Nam đồng thời ve vãn kháng chiến quân Càn-Vương bằng cái mồi lợi danh (1).

Chính trong chính sách đó mà Mouteaux đã đưa ra Quảng Bình, song song với sứ mạng của Hoàng-Kế-Viêm ra "an phủ kinh lý" ở Hữu-trục-kỳ.

Ngày 25-10-1886, Mouteaux đến Quảng-Khê với một đoàn vận tải quân nhu từ Đồng-Hới, có nhiệm vụ :

— Tấn công sào huyệt của đồn đốc Lê-Trực tại Thanh-Thủy bằng tất cả các đơn vị sẵn có của ba đồn Quảng-Khê, Roon và Chợ đồn;

— Quấy rầy những bộ đội của Lê Trực ở khắp nơi nào bị chỉ điểm và sẵn sàng cứu giúp khi họ bị đe dọa.

— Rao truyền thiện chí của Bảo hộ, cưỡng ép các người chống đối qui phục, giải hòa giữa người giáo và lương bằng cách hứa hẹn xóa bỏ tất cả quá khứ, kêu gọi dân chúng trở lại canh tác và đồng chay.

Đè bắt tay vào công tác chiến tranh chính trị này, ngày 18-11-1886 Mouteaux cho dịch ra chữ Nho thư niêm yết của ông đưa công bố tại các làng thuộc phủ Quảng-trạch, hai huyện Bố-trạch và Minh-hòa, với nội dung như sau :

« Xứ sở các người chịu đựng cái họa chiến tranh đã lâu, nay hãy trở về làng xóm mà yên ổn làm ruộng.

Bọn tội phạm xúi giục các người vào cuộc nội chiến, bắn giết anh em

giáo dân và tàn phá làng mạc của họ. Người công giáo có quá nhiều tôn hại và tang tóc để mà trả thù, nhưng sự báo thù của họ chỉ làm tăng thêm nỗi thống khổ mà thôi.

Các người là con dân cùng một nước, có cùng tổ tiên, cùng tập tục, quyền lợi, vậy mỗi người hãy quên đi những mồi thù hận và bắt tay nhau. Cho thanh bình ngự trị khắp xứ sở như đã từng thấy trong quá khứ và để các người tự do trao đổi sản phẩm với nhau.

Hãy qui phục, nghe lời nhà vua (2) và triều đình Huế đã được nước Pháp luôn luôn che chở, như thế ta sẽ đối đãi các người như là bạn vậy. Nhà nước bảo hộ Pháp, kẻ thù của bắt công, đã từng đem lại thanh bình và thịnh vượng cho toàn cõi Bắc-Kỳ. Hầu hết trong xứ Trung-Kỳ, những quân cướp và bọn phiến loạn đã bị đánh bại, bị rượt đuổi và lẩn trốn trong núi.

Người ta nói với các người rằng binh sĩ Pháp chỉ hành quân được khi trời tốt. Hãy bảo với bọn phiến loạn ở Thanh-Thủy và Lệ-Sơn, liệu nếu đêm xuống, mưa lũ, rừng rậm và kẽm rạch có ngăn cản được chúng ta chăng? Chỉ tôi chân là có thể giúp bọn họ chạy thoát, nhưng chúng ta sẽ truy lùng bọn họ không hồi.

(1) Khi Hoàng-Kế-Viêm được triệu vào Huế, Paul Bert đã cho lệnh đưa một chiếc xe kéo (hình ảnh của người Việt tri người Việt) để đón Viêm đi. (Xem L. Sogny, *Une page d'histoire : Hoàng-Kế-Viêm*, BAVH số 4 Octobre-Novembre 1943, t, 345).

(2) Đồng-Khánh.

Binh đội của nhà vua An-nam càng ngày càng mạnh thêm. Rồi các người sẽ thấy những đồn bót mọc lên trên thương lưu con sông Gianh

Nếu các người không muốn bị đối xử như những kẻ thù, cần phải quan sát nghiêm chỉnh các điều sau đây :

1) Mỗi làng phải chịu trách nhiệm về những trọng tội và khinh tội xảy ra trên phần đất của mình ;

2) Phải bảo vệ các trạm, phu phen, các đoàn vận tải cùng là những người do nhà cầm quyền An-nam sai phái tới. Phải canh giữ đường giây thép đang được giăng lên ;

3) Trong một làng gồm phần lớn là người công giáo, thì các người này có trách nhiệm về đời sống và tài sản của người lương (1) ;

4) Ngược lại, một làng gồm dân lương cũng phải bảo đảm sự sống và của cải của những gia đình công giáo đã định cư hoặc tạm cư ;

5) Trong những làng do người công giáo bỏ trống, lợi tức thu gặt được phân chia giữa những người có công gieo trồng và các điền chủ ;

Các hương chức lãnh trách nhiệm việc phân chia này. Những người không chịu chia, giành riêng tất cả mùa gặt, thì nhà cửa họ sẽ bị cướp bóc như đã từng xảy ra ở Hòa-bình ;

6) Mỗi khi có binh đội Pháp hay An-nam của Bảo-hộ qua làng, viên Lý trưởng, nếu vắng mặt, thì một hương chức phải đến trình diện vì chỉ huy của phản đội. Dân làng không được lẩn trốn. Nếu vị chỉ huy phản đội

muốn hỏi thăm tất cả các hương chức những người này phải đến trình diện theo lệnh gọi ;

7) Ngoài các sắc thuế, và những đóng góp trích trước cho chính phủ Bảo-hộ dùng vào những nhu cầu của vương triều, không phải nạp bất cứ một khoản trưng thu nào cả ;

Người Pháp thanh toán sòng phẳng những gì họ yêu cầu. Hãy báo cáo cho vị chỉ huy đồn Quảng-Khé để nhờ phân xử những vi phạm do các thường dân hoặc những viên chức chính quyền gây ra ;

8) Kê từ hôm nay tuyệt không nên chỉ danh người giáo hay lương, mà là người An-nam cả. Các người cùng sát cánh phục vụ trong binh đội của nhà vua. Những làng lân cận các nơi bị thiêu hủy hoặc tàn phá cần nên giúp dân chúng xây cất lại nhà cửa.

Mỗi làng phải đóng công riêng cho bọn phiến loạn xâm nhập nếu không muốn bị đối xử như bọn chúng. Nếu bọn phiến loạn không đóng, phải trước khi giới và giải giao chúng cho những đồn binh Pháp gần nhất : sẽ có nhiều món tiền thưởng cho ai bắt được các lãnh tụ.

Nếu quân cướp vũ trang hung h霭, hãy báo trước cho vị trưởng đồn tiếp cận nhất ; các người sẽ được tiếp cứu ngay bất luận là ngày hay đêm.

Hỏi dân chúng Quảng-trach, Bảo-trach và Minh-hòa ! Kẻ thù của các

(1) Nguyên văn : bouddhistes. È lầm chẵn ? Ở đây chúng tôi dịch người lương là đa số dân chúng Việt Nam thời cung ông bà.

người chính là những kẻ xúi giục chiến tranh. Chúng ta hãy giúp nhau tiêu diệt chúng để vẫn hồi hòa bình và sự thịnh vượng cho các người.

Nếu các người coi chúng ta như quân thù và lùi trốn trước chúng ta, chúng ta sẽ đối xử các người như là phiến loạn và chúng ta sẽ cho phá phách nhà cửa của các người.

Chắc các người đã thừa biết sự đối xử ấy như thế uào ở La-hà mười tháng trước đây: điều đó cũng sẽ đón, chờ các người nếu các người cầu kêt với quân cướp. Hãy suy nghĩ kỹ!

Lá thư này mang khuôn dấu của trưởng đồn Quảng-Khé phải được niêm yết tại nơi công cộng của mỗi làng. Các hương chức có trách nhiệm về tờ niêm yết này. Những vị chỉ huy phân đội và những phái viên của quan phủ phải được dẫn trình. Công bố vô thời hạn một bản sao tại Quảng-Khé cho tới khi có lệnh lấy đi.

Ký tên : Mouteaux.

Một luồng gió thương thuyết bay khắp núi rừng Quảng-Bình và Hà-Tĩnh. Hoàng-Kế-Viêm, sau khi thất bại trong việc kêu gọi Lê-Trực về qui phục nhưng đã "chiều hối" được một số thủ hạ của vị tướng Lĩnh Cân Vương, ngày 18-12-1886, ông từ Đồng-Hới đến Quảng-Khé, đóng quân ở Thò-ngoà gần Chợ đồn, tiếp xúc với Mouteaux, yêu cầu ông này ngưng các cuộc hành binh để kêu gọi kháng chiến quân. Mouteaux khởi sự đưa thư mắng nỗi Lê-Trực. Và Trực đã trả lời. Nội-dung thư Trực lần này không thấy công bố, song qua

thư của Mouteaux gởi kể đó, ta biết rằng Trực đã giữ đúng tư thế của một tướng lãnh Cân Vương. Trực đưa điều-kiện Mouteaux phải triệt hạ các đồn Mi-hòa, Đan-sa và Hướng-phuong đồng thời nhấn mạnh đến hoạt động của các giáo dân; một điều khác nữa, chắc chắn Trực đã nói nhiều đến tân chế-độ do Đồng-Khánh (hay người Pháp ?) liệu lý ở Huế. Chính do các lẽ đó mà Mouteaux đã đưa bức thư sau :

Quảng-Khé, ngày 31 tháng 12-1886
(ngày 7 tháng 12, năm thứ 1 niên
hiệu Đồng-Khánh)

Quan ba Mouteaux, chỉ huy các đồn binh thuộc phủ Chợ-đồn và huyện Bố-trạch, gởi đề-đốc Lê-Trực.

Tôi đã nhận được thư ông. Thật là lẽ đỗ và lý giải trong lời lẽ đầy tự trọng.

Ông sẽ hữu dụng cho xứ sở của ông trong chế độ tân trào thay vì tìm cách khuynh đảo nó.

Ông trung thành bảo vệ chủ quyền cho tổ quốc của ông, vậy tại sao sau cuộc chiến tranh, ông lại khước từ phục vụ nó?

Không phải vì nước Pháp mà chính là vương quốc An-nam để ông phụng sự.

Tôi rất tiếc phải nói với ông rằng những điều kiện của ông không thể chấp nhận được.

Chiến tranh trong tỉnh Quảng-Bình là do bắt đầu từ cuộc tàn sát các giáo dân. Bốn phận của chúng tôi là che chở họ, không phải vì họ là người

ông giáo, mà bởi họ đã vì chúng tôi mà bị ngược đãi. Tôi thừa hiểu các đòn Mì-hòa, Đan-sa và Hxóng-phương đã làm phiền đến ông, nhưng chúng lại bảo trợ được các giáo dân chạy nạn từ những làng ông đã đốt cháy.

Khi hòa bình vẫn hồi và hận thù lắng dịu, mọi người sẽ giải giới, nhưng không như trước nữa.

Chúng tôi bảo vệ các giáo dân cũng như những người lương một cách đồng đều.

Hoàng-Kế-Viêm, đồng minh của chúng tôi, giúp ông ta chỉ có những người lương.

Tôi lấy làm tiếc để báo với ông rằng nếu trễ lâm trong tầm ngày ông không trở về qui phục, chúng tôi sẽ tái khởi cuộc chiến.

Hãy đến Quảng-Khê, sẽ được tiếp đón trong tình bằng hữu, ông cũng như những thuộc hạ của ông. Tôi từng siết chặt tay nhà cựu lãnh tụ ở Lê-bắc và nay tôi có thể cam kết cùng ông rằng tôi có lòng qui mến ông hơn ông kia.

Hãy suy nghĩ thêm đi. Không cần đợi hồi âm của ông, tôi thả ngay vô điều kiện Trần-Đế: ông thấy là tôi quả thành thật.

Vậy mong hãy tỏ ngay là bạn hay thù.

Chúng tôi có những đôi chân rất tốt, tôi và thủ túc của tôi, và nếu ông không chịu đến, tôi sẽ không nán chí để săn tìm ông.

Những lời chào chân thành của tôi với hy vọng ông sẽ tự quyết định con đường tốt đẹp cho xứ sở của Ông.

Ký tên : Mouteaux.

Rõ là giọng lưỡi của một tên thực dân nói lời nhảm nghĩa. Đối thoại với một kẻ sử dụng thứ ngôn ngữ vừa vuốt ve vừa dọa nạt như thế, viên đế-dốc Cần Vương không thể làm khác hơn là bày tỏ thái độ lấp lửng nhưng cũng không kém cưng quyết tuy rằng lúc ấy, nghĩa là từ khi Đồng-Khánh mở cuộc tuần thú ra Bắc và Hoàng-Kế-Viêm lãnh sứ mạng của Đồng-Khánh và Paul Bert ra Quảng-Binh rao truyền cái điệp khúc "chiêu hồi", kháng chiến quân có phần sa sút rất nhiều. Lãnh binh Phạm-văn-Mỹ, cánh tay mặt của Lê-Trực và nhiều thuộc hạ nòng cốt khác đã ra hàng với Hoàng-Kế-Viêm. Nhiều kẻ cũng lục tục ra đầu thú. Trong tình thế ấy, để bảo toàn danh nghĩa, một mặt Lê-Trực lựa lọc những bộ thuộc kiên định lập trường cùng với ông lập một bộ tham-mưu di động để tránh né các cuộc truy kích của Mouteaux, một mặt khác cho giải giới và giao nộp những người muốn trở về (và biết đâu chẳng là mưu sâu mỏ con đường về cho đảng nhân?)

Sử gia Nguyễn-Thiệu-Lâu cho đây là một hành động «láo» (1) của nhà tướng Cần-Vương. Lời sứ phê đó đúng hay không, tướng cần xét tới cái chung cuộc của đời Lê-Trực. Có điều đáng ghi là từ năm thứ hai của cuộc kháng chiến Cần Vương, khi mà Nghĩa hội Nghĩa đảng của các tỉnh Trung-kỳ bị quân Pháp và các lực lượng phản động dồn vào

(1) Xem Nguyễn Thiệu Lâu, Quốc sử tạp lục Khai Tri xbs, t. 279.

thể bị(2), các thủ lãnh Cản Vương đã nghĩ tới việc giải tán Nghia hội cách nào sao cho danh nghĩa được bảo toàn, đảng nhân đứng chết chóc, tù tội.

Với Nghia hội Quảng-Nam, Phan-Bá-Phiến đã uống thuốc độc và Nguyễn-Duy-Hiệu đã ra nạp mình lãnh nhận tất cả trách nhiệm cuộc dậy động trong ba tỉnh Nam-Ngãi-Bình để rồi cuối cùng thung dung tựu nghĩa trên phấp trường.

Với cuộc Cử nghĩa ở Quảng-Bình, Lê-Trực đã liệu lý ra sao cho những

ngày tàn cuộc, đó là điều chúng ta cần theo dõi con người ông cũng như phương thức ông đem ra thi hành...

(còn tiếp)

Kỳ tới : Những lá thư của Đề-dốc Lê-Trực.

NGUYỄN SINH DUY

(2) Chính Nguyễn-Duy-Hiệu đã xác nhận rằng : nếu không có phương gian bên trong, thì bọn giặc cướp nước đã dễ làm gì (Nhược sú gian phòng vô áo viện ; Hà nan trung định thất cường dí).



BNP

A votre service

tous les services de la

**BANQUE
NATIONALE
DE PARIS**

Cúp tóc trong Phong trào Duy Tân tại Miền Nam

Năm 1907 được xem là khúc quanh hệ trọng trong cao trào chống xâm lăng của toàn dân ta. Năm này, phong trào duy tân tiến đến cao điểm với việc thành lập Đông kinh Nghĩa thục tại Hà-nội. Cho tới nay, chúng ta đọc được một số tài liệu liên hệ đến phong trào duy tân tại miền Bắc và miền Trung. Còn miền Nam thì sao? Phong trào duy tân có xảy ra ở đó tại miền Nam hay không? Và đâu là những sắc thái đặc thù của phong trào duy tân tại miền Nam?

Gần đây, chúng tôi tìm được các phúc trình chính trị hàng tháng của Toàn quyền Đông dương gọi: Bộ trưởng Thuộc địa vào những năm 1906, 1907, 1908, 1909 và 1910. Dựa vào các phúc trình chính trị

này, chúng ta có thể vẽ lại một cách khá chính xác và đầy đủ tiến trình vận động duy tân khắp ba kỳ, đặc biệt là tại miền Nam với một số bí mật chưa được công bố. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm được bộ *Nông cõi mìn đầm* năm 1906, 1907, 1908... Với tài điều khiển của chủ bút Gilbert Chiểu vào ba năm trên, tờ N.C.M.Đ. có thể xem là cơ quan ngôn luận chính thức của phái duy tân tại Nam-kỳ vào đầu thế kỷ 20. Hơn nữa, với các phúc trình chính trị và tờ N.C.M.Đ., chúng ta có thể nói không ngoa là phong trào duy tân thật ra khởi xướng từ miền Nam chứ không phải từ miền Trung như ông Nguyễn Văn Xuân đã cả quyết trong *Phong trào Duy Tân*.

Tình hình chính trị tại Nam-kỳ trong hai năm 1906 - 1907.

Khi đề cập tới các phong trào kháng Pháp tại miền Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của hội kin. Hội kin là một phương cách nhằm kết hợp quần chúng, tạo dựng cơ sở cho công cuộc tuyên truyền và chuẩn bị võ trang khởi nghĩa. Đã nhìn thấy tầm mức quan trọng của hội kin, nhà cầm quyền thực dân đưa ra những biện pháp thật gắt gao:

— Những hội kin lập ra mà không

làm lời khai về sự đã lập hội ra, không khai những kẻ làm đầu trong hội và những kẻ vô hội là những người nào, hội lập ra ý gian dùng phương thế nào mà làm ăn, cùng xuất phát sở phi trong hội thì sẽ phải bị bắt buộc theo lề luật An-nam cấm không cho lập hội kin.

« Phải săn sóc cho nhắc những kẻ giữ đạo Gi-Đà-Phật, vì những kẻ theo đạo ấy thì không đáng lượng thiện.

« Xã trưởng nào không tố cáo những thầy bói, thầy pháp, đặc hiệu là Đoàn Công, Thái Bảo, Sư Bà hoặc lấy hiệu đạo già nào khác hay là cậy phép ma quỷ, đánh gồng, làm muôn phép phù chú khác, có ý mà làm cho dân sự nhộn nhạo không đặng bằng tịnh, thì sẽ có tội.

« Những thầy bói, thầy pháp, thầy thuốc gia, vân vân... đi vô xứ nhà quê mà đối trá lường gạt thiên hạ, đều phải bị bắt buộc như là quân hoang.

« Những kè giảng đạo Lành và những kè giữ đạo ấy cũng đều bị bắt buộc nữa.» (Trích Tân thư, tông lý qui điều của E. Outrey, Kiều Công Thọ diễn ra quốc ngữ, Imprimerie Aug. Bock, Saigon 1889).

Đạo Lành tức đạo Bửu-sơn kỳ hương. Những biện pháp trên cho thấy rõ dã tâm của thực dân trong việc chia rẽ tôn giáo cũng như luôn luôn tìm cách tận diệt hội kín trong sinh hoạt yêu nước của quần chúng Nam kỳ.

Trong phúc trình số 2056 ngày 14-9-1906, Toàn quyền Đông dương trình cho Bộ trưởng Thuộc địa biết là tại Nam kỳ, hội kín vẫn phát triển khá mạnh mẽ. Bản phúc trình nhìn nhận hội kín chỉ là một phương tiện để bắc tập họp những người bản xứ có óc bài ngoại. Trong các buổi hội họp, các hội viên hội kín thường khơi dậy cho nhau lòng yêu nước.

Với phúc trình số 259 ngày 7-2-1907 gửi Bộ trưởng Thuộc địa, Toàn quyền Đông dương báo động gần tới

Tết, nhiều tin đồn bất lợi cho nhà cầm quyền, làm xao xuyến dân tâm. Các nhà Nho cho rằng thời cuộc sắp biến chuyễn và sự có mặt của người Pháp tại Đông dương không mang lại lợi ích gì cho người An-nam. Toàn quyền Đông dương tiên liệu trong năm 1907 chắc chắn sẽ bộc phát một phong trào chánh trị kết hợp các nhà Nho từ Nam chí Bắc. Phong trào này có hai mục đích rõ rệt: vận động tân học trong nước và lo liệu cho học sinh trong nước xuất dương sang Nhật du học.

Qua phúc trình số 888 ngày 1-5-1907, theo nhận định của Toàn quyền Đông dương, vì quá tin vào sách báo do người Việt lưu vong viết gởi về, các nhà Nho có bằng cấp, đặc biệt là tại Nam-kỳ, không chịu ra làm quan hoặc đi dạy học tại các trường do nhà nước lập ra. Họ tụ họp nhau lại thành các hội nhằm mục đích mổ mang thương mại, trong trợ lẫn nhau. Tuy nhiên sự tập họp này còn có mục đích xa là chuẩn bị cho công cuộc giải phóng, người chủ mưu không phải là các nhà Nho trong nước mà trái lại, đó là Cường Đài đang lưu vong tại Nhật với một số nhà Nho « có đầu óc xấu xa ».

Trong bối cảnh lịch sử ấy, phong trào duy tân ra đời tại miền Nam với các tay cự phách trong làng báo, làng văn: Trần Chánh Chiểu tức Gilbert Chiểu, Nguyễn An Khương, Lương Khắc Ninh, Trần Quang Văn, Nguyễn Chánh Sát, Trương Duy Toản, Giáo Sồi... Phong trào này

được manh nha từ năm 1904 trên tờ *Nông cò Min* kèm với các bài khuyến nông, khuyến thương, chống hủ tục. Cao điểm của phong trào là những năm 1906 và 1907. Cơ quan chính thức của phái Duy Tân Nam-kỳ lúc bấy giờ là *Nông Cò Min* Đàm và Lục tinh Tân văn. Chủ bút *Nông cò min* Đàm vào thời kỳ này là Gilbert Chiểu. Đầu năm 1907, để theo kịp đà tiến của phong trào Duy Tân khởi phát rầm rộ khắp Nam-kỳ, kể từ số 273 ngày 8-1-1907, bộ biên tập *Nông cò min* Đàm thật hùng hậu :

« Chủ nhơn Canavaggio
Chủ bút Gilbert Chiểu
Chủ sự Nguyễn Đồng Trụ

Phụ diễn :

M.M. Tú tài Lê Tịnh lo việc
Thói xưa

- Thái Chiểu Định - nt -
Điều dường
- Huỳnh Thúc Mậu - nt -
Kỹ nghệ
- Trần Phong Sắc - nt -
Chúng tri
- Nguyễn Liên Phong - nt -
Hiệp bồn
- Trịnh Hoài Nghĩa - nt -
Canh nông
- Nguyễn Minh Triết - nt -
Bảo hiềm phòng cõ
- Nguyễn Quang Trường - nt -
Tập vú
- Trần Quang Văn - nt -
Trữ tệ
- Nguyễn Khánh Nhưuong
- nt - Duy Tân

- Tống Hữu Định - nt -
Văn minh
- Nguyễn Quang Hóa - nt -
Các bài thuốc thần diệu
- Nguyễn Hữu Phùng, Long
xuyên, Nguyễn Trọng Quyền, Thót
nốt, bao trung biếm định.

Mỗi tuần xin chư vị phụ diễn hãy
dò theo dây mà làm bài, mới có thứ
tự và gởi đến cho chủ bút luôn
luôn. »

(Trích nguyên văn số N.C.M.Đ.
đã dẫn).

Phía dưới tên báo có ghi: « Báo
ra ngày thứ ba mỗi tuần với giá 1
cắt ruồi mỗi số. »

Bên phải tên báo, chúng ta đọc
được : « Ai muốn mua nhứt trình
hoặc rao việc chi về buôn bán, nghề
nghiệp thì phải gởi thư cho chủ sự
là ông huyện Trụ ở Sài Gòn đường
Bourdais môn bài số 199 mà thương
nghị. »

« Còn về bài vở, thi phú, đối đáp,
tiếu Đàm vân vân thì phải gởi cho
ông Phủ Chiểu ở Châu thành Rạch
giá. Bài vở không ăn hành thì lưu
tại Quán chó không trả lại. » (Trích
nguyên văn số N.C.M.Đ. đã dẫn)

Với một bộ biên tập hùng hậu
như trên, *Nông cò min* Đàm năm
1907 rất dồi dào bài vở gồm nhiều
chủ đề đều hướng về công cuộc Duy
Tân. Nói chung với Chủ bút Trần
Chánh Chiểu, tờ báo đã được cải
tiến từ hình thức lẫn nội dung và
góp công không nhỏ vào Phong trào
Duy Tân tại miền Nam.

So với Gia đình báo vốn là một công báo, Nông cồ mìn đàm có nhiều tiến bộ khả quan. Ra đời ngày 1-8-1901 tại Sài Gòn, qua nhiều Chủ bút, trong suốt 20 năm trên diễn đàn ngôn luận tại miền Nam, tờ N.C.M.Đ. đáng xem là chiếc cầu nối liền giữa nền văn học quốc ngữ phôi thai với Gia đình báo và nền văn học quốc ngữ thời kỳ rạng rỡ với Thần chung, Phụ nữ tân văn, Ngày nay. Trong suốt 20 năm của N.C.M.Đ., hiện nay chúng tôi chỉ tìm được bộ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1918, 1919. Dựa vào các bộ này, chúng ta có thể quả quyết N.C.M.Đ. cuối năm 1906, trọn năm 1907 và 5 tháng đầu 1908 là trội hơn cả, từ nội dung tới hình thức. Sở dĩ được như vậy đó là nhờ tài quán xuyến của Trần Chánh Chiểu thường được gọi là Gilbert Chiểu, lãnh tụ của phong trào Duy Tân tại miền Nam.

Theo Sơn Nam trong *Thiên-địa-hội và cuộc Minh-tân*, Gilbert Chiểu bị bắt cuối tháng 10 năm 1908. Ngày 7-11-1908. Toàn quyền Đông-dương gởi cho Bộ trưởng Thuộc địa một công điện nguyên văn như sau :

* Công điện số 451

Cúp tóc, một trong những hình thức Duy-Tân trong nếp sống của con người Việt Nam.

Người VN chúng ta thường nói :
 * Cái răng, cái tóc là gốc con người*.
 Mặc dầu tiếp xúc trước tiên với nền văn minh Âu Tây nhưng người dân Nam-kỳ vẫn tôn thờ những tập tục

* Hà-nội ngày 7-11-1908

* Đã về tới Hà-nội thứ sáu 6 tháng 11, sẽ tiếp tục du hành vào thứ hai tối.

* Phúc đáp công điện số 275. Đã báo bắt Gilbert Chiểu trong các công điện của tôi số 442 và 443. Tên An-nam mang quốc tịch Pháp này bị tội đóng vai trò hoạt động trong mưu đồ tò chử phiến loạn tại Nam-kỳ cũng như có những hành vi bỉ bỉ bợm*.

Tới nay, chúng tôi chưa tìm được công điện số 442 và 443 để biết rõ nội vụ nhà cầm quyền thực dân bắt Gilbert Chiểu. Nhưng có một điểm này khá lạ là trước ngày Gilbert Chiểu bị bắt, tờ Nông cồ mìn đàm đã thay đổi Chủ bút. Trong số 341 ngày 26-5-1908, ta thấy ông Canavaggio vẫn là Chủ nhơn tờ báo trong khi Chủ bút được chuyển sang cho Lê văn Trung. Báo vẫn ra ngày thứ ba mỗi tuần. Nội dung không phong phú như thời kỳ trước.

Vậy với tên chí Duy Tân, tờ Nông cồ mìn đàm trong những năm 1906, 1907 và 1908 đã cõi xúy cho những công tác gì được xem là tiến bộ lúc bấy giờ ?

cõi truyền. Một trong những tập tục ấy là phái nam đẽ tóc dài.

Kịp đến khi phong trào Đông-du ồ ạt khắp nước, sĩ phu như bừng tỉnh dậy, hô hào duy tân. Người

dân miền Nam vốn nặng lòng với triều Nguyễn. Chỉ nghe lời kêu gọi của Đức Cường-Đè từ Đông-kinh gọi về, họ nô nức gởi tiền sang giúp. Từ tưởng duy tân nhen nhúm từ lâu, lại được bồi thêm với các tân thư của Tàu, với tia túc duy tân ở Tàu, ở Nhật. Trước cuộc sống mới, các thanh niên Nam-kỳ đẽ tóc dài tự thấy mình hủ lậu. Chúng ta hãy đọc trọn bài văn sau đây trích từ Nông cõ mìn đàm số 271 ngày 25-12-1906 đẽ thấy rõ dân tình thời ấy đổi với công cuộc Duy tân do Nông cõ mìn đàm đẽ xướng:

CÚP TÓC

Tôi là người săn dã, khi còn thơ ấu theo thói trong xóm, cao đầu đẽ chớp (theo thói Chẹc), sau lần lần lớn, cha mẹ biếu đẽ tóc. Thôi! Nó ra như rừng rậm. Năm mươi ngày phải gội một lần, phải chải gỡ, xát dầu, băng mă; công chuyện mà trễ, thì tóc nó bay tú h胡ong, coi ra như bụi thơ rèn, nực nội, ngứa ngáy xót xa, chí rận. Lại miệng ăn trâu xỉa thuốc, xem ra cha chả là kỳ!

Khi tôi vào mà học trường Vĩnh long, nhăm năm 1880, nội trường thấy tôi đều cười mà chào rằng: «Chú chăn trâu đi đâu vậy?»

Tôi khóc, nước mắt như mưa. Chừng tôi hết rầu, chạy lấy kiếng soi mà sánh với người thì thấy khác xa người ta lắm.

Mau mau tôi chạy xin thầy cho người cúp tóc. Tắm rửa rồi, nghe lại thiệt là nhẹ trong mình biết chừng nào, 10 phần nhẹ 5.

Ngày lun tháng qua, học được ít năm kể tới cở khóa, lên học trường lớn.

Vài năm thi đậu, bồ ra tảng chánh Phan ty. Thấy các ông, mấy thầybit khăn đen, chung khăn tú cù, lẩy làm đẹp nẽ lấm. Băng bắt chước đẽ tóc. Thôi! Cực khổ trối chết! Chờ phải nó ra dài cho mau mà bới cho được hì nói gì. Nó bắt xóm xợp tối ngày, khó chịu vô hối.

Giận quá sức! Bèn chạy xe tuồng xuống chợ cảo tóc phết cho rách.

Người thì cho quấy, kẻ thì cho phết. Song tôi rõ lại thì là nhiều lợi ít hại.

Nay bên Trung quốc, người Tàu đang lo cắt bính ấn mặc theo người Tây. Còn chưa biết chừng nào An-nam minh bỗ đầu tóc hé!

Khi xưa theo Minh thì đẽ tóc, nay mình tung Pháp cũng phải theo thời. Ấy mới là thức tri thời vụ. Không lẽ giữ theo thói dã man, hủ lậu hoài mà thua sút thiên hạ.

Trần văn Trụi ký

(N.C.M.Đ. số 271 ngày 25-12-1906
năm thứ 6)

Bài báo này chắc chắn gây một tiếng vang không nhỏ đối với dư luận thời ấy. Nhất là các bậc già nua vẫn khư khư nê cõ. Ngày 22-1-1907 trong Nông cõ mìn đàm số 275, Đặng Thúc Liêng, một nhà báo hữu danh thời ấy, gióng thêm tiếng chuông phụ họa :

TIẾN PHÁT (CÚP TÓC) BIỆN

Ai ai cũng ngại phạm tục lệ, thứ nhất sách Hiếu kinh rằng: Thân th

phát phu, thợ chỉ phụ mầu, bắt cầm hủy thương. Và cũng có phần nhiều ngại phạm tục lệ thứ hai, không biết tiếng phương Tây, nên không dám cắp tóc cho thông thả, mà còn đe một đám nặng nề cực khổ trên đầu.

Chớ chỉ, cái nghĩa rõ ràng, câu sách ấy chỉ nghĩa không dám đe cho tới nỗi động chạm, làm nhục, làm hại, hủy thương thân thể phát phu của mình mà mang tội bất hiếu, chẳng phải cao đầu la quấy, thiên hạ cắp tóc, khỏi giai phạm bất hiếu chỉ tội hờ?

Tục lệ thứ nhất miễn nghị. Năm 1411, nhà Minh qua cai trị nước An-nam ta (nhà Trần), thấy đầu trọc, biều đe tóc dài, lúc ấy có phái là người xú minh đều phải biết tiếng Tàu sao? Hơn 560 năm nay, vua Thuận trị như thông nước Tàu, biều người Tàu cao đàu.

Vua Thuận trị là người Mân chau kíc ấy người Tàu (nhà Minh) có phái là đều biết tiếng Mân chau hay sao? Ấy vậy sự cúp tóc mà buộc phải biết tiếng phương Tây, chẳng là hép chăng?

Tục lệ thứ 2, diệt thỉnh miễn nghị.

Thấy như trình Nông cõi mìn đàm №271 năn nì vේ sự đe tóc khốn nạn vân vân. Nên xin biện một ít câu trả lời, dụng dí thích nghi, quấy quấy phải phải, tự hứa công luận.

Năm ngoài tôi có bài thi Tự trào rắng (đương lúc có bình);

Mạnh không mạnh, chết không chết

Lần bần đưa đò tết lại tết
Ruộng thắt hai mùa muôn ngã lăn
Đầu cùn đám tóc thêm mờ mèt
Học hành đã sút mấy phương Tây
Nghề nghiệp chẳng bằng ba chú
Chết

Thứ hỏi ai bày chuyện trước sau
Non mòn biển cạn lời chưa hết.

Lại có một bài Tiễn phát ngâm rắng;
Biết tiếng phương Tây mới cao
Song mình chẳng biết, biết đau
Hủy thương hai chữ đừng bàn

bạc
Cái đoạn trường này, cũng biết
nhau.

Nghĩ lấy tình từ thâm thiết. thời
sự cúp tóc có cái gì khốn nạn ngắn
trở cho mình đau.

Nan tri nhứt tự, nãi ngã dang
nhơn thường dụng tri ngôn. Thinh vật
nan.

Phù viên thập bát, Đặng Thúc Liêng
(N.G.M.Đ. số 275 ngày 22-1-1907
năm thứ 6)

Với việc cõi xúy của Nông cõi mìn
đàm, cúp tóc đã trở thành một
phong trào quần chúng. Tờ báo đã
dành nhiều số để đăng ý kiến của
các thức giả trong Nam. Người
chống cũng nhiều mà kẻ đồng điệu
cũng không phải ít. Sau trận tuyến
chữ quốc ngữ giữa phe nhà Nho yêu
nước và phe thỏa hiệp với chế độ
tân trào, cúp tóc đã trở thành mặt
trận văn hóa thứ hai trong xã hội
mất chủ quyền. Giới trẻ nồng nhiệt

ủng hộ việc cúp tóc. Trong Nông cò mìn đàm số 301 ngày 30-7-1907 năm thứ sáu, thầy giáo Nguyễn Thuận Phương hô hào cúp tóc qua bài « Duy tân tam sự ». Trước lòng nhiệt thành theo mới của thầy Phương, chủ bút Gilbert Chiểu nhận nhủ trong phần ghi chú phía dưới: « Xin thầy Nguyễn Thuận Phương chật chật đợi bọn duy tân ta lập nhà hàng bán kéo nón dao cạo vân vân trước đã, vì nếu mà hùn nhau mà cúp tóc một lược thì làm sao có đủ nón đầu đến ba triệu mà đội ».

Phong trào cúp tóc cứ lan rộng từ thành thị đến thôn quê đê rồi cuối năm 1907, mọi người đều mặc nhiên công nhận đê tóc là một chướng ngại lớn cho cuộc sống của bọn mày râu. Từ đó, cái đầu tóc lúng l匡 nơi ót mà người bình dân trong Nam gọi đùa là « củ nứng » đã biến dạng theo ngọn triều Duy tân dao động xã hội miền Nam trong 2 năm 1906 và 1907.

PHẠM LONG ĐIỀN

TỦ SÁCH TÌM VỀ DÂN TỘC

Đã phát hành

- Chữ, văn quốc ngữ thời kỳ đầu Pháp thuộc...
Nguyễn Văn Trung
- Chủ đích Nam Phong...
Nguyễn Văn Trung
- Cuốn sổ bình sanh của Trương Vĩnh Ký...
Nguyễn Sinh Duy và Phạm Long Điền
- Trường hợp Phạm Quỳnh...
Nguyễn Văn Trung
- Giáo dục nô dịch...
Phạm Long Điền

PHÂN ƯU

Vô cùng đau xót khi nhận được tin :

Trưởng Nam của Bà HIỆU TRƯỞNG

Trường Nữ Trung Học Tổng Hợp SƯƠNG NGUYỆT ANH

vừa vắn số ngày 9-02-1975 (tức 29 Tết). Xin thành thật chia buồn cùng Ông Bà Hiệu Trưởng và cầu nguyện cho linh hồn cháu sớm siêu thoát.

- Ông Bà Phạm Tấn Kiệt
- Ông Bà Nguyễn Liên
- Ông Bà Tôn Thất Hàm

CAPSTAN điếu dài đầu lọc
Hiệu thuốc QUỐC TẾ



Nếu Quý vị thích
hương-vị hảo-hạng
của
CAPSTAN

Quý vị sẽ rất hổ-lòng khi hút
CAPSTAN điếu dài đầu lọc

SOCIÉTÉ D'OXYGÈNE ET D'ACÉTILENE D'EXTRÊME-ORIENT

(S. O. A. E. O.)

DIVISION VIETNAMIENNE :

2. Nguyễn-Trường-Tô (Khánh-Hội) SAIGON

Tél : 21.266 – 21.273

Fabrication : OXYGÈNE — ACÉTYLÈNE GAZ — CARBONIQUE

Vente : HYDROGÈNE — AMMONIAQUE — CYCLOPROPANE
— PROTOXYDE D'AZOTE — ARGON etc...

Matériel pour soudures oxy-acétylénique et électrique
Installations de gazothérapie

NOTRE SERVICE TECHNIQUE D'APPLICATION EST À LA DISPOSITION
DE LA CLIENTÈLE POUR TOUTES ÉTUDES ET INSTALLATIONS

Đọc « Cơ cấu Việt ngữ » của Trần Ngọc Ninh

● ĐẶNG TIẾN

Cơ Cấu Việt Ngữ của Giáo sư Trần Ngọc Ninh là một bộ sách gồm bảy quyển theo lời nhà xuất bản Lửa Thiêng. Cuốn I in năm 1973 gồm 180 trang cuốn II in năm 1974 gồm 170 trang là một bước đầu, nhiều hứa hẹn (*).

Tác giả là một Giáo sư Thạc sĩ Y khoa, nay khen ông có tinh thần khoa học thì cũng như khen phò mã tốt áo. Nhưng đó là điểm quan trọng thứ nhất làm chúng tôi lưu ý đến tác phẩm của ông : ở hải ngoại đọc các sách biên khảo xuất bản tại Saigon, chúng tôi ít khi được thoải mái như đọc Trần Ngọc Ninh. Tác giả viết văn giàn dì, trình bày mạch lạc, lý luận rõ ràng, trích dẫn chính xác, thật là hiếm có. Đức tính thứ hai — có lẽ cũng do tinh thần khoa học mà ra — là sự từ tốn, trong lời văn, trong lý luận : « tôi bước chân vào ngữ học Việt-nam mà không được hướng dẫn »; ngoài ra, việc khảo cứu ngữ học có lẽ chỉ là một hoạt động biên tể đối với một y sĩ cho nên tác phẩm Trần Ngọc Ninh còn chưa được vứng vàng : đó cũng là lẽ tự nhiên. Chúng tôi trong việc nghiên cứu về Thi Học, cũng có lưu ý đến bộ môn ngữ học, nên bàn góp vài ý kiến với tác giả.

Trong cuốn I, tác giả trình bày phương pháp « triết trung » (tr 45) của mình, dựa trên các lý thuyết về ngữ học cơ cấu hiện hành ở Tây phương, từ de Saussure, đến

Hjelmslev, Chomsky, Jacobson, v.v... các tác giả tiền phong của ngành ngữ học. Sau đó, cả cuốn sách được dành riêng cho giai đoạn « Phát triển ngôn ngữ ở trẻ con và cơ cấu cú pháp sơ giải » (tiêu đề cuốn I). Về ngôn ngữ trẻ con, tác giả đã tham khảo đầy đủ các nhà khảo cứu chuyên môn, từ Lewis đến Miller. Đây là một cố gắng vượt bậc của một người « tự học ». Trần Ngọc Ninh đã áp dụng các tư tưởng ngoại quốc một cách linh động ; thay vì lặp lại lý luận của kè khác, ông đã dựa trên các bài đồng dao, các trò chơi của trẻ con VN để nghiên cứu lời ăn tiếng nói của chúng ta khi còn thơ ấu, tức là căn bản tự nhiên nhất của ngữ pháp VN. Đây là một đóng góp đáng kể của tác giả.

Tôi xin đề nghị thêm : Với tư cách Giáo sư Y khoa và Đại học Vạn Hạnh, bác sĩ Trần Ngọc Ninh nên tổ chức sinh viên hai ngành, thành từng nhóm để nghiên cứu cách phát âm của trẻ con VN từ lúc sơ sinh đến hai, ba tuổi, rồi lập thành bảng thống kê các ân-tố ; việc này sẽ có ích không những cho giới nghiên cứu ngữ học VN mà cho cả thế giới. Hiện nay tại Pháp bà Julia Kristeva cũng đang tổ chức sinh viên Đại học Paris VII làm việc đó.

Những khuyết điểm của cuốn I :

(*) L.BK : « Cơ Cấu Việt Ngữ » cuốn III cũng đã được xuất bản vào tháng 10 năm 1974.

Tác giả không nắm vững các lý thuyết (vì nó nhiều quá!) thành ra có lúc lý luận mâu thuẫn : « Ngôn ngữ là kết quả của một sự học tập chứ không phải là một cái gì tiên thiên » (tr. 55); ở phần ghi chú (tr. 51-54) ông còn mỉa mai những người chủ trương thuyết tiên thiên; sau đó ông lại « đồng ý rằng có một khả năng ngôn ngữ mà con người mang sẵn trong những cơ cấu sinh lý khi ra đời » (tr. 69). Thế là thế nào? Sang đến cuốn thứ hai, dường như ông thấy vẫn đề rõ ràng hơn : « Sự thu đặc ngôn ngữ không phải chỉ phụ thuộc vào cái cơ năng bẩm sinh về ngôn ngữ (tác giả Trần Ngọc Ninh nhấn mạnh) của đứa trẻ. Cái cơ năng ấy có, và sự quan trọng của điều này càng ngày càng được thấy là rất lớn » (cuốn II, tr. 11). Như vậy, việc nghiên cứu nguồn gốc ngôn ngữ không phải là một « vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo hay triết học » (cuốn I tr. 51) như tác giả đã nói (một cách mỉa mai) mà thuộc vào phạm vi khoa học : ngữ học, sinh lý học... hay ngay cả y học nữa. Ông Giáo sư Thạc sĩ chấp nhận rằng « phải đặt những ranh giới để cái nhỡn quan của ta khỏi bị che lấp » (I, tr. 46).

Điểm thứ hai cần hỏi lại tác giả là : ác giả chủ trương — thật ra ông lặp lại de Saussure — là không có tương quan giữa cái dính (le Signifiant) mà ông gọi là « cái chỉ », tôi gọi là « ngôn ý » và cái thực (le Signifié) ông gọi là « cái được chỉ », tôi gọi là « ngữ thái ». « Người lolo nói « tôi hoa hái » khi người Việt nói « tôi hái hoa » chỉ là vì quy ước...

Ngoài ra không có một lý do nào khác... Tinh cách chấp định (arbitraire) của ngôn ngữ có nghĩa là quy ước không có lý do. Ngay những tiếng hót thanh, dùng để bắt chước tiếng kêu của các giống vật chẳng hạn, cũng là những quy ước phi lý... (I, tr. 26).

Làm sao Trần quân biết được là « không có lý do », làm sao ông chứng minh là nó « phi lý » ? Trái đất quay chung quanh mặt trời trong 365 ngày « có lý do » hay là « phi lý » ? Trên nguyên tắc, lập luận như vậy là không khoa học. Đó là lý thuyết de Saussure đưa ra hồi đầu thế kỷ, thời bình minh của nền ngữ học mới. Từ ấy đến nay, bao nhiêu lần trái đất đã quay giáp vòng, sao tác giả lặp lại mà không so sánh, kiềm chứng ? Tôi chưa vời nói ông đúng hay sai, tôi chỉ nói ông mâu thuẫn ; chỉ mấy dòng sau đó, ông lấy ví dụ tiếng gà gáy « Những tiếng hót thanh đó, người mỗi nước đã nhồi vào cả cái nhân sinh quan của dân tộc : con gà Pháp kiêu hùng (cocorico) con gà Anh thì thản mật (cookie-doodle-doo) và con gà Việt thi giục giã (cúc-cù-cu-cu). Lạ quá, một khi đã có tương quan giữa tiếng hót thanh nọ và nhân sinh quan của cả một dân tộc, thì sao ông Trần Ngọc Ninh còn cho là « phi lý » ? Thật ra, ngoài một số khám phá cục bộ, chưa ai chứng minh được toàn bộ tương quan giữa một tộc ngữ và tâm thức của dân tộc nói tiếng đó ; và có thể là không ai chứng minh được. Nhưng trên lý luận khoa học tác giả không có quyền cho là « không có lý do » hay « phi lý ». (Về y

học, vấn đề này còn rõ ràng hơn nữa).

Và nếu quả thật không có tương quan giữa người nói và tiếng nói, thì làm sao có thể có được « cái phần chung của mọi ngôn ngữ... cái ngữ pháp hoàn vũ... cái mẫu chung của âm vị học... và cái mẫu chung của pháp học » (I, tr. 169) cho cả loài người? Và làm sao tác giả có thể « sung sướng mà nhận thấy rằng trong căn bản, ngôn ngữ của chúng ta cũng không ra ngoài cái mẫu chung của các ngôn ngữ được dùng trong loài người » (I, tr. 31). Không lẽ đó chỉ là sự tình cờ, « không có lý do » hay « phi lý »? Hay chính là vì « sự hiểu biết của ta mới chỉ bắt đầu chớm nở ở hai đầu là âm vị học và cú pháp học » (I, tr. 169). Phần còn lại, từ nghĩa học, mà tác giả gọi là dạng vị học (morphologie) ta còn mò mẫm?

Tôi không đủ thẩm quyền đề nói là Trần Ngọc Ninh đúng hay sai: tôi chỉ nêu tên hai điểm mâu thuẫn. Tôi chọn hai điểm này, không phải để chê sợi tóc làm tư, mà để lưu ý tác giả: vấn đề ngôn ngữ bẩm sinh hay không, và vấn đề tương quan giữa một dân tộc và ngôn ngữ của họ là hai vấn đề lớn của khoa học hiện đại. Anh Võ Phiến lý luận về chúng ta qua cách nói đăng trên báo Văn cũng không ra khỏi phạm trù này.

oo

Sang đến Cơ Cấu Việt Ngữ tập II, Trần Ngọc Ninh còn mang lại nhiều đóng góp đáng kể. Tác giả đưa ra

nhiều ý kiến độc đáo, bất ngờ, đôi khi vượt quá phạm vi ngữ-học. Toàn bộ tập II chuyên nghiên cứu về « dạng vị học », một từ mới do tác giả đặt ra để dịch chữ morphologie (1). Khoa học này nhằm phân tích cơ cấu của từ ngữ, bằng lối phân tích mỗi chữ thành những dạng vị. Ví dụ chữ đẹp chỉ có một dạng vị, đẹp để gồm có hai dạng vị, chữ hầm bâ lằng tuy gồm có ba tiếng, mà chỉ có một dạng vị, vì theo tác giả, thì không thể phân tích được. Lý luận này đưa đến một số thành quả đáng khen: ví dụ như lập lõe gồm có hai tiếng nhưng ba dạng vị *l* + *đ* + *lõe*, hoặc sắp bay sê mỗi chữ gồm hai dạng vị là *s* và *đ* (hay *ē*). Tác giả quan niệm « Việt ngữ có dạng vị, đó là một điểm có thể khẳng định được một cách chắc chắn. Những dạng vị của Việt ngữ làm thành một hệ thống mà sự phân tích ngữ li có thể dựng lên được trong toàn thể » (II, tr. 94).

Quan niệm này tương đối mới: mè (có vừng chắc không lại là chuyện khác) so với sự hiểu biết của chúng ta về Việt ngữ. Mới mè so với quan điểm của hai ông Trương văn Chinh và Nguyễn Hiến Lê « Việt ngữ thuộc

(1) Ghi chú cho độc giả không sành Ngữ học, một chữ (hay tiếng) gồm nhiều thành phần họp lại: ví dụ ta bảo cây chuối, là 2 thành phần cây (phụ) và chuối (chính), Pháp gọi là *bananier* gồm 2 phần *banan* (chuối) *ier* (cây); *banan* là tiếng gốc Pháp, người Pháp thêm vào phần cuối *ier*, mỗi phần đều có nghĩa, hoặc chức năng, người Pháp gọi là *morphème*, ông Ninh gọi là *dạng vị*, Trương văn Chinh, Nguyễn Hiến Lê gọi là *ngữ tố*, Nguyễn Kim Thành gọi là *từ tố*.

vào hạng ngôn ngữ cách thẻ (*langue isolante*) mỗi tiếng lẻ là một ngôn tố (*morphème*) nên tiếng lẻ không phân tích ra phần gốc (*radice*) và phần tiếp (*affixe*). Vậy tiếng lẻ là đơn vị nhỏ nhất của Việt ngữ» (1). Các nhà ngữ học miền Bắc tỏ ra thận trọng hơn: «Sở dĩ chúng tôi không nêu lên mặt ngữ âm là vì sự nghiên cứu ngữ âm của ta còn ít quá, ta chưa có tài liệu đầy đủ về mặt cấu tạo ngữ âm của từ trong tiếng Việt» (2); trong khi chờ đợi, họ quan niệm «âm tiết cũng không phải là đơn vị của ngôn ngữ» (3) nhưng vẫn xem những «dạng vị» theo Trần Ngọc Ninh, là những «từ tố đậm».

Cái quý ở Trần Ngọc Ninh là khả năng — và can đảm — quan niệm vấn đề. Nhưng ông làm việc vội quá, cho nên những ví dụ ông đưa ra phần nhiều rất bỗn đồ, cho nên lập luận của ông thiếu phần thuyết phục. Ví dụ ông bỏ ra nhiều nghị lực để phân tích dạng vị trong các chữ lớn, *tầm*, *chẳng*, *chưa* và tỏ ra hời hợt với những chữ khác, giản dị hơn.

Tác giả dẫn chứng một loạt ví dụ để chứng minh thuyết của mình; nhưng những ví dụ ấy, hoặc sai, hoặc đáng ngờ. Các chữ *ba rọi*, *tầm bậy*, *sở dĩ*, *chích chòe*, *tài xế*, *thồ mờ*, *ba hoa*, *ba láp*, *tầm vông*, *tầm thường* mà tác giả xem như là những dạng vị bắt khả phân (II, tr. 95 - 98) thì đều là những tiếng ghép có thẻ phân tích được. *Ba rọi* còn gọi là *ba chỉ*, là thịt heo có ba lớp nạc xen với mỡ, *tầm*

thường là hai đơn vị đo lường, *tám* thước là tám, *hai thước* là thường theo Từ điển Đào Duy Anh; tiếng hán việt này còn tạo ra tiếng nôm xuềnh-xoàng, chữ sở dĩ là tiếng hán việt, hai ông Trương văn Chính và Nguyễn Hiển Lê đã giải thích trong 2 trang dài dòng (sđd tr. 572 - 574), ông Trần Ngọc Ninh chỉ cần lật mục lục là tìm thấy. Trong một bài điềm sách, tôi không tiện phân tích các ví dụ khác, chỉ nêu lên một ý nhỏ: chữ *ba* trong *ba láp*, *ba hoa* không phải là một «tiền vận không có cơ nǎng, lại không có một nội dung nào rõ ràng» (II tr. 98) như tác giả đã nói. Chỉ cần xét những chữ kép do *ba* tạo nên thì cũng đoán được nội dung, *ba xạo*, *ba que*, *ba trợn*, *ba vại*, *ba lon*, *ba lia*, *ba trời*, *ba búua*, *ba bà*, *ba tàu*, *ba xí ba tú*, *ba chè ba xôi*, *lai rai ba sợi*. Chữ *ba* đó còn giúp tiếng Việt tiếp thu được một số tính từ ngoại quốc như *ba gai*, (*pagaille*) (còn có *ba gai ba gốc*) hoặc *ba nhẹ* (*panier*) tại miền Trung có nghĩa là dù côn. Tôi chỉ trích như vậy là đã giúp ông Trần Ngọc Ninh chứng minh thêm thuyết «dạng vị» của ông ta rồi đó!

Lý luận thực nghiệm có ba giai đoạn: quan sát, lập luận và kiểm chứng. Trần Ngọc Ninh đã xem nụy phần cuối: đáng lẽ tôi không nên nêu điểm này lên, vì trên bình diện

(1) Khảo luận về Ngữ pháp VN, Đại Học Huế 1963, tr. 35.

(2) Nguyễn Kim Thành, Nghiên cứu về Ngữ pháp tiếng Việt, tập I 1963, tr. 75.

(3) nt. tr 65.

D*

khoa học thực nghiệm tôi chỉ đáng làm học trò của học trò ông Ninh. Thành ra, công trình của tác giả có độc đáo, mà không vững vàng là vì thế.

Tôi dừng lại ở một nhận xét cuối cùng: Trần Ngọc Ninh trích dẫn nhiều tác giả thời danh ở Âu Mỹ, mà dường như không quan tâm đến tác phẩm của người Việt, công trình của các nhà khảo cứu đồng bào đi trước. Nhất là các tác giả không ở miền Nam. Có thể vì ông Trần Ngọc Ninh không có tài liệu, hoặc không đủ thời giờ, hoặc phải làm việc trong cô đơn. Nhưng vẫn là một

thiếu sót đáng tiếc, vì trong một ông Trần Ngọc Ninh, có một người dân thiết tha với tiếng mẹ, nhưng lại còn có một nhà khoa học, và nhất là một chính khách. Sự thiếu sót — mà tôi mong là vô tình — nói trên, vẫn làm cho chúng tôi suy nghĩ.

Nhưng cảm giác sau cùng của chúng tôi vẫn là: Cơ Cấu Việt Ngữ là một công trình khảo cứu quý giá và lý thú.

ĐĂNG TIẾN

Tết Dương lịch 75

Kỳ tới: Bài trả lời của Giáo sư Trần Ngọc Ninh.

Đón đọc:

TIỀU LUẬN

(Về những vấn đề lớn của Văn học Việt Nam)
của Nguyễn Q. Thắng

Với một cái nhìn tổng quát về các vấn đề chính có liên hệ đến nền Văn học "kháng Pháp" của dân tộc từ khi người Pháp đặt nền đô hộ Việt Nam đến thời kì chế độ thực dân bị cáo chung.
Sách dày hơn 200 trang — Phát hành vào thường tuần tháng 3-1975.

PHÂN ƯU

Được tin NHẠC PHỤ của Anh VÕ TẤN KHANH từ trần tại Tuy Hòa. Thành thực chia buồn cùng anh Võ Tân Khanh và tang quyến. Xin cầu chúc hương hồn cụ sớm siêu thoát về cõi Phật.

Võ Hồng, Trần Huyền Ân, Khánh Linh, Phạm Cao Hoàng, Đỗ Chu Thắng, Triều Hạnh, Hoàng Đình Huy Quan, Mạng Viên Long, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Tường Văn, P.L.C, Minh Quân, Lê Ngộ Châu.

Sách nhận được trước 1-3-75

Bách Khoa trân trọng cảm ơn quý vị đã gửi tặng những sách sau đây và xin ân cần giới thiệu cùng quý bạn đọc:

— Mạnh Tử của Nguyễn Hiến Lê do Cao Thơm xuất bản và tác giả gửi tặng. Tác phẩm thứ 98 được xuất bản của tác giả, dày 186 trang, gồm 9 chương, trình bày: Thời đại, đời sống tư tưởng, tâm tính, tư cách và tài năng của Mạnh Tử rất rõ ràng và đầy đủ với nhiều hình ảnh lịch sử, trình bày trang nhã. Bản đặc biệt.

— Rượu, người và cảnh vật tập thơ của Phạm Trích Tiên do Khai Phá xuất bản và tác giả gửi tặng. Tác phẩm đầu tay dày 80 trang gồm 60 bài thơ. Bản đặc biệt. Án phí bản thường 480đ.

— Chuyện tình tập thơ của Trần Hữu Nghiêm, do Nhập Cuộc xuất bản và tác giả gửi tặng. Sách dày 16 trang, gồm 13 bài thơ.

— Chủ tịch Nam phong của

Nguyễn văn Trung trong từ sách «Tìm về dân tộc», Trí Đặng xuất bản, tác giả và nhà xuất bản gửi tặng. Sách dày 232 trang gồm 2 chương: Phê bình một quan điểm phê bình (quan điểm lịch sử và phi lịch sử). Chủ tịch Nam Phong (chủ đích chánh trị và nhận định). Tài liệu: Hồ sơ hành chánh Mật liên quan đến việc thành lập và điều khiển tờ Nam Phong. Giá 800 đ.

— Triết lý Hy lạp thời bi kịch của Nietzsche, bản dịch của Trần Xuân Kiêm, do Tây An xuất bản và gửi tặng. Sách dày 146 trang. Giá 500 đ.

— Phù Đồng Thiên Vương tiếng nói của thanh thiếu nhi, số 1, do nữ nghệ sĩ Kim Cương chủ trương, mỗi số dày 64 trang, bài của cô Kim Cương và các cây bút quen thuộc: Vũ Hạnh, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn văn Xuân, Xuân Trang, Chu Ngọc, Nguyễn trọng Khanh, Đào Lâm, Nguyễn Anh Khiêm, Thương Thương vv.. Kim Tố và Lê Trường Đại minh họa, tranh bìa của Duy Liêm. Giá 120 đ.

THƯ LÂM ĂN THU QUÁN

231-233-235, Phạm-Ngô-Lão — SAIGON

Dây nối: 25.861

NHÀ IN — XUẤT BẢN — CUNG CẤP DỤNG CỤ VĂN PHÒNG
có xưởng cung cấp phù hiệu, cờ hiệu đoàn, nhãn cò áo (étiquette)
màu đẹp, bền, không phai

Gởi tiền thanh toán xin chuyển vào Trương-mục Bưu-điện SAIGON

Số: 2701 THƯ LÂM ĂN THU QUÁN

Lá thư Trần-văn-Khé

Lời BK : Giáo sư Trần Văn Khê, sau dịp viếng thăm quê nhà, ngót 1 tháng trời (từ 15-8-74 đến 12-9-74) đã trở lại Paris và ông bị đau một lần rất nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Liền đó ông có ý định viết một loạt bài cho Bách-Khoa về các chuyến đi dự Nhạc hội của ông ở các nước trong những năm gần đây, dưới hình thức những lá thư gửi cho bạn ông ở Saigo là nhà văn Nguyễn Hữu Ngư — bút hiệu Nguễn Ngu I,—một cây bút rất quen thuộc với quý bạn. Và sau đây là lá thư thứ nhất.

Nối lại đường to

Mùa Đông, đầu năm 75

Ngư xa cách,

Đã bảy năm rồi, tôi không viết thơ cho bạn kể lại những chuyến đi để đem tiếng nhạc Việt đến xứ người. Không phải vì người lữ hành đã mòn chân dừng bước, cũng không phải vì công việc quá đà doan, mà chỉ vì từ xa, hướng về quê mẹ, tôi thấy khói lửa mịt trời, vọng nghe tiếng đồng bào nát thân vì bom đạn. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng mà nói chuyện về nhạc Việt ở xứ người, tôi thấy như bàn việc trồng hoa trong lúc căn nhà đang cháy rụi, và tôi đã nghẹn lời trước khi mở miệng, bao lần nâng bút mà viết chẳng nên câu.

Hè vừa qua, tôi đã được diễm phúc về thăm quê hương sau 25 năm xa cách. Gặp lại bạn, gặp bao người thân, được nói chuyện với các anh chị em văn-nghệ-sĩ, các bạn cũ ở trường Trường-Vinh-Ký, các anh chị em trong làng báo, nhứt là trong nhóm Bách-Khoa, thấy các bạn muốn biết thêm về những phản-ứng của thính giả trên thế giới khi nghe nhạc dân-tộc Việt-nam, thấy các bạn trẻ băn-khoăn muốn thấy rõ hơn chân giá trị của nghệ thuật dân gian mà thêm vững niềm tin nơi sức sống tiềm tàng của dân tộc Việt. Các bạn cũng muốn biết qua những sah hoạt — nhứt là trong địa hạt văn hóa —

của mấy nước tôi đã được viếng. Tôi có ghi vài vàng trong mấy quyển sổ tay vài nhận xét của tôi nhưng chữ viết thô, ngoài tôi ít ai đọc được và nhứt là một phần lớn những cảm-xúc tôi chỉ ghi lại bằng trí nhớ của tôi. Tôi tự nhủ, khi Hòa Bình trở lại với quê-hương, sau khi vấn-de thiết-thực được giải quyết, nước nhà độc-lập, tự-do, dân-tộc đủ cơm ăn áo mặc, thì tôi sẽ bươi lại đồng tro tàn đang bao phủ ức của tôi để viết những bức thơ dài cho bạn. Nhưng gần đây, có lẽ vì nhiều mối lo — hay là vì tuổi đời chông-chốt mà tôi không hay? — tôi thường quên từ việc nhỏ đến việc

lớn. Tôi bắt đầu mất tin tưởng nơi trí nhớ của tôi. Vừa rồi, sau khi đi hơn nửa vòng trái đất, hai lần bay qua nhiệt đới, tôi bị bệnh khá nặng và ngất đi ba lần. Lúc đó, tôi thấy mình đã mon-men đến quá gần biên giới của hai cõi tử-sinh mà đâm lo. Không khéo, những điều nghe thấy mà tôi muốn đợi sau khi Hòa-bình trở về với đất nước, sẽ chia sót với bạn, có thể bị chôn vùi trong quên lãng. Bạn sẽ trách tôi chần chờ để rồi mang cả xuống tuyễn-dài.

Sau cơn đau "báo-động" ấy, tôi định cố tìm thi giờ, lần lượt viết cho bạn những bức thơ về chuyến đi của tôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đường tơ dứt đoạn từ bảy năm rồi, tôi xin lỗi lại từ nay.

oOo

Trước khi gởi cho bạn bức thơ về mấy lần tôi tham dự nhạc hội Shiraz (Si-ra) ở Ba-tư, tôi muốn ghi lại đây nhận xét của tôi, cũng về hai nền văn minh Âu-Á, trong dịp "nhập bệnh viện" vừa qua.

Sau khi chữa cho tôi khỏi bệnh máu đặc trong phổi, bác-sĩ gởi tôi đi thử coi sức hô-hấp của tôi như thế nào; thì họ thấy tôi thở yếu hơn người thường đến 25 phần trăm và số đường khí trong máu của tôi cũng kém. Bác-sĩ liền gởi tôi đến một chỗ để họ dạy tôi thở. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình không biết thở chăng? Ấy vậy mà sau khi thở theo cách "tay ngang" của mình từ hơn nửa thế-kỷ, mình bỗng thấy rằng mình không biết thở. Đó cũng tại

lúc nhỏ từ trường tiểu-học, đến trung học và đại-học, các thầy dạy tập thi-tháo đều áp dụng phương-pháp Âu Tây, nghĩa là phồng ngực lên, hót bụng vào, hai cánh tay quay ra ngoài, mình cứ tự-đắc là như thế mình khỏe, mình mạnh không kém lực sĩ. Nay thì cả bên Âu Tây cũng nhìn nhận rằng thở như vậy sai, vì hót bụng vào, hoành-cách-mô (diaphragme) đè phổi về phía trên, không khí không thể nào vào hết trong hai lá phổi được. Nên mỗi lần tập họ bắt hít hơi vào, thò ra trong một ống cao su mà một đầu chìm trong nước, làm cho bọt tung lên — mình fit thi giờ mà mỗi tuần ba lần phải thò cho bọt nước tung lên trong nửa giờ, cũng ngán thật! Rồi họ bắt nằm, trước hết họ đè tay lên bụng và bóp hai phía ba sườn của mình lại, bắt mình thở ra cho hết rồi thở vào sâu. Sau rồi họ đè trên bụng mình một bao cát 5 ki-lô, rồi 1 bao 10 ki-lô, mình phải hít hơi vào, phồng bụng đầy mạnh bao cát, rồi lúc thở ra 10 ki-lô cát đè trên bụng trong lúc hai bàn tay của người tập thở cho mình ép hai ba sườn lại. Phải bóp bụng khi thở ra và phồng bụng khi hít hơi vào, tập cho hoành-cách-mô đưa lên đầy không khí trong phổi ra và khi hoành-cách-mô đưa xuống là dồn gan ruột về phía dưới chữa chỗ cho phổi nở ra. Xem kỹ lại, đó là cách thở của những người tập *yoga* theo Ấn-độ, tập thiền theo Phật-giáo Việt-nam, hay Nhật-bon, tập vận khí-công theo Thiếu-lâm-tự. Phương Đông đã có phương-pháp tập thở, vận khí-công có hiệu quả cho sức khoẻ con người,

mà tôi lại bị cách tập thể dục theo Âu châu dạy thở sai, nay nhận thấy sự hô hấp kém, vừa đi học thở vừa tim sáu đập về các lối thở mới thấy rằng đến ngày nay, cả người phương Tây đều nhận là cách thở của người phương Đông từ ngày xưa là hay, là đúng,

Cũng như hôm tháng bảy năm rồi, tôi lại bị bệnh rỉ khớp xương. Cách đây 2 năm, rọi kiếng xương sống của tôi. Bác sĩ thấy đốt xương sống thứ năm của tôi có mọc xương hình mó két, làm kẹt gân, đến ba ngón tay của bàn tay trái của tôi nghe tê như có kiến bò.

Một anh bác sĩ Tây học cho tôi uống thuốc có chất cortisone (cooc-ti-zôn). Bệnh bớt, nhưng tôi đã mập, phải mập thêm 4, 5 kilô nữa vừa mõi, vừa nước. May mà tôi không bị đau thận trở lại. Lần tháng bảy vừa qua, cũng đau như thế, tôi tìm một

người bạn cũ, B.s. Nguyễn-Trần-Huân, chuyên về khoa châm-cứu; chỉ có hai lần « vô kim » là hết đau lưng, đi đứng được, dự cả hội-nghi âm-nhạc ở Brésil, rồi sau sang Úc châu trước khi về thăm quê nhà và gặp lại các bạn. Không phải mình bị tự-tôn mặc-cảm, nhưng xét ra, phương Đông có nhiều chỗ đáng cho chúng ta tự-hào.

Sau trận đau vừa qua, một mặt tôi thêm vững niềm tin vào giá-trị cố hữu của văn-hóa phương Đông, và một mặt khác tôi bớt tin nơi sự hiểu biết của chính mình, vì có những chuyện mình tưởng được biết một cách chắc chắn mà thật ra mình chưa biết, như việc tôi chưa biết thở chẳng hạn.

Xin hẹn bạn thư sau.

Xa xôi,
TRẦN VĂN KHÊ

CẨM TẠ

Tôi, LÊ THANH THÁI bút hiệu LÊ PHƯƠNG CHI, xin ghi ơn quý vị Bác sĩ chuyên khoa về tim:

- Bác sĩ ĐOÀN VĂN ĐẠO (Tổng Y viện Cộng Hòa)
- Bác sĩ ĐINH HÀ (Bệnh viện Vì Dân, Triều Châu, Trung tâm Y tế Hàn Việt)
- Bác sĩ HỒ ĐẮC ĐẰNG (Bệnh viện Nguyễn Văn Học)

và đặc biệt:

- Bác sĩ TRẦN VĂN TÍCH (845 Bến Phạm Thế Hiển Chợ lớn)
- Bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC (Bệnh viện Nhi Đồng, Đường đường Nhi khoa Trần Bình Trọng Chợ lớn).

đã tận tình cứu chữa bệnh Sưng tim cấp tính của con tôi là Lê Phương Chi suốt 3 ngày Tết Ất Mão.

Lòng nhân đạo của quý vị làm cho gia quyến chúng tôi rất xúc động. Chúng tôi xin thành kính ghi ơn sâu đậm lương tâm y nghiệp cao quý của quý vị.

LÊ THANH THÁI

Nói với em lớp sáu

Thơ TRẦN BÍCH TIỀN

Này em lớp sáu này em nhỏ
 Gặp em rồi không quên em đâu
 Chiều nay hai đứa về qua phố
 Rất tự nhiên mà mình quen nhau
 Em chạy tung tăng không mặc cờ
 Chị thì bước bước chậm theo sau
 Tuổi mười hai chị xa vời quá
 Chị gọi em chờ, em chạy mau

Này em lớp sáu này em nhỏ
 Em hãy dừng chân một chút lâu
 Chị vuốt tóc em rồi chị nhớ
 Tóc em thơm ngát mùi hương cau
 Hương cau vươn chị xa như tuổi
 Ba má chị nắm dưới mồ sáu
 Vươn cù nhà xưa tàn vơi lửa
 Chị đi về hai buổi âm u

Gặp em ngoài phố mình như bạn
 Thời mong trong bàn tay nắm nhau
 Chị ngắt cho em hoa cúc nhỏ
 Em cười cái miệng mới xinh sao

Ngày xưa chị cũng như em chín
 Cũng rất ngày thơ rất ngọt ngào
 Chị nhớ mỗi chiều tan học sớm
 Bạn bè đuổi bướm thật xôn xao

Những con bướm lượn trên bờ cỏ
 Chị cũng như em chạy đuổi mau
 Bây giờ bướm biệt trên đường phố
 Em đuổi sương mù chơi chiêm bao

*

Này em lớp sáu này em nhỏ
 « Gặp em rồi muôn thuở không quên »
 Trời ơi em đó ngày hôm trước
 Ai rót vào hồn chị hối em ?

Sách trên tay chị nghe chừng nắng
 Sao cắp em đầy vẫn nhẹ tênh ?
 Thôi nhẹ em về con phố dưới
 Giữ hoài cho chị tuổi Hoa Niên.

Em vè ôm quê hương mình

Thơ MINH-ĐỨC HOÀI-TRINH

Em vè giữ lửa
 Em vè giữ anh
 Em không đi nữa
 Có vui không anh.

Dứa em man rợ, lang thang
 Đã trở về dưới mái nhà tranh
 Của quê hương nghèo nàn
 Của mẹ của anh.

Em vè với lửa
 Em vè với anh
 Về yêu đôi lửa
 Yêu sao long lanh

Ngày mai nếu có thanh bình
 Cầm tay hai dứa chúng mình tung tăng
 Từ Cà-mau đến Nam-quan : Hoa đăng
 Minh sẽ phả tung gông cùm biên giới
 Biên giới tình và biên giới kẽm gai chăng

Để chờ vợ gặp chồng
 Mẹ thăm con, em hôn anh
 Cho núi trán hoa tim
 Rừng trồ lá xanh.

Em vè yêu lửa
 Em vè yêu anh
 Chúng mình hai dứa
 Chung vòng tay bé nhỏ tạo thanh bình
 Anh muốn không anh.

Em vè ôm lửa
 Em vè ôm anh
 Em không đi nữa
 Em vè ôm quê hương mình.

TIẾNG ĐÀN BẦU

Thơ ĐÔNG TRÌNH

9 Có cái gì sáng nay rất gợi nhớ,
Rất băng khuâng, như một thoáng mây trời.
Có phải ngoài kia theo lá thu bay
Tôi cũng úa hết một thời trai trẻ ?

 Không, có lẽ nào tâm hồn tôi ủi mị,
Tôi thanh xuân và tôi rất yêu đời.
Tôi làm thơ để vẽ mặt tương lai,
Anh em đọc và mừng thơ có lửa.

 Có cái gì sáng nay rất gợi nhớ...
Tôi hiểu rồi. Chính tiếng khóc đêm qua,
Tiếng khóc mẹ tôi, bà khóc tình cờ
Khóc giữa tiếng đàn trên Đài... Tiếng nói.
Mẹ tôi là người, đầu nghiêng bên gối
Và tiếng đàn bầu là mũi nhọn kim tiêm
Ấn rất sâu vào tận mỗi đường ven,
Len thật nhẹ như một niềm thầm thức.

 Tiếng đàn bầu ? Tôi không tin có thật,
Rất xa xăm và quá đỗi mơ hồ
Như tiếng muôn đời tan giữa hư vô...
Nhưng mẹ tôi, bà nghe băng linh giác,
Và giữa tiếng đàn, tôi bỗng nghe tiếng khóc !

 Thôi hết rồi, tôi không còn nhạy cảm,
Không hiểu mẹ tôi đã khóc vì đâu.
Có gì gọi ta trong tiếng đàn bầu
Mà giữa đêm khuya buồn hoen mắt lệ ?

 Ôi chiếc đàn bầu vô cùng giản dị,
Trên mặt gỗ băng chỉ kéo một đường dây,
Phím đàn thần là đầu mỗi ngón tay,
Mỗi tiếng rung làm thay mưa đổi gió.

 Một đời nhìn nhưng tôi chưa thấy rõ
Tiếng n子弹 non đã bặt khóc từ đâu ?
Mặt gỗ băng mà hun hút chiều sâu,
Đây tơ lê sao có ngàn cung bậc ?

Và từ đó bay lên hồn Dân tộc...
Tôi lắng nghe lịch sử bốn ngàn năm :
Thoảng động trên tờ tiếng khóc dân Chàm,
Có bước quân ta mở đường Nam tiến.
Áo ạt gió rừng, vi vu sóng biển,
Bát ngát đồng bằng, cao ngất Trường sơn.
Khúc xôn xao là lưu lượng sông Hồng,
Tiếng khoan thai là giọng hò Đồng Tháp...
Và lời dàn bắt lên tiếng hát :
« À ôi ! Nước non là nước non trời,
Ai chia được nước, ai dời được non.
Dù cho sòng cạn đá mòn,
Còn non còn nước vẫn còn thề xưa »

Đất nước ta là đất nước thơ ;
Cha mẹ dạy con cũng thành thi sĩ :
« Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trẽ,
Đói cho sạch, rách cho thơm.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Những phường già áo túi cơm ra gì ? »
Đất nước ta dù chia trăm họ,
Nhân dân ta chỉ có một lòng :
« Bầu ơi thương lấy bi cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn »

Và từ đâu trong mỗi tiếng dàn
Mẹ tôi đã nghe một thời nhỏ dại :
Bến nước chiều mưa, con thuyền nằm đợi...
Quê hương tôi không có nhiều Tư-Mã Giang-Châu,
Những người ra đi quyết lập công đầu
Thiếu phụ Tầm-dương ôm con hóa đá...

Ôi những tấm lòng vô cùng cao cả
Thè nhập vào đâu trên trúc, trên tờ
Chỉ thoảng qua tai một tiếng rãnh hờ
Đã thấy ngàn năm hình sóng dâng núi.
« Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội... »
Tôi xa quê từ lúc lên mười,
Hai mươi năm đất nước chia đôi
Tiếng dàn trong đêm bỗng nhiên đánh thức.

*Chỉ có mẹ tôi nghẹn ngào bật khóc.
Thôi mẹ ơi, con đã hiểu vì đâu.*

*Con hiểu tại sao sau mỗi miếng trầu
Mẹ nhìn ngó như một người mất trí.
Mẹ nhìn rất xa, cuối hai dòng lệ
Chân trời ký ức heo hút rêu phong...
Mẹ nhìn rất xa về những cánh đồng
Thấp thoáng trong tre khói ôm mái rạ,
Có tiếng chim chiều gọi nhau về tồ
Vọng giữa bầu trời băng bạc thủy ngân
Và cùm hương tàn trên mồ mả cha ông...*

*Dù muôn thêm một dây trên cây đàn Dân-tộc,
Núp dưới tay người tấu khúc xẩm lăng
Tiếng ĐỘC HUYỀN CẨM, tiếng gọi muôn Năm*

ĐÔNG TRÌNH

Đà-nẴng tháng 10-1974

Bữa rượu cuối năm

Thơ VŨ HỮU ĐỊNH

Gởi em trai tôi.

*Gần Tết, bồng dung sầu niu rượu
Anh em không hẹn, gấp nhau hoài
Xa lắc thời em khoe áo mới
— Tết này e chú đã hai mươi*

*Em ta : mới đó hai mươi tuổi
Đời mọc râu mọc tóc ngang tàng
Ta ba mươi một đầu tóc bạc
Vẫn một đời công mộng lang thang*

*— Chú vỗ một cốc, anh một cốc
Đời chỉ còn anh với chú thôi
Chờ nhắc quê xa thêm ái ngại
Mềm lòng khi rượu chưa mềm môi*

*— Long lanh mắt chú sao đầy rượu
Mắt có quê xa với bóng thăng
Chú à ! vỗ tình anh mới khóc
Vỗ tình vuốt mắt dề nghe cay.*

Đêm giao thừa của gã giang hồ

● LÊ MIÊN TƯỜNG

Họ gồm hai vợ chồng và ba đứa con. Nét mặt dễ thương và cái tên thơ mộng của đứa con trai đầu lòng như đẽ đánh dấu thời kỳ lão mạn nghệ sĩ của người chồng ngoài ba mươi tuổi. Người vợ gầy cao, mang kiêng trắng, lèn đèn và mơ hồ. Họ đều là giáo sư.

Bây giờ là chín giờ đêm ba mươi. Lúc tôi băng mình trong cái lạnh căm căm đến khu xóm tịch寥 gõ cửa vào căn nhà thì đúng lúc hai vợ chồng anh Lãng và chị Yến Châu đang hát một bài ca phản chiến. Giọng người vợ ngượng ngập, cứng, thiếu tự nhiên. Học trò đứng dậy chào. Năm nào cũng thế, hễ cứ tối ba mươi là tụ họp, là Tất niên, là bánh kẹo, đàn hát, ngâm thơ, nói kè dăm chuyện dân tộc.

Tôi vào mang theo cái lạnh lẽo cuối mùa. Chị Yến Châu bỏ vào tay tôi một nắm hạt dưa. Tiếng anh Lãng :

— Hơi muộn đây nhé. Phải bị phạt nhé. Rồi anh xây qua phía bọn học trò đang ngồi đầy trên các băng ghế. Các em muốn phạt ông khách muộn cái gì?

— Ngâm thơ, ngâm thơ.

Bọn học trò đồng loạt, sau câu nói, vỗ tay đốp đốp. Vá cười la. Tôi ôm đàn, ngồi xuống. Không ai chơi sáo. Tôi đệm đỡ đàn

... Ba đồng một mó trầu cay

Sao anh không hỏi những ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng...

Không dẫn do, tôi ngâm bài ca dao, tuy biết anh Lãng sẽ không mấy hài lòng. Anh Lãng nhé. Phải hiều. Phải hiều rằng bài ca dựng nước, những tấm thân trai gầy vụn dưới cờ, những giọt máu hy sinh đời chẳng tiếc, những hồn đã điếc đã cảm, những đời đã di khỏi đời, đã bay cao, lè loi, những đời đã biến biệt nỗi trỗi bảy giờ, bảy giờ, chỉ góp lại làm cho tựi con buôn chính khách nập thêm ra, hả hê, no dư, túi chất đầy tiền và óc não nuôi đặc mưu ý lợn heo. Phải hiều như vậy. Phải hiều rằng đêm ba mươi ngâm bài ca dao, sâu thẳm tự đáy lòng mình, là một cái gì quá dân tộc đi rồi. Phải hiều.

Nhưng anh Lãng đã không muốn hiều. Sau lúc tôi ngâm xong bài ca dao, tại học trò vỗ tay và anh Lãng hơi khó chịu, nhăn. Chị Yến Châu thì nhìn tôi dăm dăm, khác lạ. Cái nhìn đậm, đầy biêt ơn. Tôi nhìn lại chị, cho bớt lạnh. Cuộc vui vẫn tiếp tục. Tiếng hát, lời ngâm đầy già tạo, phủ phiếm, thiếu tự nhiên, và đầy ảo tưởng. Những khuôn mặt, ngay cả khuôn mặt xinh trai của anh Lãng, đều say sưa, tự mãn trong một thứ hào quang tự cho rằng mình là anh hùng — thứ anh hùng cá nhân, do họ tự tạo ra, khoác lấy, phủ chụp xuống đầu, xuống đời họ.

Tôi uống hớp cà-phê. Nguội rồi. Chị Yên Châu nói và chúc đầu cái bình thủy xuống tách tôi. Bây thật. Bắt đầu từ đứa con thứ hai, băng vào mấy ngày bị cầm tù tình cờ, anh Lãng đổi hướng đời mình. Sự đổi hướng, không những chỉ khắc dấu vết lên đời anh thôi mà còn lên cả đứa con một cách khắc nghiệt: da nó đen, mặt quặm, lầm lỳ, cái miệng dữ (không dễ thương và xinh trai như thằng đầu), và tên nó, nó mang tên dây núi thiêng nơi ông cha ta xưa đã hào hùng ôm chính nghĩa chết gục dưới màu cờ duỗi Tàu đánh Pháp...

Rồi họ bỏ về hết, lúc tôi đang nghỉ miên man, đúng mười giờ đêm. Cảm cửa mong manh hé mở ra cho cái lạnh được dịp len vào, thâm ướt. Nỗi vắng im cảm sững chụp xuống ngòn ngang những đồ đặc. Sau mỗi phút vui mau, là bất tận nỗi buồn. Chị Yên Châu gom một vài chiếc tách, cười vu vơ. Tôi ôm bé Tiêu Tương vào lòng. Tuy hơi khó chịu, nhưng là ngòi lịch sự, như lời dặn tôi hồi chiều, anh Lãng nói về nỗi bánh tét đang sôi sùng sục dưới bếp.

— Thời giờ mình xuống canh nồi bánh nhé.

Tiếng chị Yên Châu:

— Lát nữa chắc mấy cái bánh chưng chín trước. Lạnh như thế này ăn bánh chưng nóng với dưa món, với bếp lửa hồng, Tết chán!

Tiếng anh Lãng:

— Mơ mộng dữ! Ăn Tết, nghĩ đề nuôi một ý tưởng gì chứ! Ăn Tết như em nói thời còn chi là Tết nữa!

Tiếng tôi:

— Mình ăn trước ông bà!

Tiếng bé Tiêu Tương:

— Cho con ăn bánh xong rồi ngủ nghe bố. Ăn bánh xong rồi bố đỡ cho con ngủ với mẹ nghe bố. Bố đừng giành mẹ của con nghe bố!

Tiếng chị Yên Châu:

— Em cho hai thằng nhỏ kia ngủ trước.

Chúng tôi đang ngồi quanh bên bếp lửa. Bếp lửa hồng. Chị Yên Châu vô buồng trong. Anh Lãng nói với tôi về Huế, về cái lạnh, về nỗi bánh tết năm nào của thời sinh viên xinh như mộng của anh. Rồi anh nói về chị Yên Châu :

— Chịu còn lang bang, lập trường chưa vững. Đôi khi tôi cũng bức. Nói mãi, lái mãi, cái tính trẻ con mơ mộng cũng vẫn không bò.

Tôi không góp ý, ngồi tĩnh lặng đưa khúc cây cời đồng than hồng một màu rất lạ. Tôi cũng có một người mẹ, những đêm giao thừa đã xưa, những nỗi bánh tết đã xưa, những bếp than hồng đã xưa, một mái ấm đã xưa, đã cũ, đã trở thành những giấc mơ đau từ cái lúc tôi chấp nhận một lần đường đi vào cái vô định bấp bênh của cuộc đời. Đi vào cái gió bụi phiêu linh của đường xa dặm thẳng. Đi, nhớ buồn. Bây giờ đó

một đêm giao thừa nữa, một bếp hồng nữa, của người, xa lạ. Bếp hồng rất thơm, rất dễ gây mùi thương nhớ. Lạ, nhưng trong đêm ba mươi lạnh căm ngoài trời, ngoài đồi, thì bếp than hồng ấm là một cái gì quí giá đối với một kẻ chưa bao giờ biết đến mùi vị ấm êm của một mái nhà là gì? Anh Lãng vẫn tiếp tục nói, giọng tiếc nhớ. Bé Tiêu Tương cặp mắt to đen, liu riu, ngồi chú chู trong lòng tôi. Chị Yên Châu đã dỗ con ngủ được rồi, xuống bếp, đang ngồi trước mặt tôi, gõp chuyện yên bình. Chị hỏi tôi Tết này không đi đâu sao. Anh Lãng nói thay tôi rằng chú ấy đi Đà-lạt mới về. Chị nói sao về nhanh thế. Tôi nói tại đi đâu rồi cũng làm một kẻ không nhà chỉ bằng về đây chơi với rừng đồi với núi thác với bé Tiêu Tương, với... chị trong ba ngày Tết, vui hơn.

Chị cười, mắt chớp chớp, mảnh liệt. Anh Lãng có một việc làm dù để nuôi sống một người vợ, ba đứa con, một mái nhà và ngày tháng. Có một kẻ chọn lấy sự thường xuyên làm người thù, nên không sở hữu gì ngoài chính bản thân và đồi hồng yêu làm sao những cái nôi trôi biến biệt. Chú lấy vợ quách đi? Chị Yên Châu làm sao biết được. Chú không thích lấy hả? Tôi cười, chỉ vào nồi bánh: nước sôi tràn ra ngoài kia. Cái gì đây thì tràn. Chắc bánh chưng chín trước rồi đó.

Anh Lãng nói chắc, xong loay hoay đậy nắp thùng. Mùi nếp mới, mùi lá tươi bay phut ra theo làn khói ấm, thơm quanh, buồn rung rức,

tươi mát nhưng gây mùi nhớ. Anh Lãng đang vót chiếc bánh chưng, gói thật khéo. Chị Yên Châu sửa soạn dia muỗng và dưa món ra mâm. Cái lạnh như trá ra từ ngoài đêm bit bùng mènh mông tối, trá ra, cũng trong những khe đêm huyền bí, cái lạnh truyền đi, len qua các khóm cây, len qua các chùm sương trắng đặc mơ hồ, qua rừng, qua đồi, qua núi thác, thật xa và thật gần, đây đó tiếng chim lạc loài kêu đêm cô đơn, đây đó hiu hắt tiếng gà rừng âm thầm gáy vọng, qua đi, rồi len lỏi, rồi tới đây, ủa nhập vào, ủa nhập vào rồi chợt dừng sững lại ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ và dừng lại trước cái ấm nóng của bếp than hồng, ngẫm nghĩ dừng lại và ngẫm nghĩ bỏ ra ngoài đêm, lại ủa đi, lại len, lại ngẫm, lại bám, ghé thăm những căn nhà tối tăm, những điu hiu quán gió bên đường mai nghiêng phên lách, lạnh lẽo không bóng đèn không bếp lửa, ghé thăm những kẻ không cửa không nhà, những người gái giang hồ cong queo nắm ôm chăn đậm mốc thiu, đồi bỏ ngỏ, chết giá lạnh rồi, thăm nhau rồi đi, mùa sang mùa, chờ đến sang năm, cũng cái lạnh này và đêm khuya se thắt này, phải không?

Phải không chị Yên Châu? Bánh chưng ngon nồng quá với những cu hành chua mặn phải không? Với cốc rượu thơm ngát hương đồi phải không? Nhưng sao thằng bé gối đầu lên lòng tôi mà ngủ? Nhưng sao tôi gối đầu lên trăng sao mà thức? Phải thức bé Tiêu Tương dậy cho nó ăn chứ.

Tôi cho con mèo liếm vào mặt Tiêu Tương. Chị Yến Châu đã cắt bánh sấp ra dìa. Nhẹt, thằng bé choàng thức dậy, ú ó. Anh Lãng rót rượu ra cốc. Tôi bụng cốc. Lửa cùi than nồ, tí tách reo. Chúng tôi cũng ăn.

— Ngon thật. Thế cũng hạnh phúc cháu ! Anh Lãng nói. Cần gì phải món cao lương !

— Miễn là gì hả bõ ? Bé Tiêu Tương hỏi bõ.

— Là giấc ngủ đây. Chị Yến Châu nói thay.

— Phải không chú ? Bé Tiêu Tương hỏi. Phải tên chú là giấc ngủ không chú ?

Tôi nói phải, biết rằng với nét mặt và nụ cười man mác buồn của chị Yến Châu, không hẳn chị đã hạnh phúc như lời anh Lãng vừa nói. Nét chị nhìn còn ngạc ngác, lưu lạc, còn với trông về hướng những chăn tròn biển biệt.

— Sướng thật. Tên chú là giấc ngủ chắc chú ngủ suốt đời. Chị Yến Châu nói. Bình yên ghê ! Phải không chú ?

— Không đâu. Tôi nói. Tên tôi là giấc ngủ nhưng đời tôi sóng gió.

— Sao lạ vậy ! Chị Yến Châu nói.

— Phải là kè gối đầu lên trái tim của người mẹ hoặc người tình mới; đời đời ngủ yên được. Còn tôi, đời đời gối đầu lên tảng sao và bụi dặm đường, đời đời tôi thức.

— Ít thế thôi sao. Anh Lãng nói. Chỉ có hai hạng người ngủ suốt đời và thức suốt đời thế thôi sao ? Còn chúng tôi, hạng có lý tưởng và hạng có gia đình, chủ nghĩ sao, đời đời chúng tôi thức hay ngủ ?

— Vào loại ngủ. Nhưng ngủ đê mà ngủ. Tôi không chơi chữ đâu nhé—Tôi cười nói—Nhưng đây là ý của riêng tôi thôi. Ngủ không bình yên và không mộng mị. Không bình yên mà là bình thường. Không mộng mà là huyền mộng. Họ có đó, vui sướng. Rồi họ không đó, buồn rầu. Họ thưa múa, thiều thoa, gãy vụn và hoàn toàn. Họ.. Nhưng họ bình thường. Quá đời bình thường.

— Nghe chú nói tôi không hiểu.—Anh Lãng nói—Có lẽ chú có lý và tôi thì không. Muốn nói với chú một cái gì nhưng buồn ngủ rõ. Phải đê khi khác tôi nói riêng với chú. Em với chú ấy — anh quay qua nói với chị Yến Châu — ngồi cạnh nồi bánh đợi Giao thừa kêu au.. dậy nhé. Anh cho thằng nhỏ ngủ luôn. Giao thừa kêu anh dậy, anh canh hộ cho mà ngủ nhé.

•Nói xong anh Lãng mím cười bồng Tiêu Tương từ trên hai tay tôi dang đưa sang, ngáp dài, bỏ và buồng. Chị Yến Châu ôm con mèo mun vào lòng:

— Thế chú nói tôi như thế nào ? Thức hay ngủ ? Đố chú biết :

— Chịu thôi. Tôi nói. Phải.. là chị tôi mới biết được chứ.

— Bộ chú ở vây suốt đời hả ? Lấy

vợ đi chứ ! Trái tim của người vợ
cũng như trái tim của người tình !
Khi đó chú tha hồ gối đầu lên mà
ngủ ! Phải tìm di chứ !

Chị Yên Châu nói với vẻ giễu
cợt dễ thương cùng nụ cười diệu
vợ. Khác lầm chứ. Trái tim người
vợ khác với trái tim người tình chứ !
Rồi tìm như tìm... chim hả ? Tôi
hỏi, nhìn chị, nghĩ rằng ở chị là tông
cộng một khuôn mặt vừa của người
mẹ vừa của người tình. Một khuôn
mặt Nữ Nguyên Thủ. Tôi thấy ấm
lòng với ý nghĩ đó. Chị Yên Châu
thả con mèo mun ra nói rằng cái
tim kiềm là cái ý nghĩa hơn cả. Phải
tìm di chứ. Bếp than hồng vẫn tí
tách nô reo. Tìm như tìm trăng sao
ấy à ? Tôi li nhí, vươn tay ôm lấy
con mèo nóng ấm, mi mắt sụp xuống
không ngờ. Một đốm than hồng nô
xoẹt ra khỏi bếp. Chị Yên Châu nói
nóng quá xong bỏ sang ngồi trên
cùng một tấm ván với tôi. Chị gầy
cao, lênh denh và mơ hồ. Mơ hồ
tiếng gà rừng đêm khuya gáy vọng
âm thầm. Đêm khuya có bầy vạc
lè loi kêu sương. Cái lạnh lan truyền
đi trong đêm có sương có mù. Đêm
ba mươi Tết có gã giang hồ không
nhà không cửa. Con mèo nóng lạnh.
Chị Yên Châu mơ hồ và lênh denh.
Lênh denh tôi gục đầu xuống. Mắt
tôi nhắm kín. Mơ hồ tôi mơ thấy
bếp lửa hồng ở quê nhà xưa ấm
nồng như lòng người thiếu phụ hăm
lấm. Mơ hồ tôi nghe tiếng gọi. Tiếng
gọi của người mẹ. Tiếng gọi của
người tình. Một cõi êm đềm. Đời
đời tôi thức trên bãi hoang cùng
trăng sao và mộng mị. Tiếng gọi gọi

tôi về. Về, tôi bình yên nằm dựa đầu
trên vai, trên trái tim người tình có
khuôn mặt giống hệt chị Yên Châu
mà ngủ. Miên là giấc ngủ. Tiếng gọi
gọi tôi về gối đầu trên trái tim người
mẹ nêu giấc bình yên. Rồi chị Yên
Châu, trong chiêm bao, mỉm cười
khẽ đưa tay xuống vuốt bờ tóc rỗi
của tôi. Ngủ ngon nhé. Rồi tôi nghe
thấy tiếng pháo giao thừa vang vọng
đâu đây. Vang vọng từ xa rồi tới
gần. Tới gần, nồ llop đốp quanh
tai. Tôi rùng mình. Rồi hình như
có tiếng gọi của chị Yên Châu. Dậy
di chứ. Giao thừa rồi. Giật mình
tôi choàng thức dậy bỡ ngỡ thấy
đầu mình đang gối lên vai chị Yên
Châu. Vừa lo ngại vừa sung sướng,
tôi nhắc đầu lên khỏi vai chị, xong
nhìn chị chờ chị... la cho. Nhưng,
trái với điều tôi nghĩ, chị Yên Châu
điều dàngh nhìn tôi, sung sướng, nửa
như âu yếm, nửa như trách móc,
nói :

— Hư... lầm đấy nhé ! Chú làm
chị... đau tê cả vai rồi đấy !

Sung sướng, không nói được gì,
tôi cúi đầu lắng nghe lòng mình reo
vui như than cùi nô i tách trong bếp
lửa hồng, như tiếng pháo giao thừa
đang đi đúng lan truyền đi theo cùng
cái lạnh ngoài đêm.

— Chú sướng hơn chị rồi đấy
nhé ! Chú... thằng chị rồi đấy nhé !
Chú đã ngủ được một giấc !

Chị nói, mơ hồ. Chị Yên Châu gầy
cao, dịu dàng, mang kiêng trắng, mơ
hồ và lênh denh.

Lá thư Minh Đức Hoài Trinh

Vị Uương mừng 1

Anh Ch.

Mùng mít Tết, khai bút, viết thư cho anh đây. Nói dối đấy, mùng một mà nói dối chắc quanh năm nói dối; thôi đề nói thật, từ sáng sớm tôi đã làm bao nhiêu là việc trước khi lấy giấy, ngồi vào bàn viết thư gửi anh. Anh và các bạn, mà có kẻ vừa viết thư ghen chyện đi Huế ngủ đòn của tôi. Người bạn ấy dọa cũng sẽ về kỳ hè này và sẽ ngủ đòn chờ không chịu thua Minh Đức đâu.

Lần này có thể gọi là lần thứ nhất trong đời mà tôi được ở ăn Tết rất đầy đủ. Nhà có gián đồi cầu đồi, gián bùa ở cửa, ai có gì tôi cũng chẳng thua, chưa kè hai ba chiếc bánh chưng bánh tết ăn đến giờ chưa hết. Buổi sáng có đi chùa, đêm có thức dậy cúng giao thừa. Không thiếu món gì, sáng còn có mấy đứa cháu đến chúc Tết mừng tuổi sớm.

Với con người bị sao «Lang thang» chiếu, mệnh cột vào cánh chim, mà năm nay như thế này phải nhận là có một sự thay đổi quá lớn, phải không anh.

Cái nhà Vị Uương của tôi cũng có hoa lá như ai, và xin thưa «vị uương» là chưa sáng chớ không phải chờ sáng đâu. Nhân tiện phả' nói qua về hai chữ «Vị Uương» cho anh nghe. Trong Kinh Thi, Tiêu Nhã, thơ Định Liệu có câu «dạ vị uương»; trong Sở tử Ly Tao cũng có câu «Thời diệc do kỳ vị uương». Vị Uương cũng là tên của một cung điện nhà Hán và trong bài văn tế của Ngọc Hân công chúa khóc Quang Trung cũng có câu:

«Đền Vị Uương bóng đuốc bừng bừng

«Lòng căn-miễn vừa khì đóng đà».

Vị uương có nghĩa là chưa hết, chưa sáng.

Mỗi người nghe âm thanh của hai chữ «vị uương» rồi tự cho phép mình chọn lấy một nghĩa phù hợp với tâm

trạng, với ý thích của mình. Tôi thì tôi thích cái lúc trời còn vị uương, dậy vào lúc đó mà làm việc khởi bì những tiếng động ô trọc phá rối.

Đó này tôi về đây và tự thấy mình hoàn toàn là người, không còn là chim nữa rồi, còn trả lại bộ cánh cho định mệnh. Nhận làm những công việc dài như việc dạy học cũng như nhận trồng mấy thứ cây. Một cây trúc, hai cây quỳnh, cây phong lan và mẫu đơn. Anh xem như vậy tức là mỗi sáng và mỗi chiều phải có bồn phận với chúng nó chứ đâu có thể bỏ bê chúng được. Nhất là mỗi thứ đòi hỏi một sự chăm sóc riêng. Anh có biết cây mẫu đơn vẫn được mấy ông làm vườn từ thời cõi đại bến Trung quốc tôn làm Hoa vương không, mỗi sáng người làm vườn phải ra làm lễ vái chào, nếu không thi hoa giận không thèm nở. Mẫu đơn được thời ấy phong làm Quốc hoa, nhưng sau này người ta muốn chọn hoa mai, bảo rằng hoa mai có

ba nụ và năm cánh, biều tượng cho tam dân ngũ quyền.

Có nhiều người hỏi tôi có bao giờ nhớ xứ người không? Tôi chưa thấy nhớ, ở xứ người có gì vui mà nhớ. Chỉ có mỗi sáng nghe nhạc mở đầu của đài BBC thì nhớ lại hồi ở bên ấy cũng buổi sáng năm nghe tin tức và lo lắng chờ xem có gì xảy ra ở quê nhà, có ông nào bà nào tuyên bố cái gì động chạm đến xứ mình không, thế thôi. Anh có đồng ý là mùi hương và âm nhạc là hai thứ dễ gây nhớ nhất không?

Anh biết không, Tết này tôi chẳng làm gì, chẳng đi đâu, còn bị ốm vật vờ. Có một căn bệnh mà nói ra chắc anh sẽ cười, đó là bệnh bức-mình-thì-ốm. Có gì đâu tôi « được-bị » mòn đi ăn Tết ở một gia đình. Tôi ngại ngùng mãi và đúng ngày ấy thì phát ốm, như bị ai đá ngay vào chỗ dạ dày, cứ ức ức làm sao. Cố gắng ngồi làm việc một lúc, sau chịu hết nỗi tôi lăn xuống bếp tìm nước sôi và thứ gì uống. Năm ốm nước sôi cả tiếng đồng hồ, uống thuốc mà vẫn không thấy bớt. Dậy điện thoại đến nhà người dã có lòng mòn, bảo cho họ biết rằng nếu tôi có đến cũng chỉ là một sự có mặt của tượng đá chứ chắc sẽ chẳng ăn uống gì được đâu. Họ thương tình nên tha cho, khôi đi, thế là mười lăm phút sau tôi cũng khỏi bệnh, vứt túi cao-su nước nóng xuống sàn. Anh thấy sao? Ai không biết chắc sẽ ngạc nhiên là có

thứ bệnh đó thật và kẽ chuyện ông Benjamin Disraeli, tiểu thuyết gia và chính trị gia Anh quốc (1874), mỗi lần phải họp báo là ông ta lên cơn và ốm đến nỗi không thể đi họp được. Báo chí ngờ rằng ông nói dối, giả vờ ốm để trốn cuộc họp báo. Điều này tôi thật kinh nghiệm đầy mình. Lâu lắm rồi tôi bị cái chứng ấy, chẳng biết là bệnh gì: nhõng nhẽo, ngoại giao, hay là ưu tư vật.

Thôi, đầu năm không nói chuyện ốm đau để kẽ chuyện khác cho anh nghe. Tết này tôi không thắt nghiệp đâu, được cử làm Trưởng ban chấm thi báo Xuân của các trường Trung học, từ 30 Tết đã lo đọc vì đến 12 tháng Giêng là phải giao kết quả. Thật là một ý kiến đáng khen của Nhà Sinh-hoạt học-đường. Nhìn chúng mấy chục tờ báo, từ Saigon đến các tỉnh, thấy một sự cố gắng của tuổi trẻ. Có những bài thơ, tuy thơ rất ít, nhưng rất hay, tin chắc rằng tác giả sẽ phải thành một nhà thơ nổi danh trong tương lai, và khi các mầm non ấy mà xuất hiện thì mầm già coi như là về vườn hết, nếu mầm già không chịu khó học hỏi thêm.

Một điều nhận xét là tuổi trẻ một phần khá lớn bị đầu độc vì những loại tiểu thuyết tình cảm, ủy mị. Hay đó mới chính là căn bệnh của tuổi trẻ chăng.

Điều thứ hai, khai với anh, những sáng tác nào đọc được, làm xúc động độc giả đều là những sáng tác mà đề-tài được đào trong cuộc sống thực tế, trái với những thiên tùy bút và

Một người bạn là bác-sĩ đến thăm, nghe tôi than, đã chửng nhận là có

vợ «vô bênh thân ngâm» than mây khóc gió.

Hình thức cũng là cả một sự cõ gắng, nếu quả thật không có người lớn «gà vịt» vào, thì phải xin cất mũ chào những nhà nghệ sĩ tài hoa mầm non ấy.

Tuy vậy trong số các đặc san, tôi, cô ký gàn của các anh, đã tìm được một đặc san nghèo nàn nhất nhưng súc-tích nhất, cố nhiên là tôi đã cho nhiều điểm nhất. Biết chắc rằng đặc san này sẽ không được giải, trừ phi trong Ban Giám khảo, phải có ít nhất là 5 người gàn giống tôi. Con số hơi nhiều phải không anh, nhưng tôi chỉ sợ ánh đèn điện bao giờ cũng lôi cuốn người ta hơn ánh nến.

Thôi, đè hạ hồi phân giải, hôm nào phát phần thường, nghe đâu sẽ có cả triền lâm về báo cũ nữa, anh cố mà đi xem cho vui. Lâu lâu ông chính phủ cũng có được cái sáng kiến đáng khen đấy nha.

Tết nhất của tôi xem như là xong rồi, mấy năm trước mà vào dịp này là còn lang thang ở mấy vùng trời tuyết. Tôi còn bỏ lại một đôi thiết bài trượt tuyết, một bộ quần áo mặc trong mặc ngoài có cả mũ đội đầu, bao tay, bit-tắt dày cộm chỉ có thể dùng trượt tuyết mà thôi. Cũng ngã lên ngã xuống nhiều lần nhưng chưa vào bó bột là may lắm. Người Âu hay có câu «Ba ngày trong tuyết, ba tháng trong bột». Bạn bè tôi, đứa nào cũng có ném cái cảnh ấy, vì thế mà tôi ngại, ai làm việc cho, ai nuôi sống trong những ngày tháng ấy.

Tôi có một kỷ niệm khá đẹp, một trong những mùa đông đi trượt tuyết

là ở bên Áo. Cả ngày ở trên núi cao không trượt thì ngồi phơi nắng, chiều về trước khi ăn tối, còn đi đến hồ tắm có nước suối nước nóng của thiên nhiên. Bơi từ trong hồ có mái lắn ra hồ lộ thiên, bên trên tuyet vẫn rơi nhưng cả thân người trầm dưới nước ấm, hai sự đối phản nhau thật thích và công nhận là con người rất biết khai thác thiên nhiên. Thỉnh thoảng nhoi mình lên cho tuyet phủ ngập vai đè rồi chịu hết nỗi thì lại chìm xuống cho nước nóng làm tan đi.

Chỉ có một điểm là những người đi trượt tuyet càng nhanh càng giỏi bao nhiêu thì đầu óc họ càng rỗng bấy nhiêu, họ không nghĩ gì ngoài cái «piste» dẳng trước, nếu có một lỗ trũng, một khối đá lồi lên mà không nhìn thấy là ngã rất dễ.

Vì vậy mà về đến nhà họ vẫn còn dồn, đừng mong đưa những câu chuyện triết lý cao siêu ra mà nói với họ. Ai muốn khỏi suy nghĩ cho trí não nghỉ xả hơi thì nên trượt tuyet. Tuyết cũng công hiến cho con người được một nghề mà xú ta không thể có, hay phải dầm bảy thế kỷ nữa may ra mới có: đó là nghề huấn luyện cho người đi trượt tuyet. Các ông huấn luyện viên này trượt tuyet rất đẹp, thân hình rất đẹp, ăn mặc rất đẹp. Cái gì cũng đẹp chỉ có cái óc là một cục tuyet vắt lại như cục đất sét nhà mình, nhòi ở bên trong, nghĩa là dồn đòn vô cùng.

Nhưng đây là một nghề dể kiếm ăn vì Âu Mỹ hay có mấy bà bắt chồng ở nhà làm việc, còn mình dì dudong xác. Đến những vùng nỗi

tiếng hào hoa có nhiều tuyết, bà học trượt tuyết. Ông huấn luyện viên trượt tuyết cho bà xem, thế nào là Chasse-neige để trượt chậm, Télemark, Christiania, Saut tournant để xoay chiều hoặc ngừng hẫm.

Dưới ánh mặt trời chiếu lên màu tuyết trắng xanh, thân hình ông «mô-ni-tơ» uốn lượn. Các bà tha hồ thán phục, thấy ông vừa tài hoa vừa đẹp đẽ, ăn mặc đúng điệu, chẳng bù với dũng lang quân ở nhà, kéo cái bụng đi trước con người cả nửa thước... Thế là bà vui lòng trả tiền học giờ rất đắt (ngày tôi học mà đã mấy chục quan, bây giờ chắc còn cao nhiều). Học xong còn phải có tí tiền nước và nhiều bà giàu, ăn cơm một mình trong quán hay buôn, nên mời ông đi ăn luân. Cuộc đời các ông ấy chỉ có thể, cần nhất là đừng thông minh mà chân tay nhanh nhẹn, sinh trưởng ở xứ lạnh là coi như có ăn.

Anh có ham không? Chắc là không, mình dân xứ mặt trời chịu không nói. Nhưng trên một cái piste rộng đủ màu sắc, lâm khi ngồi nhìn cũng thấy đẹp mắt. Đôi thiết bài nằm chờ tôi ở Âu châu chắc là mòn mỏi và ức lâm vì nó thuộc loại tốt mua ở Áo là cái lò sưởi xuất chinh cống. Nếu anh hà tiện mua thứ xấu mà nó gãy lúc anh đang trượt là hết đời.

Dân Âu mà sang xứ mặt trời lâu thì thân thề sẽ đòi hỏi một ít tuyết, vì vậy nên cứ hai năm phải về di tìm tuyết. Có những vùng tuyết mùa hè phải lên mấy nghìn thước núi mới gấp, kè cũng thích, ở độ hai tuần thôi

rồi trở về với mặt trời.

Nhưng nói gì thì nói, xứ ta vẫn thích hơn, anh tin tôi đi, nhất là gấp cái nạn khủng hoảng dầu hỏa này. Nhà nghèo ở xứ lạnh run lên; ngay cả nhà không nghèo, mọi năm người ta cho đốt lò từ vào thu, thì năm nay chủ nhà đợi đến lúc nào hàn-thú biều xuống 7, 8 độ mới chui nhen lò.

Bức thư đầu năm mà chẳng nói gì đến Tết Saigon, các bạn ở hải-ngoại sẽ nhăn mặt, viết thư rầy rà đúng là làm dâu mấy cửa.

Thôi thì cũng xin phác họa mấy nét. Tết năm nay hoa nghe nói rẽ, thế là Minh Đức hi hùng mang hoa về, ai ngờ người ta cắt hoa cầm xuống giò, lúc về thay vào chậu thì ra không phải cây có rẽ ở dưới mà chỉ là một cành suông!

Đáng cái đời, ai bảo dại. Nhưng mình vui khi làm cho người khác vui, phải không anh. Người bán hoa ấy chắc Tết về nhà vui lắm. Cầm tiền cho họ chưa chắc họ đã vui bằng đẽ họ xi gat mình. Họ cầm thấy sáng kiến, trí thông minh của họ đã đưa lại kết quả và... mọi người cùng vui.

Tết năm nay Saigon không bị pháo kích. Hôm nay là mùng ba rồi, nói thế mà tối nay có pháo kích chắc buồn lắm.

Thôi phải ngừng. Hết khôn dồn đến dại, đầu năm phải kể chuyện gì cho hắp dân mà rốt cuộc nói gì đâu đâu.

Anh chí mạnh và Bách-Khoa vul.

MINH-ĐỨC HOÀI-TRỊNH

SINH HOẠT

Cảm tưởng vụn ngày Xuân

Năm nay, quân, công được lãnh trước bốn ngàn đê ăn Tết. Bốn ngàn chỉ vừa đủ mua một kí mứt sen, cho nên quân, công nào lương thiện chắc không dám rõ tới món đó, đê tiền mua một trái dưa hấu, hai đòn bánh tết, nửa kí thịt và đèn nhang, trà Blao, rượu đê cúng Ông Bà. Như vậy còn là may mắn. Rất nhiều người ngay ở Saigon nay chỉ mong khỏi phải cúng ông bà bằng cháo trắng như cúng cô hồn. Nhưng nghe nói cũng có kẻ ăn Tết cả chục triệu bạc. Có lẽ họ còn mừng tuổi nhau, chứ ăn gì dữ vậy. Mà cái chuyện mừng tuổi thì biết mấy trăm triệu cho đủ. Đa đa 讥 thiện mà! Đó là cái hậu quả của ba trăm tỷ Mi-kim đỗ vào Việt-nam chúng ta trong hai chục năm nay.

Đi nhiên, tôi cũng phải tiết kiệm tối đa, chỉ định bỏ ra ngàn đồng mua báo thôi — ăn Tết cách đó rẻ nhất — Còn đương do dự chưa biết lựa tờ nào thì có ông bạn cho số *Sử Địa* 29, đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa, Ba trăm rưỡi trang khổ lớn, đặc những bài vở, hình ảnh, bản đồ. Tốt quá rồi. Qua được cái Tết rồi. Vì tôi cũng theo các quân, công chỉ ăn Tết có một ngày rưỡi. Mà lại đỡ được 1.000đ. đúng hơn là 980đ.

Mới coi bia sau tôi đã ngạc nhiên. Mau quá nha. Thế mà *Sử Địa* đã ra được đến năm thứ 10 rồi à! Mười năm hi sinh của một nhóm học giả, một nhóm sinh viên, với sự bảo trợ

của nhà sách Khai Trí.

Tôi không có đủ bộ, nhưng cũng có được gần đủ những số đặc biệt, và tôi thấy không số nào công phu như số 29 này. Hết thảy là 15 bài và một bảng thư mục đầy đủ, bốn bản đồ in trên giấy dày, rất tốt, và không biết mấy chục hình và trang sách cõi phải làm bìa kẽm. Phí tồn tất phải nặng. Bài nào cũng bồ ích và có năm sáu bài rất súc tích, khảo cứu rất kỹ lưỡng, nhất là những bài chứng minh rằng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về ta đã từ lâu, Trung Cộng đã đưa ra những lý không vững chút nào cả để xâm chiếm Hoàng Sa. Bài *Hoàng Sa và Trường Sa* lãnh thđ V.N của ông Lãng Hồ chẳng hạn, là một công trình khảo cứu mất nửa năm chứ không ít. Rồi những bài của các ông Hoàng Xuân Hãn, Hãn Nguyên, Quốc Tuấn, Lam Giang, Nguyễn Nhã... nữa.

Đó là về phần Sử. Về phần Địa cũng có năm sáu bài khảo sát về địa hình, địa chất, thảo mộc, nguồn lợi thiên nhiên... của quần đảo Hoàng Sa.

Cuối cùng là một thiên hồi ký của một người đã mục kích cuộc hải chiến giữa mình và Trung Cộng ngày 18-1-74.

Thật là điều đáng mừng. Khi quốc gia bị ngoại xâm thì các học giả cũng như các chiến sĩ, một lòng hi sinh để bảo vệ danh dự của dân tộc.

Tết này tôi vui, chính nhờ món quà
đó của ông bạn.

Khi cầm ơn ông, tôi hỏi :

— Phí tòn in mất bao nhiêu ?

Ông đáp :

— Khoảng trên một triệu đồng,
tất cả tiền in bản đồ làm phụ bản.

Tôi lại hỏi :

— Chính quyền có "bảo trợ" cho
một phần nào không.

O BK.— Nghe tin Tập san Sứ Địa, vào tháng 12-75, sẽ lại ra một số
đặc kháo quan trọng nữa về: « Chiến thắng Sầm Giang » là trận Nguyễn Huệ
đại phá quân Xiêm năm 1785 và sẽ hợp tác với một số hội đoàn tư nhân
để, nếu có thể được, lập một Đài kỷ-niệm Sầm Giang. Ô. Chủ nhiệm Tập
san Sứ Địa kính mời quý vị có tài liệu về chiến thắng trên đây, xin gửi
bài về Tòa soạn Tập san Sứ Địa, ở 221 Cộng Hòa Saigon, hoặc hộp thư 380
Saigon, trước tháng 10 năm nay.

Ông chỉ mỉm cười, nhún vai, lắc đầu.

Tôi lại hỏi : — Có những bài rất
giá trị, Bộ Văn hóa có tính dịch ra
Hoa, Anh, Pháp ngữ để phổ biến ở
ngoại quốc không.

Ông đáp : — Xin anh hỏi chính
quyền. Lúc này chưa có ai làm gì.

— Như vậy là chính quyền
nhường cho các anh độc quyền làm
thứ văn hóa ái quốc; họ giữ độc
quyền làm thứ văn-hóa khác.

NGUYỄN HIẾN LÊ

Tâm sự cuối năm của một số anh chị em văn nghệ sĩ

(Tiếp theo BK số 78)

● BẠCH TUYẾT

Cái lương chi bảo Bạch Tuyết vẫn khiêm
tốn và duyên dáng như những ngày còn đi hát,
khác một chút là nàng đeo mặt tự nhiên không son
phấn, mặc chiếc kimono có những chấm vuông đen
trắng. Cử chỉ nỏi năn cung ôn tồn, cười và nghe
nhieu hơn tranh luận sôi nổi như trước kia.

Nghe tôi hỏi về sự đổi khác đó, Bạch Tuyết
cười nhẹ, không đáp liền câu hỏi, nàng mồi tôi
uống nước ngọt giải khát, hỏi thăm qua về báo
chi, gởi lời nhờ tôi chuyền lại với Minh-Đức Hoài-
Trinh, là Bạch Tuyết rất thích những Lá thư nước



ngoài mỗi kỳ trên Bách-Khoa (Bạch Tuyết là độc giả dài hạn của BK).

Sau đó, Bạch Tuyết mới cho biết sở dĩ nàng tuyên bố với bạn bè và với báo chí là nàng thôi đi hát, bớt sự giao thiệp ở bên ngoài là vì từ sau ngày nàng « vào thất » (có nghĩa là nhijn đói liên tục 7 ngày, mỗi tháng 1 kỳ) và tập « dịch cân kinh » bỗng nhiên tánh tình thay đổi, không còn thấy ham thích gì nữa, ngay như bệnh ghiền sán khau, xa vài hôm là nhớ, thế mà bây giờ, xem cải lương trên truyền hình hoặc đi ngang rạp Quốc Thanh gặp lúc bên trong có diễn tuồng, nàng cũng thấy đứng đong đongo. Nhất là vẫn đề tình cảm cũng thay đổi nhiều lắm.

Trước kia, mỗi tuần ít nhất Bạch Tuyết cũng may vài chiếc áo hợp thời trang, thích đi phố để chọn mỹ phẩm, những loại mới nhất. Còn hiện nay, nàng thích đe da mặt tự nhiên, không đánh móng tay móng chân, cảm thấy rất thoải mái, mà trước kia thì ngược lại, không trang điểm, dường như thiếu thiếu cái gì.

Tôi hỏi sự thay đổi này có ảnh hưởng gì đến việc đi sắm Tết và ăn Tết năm nay không ?

Bạch Tuyết vẫn trong dáng điệu hòa nhã ôn tồn vui vẻ cho biết sẽ ăn Tết rất đơn giản. Chẳng hạn như mấy năm trước, mỗi lần sinh nhật của Bạch Tuyết là dịp qui tụ bạn bè thân thiết đầy nhà, yến tiệc linh đình, vì Bạch Tuyết sinh vào đêm Giáng sinh. Nhưng năm nay chỉ có hai người, Bạch Tuyết và chồng trong một lễ sinh nhật nhiều kỷ niệm hơn. Như vậy, Tết năm Ất Mão này, chắc Bạch Tuyết cũng tờ chúc thật đơn giản, tuy cũng giữ theo tập tục ông bà, cũng về thăm cha mẹ bà con ngày mồng 1, và thăm viếng một vài người thân, thế thôi. Còn hiện giờ, đã hai mươi mấy tháng Chạp rồi, Bạch Tuyết vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi sắm Tết như mấy năm trước đã làm.

● BÍCH THỦY

— Trời ơi ! Đồng bào chiến nạn Phước Long đang chờ cứu trợ, quân nhân công chức nghỉ Tết có mấy ngày, mồng 2 đã phải đi làm. Sinh hoạt đất đai. Vui sướng gì mà hỏi chuyện ăn Tết năm nay, anh ?

Mới hỏi qua mấy câu, Bích Thủy tuôn một hơi dài như vậy làm tôi cụt hứng chưa biết xoay xở làm sao để khôi tiếp câu chuyện. Tôi ngó ra ngoài hiên nhà, thấy mấy rồ cù cải, cù kiệu đang phơi nắng. Bích Thủy nhìn theo, rồi chợt cười :

— Đó là theo cõi tục ông bà mình đè lại,



năm nào Thủy cũng làm mấy món đồ dành cho ông xã nhâm lai rai với vài người bạn thân đến thăm.

— Bích Thủy có mua sắm gì cho mấy cháu chưa?

Nàng lắc đầu:

— Chúng tôi có lẽ là sắm cho các cháu vào dịp Noel, vì đó mới là Tết của chúng nó. Còn mấy ngày Tết, chúng tôi chỉ dắt các cháu về thăm bên nội, bên ngoại trong ngày mồng Một, để các cháu chúc tuổi ông bà,

— Bích Thủy có giữ tập tục xông nhà không?

— Thường thường, năm nào trước giờ giao thừa, ông xã Thủy cũng đi chơi một lát, chờ quá 12 giờ đêm, tức là vào lúc 0 giờ của ngày mồng 1, ông về xông nhà luôn, năm nay chắc cũng vậy.

— Ông xã và Bích Thủy có thích chơi cành đào hay hoa mai trong ngày Tết không?

— Mặc lâm, mua gì nỗi. Thích thì ai mà không thích ngày Xuân có cành đào hoặc cành mai trong nhà...

Bỗng như chợt nhớ ra, Bích Thủy cười cười:

— Nhờ trời, năm nào vợ chồng Thủy cũng nhận được một cành đào nhỏ của một bậc đàn anh gửi cho. Năm nay thời cuộc gǎng thế này không biết có hay không nữa...

■ VÕ PHIẾN



Năm 1973 tôi có ba cuốn sách được xuất bản, năm 1974 không có cuốn nào. Hiện thời, cũng có chừng ba cuốn khác, để dành cho năm 1975, đang chờ đợi các nhà xuất bản... Từ mấy năm nay, tôi đã không tự mình xuất bản sách mình nồi nữa.

Về đời sống vật chất thì tôi cũng đại khái như phần nhiều anh em văn nghệ khác : ai nấy vẫn sống, nhưng phải múa đủ tú chi mới kiếm đủ cái sống. Mỗi người phải làm năm bảy nghề (vẫn thua cô Kiều tám nghề), trong đó nghề Văn càng ngày càng trở thành phụ thuộc, thì giờ dành cho văn chương mỗi lúc một rút bớt, một thu ngắn.

Làm nghề cầm bút ai cũng muốn cầm bút bằng tay phải. Nếu hoàn cảnh bắt buộc chuyển cây bút qua tay trái (để dành tay phải cho sinh kế), e viết lách sẽ nguệch ngoạc, chẳng ra làm sao.

THỜI SỰ VĂN NGHỆ

Giải thưởng Đặc-san Xuân học đường

Năm trước đây, Trung tâm Giáo dục Thanh niên do Giáo sư Trần Minh Xuân làm Quản đốc, đã có sáng kiến tổ chức 3 giải thưởng nhất nhì, ba dành cho 3 Đặc san Xuân xuất sắc nhất của các trường Trung học trong toàn quốc. Năm nay, Nhà Sinh hoạt học đường lại tổ chức giải thưởng cho những Đặc san Xuân của các trường Trung học như vậy, với một ban Giám khảo gồm các nhà văn nhà thơ và họa sĩ tên tuổi, nhà văn : Bình-Nguyễn-Lộc, Minh Quân Lê Tất Điều, Võ Phiến, Nguyễn-Mộng Giác, nhà thơ Minh-Đức Hoài Trinh, nữ họa sĩ Tô-Oanh vv...

Kết quả là : Giải nhất về Đặc-san Xuân của Trường Nữ Trung Học Gia Long, Giải nhì về Đặc san Xuân của Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) và Giải ba về Đặc san Xuân của Trường Trung học Võ-Trường Toản.

Một giải nữa dành cho bài viết về "Hiệu-Tồ" của trường như viết về Gia-Long, Bùi-Thị-Xuân, Võ Trường Toản vv... thì giải này đã về Trường Trung Học Chu Văn An.

Theo một vài Giám-khảo nói trên tết lộ, thì rất nhiều sáng tác — nhất là thơ — trong các Đặc san học sinh đã làm ngạc nhiên những cây bút đàn anh, đàn chị. Nhà văn Nguyễn Mộng Giác sẽ ghi lại những nhận xét của mình trong một bài trên Bách Khoa số tới đây, và Bách Khoa số này cũng giới thiệu một bài thơ của Trần Bích Tiên « Nói với em lớp 6 », rút từ Đặc san Xuân trường Nữ Trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt.

Giải thưởng của Hội Thân-hữu Văn Khoa

Ngày 16 tháng 01 năm 1975, Hội Thân-hữu Văn-khoa đã tổ chức lễ phát giải thưởng dành cho Sinh viên Việt-nam biên khảo về « *Thơ văn ái quốc cách mạng thời Pháp đô hộ* », tại Thư viện Quốc gia Saigon.

Giải thưởng này đã dành cho hai tác phẩm biên khảo :

— *Giới thiệu sách « Chửng diệt dư ngôn » của Phan Bội Châu* của ông Trúc Đinh Đinh Tân Tuấn.

— *Đường vào « Giai Nhân kỷ ngữ »* của Phan Chu Trinh của ông Nguyễn Trần Hoàng túc Nguyễn Chín.

Trong diễn văn khai mạc, Giáo sư Phạm Việt Tuyền, Hội trưởng Hội Thân hữu Văn-khoa, đã nêu rõ mục đích của Giải thưởng đặt ra là để thể hiện hôm nay cấp bách sựu tầm nghiên cứu về những áng thơ văn ái quốc cách mạng quý giá mà có lẽ một số người trong các thế hệ tiền bối còn may mắn giữ được, e rằng càng đẽ lâu càng sựu tầm nghiên cứu khó khăn hơn, và một số thơ văn ái quốc cách mạng sẽ bị mai một.

Sau đó Giáo sư Nguyễn-Đăng-Thực, đại diện Hội đồng Giám khảo, đã trình bày và phê phán về hai tác phẩm trúng giải. Và sau khi nhận giải, hai sinh viên trúng giải đã lần lượt phát biểu cảm tưởng bày tỏ nỗi xúc động của mình.

Lễ phát giải thưởng đã được bế mạc bằng một tiệc trà thân mật.

THU THỦY

Với mục đích vừa giải trí vừa giáo dục

Nhà sách KHAI TRÍ
XUẤT BẢN LOẠI SÁCH NHI ĐỒNG
TUỔI THƠ

Một loại sách lành mạnh dành cho trẻ em Việt-Nam

Tương lai nước Việt Nam sau này hay hay dở đều do sự giáo dục hiện tại của lứa thiếu nhi, mầm non của đất nước.

Chúng ta, cũng như hầu hết các phụ huynh học sinh, từ lâu đã ao ước có một tủ sách giáo dục lành mạnh dành cho con em, để tránh cho các trẻ khỏi phải đọc loại sách nhảm nhí hiện đang tràn ngập trên thị trường sách báo.

Chúng ta đã từng xót xa đau đớn nhìn thấy đám trẻ thơ ngày say mê đọc loại sách trinh thám và kiếm hiệp rẻ tiền,

nhiều loại sách đầu độc trí óc non nớt của con em chúng ta.

Để góp phần nào vào sự giáo dục trẻ em, Nhà sách Khai Trí cộng tác với một số nhà văn, nhà giáo, tha thiết đến tương lai con em, cho xuất bản loại sách nhi đồng TUỔI THƠ, một loại sách giải trí lành mạnh viết đúng chánh tả, văn phạm, ăn loát rõ ràng, giá bán phổ thông, đáng được hân diện chung bày trong mọi tủ sách gia đình.

Chúng tôi hy vọng loại sách nhi đồng TUỔI THƠ sẽ giúp ích cho các em và là món ăn tinh thần cần thiết cho thiếu nhi Việt Nam.

Loại sách nhi đồng TUỔI THƠ hiện nay được giáo giới, phụ huynh học sinh và trẻ em Việt Nam hoan nghênh nhiệt liệt và đã xuất bản trên ba trăm tựa khác nhau, do nhiều nhà văn, nhà giáo danh tiếng toàn quốc cộng tác như : Nhật Tiến, Lê Tất Điều, Bùi Kế, Phan Du, Nguyễn Văn Xuân, Thùm Thị Hà, Cấn Huy Tăng, Hoàng Trúc Ly, Lưu Nghĩ, Bùi Mạnh, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Vỹ, Lan Thảo, Trương Vạn Năng, Phong Sơn, Triều Lương Chẽ, Tô Kiều Ngân, Ái Lan, Thu Mai, Nguyễn Hải, Tô Nguyệt Định, Nguyễn Hữu Bảo, Chu Thao, Nguyễn Tử Quang, Huy Vũ, Thành Phương, Minh Quân, Nguyễn Viết, Thành Roan, Nhật Chương, Thụy Uyên, Phan Trần Nguyễn, Chính Yên, Xuân Quang, Sông Hồng, Nguyễn Nguyên, Đỗ Quân, Vũ Minh Thiều, Việt Dũng...

Giá sách hết sức phổ thông, mỗi quyển 32 trang chỉ bán 50đ. bằng tiền một nắm xôi nhỏ, rẻ hơn tờ báo hàng ngày.

LOẠI SÁCH NHI ĐỒNG TUỔI THƠ

Một loại sách lành mạnh dành cho
trẻ em VIỆT NAM

1. Đứa bé mù	Bùi Kế	48. Hai bà cháu	Lưu Nghị
2. Dinh Thầy	Phan Du	47. Bông cánh vàng	Mỹ Lệ
3. Hai chiếc nhẫn thần	Lương Nhã	48. Những ngày thơ ấu	Tô Kiều gân
4. Con đĩa thần	Nguyễn Văn Xuân	49. Tượng đá đầu non	Hoàng Trúc Lý
5. Thần điêu và hoa hồng	Thẩm Thế Hề	50. Anh em thằng Việt	Tô Nguyệt Đinh
6. Lòng quảng đại	Cấn Huy Tăng	51. Tài không đợi tuổi	Thẩm Thế Hề
7. Những người tí hon	Lê Tất Điều	52. Trao quà ngày Tết	Minh Quân
8. Người bạn mới	Nhật Tiến	53. Sao Trời	Nguyễn Vũ
9. Giác mơ Hoàng tử	Hoàng Trúc Lý	54. Cậu bé Phan Châu Trinh	Nguyễn Văn Xuân
10. Bé đà Bà Một	Lưu Nghị	55. Thần ban anh hùng	Phan Sơn
11. Linh Miêu	Bùi Kế	56. Con khỉ kỳ diệu	Tô Nguyệt Đinh
12. Gùa báu nhà họ Vương	Phan Du	57. Thủ Ngọc	Thu Mai
13. Con nurus dột	Lương Nhã	58. Hiệp sĩ Lục Kỳ	Tô Kiều Ngân
14. Cái quai chèo	Nguyễn Văn Xuân	59. Mật cồn ác mộng	Lưu Nghị
15. Đoàn quân áo đen	Thẩm Thế Hề	60. Áo vải lồng vàng	Hoàng Trúc Lý
16. Thần đồng	Anh Huy	61. Giác mộng hải hùng	Ái Lan
17. Dũng võ sĩ	Lê Tất Điều	62. Bon cướp Đặng Tôn	Tô Kiều Ngân
18. Hoàng tử Anh Đào	Tiêu Sứ	63. Tý đuôi dài	Nguyễn Vũ
19. Cô bé Rừng Xanh	Hoàng Trúc Lý	64. Làng súc vật chống bầy heo rừng	Ánh Đào
20. Người tham hóa đá	Trương Văn Năng	65. Tiếng hát bầy thiêu thân	Phong Sơn
21. Con kỳ khuyển	Bùi Kế	66. Trọng rừng U Minh Thượng	Lưu Nghị
22. Những quả cà chua	Phan Du	67. Anh hùng Trịnh Kiểm	Hoàng Trúc Lý
23. Con gái bác tiêu phu	Lương Nhã	68. Con quạ bắt kẻ trộm	Thảo Nhiên
24. Cõi Rồng	Nguyễn Văn Xuân	69. Nỗi lòng thầy giáo	Cấn Huy Tăng
25. Tình mẫu tử	Bùi Mạnh	70. Bạch hầu Hoàng Đế	Bích Lệ
26. Trở về đất Việt	Anh Huy	71. Hiệp sĩ bốn chân	Hoàng Trúc Lý
27. Trung thu của bác đèn xép	Lê Tất Điều	72. Oan tình bà Phi Yến	Ái Lan
28. Ủ ác gặp ác	Tiêu Sứ	73. Phò mả mù	Huy Vũ
29. Một ngày học khôn	Hoàng Trúc Lý	74. Rửa tay gác kiếm	Thẩm Thế Hề
30. Ủ hiền gặp lành	Lê Thảo	75. Chiếc gương thần	Minh Loan
31. Con phi mã	Bùi Kế	76. Con ngựa của vua Lê	Hoàng Trúc Lý
32. Thắng bờm và mụ chằn tinh	Trần Tuân Kiệt	77. Con ông Bá Hộ	Anh Huy
33. Ba quả chanh	Lương Nhã	78. Phương Còn	Thu Mai
34. Con ngựa và nàng công chúa	Nguyễn Văn Xuân	79. Ba cánh hoa thần	Thảo Anh
35. Cô gái câm	Nguyễn Vũ	80. Ông Tôn Phê	Lưu Nghị
36. Đèn sáng đêm khuya	Lưu Nghị	81. Mùa hè của bé Chuột	Lê Tất Điều
37. Tên trộm nguy hiểm	Lê Tất Điều	82. Anh hùng vô danh	Hoàng Trúc Lý
38. Thiên tài lạc lối	Thẩm Thế Hề	83. Chuột bạch phiêu lưu	Tiêu Sứ
39. Bông mắt mẹ hiền	Hoàng Trúc Lý	84. Lê Hùng làm trinh thám	Phong Sơn
40. Ông hoàng què	Tiêu Sứ	85. Sơn thần Khai trường	Triều Lương
41. Tâm sự một quyền sách	Anh Huy	86. Tháng Hui	Cnđ
42. Chiếc áo thần	Ái Lan	87. Mao hiềm phi thường	Ái Lan
43. Cây đèn của Phò mả	Hoàng Trúc Lý	88. Bùa tê: mừng	Cấn Huy Tăng
44. Bám mây hình lá sen	Nguyễn Văn	89. Tình thương trong xóm nhỏ	Lưu Nghị
45. Ông già tí hon	Bùi Kế	90. Thần núi tướng quân	Phong Sơn
		91. Mái kén dưới trăng	Hoàng Trúc Lý
		92. Cọp đi tu	Thu Mai
		93. Con nai của quỉ	Nguyễn Hải
		94. Nhà vu: quít lời hứa	Sơn Vương
		95. Người mẹ Việt Nam	Anh Huy
		96. Chị cùng em	Hoàng Trúc Lý
		97. Cọp, thỏ và người	Bùi Mạnh
		98. Anh hùng Thach Bi Sơn	Ái Lan
		99. Con bướm trắng	Tô Nguyệt Đinh

400. Cô bé quay tơ Nguyễn Vy
 401. Mùa xuân thứ nhất Hoàng Trúc Ly
 402. Tai nạn lưu thông Cẩn Huy Tăng
 403. Con chó Yippi Nguyễn Vy
 404. Đôi mắt thần Ái Lan
 405. Con gấu hung dữ Lê Thị Điều
 406. Nàng công chúa kiêu căng Thảo Nhiên
 407. Thủ tướng Triệu Lương Chế
 408. Thủ mặt trời Bùi Mạnh
 409. Giết lợn đầu xuân Minh Quân
 410. Đời phiêu lưu của Tô Vũ

 Hồi Trác Ly
 411. Chưa tròn tuổi mộng Thầm Thế Hà
 412. Kim và Tô Tô Nguyễn Viễn
 413. Sự tích cây lúa Vĩnh Thuần
 414. Con chim mồ côi Nguyễn Vy
 415. Sơn tinh Thủy tinh Tô Nguyệt Định
 416. Hai ông vua nước Tân Tiêu Sứ
 417. Bức tranh cứu mạng Phong Sơn
 418. Hòn bí mật giữa rừng sâu Anh Huy
 419. Nàng tiên trong quả cau Thảo Anh
 420. Chúa đảng Sát Hồ Bùi Kế
 421. Vịn tướng bịt mặt Phong Sơn
 422. Búp con ngoan Cẩn Huy Tăng
 423. Đôi bạn thơ ngây Hoàng Trác Ly
 424. Công chúa con vua Long Vương

 Lương Nhân
 425. Sau cơn thử thách Triệu Lương Chế
 426. Nhân Ngư công chúa Thầm Thế Hà
 427. Đôi cánh hạc thần Lê Hoa
 428. Công chúa Thu Lan Minh Loan
 429. Thủ tiên nương Nguyễn Vy
 430. Thương yêu và hối hận Phong Sơn
 431. Lời triết của bà Tư Lưu Nghị
 432. Con mèo ba mắt Tô Kiều Ngân
 433. Ông Trúc Lâm Bùi Kế
 434. Vị sứ thần của bà Tiên Chu Thảo
 435. Ba chúa ong Bùi Mạnh
 436. Chuột cù phiêu lưu Tô Nguyệt Định
 437. Hép nghĩa anh hùng Cẩn Huy Tăng
 438. Lý Công Uẩn Hoàng Trác Ly
 439. Con Bạch Mao Tiêu Sứ
 440. Năm chàng kỳ tài Nguyễn Tử Quang
 441. Luật giang hồ Cẩn Huy Tăng
 442. Tháp bà Lưu Nghị
 443. I hán hiềm đèn ông Hoàng

 Tô Kiều Ngân
 444. Mau chảy ruột mềm Hoàng Trúc Ly
 445. Ngọc Tuyên thảm sứ Thầm Thế Hà
 446. Vượn trả thù con Bùi Mạnh
 447. Säu pho tượng thề địa Lương Nhân

 448. Vụ mất cắp bí mật Phong Sơn
 449. Con chó cứu chủ Lê Thị Lê
 450. Ông thỏ đê Anh Huy
 451. Con cá cảnh cam vàng Tô Nguyệt Định
 452. Liều tước thần tiên oòng Trúc Ly
 453. Một kinh đô dưới đáy biển Tiêu Sứ
 454. Con rồng và hạt kim cương Tuy Vũ
 455. Nàng tiên xú moi Cẩn Huy Tăng
 456. Chủ chồn khôn quý Nguyễn Tử Quang
 457. Học nghè Bùi Kế
 458. Ông cụ non Hoàng Trác Ly
 459. Da trâu biết nói Bùi Mạnh
 460. Sự tích Nhà Bè Lương Nhân
 461. Cây tóc Bùi Kế
 462. Hai giọt nước Hoàng Trác Ly
 463. Hòn ma cô Bạch Huệ Cẩn Huy Tăng
 464. Một vụ bắt cóc Lương Nhân
 465. Chồn đeo lục lạc Bùi Mạnh
 466. Ba trâu ba cật Tô Nguyệt Định
 467. Một đêm sơn cước Anh Huy
 468. Kiếp không nhà Hoàng Trác Ly
 469. Ông nghè Đê Thầm Thế Hà
 470. Gà hành khát tàn tật Tiêu Sứ
 471. Đường gươm diệt ác Phong Sơn
 472. Người chết xuất hiện Lương Nhân
 473. Săn cá voi Hoa Tường Dung
 474. Lòng không oán thù Hoàng Trác Ly
 475. Thần thiên lỗi Bùi Kế
 476. Sơn lang Cẩn Huy Tăng
 477. Cậu Phấn Tiêu Sứ
 478. Đôi bạn chăn dê Tô Kiều Ngân
 479. Con búp bê thần Bùi Mạnh
 480. Bàn thắng quyết định Phong Sơn
 481. Con vịt mồng năm Lương Nhân
 482. Bóng đèn trong đêm trăng Phong Sơn
 483. Như kiềng ba chân Hoàng Trác Ly
 484. Chí hy sinh Cẩn Huy Tăng
 485. Những chuyến buôn Bùi Kế
 486. Mùa xuân ấp trứng Bùi Mạnh
 487. Ngô Quyền Hoàng Trác Ly
 488. Hép thuốc nhiệm mẫu Tiêu Sứ
 489. Con chim vàng anh Thầm Thế Hà
 490. Tiêu tướng họ Đinh Tô Kiều Ngân
 491. Lá thư của chuột Anh Huy
 492. Nùng Sri Cao Hoàng Trác Ly
 493. Ký ức ngày xanh Phan Trần Nguyễn
 494. Căn nhà vô chủ Lưu Nghị
 495. Một lần du ngoạn Nguyễn Viễn
 496. Buổi học đầu xuân Thành Rô Đôn
 497. Ánh gươm đầm Dạ Trạch Phong Sơn
 498. Những ngày đã qua Hoàng Trác Ly
 499. Giấc mộng ngày xuân Tô Nguyệt Định

200. Cặp cát người Cân Huy Tăng
 201. Ngọn lửa giữa đồng Lưu Nghị
 202. Con ngựa Thần Phong Phong Sơn
 203. Một chuyến đi rừng Cân Huy Tăng
 204. Tảng hình Bùi Kế
 205. Thiếu đường tuổi nhỏ Hoàng Trúc Ly
 206. Ké Hàng Sơn Tô Nguyệt Định
 207. Con nai tơ trong gánh xiếc Tô Kiều Ngân
 208. Thẩm tử tí hon Nguyễn Hữu Bảo
 209. Ông Lê Như Hồ Ái Lan
 210. Tiếng tiêu huyền diệu Nhật Chương
 211. Sau vụ tự tử Anh Huy
 212. Con Rồng lừa và viên ngọc Vạn Bảo
 Thanh Roản
 213. Ngôi nhà ma Bùi Kế
 214. Có công mài sắt Bùi Mạn
 215. Dứa trẻ bơ vơ Hoàng Trúc Ly
 216. Hai ngọn lá Tiêu Sú
 217. Gióng thần Lưu Nghị
 218. Giọt lệ nhiệm mầu Nguyễn Hữu Bảo
 219. Pho tượng thẳng hề bí ẩn Phong Sơn
 220. Chiếc Hải Phòng Lương Nhán
 221. Người bạn tốt Thụy Uyên
 222. Những cánh chim lạc loài T. Phương
 223. Con chim vàng Hữu Hoàng
 224. Vụ bắt cốc 102 Cân Huy Tăng
 225. Ngọn núi thần Nhật Chương
 226. Chó sói cứu con Bùi Mạn
 227. Cuộc đời mai sau Anh Huy
 228. Con ngựa gỗ Sông Hồng
 229. Trò vè mái nhà xưa Tô Kiều Ngân
 230. Tú quái Lương Nhán
 231. Con chim sâu Nguyễn Hữu Bảo
 232. Danh dự trên hết Hoàng Trúc Ly
 233. Trời có mắt Tiêu Sú
 234. Hai chuyện trình thám Bùi Mạn
 235. Thắng người máy phản bội P. Sơn
 236. Thắng Ớt Lưu Nghị
 237. Em bé bán bong bóng Thụy Uyên
 238. Hoàng tử Thái Lan Lương Nhán
 239. Cáo trả ơn Bùi Mạn
 240. Con mèo Hồng Ngọc Nhật Chương
 241. Con khỉ Thông Thủ Nguyễn Tú Quang
 242. Mỵ ác ôn Bùi Kế
 243. Ba anh em Nguyễn Hữu Bảo
 244. Người tạc tượng Nhật Chương
 245. Khu vườn linh dược Lương Nhán
 246. Thương về quê mẹ Thanh Phương
 247. Chiếc lá cuối cùng Việt Dũng
 248. Nàng Bạch Hạc Tiêu Sú
 249. Bát cảnh hoa lý Bùi Mạn
 250. Mèo Hồng Ngọc tử chiến Nhật Chương
 251. Tâm lòng của bé Huyền Thị Uyên
 252. Gương kiên nhẫn Hoàng Trúc Ly
 253. Luyện sắt thành vàng Lương Nhán
 254. Tiếng hát ugaye xưa Bùi Mạn
 255. Ngôi nhà hoàng Nhật Chương
 256. Con khỉ dột trong gánh xiếc P. Sơn
 257. Chuyện lá tiên sông Bùi Kế
 258. Nhật ký Thanh Bình Nguyễn H. Bảo
 259. Chiếc nhẫn thần Bùi Mạn
 260. Dưới ánh trăng sao Thanh Phương
 261. Con trâu có nghĩa Sông Hồng
 262. Tình mẹ con Thu Ma
 263. Thiếu nhi auh hàng Tô Kiều Ngân
 264. Con đường hạnh phúc Bùi Kế
 265. Thành Thắng Long khói lửa Đ. Quân
 266. Dứa con của biển Nhật Chương
 267. Đi vào vùng đất lạ Tô Kiều Ngân
 268. Em bé mồ côi Hoàng Trúc Ly
 269. Tiên được Nguyễn Hữu Bảo
 270. Chủ chồn đi tu Nguyễn Tú Quang
 271. Bức điện tín Vũ Minh Thiều
 272. Cây nhân sâm Nhật Chương
 273. Thắng ở đợt Đỗ Quang
 274. Giao nhân Bùi Kế
 275. Vuốt mắt kẻ thù Tô Kiều Ngân
 276. Mặt trời sê mọc Thu Ma
 277. Giác mơ kỳ diệu Việt Dũng
 278. Hai báu phó Bùi Kế
 279. Chúa Chòm Nguyễn Tú Quang
 280. Giờ tan học Bùi Mạn
 281. Quản nhậu thú rừng Xuân Quang
 282. Cậu bé can đảm Nguyễn Hữu Bảo
 283. Nước mắt mẹ già Nhật Chương
 284. Ngựa đá qua sông Nguyễn Tú Quang
 285. Lòi ru êm ái Hoàng Trúc Ly
 286. Con voi thần Sông Hồng
 287. Cháu cháu đá xe Nguyễn Nguyễn
 288. Sở thích đồ của chị Hoa N. Chương
 289. Giả Việt hùng anh Cân Huy Tăng
 290. Gấu trắng phiêu lưu Ái Lan
 291. Vàng trong tháp đá Nhật Chương
 292. Bảo kiếm của Hoàng đế H. Trúc Ly
 293. Chuyện di kỷ niệm Xuân Quang
 294. Một vụ đốt nhà Phong Sơn
 295. Người thợ săn và cọp ba chân Đỗ Quán
 296. Tao hóa chí công Nguyễn Hữu Bảo
 297. Võ đài Sông Hồng
 298. Lòn vụ xử án lý thú N. Tú Quang
 299. Người học sĩ khác thường Nhật Chương
 300. Kim Sơn huyền bí Ng. Hữu Bảo
 Và còn rất nhiều tựa sách khác

Trong Gia-đình êm-ấm
Hay trên đường xa
khát mệt

Chi co



NƯỚC-NGỌT "CON-CỘP"

Chai "HÓA TIỀN" !



CAPSTAN điếu dài đầu lọc
Hiệu thuốc QUỐC TẾ

