

SỐ 13 NGÀY 15 - 7 - 1965

BẠCH KHOA

T H O I - D A I

năm thứ chín

VŨ BẢO *Algerie, từ Ben-Bella đến Boumedienne* *

NGUYỄN NHƯ *khuynh hướng kinh tế mới tại các nước Cộng-sản Âu-châu* * TẠ TRỌNG HIỆP đọc cuốn « *Hiếu chú Bích câu Kì ngô* » của Ô. Hoàng Xuân Hân * ĐÔNG HỒ *chi lan đào lý* * NGUYỄN PHƯƠNG trả lại bài *Lịch sử Lạc Việt* * TRẦN VIÊN góp ý cùng Ô. Nguyễn Phương về văn đề *Hùng Vương Lạc Vương* * VÕ HỒNG luống đất nở hoa * TÚY HỒNG tóc mai nghìn năm *

THANH TÂM TUYỀN cát lây * SINH HOẠT *hai buổi nói chuyện của văn nghệ sĩ tự do Đông Phương tại Huế* *

Buổi hội thảo về cải thiện giáo dục của « Lực lượng bảo vệ thanh thiếu nhi ».

205



thanh thoát

Fine

Điều dâng

Racee
Tonique

NUOC HOA
NGOI SAO

EAU
DE
COLOGNE
L'ETOILE



DESSORMAIS FABRIQUEE SOUS LICENCE AU VIETNAM PAR LA S^E FIL DES DISTILLERIES DE L.I.C. DIC

L'EAU DE COLOGNE "L'ETOILE"
EST SI BONNE QU'ELLE EST SOUVENT CONTREFAITE
Assurez-vous de l'authenticité de votre achat,
en vérifiant que la capsule inviolable
que comportent les bouteilles
d'origine sous leur bouchon à
vis est bien en place



NUOC HOA "NGOI SAO"
RAT TOT, THƯỜNG BI LÀM GIÀ TẠO.

Muốn tìm được thứ thiệt, khi
mua quý ngài nên dè dặt kiểm
soát lại nắp chì ngừa gian
bạc ở miệng chai chính gốc
nằm phía trong nắp vặn
đinh ốc còn nguyên vẹn.

DIC



AIP

BÁCH KHOA

THỜI ĐẠI trong số này
số 205 ngày 15 - 7 - 1965

| | |
|--|----|
| VŨ BẢO Algérie, từ Ben Bella đến Boumédiène | 3 |
| NGUYỄN NHƯ khuynh hướng kinh tế mới tại các nước Cộng sản Âu-Châu | 13 |
| TẠ TRỌNG HIỆP đọc cuốn « Hiệu chúa Bích Câu Kỳ Ngô » của Ô. Hoàng Xuân Hãn | 20 |
| ĐÔNG HỒ chi lan đào lý (II) | 27 |
| NGUYỄN PHƯƠNG trở lại bài Lịch sử Lạc Việt | 35 |
| TRẦN VIÊN trở lại vấn đề Hùng Vương Lạc Vương | 42 |
| NGUYỄN MINH HOÀNG André Maurois một người hiền ở thế kỷ hai mươi | 49 |
| N.L.T. Tin văn | 56 |
| VÕ HỒNG luống đất nở hoa (truyện ngắn) | 57 |
| TÚY HỒNG tóc mai nghìn năm (II) (truyện ngắn) | 66 |
| THANH TÂM TUYỀN cát lầy (truyện dài) | 75 |
| SINH HOẠT | |
| NGUYỄN NGUYỄN hai cuộc nói chuyện của tập đoàn văn nghệ sĩ tự do « Đông Phương » tại Huế | 79 |
| — id — Buổi hội thảo về : Cải thiện giáo dục và bài trừ ấn loát phàm đầu độc thanh thiếu niên | 83 |
| N.L.T. tin văn | 85 |
| THẾ NHÂN 15 ngày tin tức | 86 |

THAI BANKING SERVICES IN SAIGON

Bangkok Bank Ltd.

SAIGON BRANCH

44, Nguyễn-Công-Trú, 44

SAIGON



HEAD OFFICE

Plappachai, Bangkok

OVERSEAS BRANCHES :

London : Barrington House 56-67 Greensham Street, London, E. C, 2

Tokyo : No 1, 2 Chome Muromachi, Nihon-bashi, Chuo-ku, Tokyo.

Hongkong : 60, Bonham Strand West.

Central district : Shell House, Queen's Road.

Kowloon : 580 A. Nathan Road Kowloon.

Singapore : 64 South Bridge Road

Kuala Lumpur : 14 Ampang Street.

Algérie sau 3 năm độc-lập...

từ BEN BELLA tới BOUMEDIENNE

• VŨ BẢO

BÀO chí hồi đó gọi là một cuộc “nghị hòa âm đạm”. Sau 7 năm rưỡi trời chiến tranh, chưa thấy người thắng, chưa thấy kẻ bại, vào tháng hai năm 1962, hai bên cử đại diện tới Sétif-les-Bains, ngồi vào bàn thảo-luận. Vì cả hai bên đều thảm mệt. Phía Algérie chết gần nửa triệu người. Pháp chết ít hơn, khoảng 20.000 người nhưng lại gấp nhiều khó khăn khác : quân đội Pháp hai lần nổi loạn, nền đệ tứ cộng hòa đồ sộ, tướng De Gaulle trở lại cầm quyền nhưng nền đệ ngũ cộng hòa cũng vẫn nghiêng ngửa bên bờ nội chiến. Pháp và F. L. (Mặt Trận Giải Phóng Quốc-gia Algérie) ký thỏa ước ngưng bắn trong khi tại Paris, tổ chức O. A. S. (quân Đội Bí mật) của tướng Salan vẫn còn ném bom, giật mìn, khủng bố, gây áp lực. Theo thỏa ước ngưng bắn, Pháp sẽ phải rút lui hết quân đội ra khỏi

Algérie trong vòng 3 năm nhưng vẫn còn được giữ một số căn cứ quân sự như hải-cảng Mers-el-Kébir và nơi thử bom nguyên tử tại Reggane quyền hành ở Algérie được trao trả Ủy-Ban Hành Pháp lâm thời được thiết lập với hai nhiệm vụ :

1— Chỉ huy một lực lượng địa-phương gồm 45.000 người để duy-trì an ninh và trật tự.

2— Tổ-chức một cuộc trưng-cầu dân ý trong đó cả người Âu lẫn người Algérie đều bỏ phiếu trả lời có hay không cho câu hỏi dưới đây :

“Bạn có tán thành cho Algérie trở thành độc lập và hợp tác với Pháp không ?”

Câu hỏi đó chỉ là một thủ tục lịch sự để gõ thè dien cho nước Pháp, vì thực ra ai cũng thừa biết câu trả lời.

Sau cuộc trưng cầu dân ý, Algérie tuyên bố độc lập, quốc kỳ mùa trăng nửa xanh lá cây, có một ngôi sao và một vòng trăng màu đỏ, quốc ca là bản Kassaman (chúng tôi thề) trong có đoạn :

*Từ bối chiến trường, vang lên
Tiếng gọi của Tổ quốc.
Lắng tai nghe
Và lấy máu viết câu trả lời
đề lại cho thế hệ sau.
Chúng ta đã thề chết để Algérie sống.*

Đầu tháng 8 năm 1962, Ben Bella trở về Algérie sau khi bị Pháp giam cầm trên 5 năm. Một rùng người cuồng nhiệt đã đón chào ông ta bằng những tiếng hô vang động «Yahai Ben Bella» (Ben Bella muôn năm). Và ngay từ lúc đó người ta đã thấy rõ dân Algérie đã biếu quyết chọn lựa người lãnh đạo mạnh, sau 132 năm sống trong tăm tối và tủi nhục được coi như là một quận của một mảnh - quốc ở cách đó 700 cây số bên kia bờ Địa Trung Hải, mặc dù diện tích của quận con rộng gấp bốn lần nước mẹ.

Ben Bella là ai ?

Nhìn ông ta mặc một cái áo lea cỡ cao người ta có cảm tưởng quen thuộc như đứng trước một cầu thủ bóng tròn. Ông ta sinh năm 1919 tại Mernia, một làng gần biên giới Maroc trong một gia đình tiêu thương nghèo. Thủ nhở vất vả, bữa đói bữa no, ông ta đã có thói đọc sách, nhất là các sách về xã hội chủ nghĩa. Năm 24 tuổi làm cán bộ thanh-niên dưới thời Pétain và năm 28 tuổi đi lính cho quân đội Pháp.

Ông ta ở trong quân ngũ 8 năm, được nhiều lần tuyên dương, được trao



Ben Bella

công bộ tinh và khi giải ngũ thì ông ta từ binh nhì đã lên được tới chức chuẩn úy. Tất cả những ai đã biết thời kỳ Pháp đô hộ xứ này chắc đều đồng ý là Ben Bella phải thông minh, can đảm thế nào nên mới được đóng chuẩn úy trong quân đội Pháp sau tám năm mặc binh phục.

Trở về làng ông ta cùng tám người bạn nữa đứng ra thành lập mặt trận F. L. N. Tuy rằng tên người Algérie khó đọc và khó nhớ chúng ta cũng nên kè ra đây vì sau này một số người đó còn giữ nhiều vai trò chính yếu trong lịch sử Algérie những năm sau này. 8 người đó là : Boudiaf, Belkacem Krim, Ben Boulaïd, Diddonche, Ben M'Hidi, Ait Ahmed, Rabab Bitat và Khider.

Sau đó Ben Bella đã tổ chức đánh cướp nhà Bưu Điện Oran lấy vào khoảng 1 triệu bạc để làm vốn cho Cách-Mạng. Ông ta bị bắt nhưng vượt ngục trốn sang Ai-Cập thì gặp đúng lúc đại

tá Nasser đảo chính và Ben Bella đã thấy như Nasser mở cho mình một chân trời mới.

Ông ta cải trang về nước hoạt động nhiều lần nhưng vào tháng Mười năm 1956, Ben Bella đang đáp một chuyến máy bay đi Tunis thì Phòng Nhì của Pháp biết nên bắt phi công quay lại Alger và tóm được Ben Bella bỏ ngục.

Nhưng đối với nhiều chính khách, ngục tù chỉ là phòng đợi để nắm quyền binh sau này. Ben Bella đã có thi giờ trau dồi sinh ngữ, đọc rất nhiều sách và thứ nhất là thi giờ suy ngẫm để hành động khi thời cơ tới. Lúc vào tù, Ben Bella chỉ là một tay phiến loạn, nhưng khi ra tù Ben Bella quả đã trở thành một chính khách già dặn, nắm vững vấn đề đang chờ đợi mình.

Hai nguyên tắc

Ben Bella đã định nghĩa chính sách của mình bằng hai nguyên tắc:

Đối nội: chủ nghĩa xã hội

Đối ngoại: chủ nghĩa trung lập.

Ngay trong những ngày Ben Bella mới trở về nước, nhiều người đã hỏi ông ta sẽ áp dụng cho Algérie chủ nghĩa xã hội theo kiểu mẫu nào, theo Nga Sô hay theo Trung Cộng, giống Nasser hay giống Castro? Ben Bella đã trả lời:

— «Sẽ không giống riêng một ai cả, nhưng sẽ mượn của mỗi người một số ý kiến.»

Thực vậy, Ben Bella đã tạo nên một nhãn hiệu riêng cho xã hội chủ nghĩa ở Algérie.

Trước hết tại Algérie không có chỗ đứng cho đảng Cộng sản — thật là một điều mâu thuẫn khi đảng cộng sản lại không có cơ hội phát triển trong một nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng về phương diện chính trị, Algérie đã được tồ chức với một đảng duy nhất là mặt trận quốc gia F.L.N, nên Ben Bella lên cầm quyền ngày 29 tháng 9 năm 1962 thì chỉ hơn một tháng sau, Đảng Cộng Sản bị cấm hoạt động. Hơn nữa quan niệm của Hồi giáo về con người và Thượng Đế trong đó lý do tồn tại của con người là để chứng minh toàn năng của Thượng Đế, chỉ có Thượng Đế có quyền sở hữu, con người chỉ có quyền dụng ích (usufruit), quan niệm đó không thể nào chấp nhận sự xâm nhập của Cộng Sản. Thành ra có thể nói Bella đã chỉ mượn Cộng Sản lý thuyết kinh tế về thặng dư giá trị, còn đứng về phương diện triết học và đạo lý đã trung thành với truyền thống của người Hồi giáo cùng các điều dạy của Thánh Kinh.

Trên một quan niệm dân tộc về xã hội chủ nghĩa như vậy, Ben Bella đã theo đuổi hai mục tiêu chính:

- hủy bỏ mọi đặc quyền
- thực hiện cải cách diền địa.

Ben Bella đã thấy rõ là dân chúng Algérie sau gần một thế kỷ rưỡi bị đô hộ d่าง khao khát công bằng, muốn mọi người hy sinh đồng đều và hưởng lợi không chênh lệch. Dưới thời thực dân một số người Algérie đã lợi dụng quan thầy mà làm giàu, nay người Pháp rút về thì một số người Algérie khác lợi dụng mua rẻ bán đắt chiếm đoạt những tài

sản vô chủ nên chủ nghĩa xã hội của Ben Bella đã tấn công trước tiên vào những thành trì phong kiến đó, không cho họ kịp trở thành một tầng lớp bóc lột mới thay thế cho những thực dân đã hết thời.

Song song với việc trên, Ben Bella đã quốc-hữu-hóa những ruộng đất của người Pháp để lại và đã chi phí vào đó trên 40 triệu Mỹ kim để bồi thường cho các sở hữu chủ. Ruộng đất được trao lại cho những « ủy ban quan trị » tổ chức việc khai thác tập đoàn. Ben Bella đã đặt rất nhiều hy vọng vào công cuộc cải cách ruộng đất cho đó là một giải pháp cách mạng để tận diệt chế độ thực dân và để giải quyết sự nghèo đói của dân quê.

Mì không lợi bằng nho.

Trong khi theo đuổi chính sách cách-mạng của mình, Ben Bella đã biết tỏ ra rất thực tế, không lúc nào quên lãng tình trạng chậm tiến của Algérie.

Nhiều đồng-chí của Ben Bella đã tỏ ra nóng nảy muốn đi thật nhanh nhưng Ben Bella đã biết chứng minh cho họ hiểu là trong thực trạng kém mờ mang của Algérie, có nhiều giắc mộng cần để lui lại một thời gian mới thực hiện được. Dưới đây là một thí dụ :

Trong chính phủ và trong Đảng của Ben Bella nhiều người chủ trương nhổ hết các ruộng nho đi để trồng lúa mì vì ruộng nho là tiêu biếu của thực dân. Ben Bella không chịu vì nho hiện là một quyền lợi chính của Algérie. Trồng lúa mì sẽ chỉ thu hoạch được 1 phần 5 lợi tức trồng nho mà thôi.

Cũng lại nhiều người chủ trương quốc-hữu-hóa các cơ sở khai thác dầu hỏa và hơi đốt của Pháp tại Sahara, nhưng Ben Bella thấy rõ Algérie còn thiếu cán bộ kỹ thuật, đi tới những biện pháp quyết liệt như vậy chỉ là bóp chết con gà đang đẻ trứng vàng.

Không liên kết ... mà liên kết

Sự tranh đấu thắng lợi của Algérie cho nền độc lập của mình, một chủ nghĩa xã hội riêng biệt giữ được những đặc tính dân tộc, những mối tương quan tốt đẹp với cựu đế quốc đã từng đô hộ mình, tất cả những điều đó đã khiến cho Algérie được cảm tình đặc biệt của những nước mới độc lập và gây được nhiều uy tín đối ngoại — Ben Bella đã nhiều lần tuyên bố chính sách đối ngoại của Algérie là một chính sách trung lập không ngả về khối nào, không tham dự một liên minh quân sự nào. Nhưng khi một nước xã hội chủ nghĩa tự nhận là trung lập thì nó đã hết trung lập rồi bởi vì ít nhất nó cũng có bồn phận khuyến khích sự thành công của xã hội chủ nghĩa.

Do đó mà Algérie đã kín đáo giúp đỡ các vụ dậy loạn ở Congo hay Angola, đã công khai đón rước trên đất mình những chính phủ « xã hội », lưu vong, những đại diện của những đảng phái « tiến bộ », hay những « mặt trận giải phóng ». Hiện nay, tại Algérie có ít nhất trên 20 tờ chức như vậy tới đặt trụ sở, phát truyền đơn, ấn hành sách báo, ra thông cáo vân vân... (Lẽ tất nhiên « Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã không vắng

mặt). Ben Bella đã rất tự hào thấy thủ đô của Algérie trở thành "thủ đô của những người nỗi dậy".

Ngay đối với khối Cộng sản, mặc dầu không muốn tỏ thái độ trong vụ tranh chấp Bắc-Kinh, Mac Tư Khoa, mặc dầu Trung Hoa đã giúp cho Algérie vay 250 triệu quan không lấy lãi và luôn luôn cử các phái đoàn tới ve vãn, Ben Bella vẫn tỏ ý tán thành chủ trương sống chung hòa bình và tài giảm binh bị của Liên Sô và trông xa thấy rằng trong công cuộc thiết lập các kỹ nghệ nặng hay lấy về khai thác các mỏ dầu ở Sahara, chỉ có Siêu sô mới có thể giúp cho Algérie các cán bộ kỹ thuật cần thiết.

Nhưng thay đổi nhiều nhất là thái độ của Ben Bella đối với Hoa Kỳ. Lúc đầu Ben Bella rất tán thưởng chủ trương khoáng đạt của Tổng Thống Kennedy đã không chia sẻ những mối lo ngại của ngoại trưởng Foster Dulles về sự bành trướng của xã hội chủ nghĩa tại Bắc Phi và đã thực lòng giúp đỡ Algérie thâu hồi nền độc lập. Nhưng chưa đầy một tháng sau khi lên cầm quyền, Ben Bella đã dành chuyến công du đầu tiên ra ngoài nước cho Fidel Castro ở Cuba khiến cho Hoa Kỳ như bị đội một gáo nước lạnh. Thực ra sự phi liên kết của Algérie với Hoa Kỳ có thể còn đưa tới những lạnh nhạt hơn nữa nếu Ben Bella không thấy cần phải liên kết với mấy trăm ngàn tấn lúa mì mà Hoa Kỳ viện trợ cho Algérie mỗi năm để nuôi dân thất nghiệp của mình.

Tổng kết 3 năm

Nhiều nước như Úc, Úc đã trông chờ rất nhiều ở cuộc thí nghiệm do Ben Bella

khởi xướng tại Algérie. Bị đặt trước hai đường lối phát triển hoàn toàn trái ngược nhau, các nước đó đã không thấy đường lối của Tây phương thích ứng với thực trạng của mình mà cũng không chấp nhận được đường lối Cộng sản, nên họ đã theo rẽ một cách chăm chú sự «xây dựng xã hội chủ nghĩa không phải đi qua giai đoạn Cộng sản» mà Algérie đang thực hiện.

Nhưng họ đã thất vọng. Vì ở một nước kém mở mang mối thu hồi độc lập như Algérie, dù có nghe theo nhịp điệu của bản quốc ca Kassaman, «Thề chết để cho Algérie sống» thì sự hi sinh cho cách mạng đó cũng vẫn chưa đủ, mà còn phải biết giải quyết các vấn đề được đặt ra. Mà những vấn đề đó thì nhiều.

Trước hết là sự ra đi của kiều dân và quân đội Pháp. Trong 10 người Pháp ở Algérie đã có 9 người trở về nước. Về phương diện chính trị, cuộc ra đi này đã không gây nên chuyện lộn sộn nào ngoại trừ sự trao đổi vài câu chửi bới viết nguyệt ngoạc trên tường phố. Đại loại như câu «đối thoại» dưới đây :

— Xưa kia mày bán bánh mì ở Montmartre, bây giờ trở về Paris mày đi hốt rác có sướng không con ?

— Chưa về ngay đâu, còn phải chờ chị mày chưa rồi để ra mẩy con chuột nhất

Sau đó tao mới xuống tàu !!

Nhưng về phương diện Kinh tế thì sự ra đi của non một triệu người có mức sống cao đã khiến cho mãi lực dân chúng sút giảm rất nhiều. Số cầu rút đi từ 30 đến 50 phần trăm tùy theo loại

hàng và số cung cũng giảm đi rất mạnh do sự e ngại của tư bản sau những vụ quốc hưu hóa. Một số các nhà máy không có người trông nom. Một số lớn các công trường bị bỏ dở nên nạn thất nghiệp đã trở nên trầm trọng. Con số người không kiếm được việc làm tới 2 triệu người, và một nửa triệu dân Algérie đã rời bỏ quê hương, sang nước khác kiếm việc sinh sống.

Ngay việc cải cách diền địa mà Ben Bella cho là cái sương sống của cách mạng cũng không đem lại kết quả mong muôn, cho người dân quê quản trị lấy số ruộng đất của Pháp trước kia để lại cũng không làm cho họ sung sướng gì hơn, vì công xá mà Chính phủ xã hội phát không bằng tiền lương các diền chủ Pháp đã từng trả cho họ.

Nhưng trở ngại lớn nhất là Chính quyền xã hội không đủ cán bộ và không lo đào tạo cán bộ. Thanh niên sinh viên có tổ chức các cuộc hội thảo rồi đi tới nhiều khâu hiệu về đủ mọi ngành hoạt động. Thí dụ khâu hiệu bài trừ việc nhồ nước miếng: « Nhồ lên mặt đất là nhồ lên Tổ quốc »; về giáo dục bình dân: « Còn mù chữ là chưa độc lập »; về chính sách chung: « Thực hiện cách mạng xã hội qua cuộc cải cách ruộng đất ».

Về từ ngữ, không ai chối cãi giá trị hùng biện của các khâu hiệu đó, nhưng vấn đề đặt ra là phải trong một thời gian ngắn đào tạo đủ số bác sĩ và giáo sư để chăm lo y tế và giáo dục thay cho số trên 1000 bác sĩ và 30.000 giáo viên người Pháp, người Âu đã trở về nước, đào tạo đủ số cán bộ về cải cách

diền địa để bảo vệ những ủy ban quản trị của nông dân thiếu kinh nghiệm đang bị thao túng bởi một thiểu số đầu óc phong kiến chưa chịu từ khước những quyền lợi mà họ được hưởng từ hồi thực dân.

Quyền hành làm cho say sưa?

Không phải là Ben Bella không biết tới và không lo giải quyết những khó khăn đó. Nhưng con người đó đã có một quan niệm độc tôn về quyền hành của mình Ben Bella tự coi mình là một Zaïm, một con người được thượng đế chỉ định để diu dắt dân tộc, một con người vừa là khởi điểm vừa là đích tới của mọi việc.

Nhưng các đồng chí của Ben Bella không chia sẻ quan niệm đó. Theo họ không ai có thể tự coi mình là « hiện thân của cách mạng » hay là « nhà lãnh đạo lịch sử ». Những người có mặt đúng lúc trong quá trình diễn biến của lịch sử cách mạng Algérie.

Trong 8 đồng chí đã cùng Ben Bella đứng ra thành lập mặt trận F.L.N và phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào nửa đêm ngày 1 tháng 11 năm 1954, thì tới ngày Algérie độc lập vào ngày 5 tháng 7 năm 1962 chỉ còn 4 người còn sống để chia sẻ những hân hoan của buổi đầu với Ben Bella Đó là Boudiaf, Krim Aït Ahmed và Khider. Trừ Krim là người độc nhất luôn luôn tránh được các cuộc ruồng bắt của thực dân và sau này đứng ra cầm đầu cuộc thương thuyết ngưng bắn tại Evian le Bains, tất cả những người kia đều đã cùng sống những ngày tù đầy với Ben Bella — Người

ta nghĩ rằng họ không thể nào rời bỏ nhau được và chính Ben Bella cũng đã từng tuyên bố « chúng tôi là năm ngón của cùng một bàn tay ».

Khi ngón tay cái tưởng mình là bàn tay.

Những mối bất hòa giữa các đồng chí lại còn dữ dội hơn là giữa các người thường.

Người đầu tiên sập cửa ra đi là Aït Ahmed, linh hồn của việc cải cách ruộng đất. Trước hết Ahmed chống đối một cách hợp pháp bằng cách tuyên bố cầm đầu phe đối lập tại quốc hội nhưng sau thấy không lay chuyển được Ben Bella, Ahmed kéo ra bụng, tờ chức chống đối bằng võ lực tại mảnh khu Kabylie. Nhận được tin, Ben Bella chỉ cười :

« Suốt thời kỳ kháng chiến, Ahmed không được mặc binh phục, bây giờ được mặc chắc hẳn ta khoái lắm ».

Thực ra phong trào chống đối tại Kabylie đáng ngại hơn là Ben Bella tưởng vì nó quyến rũ được một số cán bộ cốt cán của F.L.N như Hassni, Ou el Hadj Chaabani.

Ngón tay thứ hai rời khỏi bàn tay là Boudiaf. Ông này cho xuất bản tại Paris cuốn « Algérie đi về đâu ? » và Ben Bella phản ứng bằng cách tống Boudiaf vào ngục.

Ngón thứ ba Khider, người đã dày công xây dựng đảng và giữ chức Tổng thư ký cục chính trị khi Ben Bella lên cầm quyền, cũng đâm ra chán nản, rời khỏi Algérie sống cuộc đời lưu vong và hoạt động cho dư luận thế giới thấy rõ chính sách phiêu lưu của Ben Bella.

Bạn thân nhất của Khider là tổng trưởng Ngoại giao Khemisti bị ám sát ngay sau khi ở phòng nhóm đi ra và sắp bước lên xe.

Ngón tay cuối cùng là Krim lạc lõng bơ vơ và đành ngồi thúc thủ.

Thế là trong 8 anh em kết nghĩa vươn dào với Ben Bella, 4 người chết trước ngày độc lập, 4 người bị loại sau ngày độc lập. Cả những bạn khác đã từng sát cánh tranh đấu với Ben Bella cũng không thoát khỏi sự thanh trừng. Đó là trường hợp của Ferhat Abbas chủ tịch quốc hội hay những chiến hữu lão thành Farès, Ahmed Francis. Nhà giam chật ních những người đã từng chia sẻ gian khổ với Ben Bella. Cho tới đêm ngày 19 tháng 6 vừa qua khi nghe tiếng círa kính bị đập vỡ, Ben Bella thức giấc trong căn phòng biệt thự Joly đã thấy tro troi còn có mỗi một mình. Không có cả một cánh tay thân yêu đè mà nương tựa vì Ben Bella vẫn sống độc thân sau một cuộc tình duyên trắc trở với một thiếu nữ xinh đẹp người Thụy Sĩ. Nhìn xuống dưới sân, kẻ thân tín cũng không còn một ai, chỉ còn có họng súng thiết-giáp-xa đen ngòm của Boumediene.

Số 1 kép.

Đại tá Boumediene, với đôi mắt có lửa và đôi má hóp trông như một người đang bị cơn sốt đầy vò. Ông ta kém Ben Bella 6 tuổi, đã từng du học Tunis và Le Caire. Chính ở thủ đô xứ Ai Cập mà ông ta gặp Ben Bella rồi từ đó gia nhập phong trào kháng Pháp. Có thể nói Boumedienne là người sau cùng mà người ta có thể ngờ được là một ngày kia sẽ đứng ra lật đổ Ben Bella.



Ben Bella và Boumedienne : hình với bóng sau ngày Algérie giải phóng.

Vì đưa Ben Bella ra nắm chính quyền trong những ngày hỗn độn đầu tiên sau khi thu hồi độc lập cũng là Boumediène. Dẹp tan cuộc nổi loạn của đại tá Chaabani rồi đem ông này ra hành quyết vì đã phản đối Ben Bella, cũng là Boumediène. Tấn công vào mảnh khu Kabylie của Ait Ahmed, cũng vẫn là Boumediène.

Boumediène đã được coi như hình bóng của Ben Bella và khi người ta gọi Ben Bella là nhân vật số 1 của Algérie thì người ta đã gọi Boumediène là số 1 kép.

Do đâu mà Ben Bella đã bị chính ngay cánh tay phải của mình lật đổ, và do đâu mà cuộc đảo chính đã xảy ra vài ngày trước Hội Nghị Á Phi, nghĩa là trong khi mà Algérie sắp được long trọng thừa nhận như là một thủ đô chính trị của thế giới với sự có mặt của gần 3000 đại biểu từ 60 quốc gia gửi tới ? Tại sao Boumediène lại chọn đúng lúc đó mà hành động để cho hình ảnh sắp sáng rực của Algérie bỗng bị lu mờ ?

Lý do là Boumediène đã không có

cách nào làm khác và không thể chờ đến một lúc khác. Nếu ông ta muốn tự cứu mình.

Vì sự bất hòa giữa Ben Bella và Boumediène «đã tới phút của sự thực». Từ lâu Ben Bella vẫn hận hục Boumediène không chịu gửi «quân đội giải phóng» sang Congo, Guinée thuộc Bồ đào nha, và Israël. Ben Bella cho đó là một cử chỉ tượng trưng vai trò tích cực của Algérie trong sự giải phóng các dân tộc nhược tiều. Nhưng Boumediène lại chủ trương là quân đội Algérie phải là một lò huấn luyện cách mạng và ưu tiên tuyệt đối của cách mạng là tái thiết xứ sở. Cái ông đại tá lầm lì ít nói đó đã có lần dùng một hình ảnh rất bóng bẩy để diễn tả vai trò quân đội : « Người chiến sĩ quân đội cách mạng tay trái cầm súng, tay phải cầm cày ».

Từ sự bất đồng ý kiến đó, Ben Bella đã nảy ra ý định gạt bỏ các sĩ quan ra khỏi nội các của ông ta. Người đầu tiên sẽ bị loại là Thiếu Tá Bouteflika Bộ trưởng Ngoại giao, và là bạn thân của Boumediène. Và trong dự tính của Ben Bella sau khi Hội Nghị Á Phi đã họp xong, ngôi sao của Ben Bella đã lên tới chỗ tuyệt đỉnh, sẽ loại nốt Phó Tổng Thống kiêm Bộ Trưởng Quốc Phòng Boumediène. Lúc đó với uy thế của mình sau Hội nghị Á Phi, Ben Bella không còn e ngại gì các phản ứng có thể có nữa.

Một kẻ không kín miệng.

Ben Bella đã mắc một lỗi lầm lớn là đã cho một kẻ thân tín của mình, Đại tá Tahar Zbiri, biết rõ kế hoạch đó. Zbiri đã không giữ nỗi bí mật canh

cánh bên lòng và đã cho Boumedienne hay. Sự phải đến đã đến, Boumedienne cứ ngay Thiếu Tá Draia, chỉ huy lực lượng an ninh tới bắt Ben Bella vào lúc 3 giờ sáng, đưa xuống một chiếc suồng máy chạy ra khỏi thành phố, cập một bến vắng, chờ bằng xe hơi tới một phi trường rồi đưa Ben Bella tới Tamanrasset, một chỗ giam tốt một cách lý tưởng giữa bãi sa mạc Sahara mênh mông cát với trời.

Thân ai, không thân ai ?

Câu hỏi đầu tiên của mọi người là Hội Nghị Á Phi có còn nhóm họp đúng ngày hay không ? Mặc dầu bao nhiêu cố gắng vót vát của Algérie và của Trung Cộng (do những quyền lợi riêng khác nhau), Hội nghị đã phải hoãn lại tới ngày 5 tháng 11.

Nhưng còn bao nhiêu câu hỏi khác chưa được trả lời.

"Chủ nghĩa xã hội mặc quân phục" ở Algérie sẽ thân Tây phương hay sẽ thân Cộng sản ? Trong sự tranh chấp giữa Nga Sô và Trung Cộng, Algérie sẽ ngả về bên nào ? Boumedienne sẽ có thiện cảm hay không với hai ông láng giềng, Quốc Vương Hassan đệ nhị ở Maroc và Tổng Thống Bourguiba ở Tunisie ? Và đối với Cộng Hòa Ả Rập sẽ ra sao ? Trong Châu Phi, có còn đứng trong khối Casablanca không ? Ảnh hưởng với các nước Á Phi sẽ như thế nào ? Có còn tiếp tục cho cựu đế quốc Pháp khai thác dầu hỏa không, với điều kiện nào ?

Boumedienne chưa vội vã cho người ta biết ông thân với ai, và không thân với ai. Vì trong khung cảnh chính trị của Algérie ngày nay, Boumedienne đã thấy cần phải thân với chính Boumedienne trước đã.

VŨ BẢO

TỔNG BẢO HIỂM CÔNG TY HỎA HOẠN

TẠI NẠN GÂY BỞI CHẤT NỔ
VỐN : 1.500 TRIỆU PHẬT-LĂNG
Cie d'Assurances Générales contre
l'Incendie et les Explosions
Capital : 1.500.000.000 Frs.

TỔNG BẢO HIỂM CÔNG TY TAI NẠN

GIAN PHI — HÀNG HẢI — RỦI RO
VỐN : 3.000 TRIỆU PHẬT LĂNG
Cie d'Assurances Générales Accidents
Vol — Maritime — Risques Divers
Capital : 3 Milliard de Frs.

CÔNG - TY BẢO - HIỂM PHÁP Á

BẢO HIỂM MỌI NGÀNH
Vốn : 8.750.000.000 Phật Lăng
Assurance Franco Asiatique
Assurance Toutes Branches
Capital : 288.750.000.000 F.

NHỮNG CÔNG TY BẢO HIỂM LỚN NHẤT VÀ ĐÃ HOẠT ĐỘNG LÂU NĂM NHẤT CỦA PHÁP

CHI NHÁNH TẠI SAIGON

26, đường Tôn-Thất-Đạm (tên cũ Chaigneau)
GIẤY NÓI : 21.253 — 23.913

B. N. C. I.



BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

S. A. au capital de : 120.000.000 F. F.

Siège social : 16, Bd des Italiens-Paris 6^e

SAIGON

36, Rue Tôn-Thất-Đạm

Téléphone : 21.902 — 3 Lignes

135, Đại-lộ Nguyễn-Huệ

(Immeuble TAX)

Téléphone : 22.797 — B.P. № E-5

PHNOM-PENH

Moha ithei Preah Bat Norodom

(ex Doudart de Lagrée)

Téléphones : 385 et 48

B. P. 199

SUCCURSALE DE HONGKONG

Central Building Queen's Road Central

Tel. 35.601

P. O. Box № 763

La B.N.C.I. et ses filiales possèdent plus de 1.350 sièges en France dans les territoires d'Outre-Mer et à l'Étranger, notamment en A.O.F.A.F.F. Antilles, Colombie, Uruguay, Sarre — Francfort-sur-le Main (Bureau de Réprésentation), en Afrique du Nord, Irak, Liban : (B. N. C. I. "A") ; à Madagascar et à la Réunion, à Djibouti, à Addis-Abeba-Bureau de Représentation (BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE — OCEAN INDIEN) ; à Londres, Lagos, Apapa, Kanne, Ebute Matta Batta (British and French Bank) ; à Bâle (Banque pour le Commerce International) ; à Mexico (Banco del Atlantico) ; à Panama (Panama Trust Co. Inc).

Khuynh - hướng kinh - tế mới tại các nước Cộng-sản Âu-châu

NGUYỄN NHƯ

KINH tế Cộng sản có hai đặc điểm đáng kể: quyền tư hữu các phương tiện sản xuất thuộc về nhà nước và sự kế hoạch hóa toàn diện do một cơ-quan trung-tâng đảm nhiệm.

Vì quyền tư hữu phương tiện sản xuất thuộc về nhà nước, vấn đề thực hiện lợi lộc kinh doanh không là mục đích tối thượng như đối với doanh nhân trong các xã-hội chủ trương tự do kinh doanh. Vì công việc kế hoạch hóa toàn diện được trao cho một cơ quan của nhà nước đảm trách, các chương trình sản xuất không căn cứ vào kết quả những việc nghiên-cứu thị trường nhằm hiểu rõ nhu cầu và sở thích của người tiêu thụ.

Tham vọng và tin tưởng của những nhà lãnh đạo Cộng sản là sẽ đuổi kịp và vượt hẳn những quốc-gia tự do trong lãnh vực kinh tế.

Nhưng trước những thành quả hiển nhiên dưới mức dự trù, trước những khuyết điểm ngộ nghĩnh hay đau buồn, lòng tin tưởng ở nơi những giáo điều cách mạng đã hơn một lần bị lung lay.

Ta nhớ lại 4 năm sau cuộc cách mạng ở Nga Sô và ngay lúc Lenine còn sống, để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh-tế do thái độ chống đối của nông dân tạo ra, Nga Sô đã phải du nhập một số yếu tố của chế độ kinh tế tư bản. Đó là thời kỳ « chính sách kinh tế mới » NEP. Sự thử thách này được chấm dứt năm 1927. Rồi đến sự ly khai của Cộng sản Nam-Tư trên phương diện chính trị cũng như trên phương diện kinh tế. Trước khi Staline qua đời, Nam-Tư là quốc gia Cộng sản tiến gần đến Tây-phương hơn hết.

Gần đây, doanh gia tây-phương tấp

nập đến tiếp xúc và thương thuyết với các nước trước kia là chư hầu của Nga Sô để tìm những thèm thức hợp tác. Hãng Krupp — hoạt động của hãng này được nhiều người biết nhất là việc chế tạo vũ khí và chính hoạt động này cũng được tuyên truyền Cộng sản khai thác nhiều lần — mới hoàn-tất cuộc thương thuyết với chánh-phủ Ba-Lan nhằm thiết lập một số nhà máy tại quốc-gia này, nhà máy thuộc quyền sở hữu của Krupp nhưng sẽ dùng nhân công bản xứ. Hưng Gia-Lợi và Lô-Ma-Ni cũng tỏ ra rất sẵn sàng với những dự án tương tự.

Hãng Pepsi - Cola, một danh từ đồng nghĩa với tư bản đế quốc thủ cựu trong ngữ vựng tuyên truyền Cộng sản, hiện đương thương thuyết với nhiều quốc-gia Cộng sản chư hầu ở Âu-Châu. Hãng Firestone Tire and Rubber (kỹ nghệ cao su) và hãng Universal Oil Products (kỹ nghệ lọc dầu) sẽ thiết lập nhà máy tại Lô-Ma-Ni.

Song song với việc chấp nhận tư bản ngoại quốc vào kinh doanh trên lãnh thổ, việc mậu dịch giữa hai khối Đông, Tây đã tăng giá mau lẹ. Năm 1964, tổng số mậu dịch giữa hai khối trị giá 9 tỷ Mỹ kim và như vậy đã tăng gấp đôi trong thời gian 7 năm.

Nga Sô là nước đàn anh, cầm cân nảy mực cho khối Cộng sản. Mặt khác, bộ máy kế hoạch quốc-gia thiết lập từ năm 1928, với số nhân - viên gần 10 triệu người, tiêu-biểu sự tin tưởng nơi khả năng quy định và điều hòa mọi hoạt động của quần chúng. Do đó, một sự chuyển hướng trong chính sách kinh tế

không thể xảy ra một cách âm thầm, lúi-sùi được.

Càng ngày càng có nhiều kinh tế gia và kỹ-sư Nga nhận thấy những khiếm khuyết trong nền kinh tế và trong guồng máy kế hoạch hóa. Khởi xướng cuộc



Kinh tế gia Liberman

tranh luận nhằm sự chuyển hướng chính sách kinh tế là giáo - sư kinh tế học Evsei Liberman. Sinh năm 1897, tại Volyn Ukraine, Liberman đã đậu bằng luật khoa tại đại học đường Kiev và tiếp tục ngành kỹ-sư tại Kharkov. Trước đệ nhị thế chiến, ông đã làm việc 15 năm tại các nhà máy kẽ cặn Kharkov, trong đó có 6 năm với tư cách trưởng ban kế hoạch của một xí - nghiệp lớn sản xuất máy móc. Trong thời gian chiến tranh, ông phục vụ chánh-phủ Mạc-Tư-Khoa sau đó trở lại viện kỹ - thuật Kharkov, vừa giảng dạy vừa làm cố-vấn bán thời gian cho một nhà máy. Ông đậu bằng tiến-sĩ kinh tế năm 1956 và được bổ-nhiệm chức vụ giáo-sư năm 1959.

Những lý thuyết của Liberman đã được đề ra từ 1956, nhưng hồi đó rất ít người chú ý tới. Phải đợi tới năm 1962, khi mà điện Cầm-Linh không thể nào phủ nhận được những khó khăn càng ngày càng lớn của nền kinh tế Nga Sô, và nhờ Vasily Nemchinov thuyết-phục Krushchev, báo Pravda mới đăng tải những lý-thuyết trên dưới nhan đề: "Kế hoạch, tiền lời và tiền thưởng". Đó là khởi điểm cuộc tranh luận.

Liberman và những người chủ trương cải cách như ông đều nói rõ rằng họ không hề nhầm phá hoại chủ nghĩa Cộng sản mà chỉ nhầm tăng giá hiệu - năng của nó. Vậy thì họ đã phát-giác những khuyết điểm gì?

Họ quan niệm rằng kinh tế Nga Sô ngày nay đã trở nên rất phức tạp khiến cho cơ quan lập kế hoạch trung ương không thể nào nắm vững nó và điều khiển nó theo ý muốn nữa.

Ban đầu, công việc của cơ quan này không gặp mấy khó khăn. Mục tiêu do Staline đề ra hồi ấy rất giản dị: dồn hết lực lượng vào việc thiết lập kỹ-nghệ nặng, nhứt là kỹ-nghệ thép, để sớm theo kịp các nước tiền tiến Tây-phương. Nhưng đến khi những người làm kế hoạch bước sang lãnh vực sản xuất các hàng tiêu thụ, một khi họ phải ứng đáp những nhu cầu rất phức tạp của quần chúng có lợi tức phong phú, có khả năng tiêu xài đổi-dào, họ không còn giữ được độc quyền làm chủ tình thế nữa.

Một mặt bộ máy lập kế hoạch càng ngày càng trở nên nặng-nề. Hiện nay cơ

quan này dùng lối 10 triệu người. Một kỹ-sư ước lượng một cách hài hước rằng với đà gia tăng giấy tờ hiện tại chỉ tới năm 1980 các cơ quan kế hoạch phải dùng hết đàn ông đàn bà trong liên-bang mới đủ người làm việc! Một nhà toán học tính rằng chỉ cần một nhát chồi mạnh-mẽ trong cơ-quan kế hoạch, người ta có thể tăng lợi tức quốc gia gấp đôi.

Quá nhiều cơ quan có thẩm quyền ra chỉ thị cho các xí nghiệp. Trong nhiều trường hợp những chỉ thị ấy mâu thuẫn với nhau khiến các xí nghiệp liên hệ không thể tiến hành công việc được. Các giám đốc xí nghiệp ở Leningrad than phiền rằng trong năm 1964 riêng việc đi lại giao thiệp với cơ quan kế hoạch trung ương ở Mạc-Tư-Khoa đã thúc đẩy các quyết định tinh ra cũng bằng 500 000 ngày làm việc của một người.

Mục tiêu sản xuất thường được định bằng đốn số hay bằng một tỷ-lệ gia tăng nên đã đưa đến những kết quả tức cười. Chẳng hạn đề sản xuất máy móc, người ta dùng tôn dày gấp đôi mức cần thiết. Đèn treo nặng đến nỗi kéo sụp trần nhà. Có khi các chương trình sản xuất bồ túc không ăn khớp với nhau. Đề tiêu thụ vỏ ruột xe hơi quá thặng dư, người ta đặt ra lệ thường tài-xé taxi theo số cây số ghi trên đồng hồ, thành thử vô số taxi chạy không ra các miền ngoại ô để được tiền thưởng lớn.

Nhiều xí nghiệp hoạt động một cách tắc trách, không cố gắng đáp lại sở thích của người tiêu thụ, miễn sao đủ số lượng ghi trong kế hoạch mà thôi. Ngay đến một số người làm kế hoạch cũng thiếu tinh-thần trách nhiệm: người

tại kè trường hợp hồ sơ xây cất nhà máy đúc thép Novo-Lipetsk. Hồ sơ gồm có 91 cuộn, cộng 70.000 trang. Chi tiết tỷ-mỉ như chỗ đóng một cái đanh, gắn chiếc đèn, đặt chậu rửa tay thì có hết. Nhưng tuyệt nhiên không có trang nào đề-cập đến giá trị kinh tế của dự án.

Hậu quả của những khuyết điểm trên như thế nào? Như trên đã nói, với tỷ số phát triển 7% trong năm 1964 — tỷ số thấp nhứt kể từ 1946 — Nga Sô không thể nào đuổi kịp Hoa-Kỳ vào năm 1970 được. Cũng trong năm 1964, các tổ chức thương mại đã phải hoàn lại các xưởng sản xuất hoặc hạ giá 20% các hàng quần áo, 10% đồ đan và 9% giày dép. Các hàng làm tủ lạnh đã nhận được 56.000 thư khiếu nại; một hàng đã giao tủ lạnh không có hơi để chạy máy lạnh. Người ta phải định chỉ nhận hàng của 257 xưởng sản xuất vì chắc chắn những hàng ấy sẽ không bán được. Tổng số hàng tồn kho không bán được vì không hợp ý người tiêu thụ trị giá 3 tỷ Mỹ kim.

Trên 20 phần trăm xí nghiệp bị lỗ, phải nhờ trợ cấp của nhà nước mới đứng vững.

Những sự chỉ trích phát sinh trong giới kinh tế gia, giới giám đốc xí nghiệp và ngay cả trong giới nhân viên cơ quan lập kế hoạch.

Chính vì ý thức những khuyết điểm trong bộ máy kế hoạch hóa và trong thực tại kinh tế nên Krushchev đã cho phép dùng diễn đàn báo Pravda để tranh luận.

Những người chủ trương cải cách đã đề nghị những biện pháp gì?

Liberman bênh vực ý kiến rằng tiền lời phải được coi như tiêu chuẩn ưu trọng nhất để xét đoán hiệu năng của một xí nghiệp. Tiền lời càng cao thì tiền thường về phẩm chất và hiệu năng cũng phải cao. Cái gì tốt cho xí nghiệp thì cũng tốt cho xã hội.

Trước kia, tiền lời chỉ là một trong số hơn chục tiêu chuẩn dùng để xét đoán hiệu năng xí nghiệp.

Tiếp theo Liberman, một số kinh tế gia khác đã phá sự tôn thờ kế hoạch và yêu cầu tăng quyền tự trị cho các giám đốc xí nghiệp. Chính Nemchikov cũng đòi hỏi một phương thức gần giống chế độ kinh tế nhà nước căn cứ vào thị trường (1) theo đó huấn thị của cơ quan kế hoạch sẽ được thay thế bằng những khế ước giữa chính phủ và các xí nghiệp, xí nghiệp nào hiến giá hạ nhứt sẽ lãnh công tác và dựa theo đó định giá cả.

Một nhà bình luận đề nghị bãi bỏ thuế 50% đánh trên hàng hóa tiêu thụ, viện lý rằng một khi tiền lời được coi như khuôn thước cho các xí nghiệp, một sắc thuế đánh trên tiền lời sẽ cung ứng đủ lợi tức cho chính phủ.

Một đề nghị khác nhằm thâu tần về các số tiền nhà nước ứng cho các xí

(1) Nói đến Kinh tế thị trường là nói đến sự ăn khớp của cung và cầu, đến sự tự do lựa chọn của người mua, người tiêu thụ. Tuy vậy cần phải phân biệt rõ ba khái niệm: Chế độ tư bản nhà nước dùng cơ cấu thị trường (State-owned market economy) — Kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã hội (Socialist market economy) (trường hợp Nam Tư) — Kinh tế thị trường phục vụ xã hội, có lợi cho giới chủ nhân, giới thợ thuyền và giới tiêu thụ (Soziale Marktwirtschaft hay Social-market economy của Ô. Ludwig Erhard).

nghiệp và định giá cả theo thực tại kinh tế thay vì theo không tưởng của người làm kế hoạch.

Viên giám đốc của một tờ hợp ký nghệ lớn lao đề nghị nên đề thi trường hàng hóa tiêu thụ được tự do, theo luật cung cầu; các hàng sản xuất và thương mại phải dùng phương pháp nghiên cứu thị trường như ở các nước tư bản để biết rõ sở thích và phản ứng của người tiêu thụ.

Tóm lại, ngoại trừ nguyên tắc "quyền sở hữu thuộc về nhà nước" được coi như bất di bất dịch, việc vay mượn tư tưởng và kỹ thuật kinh tế Tây phương thực là rõ rệt. Thái độ này là một sự "phản đạo" hay chỉ biếu lộ óc thực tiễn?

Trong cuộc tranh luận, nhóm Liberman đã được sự ủng hộ kin đáo của Krushchev, của Nemchikov, của Vadim Trapeznikov trong hàn-lâm-viện Nga-sô. Khoảng giữa năm 1964, Krushchev cho phép thử áp dụng những lý thuyết mới tại hai nhà máy sản xuất quần áo, Bolshevikka ở Mạc-tư-khoa và Mayak ở Gorky. Hai nhà máy này được phép thương lượng giá cả và bán trực tiếp cho 22 tiệm bán lẻ. Các tiệm này cho nhà máy hay thứ hàng nào hợp với sở thích của khách hàng; nhà máy được xét đoán tùy theo số lời thực hiện trên những hàng đã thực sự bán ra.

Thoát khỏi sự kiểm tỏa của cơ quan kế hoạch, buổi đầu ban giám đốc của hai nhà máy không khỏi lo âu. Những hàng cung cấp cho họ dè dặt trong sự bảo đảm giao hàng đúng hạn. Các tiệm

bán lẻ, trái lại, rất hào hứng vì từ nay có thể đặt những hàng hợp sở thích của khách hàng và nhận được hàng đúng kỳ hạn.

Căn cứ vào phiếu đặt hàng của các tiệm bán lẻ, Bolshevikka và Mayak tổ chức chương trình sản xuất của họ, tự ấn định số lượng công cần thiết. Số lời chỉ tính trên số hàng thực sự bán được thay được hưởng tiền thưởng tùy theo phẩm chất công việc đã làm. Bolshevikka lập chǎn y viện riêng cho khách hàng của hàng để có dịp biết rõ sở thích của họ.

Trong khoảng thời gian 6 tháng, cả tiền lời của ví nghiệp lẫn phẩm chất hàng sản xuất tăng lên. Số hàng tồn kho giảm đi rất nhiều, hàng bán được mau lẹ hơn. Theo viên giám đốc của Bolshevikka, tiền lời lên đến 7 phần trăm, tiền công hàng tháng trung bình của thợ từ 94 Mỹ kim lên 110 Mỹ kim, quần áo rẻ hơn và tốt hơn nên bán đắt như tôm tươi.

Người kế vị Krushchev, Aleksei Kosygin đương kim Thủ tướng Nga lại đi xa hơn nữa. Hồi tháng giêng năm nay, 400 nhà máy sản xuất quần áo và giày giép đã được phép chuyển hướng, cùng với 78 xí nghiệp cung cấp nguyên liệu cho chúng. Kosygin tuyên bố sẽ lần lần áp dụng những nguyên tắc mới trong mọi kỹ nghệ sản xuất hàng tiêu thụ và có thể trong toàn bộ khu vực kỹ nghệ nữa.

Một kinh tế gia Nga còn đề nghị nên áp dụng tiêu chuẩn tiền lời cả trong nông nghiệp. Khu vực này vẫn còn yếu kém và luôn luôn đặt ra những vấn đề diên dàu cho nhà cầm quyền,

Ta chó rằng những lý thuyết và biện pháp trình bày ở trên đã không gặp sự chống đối kịch liệt của phe thủ cựu. Ta cũng không nên quên rằng phe này rất mạnh. Để bác bỏ những lập luận cải cách, người ta đã viện dẫn Lénine và những giáo điều cộng sản. Kế hoạch hóa nền kinh tế, gồm có việc kế hoạch hóa tiền công, tiền lương, sản xuất của lao động, giá sản xuất, khối lượng đầu tư, đối lập với sự bừa bãi tràn ngập thế giới tư bản là một chiến thắng của Cộng sản. Khái niệm tiền lãi, tiền lời đi ngược lại lý thuyết mác-xít. Người cộng sản không thể làm suy giảm mà trái lại phải cải thiện guồng máy kế hoạch trung ương. Còn gì thoái hóa và nhục nhã cho bằng bắt chước các nước tư bản! Trung Cộng đã lần lượt tố cáo Nga sô đi vào con đường «chế độ tư bản không giai cấp tư bản» và con đường «chế độ tư bản với giai cấp tư bản».

Thực ra, theo các nhà bình luận Tây phương, Nga sô không thể nào không áp dụng những cải cách trình bày trên đây. Vấn đề không phải là tăng cường mà là cứu vãn nền kinh tế của họ khỏi sự bế tắc hoàn toàn.

Cơ cấu thị trường, sự điều hành của hai sức mạnh cung cầu là những guồng máy tinh vi mà những toan tính của kế hoạch và của các bộ óc điện tử chưa thay thế được. Nói một cách khác việc kế hoạch hóa triệt để và toàn diện là một ảo vọng vì nó bao gồm một yếu tố tối quan trọng không thể đặt thành phương thức, ấy là tâm lý con người.

Chính vì tin tưởng nơi sự hiệu nghiệm của cơ cấu thị trường mà ông Ludwig

Erhard, với tư cách Bộ-Trưởng Kinh Tế trong một chính phủ liên bang Tây Đức chưa được xử dụng trọn vẹn chủ quyền, đã can đảm bãi bỏ chế độ phân phổi và ấn định giá cả. Biện pháp này đã phục hồi sức mạnh của nền kinh tế và mở đường cho sự thịnh vượng đáng khâm phục của Tây Đức.

Phong trào cải cách ở Nga sô sẽ đi đến giới hạn nào? Hiện thời, trên đường chuyền hướng, Nga cô còn cách xa Nam Tư, một nước thuộc khối Cộng sản. Kinh tế Nam Tư ngày nay là một kinh thị trường nhưng vẫn là một kinh tế xã hội. Các nước Âu Châu cộng sản khác, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi cũng đã thăm lặng thực thi những cải cách táo bạo hơn Nga sô.

Những người chủ trương cải cách và nhà cầm quyền Nga sô tỏ ra rất thận trọng trong sự chuyền hướng. Ngoài sự đổi lập nội bộ trên bình diện lý thuyết việc bãi bỏ bộ máy chế tài có thể đưa đến nạn thất nghiệp khủng khiếp. Nếu phạm nhiều lầm lỗi gây sáo động tai hại, phong trào cải cách khó tránh khỏi số phận dành cho phong trào trăm hoa đua nở ở Trung Cộng cách đây ít năm.

Nếu phong trào cải cách thành công xâu rộng hơn nữa, sự đối chọi giữa thế giới tự do và thế giới cộng sản sẽ lần lần kém bén nhọn và mãnh liệt. Ông Ludwig Erhard cũng quan niệm rằng một khi Đông Đức áp dụng trên lãnh vực kinh tế những biện pháp tương tự như ở Tây Đức, con đường đưa đến thống nhất hai miền đã được dọn dẹp nhiều lầm.

Tuy vậy thế giới tự do không thể lạc quan quá mức. Phong trào cải cách ở Nga sô có thể bị tiêu diệt vì những lý do chính trị. Dù sao sự cách biệt giữa hai thế giới cộng sản và tự do còn rất sâu rộng. Các nhà bình luận cho rằng có thể trong vòng 10 năm xã hội Nga sô sẽ có bộ mặt của xã hội Nam Tư ngày nay.

Thế mà ngay tại Nam Tư, trong kỳ họp ngày 17 tháng 6 vừa đây của Ủy ban trung ương đảng Cộng sản, Nijalko Todorovic còn đòi hỏi một tổ chức kinh tế theo kiểu tây phương hơn nữa.

NGUYỄN-NHƯ

V
I
E
T
N
A
M

H
À
N
G

K
H
Ô
N
G

VIỆT-NAM HÀNG-KHÔNG TRONG ĐÔNG-NAM-Á



3 SAIGON-PHNOMPENH-BANGKOK

(Mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu)

3 SAIGON-HONGKONG

(Mỗi Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Bảy)

2 SAIGON-KUALA LUMPUR-SINGAPORE

(Mỗi Thứ Tư và Chủ Nhật)

bằng **DC-6B** và **Caravelle**

PHI-CƠ PHẦN-LỤC TRĂNG-LỄNH ỦT THẾ-GIỚI

Xin hỏi chi-tiết và lấy vé tại các hàng du lịch hay:

VIỆT-NAM HÀNG-KHÔNG

ĐC: NGUYỄN HỮU SƠN, MT. 21/624/2/625/2/3/16



• TẠ TRỌNG HIỆP

đọc cuốn

Hiệu-chú Bích-câu Kì-ngộ⁽¹⁾ của ô. Hoàng Xuân Hán

TỪ mươi năm nay, nước ta đã khôi-phục được chủ-quyền, ai cũng nghĩ rằng văn-hóa dân-tộc hân phải phát-triền mạnh lăm, vì có thúc đẩy của nhu-cầu nhà-trường và sự « khát đọc » của người dân một nước độc-lập muốn hiểu rõ quá-khứ của mình để vững thêm niềm tin vào hiện-tại và tương-lai.

Ta không khỏi buồn — và ngạc nhiên — khi thấy rằng, cho đến hôm nay, công-tác *ôn-cố* để *tri-tân* ấy vẫn còn bạc-nhược quá. Cũng may là về sử-học, nhờ cố gắng của một vài nhóm (như Đại-học Luật Sài-gòn, Đại-học Huế, viện Khảo-cố, sở Tu-thư, nha Văn-hóa, v.v...), ta được đọc mươi bản dịch hoặc sách biên-tập về sử-địa Việt-Nam thời xưa.

Nhìn riêng vào một thành-phần căn-bản trong văn-hóa ta, là thơ văn của cõi-nhân, thì ta hẫu như thiếu hẳn những công-trình sưu-tầm và chú-giải mới. Đa-số các bản mà ta có trong tay chỉ là in lại bản cũ của thời tiền-độc-lập, giá-trị rất thấp, nay không thể thỏa mãn ta nữa. Giới nghiên-cứu và giảng dạy Việt-văn ở bên kia con sông tuyển có tìm cách bồ-cứu khuyết-hám này; nhưng đối với độc-giả ở đây thì các sách văn-hóa của họ đâu có cũng như không. Vả thảng-hoặc sách có đến được tay ta thì sự dùng cũng bất-tiện lăm: phần khảo-chứng có khi đáng chú-

(1) Hué 1964, nhà x. b. Đại-học, XXXII + 179 trang; 75 đồng. Sau đây tôi sẽ gọi tắt *Bích-câu kì-ngô* là BC, gọi riêng bản của ô. Hán là bản HXH.)

ý (vì đất Bắc còn có nhiều tư-liệu về cõ-sử và cõ-văn), còn phần phiên-âm và chú-giải thì chưa đạt (trừ một vài ngoại-lệ hiểm-có, tỉ như bản BC của nhà sử-học ki-cựu Trần Văn Giáp mà tôi sẽ nhận-xét thêm, dưới đây), đến như phần giới-thiệu và bình-luận văn-chương thì rất lệch-lạc, xuyên-tac, tóm-lại là rất khă-nghi, không đáng đặt vào tay hạng độc-giả trẻ tuổi (1).

Vậy nên ta vẫn cần có những bản cõ-văn hợp yêu-cầu của ta hơn, viết bởi những soạn-giả độc-lập và khiêm-tốn, những người chí nguyện đem tài-sức phung-sự văn-hóa chứ không có ý đem văn-hóa phục-vụ chính-trị (2).

Không kẽ những cõ-gắng chưa thấy kết-quả lớn của hai ông Bửu Cầm và Nguyễn Văn Hầu (3), trước khi xuất hiện bản BC/HXH, theo sự nghe và đọc của tôi, tôi chỉ đếm được có bốn tác-phẩm mà thôi: hiệu-chú *Quân trung đổi* (tác-giả: Nguyễn Chu Kiều, em ruột Nguyễn Du) của ông Nghiêm Toản (4); sao-lục và bình-luận *Truyện Song-tinh* (Nguyễn Hữu Hào) của ông Đông Hồ (5); di-phẩm sao-lục Dương Tử-Hà Mậu (Nguyễn Đinh Chiều) của cố-học-giả Phan Văn Hùm (6), và chú-giải *Giai-nhân kì-ngô* (Huỳnh Thúc Kháng) của ông Lê Văn Siêu (7). Thế nên, nhận được cuốn BC này, tôi mừng như kẻ khát lâu được bát nước mát, đói lâu được bữa cơm ngon. Tôi vừa đọc vừa nhớ lại cảm-giác hồi mười năm trước, khi đọc cuốn *Chinh-phụ ngâm bì-khảo* (gọi tắt là CPNBK).

Tác-giả hẳn không cần tôi giới-thiệu dài-dòng; độc-giả *Bách-khoa* chắc cũng

thừa ngày ngôn-từ tán-tung suông. Vậy, sau khi tóm gọn nội-dung cuốn sách, thiết-thực hơn cả là tôi xin trình cùng tác-giả và độc-giả vài nhận-xét về vấn đề BC nói chung, về lối tri-học và hiệu-định của ô. HXH nói riêng, sau hết sẽ lặt ra một vài chỗ khảo-chứng hoặc hiệu-chú mà tự xét là có thể bò-chính phần nào. Tôi chỉ chọn bàn đến vài phương-diện mà thôi, nghĩa là “biết đến đâu thưa đến đấy”. Với một cống-hiến văn-hóa phong-phú như sách này, tôi tin rằng trong thời-gian sắp tới chắc sẽ còn nhiều tiếng vang khác nữa. Riêng đối với các ý-kiến tôi nêu trong bài này, chắc độc-giả — và tác-giả — sẽ bắt gặp nhiều điểm non-nót và sai-lầm, tôi cũng mong được chỉ-giáo thêm.

(1) Xu-hướng chung của các tác-giả ngoài Bắc là tưởng bình-luận về văn-chương mà chỉ là giản-lược văn-chương vào luân-lí, giản (lược luân-lí vào chính-trị. Văn-chương chỉ còn công-dụng như một khí-giới đấu-tranh chính-trị mà thôi.

(2) Nhất là thứ chính-trị bắt-nhân như ai cũng rõ.

(3) Hai ông có sưu-tầm và công-bố một số thư-văn nôm, đăng trong nhiều bài ở *Bách Khoa, Văn-hóa nguyệt san*, v.v..

(4) Chưa in riêng thành sách, chỉ mới đăng trong nguyệt-san *Luận-đàm* từ số 4 bộ I (tháng 3-1961) đến số 2 bộ II (tháng 2-1962). Các số sau đó có phụ vài tiêu-sử nhân-vật trong truyện.

(5) Saigon 1962, nhà x.b. Bồn-phương, 190 trang.

(6) Saigon 1964, nhà x.b. Tân Việt, 168 trang.

(7) Saigon 1958, nhà x.b. Hướng dương, 258 trang.

NỘI DUNG BẢN BC/HXH

Trong sách có bốn phần lớn, là :

I. một bài *Tựa*, có tính-cách gần như một đoạn tâm sự, kề lại những chặng vui-buồn li hợp nào đã gắn-bó tác-giả với câu-chuyện BC trong suốt ba chục năm, nó đã gây cho ông một duyên nợ (1) mà bây giờ ông mới trang-trải được : đối với ông, chuyện tiên ở BC không phải chỉ là một dề-tài *nghe nói* gián-tiếp xuyên qua mấy trang sách cũ khô-héo. Di-tích « ngòi Biếc » còn đó, đền Tú Uyên cũng vậy, ông đã có dịp thăm cõi tích ấy nhiều lần vì ông có người bạn thân ở ngay tại chỗ, người này lại cũng có nghiên-cứu về tín-nugưỡng thần-tiên ở Việt-nam (2); lại cũng vì ám-ảnh bởi chuyện BC mà Hoàng-quân đã có hai lần tao-ngộ gần như là gấp tiên...

II. một bài *Dẫn* chia làm hai phần :

a) nghiên-cứu về nguồn văn trực-tiếp của truyện BC nôm, tức là truyện *Bích-câu kì-ngô* kí chữ Hán. Sau khi tóm cốt-chuyện nguyên-tác này, ông khảo hai loại chứng (nội-chứng : xét văn bản in nay còn trong sách *Truyền-kì tân-phả*, xét đặc-diểm ẩn-loát sách ấy, lại xét riêng ý-nghĩa tâm-lí xã-hội của bài thơ *Truyền-kì* dài 60 văn in ở các trang 55 b—57b; ngoại-chứng : cân-nhắc sự ghi-chép của người đương-thời) để xác định tác-giả nguyên-tác là ai. Kết-luận của ông là : trái với ý của nhiều văn-học-sử, đó là Đặng Trần Côn chứ không phải Đoàn Thị Điểm. Về thân-thế họ Đặng, tư-liệu tham-khảo nay nay rất hiếm; và trong sách CPNBK Hoàng-quân đã trình cả rồi; sau 10

năm, giới khảo-cứu vẫn chưa tìm thêm được gì khác, nên ông dành nhắc lại các thu hoạch ghi trong cuốn sách cũ kia. Về thời-diểm sinh-tử của họ Đặng, ông vẫn giữ con số 1710-1750. Nhưng lần này, khi bình-luận về văn chương, ông đã khéo kết-hợp các điều mà ta biết về tiều-sử tác-giả với sự phân-tich nội-dung truyện TK (3), cho ta thấy một cá-tinh « lạc-phách », một dự-phóng giải-tỏa « của kẻ hào hoa có dịp mượn văn-chương thoát ra vòng khuôn sáo thường-nhân ».

b) xét riêng BC nôm tức là truyện diễn-ca viết phỏng theo TK. Ông phân-tich dị-diểm giữa hai tác phẩm, một dị-diểm có thể cắt nghĩa bằng những trói-buộc hoặc đòi-hỏi đặc-thù của hai thể văn khác nhau, một loại nữa có lẽ là phản-ảnh sự bất đồng giữa hai cá-tinh văn-chương.

Rồi ông trích-bày các bản nôm hiện còn, so-sánh ba bản in cuối đời Tự-đức, « xét kĩ từng trang, từng chữ, từng nét » mà đạt được những nhận-định như :

— tìm ra mối liên-đới giữa ba bản ấy : cả ba tuy có vẻ khác nhau, thật ra chỉ là « rập từ một bản gốc mà ra », khi khắc lại thì « mỗi bản có chừa hoặc khắc lầm riêng ». Để giúp ta hiểu lí-do của cái đại-đồng tiêu-dị ấy, ông có

(1) chữ của Hoàng-quân. Không phải cao-hứng mà bịa ra cho văn-vẻ.

(2) nếu tôi không lầm, đây là tác-giả cuốn « Le culte des immortels en Annam » (Hanoi 1944) trong đó có đề-cập đền chuyện Tú Uyên lại có miêu-tả đền Bích-câu.

(3) TK là chữ ông dùng để gọi tắt thoại nguyên-tác BC in trong sách *Truyền-kì tân-phả*. Tôi cũng sẽ dùng như vậy, cho tiện.

nhắc đến điều-kiện nghề in và xuất-bản ở thời xưa.

— xác-định được thời-diểm của bản gốc : xét những chữ đã viết húy (hoặc không húy), đoán được rằng « bản ấy được viết vào khoảng 1833-1840 ».

Sau đó, ông tóm đại-cương phép hiệu-định, nêu ra ba cấp khác nhau tùy theo trình-độ từ dễ đến khó (cf. tường-giải, dưới đây). Ông cho biết rằng sau khi đã hoàn-thành hiệu-định trên cơ-sở ba bản in chữ nôm kia, ông lại duyệt lại tất cả, vì có tham-khảo được một thoại khác nữa, xuất-hiện năm 1958 : đó là bản PT (1) của ông Trần Văn Giáp, phiên-âm theo bản nôm viết tay nay còn chép trong gia phả dòng-dõi Vũ Quốc Trân tức là « cụ mèn Đại-lợi », một người sống thời Minh-Mạng Tự-Đức. Bản PT có nhiều ưu-điểm, bồ-túc cho vài chỗ lạc văn hoặc đứt đuôi trong ba bản in, lại bồ-chứng và củng-cố thêm nhiều thoại hiệu-định của bản HXH. Nhưng bản PT cũng có vài chữ sai chung với ba bản nôm in, khiến phải nghĩ rằng tất cả bốn bản đều cùng một gốc mà thôi. Thời-diểm của bản gốc này — nếu khảo-chứng của Hoàng-quân là đúng — là « viết vào khoảng 1833-1840 » : bởi lẽ ấy, ông chưa công-nhận thuyết của ông TVG cho rằng Vũ Quốc Trân chính là tác-giả truyện BC nôm, vì « bây giờ họ Vũ chưa sinh, hoặc còn nhỏ lắm ». Xét bút-pháp trong truyện và các dấu-vết ảnh-hưởng của văn Kiều, ô. HXH vẫn nghĩ rằng có lẽ phải tìm tác-giả trong đám văn-phái Hồng-sơn.

Bình-luận về văn-chương BC, ông

phân-tích hình-ảnh, bút-pháp, từ-điệu, cho ta thấy rằng « văn điêu-luyện vào bức nhất, ngang hàng với Mai-dinh mộng-kí và Kiều ». Xét tâm-lí, ta thấy rằng từ TK mà chuyền sang diễn-ca có vài dị-diểm quan-trọng tỏ rằng tác-giả diễn-ca không hoàn-toàn tán-dồng cái lạc-phách triệt-de của tác-giả TK, mà vẫn còn ràng-buộc ít nhiều với danh-giáo của nhà nho : dự-phóng thoát-sáo bị kèm lại vài phần, khiến văn gọn và thanh hơn trong TK, nhưng cũng vì vậy mà nhạt hơn, nhẹ phần sôi-nồi và nặng phần dì-sụ.

III. Trình-bày chính-văn BC nôm.

Văn không in liên-tiếp một mạch, mà chia thành chương, thành đoạn, đặt dưới từng đề mục một. Phần hiệu-chú ở dưới chính-văn thường gồm ba tầng :

- diễn xuôi nghĩa từng câu.
- hiệu-định hoặc giải nghĩa văn từ.
- bình-luận văn-chương, phân-giải các nét nghệ-thuật mà ông đã khái-quát ở cuối bài *Dẫn*.

Phần chính-văn có tiếp-thu các cống-hiến của bản Vũ Quốc Trân. Tăng thêm mấy vế ở những chỗ lạc văn trong các bản mòn in, nhất là thêm 22 vế ở cuối truyện. Tuy tiếp-thu thoại ấy, nhưng ông có phê-phán những chữ khẩn-nghi.

IV. Phụ-lục TK : dịch trọn nguyên-tác, cũng phân chương đoạn giống như

(1) nhà x.b. Phò-thông, Hanoi. Do tên nhà x.b., nên ông gọi tắt đó là bản PT.

ở BC nôm trong phần III, lại nêu sự song-hành giữa hai tác-phẩm bằng những số-mục chung, khiến sự đối-chiếu thêm tiện-lợi. Thỉnh-thoảng cũng có cước-chú về diền-tích dùng riêng trong nguyên-tác. Các đoạn vận-văn trong TK đều được dịch thành thơ ; nhưng có vài bài không dịch, vì ý trùng lặp.

Cuối sách có thêm hai bảng tham-khảo :

— Tự-vị : không phải chỉ là thông-kiểm từ-ngữ giúp ta tra xem chữ nào nằm ở vế nào, lại còn bồ túc giải-thích

cho khá nhiều chỗ chưa kịp hay không tiện tường-giải trong các hiệu-chú ở phần III. Khi gấp danh-từ Hán, hoặc thành-ngữ nôm mượn ý một thành-ngữ Hán, ông đều có chua thêm chữ Hán của tiếng gốc ; tùy từng trường-hợp, ông nêu nguồn-gốc diền-tích hoặc dẫn văn-liệu trong thơ-văn nôm, hay trong tự-vị cũ, để xác-định tinh nghĩa.

— Bảng kê chữ văn.

Nhân bản in của nhà Đại-học đã xếp sai-sót nhiều chữ, ông có phụ thêm một tờ Cải-chính mà độc-giả nên dựa theo để sửa lỗi in trước khi đọc

oo

NHẬN-XÉT CHUNG

1) Một thái độ trị-học

Một ưu-diểm chung của tác-giả, kể từ các cuốn cũ như *Lí thường Kiệt*, *La sơn phu tử*, CPNBK, cho đến cuốn BC này, có thể gói gọn trong bốn chữ *thâm nhập thiền xuất*, nghĩa là ông vốn có một học-vấn uyên-bác, lại tìm được rất nhiều tư-liệu mới lạ, tư-liệu đã nhiều thì cũng dễ gây phiền-toái chí-lì trong sự thăm định và nghiên-cứu, thế mà luôn -luôn ôn có khả-năng *chấp giả ngại phiển*, bỗ-cục toàn sách và mạch-lạc câu văn, bình-luận bao giờ cũng phân minh giản-dị, dễ đọc dễ hiểu. Nội dung phong phú, trình-bày giản dị ; đây chưa phải là tác phong thường thấy trong giới khảo-cứu ở nước ta đâu.

2) Những giác-sắc mới

Bằng đi hơn 10 năm từ sau cuốn CPNBK (in năm 1953), ta được đọc thêm một tác-phẩm nữa của ông, nhận thấy

rằng trong thời-gian « im-lặng » ấy (1) sự nghiên-cứu của ông vẫn tiến triển và nay đã đạt mức độ toàn-diện. Trong cuốn BC này, ta vẫn thấy hai sở-trường cốt-hữu của ông, là khảo-chứng sử liệu và nắm vững chữ nôm và cõi-ngữ để hiệu-dinh văn-bản. Nhưng lần này, ông kiêm-tri nhiều phương-diện khác mà trước đây ông chưa làm kĩ hoặc không làm :

a) *bình giá văn chương* : phần này thiếu hẳn, trong cuốn *Thi-văn Việt-nam* (1951 ; sau đây sẽ gọi tắt là TVVN) ; hoặc chỉ khái-quát văn-tắt — mà thiên về phân-tích từ-diệu — trong non một trang ở bài *Dẫn* các cuốn *Đại Nam quốc-sử diễn-ca* (gọi tắt là ĐNQSDC) *Mai-dình-mộng-ki* (gọi tắt là MĐMK) và CPNBK.

(1) kè cho dù thì giữa hai cuốn CPNBK và BC. Ông có «hiện-diện» trong văn-lâm bằng một vài ấn-phẩm như : tái-bản hai cuốn ĐNQSDC và MĐMK (đều do nhà Trường-thi in lại Saigon 1956), một bài trong nguyên-san *Đại-học* số 10 (Huế, tháng 7/1959) ; một bài trong *Bách-khoa* số 121 (15/1/1962).

Nay ông giải-tường tận-hơn, dõi-theo toàn-bộ từng-đoạn trong BC mà vạch-rá các-nét nghệ-thuật ẩn-kín ; lầm-chỗ ông bình-luận rất-khám-phá, cho ta thấy mối-liên hệ giữa kĩ-thuật hành-văn và cá-tính của tác-giả. Nay những-trang khái-quát trong bài *Dẫn* cũng đáng-chú-ý lầm, cung-cấp cho ta những-nhận-định tòng-kết về đặc-sắc của BC, bằng cách so-sánh tư-tưởng và nghệ-thuật của TK và diên-ca. Tôi-cho rằng đây là một trong-những cống-hiến quí-nhất của bản BC/HXH, nó làm-cho một-phê-phán của bạn Nguyễn văn-Trung — « Ông Hân là một-trong-những người đầu-tiên nghiên-cứu văn-học-sử V.N. một cách khoa-học nhưng chưa-thể gọi ông là nhà-phê-bình văn-học, vì ông chưa xác-định giá-trị nghệ-thuật thầm-mỹ những-tác-phẩm mà ông nghiên-cứu... » (1) — nay hầu-như không-còn đúng-nữa.

b) muốn thưởng-thức nghệ-thuật thì trước-tiên phải hiểu rõ văn-từ. Một-trong-những cái « hóc-búa » của cõi-văn là thủ-pháp dùng-diễn-cổ, mà trước đây Hoàng-quân chủ-trương không-cần-tường-giải — như-trong bài *Dẫn* cuốn ĐN QSDC ông viết : « sự-tìm-hiểu chú-thich-nhiều khi-làm cho độc-giả quên-đề-đến nội-dụng chính của câu-văn, và có-thể-ví với sự-tò-mò tìm-vết ở vỏ mà quên-xem ruột-trái-cây » —, hoặc-trong các-sách cũ, ta thấy ông nhường-hắn công-tác- ấy cho-một người-khác (trong hai-cuốn TVVN và Mai-dình-mộng-kí người-chú-thích là ông Nghiêm Teản), hoặc-chính ông cũng có-chú-thich nhưng chưa-dụng-công-nhiều (như-trong CPNB K, chú-giải diễn-cổ phần-lớn là-dịch

nguyên-chú của bản Long-hòa, dịch-thôi-chứ-không-khảo-lại). Nay-trong bản BC này, ông đã-tận-lực giải-quyết loại-khổ-khăn- ấy, tra-khảo rộng-rãi để truy-đến gốc-diền-tích, lại-dẫn-nhiều-văn-liệu Hán hoặc-nôm để củng-cố lời-giải. Có-diền-khá-xa-xôi (tỉ-như *chim khơi bóng thuyền*, ở-vé số 66), nếu-không đọc-rộng như-Hoàng-quân thì có-tra-một-trăm *Tử-nguyên* hay *Tử-hải* cũng-không-mò-ra được-manh-mối-câu-chuyện.

Ông-cũng-không ngần-ngại chú-giải những-chữ-thật-ra không-hắn là-khó, nhưng-vì là-loại đồng-âm mà-khác-nghĩa nên độc-giả ngày-nay dễ-hiểu-làm : tỉ-như lối *mục*, *dẫu tiều* (v. 14), *phách* bướm (v. 27), nhờ-*ām* thung-huyền (v. 19), *chiều* trời (v. 45), thú *Mẫu* (v. 77), hoa *lê* (v. 80), người *thơ* (v. 93), nhờ-*đức* Lão-quân (v. 361), chén *dồng* (v. 413)...

c) hiểu-diễn-cổ và các-hóc-búa khác của-văn-từ cũng-chưa-đủ, vì từ-ngữ-trong-một-văn-phẩm không-phải-là-những-thể-đứng-rời, riêng-biệt ; nó-là-thành-phần-nằm-trong-một-tồ-chức, một-kết-cấu, một-mạch-lạc. Nhưng-mạch-cõi-văn-rất-khó-theo-dõi vì đây-không-phải-là-văn-xuôi mà-là-thơ, nhất-là-hạng-thơ-diều-luyện : hành-văn-quanh-co, từ-văn-xuất-hiện-một-cách-gián-tiếp, bằng-hình-tượng-ví-von-chứ-không-bằng-suy-diễn-trừu-tượng « thẳng-bằng-một-mạch ». Thế-cho-nên Hoàng-quân làm-thêm-một-việc-chú-thich-rất-hữu-ích, là-toát-yếu-nghĩa-xuôi-của-từng-câu-từng-đoạn-một, đại-

(1) cf. *Lược-khảo-văn-học*, I, Saigon 1993, nhà-x-b. Nam-sơn, trang 35.

khái giöng như lối *thè-khí* của Chu-Hi (trong sách Thi tập truyện) hay lối tóm chương chỉ của Triệu Kì đời Hán (chú-thích *Mạnh-tử*). Phần giải nghĩa xuôi này cho ta thấy Hoàng-quân có con mắt đọc cõi-văn rất tinh-nhuệ minh mẫn; luôn luôn ông nắm vững được mạch văn, cho đến đỗi có vài chỗ ông chưa tra đúng điền-cố mà vẫn giải đúng hàm-nghĩa của cả câu, cả đoạn! (xem bô-chính, dưới đây).

3/ Một ngẫu-nhiên thú-vị

Một sự-kiện giúp ta đo mức thành-công của bản HXH, là năm 1958 ông T.VG cũng đã in ra một bản chú-giải BC khá công-phu, bản này rất ít người ở đây được đọc, ngay chính ô. HXH cũng không biết đến nó khi soạn bản của ông: đó là cuốn *Bích-câu kì-ngô khảo-thích* (1), cũng dựa vào thoại nôm Vũ Quốc

Trân như bản PT nhưng không có tinh cách «phồ-thông» như bản PT, mà thuộc vào loại bí-khảo tương-tự như bản HXH nghĩa là có khảo-chứng, có khảo-dị văn bản, có phụ lục phần dịch gần trọn Nguyên-tác TK, có bảng từ-vi ở cuối sách, và cũng có vài trang bình luận về tâm lí và nghệ thuật.

Riêng đối với việc hiệu đính, tôi tưởng cần nêu ra một vài so sánh giữa hai bản HXH và TVG, vì ông HXH chỉ tiếp thu được thoại Vũ Quốc Trân xuyên qua bản PT mà thôi, bản này soạn không ki-nên có có một số chữ sai (tức là lỗi in), hoặc có chữ khác hẳn chữ trong bản. T.V.G.

(còn tiếp)

TẬ-TRỌNG-HIỆP

(1) Hanoi 1958, nhà x. b. Văn-hóa, 203 trang 8 trang ảnh. (Sau đây sẽ gọi tắt là bản TVG).

SOCIÉTE D'OXIGÈNE ET D'ACÉTYLÈNE D'EXTRÊME - ORIENT

(S. O. A. E. O.)

DIVISION VIETNAMIENNE :

2, Nguyễn-Trường-Tộ (Khánh-Hội) — SAIGON

Tél. : 23.741 - 23742

Fabrication : OXYGÈNE — ACÉTYLÈNE — GAZ CARBONIQUE

Vente : HYDROGÈNE — AMMONIAQUE — CYCLOPROPANE
— PROTOXYDE D'AZOTE — ARGON ETC...

Matériel pour soudures oxy-acétylémique et électrique
Installations de garothérapie

**NOTRE SERVICE TECHNIQUE D'APPLICATION EST À LA DISPOSITION DE
LA CLIENTÈLE POUR TOUTES ÉTUDES ET INSTALLATIONS.**

ĐÓNG-HỒ

CHI LAN ★ ĐÀO LÝ

*Mùa xuân trồng cây đào cây lý thì
mùa hạ có bóng mát, mùa thu có quả ngọt.*

(Hàn thi ngoại truyện)

Quinh-lâm thư-thất, mùa hè năm Ất-tị.

Anh Nguyễn Ngu-Í,

Hai câu phỏng-vấn trên, tôi đã trả lời trong bức thư viết cho anh từ hồi giữa mùa xuân, còn câu phỏng vấn thứ ba, tôi phải đợi đến bây giờ, mới trả lời cho anh được; vì câu chuyện sắp nói với anh, nếu nói từ khi đó thì hẵn còn sớm quá.

Tôi phải đợi đến cuối năm-học 1964-1965 này, cho hết khóa giảng của tôi ở Đại-học Văn-khoa, để cho có đủ thời-gian nhận xét. Nhận xét hoàn-cảnh, nhận xét đám môn-sinh mới, nhất là nhận xét chính bản-thân, nhận xét chính tâm-trạng mình, rồi mới trả lời đúng được.

Tôi vừa đi coi cho sinh-viên thi Chứng-chỉ Văn-chương Quốc âm về. Cảnh trường thi còn lưu cho tôi những ấn-tượng êm-ái sâu xa, cho nên tôi hẵn nói cho anh nghe ngoại cảnh của Đại-học Văn-khoa này.

Khu Đại-học Văn-khoa bây giờ, nằm trọn vẹn trong khu Khám-lớn ngày xưa. Khu đất này là một khu đất lịch-sử đau đớn của nước nhà, dưới thời ngoại-thuộc.

Lòng đất ở đây đã thấm đậm bao nhiêu là máu là nước mắt của dân tộc.

* Bỏ túc bài « Viết và sống với Đồng-Hồ » phỏng vấn của Nguyễn-Ngu-Í, đăng ở Bách-Khoa số 193, Tết năm Ất-Tị.

Tôi muốn nói lại một ý nghĩ của tôi từ trước. Cũng như năm trên, bữa vào Đồn Cây-mai ở Phú-lâm tìm dấu Bạch-mai-thi-xã, tôi đã phải phàn-nàn tự trách mình không có tài làm nên một bài thơ cho Gò-đất-lịch sử nọ. Thì hôm nay, tôi lại phải phàn-nàn mà tự trách mình : Thi-tứ của mình sao mà nghèo nàn quá, tâm-hồn của mình sao mà khô-khan quá, cho nên chưa làm nên được một bài văn tùy-bút, một bài thơ trường-thiên cho thật thống-thiết, cho thật lâm-ly đề miêu tả lại khu đất lịch-sử thê thảm này. Tôi chưa làm được, nhưng sẽ có bao nhiêu người làm được. Phải có mới được. Phải có bài văn bài thơ nói cho hậu-thế nghe lại tiếng nói của tiền-nhân, để cho thế hệ sau này thấy lại ý khí, thấy lại tâm-tich, thấy lại hình ảnh lồng-lộng của Di-văng, không phải chỉ để xót thương, không phải chỉ để cảm phục, mà còn để tự-bào, còn để hân-hoan, nhờ có một định-mạng may-mắn dong ruồi cho Thế-hệ hôm nay được bước chân vào đây, được ngày ngày đi đứng trên vạt đất này, để thông cảm với tiền-nhân, qua tiếng bình văn giảng-sách, để bước lui về quá-khứ, qua nếp ý nghĩ suy tư.

Ở đây, ngang dọc trên lối thông cùn những phiến gạch son tàu sứt mẻ, ngày xưa chắc là ở trong mái, trong tường ngục-thất, bây giờ thì nằm phơi giữa trời, nắng mưa mài rủa đỏ tươi, cho mắt nhìn như thấy róm ra sắc huyết hận. Ở đây, rải-rác trong đám gai gốc cùn những tảng đá xanh nhẵn, ngày xưa chắc là làm nền làm ngạch nhà lao, bây giờ thì nằm tro góc cạnh giữa gió sương, cho mắt nhìn như thấy phô ra khí ngạo cốt. Đó là những bản chúc-thư, bằng gạch bằng đá, khắc lên đó những nét chữ sắt son.

Làm lúc tôi nghĩ, bao nhiêu người vào đây, hãy nên cởi giày ra, mà đi chân không mới phải. Đi chân không, chẳng phải là vì kinh nề chồ thiêng liêng như khi bước vào nơi tin-ngưỡng. Đi chân không ở đây là để cho thỏa thích cảm xúc. Mặt đất ở đây còn ghi nhiều dấu tích lấm, còn ghi nhiều tâm-hồn lấm. Chân chúng ta bị cách ngăn bởi lằn da giày thì làm sao mà chạm thẳng đến dấu tích nọ, tâm hồn kia cho được. Lằn da giày đã làm cho da thịt chúng ta không tiếp xúc trực tiếp được với Di-văng. Chúng ta được đi chân không trên khu đất này, chúng ta mới sẽ thấy được một mát-mẻ, một êm-đềm, một cảm-quan sung-sướng thẩm đượm vào người.

Có một lần, đứng với các sinh-viên trước phòng B4 và B1, nhìn mặt đất sân trường chạy thoai-thoái, đồ thắp xuống phía đường Lê Thánh-tôn, tôi nhắc một đoạn trong sách *Ngồi tù khám lớn* của Phan-Văn-Hùm :

«Vì triền đất nghiêng trục, nên Khám-lớn phải chia làm hai cấp, mặt cấp «dưới cách mặt cấp trên... Bây giờ nhớ lại khi ở ngoài đi xe-kéo, thấy anh cu-li giựt dốc Mac-Mahon mà thương».

Anh Nguyễn Ngu-Í, nếu tôi phải chú thích câu nói của Phan Văn-Hùm rồi kéo dài câu chuyện thì biết bao giờ cho hết. Tôi chỉ nhắc qua để cho thấy rằng «tiền thân» khu Đại-học Văn-khoa này là một kiếp tử địa sầu-thành.. Tôi bỗng

nhớ lại một câu thơ trong *Tây-xương-ký*, không liên-quan gì với chuyện này, sao mà nghe như có :

*Hãy đem tình kiếp trước
Thương lấy kẻ về sau*

Thôi, tôi xin ngừng ngang « tình kiếp trước » ở đây mà nói đến « kẻ về sau ».

* * *

Thật-sự kiến trúc cho Đại-học Văn-khoa là dãy nhà lầu nằm dài theo mép đường Nguyễn Trung-Trực. Từng dưới đất, dùng làm văn-phòng, làm giảng-đường, làm phòng-hợp giáo-sư, làm phòng-giấy cho ông khoa-trường. Hai tùng trên lầu, dùng làm mươi lớp học và thư-viện. Bao nhiêu đó thì làm gì đủ chỗ cho ngàn ấy số đông đảo sinh-viên Văn-khoa. Thật là may mắn. Khu đất này, khi mới cất dãy nhà lầu Đại-học phía trước, thì phía sau có tổ chức cuộc triển lãm máy kiều nhà tiền-chế và tổ-chức một Hội-chợ. Triển lãm xong, còn bỏ lại bốn ngôi nhà tiền-chế và bốn dãy gian hàng. Bốn ngôi nhà nhỏ tiền-chế đó, bây giờ sinh-viên chiếm làm văn phòng, làm câu-lạc-bộ, làm ban ấn-loát bài giảng, làm ban tu-hop, ban nghiên-cứu, kèc cũng tiện lợi

Thuở họ Ngô trị vì, sau khi dinh Độc-lập bị bắn phá, Tông-thống-phủ dọn về dinh Gia-long. Khu Đại-học cách dinh Gia-long chỉ có một con đường, kèt như khít liền nhau. Đứng bên này nhìn sang bên kia rõ mồn-một. Cho nên, khi đó họ Ngô đã truyền lấy bốn dãy gian hàng của Hội-chợ bỏ lại, sửa làm bốn trại lính cho Lữ-doàn phòng-vệ Tông-thống-phủ đóng.

Bốn trại lính này chiếm đóng hơn nữa vuông đất về phía đông.

Có người sinh-viên cổ-cựu kèt chuyện rằng : Hồi thời đó, sâu sau nhà trường Đại-học này, dây kẽm gai chằng-chặt, bố trí những xe tăng, xe thiết-giáp, súng trọng pháo, súng phòng-không ngỗng-ngang ; ngày đêm sát khí đằng đằng. Đám sinh-viên bị cầm không được nhìn ngó đi lại sau nhà trường.

Trong ngày Cách-mạng 1 tháng 11 năm 1963, cũng như dinh Gia-long, trường bị bắn phá dữ dội. Tôi có hỏi thăm về việc « lửa thành cá ao » này, một người sinh viên đưa tôi lên Thư-viện, lấy cho tôi coi quyền *Pháp-Việt tự-diễn* của Đào Duy-Anh, dày một tấc, đóng bìa cứng bị đạn bắn xuyên. Vết đạn xoáy vào ruột sách, còn vài tờ nữa đến chữ D. Vết đạn này là một chứng tích phá hoại Văn-hóa của vũ-kí, hay là chứng tích Vũ hóa cứ muồn xâm chiếm sâu vào lòng Văn-hóa.

Bốn dãy nhà quân-sự đó, cũng như bốn kiều nhà tiền-chế kia, sau ngày cách-mạng 1 tháng 11, bỏ lại cho Đại-học. Trường sửa-sang dọn dẹp, dùng làm bốn lớp học khá rộng rãi.

Có mấy người sinh-viên kèt chuyện lại tôi nghe cảnh dọn dẹp trường học vui vẻ nô nức lắm. Cả khoa-trường, cả giáo-sư, áo tay trần, ra tận chỗ, cùng với các anh em, các chị em sinh-viên tập thè dọn dẹp gai gốc, hốt nhặt miềng đạn

sửa-sang hoa cỏ, cho lanh-vực quân sự biến thành địa-hạt văn-hóa, nói cách trịnh trọng hơn, là làm cho can qua biến thành ngọc lụa.

Bây giờ, khu này trở thành khu Đại-học Văn-khoa thích nghi lâm. Thích nghi cho tinh thần chữ nghĩa và cho tâm-hồn văn-chương.

Trường Đại-học Văn-khoa bây giờ không phải là nơi «trong gang tắc mà đối với Sài-gòn như cù lao và biển cả», như lời tác-giả *Ngồi tù khám lớn nữa*. Trường-sở bây giờ thì bốn phía rộng rãi thỉnh-thang, không có tường cao ráo kín cách ngăn, cả bốn phía đều trông ra bốn mặt đường lớn, tiếp xúc trực tiếp với làn sóng sinh-hoạt của Kinh thành. Phải chăng, nhờ thế mà đúng với vẻ trên câu câu đối của thi-nhân nghĩ cho trường học :

Văn giữa lòng đồi, xã-hội mực tuôn dòng hoạt động.

đề đối với vẻ dưới :

Tiếng trong hồn nước, non sông lời nở áng tinh hoa.

Vuông đất này, chỗ cao nhất là chỗ góc đường Gia-long và Công-lý, chỗ thấp nhất là chỗ góc đường Nguyễn-Trung-Trực và Lê-Thánh-tôn. Đứng trước phòng B4 tức là chỗ cao nhất mà nhìn xuống, có cảm-giác như đứng trên ngọn đồi con nhìn xuống cánh bình-nghuyên, cánh thung-lũng cũ nào quen quen. Các người sinh-viên nói với tôi rằng nhờ có cuộc đất nghiêng dốc đó mà tiện lợi cho những buổi liên-hoan, trình diễn Văn-nghệ. Ban tổ-chức khôi cẩn dựng lên bức gỗ. Chỉ việc thiết lập sân-khấu trên môt đất cao nhất, khán giả

đứng từ đàng xa cũng trông thấy rõ ràng Quả thật là một vù-dài thiên-nhiên khéo an bài.

Những lúc có dạ-hội đình-liệu như vậy thì đẹp lắm. Đèn đuốc giăng như sao, hoa gấm ẩn ước như mây, tiếng ca tiếng hát vang vang trong thanh-không thiên-lại.

* *

Chung quanh ven đồi, mấy hàng cây điệp, lớp trong lớp ngoài, độ này đang nở thịnh, lớp chi-chít trên cành, lớp rải-rác dưới đất, gây nên cảnh tượng «thiên nử tán hoa», pháp-phối tung-bừng như nhìn vào đám sỉ-tử nô-nức, hồn-hở vào trường thi. Hoa điệp này, có chỗ còn gọi là hoa phượng-vi, còn gọi là hoa soan, đều không đúng. Phải nên gọi là hoa-học-trò, hay là hoa-trạng-trạng mới phải. Sao mà hoa có tương quan với trường học với thi cử như vậy. Mùa hoa là mùa thi. Mùa thi đang giữa mùa hoa. Học-trò mà thi đậu, thi hoa này là tượng trưng cho thông minh tuấn tú, là biểu hiệu cho đặc ý bén hoan. Học-trò mà thi đậu thi chính bản-thân là những đóa hoa-trạng-nguyên đang nở đỏ. Khi nói đến hoa-trạng-nguyên là có nghĩ đến các đóa nử-trạng-nguyên trong đó, cho sắc hồng tươi của trường thi thêm nét diễm kiều.

Trường-thi hồng lên nhờ hoa mà trường-thi hồng lên cũng nhờ nắng. Nắng hồng như lụa làm cho những cánh lụa hồng thêm.

Hoa-sử có nhắc đến hoa-thi-hầu, hoa phò có kè lại hoa-tin-phong, thì nắng mùa thi là hoa-thi-hầu và gió mùa thi là hoa-tin-phong của loài hoa-học-trò, hoa-trạng-nguyên này đó.

Nắng hè ở trường thi cũng đẹp như cánh hoa điệp ở trường-thi. Nắng cho gió ấm, nắng như có hương. Người nào đã nói được câu "Như tọa xuân phong trung" chắc chắn là đã từng được ngồi trong thứ gió ấm này. Gió làm cho nắng dịu. Gió làm cho nắng xông hương.

*Dại-học Văn-khoa rực-rỡ ;
Bình-minh sáng ngập nắng hồng.
Lớp học, sinh-viên hồn hở ;
Trường thi cảnh phượng ứng hồng.
Để thi đã ngoi niêm phong ;
Lòng giấy xôn xao hồn chử.
Suy tư ý tưởng mènh mông,
Vui rộn nao lòng sĩ tử...

Mái tóc buông dòng văn tú
Tỏa trên vừng trán thông minh
Tờ thảo xanh tươi hàng chử ;
Ngòi hoa bút nở rung-rinh*

Ngồi bốn tiếng đồng hồ trong khung cảnh này, làm một bài thơ trăm vận cũng sẵn từ thơ, nữa là làm một bài nghị-luận văn-chương quốc-âm. Hoa-trạng-nghuyên mà nở đỏ hồng là tự nhiên phải nở.

Hội triền lâm kiều nhà tiền-chế còn bỏ lại một bè cạn, một hòn giả sơn, một mái hư-định, mấy gốc cây đại ngòng ngoèo với mấy chòm lục-trúc xinh xinh. Nếu khéo sửa sang, là trở thành một cảnh cồ thụ sơn hồ, có cây có đá, sẽ hợp hoàn-cảnh cho văn-học cho triết-học.

Nhưng mà không sửa sang lại hóa ra kỳ thú. Những người sinh viên ở đây, tự tám hướng tập hợp đến chốn này. Mỗi khi vào lớp học, quên không đem theo bó hoa tươi cắm lên thư-án, thì đã có những cảnh

hoa dai cười-cợt nhắc cho. Những cảnh hoa từ đâu ngoài hiện ngoài vườn, len mình vào khe cửa sổ, xuyên thẳng vào lòng lớp học, nghiêm nhiên nở nên chùm hoa duyên dáng thư sinh, đè chèp lòng sách vở cảm thông hoa đồng với lòng Vũ-trụ.

Ở đây lại có một cảnh vườn quê nhỏ. Nhân sắn có đất rộng bỏ không, gia-dinh người lao công giữ trường cuốc mấy luống rau, cày mấy vồng cải, vồng khoai, gác mấy giàn dưa giàn bí. Lá khoai xanh, bông cải vàng đầm nhiễm, đàn gà tha-thần tìm thóc, con bướm bướm, con chuồng chuồng nhởn-nơ, cho thấy có cảnh « sơ thái tân » mát mẻ, lại cho thấy có cảnh « đậu băng qua giá » êm-đềm.

Chung quanh đây, quân sự còn bỏ lại nhiều kẽm gai. Kẽm gai giăng ngang, kẽm gai giăng dọc, kẽm gai cuộn tròn rồi nùi. Nhưng bây giờ nhìn không chướng mắt mà đã biến thành một nét dễ trông rồi. Chiếc tay kẽm gai đó lâu nay bỏ hoang, đã bị các giống dây leo bao phủ. Tục ngữ nói « đậu đồ bìm leo ». Tôi thì nghĩ Hóa-công vốn vẫn vô-tình mà Thiên-nhiên luôn luôn đặc thắng. Nay thì, dây bìm-bìm, dây thiên-lý lá-lợi, dây mơ biếc, dây mồng tơi đeo phủ, lá mơn-mòn, hoa xanh xanh, làm nên những dây rào hoa cho khu Đại-học.

Nét chánh ở đây cỏ. Cỏ ở đây cho thêm niềm thân ái. Cỏ ở đây không có tay người săn sóc. Cỏ ở đây không cắt xén thẳng lối ngay hàng như ở công-viên. Cỏ ở đây là ý trang trọng của Thiên-nhiên đem phủ rợp sân trường.

Cỏ ở đây là tinh thần mệt của Thiên-nhiên lan vào thăm lớp học. Cỏ dại không tên mà hoa dại cũng không tên. Cỏ không tên thoai-thoái mặt đồi con. Hoa không tên lwa-thura lối đường dốc.

Người sinh-viên ở đây ít chịu bước theo bậc cấp đã xây, ít chịu bước theo nấc thang cỏ săn, mà thích đạp trên cỏ xanh, đưa bước chân đi. Cỏ đã quyến rũ, cỏ đã kêu gọi cho bước chân người lưu-luyện gót văn-hài. Người trước bước đi. Người sau bước theo nối tiếp. Bước người sau lạ lùng thay, tự-nhiên bước đúng lên dấu chân người trước. Bước lần sau cũng lạ lùng thay, tự-nhiên bước đúng lên dấu chân lần trước.

Ngày tháng chồng lên. Thời-gian đêm bước chân người, vẽ thành những đường nét uốn éo nên thơ. Bài thơ lối mòn sao không có trong đó một triết-lý thâm-trầm, một tâm-lý sâu-sắc. Ngọn cỏ khà ài đã làm cho lối đường mòn khà ái. «*Dào lý bắt ngôn, hụ tự thành hẽ*», câu sách cõ sao mà tả đúng ý cảnh; tả đúng tâm tình lối cỏ mòn ở đây như vậy.

Mỗi khi vào lớp B4, từ cổng trường, chỗ hàng cây me già mép hè Nguyễn-Trung-Trực tôi phải đi suốt hết đường tréo góc của vuông đất Đại-oọc Văn-khoa. Tôi đã làm theo các người sinh-viên, không bước theo bậc-cấp đá xây mà thích đi vào trong cỏ, thích noi theo lối mòn lên xuống thấp cao, uốn cong đường uyển chuyển.

Lững-thững bước đi, tôi thấy được bước lại trên lối xưa quen thuộc mà tôi tưởng đã lạc mất từ lâu và tôi đã nhớ-nhung. Trên lối xưa quen thuộc đó, tôi đã tìm thấy lại những tâm hồn quen thuộc cũ, trong đó, có cả tâm-hồn quen thuộc cũ của chính mình. Lội trong đám lá thơm hoang dại, dội trên lối cỏ mòn thiên-nhiên, tôi nhìn những cỏ may cỏ mực ở đây thành ra cỏ chi cỏ lan mà cây phượng-vi cây bàng-lăng ở đây tôi cũng nhìn ra cây đào cây lý. Cỏ chi cỏ lan ngày xưa nào đó, đã mọc lan lan quanh nhà Trí-đức học-xá của tôi. Cây đào cây lý ngày xưa nào đó, đã rủ bóng mát quanh bờ Đông-hồ của tôi. Tôi bắt gặp đâu đây thoáng có phong-vị với dư-hương của sông Phán với rau căn.

*Như thấy lại nghi dung tự thuở
Thềm xuân phong hớn-hở lý đào
Em-dêm nước chảy non cao
Nước non lời hẹn năm nào chưa xa*
.....

*Nắng lụa hồng tươi ánh nắng trưa
Nắng hồng lưu luyến gót hài đưa
Đường hoa lúng thửng quay
chân lại
Tìm mảnh hồn rơi trên nẻo xưa*

*Đã thấy hồn ghi trên bút hoa.
Tâm hồn thanh nhã đẹp Văn-khoa
Trời thơ mở rộng trang thi thảo
Đem ý vàng son diềm ngọc ngà*

*Thế hệ bài thơ mới tráng tinh
Bài thơ phong nhã đẹp thư sinh
Gió hè dịu dịu thơm hương nắng
Bóng lý đào gieo lối cỏ xanh.*

Anh Nguyễn-ngu-Í, anh và những ai nữa còn muốn hỏi thêm về cảm-tưởng với ý nghĩ của tôi đối với tinh-thần Đại-học Văn-khoa ?

Chúng ta nhớ lại mà coi. Thể-hệ chúng ta ngày xưa muôn học được ít chữ nước nhà, khó-khăn cực khổ biết chừng nào.

Lòng yêu tiếng-nói tồ-tiên, cũng như lòng ái-quốc, bị coi như một tội-phạm. Dạy quốc-văn, học quốc-văn bị chính-quyền nghi-kỵ, xã-hội xem thường. Chúng ta không may lớn-lêng trong cảnh ngộ khé-khắt éo-le như vậy mà biết tự-miễn tự-cường, cố-chí cầu-học, khổ-công-tu luyện, đôn-dốc-tân-cǎn, đến nay chúng ta còn học được năm ba tiếng-nói của nòi giống, còn học được năm ba chữ-viết của tồ-tiên.

Bây giờ đây, tiếng-nói nước nhà, Văn-chương Quốc-âm, trong bao lâu nay, đã chiếm được một địa-vị quan-trọng trong nền giáo-dục. Thể-hệ hôm nay may mắn biết bao nhiêu. Tiếng Việt đã công-nhiên được dạy được học, sẵn trường sẵn-thầy, tận-tâm nỗ-lực giảng-cứu-sưu-la, ngày đêm gióng-già, trên dưới ân-cǎn, thêm có qui-cũ, có phương-pháp thì nền Đại-học Văn-khoa từ đây trở đi, tiền-trình sẽ còn cao-dai khang-trang, tương-lai sẽ còn xán-lạn huy-hoàng, khí-thể sẽ còn phẩn-khởi mãnh-liệt-biết bao nhiêu, để cho thế-hệ xưa xem-thấy mà thỏa-lòng, để cho thế-hệ xưa ngắm-nhin mà ngoạn-mục.

*Đây thế-hệ anh-hoa tuấn tú
Đêm ngày đang vui thú sách đèn
Say xưa nghĩa lý thánh-hiền*

*Đông Tây Kim Cổ triển miên
mộng vàng
Đang đợi những huy hoàng cao
cả
Đang bắt tay luyện đá vá trời
Một trời mực đậm son tươi
Một trời Đại học một trời Văn-khoa.*

Ngày xưa, chúng ta đã hết lòng tin tưởng. Hôm nay, chúng ta mở-ý-lạc-quan, đưa-rộng cánh-tay đón-mừng ngày mai-hậu.

ĐÔNG HỒ
24.V.65 / 24.VI.6

SÁCH BÁO MỚI

— **Người xa lạ**, nguyên-tác của An-Be Ca-Muy, bản-dịch của Võ-Lang, do Thời Mới xuất-bản và gửi-tặng. Sách dày 135 trang, bản đặc-biệt không đẽ-giá.

— **Năm thi-sĩ Hoa-Kỳ**, nguyên-tác cuốn « The Poets of America », bản-dịch của Phan-Khai và Nguyễn-văn-Cơ, do Ziên Hồng xuất-bản và gửi-tặng. Sách dày 214 trang, gồm-thân-thể và sự-nghiệp của W. Stevens, R. Frost, W. Whitman, E. A. Robinson, W. C. Williams. Giá 30đ.

— **Sống Vui** số 2 ngày 31-5-65, đặc-san-phồ-biển lý-thuyết Ohsawa: trị-chữa những-bệnh gọi là « nan y » không-dùng-tới-thuốc, do 8 Ngô-thành-Nhân quản-lý, ở 159 Phan-bội-Châu Huế. Mỗi-số khổ 16x24 dày 32 trang, giá 10đ.

Laboratoires
TENAMYD

PASOZNE

Médicament anti-inflammatoire
Nouvelle thérapie
Nicotinoïde



COMPOSITION :

Prednisone deux milligrammes cinq.
Dipyrone 0,250 g.
N-Acetyl-p-aminophénol 0,125 g.
Pour un comprimé sécable

INDICATIONS :

Polyarthrites rhumatoïdes. Collagénoses.
Rhumatismes aigus ou chroniques.
Arthroses. Arthrites. Algies.)

POSOLOGIE :

A titre indicatif :
Dose de début : 2 à 4 comprimés par jour.
Dose d'entretien : 1 à 2 comprimés par jour.

*SAU MỘT SỐ BÀI GÓP Ý,
TÁC-GIÀ «LỊCH-SỬ LẠC-VIỆT»
LÊN TIẾNG :*

Trở lại bài : Lịch-sử Lạc-Việt

• NGUYỄN-PHƯƠNG

VIẾT ra là mong được kẻ khác đọc. Khi một bài được nhiều người đọc, bài đó là một nguồn khích lệ lớn cho người viết nó ra. Nhưng nếu một bài chẳng những được nhiều người đọc đến, mà còn được nhiều người lưu ý đến nỗi không ngại mất thì giờ hỏi thăm tác giả, hoặc góp bài gom góp ý kiến, thì bài đó không phải chỉ gây cho người viết một sự thỏa mãn nhất thời mà còn đem lại nhiều bồ ích lâu dài về mặt trước thuật và kiến thức. Trường hợp sau này, chính là trường hợp của bài «Lịch-sử Lạc-Việt» của chúng tôi đăng trong *Bách khoa* ở các số 196 đến 200. Và chúng tôi xin đặc biệt tri ân tất cả những ai đã ban cho chúng tôi tấm thịnh tình của họ như vừa nói.

Nhưng trong việc tri ân cũng cần phải biết phân biệt giữa các thứ ân, xem thứ trọng hay khinh, giả hay thật, ít hay nhiều, dễ khỏi phụ lòng những kẻ thành tâm. Vì vậy, sau khi đã qua quyết tâm lòng tri ân, chúng tôi nghĩ cần phải nêu ra một số nhận xét.

I.— Khi đọc bài «Lịch sử Lạc Việt» của chúng tôi, có nhiều người đòi hỏi chúng tôi những điều nằm ngoài đề mục. Trong một bài mà trọng tâm là lịch sử Lạc Việt, tôi không thể nói hết tư tưởng của chúng tôi về một vấn đề khác, như vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt-Nam chẳng hạn. Nếu chúng tôi làm như thế chẵn chẵn cũng có quyền phê phán tôi nặng lời. Đăng khái bài «Lịch sử Lạc Việt» không phải là một bài đơn độc của chúng tôi nhưng nó đi với một loạt nhiều bài khác. Nó chỉ là một chương (và chương này cũng phải đã được đăng lên trọn vẹn trong *Bách-Khoa*) của một quyền sách của chúng tôi, hiện đang được nhà in Sao-Mai ở Huế ấn hành và mong sẽ được rìa mắt độc giả vào cuối hè này, nhan đề là *VIỆT NAM, THỜI KHAI SINH*. So với toàn sách, chỗ của nó như sau :

- I. Những người sống đầu tiên trên đất Việt Nam.
- II. Tiền sử Lạc Việt.
- III. Lịch sử Lạc Việt.

IV. Văn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

V. Hành chánh cờ Việt trong thời Bắc thuộc.

VI. Chính trị cờ Việt trong thời Bắc thuộc.

VII. Cờ Việt độc lập.

Mà vì nó là thành phần của một công trình lớn hơn như vậy, nên có thể xảy ra trường hợp này là một điều nào đó có thể nói đến trong bài lịch sử Lạc Việt, nhưng không được nói đến, vì đồng thời điều đó cũng có thể và thực sự đã được nói đến trong một chương khác. Thử lấy chi tiết văn thân làm ví dụ. Chi tiết này đã được học giả Léonard Aurousseau dùng làm một trọng điểm trong lý luận bênh vực thuyết của ông về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Bởi vì khi trình bày và bài bác thuyết đó, chúng tôi đã nêu chi tiết đó ra, nên trong bài Lịch sử Lạc Việt, chúng tôi không lặp lại nữa. Như thế, chúng tôi xin giải đáp sau nếu những lý luận được trình bày trong quyển **VIỆT NAM, THỜI KHAI SINH**, còn chưa thỏa mãn độc giả.

II.— Việc phê phán một bài văn cũng như phê phán một bài sử, là cốt ở chỗ nói lên giá trị của nó, giá trị của từng phần rồi giá trị của toàn bài. Một bài viết ra cũng giống như chính con người viết, thường vô thập toàn, nó có thể có phần hay, mà nó lại có thể có phần dở. Cố ca lớn phần hay mà không nói gì đến phần dở, là thiên lệch, và cố mạt sát phần dở mà không nói đến phần hay cũng là thiên lệch. Phê phán là một việc cân lường giá trị, mà cân lường cốt ở chỗ minh

chính, vô tư. Nhưng muốn phê phán và nhất là muốn phê phán một cách minh chính, vô tư, điều kiệu tất yếu là phải hiểu rõ điều minh muốn phê phán, vì không hiểu rõ, không sao phê phán được. Khốn một nỗi, đi sâu vào tư tưởng một tác giả, nhìn qua có thể cho là dẽ, mà kỳ thực là một việc khó. Nó khó là vì ta thường mỗi người một ý, và tư tưởng người viết không giống tư tưởng của người đọc. Người viết, trước khi trình bày một tư tưởng, có thể đã học hỏi nhiều người, đã tham khảo nhiều sách, đã suy nghĩ lâu ngày, nhờ đó, lời nói ra, có thể được đắn đo tề nhị, có thể mang thái độ cẩn thận của một người biết trước, biết sau. Một tư tưởng mất nhiều thì giờ để viết ra, đôi khi cũng mất nhiều thì giờ mới thấy rõ.

Muốn hiểu rõ tư tưởng của một tác giả khó khăn là như thế, nhưng trong việc phê phán hiểu mà thôi chưa đủ. Phê phán là cần nhắc nên người phê phán còn cần phải biết phân biệt chỗ trọng, chỗ khinh chỗ chính chỗ phụ. Có phân biệt được như thế mới có thể tóm lược đại ý một cách vững vàng. Việc tóm lược đại ý này tự nó cũng đã là một sự phê phán thô sơ, do đó, trong những lớp phê bình văn học hay sử học, người tập sự thường có bồn phận phải tóm lược mẫu chuyện minh sê phê-bình. Nếu tóm lược hồ đồ tất phê phán cũng bừa bãi.

Đọc những thư chúng tôi nhận được trực tiếp hay qua sự trung gian của tòa soạn Bách khoa, hay là đọc những bài được đăng trên tạp chí đó, chúng tôi nhận thấy bài « Lịch sử Lạc Việt » đã được phê phán bằng nhiều cách. Có

những lời phê phán ăn vào đề, lại có những lời phê phán không ăn vào đề, và trong loại ăn vào đề, cũng có thể phân biệt được hai thứ, thứ nói về nội dung của bài sử và thứ nói về phương pháp được dùng để chép. Chúng tôi mạn phép không đề cập đến những lời phê phán không ăn vào đề, còn về những thứ kia, chúng tôi xin bàn đến thứ ăn vào nội dung trước.

Bạn Thế-Giang, chẳng hạn, đã muốn có một cái nhìn tổng quát. Theo ý của bạn thì bài kia đã «mách cho những người yêu sử rằng người Việt Nam cũng có những kẻ có can đảm dùng sử liệu mà chép sử, chứ không phải bao giờ cũng bằng lòng nhai lại những điều đã được trình bày sẵn, bởi người Tây phương. Trong bài Lịch sử Lạc Việt, nhiều chân lý được nêu lên một cách sáng sủa và chắc chắn như chưa bao giờ thấy về trước. Đoạn lý luận về cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng hay đoạn nói về chồng bà Trắc là những đoạn thật là hay. Cũng có những chỗ nhiều ý kiến mới được đem ra, có lẽ chưa làm thỏa mãn được người đọc ngay, vì tài liệu còn ít, như về đề ảnh hưởng nhà Hán trên dân Lạc-Việt hay những dây liên lạc giữa dân Lạc Việt và dân Việt Nam, nhưng lại có cái lợi là gợi ra những đề tài mới cho những người muốn nghiên cứu thêm » ...

Cũng muốn phê phán toàn bài nhưng theo một hướng khác, ông Bùi Hữu Sủng trong *Bách Khoa* (số 201 trang 29) đã cố tóm lược tư tưởng chúng tôi như sau :

« Với một lập luận đanh thép, với một giọng cương quyết, Giáo sư khẳng định rằng :

« 1) Dân Việt Nam ngày nay là một giống đơn thuần, phát tích từ Trung Hoa có một vận mệnh lịch sử không riêng, hè pha trộn với một giống Mường hay giống nào khác.

« 2) Chứng cứ hùng hồn của ông đưa ra thuyết minh là dân Việt Nam (giống Trung Hoa) khác hẳn với dân Mường (giống Lạc Việt) về nhiều phương diện: Phương diện phong tục, phương diện tín ngưỡng, phương diện nhân chủng ».

Về lời của bạn Thế Giang, mặc dầu nhìn một cách khái quát, sự phê phán đã dựa trên nội dung của bài «Lịch sử Lạc Việt». Chúng tôi chỉ xin thêm rằng chẳng những chúng tôi không muốn nhai lại một cách lười biếng những gì người Tây phương đã nói mà thôi, đối với bất cứ sự kiện lịch sử nào, chúng tôi cũng cố sức nhìn vào với tất cả nỗ lực có thể có và với tất cả những nguồn sử liệu có thể dùng được.

Còn cách phê phán bắt đầu với việc tóm lược đại ý như ông Bùi Hữu Sủng đã làm, thiết tưởng là một điều cần, vì chính việc tóm lược này sẽ đặt cơ sở cho việc phê phán. Nhưng xét ra còn có một điểm cần hơn, đó là việc tóm lược bắt buộc phải đúng và diễn hình. Khi tóm lược, chúng ta rút gọn ý của kẻ khác, cho nên nếu việc rút gọn là việc của chúng ta thì ý kiến được rút gọn phải là ý kiến của tác giả bài chúng ta đem ra rút gọn. Vì thế, ý kiến của đoạn rút gọn nhất thiết phải đúng với ý kiến

của tác giả bài. Rồi, đôi khi ý kiến được rút gọn có thể đúng, nhưng không diễn hình. Đó là trường hợp sự rút gọn không nằm được trọng tâm của bài, hoặc không đại diện cho nhiều ý kiến khác. Bởi đó, nếu việc rút gọn không đúng, thì vẫn đề diễn hình không còn cần phải đặt ra. Tuy nhiên, không phải chỉ có vậy mà thôi, vì nếu việc rút gọn là biểu hiệu sự độc giả hiều tác giả, thì khi rút gọn không đúng, độc giả đã làm chứng một cách cụ thể rằng mình hiều tác giả không đúng, do đó những lời phê phán của độc giả đó thành ra lệch lạc.

Ở đây, chúng tôi rất tiếc mà phải nói ra rằng những câu tóm lược được trích dẫn trên không đúng với ý của bài «Lịch sử Lạc Việt» của chúng tôi. Đọc bài đó một cách thường sự mà thôi, ai cũng có thể thấy rằng chúng tôi không hề nói dân Việt-Nam ngày nay là một giống đơn thuần, không hề pha trộn với giống nào khác. Trái lại, ở *Bách-Khoa* số 200 (trang 52, cột 2) chúng tôi đã viết rõ ràng như thế này :

«Trong trường kỳ lịch sử, nhiều sự chung đụng với các giống người khác đã làm phong phú thêm cho giống nòi Việt-Nam ví dụ người Việt-nam, trong thời kỳ hình thành, đã pha lẫn với người Lạc Việt, trong thời bành trướng, đã pha lẫn với người Chàm, người Chân lạp, nhưng thế không phải là để nói rằng người Việt-Nam cũng là người Lạc Việt, cũng là người Chàm, hay người Chân lạp. Người Việt-Nam bao giờ cũng chỉ là người Việt-Nam qua các cuộc chung đụng vừa kề».

Ấy, chúng tôi đã nói rằng ngày nay

người Việt-Nam đã pha lẫn với nhiều giống người khác, mà ông Bùi Hữu Sủng, tóm lược ý của chúng tôi, lại chủ trương rằng chúng tôi đã «đanh thép» và «hung hỗn» khẳng định rằng dân Việt-nam ngày nay «đơn thuần» không hề pha trộn với một giống người Mường hay giống nào khác.. Có lẽ câu «người Việt-Nam bao giờ cũng chỉ là người Việt-Nam qua các cuộc chung đụng vừa kề» làm cớ cho người đọc hiểu lầm chẳng ? Xét ra không thể được, vì ý nghĩa rành rành quá. Trên đời này thiếu gì trường hợp có pha lẫn mà không mất cá tính, ví dụ pha một ít nước vào một ly rượu, đâu đã làm cho ly rượu mất chất rượu ?

Vì những lẽ nói đó, chúng tôi thành thực ngờ rằng ông Bùi Hữu Sủng đã tóm lược ý kiến của ông, chứ không phải tóm lược ý kiến của chúng tôi. Và nếu sự tóm lược là cơ sở tóm lược sự độc giả, hiều thấu bài mình đọc, thì khi cơ sở đó đã lệch lạc, những chi tiết dài dòng ông nêu ra dựa trên cơ sở đó cũng tự nó sụp đi, không cần phải chúng tôi biện minh gì nữa.

III.— Nhân bài «Lịch sử Lạc Việt», nhiều độc giả đã cho biết ý kiến về cách chúng tôi chép sử.

Có người, như ông Hà Duy Dân, tha thiết yêu cầu chúng tôi đừng nghiên cứu gì nữa, sự việc trước ra sao cứ để vậy là tốt nhất, và còn là tỏ ra yêu nước nữa. Ông dạy rằng : «Nên chấm dứt việc làm không tốt đẹp ấy, sự kiện lịch sử chưa cần phải chứng minh, nó xa rồi, hãy để yên cho người ta tin tưởng». Nhưng, ở đời, mỗi người một tính, có kẻ muốn «để yên cho người ta tin tưởng»

lại có kẻ muốn biết rõ hơn để người ta thêm lòng tin tưởng thì sao ? Thiết tưởng không nên bắt mọi người phải suy nghĩ cùng một đường như mình. Độc tài về chính trị còn khả ố, độc tài về tư tưởng chắc chắn sẽ không được ai theo. Vậy, ông đi đường ông, chúng tôi có thể cứ đi đường chúng tôi.

Ông Bích Hải cảnh cáo chúng tôi rằng đem những vấn đề như của bài "Lịch sử Lạc Việt", ra mà nói người ta có thể gán cho chúng tôi danh từ không yêu nước, vì trong bài đó chúng tôi đã động đến nhiều điều đã được từ lâu đời truyền lại. Sự nhân trong nhân dân đã được lưu hành lâu đời nhiều mẫu chuyện mà bài của chúng tôi trình bày không giống, đó là một điều có thật. Nhưng hỏi lâu đời là tự bao giờ ? Và trước khi những mẫu chuyện đó chưa lưu hành, người ta không yêu nước hay sao? Lại, có phải tin theo những mẫu chuyện được lưu hành đó mới là có lòng yêu nước mà thôi không ? Trái lại, cố gắng để biết rõ nguồn gốc dân tộc, cũng là một hình thức yêu nước, và tìm cho biết sự thật về nguyên lai của giống nòi thiết tưởng là một bồn phận của mọi người dân. Thường không phải một việc được truyền đi một thời gian bao giờ nhất thiết cũng là một việc có thật. Sự quả đất vuông xưa kia cũng đã được truyền đi lâu lắm, mà sai vẫn cứ sai.

Nhưng xét ra về mặt phê phán cách chép sử, ông Bùi Hữu Sảng, cũng trong số *Bách khoa 201*, đã dành cho chúng tôi nhiều lời hơn cả. Ông viết một cách đao to búa lớn rằng :

"Cứ mỗi khi địa cầu chuyển mình, lý trí lại khiêm tốn nhận mình bất lực hơn nữa. Sau 1945, một phần ba thế giới bị trị vươn lên địa vị độc lập, các sử gia duy lý Tây phương thấy phương pháp khảo chứng bám sát vào văn liệu (*textes écrits*) của mình vô hiệu quả trước những cái đồ sộ "sử liệu chưa thành văn" như chuyện cổ tích, thần thoại, bài thánh ca, truyền miệng v.v.. của Phi Châu. Các ông vội tự kiềm thảo và bắt đầu đi tìm lề lối làm việc mới (2) để thích ứng với đối tượng mới. Mà phương pháp là gì nếu không phải là một khí cụ chỉ thành công khi nó được áp dụng đúng với đề tài, đúng nơi, đúng chỗ. Cái cưa dùng cắt gỗ dù sắc tới thế nào ra nữa, cũng không thể mang ra cưa được thanh sắt. Tự xưa đến nay, giáo sư Nguyễn-Phương, các sử gia về nguồn gốc Việt-nam, đã thất bại là vì cứ áp dụng ở xíu này những phương pháp chỉ thích hợp với "sử Tây phương". Có lẽ đến lúc phải tìm phương pháp mới, hướng mới, cho việc đi tìm nguồn gốc Việt-nam ! ". Trong lời trích này, chữ số (2) là ăn với chú thích nói : Les Annales No 6 Nov. Décembre 1964, (Paris) Armand Colin.

Đoạn văn vừa đọc xong đó, tiết lộ nhiều điều nên biết. Chúng tôi không cần phải lưu ý đến sự ông Bùi Hữu Sảng lên án rằng chúng tôi đã thất bại, vì lời ông nói đối với chúng tôi thường phải hiểu ngược, nghĩa là khi ông nói đã thất bại, thì phải hiểu là đã thành công. Tại sao như thế ? Thị cứ nhìn lên trên kia một ti, trên kia ông nói chúng tôi chủ trương dân Việt nam ngày nay không

pha trộn, mà chính lúc đó trong bài chúng tôi viết, chúng tôi lại lỡ ra đã viết là người Việt-Nam đã pha lẫn với dân Lạc Việt, dàn... Chúng tôi cũng không cẩn lưu ý đến sự ông đang « tìm một phương pháp mới » cho việc tìm nguồn gốc dân tộc Việt-Nam, vì phương pháp mới của ông có lẽ không bao giờ thành hình, và cũng không bao giờ cần đến. Còn nếu là ông muốn nói áp dụng phương pháp chung của thế giới vào Việt-Nam, thì việc đó chúng tôi đã làm và đang làm. Chúng tôi nói là phương pháp sử thế giới, vì phương pháp chúng tôi dùng để nghiên cứu sử không phải là phương pháp Tây phương, mà là phương pháp nước nào cũng dùng. Hồ Thích trong phần « Đạo luận » của quyển *Trung quốc Triết học sử đại cương* cũng dùng những phương pháp sử học như chúng tôi đã dùng. Rồi, chúng tôi nói là đã áp dụng vào Việt-Nam, vì không phải là chúng tôi chỉ đã dùng phương pháp sử đó để nghiên cứu mà thôi, mà trong quyển *PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC* chúng tôi cho ra đời năm 1964, chúng tôi đã trình bày sử học theo lối Việt-Nam. Quả thế, chúng tôi chưa hết thấy một tác giả phương pháp sử học nói về ý nghĩa lịch sử như ở chương hai của quyển *PHƯƠNG PHÁP SỬ* chúng tôi đã viết. Hình như ông Bùi Hữu Sảng nghĩ rằng trí khôn người Việt Nam không theo kịp thế giới nên cái gì cũng phải bày ra một mẫu mực riêng. Sự thực, người Việt-Nam, về mặt tri thức, nếu không hơn, thì cũng chẳng thua ai,

Điều mà chúng tôi lưu ý và rất ngạc nhiên chính là sự ông có tài đi ngược lại với ông một cách quá mau chóng và dễ dàng. Trong đoạn trích trên, chúng tôi thấy ông hăng hái miệt thị phương pháp sử Tây phương, nói rằng nó « chỉ thích hợp cho sử Tây phương » không thích hợp cho Việt-Nam. Nhưng chính lý do ông đem ra để miệt thị lại là một nhận xét của người Tây phương nói rằng phải thay đổi lề lối làm việc. Hai điều cũng là nhận xét của người Tây phương về lề lối viết sử, sao lại cùng một lúc vừa chê vừa khen? Hay là ông không hiểu rõ chính lời ông nói cũng như ông không hiểu những lời ông đọc (ví dụ « không pha trộn » « pha lẫn » trên kia)? Ông đi ngược ông nữa ở câu ông nói « các sử gia duy lý Tây phương thấy phương pháp khảo chứng bám sát vào văn liệu của mình vô hiệu trước những cái đồ sộ của « sử liệu chưa thành văn », có ý nói cũng một lẽ ấy chúng tôi « đã thất bại » trong việc bác truyền thuyết Hùng vương. Khốn một nỗi khi chúng tôi nói đến thuyết Hùng vương chúng tôi toàn dùng sử liệu thành văn rồi cả, và hành đã lâu đời nữa rồi. Ông còn nói ngược với ông lần thứ ba khi ông lấy hoàn cảnh Châu Phi để áp dụng vào việc chép sử ở Việt nam. Nếu hoàn cảnh Việt-Nam đòi phải có một phương pháp Việt-Nam như ông nói, thì sao hoàn cảnh Châu Phi lại không đòi phải có một phương pháp riêng cho Châu Phi, vì Châu Phi người da đen, độc lập sau 1945 như, ông nói, phải rất khác với Việt-Nam, người da vàng, độc lập kể từ 1968? Hình như ông không quen bao

nhiêu với văn đề sử, vì ông không cho thời gian là quan hệ, đem việc châu Phi xảy ra sau 1945 áp dụng vào việc ở Việt Nam xảy ra đầu kỷ nguyên. Chúng tôi càng hờ nghi như thế khi thấy ông dịch tiếng « histoire compréhensive » là lịch sử thông cảm. Thật là ngao ngán, nhất là khi nghe được rằng ông đã từng viết sách Pháp văn. Thảo nào ông không hiểu giá trị của phương pháp sử học và chủ

trương phải chép sử theo tình cảm. Hay là ông chủ trương như thế vì chữ tình cảm và chữ thông cảm có cùng một thành phần « cảm » giống nhau ? Phần chúng tôi, chúng tôi xin thông cảm với ông về những lúng túng cung trong bài ông viết, nhưng chúng tôi chưa có thể đồng ý với những ý kiến ông đem ra.

NGUYỄN PHƯƠNG

Nhà xuất - bản**SÁNG - TẠO**DÃ CHO PHÁT-HÀNH :

- BẾP LỬA
- VÕ BỜ
- TIẾP NỐI

của Thành-Tâm-Tuyền
của Doãn-Quốc-Sỹ
của Trần-Thanh-Hiệp

SỰ AN NINH CÁC BẠN LÀ TÙY NƠI NGƯỜI BẢO HIỂM BẠN

DESCOURS & CABAUD
Bảo Hiểm

27 - 29, Đại lộ Hàm-Nghi — SAIGON

Điện thoại : 23.739

| | | | |
|----------|------------|--------------|------------------|
| ACCIDENT | — INCENDIE | — TRANSPORTS | — RISQUES DIVERS |
| Tai Nạn | Hỏa Hoạn | Hàng Hải | Linh Tinh |

ĐẠI LÝ CỦA
MUTUELLE GÉNÉRAL FRANÇAISE ACCIDENTS

CENTRALE — RHÔNE MEDITERRANÉE
LA MUTUELLE DU MANS

Chi Nhánh : Paris — Tourane — Cholon — Dalat — Cantho — Vientiane
— Hongkong Tananarive — Tamatave Addijan Douala

GÓP Ý VỀ BÀI « LỊCH SỬ LẠC-VIỆT »

Trở lại vấn-dề Hùng-Vương hay Lạc-Vương

• TRẦN VIÊN

L. T. S. Sau khi đăng bài « Lịch sử Lạc Việt », không riêng gì Tòa soạn Bách-Khoa Thời-Dai mới nhận được thư và bài góp ý, mà chính tác giả bài đó là G. S. Nguyễn-Phương cũng nhận được tối chục lá thư tờ bày thắc mắc. Do đó mà có bài trả lời trên đây của G. S. Nguyễn-Phương và những bài góp ý đã được lựa đăng từ B.K. số 201 đến nay. Như chúng tôi đã trình bày khi khởi đăng bài « Lịch sử Lạc-Việt » là từ trước đến nay những cuộc tranh luận về nguồn gốc dân tộc V.N. vẫn thường sôi nổi, hào hứng. Chỉ tiếc rằng trong cuộc bàn cãi trên tạp chí Bách Khoa, đôi khi tác giả các bài gửi tới đã đề tình cảm bồng bột chỉ phơi lời văn, nên có nhiều đoạn, nhiều câu, nhiều danh từ bộc lộ sự thiếu bình tĩnh hay một thái độ kém hòa nhã mà tòa soạn hoàn toàn không đồng ý. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng, nếu bỏ ngaside các điều đáng tiếc trên đây đã làm cho cuộc đối thoại có nhiều lúc trở thành gay gắt, thì hai bên vẫn cung cấp cho bạn đọc được nhiều tài liệu và luận chứng lịch sử hữu ích. -

Chúng tôi sẽ chăm dứt loạt bài góp ý vào sổ tới đây và bạn nào còn thắc mắc chắc sẽ được thỏa mãn một phần nào khi cuốn « Việt-Nam, thời khai sinh » của G. S. Nguyễn-Phương ra mắt bạn đọc vào cuối hè này, như lời tác giả « Lịch sử Lạc-Việt » đã hứa hẹn trong bài trả lời đăng trước bài này.

Thiên khảo-cứu về lịch-sử Lạc-Việt của Ông Nguyễn-Phương đăng trên Bách-khoa số 196 và các số kế tiếp đã gây ra phản-ứng của các ông Nguyễn-

Toại trong bài Bàn về Hùng-Vương () và Bùi Hữu-Sùng trong bài Di tích Lạc-

(1) Bách-khoa số 201.

Việt trong xã hội Việt-Nam (1). Thật là một hiện tượng đáng mừng cho nền văn-học Việt-Nam hiện đại đang phảng lặng như mặt nước ao tù. Nó chứng tỏ rằng mặc dầu bản-tính người Việt vốn bao dung, "dị hòa vi quý", nhưng vẫn thiết tha với chân-lý cho nên không đến nỗi dứng dung trước cảnh vo tròn bóp méo chân-lý, nhất là những chân-lý liên-quan đến quốc-sử. Cũng trong tinh-thần ấy chúng tôi thấy cần phải trở lại vấn đề Hùng-vương hay Lạc-Vương.

Ai cũng biết rằng vấn-de này là một vấn-de cũ rích, do H. Maspero nêu ra từ năm 1918 với bài "Khảo-cứu về Nam-sử" đăng trong kỷ-yếu của trường Viễn-Đông bác-cô (B.E.F.E.O.) số XVIII. Ông cho rằng không có Hùng-vương, chỉ có Lạc-vương, phải gọi là Lạc-vương mới đúng. Ý-kiến đó chỉ là một giả-thuyết và trong khoảng gần một nửa thế kỷ từng được hoan-nghênh nồng-hậu cũng như từng bị đả-kích kịch-liệt. Trong những tác-giả đã bàn về vấn đề Hùng-vương hay Lạc-vương, có thể kể ông Đào-duy-Anh (2), ông Lê-Dư (3), ông Nguyễn-văn-Tố (4), ông Vũ-ngọc-Phan (5) và gần đây ông Phạm-Hoàn-Mi (6), ông Đỗ-trọng-Huề (7).

Cuộc tranh luận tối nay chưa giải quyết được vấn-de. Nó chỉ cho phép chúng ta kết-luận rằng Lạc-vương vẫn còn là một giả-thuyết, không hơn không kém. Ấy thế mà trong bài Lịch-sử Lạc-Việt, đoạn III « Từ Hùng-vương ra Lạc-vương » ông Nguyễn-Phương lại trình-bày thuyết Lạc-vương như một

chân-lý lịch-sử, trình-bày vấn-de Hùng-vương hay Lạc-vương như đã giải quyết dứt khoát hay — đúng hơn — như chưa bao giờ được đưa ra bàn cãi. Ông đứng hẳn về phía thuyết Lạc-vương nhưng không hề đả động tới các lý-lẽ để phá của phe đối-lập. Trong lãnh-vực cõ-sử cũng như trong các lãnh-vực khác, sự khảo-cứu không mải mải đứng im một chỗ mà tiến-triền không ngừng, những thủ-đắc của người trước nếu không là điểm tựa cho người sau tiến lên thì cũng là chính-de để người sau xây dựng phản-de. Nhất là khi gặp những nghi-vấn lịch-sử, ý-kiến của những người đối-lập càng cần được đem ra kiềm-soát, phê-phán để biện-minh cho ý-kiến của chính mình. Say sưa trình-bày giả-thuyết Lạc-vương của Maspero 23 năm sau bài « Hùng-vương là Hùng-vương » rất nổi tiếng của Lê-Dư mà không hề nhắc tới một luận-chứng nào của bài này, thái độ của ông Nguyễn-Phương có thể nói là thiếu ngay thẳng tinh-thần nếu không phải là thiếu khoa-học.

Chắc ông Nguyễn-Phương sẽ trả lời là có, ông có nhắc tới bài « Hùng-vương là Hùng-vương » của Lê-Dư. Trong Lịch-sử Lạc-Việt đoạn III, ông viết « Cố gắng của Thàm-hoài-Viễn để gỡ trí khôn ra khỏi ngõ bí đó (sic) xem ra may mắn nhưng lại không được mọi

(1) Bách-khoa số 201, 102, 20*, 204.

(2) Việt-Nam văn-hóa sử cương.

(3) Khai-Trí tiến-Đức tập-san số 5 và 6 (1942).

(4) Tri-Tân tạp-chí số 9 ('941).

(5) Tiêu-thuyết thứ bảy số 467 (194*).

(6) Bách-khoa số 49, 57, 54, 55 (1959).

(7) Bách-khoa số 179 (1964)

người chấp nhận hoàn toàn. Vì nó trái với căn-cứ lịch-sử một cách quá rõ rệt. Nhưng cũng có kẻ chẳng những là hoan-nghênh mà còn đi tuột sang thái-cực bên kia, nói rằng chính chữ Hùng là căn-bản rồi sau mới bị các sĩ-gia viết lầm ra chữ Lạc » (1). Nhưng nếu quả thật đoạn văn này ám-chỉ Lê-Dư thì ông Nguyễn-Phương đã xuyên-tac Lê-Dư một cách.. quá rõ rệt ! Lê-Dư chủ-trương «nếu ông H. Maspero nói chữ Lạc 隶 ấy (2) với chữ Hùng 隸 giống nhau, dễ viết lầm thì chỉ có chữ Hùng lầm thành chữ Lạc ấy thì có, chớ sao bảo Lạc 隶 này (3) lầm với chữ Hùng sao được ! » (4) Tại sao ? Bởi vì «chữ Hùng đã có chép rõ ràng trong bao nhiêu quyển sách ta và Tàu kia mà » (5). Và cũng vì : « từ đời Chu, đời Chiến-quốc cho đến đời Hậu Hán đều đã nói đến hai chữ Lạc 隶 là nước ta. Thế mà ông Maspero không biết và ông lại tin lầm vào chữ Lạc một bên các một bên chuy 隸 là chữ Lạc của người Tàu viết lầm chữ Hùng ra chữ Lạc ». (6) Chúng ta thấy Lê-Dư không hề hoan-nghênh cái mà ông Nguyễn Phương gọi là «cố gắng của Thầm-hoài-Viễn để gỡ trí khôn ra khỏi ngõ bi » vì một lẽ giản-dị là cái cố gắng đó không có trong óc Lê-Dư, cũng chẳng có trong óc Thầm-hoài-Viễn mà chỉ có trong tưởng tượng của ông Nguyễn-Phương.

Thiếu ngay thẳng-trí-thức trong cách trình-bày văn-de ông Nguyễn-Phương còn có một đặc điểm tối-ky đối với các nhà khảo-cứu khoa-học : ông chủ-quan đến độ trở thành độc-đoán, tín-điều. Đọc đoạn «Từ Hùng-vương ra Lạc-

vương » trong «Lịch-sử Lạc-Việt» người ta có cảm-tưởng như ngồi trong một lớp trung-học hay trong : những lời giảng đều là những chân-lý tắt-yếu. Còn gì khó chịu hơn khi gặp trong một bài khảo-cứu lịch-sử mang nặng hình thức khoa-học những tiêu-de-mục như «Một thay đổi hữu ý», «Vinh-dự của một sai-lạc», hoặc những câu như : «chúng ta sẽ không lạ gì khi thấy hiện-tượng đó ở một tác-giả đầy óc mơ-hồ như tác-giả Việt-sử lược» (7), «Trong Toàn Thư, ông (Ngô si-Liên) không có công sáng-tác câu chuyện, nhưng sáng-tác của ông lại không ai kịp — mà có lẽ cũng không ai muốn cạnh tranh với ông ở chỗ đó (sic) — đó là lấy chuyện quái-dị làm chuyện sử» (8), «Tính cách tưởng-tượng của câu chuyện thật là rõ rệt. Ngoài ra nó còn mang cả tính cách đổi phong bai-tục nữa (sic) » (9). Có lẽ ông Nguyễn-Phương đã hai lần «méo mó nghề nghiệp» nên quên rằng độc-giả của ông không phải toàn là học-trò và của ông. Nghe đâu ông là gảng-viên sứ-học tại Đại-học Huế Giả thử ông dùng «Lịch-sử Lạc-Việt» để giảng dậy và các sinh-viên của ông thấm-nhuần cái tinh-thần chủ-quan, độc-đoán, tín-điều của thầy, cứ tin-tưởng rằng Lạc vương là một chân-lý lịch-sử không thể nghi-ngờ được-chứ không phải chỉ là

(1) Bách-khoa số 197, trang 28.

(2) Chữ «Lạc» một bên «các» một bên «chuy» chép trong Thủ-Kinh chú.

(3) Chữ «Lạc» một bên «mã», một bên «các», chép trong Quảng-Châu-Ký.

(4, 5, 6) Khai-Trí Tiên-Đức tập-san số 5 và 6, tr. 5.

() — B.K. số 197 tr 29

(8, 9) — B.K. số 197 tr 32.

một giả-thuyết còn đang trong vòng tranh luận — để rồi sau khi tốt nghiệp họ mang kiến-thức ấy truyền-bá cho học-sinh trung-học thì trong 50 năm nữa kết-quả sẽ tai-hại đến thế nào ?

Như trên đã nói, người đầu tiên nêu vấn đề Hùng-vương hay Lạc-vương là

KIỂM-ĐIỀM LẬP-LUẬN CỦA H. MASPERO.

Căn cứ trên 3 tài-liệu cồ-sử Trung-quốc : Thủy-kinh-chú, Thái-Bình hoàn-vũ ký và Quảng-châu ký, Maspéro đã diễn-dịch ra giả-thuyết Lạc-vương nhờ một tam-doan-luận tóm tắt như sau :

Tiền-đề

- (— Thái bình hoàn vũ ký dẫn sách
- (— Nam việt chí, chép là Hùng-vương ; Thủy-kinh-chú dẫn sách
- (— Giao-châu ngoại vực ký, chép
- (— là Lạc-vương. Chữ Lạc ở đây
- (— viết một bên các một bên chuy
- (— el rất dễ lầm với chữ hùng 雄.
- (— Nhưng Quảng-châu ký chép là
- (— Lạc-hầu, Lạc-tướng. Chữ Lạc
- (— ở đây viết một bên mã một bên
- (— các 隶, khác hẳn chữ Hùng.

Kết-luận :

— Vậy Lạc-vương đúng.

Tam-doan-luận này có giá-trị gì ? Theo Maspero, Quảng-Châu-ký chép giống như Giao-châu ngoại-vực ký, tuy vẫn tắt hơn thành ra khó hiểu hơn. Và giải-pháp ông đem ra áp-dụng là giải-pháp đa-số : hai (G.C.N.V.K.+Q.C.K.) phải đúng hơn một (N.V.C.)

Dấu chấp nhận quan-điem của Maspero cho rằng Quảng-châu-ký chép giống Giao

H. Maspero. Ông Nguyễn-Phương chỉ làm công việc khai-triều — nôm na gọi là tán-rộng — thuyết của H. Maspero Vì vậy muốn nhận-dịnh giá-trị của "Lịch sử Lạc-Việt" đoạn "Từ Hùng-vương ra Lạc-vương", trước hết phải kiềm-lại lập-luận của Maspero sau đó sẽ xét tới lập-luận của ông Nguyễn-Phương.

Châu ngoại-vực-ký ta cũng không thể chấp-nhận giải-pháp đa-số của ông. Bởi vì vấn-đề đặt ra là vấn-đề chân-lý chứ không phải vấn-đề chính-trị hay xã-hội. Trong lãnh-vực chính-trị hay xã-hội, sự đồng ý của đa-số có thể giải-quyet được nhiều việc. Trong lãnh-vực chân-lý thì khác hẳn. Một sai lầm nhân lên một triệu lần thành ra một triệu sai lầm chứ không thể thành ra một chút chân-lý nào

Hơn nữa Quảng-châu ký quả thật có chép giống như Giao-châu ngoại vực-ký không ? Hãy đọc Giao-châu ngoại-vực-ký (do Thủy-kinh-chú dẫn lại vì G. C. N. V. K. đã thất lạc) : « Đời xưa khi nước Giao-chỉ chưa chia ra thành quận và huyện thì lãnh thò chia ra những cánh đồng gọi là Lạc-diền, trong những cánh đồng đó nước lèn xuống theo thủy-triều. Dân cư cày bừa những ruộng đó để sinh nhai cho nên người ta gọi những dân đó là dân Lạc. Có Lạc-vương và Lạc-hầu cai-trị các quận và huyện. Ở các huyện có Lạc-tướng » (1). Và đây là Quảng-châu-ký : « Đất Giao-chỉ có ruộng Lạc, trông nhờ nước thủy-triều lên

(1) — Bản dịch của trưởng Viễn-Đông bác-cô, tạp chí Dân Việt-Nam, số 1, phần tiếng Việt tr. 8.

xuống mà cầy cấy. Người được hưởng ruộng ấy là Lạc-hầu, các huyện tự xưng là Lạc-tướng. Sau con vua nước Thực đem quân đánh Lạc-hầu xưng là An-Dương-Vương » (1). So sánh hai đoạn văn chúng ta thấy hai điểm dị-biệt rất quan-trọng :

1. — Theo Giao-châu ngoại-vực-ký, có Lạc vương nhưng theo Quảng-Châu-ký không có Lạc-vương mà chỉ có Lạc-hầu, Lạc-tướng. Không thể bảo rằng Quảng-Châu-ký chép vẫn tắt quá nên chỉ giữ lại Lạc-hầu, Lạc-tướng. Đối với các sử-gia thời phong-khiến vua chúa là chính-yếu, làm sao có thể bỏ sót được? Huống chi Quảng-Châu ký chép rõ ràng là người lãnh-đạo thò dân Giao-chỉ bị An-Dương-vương đánh bại là Lạc hầu chứ không phải Lạc-vương.

2. Chữ Lạc của Giao-châu ngoại-vực-ký khác hẳn chữ Lạc của Quảng-châu ký. Nếu Quảng-châu ký và Giao-châu ngoại-vực-ký có chung một nguồn gốc tại sao không chép chữ Lạc giống nhau?

Tóm lại Giao-châu ngoại-vực-ký không giống Quảng-châu ký và nếu vậy tam-đoạn-luận của Maspéro sai lầm ngay từ trong tiền-đề. Tam đoạn ấy có khác gì tam-đoạn-luận sau đây :

(Anh A bảo là chữ công ;
Tiền-đề (Anh B bảo là chữ xông.

(Nhưng anh C bảo là chữ sông.
Kết-luận (Vậy phải là sông mới đúng.

Sau khi áp dụng nguyên-tắc đa-số « hai thắng một » để kết luận rằng Lạc-vương đúng, Maspéro vấp phải một trở ngại lớn lao. Tất cả sử sách Việt đều chép là Hùng-vương rgoại trừ An

Nam chí lược của Lê-Tắc. Nhưng Lê-Tắc, — Việt-gian và nô-lệ cả về văn-hóa — đã theo hẳn quan-điểm của người Tàu và An-Nam chí-lược chỉ dẫn lại Giao-châu ngoại-vực ký. Vậy có thể nói rằng tất cả sử sách Việt đều chép là Hùng-vương. Nếu áp dụng nguyên-tắc đa số, tất nhiên thuyết Hùng-vương đúng mà thuyết Lạc-vương sai. Maspéro bèn đưa ra một định-đề : các sử-gia Việt-Nam đều « sao chép » (2) nguyên-thư Trung-Quốc và sao chép cả những sai lầm của những nguyên-thư ấy. Thật là giản-dị! Chỉ tiếc một điều là định-đề của Maspéro không đúng một cách hiển nhiên như các định-đề toán-học. Tại sao? Vì ngay sau đó chính Maspéro thú nhận : « Tiếc rằng không có thể biết một cách rõ ràng những nguyên-thư Trung-Hoa nào mà các sử-gia Việt-Nam đã sử dụng » (3). Đã không biết rõ nguyên-thư sao lại có thể khẳng-dịnh là sử sách Việt Nam chỉ là những bản sao? Khẳng-dịnh như vậy phải gọi là gì nếu không là khẳng-dịnh vô bằng?

Do đâu một học giả tiếng tăm như Maspéro lại mắc lỗi lầm quan-trọng này? Thiết tưởng không có chi khó giải thích. Là người Tây Phương chuyên khảo-cứu Hán-học, Maspéro không thể không kính phục nền văn-hóa kỳ cựu, rực rỡ của Trung Quốc. Nhưng đối với dân Việt,

(1) — Nguyên văn : Giao chỉ hưu Lạc diền, ngưỡng triều thủy thượng hạ. Nhân thực kỳ diền danh vi Lạc-hầu, chư huyện tự xưng vi Lạc-tướng. Hậu Thực-vương tử tướng binh thảo Lạc-hầu, tự xưng vi An-Dương-vương.

(2) Chính văn là Copier.

(3) — Nguyên văn : Il n'est malheureusement pas possible de tirer de là des notions précises sur les sources chinoises utilisées par les historiens annamites (Etudes d'histoire d'Annam, B.E.F.E.O. tome XVIII, № 3).

ông và đồng bào của ông tự gán cho mình cái nhiệm vụ khai-hóa, tất nhiên ông nhìn văn-hóa Việt bằng con mắt rè rúng. Cho nên nếu sử sách Việt và Tầu khác biệt nhau thì phần sai lầm về sử sách Việt, mà nếu hai đẳng giống nhau thì sử-gia Việt đã chỉ làm công việc sao chép của Tầu. Sự thật có phải sử Tầu luôn luôn đúng trong khi sử Việt luôn luôn sai lầm không ? Có phải sử Việt luôn luôn là bản sao của sử Tầu không ? Không, chắc chắn không. Trong bài « Hùng Vương là Hùng Vương » Lê Dư đã dẫn một bằng chứng hùng hồn. Ông viết : « Ông Maspéro nói sử ta chép theo sử Tầu nên lầm, nhưng tôi chỉ thấy Tầu chép theo ta mà lầm thôi. Đại loại như sách Tầu chép cồ-tích thành Cồ-Loa mà chép rằng : « Việt-vương-thành tại Nghệ-an phủ, Đông ngạn huyện, hưu danh Loa-thành dĩ kỳ khuất khúc như Loa. Hán thời An-Dương-vương sở trú ». Trong một đoạn này có 3 chỗ lầm. Cồ-Loa không phải gọi là Việt-vương-thành ; Cồ-Loa không phải lầm tại Nghệ an phủ ; An-Dương đắp thành ấy không phải ở đời Hán. Sách Tầu chép việc nước ta như vậy còn gì là đúng được ! » (1). Ta có thể kể nhiều thí dụ khác. Nguyên-thư nào của Tầu chép quốc-hiệu của ta dưới đời Đinh-tiên-Hoàng là Đại-Cồ-Việt ? Nguyên-thư nào của Tầu gọi Lê-Hoàn là Lê-dai-Hành ? Hai sự-kiện này xảy ra về đời Tống — nghĩa là thời kỳ người Tầu đã hiểu biết nhiều về dân Việt sau 1000 năm đô-hộ — mà sử Tầu còn ghi chép thiếu sót huống chi những sự-kiện xảy ra từ đời Hùng-vương — nghĩa là thời kỳ người Tầu chưa đặt chân lên đất Giao-Chỉ.

Nhược-diềm thứ ba trong lập-luận của Maspéro là cách viết chữ Lạc. Theo Maspéro, chính thật là Lạc-vương nhưng người ta chép lầm ra Hùng-vương vì chữ Lạc 越 và chữ Hùng 越 viết rất giống nhau. Nhưng : « Theo Khang-Hy tự-diễn định-chính có tất cả 3 chữ Lạc. Và chữ Lạc thuộc bộ chuy có thè lầm với chữ Hùng lại không phải là chữ Lạc thường dùng để chỉ nòi giống Việt. Chữ Lạc này là tên con sông Lạc thủy (các + chuy) 水 ở tỉnh Thiểm-Tây. Còn hai chữ Lạc thường dùng để chỉ nòi giống Việt thì lại không thè lầm với chữ Hùng được » (2).

- Đó là :
- 1.— Chữ Lạc thuộc bộ mā 驪 viết một bên mā một bên các, chép trong Quảng-Châu ký, Sử-ký, Hán-thư.
 - 2.— Chữ Lạc thuộc bộ sái 賽 viết một bên sái một bên các, chép trong Chu-lễ, Mạnh-tử và sử sách Việt-Nam (3).

Vậy thì sử Việt chép chữ Lạc 賽 (trong danh-từ kép Lạc-hầu, Lạc-tướng) đúng với chính-tả của Khang-Hy tự-diễn và chữ Lạc đó không thè lầm ra chữ Hùng, trong khi chính sử Tầu (Giao Châu ngoại-vực-ký, Thủy-kinh-chú lại viết chữ Lạc 越 sai chính-tả và chỉ riêng chữ Lạc này mới có thè lầm ra chữ Hùng được).

(1) Khai-Trí Tiến Đức lập san, số 5 và 6 tr 7.

(2) Đỗ-Trọng-Huề, « Đi tìm dấu vết Hùng-vương », B.K. số 79, tr. 18.

(3) Bánh vục Maspéro Nguyễn-văn-Tổ đã cố gắng chứng minh rằng chữ Lạc thuộc bộ chuy cũng thông dụng như chữ Lạc thuộc bộ mā và chữ Lạc thuộc bộ sái. Nhưng chân lý không bắt buộc phải là cái thông-dụng. Nếu thông-dụng là đúng thì thuyết Hùng-vương vốn đã thông-dụng rồi, hà tất phải đặt ra thuyết Lạc-vương.

Sách sử Tàu do ông Maspéro dẫn chứng chia làm hai phe đối-lập. Một bên gồm Giao-châu ngoại-vực-ký, Thủy kinh chủ, chép là Lạc-vương, Lạc-hầu, Lạc-tướng với chữ Lạc viết sai. Một bên gồm Nam-việt-chí và Thái-bình hoàn-

vũ-ký chép là Hùng-vương, Hùng-hầu, Hùng-tướng. Giữa hai cực đoan đó, sử Việt có tính cách trung-dung vì chép là Hùng-vương, Lạc-hầu, Lạc-tướng. Ta có thể tóm tắt trong một bảng so sánh :

| SÁCH | VUA | QUAN | TƯỚNG | CHÍNH - TÀ LẠC - HÙNG |
|----------------------|------------|----------|------------|--------------------------|
| G.C.N.V.K. T.K.C. | Lạc-vương | Lạc-hầu | Lạc-tướng | zh |
| N.V.C. T.B.H V.K. | Hùng-vương | Hùng-hầu | Hùng-tướng | zh |
| Sử Việt | Hùng-vương | Lạc hầu | Lạc-tướng | zh -nt- |

Đến đây ta thấy rõ ràng sử Việt không « sao chép » nguyên-thư của Tàu. Bởi vì nếu « sao chép » thì sử Việt hoặc phải chép là Lạc-vương, Lạc-hầu, Lạc-tướng với chữ Lạc viết sai, chữ Lạc thuộc bộ các ; hoặc phải chép là Hùng-vương, Hùng-hầu, Hùng-tướng. Đằng này sử Việt lại chép là Hùng-vương, Lạc-hầu, Lạc-tướng với chữ Lạc viết đúng, chữ Lạc thuộc bộ sai. Chẳng những không « sao chép » sách Tàu, không « sao chép » những sai lầm của sách Tàu, sử-gia Việt còn biết đính-chánh cả những sai lầm của sách Tàu nữa. Ngô-sĩ-Liên phê : « Lạc tướng hậu ngoa vi Hùng tướng » chính là ý đó.

Với ba khuyết-diểm chính kề trên, giả-thuyết Lạc-vương của Maspéro chẳng còn bao nhiêu giá-trị. Cho nên nếu chỉ căn cứ trên các tài liệu mà Maspéro đã dẫn ra, thiết-tưởng giả-thuyết Hùng-vương còn vững chắc hơn, hợp lý hơn. Tác giả Giao-châu ngoại-vực-ký biết chúng ta là dân Lạc, có quan gọi là Lạc-hầu, tướng gọi là Lạc-tướng. Suy-luận bằng phương-pháp loại-suy, ông bèn gọi vua ta là Lạc-vương cũng như có Sở-dân, Sở-tướng, thì có Sở-vương. Lạc-vương ở đây không phải là vương-hiệu mà chỉ

có nghĩa là vua của dân Lạc. Và vì quen với chữ Lạc thuộc bộ chuy của tên sông Lạc-thủy nên ông đã phiên âm sai chữ Lạc đích thực dùng để chỉ nòi giống chúng ta. Ngược lại, tác giả Nam-Việt-chỉ biết vua chúng ta gọi là Hùng-vương. Cũng suy-luận bằng phương pháp loại-suy ông bèn gọi quan ta là Hùng-hầu, tướng ta là Hùng-tướng, dân ta là Hùng dân cũng như có Sở-vương thì có Sở-tướng, Sở-dân. Chỉ riêng sử-gia Việt mới biết rằng tuy dân mình thuộc giống Lạc, tướng mình là Lạc-tướng, quan mình là Lạc-hầu nhưng vua mình vẫn có một vương hiệu riêng để xưng với thần dân : vương hiệu ấy là Hùng-vương. Giả-thuyết này lý-giải được tại sao Hán-thư, Sử-ký, Quảng-Châu-ký chỉ nói đến Lạc-dân, Lạc-hầu, Lạc-tướng mà không đề-cập tới vua của giống Lạc. Tác-giả những sách này đã tỏ ra thận trọng hơn, khoa-học hơn, ngay thẳng hơn vì chỉ ghi chép những điều họ biết chắc chắn chứ không suy-đoán vội vàng và khẳng định vô bắng để đưa người sau vào con đường lầm-lạc.

Kỳ sau : Kiểm-điểm lập-luận của Ô. Nguyễn-Phương.

TRẦN-VIÊN

CUỘC PHỎNG VĂN MỚI VỀ
ANDRÉ MAUROIS
người hiền của thế kỷ hai mươi

Pierre DUMAYET
NGUYỄN-MINH-HOÀNG dịch

Năm nay nhà văn André Maurois đã tám mươi tuổi. Tác phẩm mới nhất của ông là quyển « **Prométhée ou la vie de Balzac** » viết về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả bộ « **La Comédie Humaine** ».

Hiện ông đang an hưởng tuổi già tại một sở vườn rộng 150 mẫu trong toàn tảo ở Essendiéras thuộc miền Périgord.

Nhân dịp lễ bát tuần của ông, ký giả Pierre Dumayet của tạp chí **Lecture pour tous** bên Pháp đến mừng và phỏng vấn ông. Sau đó chính Dumayet đã ghi : « Với cái tuổi tám mươi, André Maurois cho ta thấy là ông hãy còn trẻ ». Chúng ta không lấy làm lạ về điều này vì trước đây chúng ta há dã chẳng thấy André Maurois dành trọn phần cuối của quyển **Un Art de Vivre** của ông để bàn đến một thứ nghệ thuật được ông mệnh danh là Nghệ thuật già hay sao ?



— Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều học thuộc lòng độ hai mươi câu thơ.

— Cả những tối như tối hôm qua ?

— Tối hôm qua tôi học thuộc lòng được hai mươi câu thơ Valéry. (Ông do dự không muốn nói cho tôi biết là hai mươi câu thơ nào). Đoạn đầu của bài *Le Cimetière Marin*. (Ông hơi ngượng về những điều sắp sửa nói). Cho đến lúc này tôi cũng vẫn chưa học thuộc *Le Cimetière Marin*. Đối với tôi thơ Valéry là loại thơ khó học thuộc nhất. Thơ Baudelaire dễ hơn, thơ Ronsard, thơ Du Bellay cũng dễ. Còn thơ Hugo thì lại giống như nhạc nhà binh : mình bị lôi cuốn vào, không bước theo không được...

— Thé Eluard ? Ông đã học thơ Eluard chưa ?

— Tôi đang định học. Thuở nhỏ tôi được tiếng là một đứa học trò ngoan nên bây giờ vẫn giữ nguyên cái tính chăm chỉ ấy. Sáng nào tôi cũng ngồi vào bàn làm việc. Tôi không nghĩ là tôi có thể làm khác hơn. Suốt đời lúc nào tôi cũng ở trong cái thế một đứa học trò phải nộp bài luận cho thầy. Một bài diễn văn đọc trước Hàn lâm viện đúng ra chỉ là một bài luận không hơn không kém.

— Còn về môn thể dục ? Ông có được xuất sắc như đã xuất sắc ở các môn học khác không ?

— Tôi vốn là một đứa trẻ rất kém sức khỏe ; hồi còn bé tôi bị sai xương sống thành thử phải đeo một thứ khung sắt. Bạn bè đứa nào cũng chế nhạo tôi. Như Balzac lúc còn trẻ, tôi tự nhủ : « Rồi mọi người sẽ thấy ». Năm 13 tuổi tôi bỏ được chiếc khung sắt và bắt đầu tập luyện thể thao. Tập luyện rất chăm. Qua năm 1901 tôi đoạt chức vô địch học sinh về môn thể thao. Tôi thích thể và tiếc là đã không tiếp tục. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ham mê thể thao. Thường thường những chiều chúa nhật, mỗi khi dài vô tuyến truyền hình trực tiếp truyền hình một trận tranh tài giữa hai hội túc cầu hoặc rugby nồi tiếng thì nhất định là suốt buổi chiều ấy tôi có mặt ở nhà.

— Ngoài điều ấy ra chẳng hay ông còn giữ được một nét gì khác nữa của thời thơ ấu không ?

— Song thân tôi đều là những bậc cha mẹ hết sức hoàn toàn. Tuổi thơ ấu của

tôi rất được chăm sóc, do đó tôi giữ được tính lạc quan và lòng niềm nở đối với tất cả mọi người.

— Vụ án Dreyfus hồi ấy có làm xao động ông không ?

— Có. Tôi rất xúc động về vụ ấy. Trường hợp phản quốc của đại úy Dreyfus đã khiến song thân tôi vô cùng hoang mang vì song thân tôi cũng là người Alsace gốc Do thái như Dreyfus. Lúc bắt đầu có những bằng cớ chứng minh sự vô tội của Dreyfus tôi đã tỏ ra hăng hái hơn ai hết. Tại trường trung học Rouen một vài anh bạn học của tôi lại thuộc phe chống Dreyfus. Giữa họ và tôi đã xảy ra những vụ ẩu đả.

— Và cũng chính tại đây ông đã gặp Alain và đã khám phá ra Balzac ?

— Đúng thế. Chính Alain đã xô đẩy tôi khám phá ra Balzac. Hôm đầu tiên vừa bước vào lớp học ông đã hỏi các học trò : « Các anh đã đọc những tác giả nào ? » Tôi đáp : « Anatole France, Maurice Barrès, André Gide ». Ông bảo : « Cả ba đều là những tác giả thuộc hàng thường ; tại sao không đọc hết Balzac, tại sao không đọc hết Stendhal ». Nhờ đó tôi bắt đầu đọc Balzac, giữa năm 18 và 20 tuổi tôi đọc xong bộ « La Comédie Humaine ». Kè từ đó thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại.

— Alain còn khuyên ông một truyện khác mà ông đã nghe theo. Alain khuyên ông không nên thi vào Đại Học Sư Phạm.

— Phải. Trong một dịp phát phẫn thường. Hồi ấy tôi chiếm được giải danh

dự về môn Triết học trong kỳ thi tuyển toàn quốc tổ chức hàng năm. Alain bắt tôi ngồi bên cạnh ông và hỏi tôi đã có những dự định gì cho tương lai. Tôi đáp: « Học cho xong một chứng chỉ cử nhân triết học vì như thế thời hạn thi hành nhiệm vụ quân dịch của tôi sẽ được rút lại còn có một năm — và sửa soạn thi vào Đại Học Sư Phạm, thura dịp được sống ở Paris để làm quen với giới làm văn nghệ và cuối cùng, viết văn ». Alain bảo tôi: « Tôi hoàn toàn tán thành ý định viết văn của anh, nhưng tôi không thích thấy anh vào học Đại Học Sư Phạm và sống la cà trong các quán nghệ sĩ ở Paris. Cha anh là một kỹ nghệ gia, đó là một dịp may hiếm có, anh nên quay về làm việc với ông một thời gian, anh sẽ làm quen được với cả hai giới chủ và thợ, anh sẽ biết được thế nào là hành động. Sau đó khi bước chân vào làng văn anh đã có những hiểu biết thực tiễn về cuộc đời. Ngày xưa Balzac đã từng kiếm sống bằng nghề thư ký. Nếu anh chưa biết rõ cái xã hội trong đó anh đang sống thì có thể gọi là anh chưa biết gì.

— *Và ông đã nghe theo ngay những lời khuyên ấy của Alain ?*

— Alain và cha tôi có những ý kiến rất phù hợp nhau. Xưởng dệt của cha tôi hồi ấy là một cái xưởng được thiết lập từ rất lâu đời, từ một thế kỷ về trước. Song tôi rất tự hào về xưởng dệt của mình. Trong xưởng có lối 1500 thợ, hầu hết đều là người Alsace đã chọn sống ở Elbeuf vì không muốn trở thành người Đức. Cha tôi xem như là tôi có một

bồn phận đối với những người thợ ấy. Tôi vào làm việc trong xưởng. Ban đầu tôi cảm thấy chán hết sức. Alain đã tập cho tôi thấy rõ hơn ai hết sự khác biệt giữa hai giới giàu và nghèo. Tôi sinh ra có mặc cảm, bất mãn về những việc làm của mình. Nhưng về sau, lần lần, tôi cảm thấy quen. Cha tôi giao cho tôi nhiệm vụ canh tân một phần trong xưởng dệt, trước kia xưởng chỉ dệt vải, bây giờ một nửa sẽ dệt « tweed ». Do đó tôi được phái sang Anh để học nghề. Nhân tiện tôi học cả tiếng Anh.

— *Khi đã dệt được « tweed » thì công cuộc làm ăn chắc phải khá lắm ?*

— Rất khó. Nhờ vậy tôi trút bỏ được những mặc cảm. Tôi nghĩ bụng là tôi không còn lý do gì để tỏ ra bất mãn nữa. Tôi đã giúp cho bao nhiêu người có công ăn việc làm

— *Ông làm « chủ » như thế trong bao nhiêu năm ?*

— Mười năm. Trong thời kỳ ấy tôi đã viết rất nhiều nhưng không xuất bản được cuốn nào. Elbeuf là một thành phố nhỏ, rất xa Paris, rất xa những nhà xuất bản.

— *Ông có bao giờ hối tiếc là đã không vào học Đại Học Sư Phạm không ?*

— Không. Tôi chỉ tiếc là không được sống những tình bạn mà tôi thường thấy nảy sinh giữa những bạn cùng học Đại Học Sư Phạm với nhau. Thứ tình bạn đó rất bền, ở trên tất cả những sự chia rẽ về đảng phái. Tôi đã có dịp trông thấy tận mắt tại Viện Hàn-lâm. Tình bạn giữa André-François Poncet giữa

Jules Romains giữa Jean Guéhenno, giữa Maurice Genévoix đã được bắt đầu từ thuở họ còn là sinh viên ở Đại Học Sư Phạm. Nhưng nếu tôi được sống những tình bạn ấy thì có lẽ tôi sẽ không có được những hiểu biết về cuộc đời mà tôi cho là vô cùng hữu ích.

— *Giraudoux có lần đã vạch cho độc giả thấy những điều cảm dỗ La Fontaine. Chẳng hay ông có thể nói cho tôi được biết về những điều cảm dỗ Maurois không?*

— Thứ nhất là tôi bị cảm dỗ về sự ham thích được làm một nhà mô phạm, như Faguet, như Lemaitre vốn là những cây bút phê bình nổi tiếng. Tôi vẫn thích dạy học. Chính sự thích ấy đã thúc đẩy tôi đi diễn thuyết hoặc viết bài cho những tờ báo phụ nữ.

Thứ hai là tôi bị cảm dỗ về sự ước muôn được thành một quân nhân. Cha tôi đã từng là một người lính, và những đức tính của con nhà binh — như những đức tính đã được Vigny trình bày trong *Servitudes et Grandeur Militaires* — lại rất được tôi mến chuộng. Nhưng, lần tôi trình diện trước Hội đồng sức khỏe thì các bác sĩ đã bảo tôi : « Anh mang bệnh đau tim, còn sống nhiều lắm là mươi năm nữa ». Bao nhiêu lượt tôi đã vận động để được tòng quân : hồi năm 1914 và hồi năm 1939. Rốt cuộc tôi cũng đã trải được chín năm trong quân ngũ. Nghĩ cũng lạ.

— *Còn cảm dỗ thứ ba?*

— Thứ ba là lo bị cảm dỗ về chính trị. Năm 25 tuổi tôi được bầu làm Nghị

viên thành phố ở Elbeuf... Có người đã bảo tôi : « Cứ thế mà tiếp tục... việc đời ai biết trước... » Về sau, người ta đã đề nghị tôi giữ chức Đại sứ. Nhưng sứ mệnh nhà văn lại mạnh hơn...

— *Năm 25 tuổi, ông có những ý kiến chính trị nào rõ rệt không?*

— Những ý kiến chính trị của tôi chỉ là những ý kiến chính trị của Alain và của cha tôi trộn lại. Cha tôi thuộc phe cấp tiến. Alain thì cho là mỗi người trong chúng ta phải là một công dân có kỷ luật nhưng cương quyết kiềm soát quyền hạn của chính quyền. Nếu phải gia nhập một chính đảng nào thì có lẽ tôi sẽ đứng vào trung tâm hàng ngũ tả, cực tả.

— *Ông có bị một cảm dỗ thứ tư nào không?*

— Hình như có, và đó là cảm dỗ cuối cùng : tôi đã nuôi ý định trở thành một nhà viết kịch. Vở kịch đầu tay của tôi là một vở bi kịch năm màn, bằng thơ, nhan đề : *Odette de Chandiver*, kè lại cuộc đời một ái thiếp của vua Charles VI. Quả tình là tôi rất thích sân khấu, nhưng sau tác phẩm đầu tiên « *Les Silences du Colonel Bramble* » của tôi Grasset đã bảo tôi viết thêm những quyền khác... Không ai đặt tôi viết kịch cả, thành thử...

— *Những quyền mà Grasset bảo ông viết hẳn phải quan trọng?*

— Rất quan trọng. Ở đời, thường thường mình tưởng là mình sẽ làm một việc này, té ra hoàn cảnh lại đưa cho mình làm một việc khác. Sau khi từ bỏ ý định viết kịch tôi tự nhủ rằng : « Điều

mà ta nên làm, là viết một loạt tiểu **thuyết dài, giống như bộ « La Comédie Humaine ».** Tôi viết được mấy quyển : *Climats, Le Cercle de Famille, Instinct du Bonheur.* Sau đó tự nhiên tôi lại đại dột xoay ra viết một quyển tiểu sử. Mọi người liền bảo tôi : « Tiểu sử, anh viết hay lắm ! cứ viết tiểu sử đi thôi ». Thế là bước vào con đường đó.

— Ông tha lỗi cho, nhưng không hiểu sao tôi lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự liên quan có thể có giữa cái thời kỳ ông giữ chức Nghị viên thành phố ở Elbeuf và một quyền truyện mà ông đã định viết về một ông Nghị sĩ ở hạt Eure.

— Chính tôi cũng đã nghĩ đến sự liên quan đó. Nếu tôi còn được sống — Tolstoi trước kia vẫn nói câu này — có lẽ tôi sẽ theo dõi cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và sẽ viết một quyền truyện về một ông Nghị sĩ ở Périgord.

— Ông có những dự định nào khác nữa không ?

— Tôi đã tầm mươi tuổi, và đang có một vài dự định. Dự định thứ nhất là sẽ bồ túc tập hồi ký của tôi hoặc nếu có thể, sẽ viết nó lại hoàn toàn. Dự định thứ hai là sẽ viết một quyền nối theo quyền *De Proust à Camus* mà tôi đã cho xuất bản năm ngoái. Tôi muốn đi từ Gide đến Sartre (*De Gide à Sartre*) qua Anouilh, Simone de Beauvoir, Aragon. Và tôi cũng đang có ý định viết một tập truyện ngắn kể lại định mệnh của những nhân vật tiêu **thuyết** của tôi ; đến năm nay tất cả đều

vào khoảng sáu mươi hai tuổi. Hiện giờ họ như thế nào ?

— Ông có biết họ ra sao không ?

— Tôi có biết một vài nhân vật, còn những người khác tôi sẽ tìm hiểu sau. Chẳng hạn, ông Pierre Cot cựu tổng trưởng là một nhân vật trong những tiểu thuyết đầu tay của tôi ; nay tôi cũng không rõ ông đã ra sao. Ông mang tên là Monteix trong tác phẩm của tôi.

— Trong những dự định vừa kể của ông chẳng hay có dự định nào là dự định sẽ đi thăm lại những người bạn người Anh của ông kè từ đạo ông viết *Les Silences du Colonel Bramble* không ?

— Năm 1939, hồi tôi trở vào quân đội tôi đã xin được biệt phái bên cạnh quân đội Hoàng gia Anh và tôi đã rất thất vọng. Cái quân đội mà tôi gặp lại là một thứ quân đội đã đánh mất cái truyền thống rất đẹp mà tôi từng biết ngày xưa. Những sĩ quan Anh hồi năm 1914 đều là những gentlemen có tuồi thuộc đảng tory, và hầu hết đã trải qua một thời gian tập sự bên Ấn Độ. Trái lại, những sĩ quan Anh tôi đã gặp hồi năm 1939 đều là những con người khoa học, họ không phải là người Anh nữa mà là người Âu Châu hoặc là gần giống thế. Bởi có ấy tôi không viết được cuốn *Le petit fils du Colonel Bramble*.

— Alain đã nói : trưởng giả là những người lấy sự thuyết phục kẻ khác làm mục đích sống, vô sản là những người lấy sự hành động làm mục đích sống Giữa hai hạng ấy, ông tự xếp vào hạng nào ?

— Nếu theo lối sắp hạng của Alain thì dĩ nhiên tôi thuộc vào hạng trưởng giả Alain gọi là vô sản những người nào đã từng dụng chạm trực tiếp với những thực tế cuộc đời. Tôi đã từng là “vô sản”, hồi tôi làm chủ xưởng dệt...

— Theo ông, giữa cái « lấy sự thuyết phục kẻ khác làm mục đích sống » và cái « lấy sự hành động làm mục đích sống » có một sự khác nhau nào lớn lắm hay không ?

— Có một sự khác nhau rất lớn. Một nhà văn, khi có một ý tưởng hành động trong đầu, thì thường thường lại không hành động được gì cả. Y thích miêu tả hành động hơn là hành động. Một người như Balzac chẳng hạn, có những sáng kiến rất quý giá, nhưng lại chỉ thích đem những sáng kiến ấy viết thành tiểu thuyết.

— Những sáng kiến nào ?

— Chính Balzac đã hình dung loạt sách La Pléiade ngày nay : « Những tác phẩm nói tiếng cò kim in trên giấy mỏng. » Balzac đưa ra dự định mua đất ở Monceau. Ông bảo : « Sau này khu phố sẽ phát triển. » Balzac đã có hàng hai mươi sáng kiến khả dĩ giúp bắt cứ ai trở nên triệu phú dễ dàng.

(Nhìn ra 150 mẫu vườn trồng toàn táo tôi hỏi) :

— Những cây táo này, ít ra, cũng là một sáng kiến hay không kém những sáng kiến của Balzac.

— Đúng thế. nhưng sáng kiến ấy tiếc thay lại không phải là sáng kiến

của tôi và riêng tôi thì tôi không tham dự gì vào công việc ấy cả. Lúc ông nhạc tôi qua đời, tôi được thừa hưởng sở vườn này và phải nghĩ cách t'm việc làm cho độ bốn mươi người giúp việc cũ. Tôi đã mở trại chăn nuôi, và trong suốt mười mấy năm, bao nhiêu tiền bẩn quyên những tác phẩm của tôi, tôi đều đổ vào việc nuôi heo, nuôi bò tăt. Có lúc tôi tưởng phải bán cả sở vườn. Nhưng sau đó tôi có cái may được gặp Floirat, chủ nhân xí nghiệp Europe n° 1, vốn là người miền Elbeuf. Vợ chồng tôi tỏ bày những nỗi khổ khăn. Floirat bảo : « Rất dễ Ông nên thử trồng táo, ông có sẵn đất, tôi có sẵn tiền, lại có sẵn cả chuyên viên. Tôi tin chúng ta sẽ thành công. »

— Tôi nhớ đến một câu nói của Jean Prévost.

— Jean Prévost là một người mà tôi rất mến, tôi xúc động vô cùng về cái chết của anh. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh vẫn theo tôi suốt đời. Mà Jean Prévost đã nói câu gì vậy ?

— Prévost đã viết : Trong một cái thế giới khá hỗn loạn và thường rất ít sự hòa đồng thì Maurois đã tự tách ra riêng biệt được nhờ ở cái thái độ có công tâm của mình ; ông thích dung hòa ; và chính vì thế mà ông mến Aristide Briand mặc dầu Briand và ông, hai người đứng ở hai chân trời chính trị khác hẳn.

— Phải, tôi thường nghĩ rằng — và bao giờ tôi cũng vẫn nghĩ như thế cả — dưới bao nhiêu những ý kiến dị biệt, rất có thể có một thứ chân lý, một thứ yếu tố đồng nhất mà chỉ cần với một

ít thiện chí là ai ai cũng có thể tìm thấy được. Tôi vẫn thường vận dụng tất cả những khả năng nhỏ bé của tôi để giúp mọi người đi đến một sự dung hòa. Hồi đại chiến 1914 phần đông người Pháp có những thành kiến không tốt đối với người Anh; tôi đã cố chứng minh là ta có thể hiểu họ và sống chung với họ. Hồi năm 1960 tôi đã qua Mỹ và đi diễn thuyết tại nhiều nơi, để thử làm cho người Mỹ đừng nghĩ lầm về « nước Pháp thực dân » và chẳng lâu gì rồi họ cũng sẽ ở vào một trường hợp tương tự như thế. Tôi vẫn tiếp tục nghĩ rằng trên thế giới này mọi người còn cần đến sự dung hòa. Miễn là đừng quên một nguyên tắc sau đây : về quyền lợi con người lúc nào cũng có thể nhân nhượng nhau, trái lại trên phương diện tình cảm thì có lẽ phải nói là bất khả.

— *Bất khả ? Thế tại sao ở một vài trường hợp tôi vẫn thấy ông đã cố dung hòa.*

— Ông nói đúng. *Climats* là câu chuyện một đôi vợ chồng trẻ, cả người vợ lẫn người chồng đều không ai có lý hoặc có lỗi. Trong *Le Cercle de Famille* cha mẹ, con cái phải ly tán. Nếu họ cởi mở nói thẳng cho nhau nghe thì xong hết nhưng không bao giờ có sự cởi mở như thế cả. Biết bao người đã đối diện với nhau mà vẫn không chịu lên tiếng. Bao sự khổ đều do đó mà ra cả. Phải nói thẳng ra.

— *« Nói thẳng ra » bằng cách nào ?*

— Như Briand đã hòa bằng cách tạm xếp lòng tự ái lại một bên.

— Một câu hỏi cuối cùng : hiện nay ông đã tầm mươi tuổi, sự kiện ấy đối với ông có một tầm quan trọng gì không ?

— Quan trọng ở chỗ thấy mình đã quá già, ở chỗ thấy mình sắp sửa đi đến chặng cuối cùng của cuộc sống ? Thật ra, tôi không cho đó là một sự kiện có một tầm quan trọng lớn lao. Bởi lẽ mình không nghĩ rằng đó là chặng cuối cùng của cuộc đời mình. Đối với tôi, cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng vẫn thế. Tôi vẫn tiếp tục ngồi vào bàn, vẫn tiếp tục viết lách. Tôi vẫn tiếp tục nuôi những dự định lâu dài, cho mười năm, cho hai mươi năm về sau. Như vậy đời tôi không có gì thay đổi cả. Một ngày nào đó có lẽ cũng sẽ có một sự thay đổi — do cái chết gây ra — nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi không sợ cái chết. Tôi không tin cái chết có thể là một ý tưởng. Mỗi khi thiên hạ bàn đến cái chết và hãi sợ là vì họ thường hình dung cùng trong một lúc, một cái thế giới trong đó họ không còn nữa, và một cái thế giới hiện tại mà trong đó họ đang sống bây giờ. Họ quên rằng họ không thể nào cùng trong một lúc có mặt và không có mặt. Cái ngày nào tôi nhắm mắt từ giờ cõi đời tất tôi sẽ không sao biết được. Chúng ta có thể nói là đối với chính mình thì mỗi người trong chúng ta đều là những người bất tử.

Pierre DUMAYET
NGUYỄN MINH HOÀNG dịch

TIN VĂN

* Ngày 27-6-65, đông đảo thính giả sinh viên, giáo sư, tri thức, đã tới giảng đường của Chùa Pháp-Hội để nghe ông Phó Viện Trưởng Viện Đại-Học Vạn Hạnh, học giả Hồ-hữu-Tường trình bày khoa EOMIR, trước khi khai giảng lớp hè cho chứng chỉ « Nhập môn học » này. EOMIR là Extention Organisation and Methology of Intellectual Research viết tắt. Khoa này « đã có từ khi có loài người », như Hồ quân giải thích, nhưng chưa được hệ thống hóa. Hồ quân nay cố làm việc này. Tác giả « Nợ tinh thần » có tinh thần hay không, ta hãy chờ thời gian trả lời.

* Hẳn các bạn không quên sự có mặt của một nhóm người đầy thiện chí với hai môn Sử ký và Địa lý — nhóm Sử Địa — đã âm thầm và đều đặn hoạt động từ lâu, và mục Sinh-hoạt của tờ báo này đã từng ghi một kết quả thiết thực và ích lợi : sự phiên âm các danh từ Địa lý. Thiện chí có thừa, song phương tiện lại quá thiếu, tập san của nhóm dành in rõ nê ô và ít được phổ biến Ông giám đốc nhà sách Khai Tri thấy thế, đề nghị bảo trợ việc làm của anh em về mặt tài chính.

* Ngày 9 tháng 7 đã có sự kí kết giữa đại diện ban Sáng lập, Chủ tịch nhóm Sử Địa và ông Giám đốc nhà sách Khai Tri với sự chứng kiến của ông Khoa Trưởng trường Đại học Sư Phạm Saigon. Thế là trong một ngày không xa mẩy, chúng ta sẽ được đọc những tập san in ty-pô sưu tầm và khảo cứu, hoàn toàn có tính cách văn hóa, nhằm mục đích phát triển ngành Sử-Dịa vốn thường bị xem thường.



* Họa sĩ trai trẻ đã luôn luôn tìm tòi cái mới là Lâm Triết mới tổ chức cuộc triển lãm thứ hai của mình tại trụ sở Pháp văn Đồng minh hội, 24 đường Gia Long, từ 8 đến 18 tháng 7 năm 1965. Bốn mươi hai bức tranh phần lớn lấy đề tài « Trăng » và « Thiếu nữ » đã nói lên sự cố gắng sáng tạo của người từng được Huy chương đồng (1961) và vàng (1962). Họa sĩ đã « giản dị hóa » các nét mầu và tự cho là mình không lệ thuộc đường lối nào và chỉ mong người xem tranh tìm hiểu mình mà đừng bắt giải thích (Trong B.K số 132, chúng tôi đã có bài phỏng vấn họa sĩ L.T.)

* Cùng một lúc với cuộc triển lãm tranh cá nhân này, có cuộc triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật kì ba (năm 1964-1965), do hội nhiếp ảnh Việt-Nam tổ chức tại Phòng triển-lãm đô thành (từ 8 đến 13-7-65) với sự bảo trợ của công ty Shell. Số ảnh tham dự kì này đông hơn hai kì trước. Ảnh dự thi chia làm 3 loại : *loại A* (ảnh đen trắng cỡ 30x40 cm và 24x30 cm), *loại B* (ảnh đen trắng cỡ 18x24 cm) và *loại C* (ảnh màu).

Huy chương vàng về loại A : Nguyễn-bá-Mậu với bức *Cẩm túc*, loại B : Vương-thiếu-Lược với bức *Kẻ thất nghiệp*. Loại C chỉ có thưởng lẻ.

truyện ngắn của VÕ HỒNG

LUỐNG ĐẤT NƠI HOA

Lão Túc là một nông-dân nghèo suốt đời mơ ước được làm chủ một đám đất cày. Đề thực hiện điều mong ước đó, mặc dù tuổi già, lão đã một mình ra công khai phá khu đất bỏ hoang đầy gai góc mồ mả ở Gò Dình...

Một buổi chiều trên đường về nhà, lão Túc gặp ông đại-diện xã. Lão đưa tay trái lên gãi đầu, miệng lí-nhí một lời chào :

— Dạ thưa thầy...

Ông đại diện tươi cười :

— Thầy bà cái gì. Thời đại bây giờ. Ở dưới đất về đó hả ?

— Dạ.

Ở dưới đất về, bốn tiếng đó làm mát một nơi nào trong bụng lão, trong tâm can của lão. Ở dưới đất về, bốn tiếng đó lão thường nghe ông Phó Hai, bà Hương Năm hay nói mỗi khi gặp ai hỏi «đi đâu về ?». Đất đây là đất trồng mía, trồng bông, trồng mè, trồng đậu. Họ xuống đất để trồng coi công cày, công gieo hoặc công cuốc cỏ. Khi hoa-vụ lên, họ xuống đất để ngó chừng ăn trộm ăn đao. Tới ngày hái bông đạp mía, họ xuống dưới đất để thu-hoạch hoa lợi. Ở dưới đất về, là tiếng dành riêng cho người có cửa. Ở dưới đất về, ông phó Hai đi chậm rãi, khua guốc lốc cốc trên đường xóm và tay cầm cái rựa cán dài. Tha hồ chặt cây dọn bờ với một lưỡi rựa bén ngọt như thế. Bờ đậu bao quanh đám đất bao giờ cũng um tùm cây cối. Chúng mọc lán ra, vươn chồi, trổ lá, choán cả lối mọc của mía của đậu, che tàn rợp giành giật ánh sáng và không khí của mía của đậu. Lão tưởng tượng lưỡi rựa phết xuống, đứt lìa những cành cây ương ngạnh và gian trá. Thật sung sướng là tấm lòng người chủ miếng đất nâng niu bảo vệ cây

trái của mình và chính phạt tàn nhẫn lũ cây cổ đại. Ở dưới đất về, bà Hương Năm quấn vai dưới sức nặng của đôi giỏ đựng đầy tay bông trắng xóa. Ở dưới đất về!... Ở dưới đất về!... Đó là điệp khúc của một bài ca làm say sưa tâm hồn lão như mới ngày nào đây, lúc còn thanh-xuân, lòng lão rung động theo câu hèn diệu hát huê-tinh :

Tình thương quán cũng như nhà

Lieu tranh có nghĩa hơn tòa lâm cao :

Giờ đây lão đã có một miếng đất đẽ mà đi về, đã có từng đám cây trái để mà bảo vệ, có bờ bụi phản loạn đẽ mà chính phạt. Lão không còn là thứ người "hai tay đấm hai cùi", thứ người chỉ có đôi dép cao su và cái rựa, thứ người chỉ sống nhờ vào sự thuê mướn của kẻ khác. Niềm vui đó theo chân lão mà về đến nhà.

Mụ Túc đang lục đục trong bếp. Có tiếng một cái cối tiêu bị hất văng lồng lốc trên nền đất. Có tiếng nồi cơm đặt mạnh một cái «thịch» lên trên mặt rể. Mụ làm lung bao giờ cũng nặng tay. Chẳng còn cái bát cái đĩa nào được nguyên vẹn với mụ. Không mẻ miệng thì cũng nứt ngang nứt dọc. Lắm hôm phải dựng cái khu chén lén đẽ đựng nước mắm. Lão vừa đi ngang qua cửa bếp định cất cái cuốc xuống khỏi vai thì có tiếng đưa bếp quật mạnh đánh bịch một cái và tiếp theo tiếng con Mực la oảng oảng vừa tháo chạy ra sân. Thân mình nó oằn oại. Nó ngã lăn xuống đất, kéo lết đôi chân sau vừa nhẹ trảng cả hai hàm răng. Tiếng văng vẳng phát ra từ cái mõm lởm chởm đó như cũng có gốc nhọn. Chúng kéo dài, đuối dần, rời rạc dần, trong bếp, tiếng mụ làm bầm chửi :

— Đồ quỉ sứ, ăn hồn ăn hào. Bà chỗ nào cũng thọc mỗ...

Lão bước trở vào cửa bếp. Mụ chụp ngay :

— Con mẹ Cốc đó hả? Má tồ cha mày sao mày không đem cái chày lại trả cho tao? Nói mượn một chút mà giữ chết ở đằng đó. Nhà tao có ai đâu mà sai. Ông hoàng dịch tề hại mày.

Không nghe tiếng trả lời, mụ ngược lên nhìn và thấy lão :

— Thằng già này nữa. Không phải sao không lên tiếng? Đi qua nhà mụ Cốc đòi cái chày về.

— Đòi chày làm gì? — lão ôn tồn hỏi.

— Đòi chày làm gì không biết hả? Đẽ về tể cha tôi phải không? Không thấy cái cối ớt kia sao?

Lão nhìn xuống cái cối nằm nghiêng ở gần ống gà. Một con gà mái đen nằm trổ mắt nhìn lại lão. Hai trái ớt thì văng ra xa ở dưới chân rổ bát. Lão nói :

— Đòi hỏi cái gì. Không có chày thì lấy đưa mà giẫm cũng được.

Lão cười hì hì một tiếng nhẹ tiếp theo. Tức thì mụ ném vung đôi đưa bếp.

— Còn cười nữa. Tức chết người ta đi. Hết nước mắm, hết củi, cơm sống. Nấu một nồi cơm mà thôi hết hơi.

Lão đi lại lượm từng chiếc đũa bếp, gọ vào nhau cho sạch đất. Lão tiến tới gần mụ. Mụ tránh ra, thủ thỉ, nhưng lão chỉ đặt nhẹ một bàn tay lên vai mụ.

— Thôi, đè đó tôi tiếp tục cho.

Mụ hất tay lão ra :

— Dẹp ! Dẹp !

Lão cười hề hề. Niềm vui của lão khiến lão thấy thương hại cho mụ vợ lùng khùng vùng vắng. Giá gặp một buổi nào khác thì lão đã tiếp tay mụ xáng luôn cái bát xuống cất, tiếp chân mụ đá luôn cái cối cho lăn tuốt ra sân. Không, một người có đất, đất mịn màng và màu mỡ như vậy, có đám lúa đang gục đầu ngập sůa, có vật bắp đang chao những cánh lá trong gió, một người sung sướng như thế không thể dễ dàng nóng giận. Màu xanh của lá, màu vàng của hoa, gió mát và hương thơm đang phảng phất trong tâm hồn lão khiến lão bình tĩnh và kiên nhẫn. Lão khom lưng ngồi xuống cầm cái ống thổi lửa thổi phù phù vào đám củi chờ. Đốm lửa sáng lên, đỏ rực, nở rộng ra, liếm vào cành củi, bật lên ngọn.

Bóng tối xuống êm đềm ngoài sân. Mùi thơm của hoa mù-u nồng nồng. Sau bữa cơm, lão bắc chõng ra nằm ở dưới hiên. Mụ ngồi xe sợi đan vông ở cây cột gần đó. Bầy muỗi đói bay vã vào chân lão khiến lão phải đập chan chát từng hồi. Nhìn vẫn vơ nèn trời lấm tấm sao, lão dịu dàng thả tâm hồn đi lảng vảng về những chặng đời niên thiếu, trưởng thành của mình. Cũng dưới một nền trời sao nở lấm tấm như đêm nay, hồi lên chín tuổi, lão đã phải băng đồng một mình trong cảnh khuya đi lùng tìm con bê chạy lạc. Dân nhà nông ở hai làng Bình-hòa, Phú-mỹ cứ sáng sảng phải lùa từng bầy bò đi hàng ba, bốn cây số xuống cánh đồng Hòa-mai, Hà yến đè có cỏ thả cho bò ăn. Buổi chiều lùa về, bầy này đi lắn lộn với bầy kia vì con đường xóm hẹp. Đi cạnh những con bò cái hiền lành tư lự là những con bê ngây thơ. Những chàng bò đực khác bầy khi gặp nhau thường chằng mấy khi chịu yên. Chúng gầm đầu xuống khít mũi, quào hai chân trước xuống mặt đất rồi xông vào nhau mà húc. Sừng đập chan chát. Bụi tung mịt mù. Bò cái bò con chạy toán loạn. Người đi chợ cũng chạy tán loạn theo. Chính trong một cuộc bò đực giao đấu đó mà con bê con của lão chăn chạy lạc sang bầy bò khác. Lùng kiếm không ra. Phải lùa bầy bò còn lại về chuồng. Chịu năm quất roi mây có lắn ngang lưng. Chịu nhịn đói bữa tối đó và cõi quần áo lội qua Cây Dừa đến từng chuồng bò ở hai làng Bình hòa, Phú-mỹ mà kiếm. Bóng tối cũng dày đặc êm và mềm như đêm nay. Sao cũng nở chi chít và lớn hở như đêm nay. Mỗi chân và đói, và lạnh, lão ngồi bệt ở bờ sông mà khóc òa lên. Lão sợ cây roi mây dài của chủ. Mỗi lần vút tối, lắn roi xé gió nghe vút một tiếng dài và thân roi quấn tròn theo thân mình gầy nhom của lão. Nhức nhối như có lửa trong thân roi. Rì rì như có máu úta ngay theo lắn roi.

Lão thở dài lăn mình trên chông. Tiếng vạt tre cọt kẹt ở dưới lưng. Lão đưa một ngón tay lên chấm ở khóm mắt, ngạc nhiên thấy đã có nước mắt đọng ở đó tự lúc nào. Lão quay sang bảo vợ :

— Hôm rày bà chưa xuống dưới đất thăm. Bắp đã trồ cờ dưới đó.

Tiếng ồm ồm của lão làm mụ Túc giật mình. Mụ đang xe sợi trên bắp đùi đè trần mà mắt thì lờ đờ ngủ gục.

Mụ hỏi lại :

— Cái gì ? Nói cái gì ?

— Bắp trồ cờ ở dưới đất mình.

— Tưởng cái gì. Làm người ta giật mình.

— Mai bà xuống vuu gốc với tôi.

— Mệt ! Tưởng năm sở bảy sở gì. Có một vật đất bằng bàn tay mà cũng làm rộn.

Lão lại cười hề hề.

— Một bàn tay cũng là đất, năm sở bảy sở cũng là đất. Tao có một bàn tay thì tao rộn theo một bàn tay.

Mụ ngáp dài tỏ ý không muốn nghe nữa nên lão cũng chẳng thèm nói thêm. Nói với đầu gối còn hơn nói với con mẹ này. Lão nằm lắng nghe gió thổi xào xác trong lùm cây sung, tiếng dầm chèo gõ lộp cộp trên be thuyền đang búa lưới ở mé sông. Bao nhiêu tiếng đó đều quen thuộc với lão, ghé lại chặng nào trong quá khứ lão cũng đều gặp nhưng mà riêng đêm nay lão thấy thiết tha thân mật. Quả tình niềm vui của ban chiều đã theo lão không rời và trong giấc ngủ chập chờn đường như lão chiêm bao thấy toàn những già lúa đồ thành đống, thành đống cao rộng mãi ra, cao vút lên, vô biên, tràn ngập khắp cả. Chỉ toàn những lúa là lúa.

Ngày thu mát lạnh tiếp theo ngày hè nồng nực. Cái ao con ở góc mảnh đất mỗi ngày một thu hẹp chu vi. Đất lấn ra ở ven bờ, đất chụp lên rơm khô cỏ khô, đất bờ đến đâu là cây cà dây muối tiếp chân đi theo, châm rẽ xuống để giữ cho đất khỏi lở. Lâu lâu giữa lúc đang cuốc đất lão chợt nghe tiếng con cá vẫy đuôi một cái mạnh dưới lòng ao. Lão dừng cuốc quay lại nhìn vừa mỉm cười làm bầm nói :

— À ! vẫy mạnh đi con. Đợi hôm nào lớn ông bắt về um một chảo.

Lời hăm dọa có đượm vẻ thân tình. Nếu một ngày nào lão thả lờ hay úp rơm mà bắt được cá thì chắc lão sẽ ôm cá lên tay mà nhìn như ôm một người bạn. Khi mặt trời lên cao nước ao ấm áp thì rồng rồng bơi lội tung tăng. Cá săn cá rõ thi nhau đớp móng làm rung rinh mặt nước. Hoa súng vươn mình lên cao xòe nở từng cánh trắng. Mặt ao trong giống cái khăn trải bàn có thêu thùa lá hoa rậm rạp.

Một ngày tháng Mười năm đó, ông thư-ký địa-bạ của Xã đi ngang qua đầm đất, lấy chân gạt tấm cửa ngõ bện bằng chà gai tre, lững thững bước vào. Lão đang cởi trần cuốc cỏ đầm mì, vội vã quay lại Lão mời ông thư-ký vào ngồi ở cái chòi nhỏ. Vừa đặt dít ngồi lên vạt liếp tre, ông thư-ký chép miệng:

— Chà! Ở đây gió mát quá. Ngủ trưa thì sướng tuyệt

Lão «dạ» một tiếng rụt rè.

— Chòi này cụ làm đè giữ dưa?

— Dạ, giữ dưa giữ bắp luôn thề.

Lão móc tu-ví đựng thuốc ra mời. Thuốc sắc mỏng như sợi râu màu xanh úa, Lão nói :

— Mời ông thư-ký hút thử. Thuốc này là giống thuốc Vân-hoa tôi xin được vài chục cây đem trồng ở góc kia.

Lão đưa ngón tay chỉ về đầm thuốc đang ra hoa. Những lá dày, rộng mọc ở dưới chân đã bị tước hết.

Khói thuốc phì phà đầy nghẹt cái chòi nhỏ. Chợt ông thư-ký dồn-hẳng một tiếng lớn rồi trình trọng nói :

— Mấy bữa nay Xã phát động công-tác kiến diền. Ai có ruộng đất đều phải làm tờ khai. Cụ...

— Dạ, thưa ông thư-ký, đất này là đất bỏ hoang tôi mới phá vỡ...

— Tôi biết... tôi biết..., — ông thư-ký vội ngắt lời. Cụ khai đè đứng tên làm nghiệp-chủ kèo sơ sau này có người tranh đoạt.

— Dạ.

— Đất khai hoang thì cụ được ăn hoa lợi năm năm khỏi phải đóng thuế.

— Dạ.

Thấy ông thư-ký ngồi im lặng không nói tiếp, lão lúng túng hỏi :

— Nhưng mà cách-thức khai báo...

— À, cụ cứ ra trụ-sở xã rồi anh em làm dùm cho. Cốt là cụ phải đo đạc miếng đất theo chiều dài, chiều ngang rồi tính diện-tích.

Những tiếng «chiều dài, chiều ngang, diện tích» khó hiểu khó nhớ làm mặt lão nhăn nhó lại.

— Được rồi. Đề tôi bàn cho cụ. Biết chưa? Cụ đo một bờ này, — ông thư-ký giơ ngón tay chỉ, — coi nó được mấy thước. Biết chưa?

— Dạ.

— Rồi cụ đo bờ này, — ngón tay lại chỉ về một phía khác, — Biết chưa?

— Dạ.

— Xong đâu đó, cụ ra trụ sở xã, chúng tôi tính toán đùm cho.

— Dạ.

Tiễn chân ông Thư-ký xong, lão loanh quanh nghĩ đến việc đo đất. Đo bằng cái gì bây giờ? Thước đâu mà đo? Cả năm cả đời có bao giờ lão mó động đến cái thước? Đơn vị đo-lường của lão là gang tay, sải tay, đòn gánh, cây sào. Đơn-vị nhỏ thì chí-li bề bông hơn: lòng tay, mút dừa, mút chìa vôi, hột bắp, hột gạo, hột kê, con mọt... Cái ngạch địa này rộng năm gang... mặt trời lên hai sào... cái mun bọc to bằng mút chìa vôi.. đóng cái răng cối xuống thêm nửa hột gạo... đó, những dụng-ngữ thông thường mà tai lão hằng nghe, miệng lão hằng nói. Lão đi rào nửa xóm mới mượn về được cái thước. Lão nối chắp hai sợi dây gầu làm một và do đủ năm thước. Nơi mỗi đầu dây lão cột một thanh cùi vót nhọn. Lão đợi một đêm trăng sáng và rủ vợ cùng đi đẽ mụ giúp tay với lão, nhưng mụ ươn ngạnh cãi lại:

— Tôi không biết đo đặc tính toán.

— Thì ai biều mụ đo đặc? Mụ chỉ cần cầm một đầu dây rồi tôi làm gì mụ cứ làm theo.

— Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi đâu có đất có ruộng mà biết làm theo? Giọng lão nắn nì :

— Mụ chịu khó một chút mà.

— Không.

Im lặng một phút, chợt mụ la oang oang lên như đề phân vua với hàng xóm :

— Đo đo đặc đặc... Đặc điền đặc thò cái gi.. Làm như giàu lăm. Đo cái gì lại đẽ ban đêm mới đo? Quá là đi ăn trộm.

Lão uất người nạt một tiếng:

— Im đi. Cha mày. Cái miệng như cái mõ làng.

Và lão vội xách cuộn dây gầu đi tuốt. Cái mõ oang oang ở sau lưng lão. Thật là đồ ngu. Lão đã chọn ban đêm để đứng ai soi mói nhìn vào công việc của lão. Lão ngượng khi sung sướng mà bị ai bắt gặp. Như ngày Tết mặc áo mới. Như ngày cưới vợ, lão đi đón dâu bị hàng xóm chạy ra đường xem mặt. Lão lầm bầm trong miệng những tiếng rὸi-rạc vô nghĩa.

Đến đám đất, lão cởi áo vắt trên mái chời theot hói quen. Đêm mát lành lạnh. Mặt trăng sáng trắng như cái đĩa bạc chạy vụn vút trên nền trời không mây. Lão đi lại một góc rào vẹt cành cây lá cây đẽ cầm sát một cây nọc xuống. Lão cầm đầu dây kia đi châm rải, tránh những dây dưa, nhảy qua những vòng khoai... đi cho đến lúc sợi dây căng thẳng mới dừng lại. Lão cầm cái cọc thứ hai xuống. Miệng dōng đặc đẽm: Một. Tiếp theo, lão giật mạnh sợi dây cho cây cọc ở góc rào nhô lên, lão thu dây vào lòng bàn tay rồi lại châm rải bước đi cho đến khi sợi dây lại

căng thẳng dưới tay lão. Cứ như thế, chậm chạp, nghiêm trang, lão đem hết tâm hồn mình ra để cắm ngay ngắn chiếc cọc, để kéo thật thẳng sợi dây, để đếm dồng đặc : Một... Hai... Ba... Bốn... Không một mất một thước đất. Không bỏ sót một tấc đất. Phải đo cho hết phải đếm cho đủ. Lão cứ mong sao cho đất dài mãi, dài mãi, vô tận ở dưới bước chân mình. Ánh trăng chao qua chao lại, rót chảy theo lòng lá mõn lá bắp nghiêng nghiêng. Lão lắng nghe tiếng chó tru ở các thôn xóm rải rác xa xa, tiếng con éch òm-ộp ở bờ ao, tiếng dế ri-ri như rìa xói vào bóng tối.

Khi đã đo đủ hai chiều, lão làm nhầm đọc thuộc những con số, những con số kỳ diệu đang biến lão thành chủ-nhân ông của một sản-nghiệp do mồ hôi và bắp thịt của lão gầy dựng nên : sáu dây sáu thước chín tấc, bốn dây... Lão học thuộc dây con số đó khi vục gáo vào lu múc nước rửa chân, khi leo lên chõng nấm, khi lơ mơ đợi giấc ngủ đến.

Sáng hôm sau, lão đi đến trụ-sở Xã Suýt tí nữa thì quen tay cởi bặt cái áo ra để tìm chỗ vắt. Lão quen ở trần nén da chai đi, mặc áo vào một lát thì thấy ngực và ngứa ngáy. Ông thư-ký địa-bạ tươi cười chào trước :

— À, cụ Túc. Thuốc lá của cụ hút đậm hơn thuốc Cửng-son. Hôm nào hái ủ được nhiều nhiều, cụ nhớ để dành cho tôi một ghim. Đã đo đẩm đất xong chưa ?

- Dạ, mới đo hồi hôm.
- Được bao nhiêu ?
- Dạ, sáu dây sáu thước chín...
- Sáu dây là cái gì ?, — lông mày của ông thư-ký nhíu lại.
- Dạ thưa quên. Tôi lấy cái dây để đo. Mỗi dây năm thước.
- À, được, Mời cụ lại bàn dây.

Lão tìm chỗ để đặt cái nón rồi tiến lại bàn giấy. Ông thư-ký rút một tờ trong chồng giấy có in chữ sẵn đặt ở mép bàn, và mở nắp bút máy.

- Cụ tên gì ?
- Dạ, Nguyễn Dương
- Không phải tên Túc à ?
- Dạ không. Nguyễn Dương là tên trong bài chỉ thuế thân.
- Sanh quán chánh quán ? Làng Ngân sơn không ?
- Dạ phải.

Ngòi bút chạy rèn rẹt trên giấy.

— làng Ngân-sơn... tòng An-son... quận Tuy-an...

Ông thư-ký vừa đọc to vừa viết. Y như trong một lớp học. Cái miệng đọc

rạng rỡ của ông thầy giáo. Bàn tay nhăn nại cầm bút của học trò. Miệng ông thư-ký méo xêch, uốn éo theo đường đi của ngòi bút.

— Thồ canh nhất khoảnh... Bè dài bao nhiêu ?

— Dạ sáu dây sáu thước chín tắc...

— Sáu dây vị chi đi ba mươi thước.

Ông viết những con số thật to, chàm chậm, cẩn thận, tô đi tô lại nhiều lần.

— Bè ngang ?

— Dạ, bốn dây bảy thước tám tắc.

— Hai mươi thước cẳng với bảy là hai mươi bảy thước tám tắc..

Lão Túc nhìn chăm chăm vào đầu ngòi bút. Nét chữ đều đặn hiện ra, nhẹ nhàng, ngoằng ngoéo khiến lão muống chóng mặt. Như khi ngồi xe uốn mình theo con đường lượn vòng và ở dưới mắt, dãi sông, lùm cây, xóm chợ, ruộng lúa chao qua chao lại. Ông thư-ký không hỏi lão nữa mà nhíu ngăm đôi lông mày xuống đề tính toán :

— Tám lần chín là bảy mươi hai, viết hai nhở bảy. Tám lần sáu là bốn mươi tám với bảy là.. với bảy là... bốn mươi tám với bảy...

Ngòi bút gạch, xóa, bôi, sửa nhiều lần. Ông lấy thêm tờ giấy khác, lại tính, lại bôi. Những vết nhăn ngắn cày sâu ở khoảng giữa hai chân mày. Lão Túc chắp tay đứng im lặng, chăm chăm nhìn. Lão có cảm giác mình đang phạm tội. Quấy rầy kẻ lớn ! Lão chuyển sang sợ hãi khi chợt nghĩ đến sự lúng túng của ông thư-ký. Ông ta có thể tính sai làm mất đi vài thước đất. Bao nhiêu là mồ hôi, là hơi thở phì phò, là gân cốt vươn lên cùi xuống mới có được một thước đất. Ngòi bút tài ba mà cũng ác-nghiệt. Nó có thể xóa mất, một cách dễ dàng, bao nhiêu công lao của người ta. Một vệt đòn loáng thoảng ở đâu trong cổ họng bắt lão muốn ho nhưng lão không dám.

Tiếng dăng háng của ông thư-ký làm lão giật mình. Vẽ mặt tươi tỉnh, ông hơ ngọn bút vẽ một vòng tròn bao quanh con số thành như sơ đề không thì nó trốn mất. Ông giơ tờ giấy lên xa đôi mắt một chút, chộm sát đôi môi lại rồi một tay xoa cằm, ông dōng dạc tuyên bố :

— Một ngàn không trăm hai mươi lăm mét ca-re.

Lão Túc hơi cong lưng xuống và “dạ” một tiếng nhỏ. Khi nhận ân-huệ, mọi người đều cong lưng và nói khe khẽ như vậy.

— Cụ kỵ dưới tờ khai này đi.

Vừa nói, ông thư-ký vừa ấn bút vào tay lão. Lão rung mình khi tay chạm vào cán bút. Giọng lão thiều-não :

— Ông cho tôi... lăn tay.

— Không được. Thời-đại bây giờ mà đâu có chuyện lăn tay điềm-chỉ ?

— Thưa ông, tôi cố gắng đi học bình-dân mà tối dạ u-mê quá, học đâu quên đó. Tay quen cầm cày cầm rựa nên hẽ cầm viết là cứ tuột ra.

Ông thư-ký cười to, nhìn xuống những ngón tay của lão sù sì cong vẹo như rẽ đuối, rẽ bàng.

— Thôi được. Đưa tôi cầm tay cụ kỵ dùm cho.

Ông đặt cán bút vào giữa lòng bàn tay lão rồi nắm trọn bàn tay ấy kề gần mặt giấy đầy lên đầy xuống. Ngòi bút xóc giấy liên-tiếp, mực tóe ra như hoa cải:

— Cụ đừng đè xuống... đè yên tôi lái cho.

— Dạ.

— Cái lưng cứ ngồi thẳng. Kia! Đừng đè chớ. Cầm lỏng lỏng cây bút một chút.

Khi ông thư-ký ra lệnh «Thôi» thì một chữ **Đương** méo mó đã nằm yên trên mặt giấy. Tim lão đập rộn ràng. «Bút sa gà chết». Chẳng biết lão vừa ký nhận là gì. Nếu đó là một văn-tự vay nợ, một tờ giấy bán đất thì thật rồi đời lão. Nhưng mà không có lý. Lão nghèo nàn thế này, ai nỡ lừa đảo lão làm chi. Cán rựa của lão bóng loáng vì phạt bờ chặt gốc trên mảnh đất đó, lưỡi cuốc của lão phàm pháp tháng này sang tháng khác trên mảnh đất đó, nào ai còn không biết. Lão đem lòng thành ra mà ở với thiên-hạ.

Trên đường về, lòng lão bâng khuâng rộn ràng. Mảnh đất của lão đã có tên tuổi, đã được làng xã biết đến, và công-nhận chính-thức. Nó được hiện hình bằng chữ nghĩa trên một tờ giấy in, vuông vức ngay ngắn xếp với chung hàng trăm tờ giấy khác, hàng trăm miếng đất miếng ruộng khác. Nó không còn là thứ đứa con hoang (đất hoang cũng giống như đứa con hoang vậy). Nó đã được công nhận, được xếp vào hàng ngũ bình thường. Tên của lão đã có trong sổ bộ bắt đầu từ hôm nay. Người ta gọi lão là nghiệp-chủ. «Nghiệp chủ Nguyễn **Đương**... thồ canh nhất khoảnh... diện-tích một ngàn không trăm hai mươi lăm.. ca-rê...» Chẳng biết «ca-rê» là thứ gì. Nhưng có «ca-rê» tức là có đất.

Lão vui chân rào bước. Chân chấp phải một hòn đá đau điểng nhưng lão nhảy lò cò lên vài bước, xuýt xoa rồi thôi. Có chảy máu chút chút cũng không sao. «Một ngàn không trăm hai mươi lăm... ca-rê. Nguyễn **Đương** .. thồ canh nhất khoảnh...»

VÕ HỒNG

«HÒA ĐỒNG» ĐỢT MỚI

Các bạn thanh niên, sinh viên muốn tìm một đường lối suy tư, hoạt động, không thể bỏ qua :

Tuần báo **HÒA ĐỒNG**

Phát hành ngày thứ bảy mỗi tuần.

Sau một tuần nghỉ để «xét lại» **Hòa Đồng** số 27 ra ngày 17-7-65.

TRUYỆN 3 KỲ :

TÚY-HỒNG

(Xin coi từ B.K. số 204)

tóc mai nghìn năm

Đánh rối mó tóc dài bới xách lên cao và lóc cóc mang dày nhọn mõm thì ra chiều mô phạm quá, thời thả rơi cho tóc xõa tung bốc rồi xuống thân hình mập mờ thờ-ơ gói ghém trong lớp áo hoa bèo mong manh khi hai huyệt mũi đã pháp-phồng hơi thở hiện sinh. Tôi muốn bốc gọn cuộc đời trong một nắm tay, muốn cầm chiếc cốc pha-lê óng-ả vung mạnh tay ném vỡ tung-tóe ra từng mảnh vụn hào-quang. Vinh ghiền cà-phê nặng, tôi muốn nóng sôi lên thành thứ nước đen kích-thích đó. Hiện tượng này muốn tan thành nước cà-phê đậm đắng lướt qua môi, thấm vào lưỡi, trôi xuống cổ họng chàng, hai thở thịt từng trải quơ-quậy kéo siết những chiếc hôn kích-thích. Phần việc đầu tiên của tình yêu là chiếc hôn môi ray rứt cho tôi nhắm nghiền mắt lảo đảo vòng lưng. Tan thành nước càphê mới hết nghĩa chữ tình. Vinh ơi em là chất lỏng kích-thích vô tội, là càphê của anh. Hãy ngâm em giữa hai môi dày trác táng, uống em đi, nuốt em đi ừng-ực. Chỉ vẽ cho em cách chế càphê và phương-pháp chui vào lòng anh để anh thao-thức cồn-cào, tinh người bỏ ngủ vì đã liếm em trên đầu môi chót lưỡi, đã ngâm, đã nuốt ực em vào anh rồi. Càphê ơi càphê môi càphê thác loạn...

Tôi quơ vài lác lướt trên mái tóc xõa dài rồi ung-dung đi ra phòng ngoài. Thùy liếc xéo tôi một cái rồi nhếch miệng cười lớn :

— Chị Hoài đẽ đầu tóc dài giống ông Voltaire quá.

Tôi vuốt a vật áo dài úp chéo :

— Mi đẹp !

— Bà vào mở tự-diễn Larousse coi thử đầu tóc bà có giống tóc ông Voltaire không ? hi . hi.. Còn giống thêm cả mái tóc Racine, Corneille nữa chứ ! Mỹ miều quá !

Tôi bật cười nhẹ cầm chiếc khăn tay ý tứ chặn lớp mồ-hôi ướm rịn trên mèp.

— È thằng Côn ra kêu dùm chiếc xích-lô đi, kêu cho được ông xích-lô lý-tưởng có đời tư tuơm-tắt sạch-sẽ, hạnh kiềm đường-hoàng đúng với nguyện-vọng của cha nghe không !

Xong câu nói tôi cười rất to vắt cái nhìn lên mái nhà bếp nơi cha đang hì-hục gỡ mấy viên ngói bề. Cha làm nhà thì tuyển thợ nề lý-tưởng, thuê xe tháng cho con gái đi dạy cũng chọn người phu lý-tưởng. Ban ngày đi ra ngoài nhác thấy hàng điện đường quên tắt là cha đạp xe xuồng báo cho nhà đèn biết ngay.

Tiếng thằng Côn nghiêm trang :

— Cảnh cáo mấy chị bữa ni đừng sai em chạy nữa, đừng bắt em làm việc cho mấy chị nữa. Cả bầy con gái cứ xúm vào tấn-công một mình thằng này. Lỡ sau này người ta ra đời sẽ quen thói phục-dịch chịu lụy đàn-bà. Nhục lắm. Cứ sai sửa mãi, sai cả ngày, ưng tập dần cho em trai ngày sau sẽ bị phụ-nữ lợi-dụng hành-hạ.

Chị em nhà tôi ai cũng lý-sự đầy mồm. Nữ cười Thùy ẩn sâu đôi má đồng tiền :

— Thằng Côn chiều ni ăn nói có duyên ác. Tôi tróc đầu thằng Côn rồi hấp-tấp đi ra. Những bước chân gian-nan vẽ hình chữ bát. Xe xích-lô là chỗ ngồi cô-dơn của tôi giữa đường phố. Tôi ngả lưng chao mắt nhìn con đường Phan-Chu-Trinh bò theo sông An-Cực mệt-mỏi lờ đờ. Hè sang đã lâu mà hàng phượng cộng cộng vẫn chưa điểm son trên mọi cành lá. Tấm biếu ngữ đăng ngang đường đòi hỏi quyền tự-do. Có 4 chiếc xích-lô chờ 4 ông Mỹ đi hàng một ; người Mỹ ở Huế hình như khoái đi thứ xe này. Họ ngồi ung dung-tự toại với tất cả chiều dài thân-thề như đang nằm ghế xích du hai chân duỗi thẳng ra không quen giữ-gìn ý-tứ.

Tôi xuống xe ở nhà dây thép, vào bỏ thư rồi đi bộ lên trên cercle. Học trò bán công bâi học ra về nghênh-ngang giữa lối đi. Hai anh con nit trên xe đạp tông nhau ngã lăn liền vùng dậy ôm nhau vật lộn thanh toán gấp bỏ xe nằm giữa đường mặc kệ.

Tối trời rồi nên sân quắn vắng, ghế đá vắng. Dạ hội tổ chức ở lầu trên. Vì hát hay nên tôi thích đi tiệc, đi dạ hội.

Từng giải giấy ngũ sắc đan hình mặt vồng giăng từ búp đèn đến dàn hoa ti-gôn buông lả lả trên đầu người. Gió sông Hương se sère vén nhẹ tà áo nhưng mặt

sông trên cao nhìn xuống vẫn êm ám mịn màng như một tấm nỉ xanh biếc thêu nồi vài cánh buồm trắng, vài chiếc ghe đen đi ngầm.

Móng tay nhọn naro chích nhẹ lưng tôi.

— Chị Hoài chút nữa tiệc chị ngồi bên em nghe không?

Tôi quay lại trợn mắt:

— Ô Lan, áo dài hắp dẫn quá.

— Chị Hoài, chị Hoài đến đây nói chuyện. Lớp bạn gái trẻ như em vừa đẹp vừa học giỏi. Buồn không ai già hơn mình để kêu bằng chị. Nhiều cô gái đau nhói vì tiếng chị của người cùng phái, tiếng rủa lịch sự trau chuốt. Minh già nua cù kỹ quá rồi khó mở miệng công lại ai bằng chị. Miễn trách, đây sẵn sàng làm chị tất cả, cả đàn ông nữa. Mè đã thấm mệt quá rồi, tuổi nặng chồng lún vai nhẹ. Cóc cần, phút này mè chỉ muốn tan thành nước café thôi, café là môi, là hôn anh Vinh.

Lan chia tay vào người tôi:

— Chị Hoài tiêm thuốc hồi nào mà mập ra mau dữ ghê. Dòm coi mấy bà dòm coi, này này toàn là những đường nét địa dư với binh học: Hai bán cầu ngực, một vòng cung mông.

Hường vung tay:

— Chị Hoài công lại con Lan đi... Đàn bà nhìn từ cổ xuống đại khái giống nhau cả tại sao con Lan lại đi xà xói vào thân hình chị, tả chị, vẽ phồng lên...

Tôi hứ một cái quắc mắt cười giã lả:

— Chửi ta mấy ta cũng không tức bằng bị đem tả bằng lối văn phóng sự... Thân thề mày chắc đã quí báu gi... Kề ra Lan cũng biết cách chọc tức đấy.

Rồi tôi ngửa cổ ra đằng sau cười phá, Lan chớp chớp hai hàng mi mỏng hậm hực. Bỗng tôi ngậm cười, hai má nóng bức, chao mắt nhìn. Vinh đã đến, điều thuốc ngậm lồng léo giữa hai hàng môi, một quyền sách nhỏ cầm tay.

Cơn hỏa hoạn tình-cảm nổ bùng xám ngoét một miền ý-thức, ngọn lửa cảm-giác mê say len lỏi vào từng sợi thịt thúc đầy tôi trườn tới, trườn tới. Ba bước nữa là vòng tay anh và tảng ngực ấm. Sống lưng tôi lồng ra, rã rời và tôi muốn nằm xuống. Lời nói rắn-chắc của Thảo bỗng vươn lên như thân loài rắn quắt đau nhói lý trí và dội tôi lại, ăn tôi lại. Vinh vô số người tình: thiểu phụ giàu, sinh viên, giáo sư, công chức, vũ nữ... hẵn yêu già, yêu xác thịt, yêu mộng, yêu dùi, mi đừng yêu thật, đừng hy sinh, đừng liều. Tôi đừng khụng, lời cảnh tỉnh như con sâu đất bò thủng màng tai, càu xúrc lồng ngực, đốt thành phản ứng... Nhưng... nhưng... tôi hiểu tôi rồi, hiểu lắm đi rồi, hiểu hết cả. Tình yêu ơi! Đà cảm xúc xoay tôi chóng mặt, xô tôi xồng xáo chạy bừa. Không quay lui, không quay lui rồi đó. Tôi yêu Vinh và không yêu ai nữa hết. Một người, một đời, một mối

tinh, một tâm sự, một nấm mồ. Tôi yêu Vinh. Và hết cả đàn ông là người thừa và ghét tôi. Tôi ngược mắt nhìn chàng cười rất khéo, nồng đượm nghệ thuật và vẻ tán tỉnh khôi hài đến. Chàng ăn mặc gọn, sơ sài nên đẹp. Lan thong thả rút quyền sách trên tay Vinh xuống :

— À.. V.H nhiều độc giả lắm... thấy sách báo ra mà không mua là tàn nhẫn, trái với nhân đạo, luân lý. Mua làm phúc để chê khen cho vui... ghét bọn nhà văn sống phi luân, tình cảm sung mãn và suy đồi.

Vinh nở miệng cười mơn trớn :

— Khắt khe quá... Cách phán xét như phê học bạ cho học trò vậy.. giận ai mà phát ngôn nặng nề rúra.

— Theo Lan thì phụ nữ không nên viết văn. Viết là phá, là hư, là thú tội, kêu van, đồ lỗi. Gây huyên náo, đồng bóng cho xã hội rút cục cũng chẳng hơn ai. Đá đồ, đập vỡ, đem cá nhân mình ra để phá hư. Một lỗi tự tử... tự tử...

Tôi cười dòn :

— Mắt sát con gái thiên hạ dữ quá.. Tuy nhiên ngôn ngữ của Lan rất hay, ngọt mát như nước mía như cam-thảo vì Lan bao giờ cũng xưng Lan Lan với bạn gái bạn trai.

Vinh chuỗi nhanh cái nhìn về phía tôi :

— Mấy cô chịch nhau hăng quá.

Lan tiến lên một bước đanh giọng :

— Chị Hoài tưởng Lan bao giờ cũng Lan Lan với tôi con trai sao ?... Chỉ Lan Lan với một mình Vinh thôi cũng đủ xót ruột rồi.. Không phải vì họ là đàn ông mà họ hơn mình được. Bạn trai dưới 35 tuổi bao giờ Lan cũng xưng tôi cả, danh chính ngôn thuận.

Vinh hỏi :

— Ngày mai Hoài coi thi trường nào ? Kỳ này được chấm ở Huế thích quá nhỉ?

— Quốc học ... à tối nay Vinh đưa tôi về nhà sớm nhá sơ ngày mai dậy muộn đến trường trễ.

Tiếng cười khỉnh của Lan hất ra từ mũi, hắn định đặc đi vòng quanh bàn xếp xéo những chiếc khăn trắng đặt gọn vào lòng ly. Tảng ngực lõa dưới cồ Lan nhấp-nhô theo sức bước.

Cách giao thân phái yếu, sự xâm nhập tình cảm dễ-dãi xóa chìu biên-giới lạnh-lẽo Con gái dễ vui dễ cười nhưng lòng con gái hay giận hay hờn mát, tham lam thích được chiều chuộng. Tôi thích chơi với bạn trai hơn, dứt khoát, thành-thật, rộng rãi.

Một số người trong các phân khoa đại-học cùng đến vui trong dạ-hội chia tay của dân sự phạm thi ra trường. Vinh lao-dao xuôi ngược tờ chức liên hoan và lanh phẩn tiếp tân bạn hữu. Sẽ có ca-si đến dự nữa. Rồi tháng sau Vinh sẽ mài-dũa cuộc đời mồ phạm ở một miếng đất xa Huế, một thị-trấn tưng bừng hay một vùng đầy tiếng súng. Chàng mất tôi hay tôi mất chàng. Không, không tôi sẽ vứt Huế, già-từ lòng cha mẹ, đệ đơn xin thuyền chuyền đến đơn vị nào có tiếng giảng bài gõ thước, có dấu chân đi về của người đàn ông đã hôn tôi mấy chục ngàn cái, đã xử tử đời con gái của tôi. Người thiếu tôi món nợ máu !

Các nàng văn-khoa ùa đến sắc hương choáng ngời. Má trắng, má hồng, môi đậm hay môi nhạt, tóc độn phòng hay tóc ôm vai, đèn đêm huyền ảo khiến vẻ đẹp bóng loáng lên men rất nhiều. Lâu ngày không gặp, chùm con gái chuyện trò nghịch ngợm tíu tíu, cười đùa ào ạt. Ngôn ngữ gái Huế, không phân minh, sắc gọn, nói nói cười cười ríu rít lẵn lộn như lời chim đầm-thoại :

— Năm nay có nghị định là dân sự phạm mới ra trường không cho bồ dạy ở Huế, Gia Định, Saigon

— Tình hình chính-trị bần thỉu như thế này e xin ra dạy miền Côn-đảo mà còn thú-vị hơn.

— Ở Côn-đảo tù binh chính trị phần nhiều trí thức hạng bự. Ai ưng cưới bằng cấp thì ra đó. Tui này phải kéo cả đại đội phụ nữ ra đó đàn áp không cho mấy chàng tù binh nổi loạn. Ở Côn-đảo mình học nghề khoái lầm, ngành tiêu công nghệ nhà tù xếp sòng rồi đa.

Thói quen cô đơn, nỗi buồn vô cớ đem tôi ra ngoài cuộc vui khiến tôi bần thần nghĩ rằng đời chỉ có tôi là đàn bà và hết thảy đều là loài khoáng chất và thảo mộc. Tôi muốn kéo Vinh chạy đến gốc xoài thi thảm những mệt đàm yêu đương kín đáo ngon hơn những chiếc hôn, nắm tay nhau đi qua ghề đá không ngồi, đi cho hết con đường rừng Đoát xuống tới An-cựu, Da-lê, Thanh thủy... Chân mỏi gối chồn, hai tôi đâu lưng dựa nhau gục đầu trên hai cánh tay khoanh ngửi vùi. Và buổi mai tĩnh dậy, tĩnh dậy với Vinh bên cạnh, với kẻ hoa tiêu của cuộc đời bên cạnh, tôi không còn đưa 5 ngón tay ốm lên rờ hai chiếc má gầy. Cái hôn đầu ngày của Vinh bù vào chỗ khuyết da thịt trên má.

Cười cười nói nói lao sao lay động thức ăn bàn tiệc. Người đẹp nhiều. Áo dài sáu bốn với vòng eo năm mươi. Sự đặc thắng của tuổi trẻ là sắc đẹp và tri thức cao. Tôi chủ bại, thua ngay từ đầu. Tình yêu tan thành nước và tuổi già là đá. Giữa xã hội giữa cuộc đời bắt tôi sống như con vật bệnh. Tôi cúi mặt nhìn đôi giày tuu nghiệp như cây hồ ngươi cả thận rũ xuống trước sự động chạm. Thảo quả quyết rằng trên quả địa-cầu không còn tình ái nữa : kẻ nào còn tìm ra ở mình thứ tình dị thường đó là vương phái triều bình nan y. Tôi đau gì và tôi đau gì ? Đời chỉ có Vinh là thầy thuốc. Ai ký tên trên thư tình và ai ký tên nạp mình

cho tờ hôn thú. Tôi chỉ là một con dơi đui vật vờ bay mãi một mình và cuối đường mây là nấm mộ tròn.

Một cái cùi chỏ tông vào sườn cho tôi giật mình nghe Thúy gọi kim :

— Mởa thì mỏa thích lấy chồng bự thôi : thương gia, chủ đồn điền, thầu khoán.

Loan thêm nghĩa :

— Chẳng có gì lạ trong tư-tưởng con Thúy. Tao cảm-thông mi triệt-de vì... gia đình tựi mình đồng con... Cuộc đời ăn diện, nhu-cầu vật-chất là nhát gươm nguy-hại. Lòng tốt là tro, tâm-hồn là cùi bắp vô ích vô bồ. Mình chỉ cần nhu-cầu vật-chất thôi. Lấy chồng để trả thù cha mẹ. Tại cha mẹ cứ rầy-rà dằn vặt nhau đay nghiến nhau trước mặt mình, bên tai mình. Tháng này mới 15 tết đã hết tiền, thâm nhiều, nợ nhiều, sau này về hưu thì làm răng. Đó là phương pháp ép uồng mình nên lấy chồng giàu, bỏ nghèo. Cực ghê ! Mong ai đem tiền đến cười quách đi cho rồi. Tao mà nghe ông già bà già đả-dảo nhau vì tiền là đóng cửa đắp mền, nhém bông vào hai tai.

Trâm thủng-thẳng :

— Tao a há?... Vật chất có thiếu thiếu một chút mới thích, mới ao ước mong mỏi. Đầy đủ no nê rồi thì bể tắc hy-vọng ước mơ... phải không chị Hoài?

Tôi chắc lưỡi :

— Trâm còn con nít bắt chết. Con nít mà,

Gió sông Hương dịu-dàng mơn-man từng người con gái. Tôi xoay lưng tựa lan-can nhìn xuống mặt sông dày thăm-thẳm lòng chao chao từng đợt tình-cảm. Sông Hương là người con gái trẻ nước ngọt mát pha trà rất thơm. Huế hôm nay hết thú ngù đò tự do, người đem nhau xuống thuyền tay cầm chắc giấy hôn-thú, thẻ kiêm-trà và tờ khai gia-dinh. Mặt sông êm mịn vắng hoe, bao nhiêu ghe đò đều chui mũi vào cầu Gia-hội. Hồng cánh tay gầy trong nắng dữ, quần túm ống gấp cao và gói mớ tóc đen trong khăn quàng đỏ ối, tôi co rướn thân-thề theo đà chân đạp vào bánh xe nhịp-nhàng mềm-mại bơi sải con thuyền lá tre lên miệt trên con nước. Áo vắt vai, quần tam-giác, Vinh ngồi đối-diện miệng ngồm-ngoàm cặp chiếc bắp nướng, tai nghe mũi thở và mắt nhìn ngực pháp-phồng. Tôi thèm ăn mía, dưa leo, thèm đu đủ, dâu Truồi, cù đậu, thèm mọi thức ăn ướt ngọt để dội mát con sốt thân-thề đang bốc ngọn. Má, môi, tay, vai ngực bụng đều đã phạm trọng tội rồi duy miền nam thân hình còn treo trái cấm. Chiếc périssaire bại hoại tê liệt chèo không nồi nữa. Con sông bao phen là chứng-nhân đặc tội của loài người. Đôi mắt đần ông sáng đó và người đần ông ngồi đó. Tôi nằm dài gối đầu lên thùng périssaire. Con mồi mệt sung sướng của tình-cảm thụ-động tê-tê ở mỗi đầu khớp xương, tôi mềm nhũn và tôi yếu đuối trong tiếng hát khoẻ mạnh: «người về còn nhớ tiếng hát người em gái bên bờ dòng Hương. Lòng này còn luyến-tiếc

mãi, đêm mất rồi ngàyơi... Thuyền chàng chành muôn lật úp tôi nhắm mắt đưa tay quấn-quai đón Vinh đang cầm mạn gỗ lần từng bước qua thăm bên tôi. Chàng bóp nghiến đôi vai, kê mặt vào gáy, chàng ngậm vành tai tôi, búng cái mũi rồi bốn cái môi run-rẩy mười chiếc hôn, hôn lên tiếng hát ngọt, lên hai huyệt mũi pháp-phòng hơi thở nóng. Các mạch máu bây giờ là vô số con kiến bò ngồn ngang trong cơ-thề mùa hạ oi-bức, cơ-thề tôi mòn khô chịu nắng suốt lộ-trình con-gái. Vinh chiếm cứ, Vinh công phá, Vinh gông cùm tay chân tôi. Thuyền lảo-đảo muôn lật, mái chèo dài vướng-viu, tôi vùng giật mạnh tay chân về và cởi áo quần ngoài phóng mình xuống nước quẫy khúc lăn lộn trong kiều bơi loài ếch nhái trốn chạy.

Vinh trổ mắt nhìn rồi lao người theo phóng đuôi chỉ một thoáng đã nắm được eo tôi. Hai tôi hụp lặn xuống sâu rúc đầu trong lòng sông tìm môi tìm hôn và tôi nuốt sắc mẩy ngum nước. Vừa tắm vừa bơi thuyền lên đến điện Hòn-chén thì tôi mệt ứ, nằm thở dốc nhìn Vinh súc-tích nhựa sống đù người theo mái chèo sải dài, dài vút như tôi làm con gái.

Tiếng cười nói úp chụp, Một bọn đi qua. Vinh cầm mẩy chai nước ngọt đứng lại cho tôi gài sửa chiếc nơ dưới cổ. Tôi vỗ vai chàng :

— Nhiều người đẹp quá, mỗi người mỗi vẻ.. Cẩm dằng ấy liếc xéo nhìn ngang nghe không ?

Mũi chàng hất ra tiếng hú :

— Cẩm sao nồi khi ý thích lòng ta.

Tôi vùng-vắng :

— Rứa thì thi đây đi về.

— Ủ... giận lẫy rồi.. xin tu-tỉnh từ đây để làm thầy lấy vợ.

— Sắp khai-mạc chưa ?

— Chưa, chưa.. kẻ quan-trọng chưa ló mặt.

Rồi Vinh kéo tôi hấp-tấp tiến đến chỗ các nàng Văn-khoa. Chàng ngó đáo-dác lựa tìm một kẻ nào rồi buơn-bả đi nhanh xuống lầu. Dân Văn-khoa đang bàn tính sôi-nồi về tồ-chức trại hè Đàlạt thường niên với những nàng con gái mạnh khỏe thô thô má hồng hơn mồi gái Huế, với cây trái rực-rỡ ngon lành, rau sống dưa leo xanh ròn sinh tố. Huế lạnh đay nghiến tâm-can, Đàlạt lạnh thăm-thia và dễ thương — nếu Đàlạt không lạnh thì Đàlạt đã không dễ thương — sương mù mặt lụa ngái ngủ buồn hoài kỷ niệm mông lung dễ vỡ. Xa Đàlạt rồi vẫn còn nhớ mãi cái lạnh trữ tình đó. gió nhẹ nhàng đợt cây không run, bóp trái mận vàng óng-à trong tay tưởng nhớ được chà xác má đỏ của người yêu không đánh phấn. Đường nhỏ trăm ngâm, cây lớn trăm-ngâm, một mình thiếu nữ đi bộ trông cô đơn và tội lỗi.

— Chị Hoài mơ mộng.

Giọng nói đàn ông thấp đẹt và tiếng ho húng-hắng, tôi ngắt mặt nhìn rất mau rồi cười liền :

— Anh Thạch.

— Chị đang mơ mộng chuyện gì mà bị tôi bắt được như thế này ?

Tôi cười xòa :

— Chuyện chồng con, chán ở với cha mẹ quá rồi ưng chui vào một nhà khác.

Thạch rút vai ngâm tay vào túi quần cười khì. Tôi nhìn anh và thấy cái cà-vạt cột nơi cổ có vẻ thừa đối với lối phục sức đàn ông. Nữ cười anh ta kề cũng khéo nhưng hơi đều đều. Đừng chơi với loại đàn ông đều hay cứ chơi nhưng phải có bùa phép đề trị ?

Thạch trề môi :

— Tôi có cảm tưởng buổi dạ hội này là một hôn-lễ của ai...chị Hoài..tối nay chị đẹp, giàn-dị, buồn và tâm hồn chị đẹp nhất.

— Uu chà, thằng người gõ này tán minh đây, thằng con... Tôi nói thăm với tôi câu đó và nói với Thạch câu khác :

— Chà, anh ni nói chuyện có duyên quá, nếu anh chết tôi sẽ phong anh làm tử thần mắt.

Tôi cười khanh-khách, khăn tay che chót mũi, Thạch chỉ nhếch nhẹ miệng cười ruồi. Uyên bưng khay bánh đi qua, Thạch hò lại lấy hai chiếc mồi tôi một. Tôi le lưỡi liếm chút kem.

— Bánh chi mà dở et. Anh về nhà chế cho tôi ly sữa đi. Giỏi.

Tên đàn ông gõ nhẹ mũi giày cứng rụt ngắn cồ.

— Lợi dụng

Tôi chong to mắt chầu mồm :

— Sợ bắt nhập tâm, sợ bị lợi dụng bắt nhập tâm.

— Phải.. sợ bắt nhập tâm. Đàn ông con trai kỵ nhất, sợ đứt đứt cái từ ngữ độc địa «lợi dụng».. lợi dụng nghe đau điểng, sạt nghiệp, rách tro phàm giá con người. Mà càng sợ, càng lạy van, dây này từ chối đả kích tận tình thì càng lâm, càng vướng mắc, không làm sao thoát được... Mà đàn bà thì cần lợi-dụng đàn ông như cần trang sức... «tao mà yêu hắn à ?... lợi dụng đề sai bảo cho sướng». Nghĩ tắm thân nam nhi cồ-thụ mà dại, về nhà cha mẹ nè nang, không nỡ sai bảo, em út nhớ chí cũng nạt đến nạt đại. Chị Hoài chắc chị cũng muốn lợi dụng...

Một tháng xao động tươi vui làm lạt màu những cảm giác xấu về nữ cười đều. Tôi vững dạ tìm thấy sự khá tiến-bộ của người đàn ông, lòng mừng mừng như những lúc bắt chộp hít ngửi mùi mít chín trên cây, những buổi mai dịu dàng vạch bụi viollette tìm thấy một vài cọng tím nết-na thùy mị ẩn nấp dưới tùng lá rậm dày bao-dung

— Anh nói chi mà bi thảm bi đát bi thương bi thiết quá trời... Còn bi gì nữa phỉ ?... Nên nhớ rằng lợi dụng đàn ông là mang món nợ đời, một món hận không

thề trả nỗi bỗng tiền, bỗng lòng tốt. Thứ nợ đó không có chi để trả ơn, đền công cả, chỉ có đem mình ra để trả mới nỗi, đem mình ra để trừ, để đòi chắc mới yên. Đàn ông họ nhầm vào sự trả công đó mới cong lưng phục-vụ mình. . Anh Thạch à ai chứ chúng mình thì luôn luôn nhờ và lấn nhau trong việc giao-tế. Khi ai mượn tôi một trăm đồng bạc, nếu tôi không có để đưa ra thì lòng quay quắt khổ sở như chính mình đem thân đi mượn tiền mà không được.

Thạch hướng mắt về các nàng Văn-khoa hạ giọng :

— Mấy cô ở đây do tình yêu theo chiều cao tri-thức, họ yêu những ông bề trên và khinh những thằng bề ngang... ngán quá. Họ chia đàn ông làm 2 hạng thằng. Tui này đứng vào hàng ngũ «thằng»... thằng Khánh, thằng Lạc, thằng Vinh... sanh-viên trí thức cùn.

— Mà các anh thì bao nhiêu con gái người ta là bấy nhiêu em gái mình. Đàn ông ai cũng đầy tham-vọng và kẻ tham vọng nhất là kẻ không có tham vọng nào cả... Kè ra Vinh succès lắm chứ ?

Chị quen Vinh nhiều không ?

— Khá đủ.

Khuôn mặt Thạch hao hao giống Elvis Presley, ông tài-tử người rất đãi, mặt dày thịt mà tôi thề không bao giờ đi xem. Nhưng trên màn ảnh mới có sự lựa chọn chứ ngoài đời mà được đẹp bằng một phần tư Elvis Presley cũng đã tốt mà nhiều phần rồi.

— Chị có biết chuyện Vinh và Lan đã làm hôn thú với nhau nạp chung vào hồ sơ bồ dụng để được đi dạy cùng một nơi không ? Hai anh chị tính toán tiện ghê !

— Trời đất ! Thạch Thạch anh nói gì anh nói gì trước mặt tôi thế. Trời ơi Thân thề gãy đôi cuộc đời gãy đôi. Như có chiếc giày linh góit đinh sắt đi trên phàm-giá đời con gái, tôi lúi lưỡi hồn hồn vừa điên vừa đau lắp-bắp hỏi Thạch :

— Sao sao... Vinh với Lan... Vinh với Lan à ? tự do làm hôn thú ?

Thạch nhìn xa trầm ngâm. Thề chất tôi thốt bình-thản vô cùng, không một mảy may đau-dớn, áo quần vẫn còn nguyên trên người nhưng tôi cảm thấy thân thề thắn-lắn dang dẵn bộc-lộ một cách đê hèn và thảm mạt. Tôi đó, tôi sâu róm tôi thắn-lắn, tôi xấu-xa đen bần rủi-ro. Tôi cũng là con gái và tôi thua lỗ trước những người con gái. Người ta sang ngang và tôi thút thít khóc trên bờ. Thạch nhăn đôi lông mày :

— Khỏi cần làm lẽ vẩn danh, coi tuồi, bỏ trầu, đính hôn... giản dị. Nhảy ngay một bước đến tờ hôn-thú, bản tuyên-ngôn cuối cùng của tình yêu... Hình như Vinh muốn tránh...

(còn tiếp)

TÚY HỒNG

Thanh - Tâm - Tuyền

TRUYỆN DÀI

(khởi đăng từ BK 193)

CÁT LÂY

PHẦN THỨ HAI

2 Diệp sang sông trên con đò tôi vẫn qua lại thường ngày, buổi sáng giữa những người đi chợ về; thuyền chở nặng trôi chậm trôi giòng nước lặng. Nàng nhìn trở lại bờ vừa rời xa, người và vật lùi nhô lắn vào nhau thành một khối cù động ngọ nguậy khó phân biệt; căn nhà của Diệp lẩn khuất sau hàng cây mọc cao dần theo dốc đồi và màn nắng mỏng đang buông xuống mặt nước. Lần đầu tiên Diệp vượt ngang con sông nàng vẫn đi dọc theo bờ trên đường về nhà, chưa khi nào tôi rủ nàng sang thăm gia đình tôi, nàng đi một mình với ý định táo bạo mù quáng và giữa sông Diệp hoang mang (chắc chắn như thế) trông trở lại khoảng ngăn cách thành phố thấy mình bấp bênh tro troi không được che chở kín đáo, Bờ sẽ đặt chân lên chỉ là một hàng cây thấp kín dưới bầu trời rộng, không thấy rõ bến và làng xóm đối với người chưa quen thuộc; Diệp nhủ thăm: Trí, anh ở chỗ nào? Tôi sẽ tới một chốn lạ hoắc, nơi Trí sinh ra và lớn lên, tôi có vào được không, tôi sẽ gặp những ai. Diệp không quan niệm được rằng tôi đã bị tách lìa khỏi nơi chốn sinh trưởng từ lâu. Trong ý nghĩ của nàng tôi chỉ là kẻ nặng mặc cảm vì sự cách biệt xã hội giữa hai gia đình và Diệp vượt qua con sông để chứng tỏ với tôi không trở lực nào ngăn cản được nàng. Màu áo xanh nõi trên giòng nắng sáng, Diệp chóng mặt khi nhìn bóng mình in dưới nước, một thoáng hối hận tiếc nhớ cái không khí êm mát tỏa từ những chân tường ướt của mái nhà gia đình, nơi mọi sự bắt trắc bị loại trừ, nơi sự ấm mocket nồng nàn như một chiếc

áo giáp phủ thêm một lần lên người, nơi đồi súng hoàn toàn quen thuộc như một niềm quên lâng dịu dàng, nơi sự hứa hẹn cùng tương lai lẫn trong từng cử động thời khắc... Những người đứng ngồi trên thuyền, câu chuyện họ trao đổi như một bức tường dày có những nét lem luốc kết hợp thành hình ảnh tùy theo tưởng tượng. Diệp ngó mông tới chỗ mở rộng của con sông, thấy tăm mắt bên trái hép dần khi chuỗi cây xanh trôi ra và kéo dài tới gần mình. Thuyền cặp bến, lúc ấy Diệp mới nghe tiếng nước vỗ dưới sạp thuyền, nàng là người bước xuống sau chót, đặt chân lên những viên đá làm bức vào bờ đất, hai tay nắm chặt hai vạt áo dài và chiếc nón nghiêng che hết một bên mắt. Nón cặp ở bên tay, dưới bóng mát của hàng dừa bên bờ kinh, Diệp bước đi trong nỗi hồi hộp khoắc khoải. Diệp có tự hỏi mình đang tìm kiếm gì? Tại sao mình cứ theo đuổi Trí? Sao không để mặc nó với những cơn khùng điên ruồng rã? Tình yêu có lẽ chỉ là nỗi niềm hư nguy trối buộc — «Tôi nghiệp con Diệp». Má tôi nói, má chỉ còn nhớ đến sau lần gặp gỡ duy nhất qua sự xót thương bôi xóa cả hình dung đứa con gái xuất hiện đột ngột một buổi sáng và rời biến mất. Còn Diệp nhớ bà, chỉ thấy hình ảnh người đàn bà tức tối bắt lực trước nỗi đau khổ của kẻ khác, phát lộ nỗi đau khổ của chính mình, như một số kiếp khác nữa của Diệp — Không, có lẽ Diệp nghĩ: lẽ ra mình nên mặt tâm áo bà ba, chiếc áo dài làm cho mọi người chú ý; lẽ ra mình nên bắt Trí đưa mình về hơn là tới một mình tự ý; Trí sẽ giận dữ vùng vằng khi hay biết, thây kệ, Trí phải chịu, phải thua, vì tôi yêu Trí... yêu hơn cả chính tôi...

Chị Lê đang quét lá ngoài sân trước con Liêu bò lê trên thềm. Chị dùng tay đứng ngó nhìn người thiếu nữ ở bên chợ qua, đi ngang ngoài rào, cặp mắt dáo dác, cố làm vẻ bình tĩnh. Hai người ngó gặp mắt nhau và cái khiếu linh cảm của đàn bà giúp họ nhận ra mối liên lạc mù mờ chưa rõ. Diệp đi tới vài bước, vượt qua nhà, rồi ngập ngừng trở gót; chị Lê vẫn đứng im đưa mắt dõi theo cử động của người lạ. Người ta vẫn bảo chị Lê có những nét giống tôi đặc biệt, riêng tôi tôi không nhận ra và tôi không bao giờ muốn chấp nhận điều ấy, người ngoài nhìn nhận được ngay. Diệp đứng vịn vào cửa rào hỏi:

- Thưa chị, đây là nhà anh Trí.
- Phải. Nhưng nó không có nhà. Nó đi học dưới Sài Gòn. Cô hỏi có việc chi?
- Bác có nhà không chị?
- Có. Má tôi ở trong nhà.

Chị Lê mở cửa rào, quan sát Diệp. Diệp ôm cái nón lá che ngực, mặt đỏ bừng, mắt trót, nàng vuốt lại đầu tóc tự nhủ: mình phải đi tới, tới nữa. Chị Lê mỉm cười, có lẽ chị nghĩ tới những ngày năm trước, chị đặt chân xuống bến xe Sài Gòn, một tay ôm bọc giấy, một tay cầm nón, bờ ngõ đi trên hè phố đô thành đầy cạm bẫy của bọn đàn ông chờ chực đè tới gấp anh Tạc; mà chị cũng hồng đỏ,

trán lấm tấm mồ hôi, trái tim hồi hộp, bước lính quỳnh băng qua những ngã tư
đồn nhóc xe cộ. Và chị bảo dịu dàng :

— Em vô đi. Chị là chị của Trí.

Chị Lệ bỗng con Liêu lên, dẫn đường, chị nói : Đi vòng đây em. Diệp theo
chị, đi trên thềm, trước những cánh cửa gỗ đóng kín như nhà không người ở, lách
mình tránh chiếc đôn sảng bụi bậm đặt ở đầu thềm, bước xuống đất cát mìn mà
những trận mưa còn để lại những dấu trũng của nước chảy giọt từ mái xuống
đã đào. Ngang qua nơi cửa sổ mở nhìn vào bàn viết của tôi, Diệp ngập ngừng,
nàng nhìn quanh, ngó thấy chị Lệ quay đầu trở lại như thúc dục và đưa nhỏ gục
đầu trên vai chị dương cặp mắt tò mò nhìn người lạ. Má ngồi quay lưng lại ở
ngoài sân, đang làm việc, những công việc lặt vặt bận bịu cả ngày ; trông dáng
sau lưng bà trẻ hơn trước mặt. Bà đứng lên ngó sững đưa con gái lạ mặt chưa
từng gặp, đứng xó ró, đầu cúi gầm tay mìn mê quai nón. Bà không hiểu chuyện
gi hết và bà đưa mắt nơi chị Lệ, trong khi Diệp nghẹn ngào nức nở. Trước đó
không rõ Diệp mở lời như thế nào với má, Diệp chỉ nói với tôi : « Em đã sang gặp
má, em đã khóc với má, với chị Hai. Anh coi... » Có lẽ Diệp chỉ thốt : « Thưa bác... »
thì bao nhiêu ấm ức dồn nén, những khoắc khoải thấp thỏm suốt buổi mai, tuôn
thành nước mắt. Má kéo Diệp ngồi xuống ghế, bà ngồi lên bộ ván kế bên, chị Lệ
đong đưa ru con.

— Thưa bác... con thương anh Trí..

Má kinh hãi, hết dòn chị Lệ tới dòn Diệp, bà không biết đổi xử thế nào
bà ngồi sững đó chờ đợi. Trong sự im lặng thảng thốt, Diệp bỗng dừng cõng
người lạnh rùng rưng hết khóc nồi nữa.

— Có chuyện gì con cứ nói bác nghe.

Câu nói của má lại khiến Diệp thồn thức. Vả Diệp nói, nàng kè kè với má
và chị Lệ, nàng năn nỉ má sang hỏi cưới nàng, nàng không muốn phải đi lấy người
khác, gia đình nàng chắc chắn ưng thuận, chỉ bởi tôi không chịu nói với má nên
nàng phải liều lĩnh tới nói. « Thưa bác... con thương anh Trí... » Diệp ngừng lại
sững sốt nghe tiếng cười riếu cợt của chị Lệ

— Trời ơi. Ai biếu em thương cái thằng khùng cho khổ.

Diệp càng sững sốt hơn khi nghe má kè kè về tôi. Bà thương Diệp, mong
cho tôi lấy được Diệp, nhưng bà không có quyền quyết định, ở trong nhà không
có quyền gì với tôi, tất cả ăn thua ở tôi ; rồi bà cũng khóc, bà thuật cho Diệp những
nét xấu của tôi, mỗi đau khổ của bà vì nhận thấy bà cũng không có giá trị nghĩa
lý gì với tôi, tôi là đứa con bà thương mến nhưng đã không còn là con bà ; bà
yêu tôi với mỗi tình không đền đáp...

— Nó khùng ẻm ơi. Má chỉ bình nó thôi.

Diệp tưởng mình cầu cứu được người khác, rốt cuộc chính nàng lại trở thành người phải giúp đỡ má. Diệp hăm: «Đã vậy. Không khi nào, em chịu thua anh. Anh muốn đi tới đâu em theo tới đó.. Anh sẽ không khi nào thoát khỏi tay em đâu..» Tôi hỏi: «Anh đi tới cõi chết.. Em theo không?» «Em theo tới cùng mà... Em còn có thể làm hơn vậy nữa...» Tôi ngỡ Diệp nói trong lúc bồng bột tức khí, tôi không ngờ... Diệp quyết định từ lúc nào? Cái ý nghĩ ghê gớm này ra trong đầu Diệp khi nào? Có lẽ chính Diệp cũng không rõ, không hay, nàng chỉ biết đột nhiên nó xuất hiện như có sẵn nguyên vẹn từ trước, sau khi đặt chân lên bờ trở lại chầu thàuh và nàng cố xô đuổi như một ám ảnh vô lý. Và cứ mỗi bước Diệp đi tới, mỗi cử động, câu nói, mắt nhìn, cả sự im lặng nữa đều như bị quy chiếu theo ý nghĩ đã mọc... Càng lâu nó càng trở nên thân quen, nhấp biến, tiêu tan để hóa thành một hành động quyết định phi lý. Có thể buổi Diệp bắt gặp tôi trong nhà Thuận là sau buổi sáng nàng đã gặp má tôi và chị Lê. Cũng có thể là trước không quan hệ. Khi mọi sự đã nhập vào quá khứ, thời gian không còn là một giòng luân lưu nữa, chúng dồn dập lại trên cùng một bình diện như những mảnh gương vụn được kết hợp bằng sức của tưởng tượng theo một hướng Định Mệnh... Và Định Mệnh lật lại chỉ là quá khứ được sống lại trong một thời gian giả tạo.

(còn tiếp)

THANH TÂM TUYỀN

QUÝ VỊ HÃY DÂN DÀNH LẠI NGAY TỪ BÂY GIỜ
MỘT MÁY ĐÁNH CHỮ LÀM TẠI THỦY SĨ
HILI

HERMES

COAI XÁCH TAY & LOAI ĐÈ BẢN GIẤY →
tại nhà in I.N.D.E.O. —
IMPRIMERIE NOUVELLE D'EXTRÊME-ORIENT

1, Đường Nguyễn-Siêu — Telephone 20.821 — SAIGON

SINH HOẠT

THỜI SỰ VĂN NGHỆ

Hai cuộc nói chuyện của tập đoàn văn nghệ - sĩ tự - do « ĐÔNG - PHƯƠNG » tại Huế

Cuối tháng 6 vừa qua, tập đoàn văn nghệ sĩ tự do có tên là Đông-Phương, do các nhà văn : Nguyễn-Thị-Vinh, Phương-Khanh, Nhật-Tiến, Dương-Kiều làm đại diện đã ra thăm Huế và tổ chức hai buổi nói chuyện tại thính phòng Viện Đại-Học Huế để mở đầu cho chương trình hội thảo năm trong khuôn khổ sinh hoạt của tập đoàn. Mặc dù lúc đó nhằm đầu mùa nghỉ hè, sinh viên phân tán đi các nơi khá nhiều, nhưng số thính giả vẫn còn đông đảo.

Trong buổi ra mắt — 18 giờ ngày thứ bảy 26-6-1965 — trưởng phái đoàn nữ sĩ Nguyễn-Thị-Vinh đọc diễn từ khai mạc và giới thiệu diễn giả. Chúng tôi xin ghi lại đoạn chính yếu sau đây có thể xem là lời tuyên ngôn của tập đoàn « Trải hai mươi năm trời chịu đựng một cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ, dân tộc ta đã bị mất mát quá nhiều. Niềm tin tưởng hồn như bị tan vỡ. Giá trị nhân bản hồn như bị chà đạp. Tình yêu thương cao quý hồn như bị xâm chiếm bởi lòng hận thù. Nguồn vui sống chất phác, hồn nhiên của đa số quần chúng bị đe dọa bởi những sự lo âu kinh hoàng hay áp chế. »

« Cho nên, sự thúc đẩy một cuộc cách mạng toàn diện hướng về tình thương yêu hòa đồng của dân tộc, về công bằng bác ái của xã hội, và về giá trị nhân bản cao quý của con người là một nhiệm vụ khẩn thiết, nhất là trong giai đoạn mà chúng ta luôn luôn phải vỗ trang tinh thần, thường trực đối phó với những cuộc xâm lăng của Cộng sản, độc tài, hay thực dân phong kiến.



Thinh duong vien
doi hoc Huế trong
buoi thuyet trình
cua nha van Nhật.
Tiến (hang ghế danh
dự) nguyen đầu (ben
trái) : Nguyễn-Thị.
Vinh, người thứ tư:
bà Nhật-Tiến.

« Chúng tôi lại nhận định rằng, trong giai đoạn cực kì khó khăn hiện tại, tình hình đất nước mỗi lúc một biến chuyển cam go và dồn dập, nhiệm vụ của người cầm bút là phải hòa mình vào công cuộc tranh đấu cho sự tồn vong của đất nước, người cầm bút không thể khoanh tay ngồi yên một chỗ, chỉ đối diện với chính mình, và sáng tạo những văn nghệ phẩm thoát ra ngoài mối lo âu của toàn thể dân tộc.

« Lại nữa, chúng tôi quan niệm rằng trong một tương lai gần hay xa, có một ngày chiến tranh phải chấm dứt. Sự đấu tranh giữa hai ý thức hệ Tự do và Cộng sản sẽ phải chuyển sang một giai đoạn mà chúng ta phải giải quyết vấn đề văn hóa và chính trị nhiều hơn vấn đề quân sự, bởi vì chỉ có Văn hóa và Chính trị mới đủ tiềm lực khắc phục Cộng sản một cách hiệu nghiệm và lâu dài.

Rồi diễn giả, Nhật-Tiến — tuổi trẻ mà tác phẩm... cao : 9 tác phẩm chất chồng trong 7 năm — ra mắt thính giả của cố đô, mà phần đông là anh chị em sinh viên Huế, với đề tài : « Một vài nhận định về sinh hoạt Tiêu thuyết V.N. hiện nay ».

Sau mấy lời mở đầu khéo léo mà người nghe đã thấy mến ngay người nói,

tác giả xác định vai trò và sứ mạng của bộ môn Tiều thuyết đối với lịch sử dân tộc. Theo ý tác giả « Vách đá cheo leo » các nhà văn nước ta phần đông đã làm thất vọng người đọc, các tác phẩm văn nghệ không đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết của quốc gia trong giai đoạn hiện tại, là phục hồi sức mạnh của Văn hóa, gây sự tin nhiệm của người đọc đối với người viết và tiêu thuyết Việt không thể hiện được hoàn cảnh sinh hoạt của dân tộc Việt trong công cuộc vừa phải khắc phục hiện tại cam go đề sinh tồn và vừa phải kiến thiết đề phục hưng xứ sở.

Nhưng tình trạng đáng buồn này mà có, là vì nhà văn Việt ta phải dùng đầu với nhiều nỗi khó khăn, mà diễn giả lần lượt trình bày :

1. Đời sống của nhà văn ta quá chật vật, nghèo nàn.

2. Một số nhà văn xa độc giả vì mô phỏng những nguồn cảm hứng xuất phát từ một xã hội xa lạ với độc giả.

3. Sự ấn hành tác phẩm quá cam go :

Hoặc có nhà xuất bản nhận in, hoặc phải chung góp tiền (số ấn hành quá ít ỏi), hoặc phải in bằng ronéo (trường hợp Đại-Nam Văn-Hiển), hoặc phải bán xe, cầm cố sản nghiệp để lấy tiền in !

4. Hiện tượng truyện kiêm hiệp lan tràn bóp nghẹt văn nghệ phẩm.

5. Việc cho thuê truyện làm thiêt thời sự xuất bản.

6. Tình trạng phê bình : nghèo nàn, kém cỏi, thiên vị.

Ngoài những khó khăn trên của ngành tiều thuyết hiện đại, chính quyền lại « chưa ý thức được tầm quan trọng đúng mức của vai trò văn hóa trong công cuộc phục hưng và xây dựng xứ sở ». Do sự lâng quên văn hóa này mà thành phần đông đảo của văn nghệ sĩ, đã bị phân hóa thành từng nhóm lẻ tẻ, rời rạc, gây nên bộ mặt buồn nản của văn hóa hiện nay. Diễn giả kêu gọi « đã đến lúc mà toàn thể chúng ta những người ở trong cũng như những người ở ngoài chính quyền phải ý thức lại nhiệm vụ của mình trong công cuộc phát huy nền văn hóa của dân tộc » người đọc thì nên sáng suốt nhận định và lựa chọn tác phẩm, người viết thì nên có tinh thần trách nhiệm sâu xa, chính quyền thì nên có một chính sách rõ rệt về văn hóa. Diễn giả kết luận :

« Ở cả ba lãnh vực : người viết, người đọc và chính quyền, nếu tất cả đều đồng lòng liên kết trên một căn bản tối thượng là quyết tâm gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc, dùng văn chương và nghệ thuật làm phương tiện tranh đấu cho sự tự do, công bằng, bác ái và cho sự nâng cao giá trị cao quý của con người, thì chúng ta tin rằng tương lai của Văn hóa Việt-Nam sẽ mau chóng thoát khỏi khung cảnh buồn tẻ và yếu đuối hiện nay để tiến tới một tương lai rạng rỡ và huy hoàng ».

Ngày hôm sau 27-6-65 hồi 10 giờ, đến lượt nhà văn Dương-Kiền ra mắt công chúng cổ đô với đề tài « Các biến trình cách mạng qua lịch sử thế giới ». Dương-Kiền, Dương-thứ-Lang, học luật, làm trạng sư nhưng lại là tác-giả một tập thơ « Thú đau thương », lại là cha đẻ một vở kịch « Sân khấu », lại đang cho in bản dịch một tác phẩm dài của Camus.

Mở đầu diễn giả lưu ý ngay người nghe về cái hổ diệt vong mà chúng ta sắp đến gần nếu chúng ta không đủ sáng suốt hay đủ ý chí để hoàn thành một cuộc cách mạng thực sự.

Theo diễn giả bắt luận cuộc cách mạng nào cũng gồm 5 yếu tố : Bất quân binh trầm trọng của tổ chức xã hội — Đa số quần chúng đòi xóa bỏ bất quân binh ấy — Bạo lực hoặc biện pháp khốc liệt thường đi đôi với Cách mạng — Cách mạng đem lại những thay đổi lớn — những thay đổi ấy nhằm thực hiện những cơ cấu mới những tương quan mới.

Đề có một quan niệm về biến trình của một cuộc Cách mạng, diễn giả tìm lại diễn biến của 2 cuộc Cách mạng lớn : Cách mạng 1789 của Pháp và Cách mạng 1917 của Nga. Công việc kiềm điềm đã đưa đến những nhận xét như sau :

« Một cuộc cách mạng khi đã được châm ngòi, nó càng ngày càng tiến dần trên những nấc thang cực đoan (...) Phần tử cực đoan trong giai đoạn 1 trở nên bảo thủ trong giai đoạn 2, kẻ cực đoan trong giai đoạn 2 trở nên bảo thủ trong giai đoạn 3, các nhóm cấp tiến liên tiếp thay thế nhau. Đó là giai đoạn cao trào của cách mạng. »

« Nhưng khi sự cực đoan tiến đến chỗ quá khích mù quáng, các nhóm cách mạng quay sang tương tàn lẩn nhau. Đó là thời kì hỗn loạn mở màn cho giai đoạn 2 : giai đoạn thoái trào cách mạng ».

Rồi giai đoạn thoái trào Cách mạng trên đây dẫn tới thời kỳ mà các lực lượng bảo thủ, phản cách mạng hoặc đầu cơ cách mạng sẽ củng cố lực lượng, đến một lúc mà quần chúng không mong gì hơn là được yên thân, một chế độ độc tài sẽ được thiết lập : đó là trường hợp Nã-Phá-Luân và Staline trong hai cuộc cách mạng Pháp và Nga. »

Nhìn lại tình trạng lâm nguy của đất nước, tiếng cách mạng ta dùng đã nhiều, nhưng ta đã làm cách mạng rồi chưa ?

Diễn giả tin rằng thính giả đều đồng ý trả lời : Chưa. Vì « một cuộc cách mạng phải bắt nguồn từ những yếu tố tư tưởng vượt thời gian nhằm tố cáo sự phi lí của tình trạng hiện hữu và trình bày một đề án xã hội tương lai. » Mà xét cái tên ta gán cho những hành động từ ngày lật đổ chế độ họ Ngô ; cái

tên *cách mạng* — không dựa trên một hệ thống tư tưởng mạch lạc nào, không nhắm một cùu cánh rõ rệt nào. Tuy gần đây, khuynh hướng cấp tiến có vẻ thắng thế, nhưng chưa đáng được mệnh danh là một cao trào cách mạng.

Và trong năm yếu tố của một cuộc cách mạng, thành thật mà nói, chúng ta chưa thực hiện được một yếu tố nào, từ tư tưởng cho đến hành động, cho đến sự đổi thay các giá trị. Chúng ta, theo diễn giả, chỉ còn một con đường :

« Phát động một cuộc cách mạng thực sự với cùu cánh chính yếu : thoát li hoàn cảnh chật tiển, thực hiện quyền sống tối thiểu cho dân tộc và san bằng những bất công phi lí. Cùu cách phu thuộc sẽ tự nó thành hình : Chúng ta lấy thực chất cách mạng để vượt qua mọi thủ đoạn đầu cơ cách mạng của Cộng sản. Có lẽ chỉ có một giải pháp chống Cộng ấy xứng đáng mệnh danh là giải pháp vì nó đáp ứng đúng thực tại lịch sử, thực tại ấy dựa trên khát vọng tiến bộ và tốc độ tiến bộ ngày một cấp bách của dân tộc và nhân dân. »

Cuộc hội thảo sau đó giữa diễn giả và thính giả rất là sôi nổi nhưng vẫn giữ được sự lễ độ, ôn hòa thân mật.

NGUYỄN - NGU - I

(thuật theo tài liệu của một sinh viên Huế)

Buổi hội thảo về vấn đề : CẢI THIỆN GIÁO DỤC và BÀI TRỪ ÁN LOÁT PHẨM ĐẦU ĐỘC THANH THIẾU NHI

« .. Nhận thấy giáo dục Thanh Thiếu Nhi hiện tại sa vào một tình trạng nguy ngập với những ăn loát phẩm đầu độc Thanh Thiếu Nhi đầy dẫy trên thị trường. »

« ... Chúng tôi, những hội đoàn kí tên dưới đây thiết tha kêu gọi quý vị hưởng ứng cuộc hội thảo rộng lớn để tiến tới việc thành lập một lực lượng bảo vệ tinh thần Thanh Thiếu Nhi ».

Lời kêu gọi trên đây của nhóm hội đoàn vận động thành lập Lực lượng bảo vệ tinh thần Thanh Thiếu Nhi và của hội Bạn trẻ em Việt Nam đã được đáp lại một cách... lạc quan. Trên trăm rưỡi người đầu bạc cạnh đầu xanh — nhà tu có, nhà giáo có, nhà báo có, nhà luật có, nhà kinh doanh có, anh chị em sinh viên và hướng đạo có... đã đến dự cuộc hội thảo cần thiết này tại thính đường viện Quốc gia Âm nhạc Saigon, số 112 đường Nguyễn-Du, sáng Chủ nhật 4-7-1965 lúc 9 giờ.

* * *

Thoạt tiên, ông Nguyễn-văn-Hoanh, Chủ tịch hội Bạn trẻ em Việt-Nam, lên nói mấy lời về hiện trạng nguy ngập của Thanh Thiếu Nhi cùng hiểm họa do

Hội Bạn trẻ Việt Nam, hội Không học Việt Nam, hội Bảo vệ Luân lí, nghiệp đoàn Giáo học tư thực, hội Phụ Huynh học sinh, Tòng hội sinh viên.

các sách báo nhi đồng đầu độc gây nên, nỗi lo âu gần như hốt hoảng của các bậc phụ huynh và những ai hằng quan tâm đến tiền đồ dân tộc, sự cần thiết phải lên tiếng báo nguy và mạnh dạn chống lại làn sóng cuồng dại này. Rồi ông kêu gọi thiện chí và lòng tích cực của mọi người có mặt và long trọng tuyên bố khai mạc cuộc hội thảo.

Ban tổ chức giới thiệu ban chủ tọa gồm có ông Trần-Thúc-Linh, thẩm phán, ông Trần-văn-Đắt, hiệu trưởng trường Sư phạm thực hành Saigon và bà Trần-Thị Tố-Tâm, giáo sư trường nữ Trung học Gia-Long. Ban thư ký gồm có ba người, trong đó có nữ sĩ rất quen thuộc với độc giả Bách Khoa : bà Văn-Trang một nhà tân giáo dục.

Ông Trần-Kim-Bảng, đại diện nghiệp đoàn giáo học tư thục — tức nhà văn Thiên-Giang — mở đầu cuộc thuyết trình, quyết liệt và hùng hồn. Giáo dục quan trọng đối với đời sống cá nhân, đối với gia đình, đối với xã hội như thế nào, ảnh hưởng của giáo dục đối với tương lai của đất nước và vận mạng của dân tộc ra sao, được ông nói đến, gọn gàng và đầy đủ. Ông cho thấy mục đích giáo dục trước kia : đào tạo một lớp người « thượng lưu », con ông cháu cha, để phụng sự cho nhà cầm quyền, nay không thể chấp nhận được nữa, và ông mong mỏi một nền giáo dục mới phụng sự thiết thực và hữu hiệu cho nhân dân.

Nỗi lòng người chiến sĩ xã hội giờ chuyên về tân giáo dục này, ông Võ-như Lân, ủy viên tuyên huấn Tòng hội Sinh viên Sài-Gòn, phơi bày một cách cụ thể hiện trạng đau buồn : lớp người ít khi giới tự vệ nhất — Thanh Thiếu Nhi — đang bị công phản đầu độc bằng sách, báo, phim ảnh nhảm nhí, dơ bẩn. Việc học hành, việc giải trí hiện nay của Thanh Thiếu Nhi đã quá hùng biện để chứng tỏ hiện trạng nguy ngập của nền giáo dục Thanh Thiếu Nhi. Vậy, những ai là những bậc cha, anh phải hợp nhau lại mà cùng tìm biện pháp để cải thiện tình trạng đen tối này.

Ông Vũ-Hạnh, nhà giáo, nhà văn, mà cũng là nhà báo, đã dõng dạc phanh phui những nỗi khó khăn, cùng đề nghị những biện pháp, tiêu cực có, tích cực có, để bài trừ ăn loát phẩm đời trụy để xây dựng lại tinh thần Thanh Thiếu Nhi đã nhiễm độc quá nhiều. Trong các đề nghị tích cực, có đề nghị rất đáng ghi, là can thiệp với nhà cầm quyền để những ai có tâm huyết với tuổi trẻ được phép ra báo, ra sách thiếu nhi một cách dễ dàng và được giúp đỡ thiết thực.



Cuộc thảo luận sôi nổi vui vẻ : Có đề nghị xin tịch thu các loại ăn loát phẩm đầu độc Thanh Thiếu Nhi, phát triển phong trào hội thảo về các vấn đề giáo dục, nâng cao phần thưởng hạnh kiêm ở học đường, điểm hạnh kiêm được thêm vào các kì thi v.v... Có đề nghị xin cho người đại diện của lực lượng được sung vào ban kiêm duyệt, xin cho mọi sự dễ dàng đối với những người

có thiện chí, có khả năng, muốn ra báo hoặc làm phim ảnh phục vụ cho thanh thiếu nhi, có đề nghị xuất bản hẳn một tờ báo nhỏ đồng hàng ngày... Có vị thấy cần đặt nặng tầm quan trọng của giáo dục gia đình vì trẻ em tiếp xúc với gia đình với hè phố (xã hội) nhiều hơn với học đường. Các phụ huynh nhiều khi không hiểu nỗi con em, vậy phải có sách chỉ về cho phụ huynh phương pháp dạy trẻ. Có vị còn đòi phải tiến tới việc mở trường dạy làm cha mẹ (*école des parents*) nữa...

Cuộc thảo luận được kết thúc bằng một quyết nghị :

- nghiên cứu và đề nghị những biện pháp cải thiện giáo dục học đường
- tạo ý thức về mối nguy hại của những ăn loát phẩm : khiêu dâm, đồi phong bại tục ; kích thích tính hiếu sát, hiếu chiến và các thị hiếu thấp hèn của con người.

- Yêu cầu chánh quyền : thành lập hội đồng kiềm duyệt đặc biệt đối với các ăn loát phẩm dành cho thanh thiếu nhi ; tịch thu, cấm lưu hành những ăn loát phẩm nguy hại nói ở trên ; qui định những nơi giải trí và giờ giải trí dành cho Thanh Thiếu Nhi.

- Nâng đỡ và khuyến khích những cơ sở xuất bản ăn loát phẩm và những tổ chức giải trí lành mạnh.

oOo

Sau hết các cá nhân và đoàn thể tham dự cuộc hội thảo này đương nhiên họp thành *Hội đồng bảo vệ tinh thần Thanh Thiếu Nhi* và Hội đồng uỷ nhiệm một Ban Thường vụ để thi hành quyết nghị trên đây — Ban Thường vụ gồm 11 hội đoàn và 17 cá nhân (nhà giáo, nhà văn, nhà báo, luật gia, bác sĩ).

NGUYỄN-NGU-Í

TIN VĂN

- Trong giới xuất bản miền Nam được mệnh danh là cơ sở xuất bản, những cơ sở do chính văn nhơn đảm đang lấy «một mình». Tùy phái cũng mình, thầy cò cũng mình, giao sách cũng mình, nhận tiền cũng là mình, và thường thì tác giả cũng là mình nốt.

Nhưng có lẽ nhà *Thời Mới* là xứng hơn ai hết cái danh hiệu ấy — mới xứng có mấy ngày nay thôi — vì ông giám đốc của nó mới cho chào đời... «Một mình» một truyện dài khá dày của... Võ Phiến. Bạn đọc hẳn còn nhớ đôi đoạn mà tác giả đã trích đăng trên mặt báo này. Hỏi anh, kẻ công chức trong tác phẩm mới này có phải là anh không, thì được đáp với nụ cười : «Có người mà cũng có

ta ». Hỏi về kĩ thuật lần này có gì mới không, thì lại được đáp cũng với nụ cười : « Có mới mà cũng có cũ ». Bực quá, hỏi anh vậy *một mình mà có thương hoài...* ai không, thì anh mới hết cười mà... *thở dài*. (1)

- Năm nay, hội Văn Bút quốc tế nhóm tại Bled, một thị trấn của Nam Tư từ 1 đến 8 tháng 7. Trung Tâm Văn Bút Việt-Nam được mời như thường lệ, nhưng vào giờ chót, tưởng đâu vắng mặt... phái đoàn Việt-Nam. Chính phủ chỉ cho một đại diện đi. Vũ-Hoàng-Chương, chủ tịch, được cử. Nhà thơ họ Vũ yêu cầu được đi hai người để « có chị có em » : vào « hang hùm » mà đơn thương độc mã thì là một lối tự tử, huống chi tác giả *« Thor say »* là một nghệ sĩ thuần túy. Được trả lời vì cần « kham khổ », chỉ được đi một người thôi. Tác giả *« Mây »* lại có ý đề nghị : nhường cho Hồ-Hữu-Tường, cố vấn nhóm, nhà văn hóa kiêm chính trị gia, và lại là người chiến sĩ mác xít đã chối bỏ chủ nghĩa Mác-Lê — bằng không thì anh từ chối cuộc « phó hội » văn chương này trên đất tổ của Tito. Nhưng rồi, « mông không thành », thì theo lời khuyên của vài bạn, họ Vũ sách hai va li nặng lên đường đi « thử liều một chuyến xem sao ». Họ Vũ đã bị rắc rối vì giấy tờ vào giờ chót, đến hội trường khi hội nghị khai mạc đã... 6 hôm. Tưởng đâu tiếng nói của con nhà cầm bút nước Việt tự do đã không được cất lên, nhưng nhờ bao nhiêu may mắn, và bấy nhiêu can trường, họ Vũ đã xáo trộn cả chương trình, được phái đoàn Nhật nhường phát biểu ý kiến rồi ngâm Kiều, rồi ngâm thơ, rồi được hoan nghênh nồng nhiệt, và khi rời máy vi âm, là phóng viên một tờ báo văn nghệ Nam-Tư đặt liền ra 10 câu hỏi. Chuyển đi « rùng rợn li kì » mà không lâm li, bi đát này các bạn chờ B.K. số tới sẽ rõ.

15 NGÀY TIN TỨC

• Chiến tranh mở rộng ra miền Bắc

Việc oanh tạc miền Bắc vẫn nhằm các cầu, đường xe lửa, toa xe lửa, quân xa, xà lan, kho dầu, kho đạn v.v. Ga xe lửa Thanh-Hóa bị dội bom 2 lần 5/7 và 6/7, kho đạn Qui Hậu (cách Hà Nội 80km) bị dội bom 3 lần (27/6, 2/7 và 3/7).

Các địa điểm mới, bị oanh tạc là : Điện biên Phủ (2/7 và 4/7), kho quân nhu Yên Bác (10-12/7) và những hầm xăng ở Nam Định (2/7) nơi bị ném bom gần Hà Nội nhất.

Sáng 4/7 trong một trận không chiến ở Tây Bắc Hà Nội, 2 Mig 17 đã bị phi cơ H.K. bắn hạ.

• Chiến sự ở miền Nam

— *Những cuộc hành quân tảo thanh diệt địch* của ta gồm có : Hành quân Tiền Giang 24, Cai Lậy, Định Tường (27/6) nhiều cán bộ tỉnh ủy, huyện ủy, bị chết, bị bắt ; hành quân Dân Tiến 107, Thuận Mẫn, Phú Bồn (29/6 đến 1/7)

(1) Tên ba tác phẩm của Võ-Phiến.

hành quân Dân Chí 143, Vĩnh Châu, Bạc Liêu (4/7) hành quân Phi Long 920-B Vĩnh Bình (8/7); oanh tạc chiến khu D (5/7 và 7/7) hành quân hồn hợp tảo thanh chiến khu D do lực lượng Việt, Mỹ, Úc (6/7 đến 9/7).

— *Những cuộc tấn công của địch tại Đức Hòa (26/6) đồn Ba Gia (5/7) đánh chiếm quận lỵ Dakto (Kontum) (6/7) tấn công đoàn tàu 28 chiếc tại Bình Dương (6/7). Pháo kích căn cứ không quân và trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang (28/6) phi trường Đà Nẵng (30/6) phi trường Sóc Trăng (2/7) phi trường Cần Thơ (3/7).*

● Hoạt động của chính quyền

24-6 : Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp họp báo công bố các quyết định :

- tuyên bố tình trạng chiến tranh (Thiếu tướng Lê Nguyên Khang, Tổng trấn Saigon-Gia Định; giới nghiêm từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng)
- đoạn giao với Pháp.
- chính sách khắc khốc.
- đóng cửa 36 nhật báo Việt ngữ trong 1 tháng kể từ ngày 1/7 để chấn chỉnh làng báo hàng ngày.

7-7 : Binh sĩ được tăng lương, tăng phụ cấp gia đình, Chủ tịch UBHP và các nhân viên chánh phủ giảm gần một nửa lương.

● Báo chí

24-6 : Qnyết định đóng cửa báo Việt ngữ làm cho các ký giả Việt phản đối bỏ cuộc họp báo ra về, họp bất thường 19 giờ chiều hôm đó quyết định : không tường thuật cuộc họp báo, đăng lên nửa trang đầu trong khung đen : «Chúng tôi cực lực phản đối quyết định đóng cửa tất cả các báo».

25.6 : Đại diện chủ báo và ký giả gặp T.T. Chủ tịch UBHP về biện pháp lành mạnh hóa báo chí.

26-6 : Chủ báo, ký giả cử một phái đoàn tiếp xúc với ông Ủy viên Tâm Lý chiến.

28-6 : Ủy ban đại diện báo chí quyết định 10 tiêu chuẩn cải tiến báo chí.

1-7 : Các báo chí Việt ngữ đều bị đóng cửa.

2-7 : Ủy ban đại diện báo chí tiếp xúc lần thứ hai với T.T. Chủ tịch UBHP. Tổ chức báo chí quốc tế tại Tunis gửi một điện tín cho T.T. Chủ tịch UBHP tỏ bày mối lo ngại về biện pháp đóng cửa tất cả các báo Việt ngữ.

3-7 : Bộ Tâm lý chiến ký nghị định thâu hồi giấy phép xuất bản 13 nhật báo : Nghị luận, Dân ta, Dân quyền, Chuông mai, Ngày mới, Ý dân, Lê sống mới, Tháng, Trăng đen, Tương lai.

23 nhật báo còn lại được tiếp tục xuất bản và lại ra mắt độc giả bắt đầu từ 3 giờ chiều 4/7 và 5/7.

● Các tin tức khác

- Phái đoàn nghị sĩ Đại Hàn tới thăm V.N. trong 2 ngày (23/6).
- Vụ nổ bến Bạch Đằng 20 giờ 25/6 (2 quả mìn có định hướng nổ gần nhà hàng nồi Mỹ Cảnh) : 24 Mỹ kiều và 18 người Việt thiệt mạng, 80 người bị thương.
- Việt Cộng trả thù : Trung sĩ Mỹ Harold George Bennett bị bắt trong trận Bình Giả (29/12/64) bị V.C. bắn chết 2 giờ chiều ngày 24/5 để trả thù vụ tên khủng bố Trần văn-Đang bị hành quyết ngày 22/6.
- Một đợt đặc công V.C. ở Saigon bị bắt với đủ tài liệu, gồm 23 nam nữ học sinh (27/6).
- Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ trong khuôn khổ một cuộc du hành tìm biện pháp hòa giải về V.N. đã tới Saigon ngày 4/7 và tiếp xúc với T.T. Thích Tâm Châu và Thích Trí Quang tại VHD chiều 5/7.
- Học khóa cử nhân luật tăng lên 4 năm kể từ niên khóa 65-66 thay vì 3 năm như cũ.
- Nghị sĩ Lao động Anh H. Davies sang Hà Nội (7/7) theo lời mời của Hồ Chí Minh, Ông Davies đi với tư cách đặc phái viên của Thủ tướng Anh.
- Đại sứ Taylor được T.T. Johnson chấp thuận đơn từ chức Đại sứ H.K. tại V.N., Ông Cabot Lodge được cử sang thay thế.
- ..
- Hội nghị Á Phi : Hội nghị các Ngoại trưởng hoãn đến 28/10/65 và hội nghị các Thủ tướng hoãn đến 5/11/65.
- Hung Gia Lợi : 29/6 Thủ tướng Janos Kadar từ chức để chỉ giữ nhiệm vụ Tổng bí thư Đảng C.S. Hung và Phó Thủ tướng Gyula Kallai lên thay.
- Văn bút quốc tế : 2/7 soạn giả Arthur Miller (H.K.) được bầu làm Chủ tịch Hội Văn bút quốc tế.