

BỘ-VĂN-Y

QUAN-LÝ

Giá bán nhứt trình

AN-HÀ

Trọn năm.....5000

Sáu tháng.....3000

Giá báo riêng nhứt

trình L'APPEL

Trọn năm.....6000

Sáu tháng.....4000

Giá bán chung hai báo

Trọn năm.....10000

Sáu tháng.....8000

AN-HÀ BÁO

MỖI TUẦN XUẤT LÀM NGÀY THỨ NĂM
EDITION EN QUỐC NGỮ DE L'APPELOrgan d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles
NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG Boulevard Delanois — Cần Thơ
Directeur Politique: TRẦN-DẠC-NGHĨA

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

CHỦ-SỞ

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trình hay là gởi
bài đăng báo xin dề thơ
cho M. Bồ-văn-Y quản lý

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cố, gởi số tiền
luôn, bồn-quán lấy làm
tham cẩm.

ƯỚC MUÔN LÀ MỘT ĐỀU cần phải để đặt mới được

Làm người sinh ra ở đời, chàng
luôn là lớn nhỏ, giàu nghèo, sang
hèn hiền ngù, trừ ra những người
chưa dứt khôn, cũng những kẻ
đã chán trải việc đời thì không nói
tới, họ ai biết đều cảm-xút đên thè
sự van vặt, thi từ nhiên phải có một
tâm lòng ướm muôn tất cả. Mà sự
ước muôn nòi tùy theo hạng thứ,
tùy theo cơ thời, mà phát hiện; có
khi, hoặc cao hơn, hoặc thấp hơn,
chỉ ít khi trùng ý muôn cùng nhau
đó vậy.

Có câu: *phù giữ quái thi nhơn
chi sô duc, bùn giữ tiền thi nhơn
chi sô ô*; ở đời ai cũng muôn giàu
sang sung sướng, cao trọng thiệp
danh, chờ ai lại muôn chí những
đều nghèo khổ đói rách, đê-hèn
ngu-xuân mà cực nhọc thân tám
bao giờ?! Ma đâu có lúc: bắt túng
kỷ sở nguyên, thi tảng phải an
lòng cam chịu là sự bất đắc dĩ
đó.

Sự ước muôn của con người,
tưởng ra chẳng biệt đèn dầu là
cùng, tuy vậy chờ cùng tùy cảnh
tùy thời mà ước muôn: khi còn
nhỏ thì ước muôn cho có được
quản áo tốt, bánh trái ngon, lúc
được nên người; nghèo thì muôn
cho nhà xinh cửa đẹp, tiền của dày
dáy, giàu hàng trăm thi muôn thêm
được hàng ngàn, hàng muôn, danh
vọng cao sang, làm quan nhỏ, trước
muôn làm quan to, làm quan to lại
muôn cho được cực phan triều
định, người học trò thi trước ngày
sau minh thi đậu làm quan vinh
van hué hả v.v... Những ước muôn
kè mày hàng trên đây là của
thời gian thường tình, lại cũng có
hang người ước muôn về đạo đức
về thanh nhàn yên tĩnh, có người
lại ước muôn tâm cho ra các lè bi-
mật của tao-khoa sập hòe, cũng có
người muôn làm những việc kinh
thiên vì địa đê cho nhơn loại đời
sau súng báu qui trọng cái danh giá
của mình. Tóm tắt lại những ước
muôn trên đây thì tất ngoại
các đều ước muôn cho mình trả
nên giàu sang, sung sướng, công
danh sự nghiệp, hào kiệt anh hùng
vày thôi. Ước muôn như thế thật
cũng đáng ước muôn, song ở đời
còn thường thấy có hạng người
ước muôn một cách rất đê hèn rát
khinh bỉ, là ước muôn cho lợi mình
mà hại người, những hạng ấy thay
ai giàu sang, danh vong hơn minh,
thì đem lòng ganh gò, ghét bỏ,
hận khích, có ý muôn cho người
đó suy-sụp xuống để cho cái thịnh
danh giàu sang của một minh minh
được có giá-trị to rộng hơn. Nên

không được y sở nguyện thi
dùng những cái thủ đoạn dà mang
để làm hại cho người khôn dòn
mới chịu cho. Họ là một đều độc
hiểm và vị kỷ mà sanh ra một mồi
ác-cùm đê dòi cùng người đóng
loại đó vậy. Ôi! cái lòng ò nhơn
tháng kỳ của hạng người này thật
đáng khinh dâng bị cho.

Xem đây thi dù biết rằng: sự
ước muôn của người ta trên đời
này thật chẳng phải là nhám, là
phải, là hay, cá được! Duy xét ra
những người hiền lương quân tử
thì sự ước muôn của họ có nhiều
chỗ hay mà ít chỗ dòi, còn những
kè tiêu-nhân hạ tiện thi sự ướm
muôn của họ có nhiều chỗ dòi mà
ít được thay chỗ hay, cho nên ở
đời phải biết rằng: đừng làm
người có việc nên ước muôn mà
cũng có việc không nên ước muôn,
mà còn có việc không cần phải ước
muôn như re.

Những ước gi mà có thể suy xét
trước được và có thể làm duy
chuyên nó được, như là nghèo có
thể làm ra giàu, đau có thể làm ra
mạnh, ngu-dộn có thể làm ra khôn-
ngon, ấy là đều nên ước muôn.
Đều gi là đều vô-lý, sức người
không có thể làm được, trí não người
không có thể nghỉ cho ra được như
là: độn thô thảng thiền, leo cây tám
cây, lấp biển xó núi, thi không nên
ước muôn làm chi. Những ước gi
là đều không cần nghỉ đèn mà cũng
có tự nhiên như là: tối trời trông
cho mao sáng, mùa xuân mong mao
hết cho đèn mùa hạ, nước lớn trông
cho mao đèn rồng; đó là những
đều không cần muôn thi cùng có,
thì chờ dem long ước muôn vào đó.

Bởi vì: những ước không cần
ước muôn mà mình ước muôn, thì
là uồng công vòi ich! những ước
không nên ước muôn mà mình
ước muôn thi là một việc mờ-tưởng
viễn vọng, mệt lòng mệt trí: còn
những ước nên ước muôn mà
mình không ước muôn, thi minh
là một người vô tánh tinh, vô tam
lý đó vậy.

Vậy nên: trước khi mình ước
muôn cũng không ước muôn mờ
đều gi, thi mình phải bình tâm
phân biệt: ước gi là thô-tục, ước gi
là thanh tao, ước gi là nhở hép,
ước gi là cao xa; bức nào là bức
quán tử, bức nào là bức tiểu nhơn,
bức nào phảm phu ngu xuẩn, bức
nào là hảo-kiệt anh-hùng, minh
chí tùy thời tùy phảm mà ước
muôn, mà nhứt là phảm tránh những
đều ước muôn nào mà lợi kỵ tồn
nhơn, đâu những ước muôn

Một cuộc diễn-thuyết

Ngày 21 Décembre 1926 lúc 5 giờ chiều ông Paul
Monet sẽ diễn-thuyết tại Casino Cần Thơ. Ông sẽ nói về việc lập
trường Pháp-Việt tại Toulon.

Trong báo "L'Echo Annamite" ngày 3 và 4 Novembre 1926 có
dâng một bài "Une fondation nécessaire—L'Institut Franco-Annamite de Toulon" (một sự sáng lập
còn học đạo bất thành, phi tiên tòn
cùa, di không về rồi, làm cho ch'a
mẹ thất vọng, buồn rầu vi con, la
là phản nhiều.

Thiết nghĩ cho cạn lè roi thi cùng
chàng khâ trách gi đèn sự học bất

thành của các thanh-niên dò. Bởi
chưng các thanh-niên ta sang Pháp
du học, phản động thi bi không
người châm - nom chau - tài cho.
Tại nơi vi nào biết lo-láng thi nên,
vi nào it chịu cực thi hỏng. Và lại
những khòi óc đang xuân kia
thường khi chịu hưởng sự sung
sướng vui chơi hơn là chịu ngày
đêm lo-láng mòn-mòn với quyền
sách ngồi bút; đâu cho vi nào có ý
tưởng đèn sự hậu lai, muôn được
ân trên ngôi trước thi hiến này phải
ôn-nhuán học-tập, nâu-sâu xôi-kinh
mới được. Nhưng mà cùng biết
cho sự tưởng này không bén được,
là vì hè không có ai cầu thúc kém
chỗ cho, thi khòi óc xuân kia lúc

nào gặp được cuộc vui gì, thi tự
khác phải làng xao đèn tưởng nọ!
Phương chii & kinh-thành Paris
cùng các chau thành khác trong
nuoc Pháp, biết bao là cuộc phiêu
ba mý-lý, biết bao là cuộc vui chơi
sung-sướng, đê dục thúc lòng
người quên việc buôn lo hau hụ..

Cho hay: cha mẹ lúc gởi con đi
xa du học, thi ai cũng tinh trước
cho chắc lòng, hoặc là có quen với
ông tây này, cũng là thân cùng bà
dám nọ, có đều thân-mật, tinh-cay
chắc lòng, mới dành đê cho con
minh là nùm-ruột vượt-biển ngàn
trùng, sách đèn ôn cõ, lại còn tốn
phi bạc ngàn quyết cầu cho con
được nên danh cử tử. Càng chẳng
nói tại người đứng ra lãnh diu-

dác dứa con minh di học xa, chịu
việc châm-nom nhắc-nhở con minh
trong các việc, họ nói cho lày được,
chịu bùn mà không làm theo lời
hứa; ngặt vi tại con minh ham vui
làm bieng học, người tadalo giüm
kém-thúc, một lần rời hai, hai
rời ba, ba rời bốn, nhắc dò quên dò, cù
mái-miệt trong việc vui chơi, nhiên
hậu bào sao không hư không hỏng!
Đã biết người có lòng chau-tát kém
chê; nhưng con minh cũng phải
lo lắng học hành cho nên mới được.

Đây xin nói qua nhà trường
Pháp-việt Tu-long, vẫn là một cuoc
của cựu quan ba Pháo-thiu thuộc
địa là ông Paul Monet tinh sáng lập
ra đê cho các thiêu-niên Annam
sang Pháp-quốc du học cho có chỗ
lùm-dò cho đê; hơn là ở nhà người
quen, cũng là nhà ngù, theo bày
lâu nay thật là hất tiện lâm!

Thé-Trung

Nhà trường này gốc là một tòa

nhà lớn rộng của ông P. Monet
tạo ra ở theo bờ biển Địa-trung-hải
(mer Méditerranée), trong một cái
vườn lớn rộng hơn một mẫu tay,
có trồng đủ cây cối xinh đẹp, nhứt
là loại cây có trái. Phòng cảnh
vườn này thật là rướm-rà mát-mẻ
lám; thiêu-niên Annam ta dèn ở
trường này thi chàng khác nào như
ở tại quê-hương minh vậy. Trường
cát xây mặt trông ra biển, cao hơn
mặt biển 30 thước, cách một con
dòng lớn chạy quanh theo bờ biển,
có trồng cây mát-mẻ đẹp-de lám.
Có một đường xe điện từ nhà
"gare" chạy qua đường già-cõi-gừng
đến trước cửa trường rất tiện. Trong
vườn có sáp-dặt đê những ban ghè
ở dưới bóng cây cho học-sanh ngồi
chơi hóng gió, có sân dập lèn cùng
nhiều, chung quanh cõi rào lớn và
có thể đứng dựa vào rào mà
ngâm xem Địa-trung-hải mặt nước
chơn trời, minh-móng thảm thảm,
cùng là xem các phong cảnh vùng
biển Toulon xinh đẹp vò hối, nào
là tảo chiên, tảo lặn, tảo bay, mỗi
ngày càng thêm và xinh đẹp; tảo
và mỗi ngày dập-déo-phát-phói
ở ngay trước mặt nhứng khách
phương xa dèn đó ngoan cảnh. Cái
tòa nhà lớn này đê cho học-sinh ở
có tất cả được 26 cái buồng, mỗi
buồng đê cho 1 người hay là 3
người ở. Nhà dọn sạch-sè, có dù
buồng tắm-rửa, buồng ăn cơm.v.v.
Tóm một lời:nhà dọn dẹp theo cách
vệ-sinh giờ gìn cho học-sinh khôi
mang binh hoạn. Mọi việc ở trong
trường thi có ông Độc-học xem xét
kỹ-cang đê tránh khỏi các đều bất
tiện gi cho các học-sinh ở tại trường.
Các diu-lê và các cuoc sáp bày
trong trường đều có nói rành-rẽ
trong mày bài dang ở báo "Lục
tỉnh tân-văn" ngày 6,8,9 và 10 No-
vembre 1926. Đây xin nhón kẽ ti
diu mà thôi.

Chúng ta là người Nam-Việt thi
chúng ta cũng nên biết: ông Paul
Monet là một người đã hiền thản
ra làm việc mờ mang dâng học thức
luân-lý cho người Annam minh.
Do những công cuoc của ông sáng
lập tại Hanoi, như là: "Việt-Nam
Thanh-niên hội", xuất bản nhiều
sách vò và tạp-chí bằng tiếng Pháp
và tiếng Annam, ông có sức ván
tinh dạo luân-lý cho người minh;
đã 2 năm ông di diễn-thuyết nơi
đô-hội ở bên Đại-Pháp, bày tỏ cho
mọi người ở bên rõ thâu những
diu khuyêt-diêm ở xù minh đâng
cho nhà-nuoc bô-cửu cho chóng.
Từ 1 nam rồi đây, ông lại lành chure
Công-phái của Quan Thuộc-dịa
Thượng-thor trò qua xù minh, ông
đi cùng các tinh mà diễn-thuyết
những việc lợi ích vò luân-lý về
học-thức cho người Annam minh
nghe. Mỗi rồi đây, ông lại có xuâ

bản một cuốn sách "Annam tình dày!" thật đáng cho người Annam minh đọc lầm. Sách này cũng dù 2 thứ tiếng như mày cuốn sách ông đã in ra trước đó.

Ngày 21 Décembre 1926 tối đây, lúc 5 giờ chiều, ông Monet sẽ đến diễn-thuyết tại Casino Cà-nhô, để cõ-dòng cuộc sáng lập Trường "Pháp - Việt Tu - long" (I. Institut Franco-Annamite de Toulon). Vậy xin các vị diễn - chù, thân - hảo, thương-gia, nghiệp-chủ, mày bá, mày ông, mày cô, mày thay, đừng ngày đó xin dời gót đến Casino Cà-nhô mà nghe ông P. Monet diễn-thuyết. Ông là người nhiều khi chịu cõe-nhạc lo-làng cho người minh được chống mờ - mang bõ học-thức, vay đèn bõa dò lú 5 giờ chiều các ông các bà, mày vi diễn - chù có con mún, h i qua học bên Đại-Pháp, xin trú đến Casino cho thiêng-đèng hoang-nghinh cuoc dien-thuyet của ông và tò đầu cảm ơn ông có cái lồng lo-làng cho Đồng-bảo minh làm vay.

PHẠM KÝ XƯƠNG

Cụ Phan-bội-Châu lại bị bắt nứa

Cõ diễn-tin của ông Clémenti chủ-nhiêm báo Argus Indochnois đánh rõ cho hay rằng: ngày 2 Décembre nay cụ Phan-bội-Châu đã bị bắt tại bến đò cách Thành-hòa lùi mìn ri ngán thwear.

Nhàm dân hay tin bất kỳ nay đều lùi bám ngọt nhilon không rõ vì sao cụ Phan lại bị bắt nứa???

Một tiệc tàn quan

Ông Huỳnh-Ký diễn-chủ ở Càuké (Cà-nhô) lồng chánh-phủ Nam-ký ban chúc Huyện-hàm. Trong 3 ngày: 10, 11, và 12 Décembre 1926, ông có bày tiệc mừng dài quan chúc Langsa và Annam và có bày cuộc hát xướng (hát Triều-chau, Cải-lương, hát-bóng) cho ai nấy xem chơi. Thật là một cao-cấp lè vui chơi trong 3 ngày 3 đêm tại chợ Càuké thiên hạ đến xem rất đông đảo.

Chiều bùa 10 dài tông-lâng, thương-gia, diễn-chủ và thân-bảng cõ-hiru, chiều bùa 11 dài các quan lâng, có rước gánh-nhạc Sersol ở Saigon và gánh Fansare & Cà-nhô đến trợ hùng trong lúc ăn uống và lúc nhảy-lâng (danse). Qua chiều bùa 12 dài các quan chúc Annam. Cõ chúc sảng 2 chiếc tài «Đại-Phú-tu» và «Sathra» để rước đưa quan chúc từ Cà-nhô xuống Càuké. Tiệc diễn trọng hậu, ăn uống vui cười sang đến tuân rượu champagne thì có M. Phạm-ký-Xuong chủ bút An-hà-bảo dùi lén xin thấy mất cho các quan chúc & Cà-nhô đọc một bài chúc mừng cho ông Huyện-hàm Huỳnh-Ký như vầy:

Bàm qui Ông, qui thấy.

Ngày hôm nay, nhơn dịp được vinh trọng huyễn Tri-huyện-hàm, nên ông Huỳnh chủ-gia trân thuyết môt tiếc rất trọng hậu nay, thỉnh viễn quan quý chúc tè tựu đến dài đóng dù được cõng lắc cõng ông.

Tôi xin viễn quan quý chúc cho phép tôi thay mặt cho quý Ông, qui thấy ở Cà-nhô, và phàn riêng của tôi mà chúc mừng quan Tân Tri-huyện Huỳnh-dai-Nhơn đổi lời:

Bàm qui Ông, qui thấy.

Chẳng đợi cõn tó, qui Ông qui thấy cõng rõ ràng quan Tân Tri-huyện đây là một nhâm gián có lõn trong lín Cà-nhô nay. Ngài thật là giàn-cô, song bãy lùn ngài chẳng chịu ra dù viে quan-viec lâng chi, bõt ngài nghĩ rằng: ra lâm quan làm lâng thi phải buộc ràng phón sự, nên ngài không muốn, chờ nhâm gián có lõn như ngài đây, nêu ra lâm quan làm lâng lại chẳng được sao! Lẽ cõ khí ngài

tưởng đến câu chât này: lung kẽ hõu thực thang ba cõn, giã hõt võ lõng thiên dia khoan=gá lõng lõng-lõng sao cho bằng hat nội thinh-thoang. Ngài xép vây, nêu bãy lùn ngài cõ an giữ cõi chúc mà ngài tự phong lâng ngài là chúc; Chu-nhơn-ông với chúc Đại-diễn-Chú dò thời!

Nói qua cõi cõi-hanh của ngài, thi lõi cõi trõm nghe thật là từ-hòa lõng-nghia. Mát thư-đang thay: cõng hiêm ngài giàn-cô, nhưng mà cõi tâng nết tõng người ôi điêng như ngài. Cõ kẽ giàn rời thi hay cõi thế lực kim-tiền của mình mà hàng-hiệp kẽ nghèo, có ngài thi sanh tâng kiêu-cõn khi nhõn thi vât, tõi phu tõi đặc mât-xem ai cũng là thua kém hơn minh hết, có ngài giàu rồi thi hay đòi ý, quên cả hồi tâng-mâng bâng-hâng, tinh-xâng nghĩa cù... Ôi! cõi tinh đòi thường cõi vây, tưởng cho quý Ông qui thay cõng thường nghe thay... Chi tr óng Tân Tri-huyện Huỳnh-dai-Nhơn đây, thật là chẳng phải vây, ngài chẳng hề khi nào cõi cõi thế lực kim-tiền của ngài mang-đao vât khi nhõn và hõi hiệp kẽ hõn yêu; cõi-cõi của ngài thật là lõng-nghia nhõn-hai, đối với moi ngài thi ngài thường lõi cái thái-dõ ôn-hõa chõn-chát mà lùn lùn. Tưởng khi ai mà cõ qiao-thiệp, cõ chuyện vân, cõ quen biết ngài mót dõi lõn thi cõi dem lõng kinh-trong mõn yêu ngài tất cả. Giàu cõi mõn tâng nết vui-võ, hiên-luong khiêm-ton như ngài đây thật là cõng dâng-tâng cho ngài 4 chât: Phù-nhi bâi kiêu do.

Ngoài cõi cõi-hanh tốt tõi mới nói trên đây, ông Huỳnh-dai-Nhơn lại có lõi nhõn từ phõrce-thuận, hay té cõu bâng-hâng. Hè ngài gáp việc nghĩa, việc phõrce nêu làm thi ngài sâng lõng-sâng lâng.

Như mây kõ quõe-trái, ngài xuât bắc cho vay thang số để trõ lõc với nước nhà mà gín giữ sự bình an trong xâ. Như năm nay đây, lúc nhâ-nước kêu dâng-lâng trõ gác "le franc" thi ngài dem giáp Chanh-phû một số bạc 10.000\$

Áy vậy: kõ võ cõe nhõn-dien: mót là Sân-đi nghiệp kinh-dinh, hai là: Cõi-banh-ti-hõa, ba là: Trung-thanh-quốc-chanh. Một ngõi-ma gồm dâ 3 cõi phõrce-dien tốt-dep nay: trên-dõi-cung Chanh-phû đõi tiếng trung-thanh, dưới-dõi-cung thê-sự đõi danh-hõa-hõ, thi cõng dâng-thu lâng-trõ hõm:

bõi thê-nên Chanh-phû Nam-ký xét rõ cõi công-nghiệp, cõi nết-na của ngài nén ân-tú cõi chúc Huyện-hàm cho ngài thật là xung-đâng lâng-vây.

Lõn đây: tôi xin tâng ngài một bài thi quõe-đam như vây:

Tri-huyen tõc-hàm mới được phong Cán-dai rõc-rõi chõ tang bõng.

Cõng nhâm xâng dâp bõn cõi nghiệp

Ôn nõrce gõi nhuần-rang tõ lõng

Tiêng-hat tháp-cao ngõi-dẹp da

Giong-cõi khoan-nhac chõng-vui-lõng

Huỳnh-gia phõrce lõc nay gồm-dâ

Chén rõu non nam kinh-tâng-ông....

Trõr khi giút lõi, tôi xin qui Ông qui thay cõng tõi mà cõi ly rõu

champagne nay mà mang cho quan

Tri-huyen Huỳnh-dai-Nhơn được

phõn nõrce vê-may rất vinh-diệu và

chuc cho ngài được: thân-tâm-trang

kiên, chí-nhết cao-thâng.....

Đại-Pháp van tué

Nam-ký van tué

Tinh-Cà-nhô van tué

Quan-Tân Tri-huyen Huỳnh-Ký bõ

phõc.

Trong lúc đõe bài này thi có nhiều

đoạn cõi tõa võ tay hoang-nghinh,

cho đến lúc giút thi cõi thay-dõng võ

tay vang-rõn, kẽ dõi quan Huỳnh-

Ký mõi lõi cảm-tâ quan-chuc-tu-đing lõng

ngài đến vui-vui cùng ngài nơi tiệc

T. T.

Cão-bach

Kinh-lõi cõng chur qui-vi dâng-tâng:

ở trước-trường-lõn Cà-nhô, mép-bên

tâi lõi nhâm-cõi một ngõi-không

thay-dõng-tu-đing kẽ dõi quan Huỳnh-

Ký mõi lõi cảm-tâ quan-chuc-tu-đing lõng

ngài đến vui-vui cùng ngài nơi tiệc

mà tâng-nết vui-võ, hiên-luong khiêm-ton như ngài đây thật là cõng dâng-tâng

cho ngài 4 chât: Phù-nhi bâi kiêu

do.

Cõi trong-gia-dinh cõi-việc gi-bõi

rõi dem tõi ngài cõng cõi-thê-gõ-bõi.

Tôi thay-vây-nên cõng-cõi-nhiêu-lõn

thû coi cho rõ vì cõi-não mà ngài

đõc-việc dâng-quâ-vâ-sé-tõi-cõi ta-nhõ

cõi-sách-sõ-dinh-sâng-tâi-phâi-thi-hanh

theo-không-sai-sót-một-mây.

Nay tõi muõn quan-sát ngõi-xát

nay-cho-tâng-tu-đing-nâa, cho-nen

muõn-nhõ qui-ông qui-bà-tri-thûc

thû-cho-biêt, đõc-nhiêu-việc-mõi

châc-y-dung-hõn.

Vây qui-ông qui-bà-cõi-việc-chi-cõi

yêu-xin-tõi-coi-thû-cho-biêt,

Nay-kinh-cáo

LÊ TRUNG-HIẾU

Đỗ-công

Sô-truong-tiền

Cantho

Bô cáo

Tôi tên Đặng-Toàn chì tiệm, ghe

Quân-hung-lợi ở Cà-nhô xin có lõi

bõ cáo cho quí-vi rõ trước-râng: kẽ

từ ngày nay tôi dâ duỗi-thâng-châu

tôi tên là Đặng-Sâu-tục kêu Lõi-Hun

không cho ở trong tiệm nõa, vì nó xùi

phùn-bac của tôi nhiều-lâm.

Vây xin quí-vi, dâng-tru tiền-bac

chi-cõi tiem cho nó và tôi cõng không

chi-can-thiệp đõn-nhõng-món-nõ

cõi-nó.

Nay-kinh

AI MÀ DÙNG

THUỐC HƯƠN

của Ông

Lương-y DEHAUT

mà XÔ

tõi-châng-cõi-chi-phâi

CŨ ĂN

võ-an-duõng-trong-phõng.

Thuốc-huõn nay dâ-uõng-lâm và dâ

mau-xù-lai-xù-rât-emp-thâm.

Bán-tại

Nhâ-ông-Lương-y DEHAUT.

147, Faub.-St-Denis, Paris,

và khõi-trong-cac-tiennibuc

dâu-cõ-bea.

- VALDA -

bán-dung-trong-hõp-mà-thõi,

trên-nâp-hõp-nhõ-phâi-cõ

chû-hiệu

- VALDA -

mõi-thiêt-phâi

MỘT HỘP

THIỆT

THUỐC HƯƠN

VALDA

dâng-tru ngâng lõi, ngâm-phâi-lúc

thi-dù ngâng ngâra

Khô-đau-déo-giong, Khô-đau

phâi và dâ-tru-các-binh

NHƯNG LÃ

Sõ-mùi, ngât-mùi, phong-hàng,

ngõi-cám, hoặc-dâm-nhiet

nâi-xâm, vân-vân.

MÃ NHÚT LÃ PHÃI

DOI CHO ĐỤC

THIỆT THUỐC HƯƠN

- VALDA -

bán-dung-trong-hõp-mà-thõi,

trên-nâp-hõp-nhõ-phâi-cõ</p

Fondée en 1918

THUẬN-THANH

BOTTIER — CHAPELIER
•7, Rue des Caisses—Hà Nội

Kinh cung Quý-vị dặng rõ, tiệm tôi đóng giày tây, ta và làm có
nhiều kiểu đẹp, giá rẻ, xin chư tôn chiêu cõi. Bán sỉ giá
thực rẽ.

Chủ-tiệm NGUYỄN-TIỀN-HÀM, kinh mòn
CATALOGUE FRANÇAIS SUR DEMANDE



LISEZ

Cuộc đánh số Panama

Đóng trước 20 quang có phước trúng được

500000 quang

Ai muốn thử số may mắn, không biết chừng mình được trúng, nên giàu có liền là mình đánh số Panama, mình mua mandat đóng lần đầu 20 quang, sau nỗi tháng đóng 30 quang, đóng trong 10 tháng thi đấu, khi mình đóng 20 quang đầu, th Công-ly số sẽ gửi cho mình một cái số để mình dùng làm chủ, được tới kỳ xổ số mình dò coi họa may trúng mà lành tiền. Số Panama chặng trước 111 sau th nỗi cũng phải trúng từ 500.000 quang, 250.000—100.000—50.000—2.000—1.000—chót hết là 400 quang.

Một năm xổ ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 16 Août, 15 Novembre. Mỗi lần xổ rồi, công-ly sẽ gửi đến cho mình một cái bao kẽ những số đã ra cho mình dò số của mình.

Cá thay cho trúng 200 triệu quang.

Ai muốn thử số may mắn làm giàu trong nháy mắt thì mua mandat 20 quang đóng cho BANQUE DE CRÉDIT COLONIAL, RUE PAPÈRE, MARSEILLE (FRANCE), còn sau sẽ đóng 10 tháng mỗi tháng 30 quang nữa. Trời ngó lại có biết chừng đâu, nên làm thử làm!

Sách mới lại

Kim-Van Kiểu giải nghĩa	nỗi	0
Nhị độ Mai	0.40
Gia phu	0.40
Một nồng nhà trồ	0.40
Vé Saigon	0.10
Vé máy bay	0.10
Cung cản	0.15

Kim-Van Kiểu, Công-Cán, Kim-Thach kỵ-duyên là những sách rất có tiếng xưa nay, văn-chương tuyệt-bút, tinh tú thâm trầm, tác giả là những tay trứ danh trong văn-giới nước ta. Những người ham đọc sách nên mua mà xem. Ấy là những sách vừa có ích về đường văn-chương vừa có ích về đường đạo đức.

Ai muốn mua xin gửi thư đến cho “ẤN-QUÁN AN-HÀ CANTHO”

Agents d'Annonces en Europe :

L. MAYENCE & C°
9, Rue Tronchet, PARIS
19, 21, 23, Ludgate Hill, LONDRES



TENTEZ

LA

FORTUNE

ouvrez lui votre porte



Dánh số Panama được làm giàu

Đóng 15 quang trước, có phước trúng được

500.000 quang

Mua mandat gửi trước 15 quang, sau gửi mỗi tháng 20 quang trong 1 tháng thi đấu. Khi Công-ly số Panama được 15 quang trước thi sẽ gửi cho mình một cái số để cho mình làm chủ, được tới kỳ xổ số mình dò coi số mình có trúng chăng! Số Panama chặng trước thi sau th nỗi cũng trúng từ 500.000 quang tới 1.000 còn nhỏ hơn hết là 400 quang.

Đây là một cuộc đánh số có lợi nhiều không biết chừng nào, đều không được lợi, cũng không mất tiền vốn của mình.

Cá thay cho trúng 200 triệu quang.— Mỗi năm xổ ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 16 Août và 15 Novembre. Mỗi lần xổ rồi, công-ly sẽ gửi đến cho mình dò số mình.

Ai muốn thử số phận mình, có khi gặp vận may trời nhỏ phước biế đây bảy mươi mandat gửi trước 15 quang cho nhà:

BANQUE NOUVELLE, 8 Rue Papère 8, Marseille (France) còn sau đóng 16 tháng, mỗi tháng 20 quang, thi mình được làm chủ vinh viêng cái số của mình mà chờ ngày trúng lành tiền.

yếu đuối
vắng vắng

vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng



vắng vắng

NGÀ HÀNG BÁN CƠM TÂY

MỚI LẮP TẠI

TRUNG-CHÂU LÙ-QUAN

KÍNH TRÌNH QUÍ KHÁCH RỎ:

Tôi mới lắp tại Trung-châu lù-quan (Hôtel Central) [một] nhà bán cơm Tây và rượu Tây, tôi có kèn được một người nâu ăn Hải-nam thiệt là một tay nâu ăn thiện nghệ trước kia có làm chef đầu bếp tại nhà Xet các quan võ trên Saigon.

Tôi có làm mái hiên để quý khách uống rượu, mái hiên này nhờ được ở giữa hai đường đại lộ và lại cao ráo, nên mà tmè không đầu bàng. Có nhiều vị ở Saigon Cholon xuông Cantho, đèn nhà hàng TRUNG-CHAU thày cách chưng bày vén khéo và hành khách vỏ ra đóng đáo thì đặt tên là *Continental Cantho*.

Khăn ăn nắp bàn và mọi vật trong nhà hàng đều vèng vang tinh khiết luồn luồn, còn trong phòng ăn, tôi có đặt nước máy, để cho quý khách rửa tay, giờ nào cũng có nước.

Kính xin quý khách có dịp đến Cantho tiện bờ bờ ghé nhà hàng TRUNG-CHAU LÙ-QUAN một phen tôi sẽ àn cần tiếp rước.

NHÀ HÀNG TRUNG-CHÂU CANTHO

Kinh cáo

đòi về được một đồng bạc lời. Về tối một khúc vắng thi gáp tên Huỳnh-vân. Lượm 19 tuổi là con của Huỳnh-v-Sồi làm thầy chùa, khi tên Lượm gặp thi Phẩm về tối đó, thì tên Lượm ôm thi Phẩm vỏ trong buối nó bop họng dặng cho thi Phẩm đứng la lên. Lúc đó thi Phẩm la khóc vầy vùng hết sirc mà không gáp ai tiếp cứu. Ma chàng biết tên Lượm ôm thi Phẩm vỏ trong buối nó làm chuyện gì không biết? Huc tên Lượm còn đang vội liều vui hoa, may dầu gặp khách đi dang tên Lượm hoàn kinh bỏ thi Phẩm mà lầu mai. Con thi Phẩm thoát khỏi tay hung ác mới chạy về cho mẹ nó là thi Đề hay, thi Đề mới chạy la lảng lém dang cho lảng bat mà trừng tri ke thất phu ấy; khi lảng xom nhẹ la chạy tới tên Lượm dầu chẳng thấy, mới bắt tên Sồi là chua tên Lượm đang có biểu tên Sồi di kiêm

tên Lượm về mà thọ tội, khi ấy tên Sồi di kiêm khắp nơi mà có gấp nó dầu mà bắt, lúc đó Hương chúc áp bên giải tên Sồi và nói vu đến cho thầy Hương quản, đang có tiêm kiêm mà tra hỏi đã giao giải nó đến to i mà tri tội nó. Vay xin thấy Hương quâa hiệp với Hương chúc ép đang co nã troe cho được đưa bắt Hương ỷ đang cho toà hình phạt đưa tha phả, kẻ dè vầy nó pha lang pha xóm không cho dan hương thiêu yên ôn lam an.

Nguyễn-anh-Tuân
bút bùn thành (Cantho)

Hai dam

CUNG PHAI HU

Một ông quan kia ra công dương ngõ xó kien, xúi tên vu danh lòn, ông ta bắc kèn trên cao tên tra hỏi tự sự,

Tiền cáo thưa rằng: Bầm ông, tên Cài hỏi tôi vậy chờ thợ hồ xây cột cách náo, tôi nói: thì cứ bắt ở dưới đất xây lùn lên chờ sao. Nó lại cãi với tôi, rồi nó đánh tôi.

Quan: U may nói vậy thi phải rồi, Cái tên kia may nói sao?

Bí cáo: Bầm quan lớn, tôi hỏi nó, nó nói bay nén tôi cái lại ràng: muôn xay cột thi phải xây nám ở dưới đất rồi mới dựng lên...

Quan: U may nói vậy cũng phải.

Bí quan nấp o phai sau nghe ống quan xúi đoán vay, bể mìn mìn nén yên mang bước ra nới rảng ống làm quan ngợi xúi đoán thi phai hương lè ma, xúi sao lại tiền-cao, bế cao gi ống cũng nói phai hết vây.

Quan: U ba nói vay cũng phải da,

Vui-susu-té

Lời rao

Tiệm Thới-Phong Cao-lanh

Tiệm tôi có bán đủ thứ hàng đèn, như hàng ta, lanh-tau, nhiều trầu, nhiều doan, cầm chau, lụa, xuy...v.v..., nhưn thợ có danh tiếng ở Caolanh hàng nhữn diệu mướt, kỳ lường, chẳng hề phai trò.

Hàng lùn, tờ lụa trắng đèn, màu dù thử.

Hàng bắc: lanh, luong, xuy... the hàng quế và giày bắc giá lảng, dù thử.

Hàng tây: cầm nhung, satin, lô, đèn màu dù thử, và có bán vải cây đèn và vải bóng vải sọc và đồ tạp hóa dù thử, x...v...

Hàng bán sỉ và bán lẻ đều tin già nhẹ nhàng, re hơn các nơi và hàng rất tốt.

Kính mong quý ông quý bà giúp đồng bào mua một lần thi rõ biết lòng chơn thật của chúng tôi: hàng gởi gầm chắc vira long qui ông quý bà lâm. Còn hàng gởi theo cách (contre remboursement).

Chủ nhon: NGUYỄN-VĂN-HIẾU kinh mời.

CẤP NHÂN THIÊN-CÔNG

Tác giả: PHẠM THẾ-TRUNG

(Tiếp theo)

Từ ngày bì Trần-thi bắt hạnh qua đời, cuộc sống chung và tuân tú cùng như thường không chỉ là đúng nơi vào đây: Lần lược ngày qua tháng tư hết giáp năm trời ký mảng khó eče việc đã hoàn thành. Ông Thông Mảng thi tuổi một ngày mít già, ý ông cũng muốn tinh việc nợ chàng cho Thôn-Chương và Thị-Diép cho rõ, già tài ký-tri cho yên nơi, dẫu mới mai ông có nhâm mít, cũng dành lòng mít da.

Trong nhà có chí bếp Cơm ở cùng vự chàng ông đã lâu năm, lúc bà Trần-thi còn sinh tồn mít khi đã đầu thi chí bếp Cơm theo hau ha giúp đỡ chưa tag, từ khé bà mất đến giờ thi-Diép

chồng con ai bao فمن trong nhà hơn hủ chí bếp-Cơm, mà chí Cơm cũng thường yêu thi-Diép, tuy là một dảng lá chua, một dảng lá lờ, song thi-Diép vì mắt mè chàng ai cháu-tat cũng chuyên vui hơn thiệt với nàng, nên cũng thường thường chí Cơm vay. Cả nhiều lục thông-Churing buôn lối gheo chợ thi-Diép, thi chí bếp Cơm, tuy khéng đám chống trả cùng Thôn-Churing, song chí ta cũng là khí-sắc bát bình dương như chờ chờ bình-vực thi-Diép vay. Hai người thường thường triều men nhau trong công ăn việc làm cũng là nghĩ ngợi chàng khí nào rời nhau ra. Thị-Diép vì sợ ủ riêng một mình thi-Thông-Churing làm hàn, mà đương cự không lui, còn thi Cơm vì thi-Diép yêu mến, lại cũng có lòng ghét Thông-Churing, nên chí ta cứ theo một bên mà giữ-gìn cho thi-Diép mít, làm cho Thông-Churing chàng khí nào

lão già già minh thị-Diép chờ đarc. Nói về ông Huyện Tường ở Tân-ván là bảng hưu von ông Triệu-thông-Mảng, nhà ông tue y tu thực sanh được một người con trai tên là Lê-v-Hành hiền thời đang học tại trường thay-thuộc ở Hanoi. Từ ngày ông hồi hurn tri-sí đều giữ ông thương khi qua lại trong tỉnh Cantho mà tham ruộng của ông: bởi lúc ông còn hành sự, ông có dời đến giúp việc tại Cantho 7 năm ông có sắm dược một sở ruộng giáp ranh với ruộng của ông Triệu-thông-Mảng, vì vậy mà ông quên hết lời lứa dừa chua, bén-chong và bén-vơ, rồi định hôn cho hai đứa nó lấy nhau, được ngày sau cho hưởng giá tài của vợ chồng ông đê lại. Tình vay là có gđ của cho thon-hoc hướng, người ngoài không lot vào mà ăn được. Tuy vợ chồng ông lúc mới đem hai đứa nhỏ là Thông-Churing và thi-Diép vè mót thi tình với nhau như vay, chờ cảng

thán tuổi của nàng và dò coi dù có thò chưa tỏ cho bà con ai này biết; mà có náo ghém ghé chưa? Khi đó có Trần-thông người ngoài chỉ người trong thân hữu-Lực dứng kể một bén, bén trả lời không ai de cho vợ chồng ông tình kỹ với ông Huyện Tường rằng: con nhỏ như vay? Cố lý nào 2 đứa con mót đó là con gái của anh ba tôi, vì chí từ nhỏ đến lớn ở chung với nhau một năm tôi đây không có con, nên vơ trong một nhà, thì cái tình âu-yêm thường-trưởng nhau xem đường như con mót cha một mè, dàn chồng phát lèruot thịt cũng không lý cười gianhau? Vì có: nên ai này cũng không ngờ cuộc hôn nhon như thế, dàn cho đến Trần-thông em ruột bà Trần-thi cũng trưởng là 2 đứa cháu là Thông-Churing, và chưa đì coi vò nòi nào và thi-Diép cũng chưa có trai nào đến nòi, nên khi ống huyền Tường hỏi bén trả lời rằng thi-Diép còn treo già chờ nòi...*

(Sau sẽ tiếp)

Văn uyên

**Đi ngang miếu Quan Diêu-bác ở
Trần cảng thành thi nhứt thừ:**
Đại danh lực lưỡng giặc đều kinh
Mây trán Tây-Sơn thấy rùng mình
Trái mặt đều-bời ờn Nguyễn-chúa
Hết lòng diệu-bức đạo Niêm-binh
Gấp-giành việc nước xem là trọng
Luo-khổ thanh hình nhầm vẫn khinh
Tương hò Nam-kỳ tên được dùng
Ngân thu còn tạc dấu thần linh

Hung-Bà (Cà-nhơ)

Bồn già

Cây cối mọc lòn vĩn để lau,
Cành nhả ờ đó chả vui sao?
Đầu rường ngôi lợp hồng phai sắc.
Mặt đất hoa đom-tiá đầm màu.
Trong cưa chất đầy kinh, truyền, sữ
Ngoài vựan trồng dủ lý, mai, đào
Thanh nhàn thủ ờn danh ngòi hương
Lửa phai chen chon đèn chốn nào?

Tân xuân

Xuân nhứt thời trời mờ tháng giêng!
Đap đến ai chẳng hối minh-niển?
Ngựa xe như nước trang cung chờ,
Quan áo dương nem đóng khap thiêng
Bao trước mơi mạo trai hoa họa,
Đo phủ muôn nгоi tược binh gien.
Xa gần tien hia chung vui cuoc
Thong tha thanh nhan sương tự tiên.

TRAN-VÂN QUAN-NGỌC
biết hua Trica-Phu Phong-lac Camau

Khuynh bạn

Mười năm đến sáu gan cho cung
Bay thước ta thanh khai nhớ lung (long)
Lan lục Kỵ tay nghe tiếng phung
Ghe phen dài tu thay phu hung.
Sac dinh gan da ghi cau lu
Vung da ven long gur chur trung
Uoc dung trot sguie roi dau thuuan
Vuon neun tuong den natreu nha chung

LÊ-TIỀU

Họa văn

Cuộc đời lâm chuyện xét không cùng
Thiết nghĩ mà thêm bận dạ lung
Giàu co chảng thương long trực tin
Nghèo hèn nén mến chí anh hùng
Khôn tuong châu nup nơi giang dày
Kho tàn ngoc vui dành núi trung
Có thưởi mắt thanh tuong vật báu
Khuyễn dưng mor-mộng việc bao chung

THẾ-TRẠCH

Nội biện Trung-Huê**TIN THƯỢNG-HÃI**

Tình cảnh ở Thượng-Hải thật là
ngay ngáp, các nước đều có gởi chiến
thuyền sang ờn cùa Hán-cô. Các miềng
ở gần Thượng-Hải bon Sô-Viet tu tập
rất đông nhưng linh Tau không bê
tra hỏi tới.

ĐỐI ĐỘ

Có nghe tin rạng Chánh-phủ Quốc
dân quản đã ra lệnh đối độ về Võ
xương, các quan binh sắp sửa hành
trang sẵn sàng rồi chỉ chờ ngày lên
đường thôi.

TIN BỔN ĐỊNH CỘNG

Mỗi nghe tin rạng Chánh-phủ Quản
đóng da hả lịn i bat vien chủ-hội của
đang định công ờn Quản-dong va Hong-
kong về tội xui due dốt pha một day
nhà của bọn định công ờn dê tiêu huy
eac so sách của dang-hoi cho biết
tich.

TÍ QUAN

Ở Bắc-kinh Ngo-bón-Phu có danh
giấy thép tuyên cáo cho quắc dân
mết rằng: từ nay ngại sê dài binh và
không cang dù đến việc Cảnh-trị ở
Trung-huê nữa.

Sự học thức ngày nay

Gần đây Nhà-nước mòi ra nhiều
trường au-học, đặt ra khoa hạng
Tiêu-học yêu-lực. Ấy là ý muốn
dùng chữ Quốc-ngữ để gây dựng
một nền giáo-dục phổ-thông cho
nói Việt-Nam-ta. Thế là các trường

nơi hương thôn sò it học trò. Mà
những nhà thán hào, lại dành cho
con học chữ-Hán!

Một là các nơi công-nha chưa
hay thông dụng chữ Quốc-ngữ
cho nhiều, hai lại hay dùng chữ
Hán mà làm thơ, làm tờ. v...v...

Nay muôn cho quắc dân Việt-Nam
ta được đê hiều, đê dùng; đê gây
dụng nền giáo-dục phổ-thông cho
chóng được thành hiệu, thời chi
bằng nhà-nước công nhận chữ
Quốc-ngữ là một thứ văn thông
dụng cho các nơi công-tư, được
thi hành không trở ngại; thi phải
cho chúng em đến trường là tốt.
Là vì thời đại văn-minh càng ngày,
càng tàn bộ; đầu dầu cũng cần
biết chữ Quốc-ngữ để làm gốc.

Trước hết cần nhất xin quan
chú-quản, cùng các hương chức
hội té hảy xem xét về việc ấy, và
xin bắt đầu từ nay hạ linh cho các
dân sự trong hương thôn đều
phải học tập chữ Quốc-ngữ, kể
từ năm 1928 thời việc công, như
án kiện, tờ báu, tờ báo, đơn, khai,
v...v... buộc phải dùng chữ Quốc-
ngữ làm gốc cả. Còn như chữ
Hán, chữ Pháp thời đê làm các
món bác-học, chả không được đem
ra thông dụng thay cho chữ Quốc-
ngữ trong các việc công-tư.

Như vậy ác các nơi thôn quê,
hương-xá có lè sò học sanh đều
đu!

Và cầu xin quan trên, rộng phép
cho các nhà-tư, được tự do nuôi
thấy dạy chữ Quốc-ngữ không
bắt buộc thấy dạy phải có cắp-
bàng, và cũng không bắt buộc cách
dạy phải thật đúng theo chương
trình, miêng có dạy chữ Quốc-ngữ
là đù. Tại trường công các lảng,
xin quan trên cho phép các hang
người giàu hay nghèo, lớn hay
nhỏ tuổi cũng dặng vào trường
một vài giờ mà học.

Như thế thi dân Việt-Nam ta mới
có thể mở mang về công thương,
được mau tàn bộ. Và xin các cha
mẹ trẻ-thơ, ai có con cháu cũng
rắng cho nó đến trường hâu-dung
có thấy dạy dò, cho nó noi theo
đường sáng; chả đê nó ở nhà phỏng
tung chơi bời. Mát thường thày
nơi các nhà-nông, hay đê con ở
nhà, khi bắc tay qua mía-lam,
buộc nó xem sóc nhà-cùa. Như
vậy ác trẻ ày ngày sau phải bù đột.

Còn các nhà giàu sang phú-lộ,
cứng con sợ con còn nhỏ đến
trường chung bạn hiệp dập sợ
thấy rằng he đánh dập con, như
thì bão sao con lại chàng hư, chả
được!

Lời tục nói: Học dặng như gầm
thiên hoa, có ván có chát mới ra
con người.

Móng thay, móng thay.

TÂN-DAT

Hoàng-hài tàn-văn**BÁT ĐƯỢC RỒNG**

Xưa nay tục ờ nước ta thường hay
cho là có rồng mà tục ờ Thái-tay-thi
cho rằng không. Nay có câu chuyện
này xảy ra, mới hay lâng-rồi mình nói
trúng. Nguyễn có vợ chồng một vi-Đông
sự kia ờ viện Thiên-nhiên-bác-vật ờ
Mỹ (Hué-ký) ngồi máy bay, bay sang
qua Cò-ma-Tỷ là một cái hòn đảo thuộc
về quần đảo Hòn-lan (Holland) nhìn
thấy có một cặp đị-thú nên dùng mèo
mùi dụ được.

Hiện nay cặp rồng ờn còn đang
nuôi ờ nhà Bắc-vật Nêu-do. Mỗi con
đại được tám-thorte, chân có móng
như rồng của người Tao vè trong sách

vậy, mình cũng có vẩy mà vẩy rất lớn,
xương sống có kí như rắn cua. Mồi khi
nó gầm thi phun nước ra như nước sôi,
còn lười và miệng thi đỗ lồm. Hình
thê chẳng khác hình vẻ chút nào.

Thế thi ai bảo rằng không có rồng

MỘT THỦ LUẬT MỚI.

Mới đây ở thành Custrin nước Phổ
mới bảy luật đê trị mấy chi dòn-bà
hồi ờn dòn-bà, lôi dông dày mặt mày
chẳng vắng, nhưng tôi phải giongoose mà
đòi lòn di đến trước mà kiểm một

cái xe kéo vè trường.

khi về đến trường, đồng hồ đâ đò

chín giờ, đi thẳng lên lầu, vào phòng

quyết định ngủ cho yên. Nhưng sau

trí não nó lại vòn-vờ, lại thấy nàng

dừng dựa bên mùng tôi mà khuyên

bảo tôi hoài di vây.

Tôi lại nghe tiếng nàng ngâm nhô-

nhô bài thơ, tôi càng buồn, càng nhá
nàng thêm nira.

A bài thơ đó nói làm sao, anh có

nhà được không?

Sao lại không nhá.

Giỏi da, tôi khen anh, mà đâu anh

đọc lại bài thơ ấy nghe thử.

Bài thơ đó như vầy:

Khuê-phòng vẫn vè lúc đêm thâu

Nhờ tôi thân anh ruột rối săn,

Ngọc nát non còn hoa đồ luy.

Châu chim âm canh bướm giüm bâu.

Cám hòn con tạo chia đôi ngá

Chanh bảy ai xuôi gảy nhiếp cầu

Đa trót tài tình mang chút nợ

Phấn son hả đê thận cho nhau.

Thiệt hay, hay vòi cùng da anh à;

rồi sao nira xin anh tiếp.

nên người tết-le vinh diệu. Ấy là phần
trách nhậm đoàn nam-tử đê anh biết
hay không? Chờ phản em là gái liêu
bố nhược chãi mà lại khuất bóng
dương gian rồi.

Đương lúc chuyện vẫn rủi có co

chim bay ngang kêu một tiếng "Ul" lớn

lâm cho tôi giật mình mờ mắt ra, mờ

mờ ờn ờn dòn-bà, lôi dông dày mặt mày

chẳng vắng, nhưng tôi phải giongoose mà

đòi lòn di đến trước mà kiểm một

chút, mà mèng hết thi thói chớ không

hai chí. Cách chí như vầy: hê trong

dứt ruộng mình có gióng bợ deo

thi phải kiểm vật giongoose của dân bà

ngoa sàng (năm x5) bê ra từ đoạn rồi

coi chò nóc ờn deo nhiều cảm xuống

đó, cảm cách xa xa khuôn một cây,

trong đổi ba ngày gióng nó giải tang

hết.

Còn một cách chí nữa là: lấy tro trong

bếp sảng cho sạch thang rồi đem rải

shò lúa nà deo đồ thi cũng bắt bót

chút, chớ không hết tuyệt được.

Vậy xin mấy ông Nghèo chủ nông

gia làm thử coi có hết không.

Trù con bợ

Năm nay nghe trong lục-châu đầu
đầu cảng đều có gióng bợ deo lúa rất
hai cho mùa mang lâm.

Vậy tôi mới tra tiêm ra được một
cách trù-giống nó rất nhiệm chớ không
có gióng nào nữa. cách trù nó đây
lù không phải thuốc bắc thuốc nam chi.

Thứ này nói ra thi có ý thô-tục một

chút, mà mèng hết thi thói chớ không

hai chí. Cách chí như vầy: hê trong

dứt ruộng mình có gióng bợ deo

thi phải kiểm vật giongoose của dân bà

ngoa sàng (năm x5) bê ra từ đoạn rồi

coi chò nóc ờn deo nhiều cảm xuống

đó, cảm cách xa xa khuôn một cây,

trong đổi ba ngày gióng nó giải tang

hết.

Còn một cách chí nữa là: lấy tro trong

bếp sảng cho sạch thang rồi đem rải

shò lúa nà deo đồ thi cũng bắt bót

chút, chớ không hết tuyệt được.

Vậy xin mấy ông Nghèo chủ nông

gia làm thử coi có hết không.

DÂNG-BÁ-PHƯỚC**Thi án bắt câu báo**

Tại chò Cairang có Monsieur Léj
là con trai của Madame và Monsieur
Phò-hương-quân Huê. Hai ông bà thât
là người tu nhân đức, cho nên trồ
sanh có một người con trai mà thời
tên là Monsieur Léj tuổi chừng 23 mà
cũng có lòng nhơn từ, trọng nghĩa
khinh tài, thi án bắt câu báo. Nguyên
tôi có một đứa con gái tên là Lê-thi-
Ni, làm nǚ-giáo dạy học tại trường
con gái Cairang, ruột bị tay độc ác
não dò thuốc con tôi dâ hơn 3 năm
nay. Nhờ có thầy giáo nái cùng dạy
tại trường con trai ở Cairang và thầy
thông Gendarme cũng ở một chò, 2
thầy thây con tôi dâ dù dươi, thi
định ràng: con tôi mắc thuốc, nên hai
thầy còng lồng hào tâm diêm chỉ cho
con tôi ràng: Monsieur Léj ở tại chò
Cairang biêt cho thuốc ấy, nên con tôi
về nhà nói lại với tôi, tức thi tôi có
để tai nhâ Monsieur Léj mà cầu cứu
cho con tôi, thi Monsieur Léj sâng
lòng nhơn từ cho con tôi uống thuốc
không dâ 1 tuần lè thi con tôi dâ lành
mạnh như xưa thây người tuy là con
nhó tuổi, nhưng mà lòng dạ đại nhơn,
trọng nghĩa khinh tài, không mảng
đến tiền bạc, cứ việc cho con tôi uống
thuốc đến lành bình thi thói chớ không
đến tiền bạc, bởi vậy cho nên tôi
cô quay 1 con heo và bánh trái rượu
trà chút dinh dem tới nhà hai ông
ba là ông thân và bà thân của người
mà dène on tài lao. Tôi không biêt lấy
chi mà dene bòi cho xứng cái đại án
ấy, nên tôi xin mượn lờ báo An-Hà
mà cao rao danh người, dặng cho
trong lục chau chư quan từ biêt rằng:
ít người tuổi nhò như vây mà dặng
lòng đại dò, nhơn từ, ờn sành cũng
nhưng trang lão thành tri thức cũng
đang. Vây thi này sập lôi, nhú trong
lục chau ai có bi thuốc hay là bị ngâ
chí, thi xin dene tại chò Cairang hò
thêm nhà thây phò-hương-quân Huê
là ông thân của Monsieur Léj, thi người
cũng sâng long làm pluoc chàng sai.
Lê-thanh-Chau, ex-magasinier
Propriétaire à Cà-nhơ

Sứa chò sai

An-hà-bao số 491 ngày 9 Décembre 1926:
trong bài thi văn bài "Tảng An-hà-bao"<

CÔNG BÁNG CẤP ỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BANG KHEN
DIPLOME DE MERITE-EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1922
Cordonnerie - Chausserie - Tonkinaise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYEN CHI HOA
83 Rue-Catinat-Saigon



Kính cung QUÍ-VỊ đồng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIẤY, LAM NON theo kiểu ÁU-CHÂU kim thời. GIẤY đóng bằng DA-TÀY hè, NON làm bằng CÁY-MỐP thiệt nhẹ, lợp NIXAM, BỐ TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dà kiều. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỎ-BIA BA CẨM-THẠCH BÊ MA. Tôi dà BÁN-SỈ & LỤC-TINH thiệt nhiều, dà có nhiều vỉ rất tin cậy và khéo ngói NON VA GIÀY của tôi am thiêt kỵ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIAY-HÀ DA LÀNG GIẾP DA-LÀNG VÀ NHUNG dà màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-DEN QUAI-NHUNG QUÍ-VỊ xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi. Amlap tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt re xin chư tôn chiểu để cho việc buôn bán của ĐỒNG-BANG ta được thanh lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYEN-CHI-HOA, Kinh mèo

Giá rẻ!!! Giá rẻ!!!

KINH CUNG QUÍ-VỊ RỜ:

Bản-hiệu mới tiếp dặng
nội kỵ viết kẹp theo túi
io "Porte plume à rése
voir" à remplissage
automatique, có sagra
bằng metal nickelé dep
âm, không thua gì các
bản khác.

Giá đinh bao rẻ, mỗi
cây.... 0\$60

Ai mua nhiều vể bán
lại 12 cây, giá chắc
là.... 6\$00

Thú viết này không
phai xấu mà bao rẻ, càng
là viết của các xưởng
Langsa gõ qua, đều gìn
gữ kỵ cang thi cũng
đông laudang.

Kỳ này lại không bao
nhieu như quí-vị cần
dùng viết thư đến mua
mua mèo kêu hết.

Xin để thư và mandat
cho:
M. BỐ-VÀN-Y
Quán-ly An-quán An-Hà
Cantho.



Hai thứ thuốc hay

Thuốc « THẦN-THẦM CỦ KHÁT HOÀN » là
một thứ thuốc vị khí ôn-hòa chẳng luận
già trẻ, dân-nông dân-bà moi ho, hoé ho
lau, ho lao, ho ra máu ho có đàm, ho sán
hận, dùng nó trong vài ngày thi thấy
giảm liền. Chẳng biết bao nhiêu người
đã dùng rồi, đều gõi thư đến khen ngợi

chẳng cung.Cách dùng thi khi mua
thuốc sẽ có gói toa cho cứ do theo
Giá bán hộp nhỏ 5 miếng....0.30
Hộp lớn 10 miếng....0.50

Thuốc « THẦN LÝ VÂN » cứu bệnh mề
Thuốc dùng toàn thân cọp mà luyện
chỗ ra.Làm người mù đã trên năm sáu
tháng mà khi dùng trong toàn bộ thi
thấy sáng như thường.Thuốc nhỏ và
đều có dù thử, còn hàng bắc như, băng không thể bị kiệp hàng đen của tôi, và
giá: tôi bán lại rẻ.Còn đồ mề trắng như the, lương-lực dù thử, tôi lanh tay
là-nội, như quý khách muốn mua vật chí dùng xin gởi thư đến, thi tôi sẽ gởi
gói centre remboursement.

Sách mới xuất bản

Mới đây quan Tri-phủ Ninh-giang Bắc-kỳ là ông Bùi-thiện-Cần mới xuất
bản bộ "KIM-VÂN-KIỀU chúa trác". Nhưng bộ Kim-Vân-Kiều xuất bản lâu
nay trường chưa có bộ nào giải nghĩa rõ ràng và tường-tắt như bộ này. Quan
Phạm-văn-Thụ Tông-Bắc-Nam-Định duyệt bộ sách này có phê rằng: Vừa
day tiếp Ông Bùi-thiện-Cần tri phủ Lạng-Giang đã duyệt bộ Kim-Vân-Kiều chúa
trác là thủ mạc của cụ cố án Bùi-khanh-Diên soạn tập từ khi chúa bút Đặng-Vân-
Nhật-Bảo, nghiên cứu hết nội kinh ngoại truyện, không bê sót một diệu
não suýt sút chép nguyên chữ nhỏ, chép-thich, đồng bằng quốc ngữ, tinh bair
murai nám hót tẩm mè hối, mực chay nước mắt, đến nay tinh là wối thành bì
sách có giá-trị đáng công truyền.

Và trong sách này những diển-tích chép bằng chữ nhỏ, người nào muốn
học thêm chữ Hán coi thật có ích. Ai là người thích văn-nôm trường cùng nên
sắm một bộ Kim-Vân-Kiều chúa trác "y đã vào thư phòng.

Có bán tại nhà An-quán Hậu Giang. Giá mỗi cuốn 0.70

An-Phong

Bijouterie soieries de Chine et du Tonkin

Namu truu cung tau sau: Mèm tôi mua bán hơn năm năm
hàn ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyen lanh nhiều, cũng là hàng vòn, nhum
den diệu lanh thật tốt, không bê trả tôi chắc ý, vì tôi mua bán dà lâu, nên
tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hót châm tốt hơn các nơi khác
đô cam châu, hoa tư các, cũng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hảo
đều có dù thử, còn hàng bắc như, băng không thể bị kiệp hàng đen của tôi, và
giá: tôi bán lại rẻ.Còn đồ mề trắng như the, lương-lực dù thử, tôi lanh tay
là-nội, như quý khách muốn mua vật chí dùng xin gởi thư đến, thi tôi sẽ gởi
gói centre remboursement.

Cao-linh: Nguyễn-xuân-Trước Cẩn-bach

Sách đồng âm tự vi

Chữ quốc ngữ mà muôn viết cho trường thi phải học cho kỵ lưỡng.
Mà muôn học cho kỵ lưỡng cần phải có một cuốn tự vi cho sách. Tự
vi quốc-ngữ mà xuất bản xưa nay thi có cuốn tự vi ông Paulus Cava,
cuốn tự vi ông Génibrel và mới đây có cuốn đồng âm tự vi của ông
Nguyễn-văn-Mai, là giáo sư tại trường Bón-quốc Saigon. Hai cuốn trước
thi dù và nhiều chữ hưa nhưng lại mất tiền. Cuốn thứ ba tuy nob
hơn nhưng giá thi rẻ, để cho học trò dùng thi vừa lâm.

Sách đồng âm tự vi in lần đầu là năm 1917 nay đã hết rồi mới
in lại lần thứ nhì. Kỳ này giá bán mỗi cuốn là 0\$50.

Có trù bán tại An-Hà An-quán Cần-thơ. Ai ở xa muôn mua xin phụ
thêm 0.12 tiền gởi.

Sách mời lại

Grammaire C. Augé Cours préparatoire	0.70
Geographie Fonsin Cours Méthode	1.60
Arith. Leyassene Cours élémentaire	0.50
id	(Livre du maître) 1.00
Choix de lectures (A. Mironneau)	
Cours Préparatoire	0.60
id	Choix de lectures (A. Mironneau)
Grammaire G. Agén Cours Moyen	0.80
id	Cours El. 1er degré
Supérieur	0.90
Mémento de poche	1.00
id	Choix de lectures (A. Mironneau)
Géogr. Larousse	3.00
id	Cours Moyen Certificat d'Etudes
Dictionnaire Armand Colin	4.50
Petit Larousse illustré	3.50
Geographie Fonsin Cours	
Préparatoire	0.50
id	Cartes de la Cochinchine cartonné
Geographie Fonsin Cours	

Sách hữu ích nên mua mà xem

Nhứt là mấy ông Hương-chúc đang giúp việc quan và mấy ông Biển-Châ mèo
mèo dè dặt trong nhà rất nên hữu-dụng trong con-có việc.

Gần người dời một năm cho đến tối sao cho khỏi việc này việc kia. X
tự mèo si tráo cho khỏi.

1- Vợ muôn biết Phan-sy Hương-chúc phè pha lá quan Biển-lý ra thô-kao? Thị mua
"TUẤN-TRA-PHÁP-LÝ" của ông Võ-vân-Thom, giá là.....2\$00

2- Muôn rõ Thế-cách Sanh-tử bón-thú và Bé-dới, nên mua cuốn "SANH TỬ
HОН-THÚ" của ông Võ-vân-Thom, mới in rồi, giá là.....2\$00

3- Muôn rõ việc kiện thưa đến tòa cùng hết thảy những người làm dàn
nhà nước ra toà nào, nên mua quyển "TÙNG-TỬ THÈ-LÝ" của ông Võ-vân-Thom
địch ra chử Quốc-âm rành rẽ, giá.....1\$00

4- Muôn biết phản-sy Hương-chúc có quyền Giao-trác và thi hành án trong
vụ kiện hộ của người Bón-quốc, như Trường Toa nêu mua cuốn "THỤC-KIEU-
MỘT" của ông Dương-vân-Meo giá là.....3\$00

5- Muôn thạo về việc lèng thi nhện giày tờ Sám và cỗ dien-thô ghe cỗ trâu
nh. Chia giá-tài. Cho vay đặt nợ. Cầu chứng. Con aiêm. Khán và mua đất,
giá đất Nhà-nước. Mướn họa-dó do đất; nên mua cuốn sách "SÁCH THƯỞNG
DỤNG" của M. Trần-Kim, giá là.....2\$00

6- Lúc rách rong nên coi cuốn tuồng "KIM THẠCH KÝ DUYÊN" của ông
gái-quang-Nghĩa kêu là ông Thủ-khoa Nghĩa, ấy là một án văn-chương rất
thông đồng và mấy chữ nò khé đều có giải nghĩa rõ ràng dưới mỗi trang
tùi cuốn là.....0\$80.

7- Anh em muôn mua cho số sách cũ mèo được rách rẽ, thi nên mua cuốn
"Pháp-biên chép số sách" của ông Bố-vân-Y Quản-lý nhà in Hậu-giang Cantho.

Sách thứ sách nói trên đây, như Quí-vị có mua xin phụ thêm 0\$21 là tiền gởi

Có trù bán tại Nhà-in Hậu-giang Cantho.

Xin viết thư và mandat cho M. Bố-vân-Y Quản-lý An-quán An-hà
CANTHO.

Le Gérant BỐ-VÂN-Y
Certifié l'insertion ci-dessous

Le Gérant,

CANTHO LE 16 DECEMBRE 1926 - TIRAGE 900 EXEMPLAIRES

CANTHO.— IMPRIMERIE DE L'OUEST

Certifié l'insertion conforme