

BỘ-VĂN-Y QUẢN-LÝ	
Giá bán nhứt trình	
AN-HÀ	
Trọn năm.....	5\$00
Sáu tháng.....	3 00
Giá bán riêng nhứt	
trình L'APPEL	
Trọn năm.....	6\$00
Sáu tháng.....	4 00
Giá bán chung hai bốn	
Trọn năm.....	10\$00
Sáu tháng.....	6 00

AN-HÀ-BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NAM
EDITION EN QUOC-NGU DE L'APPEL

DEPOT LEGAL
PHRANCE
No 970

Organ d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles
NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG - Boulevard Delanois - Cần Thơ
Directeur Politique: TRẦN-DẠC-NGHĨA

PHẨM-KÝ-XƯƠNG

CRÙ-BỐT

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trình hay là gối
bài dâng báo xin đề thơ
cho M. Bộ-văn-Y quản-ly

Lúc mua báo xin các
ngài chép cũ, gửi số tiền
luôn, bón-quán lấy làm
thâm cảm.

THẾ NÀO LÀ YÊU NUỚC

Ở sô báo trước tôi có bàn về
hàng yêu nước ở xứ ta, trong bài
kỷ lục có nói rằng hàng thứ nhì là
hang à tung theo người mà tự
xuất cao lòng yêu nước chờ không
hiểu yêu nước là gì, thè nào là yêu
nước ! Vậy nay tôi xin bàn tiếp về
nghĩa yêu nước chính là yêu nước
phải làm thè nào ?

Trước khi vó để tôi xin nhắc lại
nước là gì, nước là nơi mà ông cha
ta trước kia từng phen treo gương
anh-hùng, kinh hồn trai gan tuân
kiết, nước là nơi ông cha ta đã
dùng hết tài lực để gây dựng tộ
diêm nền giang-sơn gầm vóc, bờ
cõi vè-vang, nước là nơi ta đã thọ
kết-bàn sanh ra ở thè, nước là nơi
ta sống gởi nạt thất gởi xương,
nước là nơi ta đoàn tụ với ông cha
ta, với con cháu ta, ngoài ra còn
cùng với bạn bè khác đóng nối
một thứ tiếng, đóng noi một thứ
phong-tục, đóng hắp-thụy một vân
hòa, nước là nơi ta đã từng quen
với mây dày non sông kia, nước
là nơi ta đã hòn-chịu mây độ mưa
nắng tinh strong với cảnh vật ở
chung quanh ta, đâu có đem ta ở
nơi kinh-dó phong phú mây ta
cùng chàng bao giờ quên nước non
cảnh vật cù của ta Ta đời với nước
ta vẫn triều mèn, ta vẫn có cái cảm
tình vò họng, xem dày thi dù rõ
rằng tâm lòng của ta có thương
nước chàng.

Đã có cái cảm-tinh thiêng-liêng
nó ràng buộc ta không giờ phút
nào mà quên mất một góc trời
Đông này, thè là ta thương nước đó.
Nước ta giàu ta còn muôn cho
được giàu thêm, nước ta suy hụt
ta muôn cho hưng vượng lại, nước
ta bị mất ta phải làm nó-le thì ta
lại muôn khôi phục lại để ta làm
chủ-nhân-ông. Nói tóm là ta muôn
cho nước ta được tàn-hộ vân minh,
được cõi dù thè lực, được ngang
vai cùng các nước ở trên hoàng
vũ này vậy. Ày là cái tánh đức
thường tình của các dân tộc ở trên
trái đất cầu này, từ xưa đến nay,
từ tây sang đông đều vậy tất cả.
Có kẻ tâm-long thương nước nó
lên tới cái nhiệt-dộ cực-diêm thi
gọi là anh-hùng bắt họng là hàng
quán hóng như hai bà Trung-vương
cùng bợe tu mi nam - từ
như ông Trần-hưng-Đạo, như ông
Lê-thái-Tô, như ông Nguyễn - Trãi
v.v.

Nói tóm lại là dân tộc nào cũng
có lòng thương nước mèn nòi cả.
Nhưng không phải thương nước
mèn nòi là chỉ hò-hảo & ngoài môi,
lời nói đầu chót leroi mà dù gọi
long. Cần phải thực-hành mà thực-

hành chính phải có thiệt-tam thi
mới mong mỏi cái ngày minh doan
được mục-dịch.

Thương nước không phải sùng
bái tôn trọng nước minh mà miệt
thị nước người, mèn nòi không
phải là âu yém nòi minh mà hạc
dài nòi người ta. Bởi vì tuy ở trong
hoàng-vũ này không phải các dân
tộc đều chung một giòng nhau,
đều một màu da nhau, đều một
phong-tục tôn-giáo nhau, đều một
vân-hóa nhau, nhưng cùng cùng
nhau ở một loại mà dâng Tao-hóa
cho là "loài người" thi cũng đồng
nhau có một bộ co-thể, cùng đồng
nhau có một cái trí-giác gồm dù
thât-tinh, tam-banh lực-tặc. Đà là
đồng một loại, đồng một đức tánh
thì không phải là sự xung-dot rè
rung mà là biểu hiệu để đòi dài
nhau cho ra là thương nước mèn
nòi. Cần phải lây đều công-chánh,
lây cái tài lực, lây cái sự hoạt
động mà cần nhắc cái trình-dộ của
dân tộc mình lên, ấy là minh hoài
bảo cho nước minh cho giòng nòi
minh một cách rõ ràng vậy.

Bảng tay có ngón lớn ngón nhỏ,
trái ở một cây có tót có dèo, người
& chung một dân tộc thi có kè ngu
người khôn, kè thông-minh người
u-ám, kè thiệt-thà người lành-lợi,
kè mạnh người yêu, kè giàu người
ngheo, kè dạn người nhác. Nói
tóm là không đều được bảng nhau
cò kè vây người khác. Cái tinh-thần
của dân tộc trong một nước không
được ở một giới-hạng nhau vậy,
mà nêu người trong nước không
biết hoài-bảo nhau, không biết tự
lập, không biết tự-tri, cứ nung-nàn
cái tánh vị-kỳ, cứ lây mày câu-sóng
chè mặc bay »khôn nhở đại chịu»
mà làm chửi-tâm thi cái tinh-thần
cái hình-thức của dân tộc ấy chẳng
những dính-dỏ mà lại càng ngày
càng phải suy-hại cùng như con
tép hùm di thời lui vậy. Vì kè
thông-minh sáng-láng thi nung-nàn
ung-dúc được cái tinh-thần nó lên
cực-diêm, còn kè ngu - dò u - ám
không biết đâu là trời đâu là vịnh,
cái tinh-thần đor đây vẫn còn đor
đây thi phải sa xuống quá thấp.
Một cái ở cao cực-diêm một cái ở
thấp cực-kì thi tái nào tránh cho
khỏi đều xoa-eo nhau, mà hè xoa
eo nhau thi một cái vượt lên trời
trời, còn một cái thi mãi lòn-quẩn
& dười vục thi thành ra không
cán-xứng nhau, có nhiều khi phản
xung-dot nhau. Xung-dot nhau là
vi một cái trời trước quá việc hành
động cùng chóng quá, một cái
thoé trê quá việc hành động cùm
chạm quá nèn hai cái nó không

Văn uyên

Tặng An-Hà-Báo

Chín năm khai-hóa báo-An-Hà
Phụ lich cho đời tiếng ngời xa
Tôi điểm nồng thương gương dường

Vé với công cõi gầm thêm hoa
Chương trình luận cõi không khí sôi
Tôn chí suy kim mây thuở ngoa
Khắp cảnh trời năm trời gió xa

Từ đây thiên hạ thảy au ca
Nguyễn-Sanh-Kim
lý Lê Thúy (Cần Thơ)

Hòa vân

Nước non trời trời cõi An-Hà
Gồng gánh đường đời dè ngại xa
Cõi động thương-phù người Nam-Việt
Cạnh tranh tám-bốn khach Kiều-Hoa

Soi lợt Nghêm-tứt cho rạng đẹp

Ngọn bút Đồng-Hồ trường cung ngoa

Ưu liệt phò cho tai mắt thè

Bức tranh phản sự giữ ngâm ca

Phẩm-Ký-Xương

Tự thân

Chung hinh chung gióng lai chung trời
Cánh linh chuông hồi hỏi những ai ???
Vân... Tù... tam túng này nết gai,
Võ... Kim... ngũ-därk ấy phần trai.

thích-hợp nhau thi tất phải xung
đot, mà là xung-dot nhau thi không
thể giữ được thái-dot, không khôi
sự phản-kháng nhau ấy là đầu mồi
hội của các chủ-nghĩa vậy. Cần phải
lây tinh bắc-ái i dài nhau, lây
cái nghĩa-vụ cù-xù với nhau, nghĩa
là người khôn thi phải chỉ cho
người ngu biêt, người giàu giúp
cho kè nghèo, người mạnh tiếp kè
yếu. Nói tóm lại là kè nảy dạy tài
khôn khéo cho kè nò, kè nò tập
nghé hay cho kè khác, thừa thiêu
bù chi nhau, hơn kém san sẻ nhau.
Thì người trong nước đều được

bảng nhau cùng nhau biết hết các
nghé các tài khôn khéo. Dầu cho
không phải chuyên mòn ở ngle-dó
nhưng cũng rõ thao thi dầu khi
não có khiem-khuyet cùng cõi
người dẽ bỏ-trợ. Được như vậy
cuộc sinh hoạt ở trong nước mới
đang rộng rãi và hạnh phúc nura.
Chó không phải là mạnh hiếp yêu,
lây sang giàu ép-chè hèn nghèo.
Ta cứ coi lày gióng của người Âu
Mỹ thi dù hiếu cách của người
thương nước rasa. Nếu họ có tiêm
angled được một điều gì quan trọng
mới mè thi liên họ đem vào khoa
học để truyền bá ra cho cùng dân
ở trong nước, chờ không phải
như ở kí ta hè có ng ẽ gi hay giòi
chỉ giàn biệt, sợ có đem ra truyền-bá
thì mọi người đều biết mà mắt cái
nghé hay của minh di, làm cho
nhìn không dò thò bò-lột được.
Than ôi ! Cái lòng tát-dò, cái tánh

Mỗi năm tròng làng đều có kỳ
vè lap miêu, làng lớn thi mỗi năm
mỗi hát, làng nhỏ ba năm đáo-le
một kỳ. Song mèo kỵ mèo vè
hương chúc tân cựu lớn nhỏ đều
phải dem bánh, hoặc dem xôi đèn
đinh mà cúng tè. Hương chúc
cùng các vị hào giá trong làng
cũng nên thử dịp ấy mà bày ra
một cuộc đấu xòe mèo thuỷ, để dục
thúc lòng người. Muôn bày cuộc
đấu, tức phải đem tiền ra treo giải
thưởng, có thường mới có vui
lòng người đèn dầu. Các ông bò
tiến ra làm giải thường chờ nên
buồn, vi gặp cuộc mèo mèo đánh
đò, trận cười tân cựu thi các ông
làng phi là bao nhiêu ? Mà rồi các
ông chàng may đem một cái tội
hảo oan giả vê nhà cho vợ cho con
nữa ?

Cải lương ! Cải lương ! nghệ đèn
hai tiềng cải lương mà giirt minh.
Ở Trung-Nga, Nhật, Xiêm cải lương
việc học, đào tạo nhân tài, khai-tri
cho dân, còn nước ta cũng cải
lương, nhưng cải lương quan-áo,
đem thân bảy thước mà làm mặt
hồng quắn, lớp thoả-on, lớp đánh
phản, trai thi vò nghiệp nghệ, ăn
no rồi leu-long chơi bời, gái từ
đức chàng lập rèn, chí-biết ngồi
lè dối mách ! Dân như thè, bao sao
trong nước chàng nghèo, chàng
yêu !!

Đang buồi giao thời, các nước
đều cạnh tranh, đời này cũng là
đời cạnh tranh, có cạnh tranh mới
có xuất hiện nhân tài, mới có tài
lương dòng ra mặt ! Lày việc lớn
mà so với việc nhỏ, thi có nhỏ mới
có lớn, dem việc nước mà bi với
việc dân, dân ngoán thi nước mới
mạnh ! Bài này là bài luận về việc
cải lương hướng tục, vây tài
chàng đê lạc đê, dưới đây xin biện
giải :

Mỗi năm tròng làng đều có kỳ
vè lap miêu, làng lớn thi mỗi năm
mỗi hát, làng nhỏ ba năm đáo-le
một kỳ. Song mèo kỵ mèo vè
hương chúc tân cựu lớn nhỏ đều
phải dem bánh, hoặc dem xôi đèn
đinh mà cúng tè. Hương chúc
cùng các vị hào giá trong làng
cũng nên thử dịp ấy mà bày ra
một cuộc đấu xòe mèo thuỷ, để dục
thúc lòng người. Muôn bày cuộc
đấu, tức phải đem tiền ra treo giải
thưởng, có thường mới có vui
lòng người đèn dầu. Các ông bò
tiến ra làm giải thường chờ nên
buồn, vi gặp cuộc mèo mèo đánh
đò, trận cười tân cựu thi các ông
làng phi là bao nhiêu ? Mà rồi các
ông chàng may đem một cái tội
hảo oan giả vê nhà cho vợ cho con
nữa ?

Chi ư các ông bò ra một doi đồng
vè nghệ vè này, rồi các ông sè
thầy con cháu nhà nghệ hay nghiệp
giỏi, các ông là cha mẹ cũng không
nặng hơi ráy là như khi xưa nùa,
mà các vè thiêu nử-kia có dầu rành
tay mà hòng toàn việc nhở nhuốt !

Trước kia tôi đã nói, mỗi khi
cùng thi mèo vè phu nhơn của
hương chúc trong làng, qua nhau,
nào bánh qui, bánh thuẫn, nào mèo
bì, mèo gừng đem đèn dinh, trước
cùng thành-thần, sau khoe tài khéo
léo ! Vậy ta nên lè dò mà bày ra
cuộc "Đâu xòe bánh mèo" để nòng
chí nòng lòng các vè phu nhơn kia
phải châm chú vào cái đức nử
công của minh ! Bánh ta có nhiều
thù, kete tên ra cùng ngọt-nam mèo.
Thù nào thi thường theo thù này,
và phản ra làm ba hạng. Mỗi năm
mỗi dầu, mỗi kỳ dầu đều có thường
thì chàng bao lâu trong nước sẽ
sanh sỏi ra những tay phu nử tinh
tán vè nghiệp nử công !

HOA VIỆT: LIỀU-THÀNH-BẢN
(Còn nữa)

V.M.T.
Còn nữa

Fondée en 1913

THUẬN THÀNH

BOTTIER - CHAPELIER
47, Rue des Caisses - HANOÏ

Kinh cung Quí-vi dâng rõ, tiệm tôi đóng giày tây, ta và làm nó
nhieu kiêu đẹp, giá hơ, xin chư tôn chiểu cố. Bán sỉ giá
thực rẻ.

Chủ-tiệm NGUYỄN-TIỀN-HÀM, kinh mòn
CATALOGUE FRANÇAIS SUR DEMANDE



Sách mới lại

Kim văn Kiều giải tết	0.40
Nhị độ Mai	0.40
Gia phô	0.40
Một nang nhà trò	0.50
Về Saigon	0.10
Về máy bay	0.10
Cung oan	0.10

Kim-Vân-Kiều, Cung-Oán, Kim-Thiện
kỳ-duyên là những sách rất có tiếng xưa
nay, van-chương tuyệt-bút, tinh tú
thâm-trâm, tác giả là những tay trù-
đanu trong văn-giới nước ta. Những
người ham đọc sách nên mua mà xem
Ấy là những sách vừa có ích về đường
văn-chương vừa có ích về đường đạo
dục.

Ai muốn mua xin gửi thư đến cho
"AN-QUÂN AN-HÀ. CANTHÓ"

RUỘU
CHAMPAGNE IRROY

Là thứ Champagne ngon và song

Có bán lẻ tại TRUNG-CHÂU-LÙ-QUÂN
18 Boulevard Delanoue. — CANTHÓ

Mỗi ve 8.00

Vì nào muôn mua nguyên thùng xin viết thư
cho Mr ĐÔ-VĂN-Y Cantho mà thương nghị.

"Le Livre de la Terre"

Ấy là tên một quyển sách mới xuất bản tại An-Hà An-quân Cántho. Tác giả là Ông Le Nestour đồn điền & Rạchgiá. Ông Le Nestour qua Namkỳ ta trót 50
năm nay, trước làm quan sau là sĩ qui diệu và lập nghiệp tại Hòn Tré thuộc
tỉnh Rạchgiá.

Sách này ông bàn về cách trồng cây, trồng bông lập vườn cách nuôi
chim, cách làm nhà cửa. Ông bàn đến vấn đề nào cũng rõ ràng, lâm
tựu là một người rất tinh-trí, rất kinh-kịch. Đọc sách ông ai ai cũng có thể
học tuôn như vạc véc-se ích, mà nhất là mấy nhà nông giàn Ausum ta lại càng nêu
đọc sách này.

Đây là kinh-tế là kinh-phát, thế mà ngoài việc làm ruộng thì ít ai biết
rõ ràng là kinh-trí, hoặc nuôi giống súc vật nào mà thâu-huề lợi cho
nhau, hay là kinh-nghiêm Pháp vậy. Ông Le Nestour trót 50 mươi năm
đã sống ở đây, nêu kinh-véc-vật mà làm giàu to. Ta nên đọc sách
này để biết cách tuôn như ông lập nghiệp ra sao.

Sách này
Có trả bán tại An-Hà An-quân (Cántho)

TRẠI TIẾU MỘC, CHẠM VÀ CÀN HIỆU
Nguyễn-long-Thao

TẠI CHỢ LAITHIEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thao
nhieu kiêu khéo léo.

Có đồng sáng và bán đà các thứ bún
đà, vắn, ròn vuông khéo léo. Tú đà
hoặc ròn có kiêu soi mặt, 2 mặt, tú
thờ trên cẩn, tát đà-sách và đê-rượu. Bún
viết, bún rứa mặt cùng bún salou-tròn

bộ. Ghế trường-ký, ghế ngồi nhiều kiêu
Váng gó một tấm liền chung ngựa
thường, chung tiện hoặc chung voi-doi
Biển-liêng son-mài và cẩn. Khay, hộp
chung đàm, dài...).

Những món kẽ trên đây dùng toàn cây
danh mộc: Trà, gó, cam-lai mà đóng
chỗ kiêu kim-thời.

Kinh-mời quý Ông quý bà muốn mua
hay là đặt món chith tôi xưng lòng làm
theo vira ý. Trại tôi cũng có lanh làm
bao lam thành vong cầu chạm son-thếp

Nguyễn-long-Thao
cáo Chánh-hor kinh

— Agents d'Annonces en Europe :
L. MAYENCE & C°
9, Rue Tronchet, PARIS
19, 21, 23, Ludgate Hill, LONDRES

Vos reins sont-ils
douloureux ?

Une douleur dans le rein est une
bonne raison pour se soigner, car les
reins douloureux peuvent être faibles
ou malades, ce qui est toujours grave.

Si vous éprouvez en plus des
troubles urinaires, des maux de tête,
des étourdissements, des douleurs
rhumatismales et si vous avez des
enfouissements des chevilles, employez sans
retard et avec persévérance les
Pilules Foster.

Pourquoi ne vous soulageraient-elles
pas et ne vous rendraient-elles
pas une bonne santé comme à tant
d'autres ?

Depuis longtemps elles ont prouvé
par leurs résultats, qu'elles possèdent
au plus haut point, la vertu de
tonifier les reins et de purifier le sang.

PILULES FOSTER
pour les Reins et la Vesicule
La boîte: 25.50 — 1/2 double-boîte: 14.50.
Toutes Ph. ou Fr. H. Binet, pharmacien,
26, Rue Saint-Ferdinand, 25, PARIS (17).

Cuộc đánh số Panama

Đóng trước 20 quang có phuộc trúng được

500000 quang

Ai muốn thử số may, không biết chừng mình được trúng nên giàu có liền
là mình đánh số Panama, mình mua mandat đóng lén đầu 20 quang, sau nă
tháng đóng 30 quang, đóng trong 10 tháng thi-lết-số. Khi mình đóng 20 quang đầu là
Công-ly xổ số sẽ gởi cho mình một cái số để mình dùng làm chép, được lời kỵ
xổ số mình dò coi họa may trúng mà lành tiền. Số Panama chép trước 111 số
nào cũng phải trúng từ 500.000 quang, 250.000—100.000—50.000—
2.000—1.000—chốt hết là 400 quang.

Mỗi năm xổ ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 15 Août, 15 Novembre. Mỗi kỳ
xổ rồi, công-ly sẽ gởi đến cho mình một cái hán-kết-lứng số đã ra cho mình dò
số của mình.

Cá-thay cho trúng: 200 triệu quang.

Ai muốn thử số may làm ráu trong nháy mắt thi mua mandat 20 quang
đóng cho **BANQUE DE CRÉDIT COLONIAL, RUE PAPÈRE, MARSEILLE**
(FRANCE), còn sau sẽ đóng 10 tháng mỗi tháng 30 quang nữa. Trời ngó lại có
biết chừng đâu, nên làm thử làm!

TENTEZ LA

FORTUNE

ouvrez lui votre porte

Dánh số Panama được làm giàu

Đóng 15 quang trước, có phuộc trúng được
500.000 quang

Mua mandat gởi trước 15 quang, sau gởi mỗi tháng 20 quang trong 1
tháng thi-lết. Khi Công-ly số Panama được 15 quang trước thi sẽ gởi cho mình
một cái số để cho mình làm chép, được lời kỵ xổ số mình dò coi số mình có
trúng chép! Số Panama chép trước thi sau thi nào cũng trúng từ 500.000
quang tới 1.000.000 còn nhỏ hơn hết là 400 quang.

Bây là một cuộc đánh số có lợi nhiều không biếc-lòng-... đều khờ-khờ được
lợi, cũng không mất tiền vốn của mình.

Cá-thay cho trúng 200 triệu quang. — Mỗi năm xổ ra làm 4 kỳ: 15 Février,
15 Mai, 15 Août và 15 Novembre. Mỗi lần xổ rồi, công-ly sẽ gởi cho mình
dò số đã ra, được mình dò số mình.

Ai muốn thử số pha-mi, có khi gặp vận may trời nhỏ phuộc biếc-dau
hát mua mandat gởi trước 15 quang cho nhá:

BANQUE NOUVELLE, 8 Rue Papère 8, Marseille (France)
còn sau đóng 10 tháng, mỗi tháng 20 quang, thi mình được làm chép tiền
cái số của mình mà chờ ngày trúng lành tiền.

yếu đuối
vắng vắng

GÂY MỐN

Thuốc SIROP de
DESCHIENS

có huyền bột

Thuốc này hiện hữu thích hợp với các thuốc có tính nóng... Cao nhà thường farben Pasteur không dùng

Tincture au Paris de DESCHIENS, & dược Paul-Baudy và các nhà buôn thuốc.

Cánh-linh tiền-thuyết

feuilleton 1

"Trà nợ-oan-trái"

Tác-gia: NHÌ T-TẾN

Trời hoan hồn, bóng hống vừa chen
lặng hóng tay, may chen tay rạng
một màu ánh đỡ, giờ bùi binh thời cánh
lập phất phò, chim trên nhành lầu lăng
kêu nhau vỗ ô, dọc theo con đường vò
Cairkong tục gọi "lộ sau" rất ném mát
mát, hai bênh là đường cây cối giao nhau
bao phủ con đường, còn dưới lô thi
nhà chép liếp với nhau thật là một
cánh-dep nhất & Chau-thanh Caphe
vậy. Tui-ba-thoát có một đội cái xe kiêu
vô cao su chạy nhẹ êm ru chí-tưng
chạy nhẹ tiếng meo meo chơi với đá
"bò-bòp". Vừa lối năm giờ nhà nhà
đều xum-xênh nhau, vầy chung quanh
đều đang dâng bức cơn tối, chỉ có một
cửa nhà kín, nóc ngồi, vách ván bô khô,
cửa đóng sầm-sập, trước cửa lại có
đầu nhỏ ra vào lấp ló đường như số
đầu chíp lắc đầu, đường như số
đầu chíp lắc đầu, thang nhang

bé khi đây lật đật chạy lại cửa đóm vò
lô kẽ, không rõ thấy chíp cửa ta vừa
đóm vò thi lén day ra, mặt mày tái
xanh đối mắt lão liên ra dáng khống
khiefs lâm, chíp ta vừa day ra vừa là
giọng eo éo r้อง: "Bố người ta, bố bố
người ta tiếp chíp giüm bố người ta
Cáu ta là vừa giút thi mấy nhả & kẽ chíp
hai bên đó buôn đóm mao chua lò bước
đến trước nhà ấy liếc, nhưng vì bị cửa
đóng khéo chíp & trong ném vô nhá
không được, mảng lão xép lón-xén
trước sân mà chua ai bay mưu gi-eo
cửa vô nhá cho được, thoát có một
người ăn mặc áo-phục xò vẹt người
đứng eo, xép đóm đến trước cửa thòe tay
vò tuối lấy con dao xếp ra đoạn mồi
lưới da rết, dùa vò lõi khéo mao vò tiếp
tối khéo rao anh chíp phu... rót lén
vò vẹt người chép vò trong nhà giày lắc
kẽ chíp lắc cửa vò kẽ chíp lắc cửa
từng dập ra hai bên, & trong nhà vồng
ra một cái lòi-lòi dập chíp men tua trắng
vẩy đầy máu, người khéo lõi, trước là
anh chíp phu, người khéo lõi là người
"gần đó, vồng ra vừa khéo cửa thi
để người mặc áo-phục khi này dò tò là
thứ cựu thư ký Trí-huân-lliệp da,
trước kia thấy có giúp việc ở tại tòa bộ
minh, nay thấy thấy việc qua lại ở xứ

nói gởi theo sau. May người đứng coi
đây thấy người mặc áo-phục di ra
theo thi lếu chém chíp ngay dương
như có đều chíp ngay ubiên lõi, ngồi
ngồi vây nhưng cuồng ai thi một lời
ai. Khi vồng từ thi ra tới xe đón chíp
rồi, anh chíp lắc nằm gông nhẹ nhẹ
vược, kéo thẳng ra nhá thương, & phía
sau xe túi công có người mặc áo-phục
khi này di theo, lại với vai lùi tòi con rã
nhau nói gởi. Còn đưa bê & nhá cũng
lật đật khóa cửa bê & theo riết. Từ
tức khéo từ thi ra cho đến giờ người
đứng coi chíp chua môi lồng giài tảng,
ai cũng trống theo chíp xe gát gông &
trước sân. Anh chíp phu vừa đón gông &
trong thi chơi chíp tông người trong
người tò đầu thương người phải lâm
nguy cảnh, vừa khuất dạng xe, bóng
cô người sức nhá bèn tòi bóng long
rặng, không biết người mặc áo-phục
khi này dò ở đâu có bê con gởi với ông
phản không hả? Có bê đáp không biết,
người rằng không hả, kẽ có người
đứng mép bê kẽn với trả lời rằng:
"Người mặc áo-phục khi này dò tò là
thứ cựu thư ký Trí-huân-lliệp da,
trước kia thấy có giúp việc ở tại tòa bộ
minh, nay thấy thấy việc qua lại ở xứ

mình bê; nhá e ở lâu mang tiếng như
chung lại phải đem thân làm nô-tô-tô
lòi ra eoi rất nhoc lòng nên thấy đà từ
chứa, vè vui thú theo ruộng nương.
— Ngày ở đâu, có bê con với ông phản
chóng ?

— Thấy ở Gia-lêng thuộc vè-làng Thuỷ-
thanh nhà thấy giàu coi là eoi
người & đô hết thấy, chắc là iok
không có bê con với ông phản là vè
lòi ở giao-dây không thấy có lão eoi
thấy di ngan-dây ghé thăm ông phản cả
nhưng thấy xưa nay hay làm việc nghĩa
jám bê thấy ai lâm eoi giữa đường
phai con nguy cấp thi thấy liêng ra tay
tát, tài-tưởng-lai thấy chau-tát-lliêng
phai dày công vi lồng hác nghĩa eoi
thấy chíp chép chíp là.

— Ở đời vè ngô chép.

Cao-chuyên vừa xong thi dò dò, dò
dòn, ai ai cũng giải tảng lo vèjan gift.

(Còn nữa)

NGÀ HÀNG BÁN CƠM TÂY

MỚI LẬP TẠI TRUNG-CHÂU LƯ-QUAN

KÍNH TRÌNH QUÍ KHÁCH RỘ

Tôi mới lập tại Trung-châu lư-quán (Hôtel Central) một nhà bán cơm Tây và rượu Tây, tôi có kèu được một người nâu ăn Hải-nam thiệt là một tay nâu ăn thiện nghệ trước kia có làm chef đầu bếp tại nhà Xet các quan vò trên Saigon.

Tôi có làm mài hiên để quý khách uống rượu, mài hiên này nhờ được ở giữa hai đường đại lộ và lại cao ráo, nên mây mù không đâm bỗng. Có nhiều vị ở Saigon Cholon xuống Cantho, đèn nhà hàng TRUNG-CHAU thay cách chưng bày vén khéo và hành khách vò ra dòng đào thì đặt tên là *Continental Cantho*.

Khăn ăn nắp bàn và mọi vật trong nhà hàng đều vèng vang tinh khiết luôn luôn, còn trong phòng ăn, tôi có đặt nước máy, để cho quý khách rửa tay, giờ nào cũng có nước.

Kính xin quý khách có dịp đến Cantho tiện bước ghé nhà hàng TRUNG-CHAU LƯ-QUAN một phen tôi sẽ ân cần tiếp rước.

NHÀ HÀNG TRUNG-CHÂU CANTHO

Kinh cáo

trong đám ruộng kia, không ai dám xép lại gần mà bắt nó. Lặng lập tức đến Chi-u-thinh Tràvinh bao tin; Sơn-dám liền nai nịch súng-ống đến nơi thi hương-quản D-tộc đã bắt được tên sát-nhau rồi.

Đem ra hỏi Sơn-Thinh khai rằng: nó có lòng thương Thach-thi-Bing đã hai lần cậy mai đến noi mà cha mẹ Thị-Bing không chịu gả cho nó. Bởi vì nó thương Thị-Bing chí thiết, nó không dám lòng đe Thị-Bing về người khác, nên chỉ chẳng thà nó giết Thị-Bing rồi nó chết theo Thị-Bing cho mà ruột nó. Tòa án Sơn-Thinh vào khâm.

Áy là: Sóng dài vang-gian chẳng được kết nguyễn. Thát âm-phù vây duyên cang-lê.

Đào-Rot
(lai cáo)

PROVINCE DE TANAN Avis d'Adjudication

Lieu, date et heures de l'adjudication
Bureaux de l'Inspection de Tanan, le 21 Décembre 1926, à 10 heures.

Objet: Construction d'une Maison commune au village de Thanh-vinh-Dong Cantho de Thanh-muc-Ha.

Importance approximative : 2.538\$61
Cautionnement provisoire et délimitatif 10\$00 & 80\$00

Les demandes d'autorisation à concourir devront être adressées à l'Administrateur chef de la province de Tanan, 8 jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.

Bureaux où le Dossier peut être consulté:

Bureau de la Subdivision des Travaux Publics à Tanan et le bureau du Secrétariat du Gouvernement à Saigon.

Tanan, le 21 Novembre 1926.

L'Administrateur adjoint

Généralité de l'Etat et les Forces courantes

AVIS

Kính cung chư quý vị đồng bào đồng rộ.

Nay tôi mới có một người Dessinateur rất thiện nghề đã làm việc Trường-tiếng hơn 15 năm, để giúp việc với tôi chuyên ròng nghề về hòn-dồ: nứt là họa-dồ nhà theo kiểu kiêm-thời rất lịch-cùng làm Avant-métré và détail estimatif.

Như chư quý vị muốn cần dùng Plan cát nhà thì tôi có Plan dù kiều.

Ai mướn vé rồi, mướn tối cát luân, thì không tính tiền cái Plan?

Ai mướn vé rồi mà không lấy cũng không tính tiền.

Trú ra ai mướn vé rồi mướn người khác cát thì mới tính tiền cái Plan.

Vậy xin chư quý vị lưu ý, hè muốn cần dùng Plan cát nhà, xin đến tại Bureau tôi mà thương nguy.

Kinh-cáo PHẠM-DUY-HUY.
Entrepreneur Cantho

Lời rao

Tiệm Thái-Phong Cao-lanh

Tiệm tôi có bán đủ thứ hàng den, như hàng ta, lanh-tau, nhiều trầu, nhiều doan, cầm-châu, lụa, xuyễn v.v... nhuyễn thơ có danh tiếng ở Cao-lanh hàng nhuyễn diệu mướt, kỵ lường, chẳng hề phai trờ.

Hàng tau, tờ lụa trắng den, màu dù thử.

Hàng bắc: lanh, trọng, xuyễn, the băng quế và giày bắc già läng, dù thử.

Hàng tây: cầm-nhung, satin, lố, den màu dù thử, và có bán vải

den và vải bóng vải sọc và đồ tạp hóa dù thử, v.v...

Hàng bao sỉ và bán lẻ đều tin già nhẹ nhàng, rẻ hơn các

rất tốt.

Kính mong quý ông quý bà giúp đồng bào mua một lần thì ro in long chon thuat của chúng tôi: hàng gởi giam chắc vía long qui ống qui bà lâm. Còn hàng gởi theo cách (contre remboursement).

Chủ nhơn: NGUYỄN-VĂN-HÀO kinh mời.

CẤP NHÂN THIỀN-CÔNG

Tác giả: PHẠM-THÈ-TRUNG

(Tiếp theo)

Hồi ôi! Io chạy tờ mờ, nhưng mà cõi ngục của bà dường như có cái gì ngăn cảng làm cho bà thứ không được bà chịu qua đến 4 giờ rưỡi sáng, lúc này bà biết trong mình bà không thể sống nữa được, phản lại cái miệng cứng đơ hổ không được mà trả-trắng gì, bà với nần tay thị-Diép rồi nhìn ông mà hai hàng nước mắt bà rung rưng (muốn nói chi đó mà nói nó) được, dường như bà muốn gởi gắm thị-Diép lại cho ông, dân ông tựa chồ nào cho xứng-đáng mà gá n... h... dứng gá cho thông-Chương là dira bì không bằng lòng lục bà còn sống) kể đó bà vùng la lên một tiếng lớn rồi thip thip tắt hri nhän m...
Giờ jcf tên p'riji di'ri ri' ri'.

Nhà ông Thông-Mảng giàu có, lè tự nhiên cuoc tang ché phái rinh rang. Ông xin phép quảng khai của bà lại 10 ngày, để trach-kiết nhiệt lương thìn số tang an phần mộ. Cặc thân bằng quyền hưu xa gần tiếp được lin buôn nghiệp của bà cùng là linh thâm nghĩa trọng của vợ chồng ông đối-dài với

Đến bùa di-quang tống tảng, các quan

chức và bàng hứa trùden đưa dòn thấy

có: ông Huyện Tường ở Tân An, thày

Hội-dông Quí ở Tràbong, hương-giao

Tỉnh ở Cà Mau, hương-chủ Cao-nhứt-

Thanh (Sóc-trăng), thày Nguyễn-khắc-

Cần-thông-ngón kло bợc ở Trà Vinh,

thày Huỳnh-mai-Hưng giáo-thờ ở

Tiều-Cần, hương-quán Hy ở Cà Ké,

hương-chánh Nguyễn-tán-Bình ở Sa-

dec, huyện hám Nguyễn-văn-Bảy ở Bà-

ria, hương-thán Trần-kim-Kinh ở

Vĩnh-Lợi (Bắc Giang), thày Phạm-bd-Ngư

diêu-duong ở Trà Vinh, thày hương-hào

Ngọc ở Ômôn, ông Bé-Dai là ban-

trưởng Phước-kiến ở Cần Thơ, thày Cai

tòng-Tư & Myntho..., vân vân. Khi tống

tống-xuôi, ông Thông-Mảng có

đặt bầy lè-vật ngu-tế một đợt, rồi ông

quí trước linh-sáng của vợ ông mà đọc

một bài văn-nôm kẽ đứt tánh và công-

nghiệp của bà cùng là linh thâm nghĩa

trọng của vợ chồng ông đối-dài với

nhau từ khi mới cưới hỏi đến ngày bà qua tào-khang, lui nirt đồng biết h, de m... thân mảnh mà chọn vải hàng huyễn tho

Hồi ôi!

Ông Tao-hoa thày bay bay từ sanh cho ròn!

Qui Võ-thường-các-có, khéo đưa trước mò-hò;

Biển ái dũng-dờ giòng lè-thủy, muôn trùng

pha nhảy giòt tương-tu.

Ném tinh nghiên-ugiai giát vu-san, chín khúc

vòn-xang lồng khẽ-mù.

Nhớ hiện thế xưa!

Đều tin quái vân không.

Việc yêu hiền hằng có.

Bề trường trợ chén thươn nhết hờ, việc già-

đinh chí đê chuit sai ngoa.

Néo hành tảng gồn đúc lồng trong, giòng

tâm-tê chàng nghe lời thô-ngo.

Nét giao thiệp tiếng nhơn rao dà kháp, trong

ngoài đều mèn da làn hoai.

Cuộc chầu toàn cầu đúc bùa ra công, ban

tát thầy cảm bùa làng ái-mù.

Dẫu em chí thay đèn đài trang, giàn củng

đàn, cười nói phuôi pha.

Hoặc tôi đói lận cửa luồng công, tôi cũng

bồi, rây là quết lo.

Niệm phu-phu, tưởng bách niên kiết phat,

dựa nhà cao mà ngâm vịnh chè bạch đậu

Đời mới Chân Trần

Le đời Kinh-Bù

Nom xanh mướt biển, hon phach noi nac

Voi doi sao doi, himi hai de do

Ngam-ngoi hay, dau khong may hua, so

mag gi van voi la hung

Thuong voi thay, tuoi cheng met thang

can binh gi doan hung quai co

Tiec c tiec ba mươi tam nam an-ai, gao

dung tam trai dat lat xé ngang

Than la than nam meut hai tuoi het tran

khoan bac-mang qui thanh danh ghi so

Da biết: huu am tuu la vinh khuyet, khue

cang trang tam man de nao queu!

Uoc cho: hanh mai may duc trong phuang

toi kin thanh tocto dat dam bo

Oi! thời, thời!

Cuoc ngu-te luong-dang bay-bo, tra tho

truon lam, xin chung cho le nuon long thanh

Chon linh-sang hoa qua cung dung, cem

xep ca ngon, goi den chat tinh sua nghia cu

Tiec thay! thuong thay!

(Sau sẽ tiếp)

CÔNG BÁNG CẤP ỦA HỘ BÁU XẢO MỲ-NGHỆ HANOI BANG KHEN
DIPLOME DE MERITE EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1922
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinotis
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYEN CHI HOA
83 Rue Catinat - Saigon



Kính cung QUÍ-VỊ đang rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LAM NON theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÀY hết, NON làm bằng CAY-MỚP thiệt obé, lớp NIXAM, BỐ TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dà kiêu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẦU BỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA BÀ CẨM-THẠCH BỂ MA. Tôi dà BẢN-SÌ & LỤC-TINH thiệt nhiều, dà có nhiều vỉ rất tinh cay và khéo ngợi NON VA GIÀY của tôi. Ẩm thiêt kỵ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nha. Tôi cũng có BẢN GIÀY-HẠ DA LÀNG GIẾP DA-LÀNG VÀ NHUNG dà màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUÍ. Víxa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi ẩm lập tức có giá BẢN-SÌ rieng thiệt rẻ. Xin chờ tôi chiếu có cho việc buôn bán của BỒNG-BANG ta được thuận lợi trong tay bạn tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYEN-CHI-HOA, Kính mời

Giá rẻ !!! Giá rẻ !!!

KINH CUNG QUÍ VỊ RỎ:

Bản-hiệu mới tiếp dặng
nội kỵ viết kẹp theo túi
túi "Porte plume à rése
voir" à remplissage
automatique, có igras
dâng métal nickel & dẹp
lám, không thua gì các
biện khác.

Giá định hào rẽ, mỗi
cây.... 0\$60

Ai mua nhiều và bán
lại 12 cây, giá chắc
là.... 6\$00

Thú viết này không
phai-nhau mà béo, cảng
là viết của các xâkho
cang-giò quâ, nêu gìn
giữ kỵ cang thi công
dùng lquâng.

Kỵ này lại không bao
nhieu như quí-vị cũ
dùng viết thư đến mua
mua mua kéo hết.

Xin để thư và mandat
cho:

M. BÙ-VÂN-Y
Quán-ly An-quán An-Hà
Cantho.



Hai thư thuốc hay

Thuốc « TUYỀN-THÀNH CÁI KHÁI NOAN » là
một thứ thuốc vị khí ôn-hòa chẳng luộ
già trè, dâng dàn-bà mồi ho, hoé ho
lau, ho lao, ho ra máu ho códam, ho qùn
hầu, dùng nó trong vài ngày thì thấy
giảm liền. Chỗng biết bảo nhiêu người
đã dùng rồi, đều gởi thư đến khen ngợi

chỗng cùng. Cách dùng thì khi mua
thuốc sẽ có gởi toa cho cứ do theo đó
Giá bán hộp nhỏ 5 miếng.... 0.30
Hộp lớn 10 miếng.... 0.50

Thuốc « TUYỀN-THÀNH CÁI KHÁI NOAN »
Thuốc dùng toàn sáu cọng mà luyết
che ra. Lấy người mù đã trên năm sáu
tháng mà khi dùng trong tuần lô thi
tay sáng như thường. Thuốc nhỏ vào
đá ngứa và mát lâm. Cách dùng đâ biến
vào trong toa, khi mua sẽ gởi theo
thuốc.

Giá-sá: Một viss., 0\$10

Xin ráng coi chừng thuốc giả—cứ để
tho cho M. Trần-đắc-Nghĩa Quản-sự An
quán An-Hà Cần-thờ thời thuốc gởi lại

——————

Có bán Võ xe thương hàng

Giá bán mới sửa lại cho những vò vò
ruột xe kéo và xe máy

III-EU Bergougnan
thi thương hàng



Võ xe kéo mồi cát, giá là 6.50

Ruột xe kéo mồi cát, giá là 2.25

Võ xe máy mồi cát, giá là 2.20

Ruột xe máy mồi cát, giá là 1.20

Cố trùn bảo lát

Garage Trần-đắc-Nghĩa Cần-thờ

— A. Cianna Biên-bà

— E. Peisson Phnom-Penh

Hàng chính-ho Nam-kỳ và Cao-ma

L. DESMARQU et C° — 135 Rue
d'Europe & Saigon.



Sách mới xuất bản

Mới đây quan Tri-phâ Ninh-giang Bắc-kỳ là Ông Bùi-thiên-Cần mới xuất
bản bộ "KIM-VÂN-KIỀU cao tuân". Nhưng bộ Kim-Vân-Kiều xuất bản lâu
nay lường chưa có bộ nào giải nghĩa rõ ràng và tưống-tắt như bộ này. Quan
Phạm-vân-Thụ Tông-Đốc Nam-Định duyệt bộ sách này có phê rằng: Vừa
dày tiếp Ông Bùi-thiên-Cần tri phủ Lạng-Giang đã duyệt bộ Kim-Vân-Kiều chú
giải là thủ mạc câu cao cao Bùi-khánh-Diễn sưu tập từ khi chúa bút Bồng-Vân
Nhật-Bảo, nghiên cứu hết nội kinh ngoại truyện, không hề sót rỗi điều
nào suât súp nguyên chữ nhỏ, chữ-thích, dùng bằng quốc ngữ, tính hai
mươi năm bút lâm mê hôi, mực chan nước mắt, đến nay tình ta uối thành bì
sách có giá-trị đáng công truyền.

Và trong sách này nương dien-tich chép bằng chữ nho, người nào
học thêm chữ Hán coi thật có ích. Ai là người thích văn-nôm trân cát nên
sắm một bộ Kim-Vân-Kiều chủ thích —y để vào thư phòng.

Có bán tại nhà, An-quán Hậu Giang. Giá mồ; circa 6.70

An-Phong

Bijouterie soieries de Chine et du Tonkin

Kinh trinh cùng lục châm Qui khách đang rõ; tiệm tôi mua bán hòn tôm
hòn ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyen lanh nhiều, cung là hòn ván
den diệu láng thật tốt, không hề trô tài chác ý, vì tôi mua bán
lót hét sút lựu chọn thợ khuỷu, nhuộm tối và hót châm tốt hoa
đô cầm châm, hoa tư các, cung xà lục soen bắc thâm, hoa sưa
lên có dùi thú, cùi hàng bắc như, băng không thể bị kiệt hàng den ván tôi, vs
tôi bán lại rẻ. Cảnhô mặc trắng như the, lương-trực dùi thú, tôi lanh tai
lè-nội, như quí khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, tôi tôi sẽ gởi
lại liền, như vi nào muôn nra nái mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi
gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước Cần-bach

Sách đồng âm tự vi

Chữ quốc ngữ mà muôn viết cho trung thi phải học cho kỹ lưỡng.
Mà muôn học cho kỹ lưỡng cần phải có môt cuốn từ vi cho rách. Tr
vị quâc-ngữ mà xuất bản xun nay thi có cuón từ vi Ông Paulos Câa,
cuồn từ vi Ông Génibrel và mới đây có cuón đồng âm từ vi của Ông
Nguyễn-vân-Mai, là giáo sư tại trường Bô-quâ. Saigon. Hai cuón trước
thi dù và nhiều chữ hơa nhưng lại nát bén. Cuón thứ ba tuy otô
nhưng giá thi rẻ, dể cho học trò dùng thi vừa lâm.

Sách đồng âm tự vi in lần đầu là năm 1917 nay đã hết rồi nài
in lại lần thứ nhì. Kỳ này giá bán mỗi cuón là 0\$50.

Có trả bán tại An-Hà An-quán Cần-thờ. Ai ở xa nra mua xin phu
thêm 0.12 lién gởi.

Sách mới lại

Grammaire C. Augé Cours préparatoire	0.45
Grammaire C. Augé Cours élémentaire	0.60
Grammaire C. Augé Cours moyen 0.80	0.80
Cours él. lec degré	0.70
Cours de lectures (A. Mironneau)	1.00
Cours Préparatoire	0.60
Cours de lectures (A. Mironneau)	1.00
Cours Moyen 1er degr	1.00
Cours Moyen Certificat d'Etudes 1.50	1.50
Cours de la Cochinchine certificat 2.50	2.50
Cours Moyen Certificat d'Etudes 1.50	1.50
Géographie Foncine Cours	0.50
Géographie Foncine Cours	0.50

CANTHO.— IMPRIMERIE DE L'OUEST

Certifié l'insertion conforme

L'imprimeur,