

ĐỒ-VĂN-Y
QUÁN-LÝ
Giá bán nhứt trình
AN-HÀ
Trọn năm..... 5.00
Sáu tháng..... 3.00
Giá bán riêng nhứt
trình L'APPEL
Trọn năm..... 6.00
Sáu tháng..... 4.00
Giá bán chung hai bốn
Trọn năm..... 10.00
Sáu tháng..... 6.00

AN-HÀ-BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ 1; NĂM
EDITION EN QUỐC NGỮ DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles
NHÀ BÁO Ở TẠI BUÔNG—Boulevard Delacour—Cantho
Directeur Politique: TRẦN-DẠC-NHĨA



PHẨM-KÝ-XƯƠNG

CHỦ-BỘT

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trình hay là gởi
bài đăng báo xin để thơ
cho M. Đồ-văn-Y quản lý

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cố, gửi số tiền
luôn, bốn-quán lấy làm
thẩm cảm.

HẠNG NGƯỜI YÊU NUỚC Ở XỨ TA

Có kẻ bảo rằng dân tộc Việt-Nam ta mới này sanh cái lòng yêu nước từ lúc phong-chào duy-tân đèn nay. Kẻ bảo thè thi thật lầm to, vì cứ theo lời nói ấy thi không có hai bà nử Trung-vương, không có sỹ chép truyện ông Nguyễn-Trãi mày lần đánh đuổi quân Tàu, không có tích ông thủ-khoa Quản vi nước quên mình. Nay lây mày cái bằng cớ ấy thi dù chỉ cho ta rõ ràng: «dân tộc Việt-Nam này đã có cái lòng yêu nước từ đời thương cỏ lạn». Nhưng chỉ có khác một điều này là xưa kia dân ta hảy còn thuộc về đế-quyền, cho nên cái lòng yêu nước đó có pha lẩn cái khôi óc yêu vua ở trong mà vi bị cái quyền chuyên-chè ở nhà vua quá nặng nên hai chữ ái-quốc kia nó phải biến thành ra chữ trung-quan, tại lè dò mà vé sau này có kè không thâu-dáo cho rõ nên nói cái lòng yêu nước của người xưa nguội lạnh. Nếu không yêu nước thi khôn gì phải ra cầm binh xông tên lược dạn, vào sanh, ra từ để đánh đuổi quân nghịch mà khôi phục gian-sơn xả-tác, nhưng chỉ tiếc vi bị ông vua là cây nêu, nên bấy nhiêu can đảm dũng lược, mày lúc nguy-ngập sanh-tử đều đưa về tầm bia vì chùa cả. Lại nữa ở thời-kỷ đó quyền quán-chủ quá lớn cho nên kè yêu nước đều phải ra mặt với nhà vua mà đưa tài oanh-liệt, nên thường là kè có tài thao lược, có trí an ban mới dám tố cái lòng yêu nước ra, vi lè dò mà kè sau này đoán rằng: «ông cha ta trước kia ít có người yêu nước». Ma thật vậy, vì nếu bắt tài, không thiệt tam thi đấu dám tố cái lòng yêu nước ra, vi đó mà thành thử ra ít có người yêu nước.

Kịp đèn buổi này là cái phong-chào duy-tân các quyền quán-chủ ở nước ta nay dù mắt hắt: một là vì dân đã thức tỉnh nên không theo cái tôn-chì nhà vua nữa, hai là nước mắt, bị người chiếm đoạt và phè nhà vua ở trong cái phạm-vi tội hép, vi các duyên cớ đó nên cái lòng yêu nước ở xứ ta ám ám nói đây một cách ẩn-ẩn không còn phải sự quyền nhà vua nữa.

Nhưng hỏi tại cái lòng yêu nước chia ta ngày nay có bằng cái lòng yêu nước người xưa không? Chắc hẳn rằng không, nếu lấy số người yêu nước ở xã-hội ta ngày nay mà sánh với số người yêu

nước chí đều ở mọi hạng nhau là nhà đại chợ, dời với kè ngoại-ai cũng lo khôi-phục gian-san, ai quát thi ngay thật, mà dời với anh cũng lo cho nước được cường em một nhà thi dở thói đánh lận phu, ai cũng yêu nước thiệt cà con đen. Hạng này dảng khinh bỉ nên không thè nào mà phản hạng thật mà cùng dảng sợ thật, dảng giới ra được. Còn ở xã-hội ta ngày khinh bỉ là vì hạng này có cái thói nay người yêu nước lại phản ra de tiện nhô-nhớp; dảng sợ là hạng lèm ba hạng phản biệt nhau, tôn-chì khác hằng nhau.

Một là hạng yêu nước thiệt, hạng này hàng lo duy-chân quốc dân, sra dời các đạo đức, luân-lý, phong-tục cù-kì hù-lụt. Nhứt là lo binh-vực quyền lợi cho dân tộc Việt-Nam, chỉ dàn đường thiệt-nghiệp chung cho nhau, nói tóm là đánh thù đồng-bảo mà diu-dác nhau lên dảng tàn bộ ngô có làm giàu cho nước như dân Âu-Mỹ vậy. Đầu chí rõ hạng này thiệt-tâm yêu nước là họ không mang tên cái hư-danh, họ không ham cái bà phù-quí, họ không mê vi cái mồi vinh-hoa, họ chỉ có một điều là lo làm cho nước giàu, dan manh để thoát khỏi cái tai ách nô-le như dân Mỹ-Châu hồi năm 1752-1782 vậy. Nhưng than ôi! hạng này rất ít trong mười chí tuyển được một mà thôi. Nếu ở xã-hội ta mà cả dân tộc đều có lòng yêu nước thiệt-tâm như hạng này thi ta không phải ở trong cái phạm-vi chặt-hẹp này đâu. Đầu cho ta không sành với Anh, với Nhứt chờ ta cũng là một Xiêm-quốc nữa vậy.

Hạng thứ nhì là hạng a-tùng theo người chơ không phải có nay sanh cái lòng yêu nước ở trong Hạng này có một số khéo, nhưng không bô-ich cho ai cả mà cũng không hại cho ai cả. Hạng này không hiểu rõ yêu nước là gì mà cũng không hiểu yêu nước phải làm thế nào? Tựa như hình cây gỗ vậy, chỉ có biết phe nào mạnh thi theo ngay, không phán đoán được điều gì mà cũng không kiểm soát được mục-dịch gì, ai bảo sao nghe vậy. Hạng này không dảng ghét mà chỉ dảng thương, thương là vì họ không có dù trí nào để phân biện chánh-tả, có nhiều khi họ lầm tin bọn già-doi nó đánh lừa họ, đến chứng rối việc họ mới hay. Về sau này ta làm sao mà tiêu giết được bọn già-doi kia thi hạng này cũng trở nên có ích cho ta chơ chẳng không.

Hạng thứ ba là hạng già-doi, Hạng này ở xã-hội ta nay sanh rất nhiều, hạng này không có lòng yêu nước, nhưng họ rõ cách thi làm cho ra và yêu nước dở dề mè-hoặc lòng người. Than ôi! nhắc đến hạng này lòng tôi bất chán ngán cho hạng con người khôn lay-thôi.

CÚI XIN NHỊ VI
HỘI-DỘNG QUÁN-HẠT
trong ba tỉnh Cantho, Soctrang,
Bac Lieu, để mât giüm.

BẢN HAI ỐNG DẶNG RỎ;
Nguyên tôi là một người ở tỉnh Cantho thuộc mép bến tà Rach Cántho. Trong 4 năm trước tôi có kêu ca với mày ông Hội-dộng khóa trước về việc tu bổ con đường dọc theo mé sông Cántho phía bến tà và bát cầu ngan qua rạch Cáigia và rạch Cáinai là hai rạch lớn xưa nay không có cầu kỳ chi hết. Tôi kêu dà rất cờ nhưng mày ông cũng diem nhiên tịa thị, không tưởng dèn dèu ày; thày vay! tôi cung ngậm miệng theo mày ông. Vì mày ông là người học rộng thày xa mà lại dừng ra lành hêt cái phản trách nhậm trong ba tỉnh thay mặt cho đồng-bảo, hê thày dèu chí bại thi cài bò, còn khùng việc hư hao thi xin tu bò. Khuyết thiều học đường thi xin sáng lập thêm v.v.. Nhưng thòn mòn ngày qua tháng ròt đến khi mày ông mang khóa mả không thấy mày ông xin dèu chí có ích trong ba tỉnh cho lâm.

Năm nay hai ông vi quác dân mang ách, việc nước phản văn, nên hai ông đồng đứng dậy lành cái phản trách nhậm trong ba tỉnh này mà bảo chưa mà binh vực quyền lợi cho đồng-bảo. Đồng-bảo dà lày tâm huyệt, tâm nhiệt thành mà phủ thát cho hai ông đó. Vậy hai ông dà lành trách nhậm. Đại-biều rồi tôi xin hai ông chiêu cùi những lời cầu ước của tôi sau

đó làn mà tôi với Chánh-phủ vể sự hặc của dân cư bên con đường dây; Hậu-giang này thi tinh Cántho dân làm xâu hay là mướn cu-li ném vê trung-dô, dân cư đóng dô, (coolies) dặng bối dập lại, hay là

phò xá nguy nga, đường xá liêng tiếp tinh nay thông hành tinh nọ cầu kỳ chắc chắn.

Muôn việc dèu mới dèu vửa long dẹp ý người bón-xit, khách tha hương dèn cung khen thám. Song còn có một con đường mép bến tà sông Cántho từ vùn Cántho chạy dài cho đèn chở Cái-rang thi còn ống tắc dè hạ lâm. Thường năm từ tháng 7 Annam cho tới tháng 10 thi mỗi con nước ròng đều ngập hết, có chỗ sụp mít bức ngang, hóa thành mương rạch, có chỗ lại hoàng xuồng, người ta muôn di đầu thi phải chở xuồng mà di chở không thè nào di bộ như các con đường kia được, hai ông nghỉ coi có phải là một cái mồi rát hại của dân cư theo con đường này không? Ông còn nhiều dèu hại nữa: luon dịp tôi xin kẽ hét cho hai ông rõ. Chắc hui ông cũng đau lòng thương xót cho đồng-bảo ở đó lâm?

Như trong xóm có xảy ra dão-tặc, hoặc hỏa-hoạn, dân làng muôn ứng tiệp, thiết khố tiệp cho kiệp lâm, bi ví cầu kỳ không có đủ, có rạch có cầu dà hư còn chỗ không cầu thi dura dò bằng xuồng cho nên hê nghe la tiệp cùi dầu mau chon chạy tới thi cũng không tiệp được vì nêu có cầu thi qua dặng, còn không có cầu thi chờ dò dura qua cho đèn bờ thi ăn cướp dà dào tàu, còn cháy nhà đèn dò cũng chẳng còn một món sòng vật chi cả. Ông rất hại thay! Cúi xin hai ông hét lòng cháu dào cái vẫn-day nay mà tôi với Chánh-phủ vể sự hặc của dân cư bên con đường dây; Hậu-giang này thi tinh Cántho dân làm xâu hay là mướn cu-li

QUAN
TOÀN-QUYỀN VARENNE

SE TÁI NHẬM XỨ ĐÔNG-PHÁP TÀ

Gần đây có tin ở Đại-Pháp gởi qua nói rằng: lúc quan Toàn-quyền Varenne về tới Paris thi có đèn d'y tiệc tại nhà "Thuộc-dịa-học-hội" (L'Institut Colonial français). Tiệc đó có quan Thuộc-dịa-bộ Thương-tho là ông Léon Perrier và quan Nội-vụ-bộ Thương-tho là ông Albert Sarraut chủ tọa. Lúc diễn-thuyết thi ed hai quan Thương-tho Léon Perrier và Albert Sarraut đồng-một ý khen ngợi quan Toàn-quyền Varenne dặng người thay mới cho nước Đại-Pháp mà cầm quyền cai-tri ở thuộc địa. Cần phải quan Toàn-quyền Varenne trở qua tái nhậm xứ Đông-pháp được người thi-tho các công việc ngoài đà toàn tinh cho xứ ấy. Như thê thi chẳng bao lâu đây người yêu nước ở xã-hội ta đều ở một hạng nhau như xưa kia vậy. V. M. T.

Fondée en 1918

THUẬN - THANHBOTTEUR - CHAPELIER
107, Rue des Caisse - Hanoi

Linh lung Quí-vì dặng rõ, tiệm tôi đóng giày lát, ta và làm nó
nhiều kiểu đẹp, giá rẻ, xin chư tôn chiểu cõi. Bán sỉ giá
thực rõ.

Chủ-tiệm NGUYỄN-TIỀN-HÀM, kinh mòn
CATALOGUE FRANÇAIS SUR DEMANDE

**Cuộc đánh số Panama**

Đóng trước 20 quang có phước trúng được

500000 quang

Ai muốn thử số may mắn, không biết chừng mình được trót nên giàu có liền là mình đánh số Panama, mình mua mandat đóng lên đầu 20 quang, sau 10 tháng đóng 30 quang, đóng trong 10 tháng thì trúng. Khi mình đóng 20 quang đầu, th Công-ty xô số sẽ gửi cho mình một cái số để mình đóng làm chủ, được tối kỳ xô số mình dù coi bợ may trúng mà lành tiền. Số Panama chẵng trước th nào cũng phải trúng từ 500.000 quang, 250.000—100.000—50.000—5.000—2.000—1.000—chót hết là 400 quang.

Mỗi năm xô ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 15 Août, 15 Novembre. Mỗi lần xô rồi, công-ty sẽ gửi đến cho mình một cái bao kẽm trung số đã ra cho mình dà số của mình.

Cá thay cho trúng 200 triệu quang.

Ai muốn thử số may mắn làm giàu trong nháy mắt thì mua mandat 20 quang đóng cho BANQUE DE CRÉDIT COLONIAL, RUE PAPÈRE, MARSEILLE (FRANCE), còn sau sẽ đóng 10 tháng mỗi tháng 30 quang nữa. Trời ngó lại có biết chừng đâu, nèo làm thử làm!

RƯỢU
CHAMPAGNE IRROY

Là thứ Champagne ngon vòi song

Có bán lẻ tại TRUNG-CHÂU-LÙ-QUÂN
18 Boulevard Delanoue. — CANTHO

Mỗi ve 8\$00

Vì nào muôn mua nguyên thùng xin viết thư
cho Mr ĐÔ-VĂN-Y Cantho mà thương nghị.**"Le Livre de la Terre"**

Ấy là tên một quyển sách mới xuất bản tại An-Hà Ma-quân Cần-thơ. Tác giả là Ông Le Nestour đón diện ở Rạch-giá. Ông Le Nestour qua Nam-kỳ ta trót 50 năm nay, trước làm quan sau là sĩ qui diệu về lập-hội-hiệp tại Hòn Tre thuộc tỉnh Rạch-giá.

Trong sách này Ông bàn về cách trồng cây, trồng bông lát vườn cách nuôi các loài súc vật, cách làm nhà cửa. Ông bàn đến vấn đề nào cũng rõ ràng làm thiệt là một người rất tinh trai, rất kinh-lich. Bộ sách Ông ai ai cũng có thể học thêm nhiều việc có ích, mà nhất là mấy nhà nông già Annam ta lại càng nên đọc sách này.

Bất Nam-kỳ ta là đất phi địa, thế mà ngoài việc làm ruộng thì ít ai biết trồng lúa giống cây trái nào, hoặc nuôi giống súc vật nào mà thâu hué lợi nhuận cũng như béo bở Pháp vậy. Ông Le Nestour trót năm mươi năm & xúi xúi chí nhở tắp vườn, nhở nuôi súc vật mà làm giàu to. Ta nên đọc sách Ông cho biết cách thế Ông lập-hội-hiệp ra sao.

Sách này
Có trả bán tại An-Hà Ma-quân Cần-thơ

**TRẠI THỰC MỘC, CHẠM VÀ CÀN HIỆU
Nguyễn-long-Thao**

TẠI CHỢ LAITHIEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tan gần 10 năm rồi, từng thao
nhieu kiêu khéo leo.

Có đồng sáng và bán dà các lứa bắn
kéo dài, ván, tròn vuông khéo léo. Tà áo
hoặc tròn có kiêu soi mặt, 2 mặt, tà
thờ tròn cán, tát để sách và đồ rượu. Bán
vết, bao rùa mặt cùng bán salons tròn

giống, linh đình sòng giập, chưng ấy
biết liệu làm sao?

Trịnh-nương nán lòng thương Thiên-
Chi rồi, nhưng mà từ khi nghe cái nghịch
cánh tới giờ thì nàng cũng có ý hồn
thần, ngày nay n, he thị Nhàn dần giải,
lời lời chau ngòi, lợm rót vào tai,
nàng ngồi nứa sisy nứa linh, chẳng nói
chẳng rằng, trí mờ màng như đang ngủ
mơ.

Thị Nhàn tiếp nói: « Ép dầu ép mờ, ai
nó ép duyên qua khuyên em là có ý
thương em, muốn cho vuôn tròn, phản
gái, chó là đùa quâz sẽ sếp em vào đà 18
bất nghĩa hay sao? Sợ hãi ròng ròng vì: Lát
trai lát đang vợ hiền, như cầm đồng
tiền mua lái miếng ngọt. Lát giờ lát
được chồng khôn, xem hàng cà dược
vô mòn hóa rằng! Cứ đó mà suy vi
hóa nhau phải lợ lờ cho đúng đồng
mới khôn lâm lợz và sau cho? »

Trịnh-nương nói: « Em chán s chàng
không quyết chí cùng em mà thôi, chán
không biết líp cao đến trống hụy
sao? »

Thị Nhàn chán nản, ýu thấy không
giai bên có một trại thiên tư định ngồi

Sách mới lại

Kim-vân Kiều	giá 1.000
Nhị-dộ Mai	0.40
Gia-phô	0.40
Một-nàng-	0.40
Về-Saigon	0.10
Vé-máy-bay	0.10
Cung-Oán	0.10

Kim-Vân-Kiều, Cung-Oán, Kim-Thach
kỷ-duyên là những sách rất có tiếng xưa
nay, văn-chương tuyệt-bút, tinh tú
thâm-trâm, tác giả là những tay trứ
danh trong văn-giới nước ta. Nhưng
người ham đọc sách nên mua mà xem
Ấy là những sách vừa có ích về đường
văn-chương vừa có ích về đường đạo
đức.

Ai mua mua xin gửi thư đến cho
“AN-QUÂN AN-HÀ CANTHÓ”

• Agents d'Annonces en Europe :

L. MAYENCE & C°9, Rue Tronchet, PARIS
19, 21, 23, Ludgate Hill, LONDRES**Pour soigner vos douleurs
soignez vos reins !**

Lorsque les reins sont faibles (mal de dos) les impuretés et l'acide urique restent dans le sang.

Le lumbago, les douleurs du rhumatisme, de la sciatique, de la goutte, les enflures des cheveilles sont soulagés et, peu à peu disparaissent par l'emploi des Pilules Foster qui fortifient les reins et chassent l'acide urique.

Les hommes comme les femmes, dont si souvent la santé laisse à désirer par suite de nombreux malaises: vertiges, lassitude, fourmillements dans les doigts, points noirs devant les yeux, albumine dans les urines, ont intérêt à employer les Pilules Foster; elles donnent dans ces cas des résultats souvent inespérés.

PILULES FOSTER
pour les Reins et la Vessie
La boîte: 7fr. 50 — La double-boîte: 14fr.
Toutes Ph. ou 1^{er}. H. Blinac, pharmacien,
26, Rue Saint-Ferdinand, 1^{er}, PARIS (17^e).

TENTEZ LA**FORTUNE**

ouvrez lui votre porte

Dánh số Panama được làm giàuĐóng 15 quang trước, có phước trúng được
500.000 quang

Mua mandat gởi trước 15 quang, sau gởi mỗi tháng 20 quang trong 1 tháng thi đấu. Khi Công-ty số Panama được 15 quang trước thi số gởi cho mình một cái số để cho mình đóng làm chủ, được tối kỳ số số mình dù coi số mình có trúng chẵng! Số Panama chẵng trước thi sau thi nào cũng trúng từ 500.000 quang tới 1.000 còn nhỏ hơn hết là 400 quang.

Đây là một cuộc đánh số có lợi nhiều không biết chừng nào, đều kinh-điển lợi, cũng không mất tiền vốn của mình.

Cá thay cho trúng 200 triệu quang.— Mỗi lần xô ra làm 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 15 Août và 15 Novembre. Mỗi lần xô rồi, công-ty sẽ gởi đến cho mình một cái bao kẽm trung số đã ra cho mình dà số của mình.

Ai muốn thử số phân minh, có khi gấp vận may trời nhỏ phước biế đầu bảy mươi mandat rôi trước 15 quang cho nhá;

BANQUE NOUVELLE, 8 Rue Papère 8, Marseille (France
còn sau đóng 1^{er} tháng, mỗi tháng 20 quang, thi minh được làm chủ vinh viêng
cái số của mình mà chờ ngày trúng lành tiền.

yêu dấu
vắng vắng



GÂY MÓN

Thị SIROP de
DESCHIENS

cô huyết bắc

Tâm hoa Bung tảo mầu men, ấy là một vị thuốc của vua Lô-đô-ý triều Minh.
Thuốc này hiện hành kinh bá tại sáu vua thay đổi triều đại. Các nhà thương tại thành Paris đều dùng nó
Tóm cuả tại Paris: DESCHIENS, 9 đường Paul-Baudry và các nhà bán thuốc

đôi mắt đỏ giọt thu ba, ấy là:
Nhớ буди твою любовь крепко хвоя
Mừng ngày sum hiệp mặt đào tươi.

Hết

Liêu-Xuân-Nương

Kinh cáo độc-già

Tâm thuyết Ký duyên xao ngô
nay đã hổ. Vậy kỵ tội Bồn-báo sẽ đăng
tiêu thuyết mới tựa là:

“Trà nợ oan-trái”

Cánh-khoa tiêu-thuyết
của Ông NHỰT-YẾN soạn.

Cùng độc-già

Tâm thuyết này tôi và soạn và đăng,
chẳng có viết bối thảo trước. Vì ngày
giờ es hép, không rách mà chích dồn
es ki cang, nén có nhiều chỗ cầu ván
chưa được chích sảng cho lâm, xin
độc-già biết cho.

Liêu-Xuân-Nương

NEA CÀNG BÁN CƠM TÂY

MỚI LẬP TẠI TRUNG-CHÂU LÙ-QUÁN

KINH TRÌNH QUÍ KHÁCH RỘ

Tôi mới lập tại Trung-châu lù-quán (Hôtel Central) một nhà bán cơm Tây và rượu Tây, tôi có kêu được một người nấu ăn Hải-nam thiệt là một tay nấu ăn thiện nghệ trước kia có làm chef đầu bếp tại nhà Xet các quan vò trên Saigon.

Tôi có làm mồi hiên để quý khách uống rượu, mồi hiên này nhờ được ở giữa hai đường đại lộ và lại cao ráo, nên mồi không đầu bắng. Có nhiều vị ở Saigon Cholon xuống Cantho, đến nhà hàng TRUNG-CHAU thấy cách chung bày vén khéo và hành khách vò ra dòng đào thì đặt tên là *Continental Cantho*.

Khăn ăn nắp bàn và mọi vật trong nhà hàng đều vèng vang tinh khiết luồn luồn, còn trong phòng ăn, tôi có đặt nước máy, để cho quý khách rửa tay, giờ nào cũng có nước.

Kính xin quý khách có dịp đến Cantho tiện bước ghé nhà hàng TRUNG-CHAU LÙ-QUAN một phen tôi sẽ ăn cản tiếp rước.

NHÀ HÀNG TRUNG-CHÂU CANTHO

Kinh cáo

thời? Chắc còn nữa? dù để xài dù để bán.
Uớc quan tuần thành và máy cầu linh
gát châm non mà bắt cho được bon và tôm
Ấy, dặng thường cho nó một bò đỗ hột vẫn
xanh và cho nó ăn gạo lứt ít tháng cho tên
bớt. Nếu ở thành thì có đạo chính th
ì có ghe ngày phải mót mồi hai cho các nhà
hàng nghiệp lâm dò.

Rất mong thay!

ĐĂNG-đÁ-PHÚC

PROVINCE DE CANTHO Avis d'Adjudication

Lieu, date et heures de l'adjudication
Bureaux de l'Inspection de Cantho, le 6 Décembre 1926, à neuf heures du matin.
Objet: Construction d'une Maison commune au village de Phu-Loi (Cantho).
Importance approximative: 2.541 \$ 84
Cautionnement provisoire et définitif: 12\$ 00 & 84p 00
Bureaux où le cahier des charges peut être consulté: Bureaux de l'Inspection de Cantho, bureau de la Subdivision des Travaux Publics de Cantho et le bureau du Gouvernement de la Cochinchine à Saigon.

Avis d'Appel d'offres

PROVINCE DE LONGXUYEN— Lieu, date et heures de l'appel d'offres: Bureau de l'Inspection de Longxuyen, le 9 Decembre 1926 à neuf heures.

Objet: Travaux d'entretien et de grosses réparations à exécuter à la pagode de My-bo-dong.

Importance approximative: 2.101 \$ 84
Cautionnement provisoire et définitif: 35\$ 00 et 70.00

Bureaux où le cahier des charges peut être consulté: le bureau du Gouvernement de la Cochinchine à Saigon et Bureau de la Subdivision des Travaux Publics à Longxuyen.

AVIS

Kính cùng chư quý vị đồng bào đăng rõ,
Nay tôi mới có một người Dessinleur rất thiện nghệ đã làm việc Trường tiếng hơn 15 năm, đến giúp việc với tôi chuyên ròng nghề về hoa-dò; nút là hoa-dò nhà theo kiểu kiêm thời rết lịch cùng làm Avant-mètre và détoil estimatif.

Như chư quý vị muốn cần dùng Plan cát nhà thì tôi có Plan dù kiêm.

Ai muốn vẽ rồi, muốn tôi cát luôn, tôi không tính tiền cát Plan?

Ai muốn vẽ rồi mà không lấy cung không tính tiền.

Trí ra ai muốn vẽ rồi muốn người khác cát thì mời tính tiền cát Plan.

Vây xin chư quý vị lưu ý, hè muốn cần dùng Plan cát nhà, xin đến tại Bureau tôi mà thương nguy.

Kinh-cáo PHẠM-DUY-HUY,
Entrepreneur Cantho

Lời rao

Tiệm THÁI-PHONG Cao-lanh

Tiệm tôi có bán dù thư hàng đèn, như hàng ta, lanh-tau, nhiều trầu, nhiều doan, cầm-châu, lúa, xuyên v...v... nhưm thô có danh tiếng ở Caolanh hàng nhượm điệu mướt, kỹ lưỡng, chẳng hề phai trò.

Hàng đèn, tờ lụa trắng đèn, màu dù thư.

Hàng bắc: lanh, lương, xuyên, thiêng quế và giày bắc giá lảng, dù thư.

Hàng lát: cầm nhung, satin, tơ, đèn màu dù thư, và có hàn vải cây đèn và vải bóng vải sọc và đồ tạp hóa dù thư, v...v...

Hàng hàn sỉ và bán lẻ đều tu giá nhẹ nhàng, rẻ hơn các nơi và hàng rát tốt.

Kính mong quý ông quý bà giúp đồng bào mua một lần, thì rõ biết lòng chon thật của chúng tôi; hàng gửi gắm chắc vừa lòng quý ông quý bà làm. Còn hàng gửi theo cách (contre remboursement).

Chủ nhâm: NGUYỄN-VĂN-HẢO kinh mời.

CẤP NHÂN THIÊN-CÔNG

Tác giả: PHẠM-THÈ-TrUNG

(Tiếp theo)

— Ý qua muốn rước ông thầy thuốc vò nhà mình. Còn g' em?

— Phải, anh định cho chí tôi uống thuốc tây thi phải làm. Theo lời thầy Kim-Phong nói nỗi, thi họa may mạnh được. Nhưng mà anh lính rước vò nhà mình, tôi e cho đủ tốn hao nhiêu, mà lại còn bắt tiền nữa. Vì ông đt lát đáy cái mache, còn thuốc men ở đây đâu có mà cho uống và nếu ông muốn liêm hay mồ hoặc làm cách gì cũng không có đủ dù cho ông dùng. Tôi tưởng cho tiện hơn là nên đem chí đt nằm nhà-thương lì bừa cho nó mạnh dược. Nói cùng mà nghe: dầu cho có bừa nỗi, đó là tại căn-phàn của nó, chứ biết sao? Ông nói đem đáy, ông mồi lòng riêng rieng nước mắt!

Ý qua muốn để ở nhà mình cho đỡ, chờ ở nhà thương có một cái phòng chật-chội qua, nhưng người ta phải trả cung khó bê ở cho dù....Mà thời, vay cũng được mình đem chiec ghe hau theo, dại dười bên nhà-thương rồi thay phiên nhau lên xuống guip ar chí của em, Em coi bảo may dưa ở nó dến on thầy Kim-Phong rót cho một đaea đưa trang ve. Nói xong, ông Thông-Mảng bước ra chỗ thầy Kim-Phong dung ngồi, ông lấy sà dê trước mặt thầy và nói: Thưa thầy, bình của ô-nhà tôi tay là thầy không pharong tri, nhưng cũng nhờ ơn thầy chỉ về các việc khó dè, nhờ trời tôi đem ô-nhà tôi đt nằm nhà-thương lì bừa cho nó mạnh dược. Nói cùng mà nghe: dầu

vậy xin thầy đừng lấy thảo cung tôi, số bạc it-oii này, vì thầy cũng có công cưa nhạc vò đèn dây xem mạch và to bay các chuyện lợi hại như vậy, tôi rất mang ơn thầy, để tôi béo tré dọn ghe đưa thầy về kéo khuya mệt nhọc. Ông nói giirt lời dạy lại kêu Thông-Chương vào nói với Sdu-Dot dọn ghe tam-ban đưa thầy về.

Thầy Kim-Phong đứng dậy nói: Thưa ông: tôi nỗi có công chỉ cho dông vay mà ông tăng đến số 5\$, thật tôi không dám thô. Chẳng qua là nhà ông hồn sự, còn phản tôi làm thầy thuốc mà tôi không thể cứu được bà thi lòng tôi rất dy-ndy; nhờ kiến-thức được đến đầu xin giảm bớt cho ông đến đó; họa may bà được bình khỏi tai qua, tôi cũng mừng giảm cho nhà ông được hậu phước và tôi cũng được vui lòng trong các việc tôi bày về đó. Vậy tôi xin kính số bạc lại cho ông. — Ông

Thông-Mảng chẳng chịu lấy lại từ mà giờ nào thi người ta sang-sóc cho mình giờ này, chờ đợi mà ai đợi giờ vò nhà-thương bao giờ. Thời, tuy non ráng, chờ cũng không còn may giờ nữa thi lời sang, vay em coi bảo may đưa ô-nhà đón chiếc ghe sau (là ghe b' chéo) cho vắng sảng, 6 giờ sớm mai mình đt.

Trong đêm đó, binh bà Trần - thi một giờ một tầng thêm, mìn, mìn gần thịt đứt nhức nhối khó chịu, lại thêm nghẹn cứng chỗ ngực làm cho bà khó thở lắm. Cả nhà lò chạy lảng xảng, kẽ thê cao trầm hường, kẽ nam ngâm nước sôi cho ra nước rồi đê cho bà, người thi đâm mặt gấu mà cho uống, lớp khai lấy muối hột rang nò lên đê vò khăn bẩn bao lại rồi xâm nhau hò mót chung cho bà, còn mót top nưa thi hiltu bít tay bít chen cho bà vò nhà giòn đau thiều gi bà con, tội tội, láng giềng phụ giúp).

(Sau sẽ tiếp)

