

BÙ-ĐÀN-Y

QUẢN-LÝ

Giá bán nhứt trình	AN-HÀ
Trọn năm.....	5\$00
Sáu tháng.....	3\$00
Giá bán riêng nhứt trình L'APPEL	
Trọn năm.....	6\$00
Sáu tháng.....	4\$00
Giá bán chung hai bồn	
Trọn năm.....	10\$00
Sáu tháng.....	6\$00

# AN-HÀ-BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
EDITION EN QUỐC-NGỮ DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles  
NHA BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG—Boulevard Delacour—CANTHÓ  
Directeur Politique: TRẦN-ĐẠC-NGHĨA

DEPOT LEGAL  
INDOCHINE  
N° 1867

PHẠM-KÝ-XƯƠNG  
CHỦ-SỞ

Về việc mua bán hay là  
mua nhứt-trình hay là gở  
bài đăng báo xin để thơ  
cho M. BÙ-ĐÀN-Y quản-ly

Lúc mua báo xin các  
ngài chiếu cố, gởi số tiền  
luôn, bồn-quán lấy làm  
năm cát.

## DỜI NGƯỜI

Phản làm con trong nhà, làm dân trong nước

Không thiếu chi vần-dé mà  
biết, ai bận có ngay giờ dù đâu  
mà để bùn cái chuyện minh-mông  
này thi hàng hóa ra là cuốn siêng  
lâm. Nhưng thiệt tưởng và xét  
cho chính lý thi cũng nên bùn  
nên giải về dời người.

Thè nào là gọi dời người? Câu  
hỏi này lây làm dễ đáp lâm, ai cũng  
đáp được. Dời người là lúc mới  
lột lồng mè cho đèn lúp nên người  
nghi thất, nghi già, rồi đèn chung  
xuống lò, tròn ở dưới ba tát đất,  
thì là dời người. Nhưng hỏi đèn  
“dời người” phải làm đi gi? Tuy  
là câu hỏi ấy không gút-mác, không  
lâm đèn người lộn óc, dien tri,  
chờ cùng khó mà trả lời cho mau  
cho thông suât được!

Vậy tôi cũng thử trả lời coi có  
chút ti gi trùng với ý của dọc-giá  
chẳng!

Dời người khó lâm thay, nay  
cho vẹn cái trách nhiệm dời người  
inà lây cái bể hình-thức sống với  
cái trách nhiệm ấy thi thật là khó,  
tai thật là lão lâm nhọc-trí, nhưng  
lây bể tinh thần mà sống thi khoái  
lòng hả dạ lâm.

Như xưa kia đức Khổng-tử di  
truyền bá đạo đức của người thi  
người đã chịu bao nhiêu sự cay  
dắng. Đèn lúp ngài gấp được cái  
thời buổi mà gieo cái giòng đạo  
dứa ra, không phải là để là hét cye,  
nhưng lúc ấy ngay thường nói với  
mìn: dè ràng: “Tứ đây ta đánh  
ngậm cùi roi chín suối rồi” (ngà  
hám tiêu cùi tuyển tại thử) đó dù  
chỉ rằng lâm được tron cái trách  
nhận của một dời người thi trong  
long tự khói tự vui. Nhưng ta  
dày có cái đạo-dứa gi như Khổng  
tử không! Chắc hàng ròng không!  
Ta chỉ có cái trách nhiệm lâm dân  
trong nước lâm con trong nhà dò  
thoi.

Vậy cứ theo câu «tiêu tri kỷ già,  
hậu tri kỷ quốc» mà bùn về cái  
thuyết lâm con trong nhà trước.  
Lâm con trong nhà tất cùng là  
một cái phản trách nhiệm của  
“dời người” đó, lâm con trong  
nhà sao cho được đèn ơ sanh  
dường, sao cho được cha mẹ vui  
long, chỉ nghĩa là lâm cho tròn bồn  
phận từ lúc hàng vi cho đèn hối  
phú hùn, chờ không phải dè lo  
cho dời mình được vinh van, ăn  
ngon, mặc ấm, nệm cao gồi dày,  
còn dè cha mẹ phải cực nhọc gian  
truân, an ở nhà bếp, ngủ ở vật tre  
mặc dù rách như thường tình osia  
một dám rau mày nhẫn-nhuội kia  
vậy. Cái phản lâm con trong nhà  
rất dè, chỉ có ái là thương, hiếu là

thảo lão kinh là kinh nhường thi  
dù, chỉ có cái trách nhiệm làm dân  
trong nước mới là khó cho.

Lâm dân trong nước thi phải  
thương nước, phải yêu nước, vì  
nước là chỗ minh trú ngụ, nước  
là chỗ mình dà tho khi bầm mà  
sanh ra ở đời, nước là chỗ bảo  
tồn cái nhân mạng minh, nước là  
chỗ quê-hương của tổ-phụ minh.

Nhưng hỏi thương nước phải  
lâm cách nào, di ra hò hào ở nơi  
miệng cháng? Không, không,  
thương nước thi dè & trong, chờ  
không cần hò hào ra, tờ vè ra,  
thương nước không phải ở nơi lời  
nói ngoài môi, mà chính là ở nơi  
cách hành vi của mình vậy. Mà ta

lâm di gi bay giờ đang tờ ràng ta  
thương nước? Ta lâm nguy cháng?  
Không, không cần ta chỉ io mò  
dường kinh-tè, ta lo khoản truong  
các nghè mỳ-thuật ta binh-vực  
quyền lợi ta, nói tóm là ta lâm  
cho nước ta được giàu, dân ta  
được mạnh dè khôi ngoái quoc  
khoa thi là dù.

Lâm người mà xù cho tròn cái  
trách nhiệm làm con trong nhà,  
lâm dân trong nước thi có gi tốt  
bằng; dời người mà được toại chí  
vui lòng, được người khen kẽ  
nhắc, được có ích cho xã-hội mới  
chẳng uông cái “dời người”.

Phương ngôn Langsa có câu  
“Người sanh ra ở đời dạng giúp  
cho xã-hội” (on est au monde pour  
la société) xem câu đó thi dù biết  
cái trách nhiệm của dời người là  
còn yêu đương bao!

Người sanh ra ở thè mà biết  
quí trọng cái dời người, biết theo  
cái luật của tạo-hoa biết xù tròn  
cái phản lâm con trong nhà lâm  
dân trong nước thi cái “dời người”

của người ấy là “dời người” thiệt,

còn kè mà cháng biết yêu trọng

dời người không theo luật tạo-hoa

không biết giữ phận lâm con trong

nha, lâm dân trong nước, cứ ho

bu giữ cái thân minh là trọng hơn

ai hèt thi cái dời người của kè ấy

là già vậy. Cái tinh-thần của kè ấy

không có, chỉ có dòng thịt phảm

rồi bao cái lót người ở ngoài, hế

mác một dám mura thi rả hò rách

lót, lòi dòng thịt phảm ra tro tro

như gõ chờ không bô seh vào đầu.

Sanh ra ở thè sao cho oanh oanh

liệt liệt trong thi vì nhà, ngoài thi

vì nước mới cháng nồng cái “dời

người” của mình, cái dời người

của mình mới thiệt cho.

Tôi coi ở trong thời buổi này,  
trong mười người đã hết sáu bảy  
người không biết trọng cái dời

## Các quan Tòng-trân Vinh-thắng, thuỷ-bồ và hời-hưu

Có tin của quan Toàn-quyền  
Varenne ở Đại-Pháp gửi qua cho  
hay ràng: kể từ đầu năm 1927, ông  
Baudoin Thông-sư tại xứ Cao-  
man sê đặc linh hôi huu duong  
lao và ngài sê được tháng chuze  
Tòng-thông-hàm (Gouverneur général honoraire).

Ông Le Fol chánh Tham-biên  
nhứt hạng dang quyền chuze  
Nguyên-Soái Nam-kỳ sê vinh-thắng  
chức Thông-sư tam hạng và sê di  
ngôi Thông-sư xứ Cao-man để thè  
cho ông Baudoin huu tri.

Ông Blanchard de la Brosse chánh  
Tham-biên nhứt hạng dang tổng  
trấn quận Quang-châu-loan giáp  
giới Trung-hoa-quốc sê lanh quyền  
chức Nguyên-Soái Nam-kỳ để thè  
cho ông Le Fol.

## Công-chúa Xiêm-la Vieng thành Nam-vian

Công-chúa Valoya, có ông hoàng  
và bà công Léa-hatrat với linh-úi  
cũng là các cô hầu thấp tùng đồng  
đảo, sang vieng thành Nam-vian  
đến Réam ngày 15 November  
1926 lúc 8 giờ ban mai. Quan chủ  
định Kampot, thay mặt cho quan  
Toàn-quyền, có đèn tiếp nghinh  
Công-chúa và ông hoàng nước  
Xiêm. Sau khi dự yên rồi, Công-  
chúa Valoya và chư vị tháp tùng  
có di nhản du tại Kép rồi di thẳng  
đến kinh-thành Nam-vian.

Qua bùa sau, Công-chúa và ông  
Hoàng với bọn tùy tùng, di xem cờ  
tự Đề-thiên Đề-thích (Angkor) và  
tுu đip sê vieng xir Kompong-  
Thom và Siêm-Reap rồi về Nam-vian  
ở chư vùi bùa kề đèn vieng  
kinh-dò Saigon.

## Văn uyên

Hòa vận bài thơ tặng 10 vị  
Quan-hạt Hội-dồng trong D.P.T.B  
Phát-cử Chiêu-kháp cả non sông  
Phát-Việt Bên gan giữ chữ đồng  
Đồng Được lây liêng nam chí bắc  
Thinh danh chờ rạng với tây đông  
Đôn tài chí sỹ giống Nam-Viet  
Huân giao hóa khai giống Lạc-Hồng  
Huynh động trời man man tình già  
Binh Liêm chờ rạng Bắc Nam Trung  
Nancy-Lục-Truoc  
(Phù-lộ)

người, không biết yêu cái dời  
người, bắt đầu là người ở vào hàng  
não cùng chờ bo bo theo cái hò  
hại cho mình mà làm phản. Đến  
lúc Hàng-Tin chèt rồi lại nghỉ cho  
Anh-Bò nên Anh-Bò giận mà lẩn

phản, thay đó thi ta dũ đoán ngay  
rằng hè dùng người thi chờ nghỉ  
người, vì hè nghỉ người át tránh  
không khỏi người, sẽ làm theo sý  
nghi minh đó. Vậy ta nghỉ người  
thì thà là ta dùng dùng người.

V.M.T.

## Dùng người chờ nghỉ

Thánh nhân có nói rằng: “dùng  
nhơn mạc nghỉ, nghỉ nhơn mạc  
dụng” nghỉ là dùng người chờ  
nghỉ, nghỉ người chờ dùng. Hay  
thật là hay, thánh nhân không nói  
một điều gì mà không sáu-xa,  
không hợp với lý-tưởng. Thật vậy,  
ta dùng người mà ta còn nghỉ  
người thi thè nào ta dùng người  
được, mà đầu cho ta có gương  
dùng người nữa thi người cũng  
chẳng ràng mà giúp ta bao giờ, tại  
sao vậy? Xin thưa, ta dùng người  
mà ta còn nghỉ người thi ta đầu  
có phủ thát được hết mọi việc cho  
người, vì ta có cái sở-nghi ở trong  
thi ta giao việc cho người tài nào  
ta tránh khỏi đều sụt-sè, mà hè ta  
sụt-sè thi tất là ta mài lo & các việc  
ta dà phủ thát đó. Ta phủ thát việc  
ta cho người là tại ta lo không  
kham hoặc ta mắc bận việc khác  
không thè lo việc đó được, dà phủ  
thát cho người rồi mà ta vẫn  
không yên trí cứ chăm-qui nơi ấy  
thì hào sao cho khôi hòng các việc  
khác, lại có nhiều khi cái sở-nghi  
ta nung-nâu ở trong tri ta quá nén  
lúc mà người ta đang dùng để  
giúp việc cho ta có làm đều chí  
không hợp với chánh-kiện ta thi  
cái sở-nghi ta phát sanh ra nữa mà  
làm cho ta không dùng người giúp  
việc ta nữa được, thành ra hòng  
cả mọi việc của ta phủ thát  
cho người. Vé người giúp việc cho  
ta, thày ta nghỉ người thi ái-ngại  
vô hạng, không biết ngày nào phải  
mang hại tại tay ta, mà lo buồn  
ác là phải nản chí mà không siêng  
lo việc ta dà phủ thát cho người,  
ay có phải là hỏng việc cháng? Lại  
nữa có kè có tâm chánh, có cái chí  
trung-thành giúp việc cho ta,  
nhưng mà thày ta có cái sở-nghi  
cho người thi này sanh ra cái “khi  
giận lây” để làm ngay theo cái sở-  
nghi của ta đó; một là dè làm mà  
bò ghét; hai là tại tìn-tri vì mình  
tâm chánh mà bị người nghỉ minh  
tâm tà thòi thi làm càng dè cho  
dùng theo cái sở-nghi của người.  
Vì các duyên cơ đó mà từ xưa đến  
nay biết bao nghiệp vuong-bá,  
biết mày dâng anh hùng sa sảy  
thà trói danh dự theo giòng nước.

Ta cứ xem ngay như dời Tây  
Hòn ông Bái-công vì nghỉ Hàng-  
Tin làm phản nên Hàng-Tin vì sợ  
hại cho mình mà làm phản. Đến  
lúc Hàng-Tin chèt rồi lại nghỉ cho  
Anh-Bò nên Anh-Bò giận mà lẩn  
phản, thay đó thi ta dũ đoán ngay  
rằng hè dùng người thi chờ nghỉ  
người, vì hè nghỉ người át tránh  
không khỏi người, sẽ làm theo sý  
nghi minh đó. Vậy ta nghỉ người  
thì thà là ta dùng dùng người.

Vé đạo bằng hữu hoặc đồng đạo

thì cũng nên lấy câu dụng nhơn  
mạc nghỉ mà làm biếu-hiệu, vì hè  
đạo bằng hữu mà nghỉ nhau thi  
tất là đường giao thiệp át xao lảng  
mà có kè cũng vì lè đó mà sanh ra  
đều thù-oán vo-ván mà hại lẫn  
nhau. Cái gương này át dọc-giá  
cùng thường thày, như xưa kia  
lúc Bàng-Thông theo Tiên-Chúa  
danh Ngõ, khí sô mờ ám, cảng  
tượng lu lò, Khổng-Minh & Kinh-  
Chúa xem thiên-văn thày vậy sơ e  
có diêm bát lợi cho Bàng-Thông,  
bên viet biếu sai người dem dung  
cho Tiên-Chúa xin dung binh,  
Bàng-Thông thày biếu nghỉ  
Khổng-Minh sơ minh đoạt công  
nên không nghe lời. Ay đây động  
binh dao mà phải bị thát tại Lạc-  
phụng-Ba, dò có phải là tại minh  
nghi mà minh chết cháng?

Xem thè thi dù rò đạo bằng hữu  
mà nghỉ nhau thi tất có đều hại  
vậy. Tôi nói đây không phải nói  
riêng về đạo bằng hữu, về niêm  
chúa tôi thời, mà tôi cũng nói luôn  
về cả mọi việc gi hành dèng & xâ-  
hội ta ngày nay nữa. Không cứ là  
nói việc gi, hè có liên-hiép nhau,  
cô-dung, cô giup nhau thi chờ dem  
cái sở-nghi vò, vì hè nghỉ thi át hư  
cả mọi việc, át hàng trung thành  
nhau được. Vì thánh nhân xưa có  
nói rằng: «Đa nghỉ, da bại» hè  
nghi nhiêu át hư nhiêu vậy.

N.Y.

## Nội biến Trung-Huê

### TƯỞNG-GIỚI-THẠCH

Tưởng-giới-Thạch là một tay anh-hùng thiếu-niên ở Trung-Huê. Tưởng  
đã này sanh cái lòng thương dân mến  
nước hối cùi ấu xuân, chờ không phải  
mời day. Tưởng trước kia có học  
trường vò-bị Hồng-mao ném thông rò  
cái máy hành binh theo Âu-Mỹ, thật  
là một tay tạo thời thế vậy. Lúc Tôn-  
đạt-Tiên còn thi Tưởng theo Tôn  
danh Nam dẹp Bắc, đến nay Tôn thắc  
rồi thi Tưởng nói chí Tôn mà lo bẽ  
nhứt thống nước Tàu. Mới day Tưởng  
đem binh dẹp Bắc đánh với Tôn-  
truyền-Phương. Bình cách còn dang  
sung chiến bông có tin dồn rằng  
Tưởng bị thương rất nặng. Một nhâ-  
y-si của Tôn-truyền - Phương về nói  
rằng Tưởng bị thương ở ống chân và  
cánh tay. Còn tin ở Thượng-bà thi  
nói rằng hiện Tưởng đã vào nằm  
trong một nhà dưỡng-dưỡng của  
người Mỹ để dưỡng bệnh lại phải sắp  
sứa cửa ống chân bị thương thi mời  
sống được.

Tin ở Hương-cảng gởi đến Bắc-  
kinh nói rằng Tưởng bị thương nặng  
lâm, hiện đã tạ tbé rồi.

### TRƯỜNG-TẮC-LÂM

Trường-tắc-Lâm hiện đã bị vào  
Bắc-kinh, cas trường-thủ-hạ của  
Trường đã đến ở Thiên-Tân sắp đặt  
lề nghinh tiếp Trường. Trường mà vào  
Bắc-kinh đây là nhơn dịp đảng Truc-  
lệ bị thất bại, Trường vào đảng cuop

quyền chánh-trị nên từ ngày Ngõ bị nguy cấp thì Trưởng-cứ tuyên bố việc trợ giúp Ngõ ở ngoài thời, chờ chưa thấy hành động việc gì cả.

## TÀO-CÔN

Tào-côn từ ngày ra khỏi Thiên-lao thì về ở Thiên-Tân nay thấy Ngõ bị thất bại, sợ mất thế lực của đảng minh nên ra thay cho Ngõ mà cầm binh. Hiện Tào đã đến ở bộ tông tinh Trịnh-châu và tự xuất ba trăm vạn đồng để nuôi quân sỉ mà đánh lại quân Nam.

## UÔNG-TỊNH-VỆ

Uông-tịnh-Vệ vẫn là lãnh tụ đảng Quốc-dân. Trước kia ai cũng biết rằng trong hồi cách-mạng khởi dậy ở nước Tàu thì Uông vẫn truy-tùy bốn năm lâu bắc với Tôn-dật-Tiên để an bang thiên-hạ. Uông vẫn có chí khí anh hùng lại rất trung thành với Tôn-dật-Tiên, nên Tôn coi Uông như thủ túc. Lúc Tôn ta thế thi Uông sung chúc Bi-tho-trường nên những lời di chúc của Tôn đều là tự nói tay Uông thao ra. Từ ngày Tôn thắc rồi thi chánh-kien của Uông không hợp với Tưởng-giới-Thạch cho nên có nhiều khi bất hòa với nhau, mà Uông vì thấy Tưởng thế lực mạnh binh quyền nắm giữ trong tay nên bắt đầu dì phái trốn sang Pháp dâ sau tháng nay. Mới đây Tưởng ăn năn lại nghĩ công Uông rất dày, lạy Uông e tài nếu để Uông bỏ tay ngồi yên thi một mai anh hùng rất uông, bèn đánh điện tin để mời Uông về mà giao chức Tông-ly đảng Quốc-dân. Có lẽ nay mai gi đây Uông sẽ về tới Quảng-Dông.

## BAI LỘ CƠ MƯU

Có một đội lính Quảng-Dông ăn mặc theo cách thường dân lén vào Nam-kinh để mưu sự với Thủ-hà của Châu-phương-Chi là chủ tướng thành Nam-kinh dè nồi loạn, nhưng mưu khống nhẹm nên dảng nồi ứng và lính Quảng-Dông chạy trốn toàn loạn, bỏ kí giải rất nhiều.

## VÂN-NAM SẮP LOAN

ít lâu nay phe Quốc-dân đảng cđ động ở Vân-nam và ở Qui-châu kịch liệt lắm. Có tin đồn rằng bộ trưởng Đường-kế - Nghiêng theo chủ nghĩa Quốc-dân đảng rất nhiều, có lẽ nay mai đây họ sẽ đem hai thành này mà dùng cho đảng Quốc-dân.

Hai-giang, Hán-khau, Vô-xuong và Nam-dương nay đều thuộc về Quốc-dân đảng cả.

## TÌNH HÌNH MIỀN BẮC

Việc cử Tướng-lặc-Lâm làm Tông-thống hình như gần thực hiện. Tòn nội các Cố-duy-Quân lên là để làm thành việc đó. Ngõ-bội-Phu bị thu quân miền Nam, tướng sỉ dâ ly tán rào, mà lại không ai cứu, hình thế Ngõ nay càng nguy cấp hơn xưa nhiều lắm, nay đảng Trực-lệ dâ lợt vào tay Phụng-thiên cả.

**TINH TỨC VUA TUYEN-THỐNG**  
Vua Tuyen-Thống nhà Thanh từ ngày bị đảng cách-mạng phế ngôi thi có làm tờ giao-kết đảng cách-mạng phải trả cấp một món tiền chi dụng, nhưng bấy lâu nay đảng cách-mạng bị quản cách không giữ nên không có tiền mà trả cấp cho nhà vua. Vì quen tay nên vua Tuyen-Thống vay nợ đến 90 vạn bạc, nay không tiền trả hành phải đem dâ quise-biur nào ngoc nào vàng nào dâ công sứ nhất thiết món gi ở hoang cung đều bán ráo cho một công ty Nhứt-hòn kia dâ lấy 1.400.000 đồng bạc. Nước mắt nhà tan tinh cảnh ấy ai thấy hả dâ cầm lòng!

## VIỆC GIAO LỨC TRUNG-BÌ

Công sứ nước Bì có xia với tòa nội các Cố-duy-Quân để thêm vài điều ướt vào bản giao-ước của Trung-Bì, nhưng Cố-lại tuyệt hằng không nhận lời lại nhứt định rằng hất cứ là nước nào cũng không được thêm hạn ướt gì nữa.

## Hát góp tiền

dể cứu giúp cho dân Bách-ky bị lụt

Tôi bùa 16 Novembre 1926, mây ông mây thấy ở Chauthanh Cánthor có bảy cuộn hát góp tiền để cứu trợ cho dân Bách-ky bị lụt lội năm nay. Đêm ấy tại rap Messner ở đảng me-sóng chứng đón cờ tam-sắc treo dây, đèn điện chói rạng, các dàn kèp của bạn hát Tái-Dòng-ban hát giúp. Thiên hạ đèn xem chát nức những người, hát đèn 2 giờ khuya mới tàn. Nghe đâu tiễn vò cửa thau được trên 6 trăm đồng; trừ tiền công cho bạn hát và số phi chút ít, còn dư lại 5 trăm ngoại dâ gửi ra Bách-ky để cứu giúp những dân bị bão lụt.

Lần này là lần thứ nhì trong năm nay, tại Cánthor dâ có 2 lần "Soirée de gala" (lần trước tại Casino Léopold, lần này tại Théatre Messner) — Thê thi cũng nên khen nên phục cái lòng ái-chùng hào-tâm của người Cánthor vậy.

## Hội "Cercle sportif"

Ngày 19 Novembre rồi đây lúc 5 giờ rưỡi chiều qui ông qui thấy các ty các sở ở Châu thành Cánthor có nhóm nhau tại nhà công-sở làng Taman (từng lầu) được cử ban tri-sự thiệt thò của hội Cercle sportif. Hiện diện di nhóm ướt trên 40 vị rồi bàn qua việc cử-dặc thi cà thay đóng ưng-cử như vầy:

## Hội-trưởng:

Ông Trương-văn-Nga Chủ-quận  
Phó hội-trưởng:

Ông Trần-dân-Nghia chủ hàng xe l hơi

Thủ-bón:

Ông Phan-xuân-Lang Thủ-ky

Tù-hàng:

Ông Trần-phạm-Ho professeur  
« Ng-ncoc-Thé agent technique

Khi cù bàn Tri-sự xong, thi qui ông qui thấy có cùng nhau bàn tính để tò-chức các dêu hùu Ich cho hội và cho những kẻ vào hội. Dám dạo giấy lác rời giải tảng.

## VIỆC VẬN ĐỘNG Ở QUẢNG-DÔNG

Mấy hôm nay việc chiến tranh ở Quảng-Dông Phước-Kiến dâ định dồn lại vì ở Quảng-Châu có tin rằng có một đảng đang vận động quân đội dâng dồn Hứa-sùng-Tri ở Thượng-hải để chiếm giữ Đông-giang mà làm căn cứ.

VIỆC MINH-TÙ

## LÒI RAO

Kính lời cung quan khách dâng tường:

Tôi mới dọn một cái nhà ngủ dâ hiệu là: HOTEL TRẦN-ĐẤT (Nghia lợi khách lầu) mâm bài 26, đường kinh lấp Delanoue & ngan nhà hát bóng Casino, châu-thanh Cánthor. Cố dọn mười sáu cái phòng sạch sẽ, khoán khoát và đẹp dâ lâm. Trong mâm cái phòng có dê chuồng điện dâng kêu bồi; tại nhà ngủ có telephone số 16, tiện bê cho quan khách chuyện vắng với người quen ở xa; có bán cơm tây. Bởi thiệt thà và có lè nghi.

Vậy xin quan khách có dịp ghé ngh một chí gian thi biết, chờ tôi không dám bảo chuốt nhiều lời.

Nay kính,  
HOTEL TRẦN-ĐẤT, Cánthor—Ville

## Lời rao

Ngô cũng qui ông, qui bà trong Châu thành Cánthor dâng hay: Khi cha mẹ chúng tôi còn sanh tiền định dê mây màu đất sau định làng Tân-An, ý quyết cùng chung cho trâm họ. Học có cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu chi, bát hạnh qua đời thi vô xin đất tang an. Anh em chúng tôi sẽ sáng lòng làm phước theo lời dâ chúc của cha mẹ!

Vì thế nay có kẻ bắn nhau trộm liph thau tiền bạc chi, anh em chúng tôi hay dâng: dù tang chứng chúng tôi sẽ dem qua tòa xin huộc tội nặng nề, kẻ mạo quyển gạt người đoạt của.

Vân miêng đất này chẳng hâ có cung riêng cho hội nào, như tiếng phong vân đồn dài

Xin qui ông, qui bà lưu ý  
Les héritiers du feu Trần-đất.Vi lang Tân-

## Hoàng-hài tân văn

Nghé hát bóng có làm giàu không?

Tục ngữ Annam minh hay nói: nhút nghệ tinh, nhút thân vinh. Mùi từ ngày tôi biết được đến giờ, chưa thấy một ai ở xứ mình, nhờ nghệ hái mà làm giàu hết. Là bởi sự học-thức của mình còn kém súc hơn các nước bén Âu-Mỹ nhiều lắm. Như anh hè Charlot là một tay kép diệu rât trứ danh, đến đời khắp cả hoàn-cầu, chẳng còn ai mà không biết-mặt. Charlot tên thiệt anh ta là Charles Spencer Chaplin. Đầu năm 1915, anh ta đóng tuồng ở Chicago (Hué-ky) lanh mỗi tuần được 8.200 quan tiền Langsa. Sau làm cho nhà chớp bóng Mutual Film Corporation lanh được 10.000 quan trong mâm tuần và còn thêm tiền «chè rú» là 615.000 quan nữa là khác. Qua năm 1918, anh ta làm tờ giao-kéo với hãng First National Exhibition's Association, tinh ra mâm phim tuồng lanh được 625.000 quan. Giá lại trong mấy năm ấy thi Charlot phải trôi nên người phủ hộ rỗi. Đó là người lớn chẳng nói chi. Còn như cô Mary Osborne, mới có chín tuổi mà mâm năm lương bông cung lối 50.000 dollars. Thiệt là dê làm giàu quá!

CÁI ỐNG KHÓI CAO HƠN  
HẾT TRONG HOÀN-CẦU.

Bấy lâu ở Chicago và Pittsburgh (Mỹ) thì có nhiều ống khói nhà máy làm rât cao. Nay ở Nagasaki (Nhật) mới làm rôi một cái ống khói của một nhà máy kia, cao đến một trăm bảy mươi bốn thước. Ông khói này làm trên một cái nòng rât cao. Tinh ra từ lò lửa đến miệng trên chót hết có khói 300 thước.

Ông khói này xuất-hiện ra, thi cù hoàn-vù ai ai cũng ghê sợ cho sự tiến-hoa của dân Nhật lè như chớp nháy!

## Hài đàm

Nói nghĩa chử

Chú hương Rô súu soan di Cánh-Đèn lấy cùi, bao bạn bè lo riêu bùa, giày chạc cho sần-sàng. Bợ là tớ nhà thưa rằng: Cánh-Đèn có nhiều còp, cậu di phải giữ mình!

— Tao ở dưới ghe, dê bê bạn lén lấy cùi mà lo gì?

— Cậu không coi chứng họ bỏ phết di, chày ngày lò sở hụi!

— Chờ biết làm sao?

— Lóm nghe nói thưa rằng « Cậu dâng lo, tôi có phép trừ còp »

— Phép gì?

— Cậu may vài cái quần mới, rồi nhún hở cho thiệt cứng, đem lên riring

gặp còp minh bêu lén thi nó sợ hoảng!

— Phép gì kỳ vậy?

— Chờ, cậu không nghe câu chữ

« Mạnh hù nan địch quần hù » hay sao??!!

LÂU-THANH-BÀN

## Bô cáo

Tôi tên Đăng-Toàn chủ tiệm ghe Quán-hung-lợi ở Cantho xin có lời bô cáo cho qui vị rõ trước rằng: kể từ ngày nay tôi dâ duodi thang chau tôi tên là Đăng-Sao tục kêu Lời-Hun không cho ở trọng tiệm nữa, vì nó xài phái tiền bạc của tôi nhiều lắm.

Vậy xin qui vị, đừng trả tiền bạc chi của tiệm cho nó và tôi cũng không chịu can-thiệp đến những mòn nó của nó.

Nay cáo.



CHU' TÔN!  
ai mồng ngón ngửa che thân

CHO KHỎI DAU

NHỎ LA

Khan cổ, đau đặc giọng,  
yếu tim, đau phổi  
thì chỉ có ngâm THUỐC HƯỜNG

VALDA

Hơi thở dâ thang mà lai duyê  
Khô lo cảm mao thương hảng  
Đau cổ thô-hickey bầm da dày  
hay là có vật doa.

Thi cùng Khô lo đau

Còn di đau:

Sở mũi, Khan cổ, Khoa tiếng,

nóng lạnh cùng là ho

thi cùng cù dâng THUỐC

PASTILLES VALDA

ngâm thong hơi tốt lắm.

Mà phải nhớ mua thứ thng  
đô mới linh nghiệm

Col cho Ký trên náp hộp

có hiệu chử

VALDA

MỚI THIẾT PHẢI

## CANTHO-NAMVANG PnomPenh)

Hàng xe hơi TRẦN-ĐẤT-NGHIA Cantho-Ville (Cochinchine)

Bưa hành-khách từ Namvang—Tâkéo—Châudoc—Longxuyen—Cán-thor—(Tôi Cánthor có xe di Sôctrâng—Baceliu và Longmý) Xe của Bồn-Hàng đều có bão-ké, và sơn màu xanh, có chạy một sợi chỉ màu vàng và có vẻ hinh Mặt-trăng, xin Hành-Khách lưu ý.

## KINH,

Kinh cùng qui-khách dâng tường.

Kè từ ngày 1<sup>er</sup> Juillet 1926 Bồn-Hàng dâng thêm bồn cái xe Autocars dâng đưa Hành-Khách lên xuống: mỗi ngày 2 cái chạy lên Namvang, 2 cái xuống Cánthor.

Namvang—Tâkéo—Châudoc—Longxuyen—Cánthor—Sôctrâng—Baceliu—Longmý (Rachgâi).

## Giờ xe chạy định như sau này:

Mỗi ngày tại Namvang khai sự chạy 5 giờ sáng, tới Cánthor 2 giờ chiều kiêp xe di Sôctrâng—Baceliu và Longmý.

Mỗi ngày tại Cánthor khai sự chạy 5 giờ sáng, tới Namvang 2 giờ chiều.

Hành-Khách ở Sôctrâng—Baceliu—Longmý—Vinhlong muôn di Namvang thi phải lên Cánthor nghỉ một đêm, sáng di Namvang thi tiện lâm, vì mỗi ngày đều có xe của Bồn-Hàng chạy luon luon và dùng giờ, vì không có trám đầu lâu hết.

Xe cù đèn dầu cung dâng giờ vi Bồn-Hàng lo tu bô từ lè lâm. Mày người giúp việc trên xe tiêp rước hành-khách từ lè luon luon. Xin qui-khách sàng lòng giúp Bồn-Hàng cho mau tân phát, rất cảm ơn.

Nay kính

HÀNG XE TRẦN-ĐẤT-NGHIA, CÁNTHOR.

HÀNG XE HUỲNH-MINH-THÔNG, PNOM-PENH

## LÒI RAO

Dèn dien

Nước dâ

Kính lời cho qui vị dâng tường:

Tại hàng tôi có sâm máy đèn dien tháp từ 50 ngọn tới 100 ngọn đèn; mỗi ngọn sáng 50 bougies, dê cho mướn. Ai muôn mướn di xa hay gần xin gởi thư thương nghị. Khi hối giá xin nhớ nói đường bao xa, thông thương cách nào và mướn mày đêm!

Tại hàng tôi có sâm một cái máy làm nước dâ; Mỗi ngày làm được 1000 ki-lô; Có hai thứ Thú lớn cần nặng 20 ki-lô, thứ nhô cần nặng 10 ki-lô.

Bán lô mỗi ki-lô 0\$06—Bán sô 0\$05 một chục ki-lô. Nước dâ trong, không có bột và lâu đui. Cách làm thiệt sạch sẽ vì có quan thấy thí nghiệm rồi. Ai muôn mua giờ nào cũng được.

Xin qui vị chiêu cù và giüm giúp tôi cho mau tân phát, rất cảm ơn.

Nay kính

TRẦN-ĐẤT-NGHIA, Cantho

Fondée en 1918

## THUẬN-THANH

BOTTIER — CHAPELIER  
7, Rue des Caisses — Hanoi

Kinh cung Quí-vị dặng rõ, tiệm tôi đóng giày tây, ta và làm nó  
nhiều kiêu dẹp, già hế, xin chư tôn chiểu cõ. Bán sỉ giá  
thực rẻ.

Chợ-tiệm NGUYỄN-TIỀN-HÀM, kinh mòn  
CATALOGUE FRANÇAIS SUR DEMANDE



RUOU

## CHAMPAGNE IRROY

Là thứ Champagne ngon vó song

Có bán lẻ tại TRUNG-CHÂU-LŨ QUÂN  
18 Boulevard Delanoue. CANTHO

Mỗi ve 3500

Vì nào muôn mua nguyên thùng xin viết thư  
cho Mr ĐÔ-VĂN-Y Cantho mà thương nghị.

## “Le Livre de la Terre”

Ấy là lối một quyển sách mới xết bẩn tại An-Hà An-quán Cần Thơ. Tác giả là Ông Le Nestour đồn điền ở Rạch Giá. Ông Le Nestour qua Nam Kỳ ta trót 50 năm nay, trước làm quan sau là sỹ quí diễn về lập nghiệp tại Hòn Tre thuộc tỉnh Rạch Giá.

Trong sách này Ông bảo về cách trồng cây, trồng bông lát vườn cách nuôi cấy lúa và vật, cách làm nhà cửa. Ông bàn đến vấn đề nào cũng rõ ràng làm thiệt là một người rất tinh trai, rất kinh-lịch. Học sách Ông ai ai cũng có thể học thêm nhiều việc có ích, mà nhất là mấy nhà nông già An-nam ta lại càng nên đọc sách này.

Bút Nam-kỳ ta là tài phiệt, thế mà ngoài việc làm ruộng thì ít ai biết trồng lúa giống cây trái nào, hoặc nuôi giống súc vật nào mà thau hué lợi cho nhiều cũng như bên nước Pháp vậy. Ông Le Nestour trót rãm mươi năm ở xứ này chỉ nhì 'tập' vườn, nhờ nuôi súc vật mà làm giàu to. Ta nên đọc sách Ông để biết cách thắc Ông lấp hổng ra bờ nào.

Sách này  
Có trả bán tại An-Hà An-quán Cần Thơ

TRẠI THỰ MỘC, CHẠM VÀ CÀN HIỆU  
Nguyễn-long-Thao

TẠI CHỢ LAITHIEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo  
nhiều kiêu khéo lèo.

Có dáng sảng và hàn đà các thứ bắn  
đi, dài, vẫn, tròn vuông khéo lèo. Tô áo  
hoặc tròn có kiến soi mít, 2 nát, th  
thờ trên cùi, "idé" sánh và dỗ rợp. Bàn  
viết, bàn rửa mặt cũng hào salom trọn

bộ. Ghế trườnghý, ghế ngồi nệm êm kiêm  
Váng gó một tấm liêng chung ngựa  
thường, chung tiện hoặc chung voi đội  
Biển liêng son mài và cát. Khay, hộp  
chung đèn, dài ).

Những món kệ trên đây dùng toàn cây  
danh mộc: Trắc, gõ, camlai mà đóng  
thể kiêu kim thời.

Kính mời quý Ông quý bà muốn mua  
hay là đặt mua chìa kẽi súng lông làm  
theo vúi ý. Trại tôi cũng có lanh làm  
bao làm thành vọng cáo chạm sơn thấp

Nguyễn-long-Thao  
cáo Chánh bùn kính

## DOAN THIEN TIẾP THUYẾT

Ba mươi, hâm bay  
kỷ duyên xảo ngô  
(TIẾP THUẾ)

Tai-chen-Cát dịp kia vào giờ cái tình  
cau thương cung nồng, thế gian này  
em chỉ riêng thương khát mà thôi !  
Được thiền cung nồng trăm năm kết  
tóc, không thi em lâng lục, vui với đio  
thiết già, sự & trân maox lũy bụi trâu,  
đã không rã sah còn nhớ nhợp nhiều

Em mõa chết là vi em c' tươ g lai  
của nàn rải nhiều may lì, em lại c' cho  
ngó nát chão lùu, thân ná g khén-đò  
thì lóng dạ nào em chịu cho thấu ! Thà  
It em đến thân lão lão vây vò, c'  
nghiêm xưng nát thát c'c'c' vui, miếng  
lán nòng được vợ toan thi thoi ! Xét kỹ  
cái tình của em với tình đời khôn nhau  
xì nhiều đậm, nhợt-huynh suy nghĩ, lại  
cái !

Hô-huynh-Thanh c'c'c' k'g: « Đó là ng  
huynh thứ coi hiếu độ có thương nồng  
giết cung ch'ng, chờ vi: Lòn nhau  
c'c'c' gi' m'c' này thay, mai đổi. Ta ôi,  
hiếu độ h'ay dẹp c'nh buôc thám, c'ng-

huynh toan liêu giùm cho. N'y rồi Hô-  
huynh-Thanh lấy nón ra v'c, từ K' Thiện-  
Chi m'c' b'rt râu, m'c' hàng d'ya c'ra trong  
túi bạn.

Trịnh n'nguy tuy là người già ý tuý, t  
hôn với Thiện-Chi ch' chờ đêm n'nn bay  
tham th' ph'jn minh. N'ng khé già, tài  
thái độ ôn-hót, ung dung t'roi t'ng mà  
ch' m'c' th' gian, h'ay v'v' lú: xen hoa,  
khi kh'y d'or, c'c'c' l'p một m'c' ch'le;  
ch' l'ng n'ng không bao giờ hết th'ruong  
tham Thiện-Chi t'ng. Một hôm n'nn  
dang n'c' th'k' k'hn l'au muối, h'ay c'c'  
ch' m'c' k'hn l'au: Thị-Nhân tới n'nn  
Thi-Nhân & ch' ri' t'oi i'c'  
u'kh' không t'c' chí khie, ch'ng th'nn  
h'ay ng' h'et r'c', h'ay ch' m'c' em h'ay c'c' th'c'  
th'c' d'or h'ay d'or, ch' ch' t'xem tr'vn, em  
thi th'nn kh'k'. H'ay l'au, Thị-Nhân x'p,  
tr'vn d'or xu'ng n'nn « Qu'ng'c' Thiện-  
Chi là b'rt t'k' t'or trong đời mà thấy l'au  
ch'ng n'nn k'k' l'au. H'ay k'k' anh Nh'ut !

Trịnh n'nguy nói: « Chi nói c'ng ph'j  
th'c' g'c' n'nn qua m'c' h'ay thuy'ën, d'c' ch'ng, song khi tr'v': v'c' l'au d'or  
v'c' m'c' l'au em ch'ng thuy'ën, qu'ng'c' c'c' ch'ng minh là h'ay thung h'uy'ën  
c'c' ph'j ch'ng, em liệu làm sao ? Trịnh-  
d'or d'or, l'au em h'ay d'or c'c' h'ay sao ?

## Sách mới lại

Kim văn Kieu giải t'g'k' n'nn	0.40
Nhị độ Mai	0.40
Gia ph'j	0.40
Một n'ng' n'nn tr'v'	0.50
V'c' Saigon	0.10
V'c' máy bay	0.10
Cung oán	0.10

Kim-Vân-Kieu, Cung-Oán, Kim-Thuy  
k'k' duyn là những sách rất có tiếng xưa  
nay, v'c' ch'ng tuy'et-b'ut, tinh tú  
thâm tr'vn, tác giả là những tay tr'vn  
đang trong v'c' gi'c' trước ta. Những  
người ham đọc sách nên mua mà rem  
ky lanh'ng sách vừa có ích v'c' đường  
v'c' ch'ng vừa có ích v'c' đường đạo  
đức.

Ai muốn mua xin gửi thư đến cho  
“ AN-QUÂN AN-HÀ CANTHO ”

## Cuộc đánh số Panama

Đóng trước 20 quang có ph'j tr'ng được

500000 quang

Ai muốn thử số mang, không biết ch'ng minh được l'k' n'nn gi'c' có liên  
l'au minh đánh số Panama, minh mua mandat đóng l'au d'or 20 quang, sau là  
tháng đóng 30 quang, đóng trong 10 tháng thi l'k' l'au. Khi minh đóng 20 quang đầu th  
Công-ly x'p s'c' g'c' cho minh một cái số d'c' m'c' h'ay thung l'au ch'ng, được l'k' k'k'  
x'p s'c' m'c' h'ay thung l'au c'c' h'ay thung mà lâng tiền. Số Panama ch'ng trước l'au n'nn  
n'nn cũng ph'j tr'ng từ 500.000 quang, 250.000—100.000—50.000—5.000—  
2.000—1.000—ch'ng h'ay là 400 quang.

Mỗi năm x'p ra 4 k'k': 15 Février, 15 Mai, 15 Août, 15 Novembre. Mỗi l'au  
x'p r'c', công-ly s'c' g'c' đến cho minh một cái b'rt k'k' n'nn s'c' d'or ra cho minh d'or  
s'c' minh.

C'k' thay cho tr'ng 200 trieu quang.

Ai muốn thử số mang làm gi'c' trong ch'ng m'c' mua mandat 20 quang  
đóng cho BANQUE DE CRÉDIT COLONIAL, RUE PAPÈRE, MARSEILLE  
(FRANCE), còn sau là đóng 10 tháng mỗi tháng 30 quang n'nn. Tr'v' n'nn l'au  
biết ch'ng đều, nên làm l'au l'au.

Agenzia d'Announces en Europe:

L. MAYENCE &amp; C°

9, Rue Tronchet, PARIS  
19, 21, 23, Ludgate Hill, LONDRESMal de Dos  
et Troubles Urinaires

Voici des signes importants pour  
reconnaître la faiblesse des reins et  
voici le traitement qu'il est utile de  
suivre si vous éprouvez des douleurs  
aigues ou sourdes dans le dos.

De même si vous ressentez des  
troubles urinaires avec urines trou-  
bles, foncées ou qu'il déposent, n'hésitez  
pas à employer les Pilules Foster.

Bien des douleurs et des signes  
inquiétants ont disparu, grâce à elles,  
d'une façon rapide et définitive.

Elles sont excellentes contre la  
cystite, le catarrhe et l'inflammation  
de la vessie, l'incontinence, les envies  
fréquentes avec brûlures.

PILULES FOSTER  
pour les Reins et la Vessie  
La boîte: 7fr. 50 — La double-boîte: 14fr.  
Toutes fl'm' en f', H. Binac, pharmacien,  
25, Rue Saint-Ferdinand, 25, PARIS (17).

TENTEZ

LA

FORTUNE

ouvrez lui votre porte

## Dánh số Panama được làm giàu

Đóng 15 quang trước, có ph'j tr'ng được

500.000 quang

Mua mandat g'c' trước 15 quang, sau g'c' mỗi tháng 20 quang trong 1  
tháng thi l'au. Khi Công-ly số Panama được 15 quang trước thi s'c' g'c' cho minh  
một cái số d'c' cho minh làm ch'ng, được l'k' k'k' s'c' m'c' h'ay thung  
ch'ng số Panama ch'ng trước thi sau h'ay n'nn cũng tr'ng từ 500.000  
quang tới 1.000 còn nhỏ hơn h'ay là 400 quang.

Đây là một cuộc đánh số có lợi nhiều không biết ch'ng n'nn, d'or k'k' g'c' đ'ng  
lợi, cũng không mất tiền vốn của minh.

C'k' thay cho tr'ng 200 trieu quang.— Mỗi năm x'p ra l'au 4 k'k': 15 Février,  
15 Mai, 15 Août và 15 Novembre. Mỗi l'au x'p r'c', công-ly s'c' g'c' đến l'au  
k'k' các s'c' d'or ra, được minh d'or s'c' minh.

Ai muốn thử số phản minh, có khi g'p v'c' m'c' may tr'v' n'nn nh'p ph'j bi'c' d'or  
b'rt mua mandat g'c' trước 15 quang cho nh'p:

BANQUE NOUVELLE, 8 Rue Papère 8, Marseille (France)  
còn sau đóng 10 tháng, mỗi tháng 20 quang, thi minh được làm ch'ng v'c' l'au  
cái số của minh mà chờ ngày tr'ng lâng tiền.

yêu duy  
v'c' v'c' v'c'

## GÂY MÓN

Thuốc SIROP de  
DESCHIENS

có huyết b'c'

Tâm cho sang t'c' m'c' men. Ấy là một vị thuốc của L'ubong-y tr'v' b'c'

Thuốc này hiện hành b'rt r'c' cao th' thuoc ed' t'nh s'c' - Cao n'nn thương tại thành Paris đ'ng n'nn

Tất cả m'c' tại Paris: DESCHIENS, 3 đường Paul-Baudry và các n'nn b'rt

thuốc.

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c' l'au ch'ng v'c'

c'c' ch'ng b'rt r'c' l'au ch'ng v

# NHÀ HÀNG BÁN CƠM TÀY MỚI LẬP TẠI TRUNG-CHÂU LƯ-QUÁN

## KÍNH TRÌNH QUÍ KHÁCH RỎ:

Tôi mới lập tại Trung-châu lư-quán (Hôtel Central) một nhà bán cơm Tay và rượu Tay, tôi có kêu được một người nâu ăn Hải-nam thiệt là một tay nâu ăn thiện nghệ trước kia có làm chef đầu bếp tại nhà Xet các quan vò trên Saigon.

Tôi có làm mái hiên để quý khách uống rượu, mái hiên này nhờ được ở giữa hai đường đại lộ và lại cao ráo, nên mà tmè không đầu bảng. Có nhiều vị ở Saigon Cholon xuống Cantho, đến nhà hàng TRUNG-CHAU thấy cách chưng bày vén khéo và hành khách vò ra dòng đào thì đặt tên là *Continental Cantho*.

Khăn ăn nắp bàn và mọi vật trong nhà hàng đều vèng vang tinh khiết luôn luôn, còn trong phòng ăn, tôi có đặt nước máy, để cho quý khách rửa tay, giờ nào cũng có nước.

Kính xin quý khách có dịp đến Cantho tiện bước ghé nhà hàng TRUNG-CHAU LƯ-QUÁN một phen tôi sẽ ân cần tiếp rước.

### NHÀ HÀNG TRUNG-CHÂU CANTHO

#### Kinh cáo

rồi) chờ có luật gì mà đánh nó dù vậy?

#### ÁN NÓ ĐÁ QUÁN

Ngày 3 Novembre 1926 lúc 11 giờ rưỡi sớm mai tên Nguyễn-vân-Minh làm nề thợ-bô, dùng buỗi hụng tối vào quán chè A-Dinh kêu dọn cơm rượu ăn uống no say đùa dây di cồn tiền thì không nói đến. Chè A-Dinh kêu lại đời, tên Minh đã không trả lại còn xách ghế đánh A-Dinh lồ dẫu phung máu. Ngan hết-có chưa ??

Linh vào bắt chúa(ghẹ) Minh dẫn về bót cho ông có phạt cái lối(ăn no đủ quán) của chủ cho chủ biết.

#### BẮT TRỘM CÁ

Đêm 5 Novembre 1926 lúc 10 giờ tối tên Trần-vân-Thắng ở Đại-Hoa (Trà vịnh) rình mò bắt được vợ chồng tên

Nguyễn-vân-Truyện đang bắt trộm lười cá của nó. Tên Thắng bèn tri hô lên, lăng den bắt vợ chồng tên Truyện thì nó chối rằng không có bắt trộm cá ở lười-day nào hết và vợ chồng nó cư khẩn với làng, nên lăng làm tờ phúc giấy nộp vụ lén quan Biê-a-lý phản xú

#### BÁNH NGƯỜI GIỮT BẮC

Tên Hồ-vân-Đây ở làng Long-trường (Trà vịnh) làm nghề bành thang mà quản áo chẳng phải là lang-thang ví trong mình có lợn 2003; tối bùa 9 Novembre 1926 lúc 9 giờ (hết canh một), tên Đây bị bộ một mình về thăm nhà; tới khuya vắng, thịnh-linh có tên Cao-man trong buổi xách cây nhảy ra, miệng thi chửi "Chày-me cà doi-lhen" tay thi dập một cây trên đầu tên Đây quá mạnh, múa chày lai làng, Đây té bất tỉnh thân hòn, tên thò lục lụy sốt bạc rồi tu...tu...tuot.

Qua bùa sau, tên Đây thưa với làng tiệm bắt được tên thò ăn cướp đó giải tên Tô Lai-Kieu

#### AVIS

Kính cùng chư quý vị đồng bào đẳng rở. Nay tôi mới có một người Dessinateur rất thiện nghệ đã làm việc Trưởng-tiếng hơn 15 năm, đến giúp việc với tôi chuyên ròng nghề vẽ họa-dồ: nứt lá họa-dồ nhà theo kiểu kiêm-thời rất lịch cúng làm Avant-métre và detail estimatif.

Như chư quý vị muốn cần dùng Plan cát nhà thì tôi có Plan dù kiêm-

Ai mướn vé rồi, mướn tôi cát luồn, thi không tính tiền cái Plan?

Ai mướn vé rồi mà không lấy cung khống tính tiền.

Trừ ra ai mướn vé rồi mướn người khác cát thi mới tính tiền cái Plan.

Vậy xin chư quý vị lưu ý, hè muôn cần dùng Plan cát nhà, xin đến tại Bureau tôi mà thương ngaj.

Kinh-cáo PHẠM-DUY-HUY.  
Entrepreneur Cantho

#### Lời rao

#### Tiệm THÁI-PHONG Cao-lanh

Tiệm tôi có bán đủ thứ hàng đèn, như hàng ta, lanh-tau, nhiễu-trùn, nhiễu-doan, cầm-châu, lụa, xuyễn v...v... như rom-thị có danh tiếng ở Caolanh hàng nhuyễn diện mực, kỳ lưỡng, chẳng hề phai trờ.

Hàng tau, lơ lụa trắng đèn, màu dù thử.

Hàng bắc: lanh, lương, xuyễn, the hàng quế và giày bắc già làng, dù thử.

Hàng tây: cầm nhung, sa-in, tố, đèn màu dù thử, và có bán vải cây đèn và vải bông vải sọc và đồ lạp hóa dù thử, v...v...

Hàng bán sỉ và bán lẻ đều tin giá nhẹ nhàng, rẻ hơn các nơi và hàng rát tốt.

Kinh mong quý ông quý bà giúp đồng bào mua một lần thì rõ biết lòng chơn thật của chúng tôi; hàng gởi gầm chắc vira lòng quý ông quý bà lâm. Còn hàng gởi theo cách (contre remboursement).

Chủ nhơn: NGUYỄN-VĂN-HẢO kinh mời.

#### CẤP NHÂN THIỀN-CÔNG

Tác giả: PHẠM-THÈ-TRUNG

(Tiếp tì eo)

Nó có hơi đực một chút từ nay giờ đây.

Lưng bà có hơi cứng đỡ phải không?

Phải, mà cũng nhức nữa.

Hai cái ngút-kéo nơ hám của bà cũng cứng đỡ phải không?

Phải, cũng mệt đây, làm cho tôi hủ mệt lợn không được.

Thôi? xin bà nghỉ. Nói rồi Thầy Kim-Phong bước ra nhà ngoài; kể ông Thông-Mảng tiếp theo hỏi: cắn hinh của ô-nha tôi nặng nhẹ thế nào? xin thầy làm ơn nói cho tôi biết...

Thầy Kim-Phong ngó ông rồi với tay bưng sách nước trả kẽ vào miệng uống... doan kia ghẹ ngồi xuống, col

mỏi thay có ý suy-nghỉ... Ông Thông-Mảng cũng kêu ghè ngồi ngan thay, miệng thi nói nhỏ rằng: moi lũn đau thi cung ho nóng lây lát vài ba ngày, rước thay hốt thuốc cuồng il-thang thi mạnh. Chẳng biết sao, ô-nha tôi đau chuyển nay, trong lòng tôi bắt hồi-hợp lo sợ quá...vậy thay xem mạch, nặng nhẹ thế nào?

Bịnh bà khó trị, mà có khi cứu cũng được, nhứt là thay thuốc tây họ có thể cứu, là nhở có thay xé-rom họ tiêm vào trong mdu dán dì cả chieu-thán; mà là mơi dau kia, hoặc là khí minh mót bị trầy, đứt tay chon, minh-mđg, chưa có lỗ các chưng ra, minh phải phỏng-ngứa edí bịnh độc hại nay,

lời nhâ-thuong xin tiêm trước đì, chò đe edí độc nò thâm nháp vào lang phu rồi như bá dày, lõi cũng có g hò nghì, không biết họ cứu được hay không?!

Má bịnh gi đec đit nay?

Áy là bịnh Tê-phong, thay thuoc tay gọi là Tê-ta-nốt đó.

Thi ô-nha tôi mới phát bịnh từ sớm mai nay mà thôi, chờ có lâu-lắc gi đâu....

Không phải sớm mai nay đâu...

Thưa ông: bà đã nhuốm bịnh từ báa bà đap nhầm edí mieng chan bê dứt nòi ngón cẩn edí do. Rất rã, là không al hiêu được, đe 2, 3 ngày trung-dóc

dâ nhợt tang phu rồi mới lò ra làm cho bà bắt nòng lạnh dây rồi län län

cứng đor xương sống, đut gân, làm

mệt mèo, thi hể phuor trai. Tôi thura

thật cùng ông tôi không có thể nào

ngoài tò cdc việc cho ông Thông-Mảng

nghe thi cũng có 5, 7 người đi nghe;

phân nhiều không chịu cho lời doan

của thầy Kim-Phong là phải. Họ quyết

rằng chẳng phải vì một chút mieng

chén các đút nhéo nòi ngón chon edí

mà sanh ra bịnh như thế, ke thi sô

mắc đạo lô dang-sa, cùng bị ông này

ba kia quở mà làm cho đau, nếu vui-vang cung-kiến có lê bịnh phai hêt;

có người lại bận không biết chừng bị

vong trong họ pha khuấy, cũng nên

rước thay pháp lập đán bắt vong

và chita chiên ll báa thi mạnh. Kè nói

tới người báa lui, song phân nhiều là

linh-tưởng qua việc đị-doan ma-qui nò

hành bà đau. Thi-Diép thay me đau

một ngày mót nặng thi trong lòng - lo

so, nặng cùi ngồi chun-chure một bén

bà Trần-thi, xem ra thi cắp con mít

của nòng không hể rdo nước mắt, ai

thay cảng bát mít lóng. Còn Thông-

(Sau tì eo)

## Tân Hòn

Bản báo có tiếp được thiệp của Quan Trí-phủ Chu-quán Trần là ông Văn-thé-Lộc gửi đến cho hay rằng: ngày 24 Novembre 1926, ngài định chủ vu qui cho linh-dì là cô Văn-thi-Nhiều dite Ngà sinh duyên với thầy Nguyễn-tường-Kim kỵ lục sở Kho-bạc Saigon là con trai của ông Nguyễn-tường-Du Đốc-công nhứt hụt hàng số Canh-nóng Năm-kỷ. Gia-tru ở đảng Mayer số 32 Châu-thành Saigon.

Bản-báo kính mời mừng cho quan Chu-quán Văn-dai-nhơn hữu phước sanh con được chờ gả rể-ràng và xin chúc cho vợ chồng mới của qui-nuêng được bách mèn hảo hiệp, loạn phượng hòa minh.

AN-HÀ-BÁO  
Cantho

## Tự do diễn dàn

### BÌ MẶT HOÀI

Thiết-tường trong thế kỷ 20 này Annam ta được đưa gần bên ngõi được Văn-minh của thầy Đại-Pháp cho nên tôi có dèn các thôn quê sảng già quan sát giao du, đầu đầu tôi đều thấy các nhà dù ăn dù để thường có mua các thứ Nhựt-háo. Thi tôi cũng rất mừng cho giờ Lạc-long ta dừng vào cái thời kỳ này lâm; là được leo lên nén tàn hỏa, biết treo cày cờ tam-sát, biết cắm cây được Văn-minh, biết nuôi tờ báo Việt-Nam, biết thương đồng chung.

Duy có một sự rất buồn cho người đọc báo ở xa thành-thị không được đọc báo liên tiệp số này kè sò nó, là thường hay mất báo luon luon, tuần nào cũng mất. Nên chư đọc già ai có mua báo cũng nào nê đọc báo. Muôn coi tiêu-thuyết cho trọng mà làm sao coi trọng dặng, bị vì mất hoài nên coi không dặng đó.

Ôi cái sự mất báo này có nhiều đọc già ở làng Tân-an Cà-mau thường hay mất báo hoài. Vay nén chư đọc già tha nha thiêt si hoài không biết tại ai mà mất báo. Chắc tại mày chú Thường-xuyên làng chớ ai?

Nhọn vi tuần rồi đây tôi có gặp chú Cai-tuân àp Mỹ-thanh là người đưa thư và Nhựt-trinh trong áp tôi hỏi sao mà mất báo hoài, chú có rõ sao mà mất không?

Chú Cai-tuân ày nói không biết sao mà mất hoài và thư từ cùng thường lén xén áp này đem qua áp nó lén cho tôi mặc dù là mài.

Tôi hỏi: vây ai đem đưa cho chú mà lén bày vậy?

Chú Cai-tuân nói: có khi Thường xuyên đem giao cho tôi, lại có khi tên trao phu do Cai-gia đem qua cho tôi và một hai khi học trò đưa cho tôi nữa.

Y như lời của chú Cai-tuân nói đó là tại mày chú Thường-xuyên làm bieng gặp ai gởi này rồi mài thư từ và báo của người ta chớ ai lạ?

Vậy tôi xin bẩm ông Cà-trưởng làng Tân-an châm nom giùm vésự Nhựt-ký thư từ và Nhựt-trinh. Chó nêu đe cho mày chú Thường-xuyên tư lệnh như vầy, mài mài còn còn trói kẽ, thậm chí hại về đường thông tin cho dân ở trong làng lâm đó.

Cứ xin ông Cà-trưởng nhậm lời quan sát giùm.

M<sup>r</sup>. ĐẶNG-PHÚ-DUNG dit Bé-Doqc

## Oan-hòn-dâu cáo

Vụ oan-hòn-dâu cáo đó có đăng ở bản-báo số 484 ngày 14 Octobre 1926 nhưng mà bài đó nói rất sơ lược, nay bản-báo có tiếp được một bài nói rõ ràng về vụ này. Vây xin đăng ra đây cho khán quan-tường-lâm. Ước xin lượng công-bình cho một-thần vụ này ra được trung-trí những kẽ gian hiếp nghèo, sẽ dùng luật chánh mà minh xin cho dứa chết oan được an lòng kêu tội nghiệp linh-hồn nó lâm.

Cách 3, i tháng trước đây, tại làng Thới-long thuộc xã quận Ômôn (Cần-thơ) có xảy ra một việc rất dị-khường,

nhưng mà bài đó nói rất sơ lược, nay bản-báo có tiếp được một bài nói rõ ràng về vụ này. Vây xin đăng ra đây cho khán quan-tường-lâm. Ước xin lượng công-bình cho một-thần vụ này ra được trung-trí những kẽ gian hiếp nghèo, sẽ dùng luật chánh mà minh xin cho dứa chết oan được an lòng kêu tội nghiệp linh-hồn nó lâm.

Lại có nghe nói: trước khi xuất ra, thi hồn thi-Bón (xđt thi-Đô) có thưa cùng quan-chủ-quán rằng, nếu ít lâu đây mà ngài chưa xin vụ này, thi nó sẽ kiểm người khác mà nhập nứa được di đầu cảo.

Phải chăng điều biết, song thấy cái việc la thường nên bí-nhân biến ra đây cho khán quan-tường-lâm.

Mang nhon-tri trọng, nếu thiệt là Thi-Bón bị giết oan, thi có lẽ nào mà thoát khỏi cái dc tội áy cho được? Chẳng sớm thì muộn đây cũng phải té mỏi cái nhon mang oan hồn dò ra chổ chăng không.

PHÚ-LƯƠNG

## Oan-hòn-tư-thuật

Giọng chung u-minh ở nhà chùa dò nghe rền-rì, cây kim đồng-hồ đã chỉ giờ nửa đêm. Mà tôi vẫn còn ngồi yêm diêm với ngọn đèn khuya, đầu canh mòn. Gầm ra cùng tương tưa như người dâ khô héo với cuộc trò dòi và sấp mình về Am-canh vậy.

Tôi xin thử thật, lúc ấy tay tôi đang cầm cây viết mời thám vào nghiên, mực còn ướt ràng ràng, mà trí não tôi vẫn còn giờ, chưa quyết định phải viết một cái khuyết gì cho đích xá. Tôi ngồi mãi, đến đời ngồi, hút chờ đợi tôi đã quá lâu rồi, khô đôi ba bận, mà tôi vẫn còn ngồi tro như hình da, chưa thắt dây chìa nào. Ngủ ra càng tiện! Nên chi, tôi không tính viết nữa, bèn hút dò trên bàn, rồi

nghi-Nhưng nghĩ hoài không ra mò, dù nào hết—Mắng thề mà đồng hồ đã sang đò ba giờ; dè ngâm véo-vắc ngoài lumen, gió đưa nhành lá khuông động nhẹ òn ào tựa hồ như người thiên ed vui chơi trong cảnh vắng. Thoán mảng, đèn tàn súc mòn, tôi ngáp dài it hơi rồi ngủ quên.

Via tôi đang thấy một người, quần áo lang thang, te tua dơ dáy, đứng kẽ bên tôi mà hỏi rằng:

«Bạn đang làm

dè mà viết báo, phải chăng?»

Nghe qua tôi vội đáp «Phải» liền.

Nhưng chưa biết là ai, nên tôi nói

tro nhulh người ấy một cách lạ thường.

Tôi hỏi rằng: «Ông đây là ai?»

Người

mình cười, lộ vẻ mặt ưu sầu cùng ôm

xanh ghê gớm và đáp: «Bạn, quên tôi

rồi sao? Mà thời bạn quên cũng phải

lầm, vì bấy giờ quần áo tôi bần hèn,

mặt mày tôi dời dời. Nên bạn không

còn biết được, nhím cũng không trách

gi. Nè, bạn có nhớ cách ba năm rồi,

cái tên Hả-hiếu-Sắc ở học-dường bồn-

quốc My tho chăng?

— Ồ, ở té ra bạn dày sao? Tè cho tôi

biết mấy. «Này bạn, cờ sao bạn lại ra

đến nồng nài như vầy? Người bén

trái lời cũng tôi: Bạn ôi, bạn chò hỏi

dến chí, bạn nhắc đến thi chảng khác

nào bạn dùng một lưỡi gươm bén,

một lồng súng mà bạn giết tôi.

Người

vừa nói, dời tròng nhò lụy. Tôi lấy

lạm lâ hò bạn tôi rằng: Bạn cờ sao

ban nói những lời ấy như vậy. Xin

bạn khâ hủy lâm sự cho tôi nghe thử.

Người đáp—Này bạn ôi! Kè từ lúc tôi

ta sum hiệp, khai chén trà, diễn thuở,

yếu umber cùng nhau, ăn chung một mâm, ngủ chung một mùng. Àc bạn

cùng rõ tình ý, cách ăn, ngồi ở cùn tôi

lâm chờ. Mà ngày nay lè nào tôi lại

vì một linh riêng khổ nào như tôi đây,

tôi đánh giấu bạn hay sao, xin bạn chờ

ngoi rồi đây tôi cũng sẽ cho bạn rõ,

cái lâm trạng của tôi, từ đời ta phân

tay xa cách, kẽ ờ, người ờ; cần nhứt

là, trước khi tôi tò cùng bạn, xin bạn

khâ an lâm mà và dò vào tai, chờ

đừng thốt lại cùng tôi đều chí cả, nghe

không ban.

Tôi đáp=tôi vàng lối ban đó. Thời hau hây iết hãi di. Người nói=Như vây, thi tôi mới lòi cùng bạn nghe.

Bạn ôi! Tôi giám mở lời xin lỗi cùng bạn. Ma bạn cũng chẳng nên dè lời

chim như tôi là một đứa không dè

chút lương lâm mà cư xử, với cái danh giá với cái tiếng dời dêm-siêm,

nhiều thê thi tài là một đứa không có

lương lâm rồi dò bạn. Này bạn ôi!

Tôi thật là một đứa vô tài, vô ích, cho

dời, thất có dò bạn, vì đâu mà tôi

dành.....người nói đến đây, dòi trong lụy tuồng là chả, nghe ngao

nói chung ra lời. Tôi thấy vây cũng

mùi lồng và hỏi: Tại sao mà bạn danh

đanh sao? Xin bạn cho tôi biết chui em hước và dò mà lấy! Thi-Tinh ngô

não, kéo dè lòng tôi nát-tri-lâm bạn à. thật di vò, Tâm-túc và theo ra tay. Ông

Người liên lao nước mắt và đáp: Bạn dè thi-Tinh xuống Tôi nghiệp cho con

nhà-hồi, dè tôi thuật tiếp rồi chừng nhò yếu sưa cù sao lại sức cợp dang

đay bang sè rò, cung chảng muộn;

hang, phần lại bị bụm miệng chảng

ngay nay tôi biết ăn nắng lại thi muộn

rồi bạn ôi. Như vây thi cái «tinh dục»

nhỏ thật là ác, nó ác không miệng nào

tả cho xiết, không ngồi bút nào viết

cho ra. Đây tôi chuan biết ràng bạn

cũng đã thấy rõ trước mắt bạn rồi,

tôi chảng cùn lò vè thêm chí nhiêu

cho nhầm tai bạn cũng là vô ích. Số

là như vầy, bạn hãy ráng nghe cho

rò nó nghe!!

MỘT VỤ CƯỜNG DÂM

Tên Trần-Tám 31 tuổi, nhả & làng

Hưng-diện (Travinh) gần cha mẹ con

nhỏ Nguyễn-thi-Tinh 11 tuổi. Ngày 11

Novembre rồi đây, độ lúc 4 giờ chiều,

Thi-Tinh qua nhà tên Tâm được mượn

bộ-quet về nhâm lứa nấu cơm. Qui

đuc ở tù cho tên Tâm, nên khi nó

thấy thi-Tinh vò nhả nó, phản lại lúc

đó có một mìn nó ở nhà ván-vé,

phát đục đục lấp, quyết y bê đảo

non một chuyen. Tâm bèn bay mưu

«hop-quét qua dè trong muồng,

Tâm may mura đánh dò, bẻ mận non

hở dào sớm cho phi tinh.

Xong việc, bà-nai ta thả dứa nhỏ

chạy vè, rên khóc và kêu-tu-sự với cha

mẹ nó, bèn tri hô bắt tên Tâm giải

cho quan Lương-y khám xét.

CAO MAN ĂN TRỘM THẦU CỦA THÈ

Huong-chủ Kim-lon ở làng Kim-Hoa

(Travinh) trong đêm 8 tháng 9 November

1926 có tên Thach-Tuch 41 tuổi lên

đòi dòi trộm hết 3 con trâu. Kim-Son

bèn theo dòi nǎ tróc được Thach-Tuch

giải lén lòi về tội án trộm trâu.

## BẮT ĐỰC BỘM

Tại làng Hòa-lục (Travinh) đêm 8 November rồi đây, hương-quản di tuần

lỗi 10 giờ khuya bắt dòi 2 tên bộm là

Nguyễn-văn-Sang và Trần-văn-Say với

dò vật nào là lù, áo quần...vv...

Hỏi chúng nó dò vật ấy của ai?

chúng nó trả lời mờ-ờ, nên hương

quản hòn giải

AI CHO PHÉP MÀY LẤY CHỔNG TAO

