

BÌA VĂN - Y QUẢN LÝ	
Giá bán nhứt trình	
AN-HÀ	
Trọn năm.....	5.00
Sau tháng.....	8.00
Giá bán riêng nhứt	
trình L'APPEL	
Trọn năm.....	6.00
Sau tháng.....	8.00
Giá bán chung hai bốn	
Trọn năm.....	10.00
Sau tháng.....	12.00

AN-HÀ-BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY, THỨ NĂM
EDITION EN QUỐC NGỮ DE L'APPEL

Organ d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles
NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG - Boulevard Delanoue - Cảnh

Directeur Politique: TRẦN BẮC NGHĨA



PHẠM-KÝ-XƯƠNG
CHỦ-SÁT

Về việc mua bán buôn là
mua nhứt-trình tuy là giao
bán đồng báo xin để cho
cho M. BÙI-VĂN-Y quản lý

Lúc mua báo xin các
người chiết cát, gửi số tiền
luôn, bão-quán lấy làm
thanh toán.

Lập cách thè nào MÀ TRỪ LÙ TRỘM CƯỚP CHO ĐẶNG

THÈ NÀO LÀ HIỀU LÀ TRUNG

Bản về hai chữ hiếu, trong tài không con ai là người chàng hiếu nghĩa mà cùng không còn ai là người chàng biết cái phép hành vi theo nghĩa hiếu đó. Nay lại đem ra bản nữa thì chàng hóa ra xâm luân lâm ur. Nhưng một cái vài-dé cũ mèm mà đem ra luận nữa thi đê đâu chàng có cái thuyết vừa mới lại vừa hay sao? Đê đâu chàng có ánh-hưởng đền nước nhà sao? Vậy nay cứ xin theo trật tự mà bắn về chữ hiếu trước.

Xưa nay ai cũng hiểu cái cốt chữ hiếu là "hiếu ur thân" nghĩa là muôn có hiếu thi phải ở gần bên cha mẹ luôn, phải trong cha kinh mẹ, phải làm cho cha mẹ vui lòng, phải nuôi lại cha mẹ mà đến ơn sanh-thành dưỡng dục. Cứ bày gương Lão-Lai mặc áo bông nhảy múa trước sân để làm cho cha mẹ vui lòng; từ quan quái điện nhẹ Phạm-Lài để cung phụng cha mẹ; ấp lạnh, quai nòng như Huỳnh-Hương để cha mẹ yên giấc, mà làm theo. Lại cứ theo câu chữ "Số vong như súi tốn" nghĩa là thờ chêt như húi cồn sông, Cảnh nghĩa là húi cha mẹ chêt phai-té-lé, đặt heo giết bỏ, cắt đầm rinth-rang, phải cúng quây, đom giờ, mâm cao cỗ đầy để tỏ lòng hiếu. Hiếu như thế, làm như thế thi trung thật, thi phai thật, nhưng cũng còn có chỗ sai lầm. Nêu hiếu nghĩa như thế là hiếu nghĩa rất hẹp hòi, vì muôn cho có hiếu phải ở gần bên cha mẹ luôn để làm cho cha mẹ được vui một lúc mà chàng nhớ đên cái hậu lai của nhà mình sẽ được tàn bộ quang-xương hay phải bị dinh-dòn hoặc nguy biến thi tắt ra là người chàng biết lo. Người chàng biết lo đê cho gia đình mình phải dinh-dòn lừa là nói đên đeo sa sút em thi cũng đã mang tội bất hiếu rồi. Sao lại nói thế? Xin thưa cái di sản của cha mẹ đê lại mình cứ lấy đê mà tiêu phi ra không làm thêm nữa được, đó có phải là tội bất hiếu ăn bão của cha mẹ chàng? Lại nra cứ ở quanh bên cha mẹ không được làm gì cho nra cái nghiệp cát, không làm gì cho có cái danh để làm cho cái oai linh của cha mẹ thi trông ra chàng phải là bất hiếu ur? Xưa nay ai cũng gìn cái lầu rái hẹp hòi ấy, chỉ biết gác gác bên cha mẹ chứ không biết lầu rái cái hiếu di-hậu. Vậy thế nào là hiếu di-hậu? Thế nào cho khéo sao lâm? Xin giải, nếu lấy tội lý mà suy thi nra lâm sao cho cái giá-linh mình phải quang-xương mà không nên đê dinh-dòn, cần phải tân-tới mãi thi cha mẹ mới vui lòng được

hoai, hoặc là đê mà làm cho rõ cái oai linh của cha mẹ. Lại nữa, phải ứng-dục sao cho sắp con cháu minh đều biết cái cách làm cho gia-dinh được quang-xương, biết trọng cái danh giá. Biết làm cho huy hoát mà không biết làm tiều giệt, chính là hiếu đó.

Đức Phu-tử có nói rằng: «Thân thề phát phu thợ chí phu mdu, bắt cảm huy thương, hiếu chí thi dd, lập thân hành đạo đương danh ur hiếu thề, dì hiến phu-mdu hiếu chí chung dd» Nghĩa là: mình vóc tóc da, chịu nơi cha mẹ sinh ra, muôn không dám nát hại thi là đê cái hiếu đó; còn mình lập mình giữ đạo, danh biểu vê sau cho được sáng danh cha mẹ mình đó là tốt hiếu. Vậy cứ theo lời thánh nhân dạy thi không phải ở quanh bên cha mẹ mới gọi là trọn hiếu, mà chính phải giữ danh giá mình, phải lập mình mà làm cho cái gia-dinh được quang-xương ngô làm cho cái oai linh của cha mẹ mình được sáng rõ để gương vê sau đây mới tốt cái hiếu cho.

Lại xin nói về chữ trung, thi có cái thuyết đặt biệt hơn nữa. Và xưa nay ai cũng hiểu rằng «trung ur quan» là trung ở nơi vua, lại hiểu một cách rất hẹp hòi chỉ biết trung với vua, chỉ biết làm cho vua được lòng, chỉ biết vòng tay ở dưới sân khấu chờ phản nhiều it ai dám can vua làm chuyện quậy, it ai dám tau vua làm đê phải là cái trung lớn. Khu khu nám giữ câu «quân sứ thân tử thân bất tử bất trung» hè vua, bảo chêt thi phải chêt, chàng chêt thi chàng phải trung. Chết như Nhạc-Phi vay ai cho rằng trung, vì không phải hiếu thân với quân vương mà phải chêt, ấy rõ ràng là Tân-còn nô già mạo chiêu chí đê giết Nhạc-Phi; chính nói Nhạc-Phi cũng biết rõ vay mà đánh ngửa cổ chịu chêt, thoản ra binh giặc kéo tới thi lấy ai chống đỡ cùi, đó có phải là bất trung chặng?

Lại như câu «Trung thân bất sự nhí quan» tôi trung không thể hai chùa, cái đê thật trung, thật phai; nhưng đê là nói về mình chùa kia, chờ hòn quan vòi đao thi lại phải noi theo dây chí; ngan ngữ có câu rằng: «Chim khôn chọn cây lành mà đỗ, tôi hiền tìm chùa thánh mà phò». Kia như Hoàng-phi-Hồ bồ Trụ vòi Châu ai lại cho là bất trung, vì Trụ-vương vòi đao không nghe lời giàn làm trái luân thường; nên Hồ mới vòi Châu, mà Phi-Hồ vòi Châu thi rằng chàng còn mây ngày nưa. Vậy thi những ai chưa mua nên chóng mua đê, kéo hét. Số có đê bán cung các chỗ, nhứt là các nhà buôn.

thời-kỷ tân-chè thi chờ "trung-quan" kia phải đổi lại trung-quoc» nghĩa là ta trung với nước thời.

Vậy thế nào là trung với nước? Có phải ho hào ở nơi miệng chặng? Không, không phải trung với nước là hò-hào ở nơi miệng mà cùng chàng phải trung với nước là tùy thời làm cho vừa lòng người trong cái danh giá. Biết làm cho huy hoát mà không biết làm tiều giệt, chính là hiếu đó.

Tóm lại hiếu trung là lá cờ đê dàn một đạo binh đi vây, muôn có hiếu thi phải làm cho gia-dinh được quang-xương dạy bảo con cháu cho nó n i chí ninh, muôn dũng trung thi phải làm cho nước thành-vượng, thi thiêng dũng duc nhán-tai. Một toàn quân mà là cờ dàn đầu, biết theo phương hướng thi được c i lái-tu rõ đê, và giao hòa C-armonic cùng như một cái xã-hội đan-tộc có hiếu có trung đúng theo âm-nhạc vậy. Hiếu và tin-heo cho dùng chữ hiếu, chữ trung là một cái co-sở rất ánh-hưởng cho nước nhà làm vậy.

Muôn nhà đều biết rõ cái phép hành-vi về chữ hiếu thi muôn nhà đều trờ nên quang-xương ày là làm giàu cho nước đó, biết dạy con cháu giữ cái sự-nghiệp tò-tòng thi sau này không còn hạng phi-loại nữa.

Muôn người đều biết rõ chữ trung mà làm theo thi ung duc cũng chàng biết bao nhiêu là nhán-tai đê lo mội tri-chánh mà hàng ô-lai kia sè tiêu tang lán, thi sau này ác không còn ai là người mài-quốc cầu vinh, không còn ai là người an phả xâ-hội nữa, đó là làm cho nước thành-vượng vậy. Nước được giàu có thành-vượng, gồm bực nhán-tai, nhán-yat tò-tòng thi có lò gi chàng dặng chen vai với liết-cường!

VIỆT-MINH-TÙ

Sô Tương-tè

Hội xổ số Tương-tè (Loterie des Euvres de la Mutualité) có lời kinh cáo để đồng-bang được hay rằng sô kỵ mây xổ theo kiểu mới lì dùng máy quay mà quay ra sô, chờ chàng hối bắt số búng tay như xưa vậy nưa.

Và cũng xin nhắc lại rằng ngày xổ số là 11 Novembre tới đây; nên chàng còn mây ngày nưa. Vậy thi những ai chưa mua nên chóng mua đê, kéo hét. Số có đê bán cung các chỗ, nhứt là các nhà buôn.

Trời sinh có ngày có đêm phản đối ra: Ngày chỉ nghĩa là một khôn thi giờ đê cho con người lao-dộng bón nam trực bắc lăng lòi cho có tiền đê lây bắc cạm nuôi lây gia quyền, ngoài ra dù già sâm cái này, lập cái kia làm cho no àm giàu có mà tạo-thành những công việc ích nước lợi dân, trước là làm cho gia-dinh vui sướng, sau nữa giúp ích chung cho đóng-bảo.

Tạo-hoa sập bảy như vậy rồi lại phải cho mồi hảng người mồi việc theo bón phận theo sức lực mà làm trót ngày, cũng như mày anh kép diễn trên sân khấu, hè ai sập vào vai nào thi cùng quyết làm làm sao cho cái vai của mình được xuất-sắc, được thính-giá hoang-nghinh tất cả.

Mà những việc của lò Tạo sập bảy cho con người lao động trong cái thi giờ lúc ban ngày đê thi những việc có ích cho mình mà lại có ích chung cả. Thiết-tưởng chàng có đê chí mà trái -đạo nghịch-ý cho ta đê dài cùng người đồng-loại, còn ngoài ra những việc trái, những việc nghịch của lò Tạo phủ thát đê, thi chí tại nơi lòng của người mà bảy bồ thêm ra mà hại lẫn nhau.

Còn ban đêm cũng là một khôn thi giờ bàng ban ngày vậy, mà Trời đê đê những thi giờ ày mà bang thường cho thân-thê, nghỉ -ngơi dường tình thân lại khoè-khoản, là vì lúc ban ngày cái thân biết bao là cực khổ những công việc lao lực liên tay liên tri. Thê nên Trời đê mới đặt bảy có ngày có đêm phản biện ra đêng có giờ làm giờ nghỉ.

Mà thân-thê con người được tráng-kien khoè-khoản, thi có chí bàng ăn ngon ngũ đặng, trong 2 đê ăn ngon ngũ đặng dày thi thiết-tưởng có một đê hại, mà đê hại ày chàng phải cho thân-thê ta, chí hại vé cái công-khổ tiên của mì thời. Hè thân-thê tráng-kien thi ăn ngon ngũ đặng, nếu ngũ đặng thi phải mê, mà hè ngũ mê thi lại còn một nỗi lo sợ, lo sợ cho phường vòi lương dặng ghét, có thân mà chàng vung giữ lây thân, nó đê bằng những thi giờ của lò Tạo sập bảy ra, chàng kiêng luật pháp, nó chàng muôn cho thân-hình nó phải cực mỗi ngày, nó muôn làm làm sao cái sự cực của nó trong đê giờ mà nó nuôi thân nó và cả trong gia quyền nó được ăn no 5, 7 ngày, một đê tháng, 2 ba năm mới toại lòng biêng nhất của nó. Bởi thế nên phường này

day một năm chí cuội có làm một việc gì đâu, ban ngày thi ngũ ngát côn ban đêm thi mưu kia kẽ nò rinh mò nhà nay đáo soát nhà kia chờ ngũ mèo toan, đảo hâm khoét vách, kiêm thê thân khí cụ mà cay tú mờ rương, may thời thi ăn uồng ngoà-ingué, vợ con no àm, còn có rủi tai già bát đặng giài đèn quan thi mang khô hình đê ba tháng cùng không hép chí, mà rủi phải mang khô hình rồi thi vợ con ở nhà có tiền thi thời, nhược bằng không thi di vay di hôi đê 5, 10 ngon bạc cho thấy, chủ uồng trà thi được lèn ra làm công việc nhẹ nhàng, chờ có chí mà cay nhoc mà kiên sợ ăn hăng bồ thói cù. Chứng, mảng rói, thân hình cùng mập ú giữ thói cũ sanh-nhai, lại còn rượu trà rủ ren quân biêng nhất thêm phe dâng cho nhiêu, một đê làm được 5, 7 cái nhà là khác. Bởi thế nên những hàng này một ngày một tăng thêm, chờ đê có giảm được, hè tháng này bị giảm cầm thi tháng khác ở nhà di làm mừng cù di lo.

Nhà-nước cũng hết lòng thương dân trú ngài lập luật hình mà ràng phạt chúng nó nặng nề. Phép nước thật là rát công, dâng kinh, dâng phục, mà không lê nhà-nước cứ một việc châm lo bầy nhiêu đê mà thời đê, vì việc cà nước, nên phủ thát cho những người tin cậy của nhà-nước, cho chức-tước ăn lương bông đêng hêt lông với nhà-nước mà nà tróc truy tâm bát quan đê dày đê làm cực nhoc cho nó lòn, dâng đêng chung an cư, mà phân nhiều các chức-việc ày có vung giữ theo đê! Ai hắt đêng đê đê thi giài, nhà-nước lây luật phạt; giao lại cho thấy chủ gìn giữ phải coi sóc dày dêa nó là vì nó là kẽ cù tội lòn với nhơn quan xâ-hội, mà đê có tuân ? ăn của người phải ứng-hộ cho người, miêng là giao mày tên cù dù mày tên thi thời, việc nhà-nước nay không rõ thi mai...lo gi!

Cù xin chánh-phủ trù liệu cách thè nào mà trừ bớt đêng lù này, vì thay có làm nhà di làm thuê gánh mướn, ngày nay qua ngày nò, da nám, tay chai, ki-còn được một đê thung gac, 5, 3 ngon bạc, thi nó đê sám soi đêng đê đê tóm thâu cho sạch, ràng ngày quan áo không cù vòi con phải chịu đê. Thương thay!

Ngọc-An

Xuất-càng

Lúa gạo và đê thô sàng xuất-càng ở thương-khâu Saigon, theo số cộng ngày 15 Octobre đây được

1.158.722 tấn nhưng còn kém hơn năm 1925 được 1.184.302 tấn.

Đây cứ sao theo bản thông-kê do thô sảng dà xuất cảng năm nay sòng với năm ng-ai (1925).

	1926	1925
Tiêu	— 1.998 tấn	— 3.032 tấn
Bắp	— 11.050 id	— 20.032 id
Khô	— 23.704 id	— 22.798 id
Mỡ-cá	— 2.508 id	— 4.322 id
Dừa	— 9.959 id	— 9.185 id
Gòn	— 328 id	— 411 id
Bông vải	— 389 id	— 1.487 id
Sơn	— 253 id	— 689 id
Cao-su	— 6.521 id	— 5.387 id

Sóng theo hai bản đây thi dù biết rằng tiêu, bắp, mỡ-cá, bông vải, gòn và sơn nay sảng xuất kém hơn năm ngoái rất nhiều.

Nhưng vậy nhờ có Cao-su, kho và dừa nám nay tăng lên một số vừa to.

Tiêu mà không được có nhiều dày là do nơi cách trồng ta ở xứ ta không được kỹ. Vậy cần phải vung phản lại cho dày tiêu trở nên to tót hoặc là lấp thêm vườn tiêu mới.

Bông vải chàng phải & xứ ta bị sút kém thời mà cà toàn cầu cũng đều vậy vì sự trồng ta không được tàn phát.

Không hiểu tại sao mà ai ai cũng đều ngã lòng về sự trồng ta bắp, nên mới bị kém sút hơn mọi năm rất nhiều.

Ước ao sao đường nông-nghiệp ở xứ ta được tàn tới nứa mới có dù đỗ thô-sáng xuất cảng, vì ở xứ ta là xứ chuyên về nông-nghiệp mà đỗ nông-nghiệp không có dù mà xuất cảng thi có biết xoay về đường nào.

An-Hà-Bao

Một đêm xem hát

Tối thứ bảy vừa rồi có bạn hát bộ kim-thời đến hát tại rạp Thiên-tử-Lộc, cứ theo trong chương trình thi trường ai cũng chẳng còn lạ gì, dào kếp thịnh sắc, cũng là hè diệu cười nón ruột, y quan tốt đẹp, màng tranh mới mè, v.. v.. Bạn tôi đến mời đi xem hát giải muộn, hai người cùng bước chon vào rạp trong lén sân-khau thấy diễn tuồng "Phụng-nghi-Dinh" vẹ, thi bùa trước đây kỵ-giả có luận bài "Vạn-de đậm", nay ngẫu nhiên lại còn gặp gỡ, Lữ-Bố với Đông-Trác kết nghĩa minh-linh, tuy là không sinh, nhưng có đường sinh đường cung đạo đồng, cứ sao mà cha nuôi với con ghை, cha không ra cha, mà con cùng chẳng ra con, báu theo sắc lịch của nàng Điều-Thuyền, rồi Bố nhẫn tâm thích đường phu, dặng ôm ấp người yêu. Kỵ-giả thấy vẹ rồi than thầm, hỏi nhỏ: tệ làm chi lâm vẹ Dỗng-Công? Mà bạc chi dữ bùa Lữ-phụng-Tiên? Họ lớp tuồng cha con giết nhau vì sác, kế hất tiếp qua tuồng "hiện dc". Tuồng này kỵ-giả thích xem lắm, chắc sao cũng phải thiện-de đao đầu, nhưng mà tại sao lại thiện với dc? Vì tiền bạc, hay là vì tình? Nhưng không phải vậy, ấy là vì ngôi báu; chẳng khép nào như đời nay thường dân giàn ruộng đất vẹ. Nguyên có một vị vua cha sành đặng hai vị hoàng-lưu, Nhứt-Diện thi tánh linh hiếu dẽ, thuận thảo với anh em, da ván quản kiến, còn Nhứt-Diện thi hung bạo tang nhẫn, nhưng cũng là một tay hão-kết, nên vua cha mồi sai ra trấn biến cương; chẳng may tại triều vua cha xa băng dn-giá, trào thắn ván vỏ tốn Nhứt-Diện lên ngồi cùu ngù, Nhứt-Diện từ chối vì biết tánh em hung dc, sợ nứa đây chẳng khép cốt-nhục tương long, nhưng mà triều thần lâu rắng: nhất nhợt vô vương đảo huyền thiên-hạ, cực chẳng đă Nhứt-Diện mới nghe theo cho trăm họ thát-binh, muốn dân lạc nghiệp.

Nội-biên Trang-Huê

QUÁC - DÂN - QUÂN CHIẾM ĐẮNG HỒ-NAM.

Bấy lâu nay binh-cách vùng vây ở các vùng Hồnam Hồ-Bắc và Giang-Tây chưa phân thắng bại. Nay được tin rằng Quáق-dân-quân đã chiếm được Hồ-nam-Tinh-hình binh sự của Quácdân quân coi đặc thê-lực lâm, vì các tướng cầm binh toàn là tay hào-thanh, lại hành binh theo máy Tôn-Ngô, di tói đâu cũng cầm nhặt chẳng cho quân sĩ phả phách cướp giựt của lè dân. Ở Võ-xuong, Hán-dương và Hán-khẩu Quácdân-quân lđ-chiếc quân đội rất tàn thiện, tàn-mỷ. Cái thê cách

Quảng-Đông ngày nay thiệt là thích hợp với hiện-tinh nước Tàu lâm.

QUẢ-G-ĐÔNG

Hiện nay ở Quảng-Đông rất yên-đỗ. Chính sách của Quốc-dân-quân là quyết liệt sạch lòn thảo khấu mà an ban thiên hạ, nay thuế mà gì cũng gop y như thường không đều chỉ trả ngại: Nhơn dân bay đều yên-cư lạc nghiệp.

NGÔ-BỘI-PHU

Tinh thế của Ngô-bội Phu bây giờ coi chong-chanh lâm. Quân Ngô đã mấy phen hại binh, quân sĩ thấy đều ngã lòng, ác là khéo cho Ngô gầy dựng nghiệp bá lại dũng Ai cũng đoán rằng Ngô mà không có khởi lại được ác bị đào thải ở trường chính-trị Trung-hoa.

Tuy trước kia Ngô có kết thân với Trương-tắc-Lâm mặc dù, song nay thi Ngô đã yếu mà Trương cũng nganh mặt lại binh-sanh Ngô hay bà khắc quân binh, nay gấp hồi nguy cấp vẹ, quân binh thay sah-long lần lượt ly tán ráo.

TÔN-TRUYỀN-PHƯƠNG

Tôn-truyền-Phương từ ngày cầm binh đánh thắng Trương-lắc-Lâm ở miềng Durong-Tú và rược theo Trương-tíu-cuong-giới tinh Sơn-Đông là tinh của tinh-hà Trương tên Trương-tôn Xương-Gián-Đốc, tối nay thi thịnh thế càng dacy. Tuy là Tôn-vì Trương & Sơn-Đông nhưng chẳng hề xâm lấn được, đến lúc Quốc-dân-quân khai chiến với Trương-Ngô, Tôn cũng giữ thái độ ôn-hòa không cang dự đến, ấy là rõ ràng ngôi coi thời thế chờ ý Tôn vẫn thêm ba tỉnh Kiến-Sơn, Triết-Giang và Phước-kien lâm Tuy cái Thái-dộ của Tôn vẹ, song có lẽ nhớ cái hùng-phong của Trương-giới Thạch dù làm cho Tôn dời hằng cái Thái-dộ ấy.

THỊNH-THẾ QUÁC-DÂN-ĐẮNG

Các công-trinh của Quốc-dân-Đắng sira sang dè-tạo rất lớn lao đã được nhiều cái hiệu-quả mỳ-mango. Coi ngay như một việc thiết lập «Chánh-phủ Quốc-dân» ở Quảng-Đông thi dù biết. Hiện gay thịnh thế của Quốc-dân-Đắng vững vàng lâm và càng ngày càng hành-trường thêm mãi. Dân chúng thấy đều ích-lợi của Quốc-dân-Đắng rất lớn lao và thực-hành một cách đặc-biệt nên xin nhập đảng rất đông.

TRẦN-KẾ-LINH

Giám-đốc quân Bắc-kinh là Trần-kế-Linh đã đem 200.000 binh, sang miềng Nam, toàn binh này đã kéo tới An-huy và dồn bnh hạ trại tại Giang-Tô để chờ binh Tôn-truyền-Phương. Bình Triết-Giang cũng đã kéo tới Thượng-hải và binh cừu là Thống-soái Tôn-truyền-Phương đã tới rồi, nay hai bên đã có chiến xạ nhau rất kịch-liệt.

VIỆC BÀI CÔNG VÀ TÀY-CHAY HỒNG-MAO.

Cái phong chào bài công và tây, chay Hồng-Mao rất quan hệ cho Hồng-mao. Bộ ngoại-giao Hồng-mao đã lâm phen thương nghị với Chánh-phủ Quốc-Đông-Chánh-phủ Quốc-Đông đã tìm phương thế giải quyết vấn đề ấy, nhưng Chánh-phủ Hồng-Mao cứ đem chiến hạm sang Tàu mài lâm cho người Tàu nghĩ rằng Hồng-Mao muốn dùng vò lực mà cang thiệp việc nước Tàu. Thật là áp chế quá!

VIỆT-MINH-TÙ
(Còn nữa)

LÒI RAO

Kính lời cung quan khách dặng tuường:

Tôi mới lđon một cái nhà ngủ đê hiệu là: HOTEL TRẦN-ĐẤT (Nghĩa lđon khach lđu) mòn bài 26, dường kinh lđp Delanoue & ngan nhà hát bong Casino, chau-thanh Cần-thơ. Có đòn mồi sáu cái phòng sạch sẽ, khoản khoát và dẹp đê lâm. Trong mồi cái phòng có đê chuồng điện dặng kêu bđi; tại nhà ngủ có telephone số 16, tiện bđe cho quan khách chuyen vẹ với người quen & xa; có bán cơm lát. Bđi thiệt thà và có lè nghi.

Vày xin quan khách có dịp ghé nghỉ một chuyen thi biêt, chờ tôi không dám bao chuôt nhiều lời.

Nay kính,

HOTEL TRẦN-ĐẤT, Cần-thơ-Ville

Bô cáo

Tôi tên Đặng-Toàn chủ tiệm ghe Quán-hung-lợt ở Cần-thơ xin có lời bđ cáo cho quí vị rõ trước rằng: kể từ ngày nay tôi đã duỗi thẳng cháu tôi tên là Đặng-Sào tục kêu Lời-Hun không cho ở trong tiệm nữa, vì nó xài phá tiền bạc của tôi nhiều lâm.

Vày xin quí vị, đừng trả tiền bạc chi của tiệm cho nó và tôi cũng không chịu can-thiệp đến những món nợ của nó.—

Nay cáo.



CANTHO-NAMVANG (PnomPenh)

Hàng xe hơi TRẦN-ĐẤT-NGHĨA Cantho-Ville (Cochinchine),

Bưa hành-khách từ Namvang—Tâkeo—Châudoc—Longxuyen—Cần-thơ—(Tôi Cần-thơ có xe di Sôctrang—Baclieu và Longmỹ) Xe của Bôn-Hàng đều có bao-ké, và sơn màu xanh, có chạy một sợi chỉ màu vàng và có ve hinh Mật-trắng, xin Hành-Khách lưu ý.

KÍNH,

Kính cùng quí-khách dặng tuường:

Kể từ ngày 1" Juillet 1926 Bôn-Hàng đóng thêm bđn cái xe Autocars dặng đưa Hành-Khách lên xuòng: mỗi ngày 2 cái chạy lên Namvang, 2 cái xuòng Cần-thơ.

Namvang—Tâkeo—Châudoc—Longxuyen—Cần-thơ—Sôctrang—Baclieu—Longmỹ (Rachgiá).

Giờ xe chạy định như sau này:

Mỗi ngày tại Namvang khởi sự chạy 5 giờ sáng, tới Cần-thơ 2 giờ chiều kiệu xe di Sôctrang—Baclieu và Longmỹ.

Mỗi ngày tại Cần-thơ khởi sự chạy 5 giờ sáng, tới Namvang 2 giờ chiều.

Hành-Khách ở Sôctrang—Baclieu—Longmỹ—Vinhlong muôn di Namvang thi phải lên Cần-thơ nghỉ một đêm, sáng di Namvang thi tiện lâm, vì mỗi ngày đều có xe của Bôn-Hàng chạy luồn luồn và đúng giờ, vi không có trám đầu lâu hét.

Xe cđn dâu cung đúng giờ vi Bôn-Hàng lo tu bđ từ tè lâm. Mày người giúp việc trên xe tiếp rược hành-khách từ tè luôn luôn: Xin quí-khách sảng lòng giúp Bôn-Hàng cho mau tàn phát, rất cảm ơn.

Nay kính

Hàng xe TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, Cần-thơ.

Hàng xe HUỲNH-MINH-THÔNG, Pnom-Penh

LÒI RAO

Đèn điện

Nước đá

Kính lời cho quí vị dặng tuường:

Tại hàng tôi có sầm máy đèn điện thập từ 50 ngọn tới 100 ngọn đèn; mỗi ngọn sáng 50 bougies, đê cho mướn di xa hay gán xin gởi thi thương nghị. Khi hối giá xin nhớ nói đường bao xa, thông thương cách nào: và mướn mày đêm.

NUỐC ĐÁ.—

Tại hàng tôi có sầm một cái máy lâm nướcs đá; Mỗi ngày làm được 1000 ki-lo; Có hai thứ Thút lớn cản nặng 20 ki-lo, thứ nhô cản nặng 10 ki-lo.

Bán lè mỗi ki-lo 0\$06—Bán sỉ 0\$05 một chục ki-lo. Nước đá trong, không có bọt và lâu êui. Cách làm thiệt sạch sẽ vi có quan thấy thi nghiệm rồi. Ai muôn mua giờ nào cùng được

Xin quí vị chiêu cđ và giảm giúp tôi cho mau tàn phát, rất cảm ơn.

Nay kính

TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, Cantho

Trần-Đất-Nghĩa, Cantho

CHU TÔN!
ai mắng ngán ngứa che thân
CHO KHỎI ĐAU
KHỎI LÀ
Khan cổ, đau đặc giọng,
yếu tim, đau phổi
thì chỉ có ngậm **VALDA**

Hơi thở dâ thang mà lại được
Khỏi lo cảm mao thương hằng
Điều có thể hit hối hảm đeo dây
hay là có vật đeo.
Thì cũng Khỏi lo đau
Còn có đau:
Sô miú, Khan cổ, Khan tiếng,
nóng lạnh cũng là ho
thì cũng có dung **PASTILLES VALDA**
ngâm thang hơi tốt lâm.
Mà phải nhớ mua thứ thuốc
đó mới linh nghiệm
Coi cho Kỷ trên nắp hộp
có hiện chữ
VALDA
MỚI THIẾT PHẨM

NHA HÀNG BÁN CƠM TÂY

MỚI LẬP TẠI

TRUNG-CHÂU LƯ-QUÂN

KÍNH TRÌNH QUÍ KHÁCH RỎ:

Tôi mới lập tại Trung-châu lư-quân (Hôtel Central) một nhà bán cơm Tây và rượu Tây, tôi có kêu được một người nâu ăn Hài-nam thiệt là một tay nâu ăn thiện nghệ trước kia có làm chef đầu bếp tại nhà Xẹt các quan vò trên Saigon.

Tôi có làm mai hiên để quý khách uống rượu, mai hiên này nhờ được ở giữa hai đường đại lộ và lại cao ráo, mát mẻ không đầu hăng. Có nhiều vị ở Saigon Cholon xuống Cantho, đèn nhà hàng TRUNG-CHAU thay cách chưng bày vén khéo và hành khách vội ra đông đảo thì đặt tên là *Continental Cantho*.

Khăn ăn nắp bàn và mọi vật trong nhà hàng đều vèng vang tinh khiết luôn luôn, còn trong phòng ăn, tôi có đặt nước máy, để cho quý khách rửa tay, giờ nào cũng có nước.

Kính xin quý khách có dịp đến Cantho tiện bước ghé nhà hàng TRUNG-CHAU LƯ-QUÂN một phen tôi sẽ ăn cản tiếp rước.

NHÀ HÀNG TRUNG-CHÂU CANTHO

Kinh cáo

Saigon

SƠN-ĐÀ MÃ-TÂ.

Cùng bửa 16 Octobre, lối 7 giờ tối
cô một chủ lính mǎ tâ vung lịnh ông
Cô di kêu một cái xe kiển làm chí
không biết, mà rùi lại gặp một cậu
son-dá anh chì, nên không cho xe kiển
ấy đì, lại bảo phải chờ anh ta và hai
à thanh-lầu Annam di chơi. Chủ lính
thấy giám trai lính ông Cò, thi nòi
giận cảnh hông nén chưởi thè lòp
bóp. Cậu son-dá không hiểu gì, hai
con mày ngài ra binh vực, ý thế gần
tay chưởi lại chủ lính. Lời qua tiếng
lại chưởi đã một hời rồi cậu lính nhầm
thế không xong nên tinh huề. Chú
bếp thấy vậy tức mình, rầy cậu lính
nồi sao lại chọc cho chúng chưởi.

T. H.

Một dịp tốt

1^o Muốn bán một cái xe hơi hiệu
"CITROEN" hai chỗ ngồi, dập chạy
đèn điện (Démarrage électrique) cả
thẩy đều còn tốt.

Giá bán là.....450\$00

2^o Vá một cái moteur giàn vỏ xe
máy hiệu "CYCLONE" 1 CV, 2 temps,
25 kilomètres à l'heure, chạy bằng giây
trán.

Máy còn tốt, giá mua hồi còn mới
118\$28, nay vì không muốn dùng nên
bán rẻ 55\$00.

Ai muốn mua hoặc muốn coi thử
mày, xin do nơi Monsieur Quac-
Nghi chez Monsieur Triệu-Thuận-Ký,
48 Quai d'Ônghien, Rạchgiá.

Đồng bào

Hàng bắt sét làng phi mà để tiền tê
cập cho anh em bị lụt ở Bắc-kỳ.

Lời rao

Ai có mồ mả cha mẹ, ông bà, bà con
cùng thân quyến chi chón trong miếng
đất 1^h5000 sô họa dò 11 tờ thứ 4 tại
làng Thới Bình của tôi là Ông-vân-Cang
đứng bô, dặng hay, kè từ ngày 15 Sep
tembre cho tới 15 Novembre 1926,
nghĩa là trong 2 tháng, thi mau man
lấy cốt dời chôn nơi khác. Bằng quâ
kỷ không ai lấy cốt, mồ mả nơi miếng
đất nói trên đây thi tôi sẽ có quyền tự
do mà lấy cốt và dời lại nơi nghĩa địa
vì tôi có việc dùng miếng đất ấy.

Ông-vân-Cang
ở làng Thới Bình cái khé
Cantho

Lời rao

Tiệm Thái-Phong Cao-lanh

Tiệm tôi có bán dù thử hàng den, như hàng ta, lanh tàu, nhiều tròn,
nhieu doan, cầm châu, lụa, xuyên v...v... nhưnym thợ có danh tiếng ở
Cao-lanh hàng nhurement diệu mướt, kỳ lưỡng, chẳng hề phai trờ.

Hàng tan, tơ lụa trắng, den, màu dù thử.

Hàng bắc: lanh, lương, xuyên, the bäng quâ và giày bắc già lâng, dù
thử.

Hàng tây: cầm nhung, sajin, tố, den màu dù thử, và có bán vải cây
den và vải bông vải sọc và đồ tạp hóa dù thử, v...v...

Hàng bán sỉ và bán lẻ đều tin giả nhẹ nhàng, rẻ hơn các nơi và hàng
rất tốt.

Kính mong quý ông quý bà giúp đồng bào mua một lần tại rò biết
long chon thiet của chúng tôi: hàng gởi giam chắc vira long qui ông qui
bà lâm. Còn hàng gởi theo cách (contre remboursement).

Chủ nhơn: NGUYỄN-VĂN-HÀO kinh mời.

CẤP NHẨN THIÊN-CÔNG

Tác giả: PHẠM-THIỀ-TRUNG
(Tiếp tuc)

Ông bèn với tay lượm con trả-trẹt
đe trên bàn, mắt nhìn xem mà trí cảng
còn tưởng về việc "chim sa cá lỵ"
mắt. Ông nghĩ dây lắc rỗi ông sực
nhờ đến trong Thiên-Thai-thuong
cảm ứng có nói: họa phuoc vô mòn,
dụy nhơn tự triệu, thiện he chí hào,
như ánh túy hinh—việc họa phuoc
không có cưa, chính ở nơi mình dời
lấy, giữ lấy—lành dít chung trả, như
bóng theo hình—Lành dít, họa phuoc
có biệt & dâu mà tránh; duy minh
cù lâm lanh thi chẳng lè nào mà gặp
đỡ. Nghĩ vậy rỗi ông kêu díra ở
trong nhà đem liên con chim trả-trẹt
chết xuống sông; đoạn ông cầm tờ
An Hà lại nằm trên bộ họa gõ mà

xem.

Ông Triệu-thông-Mảng bình nhạt
thích thi-phu văn-chương lâm, mỗi
lần đọc bao, ông không hề bô qua
mục "Văn uyền" bao giờ. Hè gặp bài
thi nào thi ông ngâm đọc liền. An-
hà-Bao ký này lại có đăng 10 bài thi
của Tùy-Kiều lúc chiêm-hao gấp nàng
Đam-Tiên. Gặp thi ông thích chí, đầu
rằng việc "chim sa cá lỵ" kia hời còn
rằng ràng trong tri ông, nhưng mà
ông cũng đẹp được đì mà cát tieng
vịnh ngâm thành-thót cái dòng phu-
trâm của một nhà cựu nho rung rủi
kia vây. Ấy là: Ngày mười bài mới
mời ra, câu thần lại mượn hút hoa vè
với. Thi rằng:

I

Bóng dc thoit đưa lè chẳng chưng,
Hàng quán quen bờn khach hông quan
Xưa nay kẽ hết trang tài sắc,
Tài sắc thi sao cùng lụy thân.

Móng mành thương bấy phận hòng

nhan,
Trái kháp xra nay phải một nàng.
Vường nợ tràn ai thán lâm bận,
Giữ mà cho vẹn cung bầm gan.

III

Cang chí phận gai với trang già,
Khuấy-khoa dành cho ta rả hoa.
Trâm trán gió ưng phai đít sắc,
Một đời rồi cũng cuộc phuôi-phá.

IV

Ai gọi hoa ràng sắc lại thơm,
Có thơm không sắc, sắc không thơm.
Chờ hềm sắc có tiêm không có,
Chẳng sắc còn e nỗi chẳng thơm.

V

Dám hối trời xanh cờ bài đau,
Hàng nhan luồn chín nỗi ưu sầu.
Hay là lâm nặng oan khẩn trước,
Vóc ngực dành cho bụi lấp đầu.

XI

Hoa khai đêm gió nguyệt trời đông,
Hoa kèm mùi thơm nguyệt lạnh lung.
Hoa nguyệt vĩ nhau nên bận-biệu,
Hoa láng nguyệt khuyết biết ai cùng.

VII

Thẩm thoát thoit đưa dập tháng ngày
Hàng nhan phản móng khóm máy bay
Cuộc đời còn nỗi trong ghien ghiet.
Như nhuốc trâm nấm tiếng đê dài.

VIII

Thương thay phản gai móng như tờ,
Một kiếp ngày xuân có mấy giờ.
Giờ vui múa ưng son phản đợt,
Hoa thira hương thay phản bo-vơ.

IX

Chỉ hòng cột mở giắt chiêm bao,
Nghĩ kiếp phù sah dạ tự bào.
Giọt lụy nấm canh đậm thảm do,
Khô dam tam sỹ thâu trời cao.

X

Từ xưa kè khắp mặt chơi bời,
Cùng bời mình gác mối nợ đời.
Tạo-hóa đê nào cho phuoc hau,
Phinh-phò nguyệt lão mối ta rơi.

Ông ngâm giờ 10 bài "Đoạn-
trưởng-thi" của nàng Kiều rồi, ông
còn ngon miệng ngâm luôn một bài
của Kiều nữa như vầy:

Kiều vịnh lâng ý đê bài.
Tay tiên một vè dù mưới khúc ngâm
Xem thi khắp-khỏi mừng thăm...

Ông vừa muốn bắt cầu dưới cho
lướt, kẽ thay Thị-Điệp bước lại gần
thưa cha vòi dung bừa. Ông à một
từng, rồi lòn-cầm ngòi dậy chọn xo
giày đi, tay thi cầm tờ An-Hà theo,
mà miệng ông cũng còn ngâm nhỏ
nhõ cho trọn cầu như vầy:
Già dành tù khâu cầm tam khac
thường...
(sau sẽ tiếp)

BỘ-VĂN-Y QUẢN-LÝ	
Giá bán nhứt trình	
AN-HA	
Trọn năm.....	5\$00
Sáu tháng.....	3 \$00
Giá bán riêng nhứt	
trình L'APPEL	
Trọn năm.....	6\$00
Sáu tháng.....	4 \$00
Giá bán chung hai bốn	
Trọn năm.....	10\$00
Sáu tháng.....	6 \$00

AN-HA-BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
EDITION EN QUỐC-NGỮ DE L'APPEL

Organ d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles
NHÀ BÁO Ở TAI ĐƯỜNG—Boulevard Delanois—CANTHO
Directeur Politique: TRẦN-ĐẠC-KHÍA

C.L. LÉGAL
14000 HIVE
N° 1867

PHẨM-KÝ-XƯƠNG
CRÔ-NICK

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trình bay là gõ
bái dǎng báo xin để thơ
cho M. Đỗ-ván-Y quản-lý

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cõi, gửi số tiền
luôn, bốn-quan lầy làm
tham-cảm.

NÊN LẬP THÈM HỌC ĐƯỜNG

Sự học-văn ở nước ta đời trước
thì ít ai chăm quí đèn, cho nên
trong nước cũng ít có bức hiến-si,
lai quốc-văn không được may-mê-
mang, mà cho đèn khi Sĩ-Nhiệp
sang dạy cao-trí mới đem văn-hoa
nước Tàu qua đây truyền-bá cho
ta. Ngài lập học-dường để dạy ta,
thật là ân-dức của ngài chàng nhỏ.
Nhưng thử ày người ở nước ta
không coi sự học-văn là trọng, cho
nên chỉ học cho am-hiệu chút ít
vậy thôi, lại không may người có
học vì ô thời-ký ấy không có bảy
ra cuộc thi-cử chi cả, có lè cùng vi
đó khôngduc được lòng người
cho ham học được. Đến đời nhà
Lý và nhà Trần mới có mờ-mang
nền giáo-duc sự học-văn ở nước
ta; mới có lập học-dường & khắp
nơi; mới có bảy ra các hội thi, như
hội thi, "minh-kinh", hội thi "thái
học sinh" hội thi "hương"; mới
có các dường-nhan-tài như Lý
thường-Kiệt, Đặng-Dung, Mạc
đinh-Chi, Chu-văn-An v.v.. Lại ô
vào thời-ký đó học-hành rất đẽ,
muôn tòi trường Quoc-tử-Giám
học cũng được, muòn ở nhà rứa
thấy về dạy xóm cũng được, cho
dèn nay tục ày cũng còn roi truyền
lại. Nhưng cũng đã ít rồi vì hiện
thời ô có người hâm-mộ về Hán
hoc chỉ ở ngoài Trung, Bắc còn
tục ày thôi !

Bắt đầu từ ngày thấy Đại-Pháp
sang dạy cao-trí ta lại rộng-on dem
bóng cờ che phủ dân Việt-Nam, lây
ngon dùc rồi khắp Bắc-Nam-Trung, dira ngon giò văn-minh
khắp cả tam-ký. Mờ-mang nền giáo-
duc cho ta, dem sự học-văn au-tay
truyền-bá cho ta, mà là lập trường
"au-hoc", "ieu-hoc", "trung-dâng
hoc" nô lai Cao-dâng hoc đường
ngoài mày trường này lại còn các
trường khác chuyên dạy về canh-
nông, kynghệ như "Thương-mài
hoc hiệu", "Tạo-tác hoc đường
v.v... v."

Nhưng vây cũng chưa đú, vì
các trường nói trên đây lập ở các
nơi phong-phù mà thôi, cho nên
phản có học thí ít mà phản không
học thí nhiều, đó cũng là một dều
khuyết-diểm của Chánh-phủ đối
với con dân vậy, mà là một dều
cần yêu của con dân rất trọng
mong nơi Chánh-phủ làm đó. Vâ
chàng đang cái thời-huồi này
người hâm-mộ về sự học-văn rất
nhiều; nhưng ngặt nỗi không có
đú trường học, nói ngay như các
trường cao-dâng toàn lập & ngoại
Bắc, chờ trong Nam-ký chưa có
trường nào gọi là trường cao-
dâng cả, làm cho các vị học-sanh
hồng-hội lây làm khó nỗi bước

theo cùng dường dược, vì dường
sá-rất xa-xuôi, lại tiền trường cũng
khá mắc nên phải nhiều các vị có
khiếu thông minh mà mắc phải
nhà nghèo không dìa học dược,
do cũng là một dều đáng tiếc,
nhưng cũng không phải gấp gì,
chỉ có dều này cần yêu hơn hèn là
ở xứ ta một làng nhõ gi cùng có ít
nửa là tám chục dân sô. Lây trong
tám chục dân sô ày mà bỏ đồng ra
thi ít nửa cũng có bảy chục trẻ em,
mà than ôi trong bảy chục trẻ em
đó dành cam chịu dót, vì trường
học ở xứ ta rất ít, trong hai ba
làng lớn mới có một trường àu-
hoc, như vậy thi sao có dù chở cho
hoc trò tới trường dược, lại còn
nỗi nứa, như mày nhà có tiền
thi mới có dù thè lực cho con di ra
tinh hoặc mày chở sô-tại ở trọ di
hoc dược, chí ư mày nhà vừa
khá hoặc nghèo thì lây gi làm sô
phi cho con di hoc.

Như có một lần tôi được hâu
chuyện với quan Trang-sur Loye,
nhơn bản qua nén học-văn ở xứ
ta thi ngài nói rằng: «Ở xứ này
mà này sauh ra bón phi-loại du-
dảng nhiều là tại không có dù
trường cho trẻ em hoc tập theo
phong-hoa lê-nghi nên mới vậy,
nêu ngày nào mà có dù trường
cho trẻ em di hoc dược thi mới
tuyệt cho; ở bên Pháp, không có
làng nào mà không có trường,
không có người nào mà không
biết chữ, đâu không phải chuyên
yé nghé-văn di nra cũng học cho
biết. Tôi bèn than rằng: «đó cũng
vì chung ù trường hoc và cũng
tai có nhiều nhà nghèo không dù
thè lực cho con hoc dược, ngài lại nói
nói rằng, nêu nhà-nước có lòng
châu-tát dân con dân thi nêu chju
cà giày mày, viet mực thi tự nhiên
dầu nhà nghèo cách mày cũng có
thè cho con di hoc dược. Tôi suy
nghi thi lời quan Trang-sur nói
nghe rât có lý, các trẻ mà có tánh
lung-lang ày là tai không tui
trường dược hâu nhõ thấy rang
dạy thừa tánh và cũng tại không
có tiền mua sách vở, giày mực
mới chju dót.

Vậy muôn cho khôi có bón phi-
loại du-dâng thí trường nhà-nước
nên lập thêm trường ở các làng,
hè làng nhỏ thí một trường, hoặc
một, hoặc hai thầy giáo, còn làng
lớn thi hai trường, hoặc hai, hoặc
ba thầy giáo mèo có dù thè lực mà
dạy sô-trê em. Hai là nhà-nước
nên bao cả giày, viet mực, sách vở
cho hoc trò đê cho con nhà nghèo
cũng có thè di hoc dược, nêu nhà
nước mày rộng nền học-văn vay

Một cách gõi bạc rất rẻ

Xưa nay cứ theo luật định và
muôn cho chắc thi muôn gõi bạc
cho người nào ở khác xứ thi phải
tới nhà thơ-tín mua một cái man-
da (mandat) rồi hõi vào bao mà gõi
cách rõ-com-mân-de (recommandée). Cách gõi này tốn phí rất nhiều,
tý như muôn gõi một ngàn đồng
bạc thi phải trả tiền man-da hè
sáu hoặc bảy đồng bạc và tiền gõi
cái thơ-hết-hai các nửa, đà lòn kem
nhiều mà lại phải thàt công chờ
đợi lùc đèn nhà thơ-tín mua man-
da. Lại nữa, có nhiêu khi gõi lạc
man-da mà ruồi lại mất thi phải
chờ đèn sáu tháng sô thơ-tín mới
đến sô bạc cho mình lại. Xem thê
thi cách gõi bạc này đà tốn nhiêu
tiền lại không được mày giàn tiền
chỉ có tiền đều này là ở nơi nào có
nhà thơ-tín thi gõi bạc được thôi.
Nói vây chờ cùng có nhiêu chở
cô nhà thơ-tín nhưng không có
bán hoặc thau man-da. (1)

Kíp đèn buôn này hàng-nân-hàng
đã mở khắp nơi, như Hanoi, Hải-
phòng, Tourane, Nam-vang, Can-
tho đà có Ngân-hàng Đông-pháp
sáng tạo rồi và chàng bao lâu đây
cũng sô mờ & mây tinh phong phú
khác, nhà ngân-hàng mờ ra chàng
nhưng có ích về sự cho vay hoặc gõi
bạc mà thời lại bảy ra cách gõi bạc
rất rẻ mà lại giàn tiền nra. Tý như
& CANTHO muôn gõi vé Saigon:

a/Về người có khai tên vò sô ở nhà
ngân-hàng CANTHO và Saigon thi
muôn gõi bao nhiêu cũng được mà
chỉ tòn có nâm su mua cõ mà thôi.

dám dàn này chàng khi nào dám
quen ờn thèm trọng ày bao giờ!

Hoặc như nhà-nước có dù vi
nén tài-chánh thiều khuyêt thi xin
ban ơn rộng cho ở các làng chưa
có trường dược quyền tự-do lập
tiường tu-thực như thuở trước
vay. Người lập trường không phải
đóng thuế-xáu gi cà, nhưng không
được phép thau tiền nhiều. Nhà-
nước ra hàng-chè cho họ từ lớp
đóng-đu, (hoc A. B.) phải ăn bao
nhiều tiền, lớp thứ hai (hoc chừ
Pháp-Việt) phải ăn bao nhiêu tiền
cứ theo giới hạn ày mà thau tiền
của người dem con tới hoc, nêu
ân qua hàng-chè thi bị phạt. Lâm
như vậy thi các nhà vừa khà mè
tôi đà nói trên kia mới có dù sô
cho con hoc dược, vì ăn cơm nhà
thì không phải tòn tiền & trô, côn
tiền hoc chí có nâm các (0\$50)
hoặc một đồng (1,\$00) mỗi tháng
thi không phải nhiêu gi. Nhưng
đó là một dều đờ ngặt vay thôi,
chờ không dám ày là vót được cù
dám con của dân nghèo kia dược

NHỰT-YEN

Kiết bằng tu-tháng ký

Báo An-Ha số 481, ông Nhựt-Yen
hỏi lý câu "Kiết bằng tu-tháng ký"
ông Ngọc-Đường đà có đáp lại
trong L. T. T. V. số 2435 rồi. Nay
đèn em, em tuy phận quản-thoa
chứ cùng có ít nhiều nghiên-bút,
vay em nói điều dưới đây một bài,
van chuong dờ hay xin khán quan
miêng nghĩ!

Học rộng thấy xa như đúc
Không-Tù, bê nào ngài lại nói trát
hay sao? Một môt fo đê lại là một
bài học có ý vui-sa-xa, cho đèn may
anh công anh đở gian-kia, còn lâm
lắc nghĩa thay!

* Kết bằng tu-tháng ký, tư ngà
bit như vò* nghĩa là két-ban tua
lựa chọn kè-hơn mình, chờ người
bằng mình thi két-ban có ích chì?
Tua chọn bạn-hơn mình là chọn
người tài đúc, chờ chàng phải
chọn kè-giàu sang. Vì két-ban mà
diệu đùa nhau, chí bão cho nhau,
chờ chàng phải két-ban mà mong
nhờ mạnh quản-tâm áo-dâu! Cò
câu «Học sur bài như học hứu,
học thấy sao bằng học ban, cho
nên môt lụa kè-hơn mình mà giao
hứu. Ta phải két-ban, mà két-ban
với ai? Kè thiêu tài đúc hòn ta, ta
không khứn két-ban, người đúc
lớn tài cao hòi lại chju lùm-ban với
ta sao? Nếu cùi nói như thê, ai làm
ban với ai đang? Hoành-Cùi tên
sanh có nói «....Bàng-hứu chí
giao, đúc kí-tuong hả bài quyên...»
Trong đạo làm anh em phải kính
nhường nhau mới có lâu dài-dặng;
như Yên-binh-Trọng, két-ban lâu
chừng nào thi hàn-dài, kính
nhường-ban chừng này.

Muôn có ban thi phải hạ mình,
vi người không dù tài trí-bàng-ta,
song người đà tám ta mà két-ban
thi ta chờ-nên vi pham-giai thấp
cao mà từ đì! Lại có câu: «Trong
thứ mảng thiên-hà, tri-tâm vò kí
ahon» nghĩa là: «quen-biết với
thiên-hà nhiều, mà người biết
một gian ta có mày». Kè kia pham
gia tuy thấp-hèn mà biết-lòng ta,
chứ ta thè nòi, thi ta hả chàng nên
két-ban cùng kè ày sao? Nòi là tịch
Quản-Trọng cùng Bảo-Thúc, sự
học thấp cao không đóng, nghèo
giàu khắc-bực, mà vi lòng-tri-kì
tri-âm nên mới gần nhau, yêu

NHÓM Hội-dóng Quản-hạt

Ngày 15 November 1926 các t
Nghị-viên Quản-hạt sẽ tụt nhom
tại dinh Đô-ly soái-phủ Nam-ký.
Đây là nhom kíp đầu của mây ông
tán Hội-dóng mìn đắc cù hòn 10
Octobre này.

Tho-tin

Cùng ông Ng-anh-Tuân catnai
Bồn-bao có tiếp dược một đoạn liên-thuỷ
của ông gõi đến, bồn-bao rât cam on ông
nhưng tiếc vi ông gõi ít quá. Vây xin ông
gõi thêm nõa, đit hơn là ông gõi nguyên lõi
đang bồn-bao kiêm duot lõi, nêu rõ thi
đang dược thi dâng ngay.

B.B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56