

### Cuộc tuyên cử nghị-viên quản-hạt

Cuộc diễn-thuyết đêm 6 Octobre

Vì các báo có kêu ca với mấy vị ra dự-cử hội-dồng quản-hạt kỳ này phải đi diễn-thuyết khắp nơi để công bố cái chương trình của mình cho cử-tri biết mà tuyên chọn, đến đêm hôm thứ tư 6 Octobre có giấy thép của M. Ngô-bảo-Toàn là người thay mặt cho báo Nhựt-Tân mời các vị ra dự-cử là ông Ngô-vân-Huân, ông Huỳnh-ngọc-Bình, ông Nguyễn-văn-Sự và ông Nguyễn-tân-Tài lên diễn-thuyết tại Cantho. Chiều hôm ấy ở trước cửa rạp hát Casino là nơi diễn-dàng người ta tụ rất đông, phần nhiều là mấy ông mấy thầy ở Cantho. Vừa dùng sáu giờ thì có một cái xe hơi ở đầu đường kia chạy lại vừa tới trước cửa rạp hát thì ngừng trên xe bước xuống một ông tạt độ 50 tuổi một mày coi ra vẻ phong tư minh mẫn. Ông bước xuống thì có ông Đ. h. C. Cầu lại bắt tay chào, đoạn dắt thẳng vào rạp, thiên hạ già trẻ cùng lần lần kéo vào. Ngồi xong rồi kể ông Đ. h. C. là chủ tọa bước ra diễn-dàng mà tỏ cho công chúng biết rằng bữa nay có một mình ông Sự lên diễn-thuyết mà thôi. Chừng ấy mới biết ông khi này là ông Nguyễn-văn-Sự. Ông Cầu nói rồi thì ông Sự liền ra cúi đầu chào công chúng ông bắt đầu ông kể cái lược-sử của ông từ ngày ra trường, bước vào đảng quan lại cho đến khi thăng tới chức Tham-tá, rồi kể ông thấy việc quan trường ở xứ ta rất lồi thối nên ông từ chức hồi hưu kể lại phải ra lãnh chức hương-cả làng Khanh-hưng (Sóc-trăng) hết hai năm.

Hồi năm 1922 ông có ra dự-cử nhưng vì ông bị cái nghịch cảnh nên ông trật tuyến, đến năm nay ông cũng không muốn ra vì thấy nhơn tình ấm lạnh việc nước phân vân, ông là người tuối tác muốn ở nhà vui thú với ruộng nương nhưng vì có nhiều người khuyên ông có làm thì coi coi lại tài đức song toàn nên khuyên ông ra nữa, ông vì thấy có nhiều người khuyên nên ông ra. Ông hứa rằng ông mà được đắc cử rồi ông sẽ hết lòng mà bình quyền lợi cho Annam, ông lại lấy gương vụ thương khản và lập nhà xet, giấy nghĩa "Pháp Việt de-hue" mà chỉ cho thành giả lại cái nghĩa một cách rõ ràng. Lại ông nói qua việc làng rằng hương-chức cũng có cái trách nhiệm lớn lao mà lương bổng lại ít nữa, nên ông cũng có đề ý đến, nếu chừng ông đắc cử ông sẽ xin cho làng ăn lương lên. Ông nói rất lâu, lời lẽ đúng dúng hung hỏn mà lại lý thuyết rất thâm cao, nhưng không có biên tập nên không biên rõ ra đây được.

Ông vừa dứt lời kể ông chủ tọa hỏi coi chú thỉnh-giã có ai muốn hỏi đến chi chẳng? Kể ông Khảo Giã liền đứng dậy xin hỏi ông Sự về khoản xin cho làng ăn lương, ông không muốn, vì làng phân nhiều là người giàu có lại cũng chẳng phải ở nơi nhà hội thương như mấy thầy ở các ty các sở thì việc tốn phí không phải bao nhiêu mà cho lương lên. Ông Sự liền trả lời rằng: "Tuy đã biết làng phân nhiều là người giàu có lại không phải tốn phí bao nhiêu, nhưng xưa nay làng thì ăn-lương ít quá họ không mấy vui lòng, vậy phải cho họ có lương khá khá thì họ mới vui lòng mà lo tròn phận sự của họ, họ mới không hối lộ của dân (vô tay)

Khảo Giã. — Làng là người của dân cư hay của nhà-nước cử lên, sao nên cho ăn lương lên?

Ông Sự. — Nếu làng là người của dân cử lên thì tất cũng là một người dân thì có gì mà ăn lương nữa. Mà ăn lương của ai bây giờ. Còn làng là người của nhà-nước cử thì nên ăn lương.

Đoạn ông Việt-minh-Tử liền đứng dậy xin hỏi rằng: "Vả chẳng bên số ông Bui-quan-Chiêu thì có định mười người ra dự-cử ở năm quận mà nay ở Cantho, Sóc-trăng Bả-liêu thì có ông Bình, ông Huân là người ở trong số ông Chiêu và ông ra tranh cử, ông thì đứng riêng một mình, còn phe ông

### CANTHO—SOCTRANG—BACLIÊU Cuộc tuyên cử: Hội-dồng Quản-hạt

Ngày 10 Octobre 1926

NGƯỜI CHỊU CỬ	CANTHO	SOCTRANG	BACLIÊU	CỘNG
Ông Ngô-vân-Huân	663 thăm	529 thăm	516 thăm	1.708 thăm
Ông Huỳnh-ng-Bình	503 "	385 "	443 "	1.331 "
Ông Nguyễn-văn-Sự	52 "	388 "	36 "	476 "
Ông Nguyễn-tân-Tài	119 "	5 "	3 "	127 "
Số thăm người đi bỏ hiện diện được				2.699
Số thăm bất				85
Còn lại				2.614

Người nào được trên một lá phân nửa số thăm này thì đắc cử. Thề thi ông Ngô-vân-Huân và ông Huỳnh-ngọc-Bình đều được đắc cử.

Chiến thi đồng và lại đồng báo ai cũng biết ông Chiêu là người ra sao, nếu may ra ông được đắc cử thì trước ngày hội nghị ông có nên trả liệu cái chánh sách trước với phe ông Chiêu chăng? Ông Sự liền đáp: "Tuy là tôi đứng riêng tên một mình nhưng đề đầu tâm-chi tôi ở ngoài hội ông Chiêu sao? cái điều hỏi đó là phần của tôi làm. Nghĩa là trước ngày hội nghị tôi phải bàn tính trước với ông Chiêu chứ."

Ông Việt-minh-Tử lại hỏi: "Vả chẳng dân số ở Namkỳ rất đông mà có 10 vị nghị-viên lại có một số cử-tri quá ít lại phần nhiều là làng, điền-chủ và mấy ông mấy thầy có cấp-bằng tài năng được làm cử-tri mà thôi. Vậy chức cai hàng trợ-giáo kia, cai hàng lam bao lại không phải là người học thức sao, không đang mặt cử-tri sao? Vậy ngày ông đắc cử rồi ông có nghĩ đến do chăng?"

Ông Sự liền đáp rằng bây giờ ông đâu có hứa cũng không ai tin, vì có các gương trước rồi, nhưng lẽ đâu ông chàng ngo d n các đũa khuyết điếm, nếu ngày nào ông đắc cử rồi ông quyết bình quyền lợi cho đồng-bào. Ông Việt-minh-Tử—Vả chẳng cái nói thì để còn việc làm thì khó, kia như ông Lê-quang-Trình trước kia ông đi diễn-thuyết ông có nói ông sẽ bàn nước dân, nếu ông nói ông bàn nước thì ai cử ông lên, ngặt đến chừng ông lên cái địa vị cao sang rồi ông quên

lời hứa trước ông bàn nước ông giữ tiền chần cấp dân bị lụt đó ai làm gì ông, bắt qua là viết báo công-kích ông cho đã nư thôi (vô tay) vậy ông sau này biết có làm được theo lời hứa chăng? Tôi tưởng lại khi ông đắc cử rồi ông nên làm một tờ giao ước những điều ông đã hứa với đồng-bào đang ngay sau ông có trở lòng với đồng-bào thì đồng-bào kéo ông xuống.

Ông Sự—Lời ông nói đó rất đúng, nhưng tôi tưởng lại một lời hứa còn chắc hơn làm giấy tờ, làm giấy tờ mà không nolin nhận thì cũng vô ích. Tôi đã hứa với đồng-bào tôi nguyện tận trung với nước nhà mà bảo thủ quyền lợi cho đồng-bào ta.

Ông Việt-minh-Tử—Nếu được như lời hứa ông đó thì may mắn cho đồng-bào lắm, tôi cũng ước ao sao ông sẽ chẳng quên lời. Bây giờ tôi xin hỏi ông. Vậy chờ ngày ông đắc cử rồi ông có vì cái chức Huyện, Phủ hàm và me-day diệp chăng?

Ông Sự.— Tôi hứa chắc với đồng-bào rằng: "tôi không muốn xin xô đều gì cho tôi cả. Nếu tôi muốn chức Huyện hàm thì tôi đã xin lâu rồi, vì tôi làm đến chức Tham-tá lại là người giàu có nữa; nhưng tôi không ham muốn vì tôi đã có hai hàm rồi tôi còn xin hàm chỉ nữa (vô tay) Kể đến ông chủ tọa này ông nói tiếng tây. Ông bèn va nói tiếng tây rất nhanh, kể đó có vài ông (xin lỗi tôi không rõ qui dana) lên hỏi tiếng tây về vụ thương

## LỜI RAO

Kính lời cung quan khách' đặng' tưởng:  
Tôi mới dọn một nhà ngủ để biếu là: HOTEL TRẦN-ĐẤT (Nghĩa lợi khách' lâu), môn bài 26, đường kinh lập Delanoue ở ngan nhà hát bóng Casino, châu-thành Cantho. Có dọn mười sáu cái phòng sạch sẽ, khảm khảm và đẹp đẽ lắm. Trong mỗi cái phòng có đồ chường đặng kêu hỏi; tại nhà ngủ có telephonie số 16, tiện bề cho quan khách' chuyện vắng với người quen ở xa; có bán cơm tây. Bồi thiết tha và có lễ nghi.  
Vậy xin quan khách' có dịp ghé nghỉ một chuyến thì biết, chờ tôi không đả-bào chuốt nhiên lời.  
Nay kính,  
HOTEL TRẦN-ĐẤT, Cantho—Ville

## NHÀ HÀNG BÁN CƠM TÂY

Kính trình qui khách' rõ: Kể từ ngày 3 Aout 1926 tôi khai-trương nhà hàng bán cơm tây tại Trung-châu Lữ-quán, N° 18 Boulevard Delanoue tại Châu-thành Cantho. Tôi có mượn được nấu ăn khéo để lo dọn món ăn cho đẹp miệng qui-khách. Phòng ăn tôi chung đon theo kiem-thời, có quạt máy plafond và nước máy để cho qui-khách rửa tay. Chung quanh nhà hàng tôi có làm một mai hiên, để qui-khách uống rượu và cafe. Nhà hàng Trung-châu nhờ đất thế ở nhâm góc 2 đường đại lộ, lại thêm có cái mai hiên cao-rào khoả-khoát, cho nên qui-khách đến đây thì giờ nào cũng được mát mẻ lắm.  
Trong một nhà hàng bán cơm tây đều cần như là sự vệ-sanh, sự tinh-khiết; cho nên về khoản này tôi gần sức làm cho được vừa lòng qui-khách. Tôi xin qui-khách nhơn dịp đến nhà hàng tôi một phen thì rõ.  
Qui vị ở xa muốn đặt tiệc xin đến tôi hoặc gửi thư thương nghị, thì tôi sẽ cho một người nấu ăn có tiếng là Tư-Núi đi theo lo việc nấu-nướng.

ĐỖ-VĂN-Y

Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest et de l'Hôtel Central

Kính đôn

khẩu và thuế thân đơn bà. Ông Sự trả lời đầu xuôi đó.  
Đoạn tới ông Việt-minh-Tử đứng dậy nói rằng: "Vả chẳng ở Cantho Sóc-trăng, Bả-liêu có bốn ông ra tranh cử nghị-viên mà nay chỉ có ông Sự dám ra diễn-thuyết, vậy còn mấy ông kia đâu? Tôi và có lẽ qui vị thỉnh-giã ở đây cũng muốn thấy mặt mấy ông ấy nữa. Vậy xin hàn tri-sự hãy mời mấy ông do lên diễn-thuyết tại đây trước ngày 10 Octobre. Ông chủ tọa trả lời chỉ nghe không rõ kể có ông T. đứng dậy nói tiếng Langsa cũng đồng ý kiến với ông V. m. T. (vô tay). Ông chủ tọa liền nhậm ngôn và hứa ngày 8 Octobre sẽ tổ-chức cuộc diễn-thuyết nữa và sẽ mời đủ bốn ông là Sự, Bình, Huân và Tài. Giải-tàng lúc ấy vừa dùng chín giờ. (kỳ sau sẽ thuật đủ các cuộc diễn-thuyết)

N. Y.

### Oan-hồn đầu cáo

Thiên hạ đồn rằng: đon trước đây tại làng Thới-long (Ômôn) có một cái oan-lồn của một đứa con gái chừng 15, 16 tuổi chết đã 9 năm rồi, nay hiện về nhập vào xác của một đứa gái khác ở gần đó, nói không sót một điều gì. Nó nói nó là đây-tờ của hương-cả C. lúc 9 năm trước bị cả C. đánh nó một cái chày đấm tiêu bẻ đầu chết rồi bỏ thây nó đem neo nước ở sông cái.

## CANTHO-NAMVANG (PnomPenh)

### Hàng xe hơi TRẦN-ĐẤT-NGHĨA Cantho-Ville (Cochinchine)

Đưa hành-khách từ Namvang -Takeo -Châuđốc -Longxuyên -Cántho - (Tới Cantho có xe đi Sóc-trăng -Bả-liêu và Longmỹ) Xe của Bồn-Hàng đều có bảo-kê, và sơn màu xanh, có chạy một sợi chỉ màu vàng và có vẽ hình Mặt-trăng, xin Hành-Khách lưu ý.

### KÍNH,

Kính cung qui-khách đặng tưởng:  
Kể từ ngày 1<sup>er</sup> Juillet 1926 Bồn-Hàng đặng thêm bốn cái xe Autocars đặng đưa Hành-Khách lên xuống: mỗi ngày 2 cái chạy lên Namvang, 2 cái xuống Cántho.  
Namvang—Takeo—Châuđốc—Longxuyên—Cántho—Sóc-trăng—Bả-liêu—Longmỹ (Rạchgiã).

### Giờ xe chạy định như sau này:

Mỗi ngày tại Namvang khởi sự chạy 5 giờ sáng, tới Cántho 2 giờ chiều kiệp xe đi Sóc-trăng—Bả-liêu và Longmỹ.

Mỗi ngày tại Cántho khởi sự chạy 5 giờ sáng, tới Namvang 2 giờ chiều.

Hành-Khách ở Sóc-trăng—Bả-liêu—Longmỹ—Vinhlong muốn đi Namvang thì phải lên Cántho nghỉ một đêm, sáng đi Namvang thì tiện lắm, vì mỗi ngày đều có xe của Bồn-Hàng chạy luôn luôn và đúng giờ, vì không có trạm đầu lâu hệt.

Xe có đèn đầu cùng đúng giờ vì Bồn-Hàng lo tu bổ từ tề lắm. Mấy người giúp việc trên xe tiếp rước hành-khách từ tề luôn luôn. Xin qui-khách sáng lòng giúp Bồn-Hàng cho mau tân phát, rất cảm ơn.

Nay kính  
HÀNG XE TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, CANTHO.  
HÀNG XE HUỖNH-MINH-THÔNG, PNOM-PENH

## LỜI RAO

**Đèn điện** **Nước đá**  
Kính lời cho qui vị đặng tưởng:  
Tại hàng tôi có sắm mấy đèn điện thấp từ 50 ngọn tới 100 ngọn đèn; mỗi ngọn sáng 50 bougies, để cho mượn. Ai muốn mượn đi xa hay ghé xin gửi thư thương nghị. Khi hỏi giá xin nhân số giờ dùng bao xa, thông thương cách nào: mượn mấy đêm.

**NƯỚC ĐÁ.**—  
Tại hàng tôi có sắm một cái máy làm nước đá 1000 ki-lô. Có hai thứ đá; Mỗi ngày làm được 1000 ki-lô. Nhờ cân nặng Thứ lớn cân nặng 20 ki-lô, thu 10 ki-lô.

Bán lẻ mỗi ki-lô 0\$06—Bán sỉ 0\$05 một chục ki-lô. Nước đá trong, không có bọt và lâu tiêu. Cách làm thiết sạch sẽ vì có quan thầy thi nghiệm rồi. Ai muốn mua giờ nào cũng được. Xin qui vị chiều cõ và giúp đỡ tôi cho mau tân phát, rất cảm ơn.

Nay kính  
TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, Cantho

**L'ONG-Y DEHAUT**  
CỨ NÓI NGÀY  
LẠI CÓNG  
MỘT VIÊN THUỐC HƯƠN  
CỦA ÔNG  
Đứng trước khi dùng cơm,  
thì CHẮC ĐANG KHỎE MẠNH LƯỜN  
và nghĩ ngợi các chứng bệnh nguy hiểm bởi  
tôi huyết hư hay là ăn không đủ số chất ra.  
Thuốc luôn ở tay thì các chứng bệnh:  
NEƯỚC ĐÁU, AN KHỔNG TIỂU,  
HÀNG BAO TỬ, CHỔNG MÁT,  
KHỔNG THỦ THỜI.  
BÁN TẠI NHÀ ÔNG LƯƠNG 7  
DEHAUT, 117, Faub. St-Denis  
Paris, cũng khắp trong mấy  
tiểu thuộc.

Oan-hồn ấy đi cáo đến làng và đến quan, bị người nói đùa xát đó là diên cuốn, nên quan đuổi về.

Oan-hồn ấy khai quả quyết lắm—Nói nó còn một người anh ruột hiện nay cả C...đang trảm miêng sợ kêu nài, từ chín năm nay, mỗi năm cho làm 20 công đất mà không ăn lúa ruộng. Nó lại nói: bãi cốt nó bây giờ trôi xuống đến vàm Cantho nằm tại đó.

Thiết hư chưa được ác, để dọ lại cho chắc tên tuổi đứa trẻ oan và các eo tích, sẽ đăng lên báo việc quái lạ này cho lục châu xem hăng.

TIỀN BẠ ĐÓN!

Do anh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

## Annam thương-quyên

(Bài thứ ba tiếp theo)

Thời kỳ thứ tư. — Tôi lấy theo ý-kiến riêng mọn của tôi mà thiết tưởng sự buôn bán trong nước ta chia ra làm bốn Thời kỳ. Rớt lại một Thời kỳ thứ tư, là Thời kỳ sẽ tới, cũng chưa biết mau hay là chậm, ngày ấy là ngày nào có kết quả đặng hay không, cũng chưa biết đâu mà dám quyết đoán được.

Vả lại cái Thương quyền của Khách-trú không phải một ngày một bữa gì ở trong nước mình, mà mình dám khinh thị với họ; kể từ hồi đời vua Gia-Long ta mới được Nam-kỳ thì là có họ đã ở trước đầu bao giờ rồi, sự nghiệp của họ vùng trồng ở trong nước ta có hơn ba trăm năm nay đã dính-gốc dính-rễ, sanh con đẻ cháu mấy mươi đời người, mà kể ra họ ở với mình đã lâu đời như vậy, mình cũng không tiêu hóa họ được; một ngày cái thế lực của họ một lớn mãi. Bây giờ ta muốn cạnh tranh quyền lợi với họ, mà ta chẳng dám hi sanh đóng tiền ít nhiều gì, cự với họ một chiến cho dứt tựa, hoặc ló, hoặc lờ, kết cuộc rồi mới chia nhau thắng bại, nếu không vậy một lần mà họ để trả lại cho mình làm sao? Song xét lại đoàn thể và tư cách của người Annam ta, ngay lúc bây giờ thử đem một cái vấn đề "Hơn, Việt thương-chiến" (1) mà cậy người Annam ta mỗi người ứng vị một phần công ích cho đoàn thể ngày sau như vậy: Giả như, Có hai cái cửa hàng xén: một cái của người Khách-trú, một cái của người Annam, mà hàng hóa của người Khách

(1) Hơn, Việt thương chiến: là đám giặc buôn bán của người Tào và người Việt-Nam tranh cạnh cái quyền lợi với nhau tiềm chưa đặng tiếng cho gọn ghẽ cho nên (phải nói bằng chữ nhỏ).

rẻ, hàng hóa của người mình cũng vậy mà có ý mác hơn một chút, hỏi người Annam ta nên mua hàng nào? tôi thiết tưởng người Annam ta chưa có một người nào là người nhiệt thành về sự buôn bán đến như vậy. Song đã biết hệ có lợi ở trước mác, thì lại có hại về ngày sau, nghĩa như mua hàng hóa của người Khách-trú, tuy rẻ, mà đồng tiền mình nó chạy ra vòng ngoài, lọt về tay người nước khác, còn mua hàng hóa của người Annam bán tuy có mác hơn một chút, mà đồng tiền mình nó lọt vào tay người nước mình, như tích nguyệt luy, một ngày thêm cánh thêm lông, thế lực sấm si với họ, rồi mới có thể đua nhau một lần mà hiệp chiến với họ chứ!

Nghĩ lại cuộc buôn bán ở đời văn minh háy còn nhiều cái nguy hiểm lắm nói không hết, chứ không phải dung dị như đời trước mà tưởng rằng buôn bán này bán bên kia thì dù gọi là làm nghề buôn. Lúc bấy giờ hàng hóa ở trên chợ cạnh tranh với nhau một cách rất khốn khó, bán cho tốt mà giá cho rẻ, thì mới tiền chìm phần tru thặng (hơn bực nhứt) đặng; một cái vấn đề như vậy tương có để dấu chỉ cho các nhà chế tạo, hay là nhà làm buôn đâu? Thiết tưởng nước ta cũng chưa phải là một nước chế tạo hàng hóa gì mà phòng sợ đến điều ấy. Nếu trong Thời-kỳ thứ ba mà ta chưa gây dựng đặng một cái thế lực ấy, thì lấy làm mượn cho ta làm đó!...!

Huỳnh-kim-Phong

## Xuất cảng lúa gạo

Quan Tổng-Thống Đông-Dương Toàn quyền mới ban hành lời nghị hôm ngày 19 Février 1919 về việc xuất cảng lúa gạo như sau này:

Sở gạo 40 ngàn tấn định cho xuất cảng trong tháng Février và Mars nay đặng tăng lên 120 ngàn tấn, còn số 20 ngàn tấn định cho xuất cảng trong tháng Avril nay đặng tăng lên 60 ngàn tấn.

Sở định cho xuất cảng lúa gạo nói trên đây sẽ chia y theo cách thức đã nói trong lời nghị ngày 9 Février 1919. Xin xem An-hà Nhựt-báo số 106 thì rõ.

## Chiêu thương vịnh

Mưa dức rưới nhà nông phơi phở,  
Gió như đưa rộng mở thương quyền.  
Lao xao xóm phố đoàn thuyền,  
Kê toán thủ lợi, người chuyên đạt tài.  
Hề đặt đưng làm trai thời phái.....  
Có mây rêu từng trái cuộc đời.  
Năm hồ gán sức đua bơi,  
Muốn nên chữ lợi, chớ lợi chữ đồng.  
Giữa biển đông ngọn cờ lỗ số,  
Trên thị thành bày bố kinh dinh.  
Lập lò ngọn đuốc văn minh,  
Đề ta chẳng nhắm chẳng nhìn đường xa  
Sắp chà chệc bốn ba lần lược,  
Hời nào chớ khác nước đào ao.  
Trường thương một quyết nhảy vào,  
Chống đưng lũ lặn, ngăn rào loài gian  
Tiếng kêu rang nhiều bàn tay võ,  
Đừng quên lòng tất đở mà làm.  
Nước sông có lớn có rồng,  
Thanh suy có thừ, hưng vong có hối.  
Mối quyền lợi kéo lôi trở lại,  
Đã làm người ai đại hơn ai.  
Giãn tay nắm một chữ tài,  
Cung trong-tri đồng, chẳng ngoài nghĩa  
như.

Lời thiết hơn tỏ phần cùng bạn,  
Chung vốn hùn buôn bán mới hay.

Nghề thương sảng có trên tay,  
Tiếng tên lúa đạn bắn bay chệc chà.  
Lời kịch què nôm na dài vắn,  
Khuyên đồng ban nông nán theo thời.  
Kinh đưng vận nước đời đời,  
Mưa hòa gió thuận đất trời dài lâu.  
Cù-lao-mây Lương-văn-Thông

## Bài Cung-Hi

Kính thăm hai ông Tổng Lý và Chủ bút cho đặng an hảo, và thăm tất cả chư vị trong quý báo đều đặng mọi sự lành. Nay Hương chức làng chúng tôi có đặng một bài chúc mừng năm mới Quan Chủ-quận của chúng tôi, trấn tại quận Cầu-kè, Quý danh là Phạm-chách-Lý đại nhân, nay chúng tôi ý muốn ấn hành vào quý báo đặng bia tạc để đời, nên gởi bài chúc tụng này xin hai ông vui lòng hạ cố mà ra ơn cho chúng tôi một choán giấy đặng ấn hành bài này, thì chúng tôi cảm ơn chẳng cùng.

NĂM KỶ MÙI 1919

Tỉnh Cantho, quận Cầu-kè, Tổng Thành-trị Chánh chủ hội làng Tích-hóa, Thay mặt cho bản Hội tế tân cựu, cùng Lê thứ nội làng.

Hương cá: Hồ-tấn-Phước.

Kính chúc

Năm mới chúng tôi kính mừng, xin đưng cho linh cao quan tám chữ, Bá niên, Trường thọ, gia quan tấn tước.

Cúi xin linh cao quan, khoan dung hạ cố, chúng tôi là kẻ hèn mọn lâu nay đầu dăm, mà nay chúng tôi, vì lòng yêu mến được hưởng phước thái bình của cao quan rải khắp, nên chúng tôi rón rón đưng lời chúc này, là tỏ lòng cảm cảnh và trung tín của chúng tôi, xin cao quan nọp dụng:

Từ khi cao quan lãnh ấn chủ quận trọng trấn tại Cầu-kè đến nay chưa trọn

Fondée en 1913

# THUAN-THANH

BOUTIER - CHAPELIER

7, Rue des Caisnes - Hanoi

Kính cùng Quý-vị đàng rõ, tiện tới đóng giày tây, ta và làm số nhiều kiểu đẹp, giá hạ, xin chú ý tôn chiều cỡ. Bán sỉ giá thặng rõ.

Chủ-tiệm NGUYEN-TIEN-HAM, kính mời  
CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE



## Cuộc đánh số Panama

Đóng trước 20 quang có phước trúng được

### 500000 quang

Ai muốn thử số mạng, không biết chừng mình được trở nên giàu có liền là mình đánh số Panama, mình mua mandat đóng lần đầu 20 quang, sau 10 tháng đóng 30 quang, đóng trong 10 tháng thì hết số. Khi mình đóng 20 quang đầu, thì Công-ty số sẽ gửi cho mình một cái số để mình đứng làm chủ, được tới kỳ số số mình dò coi họa may trúng mà lãnh tiền. Số Panam chẳng trước thì sau thì nào cũng phải trúng từ 500.000 quang, 250.000—100.000—10.000—5.000—2.000—1.000—chốt hết là 400 quang.

Một năm số ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 16 Août, 15 Novembre. Mỗi lần số rồi, công-ty sẽ gửi đến cho mình một cái bản kê những số đã ra cho mình dò số của mình.

Cả thấy cho trúng 200 triệu quang.

Ai muốn thử số mạng làm giàu trong nháy mắt thì mua mandat 20 quang đóng cho BANQUE DE CREDIT COLONIAL, RUE PAPERE, MARSEILLE (FRANCE), còn sau sẽ đóng 10 tháng mỗi tháng 30 quang nữa. Trời ngó lại có biết chừng đâu, nên làm thử làm!

### Sách mới lại

Kim vào Kieu giải nghĩa nôm đĩnh cũ, Núi độ đại . . . . . 0.40  
Già quá . . . . . 0.4  
Mặt trăng nhà trò . . . . . 0.10  
Về Saigon . . . . . 0.10  
Về may bay . . . . . 0.10  
Cung cầu . . . . . 0.10  
Kim-Vân Kieu, Cung-Oáo, Kim-Thạch  
xây-dựng là những sách rất có tiếng xưa nay, văn-chương tuyệt-bút, văn từ thâm trầm, tác giả là những tay trứ-dục trong văn giới nước ta. Những người hâm mộ sách xưa xưa mà xem Ay ta đương sách vừa mới về đường văn-chương xưa cũ về đường đạo đức.

Ai muốn mua xin gửi thư đến cho "AN-QUAN AN-HA CANTHO"

Agents d'Annonces en Europe:  
**L. MAYENCE & Co**  
9, Rue Tronchet, PARIS  
19, 21, 23, Ludgate Hill, LONDRES



### Vos reins sont-ils douloureux?

Une douleur dans les reins est une bonne raison pour se soigner, car les reins douloureux peuvent être faibles ou malades, ce qui est toujours grave. Si vous éprouvez en plus des troubles urinaires, des maux de tête, des étourdissements, des douleurs rhumatismales et si vous avez des enflures des chevilles, employez sans retard et avec persévérance les Pilules Foster.

Pourquoi ne vous soulageraient-elles pas et ne vous rendraient-elles pas une bonne santé comme à tant d'autres? Depuis longtemps elles ont prouvé par leurs résultats, qu'elles possèdent au plus haut point, la vertu de tonifier les reins et de purifier le sang.

**PILULES FOSTER**  
pour les Reins et la Vessie  
La boîte: 7 fr. 50 - La double-boîte: 14 fr.  
Toutes Pharmacies, H. Binac, pharmacien, 25, Rue Saint-Ferdinand, 25, PARIS (17<sup>e</sup>).

## RUQU CHAMPAGNE IRROY

Là thư Champagne ngon vô song

Có bán lẻ tại TRUNG-CHAU-LU-QUAN  
18 Boulevard. Delanoue. - CANTHO  
Mỗi ve 3500

Vị nào muốn mua nguyên thùng xin viết thư cho Mr ĐO-VAN-Y Cantho mà thương nghị.

## "Le Livre de la Terre"

Ấy là tên một quyển sách mới xuất bản tại An-Hà-Kh-quán Cánhơ. Tác giả là ông Le Nestour đến điền ở Rạchgiá. Ông Le Nestour qua Namkỳ ta trót 50 năm nay, trưưư làm quai sau đi si qui tiến về lập nghiệp tại Hòn Tre thuộc tỉnh Rạchgiá.

Trong sách này ông bàn về cách trồng cây, trồng bông lập vườn cách nuôi cá: loại sù vật, cách làm nhà cửa. Ông bàn đến vấn đề nào cũng rõ ràng làm ghỉết là một người rất tư duy, rất kinh-lịch. Đọc sách ông ai ai cũng có thể học thêm nhiều việc có ích, mà chứt là mấy nhà nông gia Anam ta lại càng nên đọc sách này.

Đất Nam-kỳ ta là đất phì địa, thổ mà ngoài việc làm ruộng thì ít ai biết trồng cây giống cây trái nào, hoặc nuôi giống súc vật nào mà thu hoạch lợi ích nhiều cũng như bên nước Pháp vậy. Ông Le Nestour trót rằm mươi năm ở xứ này chỉ nhờ lập vườn, nuôi súc vật mà làm giàu to. Ta nên đọc sách ông để biết cách thế ông lập nghiệp ta thế nào.

Sách này  
Có trữ bán tại An-Hà-Kh-quán Cánhơ

### TRẠI THỢ MỘC, CHẠM VÀ CÁN HIỆU Nguyễn-long-Thao

TẠI CỤC LAITHIÉO (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thực hiện nhiều kiểu khéo léo.

Có đóng cổng và bán đủ các thứ bảo sơn: dầu, vôi, sơn vườn khéo lạ. Tô áo hoặc sơn có kiến soi mắt, 2 mắt, tô thớt sơn các loại sơn và sơn màu. Bán vôi, bán sơn các công bản sơn sơn sơn

bộ. Ghế trường kỷ, ghế ngồi ngoài kiến Váng gỗ một tấm liền chường ngựa thường, chường tiện hoặc chường voi (dây) Bồn lồng sơn mài và gỗ. Khay, bộ phận chường đèn, đài...  
Những món kể trên đây dùng toàn cây danh mộc Trắc, gỗ, cam lai mà đóng chế kiểu kim thời.  
Kính mời quý ông quý bà muốn mua hay là đặt món chi thì tới sáng lòng làm theo vừa ý. Trại tôi cũng có lãnh làm bao lam thành vọng các chạm sơn thếp  
Nguyễn-long-Thao  
cáo Chủnhơn kính

### HOÀN TIÊN TIỂU THUYẾT Ba mươi, tám bảy

Ký duyên xã ngộ (TIẾP THEO)

Nàng lên là lấy hoa sen trắng bên hồ, tay cầm miếu đọc bùa cầu như vậy:  
Bông trắng nhụy vàng ân là xanh  
Bạch liên tên ấy bấy lâu đành  
Hương thơm sắc đẹp gìn trong sạch  
Bùn-lấm quanh mình giữ chẳng tanh  
Nghe thơ tuyệt diệu, lời lẽ thanh  
bai, Thiệp-Chí thán khen con người phong nhã. Biết rằng nàng mượn hoa sen để giải lời nghi hoặc, thân tuy ở nơi uế-trược mà tư cách vẹn gic, chẳng vương bợn như, không lòng dơ tiệp. Càng nghĩ càng thêm, mà càng thêm lại càng thương; chẳng chẳng rụt rè, bèn bước đến chào hoa, dợ ý.  
—Cô ơi, ngấu nhí mà gặp nhau đây, là khi hoàng thiên đã sắp độ. Vì lòng ái trước của tôi, bữa bữa thòh cầu, đêm đêm hoài vọng, nên đi gió chỉ cớ, chỉ nguyệt dẫn đường, cho nên mới khiến lời gặp có đây. Vậy xin có hãy đừng

gợi ngoa, chặm dơi tôi phân tố si lời. Không sao đâu có phòng sự và chẳng tôi cũng đương đương nam từ há đầu dám làm đầu trái là sao?  
Thưa, thấy là ân nhân của thiệp, thiệp dám đầu chàng nhận lời, song chớ này không phải chớ chuyện trò, e rằng ma h vách tai mà sanh tiếng tại phi chướng tốt. Và lại, thấy là bực tu mi nam tử, thiệp đây vốn là kẻ đạo tợ, vườn văn xin đừng thả gió g lằng-lơ, sự miệng thế ma mai bắt tiệp.  
—Cô ơi, tôi bầm mộ danh cô là tài nữ, đến nay mới biết là tài nữ cháng lắm! Từ khi gặp nhau, thì tôi h ai vọng cớ, ước ao sao cho kể này đượ: gần người tài nữ mà chỉ vào nhau đi. Nếu trưư ra rồi thì chắc không ai là người biết đặng tuổi vàng. Nếu tôi mà chẳng đượ thớa neuyên thì xin nguyện tầu tầu bắt giã.  
—Thầy ơi, thấy đã hạ cố đến thiệp mà ném châu ngọc vàng như vậy, thân này đâu sưa tráp có theo chi? Ngồi vì, thiệp uân đã giữa nhụy đa ta g, e sinh với thầy thì chẳng khác nào; như gà phụng

sánh vai, muốn sen chươg chạ mà thất thế-thông thầy di chươg?  
—Có tặng chi cho quá lời tôi càng thêm hổ, xé ra: bên anh hùng, đang thuy: nư, sinh đôi loạ phụng thì khác nào duyên nợ Thiệp-Trương và chươg...  
Thiệp-Chí nói mới đến đây, bỗng có đạn nười thếp 'hoán', thấy lật đặt lui ra mà còn tiếp r-ơng rằng: Một lời đã quyết, trém tuổi chươg quên nhơn, để tôi về lo sán lẽ đưng vào, đượ có sớm vậy đưng càng lệ."  
Từ khi về nhà, kể thì chớ quan trường hậu biệu người lại gia đi-h t-đo: hợ chươg rời, thành ra ngày lộn thàng qua mà quan trọng òn gởi chươg. Một h chươg thu mắt mẹ, Trệh-nươg đi sớm về, lạo đi ngan nhà Thiệp-Chí trượ thấy một à ki-nữ đang đươg đườ với một chàng xuân xanh, mái ng-ai nhận đã xô mành thế mà trong nội ân anh còn hi lạo! Trệh nươg vừ-ơng thớ thì dạ n-ơ-ơ vừ bàng hoàng, thém hỏi: "Ai đây?... Có ai đầu lạ? Thế chươg là phương quyeu

gi rừ trượ, có phải là kẻ thiệt tâm chươg thớt mấy lời với ta là chàng vì muốn vui một lúc đó thời chớ nào phải chươg biết ta đầu, nào phải chươg thườg ta đầu!  
Ồi Chi lang ời, lời chào ngoa của chàng, là hợ nước, mây bay trở đay như gió! Trệh-nươg tuy không hẹn ước với Thiệp-Chí song nằng từ ngày biết Thiệp-Chí là bực tài-tử nên càng thêm yêu nườg nghĩ phạn mình là con ong già nòn e lệ mà không mở lời đượ nay thấy cái nghiệt cách vậy nên mắt hóa ra quáng lờ, ngược như ngường ngườc, trong dạ bão rớt cuộn vô, nên khi đến nhà mà không hay, may sự nhờ chớ không thì đi tuốt.  
Vào nhà, Trệh nươg dầm trượ giường mà như nằm trên đệm dới kim, bức-rức xôn-xang trong dạ. Nhờ mấy lời Thiệp-Chí khi n-ơ, so với câu chuyện hôm nay thì chiệp miệng than rằng: "Ồi, thiên công ời! Ông cay nghiệt chi là n thế! Xưa kia duyên thiệp không mặ mà đi nư, ấy cũng lịch nhà huyên, chẳng may gặp gánh giữa đường thiệp

đà thộ bất giá nh) phu, nay vì đầu mà khiến gặp Thiệp-Chí là người bực thỏh với thiệp làm cho thiệp cũng nao liệp, làm cho thiệp phải tưởng chươg...  
Mà hôm nay chươg đã dờ thời khách làng chơi ta không người đượ, ta không quên cái nghiệt cách lúc này đượ. Ồi! Bè tiện cho chươg, dờ tiện Thiệp-Chí, mặt mũi nào còn ngó đến ta! Thôi, sách họ Sơ chươg đã lạo thườc, mưu bướm ong ai dễ mào lừa, bứ, vườn đào để cho mặc kẻ máy mưu, rồi kết cuộc thân danh thừa chịu!...  
Nàng vì giận Thiệp-Chí, n-ơ, hi Cho Thiệp-Chí gạt nàng dánh đỡ mây mưu, muốn là n cho hư liết nàng, nên nàng âm-thảm trách móc, tui phạn luy rơ.  
Mấy lời Trệh nươg nghe thấy thì Thiệp-Chí nào có hay biết chi đầu. Chươg không dờ Trệh nươg thấy lăm nghi lờ, chươg ngờ là.  
(Sau sẽ tiếp)  
Trườc tác: Liêu-xuân-Nươg  
Cám trích và sao in nguyên bản.

## GÂY MŌN

Thườg SIROP de DESCHIENS có huyết h

Làm cho bụng tức mẩu men. Ấy là một vị thuốc của nhà Liểungy trứ bình Thườg nđi hieu hân thườg bở tời và cớ thườg cớ tính sái. - Cớ nhũ thườg tời thườg Paris đườg đườg nh Tờu chươg tời PAMS DESCHIENS, g đườg Paul-Baudry và cớ nhũ tời thườg

LẬP CHỨC Độc-phủ Phủ-Huyện Lại trong xứ Namkỳ

Từ năm 1920 tới giờ, Chánh-phủ Nam-kỳ đã định bãi chức Huyện, Phủ, Độc-phủ, để chức Còm-mi mà thôi.

Hội-đồng quán-tỉnh

Thiên-hạ một ngày một biến, thế giới một ngày một thay đổi, thời thế một ngày một đổi dời, phong-tục cùng phong-thành cũng một ngày một thay đổi.

Hội-Đồng Quán-Hạt (hàm) QUYNH-TRANG

Thơ tin

Trà lời cho ông Nguyễn-Công (Cainai) Có tiếp được bài ông gửi đến xin đăng, nhưng bài đó xin miêng đăng, vì đây là việc riêng của ông.

B. B.

Đông-báo! mấy tình nơi đất Bắc phải cơn nguy biến, anh em ta dõi theo kẻ khóc người than, vậy Đông-báo trong Nam cùng nghĩ đến anh em một nước ra tay cứu khổ kè ít người nhiều mà cho dân ở mấy tình bị thủy-tay đó.

Cuộc xô số rất lớn

Trước khi xuống tàu về Pháp, Quan toan-quyên Varenne có y phê lời xin của quan Khâm-sứ Bắcký là ông Robin, cho phép Chánh-phủ Lào-Hô Bắcký lập một cuộc xô số to tát thứ gì ở xứ này chưa từng nghe thấy.

Cuộc xô định ban ra 1 triệu giấy số (1.000.000 billets) mỗi giấy số 1.000. Số tiền cho trúng ra là 500.000, số còn lại 500.000 thì để cứu giúp cho dân chúng xứ Bắcký bị thủy-tai năm nay đó.

Số độc-dắc trúng được... 100.000 \$ 00 5 số, mỗi số trúng được... 20.000 00 10 số, mỗi số trúng được... 5.000 00 100 số, mỗi số trúng được... 1.000 00 1.000 số, mỗi số trúng được... 100 00

Tổng cộng hết thấy là 1.616 số trúng. Định đến ngày 1<sup>er</sup> Janvier 1927 sẽ xđ.

Thần-tài ung hộ ai? 100.000 \$ trúng số độc dắc. Nghe mà nôn 1 nếu trúng được... O! có chỉ sướng vui bằng 1 mình như hũu bay lên mây cũng được đó.

Đông báo ta hãy mua số này: trước là làm nghĩa cho dân Bắcký là anh em một nước, sau nữa hờm rước ông thần-tài hạ may đng thương tình phú hộ.

Thuê chợ

Lâu nay các báo đã nhiều phen kêu ca về việc góp thuê chợ quá đắt gao. Và cũng đã hết sức yêu cầu cùng Chánh-phủ đòi trong đền bọn buôn hàng ngoài chợ.

Mấy người có quán hoặc ngồi ở tại nhà chợ mà bán thì góp thuê đã đành rồi, đền bọn bán dạo mua đi bán lại một ngày chỉ kiếm lời được một hai cát cũng phải góp thuê nữa, như thế thì quá đắt gao. Một ngày một hai cát thì đủ nuôi lấy thân mình thôi có đâu nuôi được gia-quyên, như thế mà bọn góp thuê sáu một kia lại còn thầu thuê nữa thì chẳng lấy làm oan ức làm ru?

Vì vậy nên mấy kỳ nhóm Hội-đồng rồi ông nghị viên Nguyễn-tân-Dược có xin quyết với Chánh-phủ ra luật cấm tuyệt bọn thầu thuê chợ không được thầu thuê bọn bán dạo nữa. Nay nhà-nước đã trả lời một cách rõ ràng:

Những người bán dạo đều phải đóng thuế (patente) rồi. Họ phải đóng thuế mới qui (một qui 3 tháng) và họ cũng không được phép ngồi bán trên đường công lộ. Còn ngoài ra thì ở đâu họ bán cũng được không phải đóng thuế gì nữa cả. Vậy từ nay bọn góp thuê chợ không được phép bắt người bán dạo phải góp thuê. Trừ ra những khi nào người bán dạo làm trái phép thì đem đến quan trị phạt.

Vậy từ nay bọn góp thuê chợ hãy nhớ, chớ làm qua phép như xưa mà bắt bọn bán dạo phải góp thuê. Còn về phần người bán dạo khá nhớ đến Chánh-phủ đã cấm mà giữ lấy háu có bảo thủ quyền lợi của mình. Lúc nào bọn góp thuê làm sai phép cứ đến ngay công-dường đầu cáo thì có quan trên chiếu theo luật này phân xử cho.

N. Y.

Ái tín

Hãy được tin chẳng lành rằng: M. Lê-tự-Nhiên diên chủ tại Cánhthor thọ bệnh chẳng mấy ngày mà đã từ trần hôm ngày 1<sup>er</sup> Octobre 1926 hưởng dương được 55 tuổi. Cuộc sống chung đã an bài ngày 5 Octobre này.

Bồn-báo kính đời lời chia buồn với bửu quyến và chúc cho vong hồn M. Lê-tự-Nhiên được Bằng-đạo tiêu-diêu vãn hương khoái lạc.

A. H. B.

Bất tri tác vản

Có ba điều này, tôi chưa hiểu chắc. Nếu vị nào cất-nghĩa giùm cho rành-rẻ, rất cảm ơn, chẳng những là một tội mà thôi, e có nhiều người cùng chưa biết vậy.

- 1 là: Chử quốc-ngữ, ai bày ra trước hết?
2 là: Nước mưa, chứa để lâu mà uống, có bệnh hoặc không? người bị thiên-thời, thấy kiếm nước mưa mà uống, đều ấy có hại, hay là có ích?
3 là: Đờn-bà đẽ, mà năm lửa đó, hữu ích hay là vô ích???

L. M.

Cứu thế gia

Cứu thế là gì? Nghĩa là giúp cho đời, mà giúp cho đời, cũng có 2 thế, là chánh-lý với hoang-dàng.....

Vậy lúc này ta nên lập một nhà, để gọi lòng bác-ái của chư-vị các làng từ-thiện, gọi đó đền cho, những người rui bị việc khốn-khở tại này, ách nạn.....

Là ta nên lập một nhà, để là "Cứu thế gia", để trừ những hàng, hóa, hoặc vật chi của ai sáng lòng gọi đền cho những người cầu cứu về đều công-ích.....

Khi nào có việc chi xảy tới, cho hạng người bị rui-ro đó, thì các báo cổ-dộng giùm, ai có hàng-hóa chi, muốn đem đền đó cho, đừng nhà Cứu-thế-gia bán ra, lấy tiền gọi giúp ít nhiều về việc rui-ro nhiều ít của đám người ấy, làm như thế, tương khi hay nhiều; vì có người hào-tâm, muốn giúp tiền về việc làm phải, rui khi trong nhà không tiền, mà có những hàng-hóa hoặc vật chi, bán không kịp, thanh ra việc lời-thời.....

Luôn dịp lúc này, ngoài Bác bị thủy tai, ta xin cùng chánh-phủ, dựng mở nhà C. T. ra, rồi để luôn về sau....

Hiện lúc này, nếu có ai mở ra, tôi sẵn lòng kính dựng một ngàn cuốn sách (nhiều hiệu) giá đáng vài trăm đồng bạc.

Mấy ngài thượng-tri nghĩ sao? LÊ-MAI.

Cuộc xô số

Médailles Militaires & Hải-phòng

Hôm 1<sup>er</sup> Octobre rồi đây ở Hải-phòng có xô số Médailles Militaires. Số 1356 trúng 4.000\$00 (độc dắc). Nghe nói người trúng độc dắc này là thầy Nguyễn-vân-Miã ở Kampongiam (Cao-mên).

Số 512 trúng 1.000\$00. Số 11.642 và 7469 trúng mỗi số 500\$. Số 798 8.053 5.237 3.991 15.505 trúng mỗi số 100\$.

Còn 50 số dưới đây, trúng mỗi số 20\$:

Table with 4 columns of numbers: 2.110, 15.792, 6.185, 5.528; 13.249, 10.039, 3.922, 17.824; 722, 8.039, 7.526, 891; 18.091, 19.047, 12.685, 8.624; 19.720, 13.114, 12.513, 1.313; 17.500, 254, 19.900, 2.486; 6.393, 16.563, 15.718, 3.032; 9.302, 5.437, 12.328, 15.916; 8.628, 3.547, 2.332, 11.513; 952, 18.287, 8.074, 5.863; 18.623, 13.751, 8.051, 10.720; 8.236, 9.339, 5.710; 7.329, 9.907, 5.257.

Và 50 số này, trúng mỗi số 10\$:

Table with 4 columns of numbers: 18.036, 9.017, 4.496, 19.208; 2.162, 19.400, 6.180, 5.667; 17.064, 11.457, 6.727, 4.749; 6.825, 3.543, 15.290, 13.384; 11.300, 16.754, 6.199, 9.199; 6.106, 11.056, 18.260, 1.310; 10.656, 15.366, 16.407, 1.677; 3.279, 12.385, 1.569, 6.127; 9.270, 2.111, 15.069, 16.472; 7.271, 5.357, 6.253, 16.550; 19.110, 168, 10.473, 9.750; 9.999, 14.407, 19.624; 8.844, 6.906, 12.184.

Thời sự

Cánhthor

CHÁU BAO-CHỊCH BỊ ĐÂM CHẾT Ngày 10 Octobre 1926 ở làng Mỹ-khánh (Cánhthor) có chỗ đến nhà thương một người bị thương tích rất nặng: nơi trước ngực một vết sâu thấu tim và phổi—sâu bàn tọa một vết. Tên này là Nguyễn-văn-Tân 33 tuổi gốc ở làng Thời-lai (Ômôn). Người chủ nhà khai rằng: tên Nguyễn-văn-Tân, canh vắn đến rình nhà toan trộm đồ, nên nó rình dâm như thế. Khi, chỗ tên Tân đến nhà thương thì nó còn sống, kể ít giờ sau hơn theo Đạo-chiến (chết queol)

KHÁM PHÚ-LỊCH CÓ

MA THẦN-VÒNG

Tên Trần-văn-Ty tuổi ước 40 dư, bởi không giấy thuê-thần lại dám nghêu-ngheu chốn phiêu-ba đó-hội nên bị lính phủ-lịch bắt dẫn về bót, ông Cò đem nó vào khám. Tối lại (5 rạng 6 Octobre 1926) tên Ty lấy quần quần lại làm giấy, buộc vào song cửa sổ trong khám rồi dục cò vào tù.

Rạng ngày, lính vào mở cửa gặp tên Ty ở trường treo tòn-ten trong khám. Ông Cò báo tin cho quan Biện-lý hay, ngài bèn phủ cho quan Thầy Thuộc mở khám thấy tên Ty coi có vết tích chi khác không?—Quan thầy xét ra thì tên Ty chết về việc thác-cò mà thôi.—Chôn!

Tràvinh

GIAN THAM ĐÀNG KIẾP

Ngày 5 Octobre rồi đây, Nguyễn-thị-Mạnh đi chợ ghé vào tiệm chà mua vải, lại có Lê-thị-Nghi kêu là Bầy-Nghi cũng đứng xỏ-rò gần đó, thừa lúc Thị-Mạnh mót tiền ra trả vừa để cái bóp-phơi trên ghế thì Thị-Nghi vội tay chớp cái bóp. Tại-Mạnh liếc thấy tri hô lên, lính chạy tới nắm óc dẫn về bót.

HÀM ĐOÀ ĐOẠT CỦA

Chủ lái mũi Nguyễn-vân-Tường đi buôn bán mũi, khi ghé tới vàm Trà-Cú thỉnh-linh tên bạn Trần-văn-Học phần tâm rúit dao hàm chủ lái, báo phải trao cho nó 100\$00, bằng không, nó giết chết. Chủ lái thất thế mót túi trao y số cho tên bạn. Đặng bạc, tên Học nhảy lên bờ trốn mất. Chừng ghé vô được đậu bến Lái-Tường lên bờ thưa với lang; qua 2 bữa sau bắt được tên Học là ngày 3 Octobre thì còn lại 80\$.—Giải tòa.

ĐÂM NGƯỜI GIỮT BẠC

Đêm 28 Septembre 1926, tên Trần-vân-Hên là người bán nước mắm, lúc 9 giờ tối đi chơi về ngang nhà người chủ của va, bỗng đầu trong chỗ tối có 1 người cầm dao đâm tên Hên một dao trúng vai bên hữu về nháo bắt tỉnh nhơn sự. Thừa lúc tên Hên bị thương chết giất, dứa gian-ác lợi lượm tên Hên lấy trọn 75\$00.—Chứng tình dấy tên Hên là cứu, ai nấy chạy đến thì gian-nhơn đã biến mất hồi nào rồi. Lang kịp điệu tên Hên đến nhà thương nằm dưỡng bệnh, cách ít ngày sau lang bắt dạng tên Hên là bợm giết bạc đâm người, bèn làm tờ giải nạp đến cho quan Biện lý Tràvinh tra xét.

Tânan

ĐI KHÔNG CÓ LAI

Chợ Hồng-linh là anh rẻ, còn Nguyễn-văn-Mạnh là em vợ—Mạnh tình buồn bán, tới mượn Hồng-linh một số bạc 250\$00 được đi Sàgòn bỏ hàng về bán. Anh em tưởng thật, tình bụng nhau, tên Hồng-linh liền giao số bạc cho tên Mạnh. Chẳng rỏ Mạnh đi bỏ hàng ở xứ nào mà đến nay trên 10 ngày chưa thấy tên Mạnh trở về; trong-linh tức lòng đi thưa quan được phép gặp tên Mạnh ở đâu thì bắt đó.

O ho! tiền tài chia cốt nhục.

Sóc-tràng

HẠT GIÚP CHO DÂN BỊ LỤT.

Đêm 28-29-9-26 quí thầy trong hội E. S. vui lòng làm đều đại nghĩa, nên chia nhau tàu vớ hát tuồng Ngô-Khởi sát thế, lại có quan chủ tỉnh xin phép quan Nguyễn-Soái Namkỳ xô số, nên chỉ hai đêm ấy từ ngã-từ đường Hạng-vĩ tới rạp hát Thiên-tử-Lộc, cờ-xi trắng hoàng đèn giăng sáng rỡ, hai đêm hát khán quan tới lui tập nợp. Cuộc hát này trừ tiền số tiền, còn lại bao nhiêu thì đóng ngay cho ngân-kho số bạc là: 2.464\$50 dựng cho ban-hội lạc-quyên gọi giúp dân bị lụt ngoài Bắc. Tiền đây ký giả đề lời tặng khen cho thầy không vì danh giá mà làm từ trước mà muôn người đồng lòng làm nghĩa cứu người đồng chung trong cơn cùng khổ. Xứ Namkỳ ta ai cũng đều công nhận là: "Phật địa"; nên dân sự dựng an cư lạc nghiệp không gặp phải đều tai biến, mà dầu xứ nào có xảy ra thì cũng ta ra tay tế độ. Thiết khã khen cho tấm lòng hào nghĩa của người Namkỳ mình vậy.

CẦU TÀU SẮT NHƠN!

Thế thường ăn cướp sát nhơn, mấy năm sau này lại sang xuất ra như là xe hơi sát nhơn, này lại còn nghe đặng cầu tàu sắt nhơn thì lấy làm lạ tai lắm! nhưng mà thật sự; nguyên đêm 4 Octobre 1926 tại cầu tàu, đó vào lối 8 giờ rưỡi thiên hạ kéo nhau rùng chạy xuống cầu tàu Mỹtho Bắc-liều đặng coi thàng sát nhơn, kỳ-giá cũng may chơn theo giới đến nơi thì nghe thiên hạ còn đứng bàn luận không biết người bị nạn sát ấy Annam hay là Chệc, vì ăn mật đồ u-oc, kỳ-giá tình có hỏi bắt đặng đưa hung thủ ấy không? thì có một người trong đám đông đó nói rõ lại rằng: có một người ăn mặc đồ tây chớ tàu đặng đi Mỹ, nhưng không biết tại số nạn mạng cùm hay sao đi ra đặng ngồng tàu rồi té úm xuống sông chìm mất! hoa-li, nồn và cái áo mưa còn kia cà, kỳ-giá lại xem coi có ra dấu tích gì không thì nồn không có gấn chữ, còn hoa-li cũng không có danh thiệp. rồi đó kỳ-giá nghiệm xét một cách kỹ càng tại sao mà người hành khách phải bực mạng như thế, thì đêm đó trời tối như mực sè bàn tay không thấy, vì trời chuyền mưa, cầu tàu ở đầu bang đêm cũng có đốt đèn xanh đỏ, tại cầu tàu lòng đều thì có, nhưng không chịu đốt đèn, để cầu tàu tối thui, lại rui, thường khi thì có chiếc tàu chạy đi Nam-Van đậu sát bên cầu, đầu cho cầu tàu không có đốt đèn đi nữa thì đã có chiếc tàu ngấn càng không đến đối đi hụt chơn, quả quyết như các cơ trên đây cầu tàu không chịu đốt đèn, người hành-khách nóng việc đi, ra ngồng tàu, vì tàu cùng gần tới, rồi không thấy rõ bực cầu nên té xuống sông, trong mình nịt đồ tây, chơn tay bó chặt, đầu cho người biết lợi nhắm cũng khó lợi bơi huồn chi gặp người không biết lợi! Có người chạy báo với quan tuần-cảnh đến nơi mới hoa-li ra xem xét thì chỉ thấy một vài bộ quần áo cũ, một cái ống-diều hút thuốc tàu, một cặp kiếng Thương-Hải, lại có một bộ Tàu-Quốc nữa, cùm ấy dịch thật của một người khách-trà, nhưng mà có một điều không biết tên họ là gì? quê quán ở đâu? qua chiều ngày 5 Octobre cũng ghi ấy kỳ-giá đảo lại cầu tàu hỏi thăm tin tức coi ra thế nào thì nói chưa vớt đặng tử thi. Bữa nay kỳ-giá ngó lên thấy có đốt đèn, nhưng đèn leo-lét chẳng khác đèn ma! chẳng qua là hôm qua xảy ra việc lọt hành-khách xuống sông, nên nay đốt đèn cho lấy có!

Cúi xin ai quảng xuất về việc ấy, quang tâm ngã—ngừa đến cái nạn rui-ro kia cho con dân nhờ và cho cầu tàu từ này khỏi mang tiếng: "SẮT NHƠN"

THẬP NIÊN NIÊN BANG-TRƯỜNG

Đêm 5 Octobre tại tỉnh thành Sóc-tràng về con đường chợ xem ra rất là rộn-rịp lù bầy, dập-dù chòm ba, chen chơn không lọt như hội nhà Tân mấy trăm ngọn đèn diên chiếu ánh ười, trên một cái nhà lầu bốn tầng bao giăng đèn màu xanh đỏ rất là mê-lệ, hai bên hông chợ có hai bàn hát Triều-Châu cho thiên hạ ngoạn hứng, nước chanh nước đá, cháo bồi chẻ dậu, mì cháo é hề bán buôn nợp nợp; này giờ kỳ-giá mắng tòa cảnh họa vật linh-dinh, mà chưa nhập đề, nguyên có M. Lưu-Liêu nổi chí chạ ra làm Bang-trường cho dân Triều-Châu đặng mười hai năm rồi, trong 12 năm ấy thì thường cái lương hương tục, tra cứu những điều lợi dân, siêng cần việc nước, bởi M. Lưu-Liêu trước sau lo liệu, nên dân Triều-Châu mến tình kính đức, không nờ phẻ lạp. Nay đặng một con giáp rồi, Quận-Đông Triều-Châu nội Châu-thành chung nhau thiết lập một tiệc trọng thể ăn mừng đặng kỷ niệm. Nên chỉ M. Lưu-Liêu rất trân trọng cái hậu tình ấy, mà đáp đãi một tiệc. Bình nhứt M. Lưu-Liêu là một người biết xử-sự hay giao tiếp với viên quan quí chức, đầu đầu cùng nghe danh người là một bực phong lưu, vậy nên bữa có M. Lưu-Liêu cũng có mời những thân bằng quyến thuộc Tây Nam đến chung vui cùng người nơi tiệc đó.

# NEHA HÀNG BÁN CƠM TÂY

## MỞI LẬP TẠI

# TRUNG-CHAU LỮ-QUAN

### KINH TRÌNH QUÍ KHÁCH RÕ:

Tôi mới lập tại Trung-châu lữ-quán (Hôtel Central) một nhà bán cơm Tây và rượu Tây, tôi có kêu được một người nấu ăn Hải-nam thiệt là một tay nấu ăn thiện nghệ trước kia có làm chef đầu bếp tại nhà Xet các quan võ trên Saigon.

Tôi có làm mãi hiện để quý khách uống rượu, mãi hiện này nhờ được ở giữa hai đường đại lộ và lại cao ráo, mát mẻ không đầu bằng. Có nhiều vị ở Saigon Cholôn xuống Cantho, đến nhà hàng TRUNG-CHAU thấy cách chưng bày văn khéo và hành khách vô ra đông đảo thì đặt tên là *Continental Cantho*.

Khăn ăn nấp bàn và mọi vật trong nhà hàng đều veng vang tinh khiết luôn luôn, còn trong phòng ăn, tôi có đặt nước máy, để cho quý khách rửa tay, giờ nào cũng có nước.

Kính xin quý khách có dịp đến Cantho tiện bước ghé nhà hàng TRUNG-CHAU LỮ-QUÁN một phen tôi sẽ ân cần tiếp rước.

## NHÀ HÀNG TRUNG-CHAU CANTHO

Kính cáo

### Avis d'Adjudication

PROVINCE DE CANTHO— Lieu, date et heures de l'adjudication: Bureaux d'Inspection de Cantho, le 18 Octobre 1926, à neuf heures du matin.  
OBJET: Construction d'une Maison commune au village de Nonh Nghia (Cantho).  
Importance approximative: 7 606\$58  
Cautionnement provisoir: & définitif 150\$00 & 300\$00  
Bureaux où le cahier des charges peut être consulté: Bureaux de l'Inspection de Cantho, bureau de la Subdivision des Travaux Publics de Cantho et au 4<sup>e</sup> bureau du Gouvernement de la Cochinchine à Saigon.

### Một dịp tốt

1° Muốn bán một cái xe hơi hiệu "CITROEN" hai chỗ ngồi, đạp chạy đèn điện (Démarrage électrique) cả thấy đều còn tốt.  
Giá bán là.....450\$00  
2° Và một cái motor gắn vào xe máy hiệu "CYCLONE" 1 CV, 2 tempo, 25 kilomètres à l'heure, chạy bằng giầy trần.  
Máy còn tốt, giá mua hồi còn mới 118\$28, nay vì không muốn dùng nên bán rẻ 55\$00.  
Ai muốn mua hoặc muốn coi thử máy, xin đến nơi Monsieur Quách-Nghỉ chez Monsieur Triều-Thuận-Ký, 48 Quai d'Ônghiên, Rạchgiá.

### Đồng báo

Hãy bớt sự lòng phi mà để tiền tiếp cấp cho anh em bị lụt ở Bắc-kỳ.

### Lời rao

Ai có mỡ mà cha mẹ, ông bà, bà con cùng thân quyến chỉ chôn trong miếng đất 1<sup>o</sup>5000 số họa đồ 11 tờ thứ 4 tại làng Thới Bình của tôi là Ung-vân-Cang đừng bỏ, đừng hay, kể từ ngày 15 Septembre cho tới 15 Novembre 1926, nghĩa là trong 2 tháng, thì mau mau lấy cốt dời chôn nơi khác. Bằng qua ký không ai lấy cốt, mà mà nơi miếng đất nói trên đây thì tôi sẽ có quyền tự do mà lấy cốt và dời tại nơi nghĩa địa vì tôi có việc dùng miếng đất ký.  
UNG-VÂN-CANG  
ở làng Thới Bình cách khế Cánh

### Lời rao

#### Tiệm Thái-Phong Cao-lãnh

Tiệm tôi có bán đủ thứ hàng đen, như hàng ta, lãnh tàu, nhiều trứ, nhiều đoan, cầm châu, lụa, xuyên v...v... nhưm thợ có danh tiếng ở Cao-lãnh hàng nhưm điệu nước, kỹ lưỡng, chẳng hề phai trở.  
Hàng tàu, tơ lụa trắng đen, màu đủ thứ.  
Hàng bắc: lãnh, lụa, xuyên, the bằng quế và giầy bắc gia lảng, đủ thứ.  
Hàng tây: cầm nhung, sa-lin, tổ, đen màu đủ thứ và có bán vải cà đen và vải bông vải sọc và đồ tạp hóa đủ thứ, v... v...  
Hàng bán sỉ và bán lẻ đều tưu giá nhẹ nhàn, rẻ hơn các nơi và hàng rất tốt.  
Kính mong quý ông qui bà giúp đồng báo mua một lần thì rõ biết lòng chơn thật của chúng tôi: hàng gói gắm chắc vừa lòng qui ông qui bà lắm. Còn hàng gói theo cách (contre remboursement).  
Chủ nhơn: NGUYỄN-VÂN-HẢO kính mời.

### CẬP NHẬN THIÊN-CÔNG

Tác giả: PHẠM-THÉ-TRUNG

(Tiếp theo)

Bà Trần-thị ngồi ở bộ ngựa bên kia đang chỉ cho Thị-Điệp các đó, nghe ông đọc thơ rồi nói như vậy thì bà tiếp nói: tại ông cái tôi, thứ đất đồng phần lại ở xa-xuôi mà ông nghe lời thàng cha hương-giáo Tinh nó nói dứt vô rồi ông đem 6, 7 ngàn đồng bạc ra mà bỏ sông bỏ biển, ông nghĩ coi từ ngày mua số đất Trábang tới giờ, năm nào cũng lỗ vốn mãi, thường thuê cho nhà nước không biết bao nhiêu. — Ông Triệu-thông-Mãng nói: bà mà biết gì, sự thấy của bà không đầy gang...đề hơn! Chứng ba năm nữa nhà - nước khai (ông mới nói tới đây) bà dành nói nữa. Khai gì? chờ phải tới không làm đ

càng ông, ông nghe lời hương-giáo Tinh mua thêm số đất ở Cai-cao thì tôi bây giờ nó khai làm lúa với khai học bạc của ông hết rồi. Cái mặt thàng cha đó, tôi thấy tôi phát ghét, mà sao ông ưa nó được? 1. không biết nữa? Đâu 2 thứ tóc mà còn cái tánh đề; như hôm trước đây ông đi Tráon vắn, ở nhà có thàng cha tôi, con nhỏ này (Thị-Điệp) bước ra chào và bưng nước mời thàng cha (bị lúc đó thàng Chương cũng thà đi mất biết) thàng cha dóm con nhỏ này lom lom không nháy mắt, tôi thấy chướng vậy, tôi núp trong cửa buồng để coi thàng cha làm giống gì cho biết. Con nhỏ này kêu thàng cha bằng chú, thì thàng cha nói: ế bộ nà, tặc qua bằng tác em, em bộn quần 1 thước hai, thì qua cũng bộn quần 1 thước hai, qua có lớn gì hơn em đâu mà em kêu qua bằng chú? Con nhỏ này thật-thà khờ-dại quá, nghe thàng

cha nói vậy, bèn gục mặt chạy xuống nhà dưới. Tôi thấy vậy bực ra cất tiếng hỏi: Chú hương-giáo mời qua, Chú ở Cai-cao mới qua bên này hay là đi đâu về? — Dạ, tôi ở Cai-cao mới qua....Tôi phát ghét không them nơi chuyện gì nữa với thàng cha. Ngồi coi bộ xen-lên rồi hỏi ông đi đâu vắn? Tôi nói đi Tráon. Lại hỏi chừng nào ông về? Tôi nói có biết chừng đâu! ông một năm chỉ cuối 11 khi ở nhà làm, khi thì đi 2, 3 bữa, khi thì 9, 10 bữa, không chừng—Thàng cha lại cười nói: vậy sao bà không kèm ông ở nhà, để ông đi thường vậy chắc là có vợ bé vợ mọn ở đâu đó rồi đó...Tôi nói: tôi không cần lo, vì biết ông ở nhà không có cái tánh đề-xóm như mấy thàng cha mất-dịch kia đây, đầu đã hai thứ tóc rồi mà họ không tưởng đến sự già của họ, họ còn đi trêu-gheo de-đàn con nít...không biết mắc-cớ. Thàng

chà ngồi lặng thinh mặt có sắc thẹn, giầy lác đùng dấy xích dù kiểu tôi mà đi. Đó, cái hàng người già-dối như vậy, mà ông ưa, tôi không hiểu ông ưa nói gì? — Ông Triệu-thông-Mãng nói: cũng không phải ưa gì, hề khách tới nhà, thì mình tiếp đãi vậy thôi, bà khéo kiếm chuyện nói. Thôi; để chuyện này tôi đi Trábang tôi sẽ kêu Hội-đồng Quói, tôi để số-đất đó lại cho thầy, vì năm ngoài thầy có cây người đến nói với tôi việc ấy. Đoạn xong, ông Thông-Mãng bảo bạn dọn ghẹ cho ông đi Trábang thăm ruộng.  
Nói qua Thông-Chương, từ khi nghe được cái việc chàng ta kết cấu cùng Thị-Điệp, theo ý định của cha mẹ nuôi của chàng, thì chàng lòng mừng phở-phở. Chàng thầm nghĩ rằng: bấy lâu nay, tuy mình chẳng dám mở miệng nói tiếng gì, nhưng mà cái việc thăm muốn thăm thương nó làm cho mình

như say như tỉnh. Minh biết, mà nó cũng biết, tuy cùng nhau xưng hô là anh em, song nó cùng mình chẳng phải ruột thịt gì, thì cái việc hôn nhân cưới-gả kia nào có đâu gì trước-trở. Minh chỉ lo là lo cha mẹ nuôi mình không đành và bưng no không thuận cùng mình. Nay mình được rõ cha mẹ nuôi mình có ý định cho mình với nó từ thuở mới đem mình vào ở ở nhà này. Vậy thì còn lo có một việc lo coi nó có dạ thương mình hay không? Và lại: có một điều làm cho mình thêm buồn là coi ý nó từ năm ngoài đến giờ nó ghét mình không thì không biết, nhưng mà: hề hỏi thăm nó chuyện gì thì nó ít khi trả lời lại với mình, hoặc có trả lời thì cứ nói euc-ngưng rồi bỏ đi chỗ khác. Nó ghét mình chăng? mà mình có làm cái gì mich lòng nó đâu mà nó ghét?  
(sau sẽ tiếp)

CÓ BẰNG CẤP ĐẲNG HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HÀNOI BANG KHEN  
DIPLOME DE MERITE-EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1922  
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise  
GRAVURE SUR METAUX ET MARBRE

NGUYEN CHI HOA  
83 Rue-Catinat - Saigon



Kính công QUI-VI đặng cả. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KY giỏi ĐÓNG GIÀY, LAM NON theo kiểu ÁU CHÂU kinh thời GIÀY ĐÓNG BĂNG DA-TÂY HỒI, NON LAM BĂNG CÂY-MÓP chít nha, lớp NIXAM, BỐ TRẮNG VÀ BƠ-VÀNG đá kiêu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON ĐÈP ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ BIA RA CAM-THẠCH ĐỀ MA. Tôi đã BẮN-SĨ LỤC-TINH loại nư-đu, đã có nhiều thợ lặt lư-cây và khéo ngời NON VÀ GIÀY của tôi am-thuật kỹ càng và giá lại rẻ hơn các khác nữa. Tôi cũng có BÀN GIÀY-HẠ ĐÁ LĂNG GIẾP DA LẠO VÀ NHUNG đủ màu ĐUỐC BẮC-KY SƠN BEN QUAI-NHUNG QUI-VI xa tên viết thợ cế thợ công nghệ tôi sẽ làm lập tức có giá BẮN-Sĩ riêng thiết rẻ xin chú ý cho việc buôn bán của BÔNG HANG ta được thành lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYEN-CHI-HOÀ, Kính mời

AD CHIC TONKINOIS

• LÊ-TIÊN-CHỨC •  
83. Rue Catinat... SAIGON

Tiệm may đồ Y-PHUC Langsa  
Thợ cắt thiết khéo và may kỹ lưỡng  
Có phòng riêng mặc thử

GABARDINES DRAPS POUR  
LAINAGES SMOKING  
DRAPERIES TISSUS  
SERGES ANGLAIS  
TUSSORS FLANELLES



• Bán  
ĐỒ CÁN  
ĐỒ CHAM  
SALON  
TỦ THỜ  
TỦ BÌNH  
KHAY, HỘP  
văn vắn

Raquettes  
"DRIVA"  
Giày TENNIS  
Giày TÂY  
Giày HA  
Nón FEUTRE  
Giày ĐÀN BÀ  
CỔ BÓUCLES

Mỗi tháng có hình kiểu áo quần  
mới bên này lại luôn luôn  
XIN QUI-VI chiểu có tôi rất cảm ơn

CHUYÊN NGÀNH GIÀY SAIGON

Giá rẻ!!! Giá rẻ!!!  
KINH CÔNG QUI-VI RỒI



Bản-hệ mới tiếp đặng  
một kỹ viết đẹp theo tui  
ao "Perle plume à réce-  
voir" à remplissage  
automatique, có gra-  
bang metal ricke e đẹp  
ám, không thua gì các  
hệ khác.  
Giá định bán rẻ, mỗi  
cây... 0\$60  
Ai mua nhiều về bán  
lại 12 cây, giá chắc  
là... 6\$00  
Thư viết này không  
phải xấu mà bán rẻ, cũng  
là viết của các xưởng  
Lạng-sơn gửi qua, nếu gửi  
giao lý càng thì công  
càng lâu-lặng.  
Kỹ này lại không bao  
nhiều như quí vị cần  
đồng viết thì đến mua  
màu màu kéo hết.  
Xin để thư và mandat  
cho:  
M. ĐO-VAN-Y  
Quản-lý An-quân An-Hà  
Cántho.



Hai thứ thuốc hay

Thuốc "TUYÊN-THÀNH" coi xuất ROAN là một thứ thuốc vì khí ôn-hòa chẳng luận già trẻ, đàn ông đàn-bà mới ho, hoặc ho lâu, ho leo, ho ra máu ho có đờm, ho sần hậu, dùng nó trong vài ngày thì thấy giảm hẳn. Chẳng biết bao nhiêu người đã dùng rồi, đều gửi thư đến khen ngợi

chẳng cùng. Cách dùng thì khi mua thuốc sẽ có gói tờ cho cứ đi theo đó  
Giá bán hộp nhỏ 5 miếng... 0.30  
Hộp lớn 10 miếng... 0.50  
Thuốc "TUYÊN-THÀNH" cứu bệnh mà  
Thuốc dùng toàn sữa còp mà luyện chế ra. Làm người mù đã trên năm sáu tháng mà khi dùng trong tuần là thì thấy sáng như thường. Thuốc nhỏ vào mắt ngứa và má lúm. Cách dùng đã biên vào trong tờ, khi mua sẽ gửi theo thuốc.  
Giá-bán: Một vỏ... 0\$10  
Xin rặng coi chừng thuốc giả - có để thư cho M. TRẦN-ĐO-NGHIA Quản-lý An-quân An-Hà Cántho thời thuốc gửi lại

Có bán  
Vó xe thượng hạng

Giá bán mới sửa lại cho những vó và ruột xe kéo và xe máy  
HIỆU Bergougnan  
thứ thượng hạng



Vó xe kéo mới cái, giá là 6 50  
Ruột xe kéo mới cái giá là 2, 25  
Vó xe máy mới cái giá là 2, 20  
Ruột xe máy mới cái giá là 1, 20  
Có trữ bán tại  
Garage Trần-đất-Nghĩa Cántho  
• A. Clanna Biên-hòa  
• E. Poisson Pnom-Penh  
Hàng chính-cho Namky và Cao-man  
L. DESMARQUE et C<sup>ie</sup> - 135 Rue  
d'Espagne & Saigón.

Sách hữu ích nên mua mà xem

Như là máy bơm hương chừa đặng giúp việc quan và máy ông Điện-Chủ nên mua để dùng trong nhà thì nên mua trong cơn có việc.  
Giá người đời một năm cho đến tới sao cho khỏi việc này việc kia. Xảy thì nhiều thì ít, h cho khỏi.  
1- Vay mượn biết Phần sự Hương chức phụ tá quan Biện-lý ra thê nào? Thì mua "TUYÊN-TRA-PHÁP-LỆ" của ông Võ-văn-Thưm, giá là... 2\$00  
2- Muốn rõ Thủ-cách Sanh-tử hôn-thú và Đờ-dời, nên mua cuốn "SANH TỬ HÔN-THÚ" của ông Võ-văn-Thưm, mới in rồi, giá là... 2\$00  
3- Muốn rõ việc kiện thưa đến Tòa công hết thấy những người làm dân nhà nước ra thế nào, nên mua quyển "TUYÊN-TỬ THẾ-LỆ" của ông Võ-văn-Thưm dịch ra chữ Quốc-An-rành-rẽ, giá... 1\$40  
4- Muốn biết phần sự Hương-chức cả quyền Giao-trác và thi hành án trong vụ kiện hộ của người Pháp-quốc, như Trường-Tọa nên mua cuốn "THỨC-KIẾU MỚI" của ông Dương-văn-Mea giá là... 3\$00  
5- Muốn theo về việc làng thì nhận giấy tờ Sấm và cổ điển-thờ ghe cô tranh-hồ. Chia gia-tài. Cho vay đặt nợ. Cầu chứng. Con niêm. Khẩn và mua đất, giá đất Nhà-nước. Mướn họa-đồ đo đất; nên mua cuốn sách "SÁCH THƯỜNG DỤNG" của M. Trần-Kim, giá là... 2\$00  
6- Lúc rảnh rỗi nên coi cuốn tướng "KIM THẠCH KÝ DUYÊN" của ông Bôi-quan-Nghĩa kêu là ông Thổ-khoa-Nghĩa, kỹ là một An-văn-chương rất đáng đáng và mấy chữ nào khó đều có giải nghĩa rõ ràng dưới mỗi trường giá mỗi cuốn là... 0\$80.  
Nay quí vị Ai mà muốn cho số sách của mình được rành-rẽ, thì nên mua cuốn Pháp-biên chép số sách" của ông ĐO-VAN-Y Quản-lý nhà in Hậu-giang Cántho.  
Số thứ sách mới trên sách, như Qui-vị có mua xin phụ thêm 0\$21 là tiền gửi mỗi quyển.  
Có trữ bán tại Nha-in Hậu-giang Cántho.  
Xin viết thư và mandat cho M. ĐO-VAN-Y Quản-lý An-quân An-Hà CANTHO.

Le Gérant ĐO-VAN-Y

CANTHO LE 14 OCTOBRE 1926 - TIRAGE: 900 EXEMPLAIRES



VOUS POUVEZ GAGNER  
UN MILLION  
500.000, 200.000 ou 100.000 Francs  
en achetant une obligation  
CRÉDIT NATIONAL 1920  
Payable 20 francs en souscrivant et le solde par 21 mensualités de Treize francs. Dès le 1er versement on reçoit le bulletin de tirage et on a droit à la localité de lot gagné. Tout est participant sans tirage avec ou sans économie et presque sans s'opérer, on devient possesseur d'un titre de lot Ordre rapportant intérêt. Le Crédit National participe à 8 tirages par an, les 1<sup>er</sup> Janvier, 1<sup>er</sup> Février, 1<sup>er</sup> Avril, 1<sup>er</sup> Mai, 1<sup>er</sup> Juillet, 1<sup>er</sup> Août, 1<sup>er</sup> Octobre, 1<sup>er</sup> Novembre et chaque tirage comprend:  
1 lot de Un million  
1 lot de 500.000 francs  
2 lots de 200.000 francs  
3 lots de 100.000 francs  
6 lots de 50.000 francs  
Soit pour les 8 tirages: 20 millions de francs de lots par an.  
Liste gratuite après chaque tirage.  
Les chances de gagner sont donc nombreuses.  
Pour y participer, veuillez adresser 20 francs au Directeur de la  
BANQUE NOUVELLE  
8, Rue Papère, MARSEILLE (France)  
Vente conforme à la loi de 18 mars 1900,  
qui donne toute garantie aux souscripteurs

Sách mới xuất bản

Mới đây qua Tri-phá Hùng-giang Bác-ty là ông Bôi-thiện-Cần mới xuất bản bộ "KIM-VÂN-KIEU cho trẻ". Những bộ Kim-Vân-Kieu xuất bản lâu nay lượng chưa có bộ nào giải nghĩa rõ ràng và tường tận như bộ này. Quan Phạm-vào-Thập-Tông-Đức Nam Định duyệt bộ sách này có phê rằng: Vừa đây tiếp ông Bôi-thiện-Cần tri-phá Hùng-giang đệ duyệt bộ Kim-Vân-Kieu chú giải là thủ mục của cụ cố An Bôi-khánh-Điền soạn tập từ khi chú bút Đàng-Vân-Nhật-Báo, nghiên cứu hết nội kinh ngoại truyện, không hề sót một điển nào suýt sù chép nguyên chủ cho, chủ thích, dùng bằng quốc ngữ, tính hai mươi năm bút tâm công hời, mục chán nước mắt, đến nay mới là mới thành bi sách có giá-trị đáng công truyền.  
Và trong sách này ngưng điển tích chép bằng chữ nhỏ, người nào muốn học thêm chữ Hán coi thật có ích. Ai là người thích văn nôm trường cũng nên sắm một bộ Kim-Vân-Kieu chú thích này để vào thư phòng.  
Có bán tại nhà An-quân Hậu-giang. Giá mỗi cuốn 0.70

An-Phong

Kính trình công lực châu Qui khách đặng rõ: liệm tôi mua bán hơn năm năm bán rông hàng tàu, nhưng là văn xuyên lấu ubiêu, cũng là hàng vườn, nhuộm đen diều lạng thật tốt, không hề trở tôi chầy, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tới về hết chăm tới học các nơi khác đó cầm châu, hoa tr các, cũng sa lực soạn báo thảo, lực soạn thường báo đều có đủ thứ, còn hàng bác ông, hàng không thể bì kịp hàng đen của tôi, và giá: tôi bán lại rẻ, còn đó mặc trắng như thế, lượng-lực đã thứ, tôi lãnh tại Hà-nội, như quí khách muốn mua vật chi dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gửi contre remboursement.  
Cao-lãnh: Nguyễn-xuân-Trước Cán-bach

Sách đóng âm tự vị

Chữ quốc ngữ mà muốn viết cho đúng thì phải học cho kỹ lưỡng. Mà muốn học cho kỹ lưỡng cần phải có một cuốn tự vị cho rành. Tự vị quốc-ngữ mà xuất bản xưa nay thì có cuốn tự vị ông Paulus Côté, cuốn tự vị ông Génibrel và mới đây có cuốn đóng âm tự vị của ông Nguyễn-văn-Mai, là giáo sư tại trường Bồn-quốc Saigon. Hai cuốn trước thì dở và nhiều chữ hoa nhưng lại mất tiền. Cuốn thứ ba tuy nhỏ hơn nhưng giá thì rẻ, dễ cho học trò dùng thì vừa lắm.  
Sách đóng âm tự vị tu lâu đầu là năm 1917 nay đã hết rồi mới in lại lần thứ nhì. Kỳ này giá bán mỗi cuốn là 0\$50.  
Có trữ bán tại An-Hà An-quan Cántho. Ai ở xa muốn mua xin phụ thêm 0.12 tiền gửi.

Sách mới lại

Grammaire C. Augé Cours préparatoire... 0.45  
Grammaire C. Augé Cours élémentaire... 0.60  
Grammaire C. Augé Cours Moyen... 0.80  
Supérieur... 0.20  
Mémento de poche... 1.00  
Dictionnaire Larousse classique... 3.00  
Dictionnaire Armand Colin... 4.50  
Petit Larousse illustré... 3.50  
Géographie Foncin Cours Préparatoire... 0.50  
Géographie Foncin Cours Élémentaire... 0.70  
Géographie Foncin Cours Moyen... 1.00  
Géographie Foncin Cours Supérieur... 1.10  
Cartes de la Cochinchine cartonnées... 3.50  
Có trữ bán tại nhà in Hậu-giang, ai mua nhiều về bán lại sẽ tin huê bằng nhiều.