

BỒ-VAN-Y
QUẢN-LÝ

Giá bán nhật trình
AN-HÀ
Trọn năm.....5\$00
Sáu tháng.....3 00

Giá bán riêng nhật
trình L'APPEL
Trọn năm.....6\$00
Sáu tháng.....4 00

Giá bán chung hai bên
Trọn năm.....4\$00
Sáu tháng.....3 00

AN-HÀ-BẢO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
DIVISION EN QUOC-NGŨ DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TAI ĐƯỜNG - Boulevard Delanoue - Sanchơ
Directeur Politique: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA



PHẠM-KY-XUONG
CHỦ-BỐT

Về việc mua bán hay là
mua nhật-trình hay là gở
bãi đăng báo xin đề (thơ
cho M. ĐỒ-VAN-Y quản-ly

Lúc mua báo xin các
ngài chiểu cố, gởi số tiền
luôn, bòn-quản lấy làm
thâm cảm.

CON NGƯỜI

Như "già" nghĩa là mọi sự chi của phái này hành động thì đều già hết. Đối với xã-hội cũng vậy mà đối với gia đình cũng thế. Con yêu cha, vợ kính chồng, gái chừ trinh, trai chừ liệt, là cực cùng chàng đã, vì sự miệng thề đem pha, nên mới buộc mình mà làm đó thôi. Chớ ngoài miệng nó kêu tiếng luân - thường đạo - ngược, chính mình nó chẳng làm những sự tề-vi. Mà lòng nó chắt chừa đầy đều tới-phong, tay nó giám lên gây nên tội chướng! Nó ăn theo thuật, ở theo thì. Bán kim bán cổ, bán trung bán nịnh. Đổng-báo nó rập hồ thương nói, thương giồng, ái-quốc ái-nhơn. Thì nó cũng chiêm nghiệm mà nó theo. Miếng thề-sự dưng cho nó là tên vô-dụng thời thối. Ngoài ra ai chệt này chịu. Ai làm gì mặt ai. Hình-chật nó là một cái bóng bên mình của người chơn thật. Người chơn-nhân phát cý, giồng trời, nó cũng phát theo. Nhưng cơ nó không có màu, trông nó không tiếng kêu. Bật tắt đó là một cái hình dạng đen mờ như bóng tàu (ombre chinoise) vậy thôi.

Đời của nó sống chẳng ích cho đời, ăn tồn cơm của nhơn loại, ở chệt đất của tạo-hóa. Càng-khôn chừa nó còn vô ích hơn loại côn-trùng! Nếu chơn-nhân mà không có lòng ái-nhân thì cũng nên đem hết cả phái ấy ra, khép tội giời-già, chém sạch chẳng chừa một thàng con thì mới là tận tuyệt hết đặng! Chớ không biết dụng cách nào, lấy lý thuyết nào mà an đó cho nó chịu làm theo. Vì nó đã mắt cả lương-tâm rồi, nó soi gương không biết thẹn, thầy nước chẳng hổ mình, nên mới giám bạo gan hành động cái mục-dịch vô tâm của nó, mà phái chơn-nhân thương ở kỳ đó.

Tôi không biết thần giả-giới mạnh bạo là bao, trước bằng cái tia mạnh ác vàng cò lè, nên mới giám làm cho môn-dó của nó ra mẽ-mụi, ngu hèn. Vì cho có học thuật tài ba cách nào, khôn quí cách nào, cũng không thoát khỏi thần ấy đặng. Hề vướng vào thời thời!

Bởi thế nên, nó này sanh là phe giả-giới, mà trí nó tưởng đó như không. Nhiều khi nó dùng lợi-khẩu mà kích-bát phái nó giữa đám đông. Dùng ngọn bút mà chẻ đờ phái nó trên báo-giới. Thì chơn-nhân nào có biết nó là đi gi đầu! Thầy tên tuổi nó, mây mặt nó, cùng lý-luận ngoài môi nó, thì làm tướng cho là phái đảng của mình. Nhưng có mây thướt, hề nó giàu đầu thì lòi đuôi. Rớt cuộc rồi, bắt quá cho nó làm thàng hổ trên sân-khấu Võ-tru vậy thôi. Chớ ăn thua gì! Chơn-nhân thầy sự hành động của nó thì còn ai mà nin cười cho được?!

Vấn biết, thàng hề không làm gì ai, nên tha nó; mà nên phòng-hờ nó, vì nó dám thọc không chừng. Ta nên chăm-nom nó cho kỹ càng thì khá hơn! Thề mà nó đáng làm con người không? Không đáng! Nhưng nó cũng mang được áo-mào con người và đeo được y-phục con người vậy! Thì còn ai biết chắc nó là không phải là con người!

Còn nói qua phái chơn-nhân thì từ đời nào, tới đời nào. Phái này không biết nao mưng là gì. Tuy ở trên viên-dạn to tác này sẽ không bao nhiêu, mà dám giả-nhơn đổng đảo kia phải khiêm-sợ. Vì nó là giả-giới, còn người ta thì chơn thật. Sự chơn thật của người không bao giờ sờn. Dầu cho sấm-sét búa riêu nước lửa đừ-tợn cách mây cũng chẳng phải rúng lòng người chơn chánh được. Càng muốn đánh đổ, vục-dịch người, thì người càng chắc-chắn thêm mãi.

Lại nữa, phái này háng đồ-kỳ phái kia luôn. Vì nó làm màu-mè mà hại hư hại tiếng "con người" của tạo-công ban bõ. Song ghen-ghét và đồ-kỳ một cách rất chơn đại quan-nam. Một lời nói của người chơn chánh thốt ra, tựa-hư như cái tia sáng của nhật-quang xét ngay vào lòng nó vậy. Dầu chừ trái tim của nó bằng thiết-thạch cũng phải bị đau nhức vậy.

Như xưa kia lòng đoan chánh ngay thật của Hải-Thoại đến đời quí-thần kiên. Tới ki ông biết thiệt có quí-thần hay không? Song theo dị-doan và trong truyện Hồng-Bào thì bắt quá là một hợn hợn

Văn uyển

10 bài thơ tự-thuyết của M. L. M. (TIẾP THEO)

III
Còn khi co dũi với chừ châu.....
May, rui, nên hư, chừ biết đầu.....
Của-cái, ham nhiều, e cũng khó.....
Học-hành, muốn giỏi, át là lâu.....
Kẻ ngu, ít giữ, lời vàng đá.....
Người trí, hững lo, nổi bề giàu.....
Lấy-lát thân này, chớ khỏi bận.....
Chê, khen, miệng chùng, dạ không cần.....

IV
Không cầu, thương, ghét, tánh dân [thương]
Ta cứ một lòng, quyết cất-lương.....
Tìm thư phiếm mẫu, trong thế-giới.....
Giúp sự quyền-lợi, chớ quên-hương.....
Mong sao nhơn loại, noi theo phép.....
Ước dặng đổng-bang, nhằm trủng [đường].....
Nguy hiểm, dặng cay, dầu thử mây.....
Cũng vui lẫn lúc, bởi vì thương.....

V
Vi thương, chẳng nệ, lời chê khen.....
Miễn chi cho rành, chỗ trắng đen.....
Khô mỗ tự-do, kêu lúc-cốc.....
Rung chuông bác-ái tiếng len-ken.....
Cây công, đặng thủa, nhờ báo-chức.....
Thủ đại, mà khôn đời tập-rèn.....
Cải bụng yếu đời, hồi thuở nọ.....
Ngay bảm chín tuổi, tánh còn quen.....

VI
Còn quen, tình việc lạ lòng hoài.....
Chười, mắng, giận hờn, trời kẻ ai.....
Lộn-xộn, những loài, cam bích mắt.....
Om sòm, làm giọng, giả ngợ tai.....
Ấm-nỏ, yên ổn, thương phở trí.....
Đời lạnh, truân chuyên, bực hữu tài.....
Khéo diễn làm chi, tuồng rúc-rối.....
Đổi thay mào, đẹp, biết bao ngoại.....

VII
Bao ngoại máy Tạo, khuấy con người.....
Vinh, nhục, oan, ứng, lương khốc cười.....
Quần-tử thất thời, dả mây mắt.....
Tiêu-nhơn đất thế, biết báo người.....
Có khi thân thế, toan chài-nhũi.....
Không khỏi lương tâm, bấu mồi bươi.....
Ràng "Ở trong đời còn đnh nợ.....
Rắn to mà trả lính chí nơi.....

VIII
Lánh chi nơi thế ướng công sanh.....
Cái chết làm sao, đẽ được danh.....
Chưa ven lao-khang, cùng Nguyễn-Tự.....
Lại vương ăn nghĩa, với Hoàng-Anh.....
Đạo nhà, nặng gánh, nào buồn dặng.....
Ơn nước, nhiều mang, hà nếm danh.....
Nhắc đến chừng nào, thêm bực-rức.....
Biết đầu trí-kỹ, tờ lòng thành.....

ma giả-giới; Mà nó là giả-giới nên mới kiên mẽ lòng chơn-thật của người. Ấy lẽ cơ-nhiên!?

Sự chơn thật chẳng luận cùng. Hả yêu nước, mền nói, thương cha tướng anh; thì yêu-mền, thương tướng. Dầu cho bị cầm đồ mà phải sa vào thần giả-giới đi nữa; cũng chịu thiệt là mình giả-giới thôi. Chớ không bao giờ giả-giới mà chịu làm tướng chơn thật. Ồ! Thế mới đáng mặt con người biết bao!

Bởi cơ cho nên:
Muốn biết con người thật rất khó.
Mà muốn làm được con người thật [cũng không dễ gì!]
M. LANG-QUÊ
tự: Thiệu-Hoa

IX
Tang thành muộn tỏ, bạn tri-âm.....
Ngồi nói ai kia, khó kiếm tìm.....
Rất cô, hao hơi, cùng kẻ điết.....
Mỗi tay nhọc sức, với người cảm.....
Ngọc vàng, thử kỹ, còn chi ngại.....
Tiền bạc, coi sơ, át phải làm.....
Quyết mượn văn-chương, bày ý kiến.....
Họa là gặp gỡ, khách đổng làm.....

X
Đồng-làm, ai đó? Hỏi ai ơi.....
Muốn kết cùng đây khá ngộ lời.....
Hiệp ý, vậy vàng khi tình toán.....
Đau lưng, giúp đỡ, lúc đưa bơi.....
Đề hay danh mất, hồi năm ngoai.....
Khó hiểu thân còn, đến bữa mới.....
Tận thế vì chừa, chừa hết chuyện.....
Tri người, nào phải, kếm chi trời.....

Số sau sẽ có đăng tiếp những bài, đề là:
L. M. M. tự thuyết
Viết theo lối văn xuôi, như tiểu-thuyết, có nhiều chuyện rất kỳ-cụ, rất ngộ nghĩnh, đáng tức cười.....

Hội đổng quán hạt
VẤN ĐỀ TẶNG THUÊ
Trong mây vấn đề mà Hội-Đổng

Quảng-Hạt bán-tính-kỳ-nhóm này có vấn-đề tặng thuê là quang hệ hơn nhưt.
Theo bản dự toán năm 1927 của chánh phủ Đ. P. thì số bên xuất tới 78 triệu. Mà các khoản bên thâu cộng chung lại chỉ được có 70 triệu. Thế thì bên thâu kém hơn bên xuất 8 triệu. Nay muốn hai bên cho cân nhau, chánh phủ muốn đặt ra thuê mới và sửa thuê cũ lại. Ý kiến của chánh phủ trong việc tăng thuê ra thế nào thì có biên rõ trong tờ trình cho Hội-Đổng-Quảng-Hạt.

Kỳ nhóm ngày 26 Aoút rồi đây thì vấn đề tặng thuê ấy đem ra giữa Hội-Đổng, Quảng-Hạt đặng mây ông nghị viên bán tính. Ý kiến mây ông nghị viên đại để như sau này:

Theo ông Lê-quang-Trình thì trong bản dự toán mà bên xuất trội hơn bên thâu ấy là tại chánh phủ Đổng-Pháp còn đề nhiều khoản tiêu-phi quá đặng (như là tiền tiêu về sở thơ-tin lập ra tại Marseille, tiền trợ cấp cho các phái bộ của chánh quốc gọi qua Mỹ và Nhật, tiền tiêu về việc binh, v.v.). Mây khoản tiền phi ấy có thể hoặc là bớt được hoặc là bỏ dứt được.

Ông Lê quang Trình nói rằng, khi nào chánh-phủ muốn tăng thuê thêm, trước hết chánh-phủ cần phải diện bằng cơ cơ rằng rằng các khoản tiêu phi khoản nào cũng đều là cần yếu cả, không có khoản nào mà số tiền cao quá, nhưng muốn biết coi có khoản tiêu phi nào mà còn xa-hóa quá không, thì cần phải có một Hội-Đổng để kiểm duyệt lại các khoản tiêu phi biên trong bản dự toán. Chừng nào Hội-Đổng ấy kiểm duyệt mà thấy thiệt quá mây khoản tiêu phi khoản

Tri-Trung-Hòa

Đại-Dược-Phòng Cánhơ
TAM SẮC BỒ HOÀN TRỊ các chứng hư nhược, đờn-ông, đờn-bà, con nít đều dùng được cả, đờn-bà không có con, nống lâu sẽ có con, v.v. mỗi ve.....1\$ 50

CƠ MỤI ĐIỀU KINH BẠCH ĐÁI HOÀN TRỊ chứng đờn-bà đặng kinh nguyệt không đều, huyết bạc; mỗi ve.....1\$00
ĐỒ PHÉ THÁNH DƯỢC THỬY TRỊ chứng ho và hư huyết, mỗi ve.....0\$40
HỒA ĐÀM CHỈ KHAI TẮNG TRỊ chứng ho lao, ho gió, mỗi bao.....0,10

NGŨ LÂM BẠCH TRƯỚC HOÀN TRỊ chứng xích-trước, bạch-trước, huyết trước, lâm trước, mỗi ve.....0,40
Ồ KẾ BẠCH PHỤNG HOÀN TRỊ chứng hư thai, tiêu sảng, kiah nguyệt bất đều.....1 hộp 2 hoàn.....0,60
1 hộp 4 hoàn.....1,20

ĐƯỜNG HUỆY BỒ THÁN TẮNG TRỊ chứng thần-thể suy nhược, bổ dưỡng nguyên khí, mỗi ve.....0,60
THIÊN SƯ THIỆT TRỆ LÝ TRỊ chứng cam tích cen uit an uống không tiêu mỗi ve.....0,50

BÁC BỮU NHÂN DƯỢC TRỊ bệnh con mắt hai lăm, mỗi ve.....0,50
THIANG TANG BỒ TẢ HOÀN THUỐC BỔ TẢ MỖI VE.....10,10
LẬP CHỈ TẮNG THỐNG MỖI CHỈ.....0,10
TIÊU NHỊ CAM-TÍCH TẮNG THUỐC SÁNG LẠI MỖI CHỈ.....0,10
NHƠN SÂM HẢO SIỀNG MỖI CHỈ.....0,30
HỒNG BẠCH LỢI CHƯNG MỖI CHỈ.....0,20

TRÍ-TRUNG-HÒA

Tiệm thuốc bắc, tại đường cầu tàu lỵc-tính số tại 32 CÁN-THƠ

nào cũng không có thể bỏ hoặc bớt được, khoản nào cũng là cần yếu cả thì chừng Hội-Đổng quảng Hạt sẽ bàn qua cách phân tăng làm sao. Đoạn ông Trình bàn rằng: nếu chanh phủ muốn đặt ra thuê mới đặng cho bên thâu bên xuất cân nhau, thì chánh phủ không cần phải tăng thuê người Langsa hoặc người bòn quốc. Chánh phủ cứ tăng thuê người Khảnh thì cũng đủ.

Theo lời ông Héraud và Céro, trước khi Hội-Đổng Quảng Hạt bàn qua vấn đề tặng thuê thì hai ông xin chánh phủ cho người đại biểu đều phân tỏ các việc cho rõ ràng.

Còn ông Lefèvre thì bàn hàng như vậy: Hội-Đổng Quảng Hạt không nên biểu đổng-tính về việc tăng thuê.

Chánh-phủ muốn kiếm 8 triệu bạc. Còn chúng ta thì muốn có một nghị viện. Thời thì tiến trao chào mừc. Chánh-phủ muốn có tiền trước hết phải cho chúng ta được có cái nghị viện xin đó. Chừng nghị viện ấy lập ra rồi thì nghị viên có quyền kiểm xét các khoản thâu xuất của tài chánh quảng hạt và cả Đổng-Pháp nữa.

Ông Labaste lại khác. Ông nói rằng ý kiến của chánh phủ về việc tăng thuê cũng có nhiều chỗ chánh đáng chớ không phải không. Nên ông xin các ông nghị viên không

nên như thiết không theo ý kiến ấy.

Mấy vị nghị viên bản tính như vậy, đoạn quan Tổng-Trưởng sẽ Tài-chánh cắt nghĩa mọi việc như vậy :

Chánh phủ cần phải có 8 triệu bạc. Muốn được số tiền ấy, hoặc là phải đặt ra thuế mới, hoặc là phải bớt trong mấy khoản chi tiêu. Bớt trong mấy khoản chi tiêu là việc bất đắc. Thì chỉ còn có đặt ra thuế mới mà thôi.

Kể đến ông Hội trưởng Hội Đồng Quảng hạt nói rằng: trong mấy khoản chi tiêu của chánh-phủ Đông-Pháp còn có chỗ xa hoa. Tỷ như chánh phủ vì muốn gúp một người chụp hình kia mà phải lập ra một sở riêng cho người ấy, năm nay tốn hết 40.000\$, v.v.

Đoạn ông Lefevre xin Hội Đồng Quảng Hạt đừng chịu bản định về việc tăng thuế thì 15 vị nghị viên cũng đồng một ý ấy.

MỀ CỜC

Trong thượng tuần tháng Aout việc thương mại mề-cờc ở Namk rất đình đứ, không được tầu tới, vì giá lúa gạo càng ngày càng tăng lên mãi, không ngưng.

Lại phần chái an lúa ở lục tỉnh chờ lên cũng ít nữa: vì vậy nên mấy nhà máy xay lúa cũng không dám chịu mồi xuất cảng.

Và xưa nay các nhà máy chịu mồi xuất cảng cho ngoại-quốc nhiều là nhờ mấy chiếc chái vận tải ở lục tỉnh chờ về nhiều mới có đủ mà xuất cảng, nay lúa ở lục tỉnh chờ về ít quá thì lúa gạo ở đâu mà hông chịu mồi xuất cảng cho nhiều được ấy cũng vì giá lúa gạo tăng lên mãi không ngưng, nên các vị điển chủ người nào còn lúa trong vựa thì còn không giá cho cao chưa chịu bán sớm. Và lại lúc này ở lục tỉnh lúa còn lại cũng không bao nhiêu.

Nhứt là gạo trắng lại còn mất hơn nữa, Tầu và Nhứt đều có gởi thơ qua hỏi mua nhưng các nhà máy không dám chịu chái giá, chỉ tin phỏng mà thôi, lại cũng không dám làm tờ chái giá lâu ngày và tin giá rất cao, ấy là phỏng ngừa giá gạo bên này còn tăng lên nữa. Vì các cơ trên đây mà Tầu và Nhứt đều thôi thần không dám mua. Cho đến cuối tuần, nghĩa là tới ngày 14 Aout mà giá gạo cũng chưa ngưng còn tăng lên mãi.

Xin lược biên giá mề-cờc ngày 14 Aot cho độc giả trông. Giá lúa mỗi 100 kilos đem đến nhà máy không kể bao:

- Lúa Vinhlong.....6\$60
- Lúa Gocong.....6.85
- Lúa Baixau.....6.80
- Lúa Baclieu.....7.00
- Lúa Sadec.....6.40
- Lúa Cairang.....6.70
- Lúa Trảng.....6.35
- Lúa Cao-miền)Đỏ.....6.05

Giá gạo lớn 100 kilos đem đến bên, khởi thuế vụ gì khác: Gạo dặt rượu 5 phần nạt (5%) 9\$30 Giá gạo trắng 100 kilos đem đến bên, khởi thuế vụ gì khác: Gạo số 1-25 phần tâm (25%) 11\$40 Gạo số 2-00 phần tâm (40%) 10,65 Gạo số 2-50 phần tâm (50%) 10,15 Xem thẻ thị biết giá mề-cờc trong thượng tuần ra sao!

Quan Toàn-Quyén tới Xiêm-la-quốc.

Quan Toàn-quyén đã tới Xiêm-quốc hồi bảy giờ tối ngày 25 Aout. Trong lúc ngài đi đường đều được binh yên. Liên đó ngài và nội phủ hộ đồng đi viếng tòa Ngoại-vụ bộ-thương-thư để kỷ từ Pháp-Xiêm giao hảo. Qua buổi chiều ngày sau là ngày 26 Aout Xiêm-quốc Hoàng-đế bầy tiệc tiếp đãi ngài và phái bộ một cách thân mật.

Hoàn hải tặc văn

KỶ THAI DỊ SÀNG

Sanh một lần đốn đũa con gái ở gần tỉnh lỵ Phan-Thiết (Trungkỳ) có một người đàn bà Anam, năm nay độ ngoài ba mươi tuổi, người chồng làm nghề buôn cá. Người đàn bà này có chửa đã gần hai năm chưa đẻ, bụng dạ to lớn, gặp hai các người đàn bà chữa khác, bà con làng xóm ai cũng lấy làm lạ.

Mới hôm trước đây người đàn bà ấy đau bụng chỉ trong một lát rồi đẻ ra bốn đứa con gái. Trong bốn đứa ấy có hai đứa tay chừa không đủ, có lẽ khi lúc ở trong bọc thai bị chẹt vào ở giữa nên tay chừa không sinh ra được! Hai đứa con gái tay chừa không đủ ấy đẻ ra được một hồi thì chết, còn hai đứa kia thì mạnh mẽ như thường và người đàn bà ấy cũng không hề chi cả.

Mới lần sinh được bốn đứa con thật cũng lạ thay! còn người đàn bà ấy cũng lấy làm thống khổ lắm.

MỘT NƯỚC MỚI TÌM ĐƯỢC

Ở BẮC-BANG-DƯƠNG

Ở nước Anh có hơn mười người, lập thành một đội để đi thăm dò các chỗ hiểm yếu ở bên Cực-Bắc. Từ mùa hè năm ngoái thì bắt đầu ra đi; đã lâu ngày không thấy tin tức chi cả, tưởng là gặp bước không may: phải bỏ thủy ở chơn trời góc biển. Nào ngờ tháng trước đây có bốn người, nói trong lúc đi đường chỉ một người bị bệnh chết thôi còn chín người kia đều đứng bình an vô sự. Cách vài ngày

thì tất cả chín người đều về đến nước-khả nhặng.

Anh, anh em chúng bạn, lấy làm vui mừng đến hỏi thăm thì chín người ấy nói: Ở trong Bắc-Bang-Dương có một cái gò rộng ước hai mươi dặm vạn dặm nước Anh.

Người ở trong đó lấy lòng chim đa thù mà mặc áo, phong tực rất thuận nhà không tranh dành nhau, mà cũng không phải là đại đội; khí chúng tôi mới đến cu-lao ấy thì có ý sợ hãi, sau người bèn thổ lộ dài cùng chúng tôi có vẻ vui mừng, chúng tôi ở đó 3 ngày rồi đi.

Cứ như lời của đội thám hiểm ở nước Anh nói đó thì ở cu-lao ấy cũng đáng gọi là một nước nhỏ, mà chưa ai từng biết, nay người Anh mới tìm đến lần thứ nhứt vậy.

Mua đồ tây

Annam ta ai lại chẳng thích, chẳng ưa mua đồ tây, vậy nên có nghe nhiều vị thừa lúc đồng phật-lãng lên này, gọi mua đồ bên hãng Saint-Etienne rất nhiều. Chẳng ngờ hãng lại quá khôn tin theo giá 11 quan, nên làm cho nhiều vị mua đồ hãng ấy chẳng được vui lòng, vì khi gọi mua thì tin chừng 100 đồng bạc là đủ đến lúc đồ qua tới thì số liền tăng lên tới 170, 180 đồng bạc lận. Vì vậy có nhiều vị không có sảng bạc trước phải lo chạy gần muốn hụt hơi.

Nhưng biết sao kéo nài được. Lại nghe mấy hãng lớn trên Saigon xưa nay bán theo giá quan, hãy giờ cũng đòi ra giá bạc cả.

Vì sợ có nhiều vị chưa rõ nên viết bài này để vị nào chưa biết được khỏi lầm.

N. Y.

Thời sự

Cantho BỊ KẾT TÀI VÀ GHE CHÁI Lối 11 giờ tối bữa 27 Aout rồi đây một người đàn-bà tên là Trần-thị-Lành 40 tuổi ở làng An-phú-Tân (Cầu-kè); ngồi xuống hơi ra tầu Bảo-Nguyên được quá giang tầu mà đi lên Tràon. Lúc xuống đến gần tầu, lại vì bị nước chảy mạnh, nên rùi phải bị ép vô chiếc ghe chái, xuống bị mất kẹt ở giữa (tầu và ghe-chái, làm cho thị-Lành phải bị ép, cần và mình bị nhiều vết tích cũng

LỜI RAO

Kính lời cùng quan khách dặng tường:

Tôi mới dọn một cái nhà ngủ để hiệu là: HOTEL TRẦN-ĐẤT (Nghĩa lại khách lâu) môn bài 26, đường kinh lập Delanoue ở gần nhà hát hồng Casino, châu-thành Cantho. Có dọn mười sáu cái phòng sạch sẽ, khoan khoái và đẹp đẽ lắm. Trong mỗi cái phòng có đèn chường điện dặng kêu bồi; tại nhà ngủ có telephone số 16, tiện bề cho quan khách chuyển vãng với người quen ở xa; có bán cơm tây. Bởi thiết tha và có lễ nghi.

Vậy xin quan khách có dịp ghé nghỉ một chuyến thì biết, chờ tôi không dám bảo chưởi nhiều lời.

Nay kính,

HOTEL TRẦN-ĐẤT, Cantho-Ville

NHÀ HÀNG BÁN CƠM TÂY

Kính trình quý khách rõ: Kể từ ngày 8 Aout 1926 tôi khai-trương nhà hàng bán cơm tây tại Trung-châu Lữ-quán, N° 18 Boulevard Delanoue tại Châu-thành Cantho. Tôi có mượn được nấu ăn khéo để lo dọn món ăn cho đẹp miệng qui-khách. Phòng ăn tôi cũng dọn theo kiem-thời, có quạt máy plasong và nước máy để cho qui-khách rửa tay. Chúng quan nhà hàng tôi có làm một mái hiên, để qui-khách uống rượu và café. Nhà hàng Trung-châu nhờ đất thế ở nhâm góc 2 đường đại lộ, lại thêm có cái mái hiên cao-rào khoan-khoát, cho nên qui-khách đến đây thì giờ nào cũng được mát mẻ lắm.

Trong một nhà hàng bán cơm tây đến cần như là sự vệ-sanh, sự tinh-khiết; cho nên về khoản này tôi gần sức làm cho được vừa lòng qui-khách.

Cái xin qui-khách nhưm dịp đến nhà hàng tôi một phen thì rõ.

Quý vị ở xa muốn đặt lịch xin đến tôi hoặc gởi thư thương nghị, thì tôi sẽ cho một người nấu ăn có tiếng là Tư-Núi đi theo lo việc nấu-nướng.

ĐỒ-VĂN-Y

Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest et de l'Hôtel Central
Kính dọp

Khi cứu được thị Lành đem lên bờ, làng số-tại lấy khai báo chứng cứ rồi dạy chồng Thị-Lành lập tức chở chị ta đến nằm nhà-thương Cantho mà dưỡng bệnh. Còn nội vụ khai báo làng giải đến quan Biện-ly Cantho mà xử lịnh.

Soctrang

TÔI TÔI CÙNG KHÔNG ĐAM BÁT NỮA!

Đêm 28-Aout 1926 có sáu bảy đứa tiểu qui liệu ghe bà già làm ma nhấc chời! có hai người ăn mặc đồ đen rình bắt, nhưng rui bắt lầm người không liệu, song cái cách bắt của hai người áo đen khác lắm, sùng lục-liến kê ngay trong mắt hồi sao dám liệu ghe người ta? người ấy nói tôi mới vừa đi đến đây nhưng không biết phạm vào cái tội lệ gì mà hai chủ bắt tôi lại cầm sùng hăm dọa tới thế ấy? Vậy nếu như tôi là người có tội liệu ghe đi nửa chớ không phải là ăn cướp sát nhưn gì mà hai chủ làm như vậy, không phiền lòng hai chủ bắt tôi, tôi dich thân đến ông có dặng hỏi tôi cang phạm vào tội gì? Ở lối đó người đi đường thấy một người linh tuấn thành, mới lại phân trần sau trước và xin lịnh bắt nội vụ, thì người linh tuấn thành nói: trời ơi! tôi không dám bắt hai người đó nữa da! Bởi

CÓ MỖI NGÀY
lại uống
MỘT VIÊN THUỐC HƯƠN
CỦA **ÔNG**
L'ONG-Y DEHAUT
uống trước khi dùng cơm,
thì **CHẮC ĐANG KHỎE MẠNH LƯỜN**
và ngăn ngừa các chứng bệnh nguy hiểm bởi
tai họa: hư hay là ảo không đều mà anh ra.
Thuốc nước này trị các chứng bệnh:
NEURÔ DẦU, AN KHÔNG TIỂU,
NANG BAO TỬ, CHỒNG MÁT,
KHÔNG THƯ THỜI.
BÁN TẠI: Nhà Ông Lương Y
DEHAUT, 117, Faubg. St-Denis
Paris, cũng khắp trong mấy
tỉnh thuốc.

không biết hai người đó là ai? Nghe lại mới đi một hồi thì hai người áo đen kia có nói phải quấy với người đi đường, nên em chuyện. Giữa châu thành mà còn dờ cái quyền thế hăm dọa người, thoãn như chốn làm sơn cùng cốc thì chừng ấy còn hoành hành lực nào nữa? Mong sao người cai quản trong ty ấy dạy bảo lại cách nào và cũng ước cho những người ấy sửa đổi cái tánh hung dữ với đồng bào lại, cho khỏi cái tiếng, còi đầu nậu đầu. Súng sáu má đưa ngay mặt, bẻ lăm, vì lâu nay cũng đã xảy ra nhiều việc rui ro, Ai ơi! xin lấy nghị cho mình, có biết cầm dặng cây sùng sáu ấy hoai chớng ?!?

Đ.V.

CANTHO-NAMVANG (PnomPenh)

Hãng xe hơi TRẦN-ĐẤT-NGHĨA Cantho-Ville (Cochinchine)

Dưa hành-khách từ Namvang-Takeo-Chaudoc-Longxuyen-Cantho - (Tới Cantho có xe đi Soctrang-Baclieu và Longmy) Xe của Bồn-Hàng đều có bảo-kê, và sơn màu xanh, có chạy một sợi chỉ màu vàng và có vẽ hình Mặt-trăng, xin Hành-Khách lưu ý.

KÍNH,

Kính cùng qui-khách dặng tường:

Kể từ ngày 1^{er} Juillet 1926 Bồn-Hàng dặng thêm bốn cái xe Autocars dặng đưa Hành-Khách lên xuống: mỗi ngày 2 cái chạy lên Namvang, 2 cái xuống Cantho.

Namvang-Takeo-Chaudoc-Longxuyen-Cantho-Soctrang-Baclieu-Longmy (Bachgiu).

Giờ xe chạy định như sau này:

Mỗi ngày tại Namvang khởi sự chạy 5 giờ sáng, tới Cantho 2 giờ chiều kịp xe đi Soctrang-Baclieu và Longmy.

Mỗi ngày tại Cantho khởi sự chạy 5 giờ sáng, tới Namvang 2 giờ chiều.

Hành-Khách ở Soctrang-Baclieu-Longmy-Vinhlong muốn đi Namvang thì phải lên Cantho nghỉ một đêm, sáng đi Namvang thì tiện lắm, vì mỗi ngày đều có xe của Bồn-Hàng chạy luôn luôn và đúng giờ, vì không có trạm đầu lâu hết.

Xe có đèn dầu cùng đúng giờ vì Bồn-Hàng lo tu bổ từ từ. Mọi người giúp việc trên xe tiếp rước hành-khách từ từ luôn luôn. Xin qui-khách sảng lòng giúp Bồn-Hàng cho mau tân phát, rất cảm ơn.

Nay kính

HÀNG XE TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, CANTHO.

HÀNG XE HUYNH-MINH-THÔNG, PNOM-PENH

LỜI RAO

Đèn điện

Nước đá

ĐÈN ĐIỆN.—

Kính lời cho quý vị dặng tường:

Tại hàng tôi có sầm mấy đèn điện thấp từ 50 ngọn tới 100 ngọn đèn; mỗi ngọn sáng 50 bougies, để cho mướn. Ai muốn mướn đi xa hay gần xin gởi thơ thương nghị. Khi hỏi giá xin nhớ nói đường bao xa, thông thương cách nào, và mướn mấy đêm.

NƯỚC ĐÁ.—

Tại hàng tôi có sầm một cái máy làm nước đá; Mỗi ngày làm được 1000 ki-lô; Có hai thứ Thứ lớn cân nặng 20 ki-lô, thứ nhỏ cân nặng 10 ki-lô.

Bán lẻ mỗi ki-lô 0\$06—Bán sỉ 0\$05 móg chực ki-lô. Nước đá trong, không có bọt và lâu tiêu. Cách làm thiệt sạch sẽ vì có quan thấy thì nghiệm rồi. Ai muốn mua giờ nào cũng được. Xin quý vị chiều cõ và giùm giúp tôi cho mau tân phát, rất cảm ơn.

Nay kính

TRẦN-ĐẤT-NGHĨA, Cantho

