

ĐỒ-VAN-Y
QUAN-LÝ
 Giá bán nhật trình
AN-HÀ
 Trọn năm.....5400
 Sáu tháng.....3 00
 Giá bán riêng nhật
 trình L'APPEL
 Trọn năm.....6400
 Sáu tháng.....4 00
 Giá bán chung hai bên
 Trọn năm.....10400
 Sáu tháng.....6 00

AN-HÀ-BẢO

MỖI TUẦN XUẤT BẢ NGÀY THỨ NĂM
 EDITION EN QUOCQU DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricole Commerciales et Industrielles

NHA BÁO Ở TẠI ĐƯƠNG—Elevard Delanoue—Cantho
 Directeur Politique: TRAN-DAC-PHÀ

PHẠM-KY-XUONG
 CHỦ-SỐT

Và việc mua bán hay là
 mua nhật-trình hay là gở
 bài đăng báo xin đề thơ
 cho M. ĐỒ-VAN-Y quản-ly

Lúc mua báo xin các
 ngài chiếu cố, gửi số tiền
 luôn, bản-quản lấy làm
 thăm cảm.

QUAN THÔNG-ĐỐC NAM-KỲ

Viếng tỉnh Cánthơ

Theo tin đăng trong kỳ báo trước, ngày 17 Juillet này Quan quyền Thông-độc xứ Nam-kỳ là ông Le Fol có đến viếng tỉnh Cánthơ. Ngày ấy các công-thực, các nềo đảng và các phò-xá đều có treo cờ; cả Châu-thành dọn-dẹp sạch-sẽ, cờ tam-sắc phát-phơ xem thật là vui vẻ trong cuộc hoang-nghinh quan Thông-Độc.

Lúc 8 giờ sớm mai, xe hơi quan Thông-Độc chạy đến Cánthơ thì có quan Chủ-tỉnh, quan Phó-bò, quan Kỳ-lục, các quan Chủ-quận, các vị Chánh phó tổng, Ban-biện, Hội-đồng, các Ban-trưởng khách-trú và các hương-chức làng đứng chờ sẵn nơi cầu Bạc (bên đò Caivón—Cánthơ) tiếp chào quan Thông-Độc.

Xe tới dinh quan Chủ-tỉnh thì có các quan Langsa đến ra chào ngài. Đám đạo giầy lác, quan Thông-Độc lên xe cùng quan Chủ-tỉnh đi viếng các sở, như là: Tòa-bò, sở bách-phần kêu là sở hàng-khoảng, Tòa-án, Đường-dương và Học-đường, v.v... Khi viếng xong các sở, quan Thông-Độc đến nhà công-sở làng Tân-an (Châu-thành) là 11 giờ, được cho viên quan, quí chức, Annam yết kiến ngài. Xe hơi vừa ngừng bánh, quan Thông-Độc và quan Chủ-tỉnh bước xuống thì có các quan chủ-quận, tổng làng hầu tiếp rước, tiếng pháo hoang nghinh dòn lòn, nhạc tây thổi bản "Marseillaise" chào mừng, hai vị Thượng-quan đỡ nón chào lại.—Chứng nhạc Fanfare giết tiếng, quan Thông-Độc vào công-sở, quan Chủ-tỉnh Beneyton bên trình diện các quan Chủ-quận, các ông Tri-huyện hàm, các vị cai-phó tổng, Ban-biện, Hội-đồng và hương-chức làng cùng Ban-trưởng khách-trú cho quan Thông-độc biết. Lễ trình diện xong, thì quan Phủ Chủ-quận Châu-thành là ông Trương-van-Nga đứng ra trước mặt quan Thông-Độc đọc một bài (Pháp-ván) để chúc mừng quan Thông-Độc đến viếng tỉnh Cánthơ ngày hôm nay. Đại ý xin tỏ cho quan Thông-Độc biết rằng: dân chúng tỉnh Cánthơ thấy đều được lạc nghiệp an cư, rất thành tâm hoan lạc mà tiếp nghinh ngài. Chúng dân cứ giữ một niềm trung thành và cầu chúc cho Mẫu-Quốc được thái bình thanh vượng luôn luôn, dân chúng cũng hết lòng phụ trợ Mẫu-Quốc trong lúc nào Mẫu-Quốc cần mượn dền. Chẳng những lúc Âu-

châu-dại chiến mà thôi; như mới rồi đây tăng trợ giá-tiền (relèvement du franc) thì dân cư tỉnh này đóng tâm giúp sức được thắng số luôn luôn như mây kỳ quặc-trái trước vậy. Quan Phủ cũng có xin cùng nhà-nước mở lòng an huệ mà hi xả cho học-trò bỏ trường lúc nọ, vào học lại—Quan Thông-Độc tiếp trả lời cảm ơn quan Phủ và các viên quan quí chức tế-tự hôm nay rất đông đảo mà tiếp rước ngài thật là trọng hậu. Ngài lấy làm khen ngợi cái lòng trung nghĩa của dân cư Cánthơ đòi dài cùng Chánh-phủ từ bao giờ đến bây giờ cứ giữ một mực phục tùng chẳng chút sai. Ngài lấy làm vui mừng được đến viếng tỉnh này, thầy được mùa màng thanh mậu. Như là về khoản học trò, quan Thông-Độc nói tương tât lâu. Ngài nói rằng: Chánh-phủ cũng rõ biết việc học-trò làm lộn-xộn và bỏ trường đó là một việc vô-cần chẳng ăn chịu vào đầu cả—Chánh-phủ cũng sáng lòng ăn-xả cho chúng nó, kỳ nhập trường tới đây sẽ cho chúng nó vào học lại, và lại việc này, ngài cũng đã có tỏ cho dân chúng biết, lúc ngài đi vàng dân ở tỉnh Rạchgiá, Bảclieu, v.v... Chánh-phủ sẽ đuổi học những tên nào có tánh biếng-nhác, hay sanh sự làm quấy trong trường. Chánh-phủ làm như thế thì rất hữu ích cho các học-trò kia, được yên ổn mà trau dồi đèn sách.

Vậy kể từ đây: cha mẹ học trò (những trò bị đuổi về việc làm greve lúc nọ) hãy vào đơn xin cho con mình vào học lại, kẻ dục vọng nào (bị ai xui dục) mà bỏ trường—được Chánh-phủ xem xét đuổi những đứa sanh sự ấy mà thôi. Còn bao nhiêu sẽ được ăn-xả. Còn về tiền học-phí, theo thể-lệ, thì nhà-nước phải đòi—nhưng mà đòi những nhà nào có thể trả được, còn những nhà nghèo, nhà nước cũng thi an mà bỏ qua cho.—Đoạn ngài nói qua Hội-Canh-nóng tương-tê và Ngân-hàng trong tỉnh Cánthơ, thì ngài có lòng tặng khen Hội-trưởng, là ông Võ-hiền-Đề điều-dinh được sôt-sáng; nếu chỉ hội mới được thanh toán, và ngày thêm đó-sợ như vậy.

Kể đó thỉnh ngài và các quan dùng một ly Champagne rồi ông Võ-hiền-Đề mời quan Thông-Độc đến xem phòng-văn của hội và của hội Khuyển-Học hiện thời đang tạm trú nơi tầng lầu của nhà công-sở Tân-an. Xem xong: Quan

Văn-yên

Nhài
 Ngồi nghĩ càng tin nỗi nhớ ai!
 Nhớ ai lòng nhớ ngân-ngơ hoài!
 Nhớ khi khoảng ng cầm tay hồi
 Nhớ lúc đêm thuy mìn miệng cười
 Nhớ chen kim-bóng nh rượu rồi
 Nhớ câu bạch-tục vận thơ bài
 Nhớ sao đi đứng ra ra nhớ
 Đêm có năm canh nhớ đến mười.
 Hy-Tốno

Hoài Việ-Chi Cánthơ
 Từ thuở vương rạng cái nợ tình
 Lời thề đó kết d. đây tình
 Canh tràng nhớ (n buồn cho phận
 Ngày lung trông (i tui lấy mình
 Vàng-vàng bên (a cầu hái-thệ
 Mơ màng trước (hít chữ sơn-minh
 Việ-Chi chàng (bị hay chàng nữa?
 Thiếp nguyện (cùng chàng ven tiết trinh
 Đoàn-Nương
 Ngự Trung-Châu Lữ-Quán.

Xem bực sảo hóm
 Hàn-mặc này ai đã mấy thu?
 Giang-san đi lại cảnh mà mù.
 Núi treo trên vách trời nghiêng-ngửa,
 Trăng mọc trong tranh đất tối hà.
 Cây cỏ hết trông sương nhiễm nhự
 Châu-chiến nào thấu sử công-phu!
 Xưa nay nay (vực máu nặng đấm,
 E nỗi tang-tành cuộc bể đũa!
 Long-xuyến: NGUYỄN-THANH-ÚC

Tình ái hữu
 Xét kỹ ra thời cũng tự nhiên
 Xưa nay thịnh khí vẫn tương truyền
 Thương yêu cho rõ tình đồng chủng
 Giúp đỡ nhau là nghĩa thêu niên
 Bận thả càng đông càng có thể
 Anh em vì nghĩa, há vì tiền!
 Cùng chung một-bạc bát-trười triệu
 Cái mối thâm tình phải kết liên.
 Huy-Cường

Vịnh Công-chùa Phi-Long
 Đứng khèn Công-chùa nước Tây-Liên
 Vâng gành non sông một danh liễn
 Thề báo nghĩa chông-thần chẳng quên
 Mong dền ơn nước dạ nào xiên
 Tác tông cổ-Quốc châu lai-làng
 Muốn dạm quê người gió hắc-hiêu
 1 hành bai kể chỉ thân liên-yếu
 Ngân thu danh tiết mảnh gương treo.
 KINH-THÀNH

Thông-Độc đến dinh quan Chủ-tỉnh mà dùng tiệc trưa rồi ngài lên xe trở về Sài-gòn nội ngày đó.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa cho cha mẹ học trò nghe về việc học-trò bỏ trường ở Sài-gòn, Mỹ-tho và Cánthơ, theo lời ăn-huệ của quan Thông-Độc Le Fol đã hạ cò ni-xả (nói ở đoạn trên đây) cho học-trò trở vào học lại, ngoại trừ mấy tên làm biếng học, tánh-hạnh xấu-xa, hay sanh dứ rầy-rà với chúng bạn thì bị đuổi luôn—cha mẹ học-trò phải gởi đơn cho sớm, được quan trên xem xét cho kịp trước ngày nhập học (15 Septembre) Chừng tựu trường tới đây nhà-nước sẽ cho học lại. Nhớ lấy mà gởi đơn cho mau mau.
 T. T.

Oan gia nghi giải, bất nghi kiết

Ấy là một câu thăm trâm của bực thanh liễn truyền bá, vì ai ai cũng phải một khi làm lồi, hết cơn hết hỏa rồi đến hồi hồi hận, ấy lẽ cố nhiên, đến cơn ngủ ngoài trời thì ta phải suy cày-xé cùng, kinh mà chi, chẳng cũng mà chi, khôn đợi, sang hèn thì ai cũng một thì sống chết, ba vạn sáu ngàn ngày là đều vọng ước, chờ có mấy ai bước đến ngày cũn, vậy thì trong muôn việc ta nên thương lấy ta, và ta cũng nên trọng lấy ta, vì nếu ta hiền kẻ ấy, thì biết bao giờ cho kẻ ấy thân ta, mà nếu ta có khinh thì kẻ ấy, thì biểu sao kẻ ấy trọng ta nặng, trên cõi trần hoàn này ai cũng hình hải gan óc, ai cũng trần truân khi mới lọt lòng, lớn lên ai khôn cũng nhờ học, ai giàu cũng nhờ mạng số, quí hèn suy kém cũng chẳng qua một chữ thời, thế thì theo lời siêng luận của kỹ giá trên kia tưởng cũng không đến nỗi báo hại cho nhơn quần xã hội, và liên đây kỹ giá xin thuật một cái cổ tích cho nhập với đề, nguyên ở về huyện Từ-Xuyên có hai người tên Đại-Lượng, với Hứa-Tĩnh cùng thì coi cùc, hai người kết bạn với nhau tuy là không sanh với vườn ao thươu nọ, cho không khi rời nhau một bước Lượng lớn hơn Tĩnh hai tuổi, từ ngày kết bạn thì Lượng có một ít của tiền, mới tình với Tĩnh đi đến xứ xa đường có khai thường lập nghiệp, hai anh em gặp hồi vận đal, buôn một lời mười chẳng bao lâu trở nên một nhà tư bản, người anh mới tình với em rằng: anh em ta đi xứ xa làm ăn khá, nhưng nhớ đến mồ mà thân sinh thì không vui tât đạ, chỉ bằng nghèo xứ ta hơn là giàu ở xứ người, vậy thì anh như định trở lại quê nhà. Khi anh em đi hũc nặng thoi đi đặng năm ngày, đường còn chừng một ngày nữa thì tới nơi, song đi gặp nhâm mùa hạ nên trời nắng nán qua, đến một cái miếu Thần-hoàng thì anh em mới vào đuc năng dưới cội cây đa, bỗng chốc người anh trong lòng bán loạn, nổi trận lôi đình, xem lên Tĩnh như kẻ thù chẳng chng đợi trời, thế nào cũng phải giết cho đặng, nên mới nói thiệt với em, này em không biết tại sao mà anh em ta đến đây còn chẳng bao xa nữa thì đến nhà, rồi anh em ta đồng hướng sự thanh nhân cho phỉ công cực nhọc, mà khiến cho lòng dạ anh như rùng như đói, bây giờ đầu cho vàng muốn x qua cũng xem thường, muốn là an yên uống huyết em eno đặng thì mới thôi tâm lòng, người em nghe vậy thì chẳng chut ngại ngần, thông thả nói: anh em ta thương nhau như ruột, nay mà khiến cho lòng dạ anh như vậy, th, em cũng cam tâm thọ tử cho anh đặng, oai kỳ sơ nguyên: Lượng hỏi: vậy chớ em có doi knut gì không? nói cho qua viet keo để ntra em thanh con mư net dơi tội nghiệp.
 Em nói: tôi chỉ khát nước lắm, anh em the nào cho có nước em uống thì nay. Thời đê qua đi đến xóm trước kia, nhưng qua sự em kiếm đường tàu (nốt).—Đen, anh có lòng nghi ngại như vậy thì anh hãy lấy tay trái em vào gốc cây này.—A! thế thì đặng, người anh trời trong mới đi xin nước, đặng

Tri-Trung-Hòa

Đội-Dược-Phòng Cánthơ
 TAM SẮC BỒ HOÀN trị các chứng hư nhược, đờn-đng, đờn-bà, con nít đều đung đượ cả, đờn-bà không có con, uống lâu sẽ có con, v.v. mỗi ve.....1450
 CƠ MỤI ĐIỀU KINH BẠCH ĐAI HOÀN trị chứng đờn-bà đàng kinh nguyệt không đều, huyết bạc; mỗi ve.....1300
 BỒ PHÉ THÁNH DƯỢC THỤY TRỊ chứng ho và hư huyết, mỗi ve.....040
 HÒA ĐAM CUI KHAI TĂNG TRỊ chứng ho lao, ho gió, mỗi bao.....0,10
 NGŨ LÂM BẠCH TRƯỚC HOÀN TRỊ chứng xích-trục, bạch-trục, huyết trược, làm trược, mỗi ve.....0,40
 O KẾ BẠCH PHỤNG HOÀN TRỊ chứng hư thai, tiêu sảng, kinh nguyệt bất đều.....1 hộp 2 hoàn.....0,60
 1 hộp 4 hoàn.....1,20
 DƯỠNG HUYẾT BỒ TỰN TẬP TRỊ chứng thân-thể suy nhược, bổ dưỡng nguyên khí, mỗi ve.....0,50
 TIÊU NHÍ TIÊU TRỆ LỘ TRỊ chứng cam tích con nít ăn uống không tiêu mỗi ve.....0,50
 BẮC BỬU NHÃN DƯỢC TRỊ bệuh con mất hai lăm, mỗi ve.....0,50
 THANH TANG BỔ TẢ HOÀN THUỐC BỔ TẢ mỗi ve.....0,10
 LẬP CHI TĂNG THỐNG MỖI CHI...0,10
 TIÊU NHÍ CAM-TIẾU TĂNG THUỐC SÁNG LẠI MỖI CHI.....0,10
 NHƠN SÂM BẢO SIÊNG MỖI CHI...0,30
 HỒNG BẠCH LỢI CƯỜNG HỒI CHI...0,30
 TRÍ-TRUNG-HÒA
 Tiệm thuốc bắc, tại đường cầu tàu lục-tỉnh số tại 32 CÁN-THƠ

này bằng đầu có một vị thần xuất hiện nói với Tĩnh rằng: kiếp trước nhà người giết nó cũng tại chốn này, nên ngày nay nó ngồi nhâm trêu dộng xương của nó thì không thể nó người đặng; vậy ta cho người hay cho người khỏi nhọc lòng thân oán. Tĩnh nghe vậy trong lòng lại càng hân hái quyền sinh đặng đến tội mình, khi tên Lượng trở lại đưa nước cho Tĩnh uống thì chẳng khác nào uống đặng ngựa tầu, tên Lượng xem thấy lấy làm lạ, mới hỏi, này qua chẳng phải vì em tiền muốn đoạt lấy một mình, nhưng mà qua phải giết cho đặng em đây cùng tại gì đầu khiến nên, chớ qua cung đau lòng lắm, nhưng sao qua xem sắc diện của em tươi tắn như thường vậy em? Thưa anh ngày nay là ngày cui cũng của em, đầu cho em buồn to thế nào cũng không khỏi tay anh lặn sớt, vì kiếp trước tôi lỡ giết anh, bởi xưa vậy, thì nay phải trả, tưởng cũng không oan ức gì! nếu anh chẳng tu với em, anh đao chđ này thì ro, tên Lượng đảo thẩy hải cốt mới tưởng sau trước, nhưng mà tên Lượng bèn nghĩ: nếu bây giờ mình giết nó đặng rồi, vì từ phía không người lại vàng song e mới sau này nó sẽ giết lại mình thì biết bao giờ cho rời oan-trái; thôi thì chớ chấp làm chi chuyện cũ. Anh em mới đê huê ra về, từ đó anh em lại càng thương yêu khắn khặc, kính đĩnh sự nghiệp, cời vợ sanh con, một nhà đầm ấm, thế mới gọi rằng: oan gia nghi giải bất nghi kiết...đo.
 A. Đ. G.

Fondée en 1918

THUẬN-THANH

BOTTIER - CHAPELIER
7, Rue des Calisses - Hanoi

Khả năng Qui-vi đáng kể, thêm lời đóng giày tây, và làm nên nhiều kiểu đẹp, giá rẻ, xin chú ý tôn trọng cổ. Bán sỉ, giá thực rẻ.

Chủ-tiêm NGUYEN-TIEN-HAM, kính mời
CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE



Sách mới lại

Kim-Vân Kiêu, Cung-Oán, Kim-Thạch
kỳ-duyên là những sách rất có tiếng xưa nay, văn-chương tùy-bút, tinh tế thâm trầm, tác giả là những tay trứ-danh trong văn giới nước ta. Những người ham đọc sách cũ mua mà xem ấy là những sách văn-địch về đường văn-chương xưa có lợi về đường đạo đức.

AI MUỐN MUA XIN ĐI THỜ ĐEM CHO: "AN-QUAN AN-BÀ CANTHO"



Cuộc đánh số Panama

Dòng trước 20 quang có phước trúng được
500000 quang

AI MUỐN THỬ SỚM, KHÔNG BIẾT CHỨNG MINH ĐƯỢC TRỞ NÊN GIÀU CÓ LÊN là mình đánh số Panama, mình mua mandat đóng lần đầu 20 quang, sau 1 tháng đóng 30 quang, đóng tiếp 10 tháng tiếp theo. Khi mình đóng 20 quang, Công-ty sẽ gửi cho mình một cái số để mình đóng lần chót, được 101 kỳ số số mình đóng coi họa may trúng mà lãnh tiền. Số Panama không trước thì sau thì nào cũng phải trúng từ 500.000 quang, 250.000—100.000—10.000—5.000—2.000—1.000—chợt hết là 400 quang.

Một năm xổ ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 15 Août, 15 Novembre. Mỗi lần xổ rồi, công-ty sẽ gửi đến cho mình một cái bản kê chi số đã ra cho mình để số của mình.

Cả thấy chờ trúng 20 triệu quang.

AI MUỐN THỬ SỚM LÀ N GIÀU TRONG NHAY MẮT THÌ MUA MANDAT 20 quang đóng cho BANQUE DE CREDIT COLONIAL, RUE PAPÈRE, MARSEILLE, (FRANCE), còn sau sẽ đóng 10 tháng mỗi tháng 30 quang nữa. Trời ngó lại có biết chứng đâu, nên làm thử làm!

CHAMPAGNE IRROY

Là thứ Champagne ngon vô song

Có bán lẻ tại TRUNG-CHAU LŨ-QUAN
18 Boulevard. Delanoue. CANTHO
Mỗi ve 3\$00

Ki nào muốn mua nguyên thùng xin viết thư cho Mr DŨ-VĂN-Y Cantho mà thương nghị.

GÂY MŌN

Thuốc SIROP de
DESCHIENS
có huyết bổ

Cho hung tảo máu men, kỳ là một vị thuốc của các Lưỡng-y trứ danh. Cho hanh thính bộ tủy và các thứ thuốc cơ tểnh xác. Các nhà thường tại thành Paris đều dùng nó. Tên các nhà Paris: DESCHIENS, 3 đường Paul-Bonary và các nhà bán thuốc.

"Le Livre de la Terre"

Ấy là tên một quyển sách mới xuất bản tại An-Hà-An-quan Cánh. Tác giả là ông Le Nestour đến điều ở Rachgiá. Ông Le Nestour qua Nam-kỳ ta trót 50 năm nay, trước làm quan sau đi qui điền và lập nghiệp tại Hòn Tre, thuộc tỉnh Rachgiá.

Trong sách này ông bàn về cách trồng cây, trồng bông lập vườn cách nuôi các loài súc vật, cách làm nhà cửa. Ông bàn đến vấn đề nào cũng rõ ràng làm thiệt là một người rất từng trải, rất kinh-lịch. Đọc sách ông ai ai cũng có thể học thêm nhiều việc có ích, mà nhứt là mấy nhà nông gia An-nam ta lại càng nên đọc sách này.

Đất Na-kỳ ta là đất phì địa, thế mà ngoài việc làm ruộng thì ít ai biết trồng cây giống cây trái nào, hoặc nuôi giống súc vật nào mà thu hoạch lợi cho nhiều cũng như bên nước Pháp vậy. Ông Le Nestour trót năm mươi năm ở xứ này chỉ nhờ lập vườn, nuôi súc vật mà làm giàu to. Ta nên đọc sách ông cho biết cách thế ông lập nghiệp ra thế nào.

Sách này
Có trữ bán tại An-Hà-An-quan Cánh



Trị nhứt mỗi và chứng đau lưng

Các chứng như mỗi người ta hay có là: đau lưng, nhức mỏi, nhức gân có mỗi xương móng, xương sống v.v. Các chứng này lại có thêm nhiều chứng khác như là: nhức đầu, đau óc-bông, bán toán, đau là bị nước-tiểu của mình không tinh-khiết; bởi 2 trái thận có bệnh mới sanh ra các chứng như vậy.

Vậy thì hãy dùng thứ thuốc hoàn hiệu "PILULES FOSTER" uống vô số được hết liền. Thuốc hoàn này uống chẳng có dễ chỉ nạt tất cả, nó làm cho máu của mình trở nên tốt, nước tiểu được trong trẻo, trí bộ thận mình được mạnh giỏi luôn.

PILULES FOSTER bán ở Specia-cas Foster 25 rue St Ferdinand Paris 7^e ở các nhà bán thuốc tây đều có trữ bán, hãy hỏi mà mua để dành uống trừ bệnh đau lưng rất thảy.

TENTEZ LA FORTUNE

ouvrez lui votre porte

Danh số Panama được làm giàu

Dòng 15 quang trước, có phước trúng được
500.000 quang

Mua mandat gửi trước 15 quang, sau gửi mỗi tháng 20 quang trong 15 tháng thì đủ. Khi Công-ty số Panama được 15 quang trước thì sẽ gửi cho mình một cái số để cho mình làm chót, được tới kỳ số số mình đóng coi số mình có trúng không! Số Panama không trước thì sau thế nào cũng trúng từ 500.000 quang tới 1.000 còn nhỏ hơn hết là 400 quang.

Này là một cuộc đánh số có lợi nhiều không biết chừng nào, đâu khi được (lợi), cũng không mất tiền vốn của mình.

Cả thấy chờ trúng 200 triệu quang. — Mỗi năm xổ ra 4 kỳ: 15 Février, 15 Mai, 15 Août, 15 Novembre. Mỗi lần xổ rồi, Công-ty sẽ gửi cho mình một cái bản kê chi số đã ra, được mình để số mình.

AI MUỐN THỬ SỚM MÌNH, CÓ KHI GẶP MAY TRỜI ĐÓNG PHƯỚC HIỆ ĐÓN hãy mua mandat gửi trước 15 quang cho nhà:
BANQUE NOUVELLE, 8 Rue Papère 8, Marseille (France)
còn sau đóng 15 tháng, mỗi tháng 20 quang, thì mình được làm chót và lãnh tiền số của mình mà chờ ngày trúng lãnh tiền.

BISCUITS QUOC-NŨ

Bánh này là của xứ An-nam ta làm ra, làm ngon, rất thơm tho, dễ ăn được, không kém gì bánh tây, mà giá rẻ hơn nhiều. Mỗi hộp chỉ có 0.55. Xin quý vị mua thử, thì biết bánh này làm rất tinh khiết và ngon. Mua bánh Quốc-Nữ tức là giúp cho người đời sống thêm phần sung sướng công-nghệ.

Có trữ bán tại
TRUNG-CHAU LŨ-QUAN CANTHO
và AN-BÀ AN-QUAN CANTHO

Một tập lịch sử

rất có giá trị của nước Chiêm-thành
(TIẾP THEO)

Ở nước ta lúc ấy đương phụ-thuộc nước Tàu, đến đời vua Đinh-liên Hoảng, là năm 368 mới dựng được một nước tự-lập, mà nước Lâm-áp đã trước ta 311 năm lập nên một nước tự-chủ, nghĩa thật hùng-vi thế! Chúng ta đâu dám lấy sự Lâm-áp đã diệt-vong mà gọi là một giống người không có giá trị gì trong lịch-sử được.

Từ-lúc Âu-liên đã lập nên nước Lâm-áp, nước Tàu cứ phải lo sợ, không can thiệp gì đến được, mà nước Lâm-áp cũng chẳng phụ-thuộc với ai, chính một toại-kỳ hoàn-toàn tự-chủ, ghi vào lịch-sử, vinh-diện bất-chừng nào.

Từ-lúc Âu-liên đã lập nên nước Lâm-áp, nước Tàu cứ phải lo sợ, không can thiệp gì đến được, mà nước Lâm-áp cũng chẳng phụ-thuộc với ai, chính một toại-kỳ hoàn-toàn tự-chủ, ghi vào lịch-sử, vinh-diện bất-chừng nào.

Đến năm 338 là năm thứ hai niên hiệu Hàm-Khang nhà Tấn. Phạm-Giật chết, người tướng là Phạm-Vân cướp ngôi làm vua.

Phạm-Vân nguyên là một đứa đầy tớ của một người tù-tướng huyện Tây-Quyển, quận Nhật-nam thường đi đánh dê trong khe, được hai con cá chép, liền bót thành sít, bèn lựa làm con dao, lấy làm linh-dị là n, chú với thần rằng: nếu ta cầm dao này chém vào vách đá, mà đá vỡ tan, thì ta sẽ làm vua nước này. Chém vách đá quả đứt ra làm hai. Phạm-Vân khi ấy có lòng tự-phụ, đi đâu cũng cầm con dao ấy theo, thường đi buôn bán sang Tàu, đến thành Lạc-Dương xem thấy chế độ thượng-quốc, lấy làm hâm-mộ lắm, đến năm 314 là năm đầu niên-hiệu Kiến-Hưng nhà Tấn, mới đến Lâm-áp làm tể cho Phạm-Giật, bày cho Phạm-Giật làm lâu-dài thành quốc, biệt xa khi giới, Phạm-Giật tin yêu lắm, ban cho làm tướng.

Phạm-Vân đã được Vua tin dụng, bèn tìm cách đem pha làm cho con cháu Phạm-Giật phá tội, mà Phạm-Giật không hề nghĩ đến.

Phạm-Vân dụng quân hơn chót, đã được lên làm vua, chỉ với người trong giống-giới mình, thường có cái lòng nghĩ kỳ lạ; mà cũng người gian-thâm lại lấy cái mưu sâu sắc, làm cho người hiền-lương phải tội, để lợi rai gian-mưu mình, ấy là một cái là thường, cho nên phải Phạm-Vân là cũng phải.

Đến khi Phạm-Giật mất, không còn người con cháu ở nơi nước, Phạm-Vân bèn cướp ngôi làm vua, bắt bắt thế-thiếp Phạm-Giật nhốt trong một lồng sắt cao, bỏ người nào theo mình, thì cho làm cung nhân, người nào không theo, thì cầm cả không cho uống-nước, khiến phải đói chết.

Phạm-Vân đã lên ngôi vua rồi, bèn sắm-obiến các bộ-lạc khác, mở mang võng-giới được rộng thêm, có quân-lính hơn bốn năm vạn. Phạm-Vân là một kẻ ác, và đời sống xấu, cho nên Phạm-Vân thường có ý muốn xâm lược nước khác, để mở

manh tiến đồ, nước nhà.

Nhân dịp quân Thi-sử cháu Gian là Khương-trang khải-hoan Hán-tráp làm chức Thái-thủ Quận Nhật-Nam tức là tỉnh Quảng-binh bấy giờ tham-tào nhều nói. Hán-tráp đã chết. Tạ-Trạc mới làm chức Thái-thủ cũng như thế, dân Quận Nhật-Nam thì oán quan Thủ đã nhiều ngày, sau đến Hạ-bào-Lam làm Thái-thủ, lại mà dám trừ sắc, chính-trị càng hết-rối, năm 317 là năm thứ ba niên hiệu Vĩnh-Hòa nhà Tấn. Phạm-Vân bèn đem binh sang chiếm lãnh quận Nhật-Nam giết Hạ-bào-Lam lấy thay thế, dân quận Nhật-Nam đều phục cả. Thủ-sử cháu Gian là Châu-Phiên lại khiến Lưu-Thông làm quan Đốc-bộ đem binh đến trấn giữ, Phạm-Vân lại đánh đuổi đi, đi lần đến đất quận Cửu-dre tức là tỉnh Hà-Tĩnh bấy giờ gửi thư cho Châu-Phiên yêu cầu lấy một Hoành-Sơn làm địa giới nước Lâm-áp.

Châu-Phiên không chịu, nhưng Phạm-Vân cũng chiếm cứ được không chịu lui quân về. Năm 349 là năm thứ năm

hiệu Vĩnh-hòa Phạm-Vân chết, con là Phạm-Phật nối ngôi, ông chiếm cứ quận Nhật-Nam luôn, con Hắc-thu sai Thái-thủ là Quán-Tiêu đem binh đánh đi, Phạm-Phật mới lui về Lâm-áp.

Xét lịch-sử nước Lâm-áp, trong thời kỳ này là một thời kỳ rất vẻ-vang, tuy nước Tàu là một nước rất cường-vĩ trong lúc bấy-giờ, mà cũng không làm sao được, sau lần mới khôi-phục lại quân Nhật-Nam.

Năm 399 là năm thứ ba niên-hiệu Long-An nhà Tấn, cháu Phạm-Phật là Phạm-hồ-Đạo lại đem quân chiếm lấy Nhật-Nam. Cửu-ban làm cho các thủ-linh lập phải khổ-luôn, có một trận đánh bại được quan Thái-thủ Nhật-Nam là Hắc-Thuận, Thái-thủ Cửu-dre là Túc-Binh sau cái đến năm 413, là năm thứ mười niên hiệu Nghĩa-Hy, Thủ-sử Chác-Giao là họ-tộc-bộ mới giúp yem được.

(Còn nữa)

