

# AN-HÀ-BẢO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
ÉDITION EN QUOC-NGŨ DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles  
NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯƠNG - Boulevard Delanoue - Cantho  
Directeur Politique: TRẦN-BÁC-NGH.A

**BỘ-VAN-Y**  
QUAN-LÝ  
Giá bán nhật trình  
**AN-HÀ**  
Trọn năm.....5\$00  
Sáu tháng.....3 00  
Giá bán riêng, nhật  
trình L'APPEL  
Trọn năm.....6\$00  
Sáu tháng.....4 00  
Giá bán chung hai bên  
Trọn năm.....10\$00  
Sáu tháng.....6 00

**PHẠM-KY-XUONG**  
CHỦ-BỐT  
Về việc mua bán hay là  
mua nhật-trình hay là gở  
hài đấng báo xin để thơ  
cho M.ĐB-ván-Y quản-ly  
Lúc mua báo xin các  
ngài chiểu cõ, gởi số tiền  
luôn, bõn-quản lý làm  
thăm cãm.

## LẬP HỘI MUA BÁN LÚA

Cột để bảo chữa quyền lợi cho nhà nông và dân chủ xứ mình bấy lâu bị thất về tay ngoại khách

Chàng bao lâu đây, tại Châu thành Cantho sẽ có lập thành một hội lớn mua bán lúa. Hội này để hiệu là "Thuận-Thành" sẽ được đõ-số, vì số bạc vốn định là 200.000\$. Người đứng ra soạn tạo là M. Liêu-quang-Khinh Thông-phẫu trợ sự nơi văn-phòng quan Trạng-sư Idylle ở Cantho. Còn các hội-viên thầy đều là người danh giá đại diện-chủ ở bốn tỉnh hoặc ở các tỉnh lân-cận như là Vĩnhlong, Trà-vinh, Sadéc, Rạchgiá, Sòctrăng, Bảclieu, v.v...v.v...

Tôi rất hân-hạnh mà được đọc tờ thi chí chung các điều-lệ của hội—Thâu đáo tường tận cái chủ-nghĩa và những cách thức hành-động của hội rồi, theo sở kiến của tôi, thì hội này: nếu được lập thành, thật là một hội đại hữu ích cho các điền-chủ và các nông-gia Annam ta lắm. Tôi nói đây là đúng đắn lý mà nói, chứ chẳng phải qua-bạ theo người soạn-tạo bao giờ— Nếu quý vị chưa đủ tinh, xin quý vị đọc hết các điều-lệ của hội thì quý vị mới rõ chắc là đều

đúng. Xứ ta là một xứ giàu về lúa-gạo tất nhiên cái quyền lợi to lớn phải ở nơi lúa-gạo mà sanh ra. Nhưng mà bấy lâu nay cái quyền lợi to lớn này chỉ về tay khách ngoại bán thâu thủ. Thật là đáng tiếc, trời để lợi to cho quốc dân ta, mà quốc dân ta không được toàn hưởng...! Ấy cùng bởi người mình thường có tánh hay đọc thiện kỹ than, ít chịu chung cùng hiệp với nhau mà gìn giữ mỗi lợi xứ mình.— Người bày lập hội Thuận-Thành này, dụng cái ý kiến hay để làm mục-dịch của hội, cõ giúp sức cho các điền-chủ, các nông-gia của người mình, để khỏi bị tay khách ngoại bán đứng làm trung-gian, như từ bao giờ đến bấy giờ, để hưởng gạt quốc dân ta mà đoạt lợi. Ôi! quanh năm: mùa nước thì tay làm chơn búng, muối mòng đeo cẩu, còn mùa khô thì nắng táp nám máy, cháy da phỏng trắng, mồ-hôi đượm giọt, quốc dân ta lầy lầy lao thân từ cực nhọc nhiều bề mới làm ra được hạt lúa, đi lại: cái lợi mình không hưởng được trọn; để cho họ ngày tháng được ăn no ngủ kỹ, xuống ngựa lên xe, chường đèn lúc: chỉ dùng ba tai lưới, xao huyết ám mưu, gạt lớp quốc dân ta mà hưởng 2 phần lợi, còn quốc dân ta chỉ còn một phần hạ là may đó. (Xin cáo

đồng ban, hỏi giờ mà xõ lòng vì quốc dân mình chịu cực khổ làm ra lúa, mà để cho kẻ khác ở không ít cực nhọc, được hưởng lợi nhiều— nên nói đồng-dài đường như sai để-mục— vậy tôi xin tiếp nói về việc hữu ích của hội Thuận-Thành sẽ làm cho các điền-chủ, các nông-gia, khi được thành lập.)

Bây lâu nay: các nông-gia điền-chủ xứ ta bán lúa cho khách-trú thì chàng bao giờ bán được y giá mua của các nhà máy-xay ở Chợ-lớn. Tỷ như: Các nhà máy-xay ở Chợlớn định mua mỗi tạ lúa là 3\$30 thì bọn khách-trú đi mua lúa phải mua sứt giá chừng 3\$10, 3\$20 cho được tẻ lời. Ấy vậy: cái lợi trong mỗi tạ lúa 1, 2 cật hoặc 5, 7 chiêm cho bọn khách đây tức là cái lợi của các điền-chủ nông-gia ta đó.

Hội "Thuận-Thành" lập ra cõ để để bảo cứu cái lợi mà đồng ban ta bị thất bấy lâu nơi tay khách-trú buôn bán lúa. Trách-nhậm của hội chỉ để làm mai-môi cho 2 đảng: kẻ mua người bán. Mỗi ngày tại Hội-quán ở Cantho thường có để giá lúa y giá ở Chợlớn. Các nhà máy-xay lúa ở Chợlớn định mua giá nào, thì hội cùng mua theo giá đó, hội cứ lãnh tiền huê-hớng trong mỗi tạ lúa ở tay người mua là đủ. Các điền-chủ muốn bán lúa của mình theo giá Chợlớn, xin do nơi hội, như chưa tinh chắc, thì gọi điền-tín lên Chợlớn hỏi coi có quá giá vậy chăng.— Hội lập đây thật là cõ lòng bình vực quyền lợi về lúa gạo cho xứ mình— ta chỉ xem các hội-viên của hội toàn thì là người điền-chủ giàu có lớn.— Mà ý này nếu họ không lập hội này, thì huê lợi điển thổ của họ cũng dư dả cho họ tự dụng thập phần: bởi họ nóng lòng vì mỗi lợi to trong xứ mình, mà đồng-bào cực nhọc thì cõ, còn lợi thì để cho kẻ khác hưởng, rất ướng, rất tiếc! Mà ý này mới chung cùng với nhau mà gây dựng cái hội này, ấy là mây ông vì cái lợi chung trong xứ nên gần sức mà làm ra; chứ chẳng phải mây ông có ý riêng lo lợi gì cho mây ông đâu.— Vậy xin các nông-gia điền-chủ đồng ban mình hãy đồng tâm vì một mỗi lợi chung cho nhau mà tăng thành giúp hội cho được bền vững miêng viêng. Có lúa bán nơi tay của Hội thì cũng như mình được bán ngay lúa mình cho các nhà máy-xay ở Chợlớn vậy, mà mình lại khỏi tốn cõng, tốn số phí chờ lện tới đó— Ấy

**Ngũ canh**  
Ac lạn non doái, cảnh nhà-nhem  
Sao thưa nhấp-nhoáng bóng lim-dim  
Giò đưa vườn cảnh rung rinh lá  
Trăng soi thêm hoa-lấp-ló rêm  
Mơ-mit bên nhà màu tỏa khói  
Nhật-thưa sương núi tiếng gù chim  
Ai ai gặp lúc vữa ngơi việc  
Trò chuyện vui vầy giết ngủ êm.

II  
Bốn phương phảng lạng cảnh trời  
[thanh  
Vấn dã nghe hồi trống trở canh  
Đường vắng người đi nhà khóa chặt  
Lầu cao nguyệt chiếu, bóng xiêu chính  
Gọi nhau ngoài ruộng, tuần sớt ốc  
Cầu Phật trên chùa, tiêu tụng kinh  
Bụi trúc lập-lè con lửa dõm  
Phong riêng cõ khách nảo chung tình.

III  
Trống lâu nghe dũ dũ ba dũ  
Kià nọ đêm thanh đã nửa rồi  
Hồn khách bàng-khuàng nơi lạ đất  
Bóng nga thấp-thoảng về lưng trời  
Gió lay cây dõn mình nghiêng ngả  
Sương đượm hoat-trời miêng mìn cười  
Đèn hánh chớp-chồn trên án sách  
Như kêu như gọi một mình ai.

IV  
Non thân phảng phất khách còn mơ  
Vàng dã nghe dũ dũ trống dõm tu  
Mặt nước trăng là lòng sóng dõn  
Lung trời mây án bóng sao thưa  
Gió lai tình giết chim xao-xác  
Sương phủ mờ đường vật ngẩn-ngơ  
Một góc trời đồng hây sắc lạ  
Tiếng gà dục dã bận lòng tơ.

có phải là tiện cho mình: đã được lợi mà được nghĩa là mình giúp cho hội vững vàng, mỗi lợi sẽ trang chung cho nhau cộng hưởng, hơn là để đi nghe (đây là làm nghe ã) những lời chưởi ngót (nó đem con tép, như bát con tôm, mà mình không ngờ) thả dõng dĩa-dĩa, rồi cứ bán lúa mình cho kẻ ngoại bán, thì mình phải bị thất lợi hoài hoài, như thườ giờ đó, lại mình còn mang chủ bắt nghĩa vô tâm tăng trợ đồng báo là khác nữa. Sau rồi chàng khỏi bị tiếng cười-chê, dèm-pha cho người mình là một giống dân vô thân-ái, vô đoàn-thể vậy.

Vì được thâu đáo tận tường cái mục-dịch của hội T.T. là một mục-dịch để bình vực quyền-lợi chung cho các nông gia điền chủ trong xứ mình, nên tôi xin để mây lợi vào báo, trực xin các điền-chủ, các nông-gia hãy dõ ý: hẽ lúa của mình làm ra thì mình cứ bán cho Hội "Thuận-thành" là một hội đáng cho người mình tinh cậy—đã không thất lợi cho mình chút nào, mà lại còn giúp được nhau trong đường thương mại, cho kiên cõ, cho thành vượng. Thật là nhưt cõ hưởng tiện, xin các ông hãy chủ ý lấy. Mong mỗi thay!

PHẠM-KY-XUONG

## Văn uyển

**Hàn mai chột linh khách thối năm**  
Bông chũt đả nghệ trồng diêm năm  
Đầu núi lờ-mờ vãng thỏ lờn  
Ngọn cây lóng-lánh hạt sương dầm  
Lao-xao hành khách trên đường [chuyến]

Túi-bụi nhà nông dưới ruộng chãm  
Lấp ló vãng ó trên mặt bẽ  
Non sông rục-rỏ cảnh quang-âm.  
NGUYỄN-HÙNG-TẮC

**Cảm hoài**  
Cỏ phòng trăng-trọc suốt đêm thâu  
Càng nghĩ càng thêm ruột rối nhâu...!  
Xốt phận lưu...! Át khách  
Thương người cõ...! qu khuất ngàn dẫu!  
Rấp toan nhắm mắt khuấy lòng đau  
Còn phải vương tay gạt lệ sầu  
Cái nỗi riêng này ai rõ được...?  
Tri-âm chừng cõ biết cho nhau.  
D. D. D.

**Ông LE FOL**  
Viếng tỉnh Cantho  
Cõ tin chiếu ngày 15 Juillet cho hay rằng: Quan Thống-Độc Le Fol sẽ đến viếng Cantho ngày thứ bảy 17 Juillet này. Qua ngày 4 Août 1926 ngài sẽ tháp tùng quan Toàn-Quyền...! viếng Cantho một lần nữa.

**QUAN**  
**Thống-Độc Nam-kỳ**  
viếng tỉnh Rạchgiá  
Ông Le Fol Thống-Độc Nam-kỳ ngồi tàu chaloupe về đến Rạchgiá lúc 7 giờ sớm mai ngày 4 Juillet này. Quan Chủ-tỉnh cõ trần thượt lễ nghinh tiếp ngài rất trọng hậu tại Tòa-bố Rạchgiá. Đến 9 giờ, quan Thống-Độc đi viếng nhà công-sở ở-lại, đây là nơi viếng quan chức sắc Annam lễ lựu chực sẵn tiếp rước ngài— Khi quan Thống-Độc an vị, thì cõ ông Nguyễn-chánh-Ngo Hội-đồng địa-hạt đứng ra thay mặt cho dân chúng Annam xin quan Thống-Độc mở lòng nhơn-hậu cho những học trò (vị việc bở trường lúc nọ mà bị đuổi) trở vào học lại— Vì phần nhiều trong số học trò bị đuổi đó, bởi nhà nước với làm nghe lời xũt dục, hoặc là bị ép uống mà làm theo— Nay nếu nhà nước lấy oai mà trừng-trị, đuổi hết thầy học trò đã bở trường lúc đó mà đi, thì thật là tội nghiệp thãm-thiệt cho chúng nó lắm— Chẳng những vậy mà thôi, lại còn sanh làm đều phiền rầu cho những cha mẹ học trò chẳng may đó. Lại thêm cõ thầy dân chúng Annam cũng lấy làm thương xót cho đám học trò bị đuổi và thầy đều đồng tâm xin nhà-nước mở lượng hải hà mà ăn-xã tội thì kia cho chúng nó trở vào trường học lại như trước.

Ông Le Fol bèn đáp lời rằng: ngài sẽ thi ân mà cho các học trò đó học lại và hứa sẽ bãi việc bở-thương học-phí cho những cha mẹ học trò nghèo. Ngài sẽ ra lệnh trường-trị đuổi hết những học trò cõ tánh biếng-nhẽ không chịu học hành và hay sanh dõn làm chuyện quấy, xũt-dục chuyện bở trường đó.— Cách trừng-trị đó là hữu ích cho các cha mẹ học trò kia, lại là một cách để ngăn ngừa

## Tri-Trung-Hòa

**Đại-Dược-Phòng Cảnhtho**  
TAM SẮC BỒ HOÀN trị các chứng hư nhược, đờn-ông, đờn-bà, con non đều dùng được cả, đờn-bà không cõ con, uống lâu sẽ cõ con, v.v. mỗi ve.....1\$ 50  
CƠ MỤI ĐIỀU BÌNH BẠCH ĐÁI HOÀN trị chứng đờn-bà đàng kinh nguyệt không đều, ...; mỗi ve.....1\$00  
BỒ PHẾ THĂNG ĐƯỢC THUYẾT TRỊ chứng ho và hư huyết, mỗi ve.....0\$40  
HÓA ĐÀM CHỈ KHUẤT TĂNG TRỊ chứng ho lao, ho gió, mỗi bao.....0,10  
NGŨ LÂM BẠCH TRƯỚC HOÀN TRỊ chứng xích-trục, bạch-trục, huyết trước, làm trước, mỗi ve.....0,40  
O KÊ BẠCH PHỤNG HOÀN TRỊ chứng hư thai, tiêu sảng, kinh nguyệt bất đều.....1 hộp 2 hoàn.....0,60  
1 hộp 4 hoàn.....1,20  
ĐƯỜNG HUỆT BỒ THIÊN TRÁP TRỊ chứng thân-thể suy nhược, bở đường nguyên khí, mỗi ve.....0,60  
TIÊU NHƯ TIÊU TRỆ LỢ TRỊ chứng cam tích con nít an uống không tiêu mỗi ve.....0,50  
BÁC BỬU NHÃN ĐƯỢC TRỊ bịnh con mắt hai lăm, mỗi ve.....0,50  
THANH TANG BỒ TẢ HOÀN THUỐC BỒ TẢ...  
LÀM MẮT...  
TIÊU NHƯ CAM-TIÊU TĂNG THUỐC SÁNG LẠI MỖI CHỈ.....0,10  
NHƯƠN SÂM HẠO SĨNG MỖI CHỈ.....0,30  
HỒNG BẠCH LỢI CƯỜNG MỖI CHỈ.....0,20  
TRÍ-TRUNG-HÒA  
Tiệm thuốc bắc, tại đường cầu tàu lục-linh số tại 32-CAN-THO

việc tái phạm về sau. Ngài lại tiếp rằng: Chánh-phủ cho học trò học lại đây là chẳng phải bảo chữa sự bất công bất chánh nào cả; ấy là chánh-phủ dùng ân-huệ mà đối đãi với dân chúng đó mà thôi.— Cõ thầy đều cảm ơn và ghi lại những lời ân đức của quan Thống-Độc Le Fol mới nói ra đó. Cầu xin ngài vlinh trấn Nam-kỳ thì dân bõ được cho con nhà Annam trộm ngưỡng.

Đoạn ngài nói qua việc công điền công-thđ trong tỉnh, thì cõ quan Đốc-phủ-Sứ Lê quang-Liêm dit Bấy. hiện đang làm Hội-trưởng Hội canh-nông tương-tế ở tỉnh Rạchgiá, đứng lên trước cảm ơn quan Thống-Độc cõ lòng lo lắng cho nhơn dân chúng, sau cõ bày tỏ cõng ngài những điều lợi ích và những việc thi-thố giải dất trong việc giấy tờ mua bán công điền công-thđ..... Quan Thống-Độc hứa sẽ ra lệnh thi-thố các việc cần ích và sắp đặt lại việc điền-thđ trong tỉnh cho cõ trật tự dđng cấp.

Rồi hẽ, vị phân sự của quan Đốc-phủ đang làm chức hội-trưởng Hội khuyến-học Rạchgiá, nên ông Lê-quang-Liêm di Bấy cũng xin cảm tạ Quan Thống-Độc cõ lòng nhân đức đã hứa sẽ cho các học trò bị đuổi sẽ được học lại như trước.

PHẠM-NGANG-TAM (Rạchgiá) lai cáo

Khóc bạn Vô-vân-Bến

Anh bạn ơi! Anh bạn chết vì một cái răng đau sâu ăn, thật là một tin nghe rất não nùng làm cho ai nấy thấy đều thê thảm.

Anh bạn ơi! Ngày mà tôi nghe tin anh bạn đau nằm tại đường-đường thì trong lòng tôi chẳng biết sao nữa... bàn-hoàn nóng nảy chẳng phải như các lệ thường, tôi vậy tôi trông đứng trông ngồi trông cho màu mắt mình giờ đây đến đường-đường coi bạn phải đau bệnh chỉ cho biết. Hỡi ôi! Vừa bước vô thấy mặt bạn sưng và, cái môi thười lười đọng máu đen thối thì tôi đã hoảng hốt rồi, sợ cho công bệnh chẳng lành, trong đây có đều đáng lo sợ. Hỡi bạn tài sao mà bệnh càng ra đến đời, bạn thuật rằng vì tại nhờ một cái răng sâu ăn nơi một người trông răng khách trú kia nên mới ra nóng nôi này; bạn nói rằng bạn bị sự rồi rồi lần này bạn sợ chết lắm, tôi thì cũng sợ lắm vậy nhưng tôi nói gương rằng không sao, đang cho anh bạn yên trí, thế mà khi ra về tôi lại lo rầu nhiều hơn nữa vì thấy cái công bệnh rất nên nguy hiểm quá. Thương ôi! đến nay tôi vẫn nhớ cái tiếng anh bạn nói sự chết đó hoài, bạn sợ chết mà không khỏi, thiệt là tội nghiệp.

... Anh bạn nói rằng: hỡi... tôi nghe mà da không mưng, vì biết cho anh bạn bớt đó là bớt gương vậy đây, yên lòng liền thê anh bạn và cha mẹ anh em của anh bạn đó thôi. Anh bạn thúc hỏi vợ con bảo về nhà, anh không sao, ở lại một mình nơi nhà thương dưỡng, tôi thấy vậy xin anh bạn cho một đũa tiêu-dông ở lại giúp đỡ anh bạn mà anh bạn cũng không muốn cho, năng ni qua làm thì anh bạn mới chịu. Thế cái lòng anh bạn yêu mến cha mẹ, vợ con không biết là đường nào; đã đâu phải làm con bệnh hoạn thì ý cũng còn không muốn làm nhọc lòng lo sợ cho cha mẹ, vợ con, em út nữa.

Ngày đó sáng lớn lên thêm hoài hoài; thiệt là mau le quá đời. Chiều lại thì anh bạn phải chịu nằm dốt nơi một má khừ từ trướng dốt. Thau ôi! Độc không thể hết mà bệnh thấy tăng tiến thêm hoài làm cho đêm đó anh bạn phải chịu sự đau đớn hải hà cực lực là thế nào! Tôi sợ thế nào anh bạn cũng không chịu nổi sự đau đớn này nên tôi mới quyết ở lại đêm ấy mà giúp đỡ anh bạn cho tất tình.

Đêm dần dần khuya, nơi con đường trước đường-đường người ta qua lại thỉnh thoảng đều vắng tiếng; bệnh như đều an giấc, đêm khuya lặn lẽ như tờ; xung quanh đường-đường nghe tiếng để ngấm đéo dác; dây nhà xóm trên tiếng gà cứt gáy nửa đêm cái động rất nên vầu thắm; gần lối đó cách vách bên kia nghe tiếng rên siết của bệnh nhơn, bên tai lại nghe tiếng trở trắng, đau đớn một nhọc của anh bạn phả lần vào; ngoài hiên cửa anh bạn phả đêm đó nghe rì rả; ánh trăng hai mươi một dọi vào cửa lu lờ, nơi kẹt cửa số gió nam rạo rạo thổi lọt; mấy người nuôi bệnh khi đứng khi ngồi, lúc đi qua hồi đi lại, đến lúc khuya quá lạnh queo ngoi củ sự, xem bộ tướng coi người đau chết quá.

... Anh bạn ơi! Anh bạn chết vì một cái răng đau sâu ăn, thật là một tin nghe rất não nùng làm cho ai nấy thấy đều thê thảm.

Anh bạn ơi! Ngày mà tôi nghe tin anh bạn đau nằm tại đường-đường thì trong lòng tôi chẳng biết sao nữa... bàn-hoàn nóng nảy chẳng phải như các lệ thường, tôi vậy tôi trông đứng trông ngồi trông cho màu mắt mình giờ đây đến đường-đường coi bạn phải đau bệnh chỉ cho biết.

Ở anh bạn rất yêu dấu ôi! Bấy lâu tôi vẫn biết anh bạn có lòng triệu mến tôi, anh bạn thường làm việc phải cho tôi, anh bạn thấy tôi, chích dôi lẽ bạn thì anh bạn lại điềm chỉ tiếng dần nơi kia nơi nọ, tuy là việc chẳng thành là bởi tôi không có duyên nợ gì với mấy nơi đó, nhưng cái hảo tâm của anh bạn đó đã ghi khắc trong lòng tôi vậy.

Bởi thế, trong cái khoản vắng, sâu dài canh khuya vira mới tỏa trên kia mà tôi thê than an ủi anh bạn những lời gì mà anh bạn bây giờ ở nơi nào có nhớ lại dạng chàng? Tôi vẫn thường nói với bạn rằng: Người ở đời phải biết trong vạn vật trên thế này phải có Đấng Tạo-hành mới dựng. Đấng ấy là Đấng Tạo-hóa (Dieu) thường kêu là Đức Chúa Trời như người bên giáo gọi đó. Loại người như chúng ta đây cũng vậy, cũng phải nhờ Đấng Tạo-hóa ấy sanh dựng mới có ra và giữ giữ phó họ ta thuở mới sanh cho đến buổi này. Đã biết rằng như, con mắt ta thấy đây là chính nơi cha mẹ sanh ta, song ta lấy trí mà suy thì cha mẹ là cái công khổ nhọc trong sự sanh dựng và nuôi dưỡng mà thôi, chứ cái tài phép dựng nên hình tượng có trí có hồn là nhờ nên Đấng Tạo-hóa đó. Vậy nhơn sao ta nhìn biết cha mẹ là công ơn sanh dựng nên ta, mà còn chính Đấng lấy phép lấy tài mà sanh dựng nên ta thì ta lại chẳng chịu nhìn đến? Anh bạn ôi! bây giờ xem thế anh bạn đã ngụy, nếu chẳng may bị anh bạn sợ chẳng dựng còn ở nơi đời tạm này nữa...

... Anh bạn nói rằng: hỡi... tôi nghe mà da không mưng, vì biết cho anh bạn bớt đó là bớt gương vậy đây, yên lòng liền thê anh bạn và cha mẹ anh em của anh bạn đó thôi. Anh bạn thúc hỏi vợ con bảo về nhà, anh không sao, ở lại một mình nơi nhà thương dưỡng, tôi thấy vậy xin anh bạn cho một đũa tiêu-dông ở lại giúp đỡ anh bạn mà anh bạn cũng không muốn cho, năng ni qua làm thì anh bạn mới chịu. Thế cái lòng anh bạn yêu mến cha mẹ, vợ con không biết là đường nào; đã đâu phải làm con bệnh hoạn thì ý cũng còn không muốn làm nhọc lòng lo sợ cho cha mẹ, vợ con, em út nữa.

... Anh bạn nói rằng: hỡi... tôi nghe mà da không mưng, vì biết cho anh bạn bớt đó là bớt gương vậy đây, yên lòng liền thê anh bạn và cha mẹ anh em của anh bạn đó thôi. Anh bạn thúc hỏi vợ con bảo về nhà, anh không sao, ở lại một mình nơi nhà thương dưỡng, tôi thấy vậy xin anh bạn cho một đũa tiêu-dông ở lại giúp đỡ anh bạn mà anh bạn cũng không muốn cho, năng ni qua làm thì anh bạn mới chịu. Thế cái lòng anh bạn yêu mến cha mẹ, vợ con không biết là đường nào; đã đâu phải làm con bệnh hoạn thì ý cũng còn không muốn làm nhọc lòng lo sợ cho cha mẹ, vợ con, em út nữa.

... Anh bạn nói rằng: hỡi... tôi nghe mà da không mưng, vì biết cho anh bạn bớt đó là bớt gương vậy đây, yên lòng liền thê anh bạn và cha mẹ anh em của anh bạn đó thôi. Anh bạn thúc hỏi vợ con bảo về nhà, anh không sao, ở lại một mình nơi nhà thương dưỡng, tôi thấy vậy xin anh bạn cho một đũa tiêu-dông ở lại giúp đỡ anh bạn mà anh bạn cũng không muốn cho, năng ni qua làm thì anh bạn mới chịu. Thế cái lòng anh bạn yêu mến cha mẹ, vợ con không biết là đường nào; đã đâu phải làm con bệnh hoạn thì ý cũng còn không muốn làm nhọc lòng lo sợ cho cha mẹ, vợ con, em út nữa.

... Anh bạn nói rằng: hỡi... tôi nghe mà da không mưng, vì biết cho anh bạn bớt đó là bớt gương vậy đây, yên lòng liền thê anh bạn và cha mẹ anh em của anh bạn đó thôi. Anh bạn thúc hỏi vợ con bảo về nhà, anh không sao, ở lại một mình nơi nhà thương dưỡng, tôi thấy vậy xin anh bạn cho một đũa tiêu-dông ở lại giúp đỡ anh bạn mà anh bạn cũng không muốn cho, năng ni qua làm thì anh bạn mới chịu. Thế cái lòng anh bạn yêu mến cha mẹ, vợ con không biết là đường nào; đã đâu phải làm con bệnh hoạn thì ý cũng còn không muốn làm nhọc lòng lo sợ cho cha mẹ, vợ con, em út nữa.

chắc lưỡi mà than thở, chờ tôi chẳng còn nói năng gì nữa nữa nữa. Thời rồi kiếp phước sanh từ đây là máu, cơn vinh biệt phần lý cũng trong giờ này. Kia là vợ đang cuối đầu than khóc, nó là cha mẹ anh em và bà con quyền thức thấy đau bị lụy đời thương còn tôi thì đứng sững như trong ngàn ngờ hôn phách, khóc thắm thương tiếc một anh bạn lành phải đành vinh biệt là từ đây.

Hấp hối một chấp kế linh hồn trức ra khỏi xác. Anh bạn ôi! Linh hồn anh bạn, đi đâu, anh bạn có thấy tôi đang khóc anh bạn chăng?

Tôi cuối nguyện xin Chúa đời thương anh bạn theo lòng lòng-mắt quảng đại của Chúa.

Than ôi! Cái chết là cái hết đời người chẳng ai toan chạy khỏi, hề Trời kêu ai nấy dạ, nhưng chết như anh bạn đây, ai mà nghe lời đầu tạnh cứng cõi như đồng ít hay thương khóc như tôi thì cũng phải động tâm ngờ ngẩn.

Vậy anh em xin nghĩ thử coi: chiều ngày chúa nhật 27 Juin 1926 ra tiệm cuộc nhỏ một cái răng sâu ăn, qua thử hai nó hành nhứt mà chóng mặt ở nhà đi làm việc không dựng, ngay thứ 3 đau nhứt thêm nhều và sưng khá khá nên nằm dưỡng bệnh tại nhà thương; ngày thứ tư đã sưng chập và thấy sự nguy hiểm sự chết là hầu gần; ngày thứ năm 1<sup>er</sup> Juillet là ngày hành động rên siết cho đến chiều rồi phải chết đó. Tính ra từ khi nhều răng đến khi chết có 4 ngày mà thôi!

Thật là rui quá! Họa đâu bằng tôi thỉnh linh!

Nạn đau đem tôi cho mình không hay.

Thật là tức quá mà cũng ghê lắm thay! Nghĩ đến mà thương anh bạn hoài hoài. Thương là thương cái tánh nết anh bạn ôn hòa hiền hậu, nhờ là nhờ cái cử-chỉ đoan-trang hòa nhã, tánh hay rầy la kẻ bề dưới mà chẳng mấy khi làm hại, đối với kẻ bề trên thì khuôn phép, lễ nghi và chịu lụy, tôi cũng anh em thì trung tín tận tình giúp đỡ, cái tư chất quý báo của anh bạn không thể kể cho cùng, nay số chẳng may bị... đều rui ro như thế mà là bỏ vợ yếu con thơ, thật là một điều làm cho cả thầy mọi người quen thuộc đều thương tiếc.

Ôi! thương thay! tiếc thay! Hỡi bạn Vô-vân-Bến ơi có soi thấu tất lòng này chăng?

Một người khóc bạn.

Lời cảm tạ

Tôi xin thay mặt chị tôi là M<sup>me</sup> Veuve Vô-vân-Bến và các cháu của tôi được thăm tạ cả quý ông, quý bà, cũng cả con thân thích có lòng yêu mến điều tang và chia buồn cùng là đi đưa đám tang của anh tôi là M. Vô-vân-Bến ngày 4 Juillet 1928.

Trong khi tang gia bối rối có điều chi sơ xin quý ông quý bà tha thứ; chúng tôi lấy làm cảm ơn vô cùng.

Nay kính tạ Vô-vân-Truyt-Instituteur Cantho-ville

Mừng cho ông Phạm-thê-Trung

Trong báo An-Hà ký rồi có đăng quý danh của các sĩ-tử thi đậu bằng cấp sơ-học tại Cantho năm nay. Trong số đó có nêu danh Phạm-công-Kính là con thứ của ông Phạm-thê, năm nay độ chừng 12, 13 tuổi mà đã có chỉ lo học hành tấn phát làm được vui lòng cha mẹ.

Vậy xin để lời mừng cho ông Phạm-thê gia môn hữu phước và khen trẻ Kính tuổi còn thơ mà đã đậu được cấp-bằng sơ học. Đàng khen. Vô-nước-An

Nước lụt dữ-dội

Có tin ở Nhứt-Bồn bán qua cho hay rằng ở bên nước Nhứt-Bồn mới bị nước lụt dữ-dội, có trên 20.300 nóc-gia bị hư-sập trôi nổi lều bều. Có 8 ngàn người chết và 70 người bị thương tích.

Tại trời ách nước: hết sụp đất đến lửa cháy, hết lửa cháy đến nước lụt, khủ ách liêng liêng cho dân Nhứt-Tham thương thay! Có phải chăng? Anh tài chỉ bầy cho Trời đất ghen...! Hỷ-Điền

Thời sự

Cantho

LỄ CHÁNH-CHUNG Cuộc chơi lễ Chánh-chung tại Cantho năm nay, tuy các cuộc chơi cũng như mọi khi, nhưng mà thiên hạ tựu xem chơi thật là đông đảo hơn mấy năm trước nhiều lắm. Lại cũng may nhờ 2 bữa: 13 và 14 Juillet trời nắng, khô ráo, ai nấy khỏi bị ướt-át, bằng làm (như năm rồi bị trời mưa to) nên các cuộc chơi thấy đều được trọn vui.

Chiều 13 Juillet khởi cuộc chơi lễ: đi cộ-dền, múa lân, hát bội Annam nhơn chợ— ngày 14 Juillet lúc 7 giờ rưỡi sớm mai: có điều binh mã-là trước đội chiến-sĩ trận-vong, rồi chơi các cuộc và đua ghê. Chiều 5 giờ có đánh Tennis trước sân gần nhà hàng Bungalow— Tối tại dốt pháo bông tại rạch Cantho. Cuộc này xem lấy làm ngoạn mục, vì có nhiều cây pháo dốt lên tủa ra nhiều màu đẹp đẽ và cách làm thật là tinh xảo. Đàng khen!

TRANH ĐIỀN THỎ CHÈM NHAU

Tại làng Tân-lược (Cantho) ngày 11 Juillet tên Phan-vân-Tuoi 31 tuổi bị tên Hòa là anh em trong họ chêm trên đầu huyết lưu mưng dĩa. Tên Tuoi khai rằng: tên Hòa có oán nó nghi rằng nó ở với bà nội nó mà không chia vườn đất cho tên Hòa. Cho được rĩa hơn, nên nó lén chêm tên Tuoi ít dao chơi cho biết mặt bà con.....

Than ôi!

Cốt nhục chêm nhau cũng bởi vì... Traoh dành vườn đất quá ra si Đất vườn đâu hết mong còn lại Cốt nhục mất lia để gặp gì.....

Tổ-Quốc-nghôn hâu

Advertisement for Lu'ng-y DEHAUT, featuring a portrait of a man and text describing a health product. Text includes: 'CỦA MỖI NGÀY', 'MỘT VIÊN THUỐC HƯƠN CỦA ÔNG', 'LƯ'NG-Y DEHAUT', 'CHẮC DẶNG KHỎE MẠNH LƯƠN', 'NHỚC DẦU, AN KHÔNG TIÊU, HANG ĐAO TỬ, CHỒNG MẮT, KHÔNG THƯ THƠI'.

Cáitring

BI HẠI VỀ XE HƠI

Ngày 2 Juillet 1926 lúc 12 giờ trưa, tại mưng-cá cầu Cai-rang (mép bên làng Tân-an) có xảy ra một vụ xe hơi của một ứa nhỏ về đầu duyên có nghe ra như vậy: Hai cái xe hơi chạy qua cầu Cáitring, cái trước, cái sau. Khi qua tới đầu cầu bên làng Tân-an, xảy gặp 2 đũa nhỏ trại chừng 14, 15 tuổi— Xe chạy trước (xe đưa hành-khách) bốp kèn quanh chạy xuống đóc mưng-cá cầu, 2 đũa nhỏ ở tránh vô lè đàng khô rồi— trong thế chúng nó tưởng có một cái xe hơi đó chạy qua rồi thì lái, nên thắng nhờ Nguyễn-van-Dược 14 tuổi xum ra giữa đàng mà đi— để đầu có một cái xe sau của ông Valéry ở Sóc-trang, tiếp liền theo đó, tên Chauffeur tranh không kịp phải cẳng nhằm tên Dược bẻ đầu. Ông Valéry lúp tức chớ nó lên xe đem nhà-lá-bương Cantho cho quan thầy cứu cấp— Tên Dược bị bẻ sợ hết tình nhơn sự năm mê-mang, xem thế nguy cho tánh mạng nó lắm. Tên Chauffeur bị đâm— Có hỏi lấy án-kết vụ này. Xe hơi! xe hơi! Chàng nguy nào mà chàng có sự rui-ro xảy ra: đụng nhau, rấn vô lè đàng, xum vô gốc-tách, cẳng người ta, nhẩy xuống sông v... car báo thường đem tin; thế mà mấy anh Chauffeur có ý gì nao lòng đâu!

LỜI RAO

Đèn điện Nước đá

Kính lời cho quý vị dụng tương: Tại hàng tôi có sàm máy đèn điện thấp từ 50 ngọn tới 100 ngọn đèn; mỗi ngọn sáng 50 bougies, để cho mướn. Ai muốn mướn đi xa hay gần xin gởi thơ thương nghị. Khi hồi giá xin nhớ nói đường bao xa, thông thương cách nào, và mướn mấy đêm.

NƯỚC ĐÁ.— Tại hàng tôi có sàm một cái máy làm nước đá; Mỗi ngày làm được 1000 ki-lo; Có hai thứ: Thứ lớn cân nặng 20 ki-lo, thứ nhỏ cân nặng 10 ki-lo.

Bán lẻ mỗi ki-lo 0\$06— Bán sỉ 0\$05 một chục ki-lo. Nước đá trong, không có bọt và lâu tiêu. Cách làm thiệt sạch sẽ vì có quan thầy thị nghiệm rồi. Ai muốn mua giờ nào cũng được. Xin quý vị chiều cõ và giùm giúp tay cho mau tàn phát, rất cảm ơn.

Nay kính TRẦN-ĐẤT-NHĨA, Cantho

LỜI RAO

Kính lời cũng quan khách dụng tương: Tôi mới dọn một cái nhà ngủ để hiệu là: HOTEL TRẦN-ĐẤT (Nghĩa lại khách lâu) môn bài 26, đường kinh lập Delanoue ở ngan nhà hát bóng Casino, châu-thành Cantho. Có dọn mười sáu cái phòng sạch sẽ, khoản khoáng và đẹp đẽ lắm. Trong mỗi cái phòng có đễ chuông điện dặng kêu bổi; tại nhà ngủ có telephone số 16, tiện bề cho quan khách chuyện vắng với người quen ở xa; có bàn com tây, Bồi thiệt thà và có lễ nghi.

Vậy xin quan khách có dịp ghé nghỉ một chuyến thì biết, chớ tôi không dám báo chuốt nhiều lời.

Nay kính, HOTEL TRẦN-ĐẤT, Cantho-ville



CO-DANG-CAP-CUA-HOI-BAU-KAO-MY-NGHE-HANOI-BANG-KHEN
DIPLOME-DE-MERITE-EXPOSITION-DES-BEAUX-ARTS-DE-HANOI-1922
Cordonnerie - Chapellerie - Tenkinoise
GRAVURE SUR METAUX ET MARBRE

NGUYEN CHI HOA
83, Rue-Catinat-Saigon



Kính cùng QUI-VI đặng rỏ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KY giỏi ĐÓNG GIÀY, LAM NON theo kiểu AU-CHAU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÂY hết, NON làm bằng CÂY-MÓP thiết ohe, lợp NIXAM, BỐ TRẮNG VÀ BỤ-VÀNG đỏ kiêu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-ĐẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỀ MA. Tôi đã BÀN-SI ở LỤC-TINH thiết ohe, đã có nhiều thợ rất tin cậy và khen ngợi NON VA GIÀY của tôi am thiết kỹ càng và giá lại rẻ hơn một chút khác nữa. Tôi cũng có BÀN GIÀY-HẠ DA LÁNG GIẾP DA-LÁNG VÀ NHUNG đỏ màu GUỐC BẮC-KY SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI-VI xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ đổi am lập tức có giá BẮC-KY riêng thiết rỏ xa chur tôn chiểu cớ cho việc buôn bán của ĐÔNG-BANG ta được thanh lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYEN-CHI-HOÀ, Kính mời

TRẠI THỢ MỘC, CHẠM VÀ CÁN HIỆU
Nguyễn-long-Thao

TẠI CHỢ LAITRIEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng theo nhiều kiểu khéo léo.

Có đóng sẵn và bán đủ các thứ bàn ăn: dài, vắn, tròn vuông khéo lạ. Tô áo hoặc tròn có kiến soi mặt, 2 mặt, tứ thờ tròn các, v.v. để sách và đồ rượu. Bàn viết, bàn rửa mặt cùng bàn salon tròn bộ. Ghế trường kỷ, ghế ngồi nệm cao kiến Vàng gỗ một tấm lều chường ngựa thường, chường tựa hoặc chường voi độ. Biển liêng sơn mài và An. Kbay, nốp chường đèn, đài v.v.

Những món kể trên đây dùng toàn cây danh một Tráo, gỗ, camlii mà đóng chế kiểu kim thời.

Kính mời quý ông qui bà muốn mua hay là đặt món chi từ tôi sáng lòng làm theo vừa ý. Trại tôi cũng có làm làm bao lam thành vọng các chạm sơn thép

Nguyễn-long-Thao
Chầu hơn kinh cao

SÁCH MỚI XUẤT BÁN
"LOI BƯỞI PHONG TÌNH" quyển thứ tư mới in rỏ, có bán tại nhà:
"AN-HA AN-QUAN CANTHO".
Quyển này là quyển cuối xin cầu khách quan mua xem cho toàn bộ.

VOUS POUVEZ GAGNER UN MILLION
500.000, 200.000 ou 100.000 Francs
en achetant une obligation
CREDIT NATIONAL 1920
Soit pour les 8 tirages: 20 millions de francs de lots par an.

Giá rẻ!!! Giá rẻ!!!
KINH CUNG QUI VI RO:



Bổn-hệ mới tiếp đặng một kỳ viết kẹp theo túi áo "Porte plume à réservoir" à remplissage automatique, có 1 gra bằng metal nickel đẹp lăm, không theo gì các bộ khác.

Giá định bán rỏ, mỗi cây... 0\$80
Ai mua nhiều về bán lại 12 cây, giá chắc là... 6\$00

Thư viết này không phải xấu mà bán rỏ, cũng là viết của các trường công sở gửi qua, nên giữ giữ kỹ càng thì cũng dùng lâu đặng.

Kỹ này lại không bao nhiêu như giá vị các dòng viết thư đến mua mau mau kẻo hết.

Xin để thư và mandat cho:
M. ĐO-VĂN-Y
Quản-lý An-quan An-Hà CANTHO.



Agents d'Annonces en Europe:
L. MAYENCE & Co
9, Rue Tronchet, PARIS
19, 21, 23, Ludgais Hill, LONDRES

AU CHIC TONKINOIS
LÉ-TIÊN-CHỨC
59, Rue Catinat, SAIGON
Tiệm may đồ Y-THUC Langsa
Thợ cắt thiết kế khéo và may kỹ lưỡng
Có phòng riêng may đồ
GABARDINES DRAPS POUR
LAINAGES SMOKING
DRAPERIES TISSUS
SERGES ANGLAIS
TUSSORS FLANELLES
Bán ĐỒ CÁN "DRIVA"
ĐỒ CHẠM GIẤY TENNIS
SALON GIẤY TÂY
TỦ THỜ GIẤY HA
TỦ BÌNH NÓN FEUTRE
KHAY HỘP GIẤY ĐÀN BÀ
vân vân CỐ BOUCLES

Giấy là thứ mộc của cụ ở An Bội-khánh Diêu soạn tập từ khi chủ bút ĐÔNG-VĂN-Nhật-Báo, nghiên cứu hết nội kinh ngoại truyện, không hề sót một điển nào suai từ ông nguyên chủ cho, chủ thích, dùng hàng quốc ngữ, thanh bại nước hăm bảy tám mươi, mực chạm nước mắt, đến nay làm một thành bị sách có giá trị đáng công truyền.
Và trong sách này người điển-tích chép bằng chữ Hán, người nào muốn học thêm chữ Hán coi thiết có ích. Ai A người thích văn học đương đại, nên sắm một bộ Kim-Vân-Kiểu chủ thích v.v. để vào thư phòng.
Có bán tại nhà An-quan Hào Giang.
Giá mỗi cuốn ở 70

An-Phong
Bijouterie soteries de Chine
et du Tonkin
Kính trình cùng lực châu Qui khách đặng rỏ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm bán ròng hàng lâu, nhưng là vẫn xuyên lăm nhiều, cũng là hàng vượn, nhưng đen diệu lạng thật tốt, không có trở lại chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hơi chằm tốt hơn các nơi khác đó cam châu, hoa từ các, cũng có lực soạn, bác thảo, lực soạn thượng hảo đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, hàng không thể hi kiếp hàng đến của tôi, và giá: tôi bán lại rỏ. Có đó mặc trắng như tào, lượng-lực đó thứ, tôi lăm tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi đặng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi lại liểu, như vì nào muốn mua nhiều ma bán, tôi tình giá rất nhẹ, hàng tôi gửi contre remboursement.
Cao-lãnh: Ng. Đ. Xuân-Trước
Cần bạch

Có bán
Vô xe thượng hạng
Giá bán mới sửa lại cho những vô và ruột xe kéo và xe máy
HIỆU Bergougnan
thứ thượng hạng
Vô xe kéo mỗi cái, giá là 6 \$0
Ruột xe kéo mỗi cái giá là 2, 25
Vô xe máy mỗi cái giá là 2, 20
Ruột xe máy mỗi cái giá là 1, 20
Có trữ bán tại:
Garage Trần-đất-Ng. Hào CANTHO
A. Clanna Biền-bà
E. Peysson Phnom-Penh
Hàng chôn chôn Namky và Cao-may
L. DESMARQUOY ở 135 Rue d'Espagne ở Saigon.

Sách đóng âm tự vị
Chữ quốc ngữ mà muốn viết cho trong thì phải học cho kỹ lưỡng. Mà muốn học cho kỹ lưỡng cần phải có một cuốn tự vị cho rỏ. Tự vị quốc ngữ mà xuất bản xưa nay thì có cuốn tự vị ông Paulus Côté, cuốn tự vị ông Génibrel và mới đây có cuốn đóng âm tự vị của ông Nguyễn-văn-Mai, là giáo sư tại trường Bôn-quốc Saigon. Hai cuốn trước thì có vẻ bí hiểm chứ học chưa lại một tí. Cuốn thứ ba tuy nhỏ hơn nhưng giá thì rỏ, để cho học trò đồng thì vừa lăm.
Sách đóng âm tự vị in lần đầu là năm 1917 nay đã tái in lại lần thứ nhì. Kỳ này giá bán mỗi cuốn là 0\$80.
Có trữ bán tại An-Hà An-quan CANTHO. Ai ở xa muốn mua xin phụ thêm 0.12 liểu gửi.

Hai thư thuộc hay
Thuộc "TỰ-TRIEU" của xuất toàn là một thư thuộc vị khi ôn-hòa bằng liểu giá trẻ, dẫu đàng đàng-bà mới học, hoặc học lâu, hoặc học ra máu học có đàng, học năm học đàng nó trong vài ngày thì thấy giảm liểu. Chẳng biết bao nhiêu người đã đàng rỏ, đều gửi thư đến khen ngợi chẳng công. Cách đàng thì khi mua thuộc sẽ có gửi loa cho cứ do theo đó
Giá sách hộp nhỏ 5 liểu (0.50)
Hộp lớn 10 liểu (1.00)

Sách hữu ích nên mua mà xem
Nhất là máy ông Hương-chờ đặng giúp việc quan và máy ông Điện-Chủ nên mua để đàng trong nhà rất cần bổn-đụng trong cơn có việc.
Gồm người đời một năm cho đến 150 cho cho khỏi việc này việc kia.
A tự nhiên ai tránh cho khỏi.
1- Muốn biết Phận-sự Hương-chờ phải là quan Điện-lý ra thên cho? Thì mua "TUÂN-TRA-PHÁP-LÝ" của ông Võ-văn-Thơm, giá là... 2\$00
2- Muốn rỏ Thế-cách Ban-thứ ban-thứ và Bợ-dời, nên mua cuốn "SANH TỬ HON-THO" của ông Võ-văn-Thơm, mới in rỏ, giá là... 2\$00
3- Muốn rỏ việc kiện thưa đến Tòa ông hết, thấy những người làm đàng nhà nước ra thế nào, nên mua quyển "TUNG-TỬ THỂ-LÝ" của ông Võ-văn-Thơm dịch ra chữ Quốc-An rỏ, giá... 1\$40
4- Muốn biết Phận-sự Hương-chờ có quyền Giao-trái và thi hành án trong vụ kiện bộ của người Bôn-quốc, như Trường Tọa nên mua cuốn "THỨC-KIỂU-MATI" của ông Dương-văn-Hoa giá là... 3\$00
5- Muốn thạc về việc lăm thi nhơn giết thì Sám và có điện-tho ghe cô trâu-bà. Chia gia-tai. Cho vay đặt nợ. Cầu chớ. Con nệm. Khau và mua đất, giá đất Nhà-nước. Muốn học-đo đờ đất; nên mua cuốn sách "SÁCH THƯỜNG DUNG" của M. Trần-Kim, giá là... 2\$00
6- Muốn rỏ cách rỏ nên coi cuốn tượng "KIM THẠCH KỸ DUYÊN" của ông Bôi-quang-Nghĩa kêu là ông Thủ-khoa Nedia, kỳ là một án văn-chương rất đàng đàng và máy chữ nào khó đều có giải nghĩa rỏ ràng dưới mỗi trường giá mỗi cuốn là... 0\$80.
Nhà bôn: An-quan muốn cho số sách của mình đặng rỏ, thì nên mua cuốn Pháp-biên-chép số sách" của ông ĐO-VĂN-Y Quản-lý nhà in Hào-giang CANTHO. Sau thư sách nói trên đây, như Qui-vi có mua xin phụ thêm 0\$21 là tiền gửi mỗi quyển.
Có trữ bán tại Nhà-in Hào-giang CANTHO.
Xin viết thư và mandat cho M. ĐO-VĂN-Y Quản-lý An-quan An-Hà CANTHO.

Sách mới xuất bán
Mỗi đây quan Tri-phá Hào-giang, kỳ là ông Hải-thiện-Cáo mới xuất bản bộ "KIM-VÂN-KIỂU" của tác giả bộ Kim-Vân-Kiểu xuất bản lâu nay tương chừng có bộ nào giải nghĩa rỏ ràng và tương-tiêu như bộ này. Quan Phạm-văn-Thụ Tổng-Đốc Nam-Binh duyệt bộ sách này có phê rỏ: Văn này tiếp ông Hải-thiện-Cáo tri phá Lạng Giang đã duyệt bộ Kim-Vân-Kiểu cho