

ANH-HA-BAO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY. THỨ NĂM

ÉDITION EN QUOC-NGU DE L'APPEL

DEPT. LEVAL
INDOCHINE
N^o 4357

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG—Boulevard Delanoe—Cantho
Directeur Politique: TRẦN-BÁC-NGHĨA

BỘ-VAN-Y
QUẢN-LÝ

Giá bán nhật trình
AN-HA

Trọn năm.....5\$00
Sáu tháng.....3 00

Giá bán riêng nhật
trình L'APPEL

Trọn năm.....6\$00
Sáu tháng.....4 00

Giá bán chung hai bên

Trọn năm.....10\$00
Sáu tháng.....6 00

PHẠM-KY-XUONG
CHỦ-SỐT

Về việc mua bán hay là
mua nhật-trình hay là gửi
bất đảng báo xin đề thơ
cho M. Đ. VAN-Y quản-lý

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cố, gửi số tiền
luôn, bản-quản lấy làm
thảm cảm.

PHẢI CÁN KIỆM NGÀY GIỜ

Mày ai ngồi suy và tính thử coi một giờ giá đáng bao nhiêu, nghe đồng hồ đồ thì biết một giờ đã qua rồi thôi, chớ không tưởng đến nữa. Xin xét lại đồ mà coi: trong một giờ ấy, muốn bình xong dứt chiến trường phò vua vặc nước; trăm dân cây cây dẹt thêu, giúp lương giúp áo, kia tay thợ, nọ trí thầy trong các bậc lương nhân đồng lo lắng cho nước nhà phú túc thanh cường, thiên hạ hòa bình an cư lạc nghiệp; trẻ thì vào trường học tập văn chương lễ nghĩa, già ra công truyền giảng đạo đức thánh hiền mà cảm hóa dân đen..... vậy thì một giờ này mười cán bạc, mười vàng mà mua cho đáng! Thế là vô giá. Song giá ấy có người làm việc biết trọng mà thôi, chớ kẻ khác hành, thì ừ. bán buôn bán trẻ một giờ thì thiệt hại biết là bao nhiêu, hay là một giờ qua rồi thì than tiếc đương bao!

Nên xưa vua Đại-Võ có làm một bài thơ tiếc bóng mặt trời diễm nôm như vậy:

Một tấc bóng trời, một tấc vàng:
Tấc vàng khôn chuộc bóng trời [dan
Tấc vàng ruổi mặt may tiếm dạng
Tấc bóng trời qua khó hồi ban!
Vậy chúng ta khá cán kiệm ngày giờ làm làm, vì bóng quang-âm thấm thoát như tên bay; như thời dẹt, dẫu muốn xô đi cho mau nữa cũng khó toan, lại thêm kiếp người là kiếp phú sanh, không dám chác một giờ, dẫu chác dạng một năm, nên chúng ta khá tùy tiện ngày giờ, nghĩa là sự sống của chúng ta để mà làm chi chi có ích với đời và bảo toàn thân thể cũng đoàn liền. Cái bóng hưởng kia dẫu khó héo rụi tưng chớ mùi thơm nọ người còn nhớ mãi. Đã biết rằng kẻ làm việc một nhọc phải cán dùng sự chơi bởi được xả hơi khoẻ tri, nhưng mà đứng thái quá đứng bất cập.

Tài chạy mau như con thỏ, còn chậm bước như con rùa, mà ráp việc cá nhau, thử coi con nào đi tới trước một cái nông kia, thì thỏ ý tài không kẻ tới, hươm dài thung dưng, giốn trắng ăn cỏ, còn rùa biết bôn phận, tuy chậm chạp mà bền đỗ nên đi tới trước. Ấy bạn thanh niên xin khá xét, phải: sớ hay hay cho kịp hơi xanh tóc; thử thân rồi ra lúc bạc đầu! Chớ nghe theo rằng: *Sớm tuổi xanh chẳng đứng lập thân (như Cam-La) Muốn đời bạc công danh còn đợi như Lữ-Vọng; dám chác sao ràng đời, ràng không. Chi bằng đương lúc xuân xanh, trí lực còn phân

chấn khá: *Ruổi dòng cho biết chơn Kỳ-Kỳ; bay nhảy mới hay sức Hộc-Hông!* Đ. Đ. không: chỉ mà sanh dều tội lỗi, du hí du thực rất uổng cho cái ngày giờ của mày hôm nhót xơng; tiềc thay cái ngày giờ của mày trang đánh bóng. Thà dưng ngày giờ này mà cuốc đất, trồng một cây dâu, còn có ích cho dân đoàn xã hội: cán kiệm ngày giờ là vậy đó! Xin đừng làm cha mẹ nằng nập luyện tiề con trong dều làm việc, tổ nào theo tổ này, mưa dề nó luông tuông, dều chừng 16, 17 tuổi khó bé chề tri.

Có kẻ còn hỏi trai tráng bỏ luông công phu, chừng thầy da mới tọc bạc, nghĩ lại này mười năm làm khách cõi trần, không làm chi hữu ích cho nhau, hỏi dẫu tình lại mới biết lúc bé thơ rằng quây, ăn năng than tiềc ngày giờ, thì da muồn rồi: O hô lão hì!..?

P. K. X.

Gia truyền

LUONG PHUONG THÂN HIỆU

Thuốc hiệu Thất li tắng
Đề ngừa cứu: phạm mũi nhọn, sây tề, đánh hại tền thương, xương gãy, gân đứt máu ra chẳng thời.
Đương thời cấp cứu lớn nhỏ liệu dùng
Rượu ngon (liqueur) 1 chung
Nước dãi 1 chung
Thuốc thất-li 1 chỉ
Nửa ướng. nửa xươc.

Gây xương
Nếu không dùng bài thuốc có gà, dùng thuốc Thất-li thì:
Thuốc thất-li 5 chỉ
Rượu ngon hóa vào cho sết sết, thêm trong giề sạch rửa bao chộ gây thì dả liền xương mà máu ừ lại tiềc; (trong 3 giờ thấy hay). Hề khó chề rượu vào.

Phương Thất-li truyền từ Vinh-quân đến này.

Bài thuốc Thất-li

CHAU SA	1 chỉ	2 phần
XÀ HƯƠNG	1 phần	2 ly
BANG PHIÊN	1 phần	2 ly
NHŨ HƯƠNG	1 chỉ	5 phần
MỘT DƯỢC	1 chỉ	5 phần
NHŨ TRÀ	2 chỉ	4 phần
HỒNG HOA	1 chỉ	5 phần
HUYẾT KIẾT	1 lượng	

chung tắng thành mạc, dưng bình sành mà chứa đựng, sấp vàng bao miệng bình cho kín, để lâu càng hay. Rất kỹ dơn bà chữa.

Võ-quốc-Hưng
Propriétaire Hiệp-dức (Tràvinh)

Nhóm Hội-dồng địa-hạt

Ngày 31 Octobre 1925, Quan chủ-tỉnh Cantho mở hội nhóm Hội-dồng địa-hạt được làm số công-nho trong tỉnh qua năm 1925; có mấy thấy Hội-dồng tự nhóm dù mặt. Khi quan Chủ-tỉnh tỏ lời mở hội-xong và trưng các khoản tiêu-dự trong số công-nho địa-hạt năm tới

Văn uyển

Cám cầu vãn

Ôi! Ngách trở buổi đầu
Tâm manh meo đặc
Tiếng sủa vẫn tanh
Cái đuôi hết ngoác...
Tiếc con chó Nộp xưa
Nết chẳng ăn chùng
Tánh không cần vặc
Lông chẳng phủ chủ nhà
Sức hay ngăn dứa giặc
Cũng lưỡng sống cho mồm mũi, ngày hai bữa cánh hồng.
Nào hay chết đã nhần rần, niềm ba ơn vẫn mặt.
Vi chất nghĩa nối theo lòng kẻ trước, màng rách dề gói chôn. (1)
Thương cái công bắt chước dạ người xưa, đồng tiền đem cột thác.
Hỡi ôi! Tiếc thay!

(1) Kinh-lê: tề cái tăng mã— tề gi láng cầu.

Văn thi

Bồ đào mỹ liễu giá quan bởi
Dục âm ti-bà mà thượng thới
Tây nga sa trường quân mạc tiềc
Cổ lại chính chiến kỳ nhân hồi.
Điều quốc-âm:
Đêm vẫn loan vui chén rượu đào
Giục người yên ngựa khùc liêu-tao
Trận sây ở kẻ khoan cười cợt
Xương trắng xưa nay lập chiến bào.
Rượu đào chưa trót canh gà
Tiếng đàn khoan nhạc ngựa dả dục

Quá say xin ban chớ cười
Nên thân chính chiến mấy người xưa
Nguyệt lạc ở dề sương màng thiên
Giang phong ngư hóa dôi sâu miên
Cổ lộ thành ngoài hàng san tư
Già bán chung tình dao khách thuyề.
Điều nôm:
Nguyệt lạng sương giàng trăng cả đồng
Đền cầu nhập nhan dọi cây phong
Xây nghe tiếng ực chuông vừ dồng
Còn ngự canh khuya ếp giạt nông.
Hựu
Canh khuya trăng ướng sương lờ
Đền chái anh rang me bờ giang phong
Hàng-san vẫn văn chuông đồng
Lưng kiuan dạ knach còn hong nĩa
M. L. (lục) [đem.

Hội tui bang tốt nghiệp

Kỷ 19 Octobre 1925

Trong 35 vị thí sanh dạng chầm dậu trong cuộc thi bài viết, tui qua cuộc thi hạch miệng rớt net ở con lại 29 là:

Bực kha kha (Assez bien)
MM. Nguyễn-vân-Cai, Lê-vân-Thanh Lê-dinh-Dieu.
Bực tầm thường (Passable)
Cổ Nguyễn-thị-Tùng, MM. Phạm-dăng-Thanh, Trần-kiểm-Quan Nguyễn-dăng-Tài, Nguyễn-ngọc-Hơn, Nguyễn-tấn-Khải, Trần-vân-Luông, Tạ-vân-Phong, Nguyễn-vân-Sang, Hồ-vân-Danh, Trương-hửu-Cần, Nguyễn-vân-Hải, Nguyễn-vân-Bửu, Hồ-bảo-Ihanh, Trần-vân-Du, Hà-vân-Cự, Lê-quang-Trong, Quách-vân-Hoa, Lưu-vân-Hào, Nguyễn-vân-Trung, Lý-vân-Nhiều, Quách-vân-Tri, Phan-v-Lương Dương-vân-Hung, Nguyễn-thái-Hùng Dương-xán-Diệp, Đặng-vân-Bé.
Bôn-bảo kính mừng quý vị dặng nhánh quế tay vinh.

cho các vị Hội-dồng kiểm duyệt—kể định nhóm—dề qua ngày thứ tư 4 Novembre sẽ tái nhóm mà ban lnh các việc.

Bàn về lương bổng của người phải lãnh nợ sò công-nho làng

Lúc này đã gần cuối năm 1925, thế thì dẫu dẫu mỗi lòng đều phải lo sắp dục các sả-bộ qua năm 1926 được lấy số phỏng định các huế-lợi của làng mà lập số nghị định thu-xuất trong năm ấy.

Thường thì chủ quí viên dả giúp việc trong tuy quản hạt hoặc địa hạt, trong việc lãnh lương lúc đầu năm không có dều chi ngân trở mà làm ra sự bẻ trở hết; nhưng mà các viên chức lãnh lương nơi sò công-nho làng lại có dều bất tiện cho sự lãnh lương trong lúc đầu năm như dều tôi sắp nói sau đây.

Vả sò công-nho làng lấy làm hẹp, ít số tiền hơn sò quản hạt và địa hạt. Mỗi năm làng thầu thuê có sỏm nào cũng đến cuối tháng Avril mới thấy có số tiền (phụ chi phí làng) dư ra chút ít; còn số tiền nơi sò ấy hồi năm trước đã xuất hết rồi. ít khi mà làng nào được dư số tiền đem gửi hàng bạc Đông-Pháp để lưu lại qua đến năm sau. Vì vậy mà thành ra có dều bất tiện cho những người lãnh lương nơi sò làng.

Thương hạt thay! phần nhiều chủ Gido-viên là người từ đầu chỉ cuối năm chỉ trông mong lấy đồng lương tháng mà chi độ thể nhi, ngoài ra còn có huế-lợi chi khác nữa dẫu. Vì vậy mà tháng nào đủ phải tay tháng này, thì còn có dẫu dư dả mà dề xây dựng trong lúc sò làng chưa có bạc. Như chủ vị Gido-viên thì cũng đủ hai rồi, chỉ như kẻ làm thường xuyên, cu-li, toàn là kẻ nghèo nạng chi dề, đồng lương bổng lại ít thì mới hại cho họ là thế nào? Lại lúc đầu năm Tây là lúc cuối năm Annam, đồng tiền đồng bạc dả eo-hẹp mà lại có nhiều việc xai cần yếu cho người mình trong cơn Xuân-nhựt. Nếu trong sò làng không còn bạc dư thì lương dẫu mà lãnh? Vậy phải tạm dờ tiền riêng của Xã-trưởng hoặc Thủ-bôn. Nếu Xã-trưởng hoặc Thủ-bôn có tiền dư cũng hào tâm chẳng nói làm chi; vì bằng không tiền dư mà lại cũng không lẽ buộc 2 viên chức nói trên đây phải chạy lo cho có số tiền dề phát lương cho mấy viên chức kia, mà cũng không lẽ buộc 2 viên-chức kia bỏ miệng mà chịu đói cho được, đó có phải là dều bất tiện nhiều chăng?

Nếu muốn ngừa sự bất tiện ấy thì lúc lập số nghị-dinh thầu xuất năm 1926 dấy, như làng nào có sỏm bạc năm 1925 lưu dư thì thôi, bằng làng nào không bạc lưu dư thì nên bàn tính với quan chủ-quận mình hầu nhờ ngài tỏ bày với quan Chủ-tỉnh mà xin dự với qua năm sau thêm 3 hoặc 2 tháng thì cộng lại nhằm 15 hoặc 14 tháng lương cho mỗi người, rồi năm kế đó cũng cứ dự một năm (nghĩa là 12 tháng) lương. Như vậy có thể lưu dư năm này truyền qua năm khác thì thành ra không còn sự bất tiện cho những người dả lãnh lương nơi sò công-nho làng-nữa.

Vậy tôi viết bài này là do mắt tôi hàng thấy cũng vì dều bất tiện ấy mà xảy ra việc thừa-thời, kêu nài đến Quận, đến Tỉnh hàng năm; làm cho phải khổ bề liệu lượng cho quan trên phần xả.
Ước-ao cho chủ quí Nghị-viên địa-

Lời rao bán thuốc

Tam sắc Lô hoàn tón trị nam tử lão yếu thần thể hư nhược, mỗi một ve 1\$50.
Điều kinh bạch đới hoàn, tón trị phụ nữ bế kinh xích đới bạch đới cứu bất thọ dưng dang chứng một ve 1\$00.
Bổ phế thánh dược thủy tón trị nam nữ lão thiếu nhứt thiết tón khải cứu khải dưng chứng giá mỗi ve 0\$40.
Ngũ lâm bạch trực hoàn một ve 0\$40.
Nhơn sâm hảo diễm hoàn một ve 0\$30.
Chư quan quan cổ thỉnh nhận cầu kỳ mạch vi kỳ, nhà ở tại Annam Cantho, cầu tàu lục-linh nhà số 32, tón biện, sanh thực được tài sỏm nhưng ngọc quế, phải khách.
Cantho: TRÍ-TRUNG-HÒA cáo bạch

hạt, chur liệt quí Cai, Phó-Tổng và các quan Quận xin ghé mắt và dề g đến, ngõ được tỏ bày với quan trên hồng sỏm dục hoặc lập cách thế nào mà tránh khỏi cái dều bất tiện ấy được, thì ân đức của các ngài sánh tày non biển.

Mong thay!!!
Người có thấy dều bất tiện ấy:
MAY-KIM

Thời sự

Cantho NGÀY LÊ TOUSSAINT

Ngày 1^{er} Novembre là ngày lễ các thành Nam-Nữ, qua ngày 2 Novembre là lễ cầu hồn cho các vong linh tưởng sĩ tại Monument aux Morts de la Grande Guerre. Lúc 7 giờ sớm mai có một toán lính mã-tả và các học sanh trường Bôn quốc và trường tỉnh Cantho kéo đến chực sẵn tại chơn đài nghĩa-sĩ. Lại thêm 2 bên dưng thiên hạ dưng xem dồng dấy, dả dọn sạch sẽ treo cờ kết bông, gió thổi nhành lá dộng lay xem ra vẻ nghiêm chỉnh và đẹp mắt lắm. Lần lược có các quan Langsa và các bà dừ dề tỵn, qua 8 giờ thì có quan chủ-tỉnh và quan Phó-bổ và 2 vị phụ nhơn tiếp đến. Lĩnh hồng sủng và các quan chào mừng 2 vị quan lớn mặc đồ triều-phục xem rất oai nghi. Liên dề quan chủ-tỉnh dục một bài tỏ tình thương tiếc các vị tướng sĩ vị quốc vong xu và xin các ngài đồng làm khấn nguyện cầu cho các vong linh anh hùng vì nước quên mình dờ được hưởng phước cõi trời đời đời kiếp kiếp. Quan chủ-tỉnh đọc xong đoạn dề hai tràng-hoa (couronne) nơi chơn đài, rồi các quan dồng dờ nòn từ tạ lui ra, kể dề huế đi vô chùa phật "Bảo-an-tự" là nơi quan chủ-tỉnh dả ra lệnh cho các thoãn-sư thuyết lễ cầu siêu tụng niệm cho các vong linh tướng sĩ tử trận đó. Khi quan chủ-tỉnh cùng các quan và mấy bà dừ bước vô chùa, thì trong chùa hương dưng dờ sảng, chuông trống nổi lên, thoãn sư khai kinh tụng niệm, các quan dưng im lìm xem thất có vẻ thành tâm cầu nguyện. Giây lát tụng xong, các quan Langsa lui về.

Lê cầu siêu từ khi giết cuộc chiến-tranh ở Âu-châu đến giờ năm nào hễ tới kỷ lễ Toussaint thì cũng có. Ấy là cái ân nghĩa của nhà nước Langsa đối cùng con dân trong nước, nhứt là với những dưng vì nước liêu mình, nhà nước chẳng hề quên công lao khổ đó,

CHÈM BĂNG BUA

Ngày 30 Octobre 1925, lúc 11 giờ trưa, M. Jacques Tô-v-Trang đang ngồi uống nước trong tiệm nước với thầy Giáo-Thiền tại Châu-thành Cánh-thơ gần bên xe hơi đầu. Thỉnh-linh có tên Quới Chauffeur xe hơi xách búa ở sau lưng M. Jacques Trang đi tới, rồi chêm búa vào bàn-tang M. Trang một búa rất mạnh. Cũng may nhờ M. Trang trên đầu có đội nón, nên tránh khỏi đau tai hại của lưỡi búa vô tình ấy. Lúc bắt cặp, M. J. Trang đứng dậy để ghé đánh cùng tên Quới - búa cùng ghé hôn chiến tại tiệm nước - kể linh áp vô bắt tên Quới - xem lại thì M. Trang cũng có bị thương tích (mũi vít cũng khá nặng - sưng máu đầm đề, và bầm cánh tay - sưng không đến nỗi hại mạng) - Đoạn linh đem nội vụ về ông có danh tên Quới vào khám - lưỡng rồi lấy lời ăn kết làm phúc-hâm giải qua Tòa phân xử.

Chẳng rõ được duyên cớ bởi sao mà sanh vụ này - Nhưng mà chẳng đợi chờ ra, khám-quan cũng rõ là có thù hận với nhau mới đánh nhau như vậy - mà thù-hận là thù-hận việc gì? Chờ nếu ký-giả nghe không lầm thì căn tích của 2 đảng như vậy: M. Jacques Tô-v-ân-Trang (đán tây) gốc ở Sài-gòn - A-y-tho chỉ (C), mới đến Cánh-thơ ít tháng nay bán giấy xe-hơi cho một hãng xe ở Cánh-thơ, còn tên Quới trước kia làm Chauffeur, nay cũng ra đứng bán giấy xe-hơi cho hãng xe B. Q. chạy đường Sài-gòn - Cánh-thơ - Bắc-liêu. - Thế thì: Những mâu-m thuẫn trong việc này chẳng cần tỏ về rớt rớt cho ai nấy cũng từng nghe thấy ở các bến xe-hơi trong các hạt mà những báo tây nam đang bành ngày những việc gây-gổ đ. m chêm nhau đó vậy.

MINH-KIM

GIA-ĐÌNH GẤU-Ồ

Tối bữa 28 Octobre rồi đây, tại làng Long-mỹ (Cánh-thơ) có xảy ra một việc "gia-đình gấu-ồ" - Văn biết việc trong gia-đình là việc tư của người, lẽ chẳng nên đem ra ngoài xã hội, nhưng vì chuyện đạo-đức luân-thường: con cháu mang cha già lại còn cầm dao mà chém em ruột, nên ký-giả chẳng lẽ bỏ qua, xin nêu sự tích mà là sự tích của một vị hương chức giàu có trong làng, lại rất danh tiếng hương miêng mang cháu cha già - thêm chêm em ruột mình bị bệnh - như thế thì đáng cho chủ hương này vào hàng gì (?) ở trong trời đất này?

Chuyện này nhờ có tên Trần-vân-G... cũng là em ruột (mà không có can-đự trong đám rầy này) của chủ hương, thoát rõ đầu đuôi như vậy. MAY người con của chủ nhà mới sanh ra, thì có một mình anh tôi là hương T... đó đã giấu lại làm tàng; nhưng mà anh có lãnh hay nghe lời vợ lắm - và lại chỉ đầu chúng tôi là một người đơn-bà, ý mình có của, nên chẳng kể bên chồng ra gì - thường khi ở giọng "gà mái gãi trư" mà khoát nạt chẳng kể ai lớn ai nhỏ - Nghe nói rằng: vợ chồng anh có gói cho ông già (cha chúng tôi đó) 2,3 đôi vàng hồi nào cũng không rõ; tối bữa 28 Octobre này, anh báo ông già phải trả vàng đó lại cho anh - Cha con liêng qua lời lại sao đó không biết, anh ben phát tình máng chưởi ông già, chằng nghĩ tình phụ tử gì ráo, thêm vợ anh cũng tiếp miệng cùng anh nữa. Thấy trái đời quá, thàng em tôi (tức là em ruột anh) tên là Trần-vân-Trực chịu không được, ra bình ông già mà nhắc anh là đồ chằng biết nghĩa cha con, thua loại súc vật, nên mới chưởi cha ông ác như vậy. Anh nột lời xóc lời đánh nó và cũng có vợ anh tiếp nữa. Thật trong lúc xô đẩy kéo niếu với nhau, tôi không biết anh chêm thang em tôi hay là vợ anh. Chứng luôn ra thấy máu vết trên đầu nó máu chảy đầm đề - miệng nó hó là anh chêm nó - Nghi cũng quái lạ cho anh hương của tôi làm?!

Chuyện con đòi nợ cha, mà chủ hương T... này làm quá người đứng kể lại, nếu lời nói trên đây không lầm

thì chẳng những cái tội chêm em đồ máu, vỡ lỗ xòm lằng, dương-luật chẳng tha, mà âm-luật còn chằng dung cho chủ những tiếng bất quân bất phự mà chủ đối đãi với thân sanh của chủ đó. Ô hó: Tiên bất năng lý-trí kỳ già, hậu hà tài khả hoá kỳ-quốc?!

Vậy nên có câu:
Ninh phu gian phu nhập miếu cùng-cung [hà hữu ích.
Trung thân nghĩa sĩ làm nhan bất bãi [diệt vô phùng.
Cho hay: con thảo ngàn năm tiếng ngợi phong.
LÊ-CỎ-HƯ-ÂN (lai cáo)

Xiu ghé mắt !!!

Xưa nay mấy lò thợ bạc ai có đến mua đồ nữ-trang hay là lấy đồ đặt làm rồi, thì chủ lò thường lấy tấm giấy sơ-sai gói, coi không xứng đáng và không lịch sự.

Đời văn-minh, muốn việc đều mỗi ngày mỗi canh cái theo Âu-mỹ.

Bởi vậy nên hôm hiệu đề ý gói bên Tây làm một thứ hộp đựng vàng đôi (nhỏ lớn cũng vừa) hoặc giấy chuyên, theo điệu Kim-thời coi rất huê-mỹ để cho mấy ông chủ lò thợ bạc và mấy ông mua bán vàng dùng để đồ nữ-trang coi lịch sự lắm, mà như là dùng hộp này mà đựng đồ lễ sinh thì càng hay lắm. Quý bà quý cô cũng nên mua hộp này đựng đựng vòng vàng eo khỏi đụng chạm hư móp.

Hộp này tròn, bề cao 0m04, bề tròn



Một thứ xà-bong tuyệt hảo

Thứ xà-bong nào làm bằng mỡ dất tinh trong, khỏi có trộn pha diêm-cưỡng thì chỉ mới phải thiệt tồi, rửa rấy mình mẩy sạch sẽ, da-thịt giỏi mạnh, da mặt dặng mịn màng tươi tốt hoải. Bởi nhờ có bọt nhiều, giống bọt sủi làm cho tro buội đống trong mây lỗ chón long đều trôi sạch đi cả. Đã vậy lại còn nhỏ vì xà-bong ấy khô ráo luôn luôn, nên ít hao, dùng lâu bằng hai các thứ xà-bong thường.

Savon Cadum



Như có ngứa khó chịu vậy thì phải dùng Pommade Cadum thoa hết tức thì.

PROVINCE DE CHAUDOC AVIS D'AJUDICATOIN

Lieu, date et heure de l'adjudication: Inspection de Chaudoc le 13 Novembre 1925 à 9 heures du matin.

POUR L'ANNEE 1926

Table with 2 columns: Item name and Approximate importance/amount. Items include: Nourriture des prisonniers, Costumes des prisonniers, Bois de chauffage (Budget provincial and communal), Habillement des gardes civils, Habillement personnel divers, Pneu et Chambre a Air, Essence, Pétrole, Registres, Imprimés et Articles de Bureaux, Nourriture des malades.

Bureaux où les cahiers des charges peuvent être consultés: Inspection de Chaudoc et 4 Bureau du Gouvernement.

Chaudoc, le 26 Septembre 1925.

L'Administrateur

Advertisement for GAY MŌN featuring a logo with a face and the text 'yếu đuối vắng vot', 'Thảo SIROP de DESCHIENS có huyết bổ'.

Thảo SIROP de DESCHIENS có huyết bổ. Tầm cho hung tảo máu men, lý là một vị thuốc của các tiên y trứ bình. Thảo này hiện hành ở nhiều nơi của các nước Đông Nam Á, các nhà thuốc tại thành Paris cũng dùng nó. Tên tiếng Việt: Thảo SIROP de DESCHIENS, tiếng Pháp: Sirop de Deschiens và các tên khác.

PROVINCE DE CANTHO Avis d'Adjudication

Lieu, date et heures de l'adjudication: Bureaux de l'Inspection de Cánh-thơ, le 21 Novembre 1925, à neuf heures du matin.

Objet: Construction des dépendances pour la Maison commune de Thới-Binh (Cánh-thơ).

Importance approximative: 2.123.677 Cautionnements provisoire & définitif: 35400 & 70400.

Bureaux où le cahier des charges peut être consulté: Bureaux de l'Inspection de Cánh-thơ, bureau de la Subdivision des Travaux Publics de Cánh-thơ, et au 4 bureau du Gouvernement de la Cochinchine à Saigon.

Cánh-thơ, le 25 Septembre 1925. L'Administrateur.

ANCIENNE MAISON AKOUNE Epicerie Mercerie

Ban Ly-Seng dit Vang-Loi-Thanh HUYNH-SANH, propriétaire 31, Rue du Quai - Cánh-thơ-ville Téléphone: N° 24 Maison vendant Le meilleur marche

Consommations sur place

Alimentation générale Vins fins, Vins de table et liqueur de toute marque en caisses et en bouteilles Conserves alimentaire de 1^{re} marque Arrivage à chaque courrier de France: FROMAGE Gruyère en meule.

GLACE

Parfumerie marques les plus connues Verrerie et cristallerie de luxe et ordinaire

TABACS, CIGARETTES ET CIGARES Expéditions soignées et rapides dans l'intérieur

MAISON DE CONFIANCE

HÀNG

Hàng-giang dương hàng

(LES GALERIES DE L'OUEST)

Nặc danh công ty

Vốn hùn 1.179.000 francs

Giày mớ nhóm

Bản trị sự xin mời những người có chun trong HỘI HẬU-GIANG-DƯƠNG HÀNG đến ngày chun như 22 Novembre 1925 chun giờ ban mai nhóm họp hội tại Nhà in An-Hà ở chun-thành Cánh-thơ đường Delanoue số 13. Dựng bản định về những vấn đề sau này: 1° Cử bản trị sự khác 2° Lựa thuật về cuộc giải tàng 3° Tập đề

BẢN TRỊ SỰ kính đôn

Xin nhớ - Người nào có làm chủ 25 phần hùn súp lên mời được dự Đại hội.

Ai đan con mắt!

Có một ông thầy danh y lịch trị về bệnh đau con mắt; nhằm có cơn vẩy cá, kéo mấy tháng luôn lâu mau miêng là còn thấy bóng đèn thì trị đặng, một phương thuốc rất nên thần hiệu đã trị dư trăm người rồi.

Nghĩ vì tìm đặng phương thuốc hay công phu chẳng dễ lại dấu nhem i chằng chịu phò bày ra mà giúp ích cho nhau ấy là người có tội lỗi chung với xã hội.

Cứ theo lời rao này khác hẳn với bọn dưng y, nghề hay quí hơn tiền bạc.

Vậy ai có mấy chứng bệnh nói trên đây muốn rước thầy trị cho lành bệnh hãy viết thư hỏi ngay Monsieur Trần-quang-Minh Pharmacie Centrale à Bắc-liêu thì tiệm này sáng long chi giúp cho, còn như người nào có hôn hàng vì thì trị giảm làm phước không tính tiền chi hết.

TRẦN-QUANG-MINH

AU CHIC TONKINOIS

LÊ-TIÊN-CHỨC

59, Rue Catinat, SAIGON

Tiêm may đồ Y-PHUC Langsa

Thợ cắt thiết khéo và may kỹ lưỡng

Có phòng riêng mặc thử

GABARDINES DRAPS POUR

LAINAGES SMOKING

DRAPERIES TISSUS

SERGES ANGLAIS

TUSSORS FLANELLES

• Bền Raquettes

ĐỒ CÀN "DRIVA"

ĐỒ CHAM GIÀY TENNIS

SALON GIÀY TÂY

TỬ THỜ GIÀY HÀ

TỬ BÌNH NÓN FEUTRE

KHAY HỘP GIÀY ĐÀN BÀ

văn vân CỐ BÓUCLES

Mỗi tháng có hình kiểu áo quần

• mới bên TÂY lại luôn luôn

Xin QUI-Vị chiếu có tới rất cảm ơn

CHUYÊN MÀ CHỈ-NHÀ SAIGON

