



nam nữa. Trò ấy đích rằng: Quan thanh-trà nói: Cậu xả là con bò. Cậu xả bèn dỗ mặt lia tai.

Áy cái châm cái phết có giá trị trong câu văn là thế nào, huống chi sao bài của tác giả mà bỏ tiếng hay là đổi tiếng, thì còn gì là nghĩa câu văn; vì vậy mà trong tiếng Pháp có câu tục diệu rằng:

*Pour un point Martin perdit son âne.*  
Châm sai chò mà cõ Mạt-tanh mất dành con lừa dực.

Só là có ông cha kia tên là Martin làm bê trên nhà dòng nõ ở thành Asello nước Ý. Ông cha này rất ái nhơn như kỵ, mõ cửa rước khách lở đường; (vì buổi ấy tại thành Asello không có lử quán chác-chân, mót mè, phương tiện như Trung-châu-lù-quán Cantho.)

Bởi ngài muôn cho lử nhơn biết chò mà dinh trú khi lò chon, nên ngài mướn khắc nơi mặt tiền nhà một câu latin như vầy: *Porta, patens esto.*

*Nulli claudaris honesto.* Nghĩa là: Cửa kia, hãy mở ra hoài. Nhứt là khi có kẻ lương thiện đến thì chờ có đóng.

Chẳng biêt lại ông cha ấy châm câu sái hay là tại anh thợ chạm vò ý, chạm cái châm ở sau tiếng Nulli, thành ra: *Porta, patens esto nulli.* Claudaris honesto. Nghĩa là: Cửa kia, đừng mở cho ai hết. Mi phải đóng lại chờ cho người lương thiện vào.

Đức giáo hoàng ngự qua thấy câu ấy thi nghĩ cho ông cha bê trên dòng này bất nhơn, không lòng đạo đức, bèn cút chúc ông di mà dè cha khác thè.

Tiếng Asello vốn chỉ tên thành, mà trong tiếng latin có nghĩa là con lừa, nên trong chữ Pháp dịch ra Ané—con lừa, chờ châm này trong tiếng I-dai-lý nói: *Pour un point, Martin perdit sa chape.* Nghĩa là: Dè châm sai chò mà cõ Martin mất cái áo choàng, (ý phục cha bê trên cái dòng); nghĩa là: mất chúc.

E. Nguyễn-khanh-Nhượng

*Đọc bài của ông bạn Nguyễn-khanh-Nhượng* sực nhớ lại chuyện sau này cùng quan hệ với vấn đề châm câu xin đừng nói ra đây cho chư khán quan đồng làm.

Quan huyện kia xù uỷ kiện quản

phản già tài phê rằng: «Gia tài phản tử là ngoại nhơn bắt đất tương tranh.» Vì lời phê không có châm câu nên người rẽ chẽ phải châm câu sau chẽ và phải đọc là: «Gia tài phản tử là, ngoại nhơn bắt đất tương tranh.» Nên người rẽ cũng đòi lành phản án như người con trai. Người con trai nói quan huyện xù không công bình bèn vào đơn kiện với quan phủ. Khi quan phủ hỏi lại quan huyện thì quan huyện trả lời rằng: ấy là tại người rẽ đọc sai, chờ lời phê ấy phải đọc như vầy mới đúng: Gia tài phản tử là ngoại nhơn bắt đất tương tranh.

Lại có một cô kia vì chồng đi làm ăn phương xa đà lâu mà không có tin tức gởi về, nên có làm đơn đến thưa quan huyện coi có được phép cãi già cùng chặng. Quan huyện phê rằng:

«Phù hồi cãi già bắt đất tùng phụ mầu». Lời phê cùng không có châm câu. Có ta vùi muren óng thầy nho đọc và cát nghĩa giüm. Thầy nho đọc như vầy: «Phù hồi cãi già, bắt đất tùng phụ mầu cho nên cát nghĩa với cõ ấy rằng quan huyện cho phép có cãi già.

rằng quan huyện cho phép có cãi già. Cõ ta nghe theo bèn lấy chồng khdc. Sau người chồng trước trở về, nghe chuyện ấy bèn đến thưa với quan huyện. Quan huyện nói rằng lời phê của ông phải đọc như vầy mới đúng:

«Phù hồi cãi già bắt đất, tùng phụ mầu».

Ay trong van từ cái giá trị của một cái phết, một cái châm là thế. Người làm văn hả chẳng nên cản thận ru?

ĐỒ-VĂN-Y

## Ai tin

Tiếp dặng tin buồn của ông bạn đồng chí yêu quý của chúng tôi là M. Trần-quang-Minh, chủ tiệm bán thuốc tây tại Bạc-liêu gửi đến cho hay rằng linh hiền kế thất của người Mỹ danh là Hù-thị-Phụng, 34 tuổi, đã mất lộc



## Các sự lạ lùng trên da thân người

Trong một khoản mặt da độ chừng năm sáu phân vuông thí có lử múa là hai ngàn bảy trăm cái lỗ chón long, tại có đó mà cho da có hói ra hói vồ. Nếu có buổi hâm đóng nghệ thí hói khì xuất nhập sao động. Bởi đó nên xà-bong làm chè phải có hột nhiều động để thám vồ chón long làm trời sạch đó đó què, mà làm cho nước da sạch sẽ trở nên tốt đẹp.

## Savon Cadum

hôm ngày 31 Aout 1925.  
Cuộc tổng chung dã an bài hôm ngày 2 Septembre 1925.

Vì dặng tin rất muộn, nên chẳng đến kịp đưa chí lên dàng thiền cõ chúng tôi rất tiếc.

Vậy chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho hương hồn chí dặng an vui nơi cõi suối làng mây, sau phản tru cùng ông bạn Trần-quang và bứu quyến.

Cairng le 2 Septembre 1925.

LÂM-NGUYỄN-SĨ  
và NGUYỄN-DUY-GIANG  
huy lụy kinh diếu

## Thời sự

Cantho

### ĐÁM CƯỜNG ĐÁM

Hôm hira 2 Septembre rỗi đây, có xay ra nơi rạch Tham-tưởng một vụ đám dám như sau đây:

Ngay ấy, ở nhà tên Bình đều di khơi hét, có một mình vợ tên Bình ở nhà mà thôi. Con qui cường dám tên là L... thấy người nhà di khôi, nên men tui kiêm ẩn, vì bấy lâu vợ chết nên thèm, thấy dàn bà thì động lòng nên mới niều kéo vợ tên Bình.

Dè đâu thị này chẳng thuận tình nên la lối om som, may dâu tên Bình di dông thuê về nghe la chạy vò thi thấy tên L... còn dang dê vợ nó. Tên Bình ôm dược tên L... bên cho it thoi nui mặt. L... nhâm thè chạy không thoát nên la lén, thi tên S. và P. là con tên L... xách cây và búa ra ứng tiếp, lại bị người lối xóm chạy tới dông nен tiếp không dặng. Không ai dám trói tên L... bởi có tên P. cầm búa mà ham dọa, nên tên B... mời nòi mò lén.

Nội vụ bắt ra hương quản thi vò tên Bình khai L... vò hâm hiếp y, thi y có cần noci cánh tay trái một vát vùi hòn hóng.

Chúng thấy y như vây. Hương-quán bèn dám ba tên vào khám đến ngày 3 Septembre dải nội vụ vò tòi, quan Biện-lý bèn phạt tên L. 2 ngày, con qui này thiệt làm dâu vò lương quá nó năm mươi ngoài tuđirđi, còn vợ tên Bình có 21 tuđi còn nhỏ hơn con của con qui đó nữa. Nghi cung gom-ghé cho con qui cường dám này.

Có lẽ bì đánh một trận này, từ đây con đê-xóm này cung lớn mà chò!!

Agents d'Annonces en Europe :

**L. MAYENCE & C°**  
9, Rue Tronchet, PARIS  
19, 21, 23, Ludgate Hill, LONDRES

## Ai có ngờ 10.000 cuồn

Tuồng hát Cải-lương của M. Félix Mộng-Trần vừa xuât bdn  
Không đầy một tháng  
mà bán gần hết

### MÀ THẬT VẤY!

Trong số xuất bản 10.000 mà nay chỉ tồn không đầy 1.000. Có được những thơ khen ngợi gởi đến chăng xiết.—Vậy thi: Không phải là É—(nếu không ẽ thi.) Không phải là dờ.

**NAY LẠI XUẤT BẢN**  
2 thứ sách nữa:

1º *Tang-Bại-Cầu-Hồn*, Tuồng hát Cải-lương 5.000 cuồn. Tuồng này lõi dối dấp, lõi ca ngâw cùng hay như tuồng Bứu-canh-Trung-Duyên và Tang Đại-Giá-Gái vậy. Mái lõi có nhiều đoạn đọc đến phải cười nõi ruột, như những đoạn: Bán-Chi-Mai trô tài.

Truong-Xuân-Nghi nhảy nai.  
Các Hò-dương sai giải.  
Giá mỗi cuồn 0\$50.

2º *Hoàng-Dao-Tuồng-Cổ*, Ai-tinh tiều-thuyết 5.000 cuồn. Bộ Tiều-thuyết này tác-giả dâ gác-công bài bô lõp lang, sắp đặt y từ từ lúc tác-giả còn ở trong trường cho đến giờ kè lại cũng hơn mười năm, khô tẩm chẳng khác nào như người chẽ làm một cái máy lõi trong đời vây. Nay dâ được hoàn toàn mới dám dem cho đời công dượt. Tuy là Ai-tinh, mà không phải là giống theo những Ai-tinh tôi phong bụi tục, mà chính là một cái Ai-tinh đặc-biệt, có thể ứng đúc nền luân lý cang thường nức nhà ngày một thêm cao. Không nói chuyện hoang dâng, không nói chuyện mặt-mặt, không căng, không cõi, không hình, không bóng, mà lại cũng không trộm cướp ý kiến của ai (1) mà chính nơi tri tác-giả lõi ra mà thôi.

Ai đọc Tiều-thuyết này thì được thấy sự qua rồi như sự hiện hiện. Nhiều đoạn ghe gõm lạnh minh, nhiều khoản éo le lõn óc. Đọc mà không sanh chán. Vừa đọc tờ đầu thì da muốn đọc riết cho biết cái kết cuộc của bộ Tiều-thuyết, chờ không phải như những Tiều-thuyết vừa lật xem ít hàng đầu, dâ đoàn ngay dặng đoạn cui cùng đầu. Trong bộ Tiều-thuyết

này lại có một đoạn nói về vụ tim kim:

Một cõi già-tài Bl-một một trăm ngàn đồng bạc con cõ. Lá lầm! Thật lõi lầm.

Cuốn thứ nhứt giá....0\$35

Những sách nói trên đây đều có gởi bán lẻ trong khắp Nam-kỳ.

Sở bán sỉ:  
"PUBLICATION NOUVELLE"  
41, Boulevard Delanoue  
Cantho.

(Mua mặt có huê hồng nhiều mua góp hay là mua chju có ký hẹn xin viết thư thương nghị.)

(1) Những người nào bắt chước câu ván lời nói cùng là những sự tích hoặc ý kiến của người khác mà sửa lại rồi làm của mình thì có tội cùng như kẽ trộm cướp vây.

ANCIENNE MAISON AKOUNE

## Epicerie Mercerie

Ban LY-SENG  
dit Vang-Loi-Thanh  
HUYNH-SANH, propriétaire  
31, Rue du Quai.— Cantho-ville  
Téléphone: n° 24  
Maison vendant  
Le meilleur marche

## Consommations sur place

Alimentation générale  
Vins fins, Vins de table et liqueur de toute marque en caisses et en bouteilles  
Conserver alimentaire de 1<sup>e</sup> marque  
Arrivage à chaque courrier de France:  
FROMAGE Gruyère en meule.

GLACE  
Parfumerie marques les plus connues  
Verrerie et cristallerie de luxe  
et ordinaire  
TABACS, CIGARETTES ET CIGARES  
Expéditions soignées et rapides  
dans l'intérieur

## MAISON DE CONFIANCE

### Rè quá! Thật rè quá !!

Một quyền tuồng cải-lương rất có ích cho phong hóa nước nhà, (dày ngọt trăm trương, giấy láng, có hòn bón chục bài ca và nhiều câu ngâm) như quyền tuồng "Tiết-Liều-Lương-Duyên" của tác-giả LÂM-doan-Chanh (Cairng) mà giá bán có năm cắt bạc, thi thật rè quá.

Vây ai là người thương phong nến tyc dầu, xin hãy mua giùm làm nghĩa.

Các nhà buôn sách đều có trữ bón tuồng này.

Mua sỉ có huê hồng nhiều, mau mua viết thư cho M. LÂM-NGUYỄN-SĨ, giáo tập Cairng (Cantho) mà thương nghị.

P. S. Người nào muốn cho con cháu già mình theo đường ngay, chèa nèo vay, thi dùng ed tiếc 0\$50. Ngày mua cho được quyền tuồng này mà cho con, cháu gái mind đọc. Như vậy mới phải là người biết mến thương phong hóa.

AI dâu?? AI dâu???

Ký-giả dày dặm hỏi

## BISCUITS QUỐC-NỤ

Bánh này là của họ Annam ta làm ra, ăn ngon, mùi thơm tho, dê lâu được, không kém gì bánh tay, mà giá rẻ hơn nhiều. Mỗi hộp chỉ có 0\$55. Xin quý vị mua ăn thử thì biết bánh này làm rất tinh khiết và kỹ-cang. Mứt bánh Quốc-NỤ lúc là giúp cho người đồng-bang mau tấn phát trong đường công-nghệ.

Có trữ bán tại:  
TRUNG-CHÂU LÙ-QUÂN CANTHO  
VÀ AN-HÀ ÁN-QUÂN CANTHO

## Tuồng hát Cải-lương

# TÔNG-TÙ-VÂN

宋慈雲

Mỗi xuất bdn. Giá mỗi cuồn 0\$50. Tríu bán sỉ tại nhà in Hậu Giang Cantho và bán lẻ nơi các hàng sách Lục-tinh.

Tuồng này tác-giả là M. Lê-CHƠN-TAM tự Mộng-Trần lợi có M. TRƯỜNG-DUY-TOÀN chánh chũ-bút báo TRUNG-LẬP JWA kia là thấy tuồng bạn hát cải-lương của thấy năm Tu, duyet lại, nên vẫn chuyen trôi-chạy lâm. Vâl tại tuồng này bạn TAP-ICH-BANG dâ có hát rõ nhiều tên mà ca thêm khoái mieng. Tuồng cải-lương bây lâu it có tuồng nào dât dê ký-oang bằng tuồng này.

Bản tuồng này M. Lê-CHƠN-TAM dâ bán cho tôi làm chủ, tôi in ra ký-nhết này không bao nhiêu, chỉ dù bán mà thôi, qui vi muôn xin mua sém-sém kèo hêt. Ở xa muôn mua xin dê tho cho.

Monsieur ĐỒ-VĂN-Y

Quán-lý nhà in Hậu-Giang  
CANTHO.

Fondée en 1912

## THUẬN - THÀNH

BOTTEUR - CHAPELIER  
7, Rue des Célestins - HANOI

Kinh cung Quốc dâng rỗ, kiêm lùi sang giày tây ta và làm nón  
nhà nước. Ông ta là nhà sản xuất cho chèo cũ. Bán sỉ già  
thực tế.

Chủ-tiệm NGUYỄN TIẾN NAM, kinh mua  
nhà nước. Sản xuất nhà nước.



LISEZ

## Cuộc đánh số Panama

Đóng trước 20 quang có phước trúng được

**500.000 quang**

Ai muốn thử số may, không biết chừng, migh được trả nên giàu có liền là mình đánh số Panama, migh-mus mandat đóng lâu dài 20 quang, sau nò tháng đóng 30 quang, đóng trong 10 tháng, thi 100%, khi mình đóng 20 quang dài, thi Công-ly xô số sẽ trả cho mình một cái số, để mình đóng 100% chờ, được trả kỵ số số, migh dù coi họa may trúng mà không tiền. Số Panama không trước thi sau, nò nò cũng phải trúng từ 500.000 quang, 250.000 – 100.000 – 10.000 – 5.000 – 2.000 – 1.000 – chờ hết là 100 quang.

Mỗi năm xô ra kỵ: 15 Février, 15 Mai, 16 Aout, 15 Novembre. Mỗi lần xô rồi, công-ly sẽ gửi đến cho mình một cái hồn kêu, nhưng số đã ra chưa, migh dù có tên mình.

Có thấy cho trúng 200 triệu quang.

Ai muốn thử số may lần đầu trong nhay-mát thi mua mandat 20 quang đóng cho BANQUE DE CRÉDIT COLONIAL, RUE PAPÈRE, MARSEILLE, (FRANCE), còn sau số đóng 10 tháng nò tháng 20 quang-nđai. Trong kỵ có bết chứng đâu, nên làm thử!

TENTEZ

LA  
FORTUNE

ouvrez lui votre porte

## Đánh số Panama được làm giàu

Đóng 15 quang luoc, có phước trúng được

**500.000 quang**

Mua mandat gởi trước 15 quang, sau nò mỗi tháng 20 quang trong 16 tháng thi đk. Khi Công-ly số Panama được 15 quang trước thi sẽ gửi cho mình một cái số để cho mình làm số, đây thời kỵ số số, migh dù coi số migh có trúng chẵn! Số Panama không trước thi sau nò cũng trong từ 500.000 quang tới 1.000 còn nhỏ hơn hết là 400 quang.

Nò là một cuộc đánh số coi nhiều không biết chừng nào, dầu không được lợi, cũng không mất tiền vẫn của mình.

Có thấy cho trúng 200 triệu quang. — Mỗi năm xô ra làm kỵ: 15 Février, 15 Mai, 16 Aout và 15 Novembre. Mỗi lần xô rồi, công-ly gửi cho mình nò kỵ bén kđ các số đã ra, được danh dù số mình.

Ai muốn thử số phân muth, có khú xáp vận may trời nhỏ phước biết đâu, hãy mua mandat gởi trước 15 quang cho nhà:

**BANQUE NOUVELLE, 8 Rue Papère 8, Marseille (France)**  
đóng sau đóng 16 tháng, mỗi tháng 20 quang, thi migh auoc làm chđ vinh vieng  
cái số của migh mà chờ ngày trúng lành tiền.

## Ai đau con mắt?

xã hội.

Có nò ông thấy đánh y lịch tri xã  
tập đau con mắt: đậm, có cuồng xâ  
cá, keo mây coi ông luôn lâm man miêng  
là còn thấy bóng đèn thi tri cảm, một  
phương thuốc rất iên thán hiệu dâ  
tri dì trâm người tòi.

Nghĩ vì tiêm dâng phương thuốc bay  
công phu chẳng đđ lại, dầu xem dì  
coi ông chđ bà bay ra mà giũp iết cho  
i hau ấy là người có tội lỗi chúng, với

TRẦN QUANG MINH

Trịnh nhứt mồi ya chứng  
đầu luring

Các chứng obürce mồi người ta bay có  
là: đau luring, nhức mồi, nhức gân có  
mồi xương mông, xương sống v.v. Các  
chứng này lại có thêm nhiều chứng  
khác như là: nhức đầu, đau xó-hông  
ván thân, đều là bị nứoc-tiều của mình  
không tinh-khiết; bởi 2 trái cát/mình  
có hình mới, sinh ra các chứng như  
vậy.

Vậy thi bảy dâng thử thuốc hoản hiệu  
"PIULES FOSTER" uống vô sô được  
bết liêu. Thuốc hoản này uống châng  
cô đều chi hại tất cả, rõ làm cho máu  
châng mình tràn lên, nứoc tiểu được  
trong tròn, tri bộ iệu migh được mạnh  
giả luân.

PIULES FOSTER bao chế tại Spécia  
lités Fostes 25 rue St Ferdinand Paris 17

Ở các nhà báo thuốc tây đều có tròn  
bán, bà hối mà mua để dành uống iết  
điều đau luring rất hay.

dầu. Côn dứa con gái út là nàng Ngọc  
Hưng, ông không ngó ngàng bỏ phò  
cho bà Phạm-thị xem sóc lự ý.

Xia nhắc lại, bón-phận tôi là người  
ít học, iho nòi iia toàn sô sách có hơi  
châm lục môt chút, mà đọc, lão lại có  
tánh nòng; hè có sô sót đều chí lão là  
lòn om-som, làm cho tôi phải sôi mặt,  
ngất tôi chđ ít hay sôi sảng là tại sự  
lười biếng mà ra, tho Dương-thái-Hòa  
tòi y lại càng cảm ghét hơn nữa.

Lão thường chđ tôi là dò bà lụu,  
song tôi phải chịu nhục mười phò, vì  
nóp ra khỏi nhà lão, thi biết, chđ nò  
nương dya iâm tháo hèo, dì, nò y  
nhà chđng nòi tôi lấy làm hối hận  
dang cái lối phòng luog của tôi chđng  
nò đó.

Một ngày kia, tôi dường châm chí  
lâm một lò cát dát của lão Lâm-Roch  
và nòi cửa chđng, xay ngô béo trước  
tâm biếu phòng chđng có tiếng tản  
hán. Tôi lật đặt bón vỉ xiếc áo bướm  
ra khỏi bao, tuy một người áo mài  
trang hoan vừa dến trước mòi; tôi chđ  
bón khêu cao, và chđp tay hỏi rằng:

Lão Dương-thái-Hòa cting hai người

con gái lớn của ông, han con út bón

nóe cho ăn mòi kiến, và giòi

bón nhâm nhâm, quan ág mèo, sôp

đó, và sao ngài đại cái iết mèo,

ba ngài là Xich-aban-quí!

Tritong-ba-Tông nói: từ ngày cha  
mẹ ta sanh ta ra, đã có tên, song chưa  
đò chđc đặt, sau ta lớn khen ròn lập  
huyệ, mòn yêng huyệ thuộc ròn ob-đem  
màu; lòn lòn ròn ta học thêm trong  
pháp giáp dòn tinh không, coi cho người  
trâm đều không kđt mòi. Còn việc nò  
nòi là, có khi ta xem huyệ chđng cù  
oi hàn mache, lòn mòn ngó cái khđc chđ  
người, thi dù biết huyệ là thô nòi rồi,  
lại cát con mòi cùa ta, rất có thđo ban  
đm tò ròng đường lòi có mòi, nòi ra  
nòi vòng đđ như trúng mòi mèo. Người  
người khâm phục, kính lóng ta là

Xich-aban-quí iđo mòi.  
Tôi nghe mày lời ông Tritong-ba-  
Tông nói bài trên trời dưới đất, tôi  
không tin chđt lòn nòi kđt!

(Sau sẽ tiếp)

