

# AN-HA-BAO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

EDITION EN QUOC-NGAP DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯƠNG - Boulevard Delanoue - Cantho

## TRẦN-DẤT-NGHĨA

TỔNG-LÝ

Giá bán nhật trình

AN-HA

Trọng năm..... 8400

Sáu tháng..... 3 00

Giá bán riêng nhật

trình L'APPEL

Trọng năm..... 6400

Sáu tháng..... 2 00

Giá bán chung hai bên

Trọng năm..... 10400

Sáu tháng..... 6 00

## PHẠM-KY-XUONG

CHỦ-BỨT

Về việc mua bán hay là mua nhật-trình hay là gửi bài đăng báo xin đề thơ cho M. TRẦN-DẤT-NHẢ

Lúc mua báo xin các ngài chiếu cố, gửi số tiền luôn, hẳn-quản lý làm thêm cảm.

## NGƯỜI ANNAM MÌNH

cũng nên bắt chước cái tài năng của người Trung-Huê đã dùng mà sanh nhai trong xứ mình

Hỡi người Annam mình: kẻ trông lấy các tài năng của người Trung-Huê, là một thứ người rất tài tình, hàng dùng mọi cách khôn ngoan, mà sanh nhai trong xứ sở ta, chửi là ngé thương-mại, là một nghề rất đại tài của họ, vì bằng ngày bằng thấy trăm ngàn sự khôn khéo của họ dùng mà đi trong đàng thương-mại một cách rất vững vàng, chẳng khác chi như người hành khách, đã sớm sanh lương thực lâu ngày, cho có sức đi đi đàng cho đến khi về tới quê hương xứ sở mình vậy. Sự tài năng của họ thì họ chỉ dùng làm trí mà trao tria các nghề nghiệp; về nghề thương-mại thì họ đem hết tâm-trí ra mà lo lắng. Trí của họ rất khôn ngoan, hàng chăm nom theo các mối lợi của ta. Dầu chốn thú quê đàng xa ngàn dặm, họ cũng tìm tới để xem địa thế, mà xét suy cho tương tạn, coi có thể bán buôn đáng không? Khi họ đi cho bằng hỏi đàng nên lập cửa hàng hoặc lớn nhỏ tùy theo nơi đông nơi ít, hoặc xóm đông nhà hoặc xóm ít nhà. Như xóm đông thì họ lập nơi bán tiện như ít thì họ uương cho nhau mà kiếm nơi khác. Vậy thì họ dùng trí khôn khéo mà giúp đỡ nhau, hoặc giúp vốn cho nhau, hoặc chủ dựa vào người khác mà bán chịu, hoặc nửa mặt nửa chịu, mà gây dựng cuộc bán buôn với nhau như vậy. Còn về cách bán buôn thì họ lấy hết lòng dạ của họ, mà ở ăn với thân chủ một cách bài-buôi, dẫu cho có người nào hỗn hào xất xược, họ cũng giả dặt làm thinh; mà lại khiếm nhường chịu lấy năng-dị, miếng là có đồng tiền vô tội của họ vậy thôi. Nhưng mà ta hãy xét suy bao nhiêu điều chịu nhục mà ta, có phải là hại gì đâu? Vì sự giàu sang phú túc sẽ tới sau này cho họ, khi đó nhiều

người mình phải đến mượn đất mượn nhà của họ mà ngụ nhờ. Khi ruộng nương phố phường đất cát của họ đang thuê này cũng đã nhiều rồi. Oii! nói đến đây mà lo mà sợ, ai mà có chút liêm riêng thứ đến lại kinh-thành Sài-gòn mà xem bốn phía châu-thành từ thì liền hải kinh không khiếm, vì được thấy phố phường lầu gác của họ nhiều lắm. Đến giây phút này hỏi thì ai là chủ, thì người ta nói của ông Bang kia, đến đất họ hỏi ai là chủ thì người cũng trả lời là của chú má-chính họ v.v.v.v. Vậy khi nghe những lời ấy có lo sợ không? Lo sợ là lo sợ cho đàng con cháu ta sau này phải từng phục lấy quyền người, và cũng khó bề mà vùng-vàng trong nẻo thương-trương cho đặng; vì mấy chỗ địa thế thuộc về người thì trông vào cho dễ đàng trong cuộc sanh nhai buôn bán. Ta chẳng phải ghét ghen chi họ, ta chỉ kha ngợi họ là một thứ dân rất giỏi đàng bằng dùng tài năng trí tuệ và tâm tình rất tốt mà mưu lợi của ta như vậy. Họ cũng không khi nào mở miệng ra mà nói: ta phải nhường mối lợi nào cho họ, vì ta bằng phần rẽ trí lòng lương lẽ lẽ thì họ phải lãnh phần mà hưởng nhờ mối lợi. Mấy năm nay coi mỗi chúng ta có hơi kha ngợi trong nẻo thương-trương thì cũng nên bắt chước họ, mà lấy hết trí lòng hiệp cùng nhau mà lên vùng trong cuộc bán buôn. Xin người mình kha bắt chước họ, mà ở ăn cách hòa nhã, trong lúc bán buôn cho vui vẻ. Xin kẻ mua vật chi nếu coi người mình có bán vật đó thì hãy đến đó mà mua, thì sao sao thương-mại của mình cũng thấy khi sau này sẽ được vùng vàng mà vắng hơi quyền lợi trong xứ của mình lại ít nhiều.

VÔ-VĂN-DẶNG

## Một nhà phúc đức

Con cháu cả thấy được 121 người

Ông Chánh-bái, liạh nghiêm thân của ông Huỳnh-long-Sanh Đại-lương-cá làng Thuận-Hưng quận Long-mỹ tỉnh Bch-giá, mới tạ thế hôm ngày 11 Octobre này hưởng thọ được 93 tuổi. Ngày sống chung có đủ mặt viên quan quí chức trong quận và thân bằng cố hữu xa gần tựu đến đưa rước. Lúc dọn văn nghệ ra cả thấy con cháu ông, đếm hiệu diện 106 người còn sót 13 người vẫn mặt cách trở bước đường về chưa kịp. Ông Chánh-bái Huỳnh-đại-nhơn đây, lúc sanh thời tánh liạh chơn chất, cứ chỉ thuận hòa, ông giao hảo cùng ai thì giữ chữ tình, buổi thanh niên ông ra dự phần hương đảng, từ chức nhỏ cho

đến nay, tuổi tác bang bạch, làm chức Chánh-bái trong làng, trên đượ quan yêu, dưới được dân chuộng, lại thêm gia-dình túc-dụng, miên độ từ tôn. Thật là: một nhà phúc đức, sánh như tuổi tác ông đây, con cháu đượ đó, tương ra cũng là một cái gia đình ít có trong xứ Nam-kỳ này. Nhờ ơn M. Vô-hữu-Khánh dit Biện-Tâm ở Thuận-Hương (Long-mỹ) đem tin. Bón-báo rất bản bạnh mà hay được trong xứ mình đượ báo ta có nhà phúc đức như thế, nên vội và đăng tin này lên đây, lại luôn dịp Bón-báo xin kính chúc cho hương hồn ông lão đượ bóng đượ tiêu diêu và để lời phân ưu cũng hứa quyền của ông.

AN-HA

## VĂN UYỄN

Con Éch

Nghĩ đến càng thêm thêm thiết hoài, Trời sanh giống Ech bại gì ai! Ruộng sâu lách lội không khoe sức, Giồng cạn ăn-thân chẳng ý tài. Ruồi-muỗi dờ lờng ra sức chụp, Mối-làng xối dậ há mồm nhai. Đương khi đang hạp vào bang thẳm, Gặp hội mưa dáo tiếng ối tai.

Con Rệp

Con chi nhỏ-nhỏ ở nơi sàng, Ở 1 Rệp hóa-sanh tánh rất ngoan. Chuồn-mở của người, người thân-oán, Đàng môi chít chúng, chúng la-vang. Cả đời lén-lén mong làm hại, Mãng kiếp nhười-chuối cũng bực làng. Nào những rệp con và trứng mồn, Trừ sao cho hết mới vừa gan.

Thủy-tai đất Bắc

Thủy-tai đất Bắc thâm vô hồi, Nước lụt mình-mông khổ lắm ôi! Nhà-cửa nát tang xem chi thiết, Ruộng-vừa hư-hại kẻ không rời. Dân đen xiêu-lạt bờ đê trú, Con đò bơ-vơ lượm sống trôi. Mấy vạn sanh-linh làm nạn cá, Nở nào không cứu dể mà ngồi.

Ngụ đời

Hiếm kẻ giàu sang ý thế thân, Tướng mình là chúa chông ngờ dân. Trên đời ít kẻ lòng tu-kỷ, Dưới thế lắm người dạ thi-nhân. Trách bầy Thiên-Công không bỏ thước, Phiền cùng Tạo-hóa chẳng cần cân. Thiệt hư hai chữ người đầu biết, Phú qui lắm khi cũng lụy hân.

Phạm-Ky-Xuong dit Hien  
Secrétaire du Maire de la ville  
THUAT-NOP

## Hãy giúp đỡ nhau trong cơn hoạn-nạn

Đông làm người ở tại ai ai cũng có sự thương yêu nơi lòng. Như cha mẹ con cái thương yêu nhau, vợ chồng yêu thương nhau, bạn hữu thương yêu nhau v.v.v. Ấy là sự thương yêu bằng có trong tâm tình người đời. Song còn một sự thương yêu quê-hương là một sự thương yêu lớn lao và rất có ích cho người, vì quê-hương là một nơi chốn sanh mẹ đẻ và là một chỗ gồm các sự yêu mến mới nói trước đây. Nếu quê-hương xứ sở đang yên-ổn thì tức thiên minh và bằng người mình thương động thanh-nhân thời-thạnh. Nếu quê-hương xứ sở hoặc bị thất mùa bạng-hàng v.v.v. thì mình và cả gia quyền sẽ khổn-khổ. Kia một đống anh-hùng hào-khí khi ra nơi chiến-tràng thì bằng dể một tâm lòng thương yêu quê-hương chi thiết nên cứ kháng quân chi sự sống mình mà liều đở máu chết cách ra g danh mà binh-vực, cứu lấy quê-hương xứ sở mình.

Hòa nguyên vận

Bài thi của cô Mộng-Hiệp Caivôn trong An-Hà-Báo số 333

Thơ-bài khuyên em khá gán-ghi, Duyên-nợng đầu cách chớ vong nghi. Nhà-gai hồ phận đành chia cách, Bức-bạc tấm thân phải tách đi. Buộc chỉ bằng ngày trông trụ hiệp, Xơ tơ đời bữa khóc cơ ly. Tin nhào năm vận này này bạn, Vàng đá giữ sao kéo lộn chi.

Văn-Sá-Phước dit DUYỄN

Vịnh con Két-Vàng của nhà báo AN-HA

Thương-cảm mà có óc khôn ngoan, Dưới thế không hai, một Két-Vàng. Thơ-thẻ báo-chương lời ái-quốc, Luận-dàm hậu-bạn tiếng yêu dân. Khắc hơn đồng loại thông kinh-sử, Giống với loài người biết nghĩa-nhân. Chim-chóc như vậy ai chă mồn, Thương-cảm mà có óc khôn-goan.

Có óc ngoan nên chúng ghét-gheo, Nhưng loài chim ư với kén-kén. Hồi-lanh lại ước lén non bại, Xấu-xường mà mong vượt đnh tiên. Chẳng khác gấm thêu ở sông-sánh, Giống như xạ-úp trap đua-chen. Nước đời lắm nỗi điều rủa-rủa, Ngành lại tinh là dứa nhô-nhêu.

Cang-Phong - Mach-THUYONG-TANG  
Secrétaire à l'Intendance Maritime  
SAIGON

Phong cảnh Phụng-hiệp (NGA-BAY)

Khi xưa Phụng-hiệp chèo rặng voi, Chừ cảnh phiên ba đá lở môi. Chợt nhóm bán buôn hàng quá đặc, Ruộng cây trồng lúa trái đầu coi. Nhà-Thương chứa bình không đời họ, Nha-quận chông dân chẳng dụng coi. Cuộc thế đời đời xem rất lạ, Đái hoang nay lại đàng vàng thoi.

TRAI TRÔNG-LONG (Phụng-Hiệp)

Vậy bởi người mình hãy giúp đỡ nhau như ở ở mấy xứ năm nay bị nước ngập; cũng vì một cơn nước ngập mà phải chịu đói khát khổn nan, nhưng người này là một đồng giống một nước nhà với mình cũng vì quê-hương xứ sở của mình phải cơn khổn-đốn thì là nào mình ngồi mà ngó cho đánh sao? Xin mấy ông Chủ-diễn cũng là mấy người giàu có ai còn lúa gạo khá tích trữ mà bán rẽ lại cho dân hay là thí ít nhiều cho dân nghèo thì là một cái An-đức rất lớn lắm.

Chúng ta hãy trộm xem bên nước Nhựt đang bị tai-biến thì chừ-quốc còn động lòng; cho đến Đại-Pháp là thấy ta còn đối tình thương yêu mà có động quyền tình cho động giúp đỡ người Nhựt. Nhưng nay người một nước một nhà của ta đang bị nước ngập nhà hư mà ta đành làm thinh ngó ngó sao? Hãy xem gương các đấng anh hùng lấy sự sống của mình mà cứu lấy quê-hương, thì cũng nên lấy của cải mình mà giúp đỡ quê-hương xứ sở mình.

Madame RAY

## Trung-châu lữ quán (HOTEL CENTRAL)

Kính triah Luc-chau qui khách rõ: Ngày tháng một tháng Décembre tới đây chúng tôi sẽ mở một nhà khách sang hiện là "Trung-châu lữ quán" (Hotel Central) tại đường Boulevard Delanoue, giữa châu thành Cantho, chỗ nhà in cũ. Nhà khách chủ rất cao-ráo, sạch sẽ, ở năm chỗ thanh vắng, êm tịch và trông vào trung-xương châu thành. Phòng thì rộng-rải, mát-mẻ, nhà liêu, nhà tắm, nhà bếp thầy đều tinh-khiết, văn-vang; giường nệm, drape, cũng là khắn bàn áo gối trong phòng thường giữ-gìn sạch sẽ. Lại trong mỗi phòng có đặt ống dẫn nước cho tiện bề qui khách rửa rây. Phòng chúng tôi làm thiết là kỳ lưỡng, qui vị hành khách đến ở sẽ đượ mọi bề thuận tiện, tương không đầu bưng. Xin qui khách đến ở một lần thì rõ.

## Khoa-Học Tạp-Chí

(La Revue de vulgarisation scientifique en Annamite)

Ông Docteur Trần-vân-Dồn mới xuất bản số đầu báo "Khoa-Học-Tạp-Chí" là một thứ báo từ thuở giờ trong Nam ngoài Bắc chưa từng xuất thế. Báo này sẽ chuyên bàn về các Khoa-học, viết bằng tiếng Annam, lại dùng những câu văn rất giản-dị để cho bất cứ người hạng nào trong Xã-hội ta, đọc đến đều dễ thông dể hiểu. Nghe đâu những tay viết trong Tạp-chí này toàn là những vị Khoa-mục Pháp-học hữu danh, đã phụ ích đem hay những ý-kiến hay, việc thực-hành đẹp vào đó mà công hiến cho đồng bang ta.

Báo giới Nam-kỳ ta nay ra đời thêm một tờ "Khoa-học tạp-chí", lại được các nhà trí-thức đem ngôn-luận giúp đời, tương ra người đời, h cũng nên ca-thành cổ võ mà hoan-nginh tờ báo này, trước phụ thêm cho người đọc được rộng bề kiến-vấn, sau là phụ cho tờ Tạp-chí này được vững bước đàng dài, như từ lúc mới ra đời là lúc chịu nhiều bề tổn-khảm hơn.

Vậy Bón-báo xin giới-thiệu giúp cho "Khoa-học Tạp-chí" của ông Docteur Trần-vân-Dồn ở Sài-gòn cho đượ-bang hay mua lấy mà xem rất hữu ích.

AN-HA-BÁO

## Vấn đề gạch ngói

"Vi sao những gạch dùng xây Vạn-lý-trường-thành bên Tàu, từ đời Táo-thì-Hoàng đến nay đã mấy ngàn năm mà không mục không rã?"

Câu hỏi ấy đầu một người thợ hồ cũng đáp đặng.

Hễ đất sét cho tới, bầm thiết chính thì gạch kêu rang-rang, xài lâu đời.

Bởi vậy chúng tôi lập lò gạch trước khi đã nọc công tiếm đất, nay lại gần công xem sóc sự in và hãm n, dĩ gạch dể kiêu, rất kỳ-cang.

Xin kính lời rao cho Đồng bào ở xa gần đặng rõ, khi cần dùng viết thơ đến chúng tôi sẽ có người đem kiêu làm toa, hoặc đến Trườn xem cho tương tạn rồi sẽ thương nghị càng dể đàng hơn nữa.

Nay kính  
ĐẶNG-VAN-CHIÊU  
Industriel propriétaire  
TÀI-ĐƠN



# GÂY MŌN

Thảo SIROP de DESCHIENS có huyết bô

tiền. Quan thầy tây và quan thầy An-nam đều là người ăn học nghề y tốt bực có cấp bằng về việc điều trị các chứng bệnh đau. Sao không đem đến nhà thương cho quan thầy điều trị cho. Thấy đạo sĩ có học thức gì, ai ban cấp bằng cho chữa bệnh mà với tin giữ vậy? Nguyễn-vân-Trừ (Thành-mỹ) Lai cáo

phước, ấy là gặp ai đời rách khôn cùng, ra tay để giúp giùm làm ơn. Nên chi; thì làm phước như vậy, còn hơn đi cúng chùa, cho lú sãi ăn uống của, mà nó không biết ơn. Nguyễn-vân-Trừ (Thành-mỹ) Lai cáo

### CHẾT CHIÊM

Vợ chồng tên Trần-vân-Kiên nghèo ở tại kinh Saintenoy (Rạchgòi) có 3 đứa con nhỏ, ngày 8 Octobre, vợ chồng mất đi làm trong ruộng, để 3 đứa nhỏ ở nhà tuổi có một dứa nhỏ hơn hết tên Trần-thị-Tư 3 tuổi bị rớt xuống sông trôi mất trẻ nhỏ ở rề lên lối xóm hay nói mở ông lên xum lộn mò kiếm thấy, có người vô ruộng kêu vợ chồng tên Kiên về. Hai vợ chồng về ngôi mà khóc chứ cũng không biết làm sao đặng.

Còn con nhỏ trôi về hơn 4000 thước nói lên, may gặp ông già 62 tuổi với được thầy bô lên xuống bơi đem lại cho vợ chồng tên Kiên.

Cha mẹ thấy coa chết như vậy thì khóc lằng một hồi rồi lo trình báo với làng mà mai táng.

Nhà nghèo một đồng một chữ cũng không có, thậm chí không có dầu mà nấu, lối xóm ai cũng nghèo, nhờ có cau-áp hổ bô thí cho tiền bạc chút dính này nọ của dư vậy ai cũng chấp 'ình. Sự nhớ lại hôm tháng Mai 1923 cũng tại chỗ này có tên Nguyễn-vân-Cuinh hơn 20 tuổi bị thất mùa chèo ghê về xứ sở, rudi bịnh kinh phong trật ma. con cháu đầu xuống kinh mà chết. May mà có con tuay ban-biền (ông Địch-Hoa Nguyễn-phuoc-Ta và ông kinh-lý Lê-công-luân đi ghe vô viêng ruộng đi ngang qua ghé tại đóc dân sự mò kiếm, song không gặp (la tại từ thì lờ ai cũng sợ mà phải lảng cho có chứng kêu lảng lảng quở).

Ông kinh-lý Tuấn tuay vậy rao lên (ai mà tuay đặng sẽ thưởng 300, chỉ đặng 100, ông kinh-lý (trưởng 300).

Mẹ tên Cánh lay ông kinh-lý đặng đáp ơn, song người không chịu người còn bô thí thêm 800 đặng mua bôm và rơm mà chôn cất lửn. Thật là đại

### MUỐN PHI TANG 2.307\*20

Chợ Lớn-Trình làm công nơi nhà chủ nó là người thợ chụp hình số nhà 81 đường-lớn Charner ở Sài-gòn, lúc 3 giờ sáng ngày thứ bảy 13 Octobre Lư-Trình đến bới cơ rặng trong đêm đó nó bị ăn trộm vào nhà lấy hết 2.307\$20. Tức thì M. Testaniere là thợ kỹ tại bới đi với người lính Trần-vân-Quân đến nhà Lư-Trình xem các cơ. Thấy nơi sân có 3 cái rương bỏ đó mà 2 cái thì mở hoát ra, M. Testaniere nhấm thề: nếu muốn đem 3 cái rương đó ra khỏi phòng, thì tên ăn trộm phải đi lại qua 6 lần trước đầu giường của Lư-Trình ngủ, mà cơ nào không hay chỉ hết, còn cái cửa phòng, thì người ở trong mở ra mới được; lại xem xét kỹ thì không thấy dấu hư bề đâu hết mà gọi là bị ăn trộm? kỳ! M. Testaniere xem rồi có ý bỏ nghi cho là phao-phấn, nên đảo chộp Lư-Trình về bới hỏi lại thì nó khai bực đó vốn chằng phải của nó, số là của người bà con nó gởi cho nó trước khi đi Cánh (cơ) việc—Nói vậy nghe càng thêm nghi nữa, lúc bới điện người gởi bạc thì M. Testaniere hỏi gác tới, Lư-Trình trước còn dự: dự, sau nó bèn khai thật rằng: sau khi người bà con giao bạc rồi đi được vài ngày, nó chơi cờ bạc rudi thua hết số tiền đó, nó chẳng biết làm sao, nên phải kiếm cơ bỏ lên bị ăn trộm mà phi tang. = Zidi...!

Thấy nói vậy, người bà-con Lư-Trình cũng có lòng nhơn-từ không kêu nài và xin tha khỏi tội.

Bây cũng bới cơ bạc mà ra.—Zidi zừ!

Quan chánh Tham-Biên Cảnh sát có tiếp đặng tờ châu-tri của quan Tham-Biên Đốc-lý thành Vientiane (Lào) và người có gởi đến cho bốn quán. Vậy bốn quán đặng ra sau đây cho khán quan

### Xưởng thợ-mộc chạm và càn

Sáng tạo năm 1900  
Michel NGUYEN-HIỆP-HÒA  
TẠI LÁI-THIẾU, QUAI E. OUTREY (Cochinchine)

Tiệm Ngân TÀI CANTHO  
DƯƠNG MẾ SÔNG  
SÔNG NGAY CỎ  
TÀU KIỆCH TRƯ

Tiệm Ngân TÀI MYTHO  
DƯƠNG MẾ SÔNG  
TÀI BẾN TÀU  
VÀ XE-HƠI

Xưởng này có đóng sẵn đồ thứ bàn, ghế, tủ, v.v. đều dùng toàn cây danh-mộc như: Trắc, Cẩm-lai và Gô; làm chế theo kiểu kiếm thời, thợ làm thật tinh-xảo không hề giả dối. Đã bấy lâu danh tiếng được chur quí vị hào gia khen ngợi. Nhơn muốn tiêu dưỡng cho quí khách nên Xưởng tôi đã lập thành tại MYTHO và CANTHO để trừ hao đừ các món của xưởng tôi làm ra; lại cũng có giường đóng, giường sắc, tủ sắc. Đồ đóng như: Lư, chơn đèn, mâm, lục-binh, nhiều hàng, đóng chế rất lung. Đồ chạm và tiện như: Chơn đèn, khay, kỷ, đài, biểu liên, tranh thủy-v.v...

### ĐÔNG-PHÁP

Lao  
THÀNH VIENTIANE  
Tờ châu tri

Quan Tham-Biên Đốc-lý thành VIENTIANE cho hay rằng: những thợ LEO nhờ có thầy NGUYEN-VAN-SON là thợ kỹ sư Thương-Chánh trợ giúp, đang ra công tái tạo nghề về với của xứ Lào hồi trước xưa.

Đĩa bằng đất hăm không có sơn dầu láng, và mâm cây có vẽ màu, có để bán tại nhà bà TRẦN-THỊ-NAM số 71 là người có huân hâu tốt, đường mé sông Cửu-long-Giang tại thành VIENTIANE.

Đĩa

vẽ 1 hình	1\$00
2 "	2.00
3 "	2.50
4 "	3.00
5 "	3.50

Mâm cây

vẽ 1 hình	2\$20
4 "	2.50
5 "	2.70
6 "	3.00

Công cuộc làm thứ này xem đã có thể thành tựu. Tôi tưởng khi Quan lớn cũng sẵn lòng tiếp giúp tôi mà truyền rao cho nhơn dân trong xứ của quan lớn cái tin rõ biết cái nghề linh xảo của xứ Lào trước xưa mà lâu nay gần bỏ tuyệt.

Vientiane, ngày 23 Août 1923  
Ký tên: Baudenne  
Ai muốn mua đĩa và mâm kê trên đây thì gởi thơ cho bà TRẦN-THỊ-NAM 71, AUGUSTE PAVIE.

### Sách mới lại

- Kim-vân-Kiểu giải nghĩa mỗi cuốn 0\$35
- Nội-dự-Mai . . . . . 0.40
- Ước-phước . . . . . 0.40
- Một hàng qua trời . . . . . 0.10
- Vô-sai-gon . . . . . 0.10
- Vô-mây-day . . . . . 0.10
- Gung-oan . . . . . 0.10
- Kim-Vân-Kiểu, Cung-Oán, Kim-Thạch kỹ-duyên là những sách rất có tiếng xưa nay, văn-chương tuyệt-bút, uuh từ phạm-trâm, tác giả là những tay trư-

### ARTICLES EPICERIE CENTRALE de FRANCE

#### Thành-Hưng

Bd Saintenoy en face de l'Ap pontemant des

MESSAGERIES FLUVIALES  
CantHo-Ville

Tiệm tôi mới lập tại đường Kinh-lập "Bd Saintenoy" ngay cầu tàu Lục-tinh Cảnh sát.

Bốn tiệm chuyên bán si và bán lể rông đồ các thứ rượu Tây, đồ hộp đồ gia vị: conserves alimentaires" sưa bô, cá-môi hộp đủ thứ, thuốc Tây, Savons, dầu thơm, đồ pha ly "verrierie" và các món khác nữa v.v. v.v.

Giá bán rẽ, đồ mới hào hào. Như quí vị ở xa muốn mua món chi xin viết thơ đến Bốn tiệm sẽ gởi đồ đến lập tức chẳng sai.

### TRẠI THỢ MỘC, CHẠM VÀ CÀN HIỆU

#### Nguyễn-long-Thao

TẠI CHỢ LAITHEU (BƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo nhiều kiểu khéo léo.

Có đóng sẵn và bán đồ các thứ bàn ăn; dài, vắn, tròn vắn khéo lạ. Tủ áo hoặc tron có kiến số mặt, 2 mặt, tủ thờ tron càn, tủ để sách và đồ rượu. Bàn viết, bàn rửa mặt cũng hâu salon tron bộ. Ghế lưng gôgkỹ, ghế ngồi nhiều kiểu Văng gô một tấm liền chùng ngựa thường, chùng tiện hoặc chùng voi đội Biền liêng sơn mài và càn. Khay, hộp chùng đàn, đài kỷ.

Những món kê trên đây dùng toàn cây danh mộc: Trắc, gô, cẩm-lai mà đóng chế kiểu kim thời.

Kính mời quí ông quí bà muốn mua hay là đặt món chi thì tôi sẵn lòng làm theo vừa ý. Trại tôi cũng có làm làm bao lam thành vọng càn chạm sơn thếp Nguyễn-long-Thao Chủ nhơn kính cáo

danh trong văn giới nước ta. Những người ham đọc sách lên mua mà xem. Ấy là những sách vừa có ích về đường văn-chương vừa có ích về đường đạo-đức.

Ai muốn mua xin gởi thơ đến cho: "AN-QUAN AN-HA CANTHO"

### GARAGE

#### TRẦN-DAT-NGHIA

CantHo—(Cochinchine)

SỬA CÁC THỨ MÁY:

Xe hơi, tàu hơi, máy lửa, xe máy máy may, máy viết chữ, máy nói, tủ sắt, v.v. v.v.

Công việc làm kỹ lưỡng, mau mà giá rẻ.

Có trữ bán vỏ ruột xe hơi, xe kéo và xe máy, máy may hiệu Singer và xe kéo mới.

Đầu hơi, đầu xăng. Bộ phụ tùng xe hơi và xe máy v.v. v.v.

Lành làm sườn nhà và hàng rào sắt. Tại bằng có sẵn xe hơi để cho mượn đi chơi, cũng bao đi xa. Giá định nơi luồn luồn.

### CAFÉ RESTAURANT

#### Hing Hing

Gần nhà hội làng Tânan

Kính công quí ông và quí thầy, tôi mới lập nhà hàng bìn cơ n tây, baulé (từ món par plat) ăn món nào thì tinh tiếu món nấy, tiệm tôi nấu đồ ăn ngon kỹ lưỡng sạch sẽ, ban ngày đồ ăn khách ban đêm đồ ăn khác, có làm đồ thứ bánh tây, hoặc có đám tiệc chi thì tiệm tôi cũng bao lãnh mà nấu.

Vậy quí ông và quí thầy có đi Cảnh-thơ xin đến tiệm tôi thì tôi sẵn lòng tiếp rước.

### Giá rẻ !!! Giá rẻ !!!

KINH CÙNG QUÍ-VỊ RỒ:

Bốn-hiệu mới tiếp đặng một kỷ viết kẹp theo tôi áo "Porte-plume à réservoir" à remplissage automatique, cóagraf hàng metal nickelé đẹp lắm, không thua gì các hiệu khác.

Giá định bán rẽ, mỗi cây.....0\$60

Ai mua nhiều về bán lại 12 cây, giá chắc là.....6\$00

Thứ viết này không phải xấu mà bán rẽ, dùng lại viết của các xưởng Lagna gởi qua, nểng gìn giữ kỷ càng thì công đồng lan đặng.

Kỷ này lại không hao nhiều; như Quí-Vị cần đồng viết thơ đến mua mau mau kẻo hết.

Xin đờ thơ và mandat cho: M. Trần-dat-Nghia Quán-lý An-Quán An-Hà CantHo.

(Còn nữa)

### Lễ khánh-thành

CÔNG VIỆC ĐÀO SÔNG

## DÂN THỦY NHẬP ĐIỆN

Ở TỈNH VINHYEN

(TIẾP THEO)

Tại Hanoi thì trong mười năm nay hàng ngày có đò và biền chếp dòng nước khi lên khi xuống. Về sông Thao, sông Bô, và các con sông thuộc về sông Thái-binh cũng có biền chếp dòng nước khi lên khi xuống, nhưng mà việc biền chếp không được luôn luôn như về sông Nhi-hà. Hàng năm, về mùa nước nào cũng có tình được chuy-lòng sông.

Ngoài những cách khảo-cứu lợi-cần ấy, mà xưa kia không có thực hành bao giờ, thì nay lại có những sự đã kinh lịch về những công cuộc thiết sách hoặc là lữ-lâm về trước, vì toàn là những bài học đã tỏ ra những sự khó khăn

cần phải quan tâm đến cả. Và lại có những sự xê-nghiệm đích-sác về cái cơ-quan dân-thủy nhập-diện ở Kép (con sông đào ở Kép đã hoàn công từ năm 1907), đến năm 1909 thì có những ruộng thí-nghiệm ở pôn-xá, gần ngay Hanoi.

I. Nói về MIỀN DUYÊN-HẢI.—Nhưng, công nghiệp của nhà nước Bảo-hộ đã thực-hành về cuộc dân-thủy nhập-diện tại miền duyên-hải xứ Bắc-kỳ, tuy là vào còn khuyết-di-m, song sự công hiệu đã rất là hệ-trọng. Cái công-nghiệp ấy kỳ-từ là lợi dụng cái thế nước cao hay hạ để dẫn nước vào ruộng hay là tháo nước ra cho khô ruộng mà không

phải dùng đến cơ-khi. Nhà bác-vật Đại-pháp vẫn kể tiếp mà thợ bành các công-việc của các quan ta, song cách hầu-dụng thì có quí giá và sự phán-đoan lại được đích-sác hơn, cho nên công việc được công hiệu, nhà bác-vật phân chia diện-tích trong nước ra nhiều ược; đạo nào cũng biệt-lập kuong cau-tiếp gi đều các đạo kusc; đạo nào cũng có những con đê lớn đi theo dòng nước chảy. Naur nước mặt thì người ra không cho chảy vào ruộng, còn như nước ngọt thì cần đến đầu lại có cách để dẫn vào ruộng cho đủ dùng về việc cấy cấy; nó trong ruộng nhiều nước quá thì lại có cách tháo bớt đi.

II.—Nói về MIỀN CAO-NGUYEN ở phía bắc HÁ-NÚI.—Cái cơ-quan dân-thủy nhập-diện thứ nhất là con sông đào ở Kép, để lấy nước vào những ruộng từ Kép đến Phú-lạng-Thương, thuộc về tỉnh Bắc-giang. Cái công-cuộc này phải

làm lâu lăm, kể năm thì vừa đặng mười năm mới hoàn thành từ lúc khởi công cho đến ngày hoàn-thành vì chưa klan-lich về những công việc này mà biết bao nhiêu sự lăm lờ. Năm 1907 thì hoàn-công, từ năm 1908 tới đã khởi sự thực-dụng được công-hiệu. Nói về toàn thế công cuộc này thì có chỗ cần lưu ý tập ở Sông Thương; một con sông dẫn nước xuôi từ chỗ cửa nước này đến chỗ ruộng của phải lấy nước. Con sông này bề dài là 10 ki-lô-mét, lại có nhiều những con sông nhỏ và những sông để đưa nước đi các chỗ xa hơn nữa. Quan-thủy hợp thì làm ở tại Cầu-sơn, cách phía trên Kép độ vài ki-lô-mét Sông Thương vì dòng nước thay đổi rất thất thường, cho nên làm công việc trên này thực là khó khăn: hàng năm nước lên tới là hay là tụt, mỗi seconde thì nước chảy từ 3 đến 1500 thước vuông đứng (nước cub). Giá sử

chấn dòng nước sông Thương bằng một cái bờ tường xây bằng đá, trong khi nước to mà đường công không thoát kịp thì làm cho nước tràn đi chỗ khác. Chỗ cửa sông Đào thì có nào là cửa, nào là cửa để hạn-chế cái thế nước chảy, lại có một chỗ để cho nước thoát đi nữa, cũng thông với sông Thương. Chiều dài con sông đào chính, là 26 ki-lô-mét, chỗ cửa sông thì cái thế nước chảy là mỗi seconde 7 thước vuông đứng. Sông đào ấy có chia ra những chi lớn và chi nhỏ, chiều dài những chi ấy tổng cộng là 38 ki-lô-mét. Có những ngành sông nhỏ để đưa nước vào các ruộng, những ngành sông nhỏ này thì có những cửa mông để tháo nước ở các ngành sông lớn vào. Việc đóng hay mở các cửa sông là phần việc của những người có cái trách nhiệm riêng về việc này.

