

Giá bán nhứt trình AN-HÀ	
Trọn năm.....	5\$00
Sáu tháng.....	3 00
Giá bán riêng nhứt trình L'APPEL	
Trọn năm.....	6\$00
Sáu tháng.....	4 00
Giá bán chung hai bốn Trọn năm.....	
10\$00	
Sáu tháng.....	6 00

AN-HÀ-BAO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
ÉDITION EN QUỐC-NGỮ DE L'APPÉL

❖ Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles ❖
Tổng-lý kiêm Chủ-bút: TRẦN-DẬT-NGHĨA

NHÀ BÁO Ở TẠI DƯỜNG — Boulevard Delanois — Cần Thơ

Ở KHÔNG HAY LÀM QUÀY

Sách tóm có câu: Nhàn cư vì bất
thiện; & không hay làm việc quấy. Mù
thật vậy; những kẻ quanh ta làm chẳng
có làm công việc gì lao động đến thán
thò, chẳng có tinh chuyên gì một nhoc
đến tấp-thần, ngày kia súng tháng nò
cứ qua pue u k'wing, thì cui cuo khoi
gây nên tai hại vào mình, không cùng
là một thứ ngời lùu-dốc trong xú
hội vậy.

Ngành xem ngày ray trong xú ta,
những hang vò nghệ tùy thân, chơi bài
biết phát càng ngày xem ra càng nhiều.
Hàng tài say đậm trong el-ôn tình-trường
tin ong sứ điệp, nhão cá hồi chim, khi
thi vui cảnh đoàn viên, lúc lại sầu cău
ly biệt. Có khi lại ôn say mồi tình cừu,
diễn trò quái-kịch làm dở rồi thất thế
điển, bài thi thê, ta từ cảm làm
nguy cho tinh mang, ba
trong xã-hội là khác rứa! Rạng thi
đỗ, rạng thi đỗ, rạng thi đỗ, rạng thi
loại tri khôn, ăn nói xiêng-quảng, không
tuân luật-pháp, mà tẩy họa vào mình,
đã bị chúng như khinh, lại còn hại vò
phản vè-sinh mà cung hai dồn phong
tue nước nhả. Có hàng đậm mè cờ bạc
thức ngày thức đêm, quên ăn quên
ngủ. May sòng tài xì-xì bài bạc, ruồi
sòng phai bài vè tiền cua. Và lại; con
trong sòng tài xì-xì bài bạc, cao
hà bắt pia, co phải tai vè tiền của
mà còn hại vè phẩm-giá chẳng?

Đây là đại-khai kẽ cho những kẻ ở
không, không có nghệ nghiệp, thi cờ bạc
cờ-bạc cờ-ruô-trä, không hót á-
phiên thi cờ-ruô-trä nguyệt-hoa, nào
mấy mặt ở không mà tránh cho kinh
bến vách của thánh-nhà xưa để lại mà
rằng đời đó bao giờ!

Buổi này thật là cạnh-tranh thời-doi;
học thuật cạnh tranh học thuật, công
nghệ cạnh tranh công-nghệ, thương
mại cạnh tranh thương-mại, ai chong pán
gò đua tranh mà e còn chưa xong thay!
Hà huôn chỉ là ở không làm biếng, thi
đã uống một kiếp hư-sinh, lại gầy ra
một mối hại chẳng nhỏ cho phong-báo
nước nhà cửa!

Phải biết rằng: người ta được sinh ra
trong không trời đất này, thi si cũng
phai hương-châi làm ăn, ai cũng lấy
công việc giang-san vồ-trụ được làm
phân-sự cho mình. Tạo-hóa sinh ta ra,
chẳng phải ở không làm biếng, sinh ta
ra một khói hình-hà, ấy là phải
ngày thi thê, thi thi ngù, thi thi áo,
khát thi nồng mồ-thôi dầu; lại cho ta
cái tinh-thiêng-liêng minh-mẫn cái óc
trong sạch, cái tri-giáo đặc biệt như thế,

là sở dĩ muôn phú thắc cho ta một cái
trách nhiệm nặng-nề để gánh vát viে
đời. Song khá tiếc thay cho đời này còn
lầm kẽ ở không làm biếng; tron đời
chẳng làm được nghệ-nghiệp gì; đã có
người không làm nghệ-nghiệp, im-tich;
lâm cho đến nỗi tảng thán vong già
thật là một kiếp hư sinh trong thế cuộ
và phải phạm tội cùng xã-hội nhơn quan
đó.

Tục ngữ Langsa có câu: Poisivet est
la mère de tous les vices= Sự ở không
là đầu các lật xấu. Vậy xin Đồng-
bang chúng ta, những kẻ da mìn
lớn hịnh làm biếng, hãy mau Huông ngô,
chứa bô nô ra, còn người chưa mót nó
phải nêu xa lánh nó đi, mà gửi bước
theo người trong trường công-nghệ,
đang buổi mạnh vè giao bạo vè tiền mà
các nước ở Âu-châu Mỹ-châu bộ đang
quí trọng cái thời giờ mà cạnh trai h
nhau trên con đường thương-mại công-
nhâp. Dân ta còn trăm bả thua kém bao
người, lại vò nò hô luồng ngày giờ
đem thán bảy trước làm khách làng
et-ai, phỏng túng của liên mà gọi là hưu
ba thanh nhàn, chẳng làm chi được hối h
cho mình cho đồng bào. Những người
như thế là người đã sinh trong đời, an
lai của đời, mà không trả nợ cho đời
thì đáng gọi là một kiếp vong sinh
lâm đỗ!

Văn-Hoành

Hoàn-hài-tân-văn

CÁCH LÀM GIẤY NHỰT-TRÌNH MỚI
BẰNG GIẤY NHỰT-TRÌNH CŨ

Thế-giới ngày nay tiêu-dụng giấy vè
việc làm nhứt-trình nhiều quá, đến nỗi
còn cùi ricing bên Mỹ. Vốn những ricing
ấy, vừa mới đầu thế kỷ trước, còn là
những ricing cầm cỏ, thế nò nay vì lấy
gỗ làm nhứt-trình thành thà rái kho gò
vô-tan ấy cũng thấy cạn đáo.

Nhà-rồi Mỹ thấy thế lo rằng một ngày
kia sẽ hết gỗ làm giấy nhứt-trình, liền
nghi ra một cách dùng giấy nhứt-trình
cùi tây sach di, để in-jám nhứt-trình
mới. Một phòng thí nghiệm Mỹ đã tìm
ra được cách tây chử nhứt-trình đó.
Cách tây chử sau đây:

Vốn mire io chử trình có thể tây
sach hàng nột thứ đất thô tên gọi ben-
tonite được. Chất đất thô này nguyên
chè ở thir tro núi-lửa tại miền Wyoming
(phía Bắc xứ Hoa-kỳ) ra. Tại miền nò
thứ đất kim có nhiều lám. Đất bentonite
làm tan hết mycra mà không hại
gi đến giấy, lại tráng sạch coi như mới
vậy. Hiện nay bón đó đã có một xưởng
thợ dùng cách tây ở trên đây mà lâm
thành được 1.500.000 kilos giấy nhứt-
trình.

Và chẳng, cách làm giấy nhứt-trình
này không tốn kém-ki lamy hàng cách
lâm giấy nhứt-trình mới, có thể hi-vợt
được rằng nòi nòm dùng cách tây kia
sẽ chỉ được 2 triệu tấn giấy nhứt-
trình có thành ra mới là lt. (T.N.D.B)

VĂN UYÊN

Khúc tì

Đau lòng em lâm-dai thư ơi,
Bốn hoa xuân thu cảng một đời.
Ngón cổ phết phết trên nǎm mả,
Mùi hương ngòi ngút hắt tâm hồn.
Trời xanh oai phụ người biền dứa,
Bất bạc danh chòn kẽ xác tối.

U biển từ đây hainô cách,

Đau lòng em lâm-dai thư ơi.

Huru thè

Tạo hoa xuôi xuôi,...
Hồng phan hả phan chẳng chí bằng.
Ven thêm cọp để ní non khóc,
Trước áu thằng con thúc-thích xang.
Ano rẽ sờ sờ sao chí vẫn,
Cha già lụn cụm khó lồng dần:
Suối vàng chí đã dành an giắt
Nòi đê cho tre trờ khóc mẩn.

Trào: An-Dàu, huy luy

THƠ NGON ĐÈN

Cướp quyền nựt nguyệt ích đời chung;
Muôn dạo hào quang chiếu khắp cung
Giúp kê thơ hương nơi cửa Khổng,
Trợ người hành khách chốn lân trung.
Trên đất phà nát binh người Truật;
Dưới ái dách tạo tướng họ Nùng.
Thiếu nữ mượn hơi thùy đét phung,
Cướp quyền nựt nguyệt ích đời chung.

Dặng-quang-BàY

Võngliêm

...
Ngu đori
vì ca tài liệu
Ba vang sáu ngàn ngày là mấy?
Mộng huynh lương, nho thấy mới buôn
còn cuộc báu phủ càng nên treo con
mắt thè!
Nghỉ lại mà coi

Sanh đứng làm người nòi có dỗ

Phải suy, phải xít, từ nết, từ nết
kin kia hóng trang lúa tròn, lúa khuyết
No no giòng nước, khí lớn khì rộng.
Cuộc phu sánh là chồn rùi dong;

Chẳng có khác:

Bóng con neira Cu thê thoán!

Chẳng nói ra thời thời

Nói ra càng thêm ngắn

Cái đường đời nòi lại càng đang ai

Cùng là chung đeng giữa Trần nòi!!

Tam-Thập-bát-Lang-ký.

Quan Toàn-Quyên MERLIN

Đo diễn-tin & Pháp-quốc gởi sang,
thời ngày 24 Mars tới đây, Quan Toàn-
Quyên MERLIN ở Afrique Occidentale
française (Tây Phi-ly-gia) sò vò tới
Bordeaux (Pháp-quốc). Chưa biết được
ngày nào ngài sẽ xuống tàu sang trọng
thịt đường cách tây ở trên đây mà lâm
thành được 1.500.000 kilos giấy nhứt-
trình.

Và chẳng, cách làm giấy nhứt-trình
này không tốn kém-ki lamy hàng cách
lâm giấy nhứt-trình mới, có thể hi-vợt
được rằng nòi nòm dùng cách tây kia
sẽ chỉ được 2 triệu tấn giấy nhứt-
trình có thành ra mới là lt. (T.N.D.B)

Carpentier thi vò nòi

Mới đây Võ-si G. Carpentier đã ký tờ
chiếu thi vò tại thành Luân-dôn (Lon-
don)với vò-si Joe Beckett. Trong thương
luân-thông tư lời đây (Mai) phi vien vò
áp chò người minh. Ông lèi vòn: «Chel-
si-sò II thi,

Những bài gởi đến không
đăng lên báo được thời
không lè trả lại, xin các
ngài lưu ý.

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trình hay là gởi
bài đăng báo xin dề tho
cho M. TRẦN-DẬT-NGHĨA

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cõ, gởi số tiền
luôn, bồn-quán lấy làm
thâm cảm.

THẾ-LỤC « ANH BÁY » Ở NUỐC MÌNH NAY MAI

Kỳ trước đã nói người An-Dà sang

đi. Kỳ trước đã nói người An-Dà sang đây, còn cướp cả
công việc của người minh, ta xem các
công-sở còn có nhiêu người bò làm
việc.

Qua 1. Người An-Dà sang là còn có
một nghề buôn-bán chuyên mòn iay
üng lợi lâm, mà ký-giá chưa kịp nói
« các chủ », nay mai lại lo có cái họ
« các anh » nữa. Nguy thay!

Nếu họ sang bên nòi, mà cứ mỗi chỗ
lơ thơ tẩm bả hiệu bán vãi như thế
thì quả nhiên ta không lấy gì là phòng
sự thất, nhưng mà ngoài sự buôn-bán
họ còn làm nhiều nghề, rất nguy hiểm
cho dân minh, trong đó ta tên ghê cát
nhé cho vay của họ.

Vay Sét-ty (Chetty); nợ Tây den! May
cái buyn hiệu thật ghê, đã làm cho biết
bao nhiêu người minh nghe thấy mà
phát run, mặc vào mà phải luy, nhà
cửa «or-nghép, sinh-mạng danh-dur, có
khi đều vào tay «các anh» đó, tát cái
nguy to cho người minh chưa biết làm
sao mà bài-trù được. Hồi những người
đi vay, sao cứ không dì vay nhưng
người minh, mà cứ đi vay của Tây den,
thì họ trả lời rằng: Tung mà không di
vay người minh, có nhiên lú khôn lâm
tám, có khi phải năn ní, có khi phải
qui huy, ngày dì phải di, ngày tát phải
tết, đã chịu nặng pòi ròi, mà lại còn
deo on deo nghĩa: chờ vay Tây den
không thể, bằng lòng thi nó cho, không
thì thôi, cứ tinh vòn tính lòi, trả hết là
hết, không dây dường nót ti nào nữa.
Xét ra, người minh cho vay, cũng có
cái lanh dò thất. Nhưng mà cái họa
«Chetty», ta cũng phải làm sao bài-trù
đi mới được, để thi nguy cho người minh
quá, náo bị tu bị hắt, bị vò mìn, bị lynch
biên, nguyên-nhân chỉ hối cái cách cho
vay khôn khéo của họ.

Báo «Trung Indigo» đã mấy lần
nghị luận phản văn vè vấn đề nòi. Quan
Toàn-de-dia-bà Thống-tướng Albert
Sarrat nói ngài cần tóm-tóm để tìm
phương-pháp bò cứu cho dân ta chò
đó, nghĩa là sò lập mấy nhà Banque de
crédit và Banque de valeur, thì có thể
trú cái họa «Chetty» cho ta.

Nhưng họ Chetty cho vay, ngoài
Hanoi thi chí có vài ba cái nhà, chò
trong Saigon thi nhiều lâm, họ ở nguyên
một dây phố, có thể gọi là phố Chetty
được. Gó nhà thi tự vốn riêng mình
xuất ra, có nhà thi là chi-diêm của các
hội cho vay bò An-Dà, vốn nòi là
vài trăm vạn, it là vài ba mươi vạn,
mỗi tháng cái lợi lòn, vào to lâm,
không có huân hán, i cho bằng. Họ
có nhiêu tiền thi có thể, có thể còng
để mua lâm, để mua lâm, để mua lâm,
xét ra cái lòn lòn người minh thoát ra cho

Tỉnh-Võ
(T. N. D. B)

