

Giá bán nhứt trình
AN-HÀ

Trọn năm..... 5000
Sáu tháng..... 3000

Giá bán riêng nhứt
trình L'APPEL

Trọn năm..... 6000
Sáu tháng..... 4000

Giá bán chung hai bón
Trọn năm..... 10000
Sáu tháng..... 6000

AN-HÀ-BAO

MỘI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
EDITION EN QUỐC-NGỮ DE L'APPEL

* Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles *

Tổng-lý kiêm Chủ-bút: TRẦN-DẬT-NGHĨA

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG Boulevard Delanoë - Cần Thơ

Những bài gửi đến không
đang lên báo được thời
không trả lại, xin các
ngài lưu ý.

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trình hay là gửi
bài đăng báo xin để thô
chó M. TRẦN-DẬT-NGHĨA

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cẩn, gửi số tiền
luôn, bòn-quán lấy làm
thảm cảm.

NGHÈ NÔNG LÀ CĂN BỐN của người mình

Người ta nói: "nghè nông là căn bốn
của người Annam", mà quả thật vậy.
Nước ta là một nông-quốc, chờ bao công-
nhệ thương-mãi nếu đem ra mà sánh
cùng các nước thời hiện là kém sút hơn
người. Nghè lì mà coi; những đồ phục
dụng trong nước ta tuy ngày nay ta có
lập ra dặng một ít món, song ta cũng
không khỏi mua của người ngoại-quốc
cho dặng. Nhỏ như cây kim, ngòi viết,
sứa nuôi mìn, thuốc chữa bệnh, mồi
nấu người ngoài đem bán ở xứ ta, kẽ
ra có hàng ức hàng triệu, nếu ta
chẳng làm dặng có lúa nhiều, thời
tẩy chí mà đổi chác những đồ phục
dụng cáo nhứt cho ta đó? Đã gọi nghè
nông là căn bốn của ta, nếu ta
bỏ, ta làm ra ít lúa, thời đã obrut dụng
cho ta phải thiếu, ta phải chịu nỗi khổ
khăn; vì ta chỉ sờ-trưởng có một nghè
nông là nghè đẻ nuôi sống thân ta, thế
thì ta phải lo trao-dổi nghè nông của ta
cho lâm mới được. Song xem ngày bây
giờ đây các nông phu của ta vẫn còn thô
cru au thường, không từng dùng công
thi nghiệm, cứ do nơi thời tiết chà trôi,
mỗi năm hễ qua là mang năm tháng
năm rồi thời khát sự deer mặn, tháng sáu
cây đậm, tháng hảy tháng tám cây liên
tới sang tháng giêng tháng hai-gặt-hái;
v.v.. luân-chuyển vây hoa; hời nén
bò phong điều vỗ thoát, thời-lết phải
đeo, thi trái bông sai đầu; những mưa
gió chẳng hòa, thời-lết đổi-xé, hoặc
nước ngập trảng-trổ, hoặc phải cưa hàn
bán, thi đánh khoanh tay chác lười kêu
trời, chờ không có thè nào từ được các
diêu tai họa ấy! Nên chi: dầu rằng Nam
kỳ là một xứ dịa lợi, ruộng đất phi
nhiều, khí hậu ấm-áp, mưa gió điều hòa
thật là trích-hợp cho sự trồng-ha lâm,
song lùn xứ ta sánh ra vẫn còn ít hơn xứ
Xiêm-la, Mieng-diện. Vì nông phu ta
chưa mấy là canh-cái trong nghè lâm
ruộng, lại nông-diễn chưa mấy là khán
tịch, bão sao chẳng sút hơu người?

J. chịu dụng công mà thí nghiệm đê
coi đất nào phải trồng thứ lúa nào mới
hợp, lúa đồng nào cho linh, sáu khi en
đảo-diễn nào cho tốt, nếu có hoàng-trường
phải lập thể rào mà tríc-khổ, gấp thay
hẹp phải làm sao mà ngáo-ngừa. Còn
những ruộng đất bỏ hoang, nhất là nơi
đồng Camau, Rạch Giá, trót mẩy trâm
ngáo mầu đất cao du, nếu khéo tách
khai-phá mà trồng lúa ra rồi, thời mẩy
chỗ này sẽ thành ra một cái kho vàng
bạc đó.

Ôi! Nông-niên lâu thâm khai-khẩn,
nông-nghiệp châm thấy cải lương, thời
biết bao giờ nghè nông của ta được
thiệt bành tân bộ! Thiết nghĩ cuộn tần
bộ dày chẵn phải có điều chí ngắn-càng;
cho dược tân-hộ thì một là địa-lợi, hai
là nhau-công. Xứ ta: ruộng đất tuy còn
bô hoang rất nhiều; song lấy theo số
lúa xạo xuất cảng mỗi năm mà sáu,
thì thật là một môt xứ dịa-lợi chẳng
cùng, làm it sinh nhiêu. Còn nhau-công:
xem các nhà nông của ta, quanh năm
đầm sương chái gió, chen lấm tay bùn,
tời rạng đông: đã thấy chồng di cày,
vợ di cấy di gặt, ông già năm sáu mươi
tuổi còn lom-khom ra đồng dù rơm
phơi lúa, đứa nhỏ 7, 8 tuổi biết deo mía
nhìn xay,ghét thế thật là có nhau-công
công-tinh-kiện, nêu ta hiếu, nêu ta
cưng, nêu ta chí, nêu ta ngô-nông ta
chẳng tân-bộ như người!

Ở các nước bên Âu-châu, Mỹ-châu,
công-nghệ, thương-nghiệp họ đã thập
phản lão-bô, mà nông-nghệ của họ cũng
phát đạt là thường, chí vì họ biết iogn
dung được những máy đem nước vào
ruộng nhằm lúc ban, chon đồng dươ
tốt; lúa phân cho lúa, v.v.. nhứt nhữ
đều dung tài trí mà làm được để chẩn
hưng nghè trồng lúa. Như ở Huân-ky:
tưởng dắt lát mà nhau-công it, & Nhât
hàn: nhau-công nhiều mà trồng đất xanh,
song cũng vì sự khai-khẩn điều-dịa, chí
y cải-lương nông-nghiệp của họ, mà
làm cho trong nước họ nhiều lúa gạo
thêm ra.

Xứ ta, nhờ súp Chánh-phủ Đại-pháp
cái iỏi, công hằng hết lòng chấn-hưng
nông-nghiệp cho dân ta, đã lập trường
canh-nông, lập phòng thí-nghiệm, quyết
giác-giá cho nghè nông của dân ta mau
tân-bô thanh-virong.

Vậy thi: các nhà nông ta hãy nòng
nâng tiêm phương thể cải lương trong
nghè nghiệp của mình, hoặc khai-khẩn
nông-diễn, hoặc khoan-trưởng nông
nghè, cứ bao lòng gán chí mà làm, đã
biết mìn thua người nơi trường thương
nghiệp và công-nghệ; song cái ngô
làm ruộng là ngô cǎn-bốn của mình
đã mẩy ngón năm ấm-áp, lại là ngô
nuôi mạց sống của mình, đừng đê
đồn ngày nay mà phải chịu thua kém
hơn người, thời nín phải mang cái
tiếng hưu danh vô thiệt rõ ráo.

Xin các nhà nông xứ ta nghĩ kỹ.

T. T.

Hoàn hài tàn văn

THẾ GIỚI MẶT KIẾP

Nam trước Boussac-Corrèze trong tập
sách nhân đê là «intermediaire des
chercheurs et curieux» có thuật lai loi
của một nhà tiểu định trứ danh nói về
văn dã thế giới mặt kiếp. Nhà tiểu định
ký 1800 rằng sau này vi bôk sách, han
tai, đồng đất, thiếu khí trời, dân bà
thời sinh dục thì có lẽ trong khoảng từ
năm 1900 đến trước năm 2000, thế giới
ta sẽ đến ngày mặt kiếp.

MỘT SỰ PHÁT MINH RẤT TẦN

KÝ VỀ SINH MẠNG HỌC CỦA

MỘT VIÊN GIÁO SƯ

THÀNH VIENNE

Có tin rằng một sự phát minh rất tần
kỷ về sinh mạng học của viên giáo sư
Walter Finkler người nước Áo-dại-licher
(Autriche) vừa đây đã đem ra xét tại
Rắc-si viện, kinh đô Duy-dà-rap (Vienna).
Giáo sư Walter Finkler đã kiểm được cách
thay đổi loại sáu. Ông lấy một con bướm
nhưng kê trong tay có ngàn có vạn, có
ruộng có trâu, có quyền hành, có thế lực,
nào là kè lòn người cui, nào là kè đe
người rông, giao du toàn những bực
thượng lưu, chơi bài tinh những
người quyền quý, thế thì bá et-ang phải
dặng trọng lâm ru! Còn những kê
quanh năm cày sâu cavo bầm, chen lấm
tay bùn, mặc thời áo và quần nau, ô
chay bùa, vách đất, ăn thời bùa
đem thau làm nô lệ cho người thời hâ
chẳng dặng khinh lâm ru!

Nhưng ta lại xét ở bê tinh thân thời
ta trong là chì trọng những bực có tài
năng, có tri thức, có học vấn rộng, có
đức hạnh tốt, cùng những người làm
nên giàu có, bời tách siêng láng, bời
lòng mào cẩn, làm ăn đúng mực, buôn
hàn thiêp-thà, nghĩ là của tay mình làm
ra chứ không phải là của phu oglia.
Còn những kê a-dava nịnh hót, ra vào
lòn lịt những kê quyền mìn, mu
chudu lấy chút danh phận, cùng những
kê an à điều ngọt, nói nang xao quyết
đung thủ đoạn gặt lường thiên hạ mà
lâm nén cửa cao nhà rộng, ruộng cát
ao lén, thế thời những kê ấy lại rã
ja dặng khinh.

Tuy vậy, những kê ngô-khô cũng
vị tất đã là dặng khinh, khinh là khinh
nhưng kê troo đời lấy nước mắt đồi
tay đồng tiền, đem mồ bời thay lây hét
gạo, lây thau làm chủ nghĩa, tuyết nhiên
không có bụng gì là cạnh tranh buôn
thô, những kê ấy không dặng kê lâm gi,
còn những người có học thire, có kiến
văn, vi thấy luân thường đạo ngure,
phong hóa suy đồi, nên mới đem mình
đến đặt vào chỗ làm tuyển, lấy lười
cán làm thu tiêu giao, lấy cây ruộng cuốc
vườn làm tiêu khiển, cùng những kê lây
bước sa cơ, vì cùng nghèo nàn mới đầu
thân vào đám bẩn hàn cho qua thời bi
cục, những kê ấy chẳng qua là xú
biết-tung quyền, nếu gặp thi thời châ
mẩy lùi sẽ chiếm được địa vị cao quý;
thô tuoi những bực ấy lại rất là dặng
trọng.

Ngày xưa bên Tàu về đời Tam-quoc
ai giàu sòng hàng Đông-Trác, vì cự
nhân thần, của cải có trê triều, thế mà
đời bấy giờ ai cũng gọi là gian thần;
ai nghèo khó như Kang-Minh, ở mấy
hay.

Khinh trọng sao cho chính dâng

Trừ những bực tri thức cao minh, gian lêu cù, trọn ngày cây ruộng & oài
thầu việc dài dài, lịch duyệt dâ tùng, biết phân biệt kè dờ người bay, biết can
nhắc kè hơu người kén, thời mới biết
khinh trọng, người dâng khinh, còn
ngồi giả thường tình con người ta hâ
thay giàn sao; thời dâ với cho là dâng
trong, thấy nghèo khó thì dâ với cho
là dâng khinh, nhưng có biết đâu: giàu
cũng có kẻ lâng trong người dâng khinh
mà nghèo khó cũng có kẻ dâng khinh
người dâng trong; may mắn xe: dâng
cho công minh thì cần phải xem người
ở tinh thần, chờ dừng nên xem người
ở biêt-thức.

Cử lấy bê tinh thức mà xem thời
nhưng kê trong tay có ngàn có vạn, có
ruộng có trâu, có quyền hành, có thế lực,
nào là kè lòn người cui, nào là kè đe
người rông, giao du toàn những bực
thượng lưu, chơi bài tinh những
người quyền quý, thế thì bá et-ang phải
dặng trọng lâm ru! Còn những kê
quanh năm cày sâu cavo bầm, chen lấm
tay bùn, mặc thời áo và quần nau, ô
chay bùa, vách đất, ăn thời bùa
đem thau làm nô lệ cho người thời hâ
chẳng dặng khinh lâm ru!

Làng Tân-an, tổng Định-hảo tỉnh Cần
thơ, năm ray dáo lè thay chức Xâ
trưởng. Xí-ni Lam-vân-Hồ được cử
chức Xâ-trưởng để thay thế cho Xâ
Giáp sắp di nghỉ việc.

Ngày 3 Mars 1923, tan xâ-trưởng Lam
vân-Hồ có trâu thuyết lễ khai hằng, có
thỉnh-quí quan-quí chử các sở & chán
thanh-dyt-iec. Nhà xâ-Hồ ở Tham-Tướng
cách chán thành Cần-thơ chừng một ki
lô-mét, bùa đó dọn dẹp trang hoàng,
treo cờ kết bông, xem thật là xinh tốt
vui vâ.

Chiều 5 giờ xe máy máy thấy,
dân dân dồn nôi, dông rượu Ap-be-ri
lập đền 6 giờ rưới vào liệc yê & luô
đám nôi cười cheo giọng nghe rất vui.

Tiệc diễn bão mảng đến 9 giờ, thầy
đều kiệu tir lui giờ. Bão-bão tò lòi mirog
cho M. Lam-vân-Hồ được đặc cử Xâ
trưởng tang Tân-an là một Đại-thôn

trong tỉnh Cần-thơ; lại là làng nô lại
chán-thanh-thật cùng là một phản vịnh
diệu. Vậy cầu chúc cho Tân-xâ-trưởng

I. Lam-vân-Hồ làm phản sự cho được vẹn
toàn, tròn-dẹp lồng quan, dưới vùa dâ

AN-HÀ

Lời rao

Thiên thời

Lòng này trời nóng nực nên lãi râ
một đời chô cùng có bệnh biêm nghèo
nay là "bệnh thiên thời".

Nur ai ruồi bị bệnh ấy, hãy sai người
đến nhà ông Phó trưởng Tòa Lê-vă
Sinh ở Châu-thanh Cần-thơ, mà xin thuê
rượu này thi người sảng lồng cùu cắp
thuốc này cho ai cũng gọi là gian thần;

Thuốc này có thí nghiệm rõ thiệt là
si nghèo khó như Kang-Minh, ở mấy
hay.

AN-HÀ-BAO

Nam-Vian.

Như bạn hát Cirque "Jeune Annam", của M. André Thận, — lên hát tại Nam-Vian.

Tôi có dâng một bài vào quý Báo An-Hà, nói về vụ kiện thưa, may xin dâng tiếp cho khán quan trường lâm.

Cái vụ Bà Thành của M. André Thận vào đơn mà kiện M. M. O... Nh... Xin 5000\$ (Dommages Intérêts), thi này Tòa đã bác đơn kiện rồi.

Thưa ông hai cho M. André Thận, cũng bị vụ kiện này mà làm cho bạn Cirque "Jeune Annam" ngày nay trở nên lão-xen, vì bị kiện thưa, nên ghe hát phải dâng tại Poomh-Penk mà đợi, kể hát, ban đầu còn ở dưới, lâu ngày phải di sanh phương, kể di một nơi người một ngã, bây giờ còn M. Phan-công-Nghiêm là Gérant ở lại tại đó, và vẫn tên ban coi ghe, cái cuộc này làm cho jờ hươu bay giờ nếu muối luối ghe buộc phải có một số bạc trên ngàn linh mới; xong, vì đâu lâu ngày sờ lòn các cuộc, — thấy vậy mà rất thương hại cho M. Thận là người hết lòng muốn ra lập thành một gánh hát Cirque của người Annam cho có danh nêu chẳng nỗi tốn của và công lao rất dày, mà ngày nay, cũng vì một việc nhỏ mọn cái số bạc có toos nó làm cho đây dưa ngày nay trở nên cái sự tội lỗi cho M. Thận, trước ao chi M. Thận ráng tính cho xong mà đem gánh hát đi và lưu những kép hát lại như xưa —

Chó chỉ bạn đồng ban ta biết thương nhau, đâu có việc chỉ công suy tính trước, thì bay bao, phảm ở đời, trước mìn mướn làm thiệt hại cho người, sau lại thi sự hại nó cũng deo đuổi theo mình không ích chí, đó là một cái gươong cho thấy rõ ràng bạn đồng ban cùng nhau mà hại lẫn nhau, cũng vì một tiếng nói "anh-hết" mà sao ra việc đại sự cho là lảng cờ hội, rất tiếc, rất thương hại!

Phan-thé-Hùng
(Nam-Vian)

THỜI SỰ

Giá bạc

Thứ sáu...ngày	2 Février..	8	1.30
Thứ bảy...ngày	3 Février..	8	1.45
Chủ nhật...ngày	4 Février..	8	1.45
Thứ hai...ngày	5 Février..	8	1.50
Thứ ba...ngày	6 Février..	8	1.55
Thứ tư...ngày	7 Février..	8	1.55
Thứ năm...ngày	8 Mars		

Gia tua

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:

TÌNH DUYÊN TÁI HỘI

Số xem
THÁI-TƯỜNG-LONG — (CANTHO)
(Tiếp theo)

Nhờ bóng đèn chói sáng có thể thấy không nob mặt này sáng rỡ quán áo sạch sẽ, thi động lòng thương. Ấy là tinh tinh của đời bà không con, hổ thẹn con ai ngờ thì hay thương. Vô lại trời khen mèo thịt động tình. (Thằng nob này là ai? — Chính là thằng Lạc con của bà Duyên đó, kêu thi Nghĩa bằng di roè; xin khám quan xem tới sẽ rõ tại lâm sao mà thằng Lạc đứng tại đây mà khóc.)

Có thông mới bao xa-phu ngừng xe lại, bước xuống hỏi thăm thằng nob cho biết; Lúc đó có 3, 4 người đàn ông đàn bà đứng xung quanh thằng nob, kể nói vây người nói khác. Có thông mới chen vô mà hỏi thăm một người đàn bà đứng đó rằng:

Thứ sáu ngày...	2 Fév...	4 \$90 à 5 \$00
Thứ bảy ngày...	3 Fév...	4 95 à 5 02
Chủ nhật ngày...	4 Fév...	id
Thứ hai ngày...	5 Fév...	id
Thứ ba ngày...	6 Fév...	id
Thứ tư ngày...	7 Fév...	4 94 à 5 04
Thứ năm ngày...	8 Mars.	

Cantho

CUỘC TỔNG ÔN

Thường nam đảo lè, bà tới rằm tháng giêng Annam thi làng Nhơn-Ái (Cantoh) thuyết lễ tổng ôn. Năm nay: đêm 1° Mars chính là đêm lè rang rầm tháng giêng, làng Nhơn-Ái bày cuộc tổng ôn rất trọng thể. Ghe 3, 7, chiếc liên kết làm bể, cù vật nghiêm trang, đèn duỗi từ sao dâng, tiếng trống lợn tiếng kèn in-oi, thấy pháp hội, thấy chùa tụng, bồ trào lèp dâng, tàu giác bể ra khỏi vịnh Canto, thế tổng xuất ôn-hoàng, cầu lò-thú binh an khoẻ mạnh.

MỘT THÁNG ĐI HAI NGƯỜI

Tại làng Tân-quới (Cantoh), tinh ra một tháng mà hai người hương chức đương niê trong ban Hội-tê là Hương quán và Hương-giao đồng bè rủ nhau mà đi không trở lại.

Sở là: Hương-quán Trân-hưu-Trinh 46 tuổi bị bệnh ho thổi huyết đà từ trâu bò ngày 10 tháng chạp năm 27 Janvier 1923. Đến nay hương giáo lồ-văn-Huân 50 tuổi cũng bị bệnh (tưng tửng bỗng ngày 10 tháng giêng năm 25 Février 1923.—).

Có khi hai người kết tình tri-kỷ, thương yêu nhau nên hẹn hò trong một tháng kè trước người sau, nói nhau chối gót. Rất thương tiếc cho Hương-quán T. H. T. và hương giáo H. v. H., hai người cộng lại thì còn thiếu 4 tuổi nữa mới đầy trăm tuổi chia phai là già sao với tách lạng tiên, nở đê buôn cho làng Tân-quới? — Thế thương, hương chức làm đủ lễ xin nghỉ đổi ba năm, rồi cõng lanh lai chúc khác, chờ như hai thầy hương dày, người hương-quán, kẻ hương giáo lanh chúc phản này chẳng biết thê oao mà rõ được ý hai thầy nói thoi nói nữa.

Một người dân ở làng Tân-quới (LaiCao)

Chaudoc

GHE CHIỀM 2 NGƯỜI BẢN CHẾT

HAO TỔN 12.000\$

Ngày 22 Février 1923, chiếc ban trước mâm Huỳnh Cầu mướn tau "Sdin Sdin" dắt một ghe chài mướn mâm mía ngon lòn từ Long Xuyên đi Chaudoc trong ghe có Huỳnh Cầu, vợ nó và 13 người bạn chèo. Khi tới làng Hòa-lạc (Chaudoc)

cách bờ chừng 13 thước, thính lính chiếc ghe đụng chạm một khúc cây lớn làm cho ghe vỡ nước nội trong 15 phút đồng hồ thì chìm, sên chảng cứu chữa chí kiệt. Vợ chồng Huỳnh Cầu và người bạn đều khôi phục, còn hai tên bạn khác bị chìm theo ghe qua ngày sau với thuyền.

Sự tổn hại ước 12.000\$

Raegia

MỘT DÂM NHƠN MÀNG

Tối bưa 20 Février lúc 7 giờ rưỡi tại Raegia có xảy ra một đám nhơm mang rất ghê gớm. Người bị giết tên là Danh-Nuôn bị chém nhiều vết nát họng nơi tráng, trên đầu lõi tai, phải chết tại trận.

Nghé đâu Danh-Nuôn đây là tội nhơm mới mang bùa trước qua ngày sau thì bị giết chết, có khi cũng bởi sự thù oán chí thậm trọng, song đứa sát nhơm bắt không được tại đó. Nhưng người bị nghi trong vụ sát nhơm này là Danh-Xinh, Danh-Số đều bị bắt mà tra vấn vì buổi sớm mai mấy tên này có rủ Danh-Nuôn đi cõng bæ.

Những tin tức này chưa mấy rõ, chúng hay dù duyên cõ, sẽ tiếp cho đọc giả nhau được.

Söctrang

NHÀ LÁ CHÁY NỮA

Ngày mồng 2 Tết (17 février), bà hỏa mới thiêu 16 cõng nhà lá tại Söctrang og đường đi Phụng hiệp, thiên hạ đều kinh ngạc thương hại cho những người bị tai nạn ấy; song bà hỏa cũng chưa vừa lòng qua bùa mồng 8 (22 février) bà còn rùng thiêu thêm ít cái nhà lá gần công-xilô heo nữa. Nhờ sức người iỏi xóm là thấy kỳ Thiện, Hai Lợi, Tư Phòng, Tư chung, Hia Lý, Năm-Nén, hai Bối, Mười Bối, tận tâm chẳng kể là phong minh cuayay, cứ đem một lóng cõi chửa mời tháng nồi bà hỏa được.

Rất đáng khen cho 8 vị trên đây thật là có lòng cõng dám cõi người trong cõi iỏi-nạn.

Long-vach-Ti-úy (Lai cao)

Saigo n

TÊN BIÊN SAY RUỢU CHÈM CHÈC BẢN THIT HEO

Lúc 27 Février 1923, lúc 5 giờ rưỡi chiều, chiếc Trân-Tuoi nhà ở đường K. Techner (Saigon) gãnh thịt heo đi bán.

Khi đi ngang qua dâng d'lyot gặp tên Liêu-van-Sau 32 tuổi đang say rượu, Sau kêu gáu tuốt lát mua. Chiếc Trân-Tuoi ngồi thịt lán-cao để gãnh xuống cầm dao xác lôi ra mổ bén. Thành lính Sau gáu tuốt lát chém Trân-Tuoi một dao nõi vai bên tâ. Trân-Tuoi bị vỡ

dập dây kiêm dứa nhô này chó chẳng không?

Thằng nhô nghe rõ không nói: có ôi không có ai đến kiêm tôi đâu! Cõi cho tôi theo cõi vânh vãi, dứng bõ tôi đây tôi, nghiệp, trời tối tôi sợ lắm! Tôi rôi ôm cõi cõi không chịu rời ra (xét coi

nhiều người dũng xung quanh đó, sau trưởng Lạc không quyết-mỵen ai bít; một miêu cõi không nó lại deo theo cõi vânh. Chú khán quan nghĩ cho sao! Đường ấy có phải tại lính mèo thịt mèo không...?)

Có thông thấy thằng nhô đòi theo mình, nghĩ công thương bèn day lại bõi cõi ai gán đầu cõi dây chằng?

Chi bón hàng bông nói: tôi ở gán đầu cõi này hơn hết, và tôi và chi cõi cõi quan kế.

Vậy thì tiện lắm. Như đêm nay ói ai tới kiêm thằng nhô này chí giüm bao hộ qua bên Chợcù, với nhà ông Cựu thi có iỏi và nó ở lại đó. Nói rồi móc túi cho chí bón hàng 1 đồng bạc. Chi

máu rò rỉ lồng lè xiêu, nhô cõi người ta áp lại bát tên Sau và giút dao. Lập tức diện Trần-Thoại vò nhà-thương còn tên Sau thi dần về bót quen thứ nhõ, hỏi nó nói tại Trần-Thoại không báo thit cho mau nén nó chém.

Néi ra thì Tiêu-van-Sau có bị hòng diéo-cuồng đâ bõ vò nhà-thương Biển-bà gần một căm, người ta ngõ nó hết tên cho võ, đê đầu chúng cũ lại tái-buồn dù mây tháng rỗi, may lại nhấm lúc uống rượu say, chúng diễn phát dãy, lại ruồi cho chiec Trần-Thoại phải bị chém trong tích như vậy.

Quan Biên-Lý dam Tiêu-van-Sau vào khám để cho quan Lương-Y xét coi nó phải nhầm cõi cuồng-tâm mà chém Trần-Thoại chẳng?

Chợlớn

CẤP BỐN BA I CẤP BỐN BA !

Bầu gõnh Thương-trực-Lộ chủ gõnh bát Annam ở đường Bình-hoa (Xóm-cõi) có thura rằng: 3 tên kép l' Nguyen-van-Ngô 32 tuổi, Lê-van-Cu 22 tuổi và Đoàn-van-Dóng 22 tuổi dâ "hoan man đặt lè tâu..." kép Nhơn có lèn trước 500\$, còn kép Cu và kép Dóng mỗi lèn 50\$.

THEO AI ?

Nguyễn-thi-Ngô ở đường Boulevard Saigon-Chợlớn có di thura rằng: tên Nhieu 32 tuổi gốc Sôđé: trốn di biệt từ hôm 24 février lại lấy 4 chiếc vàng, 1 sợi giây chiêng vàng dâng 300\$ và bạc 85\$ nữa, dù vi-kien rồi ở dâng hau 1 chét được!

MANG GÓI THẮNG XÔNG

Nguyễn-van-Tu 27 tuổi, bạn chèo gõnh có thura rằng: em nó là Nguyễn-thi-Lợi 18 tuổi, mang gói thắng xông, chẳng biết di ngâ nào? = Theo....chó gi!

Chợquán

LÚA CHÁY

Ngày 1° Mars, lửa cháy một xóm nhà & Choquán (nhà cát bằng cây và tre) Các sự hư hao chừng 5.500\$. Tiệm thuốc Bắc Ký mất chừng 5000\$, và người dân hâ làm nghề thợ bạc mất 500 \$.

Bán

1 cái xe hơi Hudson, 6 máy, 7 chỗ ngồi còn mới tình hào.

1 cái xe hơi Buick, 6 máy, 7 chỗ ngồi, còn tốt, giá là 1.500\$.

Ai muốn mua do nơi hàng: Garage T. D. NGHIA = CANTHO-VILLE

GARAGE TRẦN-DẤT-NGHĨA

Cantho — (Cochinchina)

SỰ CÁC THỦ MÁY:

Xe hơi, tàu hơi, máy lửa, xe máy, máy may, máy viết chữ, máy nói, lò sét, vân vân.

Công việc làm kỹ lưỡng, man mà giá rẻ.

Có trùi bán vò ruồi xe hơi, xe kéo và xe máy, máy may hiệu Singer và xe kéo mới.

Dầu nhớt, dầu súng. Bô phụ tùng xe hơi và xe máy vào vân.

Làm lâm sướng nhà và hàng rào sắt.

Tại hàng có sắm xe hơi để cho mướn di chơi, cùng hao dâ xe. Giá định nêu uôn luôn.

CAFÉ RESTAURANT

Hing Hing

Gần nhà hội làng Tân-an

Kinh cung qui Ông và qui thấy, tài mài lấp nhà hàng bin cõi tây, hànle tir món par plat) an mòn nõi thi linh tiền món nõi, liem tài nõi đồ ăn ngọt kỵ hông sạch sẽ, ban ngày đồ an khác bạn đẽi dài dâ an khác, có làm đồ thử bao bì, hoặc, hoặc có dâm tiệc chi thi liem tài công bao lành mà nõi.

Vậy qui Ông và qui thấy có di Cần-tho xin đến tiệm tôi thi tài sáng lòng tết trước.

Giá rẻ !!! Giá rẻ !!!

KINH CÙ QUÍ-VỊ RỎ:

Bồn-biệu mới tiếp dặng mài kỵ viell kẹp theo lúi Porte-plume à réservoir à remplissage automatique, có araf hông méal nickel dẹp lâm, không thua gõ các biệu khác.

Giá định bán rẻ, mỗi cây.....\$0.80.

Ai mua nhiều vê bán lại 12 cây, giá chác là.....\$0.00

Thú viết này không phải xấu mà hànle, chung là viết cõi các xưởng Langska gõi qua, nêu gõi giữ kí cõng thi công dùng lâm dâng.

Ký cây lại không bao nhiêu; như Quí-Vị câu dùng viết thư đến mua man mao kéo hét.

Xin đê thô và mandat cho:

M. Trần-dất-Nghĩa
Quản-ly Ân-Quán An-Hà
Cantuor.

bán hàng lấy bắc mieng cười chum chuiem tõ ý cầm ơn và hứa se làm ý theo lời dâng. Ai này đồng khen cõi thong là một người dâm-bà hão nghĩa it ai bằng.

Cõi thong bén kieu máy người thi dâng trưởng Lạc lén xe qua nhà ông Cựu. Đến nơi chú chau gáp nhau mừng rỡ, hông hòi bâng huyên. Chuyen vân dâng lâm cõi thong ben nói qua sự gáp dứa nhô dâng vân dâng, ai ai cũng lấy làm lạ?

Rạng ngay cõi thong dâng sớm hào con Tú mua bâng cho dứa nhô ẩn, ôi ngôi kẽ mõi bâng vuốt ve và hỏi:

— Cha mẹ cháu ở đâu?
— Thưa, ở Saigon.

Tôi ở nhà với má tôi, còn ba tôi đánh lòn với má tôi, rồi ba tôi giận bõ nhà di có hông hai tuôn lè rõi, mà chưa thấy véc.

— Cháu ở Saigon ai dâc cháu đều dây?

— Chị vú dâc tôi vào nhà thương tham má tôi. Chị vú nói má tôi nhảy xuống sông mà chết; người ta gấp với tui lên rồi chờ vào nhà thương, má

(Còn nữa)

