

Giá bán nhứt trình AN-HÀ
Trọn năm..... 5\$00
Sáu tháng..... 3\$00
Giá bán riêng nhứt trình L'APPEL
Trọn năm..... 6\$00
Sáu tháng..... 4\$00
Giá bán chung hai bốn Trọn năm..... 10\$00
Sáu tháng..... 6\$00

# AN-HÀ-BÀO

MỘI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
ÉDITION EN QUỐC-NGỮ ĐỂ L'APPEL

\*\*\* Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles \*\*\*

Tổng-lý kiêm Chủ-bút: TRẦN-DẬT-NGHĨA

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG — Boulevard Delanois — Cần Thơ

## NĂM 1922 ĐÃ QUA

Một năm có 365 ngày, thế cũng là dài, song những mảng sấp việc này xảy việc nọ, lát bặt đã bước qua năm mới (1923) mà không hay do! Nhớ lại: mỗi ngày nào đây ta nghe lê Tết-Tây rồng hồn (l) "nay" lại thấy các nhà buôc các công quan đã treo sấp lịch mới, lại nghe trê học-trò đã bén-soạn nghe lê Tết. Tuần là: thời giờ thăm-thoát, tuổi chắt lên đầu rất chóng, thế mà ta nào có hay có biết có ngó chi ở đâu.!!!

Vậy trong 365 ngày đã qua rồi theo vòng tròn đất xay giáp mặt Thái-dương làm cho năm 1922 mới kia đã thành ra năm cũ. Chúng ta thử nghĩ trong khoản năm cũ đây ở xứ ta có điều chi mới lạ? Chúng ta có bước được một hai nốt thang tết hồn nào chưa? cuộc thương mại kỵ-ghé ở xứ ta đã phát đạt chưa nào chưa? Trí-tính độ vạn-minh ở xứ ta đã mở rộng thêm ra chưa? Ấy là mấy việc đại-khai mà chúng ta rất yêu cầu cho xí-số của chúng ta làm rõ.

Trước hết, chúng ta nhớ cuộc Hoang-thượng ngự giá Âu du, trước khi khởi hành thuyền lê lòn Đức Đông-Cung Vinh-Thoại được đê ngài lưu-học ở Pháp quốc, đây là cái giao tình của Pháp-Việt hai nước ngày thêm thân mật, đây là cái tương-lai tân-hoa của xã-hội ta.

Về pháo-giáo-dụ: đã lập thành trường Cao-dâng ở tại kinh-dô Huế, cái định các thê-lệ học-nơi trường Y-học ở Hà-nội, đê sau này các Y-sanh có đủ dâng học vấn về nghệ-thuật cho được hoàn toàn.

Về dân quyền:tô chép cuộc tuyển-cử Hội-đồng Quân-hạt ở Nam-kỳ, thêm số ngô-viên và số cù-tri, mở rộng trường ngô-loân cho các ngô-viên.

Về kinh-tế lý-tái: mở cuộc Quốc-trái 6 triệu đê làm đường xe lửa Vịnh-Bóng-Hà thât là một cơ-quan tiện lợi, sau này sẽ liên lạc Nam-Trung-Bắc am kỵ, là một cái hi-vọng cho đường kinh-tế xá-ta. Cuộc đấu-xảo ở Marseille, Đông-Pháp ta cũng được tiếng hơn các thuộc địa khác, kỵ-ghé xúi a cũng như cuộc đấu-xảo đó làm cho vạn quốc toàn cầu biết thô-hoa ta, ngày sau ta có thể mà tiêu-thu cho mua cho dù các món hàng ở xứ ta và chính là tay công-ghé ta ché tái. Lại có khai Hội-chợ ở Hà-nội để các kỵ-ghé công-thương để ra một học-loan những con to bằng cái trán; già-trung-vịt, hoặc bằng trái lão-trái đi vô số.

Đây là đại khái kể những cuộc mảng to nhất mà Chánh-phủ đặt bày!

được diều-dát quoc-dân ta lên dâng vân-minh tân-hoa.

Tron năm 1922, quoc dân ta chẳng những đổi với 15 năm về trước, mà còn đổi với vài ba năm kế đây thật là có vẻ thiệt-nghệp, người nào cũng biết rằng hiệp-eo định-hương là một sự ích-lợi cùng; bởi thế cho nên Hội một ngày lập ra một nbiêu,

Ấy vậy: năm cũ là năm rã hanh đạt cho quoc-dân trong bê tân-hoa đã qua, năm mới 1923 vừa tới, nguyện chúc cho quoc dân ta năm mới này được thêm diều mới, giải hước van-minh, dân-dân di tới như hoa nở mùa xuân, phu-trang thu rực rỡ, quoc dân hãy cho vừng-vàng cứ thẳng dâng mà leo lên thang tân-hoa cho chóng cùng người.

Ấy là điều quoc-dân ta rất ngưỡng vong hàng ngày

Hữu Thơ

## Hoan hàn tân văn

THƯNG TRƯỜNG SANH

Có nhiều tờ báo ở bên Pháp-quốc nahi luận thuoc trường sanh. Vì gần đây nghe nói có mấy nhà bác-sĩ phủ minh được thử thuốc trường sanh. Thủ thuốc này chích vào mình thời già được hóa trai, nghĩa là đang già yếu chích thuốc và được mạnh khỏe như lúc thiếu niên vậy. Nghe dâu các nhà bác-sĩ đó có thể lấy dương của loài kbi mà thay vào cho người lão nhược.

Nếu quả thật có thuốc trường sanh, thời át là người ta đưa nhau mà chích, trường dâu mát mẩy họ cũng dám tốn mà chích cho được thuốc trường sanh

HOÀNG ĐẾ ANNAM ĐƯỢC TẶNG

Vua xứ Abyssinie có gửi tặng Đức-Đông-Khái-Định 2 con sư-tử con trong kỳ tàu Paul Lecat mới sang đây.

Hai con sư-tử con này đã điều về Kinh-dô để nuôi trong vườn thú của Hoàng-thượng.

TRƯỜNG DẠY AN THỘM Ở HUẾ-KÝ

Tại xứ Huế-ký, sở Police đã tóm bắt được một cái trường dạy học nghệ au-trộm. Hai thầy-giáo, 2 người học trò và một người đang nghỉ đã bị bắt.

An-trộm mà có trường dạy, nghệ cũng là quá rõ!!!

NGƯỜI TA ĐỂ RA TRUNG

Tại Kinh-dô Huế có một người dân-hà kia có thai được sầu-bóng. Lúc đau bụng lâm vào nhà-thương để ra một học-loan những con to bằng cái trán; già-trung-vịt, hoặc bằng trái lão-trái đi vô số.

Thật công một điều rất là xưa nay cũng chưa từng nghe thấy.

(CONTINUE)

Thưa các ngài

Hiết nay cái phong-trào khoáng-

trương kinh-tế ngày một lan rộng, ai ai cũng xô đẩy nhau & trong trường hợp không rõ ràng không có người & ai cũng biết càng ngày càng dát, dát nhà cho thuê lấy lời và cho người trong hội thuê góp dầu lấy nhà. Những phiếu ra không sợ rằng không có người mà cho thuê bao giờ càng được giá. Như thế là cái lợi vẹn toàn. Vâ khi làm xong nhà thời sẽ đem vào một Bảo-biêm & bên Qui-quốc, nói dại lờ khi cháy bay tai và gãy đèn nhà đã có hội Bảo-biêm chủ-tiêu nguyên giá mà sửa sang lại; mà làm bao giờ cũng chỉ phải có một lão. Vây thời làm xong cho thuê ngay là có lời ngay rồi, càng ngày càng lời: Hâ ai lại chẳng biết ở xứ ta thường nhà buôn bán hàng nô bàng kia còn có khi vỡ nợ, chờ những nhà có nhiều nhà chì cho thuê mà thôi thì giàu bến giàu chác không bao giờ suy suyên. Vây sự làm nhà cho thuê vừng-vàng và có lời là như thế.

Lê THÚ BA.— Mở ra hội buôn bán gì thời nào cửa hàng, nào ông Chủ-nhiệm nào ông quản-ly nô, quản-ly kia, nào phu, nào loong-loong chỉ những tiền thuê người làm trâc công những người chèo vù mà đến hết lời. Chứ như Hội TÀO-ÖC-XUAT-TÔ này, mỗi khi tậu đất làm nhà xong chỉ phải dùng một người vừa sô-sách vừa di thâu tiền nhà vừa giấy má giao thiệp và một người gát trong nom quét tước và giữ chìa khóa các nhà chưa cho thuê bay những nhà người ta thuê rồi mới dọn đi— mà dân người di xem nhà thường có khi là việc chủ-nhiệm, Vây thì chỉ dùng một vài người như thê-tương soạn cũng không là bao. Đến như bài quán cũng không cần phải thuê mượn hay làm nón bô phì di, vậy tôi có thể cho mượn nhà tôi ở số nhà 90 Phố Hàng-Nâ-Mây dê hội làm nhà hội-quán mà không hoàn thiện bao được. Dê được lập-chỉ nhiêu như thế thời lời về cho hội tắc nhiêu không cần phải nói ta cũng biết.

Ấy bởi ba lô đê cho nên chúng ta mới lập ra hội «TAO-ÖC-XUAT-TÔ» này để mưu toàn lợi cho mọi người trong hội vậy.

3) Hội «TAO-ÖC-XUAT-TÔ» lợi ích cho noi thế nào?— Hội «TAO-ÖC-XUAT-TÔ» lợi ích cho mọi người như sau này.

A) Lợi dụng được các giấy Quốc-trái Đông-Pháp bô rương dô làm cho có lời

B) Thuê nhà lâu ngày thành ra có nhà ở

C) Bán cỏ phần có thê vay mượn được Chủ-nhiệm,

D) Được lợi tức nhiều, bô vốn vào không bao giờ mất Nay xin giải bô lô đê như sau này.

Lê THÚ BA.— Ta có phiếu Quốc-trái Đông-Pháp cứ đê dành ở nhà chờ ngày mờ số thời phiếu cứ năm ở đó mà không sinh lời. Nay dem vào hội «TAO-ÖC-XUAT-TÔ» này thời hội biến nhận lấy phiếu của mình rõ ràng từng số một. Hội dem phiếu ấy làm ra tiền đê làm nhà cửa cho thuê sinh lợi đê khi mờ số thời người có phiếu lại đê hội lấy phiếu đê

như thê thời sự nghỉ kỵ không có, vây

không có những sự dư luân ô-ue như

những hội nào.

Lê THÚ BA.— Buôn bán các thứ khác còn sự khi cao, khi hạ, khi lô vỗ, khi thất thời, không chắc chắn. Chờ đèn lầu dát làm nhà thời là một việc hên chệt, chí có lời mà không có hại.

Nghĩ là giá đất giá nhà ai cũng biết Đông-Pháp bô rương mà góp vào với càng ngày càng cao, đèn sự thuê nhà mà lanh sô rồi góp trả cho hội một mông

## CÁO BẠCH

Kể từ 1<sup>er</sup> Janvier 1923, M. Trương-quang-Tiền đã từ bút, những bài vở chí của người chúng còn ăn hành trong An-hà-Báo nứa.

Vậy từ đây về sau độc-giá chư tôn ai có bài chí giúp ích giúp vui cho đời mà muôn dâng vào tờ An-hà, hoặc đóng bạc mua báo xin hãy gởi ngay cho:

M. TRẦN-DẤT-NHÌA  
tổng-Lý KIÊN CHU-ĐỨC

là người có trọng quyền xem xét  
thâu lanh các việc trong tòa báo.

BỘN-QUÂN CÀN CAO

## Ông Ban khai băng

Tổng Ban Lãm-Khôn mới lãnh chức Chánh-ban-trưởng thuộc ban Triều-Châu tại Cần-thơ. Ngày thứ bảy 20 Janvier rồi đây, ông chọn dặng ngày tốt làm lễ khai băng.

Bữa đó lúc 11 giờ trưa ông có bày một tiệc tại Công-sở Triều-Châu gần rạp hát Messner Cần-thơ thính viễn qua chức sắc các ty các sở đón hoang lạc cùng ông trong ngày ông tho chức Chánh-ban-trưởng. Tiệc diễn yếu ớt tiếng với lão tiếng cười ngoài thi phán đối van tai xem ra thật là một tiệc vui vẻ mang cuộc vinh thăng phái lâm.

Bản-Báo tạm đổi lời mừng cho Ông Ban Lãm-khôn dặng phản vinh hiển.

A. H.

Hôm là 5 giờ ma thôi, chờ hồi không lanh sô trung của mình. Như thế chẳng qua là cõi hội giữ cho mà lại được thêm lời, hay cũng như cho hội vay phiếu an tài và hòm mà dồn khi trúng số lại vẫn là phiếu cũn minh, thế là đem đồng tiền để đánh không sinh lợi mà sinh lời, lại được cõi lợi nêu không có nhà lại được cõi nhà, mà kinh mà số được trảm được vay lại vẫn minh được lanh.

Lê B.—Đã lợi dụng được những phiếu Quốc-tài đã dàn khung lợi ra là sinh lợi được, lại ai không có nhà & nay có phiếu Quốc-trái vào cõi-pháo trong hội thuê nhà hối, hội lại dẽ riêng cho các đặc quyền được thuê nhà cao giá lên một chút rồi nác gốc thành của mình. Như thế là lợi cho những người vốn ít đánh dum tan được một cái nhà thời lầu lán, mà kinh đánh-dum ló ra tai bay và gió bay xây ra sợi tiêu pha gi lại mất cả một chỗ tiền đánh-dum kia đi mà nhà lầu mới mua được. Ngày nay thời thuê nát gốc nghĩa cũng như gõi hội đánh tiền mà trong một han' lại thành có nhà ngay như thế thời cần thanh và lời gõi chắc chắn lắm.

Lê C.—Chợ được giúp đỡ lót nhau trong hội, thời Chủ-nhiệm hối xin lanh, nguyên rằng ai có phiếu Quốc-trái Đồng Phap đóng cõi phần vào trong hội, khi hội đã vinh viễn thành lập rồi nếu lỡ ra thời chủ nhiệm có thể tự lương cho vay được một món tiền là bốn phần năm (4%) tiền cõi phần mitch ở trong hội Nghĩa là đều có phiếu 5000 thời Chủ nhiệm có thể tự liệu mà cho vay riêng được từ 3000 đến 4000 để cho những người cần kíp có tué tiêu pha trong lúu nhu yếu được.

Lê D.—Trên đây nói nhà cửa càng ngày già càng cao, người càng ngày càng đóng cõi phần thường mệt mỏi giàn mang, vậy thi biết rằng số tiền cho thuê nhà chắc ngày được hơu già, già dù bùn mà sự chí tiêu trong các công cuộc quản trị đã không mấy thời số lợi không bị bao bùn đi đâu mấy. Vậy thời phần lợi-luc cho các cõi đồng chắc là được nhiều không còn nghĩ nữa, trường không cần phải nói thì ai cũng biết.

Còn nữa

ĐỨC-LONG

## Thơ tin

Mỹ-thuận 14 Janvier 1923  
à Monsieur Nguyễn-quang-Còn  
liệu chủ Tân-điển (Cantho)

Kính thám M. Nguyễn-quang-Còn  
đang mạnh giỏi, sau tôi xin hỏi thấy một  
chuyện, vậy có dạng 4 tờ lịch trán của  
bốn ông ra chịu tiếng cõi chửo chánh tông  
chứa. Như dạng hết, có dạo ký những  
lời 4 ông ấy không, so-sóng ra làm sao?  
Xin thấy vui lòng trả lời cho tôi biết tôi  
bết lòng cảm ơn.

Nay kính  
Một người Cứ-tri  
ký tên không rõ

Tôi lấy làm lạ, mà dặng cái thư của  
ông cứ-tri ở làng Mỹ-thuận chẳng biêt  
tên chi? vì ký không hiểu được, mà bài  
tôi có dạng 4 tờ lịch trán và có dạo ký  
hay không? Lê thi tôi phải gởi thư riêng  
mà hối đáp, ngại không rõ tên ông cứ-  
tri ấy là ai? vì trong ba mươi mấy ông  
cứ-tri trong làng Mỹ-thuận, tôi đều quen  
biết mà chữ ký tên chẳng giống ông  
nào hết! Bởi vậy tôi phải mượn tờ báo  
An-hà đểm lời thư của vị cứ-tri hối trên  
này, và cực chẳng đã tôi phải đáp lời  
như sau đây:

Ông Cứ-tri.....

Tôi có tiếp được thư ông gửi ngay  
cho tôi mà hối vậy vậy...! Lê thi tôi bù  
qua không nên trả lời, vì trong tổng gần  
350 cứ-tri san ông không hối ai, lại chỉ  
mỗi tôi mà hối vậy?— Tôi lấy làm ái-  
ngai, e kinh ông nói: tôi luận vị hay là  
theo phè đăng với ông nào! Nên ông  
mời kêu hối tôi như thế, vì vậy, tôi phải  
đổi hàng kính đáp:

Thưa ông cứ-tri....rõ: tôi có được 4  
tờ lịch trán; của Thầy lương chánh B.  
q. H. ở làng Mỹ-thuận trước hết, kể  
của thầy cựu cao tông L. N. P. Đồng-  
thanh-trưởng thầy Ban-Biên B. H. D.  
ở làng Mỹ-thuận và sau rất thầy cựu xá-  
trưởng L. B. N ở làng Tân-quối.

Tôi đọc kỹ lâm, kỹ den dỏi biết mỗi  
tờ lịch trán có biết mấy trăm chữ nứa!  
Vậy luồng dây tôi xin kể ra cho ông rõ!  
rồi ông đếm lại coi có quả vây chung?—  
Trong 4 tờ lịch trán của 4 vị kinh trên  
đây, cộng chung lại là 1.966 chữ, trong  
số ấy có 26 chữ tông, 5 chữ làng và 73  
chữ Tôi—Muốn cho rõ từ tờ lịch-trán  
thì tôi xin biên ra đây:

1<sup>er</sup> của thầy B. q. H. dặng 628 chữ  
trong số ấy có 7 chữ Tông, 3 chữ làng  
và 24 chữ Tôi,

2<sup>er</sup> của thầy L. N. P. dặng 457 chữ...  
có 4 chữ Tông, và 17 chữ Tôi.

3<sup>er</sup> của thầy B. H. D. dặng 449 chữ....  
có 9 chữ tông, và 21 chữ Tôi.

4<sup>er</sup> của thầy L. B. N. dặng 448 chữ...  
có 6 chữ tông, 2 chữ làng và 21 chữ Tôi.

Đó! ông xét lại coi tôi đọc 4 tờ lịch  
trán có phải là hết sicc ký chung?...  
Vậy có ít hàng kính đáp theo lời thơ,  
của ông, còn việc chỉ theo ý ông muốn.  
Tôi không thể nói cho đồng dài! Xin ông  
miễn chấp.

Nay kính  
NGUYỄN QUANG-CÒN  
dit TÙ-LANG

## Hi tin

Tiếp được thiệp của Quan Phủ Lãm-  
nguồn-Tho chủ quận Cát-ké (Cantho)  
gởi mời đến dự hỉ tiệc với ngài ngày  
27 Janvier tới đây là ngày ngài định  
chứu vụ qui cho linh ki của ngài sinh  
dụng cùng M. Huỳnh-hữu-Thâu Biên-  
chủ tại làng Mỹ-thuận (Cantho).

Rất cảm ơn ngài hữu tình huệ,  
Bản-Báo kính lời chúc mừng cho hai họ  
vui tròn năm kết tóc.

AN-HA

## VĂN UYỄN

### Hoài-tinh

Buồn lính ngâm cảnh chầu khêu gan,  
Ngồi nhớ Tương-Như khúc Phụng-hoàng  
Đức-rúc Hàng-Nga sầu Hậu-Nghệ  
Hàn-hờ Chức-nữ thảm Ngưu-lang,  
Tây sương bay thấu người ly-biệt  
Nghe gió dồn luôn lối đoạn-tràng  
Trong dia dấu nghiên ngoài nguyệt  
[khuyết

Tơ lòng thêm bạn nỗi cưu mang.

BẮT-TINH-Phong

### HOÀ NGUYỄN VẬN

Nuác dồn tình chung nào lái gan  
Lòng riêng riêng tưống ngôn cầu-hoàng  
Đoạn tràng ghi nhớ người Tiên-sử  
Bạc-manh còn thương gì Thúc-Lang  
Giọt lệ sông Tương không thể lấp  
Cầu thi ông Lý khô khêu tráng  
Lão tia khéo trêu người bấy?  
Nở dê chử tình, kẽ nặng mang.

NGUYỄT-MINH

HOÀI HỮU  
(Bá-Khởi, Đại-Liệng và Thận Tu Ở  
Bình-Thủy)

Ước ao sum hiệp thiệt là xinh,  
Đường ấy ta dày mới phi tình.  
Tất dã bối hối tro mắt ngóng,  
Tâm lòng áy náy luồn tay khoanh.  
Được dâng bìn rịn khi chia bạn.  
Mỗi thâm ngậm-ngùi lúc trở camp.  
Rất tệ cho ta tin nhạn vắn,  
Song le tật dã chử định minh.

TRÀO—Qui-Trong.

### Việc dặng mừng

Từ ngày Mẫu-quốc mở cuộc đấu-xảo  
các thuộc-dịa tại Ma-xâ—Marseille—  
tôi nghe ra có nhiều Ông-phái-viên thay  
mặt cho dân thuộc-dịa Nam-kỳ ta mà  
đi quan-soát cuộc đấu-xảo....—Mà từ  
khởi cuộc cho tới khai-rồi, phản ánh  
người Nam-kỳ nhớ có mấy Ông-phái-viên  
Bắc-kỳ và Trung-kỳ từ ngày di  
cho đến lúc vé đấu-ký-thuật việc hành  
trình cùng quan-soát cuộc đấu-xảo Mạt-  
xây, nhất là Ông Phạm-Quinch thuật dù  
chuyện áo hành vào tạp chí Nam-Phong  
và Ông-chung tôi, rất cảm-Thank là đáng  
một Ông-phái-viên lâm vây.— Lại mấy  
kỷ An-hà-Báo đã qua, có lời thay vĩ  
diễn thuyết của Ông Huỳnh-hữu-Đỗng  
phái-viên của dân-tinh Cần-thơ (Nam-kỳ)  
đi đấu-xảo Mạt-xây thuật chuyện từ  
ngày ngài xuống tàu và lui quan-soát  
cuộc đấu-xảo cùng kẽ các việc ngài dã  
kiêm quá Pha-lê=Paris—.. mà ngài quên  
nói lúe ngài lên tại Paris ở nhà số mấy,  
và đường tên gì?... vì tôi đọc bài của  
Ông Quinch Ông có thuật dù ??.. Xem mấy  
bài của chư vĩ phái viên Bắc và Nam ta  
kỷ thay về cuộc đấu-xảo, thì cuộc của  
Ông-pháp dặng đứng bức nhất nghe  
vậy vui-mừng biết mấy!....

Bến nay lại thấy tờ Cứ-tri  
của quan-chủ lish Cát-ké cho nhân dân  
bay rắng: Mọi người ở trong lish có gửi  
để đấu-xảo Marseille được phản-thuật  
5 người, và 2 làng là Tân-quối với Nhơn-  
Ái. Mả trong 5 người đang thương-day,  
thì có một mình M. Hà-biên-Kiên Thôn-  
trưởng làng Tân-quối, lông An-trưởng  
đã dặng một tấm Mè-day—médaille—  
đồng lạy thêm 1 tờ cấp-bằng danh dự  
nữa!

Việc này chúng tôi dặng mừng cho  
thầy Hà-biên-Kiên là người biết chọn  
lựa đồ gởi đấu-xảo, nên mới dặng  
thưởng Médaille và cấp-bằng danh-dự  
dường ấy.— Cũng là một cái giuong  
rất báu cho Đồng-bang trong lóng tôi  
đó.— Vậy có mấy hàng kính mirog thấy  
Xà Hà-biên-Kiên và mừng chung cho  
lòng Tân-quối là lòng có người dâng  
thưởng trong cuộc đấu-xảo Marseille  
kỷ rasil..

Toại thay cho tông An-trưởng!  
Phí mừng cho làng Tân-quối!

TRẦN-TIỀN-GIÁO

### Thơ cha mẹ gởi cho con hoang đi lâu năm

Chi xiết nỗi thưa hóng rậm lục,

Bết bao nhiêu đoạn tục thơ tiên!

Nhờ trời cả động bình yên,

NHUNG MÀ

Cội thung tuyết à nhà huyền tráng lờ.

Đoá trống liều yến đảo thơ,

Văn đương mẫn sửa tóc tơ chưa rời,

Tử con vui thú què người,

Yen bà cách xác chóc mươi mấy năm,

Con thi quán khách xa-xăm,

Mẹ thời kẽ vạn, kẽ trăm mối sầu.

Tuổi già phor-phat mái đầu,

Trâu cam khuya sớm ai báu vân an!!

Thương con những deo phiến đòi đoạn,

Vọng ý lư bao quản tơ vò.

Nuôi con những ngò cây nhở,

Thần hồn định lanh biết cơ hội nào?

Đoá trống cùu lỵ cù lao, them bê vật

[sát làm sao nhau tình,

Con vê cha mẹ tái sinh,

Con khờ nhở tié, vợ xin nhở chồng.

Xin chở tưống hơi đồng là trọng,

Hè mẹ cha còn sống thì hơa.

Trống cho tết tựu nhứt đường,

Cao xanh giục giã con bươu mau vế.

H. V. NGÀ (Trà Vinh)

### Hồi ấm

Cho mấy thơ các nơi bồi về Vạn-linh  
Tề. Bởi không thể trả lời cho mỗi vị nén  
xin sao lại thơ sau này, xin vui vị miêng  
chấp cho tôi vì ít ngày giờ.

TRẦN-DẶC-NGHĨA kinh cáo

Église de Châu-Bình (Trung-ký le 2

Kinh ông Directeur,

Xin ông sớm gởi 200 thè Vạn-linh-

Tề, và thêm lou ve Thiên-lý-nhân

vì thuốc ông mới gởi vừa tới thì mấy

cháy gán dây chia hết. Lại có Quao lớn

Bố chánh về nhà quê thăm bà Cụ cùng

nài mít mót, nên xin ông gởi mau mau.

Thật là thuốc hay quá: Nhờ đó nên xưa

rày mấy nhà có dùng đều khen, vì dũng

mạnh an hơ xua. Tuần này có bốn phu

nhon tới: cảm ơn tôi, vì nhờ thuốc mà

dứt được bệnh riêng của họ, đã tốn nhiều

thuốc khác mà không mạnh. Nhứt là

trường họ tôi, lúc này con nít đồng, cùng

nhó thuốc mà khỏi nhiều bệnh mấy năm

coi thường.—

Nay Quan-lớn Bố chánh Trần-bảo-An

cùng muôn mua nhiều cho dân người

dùng, vì người khen-lâm. Tôi có chì

Adressé ông cho người. Người lại khen

tài Thiên-lý-nhân, vì cháu gái người

đau mắt gân dui, các danh Sứ đều chạy

mà dùng chúa đáy một vè đà nịnh.

Chó chi đầu dò mau biết thuốc ông mà

dùng, vì thật là danh lâm.

Nay kính

Augustus Thủ

prêtre Curé de Châu-bình.

Tiếp theo: Mùa tết, bởi hay kẽ đỗ là

nhứt là con nít, hay đau; nên kẽ tưng

trái thường mua trước giờ hập. Song

năm ngoái nhiều kẽ mua hập, vì dạo trễ.

Vậy xin chư vĩ, ai dùng bao nhiêu, dặn

sòn lo mời kíp, chờ đù gáu lết không

rảnh dặng mà sắp đặc.

Về "Thiên-lý-nhân" danh dồn không

sai, nếu có ai ít tin thì mua lấy một vè

xin quan-thầy giáo-nghiêm, chờ tôi không

dám khoe danh.

Ai mua bằng giấy Quốc-trái cũng

được, trị giá 40.000

Trần-dặc-nghĩa cần cù.

## Nhân-dam

Tháng z mới nén bốn tuối, hòi má nó  
Nè má, chồng của Cò-ba, tôi kêu bằng  
chi a má?



CU BẰNG CẤP TÙA HỘ DẦU SÀO MỸ NGHỆ HANOI BA NĂM FEE  
DIPLOME DE MERITE EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1922  
*Cordeouerie - Chepelierie - Tannage*  
GRAVURE SUR MÉTAL IX ET MARBRE

## NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catmat - Saigon

LH

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G