



day rắn trẻ, thời trai ấy lão lén tập theo cha mẹ mà không chính-nết.

Bởi vậy có câu tiếp rằng: «TÌNH TƯƠNG CẢN, TÌM TƯƠNG VIỄN. CÙNG BỐ GIỎI, TÁNH NÀI THIỀN. GIAO CHUYỆN, QUỐT NÀI CHUYẾN...». Thật vậy, lời Hiền xưa nói chẳng sa lầm; vì cái ác của trẻ còn non dường như cục sáp mềm dẽ mà nhai nán, lại khi trè còn nhỏ có tinh bay bát chược mà hổ bắt chược được cái tính nào nó thấy hàng ngày thời tự nhiên in vào trí não, niềm lấy trong óc non, chứng tỏ lão không thể nào sửa dặng.

Người đời hay lấy cây cối mà ví tánh nết trẻ-con; rằng: cây con non thoả chiu theo tay người sủa nón, đầu muôn bê cong, uốn quen thế nào cũng dẽ-dàng, lại càng ngày cây ấy chịu theo hình uốn sống; chỉ u cây đã cội to, langer lora người muôn uốn, bê theo hình người muôn thì át phải hư phải gãy, hoặc phải tìm riêu búa mới xong.

Cho nên có lời ví rằng: «CÒN HÀNG KHÔNG TỐ, ĐỂ THÀNH TRÊN KHÔI NÀI SỰ DẶNG».

Dã nói rằng: trẻ nhỏ có tánh hiếu từ và tánh tốt của trời phú cho thật chẳng phải là lỗi nói không bằng cứ! Kia, thử xem mình có con con bé, tuổi lối 1, 2 nó đã có tánh thiên lương mến yêu cha mẹ; ví dụ có người nào lại già đánh đập mình. Uời — tuy nó còn thơ chẳng biết làm sao bình vực — nó cũng cùn động tay choré, khóc la in-đì, ấy là tánh bình minh đó vậy.

Còn như mình đi đâu vắng đòi ngày thi trè biết nhớ mình mà buôn khỏe. Cố phải là tánh trời đã phú cho trẻ hiếu từ mà thương cha mến mẹ đó ru? Nhưng càng lớn lên phản làm cha mẹ biết oái mà chẳng biết dạy con thời nó sẽ tập theo tánh bạn tác, bắt chược kè xóm giếng, nói xuong người hung ác mà đổi tánh tự-nhiên kia, dam tánh tập giữ này vào óc!

Hày xem những người biến-tử, nhẫn-dứt sao lại có con hung-hỗn, bạo ác vây tr? Lỗi ấy tại nơi ai? Ấy là tại nơi cha mẹ cưng con, lúc nhỏ chẳng dạy, để lớn lên tập giữ tánh thách rồi mà khát tánh cha mẹ đó. Nên có câu: «Hai em chi em, vò rết tại át kỵ thán em, cùy kỵ thường em, và bắt tại kinh kỳ huyễn ma».

Kia như ông Bùi-vũ-Quản là người nước Yên. Người rất trân-trọng sự dạy con; chẳng hổ là cho con làm một mày sái phép mà không ran sisa. Cách dạy con rất nghiêm, bởi có, sau năm người con đều làm quan nhà Tống, bắt lòng trung tin, già là phò vua, chẳng sao chẳng dỗi....

Nó như bà Chưởng-thị, góa chồng, có một con tên là Mạnh-Tứ. Bà Chưởng-thị bắt lòng dạy con, đến dỗi phải đợi nhà nhiều lần mà can trè. Ví thấy Mạnh-Tứ lúc ấy con nhỏ, cho nên mẹ kén ép cho ngày sau con được biến-tử tu-te. Bém kia thấy Mạnh nghe gần bồn nhà có tiếng heo la, thấy hỏi mẹ rằng: «Ai làm gì mà heo la đó mẹ?». Bà Chưởng-thị nói chơi rằng: «Ấy là họ làm heo cho con ăn dỗi!». Sự nói chơi như thế, mà bà mẹ rất an-nâng sảng ra liền đi mua thịt heo ấy về cho con ăn, kén sợ con nói gáy con mà không có, thời trè nó triết-nhận cái tát dối-nghĩa, lớn lên thành người chẳng thật. Lại hàng ngày thấy Mạnh chơi gần chỗ làm heo, bắt chược, vê nhà kiểm đố giá thịt hưng di-bản. Mẹ là bà Chưởng-thị liền dời nhà gác dắt mò, thấy Mạnh bắt chược dấp mò chơi nơi sân. Bà mẹ cũng dời nhà lần nữa, gần trường học. Thấy Mạnh lùi-lùi lại trường hát chược người hổ-lập. Bà mẹ vui lòng ở đấy, ngày sau thấy Mạnh-Tứ theo thầy Tứ-Tứ được trả về người tài đức lại là người Thành-vân trong đời đó.....

Ấy vậy đời nay, những người làm cha mẹ có con mà chẳng biết dạy, chẳng biết nghiêm rắn con theo đường ngay nhâng, thời có hổ với một người đứa bà góa—như bà Chưởng-thị kia—chẳng? Vậy có câu: «Điếc-bất-giáo, muôn hổ dái».

B. T. A.

## Tích thiện phùng thiện

Tánh tự-nhiên của trời phú cho loài người là những tánh tốt đẹp, tánh thiện-lương, mà nếu chẳng lập lối, lại bắt chược theo người ngoài, ấy là tại nơi mình sửa đổi.

Kia xem, trong các đạo, đạo nào cũng dạy người làm lành lanh dở, nhưng từ đức hành, nhưng đâu dạy rắn thế nào, thời chỉ tùy theo tánh-ý họ nghe cùng chẳng nghe đó thôi.

Thứ xưa, con nít vào học Hán-lư, mới tập võ-lòng, thời thấy dạy luân-lý trước hết, là: «Làm việc vi thiện giả, thiên báo chí vi phước; vi bất thiện giả, thiên báo chí vi họa.....» mà rồi, đầu cho dề câu văn trong tri, thuộc câu chữ bẩm lòng dì nứa, họ cũng ít nghe theo cho phải đạo. Ông kia những người chữ như đặt ruột, sách học đầy rutherford, mà ra xử sự với đời lại sanh lòng gian tham, bạo ác. Cứ ấy bởi đâu? Bởi tại nơi trè của mắng it dạy rắn nó, dẽ cho nó triết-nhận lấy thói kẽ hắt giáo ở gác, nhưng đều của kẽ hắt giáo làm thời in vào tri non của trè. Khi lớn lên đầu ép nó làm theo lời mình dạy, thê nào cũng chẳng duros đầu. Ấy là dạy con dạy thày còn thay, đó! Thành-hiền xưa nói: «Như chí sở tánh bón thiện...» cho nên trè còn thay bê mà cha mẹ biết dạy rắn trời-tự-nhiên lớn lên nó không đổi tánh. Như tinh sau này đây, chỉ cho người biết rằng: hắc con con nhỏ mà dạy sao, thì lớn lên nghe vậy, lại cũng là theo câu tựa «tích thiện phùng thiện» của tôi nói giải:

Người kia làm thấy chữ nhỏ hưa mấy năm dứt, coi bê không khá mới ra lập uộm bán buôn, may có được giàu to hưa chung? Ra lập tiệm bán buôn mới mấy năm dứt tuy giàu lớn, lúc đó anh ta dẽ giàu mà chỉ có một đứa con trai thôi.

Nhắc lại, thử anh ta còn làm thấy dạy học thời dã kẽm ép con theo đường ngay, lập tánh tốt, giữ nết-na học lê-phép. Cho nên cậu trai triết-nhận lời cha vào tri-não thường tiếng ngoài khen nết cậu ta rất chinh. Từ khi thấy nho ra buôn bán dẽ giờ thì chẳng còn dạy con một dẽ nào nữa. Khi thấy nho đau nang, biết mich không khỏi vê-ani-chanh, bèn kêu con lại mà trời rằng: «cha nhớ cái cần này, lận-gian xảo-quyết, cho nên mới có cha nhiều như vậy, vậy con phải nghe lời cha dạy bảo cách gian theo cáo này dẽ làm an với thay». Anh buôn bán chốt, thằng con lén dem cần gian lận ấy ra, vải trời cầu nguyện, rồi liền ché nát. Nghĩ rằng giàu nghèo tại trời, ché gian lận anh ta không chịu. Ché cây cầu rồi, trong ít ngày, hai đứa con trai anh ta (là hai cháu nội của người buôn bán dẽ) đang ngồi chơi ngoài sân, bỗng nhiên trời gầm-chi yến, nồi sâm-sét đánh bể thang ấy chết trơ. Cha của trè ấy nói giận, xi-ma nhiều lời, trách trời sao nỡ hại. Giận cho đến violet chử trong giấy nói nhiều đều phạm thượng rồi dem ra giữa sân dẽ, cho thần dẽ tại trời. Bốt vira rồi, anh ta té xiêu, mõi-mang, dường như người say quá chén. Trong lúc anh ta mõi-mang đó, thời thấy một ông già râu bạc phor-pi, tóc mai đậm-dot, chéng gãy bóng, đèn trước mặt anh ta mà nói rằng: «Này, gã kia, và chàng, cha người làm ác, gian lận-cây, cùi, mõi-cõi bạc vàng dày tö, nên ta cho hai con qui đất thai làm con của ngươi (đây là làm cháu nội của cha người đó) mà phả tần, xài phi cho già săn tan-tanh, xuôi giục làm việc hại. Ai dẽ, đều tay người, người biết việc làm lành ché cây cùi, néi ta giết

## Tò long cầm ta

Nghĩ vì lúc đó khổ nay, việc làm ăn càng ngày càng khó, thương hại cho phần nữ-nhi và phần nam-nhi khi học ra trường rồi rời lò hỏi khoa thi hoặc lão tuổi không nhập vào trường lớn được thì không có nghề nghiệp chi cho có bê sanh nhai.

Vậy nay tại Bachiêu (Giadinb) chúng tôi có lập ra thương-mài học-đường dạy trè Nam-nhi cho biết nghề đánh máy, bút toán, bùn có thể sanh-nhai vào giúp việc các hàng-buôc. Phận nam-nhi dà an rồi, nay chúng tôi còn lo một nỗi cho phento nữ-nhi cho khỏi lâm-lai mà dudu-dát cho trè nên người dudu và hoàn-toàn nhon-cách. Vậy chúng tôi có lập thêm trường nữ-công-nữ-hạnh tại ché Bachiêu (Giadinb) cho trè em nữ-nhi biết may vá, bút toán, buôn bán, bùn cho có ché nương-thân. Chúng tôi có cây qui có giúp việc và dạy dỗ trè nữ-nhi cho biết lê-nghi kuhnophép và nữ-công-nữ-hạnh.

Nhờ ơn qui ông và qui bà có lòng hảo tam cung thi vào trường nêu việc mõi-mang càng nồng trang hơn nữa. Chúng tôi rất đội ơn qui ông qui bà sau này có cũng vào trường một số tiền trọng thê như là quan Phủ Huỳ-h-dai-nhon; vậy chúng tôi chẳng quên ghi ơn ấy vào hòn vàng của trường Thương-mài.

Ông và Bà Phủ Huỳ-h-dai-nhon-Giadinb Ông và Bà Hội-dồng Cang à Giadinb Ông và Bà Huyện Thủ Cầu-Kiệu-Saigon Ông và Bà Bố-học Huỳnh-van-Mời

Đất-lò-Saigon

Ông và cô Thủ-ký Nguyễn-Biên-Dô dinh

Thượng-Ther — Saigon

Cô Nguyễn-thị-Lang à Thủ-Đức.

Ông và cô Võ-thành-Long-buôn-bán Sgo

Ông và cô Hội-dồng Giải-Thuđuc Giadinb

Qui cô Ái-nữ của bà J. Việt-chủ Nhà-in

Saigon

Qui ông qui bà cũng trước có dũng bao và qui ông qui bà cũng sau chúng tôi cũng chẳng hể quên ơn.

Chúng tôi trước ao cho qui ông và qui bà biết thương đồng bào gõi cũng cho nhiêu bùn lập thành trường thương-mài và ky-nghệ cho trè em nam và nữ có ché dura nương thi ôn ấy chúng tôi trăm năm tạc-dé. Chúng tôi công-cáng dà nhiều, dẽ chẳng biết mấy giọt mồ hôi và tiền của, song chẳng ngã lòng vì mõi-mang việc mõi-mang ích lợi chúng nay gán thành lụu.

Nay kính,

Huỳnh-thob-Khô

Nguyễn-thành-Thông

Soán tao

THƯƠNG-MÀI HỌC-DƯỜNG GIADINH

Cô quan Thông-Dõe Namky làm

Chính-hội-trường.

Quan Chánh Tham-Biện Giadinb làm

Phó-hội-trường.

hai con người, ấy nò là qui báo dời, mà cừu người dời! Vậy, người khâ an-long, dẽ ta cho người sê được bão trai khác tui-iết mà thê cho! Nói rồi biến mất. Anh ta lán lẩn tinh lại, nghe theo lời ấy mà bô bót việc thương con. Quả sau anh ta sanh dặng bón đứa trai tui-iết trong thê. Chứng ấy nò ta mới rõ ràng: cuoc báo ứng rất mau.....»

Xem đấy rồi suy, tuy đời nay chira hòn có vây không, nhưng sự gian-dai là đều khôn-nạn, lòng người hất pho kẽ gian, luật nước nghiêm-rắn kẽ dỗi. Lại hể tích thiện thì phùng thiện, tích ác thì phùng ác luôn. Thế thi, muốn cho trè trè nên người chọn-chất thật-thà. Hết lạy rắn khi cõi nho. Khuynh người dời— mà oburt là khuyên mấy kẽ có lòng gian-lận— Xem đấy làm gương.

B. T. A.

## Luận về chử ò

Con người sanh ra dưới bóng thiều-quang này, phần si làm sự quay thi những người ngay hay ghét bỏ. Trong sự ghét bỏ có hai điều rất oán-dịch-dáng.

Gửi người tinh-xiá

Những người làm dâu ché Ich-ky, chéng lợi-nhơn, chéng ua qeo-tuong-lai những lo thoi-lòng tim-vít, sanh ra sự báu-hoa cho người, không kiêm vì luô-nước, không nghĩ đến mẹ cha, chéng trọn niêm-huynh-de, kim-bang, không lo bón-phận nhân-luân, cứ theo dâng-sắc-

dục sa đâm cách-heo dâng-jý mảnh biếc người cõi, luô-n dẽ danh như cho tông-môn; thì chẳng ghét sao dặng!

Uống sanh kẽ ấy trong trời đất;

Có cõi, không không, cõng ché cõi!

Gửi người vi hinh-ý là hinh-trong facul

Còn lâm người, quyến cao, chức trọng phu-quí, vinh-huê, bê-thay người ngheo bê ghèo, gặp kẽ khó thi chéng tra, ý minh-chéng thiều-sự chi. Sự ghét eay là sự kiêu-hanh đó. Cúng nén sáu là: Một xe và thi cui mà mang lót con người vây (vì chéng dâ tri-xét-dời.) Lại có kẽ thay người tài-lìn, bùn phán hòn minh thi dem lóng tát dõi, những trõe-ao sao cho kẽ ấy chéng dặng chí, riêng cầu-xin cho một mình mà thôi, thi là một thứ người vô dụng cho đời.

Những hảng người dà nói trên đây thi có sống chéng-ich chí cho nhon vật chí có lâm cho thèm-nặng-quâ dia cầu. Ngán thay! Ai lại chéng ham gián, ai lại không muôn sang, song gián, sang thi do tay Tao-hoa sảng-danh, ché-nén ghét kẽ sang, giàu mà vô ích. Nếu ta muôn dặng vậy, au là phải rango công, mira dem da ghét người mà ra phuờng vò-tri. Đề ngày giờ ghét dò-ranh-rang trao-dồi dêc-hanh, lo cho tron ng trào, phong có nõi mày dẹp mặt nõi tiêng thơm tho cho vui lòng đồng-loại cho phái-mặt là người. Vì:

Này xe và chéng dặng-nhiều giờ.

Mira deng ghét kẽ sang-giáu,

Trí ta ta ráng làm sao như người.

Ghét chí đồng-loại al o!

PHÚC-BÔN-TÙ

## Hùng Van Niên

Bạn hát Quảng-Dong

Ước nứa tháng rồi bao hát Quảng-Dong "Hùng van Niên" ngày đêm hát luân-luân tại Casino Cántha. Nượp nượp Quảng-Tung-danh và các Á-xâm vào Casino dã rây xem ra nhâm-cảng. Hầu là chéng những khách Quảng-Dong khen của họ mà thôi; dâu cho đến An-nam-danh: người nào hiểu tiếng Quảng-Dong đều khen hay vậy!

Toàn kẽp tinh nhưng là dòn-bà(A-xâm-râu!) thật là khéo lập-huyền! nhiều, a-xâm làm vai-tuồng dàn-ông (lão, kẽp-tuồng, bê-diêu) mât sõi mói-trong vào đầu ngòi là dòn-đog làm tuồng-thoi.

Dòn-nhiều tên-tuồng như là "Võ-Tòng-sát-tâu" "Phirong-thô-Ngoc-dâ Lôp-dâ" "Hào-kiết-dâ Hoà-thuyng" v...v... xâm-lam-tuồng múa-dao, đánh-dõi-thiệt xem rất tuyệt-diệu, tuồng khi obieu chép hát dòn-ông thấy đây chéng ngâu-ngô-chéu-thua mà chờ...?

Bởi hay: thinh-sắc-cu-thien, nga-mi-thi-thé; nén-chi "Hùng-van-Niên ban" tại Cántha kí này là kí-nhi, các khách tru-thý dòi hoang-ninghinh xem không ham-không-chéng!!!

Nghé đầu: tối hôm 30 November rồi dây M. Mâ-dai-Hông là báu gánh có gപi-tien để dùng cho Hội-Duường-Duường Cán-thau. Tuy báu dòi người chép-sự trong gánh là M. Trần-Chi vì có việc tư-máo-vô-Cholion, song gപi cũng được 81\$ báu-dung vào nhà-thuồng dê nuôi-binh-lâm-phu-or.

Sir hão-tâm vđ cuộc phu-or thiều-dâng-nêu, nén chí bñ-nhan-tam-dõi-lõi trước-tang-khen M. Mâ-dai-Hông và M. Trần-Chi, sau chép cho qui-ban-ugà-thêm-thinh-danh-hung-chéng.

Thé-Trung

## Phản làm chéng-dài

CUNG VỢ TRONG GIA-DINH

Chia mẹ sanh ra nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến khi dung-tuổi, lo bê-doi bao-hau con có đưa-tranh-cung-chéng-ba, lập-oan-gia-thể mà chéng-chó với đời. Ai là phản-lam-chéng, bê-phai-lâm-lam-sao-ho-xung-phép-lam-chéng, trên-hòa-dưới-thuận. Sách có ché-ché: «l'hu-phu-hò, sia-dao-thanh» thuần-vợ-thuần-chéng-tac-biển-dông-cung-cang.

Chéng-nói-vợ-ughe, vợ-nói-chéng-ughe, tương-y-tuong-s' mà ở-dời, chéng-qen-lam-thái-quá cho vợ con phiền-trách-chơi-bời-quá-lé, hoặc mè-son-phép-mà-hanh-vợ-hanh-con, còn việc-gia-dinh-chéng-ké.

Văn-tieu-sanh-còn-niên-thieu-đu-xuân-tai-so-trí-su-yêu-mô-dám-biển-luận, nhưng mà tiêu-sanh-thay-sự-bất-bình-chéng-dối-cung-vợ, nêu-tieu-sanh-biển-may-lời-nay-cho-ché-tôn-công-luận. Tại xóm-của-tieu-sanh-có-tên N.tir-ngay-cha-mẹ-le-dõi-bạn-rồi-khi-còn-ở-lại-ohâ-cham-mé-chéng-nói-làm-chi, từ ngay-cha-mẹ-cho-ra-tu-riêng-làm-ān, người-vợ-näm-chi-lõi-cú-lo-làm-ān-mà-báo-bô-cơ-nghiep-cho-chéng; còn-chéng-chéng-nói-tới, cù-chơi-bời-nay-con-nay, mai-con-kia, chéng-doi-hái-dẽn-vợ-thi-thói, mà-lại-còn-hàn-hùi-dây-doya-làm-cho-vợ-riêng-thay-vô-doan-xau-phu-or.

Dâ-lâm-phép-tieu-sanh-ughe-ughe-ughe-vò-thien-phép-cung-chóm-xóm, vi-tieu-sanh-ở-gáu, tieu-sanh-có-phép-phiên-lời-nay-(vi-trái-mắt-chó-chéng-phép-bà-con-chi-mà-tieu-sanh-nói). Thôi-thiêm-chéng-nén-phién-hà-làm-chi-phép-tieu-sanh-ughe-ughe-ughe-vò-thien-phép-cung-chóm-xóm, vi-tieu-sanh-ở-gáu, tieu-sanh-có-phép-phiên-lời-nay-(vi-trái-mắt-chó-chéng-phép-bà-con-chi-mà-tieu-sanh-nói).

Thôi-thiêm-chéng-nén-phién-hà-làm-chi-phép-tieu-sanh-ughe-ughe-ughe-vò-thien-phép-cung-chóm-xóm, vi-tieu-sanh-ở-gáu, tieu-sanh-có-phép-phiên-lời-nay-(vi-trái-mắt-chó-chéng-phép-bà-con-chi-mà-tieu-sanh-nói).

Vì-lợi-sé-chung-cho-phép-nhiều-bon-thanh-niên, dường-dõi-chua-tuồng-huoc-dẽn, nén-tieu-sanh-tò-guong-nay-ra, hau-soi-lay-may-mà-cu-sú-trong-việc-gia-dinh-khi-me-cha-dinh-bé-dõi-bạn.

Vertueux Bére.

Sûigòn

## Hài đam

Nói chuyện hay ra bộ

Ai chéng-biet Nho là dừa-nói-chuyen-hay-ra-bô-ra-tinh. Nhưng vây mà có tánh-mau-mán, nhâm-lý, cho-nén-ông-luông-kia, &

cha như vậy (Và nói và xô cha nó một cái đánh)

Ông già xiêu, nhưng giương được, vừa đứng vững. Nho nói tiếp rằng: Tên xe kéo dũng tôi rồi, tôi đánh nó một bát tay cùng mạnh, như vậy: (viết tui nói tay làm, là cho cha vợ một bát tay chói mồi) cha vợ giận đồ mạt, vừa mè miệng ra mắng rồ, kêu Nho tiếp rằng: À, hôm qua thằng xe kéo nó bị tôi đánh như vậy da, tôi no vừa hăng miếng chửi tôi (như cha nó) tôi liền nhận luôn cái cuối tay sao hong xo, như vậy dày cha (và nói và thúc chổi tay vào miếng cha vợ nó và nhán xuống) Tôi nghiệp ông già, nghe lồng thở hao-hao, là khé-khé.

Bà mẹ vú hai, chạy ra bình, Nho liền la lớn rằng: A phải a cha, hôm qua cung co vợ thằng xe kéo chạy ra bình như mẹ dày, tôi ném đầu luôn mà à miếng, như vậy: (và nói và ném đầu về vợ nó và hất và) Con gai lồng hương tuy vây chay ra la lang, Nho khoát tay mà nói lão rồng:'allom qua không có con gái tên xe kéo là như MINH đầu I dùng ta nữa, từ g ta nữa...., mà sáu cách da!

Kẽ xóm diêng nghe chạy lại, Nho liền la lớn nữa rằng: Phải nữa rồi,... phải nữa rồi... hôm qua cũng có mấy anh hổ-lịch chạy lại như mấy người này vậy (và nói và chỉ mấy người hàng xóm đang chạy lật đật) mà tôi sợ mấy anh bắt tôi, cho nên tôi oán xách nón chạy về như vậy: (và nói và bi lấy nón rồi công tung chạy tuốc và nói trước)

Về nhà cha mẹ ruột hỏi Nho, sao bữa nay di lùi, rẽ mau vậy, lại chạy đi đâu mà náo náo đó?

Nuo thương ôi, vui lâm, vui lâm. Tôi đến làm rể nhà may n ở lâm; cha mẹ vợ tôi đều ơi thuật chuyện hâm tôi đánh họ, với nhau, xe keo làm sao? Tôi xưa là tài vira ra bộ y bích như đưa do vậy. Cha ruột của Nho, hỏi: Lãm sao mà y bích?

Nuo cũng làm một cách nhảm le và trả lời rằng: Đây cha, con làm như vậy dày (và nói và xô cha nó một cái, sau xô cha vợ nó và, kêu tiếp luôn với cuối chò vào nhau) Cha nó là - Trời ôi! Nuô ngô dạo-dạo sao không thấy mẹ mình chạy ra, như mẹ vợ vậy, hâm nói lớn rằng: Ông mà o đầu không ra bình cha, như mẹ vợ vậy? Tôi, cha thế cho mà cũng dẫu. Nho nói rõ năm đầu cha nó mà nói rằng: có vợ về keo chay ra tôi nám đầu mà và miếng như vậy, và nói và xã pat da ya, miếng ya da!

Cha nó trong là con nay diễn, nêu vụ chay ra sao, he náu tau thoát. Nho

chạy theo rực và nói: Không phải vậy, không phải vậy đâu cha, hôm qua không xe kéo không có chạy đâu! Cha thấy Nho rượt theo, quanh vấp té nằm dài, chối dày không nổi, Nho dừng và tay mà rằng: Bên này cha làm không giống như cha vợ tôi mà, còn cha già làm thẳng xe kéo chạy mà như vậy, ai có dam ngồi se của cha nữa... Thôi ngồi vậy, Cha.....!

B. t. A.

## THỜI SỰ

### Giá bạc

Thứ sáu, ngày 1<sup>st</sup> Décembre, 7.5.35  
Thứ bảy, ngày 2 Décembre, 7. 35  
Chủ nhật, ngày 3 Décembre, 7. 35  
Thứ hai, ngày 4 Décembre, 7. 35  
Thứ ba, ngày 5 Décembre, 7. 35  
Thứ tư, ngày 6 Décembre, 7. 35  
Thứ năm, ngày 7 Décembre, 7. 35

### Cantho

#### CHẾT CHIM

Ngày 21 Novembre 1922, đang lúc gió to sóng lớn, có một chiếc ghe chèo vòi vĩnh Cát-lô, vira i-gang ntâ bàng Bungalow, một tên bạn cõi kêu là Lê Văn-Ut chèo mạch ròn trát mai chèo te xuống sông nhằm cõi song dùn dùn-dột jam cho U phải trảm thân chịu chết. Qua bữa sau người ta vớt dâng tử-tu của Lê-văn-Ut gần chợ giữa cách chầu thanh Cát-lô chừng 2 ki-lô-mét. — Chết IT HAY ĐI, CÙNG IT NHỎ

Ngày 21 Novembre, Hương báo Tr., .. ở lang T.-H... đến Cát-lô hồn kiệu-Việc xong, Hương báo Tr., .. đi cùng một người dân ông và 1 người dân bà vào tiệm chèo-Xe dùng bia, chẳng no cách an mõe của 2 người kia làm chèo xem ra vẫn là tấm thiêng; chỉ có xác phan của hương báo Tr., .. dân bít khôn den, áo dài, chèo mang một đôi giày thêu nhục nhại. Người bán: Hương báo là hồn chèo xảo mòn này, nǎn mòn kia, chèm ruro dom cõm, bóc lõi vanh lâm, chung ăn uống say sưa no đủ rồi, tính trên trai cõi chèo, Hương báo là ta dílén quên đổi giày nêu lại đó (Vì lúe ăn uống, Hương ta chay tối chay lui nõi chèo nâu hương chèo mau, lúc đó khỉ nhớ túi di giày, kui quên thi di oái,) Quen thiệp,

phór. Xe ngứa tại nhà ta g... Leval Blac, thời đồng-nó nhà thơ Co-rie dù miroi tiếng chuông.M. Le Dantec tra tiền xe song, đoạn lát dùi ngang qua cầu Ledie, theo con đường vào nhà đồng d. Tôi. Gãy mõe ở lè đường, chánh là sum-se, khiến cho áng hong rảng tôi. Quản Giám-đốc vira bước vira dù mõe ngực nhảy đom-dopal.

Bến ngã tư, cây mõe van ra mời trông thấy dure yên súng và thấy nhà cửa bụi. Người quét hép quét lên, đị đèn cõi phòng việc, gõ ba cái nhẹ nhẹ. Nghe cõi tiếng hối rảng:

— Phái ông đó không?

— Phái, tôi da cõ.

— Gõ vây hây chờ tôi nõi cửa.

M. Le Dantec nghe cõi tiếng chia khóa vạn, một bàn tay vira mềm-mai vira rong-rây niêu. Mõe tay người và dài người lồng vào phòng việc, phòng tối như mõe, ngõa bàn tay cõi chèo châng thay dâu. Như cõi cửa mõe an qua phòng ngủ, nên ánh đèn, đèn kia đèn qua, đèn vận xuồng lu-lu, cửa mõe tõi.

Linh song người di thang về nhà, mõe tõi lấy bắc ra, tõi lại nhà hàng lõi xe hao đánh vỡ, mõe trong lõi phai

luong ta di tuốt, chèng chèc. Xõi cõi lại mõe la lõi: ô, tôi dài của chủ hương bù quên à, kêu y lai là chay lõi. Ban trong tiêm chay theo kêu lai, Hương ta lây dõi giày miêng cõi chum-chiem và nói; cõi khõi lít haydi ống lít phai. Xong Hù tiên

#### TỘI TRÔN

Ngày 26 Novembre, 1922 tên Giỏi và tên Dan cõi hai là tội nhau di làm nõi hầm dà gán đường «Nui-Nai» chúng nõi thừa lõi tên linh giữ tội di uống nước, đóng he nhau di đảo vi thương.—Kiếm Rachgia

#### AN CƯỚP

Ngày 25 Novembre 1922, lúc 7 giờ rười lõi an cướp di một chiếc xuồng t tên bõi xáp lén ghe Huynh-thi-Ngoebuôn báu hàng vật dâu tại làng Hương-Tho. Sản số xâng mức chừng 1.500 thước. Au cướp này quagiabé, 2 tiễn súng trún. 2 người dân xâng đang ngồi trong sít mua dâu. 2 người dân xâng hoàng kinh bõ chay, an cướp áp võ tom sáp dõi dạt, quần áo già díng chưng, 150\$ bướu mõt. \*

Khi ai nõi chay đến tõi, tôi an cướp dà ghe xáp dát, tõi ôn. Tay xâng bay tõi 2 tõi lõi, òa ôn, bị an cướp hán lõi trung-yai, một người trung-yai, ông béo sai diệu 2 người dân ấy võ nhà thương Rachgia mà dường bình. Vịt tích xem chung ấy chõi làm trọng.

#### AN CƯỚP RỒI TỘI ĂN TRỘM

Trong đêm 27 Novembre 1922, lúc ba giờ khuya, an trộm khoét vách vào nhà thi Huân ở xóm Lô-heo Rachgia, tõm thâu vàng bạc, dõi dạt và quần áo ước được 200\$. — Cõi bắt.

#### AN TRỘM RỒI TỘI ĂN CẮP

Ngày 28 Novembre 1922, lúc 6 giờ chiều thi Tú di qua lại góc chợ Rachgia ruồi rót mõi ôt sợi dây chien và cái medallion Lõi đang kiểm thi Tú bay được một đĩa nhỏ luom dây chien và medallion ấy buu đến nhà cha me no mà xin lại thi me dura nhõ nói rang: that là con của y cõi luom được 2 món dõi dõi song cách mõi lõi cõi 1 người dân bà là mõi dân nói rằng của valam rõi xin choya ta. Ngõ 10 tõi nõi dã piao 2 nõn dõi ấy choya người dân bà dõi rồi. — Làm sao bây giờ???

#### Vinhlong

##### AN TRỘM VÀI VÀ BẠC

Trong đêm 19 rạng 20 Novembre 1922 an trộm cay cõi vàn hõi chèc Lam Thành ở chau thành Vinhlong, nhám lõi nói nhá deng ozon giât, nõn an trộm kheun hõi mõi mõi cây vãi và lõi tú tháp lõi 3. \$sõa. Hết thay mõi dõi chèc Lam Thành tinh là 12. \$ Bé sõ dõ dõ — Khôp bõ!!! Phai ne ne....

#### Bentre

##### DÂN NHÀU

Ngày 21 November 1922, gần nhà dãy thép ngõ la ó van-vây, hõi ra mới hay là đám đánh lõi: 2 người nõi An đón bàn vi chuyen tiễn bạc thiều dã mà sauh ra kẽ xách guốt, người xách cùi mà áo dã với nhau như vậy.—Bát,

## Loi rao

Cho cõi hác, anh chí rõ: Con gái tõi tên Trần-thi-cho kêu là Hai-Guo, 23 tuổi nõi trõn; bõ nhà mà trõn dâu tõi không biếu và cõi an-cáp của tõi 27 lõng vàng quần áo và 100 đồng bạc, công cõi thay là 2250 \$.

Vay kẽ từ ngày 18 Octobre 1922, nõi aicho con tõi là Thị-Cho vay bõi hác hay là bán chiu hàng hóa chi cho nõi thi cứ nõi mà đòi, tõi không biết tõi, lại tõi không nhìn nõi là con của tõi nữa. Bán: aicho nó vay bõi hoặc bán chiu cho ó thi không deng phép dõi dõi tõi là cha nó.

#### TRẦN-MIENG, kêu là chú Mex Buôn-bán Cantho—ville.

#### CAFÉ RESTAURANT

#### Hing Hing

Gần nhà hội làng Tân An

Kính cõi ông và phu thay, tôi mới lập nhà hàng hán-tomy, bão lõi từ mõa (par plat) au mõi nõi thi lính tiễn mõi nõi, tiệm tôi nõi dõi ăngnon ký lõng sach-sé, ban ngày dõi ăng khác, ban đêm dõi dõi ăng khác, có lõm dõi thử bánh tay, hoặc có dám tiệc chi thi tiệm tôi cõi bao lõng mà nõi.

Vậy qui ông và qui thay có di Cần-thor xin đến tiệm tôi chi tõi sẵn lòng tiếp rõrõ.

## Loi rao

Tai là Thái-xuân-Lai Hội-Dồng tông Bình-lõi ở tại làng Hanh-Thông, Trà-luộc (Cantho) rao cho thiên hạ hay ràng từ rây sáp tõi tõi không biết tõi nõi nõi chi của con tõi là Thái-xuân-Ký kêu là Nõi Bõa.

Trước khi tõi cõi mua vườn đất cho nó dứng bõ, nõi tõi dã thừa với Tòa rút lõi hõi tõi.

#### Thái-xuân-Lai

## Bán

Cõi người muốn bán:

1 cái ghê trường kỳ bằng trác

1 cái bàn

1 bộ đồ lõi-bõ chèm trõ khéo lõi

Định giá dõi mua.

Xin do nơi Bón-Bão

## GARAGE TRẦN-DẤT-NGHĨA

Cantho—(Cochinchine)

### SỬA CÁC THỦ MÁY:

Xe hơi, tàu hơi, máy lửa, xe máy máy may, máy viết chữ, máy nói, tõi sát, vân vân.

Công việc làm kỹ lưỡng, mau mà già rẻ.

Có trù báu và ruột xe hơi, xe kéo và xe máy, máy may biến Singer và xe kéo mới.

Dầu nhớt, dầu sango, Bô phụ tùng xe hơi và xe máy vẫn vẫn.

Lãnh làm sướng nhà và hàng rào sát.

Tại bảng có sắm xe hơi để cho mướn di chơi, cùng bao d'ix. Giá dịch nõi luon luon.

## Hai bón tuóng mới

«Chén thuoc-doc» và «Tây-suong tàn kich» là hai bón tuóng của ông Vũ-din-Long, Giải-hoc trưởng Pháp-Việt Hadding ma hồn bảo đã cõi làm piat thiêu trong sõ báo nõi ngày 26 Juillet 1922 thời nay ông đã cõi, lai cõi hanh-jum. Tuóng dã theo lõi kich-úu nõi Phap có phan từ ôi, lõi lõi tõi cõi láng, a cách bõi cuo ti tõi tõi, a lái lõi lõi qua vây vị-ảo muôn mua xin mua viết thư cho nhà in Hau-giang Cantho.

Giá bón quyển 0\$40, phụ thêm 0\$15 ien gõi

## Giá rẻ !!! Giá rẻ !!!

### KINH CUNG QUÍ-VỊ NÓI:

Bón-bieu mới tiếp dặng mõi ký viết kep theo tú áo "Porte-plume à réservoir" à remplissage automatique, có agraï bằng mětal nickelé depl tam, không thua gì các hiệu khác.

Tai định bón rẽ, mõi cay.... Ø\$60

Ai mua mõi vê hàn lai 12 cay, giá chác là.... Ø\$60

Thú viết nay không phải xóm mà báu, cũng là viết của các xưởng Langsa gõi qua, nõi gõi giõi ký cõng thi cõng dùng lõng dâng.

Ký cõng lai không bao nhiêu; như Qui-Vi câu dùng viết theo dão mua mua kẽo hết.

Xin dẽ tho và mandat cho:

M. Trần-dát-Nghĩa  
Quản-ly Ăn-Quán An-Hà  
Cát-lô.

sõe diu-dát tõi, day bão tõi. Chàng thát tõi người hằng-hồi và ngay thát lõm, hõng cõi tõi hay chiu y mà không khin a co khõng được. Ông cõi gõng dõi, đang lúc dão xá htuoi tré như oidoi, lại thêm có tánh ua se-sa thời lam sao nõi dâng. Được tõm lõng ham muỗi, tài phai cõi theo, mà vì qua tõi nõi cõi ra cõi theo.

M. Le Dantec nõi he dõi, thám neti ròng; Thõ thi cõi ta xem chieu dường như it thuong chõng, cõi ái-thinh dõi với chõng cõi vê lanh-lai, một ngày kia, cõi dip gi thira dure, lõng tõm làm tõi mõi con người, chiec hõi cõi sõe thương người khác nõra.... Ma người khác ấy là ai? hõi chàng phai ta dõi sao?... Nghĩ vây nén trong lõng cõng nung-não tõi chõng nõi lõi, không sao dão dure... Cõi chàng nõi làm cho M. Rõi quá chiu cõi mà dão quên cõi phan sự như vây nõra. Xem chieu như cõi ý quâ quyết hõi người, vây cõi hõi tõi hõi cõi mõi dure.

— Thưa, vâng lời ông, tôi hõi sõi tõi lõi kõi. Tôi có thõ lõi tõi dure trước khi nõi kia, nõi chieu hõi cõi dõi

(Còn nữa)

