

**LE PETIT**  
TIN-DÂC-NHĨA  
TỔNG-LÝ  
Giá bao-nhứt-trinh  
Trên-nam..... 5\$00  
Sau-thang..... 3\$00

Những bài gởi đến không  
dăng-lên báo được thời  
không-le trả lại, xin các  
ngài lưu ý.

# AN-HÀ-BAO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NAM  
ÉDITION EN QUỐC-NGỮ DE L'APPEL

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI DƯỜNG — Boulevard Delanoue — Cantho

## TRÒNG NGƯỜI LAI NHÂM TA

Theo lời Hội-Dồng tri-sự đã bàn định thời Chủ-bút của chúng tôi là cô Jehanne Biétry được cử đi thay mặt xã-hội diễn-thuyết-lan-thứ nhứt về đường (Pan-Pacificique) ở tại Honolulu từ ngày 25 đến 31 October.

Chúng tôi sẽ ký thuật cho các độc giả được biết về những vấn-dề thương-mại & trong kỳ diệu ấy. Sau khi dự tại Honolulu rồi, cô Jehanne Biétry lại đi Mỹ-quốc (Amérique) để cỗ-dộng cho các nhà du-lịch và các nhà Thương-mại chủ-y đến xứ Đông-Pháp.

Có dâ-cô định-diễn-thuyết và viết bài bằng tiếng Hồng-Mao khi đến Portland, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Bé-a-t. Akron, tại bang Caosu ở Mỹ, tại Philadelphia và tại New-York.

Số có một tập bằng tiếng Hồng-Mao do báo chúng tôi in ra, sưu-lục các bài diễn-thuyết của cô.

Bó là mấy lời nói đầu ở trong tờ báo: "Tài-chánh và kinh-tế Đông-Pháp" (Le Bulletin Financier et Économique de l'Indochine) xuất bản ngày 5 September 1922.

Giai-dâ-lai thường tiếp được tin các nước, như nước Anh đã có nghị-viên dân-bà, nước Mỹ đã có hội du-lịch dân-bà, còn ngoài ra như dạy họ, làm thư-ký, đốc-học, giúp việc điện-thoại v... thời toàn là cái trách-nhóm thường ngày của phe nữ-giới.

Một bài nói về "Sự tiếu-bộ của nữ-học nước Pháp" ở trong báo Trung-Bắc có đoạn rằng: "Trong vụ thi cuối năm học năm nay, số nữ-học-sinh dự thi Tú-tài ở Paris kẽ có mấy trăm người. Các bài viết châm-xong, số sl-tử được vào vẫn-dâp có hai mươi người thì có hai người nam-hoc-sinh, còn mươi tám người là nữ-hoc-sinh. Thi vẫn-dâp xong sáu-cô-nữ-hoc-sinh trúng tuyển; mà hai cậu nam-hoc-sinh lại rớt."

Trong người lai ngầm đến ta, thật là một dày-mặt mòng. Nhưng thôi, ta cũng chẳng khá thấy vậy mà với trách phe nữ-giới nước nhà, vì trong một xã-hội còn phải có giao-đáp thương-trung, ha-lưu-thay, buồng-nửa-là-toàn-thế-giới hả-lại không có nước văn-minh, báu-khai với giã-man sao? Muốn báu cho đích-xát thời nén nói rằng: xá-ta và nữ-học-giới cũng đã thấy tiếu-bộ nhiều; mấy năm sau này số nữ-tử cập-sách di-trường-ông-khá-dâng, bay-giờ ở trong các họa-đường đã thấy

được nhiều cô-giáo có dù tài-năng tư cách dạy-dỗ trê-em, trong các hiệu buôn-nhó-nhó đã thấy được lâm-cô-mua bán-tinh-toán-ranh-rã mà ở trong giúp-chồng dạy con được hoàn-toàn, ấy cũng đáng mừng cho xã-hội ta ngày nay mà thật nên truy-niệm an-dure nă-u-ore Đại-Pháp đó.

Người các-nước-đâ-thâu-dao cái-angled tự-do, binh-quyền, thế-mà-còn-lâm-khi-tránh-chứa-kết-những-diêu-vô-liêm-si-thay, phương-chi-nữ-giới-ta, chưa-có-dươc-mấy-người-biết-suy-ng-hiem cho-xát-dâng-thời-báo-sao-mà-không-dawn-nón-sai-lâm. Đó, như-cô-Jehanne-Biétry mới-chinh-là-một-tay-hieu-yêu-mà-có-thể-nói-rằng: Tôi-bà-không-có-quyền-cáp-trung-dâng-tot-nghiệp-làm-hội-việc-tự-do (phái-hieu-ngaia-tự-do) ẩn-nón-&

quyền-binh-dâng-với-các-nhà-ngo-đu-luận-trú-danh-sao? Ấy-tự-do-là-thể, mà-binh-dâng-là-thể.

Nói-tóm-lại: về-nữ-giới-của-ta tuy-có-kém-hơn-nữ-giới-của-người, nhưng ta-không-lấy-làm-phiền-tâni-trách, vì-biết-dâu-di-chân-mà-có-di-thời-thê-nào-cũng-tới-nơi, tới-chỗ, chỉ-nên-phiên-có-một-diều-là-chứa-gi-dâ-với-bón-chôn, muốn-được-binh-dâng-tự-do-mà-chẳng-biết-nhâm-èn-xem-chị.

Không-riêng-kì-một-phe-phụ-nữ, mà-dâu-cá-phe-nam-nhân-ta-phân-nhiều-cùng-hiểu-lâm-ngâi-quýnh-vây, nhưng đây-là-một-bài-nói-riêng-về-phe-phụ-nữ-thời-không-thể-nói-luôn-dến-cá-nam-nhân, chớ-không-phải-có-ý-thiên-lí; bì-dâu, tưống-cács-nhà-xem-văn-cùng-xét-biết.

F.

### Văn uyên

Khổng-Minh thi

Vạn ruồi vi dâu-khiết-dến-diểu  
Ba lán vi nghĩa phái xa-leu.

Non-song đâ-dịnh ai-hày-biểu,

Tạo-hoá-xây-ván-cuộc-tró-trêu.

Cao-thấp-dặt-bày-noi-bóng-béo,

Nên-hư-chí-tại-chỗ-thêu-leu(trời)

Ai-đi-có-nhó-hô-lô-cốc,

Bâ-dịnh-cho-rồi-khô-tiếng-kêu.

Nhật-Phi thi

Mấy-lúc-gian-nan-nginx-lại-càng,

Cân-thương-Vô-Mục-chứ-hán-oan.

Ô-hờ-máu-phải-tay-giao-ojinh,

Sóc-sóng-chi-de-pháo-dở-dang.

Nóng-nâ-canh-gà-thân-châng-ngu,

Bò-hái-trưởng-phuong-thê-khon-toan.

Ào-cam-châng-nghì-chi-hà-thi,

Trâm-họ-thương-vì-mấy-tiếng-than.

Nhạc-ĐEVEN U. H.

### Tuyên-cử Hội-Dồng Quán-Hạt vê phân người bón-quốc

Ngày 1<sup>st</sup> September 1922 quan Thông-Đốc Nam-kỳ có ký một khoản-nghi-dịnh về việc tuyên-cử Hội-Dồng Quán-Hạt người bón-quốc. Trong tờ tuyên-ho-số nói rằng kí-tuyên-cử này phải trước ngày 4 November tới đây.

Nghi-dịnh ấy như-vây:

Điều thứ nhất — Những vi-não-muốn-xin-ứng-cử Hội-Dồng Quán-hạt thời-phải có một tờ chứng-rằng minh-am-hieu-tiêng Langsa. Tờ chứng-đây-mỗi-quan-phải-có-một-bối-nhóm-như-sau-này, để-chứng-cho-mình.

Quan-Chủ-quận-bay-là-một-vị-dai-biêng-của-nhà-nhập-hội-trường.

Một-ông-Giáo-sư-chứ Langsa hay-là-một-viên-quan Langsa.

Một-viên-quan Annam phai-có-bằng-cáp-trung-dâng-tot-nghiệp-làm-hội-việc-tự-do (phái-hieu-ngaia-tự-do) ẩn-nón-&

quyền-binh-dâng-với-cács-nhà-ngo-đu-luận-trú-danh-sao? Ấy-tự-do-là-thể, mà-binh-dâng-là-thể.

Nói-tóm-lại: về-nữ-giới-của-ta tuy-có-kém-hơn-nữ-giới-của-người, nhưng ta-không-lấy-làm-phiền-tâni-trách, vì-biết-dâu-di-chân-mà-có-di-thời-thê-nào-cũng-tới-nơi, tới-chỗ, chỉ-nên-phiên-có-một-diều-là-chứa-gi-dâ-với-bón-chôn, muốn-được-binh-dâng-tự-do-mà-chẳng-biết-nhâm-èn-xem-chị.

Không-riêng-kì-một-phe-phụ-nữ, mà-dâu-cá-phe-nam-nhân-ta-phân-nhiều-cùng-hiểu-lâm-ngâi-quýnh-vây, nhưng đây-là-một-bài-nói-riêng-về-phe-phụ-nữ-thời-không-thể-nói-luôn-dến-cá-nam-nhân, chớ-không-phải-có-ý-thiên-lí; bì-dâu, tưống-cács-nhà-xem-văn-cùng-xét-biết.

Điều thứ nhì — Những vi-có-một-cá-cáp-bang-như-sau-này-thì-dược-phép-khỏi-thi-như-diều-dâ-buoc-trênen.

1°— Certificat d'études primaires franco-indigènes

2°— Diplôme de fin d'études complémentaires

3°— Brevet d'enseignement secondaire local

4°— Certificat d'études primaires élémentaires

5°— Brevet d'enseignement primaires supérieur

6°— Brevet élémentaire

7°— Brevet supérieur

8°— Diplôme d'enseignement supérieur local

9°— Brevet de capacité correspondant au baccalauréat de l'enseignement secondaire métropolitain

10°— Titre universitaire de la Métropole.

Điều thứ ba — Quan-Chủ-quận-khi-xem-ré rằng người ứng-cử ấy-có-hàng-cấp-rồi-thời-mới-giao-tờ-chứng-đi-diều-thứ-nhứt-đây-cho.

Điều thứ tư — Các-ông-hội-trường-của-bộ-công-dồng-thành-phố-Saigon-và-Cholon-é-quan-Tham-Biên-Chô-linh-và-Chô-quân, và-quan-Quản-trị-khám-dưỡng-ở-Côn-Nôn-hay-thì-hành-lời-nhị-này.

Saigon, le 1<sup>st</sup> September 1922

Ký tên: COGNACQ

### TRƯỜNG QUANG TIỀN

CHỦ BÚT

Về việc mua báu hay là  
mua-nhứt-trinh xin-dê-tho  
cho M. TRẦN-DÂC-NHÃ

Lúc mua báu xin các  
ngài chiểu-cô, gởi-sô-tiền  
luôn, bồn-quán-lấy-làm-thâm-câm.

### VÌ SAO NGƯỜI NGÀI ANNAM

Chú-kém-sút-những-người-ngoài-trong-cács-nghề-nghiệp?

Ai-cũng-nói: người-minh-không-có-dó-ở-bên-xứ-ho, chắc-cũng-ít-thấy-lâm. Giàu-thì-nhó, nghèo-cũng-phải-chịu-vậy-chó; người-minh-ít-bước-ra-khỏi-quê-cács-nước, toàn-cá-quân-dân-chi-dua-abau-về-việc-xài-phí-ăn-chơi, không-biết-tiếc-kiếm. Lé-ky-cùng-có-thât, không-phai-là-lợi-nói-phao-vu. Nhưng-nhài-cũng-phai-nght, nói-chung-phai-xát-không-phai-người-minh-ngo-khổ-dai-dột-già, mà-dawn-noki-không-biêt-canh-tranh, không-biêt-dân-thê. Trước-hết-ta-thường-khen-người Thủ-người-Nhật, vì họ-có-cái-chí-sanh-cơ-lập-nghiệp, vày-ta-chung-nên-nght-thứ-nào.

Người Tàu-thời-lù-trước-dến-giờ-và-là-một-dân-tộc-biết-trong-dân-thê-cho-uân-về-thương-mại-thời-họ-chiếm-ở-xứ-ta-một-cái-dịa-vị-khá-cao, đến-như-những-nhà-nhập-hội-trường.

Một-ông-Giáo-sư-chứ Langsa hay-là-một-viên-quan Langsa. Một-viên-quan Annam phai-có-bằng-cáp-trung-dâng-tot-nghiệp-làm-hội-việc-tự-do (phái-hieu-ngaia-tự-do) ẩn-nón-& quyền-binh-dâng-với-cács-nhà-ngo-đu-luận-trú-danh-sao? Ấy-tự-do-là-thể, mà-binh-dâng-là-thể.

Này, xem-ubr-trên-một-khudat-Dong-pháp-nhà-nhập-hội-Bắc-ký-dâ-có-lấy-về-iển-bô-trong-công-nghệ-thương-mại-nhieu-những-người-trong-Nam-kỳ-thời-dâ-biet. Nếu-với-trước-rằng-người-trong-Nam-dâ-hor-những-người-ngoài-Bắc-thời-chắc-có-chô-lâm. Thủ-bảo-những-nhà-nhập-hội-Bắc-làm-thê-nào-cho-bảng-năm-có-dược-nhieu-lúa-hor-trong-Nam, coi-dược-không? Chắc-là-không, mà-vì-là-ruộng-dó-cho-nên-người-la-phai-dâ-về-công-nghệ-thương-mại-mà-thành-hra-người-la-iển-hô-bon-minh-trong-hai-nghé-dó-chô-gi! Tôiv-muốn-lấy-lé-chánh-má-bàn, chớ-không-phai-muốn-dánh-dó-cái-long-doan-thê-của-người-minh, bay-giuc-người-minh-càng-àu-choi-hiêng-nhát-hor-nha, và-lại-buổi-trước-dau-la-không-biêt-cái-ngâi-biêt-quâo-doan-thê-là-gì-thời-càng-và-hai, si-lo-dâi-nói-nagy-thời-thoi-chi-như-ở-về-thời-ky-nay-hor-biên-giao-thông, người-ngoai-quoc-ho-trang-sang-quá-xít-la-ngày-một-dông, lô-tắc-nhiên-ughe-kia-nghiệp-uy-ho-cù-lan-chen-với-ta-mái, ta-thời-hor-bán-dai-do-đoan-bô-thoi-có-ý-chi-tâm, dường-ay-hà-la-châng-dâng-lo-cho-tuong-lai-tasao?

Thôi, cho-bay-xit-ta-ta-ô, phuang-lac-dun-phai-biêt-thuong-anh-em-một-giông-một-nôi, dưng-có-lanh-lạt-nbau, như-bay-triu, chia-dâng-lé-lôi-mà-chi-lâm-mieng-mỗi-cho-con-chó-sói-dó-thoi.

Z

### TRƯỜNG VO-VĂN

(Cantho)

Day-dang-thi

Bằng-cáp-Sor-hoc

Nhập-trường:

15 Août 1922

Sé-bài-trường:

1er Février 1923

## Gia truyền tập

### Giữ ống khói

Ông khói dẹo thường hay bể, vì dòn lám. Muốn giữ cho được lâu dài thời lùm mua vé, bỏ một nắm mì vào trước thọc ống khói và nấu chưng năm ba phút đồng hồ, nhất xuống. Chờ siccus thiết, ngoài, lấy ống khói ra, rửa lại cho thật sạch, lúc nào chưng lâm.

### Làm mực cam

Cam rửa cho thật sạch, bỏ vào nước lạnh cho được 25 giờ. Vớt ra, bỏ vào chảo nấu cho thật mềm, lại vớt ra, tách từ muối nấu nước đường đỗ vào để chưng một giờ cho muối cam thật trong, cay hột bò dì, rồi sắp vào ve, lại đổ nước đường nấu vào. Cứ một cân cam làm một cân đường.

## "Phải vậy thôi sao?"

Tin báo L.T.T.V. ngày 28.8.22 số 1222 ông Ng.-trưởng Xuất-Giao-ký kinh bat linh đai, ngắn-n, au; nend là lời than chối- cái khóc dài nay - nghe qua bất vùng minh, kinh-khung, nghe lại buồn tanh. Vậy tôi xin vò lè nói điều này làm họa ra ông Trưởng-Xuất có chí dồn chút ít thêm chặng, mong thay!

Thứ xưa kia ông Trưởng-thủ-Chí có lời than:

Miệng rắng hàng-năm,

Bít ống vò-vé.

Hai ног đoc cõi vira,

Bung dòn-bà quá lè!

Bởi vậy theo ngữ kiến của tôi, tôi trước đây ông Bao-Long-Bồ tái thế xác cái "khúc cải lương" của ông N.T.X. vừa thoát dù tuyệt đối có lè, nhưng mà phải vậy thôi sao? như có anh chồng kia khi còn sinh tiền, dám sương trại giờ cho cái của tiền, nay nhầm mải phui rồi sá thê, người vợ cất tiếng bi ai đang chẳng mấy ngày, khóc ra cười, cái bi ai ngày kia tỏa ra dù tam lùn, từ dứa, cái cười hôm nay miệng thê dèm pha, cái khóc, cái cười khác xa nêu vụ chết mà ông Trang-Tử còn ngõi vò bón trưởng công là phải.

"Đài các một lòn

"Lâu hông dẹp đê

"Xưng ông khô ninh cười

"Cho bà dungle tuổi trè.

Tiếng coo người sao vây ô!!!

Kiêm-dit-Vàng

## LỜI RAO

Nhà vía bạc giấy US\$50,00\$20 và US\$100 và 100 lán lán dạng huy-hó, cho nên ta cho dân sự hay rằng két từ ngày nay cho tới 15 December mỗi bảy sáu mươi 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi ai nay được phép đem giấy US\$50 US\$20 và US\$100, kho bạc dâng đổi lấy bạc cát và gác lùn bằng bạc.

## Vay trong hai giờ được một ngàn triệu quan

Hội giao lân-bưu & nước Bỉ (Belgique) cản dùng một ngàn triệu quan (Un milliard) đồng giúp cho những kẽ bi trận giáp với lòn phè, cát nhả cát lai, nén thành phò Bỉ bày ra một cửa quốc trại lời oán phân. Trong hai giờ đồng hồ thời đó số bạc ấy Tám lồng vi nghĩa của người, có đáng ghen chửa?

## Tàu Nhứt bị chìm

Tin PARIS ngày 31 August cho hay rằng: một chiếc tàu XIII, I di đến bắc Kamtschatka bị một trận bão chìm, chiếc bết 300 người, với dưới có 16 người.

## CANTHO Tiệc-mừng

Chiều thứ ba 3 September 1922, Quan Phủ Lâm-agou-Tào Chủ-quận quận Cau-kè có trấn thuyết một cái bi tiệc tại Châu-thành Cán-thơ dài các lèu hứu và thân bằng quay-tho thức của ngài nhưn dịp ogai được thăng chức Tri-Phò.

Ví dụ quan chức sắc dí tiệc thì có: các quan Chủ-quận, mày ông mày thấy bên Phan-ti và Niết-ti, mày thấy nơi Văn-phòng Quan Trang-sư, các vị Cai Phó-tòng, hương-church-làng, bốn bang khách-trú và những thân bằng quay-tho thức vui-vầy lè lựu rất đông đúc. Lúc năm giờ rưỡi chiều dùng rượu khai-vi (aperitif) qua 7 giờ mờ tiệc dài ấu đỗ Quảng-dong, tiệc giao bồi chén tạt cung chén thủ, tiếng cười pha tiếng nói, nghe ra thật là phải và một cái tiệc khánh hì tòn thang lâm dò.

Nguyên quan tên Tri-phò Lâm-dai-nhưn đây: lúc còn lâm chức Tho-ký giúp việc tại Tòa-Rô Cán-thơ (lời năm 1905, 1906, 1907, 1908, v.v... cũ) hành àn hòn, tinh linh rui rã, những dân cư trong lòn, bùi ai quen thuộc cùng ngài đều dem lòng triều-mến, bởi vậy cho nên: buồi ngài vung lịnh trên bò và hành sự tại Soái-Phủ Nam-ký, lúc ra đi: chẳng những là thân bằng cố hữu của ngài mà thôi; đâu cho đến những người quen biết ngài một đời lòn cũng đồng mến tiếc, muốn làm sso cho ngài được lưu cù trong lòn cho lâu dài nhưng mà cầu thán dạo quan áo phải an thirađa, chỉ cầu xin một ngày kia ngài được tái bò tinh Cán-thơ ngõ phi tinh ao-ước.

Thẩm-thoát ngày qua tháng lại, sự chờ lại lúc pháo tay tạm biệt ngài năm nay, đến nay gấp mặt ngài lại đây, tưởng cũng chẳng bao lâu, dù đâu kẽ ra thì đã được 15, 17 năm rồi đó. Trong cái thời-ký cách biệt ngài đây, nghe thật rất mừng rỡ vui cho ngài, vì ngài được buôn trong bò hoan, nhẹ gõ chén dâng danh, lín chúc Tho-ký hàng nhì rồi sang hàng nhì, kề chiếm bốn khoa-ký vinh thang Tri-Huy-ện, trai 2 bực Tri-Huy-ện, nay được thăng thang Tri-Phò, lại được tái bò tinh Cán-thơ trấn nhậm quan Cau-kè là một con vinh diện cho ngài, thêm puicau nhơn nguyện thiên tòng rất loai lòng hàng hồn.

Trộm xem: từ ngày ngài được bò về Cán-thơ đến nay, cái nết cư-xix của ngài thi chung như nhì, chẳng chút sai thù, tuy là được danh quý bão vinh; nhưng mà tình hồn cõi trước sau vẫn vậy. Như trong cái bi tiệc hôm nay cũng dù chung rõ cho ngài là một người hồn vong cõi-angled. Ngó giật các bực đồng lòn đồng hồn cùng ngài, thi có những vị như là Cựu-giáo T..., Tư G.... Năm Nh... Bay T..., Bộ T..., Cà S... Cựu-giáo M... Ký Ch... hiện kim có nhiều vị đã thôi dí việc nước Việt quan, song vẫn là lòn thân bằng quay-tho thức của ngài khi xưa, nay trong cái cuộc hoang lạc này, ngài chẳng quên, được thỉnh vào tiệc mà yên-âm vui-mừng cùng ngài. Nết cư-xix như lòn có dóng khen đáng phu-chang?

Bồn-Báo chúng tôi cũng vui-mừng tạm kinh dòi lời chúc cho Quan Phủ Lâm-dai-nhau & xí này được lâu dài, và cầu cho ngài luôn lực dược chí như cao thang. Tông-Lý: AN-HA-BAO  
Trần-dit-Nghia

## Hoàng-thượng hối-loan đến SAIGON

Hoàng-thượng Việt-Nam & Đại-Pháp hối-loan đã đến Saigon hôm 6 September 1922. Khi tàu Angers vừa cập bến có 21 lồng-sóng đồng bắn chào. Hoàng-Thượng bước lên bờ có Quan Thủ-ký Bắc-Nam-ký và các quan: đến nghe-điệp tiếp-long-ký, có nhạc đánh chào. Hoàng-Thượng lán và thang và định quan Toàn-quyền.

## Cuộc tuyển-cử Hội-Dông Quản-hạt

Kỳ tuyển cử Hội-Dông Quản-hạt tối đây, 20 tỉnh trong Nam-ký chia ra làm 5 quận tuyển cử, mỗi quận số thừa-sai hiệp laicur 2 vị Hội-Dông quản-hạt. Toàn cảnh Nam-ký cộng hết thảy là 20.870 thừa-sai sẽ chọn cử 10 vị. Số thừa-sai trong mỗi lòn nhà-nước mới sắp đặt thêm lèn hù sau đây:

QUÂN TÙU NHÚT	
Gia-dinh.....	2.579
Tây-ninh.....	369
Biên-hòa.....	1.230
Thủ-dầu-một.....	964
Bà-rịa.....	374
	4.316

## QUÂN THỦ NHÌ

QUÂN THỦ NHÌ	
Sai-Gon.....	586
Chợ-lớn.....	1.083
Tân-an.....	797
Mỹ-tho.....	2.053
	1.523

## QUÂN THỦ BA

QUÂN THỦ BA	
Gia-công.....	533
Bến-tre.....	1.666
Vĩnh-long.....	1.163
Trà-vinh.....	1.153
	4.517

## QUÂN THỦ TƯ

QUÂN THỦ TƯ	
Châu-dốc.....	1.000
Hà-tiên.....	131
Long-xuyên.....	894
Rạch-giá.....	913
Sa-déc.....	864
	3.832

## QUÂN THỦ NĂM

QUÂN THỦ NĂM	
Bắc-liêu.....	831
Sóc-trăng.....	1.200
Cần-thơ.....	1.451
	3.182

## Xò sô Quốc-trái

Số quốc-trái Đông-Pháp kỳ nhì đã xò tại Hanoi hôm ngày 1<sup>st</sup> September 1922.

Bốn số mỗi số trung 1.000\$ là: 1.07.736, 30.320, 90.184, 107.371. Hai mươi sáu số, mỗi số trung 500\$ là: 60.687 94.500 6.497 33.799 33.001 62.967 51.673 28.780 116.172 96.766 55.122 51.765 95.761 73.729 98.587 70.083 58.500 120.115 106.126 92.621 36.729 41.357 52.406 21.995 5.868 13.389

con 1.000 số mỗi số trung loog thời sẽ cho biết san. Những số trung kẽ từ ngày 15 September sẽ phát ra, nhưng vị nào trung xin dem trước đến kho bạc hồn dò lại.

## Hai đam

### Xin ở đợ

Con X. đến xin ở đợ. Bà chủ nhà hỏi: Ngày, tên tháng tạo trai cho mày 10 tháng, an con của lao, mồi tuần lộc cho di chơi thông-thâ một buổi chiều thứ bảy. Mày còn muốn gì nữa không?

— Thưa bà, tôi muốn bà mướn thêm cho tôi một đứa đẻ làm công việc nhà.

### Đau cuồn họng

Aub B. đau cuồn họng, đến xin quan thầy xem. Quan thầy hỏi: chủ lâm nghe già

— Bầm, tôi là nhạc sành.

Quan thầy kêu ngay: chủ lâm nghe già

— Tôi là nhạc sành.

Quan thầy kêu ngay: chủ lâm nghe già

— Tôi là nhạc sành.

Quan thầy kêu ngay: chủ lâm nghe già

— Tôi là nhạc sành.

## Tàu Sui-Yick bị ăn cướp

Tàu eo như lòi quan tàu Lai Yee thời tàu Sui-Yick đã khởi sự từ Hongkong đi Shanmei sớm mai ngày 31 August. Trước khi tàu lầy neo thì lính xuống xe coi có ai dem khí-giá theo không. Cả thay là 180 người hành-khách. Đến Saigon, phải ghé lại cho sở Thương-chánh Trung-hoa xét. Một giờ rưỡi trưa cùng nội ngày ấy, xót xung, chiếc Sui-Yick mở nóc trực chi đi Shanmei. Bi được một giờ rưỡi đồng hồ thì nghe có tiếng súng nổ, thoát thấy một người tung trêng tàu lò ra, bắt quan tàu và dạy rằng nếu không đúng yên thời chúng nó giết.

Vài phút nữa lại có ba tên khác tiếp theo tên thứ nhứt. Chúng nó nói tiếng Hán, bảo quan tàu cho tàu chạy đi Tau-Tau được đến một chỗ kêu bằng Samkok. Chúng nó lấy sạch đồ-dát trong tàu và cản hành-khách. Một người thợ lâm đồng bỗ và vợ cự với chúng nó thời bị chúng nó bắn chết và quay ngày xuống biển.

Đến tại Samkok có ba chiếc thuyền đậm ra, đã đặt chúng nó sang chờ trong hai ghe còn ghe thứ ba thời chúng nó đi, rồi cho phép tàu Sui-Yick trực chi Shau-me. Đến nơi mới mời báo quan. Sự thiệt hại tính nhanh lâm, nhưng chưa biết chắc bao nhiêu, chỉ biết một mìn súng mìn-chính mất hét 3.500 đồng dollars.

## TIỀU THUYẾT MÔNG ĐÀO NGUYÊN

### Đèo nhứt hối

#### VỀ CỔ THÔ VƯƠNG-PHÙ-SƠN TRỌN THẢO

Nêu con xin trả về cổ thô dặng có thần linh mò khan cho trọng niêm nhơn-lý.

Vương ông nghe Như-Dâng nói mấy lời thì nghĩ rằng: nếu dặng trong trung thi mít hiếu, còn dặng hiểu thì mít trung; trung hiểu bất đồng luồng toàn, là phải làm. Ông liêng nói với Như-Dâng rằng: nay cha đã già cả rồi, cha sợ mai mít mìn chiêu nồng, nên cha có xem được con của ông Trần-Ái-Đạo cũng ở một lòn, tên là Trần-Yến-Anh tuổi vừa nhai sáu. Vậy cha tinh cùi cho con, hồn thành đai bạn lo lập nghiệp với đời, nêu dê thiên diệu nhirt cùi cha mà có mít mai dì rồi thi biết ai mà hồn sám với con (việc quan hồn giá thú là việc thường, nên chẳng đem vò chi cho choán giấy, xin chư vi khán quan miêng nghỉ).

Từ ngày nòng Yên-Anh vò cửa bo Vượng rồi thi vò chông thảo-lbuon, phu xứng phu túy, têmy oř áng, chông chử tam-cang, vò dôi cầu tú-đức.

Qua năm sau Yên-Anh bá sinh được mít-trai thật là mít thanh mục tú, diệu hồn thanh quan, đặt tên là Vượng-ly-Đạo. Ngày lung-thang qua đã nên hồn tuồi thi nòng Yên-Anh lại thọ nhâm thán, mảng nguyệt khai huê song sinh nam tú.

Vượng-đang liền đặt tên tháng lớn là Vượng-binh-Đặng còn tháng nhỏ là Vượng-hắc-Ái. Ngày Yên-Anh đầy tháng, Vượng ông kêu Như-Dâng mà dạy rằng: con kêu già-dịch làm một con heo cùng các phảm-vật báy ra lố cáo thiên-dịa qui-thần, cầu cho mít mẹ con nó được xuân tròn bình yên vò sự. Như-Dâng dạ vò lời. Khi lố cáo thiên-dịa xong rồi thời Vượng ông cho mít thời-lộc, đẻ mít khán-hà giá-món hồn h

mắt cho. Y lời A-Tù sáu tháng ra đã tên dâm phu béo dày Lương-thị-Hồng nắm ngửa ra, lấy vật chỉ không rò thon và con mát cay khó chịu làm cho Lương-thị-Hồng phải nhắm mắt cay và rách con mát lại, tên dâm-phu thừa dịp xé rách một lỗ quần quyết ra tay tháo cổng thà bò vào vườn..... Ruồi vi: mới vừa.... Lương-thị-Hồng đau chịu không dặng, la khóc om sòm, làm cho dâm-phu sợ và tú dâm dâu chạy mất. Xâm mèo ghê hãi chạy về, dâm phu dâu thì không thấy, chỉ thấy quần của xám cao rách một lỗ và còn nằm đó mà khóc; tri hô xóm giang chạy đến hỏi tên dâm phu khóc nói cho A-Tù khai nghe ứ ờ biết mặt không biết tên, thế cũng khôn nói tên cho ra mồi. Làng lạy khai và giải nói vụ đến quan Biên-Lý dải linh.

## CUNG LÀ CƯỜNG DÂM NỮA

Tại làng Thủ-đan-Đông (Cánh) ngày 2 Septembre lú: 6 giờ tối, dừa con, già nhai 11 tuổi tên là Bùi-thị-Nhơn chạy dora-chor với sấp trè ban tát nô 19,20 tuổi cói sấp trè dora chori đó; dập dâu tên Sir cót tinh tì trai lúc Bùi-thị-Nhơn chạy vò bóc tội, Sir nom theo đe xuống mặt tay lùm miết, nón tuy lột quần quyết hái dào nou cho thoả lòng soái. Theo lời thi Nhơn khai: thi có lè Sư làm được việc, vì nó nói: đau quá muốn la mà la không được, bị nó bụm miệng chắc cứng, chưng nó buông ra rồi vui chạy trốn mất, thi Nhơn mới khóc ta lên, mẹ nó chạy ra trả hò, ai nỗi tiếc kiêm tên Sir, thi tên này đã trốn mất.

Làng giải nói vụ đến quan Biên-Lý Cánh báo hồn linh.

## THẨM MEN GIÚP HAI

Tại làng Mỹ-huân (Cánh) ngày 2 Septembre tên Trần-văn-Đô kêu là Nguyệt lú: uống rượu say, cãi nhau với tên Lê-vă-Khoa, tiếng lại lời qua tên Nguyệt sán rượu hồn: cãi giút dao chém tên Khao 2,3 vít, tên Khoa hoản hinh chạy trốn, Nguyệt tức rượt theo. Tân Bằng-văn-Buông thấy vậy bèn năm tên Nguyệt cảng lại, song đang lúc Thẩm men giục dữ, Nguyệt bất kẽ là ai dám luôn tên. Buông một vít vò hòng, cúng may, trong nhâm ngoài da vò hai, thiên hạ thấy việc tên Nguyệt làm dữ vùn lai bắt được trói đe dọa, um no uất tại trại gác.

Làng giải nói vụ qua tòa.

## Chợlớn

## MÁI CHÍNH BÌ BẢN

Đêm 30 Aout, mái chính nhà Phước-

Hiệp là Chào-khan-Koi ngủ tại nhà số 8 Binhtay, nứa đêm nghe tiếng động cửa thời bốn tên là mặt dù vò nhà được.

Một tháng cầm súng săn, mấy tháng kia thi dao, mèo. Một tiếng súng sau hổ Koi bị trúng ngay lối lá gan áo lén trại cát. Báo xong họ ý dập ít món đồ rồi tâu-thoát; và nó dừng chết cứng. Bon ấy di mất rồi chỉ ta mới đỡ chong dây và di cáo báo đến ông cò. Hồi ra thời Koi không còn nhớ gì mà thuỷt lại và cũng không có in lấy dấu tai của dừa nứa được, chỉ còn dạn Browning và dao mát của chúng nó bỏ lại đó thôi. Vụ này xét chua ra mà xem thế Koi trong tích lâm.

## Laihiêu

## ĂN ĐỒ MÀ CHẾT

Ngày 1<sup>er</sup> Septembre ôn đây tên Nguyễn Văn-Cang ở tại làng Bìnhham cách Laihiêu chừng ba ngàn thước, nhà có cung cơm. Mười sáu người dự đám đó ấy, đến xé mới về nhà. Hôm sau Nguyễn Văn-Cang và Nguyễn-ih-Lộ nghe như đau bụng khó chịu. Nguyễn-văn-Lộ, Nguyễn-văn-Ngà và mấy người kia

đến thăm, không át rõ, song sự tồn tại ấy thời Lộ và vợ chịu không nổi phải bỏ mang. Người ta di báo quan thời Ông Cố Laihiêu, quan Chù-tinh Thủ-dầu-một và quan thấy thuốc đến nơi. Xét ra thời không phải là ai bỏ thuốc mà vì đó ăn nấu trong chảo thao và nồi đồng có ten, hơi ten ấy thảm vào sanh đặc. Chợ 9 người đến dường-dường Thủ-dầu-một, thời một người dân-bà chết tại đó. Còn hai người nữa, khi ăn uống xong đã đi san-hàn về nhà nên không biết tánh mang thế nào; luy có một ông già không sao vì ông cùi ăn hành thời, một người dân-bà nứa ăn dâu và miếng cơm nén cung nhẹ. Ông sơ ý một chút mà giết cả mấy trang người, thảm thay!!!

## UỐNG THUỐC BỘC MỘT LUÔC

Mới đây, vợ chồng chiec Châu-Vinh vừa cưới nhau song thời Châu-Vinh uống thuốc độc mà chết. Trước khi chết y có viết một phong thư để lại cho cha y là rằng: không muốn sống nữa vì cực khổ nghèo nàn lắm; một phong nữa cho người láng giềng nhận rằng y có nhiều người lo.

Lúc hay thời một thấy điện-dường đến cho uống thuốc mửa ra, nhưng vì lúu quá nên cửa không được, chiec Châu-Vinh phải chết; duy vợ xâm của y thời cửa khôi; hôm sau nó khai tại bót ông cùi như vầy:

Sau khi cuong với cướp với mưu một búa cùi, y tỏ rằng: muốn từ từ vì cùi khò quá và biến tôi uống á-phien với y. Chồng tôi uống một chén rồi, tôi bưng chén của tôi uống hết pháo nữa.

## Longxuyên

## ĂN TRỘM TẠI BUNGALOW

Ngày 30 Aout rạng M. Emery, colon à Cảnh-thờ ở tại phòng số 2 bungalow Longxuyên, phòng kế đó là thời M. Joligard ô. Đến chung xem lại thời mà hổ biến đó đặt và tấm bì giấy nấm đồng cũng mất, thời là 440\$.

M. Emery tri hô lên, M. Joligard là chủ nhà hàng xem lại thời mấy cái áo của mình cũng đều mất, giá trước 12\$.

Sadec

## GIÚT GÓI

Ngày 27 Aout 1922, lúc 9 giờ tối tại Tân-phu-dông (Sadec) tên Lưu-tich-Viễn mang gói di đường, di nhầm khúc gỗ vắng, thỉnh-linh có hai người xách cây nhảy ra dập nó và giết cái gói trong đấy có hai cái áo, rồi đóng hè chạy mất. Cờ bót.

## HỎA TAI

Đêm 31 Aout lúc 1 giờ khuya tại làng Tân-quí-dông (Sadec) nơi đường Passe-Nord một dây nhà lá bị cháy tiêu hết ba cái nhà có sức chữa giờ, chẳng chi trọn dây đã bị thiêu-húy chăng còn. Duyên cứ bùi dâu không át rõ, song sự tồn tại ấy thời Lộ và vợ chịu không nổi phải bỏ mang. Người ta di báo quan thời Ông Cố Laihiêu, quan Chù-tinh Thủ-dầu-một và quan thấy thuốc đến nơi. Xét ra thời không phải là ai bỏ thuốc mà vì đó ăn nấu trong chảo thao và nồi đồng có ten, hơi ten ấy thảm vào sanh đặc.

## AI PHẢI AI QUAY

Ngày 3 Septembre thấy kỹ lùu-nh-va-Hải đến bót thưa rằng: tinh-nhão của thấy đã bót nhà di mất 6,7 búa rồi, lại thưa dịp thấy vàng mặt ở nhà lén về ăn cắp của thấy một cái áo, một cái quần và một cái giấy thuế-thân.

Lại tinh-nhân của thấy kỹ Hải là thị Kiết đến bót khai rằng: bung cùi còn thương chồng, song chồng có ghen, vì sai cùi di nhà thợ may lấy quần áo đem về cho chồng cùi, bung cùi mất nhà thờ và quên lấy quần áo, nên chồng giận mà phao rằng cùi ăn cắp và trốn bò nhà như vậy. Ai quấy ai phải chưa át, đợi hồi lại chứng cứ sở rõ.

## Vinhlong

## ĂN CỨ ỐP

Trong đêm 23 Aout 1922, tại làng Nghia Thiện (Vinhlong) có một dâng ăn cướp đến đánh nhà thấy giáo Nguyễn-văn-Hiển, lúc ăn cướp đồng cửa vò nhà có bón 3 tiếng súng thì osi cho dân làng không dám tiếp, rồi xông vô nhà bắt cả hai vợ chồng trại giáo Hiển trói lại, lực soát nội nhà doet đó vật quáo áo giá đặng 300\$ rồi buông em không ai làm chi nó được.

Sau nghe lại ông Sao-dâm & Chơ-lách theo dâu bọn ăn cướp này và tóm bắt Aon hai dừa.

## Sócstrang

## MẶT TRƠN 400 ĐỒNG BẠC

Quan Huyện V., chò-quận chau-thanh Sócstrang đê trong tù sát 800\$ ngày 30

cái bình hâm muối của con người. Này chiec vòng ấy mà deo vào tay vợ cưng của mình, thời thử hỏi mình xem có sướng mắt không?

— Minh ôi! minh có cần chi phải traog-diêm nứa. Cái cướm tay không của minh cũng đủ cho tôi xem như ngà như ngọc, bà tặc phái có chiếc vòng ấy mới là đẹp à! Tôi có bẹp gi, nếu đồng tiền không khiem-khuyết thời tôi đã mua cho minh rồi; như hôm nay mới có 15 thay mà xem chưng trong ta chung cùn hoà nhieu, thế thi có phải là lòn tèn mìn trước việc mua vân dâu. Nói đoạn RƠT ra chia tay. Ếm lâm cảm tay vò hòn-hil một lát.

— Không! tôi có xin quyết rằng minh phải mua cho được đâu. Tôi cũng biết bạn-chó cái due-vọng tôi chờ, nhưng cùi lắc là ta không được giàu-có như người mà thôi.

Sáng bữa sau, RƠT dậy trước, thay áo quần xong, di ron-ron nhẹ-đi lang mốt giac-ong cũn cợi, song đèn là

vừa bê cửa ra, thi PHA-BI-ANH mở mắt dậy kêu lên:

— Minh ôi! tôi năm chiêm-bao! tôi thấy vợ chồng minh ở Cuộc-ly, trên tay tôi lại có deo một chiếc vòng, thiền họ đều khao tôi và tôi đáp rằng: ấy là vật của chồng tôi cho tôi đó da.

— Thời ôi! những điều mông-mi có thật vào đâu!

— Thời ôi! tôi nghĩ tôi buôn! từ ngày etri-deo giờ, minh không cho tôi đến một mòn gì nhô mon nứa!

— Đó phai là điều đáng phiền trách không?

— Không, nhưng mà tôi buồn! đây là vì thấy minh không biết nghĩ chờ! Không khi nào minh xit rằng: vợ con người ta sô tay chuối tay vàng, còn vợ minh sao như con ống-mây vậy! Thời lạy linh mà tôi thời xem chưng như luong-tam minh không có rã-ri-mi chia-cti nào cả.

— Phai, luong-tam tôi không có bao giờ rã-ri-mi lối là vì minh không biết an phen

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BANG KH  
DIPLOME DE MERITE EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1922  
Cordonnerie - Chaufferie - Tonknoisse  
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

## NGUYỄN CHI HOA

88 — Rue Catnat — Saigon



Kính cảng QUÝ-VỊ đăng rõ. Tiêm lôi có 30 thứ BẮC-KY giới ĐỒNG GIAY, LAM NON theo kiểu ÁU-CHÂU kim thời. GIAY đồng bằng DA-TÂY hết, NON lam bằng CÁY-MÓP thiết kế lớp NI-XAM, ĐỒ TRẮNG VÀ BỒ-VÀNG dù kiểu. Tôi cũng en-tho KHẮC CON-DẦU ĐỒNG VÀ CHIỆM MỘ-BIA BA CẨM-THAC ĐỀ MÀ. Tôi dài BÀN-SI ở LỤC-TINH thiết thiêu, dàc có rãi vi rãi tay và khen người NON VA GIAY-DA LÀNG GIĘP DA-LÀNG VÀ NHUNG dù màu GUỐC BẮC-KY SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUÝ-VỊ xa xin viết thư về thường nghĩ tôi se hối Am-lap tức có giá BÀN-SI riêng thiết re xin chí lòn chiếu e cho việc buôn bán của DONG-HANG ta được thành lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hối lòng cẩn thận.

NGUYỄN-CHI-HOA, Kính mời

Đêm 10/9, quan Huyện mở lú coi lại thi mêt bót 100\$ còn lại 100\$. Việc đâng ngài cho dừa ở trong nhà tên là Trần-văn-Đô. Song bài rõ, có khai rằng không biết chi rão — Vụ còn dang lúi kết.

## GIÚT TƯỚT TRÊN TAY VÀY!

Đêm 30 Aout rồi đây, Nguyễn-văn-Tường là chủ rap hát ở Socstrang, lúc vẫn hát, y sai một đứa ở cảm 2-3x-xung cho người anh của y & dưới ghe. Béra & cảm bac brie ra đến cửa hàng, thinh linh có l tên là một át lại gút tay giết số bạc đó; song dừa ở tay lúi xiết chặt miệng thi la tiếp cùu. Chưng ai này xách cây chạy đến nơi, 4 tên giao-nhơn hoảng-kinh tần thoát, xem số bạc lại thi mất hết 100\$ mà thôi — Thời là ăn cướp cung, giết tước trên tay người ta vậy.

## Bắclieu

## HƯƠNG QUÂN BỊ HAI DAO

Đêm 10 Septembre 1922, thấy hương quân B... làng Vinh-lợi (Bắclieu) di coi bát bối, bị tên Bích cầm dao chém vò đầu hai dao huyết lưu manh đia nằm xiêu tại trán. Linh luân xâm lại bắt tên Bích đem vò bối, lập tức diệu thấy Hương-Quân vào nhà-thương cho quan thấy ghich thuộc cầm máu.

Nghé lại: vit tuy là nặng; song không đến nỗi hại mạng. Vụ còn dang tra vấn cho rõ duyên cù.

## ĐÀNH LỘN

Ngày 2 Septembre 1922, tại chợ Bắc-lieu: ba tên: Nguyễn-văn-Kiểm, Trí-h-phuoc-Lai và Thái-van-Thuan vì một việc nói chơi nhô-mon mà sanh ra cudo đánh lộn với nhau một trận rất dữ. Ké

lò đầu, okrui trát mìn, đưa súng mìn. Cá ba đều bị bắt giải qua Tòa ở ngày pháo xút.

Saigon

## XE HƠI BÙNG NHÀO

Hồi 4 giờ rưỡi chiều ngày 6 Septembre tại đường Vauniér, cách đường Catnat và Clarrer, xe hơi C.1998 của hàng «The Export Import C.Ld» 39 đường Belgique, tên Nguyễn-văn-Thanh cầm bánh, dung chiec Trần-Ung 14 tuổi. Đầu dây thi trai tay, trát chon. Tiếng nhỏ biết lõi-en sau kbi đỡ dây rói, bỏ rít và chờ về nhà nó, không thura kiện chi.

## GARAGE

## TRẦN-DẮT-NGHĨA

Cantho — (Cochinchine)

## SỬA CÁC THỦ MÁY:

Xe hơi, tàu hơi, máy lửa, xe máy, máy may, máy viết chữ, máy nói, tui sét, ván ván.

Công việc làm kỹ lưỡng, mau mà già.

Có trữ bán vò ruột xe hơi, xe kéo, và xe máy, máy may hiện Singer và xe kéo mới.

Dầu nhớt, dầu sang. Bé phụ tùng xe hơi và xe máy ván ván.

Linh lâm sướng nhà và hàng rào.

Tai hàng có sầm xe hơi để cho mượn di chơi, cùng bao di xe. Giá định nói luon luon.

Ta có chuyên phai can xài, dùng va-xi, phai cho biêt nó.

Này, minh phai biêt: nói vậy có phai là vò lý dâu. Chuyen can dung phai inh trước chờ! còn đó deo mà chờ thời chung nao sâm lại obang được. Tiên tưốn chưa trả, mà phai ra nâm trâm quan đê mua vòng, còn gi đien bangle!

— Phai, dien chờ. Minh là người dù tri-dữ, bao giờ mà đến dien. Nhưng theo nau-kiem của tôi thời tưốn cho một người mà có tình nay với ve con iác không làm sao tránh khỏi cái dien ấy. Đó, này kiết tôi nói dong-dai, mà hiết tam tac mo-an da thoi.

— Một lời này nữa, m-t lời mà tôi hối đã minh euc-aghia cho minh: V'ohur nay tôi bằng long, dimon cho minh được thoa-mang euc yi-vong, thời tôi phai làm làm làm sao đây? Tôi phai làm làm sao đang con lui vang dong tang euc?

(Còn nữa)

